



Predikant: Ds. David Kroeze, Veldkersmeen 116, tel: 06-16856392 / 276388, Facebook: David Kroeze, mail: d.kroeze@pgharderwijk.nl
Scriba: Joke Bode, tel: 785120, email: scribe.pgderegenboog@pgharderwijk.nl
Pastoraat 80+: Gertie van Dijk, g.vandijk@pgharderwijk.nl / 356640, Frieda Meijers, f.meijers@pgharderwijk.nl / 06-48395986
Jeugdwerker: Lisette Brandsma, jeugdwerker@pgharderwijk.nl / 06-57490961. Helpende Handen: Eelco van Essen, tel: 06-13021480

Zondagsbrief voor 7 maart 2021

(de dienst begint om 10.45 uur)

Derde zondag van de 40 dagentijd - 'de weg ligt er wel'

In de 40 dagentijd volgen we Jezus, die met zijn vrienden vooruit kijkt. We doen dat met een aantal teksten van Johannes, waarin hij een 'spoor van liefde' achterlaat. Vandaag gaat het over hoe je bij de Vader kan komen.

Voor de dienst:

'Turn your eyes upon Jesus – Lauren Daigle

Woord van welkom door de ouderling van dienst en aankondiging aansteken kaars

GOED BEGINNEN

Aansteken kaars (door Sifra)

Bemoediging en groet

v: Onze hulp in de Naam van de Heer

g: die hemel en aarde gemaakt heeft

v: die altijd trouw blijft en niet loslaat wat hij begon.

g: Zijn vrede zij met ons allen.

Filmpje 'Een spoor van liefde': Jezus is de weg

Filmpje Opdracht van de kinderdienst

Opwekking 807: God van licht

Gebed

Psalm 84: 1 en 2 + 84a: 3 en 4

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

HOREN

Lezen: Johannes 13: 36-14:7

uit de Bijbel in gewone taal

Overweging: 'de weg ligt er wel'

DELEN

Deel je gebed op www.menti.com.

Onder de gebeden met de mentimeter klinkt:

Mag ik dan bij jou – Claudia de Breij

We sluiten af met lied 1006:

Onze Vader u staat zorgzaam om ons heen

Collecte met de scipio-app en mededelingen:

1e: Kerk in Actie (zie toelichting)

Overmaken kan ook naar

NL 42 RABO 031 77 14 554 t.n.v.

ZWO-commissie o.v.v. 'Libanon'

2e: Kerk

3e: Renovatie PK

GEZEGEND OP WEG GAAN

Slotlied: Lied 416

Ga met God en hij zal met je zijn

Zegen, gesproken Amen

Trijntje Oosterhuis - Ken je mij, wie ben ik dan?

Voorganger: Ds. David Kroeze

Ouderling: Lia Zijlstra

Diaken: -

Beamer/kerkTV: Jan en Maryse Tempert

Geluid: Hans Kalfsbeek

Collectes via scipio (t/m 2-3):

St. Mensen in nood € 483,- / Jeugdpastoraat € 125,50 / Kerk € 144,50 / Voedselbank € 164,50

Tussenstand 40 dagen spaardoosjes € 237,50

Producten Voedselbank:

Kuipje smeerkaas, tomatenketchup (zonder suiker), pot of zak pastasaus

Producten kunt u inleveren op vrijdag van 09:00-11:00 in de Regenboog

Zondagsbrief: Geke van de Wakker, Valkenbergerhout 9, telefoon: 06-46411337, e-mail: zondagsbrief@hotmail.com.

Kopij uiterlijk woensdag (20.00 uur) voorafgaande aan de desbetreffende zondag.

Samen Geroepen: Kopij t.b.v. de editie van 2-4 t/m 22-4 uiterlijk 22-3 (18.00 uur).

Mailadres voor alle publiciteit: kerkblad@pgharderwijk.nl, graag o.v.v. onderwerp en media.



Kinderdienst - Vandaag staat Johannes 14:1-7 centraal: Jezus vertelt dat de mensen door Hem God de Vader kunnen kennen en bij Hem kunnen komen. Aan het begin van de dienst is er een kindermoment. Maak het derde vakje van de poster open. Wat zie je op het plaatje? In een filmpje leggen kinderen de opdracht bij het Bijbelverhaal uit. Doe je mee?

Bij de bloemschikking - Onderdak geven is ook zorgen voor veiligheid thuis.

In de schikking grote bladeren als teken van bescherming en geborgenheid, over in dit geval kleine viooltjes. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde en koude stenen die de vreemdeling op zijn pad tegenkomt.

Toelichting 1^e collecte – Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land met relatief veel christenen. De christelijke Near East School of Theology aldaar leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten. Via de ZWO-commissie van deze week steunt u de belangrijke missie van Willem van Saane en zijn opleiding in Beiroet. Helpt u mee? Geef uw bijdrage via de Scipio-app of via NL42RABO 0317714554 van de ZWO-commissie o.v.v. 'Libanon'.

Bloemen – Afgelopen zondag zijn de bloemen ter bemoediging gegaan naar Mariska en Hans Meurs, Beethovendreef 23, 3845 AR Harderwijk.

Jarigen 08-03 maart de heer W. Fidder, Dixielanddreef 12, 3845 BP Harderwijk
10-03 mevrouw A. Muit-de Waal, Drielandendreef 234, 3845 CH Harderwijk
13-03 de heer G.J. Sanders, Tonselsedreef 175, 3845 DM Harderwijk

Digitaal koffie drinken na de dienst – Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/97843387660?pwd=TKZaNUFuTFgzR1VCbzR0SWJYQjBzd09>

Biddag en diensten richting Pasen - Zoals ook in een aparte zondagsbrief wekelijks verschijnt, leven we toe naar Pasen. Dinsdag om 10.15 uur (niet 10.00 uur) is het muzikaal koffie-uurtje. Woensdag is er een half uur meditatieve viering om 19.30 uur. Komende week a.s. dinsdag 9 maart is het vanuit de Regenboog, a.s. woensdag is het ook biddag en is de dienst vanuit de Plantagekerk.

Lockdowngedachte - Verlangen en gemis... wat duurt het lang voordat we weer bij elkaar komen. Voordat we samen kunnen luisteren, zingen en bidden. Het is soms echt uithouden als kerk. Van de week deelde iemand spontaan een lied op een appgroep, op de wijs van 'evenals een moede hinde'. Even een hart onder de riem. Laten we dat vooral blijven doen. Hou moed, heb lief. David Kroeze

Avond geloofsopvoeding - Op maandag 22 maart om 20:00 organiseert de Protestantse Gemeente Harderwijk een avond geloofsopvoeding voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. Want: hoe breng je het geloof bij je peuter of kleuter? Wat voor Godsbeeld leeft er eigenlijk bij hem of haar? En zijn er, zo vlak naar Pasen toe, manieren om dit belangrijke feest aan de kleintjes uit te leggen? In een uurtje en via zoom hopen we verder op deze vragen in te gaan. Spreekster is Aisha Meel van De Wonderwolk.

Is dit iets wat jou (ook) bezig houdt? En is jouw (klein)kind in deze leeftijd? Doe dan mee en meld je nu alvast aan door een mail te sturen naar m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

Recept vastenmaaltijd: Kusherie: rijst met linzen op Egyptische wijze

Rode linzen zijn bekend uit de Bijbel, berucht van Jakob en Ezau. Wel heel smakelijk. Makkelijk en snel te bereiden en het vult ook nog eens goed. In het Midden Oosten worden linzen veel gegeten. Dit recept is voldoende voor zes eters. De zacht gebakken uien geven iets 'zoetigs' aan het geheel.

Ingrediënten:

- * 4 eetlepels olijfolie
- * 1½ Bouillon blokje + 1 liter water (of 1 liter zelfgemaakte bouillon)
- * 250 gr rode linzen
- * 300 gr zilvervliesrijst
- * Tomatenpuree (klein blikje 70 gr)
- * Blik tomatenblokjes (400 gr)
- * 1 groene paprika in kleine stukjes gesneden
- * Verse selderij (fijn gesneden)
- * 1 theelepel komijn (meer mag)
- * Zout en cayenne peper of chilivlokken naar smaak
- * 3 grote uien in dunne ringen gesneden
- * 4 tenen knoflook geperst of fijn gesneden

Bereiding:

- Verhit 2 eetlepels olie in een wok- of braadpan
- Voeg daar al roerend de linzen aan toe(linzen wel wassen en uit laten lekken) blijf 4 min roerend bakken.
- Voeg 750 ml water met bouillonblokje aan toe of de bouillon. + zout en peper. Breng aan de kook en laat 10 min zachtjes koken.
- Voeg daarna de rijst en nog 250 ml water of bouillon toe, breng aan de kook, roer af en toe en doe de deksel op de pan en laat 20 -25 min koken zonder verder te roeren.
- Ondertussen maak je de saus: Doe de tomatenblokjes in een pan, voeg de puree toe, en de kruiden (eventueel een beetje suiker), fijngesneden paprika en selderij en laat 20 min sudderen.

De bereiding van de uien:

- Verhit 2 eetlepels olie in een koekenpan. Roerbak de uien en knoflook in de hete olie tot ze lichtbruin zien en zacht zijn, op niet al te hoog vuur.
- Op een grote schaal serveer je de rijst met linzen. Daaroverheen de tomatensaus en verdeel de gebakken uien eroverheen.

Eet smakelijk!

Op de website www.pgharderwijk.nl/2605 vind je een filmpje met de bereidingswijze.



Pasen in Coronatijd:

Het is al weer de tweede keer dat we Pasen in een aangepaste vorm moeten vieren. We kunnen weer niet massaal het U zij de glorie zingen. Toch kunnen wel kijken hoe we toch samen wel dit mooie nummer kunnen zingen.

Daarom:

Zangers en muzikanten gezocht voor “U zij de Glorie”!

Omdat dat niet fysiek in de kerk kan zijn we op zoek naar zangers en/of muzikanten die met ons mee willen doen om een onlineversie te maken. Tijdens de Paasdienst in de kerken van de PGHarderwijk, dus de Regenboog en de Plantagekerk (ochtenddienst en Fonteindienst) willen we op die manier graag het **“U zij de Glorie”** ten gehore brengen.

Even hoe we het praktisch zien:

De orgelpartij wordt opgenomen en de andere instrumenten en zangers worden er aan toegevoegd. Vindt u/vind jij het leuk om mee te spelen of te zingen, geef je dan op bij m.stoutjesdijk@hetnet.nl

Graag aangeven wat u/je wil gaan doen:

0 zingen

0 instrument bespelen:

0 zingen èn een instrument bespelen

Dan stuurt zij de muzieklink, de tekst en de beschrijving hoe u/jij daar uw/jouw eigen bijdrage aan kan toevoegen. Met het hele gezin meezingen mag ook! Op 21 maart is de uiterste inleverdatum en dan maken Ramon en Jan er een mooi filmpje van. We hopen dat veel gemeenteleden van jong tot oud hier aan mee doen! Hoe fijn is dat we dit gezamenlijk Harderwijkbreed kunnen doen.

Een muzikale groet van Silvia Reitsma en Martine Stoutjesdijk