

# Samen Geroepen

NR 17 2023

22 december – 11 januari 2024

KERST

God zendt Zijn  
stralende Licht  
zodat wij onze voeten  
kunnen zetten op de  
weg van de vrede



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde





## COLUMN

## GEBORTEKAARTJE

Ik werd laatst verrast door een kaartje op mijn mat voor de deur. Ik dacht: dat moet een geboortekaartje zijn. Leuk! Van wie zou het zijn? Ik was natuurlijk nieuwsgierig, en maakte het snel open. Hoera een jongen! Jezus is geboren. Kom je het feestje meevieren? Ik kon mijn lach niet onderdrukken. En ik wilde dat ook niet.

Natuurlijk wil ik dit feestje meevieren. Ik kom dus 24 en 25 december naar de kerk. Was ik toch al van plan. En ik dacht gelijk: ik vind het wel sterk dat iemand mij met Kerst weet te verrassen. Want Kerst is eigenlijk altijd hetzelfde liedje. Komt allen tezamen in deze stille nacht, heilige nacht waarin ik aan uw kribbe kniel. Wat is daar voor verrassends aan? Bij die gedachte ging er een ander radartje in mijn hoofd werken. Zou ik ook zo verrast blij geweest zijn als het een geboortekaartje was van een kind in Oekraïne? Of in een vluchtelingenkamp? Mijn theologenhoofd legt gelijk de link met de situatie waarin Jezus eigenlijk geboren wordt: een vieze oude tochtige onverzorgde bedoening, in plaats van een romantisch klein lieflijk kribje uit de kerststal. Jezus kwam voor mensen in ellende.

Niet voor niets collecteren we met Kerst voor kinderen in de knel. En maken kinderen een filmpje voor deze collecte. Met kerst wil ik dat er medeleven is. Geven of ontvangen, als je dat nodig hebt.

Ja ook dat is hetzelfde liedje. Goed medeleven tonen met kerst. Of ontvangen. In januari gaat alles weer gewoon verder. Geen verrassingen meer. Of zal ik voor de grap mensen dan een geboortekaartje sturen? "Fijn dat je op mijn feestje was. Ik hoop dat je ervan nageniet. Of heb je het toch gemist? Wat jammer. Kom aanstaande zondag in de kerk. Ik vier het gewoon nog een keer".

Ds. David Kroeze

van de redactie

## BIJ DE LAATSTE SAMENGEROEPEN VAN 2023

*In dit nummer praten we u bij over het jubileum van de Regenboog. Ook over de vele vieringen die voor deze laatste weken van het jaar zijn voorbereid. Verder ruime aandacht voor allerlei vernieuwingen die er zijn in onze gemeente.*

*Ds. Marissa van Meijl vertelt ons over het Ere zij God, het lied dat we allemaal uit volle borst zingen aan het einde van de kerstdiensten. Heerlijk lied om te zingen, net voor je naar huis gaat voor koffie met kerstkrans of glühwein...*

*Onder het nieuws van de jeugd staat weer zo'n prachtige column van Joost. Fantastisch is het dat Joost voor iedere SamenGeroepen weer zijn visie geeft over een onderwerp dat hem bezig heeft gehouden. Leest u zijn verhalen? Misschien wilt u ons eens laten weten hoe u deze columns waardeert?*

*Nog een dag of tien, dan is 2023 voorbij. Voor de één was het wellicht een moeilijk jaar, en goed om nu af te sluiten. Een ander ziet al uit naar het jaar dat komt, omdat er misschien een belangrijke gebeurtenis staat te wachten. Hoe het ook zij, wij als Redactie van SamenGeroepen wensen u allen Goede Kerstdagen toe en veel heil en zegen in het nieuwe jaar dat ons wacht.*

Redactie SamenGeroepen

## Gedachte:

*Jezus kwam maar met één doel op aarde: om de Liefde van de Vader aan ons te openbaren.*

*Henri Nouwen*



## KERSTATTENTIES VOOR SENIOREN

*Asti Dekker, de spil achter het organiseren van de kerstattenties voor de senioren. Deze grote klus is weer geklaard met hulp haar man Bert, vele vrijwilligers, wijkmedewerkers/ bezoekdames en -heren binnen het seniorenpastoraat. Hartelijk dank voor jullie inzet en betrokkenheid! Als PGH samen 'Onderweg naar het Licht', hartelijke kerstgroet en Gods zegen voor 2024!*

*Wilma en Frieda, seniorenpastores*

## ALZO LIEF

Want alzo lief heeft God de wereld dat Hij zijn Zoon in het duister van de nacht

ja, het liefste en kostbaarste wat Hij had te midden van de mensen bracht.

Want alzo lief heeft God ook jou. Hij plaatste de kribbe aan de voet van het kruis.

Om genadevol de weg te wijzen naar eeuwig leven in zijn Vaderhuis.

*Naar Johannes 3:16  
Uit: Een ZEGENWENS voor jou.  
Uitgave van Ark media*







### MIJN NADERENDE VERTREK

Ken je dat gevoel – van achter de feiten aanlopen? Dat heb ik de laatste weken een beetje. Sowieso is dit altijd al een wat volle periode, maar mijn naderende afscheid en alle gesprekken rondom en de emoties die toch ook bij een afscheid horen, maken het nog wat éxtra. Dat is niet erg, ware het niet dat er in een dag maar 24 uur zitten. De lijst van mensen die ik nog even zou willen zien is te lang. Dus via deze weg maar de uitroep: het lag niet aan jou! Ik was graag nog even bij je langs gekomen. Kom mij gerust opzoeken, op 14 januari; die dag van afscheid. Dat gezegd hebbende maken we ons klaar voor Kerst. Feest van het Licht. Feest van blijven geloven in een wonder, misschien wel tegen de klippen op. Juist nu is dit zo belangrijk! Met alles wat er speelt in de wereld en misschien ook wel in je eigen leven. Vier dit feest van hoop en licht met ons mee!

#### De stal

De stal is stil en warm.

Het flikkeren van de lamp doet schaduwen bewegen  
als grote vlekken klimmen zij de zolder tegen.

De lamp wordt neergezet

en Jozef maakt van wat stro al een bed.

Mijn stem zegt zacht: 'Het komt nog deze nacht...'

Mijn Jozef knikt, alsof hij 't had verwacht.

Een traan over mijn wang.

Blindelings zoek ik, mijn handen beven,  
de doeken waarin straks het nieuwe leven  
gewonden worden zal.

'Zoekt Gij het dan zó laag, Heer, dat een stal  
de plaats is waar de Koning wordt geboren?'

Hoe zal de wereld ooit van het wonder horen?

*(Joke Verweerd)*

*Ds. Marissa van Meijl*

### NIEUW: BUURTONTMOETINGEN

'Oog voor elkaar' is het jaarthema van de Plantagekerk. Een heel goed thema, want is dat niet waar we behoefte aan hebben? Elkaar zien, meeleven, aandacht krijgen en geven. De kerk is door de samenvoegingen en ook door de coronaperiode op afstand gekomen. Via 'Buurtkringen' willen wij nader tot elkaar komen door elkaar weer te ontmoeten, aandacht te geven en te helpen. Ja, er is bezoekwerk en er zijn tal van activiteiten om elkaar te ontmoeten, maar er kan meer. Soms lukt het niet meer om de kerk te bezoeken, maar nog wel de (over)buren. Met 'Buurtkringen' willen de Pastorale Teams van de Plantagekerk het sociale netwerk versterken en voorkomen dat mensen in een isolement raken.

In de wijken, in de straten, willen wij gemeenteleden ongeacht leeftijd bij elkaar brengen. Zo leren veel meer mensen dan nu hun buren en bewoners in de buurt kennen. Elkaar beter kennen brengt met zich mee dat je op iemand een beroep kunt doen als dat nodig is. Denk aan even een boodschap doen voor een ander bij ziekte, iemand naar een afspraak bij de huisarts of het ziekenhuis rijden. Kortom, meer oog voor elkaar. Daarnaast kan in Buurtkringen het geestelijk netwerk worden versterkt: Bijbels onderwijs, gesprekken over levensvragen en de mogelijkheid van huisvieringen, bijvoorbeeld het avondmaal.

Bij de eerste Buurtkring-bijeenkomst zal een predikant, pastoraal werker of iemand van het Pastoraal Team aanwezig zijn. Met elkaar gaan we dan bekijken waar in een wijk behoefte aan is en hoe in de eigen buurt dat sociale netwerk vorm kan krijgen. Het is de bedoeling dat de Buurtkring zelfstandig gaat draaien.

### colofon & contact

**SamenGeroepen** is het driewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

**Redactie:** Gertie van Dijk-Vermeulen, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredacteur)

**Abonnementen:** € 25 per kalenderjaar bij automatische incasso, € 30 zonder automatische incasso. Digitaal abonnement € 15 (automatische incasso)

Aanmeldingen en opzeggingen via het Kerkelijk Bureau, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl)

**Opmaak:** Ton van der Gaag, [gewoonton.nl](http://gewoonton.nl)

**Druk en afwerking:** Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

**Oplage:** 1950 exemplaren

**Volgende uitgave** verschijnt 12 jan. voor **3 weken**

**Kopij** uiterlijk **vrijdag** 29 dec. om 18:00 uur naar: [kerkblad@pgharderwijk.nl](mailto:kerkblad@pgharderwijk.nl)

### kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl)

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

[www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl)

### predikanten

Vacature

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A

Ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B

T. 06 58729881, [m.vanmeijl@pgharderwijk.nl](mailto:m.vanmeijl@pgharderwijk.nl)

Ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

T. 06 16856392, [d.kroeze@pgharderwijk.nl](mailto:d.kroeze@pgharderwijk.nl)

En via Facebook

Vacature

predikant Fonteinwerk

contact: [info@fonteinwerk.nl](mailto:info@fonteinwerk.nl)

### seniorenpastores

W. (Wilma) Steenbeek-Vlug

T. 06 44588995, [w.steenbeek@pgharderwijk.nl](mailto:w.steenbeek@pgharderwijk.nl)

F. (Frieda) Meijers

T. 06 48395986, [f.meijers@pgharderwijk.nl](mailto:f.meijers@pgharderwijk.nl)

### jeugdwerker

vacature

### scriba's

Wijk Plantagekerk: mw. Ada Brouwer,

[scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl)

De Regenboog: mw. Michelle Schouten-Klaasse,

[scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl)

### helpende handen

T 06 30 30 93 28, [wmondria@caibway.net](mailto:wmondria@caibway.net)

[www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen](http://www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen)

### vertrouwenpersonen veilige kerk

Onze gemeente heeft twee vertrouwenpersonen:

Anita Oosterloo,

[vertrouwencommissie.Anita@pgharderwijk.nl](mailto:vertrouwencommissie.Anita@pgharderwijk.nl)

en Bert Maarleveld,

[vertrouwencommissie.Bert@pgharderwijk.nl](mailto:vertrouwencommissie.Bert@pgharderwijk.nl)

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

Hoe gaan we dit tot stand brengen? Iedereen kan zich vanaf nu aanmelden voor een Buurtkring in eigen straat/buurt. Fijn is het als er ook aanmeldingen komen van mensen die voor deze bijeenkomsten hun kamer willen openzetten. Dat gaan we registreren, adressen in buurten bij elkaar voegen, beschikbare adressen in kaart brengen en de uitnodigingen versturen voor een eerste bijeenkomst. Niet iedere straat of buurt kan meteen aan de beurt zijn, dus wees niet bezorgd als het even duurt voor die uitnodiging er is. Goed om te weten is dat deze Buurtkringen bedoeld zijn voor alle PGH-leden die wonen in de Plantagewijk, ook mensen vanuit het Fonteinwerk en leden die misschien in de Regenboog naar de kerk gaan. Opgeven kan bij Cora Pluim, per telefoon 0341-453802 of 06 13911456 of via pluim.cora@gmail.com

Wilt u/jij meedoen? Geef naam, adres, telefoonnummer en e-mail-adres door en of je je huiskamer beschikbaar stelt. Denk aan max. 16 personen per bijeenkomst. We hopen vanaf begin 2024 de eerste uitnodigingen te versturen.

Een hartelijk welkom om mee te doen en groet,

*De pastores en de pastorale teams*

## KERK VOL VRIJWILLIGERS



*Ze zijn er nog steeds vol van, de 154 aanwezige vrijwilligers van de Plantagekerk die op 24 november een fantastische 'dank-je-wel-avond' kregen voorgeschoteld. Na de borrel stond een overheerlijk buffet klaar (bietenstampot, chili con carne, boerenkoolmetworst, toetje). Aansluitend een vrolijk optreden van vocaal mannenensemble Hommelus met een aubade voor 'Ada Kerkenwerk'. Het bleef daarna nog lang gezellig. De kerkvrijwilligers namen genoeg adrenaline mee naar huis om de komende wintermaanden op te teren.*



## DE REGENBOOG

### Kerstseer

Met de Kerstfair van vorige week en de komende kerstdiensten zijn we goed in kerstferen. We mogen genieten van het licht in het donker van de tijd. En daar nieuwe hoop en inspiratie uit halen. Op kerstavond doen we dat in een Step4wrd-dienst met fijne band, en op kerstochtend met gospelkoor Inspiration. De hoop en inspiratie gebruiken we ook voor onze nieuwe structuur. Want de veranderingen zetten we in met een positieve verwachting.

### Nieuwe structuur

Als kerkenraad van de Regenboog werken we toe naar de nieuwe structuur met één kerkenraad voor de hele PGH en taakgroepen per wijk. We zitten nu in een overgangsfase waarin we steeds wat stappen zetten en gaandeweg zullen ontdekken hoe we de nieuwe structuur toepassen in onze wijk. Onze eerste stap was het opheffen van ons moderamen.

Verder gaan we met een aantal gemeenteleden in gesprek over het beleid van de Regenboog. Bedoeling is om in de derde week van februari een beleidsplan voor onze wijk te hebben dat aansluit bij het beleidsplan voor de hele PGH. Ook kijken we naar de inhoud, de diverse taken en naar thema's voor onze wijk. Gestart zijn we met liturgie/eredienst en pastoraat. We kijken o.a. naar hoe we Samen Jong en de missie en visie van de PGH toepassen, waarbij we ervoor kiezen het accent te leggen op twee van de vijf beleidspunten:

- geloofsontmoeting in en buiten de grenzen van de kerk; de kerkelijkheid neemt af maar veel mensen staan open voor spiritualiteit en persoonlijke geloofsontwikkeling (Johannes 3:16)
- we willen vanuit het volle leven in Jezus hokjes doorbreken: kloof arm/rijk, jong/oud, hoog/laag opgeleid, de ene kerk of wijk tegenover de andere.

### Afscheid scriba Michelle...

Per 1 januari legt onze scriba Michelle Schouten haar taken neer. We hebben haar als kerkenraad hartelijk bedankt voor haar inzet. Er komt geen nieuwe scriba voor onze wijk. Per 1 januari kun je contact zoeken met onze wijk via een nieuw e-mailadres: info.rb@pghardewijk.nl. Dit adres wordt voorlopig gelezen door Saskia de Jonge. Zij neemt ook taken van Michelle over als het gaat om archiveren en verslaglegging. Taken die Monica van Saarloos van Michelle overneemt zijn het coördineren van de overlijdensberichten en zaken daaromheen. Ook zal zij de uitnodigingen voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar verzorgen. Andere taken, zoals het verzorgen van documenten voor ambtsdragers en het uitnodigen voor tafelgesprekken, zullen we overdragen aan de nieuwe (PGH-brede) kerkenraad.

We nemen afscheid van Michelle Schouten tijdens de dienst op zondag 7 januari om 9.00 uur. We zijn dankbaar voor wat zij (en ook Ewout) voor onze wijk hebben betekend. We wensen hen Gods zegen toe.

### ... en Ewout Schouten

Ook Ewout legt zijn taken neer. Een deel van zijn taken betreft de website en de scipio-app. Dit zijn geen wijktaken. We zullen daarom de nieuwe kerkenraad vragen hier een opvolger of oplossingen voor te zoeken. Opvolging voor zijn taken als hulpbeheerder in de Regenboog zullen we voorleggen aan de beheersstichting van gebouw De Regenboog en samen met hen op zoek gaan naar vrij-



willigers. Heb je interesse om als hulpbeheerder mee te doen? Mail dan naar [info.rb@pghardervijk.nl](mailto:info.rb@pghardervijk.nl)

## 'Wijkteam' vervangt wijkraad

Zoals gemeld verdwijnt de wijkkerkenraad. In plaats hiervan komt er een klein 'Wijkteam'. – Voorzitter/samenroeper blijft Saskia de Jonge. Haar functie zal minder omvatten dan het huidige voorzitterschap. Namens de wijk maakt zij deel uit van de PGH-brede (Algemene) Kerkenraad. Verder zal zij zich gaan toeleggen op het jeugdwerk. Monica van Saarloos blijft ouderling pastoraat. En voorlopig blijven Jacco van den Bosch en Marja Vasmel als diakenen verbonden. Ds. David Kroeze blijft als predikant geworteld in de wijk en zal daarnaast bovenwijkse taken vervullen.

**Bijbelquiz** – Team Meerkoet won vorig jaar de Nieuwjaarsbijbelquiz. Als winnaar verzorgen zij samen met ds. David Kroeze de Nieuwjaarsbijbelquiz op zondag 7 januari na de dienst. We nodigen je van harte uit om mee te doen en elkaar veel goeds en zegen voor het nieuwe jaar te wensen.

## Jubileumcadeau: een Relibieb

Tijdens het 25-jarig jubileum van onze wijkgemeente op 10 december werd een prachtig cadeau onthuld: een Relibieb. De relibieb, een spiritueel boekenkastje, staat naast het info-rek in de hal van de Regenboog. De coördinatie is in handen van Beb de Windt, Gemma de Groot en Michelle Schouten. We wensen elkaar veel leesplezier en inspiratie.

*Saskia de Jonge*



## FEESTELIJK JUBILEUM WIJKGEMEENTE DE REGENBOOG

Het 25-jarig jubileum van wijkgemeente de Regenboog werd op zondag 10 december gevierd. Dankbaarheid en hoop voerden de boventoon tijdens de feestelijke dienst, waarin ds. David Kroeze voorging. Aanwezig waren ook de oud-predikanten Hans Mak van voorheen de gereformeerde Veldkampkerk en Ton Verbeek van destijds de hervormde Nieuwe Kerk, die de eerste tijd het kerkenwerk in Drielanden voor hun rekening namen.

Een belangrijk aandeel in de jubileumviering leverde de jeugd. Kinderen overhandigden de gemeente een zelfgemaakte wijkvlag. Tiensers wensten de wijkgemeente in een filmpje mooie wensen voor de toekomst toe. Bij de kinderdienst werden cupcakes versierd. De tiendienst hing slingers op. En er was een speciaal jubileumlied. Ook kreeg De Regenboog een prachtige 'Relibieb' met mooie boeken. Na de dienst ontmoetten gasten en gemeenteleden van vroeger en nu elkaar tijdens een gezellig samenzijn met allerlei lekkers, gemaakt door gemeenteleden.



Foto boven: Hans Mak (l) en Ton Verbeek (m), de predikanten van het eerste uur.

Foto's: Jeroen de Rooij



# de JONGE kerk

## Leesrooster Bijbel Basics

Zondag 24 december: Lucas 1:57-80. De geboorte van Johannes en Zacharias zingt een lied.

Zondag 31 december: Lucas 2: 22-40. Simeon en Hanna zien Jezus.

Zondag 7 januari: Rechters 4:1-5:31. Rechter Debora



## Kerst

Met de feestdagen in het vooruitzicht lijkt de wereld om ons heen te transformeren in een levendige chaos van lichtjes, cadeaus en klingelmuziek. De kerstdrukke is weer in volle gang, en terwijl we ons haasten om de perfecte cadeautjes te kopen, de mooiste kerstboom te vinden en het meest feestelijke menu samen te stellen, schrijf ik bij deze een herinnering: blijf denken aan de ware betekenis van Kerst.

Als we een moment nemen om terug te gaan naar de kern van het kerstverhaal, zien we een verhaal van eenvoud en nederigheid, van een kind geboren in een stal, ver weg van de glitter en glamour van het moderne kerstfeest. In onze haast en spoed van de decembermaand lijken we soms het stille wonder van de geboorte van Jezus uit het oog te verliezen. Het is alsof we verdwaald zijn in een doolhof van commerciële verleidingen en sociale verwachtingen, en we vergeten dat Kerstmis draait om liefde, vrede en samenzijn.

Het is niet mijn bedoeling om de vreugde van cadeaus en feesten te ontnemen, maar laten we niet vergeten dat de essentie van Kerstmis diep geworteld is in eenvoudige gebaren van vriendelijkheid en liefde. Doe gewoon even chill in deze vakantie en ontspan je.

In de drukte van de komende weken wens ik jullie allemaal een Kerst vol ware betekenis, een moment van rust te midden van de storm. Ga met God en geniet van een hopelijk heel erg fijn 2024!

Joost Rijdsdijk

## COLLECTEFILMPJES

We vinden de collectedoelen belangrijk, en we vinden kinderen belangrijk. Daarom maken kinderen en volwassenen samen elke week een filmpje voor de (diaconie)collecte. Dat doen we dit jaar als vorm van catechese. Kinderen stellen de vraag waarvoor we deze zondag geld inzamelen. Met onze bijdrage willen we in een lichtje zijn in een donkere tijd. Daarom hebben we voor deze Advent vier filmpjes gemaakt. Reuze leuk! Kijk ze maar eens terug op <https://fb.watch/oVAKO1vbYo/>

Ds. David Kroeze



## KERSTPUZZEL

### ZOEK HET LICHT

In de stal op dit plaatje zijn tien lantaarns verstopt. Kun jij ze allemaal vinden?







WIJ GEDENKEN...



**Jan Buizerd de Jong**

Op 15 november overleed Jan Buizerd de Jong op de gezegende leeftijd van 99 jaar. Een lang leven geleefd, veel meegemaakt en ervaren, zo hoorden we van zijn dochters in de dankdienst voor zijn leven. Jan werd geboren en groeide op in de twintiger jaren waar veel armoede was. Jan was de oudste van een groot gezin. Ook in de dertiger jaren was het niet veel beter en toen kwam de oorlog, waarin hij moest onderduiken. Hij kwam in Drenthe terecht en ontmoette daar Roelie Koning, met wie hij trouwde en met wie hij veel gelukkige jaren beleefde. Zij is in 2015 overleden. In de oorlog heeft Jan verzetswerk gedaan en hij kreeg later voor betoonde moed en zorg voor anderen verschillende onderscheidingen. Toen ze uiteindelijk in Harderwijk terecht kwamen, richtte Jan zijn activiteiten op kerk en maatschappij. Hij heeft veel werk verzet voor de Plantagewijk, de ouderenkring enz. Ze voelden zich hier thuis. Toen de gezondheid van Roelie minder werd, verhuisden ze naar de Voorste Wei. Later toen hij alleen kwam te staan, betrok hij een kamer in Weideheem. Jan vond het allemaal goed. Hij nam de dingen zoals ze kwamen, ook toen hij op de afdeling Linde terecht kwam. In de dienst hebben we de reispsalm 121 gelezen en overdacht. Zoals de pelgrim naar Jeruzalem reisde om daar God te ontmoeten, is het einddoel van Jan ook altijd geweest om bij God te komen. Zijn geloof in de genade van God was het fundament onder zijn leven en daar heeft hij altijd van getuigd. Jan laat een lege plek achter bij zijn kinderen en (achter-)kleinkinderen en er zijn velen, die hem zullen missen. Wij wensen hen allen de troost van de hemelse Vader toe.

*Anna Marie Jansen*



**Neeltje Nieuwenhuis-van Krieken**

Het sterven van Nelly was onverwacht. Waar ze zich 's ochtends aan wilde kleden om afscheid te nemen van iemand anders, werd zij, zo wordt gedacht, op hetzelfde moment onwel. Een acute hartstilstand, zo vermoedt men. Zelf zal ze er weinig tot niets van gemerkt hebben. Maar het gemis is groot, sinds Nelly in de ochtend van 30 november het leven bij ons hier op aarde achter zich heeft gelaten.

Op donderdag 7 december hebben we in de Plantagekerk afscheid van Nelly genomen. Er waren liederen die zij mooi vond. Haar dochters deelden prachtige herinneringen. En bij dit alles lazen we twee teksten uit de Bijbel. Psalm 23, die ook bij het afscheid van haar laatste liefde Co was gelezen. En vers 7 en 8 uit Jeremia 17.

In die laatste verzen gaat het erover dat mensen die op God vertrouwen, zijn als bomen, geplant aan water, met wortels tot in de rivier. Met dat beeld omschreven de kinderen van Nelly hun moeder: krachtig en de zonzijde zoekend. En hoewel Nelly mee wist te bewegen met de windvlagen die op kwamen zetten, dit ook wel moest, toch knakte ze niet. Want ja, de stormen van het leven zijn tijdens haar leven namelijk wel degelijk over Nelly heen getrokken, maar uiteindelijk bleek zij sterker dan die omstandigheden. En doordat haar geloof geworteld was, wist Nelly zelfs in moeilijke tijden nog waar zij water – kracht en energie – vandaan mocht halen.

Zo heeft Nelly haar leven, door goede en slechte tijden, met God geleefd. En zo is de Heer, mogen we geloven, ook met haar mee getrokken. En dat 'met je meetrekken' gaat verder dan het leven, verder dan het sterven. Dwars door de dood heen is Hij erbij en brengt Hij thuis.

Ik hoop dat deze gedachten allen die Nelly zullen missen tot troost mogen zijn.

*Ds. Marissa van Meijl*





## MICROSOFT 365: NAAR CENTRALE VEILIGE OPSLAG VAN GEGEVENS

Alle bestanden die we als PGH maken, bewerken en rondsturen staan nu nog overal en nergens in thuiscomputers en zijn door meerdere mensen te benaderen of juist door helemaal niemand. We gaan dit als PGH centraliseren. Dat heeft o.a. te maken met de vereiste bescherming van de privacy.

### Privacybescherming

Het is daarom de bedoeling dat alle commissies, werkgroepen e.d. binnen de PGH hun bestanden centraal gaan opslaan in het computerprogramma Microsoft Office 365. Alle teams binnen onze kerk hebben hierover onlangs bericht gekregen. Vanaf februari is er voor zo'n 300 kerkvrijwilligers een instructie-avond, om heel praktisch te leren wat je moet doen. 'Zeker de vijftigplussers die in de moderne computerwereld lastig hun weg vinden, zou ik dringend willen aanraden om deel te nemen, voor hen is het ook een stukje moderne bijscholing,' zegt ICT'er Rik de Pagter. Jeroen de Rooij: 'Tot nog toe gebruikt iedereen zijn computer op eigen wijze voor het opslaan van tekstbestanden en adresgegevens, voor mailverkeer enzovoorts. Dit opslaan op privécomputers voldoet niet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywet. Deze wet sluit beter aan op het digitale tijdperk waarin we leven. Centrale opslag van (persoons)gegevens onder toezicht lost dit probleem op.' De PGH heeft hiervoor al sinds geruime tijd zo'n

toezichthouder: gemeentelijk Hans Kalfsbeek.

Gekozen is voor Microsoft Office 365, een zeer modern maar niet erg moeilijk computerprogramma. Het omvat o.a. Word, Excel, PowerPoint, het mailprogramma Outlook en Teams, het programma voor beeldbellen en video-vergaderen.

Wie het eenmaal heeft uitgelegd gekregen kan er direct mee werken. En de bedoeling is dat we dat als kerkvrijwilligers ook allemaal gaan doen, met ingang van 1 mei aanstaande.



Jeroen de Rooij (l.) en Rik de Pagter van de werkgroep ICT

Hoe het technisch de afgelopen maanden is voorbereid, ook voor het Kerkelijk bureau en het College van kerkrentmeesters, voert hier te ver. Maar twee stille werkers achter de (computer)schermen zijn er heel druk mee geweest: Jeroen de Rooij en Rik de Pagter. Zij zullen de invoering ook verder begeleiden.

Om te beginnen worden alle actieve kerkvrijwilligers die lid zijn van een team of commissie uitgenodigd voor een van de zes voorlichtingsavonden in februari en maart. 'Daar gaan wij de mensen laten zien hoe het werkt en dat het niet zoveel anders is als het lijkt', zegt Jeroen de Rooij. Rik de Pagter vult aan: 'Het plan is dat alle werkgroepen ermee gaan werken vanaf mei aanstaande. Alle bestanden die je nu op je harde schijf hebt staan of in Dropbox, gaan we overzetten naar Onedrive, zodat alles op 1 locatie staat. Je kunt bestanden dan ook niet meer kwijtraken.'

Office 365 is een heel gebruiksvriendelijk programma. Een ander voordeel is dat de agenda's gemakkelijker kunnen worden afgestemd en dat activiteiten en evenementen gemakkelijker kunnen worden gepland. Ook kan iedereen van een team bij dezelfde documenten. Die staan straks centraal in de cloud. Van daaruit kunnen we veilig documenten en bestanden bewerken. Dat bevrijdt ons van de noodzaak van onze lokale harde schijf. De nieuwe software kost de kerk geen geld.

In de aankondiging van deze veranderingen spreken de voorzitters van AK en CvK, Eelke van der Wal en Peter van den Berg, de hoop uit dat de overstap naar Office 365 zal bijdragen aan een verbeterde samenwerking en communicatie binnen onze gemeenschap.

## KERKELIJK BUREAU

### COLLECTEMUNTEN

Collectemuntjes zijn verkrijgbaar. In de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl) of via het kerkelijk bureau, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl), tel. 412188. Afhalen en verkoop elke 1e en 3e donderdag-morgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk. Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv CvK Prot Gemeente te Harderwijk

### REKENINGNUMMERS

#### Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

#### Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

### GIFTEN NOVEMBER

#### Contant

€ 45,45 van fam. D. via KB bestemd voor de Kerk

#### Bank

€ 200 van dhr. A.G. d. R. via RB bestemd voor de Kerk

#### Collectemuntjes

€ 46,50 van fam. D. via KB bestemd voor de Kerk

*Hartelijk dank voor uw gift!*

*Het College van Kerkrentmeesters*

## VANUIT HET KERKELIJK BUREAU

Op dit moment van schrijven is Rita Balsma afwezig op het Kerkelijk Bureau; af en toe is het goed om even afstand te nemen van het werk. Misschien is ze tegen de tijd dat dit kerkblad verschijnt al weer terug, maar toch wil ik langs deze weg Rita het allerbeste wensen!

In verband met de feestdagen is het **Kerkelijk Bureau gesloten van vrijdag 22 december t/m woensdag 3 januari 2024.**

Namens het kerkelijk bureau en CvK wens ik iedereen Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2024.

*Karel Bosselaar, kerkrentmeester*

## KERKELIJKE STAND

### Nieuw ingekomen

Dhr. J. van Wieren, Vondellaan 235, uit Biddinghuizen

Dhr. R.H. Hagedoorn, Vondellaan 67, uit Meppel

Dhr. B.S. Bremer, Tubadreef 20, uit Nijkerk

Mw. E.J. Foppen, Heeraaltszstraat 2B, uit Zeewolde

### Verhuisd

Mw. J. Hoornenborg, van Deventerweg 39 naar Admiraalshof 23

Dhr. en mw. J. Jackson Ilo, van Parallelweg 26-72 naar Tromplaan 42

Mw. H.L. Muller-Hartendorp, van Touwbaan 54 naar F.A. Molijnlaan 109, Nunspeet

Mw. A.A. Kok-Hop, van Piet Heinlaan 2 naar Van Goorswegje 13 A, Hierden

Mw. E. Schilder, van Sonnevanccklaan 2 Afd. Vliindertuin 1 naar Afd. Hortensia 2 K. 05

Mw. B. Kroeske-Haitsma, van Plantage 58 naar Zuringdreef 1

Dhr. J. Roozeboom en mw. J.J. Drost, van Gelreweg 71 naar Julianalaan 39

Mw. M. van Buerink, van Scheepssingel 27 naar Karel Doormanlaan 123





# 'We zijn nu goed op koers'

*Opgewektheid klinkt door in de woorden van de twee bestuursvoorzitters van onze Protestantse Gemeente. Elke van der Wal en Peter van den Berg hebben duidelijk zin en goede moed om het schip van kerk de toekomst in te varen.*

De bemanning (lees de kerkelijke organen) weet welke koers zij kan varen en de passagiers, de kerkleden, hebben tijdens gemeenteavonden en tafelgesprekken hun wensen en ideeën voor onderweg kunnen inbrengen.

We gaan van wal met een eindbestemming (visie), de kaart om er te komen (missie) en een eenvoudiger manier van besturen. Om nog even in scheepstermen te blijven: de reder (Algemene kerkenraad) regelt alleen de grote lijnen, de schepen (drie wijken) varen daarbinnen zelfstandiger dan voorheen hun eigen koers, maar springen ook waar nodig elkaar bij.

De zeeën liepen soms best hoog, de afgelopen tijd. Er kwam een loods aan boord, interim-predikant Pieter van Winden, om schip en bemanning te helpen en lek en gebrek boven water te halen. 'Kapitein' Eelke van der Wal wist overigens wel waar hij aan begon toen hij anderhalf jaar geleden het roer in handen kreeg. Nooit twijfelend aan het geloofskompas en met steun van trouwe bemanningsleden wist hij het schip in rustiger water te brengen. Inmiddels is er ook een frisse energieke 'machinist' aangemonsterd: Peter van den Berg, de nieuwe voorzitter van het eveneens grotendeels nieuwe College van Kerkrentmeesters. Zij moeten de brandstof (financiën) leveren om het schip de komende jaren in de vaart te houden. Zij kunnen bijtanken uit de denktank met Willem Waterweg, Marcel de Vries en Marco den Hollander. Hoe kijken Eelke van der Wal en Peter van den Berg terug op de nu afgeronde periode en, belangrijker, hoe zien zij de toekomst van onze gemeente?

## Discussiepunten opgeruimd

'We mogen hoopvol kerk zijn,' vertolkt voorzitter Eelke van der Wal de resultaten. 'We hebben nu een gezamenlijke missie en visie, we hebben uitgesproken en afgesproken waar we samen naartoe willen. Daarmee zijn veel discussiepunten opgeruimd. We weten wat we willen de komende jaren en zoeken daar de financiën bij. Niet meer somber kijken wat we ons nog kunnen veroorloven, maar zelfbewust uitspreken wat we willen, en dat financieel mogelijk maken. En dat gaat ook lukken; als iedereen zijn bijdrage op peil brengt kunnen we vacatures vervullen, activiteiten ontwikkelen, de Plantagekerk verbeteren. Niet het geld is bepalend, maar wat wij als gemeente zelf willen.' Johannes 10:10 bleek één kern van ons geloof in Jezus: 'Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid'. Meest gekozen tekst was Johannes 3:16 'Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' Met deze gemeentebreed gedeelde visie gaan we samen de toekomst tegemoet.

Dat is ook de insteek van Peter van den Berg. 'Als CvK willen we dienstbaar zijn aan de PGH als geheel, zaken faciliteren. Ik ben zelf van het zoeken naar mogelijkheden. Hoe kunnen we realiseren wat we met z'n allen graag willen. Bijvoorbeeld het verlangen om

opvolgers voor de vertrekkende predikanten te benoemen. Daar heeft de landelijke kerk bepaalde spelregels voor en het CvK zoekt uit hoe we die kunnen vervullen.'

'Wat ik belangrijk vind: geld moet een middel blijven, het mag niet tot doel verheven worden. Niet het geld moet onze god worden. Wat ieder van ons zich wenst is dat we duurzaam een ontmoetingsplek kunnen blijven houden, waar mensen hun geloof kunnen blijven belijden en elkaar kunnen ontmoeten. Plekken voor kerkleden onderling maar ook een warm huis voor andere mensen in Harderwijk. Op de gemeentebijeenkomsten van eind oktober hebben we vier scenario's voorgelegd, gebaseerd op de meerjarenbegroting. Gekozen is voor scenario 3. Dat biedt een perspectiefvolle haalbare toekomst. Mits we daar met elkaar wat meer voor over hebben.



Voorzitters Eelke van der Wal (l.) en Peter van den Berg

De bijbehorende meerjarenbegroting is sluitend te krijgen als iedereen zijn of haar jaarlijkse bijdrage verhoogt met 7%. Dat is ook redelijk, de lonen en pensioenen zijn ook flink gestegen, vaak met 10 % en bij het ABP dit jaar zelfs 11,96 %.'

## Naar buurtpastoraat

Voor de toekomst ziet Eelke veel in onderling pastoraat, in de buurt omzien naar elkaar. Het Fonteinwerk heeft al diverse wat zij noemen @homegroepen. Ook de Plantagekerk wil met buurtpastoraat beginnen. Je bent dan niet alleen afhankelijk van de pastor. Het versterkt ook het gemeenschapsgevoel en verlicht de taak van onze predikanten.

Er zijn wel veel vacatures. Eelke: 'Het Fonteinwerk heeft nu gelukkig zicht op een predikant. Voor de Plantagekerk moeten we groen licht uit Utrecht krijgen voor het beroepingswerk. We hebben de behoefte aan een ambulante predikant gedurende de overbruggingsperiode erkend en er is ook budget voor. We zijn in overleg met Utrecht welke predikanten beschikbaar zijn.'

Govert van der Boom



## STERKE VEREENVOUDIGING VAN DE PGH-ORGANISATIESTRUCTUUR

De AK heeft besloten tot een vereenvoudigde organisatiestructuur. Sinds deze maand heet de Algemene kerkenraad: 'Kleine kerkenraad' of kortweg Kerkenraad. Hij wordt inderdaad kleiner: een voorzitter (Eelke van der Wal), scriba (Joke Bode), per wijk twee vertegenwoordigers en namens CvK en Diaconie elk één vertegenwoordiger.

De drie 'wijkteams' (wijkkerkenraden en commissie Fonteinwerk) regelen hun wijkzaken zoals pastoraat en liturgie voortaan meer zelfstandig. Seniorenpastoraat, jeugdwerk en missionair werk blijven bovenwijks, maar wel worden ze elk gekoppeld aan een wijk en via deze wijk aan de Kleine kerkenraad.

Specialisaties binnen een wijk worden ook ingezet voor de andere wijken. Enkele keren per jaar komen alle ambtsdragers samen in de 'Grote kerkenraad'.

Ambtsdragers vinden voor vier jaar is steeds lastiger. De AK wil daarom toe naar meer projectmatig werken. Daarbij wordt voor een bepaalde taak of klus een tijdelijk beroep gedaan op de talenten van gemeenteleden. Zo is er al een werkgroep Fondsenwerving en een werkgroep Office365.

## SAMENSTELLING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Het CvK bestaat uit de volgende personen: Peter van den Berg voorzitter, Timon Nauta scriba, Leen Brouwer veiligheid en Arbo, Durk Reitsma onderhoud gebouwen, Roelof Potters coördinator renovatie Plantagekerk, Karel Bosselaar personeelszaken. Het CvK zoekt in ieder geval nog een penningmeester m/v. Daarnaast ligt er nog meer dan genoeg werk waarvoor het ondersteuning goed kan gebruiken. Voor een evenredige samenstelling van het team zou het mooi zijn als er dames zijn die het team zouden willen komen versterken.

## DE PGH-WEBSITE IS VERNIEUWD

De website van de PGH is vernieuwd, zowel technisch als tekstueel. Sinds vorige week staat de nieuwe versie online. De werkgroep Communicatie heeft er, ondersteund door Erik Jan Visscher, een pittige klus aan gehad. Toch ziet u als bezoeker op het eerste gezicht weinig verschil, het vertrouwde beeld is bewust gehandhaafd. Vernieuwing was noodzakelijk, de software waarop de website draaide was verouderd en werd niet meer ondersteund en beveiligd. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om meteen de gehele inhoud te controleren en te actualiseren. Ook zijn enkele rubrieken herschikt. De komende maanden worden nog enkele veranderingen doorgevoerd. Dat heeft te maken met personele wisselingen en met de nieuwe organisatiestructuur van onze gemeente, waarover u elders in deze SamenGeroepen meer leest. Het online gaan van de vernieuwde website markeert tevens het afscheid van Michelle en Ewout Schouten. Na vele jaren wekelijks trouw werken 'achter de schermen' voor de communicatie binnen de PGH leggen zij nu wegens de aanstaande verhuizing hun taken neer. De website wordt nu beheerd door Bert Weits (software), Erik Jan Visscher (webmaster) en Govert van der Boom (webredacteur). Suggesties, opmerkingen, correcties en aanvullingen zijn altijd welkom. Stuur ze naar [website@pgharderwijk.nl](mailto:website@pgharderwijk.nl).

*PGH-werkgroep Communicatie*

## SCIPIO NU OOK UW PGH-NIEUWSBRON

Als bezitter van een mobiele telefoon heeft u waarschijnlijk allang het gemak ontdekt van de Scipio-app. Met een simpele muisklik kunt u er de collectes mee betalen, handig voor uzelf, en voor het Kerkelijk bureau werk besparend.

Maar wist u dat de Scipio-app veel meer is dan alleen een handig hulpmiddel voor de collecte? Scipio is veelzijdiger. In de Scipio-app hebben we nu een centrale plek gecreëerd waar u alle belangrijke informatie kunt vinden. Van de agenda, het dagelijks overzicht van PGH-activiteiten tot het kerkblad en alle zondagsbrieven. Bent u nieuwsgierig naar wat er speelt in de gemeente? Met de agenda, nieuws, en desgewenst pushmeldingen (signaaltjes) blijft u altijd op de hoogte. Scipio is ontworpen om het gemeentelieven te versterken. Dus laten we samen dit veelzijdige hulpmiddel verkennen en ontdekken hoe het ons nog dichter bij elkaar brengt. Zet nu en dan eens Scipio aan, klik op Menu en u vindt er nieuws en de zondagsbrieven. Zo blijft u helemaal bij.

Zo zet u Scipio op uw telefoon:

- Klik op App Store of Play Store.
- tik 'Scipio' in
- maak een account aan (uw mailadres en een eigen wachtwoord)
- ga naar Harderwijk en vind de Protestantse Gemeente



*Jeroen de Rooij*





## EIGEN LEDEN EXPOSEREN IN DE PLANTAGEKERK

Onder de titel 'Creatieve kerk' tonen zo'n twintig gemeenteleden de komende maanden in de Plantagekerk hun werken en technieken. Verrassend hoeveel creatief talent er in onze gemeente schuilt. En wat fijn dat zij dit nu ook kunnen laten zien, zowel aan de wanden als in de twee vitrinekasten. We noemen hier geen namen, laat u verrassen.

De opening van de nieuwe expositie is donderdag 11 januari om 10.45 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom, de koffie staat op deze vaste koffiemorgen uiteraard klaar. Te zien tot eind 25 maart.

*Kunstcommissie Plantagekerk*



## VOXTET KERSTCONCERT OP PODIUMPLANTAGE

PODIUMPLANTAGEkerk presenteert zaterdagmiddag 23 december een verrassend kerstconcert door vocaal ensemble Voxtet uit Amersfoort. De acht leden zingen al vele jaren op bijna professioneel niveau en in diverse stijlen.

Voxtet kiest voor dit kerstconcert muziek van componisten als Gibbons, Rutter, Schütz, Bach e.a.

Plantagekerk, Stationslaan 136, aanvang 16.00 uur, toegang vrij, collecte bij de uitgang.

## NIEUWS VAN LOUISE TEN WOLDE

Op dit moment ben ik bezig met een aantal verschillende dingen, waaronder stafleid van de Music track van de september Discipel Training School (DTS), het aannemen van studenten, de MDS en de voorbereidingen van de januari DTS. Over deze laatste twee vertel ik jullie graag meer.

MDS staat voor: ministry development seminar. Dit is een seminar waaraan alle nieuwe stafleden verplicht meedoen, zodat we hen kunnen helpen bij hun start in Youth with a mission (YWAM) en de zending. Eens in de week komen we bij elkaar en dan hebben we het over verschillende onderwerpen zoals, timemanagement, kwetsbaarheid, omgaan met geld, maar ook hebben we het over de waarden van YWAM.



Ik vind het bijzonder dat ik in deze nieuwe stafleden mag investeren. Het kan best een verandering zijn als je de zending in gaat en vooral ook als je dat in een ander land doet, zoals toen ik naar Zuid-Afrika ging. Ik zit nu al vijf jaar in de zending en ik merk dat ik eigenlijk al best veel ervaring heb binnen YWAM, maar ook in de zending. Het is niet altijd makkelijk, en juist daarom is het goed dat er zoiets als de MDS is, een plek waar mensen samen kunnen groeien en er voor elkaar kunnen zijn.

Ik bereid ook de januari DTS voor, die ik zelf ga leiden, samen met een echtpaar. Zij hebben al vele scholen geleid, dus het is mooi dat ik van hen kan leren en het samen met hen kan doen. Naast ons zijn nog drie mensen lid van het stafteam. We zijn bezig geweest met het uitnodigen van sprekers en zetten het programma in elkaar. Ook hebben we veel gesprekken met studenten die zich hebben aangemeld. We vinden het belangrijk om vooraf met de studenten te praten, zodat wij meer weten over wie zij zijn en zij weten waarvoor ze zich aanmelden. Het is immers een discipelschap trainingschool en niet alleen maar een bijbelschool. Bij discipelschap hoort ook een stukje uitdaging en zelf mag je ook groeien in karakter en in omgang met anderen. We vragen in die gesprekken: Ben jij er klaar voor om discipel te worden?

Doordat ik de januari DTS ga leiden zal ik voor het eerst sinds 5 jaar weer thuis zijn tijdens de kerstdagen.

Misschien ziet u mij in de dienst.

*Louise ten Wolde, Youth with a Mission*

Wilt u ook mijn nieuwsbrief ontvangen? Stuur een berichtje naar [m.vanderloon@live.nl](mailto:m.vanderloon@live.nl)



## IMPRESSIES UIT DE PKN-SYNODE

In de Generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op 17 en 18 november is onder meer stilgestaan bij de positie van de kerkelijk werkers. Er wordt landelijk nagedacht om hen een goede positie te geven naast de predikanten en de mogelijkheid om ook als voorganger in de gemeenten werkzaam te zijn, iets wat wij bij onze PGH overigens al heel lang kennen. Landelijk laat de besluitvorming nog op zich wachten.

Ook herkenbaar voor ons als PGH is het streven naar vermindering van de werkdruk door een heel vergadercircus in alle lagen van de kerk. Denk aan de behoefte om met minder regels en mogelijk ook minder ambtsdragers gemeente te kunnen zijn, eventueel ook in combinatie met naburige gemeenten. Daarover gaat de notitie 'Lichter op pad, samen op zoek naar een structuur die past bij een toekomstgerichte kerk'. In de notitie wordt gesproken over een 'fundamenteel spoor' en een 'experimenteel spoor'. Dat er op plaatselijk niveau meer moet worden samengewerkt werd breed onderschreven door de synode. De rol van de classis en classispredikant wordt naar verwachting groter, kijkend naar de uitdagingen lokaal.

Ook ruime aandacht besteedde de synode aan het enorm toegenomen antisemitisme en de relatie tussen Joden en Palestijnse christenen. Het gebed voor hen is hard nodig. Eddo Verdoner, nationaal coördinator antisemitismebestrijding (NCAB), hield een inleiding naar aanleiding van een onderzoek onder leden van het PKN-panel naar antisemitisme in de Protestantse Kerk. Verdoner riep de synode op om 'op te staan tegen antisemitisme' en 'niet te zwijgen'.

Sinds de terreurdaden van Hamas op 7 oktober is het aantal antisemitische incidenten in Nederland verachtvoudigd. De synode nam met ruime meerderheid een gezamenlijke boodschap aan waarmee de synode zich schaarde achter de oproep van Verdoner. Zie voor de boodschap <https://protestantsekerk.nl/nieuws/generale-synode-spreekt-zich-uit-tegen-antisemitisme>.

Voor het volledige verslag van de classisvergadering: [pknclassisveluwe.nl/verslagen](http://pknclassisveluwe.nl/verslagen)  
*Met dank aan Jan Smit, afgevaardigde namens de classis Veluwe*



## ONDERSCHIEDING VOOR GOUDEN ORGANIST TIMON NAUTA

Timon Nauta is al vijftig jaar kerkorganist. Hij werd hiervoor onderscheiden met de Gouden draagspeld met briljant van de Nederlandse Vereniging van Kerkrentmeesters. Kerkrentmeester Karel Bosselaar reikte de onderscheiding uit tijdens de drukbezochte Vrijwilligersavond van de Plantagekerk op 24 november.

## ROOKWORSTENVERKOOP VOOR ROEMENIË

De afgelopen maanden hebben we al enkele acties gehouden, die allemaal geslaagd zijn. Bij de speculaasverkoop is nagenoeg alles verkocht. We hadden nu 700 pakjes meer ingekocht. De opbrengst was hoopgevend, omdat er ook veel kleine giften werden gegeven.

Nu de kalender in de winterstand staat houden we in januari de rookworstenverkoop. De worsten komen dit keer bij de Worstenkoning van de Markt vandaan. Deze zijn zwaarder en glutenvrij. Per zakje, van 3 worsten, betaalt u 8 euro. We komen niet langs de deuren, maar bezorgen op bestelling. U kunt de bestelling op de volgende manieren doen:

- Per mail, [grosman@solcon.nl](mailto:grosman@solcon.nl), [hvenema021@gmail.com](mailto:hvenema021@gmail.com) of [dreits@caiway.nl](mailto:dreits@caiway.nl);
  - Op de zondagen 7 en 14 januari in de Plantagekerk of Regenboog.
- We brengen uw bestelling rond 22/23 januari bij u thuis en ontvangen dan, liefst gepast, het aankoopbedrag. De opbrengst wordt weer geheel besteed aan het ondersteuningswerk in Roemenië.



## Durk Reitsma, Werkgroep Roemenië TOP2000-KERKDIENTST

Heb jij hem al in de agenda staan? Op 30 december om 19.00 uur organiseren we weer een Top2000-kerkdienst in de Regenboog! Leuk als je erbij bent!

## OPBRENGST ZONNEPANELEN 2023

In april 2022 zijn er op het dak van de Regenboog 64 zonnepanelen gelegd en aangesloten. De panelen functioneren goed: vorig jaar hebben ze ca. 22.100 kWh opgeleverd, dit (hele) jaar was het ca. 26.300 kWh. De opbrengst was hiermee net iets meer dan aan elektriciteit is verbruikt. Kerkelijk centrum de Regenboog is dus elektriciteit-neutraal.

## VACATURE DOVENPASTORAAT

Kent u het Interkerkelijk Dovenpastoraat, het IDP? Zoals de naam al zegt: Het IDP houdt zich bezig met dovenpastoraat en ondersteunt kerken daarin. Wij hebben regionale afdelingen, de Interkerkelijke Commissies. Ook in uw regio is het Interkerkelijk Dovenpastoraat actief. Lees meer op [www.doofenkerk.nl](http://www.doofenkerk.nl)

De Interkerkelijke Commissie Gelderland-Noord bestaat op dit moment uit twee leden. Dat is te weinig om goed te kunnen functioneren. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Concreet zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter, een nieuwe penningmeester, en meer nieuwe bestuursleden. Doof of horend. Jong of oud.

We vergaderen 4x per jaar in de Oenenburgkerk in Nunspeet. Vanuit de IC brengen we ook bezoeken aan dove mensen in onze regio, vaak met twee IC leden samen. Dit kan ook een doof én horend iemand samen zijn. Onze slogan is: Het IDP: twee werelden, verschillende gaven, één kerk. Eventueel kunt u een basiscursus gebarentaal volgen op kosten van de IC.

Hebt u affiniteit met dove mensen en dovencultuur of bent u zelf doof? Dan nodigen we u van harte uit om op deze vacature te reageren. U kunt contact opnemen met Henriëke van Dopperen, secretaris IC via [ic.gelderland@gmail.com](mailto:ic.gelderland@gmail.com) of Wilma van der Kroon, voorzitter IC via [wilmavanderkroon80@gmail.com](mailto:wilmavanderkroon80@gmail.com)





Impressie van de gezellige  
Kerst-fair op 13 december  
in de Regenboog: stands,  
kinderactiviteiten, glühwein  
en kerst-samenzang.





# Gods komen

Wie het Bijbelrooster van het NBG volgt, leest in deze dagen voor Kerst geschiedenissen uit 2 Samuël 6 en 7: het overbrengen van de ark naar Jeruzalem, de belofte aangaande de tempelbouw, Gods belofte aan David – 'Ik zal voor jou een (konings)huis bouwen en jouw koningschap zal vast staan voor altijd' - en dit alles loopt dan uit op de lezing voor 25 december: het dankgebed van David. In vervolg op deze lezingen zouden we kunnen zeggen: Kerst is het grote dankgebed van de kerk omdat de Davidszoon gekomen is wiens Koningschap vaststaat voor eeuwig!

Er zijn van die bijzondere momenten van volheid en 'tegenwoordigheid van Geest'. 'Geest' met een hoofdletter zoals in Lied 906. 'God is tegenwoordig, God is in ons midden, laat ons diep in 't stof aanbidden. God is in ons midden, laat nu alles zwijgen, alles in ons voor Hem neigen.' Dat is een beetje Pinksteren. Dan zijn we vol vuur en geven warmte af ook aan elkaar. Dan is er liefde en saamhorigheid, de gemeenschap van het één-in-Christus. Dan is er een loflied in onze mond. Ons bidden wordt aanbidden. Dan zijn we van God vervuld, vol van de gaven en vruchten van Zijn Geest. Dan is het leven goed.

Maar het is niet altijd Pinksteren. Daarom ben ik ook nooit lid geworden van een Pinkstergemeente, ook al lijkt dat aantrekkelijk. Er zijn ook van die momenten waarop mensen roepen 'O my God', de rauwe kreet om hulp bij het zien van alle verwoesting in oorlogsgebieden, het gesnik van een vader neergeknield bij de kist van zijn vijfjarig dochttertje. De vertwijfelde vraag waarom er ruzie gemaakt wordt in de kerk van Jezus Christus. Dan lijkt het wel alsof we wonen in het land achter Gods rug, in een door God vergeten wereld, de ballingschap van de kerk. Wat komt er dan over onze lippen? Een klaaglied, een smeekgebed, de roep om Gods komen. Och Here, kom! Heer, kom haastig! Komst – dat is in het Latijn advent. Dan zijn we even geen Pinkstergemeente maar Adventsgemeente. Dan zijn we even niet de bruid van Christus maar de weduwe die komt om haar recht.

Ik kom terug op Davids dankgebed en Kerst als het grote dankgebed van de kerk om de komst van de Koning. Laten we komst en wederkomst maar op één noemer brengen: GODS KOMEN in deze wereld. We gaan het Kerstfeest vieren. Misschien wel méér dan in andere jaren ervaren we de duisternis van oorlog, tweespalt en verdriet. God zij dank dat Hij ons niet laat liggen in onze verlorenheid. Hij brengt Licht in onze duisternis. Dat Licht is Christus. Kerst is het wonder, het geheimenis van het KOMEN GODS in onze werkelijkheid. Alzo lief heeft God de wereld gehad... God zij dank!

Als wij het Kerstfeest gaan vieren, is het onze beurt om te komen: komen tot de Heiland die God gegeven heeft. Zoals de herders kwamen, zoals de wijzen uit het oosten kwamen. Nicolaas Beets heeft eens gezegd: En als je hem gevonden hebt, dan is het wonder zo groot, dat je het gevoel hebt dat je niet zelf bent gekomen, maar dat je bent gebracht...

*Ds. Aad Woudenberg*

**Elke uitgave van Samen Geroepen mediteert een van onze voorgangers. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.**

**Deze uitgave is dat ds. Aad Woudenberg  
info@aslwoudenberg.nl**

## Bijbel Leesrooster

Donderdag	21 dec.	2 Samuël 5:17-25
Vrijdag	22 dec.	2 Samuël 6:1-11
Zaterdag	23 dec.	2 Samuël 6:12-23
Zondag	24 dec.	2 Samuël 7:1-16
Maandag	25 dec.	2 Samuël 7:17-29
Dinsdag	26 dec.	Psalm 96
Woensdag	27 dec.	Openbaring 21:1-8
Donderdag	28 dec.	Openbaring 21:9-27
Vrijdag	29 dec.	Openbaring 22:1-11
Zaterdag	30 dec.	Openbaring 22:12-21
Zondag	31 dec.	Psalm 45
Maandag	1 jan.	Psalm 99
Dinsdag	2 jan.	Maleachi 3:1-5
Woensdag	3 jan.	Maleachi 3:6-12
Donderdag	4 jan.	Psalm 72
Vrijdag	5 jan.	Jesaja 60:1-9
Zaterdag	6 jan.	Jesaja 60:10-22
Zondag	7 jan.	Marcus 1:1-13
Maandag	8 jan.	Jesaja 61:1-11
Dinsdag	9 jan.	Jesaja 62:1-12
Woensdag	10 jan.	Romeinen 12:1-8
Donderdag	11 jan.	Romeinen 12:9-21
Vrijdag	12 jan.	Romeinen 13:1-10

## ZONDAG 24 DECEMBER

### VIERDE ZONDAG VAN ADVENT

Collectes; 1. Kinderen in de knel Kerk in Actie;  
 2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

#### Plantagekerk

09.30 uur: mw. G. van Dijk-Vermeulen  
 21.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink  
 Kerstnachtdienst

#### De Regenboog

10.45 uur: mw. A. Oosterloo  
 22.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze  
 Kerstnachtdienst

#### Sonnevanck

10.00 uur: mw. F. Meijers-Bruijnes  
 m.m.v. Het Vocaal Damesensemble  
 Visa Voce

## MAANDAG 25 DECEMBER

### EERSTE KERSTDAG

Collectes; 1. Kinderen in de knel Kerk in Actie;  
 2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

#### Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink  
 11.30 uur: ds. J. het Lam  
 Fonteindienst

#### De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

#### Sonnevanck

10.00 uur: dhr. G. Petersen  
 m.m.v. Soliste en musici

## ZONDAG 31 DECEMBER

### OUDEJAAR

Collectes; 1. Diaconie PGH; 2. Kerkenwerk;  
 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

#### Plantagekerk

09.30 uur: ds. Y. Voorhaar  
 19.30 uur: ds. H. Mak Oudjaarsdienst

#### De Regenboog

9.00 uur: dhr. G. de Haan

#### Sonnevanck

10.00 uur: mw. P. Kiks-Leeflang

## ZONDAG 7 JANUARI

Collectes; 1. Diaconie PGH; 2. Kerkenwerk;  
 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

#### Plantagekerk

09.30 uur: ds. F.A.H.A. De Kok  
 11.30 uur: ds. G.J. Heeringa  
 Fonteindienst/Avondmaal

#### De Regenboog

10.45 uur: mw. A. Oosterloo

#### Sonnevanck

10.00 uur: ds. M. Visser

## PLANTAGEKERK

**Zondag 24 december (9.30 uur)** Vandaag vierde Adventszondag en vanavond is het kerstavond. Vanmorgen lezen we samen over de geboorte van Johannes en zingt Zacharias het uit. Een hoopvolle boodschap van alle tijden; laten we opnieuw luisteren. Wensen we elkaar een goede viering. (Gertie van Dijk-Vermeulen)

**Zondag 24 december (21.30 uur) Kerstavond** Op een donkere plek, in een wereld die eigenlijk niet op hem zit te wachten, wordt Gods zoon geboren. Een vonkje van hoop in de levens van twee doodgewone mensen. Maar een vonkje van hoop voor ons toch ook. Want in tweeduizend jaar tijd is er veel, maar op sommige punten toch ook maar weinig veranderd. Nog altijd voelt het bestaan soms duister en koud aan en hebben we hoop, liefde en Goddelijk licht zo heel erg hard nodig. Ga daarom deze avond samen met ons op zoek naar dat ene vonkje van hoop. (ds. Marissa van Meijl)

**Maandag 25 december (9.30 uur) Kerstochtend** Vandaag vieren we het Kerstfeest en staat Lucas 2:1-21 centraal: in Betlehem, de stad van David, wordt Jezus geboren. Engelen vertellen het goede nieuws aan de herders: God maakt een nieuw begin! Om de feestelijkheden compleet te maken is er een gemeentekoortje o.l.v. Adriaan Sterken en is er nog wat extra muzikale begeleiding. Wees welkom en vier het feest van licht en hoop met ons mee!

(ds. Marissa van Meijl)

**Maandag 25 december (11.30 uur) FonteinKerstdienst** Waar licht is, is God. De spreker is Johan het Lam en de muziek wordt verzorgd door I4U music. We gaan het hebben over het Licht van God. Voel jij dat ook wanneer het duister is om je heen? En lukt het jou om het Licht door te geven, in deze wereld met oorlog en armoede? Wees welkom in deze dienst waarin we mooie Kerstliederen zingen en samen afsluiten met Ere zij God. (Marina Muijt)

**Zondag 7 januari (11.30 uur) Fonteindienst** Veel Heil en Zegen! Dat wensen wij jullie en is gelijk ook het thema van deze eerste dienst van het nieuwe jaar. Gerhard Heeringa gaat voor deze zondag waarin wij samen het Heilig Avondmaal zullen vieren. Deze dienst zullen we stil staan bij de diepere betekenis van het Avondmaal. Wat doen we nou eigenlijk en waarom? De muziek is van Embrace. Er is kinderdienst en oppas. (Jeltsje de Vries)



## DE REGENBOOG

**Zondag 24 december (10.45 uur)** We lezen voor de vierde advent uit Lucas 1:57-80. Het wonder geschiedt; er wordt een zoon geboren zoals de engel had gezegd. Maar dan gaat het over zijn naam. Hoe zal dit kind bekend zijn bij de mensen en bij God? En dan vindt Zacharias de woorden weer terug. What's in a name? Laten we ons samen verwonderen over dit geboorteverhaal als voorbereiding op het grote feest dat we morgen gaan vieren. Wees welkom op deze bijzondere zondag voor het Kerstfeest. (Anita Oosterloo)

**Zondag 24 december Kerstavond (22.00 uur) Step4word** Schijnt zijn licht voor jou? Kom allen tezamen om dat mee te maken. Met een band van Evangelische Gemeente Ermelo én PGHers zingen we daar zéker van. Maar, vragen we ons af, besef je het ook genoeg, dat zijn licht voor jou schijnt? De tieners van Step4word zullen ons daarvoor uitdagen. Na de dienst is chocomel en lekkers. (ds. David Kroeze)

**Maandag 25 december Kerstochtend (10.45 uur)** Eer aan God! Zo zingen de engelen, en zo zingen ook wij deze ochtend. Samen met gospelkoor Inspiration zoeken we de juiste sfeer voor een goede viering. Want de geboorte mag gevierd worden. Er mag ook in onze tijd iets goeds geboren worden: kracht om verder te gaan in een tijd vol tegenstellingen. (ds. David Kroeze)

## TOELICHTING COLLECTES

**Zondag 24 december en maandag 25 december**  
 KINDEREN IN DE KNEL

Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingen- kampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Kerk in Actie Kinderen in de knel'

**Zondag 31 december en zondag 7 januari**  
 DIACONAAL WERK PGH

Op deze zondag is de collecte voor diaconaal werk van de PGH. De diaconie heeft dit geld nodig. We willen mensen helpen die het minder hebben en daardoor naar een voedselbank moeten gaan voor voedsel. Of mensen die niet op vakantie kunnen omdat daar geen geld voor is.

Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Eigen diaconie'