

Samen Geroepen

NR 14 2023

20 oktober – 10 november

Majoren

Blijven of bedanken?

Ziekenzalving



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

'MAJOREN'

Een nieuwe glossy ligt in de winkel. Op de voorpagina een vrouw met allure. Een sterke, mondige, inspirerende, innemende (ik kan nog wel even doorgaan) persoonlijkheid. Majoor Bosshardt, nog steeds de belichaming van het werk van het Leger des Heils. Het werk van de majoor was zich belangeloos inzetten voor de ander. 'Wij willen graag een nieuw werkwoord introduceren,' zo liet de persvoorlichter weten. 'Majoren! Wanneer je majoort dan doe je belangeloos iets voor de ander. Het betekent dat je de ander ziet staan. Of het nu iemand is met een dakloosheidsprobleem of iemand bij jou in de buurt die al dagen het huis niet meer uit komt.'

Ik vond het mooi aansluiten bij ons jaarthema 'Oog voor elkaar'. Afgelopen weken hebben we als seniorenpastores de tijd genomen om te luisteren naar de ervaringen van onze wijkmedewerkers (ook wel bezoekdames of -heren genoemd) die betrokken zijn bij het seniorenwerk. Door bezoekwerk hopen we oog te houden voor de ouderen in ons midden. Met elkaar deelden we waardevolle maar ook soms lastige bezoekenmomenten. Bijzonder om te horen hoe bij velen een eerste contact uitgroeide tot een jarenlange vriendschap. Want zo'n bezoekje schenkt alle betrokkenen vaak veel plezier en doet ons goed. Je gezien weten is misschien wel één van de belangrijkste ervaringen voor ons mensen.

Wat een mooi eerbetoon aan de oude majoor Bosshardt zou het zijn, als 'majoren' stormachtig ons dagelijks taalgebruik binnen marcheert, om telkens te verwijzen naar momenten dat we daadwerkelijk oog hebben voor elkaar.

Wilma Steenbeek
Seniorenpastor

van de redactie

HERFSTBLAD

Naar buiten kijkend zou je niet zeggen dat het herfst is. Wel konden we al kastanjes vinden om mee te knutselen. Maar de zon schijnt soms nog zo heerlijk... Toch geeft de kalender aan dat het oktober is. Zowel in de Regenboog als in de Plantagekerk is weer veel activiteit: gesprekken, koffieochtenden, jeugdclubs, ja alles draait weer volop! In SamenGeroepen kunt u hier alles over lezen.

Ook is er deze keer een heel artikel gewijd aan kerkelijk centrum De Regenboog, dat ook in bredere zin een centrum voor de hele wijk wil zijn.

In elke SamenGeroepen staat op de Jeugdpagina een leuke puzzel of knutsel. De inspiratie van de redactie raakt een beetje uitgeput... Wie wil helpen bij het vinden of liever nog het zelf maken van een leuke puzzel of knutsel? Meld u bij de redactie. Elke drie weken zouden we toch wel heel graag deze traditie voortzetten!

Trouwens: onze redactie heeft 'uw' kerkblad ingezonden voor de wedstrijd om het beste kerkblad van Nederland. Een mooie manier om een professioneel oordeel over SamenGeroepen te krijgen en om te leren van andere kerkbladen. Half november weten we meer.

Redactie Samengeroepen

GEBED VOOR HET HEILIGE LAND

Mijn hart doet zeer voor het heilige land. En woorden heb ik niet. Geweld is geweld, welke woorden helpen? De wortels van het conflict zijn diep, lijken nu steeds dieper te worden. Overal is haat en zonde. En je ontkomt er bijna niet aan iets te vinden. Maar als je een mening hebt, word je gelijk in een kamp ingedeeld. Dan ben je tegenstander. Van wie, en waarom? Dat wil ik toch niet. Maar ook ik hoor in een geschiedenis die Joden afslacht, en ik hoor in een geschiedenis die Palestijnen afslacht. En ik denk dat ik makkelijk kan wegstijgen, weg omdat het 'toch niet hier is'. Maar alle betrokkenen in Nederland dan? En het volk van God? Ik heb makkelijk praten, zover weg, zonder dreiging. Toch is de enige manier om geweldloos te blijven: geweldloos te blijven. Daarom heb ik geen woorden, maar een tekening. Die laat mijn verlangen zien. Van Banksy, op de muur die het heilige land splijt. Ja, in een hoekje, voor degene die het nog kan zien. Dat het Profetisch is, en zal uitkomen, daar bid ik om. Met mijn zere hart. Om het heilige land, Gods beginpunt van vrede.

Ds. David Kroeze



Gedachte:

'Liefhebben is meer lief dan hebben'

Toon Hermans

Bij de voorplaat:

MUREN OMVER – Muren van haat en conflict, in het Jericho van toen, in het Israël van nu. Met volharding en Gods hulp zijn ze omver te halen. Dat leerden jong en oud tijdens de Overstapdienst voor 4-jarigen op Israëlzondag 1 oktober. Zie ook pagina 4. Foto Fred Stoffer.



BLIJVEN of BEDANKEN?

AARDIGE ANEKDOTE

Aan het eind van de vorige eeuw kwam er eindelijk, na een langdurig en moeizaam proces, een fusie tot stand tussen de Nederlandse Hervormde Kerk, de Evangelisch-Lutherse Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland. Vrijwel meteen doemde er toen een nieuwe hobbel op: hoe zou die fusiekerk moeten gaan heten? Dat gaf een hoop gesteggel, maar ik herinner me uit die tijd dat een synodelid toen opeens met de suggestie kwam: noem die kerk van **Gereformeerden** en **Hervormden** en **Lutheranen** maar de **GeloofHoopLiefdeKerk**, dat is een mooie naam en dan zijn we ook mooi van het gezeur over die naam af... Soms denk ik: ja, dat zou een prachtige naam geweest zijn en gelukkig heeft de PKN die drie woorden in haar logo opgenomen, zodat alle post en alle officiële stukken (ook van onze eigen PGH) met die woorden getooid zijn. (En ook de voorpagina van dit kerkblad – red.)

GEEN HOLLE LEUZEN

Geloof en Hoop en Liefde is natuurlijk een super-trio en het komt ook nog eens rechtstreeks uit de Bijbel vandaan gelopen, zie bijv. I Cor. 13 vs 13, overbekend neem ik aan, maar ook I Thess. 1 vs 3 en idem 5 vs 8 en Kol. 1 vss 4+5. Deze drie woorden tezamen vormen toch wel een 'kort begrip' van het volle evangelie en we hebben ze elke dag nodig om bij de les te blijven. We mogen GELOVEN en vertrouwen, tegen alle onverschilligheid en vertwijfeling in, dat ons eigen leven en ook onze wereld in goede handen is en gedragen wordt door een goede God. We mogen HOPEN, tegen alle wanhoop en zwartgalligheid in, dat alles goed komt ook al lijkt alles niet goed te gaan. We mogen LIEFHEBBEN dwars tegen alle cynisme en verkillig en verzakelijking in! Ergens weten we dat allemaal wel, we zijn allemaal ontzettend medemenselijk, maar we zakken allemaal ook snel en vaak af naar het dierlijke niveau van **Graaien** voor jezelf, **Hebben** en **Houden** en **Lamaarwaaien** de boel.

Daarom wil het Evangelie ons steeds weer op dat andere niveau brengen: je mag elke dag weer leren GELOVEN en HOPEN en LIEFHEBBEN vanuit die andere kracht en vanwege die andere geest, de Geest van hierboven!

VIERDE VEREISTE: VOLHARDING

Het is maar een gedachte, maar vandaag de dag, in een tijd die bol staat van kerkverlating en secularisatie, zou ik ons

super-trio graag willen uitbreiden met nog een ander bijbels trefwoord: VOLHARDING. Het staat zo'n veertig keer in het Nieuwe Testament, vooral in de Brieven. Op zich al een troost, dat afhaken en kappen met het geloof een verschijnsel is van alle tijden en ook al in het Nieuwe Testament voorkomt. Maar in onze tijd en in ons land is het toch wel een zeer veront-rustend verschijnsel geworden. Ieder weldenkend kerkmens stelt zich, neem ik aan, van tijd tot tijd die vraag: houd ik het vol, blijf ik nog meedoen, ja, waarom doe ik eigenlijk (nog) mee. Het 'scheepke onder Jezus' hoede' is in vele gevallen een zinkend schip geworden en de meest belangrijke vraag luidt: wie zal als laatste het licht uitdoen? Wat we dan nodig hebben is VOLHARDING, met een goed Duits woord Ausdauer: doorgaan, volhouden en niet opgeven. Blijven geloven dat GE-LOOF er toe doet, dat HOOP ons overeind houdt en dat LIEFDE bergen kan verzetten.

BLIJDE BLIJVERS

Tot bovenstaand verhaal werd ik geïnspireerd door een preek, nota bene van iemand die afscheid(!) nam... Die voorganger was onze oud-plaatsgenoot Riemer Praamsma, velen zullen hem nog wel kennen van vroeger, hij is in Harderwijk geboren en getogen (Esdoornlaan 7), is theologie gaan studeren en dominee geworden. In 1998 mocht ik hem in zijn eerste gemeente als predikant bevestigen. Na een vijftal Friese gemeenten gediend te hebben werd hij tot hoger heerlijkheid geroepen, sinds 1 september is hij classispredikant voor de provincie Friesland. Een paar weken geleden nam hij afscheid van zijn laatste gemeente en ook daar mocht ik er bij zijn. Zijn thema voor dit afscheid(!) was: *Waarom ik blijf(!)*. Hij knoopte in zijn preek aan bij het slot van Johannes 6. Op het moment dat vele volgelingen Jezus in de steek gaan laten, vraagt Jezus aan de discipelen of zij óók niet willen weggaan. En dan volgt het antwoord van Simon Petrus: *'Heer, tot wie zouden wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven!'*

Als u een inspirerende en bemoedigende preek wilt horen, een preek die moed geeft om te volharden in het geloof en blij te blijven voortgaan op de weg van geloven, hopen en liefhebben, dan moet u beslist eens via het internet de preek van 24 september jl. terugluisteren.

Ga naar www.pkn-tjalleberd-deknipe.nl/kerkdienst-gemist/. Van harte aanbevolen, je wordt er een Blijde Blijver van!

ds. J. Mak



PLANTAGEKERK

VRAGEN OVER 'LOSGMAKING'

Op zondag 24 september werd mijn collega Diemer losgemaakt van onze gemeente. Zo heet het nu eenmaal wanneer een predikant vertrekt, ik kan er niets anders van maken. Je moet 'losgemaakt' worden, voordat je ergens anders 'bevestigd' kunt worden. In de dienst rondom zijn afscheid focuste Diemer op een 'wolk van getuigen' die wij als gemeente mogen vormen. En die gemeente, zo vertelde hij, is breder dan dorp of stad of land – een bemoedigende gedachte. En toch... We zullen Diemer in Harderwijk missen om de manier waarop hij zijn roeping bij ons gestalte gaf.

Nog altijd leven er veel vragen rondom Diemers vertrek; ieder bezoek en elke bijeenkomst merk ik dit weer. Mocht dit voor u en jou ook gelden, dan is het misschien goed om onze scriba te mailen. Al eerder is er gesproken over een bijeenkomst om vragen over dit onderwerp te beantwoorden. Het is fijn om te weten of het organiseren van zo'n avond zin heeft.

Ondanks de vacatures voor pastores in het Fonteinwerk en in onze eigen wijk en voor een jeugdwerker is het kerkenwerk weer volop van start. Voorzichtig aan leven we toe naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar en naar de periode van advent en kerst. Er komen ook weer heidagen, gemeentevondens en tafelgesprekken aan. Het is veel, maar het is goed om mee te kunnen denken. Bij dit alles vormde voor mij de overstapdienst van de vierjarigen een hoogtepunt. Een ontroerend moment gaf het antwoord op de vraag aan de twee kleintjes of zij de zegen van God wilden ontvangen. Vol vertrouwen keken zij omhoog.



Zo proberen we met jong en oud gemeente te zijn. Dit gaat met vallen en opstaan, en toch... Waar ruimte gemaakt wordt voor Gods Geest, zodat Deze kan waaien, merk ik – steeds weer – dat er energie ontstaat en positiviteit groeit!

Ds. Marissa van Meijl

DOMINEE DIEMER GROET EN BEDANKT

'Graag wil ik iedereen bedanken voor het mooie afscheid: Bedankt! Het is achter de rug. De afscheidsdienst is geweest. Wij vonden het een mooie dienst. Zoals altijd waren er heel wat mensen die erbij geholpen hebben, bij de voorbereiding en bij de uitvoering; hen wil ik hartelijk bedanken. Ook voor de samenwerking in de afgelopen jaren met collega's en kerkenraad, met de organisten, muzikanten, kosters, de beamermensen, en vooral het Pastorale Team en vele anderen. Speciaal wil ik Eline en Rozemarijn van den Berg bedanken, zij hebben in de afscheidsdienst een prachtig lied gebracht met zang en vleugel en harp.

Na de dienst mochten we heel veel van u en jullie ontmoeten. Daarbij werden handen geschud en mooie woorden gezegd. We kregen in de dagen rondom het afscheid en op die zondag zelf ook vele kaarten, berichtjes en cadeaus. En niet te vergeten, bloemen! Veel mensen hadden een bloem meegebracht en Allette heeft ze thuis op de vaas gezet: tien vazen vol prachtige bloemen stonden er in onze kamer, geweldig mooi.

Dus bedankt lieve mensen. Voor het goede afscheid en de tijd die we samen hebben beleefd. Het ga jullie heel goed.

Gezondheid en goede moed en blijdschap wensen we jullie toe. En bovenal en door alles heen Gods liefdevolle zegen.'

Heel hartelijke groet, ook namens Allette, Diemer de Jong

colofon & contact

SamenGeroepen is het drieweekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Gertie van Dijk-Vermeulen, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredacteur)

Abonnementen: € 25 per kalenderjaar bij automatische incasso, € 30 zonder automatische incasso. Digitaal abonnement € 15 (automatische incasso)

Aanmeldingen en opzeggingen via het Kerkelijk Bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1100 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 9 nov. voor **3 weken**

Kopij uiterlijk **vrijdag** 27 okt. om 18:00 uur naar: kerkblad@pgharderwijk.nl

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

Vacature

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A

Ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B

T. 06 58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

Ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

T. 06 16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl

En via Facebook

Vacature

predikant Fonteinwerk

contact: info@fonteinwerk.nl

seniorenpastores

W. (Wilma) Steenbeek-Vlug

T. 06 44588995, w.steenbeek@pgharderwijk.nl

F. (Frieda) Meijers

T. 06 48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

jeugdwerker

vacature

scriba's

Wijk Plantagekerk: mw. Ada Brouwer,

scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

De Regenboog: mw. Michelle Schouten-Klaasse,

scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 30 30 93 28, wmondria@cairway.net

www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

vertrouwenpersonen veilige kerk

Onze gemeente heeft twee vertrouwenpersonen:

Anita Oosterloo,

vertrouwencommissie.Anita@pgharderwijk.nl

en Bert Maarleveld,

vertrouwencommissie.Bert@pgharderwijk.nl

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.



DE REGENBOOG

TOEKOMSTMUZIEK

Als u dit leest zijn we volop bezig met de toekomst. In gesprekken met kerkenraden en tijdens tafelgesprekken komt het ook naar voren: hoe willen we kerk zijn? Wat willen we uitstralen en betekenen voor Harderwijk? Mooie dingen komen daaruit aan het licht: de Blijde Boodschap brengen, in gesprek met mensen in en buiten de kerk. En evenzeer de Blijde Boodschap dóen: ons sociale gezicht tonen, willen verbinden in een culturele veelheid, en de vele kloven in de maatschappij doorbreken. Denk aan arm-rijk, jong-oud, Nederlander-medelander. Dat willen we doen in een lichtere organisatie, waarin we soepeler kunnen werken dan nu. Zoals we zeiden op een kerkenraadsdag: de kerk is kleiner, maar er zit (toekomst)muziek in.

KERKENRAAD OVER DE GRENS

Zaterdag 30 september hadden we als kerkenraad een uitje naar Bad Bentheim, waar Henk en Netty van Rijssen nu wonen. Henk was tot vorig jaar wijkvoorzitter, en had ons bij zijn afscheid in de Regenboog uitgenodigd om eens langs te komen in Duitsland. En deze zaterdag was het zover. Na ruim anderhalf uur rijden werden we hartelijk verwelkomd door Henk en Netty met koffie en taarten. Ja, taarten, want dat is een Duitse gewoonte: niet één stukje van een taart, maar meerdere taarten en van alles een stukje op je bord. Het weer was erg mooi, we konden buiten onder de overkapping zitten. Na de koffie gingen we wandelen in Bad Bentheim, een prachtig stadje in een mooie omgeving. In Bad Bentheim hebben ze zelfs een parkeerplaats voor diakenen! We bespraken allerlei zaken uit leven en kerk, en onder de lunch nodigden we hen

uit voor het 25-jarig jubileum van de Regenboog in december. Netty beloofde een grote pan soep mee te nemen. Daar zien we naar uit!

Michelle, David, Saskia - moderamen Regenboog



TUIN VAN LOF - LOOFHUT - BLIJE HUT

Ook dit jaar wordt in de Tuin van Lof aandacht gegeven aan het Bijbelse Loofhuttenfeest. We bouwen een soeka door op de bestaande vier palen een dak van bamboe en riet aan te brengen. Het dak is open om het contact met de hemel niet te verliezen. De soeka of loofhut is voor ons een blijde hut, omdat vreugde en dankbaarheid centraal staan op het Loofhuttenfeest. We zijn dankbaar voor wat we van de Schepper gekregen hebben: voedsel, tarwe en druiven, enz.

Van de Schepper, voor de Schepper: de tarwe en de druiven, geoogst in de Tuin van Lof, hebben we op vrijdag 29 september om tien uur naar de loofhut gebracht. Na een kort samenzijn in de koffieruimte en het lezen van 'halle' Psalm 118. De joodse gemeenschap leest nl. de verzen 1 t/m 4, 25 en 29 op het feest. Daarna zijn we met de druiven en de tarwe naar de Loofhut in de tuin gelopen. In de loofhut is een kort gebed uitgesproken en hebben we 'De Blessing' (Ha Bracha) van Joshua Aaron in het Hebreeuws laten horen. Met versterking schalde de muziek over ons en de wijk Drielanden: 'Looft de Heere, want Hij is goed, want Zijn goedheid is voor eeuwig.'

Wiebe de Groot



FW 2.0 DOEN!

Donderdagavond 2 november organiseren we vanaf 18.00 uur een community-avond om te delen waar het Fonteinwerk naartoe gaat. Thema is: 'FW 2.0 DOEN!'

Tijdens de brainstormavonden, inspiratieavonden, gebeden en retraites zijn we rijklijk overladen met mooie inzichten en inspirerende ideeën. En nu is het tijd geworden om deze onder Gods leiding uit te gaan voeren.

Deze avond delen we welk toekomstbeeld over het Fonteinwerk is ontstaan, en tot welke concrete doelen en acties dit gaat leiden. En ook jij kunt hierin een belangrijke rol spelen.

Wat mag je verwachten? Een echte Fonteinwerk-avond met samen eten (gratis), elkaar ontmoeten, geloof delen, samen bidden en zingen met een band tot eer van God. Maar ook delen wat de stappen zijn die we gaan zetten met Fonteinwerk, Growing Young, diensten, etc. En... we hopen op deze avond een mooie verrassing met je te kunnen delen.

Wat mag je Niet verwachten? We gaan niet stickers, brainstormen, nadenken en plannen maken. Het wordt dus geen vergadering. Je bent welkom vanaf 17.30 uur. Het vervolgprogramma begint om 19.15 uur. Deze avond is voor iedereen die zich aangesproken voelt. En neem gerust iemand mee. Kortom, jij en met wie je wilt komen, zijn van harte welkom.

Locatie is weer 'Centrum de Zin', Stationslaan 32. Wij hebben er zin in! Laat je ons even weten óf je komt, en met hoeveel? Meld je snel aan via het formulier op fonteinwerk.nl.

*Ernst Vonkeman, Martijn Stuiver, Anne Vahl, Antonio Berrenchina, Job Burger en Henk Verschuuren
Stuurgroep Fonteinwerk*





Grasmaaien

Ik word niet beïnvloed.

Sociale media doen me niks.

Ik irriteer me aan mensen met korte zinnen.

Die ze als een opsomming onder elkaar zetten.

En zo denken iets heel zinnigs te zeggen.

Maar weet je wat ik heb ontdekt?

Valt wel mee.

#wow #iloveit #perfectlife

Social media is als grasmaaien.

Hoe vaker je het doet.

Hoe geïrriteerder je wordt dat het niet snel genoeg groeit.

#followme #imamazing

Vergeet niet te liken!

Joost Rijdsijk

KINDERKERK

Daniël in de leeuwenkuil

In Kerk-op-schoot (0-4 jr) en kleuterkerk (4-6 jr) op zaterdag 4 november ontmoeten we Daniël in een leeuwenkuil. Wat doet hij daar, maar nog belangrijker, hoe komt hij eruit!? Misschien weet jij wel een slimme manier. Beleef je mee? Vanaf ongeveer kwart over 9 zetten we de deuren van de Plantagekerk open en is er lekkers, limonade, water, thee en koffie. Om half 10 starten we met beide groepen in de kerk, waarna we allemaal op zoek gaan naar een eigen stukje verwerking. Wees welkom en neem gerust iemand mee.

Team kinderkerk



STAY STEADY MET DEUGNIETEN

RSo & SSt

Een nieuw seizoen Stay Steady; altijd spannend wie komen er. Hoeveel jongeren blijven en wie stromen er door vanuit de eerste groep? Inmiddels hebben we al twee avonden gedraaid en zijn we blij verrast hoeveel jongeren we mogen begroeten. De eerste keer was het een meidenavond: tien meiden en Anouk en Martine als leiding. Het thema was vriendschappen.

De tweede keer waren we zelfs met veertien jongeren. Het thema van die avond was ongehoorzaamheid. Met bijpassende koekjes die deugnieten heten. We dachten na over of je altijd moet luisteren naar wat de overheid zegt. En wat zegt de Bijbel daarover.

Natuurlijk was er ook ruimte voor spel. En hoe bijzonder en leuk is het, dat er vier tieners zijn die zelfs voor het eerst de Rocks bezoeken. Aan ons als leiding de schone taak om aantrekkelijke avonden te verzorgen.

Wij hebben er zin in.

Anouk, Martine en Gerard



Leesrooster Bijbel Basics

Zondag 22 oktober: Romeinen 1: 1-7; Paulus schrijft een brief aan Christenen in Rome

Zondag 29 oktober: Romeinen 3: 21-32; God redt iedereen die gelooft

Zondag 5 november: Romeinen 8: 32-39; God houdt van ons



MAAK JE EIGEN MOBILE

Hoe maak je de mobile?

Plak of kopieer de plaat op stevig papier. Kleur de plaat naar je eigen keuze in. Knip de buitencirkel en de binnenste cirkels uit. Maak gaatjes in de bovenkant van de cirkels en maak ze met touwtjes aan elkaar. Succes!





WIJ GEDENKEN...

Elisabeth van Harten-van den Brink

Op 21 september overleed mevrouw Elisabeth van Harten-van den Brink op de leeftijd van 86 jaar. Ze was onlangs verhuisd naar Zorgcentrum De Arcade in Ermelo. Daarvoor woonde zij aan de Guido Gezellelaan 205.

De afscheidsdienst heeft op 27 september plaatsgevonden in de aula van de Elzenhof en de begrafenis op begraafplaats Oostergaarde. Mevrouw Van Harten was weduwe van de heer Cees van Harten en laat kinderen, kleinkinderen en een achterkleinkind na. Wij wensen de familie en allen die haar gekend hebben, Gods troost en nabijheid toe.

Frieda Meijers

Saakje Wolters

Op 23 september is op de leeftijd van 89 jaar overleden mevrouw Saakje Wolters, geboren op 14 oktober 1933. Zij woonde Zeggemeen 98. Mevrouw Wolters laat kinderen na en verdere familie. De uitvaart heeft reeds plaatsgevonden. Wij bidden de familie en allen die mevrouw Saakje Wolters zullen missen, de troostvolle nabijheid toe van God de Heer.

Frieda Meijers



Rein Couperus

'Maak je geen zorgen' zegt Jezus in Mattheus 6. Het was hoe Rein leefde. Hij plukte de dag, liet je voelen hoe welkom je was, en je ging altijd blij weer weg. Hij had een ongekend vermogen om in tegenslag een kans en een uitdaging te zien. Zijn geheim? Maak je geen zorgen. God heeft je het leven gegeven en het is goed zo. Wat zou je je druk maken, iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen.

Rein Sikke Couperus werd 29 november 1955 geboren in Sneek, waar hij opgroeide. Met zijn vrouw Wilma kreeg hij twee kinderen. Rein versloeg medisch gezien de statistieken: al dertig jaar lang had hij een ernstige bloedziekte, waar hij telkens weer uit kwam. Helaas moest hij zijn vrouw Wilma loslaten, twaalf jaar geleden. Met Lucie Pool bouwde hij nieuw geluk op en ook met haar kinderen had hij een fijne band. En bovendien met alle kleinkinderen. Want hij was dol op kinderen. Niet voor niets runden zij vroeger een speelgoedwinkel in de Hondegatstraat, waar ook iedereen altijd welkom was voor een gezellig praatje. Hij noemde het 'een kroeg met speelgoed'. Een mensenmens, betitelde hij zichzelf - en dat is niet teveel gezegd.

Enige jaren geleden kreeg Rein kanker. Een aantal behandelingen sloeg goed aan, maar de laatste werd toch te veel. Na een zomer in het hospice Ermelo te hebben verbleven, overleed hij op 6 september. Op 13 september namen we afscheid van hem in de Regenboog en daarna op begraafplaats Koningsvaren in Ermelo. Hoe groot de betrokkenheid op Rein was bleek ook hier, uit de goede verhalen, prachtige liederen en de warme en troostende sfeer. Hij vertrouwde op een goed, nieuw leven. We wensen de familie en alle geliefden sterkte toe.

Ds. David Kroeze



Johanna Wilhelmina Sluiskes-Hoornenborg

Zo'n vijfenhalf jaar geleden nam het leven van Wil en haar geliefden een hevige wending. Waar zij gezond naar de dankdagdienst in de Plantagekerk vertrok, kreeg zij op de terugweg een zware hersenbloeding. Na een tijd van herstellen en revalideren kwam zij uiteindelijk op Sonnevancck te wonen. Nog altijd kon zij van kleine dingen genieten, maar anders dan voorheen, en je kon soms merken dat ze kleine stapjes terug deed - zeker in de afgelopen maanden. Tot Wil op donderdag 28 september zachtjes uit het leven weggleed.

Op 5 oktober hebben we in de kerk van Sonnevancck afscheid van Wil genomen. In die dienst kwam er een krachtig beeld naar voren van de vrouw die zij voor haar ziekte was geweest. Warm. Positief. Meelevend. Niet oordelend.

En zo kwamen we terecht bij het verhaal van de vierde wijze. Deze vierde wijze is zijn hele leven op zoek naar Jezus om hem eer te bewijzen, maar steeds komt hij te laat, omdat hij zich op laat houden om anderen te helpen. En als hij dan aan het einde van zijn leven niets meer over heeft, ontmoet hij uiteindelijk, op de grens van leven en dood, Jezus toch nog. En dan schaamt hij zich eigenlijk een beetje omdat hij al zijn schatten, die eigenlijk voor Jezus bedoeld waren, heeft opgegeven voor die hulp aan anderen. Maar Jezus zegt dan: maak je niet bezorgd, want wat je voor de minste van mijn broeders of zusters hebt gedaan...

Het is een verhaal dat aansluit bij het leven van Wil. Ook zij probeerde, vanuit de inspiratiebron die haar geloof vormde, het goede te doen en naar de ander om te zien. En mogen we er daarom dan ook niet op vertrouwen dat ook zij, op de grens van leven en dood, Jezus heeft ontmoet? Ik hoop dat deze gedachte de geliefden van Wil tot steun mag zijn. Ik wens allen die Wil zullen missen, met name haar man Gerrit, zonen, schoondochters en kleinkinderen, veel sterkte en Gods troost toe.

Ds. Marissa van Meijl

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Dhr. K.M. Alfrink, Jan Luykenlaan 94, uit Nijkerk
Dhr. L.D. van der Tang, Jan Luykenlaan 132, uit Den Haag
Dhr. J. van den Brink, Zuringdreef 1, uit Dedemsvaart
Dhr. L. Bouw, Jan Luykenlaan 188, uit Nunspeet
Dhr. G.E. van den Hoorn, Vuldersbrink 41, uit Putten
Dhr. en mw. H.W. Heeneman-van der Wal, Jantje Boonenstraat 39, uit Nijkerk

Verhuisd

Dhr. en mw. G. Morren-Holstege, van Blokhuis 15 naar Bleek 72

COMMISSIE ZWO



Collecte Werelddiaconaat Indonesië 22 oktober: STERKE VROUWEN IN DE KERK

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië spelen in de samenleving een belangrijke rol, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk en nemen sociale en pastorale taken op zich.

Zo ook Sine, zij woont in Ubahak, een gebied wat hoog in de bergen ligt van Papoea, ver afgelegen van de bewoonde wereld. Het is alleen bereikbaar per vliegtuig en twee dagen lopen. De grond is er vruchtbaar en de oogsten zijn goed. De voedingssituatie is zorgelijk doordat de mensen te eenzijdig eten.

Sine volgde een diaconale/maatschappelijke training bij de kerk en geeft nu voedingsvoorlichting en kookcursussen aan de vrouwen om naast rijst en aardappelen meer groenten te eten.

Kerk in Actie ondersteunt de Kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken, helpt u mee? Uw gift is meer dan welkom in de collectezak bij de uitgang of via de scipio-app of op rek. van ZWO- NL42RABO0317714554 o.v.v. KiA vrouwen in Indonesië. Namens ZWO hartelijk dank voor uw bijdrage.

Willemien Holtrop

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntjes zijn verkrijgbaar. In de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke 1e en 3e donderdagmorgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk. Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv CvK Prot Gemeente te Harderwijk

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

GIFEN JULI EN AUGUSTUS

Contant

€ 4,- van dhr. J. K. via KB bestemd voor de Zomercollecte

€ 50,- van NN via KB bestemd voor de Kerk

Giraal

€ 200,- van dhr. D.O.V. via RB bestemd voor Louise ten Wolde

COLLECTE-OPBRENGSTEN SEPTEMBER

| | | |
|----------------|-------------------------------|--------|
| 3 sept | Retraitecentrum De Spil | 748,45 |
| | Stichting Mensen in Nood 0341 | 205,50 |
| | Verduurzaming kerkgebouwen | 142,55 |
| | Kerk | 206,90 |
| | Cantatedienst | 224,25 |
| 10 sept | Onkosten Startzondag | 946,10 |
| | Aardbeving Marokko | 158,00 |
| 17 sept | Louise ten Wolde | 710,25 |
| | Voedselbank | 152,80 |
| | Verduurzaming kerken | 137,05 |
| | Kerk | 241,50 |
| | Stichting Hulp Oost-Europa | 187,00 |
| 24 sept | Diaconie PGH | 636,70 |
| | Voedselbank | 153,00 |
| | Verduurzaming kerkgebouwen | 207,35 |
| | Kerk | 313,45 |

Hartelijk dank voor uw gaven!

Ton Balsma, penningmeester CvK

villa
vrede

Zie toelichting collectes op blz. 16.



BEGROTING DIACONIE 2024

Het College van diakenen heeft in september de begroting 2024 vastgesteld. De begroting geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven die de diaconie in 2024 verwacht. Aansluitend is de begroting voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad. Door middel van onderstaand samenvattend overzicht wordt u als gemeente geïnformeerd. Op de website van de PGH kunt u de volledige begroting inzien. Mocht u een reactie willen geven, dan kan dat binnen een week na publicatie. U kunt hiervoor contact opnemen met de (nieuwe) penningmeester van de Diaconie, Marcel de Vries, via penningmeester.cvd@pgharderwijk.nl. Daarna zal de begroting definitief worden vastgesteld..

| Begroting 2024 Diaconie | Begroting 2024 | Begroting 2023 | Rekening 2022 |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| B A T E N | | | |
| Collecten en giften eigen werk | 11.200 | 11.000 | 9.352 |
| Rente en dividend | 150 | 150 | 89 |
| Door te zenden collecten en giften | 50.000 | 40.000 | 55.769 |
| Totaal baten | 61.350 | 51.150 | 65.210 |
| L A S T E N | | | |
| Ondersteuning | 2.500 | 2.750 | 80 |
| Kerstpakketten en kerst-/paasattentives | 4.000 | 4.400 | 3.582 |
| Vakanties | 4.000 | 4.100 | 4.143 |
| Diaconaal quotum Landelijke Kerk | 3.800 | 3.800 | 3.767 |
| Kosten beheer en administratie | 720 | 640 | 560 |
| Overig | 250 | 500 | 1.584 |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | 50.000 | 40.000 | 55.769 |
| Totaal lasten | 65.270 | 56.190 | 69.485 |
| RESULTAAT | -3.920 | -5.040 | -4.275 |
| Onttrekking uit bestemmingsreserves | 3.920 | 5.040 | 4.275 |
| SALDO BATEN EN LASTEN | 0 | 0 | 0 |

AFSCHIED EN WELKOM DIAKENEN

Op 20 september, de eerste diaconievergadering van het nieuwe seizoen, namen wij afscheid van Jeannette de Rooij en Elly Mulder. Zij hebben gedurende een periode van vier jaar hun taak als diaken in wijk De Regenboog uitgevoerd. Tevens werd afscheid genomen van onze voorzitter Hans Kuijken. Hij heeft in de afgelopen twaalf jaar voor de PGH diverse ambten vervuld. Er werd uitvoerig stilgestaan bij de persoonlijke beleving van deze drie diakenen tijdens hun ambtsperiode.

Twee nieuwe diakenen werden welkom geheten, namelijk Marja Vasmel namens de Regenboog en Wim Bouw namens de wijk Plantagekerk. Aansluitend is Wim gekozen tot voorzitter van het College van Diakenen. Geweldig dat deze functie direct weer is ingevuld.

Gert Steenberghe heeft zijn functie als penningmeester van de diaconie per 1 oktober overgedragen aan Marcel de Vries. Vanaf deze plaats veel dank aan Gert voor het verzorgen van de financiële administratie – die was van grote klasse. Een van zijn laatste werkzaamheden was het opstellen van de begroting voor 2024. Deze werd besproken en vervolgens goedgekeurd. Er is sprake van een goed evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Wat wel opvalt is dat er door gemeentelieden slechts incidenteel een beroep wordt gedaan op geldelijke ondersteuning.

Daarnaast werd het collecterooster voor het komende jaar doorgenomen. Er zijn enkele nieuwe collectiedoelen opgenomen. De invulling voor een heel jaar blijft altijd weer een puzzel voor de roosteraars.

Tevens stond het onderwerp Duurzaamheid/Energiefonds op de agenda. Het is vrijwel zeker dat de overheid rond november van dit jaar opnieuw €1.300 energietoeslag aan de minima zal uitkeren en mogelijk nog € 500 extra. De actie 'Harderwijk geeft warmte' zal binnenkort een 4e ronde bonnen uitdelen aan gezinnen met kinderen. Daarna zal er een saldo overblijven als reserve voor tegoedbonnen die waar nodig uitgegeven kunnen worden.

Inmiddels is het alweer oktober. Dus binnenkort staan de acties voor Sinterklaascadeautjes en Kerstpakketten op het programma. Het is fijn dat er vanuit de gemeente zoveel steun is voor al deze activiteiten.

EN GOD ZAG DAT HET GOED WAS



RENTMEESTER?

De afgelopen (zomer)periode werden we overspoeld door het nieuws van heftige natuurverschijnselen: o.a. overstromingen, hagelstenen zo groot als biljartballen en heel veel natuurbranden. Hoe ga jij daarmee om? Word je activistisch of misschien wel somber? Nadert voor jou het einde der tijden?

Ga je hierover in gesprek of wil je juist wat doen? Hoe ga je om met de urgentie die je voelt? Het kan natuurlijk ook zijn dat je er helemaal geen beleving/idee bij hebt? Iedereen reageert anders op dreiging en spannende ontwikkelingen. Wij mogen ons gedragen weten door de liefdevolle armen van onze hemelse Vader. Oneindig, oneindig. En wij zijn kinderen..... leunen we achterover?

Adriaan Sterken, Commissie Groenekerker

Janny Bast, Diaconie

De Regenboog is ook een wijk-centrum

Kerkelijk Centrum de Regenboog komt steeds meer midden in Drielanden te staan. Letterlijk door de bouw van Harderweide en figuurlijk als het goed bezochte zalencentrum voor de wijk. 'Dat is ook wat wij graag willen. Als kerk wil je open en uitnodigend zijn, en nabij, een plek waar iedereen uit de wijk terecht kan,' omschrijft voorzitter Saskia de Jonge van Protestantse wijkgemeente De Regenboog de missie van het gebouw.

Het sobere maar complete gebouw uit 2012 is de vrucht van goede samenwerking van de Protestantse Gemeente Harderwijk en de Hervormde Gemeente. De Regenboog is zeer multifunctioneel: negen zalen met alles erop en eraan. Beheer en exploitatie zijn in handen van de gezamenlijke Protestantse Stichting Kerkgebouw Drielanden. Die stelt het gebouw graag open voor allereerste niet-kerkelijke gebruikers, benadrukt voorzitter Frans Deuring.

Zondags en op veel avonden gebruiken de Protestantse en Hervormde Gemeente veel zalen zelf voor kerkelijke (wijk)activiteiten. Op overige momenten kun je er een staalkaart aantreffen van de wijk Drielanden en meer. Zo zingen het Harderwijker Mannenkoor en Afslag Harderwijk er wekelijks en behoren tot de vaste gebruikers een verloskundige, een pianoleraar en allerlei VvE's. 'De schoolarts houdt in de Regenboog zitting, de Zorggroep NW-Veluwe, Interact Contour met zijn dagbesteding, de Messiaanse Gemeenschap, de naburige scholen en nog wel meer,' vertelt Frans Deuring. 'Tweemaal per jaar geeft Charis Music in de Regenboog zijn concert. Beide gemeenten zelf houden een deel van hun bovenwijkse vergaderingen hier aan het Biezenplein. Het gebouw wordt kortom intensief benut. Daarmee is de Regenboog een kerkelijk centrum dat midden in de samenleving staat.

De Regenboog steunt op een heel team vrijwillige gastdames en -heren en op vrijdagmorgen een trouwe club schoonmaak- en onderhoudsmensen. 'Met elkaar proberen we het de huurders naar de zin te maken,' vertelt Frans Deuring. 'We verwelkomen onze gasten altijd met een gratis kopje koffie met een koekje. We beschikken over mooie zalen, een uitstekende geluidsinstallatie, een beamer van topkwaliteit en twee pantry's. In de Regenboog is in overleg veel mogelijk. Als stichting zien wij het als een gebouw voor iedereen in de

buurt. Onze huurtarieven en de prijzen van de consumpties zijn redelijk en er mag hier veel. Alleen bruiloften en partijen doen we niet, daarvoor zijn in Harderwijk genoeg commerciële mogelijkheden.'

Sociale functie

Kerken hebben naast de religieuze vanouds een sociale functie, een plek waar mensen elkaar ontmoeten, een plek van rust en bemoediging waar je kunt binnenlopen en

dagmorgen van de maand een koffie-inloop in de Bogen aan het Triasplein, als laagdrempelige gelegenheid voor contact met de kerk. Al een paar jaar richten we rond de laatste zondag van het kerkelijk jaar op het Triasplein een plek in waar mensen met het opsteken van een kaarsje hun overleden geliefden kunnen gedenken.

Samen met de Hervormde Gemeente maken we plannen voor een missionaire Kerstfair, als opvolger van de vroegere Kerstmarkten in de Regenboog. Met het succesvolle 'Kerstengelen-project' gaan we door: gemeenteleden verrassen die we al een poosje niet hebben gezien, die een bemoediging kunnen gebruiken of gewoon om iemand te laten weten dat we aan hem of haar denken. Zij vinden dan af en toe een



een luisterend oor vindt. 'Juist daarom is er elke vrijdagochtend koffie-inloop', zegt Saskia de Jonge. 'Dan kunnen de wijkbewoners ook artikelen voor de voedselbank brengen. We hebben meestal een expositie van schilderijen. En de vrijwilligers van de Tuin van Lof zijn aanwezig. Naast de kerk onderhouden zij een stukje schepping vol planten met een Bijbelse symboliek. Wiebe Groot en zijn collega's horen van wijkbewoners vaak waarderende opmerkingen.'

'Als kerk treden we ook actief naar buiten,' vertelt Saskia, 'we zoeken de Drielanders op. Zo organiseren we elke eerste maan-

dagmorgen van de maand een koffie-inloop in de Bogen aan het Triasplein, als laagdrempelige gelegenheid voor contact met de kerk. Al een paar jaar richten we rond de laatste zondag van het kerkelijk jaar op het Triasplein een plek in waar mensen met het opsteken van een kaarsje hun overleden geliefden kunnen gedenken.

Kortom, willen Saskia de Jonge en Frans Deuring maar zeggen, de enorme deuren van de Regenboog staan gastvrij open voor iedereen. Binnenstappen wordt binnenkort nog aanzienlijk gemakkelijker als naast die deuren glazen loopdeuren zijn geplaatst. De Regenboog, een plek van betekenis in de wijk.

Govert van der Boom

HOOPVOL KERK-ZIJN, KOM JE OOK?

Het is zaterdagmiddag als ik dit schrijf. Ik ben net weer thuis van een inspirerende ochtend met gemeenteleden. We hebben nagedacht en gesproken over de missie en de toekomst van de PGH. De centrale vraag is elke keer weer: "Wat is onze plek in Harderwijk?" Vanochtend hebben we o.a. stilgestaan bij de begrippen: we willen verbindend zijn, we willen een sociaal gezicht bieden vanuit Jezus' liefde voor anderen en we willen de Goede Boodschap verspreiden.

Vanochtend waren afgevaardigden aanwezig van de kerkenraden (Plantage en Regenboog), stuurgroep (Fonteinwerk) en leden van de vele commissies en werkgroepen die de PGH rijk is. Ook hebben we met elkaar gesproken en nagedacht over een lichter bestuur, minder vergaderen en meer ontmoeten.

Op donderdagavond 26 oktober om 19.30 uur in de Plantagekerk en vrijdagochtend 27 oktober om 10.00 uur in Regenboog bent u en ben jij van harte uitgenodigd op één van deze gemeentebijeenkomsten. Ook deze bijeenkomsten willen beginnen met geloofsontmoeting. Daarna zal Wilbert van Iperen, classispredikant in de classes Veluwe, vertellen wat 'Hoopvol kerk-zijn' betekent vandaag. Tenslotte zal Peter van de Berg, voorzitter van het College van Kerkmeesters, diverse scenario's van de Meerjarenbegroting presenteren. Hierover willen we graag samen in gesprek gaan. Gedreven door onze missie en het hoopvolle perspectief wat Jezus ons geeft nodigen wij u/jou uit om samen naar de toekomst kijken.

*Eelke van der Wal, Whatsapp 06-51157454
E-mail voorzitter.ak@pgharderwijk.nl*

NIEUWE SERIE TAFELGESPREKKEN

In de komende maanden willen we graag weer in gesprek met elkaar. De tafelgesprekken in het voorjaar werden door jullie zeer gewaardeerd. Ze leverden bovendien waardevolle suggesties op voor onze PGH. De uitkomsten van deze gesprekken vormen bouwstenen voor het nieuwe beleidsplan. Na de visie wordt nu ook onze missie – hoe willen we kerk zijn in Harderwijk? – steeds duidelijker. Wij – wijkkerkenraad Plantagewijk, wijkkerkenraad Regenboog, stuurgroep Fonteinwerk en de Algemene Kerkenraad – willen hierover graag met iedereen in gesprek. Aan de orde komt ook het verlangen om meer in de kerk te doen, en minder te vergaderen. En om als kerk meer van betekenis te zijn in de samenleving. Kortom, hoe kan de organisatiestructuur zodanig worden gewijzigd dat die helpend is voor onze gezamenlijke pastorale, diaconale en missionaire taken?

De agenda voor de komende weken:

10 oktober t/m 2 november

Oog-in-ooggesprekken van en met gemeenteleden.
Online kan een enquête worden ingevuld.

26 oktober 19.30 u Plantagekerk en 27 oktober 10.00 u Regenboog

Bijeenkomsten waarin o.a. wordt vooruit gekeken met de begroting 2024 en de Meerjarenbegroting. Meerdere scenario's worden aan jullie voorgelegd.

23 en 24 november

De uitkomsten van de enquête en de tafelgesprekken delen we met u tijdens twee gemeente vergaderingen, donderdagavond 23 november om 19.30 in de Plantagekerk en vrijdagmorgen 24 november om 10 uur in de Regenboog.

Voorafgaand aan deze gemeentebijeenkomsten is er een gezamenlijk overleg. Bij dit overleg zullen aanwezig zijn: Alle leden van de wijkkerkenraad Plantage, wijkkerkenraad Regenboog, stuurgroep Fonteinwerk, Algemene Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen.

We willen samen eerst de resultaten van de Oog-in-ooggesprekken bespreken en vervolgens een voorstel formuleren dat aan de gemeente kan worden voorgelegd.

Noteer de data! We zien uit naar jullie komst

*Eelke van der Wal
voorzitter Algemene kerkenraad
Whatsapp 06-51157454
E-mail: voorzitter.ak@pgharderwijk.nl*



Oktober-november, Regenboog: Expositie van Dilyse Buter 'Mens, Maatschappij en Geloof'.

26 oktober 14.30-16.30 uur, Plantagekerk: Jarigenmiddag senioren PGH

Oktober-december, Plantagekerk: Expositie schilderijen van Karel Hoenderdos

Iedere 3e zaterdag, Plantagekerk: Welkom in de kerk tussen 10.00 en 12.00 uur

Tot 6 november, Regenboog: Rainbow-event: Meet and Greet met jong en oud

Tot 6 november: Oog-in-oog tafelgesprekken over de toekomst van onze gemeente

Woensdag 25 oktober 19.30 uur, Regenboog: Leerhuis met Lex Boot, verkenning van een aantal theologische sporen

Zaterdag 28 oktober, Regenboog: Seniorenlunch: gerechten van vroeger

Zondag 29 oktober 19.30 uur, Regenboog: Elvis Kerkdienst in Harderwijk

Donderdag 2 november 17.30 uur, Centrum De Zin: Community-avond Fonteinwerk

Zaterdag 4 november 9.30 uur, Plantagekerk: Kinderkerk 'Daniël in de leeuwenkuil' Welkom vanaf 9.15 uur

Woensdag 8 november 19.30 uur, Plantagekerk: Leerhuis 'Engelen in de kunst', start engelenproject

Adventstijd, Regenboog: Engelenproject: Wees een engel voor een ander. Geef anoniem cadeautjes in adventstijd

Woensdag 1, 8, 15, 22, 29 november, Plantagekerk: Leerhuis 'Oog voor de Bijbel: Het boek Job'

Zondag 12 november 10.45 uur, Regenboog: Step4word: 'Spiegelbeeld': wie ben jij on Gods ogen?

Woensdag 15 november 19.30 uur: Leerhuis 'Geroepen om vrij te zijn. Met het oog op ons slavennijverleden'

Week van 31 oktober t/m 4 november: Verkoop speculaas door Werkgroep Dresden-Roemenië

G LEERHUIS

'Boven is onder ons' nieuwe theologie

Het woord 'God' in onze taal verwijst naar een geheim dat ons draagt, inspireert. Dit geheim wordt ervaren als een 'iemand' of als een kracht die we met ons denken nooit geheel in de greep kunnen krijgen. Op deze avond verkent ds. Lex Boot met ons een aantal postmoderne theologische sporen vanuit de vraag of deze vruchtbaar kunnen zijn voor ons geloof en spiritualiteit vandaag.
Woensdag 25 oktober om 19.30 uur in de Regenboog.

G LEERHUIS

Het boek Job

Job wordt gerekend tot de Bijbelse wijsheidsliteratuur, dat wil zeggen dat we uit dit boek kunnen leren hoe we als mens kunnen/moeten leven met onze God. Dat leven verloopt tenslotte niet rimpelloos. Wellicht kunnen we voor ons eigen leven-met-God wat wijze levenslessen oppikken door het lezen van dit boek en door samen met elkaar er dieper op in te gaan aan de hand van commentaren van Joodse en christelijke denkers uit heden en verleden. Op woensdag 1, 8, 15, 22, 29 november om 9.30 uur in de Plantagekerk. De vijfde sessie is een muzikale afsluiting
Inleider: ds. Hans Mak.

G LEERHUIS

Engelen in de kunst

Engelen spreken tot de verbeelding. Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards. Ze spelen een rol in onze verlangens en angsten. Engelen laten iets oplichten van wat verborgen is, het mysterie, het onzegbare. Ben Piepers laat ons zien hoe engelen in Bijbelse verhalen door kunstenaars van alle eeuwen zijn vormgegeven. Zij roepen vragen op naar de engelen in ons eigen leven en in de huidige wereld.
Op woensdag 8 november om 19.30 uur in de Plantagekerk.
Ben Piepers, theoloog en vm. pastor in de St. Lucasparochie, is geschoold in kijken naar kunst.

De leerhuisbijeenkomsten zijn in principe gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Het is fijn als u zich aanmeldt via info@leerhuisharderwijk.nl of bij Ria Kornet, tel. 0341 416792.

Corrie van der Wal, Werkgroep Leerhuis

HET WOORD IN HET HART.....

In deze rubriek komen gemeenteleden aan het woord die een Bijbeltekst willen delen en de lezers van Samengeroepen hiermee een blik in hun hart gunnen. Deze keer schreef Arie de Ruiter, verbonden aan de Plantagekerk, over een gedeelte uit Psalm 23.



Stille wateren? Grazige weiden?

De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren.

Hoeveel mensen hebben niet hieruit hun troost en bemoediging gehaald? Mooie woorden. Ze hebben wat vredigs, bijna romantisch. En toch bekruipt mij een vervelend gevoel, als ik deze woorden hoor of lees. Grazige weiden, rustige wateren... wat moet ik er mee? Zijn ze reëel?

Deze zomer werden we overvallen door meldingen van enorme watermassa's. Rivieren die buiten hun oevers traden, dammen die doorbraken. Dorpen en steden die onder water kwamen te staan, mensen die uit hun huis verdreven waren en niet wisten hoe ze hun bezittingen weer zouden aantreffen. Of alles gewoon kwijt waren, zelfs hun geliefden. Duizenden doden. Rustige wateren? Nee, ik zie rampen.

Alsof dat niet genoeg is, kregen we ook beelden te zien van grote droogte. Van een kale aarde die geen gewassen voortbracht. Branden van ongekende omvang die hele gebieden platlegden. Complete regio's werden weggevaagd. Ook nu raakten mensen alles kwijt, inclusief geliefden. Een verschroeide aarde was alles wat overbleef. Groene weiden? Waar zijn ze dan? Aardbevingen, oorlogen, droogte, hongersnoden. Via het beeldscherm worden ze ons allemaal voorgeschoteld en we mogen ze niet negeren. Ach ja... Alsof het niet cynischer kan doet het Journaal ook verslag van de totaal ontredderde vakantiegangers die op stel en sprong naar huis werden teruggehaald. Zij zaten met het probleem dat ze hun spullen nog thuis moesten zien te krijgen. En die eindeloze misère met de verzekering lag hun ook als een steen op de maag. Zouden ze hun schade wel helemaal vergoed krijgen?

Rustige wateren... grazige weiden... Op zoveel plaatsen bestaan ze niet. Is het mogelijk om de woorden van deze psalm serieus te nemen? Ergens anders in de Bijbel komt de apostel Johannes terug op deze woorden. Als geen ander weet hij hoe de wereld eruit kan zien. Als door een vergrootglas beschrijft hij in de Openbaringen de wereldsituatie van zijn tijd. Vervolgelingen, onderdrukkingen, rampen: hij heeft ze zelf ondergaan. Een wereldbeeld wat tot in onze tijd voortduurt. Als er iemand recht van spreken heeft, is hij het wel. In hoofdstuk 7 beschrijft hij een prachtig toekomstbeeld van een grote schare, die niemand tellen kan, uit alle volk en stammen en talen, komende uit de verdrukking.

En het Lam, dat in hun midden is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Rustige wateren... grazige weiden... Ik kan er wat mee. Het zijn woorden van hoop en belofte, meer nog: van heilige hoop en heilige belofte.

Met dank aan Arie de Ruiter.

Gertie van Dijk-Vermeulen

IEDERE 3E ZATERDAGMORGEN.... KOFFIE!

Op zaterdag naar de markt geweest? Elke derde zaterdag van de maand kunt u daarna even uitrusten, warm worden en bijpraten. Koffie en thee staan iedere 3e zaterdag van de maand voor u klaar in de Plantagekerk tussen 10 en 12 uur. In de kerkzaal hangt een mooie expositie die u uitgebreid kunt bekijken. Ook zonder boodschappentas bent u natuurlijk van harte welkom.

Uw gastvrouwen

Anke van Luxemburg en Gertie van Dijk



JARIGEN-MIDDAG' VOOR 80PLUSSERS

Elke laatste donderdagmiddag van de maand organiseren we van 14.30 tot 16.30 uur een 'senioren-jarigen-middag' in een van de zalen van de Plantagekerk.

Senioren die in die desbetreffende maand jarig zijn, worden uitgenodigd via de verjaardagskaart. De eerstvolgende 'feestjes' zijn op 26 oktober en 30 november. Het is goed om als gemeente samen de 'vierdagen te vieren' en elkaar te ontmoeten.

Daarbij tegelijk de mogelijkheid te bieden de seniorenpastores te spreken. Jarigen, weet u welkom en neem gerust iemand mee.

Henny, Janny, Wilma en Frieda

WERKGROEP DRESDEN-ROEMENIË GAAT DOOR

Onze activiteiten hier in Harderwijk en in Roemenië

De werkgroep Dresden-Roemenië gaat dit winterseizoen '23-'24 door met de hulp/bijstand aan de bewoners in de drie dorpen in Roemenië. Dit is echt nodig i.v.m. de stopgezette leveringen of zeer dure producten vanuit Rusland, waardoor ook in Roemenië het levensonderhoud veel duurder is geworden. Wij in Harderwijk hebben praktisch elke dag een warme maaltijd en meestal ook met vlees. Dat is daar bepaald geen regel. En als er een warme maaltijd is, dan is die vaak zonder vlees.

Daarom gaan we eind oktober weer najaars pakketten uitdelen bij alle bewoners. Deze kosten dit jaar 25 Euro per stuk. (Dat was 8 jaar geleden nog maar 14 Euro.) Bij het rondbrengen is er volop contact met de bewoners en dan vernemen we ook over veel leed, waar we het gehele jaar door nog tijd en ondersteuning aan kunnen geven. Dat betekent dat er ook weer acties moeten komen. Voor dit najaar staan er twee acties gepland: speculaasverkoop door geheel Harderwijk en kerstpostbezorging. Uit de speculaasverkoop kunnen we een deel van de kosten van de pakketten betalen. Daarnaast is er ook altijd de mogelijkheid om gift(en) te geven.

De verkoop van speculaas is dit jaar in de week van 31 oktober t/m 4 november. Aan de deur alleen op 3 en 4 november. Elk pakje bevat 3 stukken speculaas. Eén pakje kost € 2.50, 2 pakjes € 4.50, 3 pakjes € 6.00. Een volle doos met 14 pakjes gaat € 28 kosten.

Om niet achter het net te vissen, kunt u nu al uw bestelling digitaal doen. We brengen deze dan in de verkoopweek bij u thuis en dan rekenen we ook af. De besteladressen zijn: Henk Venema, hvenema021@gmail.com en Durk Reitsma, dreits@caiway.nl. Voor het huis aan huis verkopen zoeken wij nog enkele verkopers. U kunt zich aanmelden via de bovenstaande adressen.

Meer nieuws leest u in onze nieuwsbrief die in november wordt bezorgd. Daarin o.a. hoe het nu in Roemenië gaat en de mogelijkheden om ons te ondersteunen. Ook hoe de kerstpost verloopt wordt daarin uitgelegd.

We hopen dat u ons weer ruimhartig helpt en ondersteunt.

*Namens de werkgroep,
Durk Reitsma*

UNIEKE ELVIS KERKDIENTST

Op zondagavond 29 oktober om 19.30 uur is er in de Regenboog een bijzondere dienst. We nodigen iedereen, zowel kerkelijke als niet-kerkelijke mensen, gelovig of niet, uit om deel te nemen aan een unieke Elvis Kerkdienst. Ds. Fred Omvlee, bekend als de Elvis-dominee en fervent Elvis-fan, gaat deze avond voor. 'Elvis was meer dan seks, drugs en rock 'n roll,' zegt dominee Omvlee over Elvis. 'Als je zijn leven goed bekijkt, ging het enerzijds over onzekerheid, verslaving en andere tragiek. Aan de andere kant draaide het ook om geloof en gebed.'

Deze avond belooft een meeslepende ervaring te worden, met Elvis-gospels en hits, gebracht door The Rising Clouds en Fred Omvlee. De Regenboog opent de deuren om 19.00 uur. Tijdens de dienst is er ruimte voor gebed, een Bijbellesing en een overdenking, naast de muzikale viering van Elvis' leven en geloof. 'Elvis hoort in de kerk thuis. Gospel was zijn favoriete muziek. Het heeft iets, die muziek moet je voelen,' zegt een van de bezoekers van een dienst elders in het land.

Dominee Omvlee, met zijn indrukwekkende stemgeluid en passie voor Elvis en gospel, zal een boodschap delen van hoop en geloof. 'Zelfs als je zou eindigen zoals Elvis, te jong, verslaafd en depressief, val je niet uit Gods handen. Dat is het evangelie in een notendop. Dat is Amazing Grace.'

Kom het mee beleven. Iedereen is welkom!

Jeroen de Rooij



Ziekenzalving

Bij Jacobus 5: 14 en 15

Zalven: ik vermoed dat het voor velen Bijbels klinkt, en tegelijk vrij ongewoon om zelf te doen. Toch doen we het ook in onze PGH gemeentes. Wat is het? Veel mensen kennen Psalm 23 wel: 'de heer is mijn herder'. Het geeft ook een mooi beeld voor hoe we pastoraat doen: zoals een herder zorgt voor zijn schapen, zo zorgt God voor ons, en zorgen wij voor elkaar. In die bekende psalm komt ook een wat minder bekende zin voor 'u zalft mijn hoofd met olie'. Hoe zalft de herder dan?

Zalven is in de Bijbel een teken van Gods betekenisvolle nabijheid. Koningen en profeten worden gezalfd voor een opdracht. En Jezus stuurt de leerlingen erop uit om te vertellen van het koninkrijk en te zalven voor genezing. (Marcus 6: 13). En de brieveschrijver Jacobus geeft dit pastorale advies aan zijn medechristenen: 'Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan' (Jacobus 5: 14 en 15).

Je kunt zeggen: we leven in een gebroken wereld, en verlangen naar de komst van Gods nieuwe wereld. Uit dat verlangen kun je uitreiken naar Gods kracht. Vaak doen we dit biddend, maar ook kun je dit zalvend doen.

Zalven heeft te maken met schoonmaken, verzorgen, mooi maken en genezen. Olie ruikt weldadig, zalf verzacht de wonden. Olie en zalf dringen in de huid opdat de zieke zich beter zal gaan voelen. Denk aan de barmhartige Samaritaan van wie de wonden verzorgd werden met olie. Tegelijk is zalven ook een symbolische handeling. Collega Tissink zegt het mooi: Zoals de olie doordringt in de poriën van de zieke, zo wil de Heilige Geest binnendringen in de ziel van de patiënt ter bemoediging en vertroosting. Het gaat om Gods kracht aanroepen met aanraking. Die aanraking kan iets extra's geven. Net als bij een arm die je om iemand heen slaat. Daarmee troost je op een lichamelijke manier, anders dan met woorden. Zo zoekt een zalving met olie verbinding met God, anders dan met woorden.

En hoe zit het met genezing? Het is maar hoe je genezing opvat. Een zieke kan zich geestelijk beter gaan voelen. Niet alleen door een zalving, maar ook door de pastorale aandacht, troostwoorden, en gebeden. Soms vindt er goddank een wonder van lichamelijke genezing plaats. Maar vaak is dat ook niet wat God zal geven.

Zo bieden we ook ziekenzalving aan als PGH. En ik als pastor heb daar goede ervaringen mee opgedaan. Weinig ervaringen, dat wel. Helaas, en misschien dat ik er daarom juist over schrijf. Want het biedt iets bijzonders. Het dienstboek van de PKN (deel 2, 2004) biedt daarvoor een goede handreiking. Daarbij is de ziekenzalving ingebed in de liturgie van een huisdienst.

Soms kan een ziek of stervend gemeentelid verlangen naar een huisdienst van gebed, zang, avondmaal en/of ziekenzalving. Predikant, pastoraal werker en gemeentelid stemmen met elkaar af wat de wensen zijn. Vaak worden ook andere familieleden of goede vrienden uitgenodigd om aanwezig te zijn. De aanwezigen zitten bij elkaar, vaak in een kring. De paaskaars wordt aangestoken als teken van het Licht van Christus dat altijd schijnt. Vervolgens bidden we om Gods aanwezigheid, en zijn verlichting en liefde in deze moeilijke tijd. Er kan een Bijbeltekst van bemoediging en troost klinken. Vervolgens gaan we over tot de zalving met olie. Hierbij kan de voorganger de volgende woorden uitspreken: 'In de naam van de Vader, die je geschapen heeft, de Zoon die de macht van het kwaad verbroken heeft, en de Geest die je aanraakt. We tekenen je met het kruis van Christus. Mag door deze zalving de kracht van God jou vervullen om de pijn te verlichten en de hoop ontwakken in jouw hart.' Ook de zintuigen, ogen, mond, oren en handen, kunnen worden gezalfd als teken dat het hele lichaam erbij betrokken is. Zo'n moment van intense beleving maakt vaak diepe indruk op de gezalfde en zijn of haar intimi. Er ontstaat zo kostbare verbinding voor de aanwezigheid van de goede herder, die zalft, en die nog altijd zijn Liefde geeft.

Met dank aan collega Tissink voor zijn inspiratie in het Zwolse kerkblad.

Ds. David Kroeze

Elke uitgave van Samen Geroepen mediteert een van onze voorgangers. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat ds. David Kroeze
d.kroeze@pgharderwijk.nl**

Bijbel Leesrooster

| | | |
|-----------|---------|--------------------|
| Donderdag | 19 okt. | Openbaring 3:14-22 |
| Vrijdag | 20 okt. | Psalm 73 |
| Zaterdag | 21 okt. | Matteüs 22:1-14 |
| Zondag | 22 okt. | Matteüs 22:15-22 |
| Maandag | 23 okt. | Matteüs 22:23-33 |
| Dinsdag | 24 okt. | Matteüs 22:34-46 |
| Woensdag | 25 okt. | Psalm 109:1-20 |
| Donderdag | 26 okt. | Psalm 109:21-31 |
| Vrijdag | 27 okt. | Openbaring 4:1-11 |
| Zaterdag | 28 okt. | Openbaring 5:1-14 |
| Zondag | 29 okt. | Openbaring 6:1-8 |
| Maandag | 30 okt. | Openbaring 6:9-17 |
| Dinsdag | 31 okt. | Psalm 10 |
| Woensdag | 1 nov. | Openbaring 7:1-17 |
| Donderdag | 2 nov. | Openbaring 8:1-13 |
| Vrijdag | 3 nov. | Openbaring 9:1-12 |
| Zaterdag | 4 nov. | Openbaring 9:13-21 |
| Zondag | 5 nov. | Matteüs 23:1-15 |
| Maandag | 6 nov. | Matteüs 23:16-28 |
| Dinsdag | 7 nov. | Matteüs 23:29-39 |
| Woensdag | 8 nov. | Psalm 11 |
| Donderdag | 9 nov. | Openbaring 10:1-11 |
| Vrijdag | 10 nov. | Openbaring 11:1-14 |

ZONDAG 22 OKTOBER

Collectes; 1. Kerk in Actie Indonesië/Papoea;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: mw. A. Oosterloo
Vrije Fakkelviering

De Regenboog

09.00 uur: mw. G. van Dijk-Vermeulen

Sonnevanck

10.00 uur: ds. J.F. Kievit
Heilig Avondmaal

ZONDAG 29 OKTOBER

Collectes; 1. Diaconie Kerst Oude Synagoge;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. Y.M. Voorhaar
Engelse Dienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. F.A.H.A. De Kok
Heilig Avondmaal

Sonnevanck

10.00 uur: ds. J.F. Kievit

WOENSDAG 1 NOVEMBER DANKDAG

Collectes; 1. Voedselbank

Plantagekerk

19.30 uur: ds. D.J.D. Kroeze

ZONDAG 5 NOVEMBER

Collectes; 1. Villa Vrede Utrecht;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
11.30 uur: ds. F. van Velzen
Fonteindienst Heilig Avondmaal

De Regenboog

09.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Sonnevanck

10.00 uur: mw. G. van Dijk-Vermeulen
Aandacht voor Dankdag

PLANTAGEKERK

Zondag 22 oktober (9.30 uur) Fakkelviering Het thema van deze Fakkelviering is: Jij ook een held? Wie is uw/jouw held in het geloof en/of de Bijbel? In het Bijbelboek Handelingen komen we ook een held tegen, daar gaan we in de viering even bij stilstaan. Ook zijn er interviews met twee lokale helden uit Harderwijk. Wees welkom om met ons (voorbereidingsteam Fakkelviering en Anita Oosterloo) op zoek te gaan en elkaar te inspireren in ons geloof. (Anita Oosterloo)

Zondag 29 oktober (9.30 uur) In de overgang naar de wintertijd is er op deze zondag weer de jaarlijkse Engelse dienst. Voorganger is ds. Yolanda Voorhaar. In deze dienst is alles wat wordt gezongen in het Engels (met vertaling) en het gesprokene in het Nederlands. Muzikale medewerking wordt verleend door het PlantationProjectChoir o.l.v. JohnWilliam Dykens. Het koor bestaat uit m.n. Gemeenteleden. Rudolf Weges bespeelt als altijd de trompet en Marijn de Jong zit achter de speeltafel van het orgel. Als voorgaande jaren hopen we weer op een muzikale inspirerende dienst. (Adriaan Sterken)

Woensdag 1 november (19.30 uur) Dankdag In 1 Kronieken 29:10-17 dankt koning David: alles wat we bezitten, hebben we gekregen. Een beetje relativering van de eigen rijkdom is wel goed, en dat geldt juist in onze tijd. We denken over het algemeen te veel en te vaak dat alles van ons is en we alles kunnen en mogen. David maakt zichzelf en het volk bewust van een stukje kwetsbaarheid, en oog voor anderen. Als kerk 'noemen' (en doen?!) we dat ook best vaak. Vooral op deze dag: dankdag. (ds. David Kroeze)

Zondag 5 november (9.30 uur) Deze zondag een dienst zonder al te veel bijzonderheden – het komt niet zo vaak voor. Vanmorgen staat Romeinen 8:31-39 centraal: God houdt van ons, en niets en niemand kan zijn liefde voor ons veranderen. Wat een mooie boodschap om mee te mogen nemen! (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 5 november (11.30 uur) Fonteindienst Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal waarin Frans van Velzen voorgaat. Het thema is: Less is more! Deze maand lezen we het boek van de profeet Haggai. Ook al is het lang, lang geleden geschreven, het is een actuele boodschap- die hij predikt. Kom en ontdekt het! De muziek is van Lois, Floor & band. Er is kinderdienst en oppas.

DE REGENBOOG

Zondag 22 oktober (9.00 uur) Ook wij worden evenals de inwoners van Rome begroet en geroepen om heilig te zijn. Deze zondag is het zondag van het werelddiaconaat en samen zullen we zoeken naar wat het betekent om in dit licht heilig te zijn. Een blij vieren met zang en muziek en een opdracht. Wensen we elkaar een goede viering toe. (Gertie van Dijk-Vermeulen)

Zondag 29 oktober (10.45 uur) Het leuke van gastvoorganger zijn is dat je ervoor kunt kiezen om een 'eigen' leesrooster te volgen. Dit jaar laat ik me inspireren door vrouwen in de bijbel. Deze zondag gaat het over Lydia, de purperverkoopster, een zakenvrouw. Haar verhaal is te vinden in Handelingen 16: 11-15; 40. Het thema van de dienst is: God vinden. (ds. Florida de Kok)

Zondag 5 november (9.00 uur) Een van mijn favoriete Bijbelteksten staat op het rooster van Bijbel Basics: Romeinen 8:31 - 8:39. Niets kan tussen Gods liefde en ons in komen. Paulus is er vol van en hierin blijkt zijn sterke verbondenheid met God door Jezus. Tegelijk klinkt het bijna te mooi om waar te zijn. Maar ik ga zeker van het positieve uit. Colorful zal spelen, onder leiding van Aad Woudenberg. (ds. David Kroeze)

TOELICHTING COLLECTES

Zondag 22 oktober KERK IN ACTIE PAPOEA

Deze zondag is het wereldvoedseldag en wordt er gecollecteerd voor Kerk in Actie die de kerk op Papoea ondersteunt o.a. door het toerusten van vrouwen die sociale en pastorale taken op zich nemen. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding.

Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Wereldvoedseldag Kerk in Actie' zie blz. 9.

Zondag 29 oktober DIACONIE KERST OUDE SYNAGOGE

Deze zondag is het diaconaal werk bestemd voor een kerstdiner ook voor dak en thuislozen. Hierbij ontmoeten mensen elkaar en mogen ze genieten. Dit is voor mensen die normaal dit niet kunnen doen met anderen omdat daar geen geld voor is. De diaconie is dankbaar om een kerstdiner te kunnen organiseren voor deze mensen en hen die dak en thuisloos zijn.

Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Kerstdiner voor dak en thuislozen'

Woensdag 1 november VOEDSELBANK

Zondag 5 november VILLA VREDE UTRECHT Villa Vrede is een dagopvang voor ongedocumenteerden in Hoograven, Utrecht.

Doel van Villa Vrede is om mensen zonder verblijfstatus een plek te bieden voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Ongedocumenteerden voelen zich in onze samenleving vaak onveilig of niet geaccepteerd. Ze leven als het ware een 'onzichtbaar bestaan'. Villa Vrede is een plek waar deze mensen er simpelweg mogen zijn, waar je niet 'onzichtbaar' blijft maar als uniek mens gezien wordt.