

Samen Geroepen

NR 13 2023

29 september – 19 oktober

**Kliederkerk
Israëlzondag?
Afscheid ds. Diemer**



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

GROEI EN GELOOF
OVER GRENZEN HEEN

Twee herinneringen. Paasevent 2021, de tuin van de pastorie. Mooie gesprekjes maakten de koude voorjaarsdag warm. En nog bloeien de toen gezaaide bloemen. Afscheid nemen bestaat niet, belofte van Jezus.

*'Alles kan ik verdragen,
het verdorren van bonen,
stervende bloemen, het hoekje
aardappelen kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.
Maar jonge sla in september,
net geplant, slap nog,
in vochtige bedjes, nee.'*
Rutger Kopland

Maar meer nog dacht ik aan 'Pasen' van Ida Gerhardt:

*'Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den
dag.*

*Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula verfraaid,
zag ik, zondags getooïd, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het 's nachts
gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers
gezaaid.'*

Het pad naar de pastorie heeft een berm van hoop. Zo zijn er vele ontmoetingen en gebeurtenissen geweest die ons hebben verbonden. En die band blijft, daarvoor dank ik jullie en u.

De internationale diensten hebben ook mijn hart gestolen. Banden over grenzen heen. In het lied 'Samen in de naam van Jezus' staat: 'En de Geest doorbreekt de grenzen.' Onbeschrijfelijk mooi en hoopvol.

Ik wil iedereen bedanken en ik wens en bid jullie allemaal de Zegen van God onze Vader toe.

Ds. Diemer de Jong

van de redactie

EEN NIEUWE START

Na de prachtige start in het Plantagepark begin september wordt alles weer opgestart. Wij als redactie van Samengeroepen waren half augustus alweer begonnen, communicatie gaat immers altijd door anders bent u niet meer op de hoogte.

In deze uitgave een mooi overzicht van het verloop van Startzondag op pagina 10. Ds. Diemer de Jong groet ons allen in zijn column, ook na afloop van de afscheidsdienst kon u hem nog ontmoeten. We hopen dat hem nog fijne jaren wachten als predikant in Velp. Op pagina 11 een nieuwe 'kalender' van alle activiteiten in het kader van 'Oog voor jou'. Zo willen we als Samengeroepen een soort van agenda rond dit thema maken van alles wat er in de komende weken aan activiteiten is. Heeft u hiervoor ook iets te melden? We horen het graag van u...

Verder is er weer zo'n leuke Column van Joost op de pagina 'De Jonge Kerk'. Leest u ze ook altijd met plezier?

Redactie Samengeroepen



COLLECTE VOOR THE OCEAN CLEAN UP

Zondag 15 oktober is de collecte voor een nieuw doel binnen de PGH: The Ocean Clean Up. Deze stichting (ngo) is opgezet door de Nederlander Boyan Slat. Toen hij dit deed was hij pas 18 jaar. Het doel is om het plastic uit de oceanen te halen. Miljoenen tonnen plastic zwerven op dit moment in de oceanen. Het meeste komt daar terecht via de grote rivieren. Op allerlei nieuwe, innovatieve manieren is deze stichting bezig de oceanen te zuiveren van al dit plastic. Want het plastic is een ernstige bedreiging voor al het leven in de oceaan. Maar ook voor ons, want via de vissen en schelpdieren die wij consumeren, komt het ook in ons lichaam terecht. Hoog tijd dus om dit te veranderen. Daar kunt u mee helpen door gul te geven aan deze bijzondere diaconie-collecte op 15 oktober.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.theoceancleanup.com

Job Burger, diaken Fonteinwerk

Gedachte:

*'Het kwade is datgene wat voor afgescheidenheid zorgt.
Het goede is datgene wat voor eenheid zorgt.'*

Aldous Huxley, 1894-1963

Bij de voorplaat:

Startzondag (10 sept) in het Plantagepark. Mede dankzij het zomerse weer werd het een fantastisch mooie dag! Kijk voor meer hierover op pag. 10.

ISRAËLZONDAG ?

De eerste zondag in oktober is in protestantse kerken gewijd aan onze band met Israël. Elk jaar herinneren wij elkaar er dan aan dat wij 'onopgeefbaar verbonden' zijn met het volk Israël. Ik spreek nogal eens mensen die zich bij de Israëlzondag ongemakkelijk voelen. Als ik dan doorvraag, blijkt dat veel mensen vooral struikelen over het woord 'Israël'. Hebben zij gelijk of steekt hier een misverstand de kop op?

Het woord 'Israël' heeft veel betekenissen. Het kan betekenen: (1) het Joodse volk, (2) de staat Israël en (3) de Joodse gelovigen in allerlei landen die inspiratie vinden in de boeken van het Eerste Testament. Ik gebruik het woord 'Eerste' en niet 'Oude'. Dat is omdat veel mensen bij het woord 'oud' denken aan 'verouderd'. Dat snap ik ook wel weer, want vooral in de eerste vijf boeken van Mozes kom je wel geboden tegen die alleen betekenis hebben in de maatschappelijke omstandigheden van destijds, in de Oudheid. Als je dan struikelt en niet verder leest, mis je de rode draad, waarvoor vooral de profeten aandacht vragen; barmhartigheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en vrede is de hoop die zij verkondigen.

Wie de moeite neemt de profetenboeken te lezen, vindt zeker heel verrassende teksten, zoals de strenge woorden in de 'gelijkenis van de milieuvvervuilers'. Onbekend? Zoek dan maar eens op Ezechiël 34 : 17-22. Daar ligt een belangrijk doel voor de Israëlzondag: hoe houden wij zicht op de 'Onbekende rijkdom van de Bijbel?' Het boekje met die titel van dr. H. Jagersma kan ik dan ook beslist aanbevelen.

DAG VAN HET JODENDOM

Mensen die bezwaar hebben tegen het woord Israëlzondag, omdat zij willen vermijden dat wij ons ook 'onopgeefbaar verbonden' zouden voelen met de huidige staat Israël, zijn vaak wel positief over de katholieke oplossing. De Nederlandse bisschoppen noemen hun zondag (in januari) 'De Dag van het Jodendom', en zo heet ook hun website: dagvanhetjodendom.nl. Daarin valt veel interessants te lezen. Mij valt het op dat zij 'een fris en positief geluid laten horen, als tegenwicht tegen de overvloed aan aandacht voor het negatieve in de sociale media'. Daar hebben zij helemaal gelijk in, want sinds de coronacrisis zijn er op internet allerlei vormen van jodenhaat te lezen. Ook het protest tegen nieuw opkomend antisemitisme kan daarom aandacht krijgen op de Israëlzondag.

Maar hoezeer wij ook kunnen meevoelen met mensen die kritisch zijn op de politiek van de huidige regering in Jeruzalem: wat er gebeurt binnen Israël mag toch, nee moet wel, onze aandacht hebben. Dat kan bijvoorbeeld met een speciaal boek

dat ik onlangs heb gelezen: 'Over grenzen' van Joanne Nihom. U kent u haar naam misschien via Christenen voor Israël, maar zij is ook één van de 'Wereldwijven', die vanuit allerlei landen aandacht vragen voor avontuurlijke en sterke wereldvrouwen. Op hun website worden vrouwenrechten, gelijkheid en actuele kwesties besproken. Joanne Nihom neemt ons in haar boek mee naar tientallen plaatsen in Israël en de Palestijnse gebieden, zij vertelt over de ontmoetingen die zij daar had. Dat geeft ons een boek vol boeiende anekdotes over mensen die van noord tot zuid de grenzen tussen de verschillende bevolkingsgroepen oversteken. We ontmoeten een ziekenhuisclown uit Gaza. We kijken mee met Buma Inbar, een Joodse vader die zijn zoon verloor in de oorlog maar zich nu inzet om samen met Palestijnen rechtvaardige wegen te vinden. Hij organiseert sporttoernooien en plant samen met Palestijnen nieuwe olijfbomen.

POSITIEVE INITIATIEVEN

Nihom schrijft over positieve initiatieven en inspirerende mensen die vaak de media niet halen. Wat dan opvalt is hoeveel organisaties er in Israël en de Palestijnse gebieden actief zijn vanuit het besef, dat nationalisme nooit het laatste woord kan zijn. Wij lezen over *Hand in Hand*-scholen waar in alle klassen twee docenten staan: een Joodse en een Arabische Israëli. Ook besteedt zij twee hoofdstukjes aan de *Parents Circle*, een organisatie van Joodse en Arabische ouders die een kind verloren hebben in het jarenlange conflict en die zich nu inzetten voor vrede en verzoening.

Alles bij elkaar vind ik 'Over Grenzen' het meest hoopvolle boek dat ik de laatste jaren gelezen heb. Als ik een paar lezers nieuwsgierig gemaakt heb, wil ik graag het advies geven om ook op internet wat verder te kijken. Zes tips: dagvanhetjodendom.nl, [Joanne Nihom](http://JoanneNihom.com), Wereldwijven.com, [Buma Inbar](http://BumaInbar.com), [Hand in Hand Jerusalem](http://HandinHandJerusalem.com), [Parents Circle](http://ParentsCircle.com).

Het zou maar zó kunnen dat wij, door mee te leven met de mensen daar, bevrijd worden van ons pessimisme en geïnspireerd worden tot hoop en liefde.

Tjtte Dijkstra,
Commissie Kerk & Israël





PLANTAGEKERK

EEN HARTELIJKE GROET

Dit is het laatste stukje dat ik voor de wijkberichten schrijf. Het is bedoeld als een 'groet bij het raam'. We lopen langs of komen binnen in de groep en gemeenschap van de gemeente en er wordt een hand opgestoken, er wordt iets gezegd, iets herkend en beleefd. Gegroet mensen, en bedankt voor alle mooie contacten en het goede in de tijd die we samen hebben meegemaakt.

Als u dit leest is de zondag van afscheid geweest. Zondag 8 oktober is de bevestigings- en intrededienst in Velp in de Protestantse Gemeente daar. Ik hoop in Velp een goede tijd mee te maken en ik heb daar vertrouwen in. Dat hoop ik ook voor u en jullie in Harderwijk. Er is veel in beweging en ik weet zeker dat het goed zal gaan, door alles heen. Want er is veel reuring, ja, en verandering, ja, maar er is ook onze God, en de Heer Jezus Christus die dezelfde blijft, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! Hebreeën 13: 8. Bedankt, een hartelijke groet en tot ziens!

Ds. Diemer de Jong

VAKANTIE DS. MARISSA VAN MEIJL

Van 15 tot en met 23 oktober ben ik er een weekje tussenuit. Voor urgente zaken weet onze scriba Ada Brouwer wie te bereiken.

Ds. Marissa van Meijl

EEN WONDER IN DE PLANTAGEKERK - UITNODIGING

'Onrustig is mijn hart, totdat het rust vindt in U' – zo schreef een beroemde kerkvader lang geleden.

Onrust kennen we allemaal. In ons leven. In onze maatschappij. In deze gemeente. Hoe en waar vind je rust? Hoe werk je daaraan of naartoe?

Wat onze gemeente betreft stelden we ons een hoog doel: zou het geen wonder zijn als het in 2027 – tien jaar na de ingebruikname van de Plantagekerk – wat rustiger en vrediger is? Hier willen we naartoe werken. Lijkt het je fijn en zinvol om daarover mee te denken en daaraan mee te werken? Neem dan contact met ons op. We beginnen van onderaf en samen, maar wel bij de Bron.

*Annemarie Stuiver en Marissa van Meijl
koster.pk@pghardervijk.nl
m.vanmeijl@pghardervijk.nl*



DE REGENBOOG

WISSELING VAN KERKENRAADSLEDEN

We namen in de kerkenraad afscheid van Elly Mulder, Jeannette de Rooij en Diny Jansen als ambtsdragers. En we heetten Marja Vasmel welkom. We bedankten de scheidende ambtsdragers hartelijk voor hun inzet. Ze kregen een kalender van Max Lucado en een Regenboog-hartjesbril. Een bril staat symbool voor de bril van het geloof, voor kijken met de blik van God. Want 'met Gods ogen kijk je altijd op sterkte'. Zo hebben ze hun werk gedaan, en met inzet, soms ondanks tegenslag, we kijken samen dankbaar terug op hun periode. Als dank voor de samenwerking had Elly voor ieder een eigen uiltje geboetseerd. Een kerk-uil welteverstaan. Dat is symbool van het vermogen om een taak te voltooien, symbool van creatief denken en van spiritualiteit. Zo'n uil staat mooi op het bureau. Op 17 september namen we afscheid in de dienst en bevestigden we Marja Vasmel als diaken.

colofon & contact

SamenGeroepen is het drieweekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Gertie van Dijk-Vermeulen, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredacteur)

Abonnementen: € 25 per kalenderjaar bij automatische incasso, € 30 zonder automatische incasso. Digitaal abonnement € 15 (automatische incasso)

Aanmeldingen en opzeggingen via het Kerkelijk Bureau, kerkelijkbureau@pghardervijk.nl

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1100 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 20 okt. voor **3 weken**

Kopij uiterlijk vrijdag 6 okt. om 18:00 uur naar: kerkblad@pghardervijk.nl

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pghardervijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pghardervijk.nl

predikanten

Vacature

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A

Ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B

T. 06 58729881, m.vanmeijl@pghardervijk.nl

Ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

T. 06 16856392, d.kroeze@pghardervijk.nl

En via Facebook

Vacature

predikant Fonteinwerk

contact: info@fonteinwerk.nl

seniorenpastores

W. (Wilma) Steenbeek-Vlug

T. 06 44588995, w.steenbeek@pghardervijk.nl

F. (Frieda) Meijers

T. 06 48395986, f.meijers@pghardervijk.nl

jeugdwerker

vacature

scriba's

Wijk Plantagekerk: mw. Ada Brouwer,

scriba.plantagekerk@pghardervijk.nl

De Regenboog: mw. Michelle Schouten-Klaasse,

scriba.pgderegenboog@pghardervijk.nl

helpende handen

T 06 30 30 93 28, wmondria@caiway.net

www.pghardervijk.nl/diaconie/helpende-handen

vertrouwenpersonen veilige kerk

Onze gemeente heeft twee vertrouwenpersonen:

Anita Oosterloo,

vertrouwencommissie.Anita@pghardervijk.nl

en Bert Maarleveld,

vertrouwencommissie.Bert@pghardervijk.nl

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

Rainbow Event

Meet and Greet

1 oktober 10.45 uur

Locatie: de Regenboog



JAARVERSLAG EN ROL PREDIKANT

Het jaarverslag dat ds. David Kroeze van zijn werk maakte is met instemming beantwoord. Ook de taken voor komend jaar werden door de kerkenraad bekeken. Een belangrijke verandering is dat David zich vooral gaat focussen op het geestelijke, en niet op het organisatorische. Allereerst ervaart hij zelf dat het geestelijk leiderschap meer op zijn weg ligt. In de kerkenraad ligt het verlangen ook dat hij de vele organisatorische zaken kan laten vallen. Ook omdat de verleiding soms groot is om 'gaten te vullen' in de organisatie. Daarom gaat David voortaan ook de openingen op de kerkenraad verzorgen. Dit keer opende hij met de zegen van Aäron. Daarin staat: 'Hij doet zijn aangezicht lichten'. Dat betekent zoveel als dat God oog voor jou heeft en zijn licht over jou laat schijnen. Daarop stak ieder een kaarsje aan aan de Paaskaars, en sprak daarbij een eigen intentie uit. We namen het licht mee om zelf weer (extra) te kunnen stralen. Een waardevol moment.

KOMEND JAAR: 'OOG VOOR JOU'



Deze eerste vergadering hadden we ook oog voor het komende jaar. We spraken over hoe we omgaan met het tekort aan ambtsdragers in de eredienst. Nu Diemer vertrekt zal David in de Algemene Kerkenraad plaatsnemen. Wel gaven we hem de opdracht mee, dat hij zich met de geestelijke kant bezighoudt, en niet met de praktische. Ook besloten we in het

kader van Oog voor jou tot twee grotere projecten dit jaar: een reis naar Taizé en de Kliederkerk. Andere projecten moeten wachten, zo houden we onze energie bij waar we oog voor moeten hebben: voor elkaar in de kerk – ons pastoraat –, voor elkaar in de kerkenraad en voor een vernieuwd bestuur in de PGH. Natuurlijk gaan we ook nog activiteiten doen als een escaperoom, speeddate en engelenproject.

UITNODIGING VOOR 'VERGROOTGLAS' OP 11 OKTOBER

Bij een Onder het Vergrootglas-bijeenkomst spreekt de kerkenraad van de Regenboog met gemeenteleden over een belangrijk onderwerp dat geloof en onze Regenboog raakt. Woensdag 11 oktober om 19.30 uur gaat het over de liturgie. Niet direct over hoe we een kerkdienst vieren, maar meer over hoe we dat samen bespreken en ondersteunen. Hoe kan de liturgiecommissie het beste meedenken? En werken we goed samen rond de eredienst? Hebben we visie op de manier van vieren nu en in de toekomst? Iedereen is van harte welkom in de Regenboog. Na afloop om 21.00 uur is er een borrel. Geef je op bij Michelle Schouten via scriba.pgderegenboog@pghardervijk.nl

Michelle Schouten, Saskia de Jonge, ds. David Kroeze

RONDLEIDING BIJ EXPOSITIE SCHILDERIJEN

Zondag 15 oktober na de dienst van 10.45 uur is er, onder de koffie, een rondleiding door Wiebe de Groot langs de schilderijen-expositie van Delyse Buter. Zij heeft bijzondere kunstwerken gemaakt, waarin geloof en muziek wordt gecombineerd. Bij ieder schilderij is dan ook een popsong te beluisteren. Mis het niet.

RAINBOW EVENT OVER 'GENERATIES'

Zondag 1 oktober om 10.45 uur gaat het over geloven in generaties. Geloof je anders dan oud en hoe dan? We zullen 't merken in de viering, en ook aan de vierjarigen die we welkom heten. De stem van de herder laat ons merken dat we allemaal welkom zijn. Na de dienst houden we het eenvoudig, met vooral gelegenheid voor onderling contact - met alle leeftijden. 'Oog voor jou' dus. Dat kan ontspannen in een speeddate, of gewoon bij de koffie, of bij de oog-voor-jou ogenspeurtocht. Er is ook schminken, een lust voor het oog! We organiseren speciaal voor ouders een gesprek over kind en kerk. Rond 12 uur is er een lunch. Wil je mee-eten, neem dan wat lekkers mee. Dan maken we er weer een buffet van.

De voorbereidingsgroep en ds. David Kroeze

BEDANKT VOOR ALLE DANK



Afgelopen tijd ben ik vaak bedankt: door de kerkenraad met een kaasplank, door de voorzitters van de wijken met een bloemetje, door Elly Mulder met een uiltje. En dan denk ik: wat is het toch bijzonder om dominee te zijn en met de blijde boodschap bezig te zijn. Telkens weer denk ik dat. Als we in het moderamen zijn, met de 30plus groep, de 16plus groep, bij de koffie in de Bogen... ik

wil daarom hier alle mensen terug bedanken die mij goede momenten bezorgen.

Ds. David Kroeze

'OP DE KOFFIE/THEE' BIJ...

Zondag 15 oktober organiseren we een 'op de koffie en thee' bij... De bedoeling is, dat we in groepjes bij iemand thuis koffie of thee gaan drinken. Even tijd voor ontmoeting in een ontspannen sfeer. Deze "op de koffie/thee bij.." vindt plaats in wijkgemeente PGH, de Regenboog. We starten na de kerkdienst. (11.45/12.00 uur) Jong en oud worden van harte uitgenodigd mee te doen.

Er zijn verschillende manieren om mee te doen:

- U bent gastadres en zorgt voor koffie/thee en wat lekkers.
- U doet mee als deelnemer en gaat op bezoek bij het aangegeven adres.

Doet jullie mee? U kunt zich opgeven en graag daarbij aangeven of het gaat om gastadres zijn of bezoeker.

Hopelijk tot ziens bij de koffie/thee...

*Monica van Saarloos,
Pastoraat.regenboog@pghardervijk.nl*





Zomer

Het na-zomereren is begonnen. Mijn hangmat kwam uit de kast. Ondanks een flinke piek in temperatuur op het moment van schrijven merkte ik, dat de dagen veel te vlug korter worden. De school- en werkbanken zijn weer opgezocht. Seizoenswisselingen brengen dikwijls een interessante tendens met zich mee. Het maatschappelijke humeur wordt, afhankelijk van de tijd van het jaar, beter of slechter en de typische Nederlander komt weer om de hoek kijken. 'Zo, wat een weertje hè!'

Dit brengt bij mij de gedachte naar boven: zou hier tweeduizend jaar geleden hetzelfde over zijn gedacht? De Bijbel zegt er een aantal interessante dingen over. In Genesis 8:22 lezen we dat God aan Noach vertelt dat de verschillende seizoenen hun eigen functie hebben. Of in Deuteronomium 33:14, hierin staat geschreven dat God de seizoenen aan mensen heeft gegeven om op aarde te kunnen leven. Ook Jezus gebruikt regelmatig de pieken en dalen in weersomstandigheden als vergelijking in zijn vele verhalen.

Toch vraag ik me af of er vroeger op dezelfde manier over werd gepraat als nu. Ik zie Jezus voor me, die tegen een olijfbom aanleunt, genietend van het zonnetje en het wonderen verrichten nog even een halfuurtje uitstelt. Had den de discipelen het over het feit dat 'het alweer zo vroeg donker werd' of dat 'de lente nu toch wel begon te komen'? Meer voorbeelden weet ik even niet te verzinnen. Ik schrijf deze column vanuit mijn hangmat. Nog even genieten van het zonnetje.

Joost Rijdsdijk

KERK-OP-SCHOOT EN KLEUTERKERK OVER HET VERLOREN SCHAAP

Begin september waren we weer bij elkaar, en wat was het heerlijk om samen met de kinderen en (groot)ouders én Jona het ruime sop te verkennen! We hebben gezongen, geluisterd, geknutseld en beleefd.

Zaterdagmorgen 7 oktober is er opnieuw een viering voor peuters en kleuters. Deze ochtend zijn we speurders, want oh nee!, er is een schaapje verdwenen! Zoek jij mee? Om kwart over 9 staan de deuren van de kerk open, om half 10 beginnen we. Beide groepen (0-4 en 4-6 jaar) starten samen, waarna we in een eigen ruimte op zoek gaan naar een stukje verwerking passend bij de eigen leeftijd. Kom gerust een keertje kijken en neem gezellig iemand mee!

Team kinderkerk



RECTIFICATIE JEUGDACTIVITEITEN

In het overzicht van jeugdactiviteiten in de vorige SamenGeroepen waren helaas enkele verouderde gegevens opgenomen. Onze excuses. Hier de actuele gegevens – Jeugdraad PGH

CLUBS (GROEP 3-8)

Wie: kinderen uit groep 3 tot en met 8.

Wat: De mooiste herinneringen maak je op Club! Leuke activiteiten zoals knutselen, spel en sport aan de hand van een mooi Bijbelverhaal. Jij komt toch zeker ook? Samen met je vrienden en vriendinnen (ook als ze niet bij ons in de kerk zitten) zijn jullie van harte welkom. Aan het einde van het jaar gaan de groepen 5 t/m 8 ook nog eens gezellig op kamp. We hebben weer een leuk programma klaar staan. Gezellige activiteiten doen, knutselen, spel en sport en als afsluiting van het seizoen gaan we op kamp. Je mag zelf kiezen in welke kerk je naar club wilt gaan.

Waar: op 't Zoldertje van de Plantagekerk

Wanneer: 1x per 2 weken, startdatum in de week van 9 oktober

voor groep 3/4/5: maandag van 18:30 tot 19:30 uur,

voor groep 6/7/8: donderdag van 19:00 tot 20:00 uur

Info: Marleen Drost, tel 06-15002391

Waar: De Regenboog

Wanneer: 1x per 2 weken, startdatum in de week van 9 oktober

voor groep 3/4: maandag van 15:30 tot 16:30 uur

voor groep 5/6: dinsdag van 18:30 tot 19:30 uur

voor groep 5/6: woensdag van 18:30 tot 19:30 uur

voor groep 7/8: woensdag van 19:00 tot 20:15 uur

voor groep 7/8: donderdag van 19:00 tot 20:15 uur

De kinderen uit groep 5/6 en 7/8 kunnen dus kiezen op welke dag ze gaan, net wanneer dit het beste uitkomt. Kijk voor de juiste data op de website.

Info: Jeroen de Rooij, info@jeroenensietske.nl , 06-16208654

DISCO (GROEP 5-8)

Wie: kinderen uit groep 5 tot en met 8

Eén keer in de maand wordt er voor de jeugd een disco georganiseerd. Lekker dansen, feesten, drinken en chips eten. Gezellige avonden om ook samen met je klasgenoten naar toe te komen.

Waar: op 't zoldertje van de Plantagekerk

Wanneer: voor groep 5/6 van 19:00 tot 20:15 uur en groep 7/8 van 20:30 tot 22:00 uur op de volgende data: 6 oktober, 3 november, 1 december, 12 januari, 2 februari, 8 maart, 5 april

De data zijn onder voorbehoud. Houd Samen Geroepen en de website in de gaten.

Info: Jeroen de Rooij, 06-16208654, info@jeroenensietske.nl

Leesrooster Bijbel Basics

Zondag 1 oktober: Handelingen 17:16-34; Paulus reist rond en vertelt over Jezus

Zondag 8 oktober: Handelingen 27:1-44; Paulus komt op zee in een storm terecht

Zondag 15 oktober: Psalm 84:1-13; Een lied over de Tempel



KINDERCATECHESE WEER VAN START

Als je 10, 11 of 12 jaar bent wordt je binnenkort uitgenodigd voor de kindercatechese. We hebben er zin in om weer bezig te zijn met geloof, Bijbel en kerk. We doen dat met een interessant en ontspannen programma, met allerlei werkvormen met mooie inhoud die helpt om te geloven. Ben jij 10, 11 of 12 jaar, dan ben je van harte welkom. Het is een tweejaarlijks programma, en een onderdeel van het programma is de Avondmaal catechese voor kinderen én ouders. We komen tien keer bij elkaar, en als afsluiting willen we naar de Synagoge in Zwolle. En daar eten we ook nog patat.

Het is op woensdagen 14.30-15.30 uur. Geef je ook op als je wel woensdag kan, maar deze tijd je niet uitkomt. Data: 25 oktober, 1, 8, 15, 22 november, 17, 24, 31 januari, 7, 14 februari. Uitje in overleg.

Ds. Marissa van Meijl en ds. David Kroeze

KLEURPLAAT

Deze is leuk voor als het een keertje regent...
Zoek je stiften op of je kleurpotloden en kleur ze!
Veel plezier...



GEZINS-KLIEDERKERK IN DE PLANTAGEKERK

Welkom op de Kliederkerk op zondagmiddag 15 oktober om 15.30-17.30 uur in de Plantagekerk.

Samen gaan we ontdekken, vieren en eten. Want dat doen we op een Kliederkerk. We beginnen dit keer met een korte viering rond het thema. Daarna zijn er workshops met diverse opdrachten zoals knutselen en een parcours. We ontdekken actief en creatief wat het Bijbelverhaal betekent. Die workshops doe je met je eigen gezin. En als het gaat om schepping gaan we dat binnen én buiten doen. Want schepping moet je voelen! En we sluiten af met lekker eten voor iedereen, zoals broodjes knakworst en salade. De Kliederkerk is gericht op gezinnen met kinderen in de basisschool-leeftijd. Maar iedereen is welkom, ook kleintjes tot 4 jaar en groten. We vinden het wel fijn te weten of je komt i.v.m. het eten. Wil je je daarom opgeven bij kliederkerk@pgharderwijk.nl, uiterlijk dinsdag 10 oktober.

*Team Kliederkerk,
Peter, Marlies, Karlien, Luchien,
Esther, ds. David*



WIJ GEDENKEN...

Abe Fokke Drijver

Op 29 augustus overleed Abe Fokke Drijver, Friese gracht 11. Hij werd 59 jaar. Al enige tijd was Ab ziek; een ziekte die hij vol kracht droeg. Boven zijn kaart stonden de liefdevolle woorden: De 'Circle of Life' is voor Ab nu rond, wij laten hem in liefde gaan. Wat gaan wij Ab (pap) missen. Het afscheid van Ab was in de Regenboog. We wensen allen die Ab zullen missen en met name zijn vrouw Adri en de kinderen Gods troostende aanwezigheid toe.

Christina van Ark-Krans

Ook op 29 augustus overleed Christina van Ark-Krans. Zij werd 71 jaar. Samen met haar man woonde zij aan de Burgermeester Numanlaan 31. Al langere tijd was Ineke ziek. Op de kaart stond liefdevol geschreven: haar leven is overgegaan in dierbare herinneringen. De begrafenis heeft in besloten kring plaats gevonden. We wensen allen die Ineke zullen missen, met name haar man, de kinderen en kleinkinderen, veel kracht en Gods troost toe.

Ds. Marissa van Meijl

Jantina Vasse-van Goor



Op 5 september is Tiny Vasse onverwacht overleden op de leeftijd van 91 jaar. Een paar dagen niet lekker, en toen bleek dat het moment van afscheid nemen van kinderen en kleinkinderen, familie en vriendin gekomen was. Een moeilijk moment, want wat had zij graag langer bij haar kinderen willen blijven. Toch wist zij ook dat het goed zou komen, want ze had vertrouwen in God. En zo was er veel te danken voor haar kinderen in de dankdienst voor haar leven in de Plantagekerk. Daar haalden kleinkinderen herinneringen op aan hun oma, die altijd zo gastvrij was en altijd maar zorgde dat het hen aan niets ontbrak. Gert en Edith vertelden over het leven van hun moeder, waarin zorgzaamheid en bescherming de sleutelwoorden zijn geweest die op hun moeder van toepassing waren. En wat samengevat kan worden in liefde.

Tiny was sinds 2017 weduwe van Jan Vasse. Ruim 61 jaar waren zij samen. De tekst die klonk bij hun huwelijk was uit Psalm 84: 'Want God, de Here, is een Zon en Schild'. Die tekst is altijd met hen meegegaan, ook letterlijk want dat bordje met die tekst heeft altijd in de gang gehangen. Deze tekst stond centraal tijdens het afscheid van Jan en dat wilde Tiny ook op deze dag. Want zo heeft zij het ervaren, dat God met Zijn licht haar omgeven heeft, ook in de moeilijke periode na het overlijden van Jan. Hij was haar tot een Schild, Hij beschermde haar en heeft haar niet losgelaten. Dat dit tot troost zal zijn voor haar kinderen, kleinkinderen en ieder die haar zal missen.

Anna Marie Jansen

Peter Hendrikus Schouten



In de vroege morgen van 4 september overleed plotseling Peter Hendrikus Schouten. Henk mocht 86 jaar worden en woonde met zijn Appie aan de J.Azn. Leeghwaterstraat

9. Zijn gezondheid liet de laatste tijd te wensen over, in het weekend voor zijn overlijden bleek dat daar een tumor in zijn buik oorzaak van was. Behandeling was niet meer mogelijk en voor hem was een plaats in het hospice gevonden. Daar is hij niet meer gekomen, want zijn levenskaars doofde omdat het voor hem voorgoed morgen was geworden. Hem bij God mogen weten is een troost, maar er is ook verdriet om zijn gemis.

In de afscheidsdienst in rouwcentrum Schaftenaar haalden zijn zoon en drie van zijn kleinkinderen herinneringen aan hem op. Het was een man van weinig woorden, maar je kon altijd bij hem terecht, hij stond altijd voor je klaar. Zijn liefde voor zijn gezin was na de dood van zijn Bep veel groter geworden doordat Appie een groot gezin had, dat gehecht aan elkaar graag bij elkaar kwam. Na het overlijden van Bep was er een moeilijke tijd voor hem geweest. Het alleen-zijn viel hem zwaar. Gelukkig kwam met Appie ook de vreugde in zijn leven weer terug. Bij zijn afscheid hebben we ook Psalm 23 gelezen: de Heer is mijn Herder. Woorden die bij Henk pasten en ook bij zijn afscheid klonken ter bemoediging voor wie nu zonder hem verder moeten.

Al ga je door een dal van diepe duisternis, je hoeft geen kwaad te vrezen, want God gaat met je mee. We wensen Appie, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe.

Gertie van Dijk-Vermeulen

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Dhr. en mw. H. Boomgaard-van der Mark, Wethouder Jansenlaan 280, uit Nieuw-Amsterdam
Mw. S.P.N. Ponsteen, Stakenbergerhout 105, uit Amersfoort
Mw. F.S.C. Ekelmans, Klarinetdreef 30, uit Zwolle
Mw. M. Schouten, Selhorstweg 7, uit Gouda
Dhr. J. Nobel, Kerkplein 5, uit Maastricht
Dhr. L.A.E. van der Linden, De Wittenhagen 75, uit Utrecht
Mw. A-L. Mulder, Hoogstraat 3, uit Amsterdam
Mw. G.W. Zernitz-Eigenhuis, Hondsdrafmeen 31, uit Nunspeet

Verhuisd

Mw. M.E. Bruins, van Van Hamelstraat 3A, Groningen naar Turftorenstraat 16A, Groningen
Mw. L.E. de Groot, van Molenweg 45 naar Karel Doormanlaan 14
Mw. E. Bakhuijzen-Verhoef, van Vondellaan 124 naar de Boerhaavehof, Boerhaavelaan 108- k. 190
Dhr. L.T. Schouten, van Grote Poortstraat 128 naar Grote Poortstraat 126
Dhr. A. van der Pijl, van Alb. Verweyplein 54 naar Sonnevancloan 2, Afd. Crocus k. 25
Dhr. en mw. R.H.M. Loggen-Bouwman, van Alb. Thijmblaan 28 naar Selhorstweg 26
Dhr. en mw. T. van Panhuis-Postma, van Van Heemskercklaan 15 naar Kortekamp 38
Dhr. J.H. Annen, van Veldkersmeen 14 naar Jan van Nassaupark 54
Mw. E. van Harten-van den Brink, van Guido Gezellelaan 205 naar Van Asseltlaan 2, Ermelo,
Woning 12 k. B

Vertrokken

Fam. Baars-Boomsma, Rooseveltlaan 25 naar Drachten

COMMISSIE ZWO

ZENDINGSKALENDER EN KERSTKAARTEN

De Zendingskalender 2024 is uit. Thema is: 'Wie is mijn naaste'. De kalender toont ons Bijbelse verhalen met beeldmateriaal dat wordt gebruikt voor de Urdu-Sindhi en Parkari Bijbel in Pakistan. De tafereel zijn geschilderd door Sister Marie Claire (1937-2018). Zij maakte meer dan 750 schilderijen en jaarlijks zo'n duizend Kerst- en Paaskaarten. De kalender geeft informatie over Pakistan, een land met 250 miljoen inwoners, in hoofdzaak moslims, naast een hindoe-minderheid en zo'n 3,5 miljoen christenen.

Dit jaar is ook weer verkrijgbaar is een set van 5 Kerstkaarten met afbeeldingen van de geboorte van Christus, de stal in Bethlehem, de wijzen en hun geschenken, Simeon en Hanna in de tempel en de vlucht naar Egypte. Zie voor meer info [www. Zendingserfgoed.nl](http://www.Zendingserfgoed.nl). Een inkijskexemplaar van de kalender en de set kerstkaarten liggen met een intekenlijst in de hal van de kerk. De kalender kost € 10,00 en set kerstkaarten € 7,00 (betaling na ontvangst). U kunt de kalender en /of set kerstkaarten bestellen: voor de wijk Drielanden bij Grietje Assies: grietje@assiesnet.nl, tel. 420026. Voor Plantagewijk Willemien Holtrop: willemienholtrop@gmail.com, tel. 425362//0630623177.

Willemien Holtrop



KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten zijn verkrijgbaar. In de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke 1e en 3e donderdagmorgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk. Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv CvK Prot Gemeente te Harderwijk

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554
Diaconie - NL39RABO0317714996
Fonteinwerk - NL67RABO0385726139
Kerk - NL28RABO0317770969

COLLECTES ZWO 1E HALFJAAR

9 april	KIA/Moldavië	575,00
	Spaardoosjes 40 dagentijd	
	Moldavië	1.166,59
7 mei	KIA/Noodhulp Oekraïne	110,00
28 mei	KIA/Egypte	20,00
4 juni	Open Doors	633,00
11 juni	Wilma Wolthuis	130,00
25 juni	KIA/Colombia	55,00
2 juli	Inlia (asielzoekers)	125,00
6 aug	KIA/Boeren in Z-Sumatra	90,00

GIFT VIA DE DIACONIE

14 juni	Voedselbank via een verjaardag	1.400,00
----------------	--------------------------------	----------

COLLECTE-OPBRENGSTEN AUGUSTUS

6 aug	KIA/Z-Sumatra	638,55
	St. Mensen in Nood 0341	213,50
	Verduurzaming kerkgebouwen	175,10
	Kerk	265,55
13 aug	Diaconie PGH	553,35
	Voedselbank	160,00
	Verduurzaming kerkgebouwen	184,20
	Kerk	229,06
20 aug	St. Muhoza	997,52
	Voedselbank	169,00
	Verduurzaming kerken	206,05
	Kerk	263,05
27 aug	St. Epafras	586,45
	Voedselbank	141,50
	Verduurzaming kerkgebouwen	206,45
	Kerk	295,64

UW BIJDRAGE VOOR DE SOLIDARITEITSKAS

Op 28 september vindt de jaarlijkse incasso plaats voor de Solidariteitskas. Deze kas is opgezet door de PKN. Het is een subsidiepot waarop plaatselijke kerken een beroep kunnen doen, bijvoorbeeld voor de bekostiging van deskundige hulp bij gemeente-vernieuwing, voor stimulerende kerkelijke projecten, samenwerking tussen gemeenten, restauratie of verduurzaming van het kerkgebouw enz. Voor de vulling van de Solidariteitskas vraagt de PKN jaarlijks een bijdrage van de lokale kerken van 5 euro per belijdend lid. Voor 2023 dient de PGH € 11.100 bij te dragen. Om deze kosten te dekken vragen wij u een bijdrage van € 10 per lid. Het betalingsverzoek vindt u bij deze uitgave van Samen Geroepen. Mogen wij rekenen op uw bijdrage? Alvast bedankt. Heel fijn is het dat een groot aantal leden een automatische incasso heeft afgegeven. Dank daarvoor, het scheelt veel administratief werk.

College van Kerkrentmeesters

Zonovergoten Startzondag gaf het kerkenwerk een positieve impuls



Met een fijn gevoel kijkt de Startzondag-commissie terug op een zeer geslaagde en druk bezochte Startzondag in het Plantagepark van zondag 10 september. Onder het thema: 'Oog voor jou' hebben we mogen zingen, bidden en danken, elkaar ontmoeten en bemoedigen, elkaar motiveren en inspireren. Het voelde als een feestdag, allemaal blij mensen.

Voorzitter Gerard van de Belt: 'Ik kan mij verder ook niet herinneren dat het ooit zo warm was tijdens de Startzondag. Deze warmte was ook een beetje een zorg, immers wordt dit voor sommigen niet te veel? Fijn dat de EHBO er was, want naast die ene persoon die een beetje door de warmte bevangen werd, konden zij ook optreden bij in ieder geval vier wespensteken.'

Er was veel werk verzet om deze dag mogelijk te maken. 'Een kleine 50 vrijwilligers waren betrokken bij de opbouw, het afbreken, de aankleding van het park, catering, de ontvangst, parkeerregeling, kerktaxi, spelletjes, schminken, veiligheid enzovoorts. Daarvoor allen ontzettend veel dank. Ook onze sponsors; geweldig wat een bijdrage ook jullie weer hebben geleverd. Sponsoring en vrijwilligers zijn vaak de onderschatte bestanddelen voor een succesvolle startzondag. In een volgend nummer van SamenGeroepen gaan we hier nog eens aandacht aan besteden. Wat kost een Startzondag eigenlijk en wat en wie heb je nodig om een evenement als dit te kunnen aanbieden.

We hebben heel mooie berichten teruggekregen over de fijne en 'warme' openluchtdienst. Dominee Marissa en de band Embrace hebben, met verder inbreng van gemeente- en commissieleden, een perfecte dienst voorbereid en uitgevoerd.

Bemoedigend

Met zo'n startdienst moet het een bemoediging zijn om het nieuwe seizoen van start te gaan. Met belangstelling is de kijk- en infomarkt bezocht, en Youth United, vaak onzichtbaar heel prominent aanwezig, heeft weer contacten aangeboord bij jongeren. De Jeugdharmonie liet welluidend van zich laten horen. En verder hebben we als gemeenteleden elkaar PGH-breed mogen ontmoeten, met de opdracht om het komend jaar nog meer en beter naar elkaar om te zien. Dat is ook nodig in een tijd van onvoorspelbaarheid en onzekerheden. Veel dingen hebben we in de hand... maar heel veel ook niet. We hebben genoten, we kijken tevreden terug. Dit positieve startschot geeft ons zeker een positieve impuls om aan de slag te gaan. Succes en sterkte bij al jullie werk in en rond de kerk!

Namens de Startzondag-commissie, Gerard van de Belt



OOG VOOR ONZE PASTORES

Met een bloemengroet hebben we onze pastores laten weten oog voor hen te willen hebben. We zijn blij met en dankbaar voor wat zij doen in onze gemeente. We willen er voor hen zijn en biddend om hen heen staan. We wensen David, Frieda, Marissa en Wilma van harte inspiratie, zegen en Gods nabijheid toe!

*Eelke van der Wal
Olga Maarleveld
Martijn Stuiver
Saskia de Jonge
voorzitters in de PGH*



OOG VOOR JOU-KALENDER (1)

'Oog voor jou' is het komend seizoen het thema, in de Regenboog en elders binnen de PGH. Dit 'leitmotiv' werd afgetrapt tijdens de Startzondag. Bekeken door deze bril bieden tal van activiteiten en bijeenkomsten een breder perspectief op onze (geloofs)gemeenschap. Maar het kan – en moet – ook breder: elke ontmoeting met een ander, binnen en buiten de kerk, mag worden beschouwd als een kans tot verbinding met elkaar, tot nadere kennismaking en het delen van geloofsverhalen.

Deze Oog voor jou-kalender is niet compleet. Heeft u inbreng, bent u betrokken bij een activiteit, vraag u dan af of deze past in het thema 'oog voor jou'. En stuur dan een berichtje naar kerkblad@pgharderwijk.nl

Zondag 1 oktober, Regenboog: Rainbow Event. Meet and Greet met jong en oud.

1 oktober-6 november: Oog-in-oog tafelgesprekken over de toekomst van onze gemeente.

Oktober-november, Regenboog: Expositie van Dilyse Buter 'Mens, Maatschappij en Geloof'.

Dinsdag 10 oktober 19.30 uur, Plantagekerk: Geloof en een hoop zonnepanelen. Theater en muziek met oog voor de Groene kerk. Info: zie leerhuis.

Woensdag 11 oktober 19.30 uur, Regenboog: 'liturgie onder de loep'. Onder het vergrootglas: gesprek van de kerkenraad met gemeenteleden.

Zondag 15 oktober na de dienst 11.45 uur, Regenboog: Rondleiding expositie Delyse Buter in de kerk

Zondag 15 oktober, Regenboog: Rainbow koffie. Welkom voor koffie na de dienst.

Zondag 15 oktober, Plantagekerk: Kliederkerk voor ouders en kinderen 4-12 jaar, 15.30-17.30 uur

Zaterdag 28 oktober, Regenboog: Seniorenlunch: gerechten van vroeger.

Woensdag 8 november 19.30 uur, Plantagekerk: 'Engelen in de kunst', start engelenproject.
Info: zie leerhuis



DE SNUFFELMARKT VOOR KOOPJES

U weet de Snuffelmarkt toch wel te vinden, onze eigen PGH-kringloopwinkel? Aan de Fokko Kortlanglaan in voorheen school De Wijde Blik is van alles te koop.

Huisraad dat u zoekt, en spulletjes die je voor die paar euro niet kunt laten liggen. Zoals huisraad, gereedschap, glas- en servieswerk, lp's en cd's en gebruikte kleding. Ook bedden, kleinmeubelen en witgoed zijn geregeld op voorraad. De artikelen zijn afkomstig van gemeenteleden en huisruimingen.

En heeft u zelf goed verkoopbare(!) artikelen? Die kunt u elke dinsdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur brengen. Eventueel komen de mannen van de PlusKlus-groep het bij u ophalen, mits het gelijkvloers klaar staat.

U weet toch wel dat de opbrengst naar de kerk gaat? Bijdragen aan de kringloopgedachte, oog voor de minder bedeelde medemens én geld voor de opbouw van onze gemeente, daar werkt ook u graag aan mee.

De Snuffelmarkt is open elke eerste en derde zaterdagmorgen van de maand van 9.00 tot 12.00 uur en iedere tweede en vierde woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

Contact: Hans de Fluiter Sr, tel 06 53442209.



HELP BIJ LANDELIJKE COLLECTE VOOR OEKRAÏNE

Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land. Uw en jouw hulp is nodig. Voor hen houdt de landelijke kerk (PKN) van 20 – 25 november een landelijke collecte. Kerk in Actie is op zoek naar collectanten in Harderwijk.

Help je mee zodat kinderen in Oekraïne deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door kunnen komen? Met de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie sponsoren we voedselprojecten, nieuwe gebouwen zodat kinderen naar school kunnen blijven gaan, opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen, en psychosociale hulp om trauma's te beperken. Collecteert u mee? Kijk op kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte hoe u kunt helpen.



HERFSTFAIR PLANTAGEKERK

Na het succes van vorig jaar organiseren wij opnieuw een herfstfair in de Plantagekerk. Zet zaterdag 14 oktober in uw agenda. Een dag van ontmoeting en gezelligheid voor de gehele PGH en iedereen die wil komen. U bent van harte welkom, tussen 10.00 en 15.00 uur.

Wat is er te doen?

In de eerste plaats zijn er gezellige kraampjes waar van alles te koop is, o.a. vintage sieraden. De werkgroep Roemenië verkoopt speculaas. Ook starten we met een eieractie, waarvoor u alvast kunt intekenen op de lijsten in de kerk. Voor de kinderen zijn er Oudhollandse spelletjes, schinken enz. Er is koffie, thee met wat lekkers. De nieuwe schilderijen-expositie is vrij te bezichtigen. Ook kunt u komen lunchen.

Kortom een dag waar u/jij zeker bij wilt zijn.

Tot ziens op 14 oktober.

*Team Herfstfair,
Anna Marie Jansen*

G MUZIKAAL LEERHUIS Geloof en een hoop zonnepanelen

De voorstelling 'Geloof en een hoop zonnepanelen' van cabaretier en verhalenverteller Kees Posthumus en multi-muzikant Henk van Glabbeek is een afwisselende, vrolijke voorstelling. Met tal van verhalen en liedjes vieren zij de schepping, delen zij hun zorgen over de schepping en onderzoeken zij hoe wij ons kunnen inzetten voor een duurzame toekomst. Er klinken nieuwe scheppingsverhalen en een groengelovige meezinger, er wordt live gekookt en er is eco-fitness. Henk van Glabbeek omlijst dit alles met meditatieve oosterse muziek. Wie gelooft dat de schepping een geschenk van God is, is geroepen daar goed voor te zorgen. Kees Posthumus (verhalenverteller en kerkjournalist) schreef het boek 'Geloof en een hoop zonnepanelen' in opdracht van Groene Kerken. Het is een gevarieerd boek, met naast interviews verdiepende artikelen, reportages, vegetarische recepten, liturgische teksten en cartoons.

Op dinsdag 10 oktober in de Plantagekerk, om 19.30 uur. Toegang gratis.



Meer informatie over het nieuwe leerhuis-programma op leerhuisharderwijk.nl
Corrie van der Wal
Leerhuiscommissie

LUNCH 'MET VOLLE MOND'

Ook u bent van harte welkom bij Praten met Volle Mond op woensdag 11 oktober om 12.00 uur. Een goed gesprek tijdens een gezellige lunch. Komt u ook eens? Meld u uiterlijk zondagavond 9 oktober aan bij Wouter Willemsen, tel. 06 21591651 of e-mailen w.willemsen@gmail.com of via de lijst in de hal van de Plantagekerk.

Team Praten met Volle Mond

ROUWGROEP 'VOOR WIE VERDER MOET'

Je kunt nog altijd 'hebben' wat je hebt 'verloren': een blijvende maar getransformeerde liefde voor de overledene. Een uitspraak van Manu Keirse.

De dood is een van de meest ingrijpende ervaringen die een mens meemaakt. Je rouwt als je afscheid moet nemen van iemand met wie je je verbonden voelt. Hoe meer die ander voor jou betekend heeft, hoe dieper en intenser het verlies gevoeld wordt in het dagelijks leven. Het verlies van een gezinslid of naaste kan onzekerheid voor jezelf maar ook diepe geloofsvragen met zich meebrengen. En het is niet altijd gemakkelijk om je evenwicht te hervinden. In oktober start weer een gespreksgroep voor mensen die bekend zijn met verlies. Het kan behulpzaam en troostend zijn om met lotgenoten te praten over wat je doormaakt. In zeven bijeenkomsten spreken we met elkaar over wat je in een rouwproces kunt verwachten en hoe daar mee om te gaan. Stappen en handvatten die u helpen een pad te vinden naar een leven waarin naast rouw ook ruimte komt voor genieten. Hoe je weg weer verder te vinden in het leven...

De eerste bijeenkomst is donderdagmiddag 12 oktober.

Alle bijeenkomsten zullen plaatsvinden van 14.30 – 16.00 uur in de Plantagekerk.

Vervolgdata: 19 oktober, 2, 9 en 23 november, 7 december en 4 januari.

Deze rouwgroep 'Voor wie verder moet' staat open voor de gehele Protestantse Gemeente Harderwijk en ook voor andere belangstellenden.

Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met één van ons, de seniorenpastores.

Wilma Steenbeek, tel. 06 44 58 89 95,

w.steenbeek@pgharderwijk.nl

Frieda Meijers, tel. 06 48 39 59 86,

f.meijers@pgharderwijk.nl

DOEDAG 7 OKTOBER: LAATSTE KANS

Meld u nu nog aan voor de DoeDag op zaterdagochtend 7 oktober; iets doen voor een kwetsbare medemens. Een uurtje koffie drinken in de Binnenstad, een spelletje doen. Of juist een praktisch klusje, zoals iemands kamer of tuintje weer fris en toonbaar te maken. Een kleine inspanning waarvoor je veel dankbaarheid zult terug ontvangen. En je houdt er ook zelf een voldaan gevoel aan over. Een initiatief van onze Diaconie, samen met Stichting Present. Aanmelding via doedagen2023@gmail.com Vermeld leeftijd en het type activiteit. Fijn dat ook u/jij dit jaar meedoet!

Namens de diaconie, Michelle Schouten (De Regenboog),
Job Burger (Fonteinwerk) en Joop Westerhof (Plantagekerk)



CHORALE 'EVENSONG' IN DE PLANTAGEKERK

Zaterdagmiddag 30 september is er voor liefhebbers van Engelse koormuziek weer een 'Evensong' in de Plantagekerk. Dat is in de Anglicaanse traditie een kerkdienst in de namiddag die voor het grootste deel wordt ingevuld door het koor. Voor dit type dienst in de afgelopen eeuwen prachtige koormuziek geschreven die bezoekers zeer weten te waarderen, of ze nu gelovig zijn of niet. Voor de nog jonge traditie van evensongs in de Plantagekerk, tweemaal per jaar op de zaterdag namiddag, bestaat dan ook steeds veel belangstelling.

De muziek wordt uitgevoerd door Cappella Campen o.l.v. Ab Weegenaar. Het koor wordt begeleid door de organist Luuk Schuurman. Voorganger/liturg is ds. Florida de Kok.

Aanvang op zaterdagmiddag om 17.00 uur, kerk open om 16.30 uur. Na afloop is er een deurcollecte.

KUNST GEZOCHT VOOR EXPOSITIE PLANTAGEKERK

De Kunstcommissie Plantagekerk bereidt een expositie voor van kunstzinnige uitingen van eigen gemeenteleden. Deze is gepland van januari tot april volgend jaar. Bent u iemand die zelf creatief is in de vorm van bijvoorbeeld schilderen, fotografie, keramiek, textiele vormen enzovoorts, of kent u iemand van onze gemeente die voor deelname aan de expositie in aanmerking zou kunnen komen, neem dan contact op met een van de leden van de Kunstcommissie Plantagekerk Elles Egelkraut (tel 06 41007776), Maarten van Tol (06 53269126) of Ans van der Boom (06 20653116)

'KITHARA' IN INTERNATIONALE KERKDIENT

Wij zijn blij dat de vier dames van 'Kithara' (bekend van o.a. 'Nederland Zingt') op zondagmiddag 8 oktober a.s. voor de muzikale begeleiding zullen zorgen. Dan is PGH-wijkgemeente De Regenboog weer aan de beurt in Sefanja. Voorganger is Peter Rotteveel en het thema van deze dienst is 'Bidt en u zal gegeven worden?'. We lezen Lucas 11: 1-13 en er worden weer diverse mooie passende liederen gezongen.

Na de dienst willen de mensen uit het AZC u graag weer ontmoeten voor een gesprekje. Wij zorgen voor de koffie, thee en fris. Om de bezoekers ook iets lekkers aan te kunnen bieden, vragen wij u dringend om wat iets lekkers te maken of te kopen. Verder zoeken wij nog mensen om te helpen bij deze dienst. Weet dat ook u welkom bent! Nadere informatie bij Hans Kalfsbeek (kalfsbeekhans@gmail.com of 06-18313690).

KAREL HOENDERDOS EXPOSEERT KLEURRIJK WERK

'Verhalen in kleur' noemt Karel Hoenderdos zijn serie schilderijen die tot 17 december in de Plantagekerk te zien zijn. De fel gekleurde werken lijken op het eerste gezicht abstract. Tegelijk is er een vermoeden van een boodschap, een verhaal. Zelf spreekt hij van een gestileerde werkelijkheid die religieus is geïnspireerd. De felle en compacte kleurvlakken prikkelen tot een kleine speurtocht over het schilderij. Karel Hoenderdos zorgt dat ergens houvast te vinden is, een begin van herkenning. De nieuwe expositie wordt donderdagmorgen 11 oktober om 10.30 uur geopend, tijdens de donderdagse koffie-inloop. Belangstellenden zijn van harte welkom. De schilderijen zijn te bekijken tijdens de wekelijkse koffie-inloop op donderdagmorgen, rond de zondagse kerkdiensten en ook tijdens de Herfstfair op 14 oktober. Ook op de derde zaterdag van de maand, de kerk is dan open.

Foto: Schilderij De grote vloed

GEMAKKELIJKER ZOEKEN IN DE DIGITALE BIJBEL

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) werkt sinds 2016 samen met andere Bijbelgenootschappen aan verbetering van de techniek achter debijbel.nl, de digitale versie van de Bijbel. Deze uitgebreide versie is gekoppeld aan de gratis app Mijn Bijbel. Op debijbel.nl zijn momenteel 30 Bijbelvertalingen en de Hebreeuwse en Griekse bronteksten te vinden, evenals actuele blogs, leesplannen en achtergrondinformatie. De website is onlangs verbeterd: je kunt eenvoudiger iets opzoeken.

'Neem bijvoorbeeld Noach', zegt Jaap Groen, hoofd digitaal van het NBG. 'Als je in de nieuwe versie die naam intypt, zie je meteen dat die naam 49 keer te vinden is in de Bijbel zelf, 56 keer in de categorie Achtergrondinformatie en 24 keer in de categorie Berichten. Ook kun je binnen zo'n categorie snel doorfilteren, bijvoorbeeld via Berichten naar 'blogs'. Zo vind je sneller waar je in geïnteresseerd bent. Wat ook prettig werkt is dat je gevonden Bijbelteksten meteen te lezen krijgt; je hoeft niet meer door te klikken naar de digitale Bijbel. Deze verbeteringen zijn handig voor professionals zoals predikanten, maar ook voor gewone Bijbellezers die zich in een onderwerp of personage verdiepen.'

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap



TOELICHTING COLLECTES

Zondag 1 oktober KERK EN ISRAËL

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme.

In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Amim, de internationale christelijke gemeenschap. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Kerk en Israël'

Zondag 8 oktober WERKGROEP DRESDEN EN ROEMENIË

De werkgroep houdt zich, samen met de Reformierte Gemeinde in Dresden, sedert 1990 bezig met de verbetering van de levensomstandigheden van de bewoners van drie dorpen in Transsylvanië (Roemenië), te weten Copand, Stina de Mures en Gabud. In de achterliggende jaren zijn er diverse projecten gerealiseerd, zoals de bouw en financiering van een gemeenschapshuis, met daarboven de woning van de dominee. Er is met hulp van de werkgroep een gasnet aangelegd en er is gezorgd voor een schoon drinkwatervoorziening. Voor deze activiteiten hebben de gemeenteleden van de PGH ruimhartig bijgedragen via giften en de jaarlijkse speculaasverkoop. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL35INGB0005518205 t.n.v. Werkgroep Dresden-Roemenië.

Zondag 15 oktober OCEAN CLEAN UP HELP DE OCEANEN SCHOON TE MAKEN

We streven ernaar om tegen 90% van de plasticvuiling in de drijvende oceaan op te ruimen. Speel je rol in de grootste schoonmaak in de geschiedenis. Elke donatie, groot of klein, zal helpen bij het financieren van de lopende schoonmaakoperaties in de Great Pacific Garbage Patch naast onderschepping in rivieren over de hele wereld. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we afhankelijk van mensen zoals jij om de missie te helpen stimuleren en om samen met ons de oceanen van plastic te bevrijden door te doneren, samen te werken of de voortgang van het opruimen op sociale media te delen. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Ocean clean up'. Zie ook pag. 2.



ja nee
nee ja

Gedachten bij een Bijbelgedeelte

Op een van de komende dagen komt Matteüs 21: 28-32 voorbij. Misschien wel de kortste gelijkenis die Jezus vertelde. Zo'n gelijkenis heeft altijd een vraag voor ons. Dit krachtige en mooie verhaal gaat zo. Een vader vroeg zijn zoon: Werk vandaag voor mij. De jongen zei nee, maar deed het later toch. Deze vader vroeg hetzelfde aan zijn andere jongen en deze zoon zei: ja, maar hij deed het toch niet. En Jezus vroeg: Wie heeft de wil van zijn vader gedaan? Antwoord: de eerste. Deze vraag blijft bij je hangen toch? Ergens in de Bijbel staat ook: Laat je 'ja' ja zijn en je 'nee' nee.

Eigenlijk zijn er vier mogelijkheden

Eerst deze. Je zegt nee en je doet het ook niet. Nee zeggen en nee doen. Zo zijn er veel mensen. Misschien wij ook wel eens. Ze zeggen: Nee God, ik begin er niet aan, ik wil niets voor U doen, ik geloof niet. En daarom zegt Jezus: Ga en vertel dat het Koninkrijk er is. Gods vergeving en liefde om aan te nemen. Werk aan de winkel om de nee-mensen te ontmoeten.

In de tweede plaats kan het ook zo zijn dat je ja zegt en ook ja doet. Dat is mooi. Misschien denk je dan aan kerkmensen of andere gelovigen. Nou, dat is prima dat je aan hen denkt, maar we weten dat wie ja zegt heus wel kan vallen en omkeren en juist niet doet wat hij wel had beloofd. Deze tweede mogelijkheid bepaalt ons bij ons eigen leven. Even serieus nu: doe jij ook wat je zegt en gelooft?

De derde mogelijkheid is deze. Iemand zegt ja, maar hij doet nee, hij doet het toch niet. Dat is jammer en teleurstellend als je dat meemaakt in het leven, je werk en school, je familie, het is gewoon niet fijn en vaak heel erg als iemand eerst ja zegt en dan toch niet doet wat hij beloofde. Maak het goed, als je zoiets gedaan hebt.

De vierde mogelijkheid is, geloof ik, de kern en boodschap van deze gelijkenis. Dat is dat iemand eerst nee zegt en daarna toch ja doet. Dit is de blijde Boodschap die Jezus brengt. Het is de boodschap dat je kunt veranderen. Je kunt je bekeren. Je kunt een andere kant opgaan in het leven. Je kunt luisteren naar God de Vader. Je kunt je koppigheid opgeven. Je mag thuiskomen zoals de verloren zoon. Er is een nieuw leven dat God ons in Jezus aanbiedt.

Het spannende in deze korte gelijkenis is ook, dat Jezus deze gelijkenis vertelde aan de hogepriesters en de oudsten. Zij waren heel kritisch op Jezus. Zij vonden van zichzelf dat ze prima bezig waren. Ze zeiden ja en deden ja, vonden zij. En ze vertrouwden Jezus niet en wilden Hem eigenlijk liever kwijt dan rijk zijn.

En dan zegt Jezus tegen deze mensen dat de tollenaars en de hoeren het koninkrijk van God eerder binnengaan dan zij.

Oeps, hoor ik het goed Jezus? Zegt U: hoeren en tollenaars?

Ja, want de hoeren en de tollenaars hebben Johannes de Doper gehoord en deden wat hij vroeg. Ze bekeerden zich tot God. Zij zeiden eerst nee, maar daarna bedachten ze zich en zeiden toch ja.

Wat een vraag legt de Here Jezus ons hier voor! Spannend, voor ons allemaal, op onze eigen manier, in onze eigen levenssituatie, maar ook heel erg mooi. Want er is verandering mogelijk. Ons nee mag ja worden. Een uitnodiging. Die moeten we niet afslaan.

Elke uitgave van Samen Geroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
ds. Diemer de Jong
d.dejong@pgharderwijk.nl**

Bijbel Leesrooster

Donderdag	24 aug.	Matteüs 15:29-39
Donderdag	28 sept.	2 Koningen 22:14-20
Vrijdag	29 sept.	2 Koningen 23:1-14
Zaterdag	30 sept.	2 Koningen 23:15-30
Zondag	1 okt.	2 Koningen 23:31-24:7
Maandag	2 okt.	2 Koningen 24:8-17
Dinsdag	3 okt.	2 Koningen 24:18-25:7
Woensdag	4 okt.	2 Koningen 25:8-17
Donderdag	5 okt.	2 Koningen 25:18-30
Vrijdag	6 okt.	Matteüs 21:18-22
Zaterdag	7 okt.	Matteüs 21:23-32
Zondag	8 okt.	Matteüs 21:33-46
Maandag	9 okt.	Psalm 21
Dinsdag	10 okt.	Openbaring 1:1-8
Woensdag	11 okt.	Openbaring 1:9-20
Donderdag	12 okt.	Psalm 16
Vrijdag	13 okt.	Openbaring 2:1-7
Zaterdag	14 okt.	Openbaring 2:8-11
Zondag	15 okt.	Openbaring 2:12-17
Maandag	16 okt.	Openbaring 2:18-29
Dinsdag	17 okt.	Openbaring 3:1-6
Woensdag	18 okt.	Openbaring 3:7-13
Donderdag	19 okt.	Openbaring 3:14-22

Ds. Diemer de Jong

ZONDAG 1 OKTOBER

Collectes; 1. Kerk en Israël; 2. Kerkenwerk;
3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
11.30 uur: ds. S. Biewenga
Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze
Step4wrld

Sonnevanck

10.00 uur: mw. F. Meijers-Bruijnes

ZONDAG 8 OKTOBER

Collectes; 1. Werkgroep Dresden/Roemenië;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. A.S.F. Woudenberg
Heilig Avondmaal
11.30 uur: ds. D.J.D. Kroeze
Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen

Sonnevanck

10.00 uur: dhr. G. Petersen
Zangdienst

Sefanja

14.30 uur: dhr. P. Rotteveel
Internationale Dienst

ZONDAG 15 OKTOBER

Collectes; 1. Ocean clean up;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. P. van Winden
11.30 uur: mw. K. Alblas
Fonteindienst
15.30 uur: Kliederkerk

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Sonnevanck

10.00 uur: mw. L. Klomp

GEEF LIEVER VIA DE SCIPIO-APP

Dat scheelt het kerkelijk bureau veel werk. Er is vast iemand in uw omgeving die deze app even op uw telefoon wil zetten. Het gebruik is supersimpel.

De **TOELICHTING** op de collectes vindt u op pagina 14.

PLANTAGEKERK

Zondag 1 oktober (9.30 uur) Overstap 4-jarigen en Israëlzondag Deze morgen vieren we de overstap van onze vierjarigen. Heel in de verte zien we Jericho liggen, maar daar aangekomen komen we erachter dat de stad helemaal dicht en donker is. Wat nu? Wil je nog meebouwen aan de stad? Neem dan vooral een doos mee! Het koor Be Happy is er ook. Wim Bakker is er voor verdere muzikale ondersteuning. Daarnaast is het Israëlzondag, waar we in gebed en liederen bij stil zullen staan. Wees welkom! (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 1 oktober (11.30 uur) Fonteindienst Come Closer In deze dienst hebben we een nieuwe spreker; Sjaak Biewenga uit Emmeloord.

Hij gaat het in deze dienst hebben over de basis van mens-zijn; 'Aanraking'. Keer op keer staat over Jezus beschreven dat Hij mensen aanraakt. Jezus komt letterlijk dichtbij. Hij ziet je, Hij kent je, Hij troost je en Hij raakt je aan. Laat jij je ook raken door Jezus? Daarvoor moet je het wel aandurven om dicht bij Hem te komen. Wil jij dat en durf jij dat? Wees welkom in de dienst om hier meer over te horen. De band Evermind! uit Zeewolde, ook voor het eerst in de Fonteindienst, zorgt voor de muzikale omlijsting. (Marina Muijt)

Zondag 8 oktober (9.30 uur) Op de derde zondag van de Herfst vieren wij het Heilig Avondmaal. Op het leesrooster staan de lezingen van Jesaja 5:1-7 en Mattheüs 21:33-43. In de synagoge wordt op deze zondag Simchat Tora gevierd (vreugde der wet) en 8 oktober is tevens de afsluiting van de 'week van de opvoeding'. Allemaal ingrediënten om samen een betekenisvolle dienst te vieren. Een dienst in de volle gestalte van Schrift en Tafel. Allen hartelijk welkom. (ds. Aad Woudenberg)

Zondag 8 oktober (11.30 uur) Fonteindienst Vandaag worden vijf kinderen gedoopt: Ava, Axel, Luna, June, en Job. Wij mogen samen ontdekken dat de doop prachtig is. Dus: Schitter, Wees welkom, Ik hoor erbij! Dit zijn ook de drie thema's, aangedragen door de doopouders, die voorbij komen in deze dienst, met Bijbelteksten uit Galaten, Job en Jesaja. Als we dat tot ons door mogen laten dringen, dan heb je een stukje kracht van boven. De muziek wordt verzorgd door Embrace (ds. David Kroeze)

Zondag 15 oktober (11.30 uur) Fonteindienst Deze Fonteindienst is een zogeheten Michadienst waarin Kirsten Alblas de spreker is. Zij werkt in de jeugd-GGZ en is ook betrokken bij de klimaatbeweging. De muziek is van I4U o.l.v. Manon Companjen.

SEFANJA

Zondag 8 oktober (14.30 uur) Internationale Dienst Het thema van deze dienst is "Bidt en u zal gegeven worden?". We lezen Lucas 11: 1-13 en er worden weer diverse mooie passende liederen gezongen door de vier dames van "Kithara". De voorganger is Peter Rotteveel. Zie blz. 14. (Hans Kalfsbeek)

DE REGENBOOG

Zondag 1 oktober (10.45 uur) Hoe gelooft een kind, tiener, volwassene en senior? Er zijn zeker verschillen, maar de goede herder roept ons natuurlijk allemaal, Joh. 10. In Christus zijn we juist verbonden en gelijkwaardig, misschien wel allemaal 'jong van Geest'. En we merken het ook aan de vierjarigen, die we welkom heten. In dit Event is er dan na de dienst volop gelegenheid elkaar te zien. Voor meer informatie zie onder Regenboog. (Ds. David Kroeze)

Zondag 8 oktober (9.00 uur) Op deze zondag staat Handelingen 27 centraal: Paulus vaart op een schip, die hem naar Rome moet brengen. Ze komen in een storm terecht en lijden schipbreuk. Iedereen op het schip reageert anders, want waar klamp je je aan vast? Paulus geeft ons goede inzichten, waarmee wij verder kunnen. Laat jij je inspireren! (Anna Marie Jansen)

Zondag 15 oktober (10.45 uur) 'Hoe heerlijk is uw huis' Vandaag gaat het over Psalm 84. Een prachtige psalm waarin zelfs de mus een huis vindt- het kleine voelt zich veilig. De schilderes van de tentoonstelling heeft bij Lied 84 a een beeld gemaakt, wat we ook zien. Na de dienst kun je dat bewonderen. (ds. David Kroeze)

