

# Samen Geroepen

NR 12 2023

8 september – 28 september

Taizé

ProDeo

Oog voor jou

Twijfel, Troost & Twinkeling



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde



## COLUMN

## ONTMOETEN

De zomertijd is alweer bijna ten einde. Hoe kijken we terug, zijn er goede en mooie momenten geweest, zijn we op reis geweest? Hebben we thuis mensen ontmoet en konden we zorgen of verdriet delen wat ons bezig hield?

Wellicht werd je blij van een onverwacht bezoek of een groet op een ansichtkaart vanaf een vakantieadres van familie of vrienden. Bij een gezamenlijke wandeling heb je tijd voor elkaar gemaakt en deelde je elkaars verhalen.

In de Bijbel staan veel teksten over ontmoeten, u kent vast ook wel voorbeelden.

God wil ons ontmoeten, Zijn Liefde tonen, met woorden uit Psalm 32: 'Ik geef inzicht en wijs je de weg die je moet gaan. Ik geef raad en mijn oog rust op jou.' Vertrouwen op deze woorden van de Heer, ondanks onze vragen of twijfels.

Stel je eens voor dat wij in deze tijd Jezus ontmoeten, zomaar onderweg, of in de stad. Wat zouden wij Hem willen vertellen of Hem vragen? Misschien zit er iets dwars en wil je dat graag op Zijn bordje schuiven.... Wij ontmoeten elkaar in de Regenboog of in de Plantagekerk, misschien in een ander kerkgebouw of u leest deze column op een heel andere plek.

Als wij niet meer geloven dat het kan, wie dan wel? Laten wij elkaar en anderen ontmoeten, binnen of buiten de kerk, elkaar met andere ogen gaan zien, zoals Jezus het bedoeld heeft. Ik wens u mensen toe met lichtjes in de ogen die blijheid uitstralen, mensen die zin geven aan uw leven.

Frieda Meijers

van de redactie

## PRO DEO

*De kerk waarvan ook u lid bent is vrijwel volledig gefundeerd op vrijwilligerswerk. Voor de kerkdiensten en al het bezoek- en bezinningswerk zijn talloze gemeenteleden actief, uzelf misschien ook wel. Echt vrijwillig, of toch ook een beetje verplicht? Laten we eerlijk zijn, we doen onze taken en taakjes ook 'Pro Deo'. Voor God, betekent dat.*

*God geeft ons heel veel, elke dag opnieuw. Uit dankbaarheid (ja toch?! ) doen we iets terug: richting hemel een dankgebed, en voor medemensen kleine daden van naastenliefde, zoals een bezoekje, boodschapje, persoonlijke aandacht. Er hoeft geen labeltje 'kerk' aan, je doet het, gewoon.*

*Levend aan de rand van de kerk mis je veel van de kern: het gevoel bij de geloofsgemeenschap te horen, meer te zijn dan een papieren lid. Om de aansluiting met de kerk te houden of te (her)vinden, is de komende Startzondag de uitgelezen gelegenheid. Bovendien het moment dat alle activiteiten hun nieuwe seizoen starten. Lees vooral ook de bijdrage van Stien van der Hout verderop in dit blad.*

*Daarom op 10 september de Startzondag in ons mooie Plantagepark, gratis en laagdrempelig. Iedereen is welkom. Met na de luchtige openluchtdienst volop gelegenheid om elkaar te spreken en aan te spreken. Om in de warme kring van onze gemeente weer je plekje in te nemen, of je die nu vindt in de Regenboog, het Fonteinwerk of de Plantagekerk. Maak daar gebruik van: u en jij hebt nog één, twee dagen om de Startzondag niet te missen. Een goed begin. Zondag, en trouwens elke zondag, staat voor u en jou de koffie klaar.*

*Wij verspreiden dit nummer van ons kerkblad onder ALLE huishoudens in onze kerkelijke kaartenbak. Lees het als een inspiratiemagazine. Gratis, pro Deo.*

Redactie Samengeroepen

**Speciale Jeugd-activiteiten-bijlage middenin deze SamenGeroepen. Uitneembaar door de nietjes los te maken.**

**U ook een abonnement?**

**Dit kleurige kerkblad SamenGeroepen verschijnt in principe elke 3 weken. Een abonnement kost € 25 per jaar en kan elk moment ingaan. Aanmelden bij het Kerkelijk bureau via tel. 0341 412188 of kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl**

**Gedachte:**

*'Ik geloof in de God die de mensen heeft gemaakt, niet in de God die de mensen hebben gemaakt'.*

Alphonse Karr



**Bij de voorplaat:**

*Impressie van een viering in de Gemeenschap van Taizé, een oecumenische ontmoetingsplek voor jonge mensen uit de hele wereld. (foto ds. David Kroeze). Lees meer op pagina 8.*

# STARTZONDAG, 'OOG VOOR JOU!'

*Aanstaande zondag, 10 september, houden we weer samen de Startzondag. Hopelijk zijn u en jij er bij. Onder het thema 'Oog voor jou' vullen we met elkaar het gezellig aangeklede Plantagepark.*

In het hart van deze uitgave van SamenGeroepen vind je een flyer: voor jezelf maar ook - zeker niet minder van belang - als speciale uitnodiging voor die ander die wij niet bereiken of geen lid (meer) is van in dit geval de PGH. Haal hem los en bezorg de folder bij diegene voor wie jij **Oog hebt**. Want geven om elkaar en oog hebben voor de ander staan centraal in het kerkenwerk voor het komende seizoen. Hopelijk speelt het weer een beetje mee en kunnen we deze dag opstarten met de vertrouwde openlucht kerkdienst, die begint om 10.30 uur. Maar koffie is er al eerder!

## PROGRAMMA

- 9:45 – 10:30 uur ontvangst met koffie / thee / fris  
10:30 – 11:30 uur openlucht kerkdienst m.m.v. Embrace en voorganger ds. Marissa van Meijl  
12:00 uur optreden Jeugdharmonie Harderwijk  
12:00 – 15:00 uur ontmoeting op het bijzonder mooi aangeklede Plantagepark
- Diverse (ludieke) spelletjes voor jong en oud (maak een team)
  - Springkussen voor de allerkleinsten en 'Herman de (Rodeo)Stier' voor de wat ouderen
  - Bezoek de chill-locatie van Youth United
  - Kijk- en Informatiemarkt over diverse activiteiten binnen de kerk
  - Doorlopende 'horeca-straat' met hapjes (ook vega) en drankjes



## TIPS

- Geen uitzending via de kerktelvisie – kom **live** genieten.
- Dit jaar geen crèche of kinderopas, kids krijgen alle ruimte binnen de openluchtdienst.
- Kom zoveel mogelijk op de fiets.
- Stoelen zijn aanwezig, maar niet voor iedereen, dus neem zo mogelijk een eigen stoel mee.
- We werken weer met consumptiebonnen, u kunt contant of met pin betalen.
- Kijk voor meer en actuele informatie op [startzondagharderwijk.nl](http://startzondagharderwijk.nl)

## HET WEER

We rekenen met goed (droog) weer. Mocht door weersomstandigheden deze dag in het Plantagepark niet door kunnen gaan, dan is er vanaf 10.30 uur een aangepast programma in de Plantagekerk.

## VOEDSEL VOOR DE ANDER

Tot slot... 'Oog voor jou'. De medewerkers van de Voedselbank Harderwijk hebben door hun hart gedreven, oog voor **die ander**. Wij waarderen het ontzettend als u een of meer van onderstaande producten meebrengt naar het terrein. Er staan bakken klaar. *Houdbare melk, (suikervrije) limonadesiroop, groenten in blik, vacuüm verpakte kaas, zwarte of Engelse thee, cup-a-soup, fles bak&braad, blik fruitcocktail, beschuit.*

*Graag tot ziens in het Plantagepark!  
De Startzondag Commissie*



### JAMMER

De laatste keer dat ik een berichtje voor de wijk inleverde, was vlak voor de zomer. Toen gebruikte ik nietsvermoedend de metafoor van rustig kabbelend water. Het kabbelende beekje van de zomermaanden bleek binnen onze gemeente echter een behoorlijke onderstroom te bevatten, toen mijn collega Diemer begin juli met de mededeling kwam dat er vanuit de Protestantse gemeente Velp een beroep klaar lag dat hij graag aan wilde nemen. Hoewel ik blij ben dat hij nog een aantal jaren met veel liefde voor kerk en kerkenwerk in die wat rustigere omgeving aan de slag mag, vind ik het jammer dat hij gaat; om alle contacten die hij heeft opgebouwd, maar ook om de onrust die het nu bij ons geeft. Ik hoop en bid dat wij op een mooie manier afscheid van Diemer mogen nemen, die zich drie jaar lang met veel liefde voor onze gemeente heeft ingezet.

### GELUKKIG MAAR

Hoe gaan we verder? Welke kant willen we op? Regelmatig stel ik mezelf deze vragen, maar de antwoorden zijn niet altijd even duidelijk. Je op de korte termijn richten helpt dan. Daar zie ik hoe een prachtige Startzondag, tot in de puntjes verzorgd, wordt voorbereid. Ik zie hoe een enthousiast team zich klaarmaakt voor de eerste belevingsgerichte viering van Kinderkerk. Ik zie een agenda vol mooie 1op1-bezoeken en een avond over 'fluïde kerk', in samenwerking met het Fonteinwerk. Ook het kringenwerk start weer, met avonden gericht op belijdenis en geloofsopvoeding. Gelukkig maar, want dit zijn de plekken waar we elkaar en God mogen ontmoeten. En daar draait het binnen een kerk tenslotte om.

### AVOND OVER GELOFSOPVOEDING

Op maandag 25 september is er in de Plantagekerk een avond over geloofsopvoeding. Half 8 inloop, kwart voor 8 start. Hartelijk welkom!

*Ds. Marissa van Meijl*

### AMBTSDRAGERS GAAN EN KOMEN

Zondag 17 september is een mooie zondag. Er zwaaien ambtsdragers en kerkwerkers af. We nemen afscheid en bedanken hen. En er treden nieuwe mensen aan. Deze worden bevestigd en gezegend en we wensen ze vreugde toe en Gods zegen voor de nieuwe taak.

Het is mooi om te zien dat er steeds weer mensen bereid zijn mee te doen.

Wees erbij deze zondag, zou ik zeggen, om elkaar te steunen en te bemoedigen.

Dit zijn hun namen:

#### **Aftredend:**

Marjolijn Sijsma, ouderling, vicevoorzitter wijkkerkenraad en scriba AK

Anita de Weerd, ouderling pastoraat

Hans Kuijken, diaken, voorzitter College van Diakenen

Ton Balsma, penningmeester College van Kerkrentmeesters

#### **Bevestigd worden:**

Wim Bouw, Urkmeen 18, diaken,

Peter van den Berg, Lageweg 27 Hierden, ouderling, voorzitter College van Kerkrentmeesters

#### **Verlenging:**

Jolanda Kroon (ouderling) en Timon Nauta (kerkrentmeester) beginnen beiden aan een nieuwe periode van 4 jaar.

Marcel de Vries, Potgieterstraat 9, wordt penningmeester van de diaconie en krijgt een zegen voor deze verantwoordelijke taak.

*Ds. Diemer de Jong*

### colofon & contact

**SamenGeroepen** is het drieweeklijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

**Redactie:** Gertie van Dijk-Vermeulen, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredacteur)

**Abonnementen:** € 25 per kalenderjaar bij automatische incasso, € 30 zonder automatische incasso. Digitaal abonnement € 15 (automatische incasso)

Aanmeldingen en opzeggingen via het Kerkelijk Bureau, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl)

**Opmaak:** Ton van der Gaag, [gewoonton.nl](http://gewoonton.nl)

**Druk en afwerking:** Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

**Oplage:** 1100 exemplaren

**Volgende uitgave** verschijnt 29 sep. voor **3 weken**

**Kopij** uiterlijk **vrijdag** 15 sep. om 18:00 uur naar: [kerkblad@pgharderwijk.nl](mailto:kerkblad@pgharderwijk.nl)

### kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl)

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

### [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl)

### predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong  
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A  
T. 0342 440486 of 06 44842411  
[d.dejong@pgharderwijk.nl](mailto:d.dejong@pgharderwijk.nl)

Ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink  
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B  
T. 06 58729881, [m.vanmeijl@pgharderwijk.nl](mailto:m.vanmeijl@pgharderwijk.nl)

Ds. D.J.D. (David) Kroeze  
wijkpredikant De Regenboog  
T. 06 16856392, [d.kroeze@pgharderwijk.nl](mailto:d.kroeze@pgharderwijk.nl)

En via Facebook

vacature

predikant Fonteinwerk

contact: [info@fonteinwerk.nl](mailto:info@fonteinwerk.nl)

### seniorenpastores

W. (Wilma) Steenbeek-Vlug

T. 06 44588995, [w.steenbeek@pgharderwijk.nl](mailto:w.steenbeek@pgharderwijk.nl)

F. (Frieda) Meijers

T. 06 48395986, [f.meijers@pgharderwijk.nl](mailto:f.meijers@pgharderwijk.nl)

### jeugdwerker

vacature

### scriba's

Wijk Plantagekerk: mw. Ada Brouwer,  
[scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl)

De Regenboog: mw. Michelle Schouten-Klaasse,  
[scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl)

### helpende handen

T 06 30 30 93 28, [wmondria@caiway.net](http://wmondria@caiway.net)

[www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen](http://www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen)

### vertrouwenpersonen veilige kerk

Onze gemeente heeft twee vertrouwenpersonen:

Anita Oosterloo,

[vertrouwencommissie.Anita@pgharderwijk.nl](mailto:vertrouwencommissie.Anita@pgharderwijk.nl)

en Bert Maarleveld,

[vertrouwencommissie.Bert@pgharderwijk.nl](mailto:vertrouwencommissie.Bert@pgharderwijk.nl)

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.



## DE REGENBOOG

### EEN HEIDAG OP DE RIETMEEN

Als moderamen wilden we het jaar met open ogen vooruitkijken. En daarmee startten we lekker fris buiten op de Rietmeen. Daar is weliswaar geen hei, maar met het mooie groen om ons heen en een heerlijke temperatuur deden we de goede inspiratie op die we nodig hadden. Eelke van der Wal, de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, deed met ons mee.

We begonnen 's ochtends met een stukje bezinning geleid door ds. David in het labyrint van de Rietmeen. Dat labyrint staat symbool voor je geloofsweg: je leven door vind je momenten van inspiratie. Waar heb jij de beste inspiratie opgedaan, en vindt die nu een plek in onze gemeente? We benoemden persoonlijke nieuwe stappen en uitdagingen.

We hebben gebrainstormd over de Kliederkerk, ook samen met Peter en Karlien en Jolanda, waarna het jeugdwerk aan bod kwam. 's Middags gingen we in op het jaarverslag van ds. David en de lichtere kerkenraad. We spraken over kansen en uitdagingen. Dat gaf mooie impulsen die u vast en zeker zult gaan merken de komende tijd.

We sloten de dag af met onze partners en kinderen, lieten een vlieger op met daarop gebeden waarvoor we dankbaar zijn. We genoten nog even van wat de Rietmeen ons te bieden had.

### AFSCHEID EN WELKOM AMBTSDRAGERS

In de Regenboog nemen Jeannette de Rooij, Diny Jansen en Elly Mulder afscheid als ambtsdrager. Vier jaar hebben ze zich met hart en ziel ingezet voor onze gemeente; Jeannette en Elly als diaken en Diny als jeugdouderling. We zijn dankbaar voor wat ze gedaan hebben. En ze gaan ook nog wel door! We zullen ze bijvoorbeeld zien bij het Avondmaal. Maar wat betreft hun ambt mogen ze genieten van een welverdiend 'dankjewel'. Dat zullen we geven in de dienst van 17 september.

In deze dienst heten we Marja Vasmel welkom als diaken. We zijn blij dat ze mee wil draaien in ons team. Komt u ook om hen te bedanken en een goede tijd te wensen?

### VEELKLEURIG

Ons nieuwe wijkboekje Veelkleurig is uit! We zijn blij met dit nieuwe jaarboekje, dat binnenkort bij u in de bus valt.

*Moderamen Regenboog,  
Saskia de Jonge, Michelle Schouten, ds. David Kroeze*



## NIEUWS VANUIT HET FONTEINWERK

De stuurgroep Fonteinwerk geeft elke week een nieuwsbrief uit. Ga voor de actuele nieuwsbrieven naar [fonteinwerk.nl/nieuws](http://fonteinwerk.nl/nieuws)

## BEROEPINGSWERK VOOR DE FONTEINPREDIKANT

In de zoektocht naar een Fonteinpredikant zijn we als beroepingscommissie alweer een tijd druk aan het werk. Nu de vakanties voorbij zijn en het nieuwe kerkelijke seizoen weer begint, willen we graag een update geven. Op dit moment worden er drie personen benaderd met de vraag of zij interesse hebben. Daarnaast zijn we in gesprek met een potentiële kandidaat waarover wij positief gestemd zijn.

Dat u soms een tijdje niks van ons hoort, betekent zeker niet dat wij de afgelopen tijd stilgezeten hebben. Wij kunnen inhoudelijk nog niet te veel vertellen, maar we kunnen in elk geval wel vertellen waar wij op dit moment mee bezig zijn. In ons vorige bericht heeft u al het een en ander kunnen lezen over het aantal namen dat wij onderzocht hebben, via welke kanalen wij die verkregen hebben en hoe ver het daarmee stond. Deze keer wil ik u meenemen in het proces. Wat doet een be-



*De PGH-brede  
beroepingscommissie*



De PGH-brede  
beroepscommissie

roepingscommissie precies en hoe werkt het. Ikzelf had hier geen idee van toen ik in de beroepscommissie stapte. Het lijkt zo makkelijk, je zet een vacature uit en er komen sollicitanten, toch?

Het zoeken naar een predikant vergt toch een andere aanpak...

Wat doen wij met aangedragen namen?

Allereerst onderzoeken wij deze zorgvuldig. We kijken of iemand beroepbaar is; dit houdt in dat diegene minimaal 4 jaar ergens in dienst is voordat je deze überhaupt kunt benaderen. Verder kijken wij of hij of zij de juiste opleiding genoten heeft en of diegene spreekt zoals wij bij Fonteinwerk graag zouden zien. Daarnaast bekijken wij natuurlijk hoe deze persoon in het geloof staat, zich laat inspireren door Jezus Christus en hoe hij of zij dit kan overbrengen naar de gemeente. Als wij het er met elkaar over eens zijn dat deze persoon binnen Fonteinwerk zou kunnen passen, benaderen wij hem of haar met de vraag of hij/zij interesse heeft. Helaas is niet iedere potentiële kandidaat beschikbaar of op zoek naar een nieuwe (parttime) baan. Wanneer iemand interesse heeft, hebben wij verschillende gesprekken om te kijken of we bij elkaar passen en of we wat voor elkaar kunnen betekenen. U kunt begrijpen dat het zoeken naar een predikant geen gemakkelijk werk is en dat zorgvuldigheid is geboden.

Eerder toen we heel dichtbij waren om een kandidaat voor te dragen, bleken er toch nog redenen te kunnen zijn waardoor het uiteindelijk op niets uitloopt. Daarom blijven wij ondanks de positieve gesprekken met een van de kandidaten toch doorzoeken. U kunt ons hierbij helpen. Hoe? Heel belangrijk is gebed; blijft u alstublieft voor ons bidden dat wij de juiste kandidaat zullen vinden. Daarnaast heeft u op vakantie misschien wel iemand horen spreken waarvan u dacht: 'wauw, dat is echt iemand voor Fonteinwerk'. In dat geval horen wij graag de naam.

Wij vertrouwen erop dat God ons leidt naar een geschikte kandidaat.

*Namens de beroepscommissie,  
Annalien Koel*

## MANNEN GAAN BOTTERVAREN

Het Fonteinwerk organiseert weer een mannenevent. Zaterdagmiddag 7 oktober kunnen mannen met bidders het water op. Ds. Dirk Meijvogel, zelf een ervaren schipper, zal hen uitdagen aan de slag te gaan met het thema 'lopen over het water'. Het event wordt afgesloten met een heerlijke maaltijd op een van de eilandjes in het Wolderwijd. Aanmelden is noodzakelijk. Meer info op [Fonteinwerk.nl](http://Fonteinwerk.nl) en in de Fonteinwerk-nieuwsbrief.

*Communicatie Fonteinwerk*



Voor het Kerkelijk Centrum De Regenboog zijn we op zoek naar een nieuwe

## BEHEERDER M/V

voor (gemiddeld) 24 uur per week

### Functieomschrijving

De beheerder is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van het kerkgebouw, de verzorging van kerkelijke en verhuuractiviteiten, alsmede de aansturing van de hulpbeheerders en andere vrijwilligers.

Het dagelijkse beheer betreft het schoonhouden van het gebouw en deze gereedmaken voor de diverse activiteiten. Daarnaast kunnen lichte onderhoudswerkzaamheden onderdeel zijn van het takenpakket. U verhuurt het gebouw binnen de daarvoor opgestelde kaders en maakt daartoe zelfstandig (prijs)afspraken met huurders.

De diverse taken vinden plaats met ondersteuning van een team hulpbeheerders en andere vrijwilligers. U stuurt deze vrijwilligers aan en plant in samenspraak de werkzaamheden in.

De werkzaamheden vinden op wisselende tijdstippen van maandag t/m zaterdag plaats. De functie kent een hoge mate van zelfstandigheid en eigen initiatief is daarin belangrijk.

De zondagse kostenstaken zijn geen onderdeel van de functie, maar worden uitgevoerd door vrijwilligers van beide wijkgemeenten. Het is mogelijk deze functies te combineren.

### Profiel

U wilt deze functie vanuit een dienende taakopvatting gaan bekleden. U beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden. U bent flexibel, maar kan ook duidelijk grenzen aangeven wanneer dat nodig is. U bent in het bezit van een BHV en/of EHBO-diploma of bent bereid dat te behalen. Bij voorkeur bent u meelevend lid van de Protestantse of Hervormde Gemeente.

### Arbeidsvoorwaarden

Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld conform de Arbeidsvoorwaardenregeling voor Kerkelijk Medewerkers van de PKN. Meer informatie hierover kunt u vinden op <https://www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden-koster-beheerd/>

### Informatie en solliciteren

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met voorzitter van de PSKD, de heer Frans Deuring, telefoon 06-49842731 of email [voorzitter.deregenboog@gmail.com](mailto:voorzitter.deregenboog@gmail.com). Schriftelijke sollicitaties met motivatie en CV kunnen tot 15 september 2023 per email naar dit emailadres gestuurd worden.



## Bos van geloof

Het was een frisse zondagmiddag. Het Harderwijkse bos waar ik zoals wel vaker genoot van mijn wandeling, straalde prachtig groen. Er waren weinig andere mensen te bekennen en het bos voelde dan ook heerlijk rustig. Mijn mijmeringen kwamen op gang, totdat mijn oor een gesprek tussen een aantal bomen opving. Een dunne den sprak: 'Zeg mij eens, brave beuk, heb jij genoten van de zomer?' Zonder al te veel twijfel antwoorde de beuk: 'Dankzij de regen hebben mijn takken goed kunnen groeien. Ik geloof dat de mensen de neerslag minder leuk vonden. Hoe zou het gaan met de andere bomen?'

Een nieuw bosjaar stond op het punt te beginnen. Na een lange zomer zouden alle bomen weer regulier samen gaan komen. Steeds meer levensvormen sloten zich aan bij het gesprek en iedereen vertelde over de afgelopen periode, onder genot van een vers kopje regenwater. Het bos van geloof begon te bruisen en te leven. Ik zag jonge takjes samen klierden en oude eiken eens goed de zaken van het leven doornemen. Als een gemeenschap vol verschillen die samen verdieping zocht en van elkaar wilde leren. Hoe verder ik door het woud liep, hoe meer gesprekken ik hoorde tussen de verschillende bosbewoners. Ook de dieren kletsten met elkaar, lazen verhalen voor en genoten van hun tijd samen. Iedereen had er zin in en stond te popelen voor het komende jaar.

Ik liep het bos uit en pakte weer mijn fiets. Mijn eerste gedachte was: tot de Startzondag allemaal!

Joost Rijdsijk

## PUZZEL OF KNUTSEL...

### BALVANG SPEL MAKEN

Wat heb je nodig:

- Vel stevig papier.
- Krant.
- Lijm.
- Eindje draad of touw.

Knip een halve cirkel uit een stuk stevig papier. Rol deze op tot een kegel zoals je hiernaast kan zien. Plak de einden goed aan elkaar vast.

Van de krant maak je een mooie prop die net bovenin de koker past.

Maak het touw vast aan de koker en aan de andere kant om de prop papier. Of een pingpongballetje kan ook.

Nu kan je steeds de prop in de lucht werpen en dan moet je met de koker de prop weer opvangen. Hoe vaak zal je dit achter elkaar lukken?



## SST: STAY STEADY

### BEROEP OP OUD SST JONGEREN: WORD LEIDING



We zijn nog steeds op zoek naar jongeren of jonge ouders die ons als leiding willen versterken voor de Rock Solid en de Stay Steady avonden. Wij doen in het bijzonder een beroep op 'oud SST jongeren' om bij te springen. Dit zo belangrijke werk kan alleen maar verantwoord doorgaan indien er voldoende leiding is.

Op zondag 17 september om 19.00 uur start de groep Stay Steady (jongeren klas 3, 4 en 5 Voortgezet Onderwijs). Op zondag 24 september is Rock Solid aan de beurt (klas 1 en 2 VO). De avonden duren tot 20.30 uur en worden om de week gehouden op het Zoldertje van de Plantagekerk.

Ook al heb je geen ervaring, meld je aan. Wij zorgen er voor dat je wordt begeleid. Meer informatie bij Gerard van de Belt, ghvandebelt@hetnet.nl

## TAIZÉ IS MIJN PLEK



hebben we in de PGH ook Taizé-vieringen, waar ik al graag aan meewerkte. Maar graag zou ik daar een reis naar Taizé aan toevoegen. Want sommige dingen zijn het waard te delen, hoe dan ook.

Op 24 september is er om 19.00 uur een Taizé-viering in de Plantage kerk; een mooie gelegenheid om kennis te maken met deze vorm van samenzijn onder de hoede van onze God. [redactie]

### Een nieuwe start

Een beetje anders start ik dus ook. Met iets meer rust en licht in mezelf ga ik weer verder op mijn pad in de gemeente. Heiday, Startzondag, vieringen: er gebeurt ook altijd wel iets bijzonders en er is vaak iets feestelijks aan. Zeker als we 10 december ons 25-jarig bestaan gaan vieren! Ook zijn er uitdagingen: het onverwachte vertrek van onze gewaardeerde collega Diemer, en veranderingen in de organisatie. Waar ik zelf het meeste naar uitzie zijn gesprekken over geloof en kerk. Ik heb tegen mezelf gezegd: ik wil het graag hebben over de kern, waarmee we verder ook bezig zijn. Ik laat me namelijk nogal eens leiden door wat er op tafel komt. Of dat nou gaat om organisatorische zaken of gezelligheid, ik neig ernaar aandacht te geven aan details i.p.v. de hoofdzaak.

En ik ben niet de enige, merk ik om mij heen. Dat kwam terug bij de bespreking van mijn jaarverslag. We zeiden: wat mooi als we ons werk als moderamen en als kerk steeds meer vanuit de kern kunnen doen. Daarom vind ik het jaarthema 'oog voor jou' ook mooi. Want dat betekent: God heeft oog voor mij. En mijn ogen zoeken God. Dat geeft wisselwerking, verbinding. Dat inspireert om elkaar te zien als mens. En om ons kerkenwerk te doen vanuit de kern. Mijn wens voor ieder is daarom: inspirerende ontmoetingen voor komend jaar!

*Ds. David Kroeze*

***Na onze vakantie in Taizé kom ik wel een beetje anders terug. Ik heb er in de kerkdienst ook over verteld. We waren in een klooster, maar niet gewoon. Het was een oase van 'je mag er zijn', zonder oordeel. Een plek vol van rust, aandacht, gesprek, ontmoeting, plezier.***

Het klooster is weliswaar bedoeld voor 15-30 jarigen – maar ik liet mij even gelden als 'jong van geest'. We waren met ons drieën, met Tirza van 9 jaar, en we zaten op een terrein voor gezinnen, met ruim 30 gezinnen uit 15 landen. De Bijbeluitleg, met veel theater en humor, was boeiend en geniaal voor jong en oud. En dagelijks gingen we twee of drie keer naar de kerk: ook kinderen vonden het geen probleem. Sterker nog: ze voelden de warmte en geborgenheid die die plek wil geven. Samen ervoeren we de hele sfeer als gezin: een oase van er-mogen-zijn. Hoe geven ze dat, hoe creëren ze deze plek? De circa 100 broeders die in Taizé wonen, hebben zich als doel gesteld: er voor anderen zijn. Nederig en eenvoudig. Luisteren, bidden, zingen. Oog voor jou. Zeker geen grote woorden, geen sterke verhalen, geen loze beloftes, maar echte aanwezigheid en aandacht, in rust en vrede. Want 'getuige zijn van de vreugde en vrede van het evangelie' is hun doel. En hun weg begint elke dag met 'de zachte stem horen die in stilte in je hart zegt: wees niet bang, ik ben er'.

Misschien ken je wel die vakantieplek waarvan je denkt: dit wil ik volhouden, dit wil ik niet kwijt. Taizé is zeker zo'n plek voor ons. We zitten nu dagelijks boven op onze zolderkamer. Laptop aan met een Taizé-viering, met kaarsjes en icoon. En ja, het geeft nieuwe inhoud, nieuwe rust. En nieuwe inspiratie voor komend jaar. Niet voor niets





# Jeugd

## de JONGE kerk

deze pagina's eruit halen  
en goed bewaren of ophangen



### Kerk op schoot en Kleuterkerk

**Wie:** Kinderen van 0-4 jaar oud en van 4-6 jaar oud

**Wat:** Voor de kleinsten (en hun ouders/verzorgers) is er op de eerste zaterdag van de maand een 'Kerk op Schoot-dienst'. Het gaat om een korte, belevingsgerichte viering met een interactief Bijbelverhaal en veel liedjes. Gelijktijdig met 'Kerk op Schoot' wordt er kleuterkerk gegeven. Na het welkom en het vrolijke 'hallo, hallo, hallo' gaan de twee groepen uit elkaar. De oudere groep werkt op het zoldertje aan het thema, passend bij het eigen niveau.

**Waar:** de Plantagekerk

**Wanneer:** iedere eerste zaterdag van de maand om 9:30 uur van september tot en met juni (soms wijken data vanwege feestdagen af – dit melden we tijdig)

**Info:** ds. Marissa van Meijl, [m.vanmeijl@pgharderwijk.nl](mailto:m.vanmeijl@pgharderwijk.nl)



### Geloofsoopvoeding hoe verder?

Voor ouders/opvoeders die zoekende zijn in de manier waarop zij de relatie met God en geloof uit kunnen leggen aan (hun) kinderen, hebben we de geloofskoffer. Hierin vind je een schat aan materialen, waarmee je thuis zelf aan de slag kunt. Ook voor tijden van verdriet is er één.

**Info:** ds. Marissa van Meijl, [m.vanmeijl@pgharderwijk.nl](mailto:m.vanmeijl@pgharderwijk.nl)

### Kindercatechese

**Wie:** Kinderen rond de 10-12 jaar zijn van harte welkom en krijgen een persoonlijke uitnodiging.

**Wat:** Zou je wel eens wat meer willen weten over God, de kerk en het geloof? Kom dan naar de kindercatechese. Een moeilijk woord voor een paar leuke uurtjes waar je ook nog eens veel kunt leren. En als afsluiting een gezellig uitje met elkaar!

Een onderdeel van de kindercatechese is de avondmaalscatechese, die we samen met ouders en kinderen doen.

**Waar:** De Regenboog en Plantagekerk

**Wanneer:** 10 dinsdagmiddagen in oktober, november, januari en februari.

**Info:** ds. David Kroeze, [djd.kroeze@telfort.nl](mailto:djd.kroeze@telfort.nl)





## Kinderdienst

**Wie:** Kinderen uit groep 1 tot en met 8.

**Wat:** Met de kinderdienst krijgen kinderen op een eigentijdse manier Bijbelverhalen aangeboden op hun eigen niveau en aansluitend bij hun belevingswereld. Gesprekken over de verhalen en een passende verwerkingsvorm, zoals een spel of een knutselwerkje. Vanuit de methode Bijbel Basics van het NBG.

**Waar:** Plantagekerk

**Info:** Rosalie Landolt, rooslandolt@hotmail.nl

**Wanneer:** Op zondagochtend tijdens de Eredienst.

**Waar:** Regenboog

**Info:** Mirjam ten Wolde,  
m.vanderloon@live.nl

**Wanneer:** Op zondagochtend tijdens de Eredienst.

**Waar:** Fonteinwerk

**Info:** Dirma Wansink,  
Dirmawansink@gmail.com

**Wanneer:** Op 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> van de maand op zondagochtend tijdens de Eredienst.

## CLUBS

**Wie:** Kinderen uit groep 3 tot en met 8.

**Wat:** De mooiste herinneringen maak je op Club! Leuk activiteiten zoals knutselen, spel en sport aan de hand van een mooi Bijbelverhaal. Jij komt toch zeker ook? Samen met je vrienden en vriendinnen (ook als ze niet bij ons in de kerk zitten) zijn jullie van harte welkom. Aan het einde van het jaar gaan de groepen 5 t/m 8 ook nog eens gezellig op kamp.

We hebben weer een leuk programma klaar staan. Gezellige activiteiten doen, knutselen, spel en sport en als afsluiting van het seizoen gaan we op kamp! Je mag zelf kiezen in welke kerk je naar club wilt gaan.

**Waar:** Op 't Zoldertje van de Plantagekerk

**Wanneer:** 1x per 2 weken, startdatum in de week van 11 september  
voor groep 3/4/5: maandag van 18:30 tot 19:30 uur,  
voor groep 6/7/8: donderdag van 19:00 tot 20:00 uur,  
**Info:** Marleen Drost, tel 06-15 00 23 91

**Waar:** De Regenboog

**Wanneer:** 1x per 2 weken, startdatum in de week van 11 september  
voor groep 3/4: maandag van 16:00 tot 17:00 uur  
voor groep 5/6: maandag van 18:30 tot 19:30 uur  
voor groep 5/6: woensdag van 18:30 tot 19:30 uur  
voor groep 7/8: woensdag van 19:00 tot 20:15 uur  
voor groep 7/8: donderdag van 19:00 tot 20:15 uur  
De kinderen uit groep 5/6 en 7/8 kunnen dus kiezen op welke dag ze gaan, net wanneer het het beste uitkomt. Kijk voor de juiste data op de website.  
**Info:** Jeroen de Rooij, info@jeroenensietske.nl,  
06-16 20 86 54



## Disco



**Wie:** Kinderen uit groep 5 tot en met 8.

**Wat:** Eén keer in de maand wordt er voor de jeugd een disco georganiseerd. Lekker dansen, feesten, drinken en chips eten. Gezellige avonden om ook samen met je klasgenoten naar toe te komen.

**Waar:** Op 't zoldertje van de Plantagekerk

**Wanneer:** voor groep 5/6 van 19:00 tot 20:15 uur en groep 7/8 van 20:30 tot 22:00 uur op de volgende data: 7 oktober, 28 oktober, 2 december, 13 januari, 3 februari, 10 maart, 14 april  
De data zijn onder voorbehoud! Houd Samen Geroepen en de website in de gaten!

**Info:** Jeroen de Rooij, 06-16 20 86 54, info@jeroenensietske.nl

## Tienerdienst Voortgezet Onderwijs

**Wie:** Alle tieners op het VO.

**Wat:** Met elkaar praten en werken aan de hand van een Bijbelverhaal en/of actueel thema.

**Waar:** Jeugdruimte van de Regenboog / Tienerkerk

**Wanneer:** Een keer per twee weken een eigen viering tijdens de eredienst van 10:45 uur. Eerste Tienerdienst is zondag 20 augustus om 11.45 uur.

**Info:** Anita Oosterloo, 06-14 46 83 95, joly.anita@gmail.com

## Tienerdienst Fonteinwerk

**Wie:** Tieners van 10-16 jaar

**Wat:** Om de 3 weken op vrijdagavond ontmoeten we elkaar aan de Krommekamp 99. De avond begint om 19:30 uur en is om 21:30 uur afgelopen. We organiseren een activiteit, hebben een onderwerp of doen gezellig spelletjes met elkaar.

De avonden worden gegeven door Kevin Nikkels en Bernice Vonkeman.

**Wanneer:** Start september

**Waar:** Krommekamp 99

**Info:** Kevin Nikkels (06-26 40 28 55) of Bernice Vonkeman (06-15 47 98 95)

## Rock Solid

**Wie:** Speciaal voor de 1<sup>e</sup>- en 2<sup>e</sup> klassers van het voortgezet onderwijs.

**Wat:** Een programma van Youth For Christ met elke keer een nieuw thema. Een avond vol spelletjes, discussie, ontmoeting, preek van de week en als afsluiting cola en chips! Kom gezellig langs op zondagavond.

**Waar:** Op 't Zoldertje van de Plantagekerk

**Wanneer:** Zondagavond 1x per 2 weken van 19.00 tot 20.30 uur, startdatum zondag 24 september.

**Info:** Ramon Schipper ramonschipper@hotmail.nl



## Stay Steady

**Wie:** Jongeren uit de 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> en 5<sup>e</sup> klas van het voortgezet onderwijs

**Wat:** Met elkaar over actuele onderwerpen die je bezig houden van gedachten wisselen. Onderwerpen die vooral jongeren bezig houden, soms serieus soms hilarisch. Vaak een link met de kerk en het geloof, maar soms ook best wel privé en persoonlijk. Voel je welkom en ervaar dat het plezierig is ook soms met elkaar te praten over zaken waar je vaak alleen over denkt. Neem rustig een vriend of vriendin mee. En... het maakt niet uit of je nu 14, 15 of 16 bent.

**Waar:** Op 't Zoldertje van de Plantagekerk

**Wanneer:** Zondagavond 1x per 2 weken van 19:00 tot 20:30 uur, startdatum zondag 17 september.

**Info:** Gerard van de Belt, 06-13 30 51 66, ghvandebelt@hetnet.nl



# de JONGE kerk

## jongerencafé

Wil je actief meepraten over de kerk?  
Heb je nieuwe ideeën en denk je graag mee?  
Dan zoeken we jou om mee te gaan naar het jongerencafé. Een plek voor ontmoeting en samen na te denken over de toekomst van de kerk.  
Spannend, vernieuwend en boeiend.  
Contact: jeugdraad@pgharderwijk.nl



## Kliederkerk

De afgelopen tijd zijn we begonnen met een Kliederkerk. Het is een vorm van kerkzijn voor gezinnen in de basisschool leeftijd. Het is op zondagmiddag om 15:30 -17:30 uur. De eerste keer is zondag 15 oktober 2023 in de Plantagekerk! Met je eigen gezin ga je het volgende doen: een korte viering, daarna allerlei workshops en we sluiten af met wat lekkers te eten. Samen met je eigen gezin staat voorop en het draait om beleving. Bijvoorbeeld bij het thema de storm op het meer maakten we bootjes en vroegen ons af: bij wie voel jij je veilig? De mensen die eerder waren zijn zeker enthousiast. Een nieuw team wil het dit jaar een aantal keer organiseren. Heb je belangstelling om te komen of mee te doen? Neem contact op met David Kroeze 06-16 85 63 92, [djd.kroeze@telfort.nl](mailto:djd.kroeze@telfort.nl)



## Pastoraat

Soms heb je vragen of zit je ergens mee... als ouders of als kind, tiener of jongere. Je krijgt te maken met ziekte, verlies of het gaat op school niet zoals je zou willen. Misschien loop je als ouders tegen (geloofs) vragen aan of wil je eigenlijk wel naar de kerk maar hoe krijg je jezelf en je gezin op zondagmorgen zover?

Ook dan is de kerk er voor jou! In de jeugd raad zijn er de jeugdouders die hier speciaal voor zijn. Schroom niet maar neem gerust contact op als we iets voor je kunnen betekenen!

**Regenboog:** [jeugd.regenboog@pgharderwijk.nl](mailto:jeugd.regenboog@pgharderwijk.nl)

**Plantagekerk:** Marinka: [peter73@caiway.nl](mailto:peter73@caiway.nl)

Silvia: [silviareitsma@hotmail.com](mailto:silviareitsma@hotmail.com)

Lieneke: [hillina61@hotmail.com](mailto:hillina61@hotmail.com)

## 16+ Faith and...

We zijn begonnen met een gespreksgroep van enthousiaste jonge mensen. Uiteindelijk werd dit een soort van eetclub. Dit jaar willen we misschien nog een groep starten. We gaan samen eten en in op de basis van het geloof en de relevantie voor vandaag. Aan het einde van het traject is er mogelijkheid om belijdenis te doen, maar dit hoeft natuurlijk niet.

Lijkt het je ook leuk om mee te draaien in zo'n groep? Neem dan contact op met David Kroeze, 06-16 85 63 92, [djd.kroeze@telfort.nl](mailto:djd.kroeze@telfort.nl)



Weet dat je welkom bent

Kijk voor meer informatie op:

**Internet:** [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl)

**Facebook:** [pgharderwijk](https://www.facebook.com/pgharderwijk) of [pgharderwijk-jeugdwerk](https://www.facebook.com/pgharderwijk-jeugdwerk)

**Instagram:** [pgharderwijk](https://www.instagram.com/pgharderwijk)

jaartheme fonteinwerk

## TWIJFEL, TROOST & TWINKELING

*Het jaartheme voor het nieuwe seizoen Fonteinwerk is Twijfel, Troost & Twinkeling. Dit jaartheme biedt ons de mogelijkheid om de basis van het Christelijk geloof te vieren én te delen met mensen om ons heen. Hoewel de drie hoofdthema's willekeurig lijken, zijn ze dat allerminst. Het zijn drie deuren die ons toegang bieden tot de kernelementen van ons geloof.*

Achter de eerste deur, Twijfel, vinden we alles wat het leven kwetsbaar en onzeker maakt. Hier gaat het niet over oppervlakkige twijfel: ik twijfel of ik vandaag een groen of een blauw shirt ga dragen. Nee, achter die oppervlakkige twijfel ligt veel fundamentele twijfel. Die twijfel voelen we niet elke dag, maar is er wel altijd. Soms komt ze ons keihard tegemoet. Bijvoorbeeld als iemand ziek wordt van wie we houden: twijfel over het leven zelf. Of andere keren ontmoeten we twijfel wanneer we niet weten welke keuze we moeten maken voor school of werk: hoe kom ik werkelijk tot mijn bestemming? Wie mag ik zijn als mens?

### Houvast

De tweede deur, Troost, is feitelijk niets meer en niets minder dan de centrale boodschap van het Christelijk geloof: God is in Jezus bij ons, hoeveel er ook misgaat, hoe onzeker het leven soms ook is en hoe weinig houvast we ook hebben. Dit houvast is zeker: in het leven, sterven en de opstanding van Jezus vinden we troost. Die troost is letterlijk troost in ons verdriet. Maar ze is ook hoop en perspectief: we krijgen een nieuwe kans! Tenslotte zou je kunnen zeggen dat die troost evangelie is. Dat betekent letterlijk: goed nieuws.

Zo kom je vanzelf bij de derde deur, Twinkeling. Want als je leeft vanuit die troost komt er nieuwe en aanstekelijke glans over je bestaan. Je merkt zelf dat je de dingen in een ander licht ziet en anderen in jou ook iets zien stralen: twinkeling! Leven vanuit geloof is echt niet altijd makkelijk. Leven vanuit geloof is geen zoetsappig sprookje vol roze wolken. Maar het is wel sprankelend, levend, echt.

Aan de drie grote thema's van dit jaartheme hangen we verschillende onderwerpen op die belangrijk zijn voor ons leven met God. We stellen de vraag naar twijfel in je geloof. Kan je als gelovige twijfelen aan God? We kijken naar troostrijke liederen die de kerk heeft gekregen van het Joodse volk, de psalmen. We denken na over een aanstekelijk leven als christen. Kunnen mensen de twinkeling van geloof in onze ogen zien? Het ritme loopt elke maand ongeveer hetzelfde: de eerste dienst over twijfel, de tweede over troost en een derde over twinkeling. Maar we gaan er vrij mee om!

Het thema is uitgewerkt door ds. Jan Visser.

*Job Burger,  
Stuurgroep Fonteinwerk*

## VACATURE

We willen als Protestantse Gemeente Harderwijk graag investeren in muziek en zang, omdat we geloven dat dit plezier geeft en de betrokkenheid vergroot. Het draagt in belangrijke mate bij aan gemeentebouw.

Hierbij hebben we hulp nodig en daarom is de projectgroep Muziek in de Kerk op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van

## MUZIKAAL PROJECTBEGELEIDER PGH

Voor meer informatie over de vacature kunt u terecht op de website van de PGH (zie [www.pgharderwijk.nl/vacature-muzikaal-projectbegeleider](http://www.pgharderwijk.nl/vacature-muzikaal-projectbegeleider)).

Kent u (of bent u) een muzikale en inspirerende kandidaat voor deze functie, dan horen wij dat graag. Reageren kan tot 30 september naar [muziekindekerk@pgharderwijk.nl](mailto:muziekindekerk@pgharderwijk.nl)

*Namens projectgroep Muziek in de Kerk,  
Ada Brouwer, Anita Oosterloo, Jo-Anne Taylor  
en Antonio Berrenchina*



**WIJ GEDENKEN...**

**Adriana Johanna van Heerde-Hovestadt**



Op 10 augustus is Jannie van Heerde overleden. Op de rouwkaart schrijft haar man Philip dat zij 'moe en verlangend naar het einde' was. Jannie heeft in haar leven veel

ziekte gekend en toen zij uiteindelijk de woning aan het Kruithuis moest verlaten, was dat een hard gelag. Het kon niet anders, want door haar dementie was thuis wonen onmogelijk geworden. Zo kwam zij in Villa Verde terecht waar zij menig keer verzuchtte dat het einde voor haar wel mocht komen. Uiteindelijk luidde een val het einde in en is zij rustig ingeslapen. Tijdens het afscheid in het crematorium in Amersfoort verhaalde Philip bij monde van neef Peter haar levensloop. Geboren in Kruiningen, via een omweg in Harderwijk gekomen waar ze samen een drogisterij runden, aanvankelijk aan de Deventerweg, later in Stadsweiden. Doordat er geen kinderen werden geboren waren ze erg op elkaar aangewezen. De mooie herinneringen aan hun leven van samen werden met ons gedeeld. Tijdens de plechtigheid hebben we een gedeelte uit Romeinen 8 gelezen en overdacht met als kern 'Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?' Jannie was een gelovige vrouw, maar het was niet vanzelfsprekend voor haar: de teleurstellingen in het leven, de ziektes waar zij mee te kampen heeft gehad, de veranderingen in de kerk, de vragen van de wereld waarom God dit alles laat gebeuren, waren voor haar reëel. Toch bleef zij het geloof in God vasthouden. Het lied 'Ik zie een poort wijd open staan' dat ze zo mooi vond, is veelzeggend: 'Die poort staat open, ook voor mij'. In dat vertrouwen dat zij daár is waarnaar zij verlangde, wensen wij Philip en familie kracht en troost toe van God.

*Anna Marie Jansen*

**KERKELIJKE STAND**

**Nieuw ingekomen**

Fam. Werensteijn-Zijlstra, Oldenallerhout 41, uit Utrecht  
Dhr. E. van Breda, Wethouder Jansenlaan 116, uit Nijkerk

**Verhuisd**

Dhr. B. Luiting, van Parallelweg 26/190 naar Chansondreef 27  
Dhr. K. Schipper, van Drielandendreef 272 naar Sonnevanc, afd. Iris 2  
Mw. B. Wisseborn-van Bentum, van Van Maerlantlaan 49 naar Albert Verweyplein 4  
Dhr. B. Dekker, van Kruithuis 19 naar Drift 2, afd. Kastanje, K 409  
Mw. H.Z. Eendebak-Meyer, van Ullebergerhout 14 naar Villa Verde, Johanniterlaan 5-67  
Fam. F. Reijers-Bosch, Hondsdrafmeen 31 naar Klavermeen 4  
Mw. J. Groeneveld, van Kuilpad 8 naar Villa Verde, Johanniterlaan 5-17

**ZEGENBEDE VOOR WILMA WOLTHUIS**

Wilma Wolthuis en dochter Ruth zijn na een welverdiende vakantie in Nederland weer teruggekeerd naar hun werkgebied in West-Afrika. Altijd weer spannend, het is er politiek zo onrustig dat haar thuisland hier niet kan worden vermeld. Maar, beklemtoont Wilma, er is daar óók heel veel moois en een warm en inspirerend kerkelijk leven. Mooi om het Bijbelvertaalwerk voort te kunnen zetten. In de dienst van 27 augustus kreeg zij een zegenbede mee. Al sinds 1996 ondersteunt Wilma er als taalkundig consultant lokale Bijbelvertalers die in hun moedertaal werken. Zij geeft les in Afrikaanse taalkunde, coördineert taalkundig werk, doet taalanalyse en maakt onder andere een woordenboek voor een taal die tot voor kort niet in geschreven vorm bestond. Zij werkt onder auspiciën van Wycliffe Bijbelvertalers. Zij wordt financieel en geestelijk ondersteund door het Thuisfrontcomité in Harderwijk. Meer info, ook voor donaties en nieuwsbrieven, op [pgharderwijk.nl](http://pgharderwijk.nl)

**KERKELIJK BUREAU**

**COLLECTEMUNTEN**

Collectemuntten zijn verkrijgbaar. In de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl) of via het kerkelijk bureau, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl), tel. 412188. Afhalen en verkoop elke 1e en 3e donderdagmorgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk. Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv CvK Prot Gemeente te Harderwijk

**REKENINGNUMMERS**

**Vaste vrijwillige bijdrage**  
NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie  
**Giften**  
ZWO - NL42RABO0317714554  
Diaconie - NL39RABO0317714996  
Fonteinwerk - NL67RABO0385726139  
Kerk - NL28RABO0317770969

**COLLECTE-OPBRENGSTEN JULI**

<b>2 juli</b>	Inlia	649,40
	St. Mensen in Nood 0341	97,00
	Verduurzaming kerkgebouwen	158,40
<b>9 juli</b>	Kerk	221,80
	Stichting. Balsewa (Nepal)	696,65
	Voedselbank	124,00
<b>16 juli</b>	Verduurzaming kerkgebouwen	180,16
	Kerk	278,10
	Diaconie	485,95
<b>23 juli</b>	Voedselbank	149,50
	Verduurzaming kerken	174,15
	Kerk	240,15
<b>30 juli</b>	De Maretak	516,75
	Voedselbank	144,50
	Verduurzaming kerkgebouwen	154,55
<b>30 juli</b>	Kerk	208,25
	PKN Pioniersplekken	549,35
	Voedselbank	145,50
	Verduurzaming kerkgebouwen	200,17
	Kerk	283,95



## NIEUWS OVER LOUISE TEN WOLDE

Inmiddels werkt Louise ten Wolde alweer 5 jaar voor Jeugd met een Opdracht. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de PGH en donateurs. Eerst was ze studentbegeleider, sinds deze zomer werkt ze een stapje hoger, als schoolleider, waar zij meer organisatorische taken heeft en het team studentenbegeleiders leidt, samen met een andere collega. Haar eerste klus als schoolleider was het leiden van een mini-DTS (discipelschap training school). In twee weken worden een aantal onderwerpen uit de grote (half jaar) DTS aangestipt. Er waren 26 deelnemers in de leeftijd van 18 tot 45 jaar. Een gemêleerd gezelschap waaronder ook echtparen die hun kinderen hadden meegebracht. In januari gaat Louise een half-jaars DTS leiden. De voorbereidingen daarvoor beginnen al. Zo zijn er bijvoorbeeld stafdagen en overleggen met mede schoolleiders. Een team waar zij nu deel van is. Ze draagt bij aan het trainen van de nieuwe studentbegeleiders, met wie ze coachgesprekken voert.

Haar hart blijft ook bij de muziek liggen. Ze is nog lid van het worshipteam op Heidebeek in Heerde en leidt regelmatig de vieringen daar. Over een paar weken begint de september DTS, waar Louise het specialisatiedeel 'muziek' mede vormgeeft en de studenten daarin onderwijst en coacht. Verder vult ze haar tijd met het maken van werkschema's zodat alle taken op de basis gedaan worden (koken, bemensing van de coffeecorner, klussen, schoonmaken) en de stafleden ingedeeld zijn.

Al met al genoeg te doen in haar werkzame leven. Ondertussen woont ze gezellig met andere stafleden in de grote woning.

Op de Startzondag kunt u haar weer ontmoeten. Op 17 september is de collecte voor Louise bestemd. Zonder uw gift en die van de trouwe donateurs en Kerk in Actie en ZWO kan Louise haar werk niet doen. Alvast bedankt.

*Mirjam ten Wolde, Thuisfrontcomité*



## DE KRINGLOOPWINKEL VAN WOORD EN DAAD

De Kringloopwinkel van Woord en Daad aan het Stationsplein 10 kan meer aanloop gebruiken en meer vrijwilligers. In deze gezellige en mooie kringloopwinkel zetten een team vrijwilligers zich 100% in voor onze naasten ver weg. Met de verkoop van tweedehands spullen halen we jaarlijks een mooi bedrag op voor het West-Afrikaanse land Benin. Wij verkopen voor een elk wat wils, zoals kleding, boeken, servies, elektrische apparaten, speelgoed, spelletjes en nog veel meer. En ook postzegels, koffie en honing voor dat goede doel. Steun ons.

Woord en Daad werkt wereldwijd aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Via de kringloopwinkels steunen we diverse projecten op het gebied van onderwijs, voedselzekerheid en toegang tot schoon drinkwater, dragen we bij aan hergebruik van spullen en fungeren we als ontmoetingsplek in de buurt. Doet u mee? Wij verwelkomen u graag als vrijwilliger! Alle dag(del)en zijn bespreekbaar. Meer informatie op [woordendaadwinkels.nl/harderwijk](http://woordendaadwinkels.nl/harderwijk)

*Gerda Wildvank*





## WEER VREDESWEEK IN HARDERWIJK

Ook dit jaar, van **16 t/m 23 september**, wordt er in Harderwijk aandacht gegeven aan de Vredesweek

In het vorig kerkblad stond er al over geschreven. U en jij worden uitgenodigd om mee te doen.

Want vrede, wie wil dat nou niet? Dit jaar is het thema: (ON)VREDE, wat nu?

**Vredeswandeling: zaterdag 16 september** start om 14.00 uur in de Raadzaal aan de Markt de Walk of Peace. Een wandeling door de binnenstad waar op verschillende plekken wordt stilgestaan bij vrede, die meer is dan afwezigheid van oorlog. In het Hortuspark is een kleine Vredesmarkt met muziek. De afsluiting is in de tuin van de Plantagekerk, met een hapje en een drankje.

**Vredesbijeenkomst: zondag 17 september** een thema-bijeenkomst over Vrede, omlijst met zang en muziek.

Sprekers zijn John Groen, Gertie van Dijk en Daud Allajar. Aanvang 10.00 uur bij de Apostolische Geloofsgemeenschap, Veldkamp 76.

**Theatervoorstelling 'Zij zagen oorlog'.** **Vrijdag 22 september** 20.00 uur in het gebouw van de Apostolische Geloofsgemeenschap, Veldkamp 76. Ksenia Marasanova, geboren in Oekraïne, vertelt in zes korte verhalen over mensen in oorlog en hun keuzes. Het blijkt een worsteling, want oorlog is mensenwerk. Toegang is 18 euro, dit bedrag komt geheel ten goede aan de stichting MYZwolle die zich inzet voor een gemeenschapscentrum in Lukashivka (Oekraïne). Kaarten bestellen via [ksenia.nl/events/harderwijk-zij-zagen-oorlog](http://ksenia.nl/events/harderwijk-zij-zagen-oorlog) en, als er nog plaatsen zijn, aan de zaal.

## AANMELDEN VOOR DOEDAG KAN NOG

Weet u nog, de DoeDag? Stel zaterdagochtend 7 oktober beschikbaar voor een kwetsbaar medemens. Met bewoners van bijvoorbeeld De Klimop of Villa Verde een ochtendje koffie drinken in de Binnenstad of een spelletje doen. Of help bij een praktisch klusje, zoals iemands kamer of tuintje weer fris en toonbaar te maken. Een paar uurtjes en een kleine inspanning waarvoor je veel dankbaarheid zult terug ontvangen. En je houdt er ook zelf een voldaan gevoel aan over, dat kunnen deelnemers aan de eerdere DoeDagen je verzekeren. Alle reden dus om te zeggen: ja, ik meld me aan voor de DoeDag, georganiseerd door de Diaconie en Stichting Present. Aanmelding via [doedagen2023@gmail.com](mailto:doedagen2023@gmail.com) Vermeld leeftijd en het type activiteit. Fijn dat ook u/jij dit jaar meedoet!

*Namens de diaconie,  
Michelle Schouten (De Regenboog),  
Job Burger (Fonteinwerk) en  
Joop Westerhof (Plantagekerk)*

## MONUMENTENDAG = OPEN ORGELDAG + PODIUMPLANTAGE

Zaterdag 9 september, Monumentendag, is de Plantagekerk vanaf 11.00 uur open. Het is ook Nationale Orgeldag. Amateur-organisten mogen het De Koff-orgel bespelen. Graag aanmelden via [Podiumplantage@hotmail.com](mailto:Podiumplantage@hotmail.com). Om 16.00 uur organiseert PodiumPlantage een extra concert met het vocaal mannen-ensemble Hommelus o.l.v. Bram Stellingwerf. Welkom!



## DILYSE BUTER EXPOSEERT IN DE REGENBOOG

Dilyse Buter werkt al geruime tijd in het Atelier Leonardo da Vinci in Ermelo. Zij maakt prachtige kunstwerken, abstract en figuratief. Ze laat zich veelal inspireren door liederen en liedteksten uit het dagelijks leven en door de Bijbel, o.a. de Psalmen. De titels van haar werken nodigen uit tot verder kijken: Kate in Brookline, De pastorale, Disco Fever, Humaan enz. Hoe moeilijk het onderwerp ook is, er is altijd een escape naar het hogere: een pad, een weg, een ladder, het eeuwige, de Schepper van hemel en aarde. Het verbindende thema: Mens, maatschappij en geloof. Tot eind oktober te zien in de Regenboog elke vrijdag van 9 tot 11 uur tijdens de koffie-inloop. In de expositieruimte van de Regenboog

*Wiebe de Groot,  
Tel. 0341 414086 voor een afspraak  
op andere uren*





## **G** LEERHUIS BIEDT BOEIENDE THEMA'S

Het Leerhuis wil u de gelegenheid bieden zich met anderen laagdrempelig te verdiepen in onderwerpen die samenhangen met samenleving, cultuur, religie en spiritualiteit. En dat vanuit een christelijke levensovertuiging en met respect voor elkaar. De avonden beginnen om 19.30 uur en de ochtenden om 9.30 uur (max. 2 uur).

Het leerhuisprogramma vindt u op [leerhuisharderwijk.nl](http://leerhuisharderwijk.nl) Of geef u op voor de nieuwsbrief via [info@leerhuisharderwijk.nl](mailto:info@leerhuisharderwijk.nl) Ook liggen er programmaboekjes in de kerken en houden we u op de hoogte via de website en wekelijkse nieuwsbrief van PGHarderwijk, SamenGeroepen en de zondagsbrieven. Het is fijn als u zich aanmeldt via [info@leerhuisharderwijk.nl](mailto:info@leerhuisharderwijk.nl) of bij Ria Kornet, tel. 416792. De bijeenkomsten zijn in principe gratis, alleen voor koffie en thee betaalt u 1 euro. We stellen prijs op een vrijwillige bijdrage, ter plekke in een collectebox of via bankrek. NL77INGB0004010845 t.n.v. Leerhuis Harderwijk.

### KOMENDE GESPREKSTHEMA'S:

#### **Dementie raakt ons allemaal**

Hoe kijken we naar de mens met dementie en hoe gaan we met hen om? Hoe kunnen we als kerk van betekenis zijn voor hen en hun naasten? Hoe gaan we om met het loslaten en met verlies? En we geven tips over het omgaan met dementie in de gemeente.

Inleiders zijn Frieda Meijers, seniorenpastor en Saskia de Jonge, coördinator Service en Trainingen Samen dementie vriendelijk.

Op woensdag 20 september om 19.30 uur in de Regenboog.

#### **Geloof en een hoop zonnepanelen**

Kees Posthumus, bekend verhalenverteller en multi-muzikant Henk van Glabbeek vieren de schepping in een afwisselende, vrolijke voorstelling met verhalen en liedjes, delen hun zorgen over de schepping en onderzoeken hoe wij ons kunnen inzetten voor een duurzame toekomst. Op dinsdag 10 oktober om 19.30 uur in de Plantagekerk.



#### **Boven is onder ons: nieuwe denklijnen in de theologie.**

Het woord 'God' verwijst naar een geheim dat ons draagt, inspireert, omvat of onderbreekt. PKN-predikant Lex Boot verkent met ons een aantal postmoderne theologische sporen vanuit de vraag of deze vruchtbaar kunnen zijn voor ons geloof en spiritualiteit vandaag. Op woensdag 25 oktober om 19.30 uur in de Regenboog.



## OPNIEUW EEN GESLAAGDE SENIOREN-VAKANTIEWEEK

**Van 19 tot 26 augustus zijn we met 30 gasten en 11 vrijwilligers uit de Protestantse Gemeente Harderwijk op vakantie geweest naar Hotel Huize IJsselvlied in Wezep. Deze week werd georganiseerd in samenwerking met Het Vakantiebureau voor vakanties met aandacht.**

We hadden met elkaar een fijne en gezellige week. Net als vorig jaar hadden we heel mooi weer. Het thema was 'zo vrij als een vogel'. Op zondag hadden we een mooie viering, geleid door Gertie van Dijk en begeleid door Marinus van Steenwijk op piano. 's Avonds was er een prachtig optreden van Martine Dubois met harpspel, prachtige dia's, verhalen over vogels en nog meer. Er was ook veel belangstelling voor ochtendgym buiten bij de Oranjerie.

Op woensdagmiddag gingen we met z'n allen naar de Orchidee-hoeve in Luttelgeest. Vooraf hadden we met Wilma ter Steeg 'zittend volksdansen' gedaan.

Andere activiteiten tijdens deze vakantieweek waren een muziekbingo (verzorgd door Ewoud en Michelle Schouten), tochtjes op de duofiets, een vogelspeurtocht, een muziekoptreden, schilderen, de Bonte Avond op donderdag met veel bijdragen van de gasten zelf en zelfs hoog bezoek van Sinterklaas. Op vrijdag een middagconcert door Marinus van Steenwijk, gevolgd door het slotdiner. Kortom een week met veel blije gezichten en aandacht voor elkaar.

In 2024 hopen we opnieuw vanuit onze PGH een vakantieweek voor senioren te organiseren, eveneens in het plezierige en comfortabele Huize IJsselvlied, dan van 24 tot 31 augustus. Heeft u zin om mee te gaan? Dan kunt u voor een voorlopige aanmelding of informatie contact opnemen met Wilma Heijblom, tel 06-19581934, [heijblom@caiway.nl](mailto:heijblom@caiway.nl)



## Zegt de Bijbel iets over discriminatie?

*De bezinning op ons slavernijverleden kan een goede impuls krijgen als wij uitzoeken wat er in de Bijbel over slavernij te lezen valt. Iedereen weet dat bij slavernij ook de minachting voor mensen met een andere huidskleur meespeelt. Dat roept de vraag op: speelt huidskleur een rol in de Bijbel? De voorbeelden hieronder laten zien dat daar geen pasklaar antwoord op te geven is.*

### **Discriminatie is van alle tijden**

De eerste twee voorbeelden laten zien dat discriminatie op basis van huidskleur in de tijd van de Bijbel net als nu voorkwam. 'Mirjam en Aäron, de oudere zus en broer van Mozes, maakten aanmerkingen op Mozes vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw (Numeri 12:1). (Onze verbaazing 'Mozes had toch al een vrouw?' zetten wij maar even tussen haakjes. Er zijn wel meer belangrijke figuren in de Bijbel die niet monogaam leefden.)

De auteur zegt er niet bij waarom Mirjam

en Aäron kritiek hebben. Maar als je weet dat Nubië ongeveer het huidige Ethiopië is, ligt een mogelijke verklaring voor de hand: de vrouw had vrij zeker een donkere huidskleur. Mirjam wordt streng gestraft voor haar afkeurende woorden. De opmerkelijke ontkenning is dat Mirjam zeven dagen sneeuw witte huiduitslag krijgt! Het lijkt wel Bijbelse humor: 'Jij vindt wit van meer waarde dan donker? Nou, witter dan wit zul je zijn!' Je kunt er een verwijzing naar het scheppingsverhaal in zien. Mirjam krijgt deze zeven witte dagen om haar kijk op andere mensen te herscheppen.

Een ander voorbeeld. Prins Absalom komt in opstand tegen zijn vader, koning David. Generaal Joab leidt een speciale militaire operatie en die eindigt met de dood van Absalom. Dat bericht moet snel naar David worden gebracht, maar Joab begrijpt dat er voor dit bericht weinig waardering zal zijn en daarom zet hij een zwarte ijlode in (2 Samuël 18:20-21). Tussen de regels door is het duidelijk: zo'n oneervolle en misschien zelfs gevaarlijke missie laat Joab liever over aan de zwarte vreemdeling dan aan een van zijn eigen mensen.

### **Een ander geluid**

Gelukkig klinken er ook andere geluiden. Zo heeft de profeet Jeremia fundamentele kritiek op de politiek van koning Sedekia. Een paar raadsliden uit het paleis gooien Jeremia in een lege waterput, waar alleen nog slijk op de bodem ligt. Jeremia zal in dat slijk een langzame dood sterven. Een zwarte hoveling uit Nubië heeft kennelijk goed opgelet bij zijn inburgerings-

cursus en hij durft de koning aan te spreken op deze 'misdadige' situatie. De koning laat zich ompraten en de hoveling redt Jeremia (Jeremia 38:7-13). Het verhaal laat zien dat een zwarte Afrikaan een hoge functie kon hebben in het paleis en ook de moed had om de koning aan te spreken.

Nog een voorbeeld. In Psalm 87: 4-6 houdt God een 'volkstelling' en schrijft ook de zwarte volken van Nubië in alsof zij in Sion geboren zijn. Gods verbond met het Joodse volk blijft niet exclusief, maar staat open voor alle volken: 'Welk volk ook, het is hier geboren' (vers 5).

Die lijn wordt in het Nieuwe Testament doorgezet. Een hoge ambtenaar uit Ethiopië komt naar Jeruzalem om God te aanbidden (Handelingen 8:26-39). Dat alleen al is een aanwijzing dat er een band was tussen Jeruzalem en gelovige Ethiopiërs. Pas in onze tijd werd dat algemeen bekend. Deze Ethiopische ambtenaar was een eunuch en alleen al daarom kon hij moeilijk meedoen, maar de clou van het verhaal is duidelijk: juist deze eunuch met een donkere huid is een van de eerste mensen die zich van buiten het Joodse volk aansluiten bij de Jezus-beweging.

### **Ruimte voor mensen uit de hele wereld**

Dus: Wordt er in de Bijbel nu gediscrimineerd op basis van huidskleur, of vallen dit soort verschillen juist weg? Het antwoord op beide vragen is: ja! Soms beschrijven de auteurs situaties van discriminatie zonder daar commentaar op te geven, zoals in het geval van de Nubische boodschapper. Maar regelmatig is dat commentaar er wel, zoals bij Mirjam. En hoewel we regelmatig lezen over Gods speciale band met het volk Israël, lezen we minstens net zo vaak dat er bij Hem ruimte is voor mensen uit alle volken – uit Nubië, Babel, Rome, en zelfs uit Nederland en Vlaanderen.

*Tjitte Dijkstra  
oud-docent Godsdienst te Harderwijk*



# Startzondag, mijn feestdag



Startzondag is altijd een feestelijke dag voor mij, en ik hoop voor veel mensen. Het is ook meestal behoorlijk druk, goeie opkomst. De laatste jaren hebben we steeds mooi weer, dat scheelt natuurlijk ook. Erg fijn dat de vele vrijwilligers er zo'n mooie dag van maken.

Het begint al met de kerkdienst, buiten onder de blote hemel, dan voel je je dichterbij de Eeuwige. Het doet me denken aan de hagenpreken van vroeger, toen bepaalde groepen christenen niet in een kerkgebouw diensten mochten houden en het dan maar ergens buiten deden.

Er is altijd goeie muziek ter begeleiding van de liederen die we zingen, plus iets bijzonders: een kort toneelstukje of een interview. Maar natuurlijk ook Bijbellezing en een korte uitleg, dat hoort erbij.

Daarna is er koffie, limonade met lekkere dingen. En later een soort warme maaltijd, voor elk wat wils.

Je kunt met veel mensen praten, want je loopt vaak van de ene tafel naar de andere, heel gezellig! Soms waaien er ook mensen aan die langskomen op de fiets en erbij komen zitten, dan heb je fijne gesprekken.

## Bij de groep houden

Maar eigenlijk moet dit artikel gaan over wat er voor deze zondag op het leesrooster van veel kerken staat, en dat is Mattheüs 18: 15-20. Ik vind dat best een moeilijk stukje, Jezus zegt er allerlei dingen die niet zo aangenaam zijn. Bij voorbeeld dat je een ander tot de orde moet roepen als hij of zij iets verkeerd doet. Nou, dat vind ik erg moeilijk hoor! De bedoeling is om zo iemand bij de groep te houden, dat begrijp ik wel. Je zou kunnen denken aan het wegblijven, langzaam aan los raken van de groep. Dat je dan probeert diegene weer erbij te betrekken. We komen zoveel mensen tekort om alle taken die er zijn voor elkaar te krijgen. Net als in de samenleving, op alle gebieden te weinig mensen. Wie doet er mee? Zijn er uiteindelijk genoeg vrijwilligers gekomen voor deze startzondag? Die werden ook steeds gevraagd.

Mooi vind ik in dit Bijbeldeel dat Jezus zo duidelijk spreekt over de hemel. Nu mijn man pas geleden gestorven is ben ik daar best veel mee bezig. Veel mensen, ook kerkmensen, geloven niet meer in een hemels hiernamaals, en de Bijbel is daar ook niet duidelijk over. Hoe zal het daar zijn? We kunnen er ons geen voorstelling van maken. Je kunt er in elk geval op hopen, dat is al mooi!

Maar hier zegt Jezus, vrij vertaald: Wat jullie hier op aarde doen, heeft in de hemel ook zijn uitwerking. Sterke woorden!

Iets anders is dat Jezus zegt: 'Als twee van jullie eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.' Daar heb ik best moeite mee, gebeurt dat echt altijd? Of bidden we niet met de goede inzet, denken we dat het toch niet helpt? Je moet misschien bidden in vertrouwen dat het wél verhoord wordt, misschien op een andere manier dan je denkt. Of vraag je wellicht om verkeerde dingen, die niet van belang zijn voor het rijk van God?

## Onze Vader, niet 'mijn' Vader

Belangrijk is dat je het samen doet: twee of drie bij elkaar. We zijn geen individualisten maar lid van een gemeenschap, de gemeente van de Heer. Bij Israël ligt daar ook de nadruk op: God heeft een volk uitgekozen, niet een aantal losse mensen! We bidden ook niet voor niets: Onze Vader, niet Mijn Vader.

We mogen weer met moed en vertrouwen het komende jaar in gaan. Deze Startzondag is een goed begin. Er is in elk geval geld voor de nodige opknappbeurten, de kachels van de Plantagekerk moeten echt vervangen. Ik ben dankbaar voor al het werk dat door de commissieleden daaraan gedaan wordt, een geweldige klus. Bidden we daar óók voor?

Ds. Stien van der Hout-Slagmolen

## Bijbel Leesrooster

Donderdag	7 sept.	2 Koningen 19:14-28
Vrijdag	8 sept.	2 Koningen 19:29-37
Zaterdag	9 sept.	Matteüs 17:24-18:9

Zondag	10 sept.	Matteüs 18:10-20
Maandag	11 sept.	Matteüs 18:21-35
Dinsdag	12 sept.	Psalm 6
Woensdag	13 sept.	2 Koningen 20:1-11
Donderdag	14 sept.	2 Koningen 20:12-21
Vrijdag	15 sept.	2 Koningen 21:1-18
Zaterdag	16 sept.	2 Koningen 21:19-26

Zondag	17 sept.	Jona 1:1-16
Maandag	18 sept.	Jona 2:1-11
Dinsdag	19 sept.	Jona 3:1-10
Woensdag	20 sept.	Jona 4:1-11
Donderdag	21 sept.	Psalm 7
Vrijdag	22 sept.	Matteüs 19:1-15
Zaterdag	23 sept.	Matteüs 19:16-30

Zondag	24 sept.	Matteüs 20:1-16
Maandag	25 sept.	Matteüs 20:17-28
Dinsdag	26 sept.	Matteüs 20:29-34
Woensdag	27 sept.	2 Koningen 22:1-13
Donderdag	28 sept.	2 Koningen 22:14-20
Vrijdag	29 sept.	2 Koningen 23: 1-14

## ZONDAG 10 SEPTEMBER

Collectes; 1. Startzondag

### Plantagepark

10.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

### Sonnevanck

10.00 uur: dhr. J. Kramer

## ZONDAG 17 SEPTEMBER

Collectes; 1. Louise ten Wolde; 2. Kerkenwerk;

3. Verduurzaming Kerkgebouwen

### Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong

11.30 uur: mw. D. Berendsen

Fonteindienst

### De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

### Sonnevanck

10.00 uur: ds. H. Brandsen

## ZONDAG 24 SEPTEMBER

Collectes; 1. Diaconie Vredesweek; 2. Kerkenwerk;

3. Verduurzaming Kerkgebouwen

### Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong

19.00 uur: mw. G. van Dijk-Vermeulen

Taizéviering

### De Regenboog

09.00 uur: ds. E. Bruggeman

### Sonnevanck

10.00 uur: ds. J.F. Kievit

## PLANTAGEPARK -STARTZONDAG-

**Zondag 10 september (10.30 uur) Startzondag** Bij slecht weer... 10.30 u Plantagekerk. We kijken uit naar een prachtige startzondag! Altijd weer ben ik onder de indruk van de strakke organisatie – ook dit keer. De dienst zélf is voorbereid door een enthousiaste commissie. Het thema sluit aan bij het jaarthema van onze PGH, 'Oog voor jou', waarbij we nadenken over de driehoek God, de ander en ikzelf. Embrace ondersteunt ons muzikaal en maakt de lofzang deze ochtend compleet! Wees welkom. (ds. Marissa van Meijl)

## PLANTAGEKERK

**Zondag 17 september (9.30 uur)** Bevestiging en afscheid ambtsdragers. Op een ander plekje in dit kerkblad staan de namen.

Maarten van Tol leest met ons uit de Bijbel en de samenhang wordt begeleid door Gert Kornet achter het orgel. Wees welkom. (ds. Diemer de Jong)

**Zondag 24 september (9.30 uur)** Afscheidsdienst ds. Diemer de Jong

**Zondag 24 september (19.00 uur)** De Taizé-viering van deze zondag haakt aan bij het thema van de vredesweek, die vandaag afgesloten wordt. (On)vrede en nu! Vrede is veel meer dan afwezigheid van oorlog. Vrede is ook voor en in jezelf.

Vrede in je gezin, vrede met je naaste en vrede met God en daaruit volgend ook: vrede met de aarde.

We vieren samen dat God ons deze vrede, deze shalom wil geven. (Gertie van Dijk)

## DE REGENBOOG

**Zondag 17 september (10.45 uur)** Kom en volg mij, roept Jezus naar een paar vissers, en ze volgen. Dat mag uitzonderlijk heten, want weten ze wat ze doen? Zo mag je ook ons volgen van Jezus uitzonderlijk noemen. Gelukkig voegt het veel toe aan hun levensweg. En dat vieren we, juist als we afscheid nemen van ambtsdragers en een nieuwe welkom heten. Lucas 5: 1-11. Muziek wordt gemaakt door Colorful o.l.v. Michael Leendertse. (ds. David Kroeze)

**Zondag 24 september (9.00 uur)** Op deze zondag staat Handelingen 9:1-22 centraal. Saulus vervolgt christenen, hij bedreigt hen zelfs met de dood. Totdat hij de stem van Jezus hoort. Dit heeft grote invloed op Saulus, overal begint hij te vertellen dat Jezus de messias is. Wat heeft dit verhaal over Saulus ons te vertellen? We gaan het er over in hebben in de dienst. Tot dan (ds. Eva Bruggeman, Jongerenpredikant Lelystad)

## TOELICHTING COLLECTES

### Zondag 10 september STARTZONDAG

Op deze zondag is het thema Oog voor jou. De collecte in deze dienst is bestemd voor de extra kosten die nodig zijn om deze zondag tot een feest te maken. We hopen deze zondag op mooi weer, maar ook vooral dat we hierna weer mogen starten met al de activiteiten binnen onze kerk. We bidden voor een goed jaar waar we oog mogen hebben voor jou.

Geef via de collectezakken op het terrein of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Startzondag'

### Zondag 17 september LOUISE TEN WOLDE

Louise wordt al enige jaren door onze gemeente gesteund in haar werk als studiebegeleider bij Jeugd met een Opdracht de organisatie die jonge studenten kennis laat maken met Gods liefde tijdens een bijbelschool. We willen u, geheel vrijblijvend, laten weten dat sinds november de financiële steun voor Louise afneemt. Op dit moment ontvangt zij, per maand, ongeveer € 125 minder dan bij de start van haar roeping. Dit is iets minder dan het bedrag, dat zij aan de huur kwijt is. Voor verdere informatie kunt u de nieuwsbrief lezen van Louise. Zie blz. 15.

Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Louise ten Wolde'

### Zondag 24 september VREDESWERK

Het is de Vredesweek. We collecteren voor het thema Vrede. Dagelijks worden we geconfronteerd met oorlog en geweld; van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen continent in Oekraïne. Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht, maakt ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis in de hand. De oorlog in Oekraïne doet ons beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is. Het is nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van zich laat horen. Geef via de collectezak of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Vredesweek'