

Samen Geroepen

NR 10 2023

14 juli - 24 augustus

kerkelijk centrum
deregenboog

Ik zie ik zie ...

Pollepelkast

Het elfde gebod

Toerisme in de Bijbel



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

IK ZIE, IK ZIE ...

Dat spelletje doe ik tegenwoordig best wel eens. We hebben namelijk een meisje van vijf jaar dat regelmatig bij ons komt, en die vindt dat leuk. Mijn dochter van 9 vindt dat wel wat kinderachtig, maar kan soms ook lekker mee doen. Zeker als het wordt 'ik denk, ik denk wat jij niet weet', en dan moet ik raden wat ze in gedachten heeft. Je ziet aan de buitenkant helemaal niet wat een ander ziet en denkt. Ik vind het heel leuk om te ontdekken! Ik weet zeker dat we dit in de auto op vakantie lekker gaan doen.

Nieuwsgierigheid naar een ander is de bron van alle goede banden. Iemand echt zien is een hele kunst. Door individualisme en polarisatie is deze kunst soms moeilijker geworden. Mensen drijven dan op hun eilandje langs mekaar heen. Daarom vind ik kerk zo waardevol: hier mag je nieuwsgierig zijn naar de mens, zijn en haar verhaal, wat beleef en beweegt je. Immers God heeft deze belangstelling naar ons, en dat is de bron van warmte verbinding.

Daarom ben ik ná de zomer benieuwd naar uw zomer verhalen. Wat is er gebeurd? Hoe was dat? En ik zal zelf ook wat vertellen. Wat ik gezien heb, en wat mijn dochter in de auto op de terugweg in gedachten had bij het spelletje. Daarna gaan we in de kerk dat spel ook spelen. Want ons jaarthema is 'oog voor jou'. We mogen nieuwsgierig zijn! Mensen onderling, én onze gemeentes Plantagewijk, Regenboog en Fonteinwerk naar elkaar. Dit wordt 'Ik zie ik zie wat jij niet ziet' op hoger niveau. Ik kan niet wachten om dat spelletje te spelen!

Ds. David Kroeze

Gedachte:

De Heer is mijn verder.....

Michel van der Plas

van de redactie

MEER DAN OPTIMISTISCH

Waar gaat het heen met onze wereld, ons klimaat? Wat is de toekomst van de kerk? Wordt het nog wel wat? Sommige mensen zijn er niet al te optimistisch over. Maar dan zijn er bezielde, begeesterde mensen die ons het bredere perspectief voorhouden. Het vooruitzicht in de Bijbel dat het goedkomt met de schepping en dus met ons. Jezus getuigt ervan.

Maar God werkt ook door mensen, en dan wordt het concreter. Zo was er bisschop Desmond Tutu. Een wijs man. Als voorzitter van de Waarheids- en verzoeningscommissie in Zuid-Afrika heeft hij wonderen verricht. Waar begon hij aan, was hij niet te optimistisch? Tutu antwoordde dat hij inderdaad weinig reden had om optimistisch te zijn, maar dat hij een man was van de hoop. En hoop is zoveel sterker dan optimisme. 'Om optimistisch te kunnen zijn heb je duidelijk tekens nodig dat er echt iets aan het veranderen is, en die zijn er niet. Maar dat betekent niet dat ik zonder hoop ben. Mijn christelijk geloof geeft mij kracht en moed om te hopen. En om mijn vertrouwen te stellen in dingen die nog niet te zien zijn. Hoop blijft. Hopend tegen alles in geloof ik dat er een oplossing komt.'

Die droom inspireert ons om hoopvol in het leven te staan. Om vertrouwen te hebben in dingen die nu misschien nog niet zichtbaar zijn. Heeft de protestantse kerk in Harderwijk toekomst? Is renoveren van de Plantagekerk nog wel zinvol? Hoop houden en stug doorgaan met bouwen aan de kerk. Daarmee mogen kramp en moedeloosheid naar de achtergrond verdwijnen, zodat hoop meer ruimte krijgt. Daarvan getuigt ook dit nummer van SamenGeroepen weer. Om blijven hoopvol van te worden.

Redactie Samengeroepen

EERST TECHNISCHE RENOVATIE PLANTAGEKERK

Vooreerst wordt de vooral technische renovatie van de Plantagekerk uitgewerkt, geraamd op circa 540.000 euro. De verdergaande renovatie is nu nog niet aan de orde. Dit is op 2 juli in een kanselboodschap bekendgemaakt.

Parallel hieraan start samen met de gemeente Harderwijk een verkenning naar de mogelijkheden van een theaterfunctie en wijkontmoetingscentrum in een vorm van medegebruik. Voorts is besloten op relevante momenten en voordat onomkeerbare besluiten worden genomen gemeentebijeenkomsten te organiseren. Dat is unaniem besloten in een gezamenlijke vergadering van de wijkkerkenraad Plantagewijk, wijkkerkenraad Regenboog, stuurgroep Fonteinwerk, College van Diakenen, College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad. Het besluit viel op 27 juni, kort na de twee gemeentebijeenkomsten (zie ook pag 11) hierover. In hun kanselafkondiging zeggen de kerkbestuurders:

'We willen als PGH een missionaire kerk zijn die zichtbaar, laagdrempelig en van betekenis is voor de inwoners van Harderwijk. We willen daarom ontmoeting met mensen op verschillende manieren realiseren. Denk aan podiumkunsten, inloopochtend en/of een wijkontmoetingsplek. Vanuit ontmoeting ontstaat de mogelijkheid om een geloofsgesprek te voeren en samen een erediens te vieren. Ook op andere momenten moedigen wij als Algemene Kerkenraad het gesprek met elkaar aan, ook het gesprek met de wijkkerkenraden en stuurgroep. We staan voor belangrijke keuzes en gesprek is noodzakelijk om te kijken of we op de goede weg zijn of dat bijsturing gewenst is.

In de komende tijd zal mogelijk op jou een beroep worden gedaan om mee te denken. Samen vormen we de levende gemeente van God. Voor dit proces vragen we je om dit mee te nemen in jouw persoonlijke gebed,' aldus de afkondiging.

Bij de voorplaat:

De Tuin van Lof bij de Regenboog bloeit weer in geuren en kleuren. Het bankje nodigt uit om even rust te nemen, met zicht op het groeiende koren en de wijnstok. Of kijk in westelijke richting en geniet van de zonnestrallen op je gezicht. Foto: Ineke Verhagen



Gertie van Dijk over vakantie: Zoek de stilte, stel je open

De vakantietijd breekt aan. Het woord 'vakantie' komt van het Latijnse vacare: vrij zijn, leeg zijn. Geen haast, geen verplichtingen, geen horloge, de agenda leeg. Maar het is verleidelijk om deze periode toch vol te plannen: met reizen, klussen, met uitstapjes en met zaken die zijn blijven liggen. Het gevolg: we zijn alsnog niet echt vrij. Is dat prima, of moeten we deze weken ook gebruiken om de leegte op te zoeken, om rust te krijgen in onze geest? Wat doet vakantie met een mens?

'Elke keer weer zie ik hoe mensen opknappen van een paar dagen er tussen uit,' zegt Gertie van Dijk. Al als seniorenpastor organiseerde zij naast haar werk reisjes en vakantieperiodes, vaak met gemeentelieden. Veelal mensen die alléén door het leven moeten gaan. 'Een andere omgeving is voor ieder mens heilzaam. En ze ontmoeten andere mensen, niet even bij de koffie, maar een paar dagen lang. Dan komen ze tot diepere gesprekken en delen ze mooie verhalen. Misschien met iemand die hun verhaal nog wél eens wil aanhoren, die tijd en aandacht heeft en geeft.'

'HET ELFDE GEBOD'

'Ook de andere omgeving vormt een stimulans om op andere gedachten te komen. Alleen al je openstellen voor de natuur bezorgt een mens een heel positieve invalshoek. Die schoonheid. Die stilte. Kijken en genieten. Of je nu door Sauerland wandelt of een weekje weg bent naar huize IJsselvliet in Wezep, even dat andere uitzicht, zelfs al kom je niet veel verder dan de tuin rond het verblijf. Ik noem dat het elfde gebod, dat Mozes is vergeten op te schrijven: gij zult genieten!'

Meestal geef ik zo'n vakantieperiode een thema mee, om af en toe eens bij stil te staan en diepte te geven. Bij onze laatste wandelvakantie in Oostenrijk was dat Vrede, de shalom zoals God het bedoeld heeft. Dat is meer dan afwezigheid van oorlog, het is vreugde, vrijheid, vriendschap, vergeving, verlossing. Iedere dag hebben we zo'n woord ter hand genomen. Daar ontstaan mooie contacten uit, vriendschappen van mensen die elkaar voordien niet of niet goed kenden. Zelfs een relatie! Je hebt elkaar in zo'n groepsvakantie meestal niet gezocht, je bent elkaar gegeven. Het is een wederzijds gebeuren.'

Tijdens vakantieperiodes van het Vakantiebureau van voorheen de PKN, waarvoor Gertie zich beschikbaar stelt, heeft ze ook te maken met mantelzorgers met hun dementerende partner. 'Dan merk je overduidelijk dat de mantelzorgers er weer veel meer energie door krijgen. Die zijn soms zo moe als ze aankomen. En de dementerende mensen zie je openbloeien, dat is zo prachtig, daar kunnen ze weer even op teren. Ik ben daar in mijn rol als pastor, maar ik ben er ook Miss Quiz of een ijsbeer tijdens de vossenjacht.'

De 'gewone' vakantieganger ontmoet Gertie op camping De Flaasblom in Chaam, waar ze elk jaar een paar weken verblijft. 'De werkgroep Kerk & Toerisme van de gezamenlijke kerken in die omgeving nodigen pastores uit om 'er te zijn' voor kampeersdiedie

en luisterend oor zoeken. Ik loop daar rond en kijk wat en wie zich aandient. Vakantie ontregelt en dan kan er weleens wat loskomen. Vanuit de camping zelf leid ik zondags een dienst, dus men kan mij herkennen.'

Vakantie, Gertie heeft er veel ervaring mee. Haar advies: op vakantie echt proberen even alles los te laten wat je bezig houdt. Niet doorjakkeren tot het laatste moment. Plan al een paar dagen voor vertrek rust in en voorpret.

'En wat ik iedereen aanraad: loop tijdens je vakantie eens een kerk binnen, ook doordeweeks. Neem er je rust, stel je open, hoor de stilte. Laat maar gebeuren wat er gebeurt. Soms kom je tot een gesprek met iemand, ook 's zondags na een dienst. Dan ervaar je toch iets groters.'

Govert van der Boom



... OF GEESTELIJK OPLADEN

Sommige gemeenteleden benutten de vakantie juist om zich geestelijk op te laden. Zij bezoeken eind juli de conferentie New Wine in Liempde (Brabant); een week vol inspirerende sprekers 's morgens, en 's middags seminars, workshops, muziek en veel creativiteit. Er zit altijd wel wat voor je bij, vertelt Annemarie Stuijver, die er al jaren komt. 'Het is intensief, maar aan de andere kant krijg je er juist ook energie van. New Wine brengt ons een stuk toerusting voor de vernieuwing van Gods Koninkrijk. De mensen komen uit alle kerkelijke stromingen. Je ervaart de gezamenlijke deler en het verbreedt je horizon. Met circa vijfduizend deelnemers is New Wine minder massaal dan Opwekking. Wij beleven er ook de gezelligheid van samen met je vrienden kamperen op een veldje, met mooie gesprekken. Voor ons is New Wine steeds opnieuw een waardevolle manier van vakantie houden.'



PLANTAGEKERK

KERK OOK OPEN IN DE VAKANTIE

Op het moment van schrijven 'moeten' de scholen nog een paar weken. Deze weken zijn gevuld met studiedagen en feestjes en afsluitingen. De zomer komt eraan, waar velen al lange tijd naar uitkijken. Vakanties worden gepland, caravans schoongemaakt en tenten uitgeprobeerd. Toch is het niet voor iedereen een fijne tijd. En dat is begrijpelijk. Misschien voel je je, als iedereen wegtrekt, juist wel extra alleen. Het is fijn om te weten dat de kerk ook in de zomer geopend blijft. Loop gerust eens binnen, in de Plantagekerk op de donderdag- of zondagochtend. En elke 3e zaterdag van de maand. U/je bent welkom!

De voorafgaande weken waren druk gevulde maar goede weken. De doopdienst op Vandaag was prachtig – wat is het fijn om de naam van een klein menskind en die van God met elkaar te verbinden. De klimaatdienst van begin juni was ook erg bijzonder. Zoals iemand zei: 'Ik dacht: moet dit nu weer? Maar ik kwam heel positief de kerk uit!' En ja, zo was het ook. Op dit moment van schrijven kijken we nog uit naar de zegening van onze vertrouwenspersonen, Anita Oosterloo en Bert Maarleveld. Fijn dat zij dit doen.



Maxim van Beekhuizen

Zo kabbelen we langzaam de zomer in. Hopelijk heb je – of je nu thuis blijft, ver weg gaat of gewoon een dagje op stap – een hele goede tijd.

Ds. Marissa van Meijl

VAKANTIE

Vanaf 10 juli tot en met 7 augustus hoop ik er tussenuit te zijn. Neem zo nodig contact op met de scriba.

Ds. Marissa van Meijl

KINDERDIENST

In de zomervakantie is er van 16 juli tot en met 13 augustus geen kinderdienst en oppas. Voor in de kerk staat wel speelgoed voor de kleintjes en ook zijn er kleurplaten en puzzelplaten voor de iets oudere kinderen. In de hal van de kerk liggen brieven met meer informatie. Op 20 augustus starten de oppas en kinderdienst weer.

Leiding kinderdienst en oppas



DE REGENBOOG

ONDER HET VERGROOTGLAS: JEUGDWERK

Tijdens een 'Onder het vergrootglas' praten we als kerkenraad met gemeenteleden. Dit keer deden we dat over het jeugdwerk. Met zo'n twintig mensen, jong en oud, en vooral jeugdwerkers. Het was fijn dat ook mensen uit de Plantagewijk en het Fonteinwerk waren aangeschoven. Want de vraag was hoe we in onze toekomst ons jeugdwerk gaan organiseren. Het werd een open gesprek met veel waardevolle inzichten. Zo concludeerden we dat we veel waardevolle en goed georganiseerde activiteiten hebben waarin veel vrijwilligers meedoen. De belangrijkste conclusie is dat we meer verbinding willen zoeken. Verbinding tussen de onderdelen in de Regenboog, verbinding tussen jong en oud, en verbinding tussen de wijken. Daarin kunnen

colofon & contact

SamenGeroepen is het drieweeklijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Gertie van Dijk-Vermeulen, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredeur)

Abonnementen: € 25 per kalenderjaar bij automatische incasso, € 30 zonder automatische incasso. Digitaal abonnement € 15 (automatische incasso)

Aanmeldingen en opzeggingen via het Kerkelijk Bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1100 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 25 aug. voor **2 weken**

Kopij uiterlijk **vrijdag 11 aug.** om 18:00 uur naar: kerkblad@pgharderwijk.nl

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T. (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A
T. 0342 440486 of 06 44842411
d.dejong@pgharderwijk.nl

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B
T. 06 58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
T. 06 16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl
En via Facebook

vacature
predikant Fonteinwerk
contact: info@fonteinwerk.nl

seniorenpastores

W. (Wilma) Steenbeek-Vlug
T. 06 44588995, w.steenbeek@pgharderwijk.nl

F. (Frieda) Meijers
T. 06 48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

jeugdwerker

vacature

scriba's

Wijk Plantagekerk: mw. Ada Brouwer,
scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

De Regenboog: mw. Michelle Schouten-Klaasse,
scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T. 06 30 30 93 28, wmondria@caiway.net
www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

we namelijk meerwaarde vinden: je kunt zo meer van elkaar leren, de groepen worden groter, en er zijn minder eilandjes. En zo werken we aan onze belangrijkste uitdagingen: wat en hoe organiseren we met minder kinderen, tieners, en leiding? Hoe blijven we gemotiveerd? In de zomer gaan we in ons moderamen verder nadenken over wat concrete stappen kunnen zijn in de organisatie. En vooral hoe onze activiteiten aansluiten bij onze visie en missie.

HEIDAG EN TOEKOMST

Eind augustus houdt het moderamen van de Regenboog haar eigen 'heidag'. Op de Rietmeen spreken we over jeugdwerk, kliederkerk, het jaarthema 'Oog voor jou', en de lichtere kerk. Met lichtere kerk bedoelen we: hoe besturen we met de beschikbare mensen zodanig dat we gemotiveerd en betrokken blijven? En dat ieders talent goed kan worden ingezet. Een eenvoudiger organisatie gaat daar een belangrijke rol in spelen. We zullen daarbij ook de andere wijken binnen de PGH betrekken, de Plantagewijk en het Fonteinwerk. Als wijkkerkenraden en stuurgroep zijn we daarom ook met elkaar in gesprek. In juni hebben we als kerkenraad onder leiding van onze interim-predikant Pieter van Winden over de lichtere kerk nagedacht. We zien mooie kansen. Een boeiend proces om na te denken over de toekomstige organisatie van de PGH. We vinden het met elkaar waardevol dat de sfeer positief is en de bereidheid voldoende. Dat komt mede, omdat er het laatste jaar veel geïnvesteerd en verbeterd is in de onderlinge relaties. Dat werpt zijn vruchten af.

EVENT EN OVERSTAP GROEP 8



Wat zou jij doen? Dat vroegen we ons af met de acht jongeren die de overstap maakten. Ze namen afscheid van kinderdienst en catechese en zijn nu welkom in tienerdienst en Rocks. Salomo kreeg de vraag: je mag alles kiezen. Salomo koos een luisterend hart. De tieners kregen dezelfde vraag: wat zou jij doen? Geld en gezondheid kwamen voorbij. De ouders zouden liefde, vriendschap, gezondheid voor hun kinderen wensen. En geloof. We ontdekten dat God met onze keuzes meegaat. Dat hij invloed wil hebben omdat God ook belangrijke keuzes voor ons maakt. Met de band I4U, spelletjes en eten na de dienst werd het een positief en plezierig Event.

GEEN KINDERDIENST, WEL KINDERACTIVITEITEN

In de zomerweken liggen er boekjes en ander leuk materiaal klaar voor de kinderen in de kerk. Er is namelijk vier weken tijdens de diensten geen oppas en kinderdienst. Op 20 augustus beginnen we weer. Er komt wel een interkerkelijke flyer met alle activiteiten in Harderwijk. Daarin willen wij een stadswandeling voor jong en oud met als thema Geloven in een Hanzestad aanbieden. Hou de berichten in de gaten!

VEELKLEURIG GIDSJE

Er is weer flink gewerkt aan onze jaargids. Dit veelkleurige boekje zal na de zomer bij jou in de bus vallen.

SENIORENLUNCHES

Zaterdag 1 juli stond de Seniorenlunch in het teken van Keti Koti (ketenen verbroken). Ida Stoevelaar vertelde over haar reis naar Suriname en over Keti Koti. De volgende seniorenlunch staat gepland voor zaterdag 28 oktober.



Bloemengroet van wijk Drielanden

'Wekelijks krijgt iemand de bloemen van de gemeente, iemand waarvan we denken dat die ze goed kan gebruiken! Hier brengt Florida de Kok de bloemen weg, ze poseert voor de tuin van Lof.'

Ds. David Kroeze

INTERNATIONALE DIENST 16 JULI

Zondagmiddag 16 juli verzorgt wijkgemeente De Regenboog de Internationale kerkdienst in gebouw Sefanja. Voorganger is ds. David Kroeze. Thema: Je Thuis voelen is heel wat waard. We lezen Jesaja 55: 6-13. We zingen weer diverse mooie passende liederen, met Lydie en Durk onder de muzikale begeleiding van Wim Bakker. Na de dienst willen de mensen uit het AZC u graag weer ontmoeten voor een gesprekje. Wij zorgen voor de koffie, thee en fris. Om de bezoekers ook iets lekkers aan te kunnen bieden, vragen wij u weer om wat lekkers te maken. Verder zoeken wij nog mensen om te helpen bij deze dienst. Weet dat ook u welkom bent.

Hans Kalfsbeek, kalfsbeekhans@gmail.com of 06 18313690

KOMEN EN GAAN IN STUURGROEP FONTEINWERK

We zijn dankbaar voor de inzet van Jolanda van Steenvoorn binnen Fonteinwerk. Al jaren trekt zij verschillende groepen en activiteiten binnen Fonteinwerk. Sinds januari 2021 is zij als ouderling verbonden aan de Stuurgroep met als speciale bediening de diensten en bijbehorende teams. Per september 2023 neemt zij afscheid als ouderling, maar ze blijft nog wel verbonden aan Team Verbinding (kringen & pastoraat). We zijn dankbaar voor de vruchten van haar inzet in onze gemeenschap.

Tegelijk verwelkomen wij Anne Vahl. Ze trekt al een paar maanden met de stuurgroep op en zal als opvolger van Jolanda zitting nemen in de Stuurgroep (commissie Fonteinwerk). Haar focus zal zijn de diensten en de ondersteuning en begeleiding van de drie voorbereidingsteams en team Kinderdienst. Daarbij gaat het om coördinatie, coaching en toerusting. Denk daarbij aan het samenroepen van de coördinatoren van de teams, de verantwoording als ouderling voor de diensten, de afstemming met de wijk Plantagekerk in het Podiumoverleg etc. We zijn blij en dankbaar dat zij op deze manier een belangrijke bijdrage wil blijven leveren aan het werk van Gods koninkrijk binnen Fonteinwerk en de PGH.

Anne is 46 jaar en getrouwd met Wilko Hagen (14 oktober 2022) en samen hebben zij een samengesteld gezin. Ze zijn getrouwd te midden van onze gemeenschap in een ochtenddienst waar ze de zegen over hun huwelijk mochten ontvangen. In het dagelijks leven werkt zij als adviseur praktijkleren bij Staatsbosbeheer en eerder als coach en docent. Binnen het Fonteinwerk heeft ze al 6 jaar ervaring in het voorbereiden als teamlid van verschillende soorten diensten. Bovendien verzorgt zij regelmatig het welkom in de diensten met een vleugje van haar eigen geloofsreis rondom het thema van de dienst. De coördinatie gaat haar tot nu toe goed af en ze heeft daar zichtbaar plezier in.

De AK van de PGH heeft in de vergadering van 1 juni ingestemd met het voorgenomen besluit om haar te benoemen als ouderling Fonteinwerk. Als er vragen, opmerkingen of bezwaren zijn, dan vernemen we dat graag per mail voor 1 augustus a.s. We willen haar in een dienst in oktober zegenen en bevestigen. Na dit moment bestaat de Stuurgroep uit Antonio Berrenchina (communicatie), Henk Verschuren (secretaris), Ernst Vonkeman (jeugdwerk), Job Burger (diaken/diaconie), Martijn Stuiver (diaken/voorzitter), de predikant (vacant) en Anne Vahl (ouderling/diensten).

Martijn Stuiver, voorzitter Stuurgroep Fonteinwerk, voorzitter@fonteinwerk.nl



NIEUWS VANUIT HET FONTEINWERK

De stuurgroep Fonteinwerk geeft elke week een nieuwsbrief uit. Ga voor de actuele nieuwsbrieven naar fonteinwerk.nl/nieuws

ZOMERSTOP FONTEINWERK TOT 20 AUGUSTUS

Zondag 9 juli was de laatste Fonteindienst voorafgaand aan de zomerstop. Deze duurt 6 weken, de periode waarin de scholen in onze regio (midden) zomervakantie hebben. Zondag 20 augustus hopen we elkaar weer terug te zien bij de eerstvolgende Fonteindienst.

Stuurgroep Fonteindienst



Zomergroet van Stuurgroep Fonteinwerk

Wij wensen jullie een heel mooie en gezegende zomer!

V.l.n.r: Henk Verschuren (secretaris),

Antonio Berrenchina (communicatie, muziek),

Ernst Vonkeman (jeugd), Anne Vahl (diensten),

Martijn Stuiver (diaken, voorzitter),

Job Burger (diaken, diaconie) en Jolanda van Steenvoorn (ouderling, team verbinding).



Zahelijke religie

Een tijdje geleden was ik met een docent aan het kletsen over het afgelopen schooljaar. Terloops merkte deze leraar volkomen terecht op dat ik word opgeleid voor een commerciële functie, maar ook actief ben vanuit mijn Christelijke overtuiging. De gedachtewisseling vloeide kabbelend voort, en er kwamen een paar interessante conclusies naar voren over de combinatie van geloofs-overtuiging en 'het zakenleven'. Terwijl veel mensen denken dat religie niet samengaat met een wereld vol targets, prestatiedruk en bonussen, denken wij nu dat er juist wel wat meer gemengd mag worden tussen die twee.

De basis van het geloof is breed. Maar de kernwaarden die ik erin zie, zijn toepasbaar in elke situatie, al helemaal in een wat killere wereld vol deadlines. Basisbegrippen daarbij zijn: wederzijds respect, vertrouwen en eerlijkheid. Gods liefde is oneindig groot, maar je mag je gelukkig prijzen als je daarvan mag genieten. De realiteit is al saai genoeg.

Religie en zaken doen? Ja, zeker gaat dat samen! Wie geen oprechte vertrouwensband kan opbouwen, is op de lange termijn verschrikkelijk slecht in netwerken. Wie niet omziet naar een ander, kan geen zakenrelatie onderhouden. Wie niet eerlijk is, valt vroeg of laat door de mand. Of met andere woorden: wie niet een stukje van Zijn liefde met zich draagt, staat al snel een stap achter. Helemaal in het zakenleven.

Nee, geloof is niet iets waar je tijd voor moet maken, want 'je bent nu druk'. Hoe meer je het kan verweven in je dagelijks leven, hoe leuker het wordt. Let maar op, de zakendeals zullen je om de oren vliegen...

Joost Rijdsdijk

Leesrooster Bijbel Basics

Zondag 16 juli	Kies voor het leven. Deuteronomium 30: 11-20
Zondag 23 juli	Ik kijk omhoog naar de bergen. Psalm 121: 1-8
Zondag 30 juli	De Samaritaan helpt. Lucas 10:25-37
Zondag 6 augustus	Het voorbeeld van het feest. Lucas 14: 15-25
Zondag 13 augustus	Op zoek naar het schaap. Lucas 15: 1-10
Zondag 20 augustus	De zoon die weggaat. Lucas 15: 11-32

KERK-OP-SHOOT EN KLEUTERKERK

Laatst kwamen we nog even met het team Kinderkerk bij elkaar om terug te kijken op het afgelopen seizoen. Wat waren er mooie ontmoetingen en wat hebben we genoten van het ervaren van de kleintjes! Unaniem werd besloten om nog even door te gaan, hoewel we begin juni alvast afscheid namen van Laura Stade, die zich jarenlang met veel creativiteit, enthousiasme en plezier heeft ingezet. We gaan haar missen.

Uitbreiding van het team zou dan ook fijn zijn. En daarvoor hoef je niet in de dertig te zijn en per se op een liturgisch centrum willen staan om een verhaal te doen. Dus ben je 81 en kun je goed koffie schenken? Ben je 67 en erg creatief omdat je altijd voor de klas stond? Of 28 en werk je met veel plezier met kleine kinderen? Of heel muzikaal – gitaar, piano, blokfluit? Om een lang verhaal kort te maken: hoe oud en wat precies doet er niet zoveel toe. Het gaat vooral om je enthousiasme voor de geloofsbeleving van de kleineren. Dat er wat leeftijdsverschil in het team zit wordt juist als heel waardevol ervaren. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met Marissa van Meijl via m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

En dan nog even dit: het gezinsleven staat of valt soms met een goede planning. Dus zet je de data vast in de agenda? We zien elkaar weer op de zaterdagen 2 september, 7 oktober, 4 november en 23 december. Leuk dat je er bij bent. Er leven alvast mooie plannen voor de kerst. Heerlijk om zo alvast te brainstormen en enthousiast te worden!

Team kinderkerk

De zeepbellen maken de 'Heilige Geest' toch een beetje 'zichtbaar'



PUZZEL

Help jij Zacheüs om de weg naar beneden te vinden zonder dat hij over bladeren of takken hoeft heen te klimmen? Succes!



'OUDERWETS' GESLAAGD CLUBKAMP

Het afsluitende kamp voor de clubs van de PGH-jeugd vormt telkens het hoogtepunt van het seizoen. Afgelopen juni was het op vakantiepark De Leemkuule in Hattem. Thema: 'Vroeger'. Een kamp 'met inhoud'.

Na een korte introductie met wat kampregels en onderling voorstellen gingen we ons klaarmaken voor een mooie dienst. Aan de hand van onze handen gingen we het gesprek aan en konden de kinderen woorden en tekeningen maken bij de Duim (D van danken – er is zoveel wat we van de Here krijgen!), Wijsvinger (W van wereld – denk hierbij aan vluchtelingen, de koning of aan ziekten), Middelvinger (M van mezelf – ons dagelijks eten en drinken, het gezin, dingen die je kind moeilijk vindt), Ringvinger (R van reiniging – vragen om vergeving van zonden) en Pink (P van prijzen – Over de Here zijn alleen maar goede dingen te zeggen. Daarom sluiten we ons gebed af met een lofprijzing). Een mooie dienst volgde, waarbij er enthousiast werd meegezongen.

Aansluitend een avondspel in het bos, waar het zoeken van 150 breaklights werd doorkruist door vier 'snipers' met zoeklichten. Mooi om te zien hoe de kinderen ter verdediging onderling groepjes vormden en samenwerkten.

Zaterdag na ontbijt en corvee met de auto naar het centrum van Hattem voor een vossenjacht, de leiding verkleed in de ouderwetse thema's zoals flowerpower, disco en gabber, afgesloten met drinken en foto's maken. 's Middags oudhollandse spelen, van spijkerpoepen tot sjoelen en van ezeltje-prik tot blikwerpen. Lekker actief bezig en ondertussen punten verzamelen. Ter afsluiting op deze warme dag de waterglijbaan! In de keuken werd ondertussen hard gewerkt om ons avondeten klaar te krijgen: een buffet van macaroni, met Italiaanse koks dit jaar, onze kookstaf is wat dat betreft niks te gek.

POLLEPELKAST

Zaterdagavond een variatie op poppenkast: Pollepelkast. De kinderen kregen de opdracht om een Bijbelverhaal na te spelen met pollepels. Eerst de pollepels versieren en daarna het Bijbelverhaal uitspelen. Leuk om te zien hoe creatief kinderen daarmee omgaan en op deze manier het Bijbelverhaal tot leven brengen. Na een korte pauze was het tijd voor de acht escaperooms in diverse thema's. Elke kamer had zijn eigen puzzels en moeilijkheden. Sommige puzzels waren wel erg lastig, andere puzzels werden vlot opgelost. Uiteindelijk konden ze met de code die ze in de kamers kregen op zoek naar een woord uit de Bijbel. Ook dat was nog even puzzelen, maar is zeker gelukt.

Het kampvuur ging aan, de marshmallows erbij en zo konden we nog fijn even nagenieten bij het kampvuurtje.

Zondagmorgen konden we 'uitslapen', want pas om 7 uur werden we rustig gewekt en konden de tassen worden ingepakt en de zalen aangeveegd. Na het ontbijt was er over het park van de Leemkuule een ganzenbord-parcours uitgezet met diverse spelletjes en opdrachten. Bij de lunch met pannenkoeken, macaroni, brood en dus de restjes van het kamp konden we nog even nagenieten van al het lekkers en ontstond daar opeens een watergevecht. Na dit natte speekwartier stond ons nog een laatste programma te wachten, waarin de teams tegen elkaar streden op de onderdelen bekertjesvoetbal, blind volleybal, letterspel en kub. Het geslaagde clubkamp werd afgesloten met verkoelende ijsjes, verdeling van de gevonden voorwerpen en afscheid. En natuurlijk heel veel dank voor de leiding voor hun inzet en creativiteit en aan de vrijwilligers van de kookstaf. Zonder hen geen eten, lekker drinken en andere versnaperingen op de door ons gewenste tijden.

En dank aan alle kinderen, want zonder kinderen geen kamp. Wij hopen dat ze ook genoten hebben van alle leuke programma's, gesprekje's en goede nachten. Volgend jaar is er weer club en natuurlijk zouden we het leuk vinden als iedereen dan weer van de partij is!

Leiding jeugdclubs



VIDEO JEUGDKAMP
4 minuten
meegenieten
van onze jeugd



WIJ GEDENKEN...

Ernst Wilhelm Landwaard

Op 4 juni is overleden op de leeftijd van 81 jaar de heer Ernst Wilhelm Landwaard (Ernst), geboren 20 november 1941, St. Janshof 52. Ernst was gehuwd met Fia Landwaard-van den Brink en laat verder kinderen en kleinkinderen achter. De afscheidsplechtigheid heeft op vrijdag 9 juni plaatsgevonden in de aula van Uitvaartcentrum Elzenhof. De begrafenis was op begraafplaats Oostergaarde. Wij gedenken Fia, de kinderen en kleinkinderen en allen die Ernst zullen missen, in onze gebeden.

Frieda Meijers

Willem Cornelis van der Hout



De afgelopen jaren waren voor Wim van der Hout jaren van kleine stukjes afscheid. Lichamelijk heeft Wim bij beetje steeds in moeten leveren – longen, hart, conditie,

het speelde allemaal mee. Maar zeker de laatste tijd werd het ook geestelijk moeilijker. En die combinatie zorgde er uiteindelijk voor dat thuis wonen niet meer ging. Gelukkig kwam er al vrij snel een plekje in de buurt vrij; en toch... Het gemis van zijn Stien, die hij het liefste om zich heen had, maakte het voor Wim moeilijk. Hij raakte steeds iets meer van zijn oude ik kwijt. En dat maakte dan ook dat vooral een gevoel van dankbaarheid overheerste toen Wim in de avond van zaterdag 10 juni, op 80-jarige leeftijd, uiteindelijk de kracht

in zich vond om het leven bij ons hier op aarde achter zich te laten.

Op vrijdag 16 juni hebben we in de Plantagekerk afscheid van Wim genomen. Er waren foto's die gaandeweg zijn verhaal vertelden. Er klonken en we zongen liederen die bij hem pasten. Er waren prachtige woorden van zijn dochter en kleindochter, broer en ook van Stien zelf. Bij dit alles lazen we Psalm 121, een pelgrimslid. Zoals de psalmdichter ooit naar Jeruzalem trok, zo is ook Wim naar Israël getrokken. Met al op jonge leeftijd zijn ouders verloren, maakte hij deze voor hem heel bepalende reis. Daar vond hij zijn levensgeluk, doordat hij Stien leerde kende. Zij zo vrolijk en extravert. Hij wat meer bedachtzaam en gesloten. Op die manier vulden zij elkaar aan. Op die manier hebben zij drie kinderen groot gebracht en later weer genoten van hun vier kleinkinderen en verdere geliefden om hen heen.

Zeker in hun levens zal Wim een grote leegte achterlaten. We wensen allen die zijn humor en zijn vriendelijke manier van zijn zullen missen, maar met name ook zijn vrouw Stien, kracht en Gods troostende aanwezigheid toe.

Ds. Marissa van Meijl

Gerritje Botterweg-Bruining



Op donderdag 15 juni kwam een einde aan het lange leven van Gerrie Botterweg. Met Pasen was ze 95 jaar geworden. Ze lag toen al een paar weken alleen maar op bed, in haar woning op de Voorste Wei, maar moest toch naar Sonnevancan overgebracht, omdat het thuis echt niet meer ging. Haar laatste weken hier waren niet makkelijk, ze had veel pijn en verlangde ernaar dat dit lijden voorbij zou zijn. In haar slaap is ze weggeleden en in Gods handen opgevangen, bij Hem thuis gehaald. Gerrie was in Ermelo geboren en getogen,

als oudste in een gezin van 6 kinderen. Vader overleed veel te jong, moeder stond er alleen voor. Die geschiedenis herhaalde zich: Gerrie trouwde met Evert Botterweg, ze emigreerden naar Canada, maar Evert werd getroffen door een herseninfarct en kwam er gehandicapt uit. Het gezin kwam terug met hun vier 'Canadese' kinderen, en ging in Harderwijk wonen, waar Gerrie er, net als haar moeder, vrijwel alleen voor stond. Ze had haar gezin, zorgde voor haar man en ging uit werken. Ze is er, denken we achteraf, ook in haar denken en doen wat hard en radicaal van geworden.

Vader Evert is in 1974 overleden en in Ermelo begraven. Er kwamen gelukkiger jaren, haar kinderen vlogen uit, kleinkinderen werden geboren. Ze genoot ervan die te logeren te hebben en ongebreideld te verwennen, zoals oma's mogen doen. Of naar en met hen op reis te gaan. Maar het leed was ook nog niet voorbij, haar dochter Wilma werd ziek en overleed, en ook stond ze aan het graf van haar zoon Bill. Hoeveel verdriet kan een mens hebben? Op de een of andere manier vond ze toch weer kracht om op te staan en verder te gaan, en vrij goed eigenlijk heel oud te worden.

Wat geloof en kerk betreft, ze droeg een korte, maar krachtige belijdenis met zich mee: 'De Heer is waarlijk opgestaan!' Maar over veel van de huidige ontwikkelingen in kerk en geloof, ook in haar eigen gemeente, was ze verontwaardigd, en dat liet ze horen ook. Dat het daar niet meer toeging zoals ze vroeger thuis had geleerd en meegemaakt, vond ze moeilijk.

We hebben haar, na een dankdienst voor haar leven in de aula van de Varenhof, bij haar man Evert in het graf gelegd. Psalmen gelezen en gezongen over Gods oneindige liefde en trouw, en ook Lucas 24 overdacht, het verhaal van de Emmaüsgangers, waar we ook háár belijden lazen: 'De Heer is waarlijk opgestaan!' Voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen hebben we God om troost gebeden. Moge haar gedachtenis hen en ons tot een zegen zijn.

Ds. Nelle-Mieke Drop, Ermelo

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Mw. G. de Haas, Stationslaan 115-6, uit Amsterdam
Mw. E. van den Berg, Schapenhoek 2, uit Zeewolde
Dhr. W. Beelen, Willem van Ariestraat 53, uit Ermelo
Dhr. M.C. van der Steen, Willem van Ariestraat 4, uit Amersfoort
Mw. D.R. Schuppert, Willem van Ariestraat 47, uit Ermelo
Mw. Y. Rusticus-Vasse, Drielandendreef 168, uit Ermelo
Mw. K.M. Dekker, Willem van Ariestraat 23, uit Ermelo
Mw. F. Huisman-van Kooten, Beukenlaan 2A, uit Montfoort

Verhuisd

Mw. E. Schilder, van Paul Krugerweg 43 naar Sonnevanccklaan 2, afdeling Vlindertuin 1
Dhr. D. Vermeer, van Anne Franklaan 44A naar Asseltlaan 2, Woning 4 kamer A, Ermelo
Dhr. J.H. Schmidt, van Luttekepoortstraat 16E naar Luttekepoortstraat 16A
Dhr. G. Mons, van de Amaniet, Varenlaan 129 Ermelo naar Weideheem, Drift 2 K 321
Dhr. en mw. J. Vos-Wullink, van Rietgorsmeen 47 naar Jan Piekstraat 4
Dhr. B. van Berg, van Couperuslaan 133 naar Zuiderzeestraatweg 113 A
Mw. P. van Herwaarden-Bouman, Eisenhowerlaan 25 naar Boerhaavelaan 108- K146

COMMISSIE ZWO

KERK VERSTERKT DE BOEREN OP ZUID-SUMATRA

Zondag 6 augustus is de diaconiecollecte voor het werk van Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra in Indonesië. Het valt niet mee om boer te zijn in Zuid-Sumatra.

rechten en om hun landbouwopbrengsten te verhogen. In groepen leren boeren meer over duurzame landbouw, die meer oplevert. Ook helpt de kerk bij het opzetten van spaar- en kredietgroepen, zodat boeren kunnen investeren in nieuwe zaden of een stalletje om hun producten te verkopen. Daarnaast organiseert de kerk activiteiten voor mensen met verschillende religies en etnische achtergronden, bedoeld om respect en begrip voor elkaar te krijgen en conflicten te verminderen.

Help de boeren in Zuid-Sumatra om in vrede een beter bestaan te kunnen opbouwen. Uw gift is meer dan welkom in de collectezak of via de scipio-app of op rek. van ZWO - NL42RABO0317714554 o.v.v. Boeren in Zuid-Sumatra. Hartelijk dank.



Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Ook zijn er veel conflicten over landeigendom, doordat boeren het risico lopen door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk van Zuid-Sumatra deze boeren op te komen voor hun

WIJZIGING AFHALEN COLLECTEMUNTEN

Voortaan is het wekelijks ophalen van collectemuntten in de Plantagekerk niet meer mogelijk. De verkoop van collectemuntten is voortaan alleen op de 1e en 3e donderdagmorgen. Ook is er nu een **zomerstop**. De eerstvolgende mogelijkheden zijn op de donderdagen 24 augustus, 7 en 21 september, 5 en 19 oktober, 2 en 16 november en 7 en 21 december.

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten zijn verkrijgbaar. In de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke 1e en 3e donderdagmorgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk. Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv CvK Prot Gemeente te Harderwijk

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554
Diaconie - NL39RABO0317714996
Fonteinwerk - NL67RABO0385726139
Kerk - NL28RABO0317770969

COLLECTE-OPBRENGSTEN MEI EN JUNI

7 mei	KIA/Oekraïne	1.188,85
	St. Mensen in Nood 0341	279,00
	Verduurzaming kerkgebouwen	192,40
	Kerk	267,50
14 mei	Diaconie voor Actie Vakantietas	847,85
	Voedselbank	163,00
	Verduurzaming kerkgebouwen	184,21
	Kerk	243,73
18 mei	Diaconie	164,10
	Verduurzaming kerken	52,60
	Kerk	55,70
21 mei	De Hezenberg	639,61
	Voedselbank	141,00
	Verduurzaming kerkgebouwen	145,16
	Kerk	255,89
28 mei	KIA/Egypte	909,15
	Voedselbank	145,00
	Verduurzaming kerkgebouwen	235,40
	Kerk	308,15
4 juni	Open Doors	879,30
	St. Mensen in Nood 0341	170,50
	Verduurzaming kerkgebouwen	149,55
	Kerk	215,15
11 juni	Wilma Wolthuis	783,35
	Voedselbank	213,50
	Verduurzaming kerkgebouwen	195,36
	Kerk	287,70
18 juni	Diaconie Actie Vakantietas	744,70
	Voedselbank	157,00
	Verduurzaming kerkgebouwen	181,61
	Kerk	270,20
25 juni	KIA/Columbia	709,00
	Voedselbank	152,50
	Verduurzaming kerkgebouwen	185,55
	Kerk	251,40

VERANTWOORDING GIFTEN MEI EN JUNI

Contant

€ 3 van dhr. J.K. via KB voor K.I.A. Noodfonds Oekraïne
€ 50 van NN via mw. A.M. J.-P. voor het Senioren-pastoraat
€ 2 van dhr. J. K. via KB voor Wilma Wolthuis
Via de bank
€ 100 van mw. E.H. d.H. via RB voor Verduurzaming Plantagekerk
€ 50 van dhr. D.O.V. via RB bestemd voor KIA Noodfonds Oekraïne

Hartelijk dank voor uw giften!
Ton Balsma, penningmeester CvK



WE WILLEN EEN VEILIGE KERK ZIJN

Alweer enige tijd heeft de PGH twee vertrouwenspersonen: Anita Oosterloo en Bert Maarleveld. Tijdens de gemeentebijeenkomsten werd hun taak nog eens extra onder de aandacht gebracht. Vier belangrijke aspecten van een veilige kerk zijn: **elkaar respectvol behandelen, geen machtsmisbruik, iedereen kan meedoen en geen ongewenste intimiteiten.**

Op de vraag of de vertrouwenscommissie al concreet in actie heeft moeten komen kon en wilde AK-voorzitter Eelke van der Wal niet concreet ingaan. Wel stelde hij met spijt in zijn stem vast, dat het respectvol omgaan met elkaar nog het nodige te wensen overlaat. Hij doelde o.a. op roddel en achterklap en nauw verholen kritiek op de geleide-

lijke veranderingen in onze gemeente. Wat dat betreft: wie wegblijft bij gemeentebijeenkomsten, laat daarmee in feite een belangrijk recht van (in)spreken voorbij gaan. In de kerkdienst van 2 juli hebben Bert en Anita een zegen over hun taak ontvangen. Bert Maarleveld lichtte hun werk nog eens toe. 'Wij hebben hiervoor een cursus gevolgd. Daarbij is ons duidelijk geworden dat de functie van vertrouwenspersoon alles te maken heeft met het begrip Veilige Kerk. Hoe zorgen we er voor dat een ieder zich gekend, gewaardeerd, gehoord, erkend voelt binnen de kerkmuren. Dat is natuurlijk een taak voor ons allen. Maar als het dan toch een keer mis gaat, kerkmensen zijn ook

maar mensen, als mensen beschadigd raken en dat kan op vele manieren of als je dingen ziet gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen, dan kun je in gesprek gaan met een van ons. Dat geldt voor iedereen, jong, oud, ambtsdrager, mensen met taken in jongeren- of ouderenwerk noem maar op. Wij zullen niet overal een oplossing voor hebben, maar we kunnen wel luisteren en meedenken.'

Bert en Anita benadrukken dat wat met hen besproken wordt strikt vertrouwelijk is en dat zij onafhankelijk zijn, zij hebben dan ook geen bestuurstaken binnen onze gemeente.

MOET DE RENOVATIE VAN DE PLANTAGEKERK DOORGAAN?

Het voorontwerp voor de renovatie van de Plantagekerk heeft de Algemene Kerkenraad en het College van kerkrentmeesters meer duidelijkheid verschaft. Maar eenvoudiger is een besluit over de renovatie er niet op geworden. Dat bleek op de gemeentebijeenkomsten van 22 en 23 juni. Het voorontwerp heeft inzicht opgeleverd in de kosten: 2,5 miljoen als we alles doen, 2 miljoen als we de corridor en extra zaalvoorzieningen in kerk en pastorie achterwege laten. Pittige calculaties, boven het beschikbare budget. Dat komt doordat de bouwkosten sinds de vorige raming met 37% zijn gestegen. Voor de renovatie is - of liever: wàs - 1,5 miljoen beschikbaar. Over die nuance verderop meer.

Voorzitter van de bouwcommissie Roelof Potters legde de gemeente nog twee andere scenario's voor. Een keus kan ook zijn om alleen het allernoodzakelijkste te doen ('achterstallig onderhoud'). Denk hierbij aan een nieuwe (gas)verwarming en vernieuwing van elektra, toiletten, schuifwanden en zo nog wat technische zaken. Dat vergt een half miljoen. Elders een totaal nieuwe kerk bouwen is ook bekeken, die gaat dan toch ook zeker 3,5 tot 5,5 miljoen kosten. Inmiddels is als vierde optie ook een overleg met de gemeente Harderwijk gestart. Wat als de stad het gebouw mede gaat gebruiken (lees ook meebetalen) als wijkloopcentrum/huiskamer en cultuurpodium? Boven dit alles hing de uitspraak van de vorige gemeentebijeenkomst: geen prestigeobject maar soberheid. Vanuit de zaal was de twijfel over de renovatieplannen voelbaar en ook wel hoorbaar. Het overgrote deel van de kosten zit in de kerkzaal zelf. Daar kan het een niet zonder het ander. Zuinige verwarming, liefst 'groen', vereist goede isolatie van de kap en aanleg van vloerverwarming, dus een nieuwe vloer, nieuw meubilair enzovoorts. Dat levert wel meer flexibiliteit op voor onze (vele) vormen van vieren en andere activiteiten. We hebben nog een vraagstuk, legde voorzitter Eelke van der Wal eerder op de avond uit. Hoe willen we kerk zijn? Financieel gezien wordt het steeds minder, over 7 en 8 jaar komen we in het rood. Ook al heeft de AK zoals bekend reeds eerder moeten besluiten bij komende vacatures een ouderenpastor en een predikantsplaats op te heffen. Ook dan nog zal de landelijke kerk eisen dat we voor toekomstige medewerkers reserveren voor het salaris. Dit gaat ook

ten koste van de beschikbare reserves. Of de inzet op meer fondsenwerving dit gat kan dichten valt te betwijfelen. Ook speelde weer de vraag: investeren in menskracht of stenen.

Een ander onderwerp vormden de rouw- en trouwtarieven. Aan de gemeente werd het voorstel voorgelegd hiervoor een bedrag van € 850 in rekening te brengen (exclusief onkosten) met voor PGH-leden een korting op de kosten van € 600. Sommige leden vonden dat zij recht hebben op een kosteloze rouwdienst gezien hun kerkelijke bijdragen en vrijwilligerswerk. Voor beiden is volgens de AK lastig een objectief criterium vast te stellen; mag iedereen die ooit in het lange verleden iets voor de kerk gedaan heeft kosteloos de kerk gebruiken? En wat als mensen een hele lage bijdrage hebben betaald? Dit gaat mee terug naar de vergadertafel van de Algemene kerkenraad. Net als de vraag: (hoe) moet de ingrijpende renovatie van de Plantagekerk nu doorgaan?

VISIE EN MISSIE

Interimpredikant Pieter van Winden reflecteerde op zijn bevindingen met onze gemeente. Hij trof veel talenten aan, betrokkenheid en heel veel activiteiten, maar ook pijn en vertwijfeling. Naar zijn indruk heeft het de laatste jaren geschort aan voldoende contact tussen bestuur en kerkleden. Daarom vormde de reeks tafelsprekken een noodzakelijke en heilzame aanvulling. We moeten de onmin overwinnen door een scherper geformuleerde, gezamenlijk gedeelde visie en missie: waar willen we heen als kerk en hoe bereiken we dat? Wat kan ons geloof nu eigenlijk bijdragen aan onze woonomgeving, onze stad? Daar moeten we het samen over eens zijn. Zonder wederzijds vertrouwen vertragen alle plannen en besluiten, meent hij.

De rode draad volgens Pieter van der Winden: ontmoeting. Minder vergaderen, meer ontmoeten. In een open sfeer: iedereen moet zich in de kerk thuis kunnen voelen. De kerk is ook de ontmoetingsplek met God. Van daaruit, vanuit onze goed zichtbare kerken, kunnen wij veel voor de samenleving betekenen. Laten we daarin als PGH ook weer meer het initiatief nemen, laagdrempelig, was zijn oproep.

Govert van der Boom

MELD JE AAN VOOR DE DOEDAG

Terug van weggeweest: de DoeDag. Stel een zaterdagochtend beschikbaar voor een kwetsbaar medemens. Bezorg mensen uit bijvoorbeeld De Klimop of Villa Verde een ochtendje uit naar de binnenstad met een kopje koffie of doe een spelletje. Of steek de handen uit de mouwen om iemands kamer of tuintje weer fris en toonbaar te maken. Een paar uurtjes en een kleine inspanning waarvoor je veel dankbaarheid zult terug ontvangen. En je houdt er ook zelf een voldaan gevoel aan over, dat kunnen deelnemers aan de eerdere DoeDagen je verzekeren. Alle reden dus om te zeggen: JA, IK DOE MEE op zaterdagmorgen 7 oktober. En je hebt genoeg keus tussen een 'hands-on' of een sociale/gezellige activiteit. Geschikt voor alle leeftijden. De activiteiten worden voor ons voorbereid door Stichting Present Harderwijk, die samenwerkt met o.a. ZorgDat, Zorggroep Noordwest Veluwe, Uwoon, Careander en Humanitas. Maar ook bij eigen gemeenteleden doen we klusjes, in samenwerking met onze eigen Helpende Handen. Je werkt altijd samen met enkele andere gemeenteleden, dus ook nog goed voor onze onderlinge verbondenheid. Wij garanderen je een onvergetelijke ervaring. Aanmelding tot uiterlijk 1 september via doedagen2023@gmail.com. Vermeld je leeftijd, de voorkeursdatum en het type klus. Fijn dat ook jij dit jaar meedoet!

*Namens de diaconie,
Michelle Schouten (De Regenboog),
Job Burger (Fonteinwerk) en
Joop Westerhof (Plantagekerk)*

DE SNUFFELMARKT GAAT DOOR

Ook het komende halfjaar blijft de Snuffelmarkt open. Dat heeft de Plusklusgroep laten weten. Zo dragen wij bij aan de kringloopgedachte, helpen we mensen met een kleine beurs aan betaalbare artikelen en verdienen we ook nog een aardig bedrag voor de Protestantse Gemeente. Elke eerste en derde zaterdagmorgen van de maand van 9.00 tot 12.00 uur en iedere tweede en vierde woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom voor huisraad, gereedschap, glas- en servieswerk, lp's en cd's en gebruikte kleding. Ook bedden, kleinmeubelen en witgoed zijn geregeld op voorraad. De artikelen zijn afkomstig van gemeenteleden en huisontruimingen. Heeft u zelf goed verkoopbare(!) artikelen? Die kunt u elke dinsdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur brengen. U vindt de Snuffelmarkt aan de Fokko Kortlanglaan 181 in voorheen basisschool De Wijde Blik.

Hans de Fluiter, tel. 06 53442209, jfluiter@solcon.nl



STARTZONDAG – 'OOG VOOR JOU!'

'Oog voor jou!' wordt het thema voor de Startzondag op 10 september. Het thema geeft al aan dat we de ontmoeting en de verbinding zoeken. De verbinding in de wijk, tussen de wijken en de verbinding vanuit de PGH naar buiten. Want God heeft oog voor jou en wat zou het mooi zijn als ook wij nog meer oog hebben voor Hem, maar ook voor elkaar. Een thema dat spreekt, doet spreken en mensen in beweging zet. Het Plantagepark, de 'Place to be', zal er anders uitzien en dat gaat u merken. De vaste onderdelen zijn vanzelfsprekend weer aanwezig. Even een kort overzicht:

We starten om 10.30 uur met een openlucht kerkdienst, waarin Marissa van Meijl-Buitink zal voorgaan. Er zijn stoelen beschikbaar, maar niet voor iedereen, dus breng zo mogelijk zelf een stoel mee. De dienst wordt muzikaal ondersteund de band Embrace. Dit jaar geen oppasdienst/crèche voor de allerkleinsten, voor hen is er ook plaats in de dienst. Voor de ouderen die het moeilijk vinden om naar het Plantagepark te komen (en retour) is er Kerktaxi.

Zo rond 11.45 uur start ook de kijk- en infomarkt weer, waarbij zichtbaar wordt wat er het komende jaar allemaal georganiseerd gaat worden. Willen jullie ook een stand? Meld deze dan aan via www.startzondagharderwijk.nl. Dit alles onder de vrolijke noten en klanken van de Harderwijkse Jeugdharmoonie.

Vanaf 12.00 uur gaat de uitgebreide horecastraat weer open en is er ruimte en gelegenheid om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een broodje vis, een frietje, een vegetarische snack en een drankje. Dit alles tegen heel betaalbare prijzen. We hanteren weer het bonnensysteem. We gaan ons best doen om de plasticberg aan afval, conform regelgeving, te verminderen. Voor de allerkleinsten zijn er weer springkussens aanwezig en dit jaar is Herman de (Rodeo)Stier weer aanwezig. Youth United heeft weer een prominente plek op het terrein, waar de jongeren even kunnen chillen.

Teams vormen

Omdat we de ontmoeting en de verbinding zoeken, hebben we dit jaar gekozen voor een spellencircuit. Op en rond het terrein kun je met een zelf samengesteld team (jong/wat ouder, jong en oud maar bij voorkeur 4 personen) deelnemen aan ludieke spelletjes. Soms als individueel team, soms als teams tegen elkaar. Spelen voor alle leeftijden. Hierbij gaat het niet om de winst, maar om elkaar ontmoeten en leren kennen. Dit jaar geen slotact. Genoeglijk samen zal het dan vanzelf 15.30 uur worden en sluiten we langzamerhand deze dag af. In augustus ontvangt u een volledig programma van de Startzondag. Wij zouden het mooi vinden als u en jij iemand naar de Startzondag meeneemt die het contact met de kerk door wat voor omstandigheden dan ook heeft verloren. Misschien moeten wij juist wel 'oog voor hen' hebben. Ook nodigen we uit om deze dag iets mee te brengen voor hen die het zoveel minder hebben dan velen van ons en daardoor afhankelijk zijn van de Voedselbank.

Vrijwilligers meld je!

U begrijpt dat de organisatie veel vrijwilligers nodig heeft. Mocht je een taak(je) op je willen nemen, vul dan het formulier in op www.startzondagharderwijk.nl onder het kopje aanmelden of stuur een mail naar vrijwilliger@startzondagharderwijk.nl. Alle informatie en contactpersonen zijn te vinden op de website. Of bel Jeroen via tel. 06 16208654 en hij helpt graag verder.

*Namens het Team Startzondag,
Gerard van de Belt, ghvandebelt@hetnet.nl*

DE KERK KAN WEL WAT LICHTER EN SOEPELER

Moeten we ons als kerk blijven organiseren op de huidige traditionele manier? Of kunnen we op andere wijze tot de zelfde resultaten komen? Die kant lijkt het op te gaan: een lichtere, soepeler organisatiestructuur, daar broedt de Algemene kerkenraad op, met inbreng van interim predikant Pieter van Winden.

'Minder die grootschaligheid,' verduidelijkt AK-voorzitter Eelke van der Wal, 'meer het gesprek, de ontmoeting, de nabijheid, de gewone leden erbij betrekken. De recente tafelgesprekken waren een leerzame ervaring, en daarom organiseren we komend seizoen een serie oog-in-oog-ontmoetingen. We willen allerlei onderwerpen ook in de bestaande groepen en teams op tafel gaan leggen. Die kunnen dus actief meedenken over plannen en besluiten. Daarnaast verzamelen we inbreng via digitale enquêtes en mag iedereen ons bellen of mailen. Want om die inbreng van onderop gaat het ons.'

Over eenvoudiger organisatievormen, minder vergaderen, hebben alle ambtsdragers onlangs globale voorstellen ontvangen. Zij praten erover door in oktober. Een ander idee is om de wijken minder af te grendelen en juist van specifieke kwaliteiten PGH-breed mee te profiteren, bijvoorbeeld de missionaire inzet van het Fonteinwerk als cadeautje aan de PGH als geheel. Zo zouden ook het uitgebreide pastoraat uit de Plantagekerk met het seniorenpastoraat en de Samen Jong-activiteiten in de Regenboog breder kunnen worden gedeeld, is de gedachte die bij Pieter leeft.

MINDER BESTUURSLAGEN

Eelke van der Wal: 'We hebben nu veel bestuurslagen. Past dat nog wel bij ons? Die lagen creëren afstand. Een plattere organisatie versoepelt ook de besluitvorming. Maar wel hebben we een gedeelde visie en missie nodig. Wat wil je als PGH en hoe? Hoe belangrijk dat is, kwam op de gemeentebijeenkomsten heel mooi naar voren. Kerk zijn voor de stad vraagt een heel andere kijk op de renovatie, daarvoor is een gastvrije gemeentenzaal misschien belangrijker dan de kerkzaal. Ook bij het gesprek over de rouw- en trouwtarieven hadden we achteraf te weinig gedacht vanuit onze missie. We hebben dat onderwerp wel besproken met respect naar elkaar toe. Dit laat zien dat we lerende zijn.'

Een goed voorbeeld van breder denken vindt Eelke de recente besluitvorming over de renovatie. 'Formeel beslist de AK daarover, maar we hebben na de gemeentebijeenkomsten gezamenlijk met de drie wijkkerkenraden, de diaconie en kerkrentmeesters een besluit genomen waarin iedereen zich kan vinden: nu eerst de technische renovatie uitwerken: elektra, verwarming, toiletten e.d.. Parallel zijn we in overleg met het gemeentebestuur over een mogelijke rol voor de Plantagekerk als podium en wijkontmoetingspunt.'

Pieter: 'Dit illustreert hoe bepalend je visie en missie is, zelfs voor de renovatie. Maar we zijn wel in de eerste plaats kerk, levend en lerend vanuit de Bijbel. Daar voelden we ons geïnspireerd door teksten uit Joh. 10 : 10 en 3 : 16. Dat God zijn eniggeboren Zoon aan ons gegeven heeft en Jezus zegt te zijn gekomen om ons het leven te geven in al zijn volheid. Vanuit deze geloofsinhoud, deze missie willen wij kijken hoe wij Harderwijk kunnen geven wat de stad nodig heeft. Tijdens de tafelgesprekken gaven veel leden aan dat Harderwijk toenemend veelkleurig is, zowel cultureel als etnisch als qua belangstelling. We mogen de veelkleurigheid van onze PGH inzetten om de Harderwijkers te bereiken. We kunnen meewerken aan de culturele diversiteit, gericht op ontmoeting met de Heer. We vonden Harderwijk ook een sociale stad, qua



woningbouw, het AZC vinden we iets van ons allemaal, en er zijn veel culturele activiteiten. Als plek voor sociale en culturele ontmoetingen kunnen wij de Plantagekerk inzetten. Dat is niet alleen een plek voor de zondag. Gezamenlijk gebruik met de gemeente Harderwijk kan een prachtige aanvulling zijn. De vraag is of je daarvoor miljoenen moet inzetten. Trouwens, ook de Regenboog heeft wat dat betreft mooie maatschappelijke kansen in de wijk, met inzet van de predikant en het gebouw.'

ROLSTOELDUWERS GEVRAAGD

Ook deze zomer vaart het schip Prins Willem-Alexander weer met gasten en vrijwilligers van Het Vakantiebureau door Nederland. Het schip legt dinsdag 8 augustus aan in Harderwijk.

Voor deze middag zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen komen helpen om met onze gasten te wandelen. Veel gasten hebben een rolstoel nodig, en dus zijn er extra duwers nodig.

Vanaf 14.45 uur ben je welkom bij het schip nabij het Dolfinarium. Het is leuk als je hen de leuke plekjes van Harderwijk kunt laten zien, en samen (al naar de wens van de gasten) een drankje of ijsje doet op een terrasje. Rond 17.15 uur ben je dan weer bij het schip terug en kun je even mee het schip op. Zo helpen we de gasten aan een mooie en leuke middag in Harderwijk.

Informatie en aanmelding via wvandertas@hetvakantiebureau.nl, tel 0343 745898. Graag vermelden met hoeveel personen je komt. Alvast bij voorbaat namens onze gasten hartelijk dank!

TOELICHTING COLLECTES

Zondag 16 juli DIACONAAL WERK PGH

Op deze zondag is de collecte voor diaconaal werk van de PGH. De diaconie heeft dit geld nodig. De diaconie kijkt ook waar arme mensen geholpen moeten worden, denk maar eens aan kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Hoeveel scholen worden al geholpen om de kinderen een maaltijd op school te geven. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Eigen diaconie'

Zondag 23 juli DE MARETAK (STEUN EX – KANKERPATIËNTEN)

De Maretak is er voor iedereen die kanker heeft of heeft gehad en hun naasten. Kanker heb je niet alleen; kanker raakt alle aspecten van je leven en daarmee ook de mensen in jouw omgeving. Het is dan belangrijk dat je ergens naartoe kunt waar je mensen ontmoet die je begrijpen. Een plek waar je, los van alle medische ballast, tot rust kunt komen of juist iets actiefs kunt doen. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Stichting de Maretak'

Zondag 30 juli PKN PIONIERSPLEKKEN

De afgelopen tien jaar zijn bijna 150 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk in Nederland gestart. Overal in het land ontstonden nieuwe geloofsgemeenschappen met mensen die eerder niet betrokken waren bij de kerk. Pionieren is meer dan alleen dat. Er wordt ook nagedacht over de langere termijn: hoe houden we het vol, ook organisatorisch en financieel? De lessen uit de pioniersbeweging over hoe je een duurzame geloofsgemeenschap wordt en blijft zijn ook bruikbaar voor bestaande kerken. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'PKN Pioniersplekken'

Zondag 6 augustus KERK IN ACTIE BOEREN IN ZUID SUMATRA

Veel boeren zijn arm en er zijn veel conflicten over landeigendom. Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra, leert hen op te komen voor hun rechten, leert hen ecologische landbouwmethoden waarmee de grond gezond blijft en de opbrengst toeneemt. Yabima helpt ook bij het opzetten van spaar- en kredietgroepen. Helpt u mee? Zie ook op pagina 10. Geef via de Scipio-app of via de collectezakken bij de uitgang of stort uw bijdrage op rek. van ZWO commissie op NL42RABO0317714554 o.v.v. "Boeren Zuid-Sumatra"

Zondag 13 augustus DIACONAAL WERK PGH

Op deze zondag is de collecte voor diaconaal werk van de PGH. De diaconie heeft dit geld nodig. We willen mensen helpen die het minder hebben en daardoor naar een voedselbank moeten gaan voor voedsel. Of mensen die niet op vakantie kunnen omdat daar geen geld voor is. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Eigen diaconie'

Zondag 20 augustus STICHTING MUHOZA IN RWANDA

De stichting Weduwen en Wezen is in 2005 opgericht door in Nederland wonende Rwandezes. Florentine Mukasine uit Harderwijk zet zich al jaren in voor deze stichting. Mensen werden geholpen met o.a. aanleg van schoon drinkwater in 2 dorpen. Op het platteland zijn huishoudens voor het koken afhankelijk van brandhout en dit leidt tot ontbossing en erosie. Men is in 2018 gestart met een biogasproject. Om arme families toegang te geven tot deze techniek, draagt Muhoza per familie € 1000,00 bij in de kosten. Geef via de Scipio-app of via de collectezakken bij de uitgang of stort uw bijdrage op rek. ZWO commissie NL42RABO0317714554 o.v.v. St. Muhoza-Rwanda

EEN SCHAT VAN ONGEKENDE WAARDE

Marlies Duisterwinkel exposeert t/m 7 augustus met 'Een schat van ongekende waarde'. Veertien prachtige schilderijen bij de eerste veertien personen uit het geslachtsregister van Jezus: Abraham tot en met David. In de stijl van het naïef figuratief realisme: kortweg eerlijk, recht uit het hart, verhalend op het doek.

Marlies schreef een begeleidende tekst gebaseerd op Bijbelse gegevens, die zij daartoe grondig bestudeerde. Het boek helpt je om Hem te leren kennen en verdieping te vinden in je geloof. Je ontdekt dat jij geschapen bent door Hem, voor Hem en tot Hem. Je leert wat het sterven van Jezus aan het kruis en zijn opstanding voor jou persoonlijk betekent en welke invloed dit heeft op jou en jouw dagelijkse levenswandel. Kom, zie en kijk! Elke vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur in De Regenboog of op afspraak.



Wiebe de Groot, tel. 0341 414086

LUNCH 'MET VOLLE MOND'

Ook u bent van harte welkom bij Praten met Volle Mond op woensdag 9 augustus. Een goed gesprek tijdens een gezellige lunch. Komt u ook eens? Meld u uiterlijk zondagavond 6 augustus aan bij Wouter Willemsen, tel. 06 21591651 of via w.r.willemsen@gmail.com of de lijst in de hal van de Plantagekerk.

Team Praten met Volle Mond

EXPOSITIE PORTRETEN EN KERAMIEK

In de Plantagekerk is tot 8 oktober kunst te zien van twee gemeenteleden. Marinus Zwart schildert portretten, u zult diverse gemeenteleden herkennen. In de vitrine toont Rinie van der Linde uiteenlopend keramiekwerk. De expositie is te bekijken rond kerkdiensten, elke donderdag tijdens de koffie-inloop en tijdens de Open Kerk op zaterdag. De feestelijke opening van de nieuwe expositie is donderdagmorgen 20 juli om 10.30 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Kunstcommissie
Plantagekerk



Vakantie, reizen & toerisme in Bijbelse tijden

VAKANTIE - Wat zijn we allemaal met elkaar en vandaag de dag toch gruwelijk verweende mensen met onze VAKANTIES... Vakantie is een vanzelfsprekende zaak, zelfs een recht geworden. Je hoeft een paar weken niet te werken en daar krijg je nog vakantiegeld voor ook... En dan te bedenken dat tot halverwege de 20ste eeuw iets als vakantie was voorbehouden aan een select gezelschap van rijke mensen; voor de gewone man was een dagje naar Artis met een glaasje priklimonade al een hoogtepunt in het bestaan!

In Bijbelse tijden was dat wel anders en ook tegenwoordig is voor meer dan de helft van de wereldbevolking vakantie een onbereikbaar ideaal. Eeuwenlang was het leven een 'struggle for life', je moest hard werken om het hoofd boven water te houden, ja, je was dag in dag uit puur bezig om eten op tafel te krijgen. En in een bijna totaal agrarische samenleving kon je je dieren en je akkertjes niet een paar weken in de steek laten. In de Bijbel en in de toenmalige wereld van het Midden-Oosten was iets als VAKANTIE dus een totaal afwezig fenomeen.

REIZEN - Toch wordt er in de Bijbel wel veel gereisd. Dat heeft drie oorzaken die nauw met elkaar samenhangen. De eerste heeft alles te maken met wat hierboven beschreven werd: HONGER. Denk aan Ruth en de verhalen rondom Jozef. Honger leidde (en leidt nog steeds) tot ware volksverhuizingen. Niet alleen in de Bijbel maar in alle eeuwen heeft het 'beloofde land' of 'het land van melk en honing' een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitgeoefend op de armen en de sloebers van deze wereld.

Een tweede oorzaak van reizen is HANDEL. Dat hangt weer onlosmakelijk samen met een derde oorzaak van menselijke verplaatsingen: OORLOG. Waar wat te halen valt, daar komen mensen op af, goedschiks als handelaren, maar in hun voetspoor meestal meteen gevolgd door kwaadschikse soldaten. Want elke oorlog is een economische oorlog, van de stamtwisten om waterputten in het Oude Testament, via de rooftochten van de Romeinen ten tijde van het Nieuwe Testament, tot en met de strijd om 'Lebensraum' in WO II en de verborgen oorlog om grondstoffen uit Afrika tussen de grootmachten van onze tijd. Elke oorlog, ook dat is altijd weer hetzelfde, leidt tot vluchtelingstromen, denk aan de Bijbelse ballingschap in Babel en de vlucht van Jozef en Maria naar Egypte. Nee, niet elke reis is een plezierreisje...

Over REIZEN gesproken: weinig mensen in de Oudheid zullen zo veel kilometers gereisd hebben als de apostel Paulus. En altijd lopend - paarden waren voor de elite en het leger - of op wrakke schepen. Paulus moet in dienst van het evangelie al met al zeker zo'n 10.000 km hebben gelopen en daarbij, om in wiewertermen te spreken, en moest bovendien nog heel wat hoogtemeters overwinnen. Gelukkig kon hij vaak gebruik maken van de 'snelwegen' van die tijd, de Romeinse wegen die waren aangelegd (daar heb je het weer) om snel troepen te kunnen verplaatsen. Zo liep de beroemde Via Appia van Rome naar Brindisi, daar stak je de Adriatische Zee over en aan de overkant begon de Via Egnatia die doorliep naar de Bosporus. Dat waren wegen, net als onze snelwegen, met onderweg plaatsen om te rusten en bij te tanken, maar ook om af te spreken elkaar te ontmoeten, zie Handelingen 28.

TOERISME - Het zal uit bovenstaand verhaal wel duidelijk zijn dat evenals VAKANTIE ook TOERISME in de wereld van de Bijbel een totaal onbekend fenomeen was. Misschien wel aardig om tenslotte te vertellen dat volgens sommigen het toerisme begonnen is met Helena. Niet Helena uit de film 'TROY' maar Helena, de moeder van keizer Constantijn, de eerste christenkeizer. Ook Helena was christen geworden en had het zo te pakken, dat zij beslist naar Jeruzalem wilde reizen om met eigen ogen het Heilige Land te aanschouwen. Zij stichtte een kerk op de Olijfberg plus een kerk op de teruggevonden(?) plek van het Heilige Graf. Ze bracht bovendien het authentieke(?) kruis van Jezus mee naar huis. Dat was het begin van pelgrimages naar de heilige plaatsen en in zekere zin het begin van het toerisme. En nog steeds gaan er stromen toeristen naar het Heilige Land en naar plaatsen als Lourdes en Fatima. Maar of u nou naar Santiago of naar Zandvoort gaat, ik wens u goede reis en goede vakantie!

ds. J. Mak

Bijbel Leesrooster

Donderdag 13 juli Matteüs 12:22-32
 Vrijdag 14 juli Matteüs 12:33-42
 Zaterdag 15 juli Matteüs 12:43-50

Zondag 16 juli Matteüs 13:1-23
 Maandag 17 juli Matteüs 13:24-33
 Dinsdag 18 juli Matteüs 13:34-43
 Woensdag 19 juli Matteüs 13:44-58
 Donderdag 20 juli Psalm 119:41-48
 Vrijdag 21 juli Spreuken 28:1-9
 Zaterdag 22 juli Spreuken 28:10-20

Zondag 23 juli Spreuken 28:21-28
 Maandag 24 juli Psalm 119:49-56
 Dinsdag 25 juli Spreuken 29:1-9
 Woensdag 26 juli Spreuken 29:10-18
 Donderdag 27 juli Spreuken 29:19-27
 Vrijdag 28 juli Psalm 119:57-64
 Zaterdag 29 juli Spreuken 30:1-9

Zondag 30 juli Spreuken 30:10-14
 Maandag 31 juli Psalm 119:65-72
 Dinsdag 1 aug. Spreuken 30:15-23
 Woensdag 2 aug. Spreuken 30:24-33
 Donderdag 3 aug. Spreuken 31:1-9
 Vrijdag 4 aug. Psalm 119:73-80
 Zaterdag 5 aug. Matteüs 14:1-12

Zondag 6 aug. Matteüs 14:13-21
 Maandag 7 aug. Matteüs 14:22-36
 Dinsdag 8 aug. Spreuken 31:10-20
 Woensdag 9 aug. Spreuken 31:21-31
 Donderdag 10 aug. Psalm 119:81-88
 Vrijdag 11 aug. 2 Koningen 16:1-9
 Zaterdag 12 aug. 2 Koningen 16:10-20

Zondag 13 aug. Romeinen 9:1-5
 Maandag 14 aug. Romeinen 9:6-18
 Dinsdag 15 aug. Romeinen 9:19-29
 Woensdag 16 aug. Romeinen 9:30-10:4
 Donderdag 17 aug. Romeinen 10:5-13
 Vrijdag 18 aug. Romeinen 10:14-21
 Zaterdag 19 aug. Romeinen 11:1-12

Zondag 20 aug. Romeinen 11:13-24
 Maandag 21 aug. Romeinen 11:25-36
 Dinsdag 22 aug. Matteüs 15:1-20
 Woensdag 23 aug. Matteüs 15:21-28
 Donderdag 24 aug. Matteüs 15:29-39

ZONDAG 16 JULI

Collectes; 1. Diaconie; 2. Kerkenwerk;
3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. H. v.d. Burg

De Regenboog

09.00 uur: dhr. P. Rotteveel

Sonnevanck

10.00 uur: ds. J. Mak

Sefanja

14.30 uur: ds. D.J.D. Kroeze

ZONDAG 23 JULI

Collectes; 1. De Maretak; 2. Kerkenwerk;
3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: dhr. P. Rotteveel

De Regenboog

10.45 uur: ds. J. Batenburg

Sonnevanck

10.00 uur: ds. H.A. Samsom

ZONDAG 30 JULI

Collectes; 1. PKN Pioniersplekken;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong

De Regenboog

09.00 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen

Sonnevanck

10.00 uur: ds. R. Bos

ZONDAG 6 AUGUSTUS

Collectes; 1. Kerk in Actie Boeren in Zuid Sumatra;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. Y.M. Voorhaar

De Regenboog

10.45 uur: ds. J. Mak

Sonnevanck

10.00 uur: mw. P. Kiks-Leeflang

ZONDAG 13 AUGUSTUS

Collectes; 1. Diaconie; 2. Kerkenwerk;
3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

De Regenboog

09.00 uur: mw. L. Matthijssse

Sonnevanck

10.00 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen

ZONDAG 20 AUGUSTUS

Collectes; 1. Stichting Muhoza Rwanda;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong

11.30 uur: Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Sonnevanck

10.00 uur: ds. M. Visser

Sefanja

14.30 uur: mw. F. Meijers-Bruijnes

Toelichting collectes op pag 14

PLANTAGEKERK

Zondag 16 juli (9.30 uur) De kerk leeft van het Evangelie. Blijde boodschap, betekent dat. Liederen van geloof, hoop en liefde, verhalen van genezing en bevrijding, feesten van nabijheid, van opstanding en nabijheid: één grote beloftevolle boodschap. En het is niet altijd gemakkelijk voor ons, als we in de Bijbel loodzware passages tegenkomen: tegenslagen, rampen, soms zelfs angstaanjagende teksten. Of als we in ons leven terechtkomen in zwaar weer: ziekte, ontslag, teleurstellingen, verlies... wat blijft er dan nog over van de blijde boodschap? Aan de hand van woorden van Jeremia de profeet, en van Jezus willen we vanmorgen nadenken over een manier om het uit te houden tussen werkelijkheid en dromen. (Ds. Huib van der Burg)

Zondag 23 juli (9.30 uur) Deze zondag staan Romeinen 8,18-25 en Matteüs 13,24-30.36-43 op het leesrooster. Pittige teksten over kruid en onkruid. Over goed en kwaad. Over hedendaags lijden en zuchten en reikhalzend uitzien naar een betere toekomst. We gaan er van horen, erover zingen en ervoor bidden. Weet dat U welkom bent om het mee te maken. (Peter Rotteveel)

Zondag 30 juli (9.30 uur) Een gewone zondag midden in de zomertijd. Er zijn vast ook gasten in ons midden dan. In Matteüs 18: 20 doet Jezus deze belofte: Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik hun midden. Wees welkom. De Bijbel gaat open, we bidden samen en we zingen. God wil ons zegenen en voor alle dagen genoeg geven om van te leven, kracht, troost en vreugde, visie en moed.

(Ds. Diemer de Jong)

Zondag 13 augustus (9.30 uur) Deze zondag komt de lezing uit het vijftiende hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Jezus vertelt hierin voorbeeldverhalen over wie God is en hoe hij naar mensen kijkt, en hoe mensen daarop kunnen reageren. Vandaag staat Lucas 15:1-7 centraal: het voorbeeld van het schaap dat zoek is.

(Ds. Marissa van Meijl)

Zondag 20 augustus (9.30 uur) Een gewone zondag in de zomertijd. Misschien is de kerk door vakantie wat leger. In Matteüs 18: 20 doet Jezus deze belofte: Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik hun midden. Wees welkom. De Bijbel gaat open, we bidden samen en we zingen. God wil ons zegenen en voor alle dagen genoeg geven om van te leven, kracht, troost en vreugde, visie en moed.

(Ds. Diemer de Jong)

SEFANJA

Zondag 16 juli (14.30) Internationale Dienst In Sefanja vieren we weer met mensen van heinde en ver. En het is de vraag hoezeer je je thuisvoelt, als je van ver komt en geen eigen huis hebt. Daarom beseffen we ons: Je Thuis voelen is heel wat waard. Je thuis voelen kan in je eigen huis, en ook bij God. Jesaja 55: 6-13 lezen we zo, dat God een geestelijk thuis wil zijn, juist ook voor degenen die zich thuisloos voelen. (Ds. David Kroeze)

Zondag 20 augustus (14.30 uur) Internationale Dienst De Plantage werkgroep heeft de dienst voorbereid. Voorgangster is Mw. Frieda Meijers. Het thema is "Verbonden in Liefde" Deze dienst is bedoeld voor de bewoners van het A.Z.C. en voor de statushouders van Harderwijk. En natuurlijk zijn alle andere belangstellenden van harte welkom. Iets lekkers voor bij de ontmoeting is welkom. (Anneke Teune)

DE REGENBOOG

Zondag 16 juli (9.00 uur) In het Bijbel Basics rooster staat de laatste rede van Mozes centraal, waarin hij het volk oproept de juiste keuzes te maken. Deuteronomium 30:11-20. Het oecumenisch rooster (Romeinen 7,21-8,6 en Matteüs 13,1-9.18-23) laat Paulus en Jezus aan het woord. Paulus die worstelt met de wet, en Jezus die de gelijkenis van de zaaier uitlegt. De drie teksten (een mooie uitdaging voor de lector) gaan ons hopelijk weer bemoedigen en aanzetten tot volharden in een blij geloof. (Peter Rotteveel)

Zondag 23 juli (10.45 uur) Deze zondag lezen met de kinderen mee uit Psalm 121. Een Pelgrimslied. Muziek voor onderweg. Dat past in deze zomermaanden waarin veel van ons vele kilometers maken op de fiets, in de auto en met de benenwagen. Pelgrimeren is niet helemaal hetzelfde als reizen. We horen hoe God met mensen onderweg wil zijn. (Ds. Jacoline Batenburg)

Zondag 30 juli (9.00 uur) Deze zondag is de eerste van een blok met vier teksten uit het Lucas-evangelie. Jezus vertelt daarin voorbeeldverhalen over wie God is en hoe hij naar mensen kijkt, en over hoe mensen daarop kunnen reageren. De eerste gaat over de Samaritaan, die helpt. Hij steekt zijn handen uit naar die onbekende man, die hulp nodig heeft. Het is een heel bekend verhaal, maar altijd goed om te horen en er uit mee te nemen naar het leven van alledag. (Anna Marie Jansen)

Zondag 6 augustus (10.45 uur) We volgen het rooster van BijbelBasics en lezen en overdenken Lucas 14 vs 15 t/m 24 over een feestmaal waarbij de genodigde gasten wegblijven... Vreemd, wie wil er nou niet naar een feest!? Maar het feest gaat wél door en de zaal komt wél vol! Ook vreemd!?!? (Ds. J. Mak)

Zondag 13 augustus (9.00 uur) Deze zondag is de derde van vier zondagen waarin teksten uit het Lucas-evangelie worden gelezen. Jezus vertelt daarin voorbeeldverhalen over wie God is en hoe Hij naar mensen kijkt, en hoe mensen daarop kunnen reageren. Op deze zondag staat Lucas 15:1-7 centraal: het voorbeeld van het schaap dat zoek is. Over schapen en hun herder gaat, over zoeken en vinden. (Leonie Matthijssse)

Zondag 20 augustus (10.45 uur) In Lucas 15:11-31 gaat het over de verloren zoon. Een prachtige gelijkenis waarover Rembrandt een mooi schilderij heeft gemaakt. Waarom spreekt dit telkens aan? Omdat we ons allemaal wel eens ontheemd voelen. 20 augustus is nog ver weg, maar ik vermoed dat ik wel iets kan met dit thema. (Ds. David Kroeze)