

Samen Geroepen

NR 9 2023

16 juni - 13 juli



JEZUS LEEF
Hij heeft het voor
ieder - nouw
Leof de heer AMEN

Gelovig realisme
Omzien naar...
In een ander licht



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

GELOVIG REALISME

De jaren twintig van de twintigste eeuw worden de 'Roaring Twenties' genoemd. Men kwam weg uit de catastrofe van WO I. Er waren er die leefden met het volstrekt doodgeslagen realisme van *alles kapot*: 'Wat wij gezien hebben, is de teloorgang van wat later de westerse beschaving genoemd zal worden!' Er waren er ook die de moed hadden om opnieuw te beginnen. Zij bouwden echter luchtkastelen die volledig losgezongen waren van de historische werkelijkheid. Tegenwoordig zouden we zeggen: *luchtfietsrij*.

In die tijd (1927) schreef Paul Tillich over wat hij noemde 'Gläubiger Realismus'. Zijn punt: Geen dof berusten in de feitelijkheid en ook geen utopia, maar een visie waarin de historische werkelijkheid verdisconteerd is en die tegelijkertijd doorzicht geeft tot op God. Gelovig realisme!

Wij beleven opnieuw 'Roaring Twenties'. Nu in de eenentwintigste eeuw. Overall crisis. Neem de energietransitie. Jetten wil op de Noordzee miljoenen zonnepanelen en 30.000 windmolens. *Luchtfietsrij?* Is er al een MER (Milieu Effect Rapportage)? Vanaf 2026 wordt de hybride warmtepomp de norm voor al onze woningen. Helpt dat wel? Je verplaatst de CO₂ uitstoot van de HR-ketel naar de elektriciteitscentrale. En die wordt gestookt met biomassa. *Ontbossing elders!*

Van de kritische depositiewaarde 0,07 gram stikstof per ha per jaar hebben we inmiddels allemaal gehoord; hoe we elkaar daarmee klemzetten...

En nu komt Timmersmans in juli met een natuurherstelwet als opvolger van de habitatrichtlijn waar velen hun hart bij vasthouden, want dan gaat Nederland écht op slot.

Ik denk bij mijzelf: 'Gelovig' is men wel. Maar waar is het realisme? De tijd zal het leren. Ik houd het op 'gelovig realisme'.

Ds. Aad Woudenberg

van de redactie

VOOR EEN KERKDIENT HEBBEN WE NODIG....

We zijn gewend aan goed verzorgde diensten. Geluid en beamer staan aan, iemand aan de ingang heet ons welkom, de zondagsbrief ligt net als iedere week weer keurig gevuld en gedrukt klaar, het orgel speelt, er staan bloemen op tafel en een glaasje water voor de voorganger. De kerkzaal is schoon en op temperatuur. In de zijzaal zijn de oppas en de kinderdienst voorbereid. De ambtsdragers en de voorganger bidden buiten beeld om een zegen. De koffie begint door te lopen.

Ja, dat zijn we zo gewend. Het lijkt vanzelfsprekend.

Toch even een persoonlijk vraagje: wat is deze week, of deze maand uw aandeel, jouw aandeel in dit alles? Enig idee hoeveel mensen (gemeenteleden!) er nodig zijn voor alleen al een 'gewone' kerkdienst? En dat in beide kerken? Iets om over na te denken.

Redactie SamenGeroepen

Voor elke kerkdienst zijn heel veel mensen onmisbaar, elke week opnieuw.

Deze opsomming is wellicht niet helemaal compleet...

- predikant
- ouderling van dienst
- diaken van dienst
- kerkrentmeester van dienst
- leiding kinderdienst
- oppas
- koster
- geluids- en beamteam
- organist
- bloemendienst
- koffieschenkers
- redacteur zondagsbrief
- drukker zondagsbrief

GEMEENTEBIJEENKOMSTEN 22 EN 23 JUNI

De Algemene Kerkenraad organiseert op donderdagavond 22 en vrijdagmorgen 23 juni gemeentebijeenkomsten. Op deze bijeenkomst worden u en jij bijgepraat over verschillende zaken binnen de PGH. Het voornaamste onderwerp is de stand van zaken met betrekking tot de renovatie van de Plantagekerk.

De bijeenkomst op donderdag 22 juni is in de Plantagekerk en begint om 19.45 uur. De deuren zijn open vanaf 19.30 uur.

De gemeentebijeenkomst op vrijdagmorgen

23 juni is in de Regenboog en begint om 10.00 uur. De deuren gaan open om 9.45 uur.

Na afloop van is er volop gelegenheid om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten en te spreken.

We ontmoeten u graag bij één of beide bijeenkomsten.

U bent van harte uitgenodigd.

De Algemene Kerkenraad

**Bij de voorplaat:**

LOOF DE HEER! Een begeisterende oproep op eerste Pinksterdag voor de Plantagekerk. Deze bijzondere kerkganger heeft het goed begrepen. Zie ook pagina 10.

Gedachte:

Geloof beklimt de trap die liefde heeft gebouwd, en kijkt uit het raam dat hoop geopend heeft.



NEMEN EN GEVEN?

De redactie van het dagboekje had de tekst doorgelezen en stuurde wat kanttekeningen terug. Of ik het bewust in deze volgorde had geschreven, vroegten ze. Ik kreeg er rode konen van. Gelukkig kon ik het nog verbeteren.

Al was deze volgorde ook prikkelend en tot nadenken stemmend. Hier zou ik een smiley, een lachend gezichtje plaatsen met gefronst hoofd. Glimlach.

Ik had namelijk geschreven, onnadenkend, dat het in een huwelijk nemen en geven is. Tjonge jonge. Nou, dat heb ik dus omgedraaid.

Trouwens niet alleen in een huwelijk is het zo, ik denk in de meeste relaties en verhoudingen, van familie en vrienden, werk en vrije tijd. Ook in de kerk is het eerst geven en dan pas nemen. Ik denk dat de Bijbel ons leert dat dit zo is omdat we van de Heer veel ontvangen.

ZOMERTIJD

Komende week breekt de zomer aan. Een mooie zomertijd voor iedereen gewenst. Gefeliciteerd als je geslaagd bent voor je examen. Echt jammer als dat niet zo is, maar er komen vast en zeker nieuwe dingen op je pad en een herkansing.

Sterkte en goede moed als je wat in de zorgen zit. En wees blij om al het goede.

Hartelijke groet, ds. Diemer de Jong

PAASKAARS UIT PLANTAGEKERK

De Paaskaars van vorig jaar is overhandigd aan Laura Stade. Als blijk van medeleven en als dank voor alles wat zij in onze gemeente doet.

De wijkkerkenraad

TROUWDIENST

We zijn heel blij samen met Jackson Ilo en Anne Bakker, Parallelweg 26-72, 3849 MN Hierden. Want zij laten ons weten dat zij gaan trouwen. De huwelijksbevestiging is in de Plantagekerk op 14 juli. Anne en Jackson leven mee bij het Fonteinwerk en zijn ook in onze wijkgemeente bekend.

Op de feestelijke en mooie trouwkaart staat de tekst uit Psalm 121: 'Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.'



Een prachtig en bekend lied uit de Bijbel, een Woord van God, dat zij mee mogen nemen in hun leven samen. Wij wensen Jackson en Anne veel vreugde. Veel gezondheid, veel geluk. Met veel mooie gebeurtenissen en lieve mensen. Maar in dat alles en boven alles uit bidden wij voor hen de liefde en zegen van God onze Vader. Dat zij altijd weer op Hem mogen bouwen en bij Hem terug mogen komen om dan weer samen gesterkt en blij verder te gaan.

De kerkdienst waarin hun huwelijk gezegend wordt is op vrijdag 14 juli in de Plantagekerk en begint om 14.00 uur. De opa van Anne, onze organist Wim Bakker, zal piano en orgel spelen. Voorganger is ds. Diemer de Jong. We wensen het bruidspaar, de ouders, grootouders, familie en vrienden een prachtige dag toe!

Ds. Diemer de Jong



colofon & contact

SamenGeroepen is het drieweekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Gertie van Dijk-Vermeulen, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredacteur)

Abonnementen: € 25 per kalenderjaar bij automatische incasso, € 30 zonder automatische incasso. Digitaal abonnement € 15 (automatische incasso)

Aanmeldingen en opzeggingen via het Kerkelijk Bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1100 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 14 juli voor **6 weken**

Kopij uiterlijk **vrijdag 30 juni** om 18:00 uur naar: kerkblad@pgharderwijk.nl

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A

T. 0342 440486 of 06 44842411

d.dejong@pgharderwijk.nl

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B

T. 06 58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

T. 06 16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl

En via Facebook

vacature

predikant Fonteinwerk

contact: info@fonteinwerk.nl

seniorenpastores

W. (Wilma) Steenbeek-Vlug

T. 06 44588995, w.steenbeek@pgharderwijk.nl

F. (Frieda) Meijers

T. 06 48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

jeugdwerker

vacature

scriba's

Wijk Plantagekerk: mw. Ada Brouwer, scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

De Regenboog: mw. Michelle Schouten-Klaasse, scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 30 30 93 28, wmondria@caiway.net

www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.



DE REGENBOOG

VEELKLEURIG

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe uitgave van Veelkleurig, ons wijk-informatieboekje. We hebben mooie foto's die erin geplaatst kunnen worden en alle berichten worden weer geüpdatet. Mooi om daar weer samen aan te werken.

JAARTHEMA

In de kerkenraad hebben we het jaarthema vastgesteld: 'Oog voor jou'. Events, tafelgesprekken, gemeentevergaderingen, we zullen de sfeer willen dragen van elkaar zien, met Gods ogen, want God heeft oog voor ons.

KINDERDIENST

In de zomermaanden zal er geen kinderdienst zijn in de Regenboog, 9 juli is de laatste, met een picknick voor de ouders. Wel zullen er in de dienstboekjes, kleurtjes, knutselspulletjes aanwezig zijn zodat de kinderen tijdens de dienst heerlijk bezig kunnen.

AAN TAFEL: SENIORENLUNCH

Op zaterdag 1 juli ben je van harte welkom bij de seniorenlunch. Deze keer met Surinaamse gerechten, omdat het op die dag Ketikoti ('Ketenen Verbroken') is. Zo heet de dag waarop in Nederland elk jaar de slavernij herdacht en de vrijheid gevierd wordt.



De lunch is van 12.00 tot 13.30 uur in Kerkelijk Centrum De Regenboog.

Zin om mee te eten? Meld je dan aan bij Saskia de Jonge, sdejonge@live.nl of 06 559 779 83.

David, Saskia en Michelle

DIENST-NABESPREKING

Na de dienst op 18 juni wil ik doorpraten over de inhoud van de dienst. Vind je het leuk om mee te doen of een keer te proberen? Laat het mij weten,

David Kroeze



TONGEN ALS VAN VUUR

Met Pinksteren maakten we foto's van de schikking. Toen ging het om allerlei talen waarin Jezus' boodschap klonk. En bloementaal wil daar ook iets van uitdrukken. Je ziet de vuurvlammen, als vlammen op de hoofden. De duif als symbool van de Geest heeft een 'air' van uitstraling, en een regenboog aan kleuren komen naar voren als de kleurrijke woorden van de leerlingen.

RAINBOW EVENT "WAT ZOU JIJ DOEN?"

Zondag 25 juni zullen een groep tieners 'overstappen'. We hebben aandacht voor de veranderingen op school en in de kerk. Daarin komen ze voor allerlei keuzes te staan. We hopen te ontdekken dat God goede invloed kan hebben op onze keuzes.

Zoals Salomo ontdekte. Toen God zei: Salomo, je mag alles kiezen - toen koos hij wijsheid, want daarmee kom je het verst. De band I4U speelt deze dienst en de tieners van de tienerdienst laten ook van zich horen.



Na de dienst is er sport en spel en eten. We gaan bijvoorbeeld sjoulen, jeu de boules en voor de niet-doeners is er een denkspel. Het is de vraag: wat ga je doen? Wat durf je?

Wil je ook wat te eten meenemen? Alles is goed. Samen maken we er weer een lopend buffet van.

De voorbereiders

DE MOOIE KERK VAN DE TOEKOMST

Het verbaast me hoeveel ideeën er zijn en hoeveel levend geloof er telkens weer is. De 16 plusgroep die door gaat maakt me blij. Acht jongeren die dit jaar voor de 14^e keer bij elkaar komen, om over geloof te praten. Dat is ook echt waarvoor ze komen. En dan heb ik het nog niet over al die andere kringen, van jong tot oud, waar het góed is. Een Pinksterdienst waarbij veel mensen enthousiast meededen, in de dienst én in de organisatie. De gesprekken met mensen thuis, en bij het koffiedrinken in de Bogen, wat fijn en zinvol is. Zeker wanneer het over geloof en leven gaat. En dat geldt ook voor de gesprekken met ouders en kinderen, die meedoen met de overstapdienst. Toch weer zo'n zeven dit jaar.

Telkens maakt het indruk op mij. Wat een mooie activiteit. En ik hoop dat nog méér voor komend jaar. Daarom kijken we vooruit, ook als moderamen en kerkenraad. Wat worden komend jaar onze doelen, ondanks de krimp? Heel serieus is dat ook: er liggen namelijk belangrijke beslissingen in het verschiet. Daarover moeten we praten. Dat begint al deze maand, met de gemeentevergaderingen op 22 en 23 juni. Onze bespreking kan grote invloed hebben, op financiën, personeel, en gebouwen. Voor de hele PGH en daarmee voor onze Regenbooggemeente. De gedachte 'het loopt wel los' konden we tot nu toe wel volhouden, maar komend jaar...

Daarom wil ik u oproepen mee te denken en te praten, juist op de momenten die we daarvoor creëren. Van harte welkom.

Ds. David Kroeze



NIEUWS VANUIT HET FONTEINWERK

De stuurgroep Fonteinwerk geeft elke week een nieuwsbrief uit. Ga voor de actuele nieuwsbrieven naar fonteinwerk.nl/nieuws

MANNEN-EVENT 30 JUNI

Elkaar ongedwongen ontmoeten voordat we uit elkaar gaan voor vakantie e.d. Dat is het doel van dit mannen-event op vrijdag 30 juni. Onder het thema 'Ik vertrek' willen we elkaar onder het genot van een drankje en een hapje bijpraten over verleden, heden en de komende zomermaanden. Zomaar weer even ervaren dat het goed is elkaar te ontmoeten. Gastheer zijn de gastvrije uitbaters van Café De Liefde in de Bruggestraat.

We zijn welkom vanaf 20.00 uur, waarbij we later op de avond ook kunnen luisteren naar een live optreden van de band Doubland. Wees vrij om erbij te zijn en neem iemand mee.

Mannenevent Fonteinwerk

NODIGT JE UIT
Op Vrijdagavond 30 juni 2017

Ik Vertrek

Even elkaar ongedwongen ontmoeten voordat we er even wel of niet tussenuit gaan voor een vakantie ver weg of dichtbij, dat is het doel van deze uitnodiging.

Onder het thema 'ik vertrek' willen we elkaar onder het genot van een drankje en gezellig samenzijn, bijpraten over het verleden, heden en de komende zomermaanden. Zomaar weer ervaren dat het fijn en goed is elkaar weer even te ontmoeten.

Gastheer voor deze ontmoeting zijn de uitbaters van

Fijn dat we er bij mogen zijn op deze standaard openingsavond, waarbij iedereen welkom is en we ook kennis kunnen maken met met overige gasten (en zij met ons).

We zijn welkom vanaf 20.00 uur. Waarbij we later op de avond ook kunnen luisteren naar een live optreden van:

Je hoeft je niet aan te melden als je wilt komen. Wees vrij om er bij te zijn en neem iemand mee.

Het adres van Café de Liefde is:
Bruggestraat 6
3841 CM Harderwijk

P.S. Het nuttigen consumpties is voor eigen rekening.

Zondag 18 juni:

Zondag 25 juni:

Zondag 2 juli:

Zondag 9 juli:

Lucas 10: 38-42; Jezus is op bezoek bij de zussen Marta en Maria.

Lucas 9: 1-10; De tollenaar Zacheüs ontmoet Jezus.

Numeri 6: 22-27; De zegen voor de Israëlieten.

Deuteronomium 6:1-7:12; Luister goed!

Duurzaam geloven

Als gelovig mens verwonder ik me regelmatig over het prachtige plekje dat ik mag innemen in Gods wereld. In het klein of in het groot, er zijn veel mooie dingen in het leven die ik als bewonderenswaardig beschouw. En als je iets heel mooi vindt, dan koester je dat, toch? Ook al heb ik als licht onvermogen student niet zo veel spreekwoordelijke steentjes, ik probeer zo veel mogelijk ervan bij te dragen. Opletten met kleding kopen, afval scheiden en minderen met vleesconsumptie. Allemaal om de wereld (voor mijn toekomstige kinderen?) leefbaar te houden. Dat is iets wat je ook doet vanuit de christelijke overtuiging, toch?

Na mijn gebruikelijke vlaag van een gezonde portie nieuwsgierigheid en enkele zoekopdrachten op Google kwam ik tot een precare conclusie. Uit verschillende onderzoeken en peilingen blijkt dat Christenen niet per se milieuvriendelijker zijn dan anderen. Wat de precieze redenen hiervoor is viel niet te achterhalen, maar als ik voorzichtig kijk naar mijn eigen omgeving valt er inderdaad winst te boeken.

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we de wereld een stukje beter achterlaten dan we hem vonden. Ik vind dat we niet alleen het recht hebben om te genieten van Gods schoonheid, maar ook de plicht om die te verzorgen. Immers, een beter milieu begint bij je geloof, nietwaar?

Joost Rijdsdijk

PUZZEL

Zondag 25 juni gaat het in de kerk over Zacheüs. Hier zie je hem zitten.

Ken je het verhaal van Jezus en Zacheüs? Als je de puntjes van 1 tot 190 verbindt krijg je zijn bijzondere zitplaats goed te zien. In de bijbel kun je hierover lezen in Lucas 19:1-10





WIJ GEDENKEN...



Cobi den Hertog-Kik

Op 9 mei jl. overleed in de leeftijd van 91 jaar Cobi den Hertog-Kik. Met haar man Piet woonde zij aan de Bachdreef in de wijk Drielanden.

Sinds hun komst naar Harderwijk, vele jaren geleden, leefden zij trouw mee met de gemeente hier. Piet was 2001-2005 ouderenpastor in de Nieuwe Kerk. Cobi was in haar werkzame leven leerkracht, een juf in hart en nieren. Ze was creatief, hield van knutselen en spelletjes spelen en deed dat ook met haar kleinkinderen, voor wie het een genot was om bij oma, en ook opa, op bezoek te zijn.

De laatste tijd werd haar gezondheid steeds brozer. Dat haar mobiliteit afnam, vond ze maar niks, maar sterk van geest als ze was liet ze zich er niet door kennen: hoofd omhoog en doorgaan. Intens dankbaar was ze voor haar lieve Piet, die haar met zorg omringde. Met het ouder worden beleefde ze elke dag als een kostbaar geschenk - omdat ze zoveel tijd van leven had mogen ontvangen en vooral dat zij en Piet dit samen mochten beleven. 67 jaar waren zij getrouwd, ruim 70 jaar samen. Dankbaarheid stond dan ook centraal op de dag dat we haar begroeven. In de dienst gaven Piet, de kinderen en de kleinkinderen daar uiting aan. Zij herdachten haar met liefde en zetten haar in het licht.

'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer zij sterft'. Deze tekst had zij zelf uitgekozen en verwoordde haar geloof. In alle eenvoud

vertrouwde ze op haar God. Leven noch dood zou haar scheiden van Zijn liefde. Dus toen we haar naar haar graf droegen, en de kist zo diep zagen dalen, was dat met verdriet, maar vooral met heel veel dankbaarheid. We legden haar in de handen van God.

Haar man Piet gaat nu alleen verder. Na zoveel jaren samen zal dat zwaar zijn. Daarom bidden we hem, en de kinderen en (bonus) kleinkinderen de nabijheid van God toe. Dat Hij hen zal dragen in dagen van gemis.

Ds. Florida de Kok



Atty Top-van Beveren

Op 16 mei overleed op de leeftijd van 90 jaar Aaltje Johanna (Atty) Top-van Beveren. Zij woonde aan de Rhijnvis Feithlaan 11 en was sinds 2003 weduwe van

Gerrit Top. Atty was voor velen bekend vanwege haar grote betrokkenheid bij de Protestantse Gemeente Harderwijk, met name bij de wijk Stadsdennenkerk. Zij heeft zich o.a. ingezet als secretaresse van de Zendingscommissie, scriba van de kerkenraad en scriba bij de Gereformeerde, later de Protestantse Classis Harderwijk. Als PGH zijn wij haar veel dank verschuldigd voor alles wat zij betekend heeft voor deze gemeente.

Bij de afscheidsdienst op 24 mei in de aula van de Elzenhof stonden centraal de tekst uit Deuteronomium 33: 27a: 'Van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig' en Psalm 23. Wat je ook overkomt in het leven, in voor- en tegenspoed, toch blijven geloven in die Heer die als een Herder bij je is, alle dagen van je leven.

De laatste twintig jaar na het overlijden van haar geliefde Gerrit ging ze dapper door, wel mét Jezus die haar voering op het levensspoor. Zij volgde Hem, wist zich geborgen en veilig in Zijn armen. In dat vertrouwen mocht ze Thuiskomen bij de Vader, in het land van louter licht, waar het altijd lentetijd is. Wij wensen de zus van Atty, Joke Schelhaas en de verdere familie, vrienden en bekenden de kracht toe van haar geloof in vertrouwen dat je in Gods Vaderhand geborgen mag zijn, in tijd en eeuwigheid, U zij de glorie, opgestane Heer!

Frieda Meijers



Ali Wildschut-Veldhoen

Op 20 mei is op de leeftijd van 90 jaar overleden Aaltje Wildschut-Veldhoen. Zij laat kinderen en kleinkinderen na. Ze

was sinds april 2019 weduwe van Gosse Wildschut, voorheen woonden zij aan de Clarendallaan 15. Ali was een schipperskind, ging al jong van boord om bij familie te wonen en naar school te gaan en heeft later als schippersknecht gewerkt bij haar vader, geen gemakkelijke tijd. Gosse en Ali zijn getrouwd en verhuisd naar Harderwijk. Zij kochten de winkel van Gezusters De Lange en werkten met veel plezier gewerkt in hun 'De Lange Lingerie', hoek Donkerstraat/Markt. Drukke tijden, maar er werd ook tijd voor de kinderen gemaakt, kostbare herinneringen.

Ali hield van structuur, was zorgzaam voor haar gezin en dol op haar kleinkinderen. Ook kerkelijk was het gezin Wildschut betrokken en Ali genoot van het zingen bij de Cantorij en De Lofstem. Pensioen kwam in zicht en werd er veel gereisd, zolang het kon. De gezondheid ging verder achteruit en via Sonnevancq kwam Ali in zorgcentrum De Amaniet in Ermelo. De kinderen zijn dankbaar dat zij de laatste tijd nog van elkaar hebben kunnen genieten. Haar kaarsje doofde. In de aula van de Elzenhof vond de dankdienst plaats. Psalm 121, een pelgrimslid, stond centraal.

Onderweg zijn op reis door het leven, niet bang zijn, want Hij is je God, Hij zal je helpen. Hij waakt over je gaan en je komen, tot in eeuwigheid, Ali geloofde en vertrouwde dat. Op begraafplaats Oostergaarde is Ali begraven. De steppe zal bloeien, lachen en juichen, zij mag opstaan en leven met Hem, de nieuwe Toekomst tegemoet. Wij wensen de familie en allen die haar kenden, de trouw en geborgenheid van deze God toe.

Frieda Meijers

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten zijn verkrijgbaar. In de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk. Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv CvK Prot Gemeente te Harderwijk

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Dhr. W.B. Eilander, Engelsef 18, uit Utrecht

Mw. T.A. Koekoek-Viersen, Drift 2 K 108, uit Slootdorp

Verhuisd

Mw. G. Botterweg-Bruining, van Voorste wei 11 naar Sonnevandkiaan 2, Afd. Dahlia, K. 06

Dhr. en mw. R.F. Smith-Dol, van Zeggemeen 116, naar Noorderhoofd 197

Mw. G. Bruinink-Lomulder, van Vondellaan 173 naar Burg. Van Meursstraat 49

Fam. J. Tempert, van Oldenallerhout 41 naar Kapelsteeg 1

Dhr. S.J.P. Nieuwhof, van Hoogstraat 26 naar Noorderhoofd 135

Mw. Th.J. van Schoonhoven, van Schoolsteeg 4 naar Luttekepoortstraat 15

HET WOORD IN HET HART.....

In deze serie komen gemeenteleden aan het woord die een Bijbeltekst willen delen en daarmee de lezers van Samen-Geroepen een blik in hun hart gunnen.

Deze keer Henny Lokhorst. Niet met een Bijbeltekst maar met een prachtig gedicht, dat veel voor haar betekend heeft en nog steeds. Henny is 76 jaar en woont samen met haar man Dries aan de Kajuitmeen 20. Henny is door haar gezondheidsproblemen veel aan huis gebonden en al lang niet meer in de kerk geweest. Toch voelt zij zich altijd nog verbonden, zeker door de contacten die er vanuit de kerk nog altijd zijn. Tijdens een bezoekje kwam haar geloof ter sprake en hiermee ook het gedicht van de voetstappen. Een gedicht dat al heel lang veel voor mensen betekent.

Zo beroemd als het gedicht is, zo onbekend is de dichter.

Voetstappen in het zand

*Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.*

*We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.*

*Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.*

*Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.*

*Ik zei toen 'Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad...'*

*De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen:
'Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen...'*

Het gedicht is voor Henny waarheid geworden. 'In mijn leven was ik altijd op zoek naar bewijs van Gods bestaan en had daarbij zoveel vragen', zo vertelde zij. Vragen hoe het toch allemaal kan en gebeuren kan. Vragen naar het waarom van de dingen. De grote vragen van het leven. Die twijfel kwam en komt soms nog wel eens om de hoek kijken. 'Ik weet het lang niet altijd zo zeker. Maar tijdens mijn ziek zijn kwam de ervaring dat ik het allemaal niet alleen hoefde te doen. Dit gedicht heeft mij laten zien dat ik zelfs gedragen werd als het weer moeilijk was. Nu geeft het gedicht mij altijd nog steun. Het helpt om verder te gaan en komt het op de juiste momenten weer in mijn gedachten.'

Hartelijk dank Henny, dat je dit met ons wilde delen.

Gertie van Dijk-Vermeulen



EINDRESULTAAT ACTIE 'HARDERWIJK GEEFT WARMTE'

In april 2022 zijn we gestart met het noodfonds 'Harderwijk geeft warmte'. Met het doel mensen te helpen die problemen kregen met hun energienota. Met veel dank aan de vele gevers/donateurs/kerken/moskeeën kregen we bijna € 80.000 aan giften binnen. Een geweldig resultaat waarvoor we erg dankbaar zijn. In de zomer en met Kerst vorig jaar en met Pasen dit jaar hebben we in 3 rondes heel veel mensen tegoedbonnen van € 50 of € 100 kunnen geven om te besteden in een supermarkt. In oktober a.s. volgt nog een 4e ronde en kunnen we het noodfonds financieel afsluiten, dan is onze kas leeg.

Enkele cijfers:

We hebben in totaal 412 huishoudens in Harderwijk en Hierden kunnen helpen. Verdeeld over 207 alleenstaanden, 104 gezinnen, 91 moeders met kinderen en 10 vaders met kinderen.

De aanvragen om hulp kwamen binnen door eigen aanmelding na oproepen in de pers of via diaconieën, Stichting Zorgdat, Voedselbank, maatschappelijk werk, Stichting Leergeld, Vluchtelingenwerk, bedrijven, Humanitas, Leger des Heils en nog anderen.

De financiële verwerking, inkomsten en uitgaven, gebeurde door Zorgdat. Van daaruit bezochten Janny Bast (diaken PGH) en Derk Rougoor (Petra-kerk) alle gezinnen met de tegoedbonnen, soms bijgestaan door enkele andere werkgroepleden. Alle dank voor ieders inzet en medewerking.

Namens de werkgroep 'Harderwijk geeft warmte' Jan van der Kolk

RUUD, EEN BUITENGEWONE KERKGANGER

De bezoekers van de Plantagekerk kennen hem intussen wel. Spits gezicht, kort geschoren haar, sigaretje achter het oor, camouflagejack aan en vaak een oranje veiligheidshesje. Dat is Ruud. Elke zondag en ook geregeld doordeweeks wipt hij aan bij de kerk. Sinds kort op zijn bakfietsje, lopen vanaf 's Heeren Loo was toch wel een endje.

Ruud heeft een fijne band opgebouwd met koster Annemarie, en ook met de heren organisten. Als de deur open is, op donderdag koffiemorgen en voor de dienst, kruipt hij achter de vleugel, en liever nog achter het orgel. Een hele dienst uitzitten, daar heeft Ruud het zitvlees niet voor. Tegen het einde piept hij samen met de kinderen de kerk in, loerend naar het moment dat zijn collega (zo noemt hij hem) het orgel vrij geeft.

Want Ruud is een mens met talenten. Achter de toetsen, daar is hij in zijn element. Uit het hoofd speelt hij tal van christelijke liederen. Daarbij kan hij ook aardig overweg met de voetpedalen. Helemaal zelf aangeleerd, vertelt hij, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is. Ook in de kerk van 's Heeren Loo speelt hij nu en dan. Hij is trouwens voor zijn appartement op zoek naar een elektronisch orgel.

Ruud is blij met zijn geloof. Met Pinksteren had hij zijn bakfiets opgesierd met geloofsgetuigenissen (zie voorpagina). Dat is Ruud, een Paradijsvogel.



**HOOR
HIER
RUUD
SPELEN**

Govert van der Boom

URDU-DIENSTEN IN DE PLANTAGEKERK

De Urdu-gemeenschap in Nederland houdt sinds 3 juni ook in Harderwijk kerkdiensten. Elke zaterdagavond van 17.30 tot 19.30 uur huurt de Pakistaanse christengemeente voor samenkomsten met leden uit de wijde regio de Plantagekerk.

Het Urdu is de officiële nationale taal van Pakistan, naast de vele regionale talen. Nederland kent sinds 1983 een christelijke Urdu-

gemeente, als 'buitengewone gemeente' aangesloten bij de PKN. Al jaren houdt deze elke zondag kerkdiensten in Amsterdam en Rotterdam. Initiatiefnemer en huidige predikant is ds. Eric Sarwar. Zijn kerkgangers wonen verspreid over heel Nederland.



De afgelopen maanden heeft een groepje Pakistaanse vluchtelingen een nieuw kerkelijk thuis gevonden in de Plantagekerk. Hun Harderwijkse huis vormt een deel van de week het gastvrije trefpunt voor andere Pakistani die om hun christelijke geloof hun land moesten ontvluchten. In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid (ca. 1,5 %). Daar worden zij om hun geloof naar het leven gestaan door fanatieke moslims. In diverse asielzoekerscentra wachten zij hun toelating in Nederland af. De IND erkent hen als vluchteling, zij komen in aanmerking voor een verblijfsvergunning.

Gastspreekster in de drukbezochte eerste dienst was ds. Marqus Fida, stichter van het eerste christelijke seminarie in Pakistan. Jaarlijks worden hier honderd voorgangers opgeleid. In vijftig jaar ontstonden zo ruim 800 gemeenten met zo'n 160.000 kerkleden.

Govert van der Boom



PASTORAAT: ZO GEWOON EN ZO BIJZONDER

Op woensdagavond 10 mei nam gastspreker ds. Nynke Dijkstra-Algra ons mee in wat pastoraat is. Aan de hand van duidelijke verhalen wees ze ons waar we op moeten letten, mogelijke valkuilen en bijzondere wendingen. We kunnen afdwalen en stranden in bijzaken en de bron uit het oog verliezen. Het is goed om ons zelf af en toe de vraag te stellen: 'Waarom doen we dit; waarom is pastoraat belangrijk?'

Pastoraat is afgeleid van het woord pastor dat herder betekent. Een gemeentelid verwoordde het als volgt: 'Het omzien naar elkaar met en door het oog van de Heer'. Aandacht voor elkaar en verbinding met elkaar, daar draait het om. Iets wat we allemaal kunnen doen. Pastoraat is dan ook een pet die ons allemaal past. Een kaartje, een groet, een praatje, een bezoeker zijn stukjes pastoraat die we allemaal nodig hebben en kunnen doen.

LUISTEREND OOR

Iedereen heeft behoefte aan een luisterend oor. Tijd en aandacht van iemand om je verhaal te delen. Luisteren en zelf een stapje terug doen om de ander de ruimte te bieden voor zijn/haar verhaal is in het pastoraat belangrijk en vaak is dit genoeg: het luisterend oor. Goed luisteren zonder iemand te onderbreken of direct met advies te komen, te bagatelliseren, het verhaal over te nemen, eigen ervaringen te delen, dat is lastig.

Een drempel bij het bezoeken van gemeenteliden kan zijn om over het geloof te praten, maar durf open vragen te stellen als 'Wat betekent het geloof voor u of wat betekent de kerk voor u?'. Het biedt mogelijkheden voor goede en mooie gesprekken. Als gemeentelid, ouderling of predikant hoeven we niet alle antwoorden te hebben.

Iedereen heeft wel eens vragen over het geloof, maar we mogen terugvallen op getuigenissen in de Bijbel. Deze mogen we net als onze eigen ervaringen met elkaar delen. God is ons altijd nabij en onze vragen en zorgen mogen we bij Hem neerleggen en om Zijn zegen vragen. Iets dat als bijzonder en waardevol wordt ervaren.

Het is fijn om belangstelling vanuit de kerk te ervaren en samen te bouwen aan zijn gemeenschap. Het bemoedigt en biedt kracht. Je kunt daarbij helpen door het sturen van een kaartje, bij het koffiedrinken na de dienst eens een praatje te maken met iemand die je niet (zo goed) kent of een praatje bij de supermarkt.

Terugblikkend een mooie avond met ds. Nynke Dijkstra met een duidelijke uitleg en verhalen over het leven en werken in de kerk dat pastoraat heet. We sloten af met het zingen van Lied 268: Goede herder, als wij slapen. Pastoraat zo gewoon en tegelijk zo bijzonder!

Heeft u of heb jij behoefte aan een gesprek of wilt u of jij zelf meehelpen in het pastoraat, neem dan contact op met een predikant/pastores of ouderling pastoraat. Contactgegevens staan in de colofon van SamenGeroepen en wekelijks in de zondagsbrieven.

JARIGEN-MIDDAG VOOR SENIOREN

Op de laatste donderdag van de maand, zoals op 29 juni en 27 juli, is er vanaf 14.30 uur een 'senioren-jarigen-middag' in een van de zalen van de Plantagekerk. Senioren die in de desbetreffende maand jarig zijn, worden uitgenodigd via de verjaardagskaart. Het is goed om als gemeente samen de 'vierdagen te vieren' en elkaar te ontmoeten. Daarbij tegelijk de mogelijkheid te bieden de seniorenpastores te spreken. Jarigen, weet u welkom en ... neem gerust iemand mee. Het duurt tot ongeveer half vijf.

Henny, Janny, Wilma en Frieda



UIT DE RECENTE AK-VERGADERINGEN

De Algemene Kerkenraad vergaderde op 24 mei en 1 juni. Net zoals bij iedere vergadering beginnen we met een overdenking met elkaar. Een vergadering binnen de kerk is meer dan het afhandelen van een agenda. We beginnen met het woord van God zodat we ons richten op wat God van ons vraagt. Altijd een waardevol moment.

Er gebeurt veel in de PGH, de agenda van de AK staat dan ook iedere keer weer vol. Reden om deze keer een extra vergadering in te lassen. Binnenkort, namelijk op 22 en 23 juni, organiseert de AK gemeentebijeenkomsten om u /jou bij te praten over wat er speelt in de PGH. We bespreken de inhoud voor deze bijeenkomsten.

Het voornaamste onderwerp, dat ons al heel erg lang bezig houdt, is de renovatie van de Plantagekerk. Het was soms een poosje stil, maar achter de schermen is er veel werk verzet. Er was een gebruikersgroep waarmee de wensen zijn besproken. De omvang van de renovatie is echter ook afhankelijk van de plaats van de kerk in Harderwijk: waarvoor willen we de kerk inzetten en wat is er nodig om dat mogelijk te maken. Dat zal o.a. aan de orde komen bij de gemeentebijeenkomsten.

Er zijn echter ook andere zaken die spelen. Zo is het Fonteinwerk al een tijd op zoek naar een nieuwe voorganger. U en jij worden bijgepraat over de stand van zaken. Bij de vorige bijeenkomsten en de tafelgesprekken heeft u kunnen aangeven wat u belangrijk vindt voor de PGH. Dat wordt verwerkt in een beleidsplan voor de PGH. Interimpredikant Pieter van Winden presenteerde op de vergadering een voorstel voor een beleidsplan, die we bespraken. Het is nog te vroeg om al te kunnen zeggen wat het uiteindelijk zal worden maar we zijn er wel mee bezig en uw inbreng wordt daar zeker in meegenomen.

We maken ook kennis met Peter van den Berg, de nieuwe voorzitter van het CvK. Het is geweldig dat het CvK weer een voorzitter heeft. Welkom Peter en heel veel succes bij de uitvoering van je taak.

Ook is het fijn om te kunnen vermelden dat de Jeugdraad op zoek is naar een nieuwe jeugdwerker. De profielschets is voorgelegd aan de AK en nu kan de Jeugdraad verder aan de slag. Ook heel veel succes gewenst. We hopen dat er op korte termijn een nieuwe jeugdwerker zal worden gevonden.

Marjolijn Sijsma

NIEUWS VANUIT DE DIACONIE

Het was 17 mei de laatste vergadering van het afgelopen kerkelijk seizoen.

We hebben uitgebreid gesproken met Pieter van Winden over de plaats van het CvD in de organisatie van de PGH en de wijken in het bijzonder. Ook de ZWO-commissie was vertegenwoordigd en ook de plaats van de ZWO in de PGH kwam aan de orde.

De Actie Vakantietas is intussen weer opgestart en een aantal mensen is samen met Janny Bast begonnen, de taken zijn verdeeld.

Vakanties voor mensen en gezinnen die hiervoor zelf geen financiële mogelijkheden hebben, komen weer op gang. Intussen hebben we al één gezin een weekje kunnen laten genieten op een camping. Een bedankkaartje hebben we ontvangen. De collecte voor deze vakanties kunnen we van harte bij u aanbevelen.

Alle activiteiten van zowel diaconie als ZWO hebben we doorgenomen. Veel is slecht bekend bij de gemeenteleden, de communicatie hierover blijft een punt van aandacht.

Zowel ZWO als CvD is dankbaar voor de gulle gaven die we altijd mogen ontvangen voor het werk waar we voor staan.

In de vergadering van september nemen we afscheid van 2 diakenen uit de Regenboog en 2 diakenen uit de Plantagewijk. Vooralsnog is er voor de Regenboog nog geen opvolger bekend, in de Plantagewijk zal 1 gemeentelid worden bevestigd. We hopen dat gemeenteleden zich aangesproken voelen en de 2 vacatures in de Regenboog en de vacature in de Plantagewijk komen vervullen.

Voor onze penningmeester zijn we nog steeds opzoek naar een opvolger. Het is niet noodzakelijk hiervoor als ambtsdrager te worden bevestigd, verstand van de financiële administratie en verantwoording is belangrijker. Kijk eens in uw omgeving naar mensen die u geschikt acht, of neem contact met ons op als u belangstelling hebt. Op de zondagsbrief en in de colofon van deze SamenGeroepen kunt u de contactadressen vinden.



5 JAAR CLASSICALE VERGADERING VELUWE

Op 22 september komen we bij elkaar in de Grote kerk in Harderwijk. Deze bijeenkomst staat in het teken van 5 jaar classicale vergadering Veluwe. Pastor Jolanda Aantjes-Lubbersen uit Hall en Voorstonden en ds. Arnolt Stijf, docent bij de Christelijke Hogeschool Ede, zullen beiden vanuit de eigen invalshoek hierover spreken. Onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, leidt aansluitend het middaggebed. Daarna is er ruimte om elkaar te ontmoeten in de omloop van de kerk. De bijeenkomst begint om 15.00 uur.

Kijk voor de uitgebreide uitnodiging op de website pknclassisveluwe.nl/agenda.

*Gerrit Bok,
scriba classicale vergadering Veluwe*

AMNESTY SCHRIJFACTIE ZONDAG 25 JUNI

Zondag 25 juni kunnen we na de kerkdiensten in de Plantagekerk weer handtekeningen zetten en/of brieven schrijven voor Amnesty. Deze keer voeren we actie voor Marfa Rabkova uit Belarus (voormalig Wit-Rusland). Rabkova is veroordeeld wegens onder meer 'het voorbereiden van massarellen' en 'betrokkenheid bij een criminele organisatie'. Dit zijn valse aanklachten. Ook de voorzitter van de bekende mensenrechtenorganisatie Viasna en Nobelprijswinnaar Ales Bialiatski kreeg op 3 maart 2023 een lange gevangenisstraf vanwege zijn inzet voor de mensenrechten in Belarus.

Marfa Rabkova uit Belarus heeft op 28 februari 2023 in hoger beroep 14 jaar en 9 maanden celstraf gekregen. Een absurd hoge straf. Ze heeft niets misdaan. Ze wordt enkel gestraft omdat ze werkte voor de bekende mensenrechtenorganisatie Viasna, die inmiddels in Belarus verboden is. Rabkova zit al vast sinds september 2020. Doet u, doen jullie zondag 25 juni mee? Dank voor de steun en solidariteit.

*Phillips Wassenaar
ZWO/Amnesty*

LOUISE TEN WOLDE

Alweer een paar maanden is Louise ten Wolde niet meer bezig met de studentenbegeleiding. In de periodes tussen de cursussen doen de DTS-stafleden (discipel training school) andere taken op de basis van Heidebeek. Louise heeft zich lange tijd beziggehouden met de jubileumviering van 50 jaar Jeugd met een Opdracht in Nederland, dat op Hemelvaartsdag werd gehouden met een dag vol vieringen, seminars en vertier. De dag werd goed bezocht door oud-studenten, wat een gezellige reünie opleverde en andere belangstellenden, meer dan 2000 mensen.

Louise was nauw betrokken bij de organisatie van deze dag, met name de planning van alle activiteiten en het koppelen van medewerkers daaraan en het goed uitvoeren van deze planning op de grote dag zelf. Verder vult ze haar dagen met het kinderwerk onder de kinderen van ouders die momenteel de DTS volgen. Over een paar weken begint de voorbereiding van de mini-DTS, die in de zomervakantie wordt aangeboden. Een verkorte training voor alle leeftijden. Louise zal één van de schoolleiders zijn, wat meer coördinatie en leidinggeven inhoudt dan als studentbegeleider. Mocht u meer willen weten, dan kunt u de nieuwsbrief aanvragen of Louise uitnodigen op een kerkelijke activiteit. Ze deelt graag.



Thuisfront Mirjam ten Wolde m.vanderloon@live.nl

VERSLAG VAN ROEMENIË VOORJAARSREIS

De voorjaarsreis naar onze vrienden in Roemenië was deze keer met een klein groepje, te weten Ineke Venema, Durk Reitsma, Ard Bergwerff (hij ging voor de eerste keer mee) en Anneke Teune. De bijna 2.000 km verliep prima, mede door weer een nieuw stuk snelweg.

We kwamen zondag 16 april vroeg in de middag aan, waar we als vanouds hartelijk werden onthaald. Ook een echtpaar met een zoontje uit Dresden was er de laatste dag nog bij, zodat er met Ineke nog informatie uitgewisseld kon worden. Leuk voor Jacob, het zoontje, was dat er 2 biggetjes in de verwarmde schuur opgevangen werden. Deze waren gered door Zusi: 6 biggen waren al gedood door de zeug, deze twee kregen de fles.

Maandag was het voor de Roemenen tweede Paasdag. De Hongaren hadden Pasen een week eerder gelijk met ons gevierd. Na hun dienst werden er buiten bekertjes met gewijde wijn en brood uitgedeeld. Op de bekertjes stond: *'Hristos a inviat': 'Christus is opgestaan'*. Dat was een hele mooie ervaring. Daarna gingen we met Zusi en predikant Eva een aantal maandelijks pakketten uitdelen. De ouderen waren zeer verheugd om Ineke weer te



ontmoeten en samen in hun eigen taal met haar te spreken. Ook Ard ging mee naar een paar ouderen om een indruk te krijgen hoe de mensen hier leven en wonen. Er werden drie gehoorapparaatjes gegeven aan drie mannen. Een man was zo blij dat hij weer kon horen: uit dankbaarheid moesten we een fles palinka meenemen voor Gerrit Middelkoop, die de hoortoestellen meegegeven had. Durk en Ard ontfermden zich over de landbouwvoertuigen met Arpad, die speciale onderdelen moest bestellen voor de combine en de mestverspreider. Deze laatste kon niet in een paar dagen gerepareerd worden.

Ard vond nog even de tijd om mee te gaan naar de zigeuners op de berg, altijd een aparte belevenis. Het blijft schrijnend om te zien hoe ze daar leven en wonen. Het lijkt of de kinderen er



niet echt weet van hebben. Er waren zeer veel kinderen i.v.m. de Paasvakantie. Ook waren er een aantal baby's geboren bij jonge tieners. Het uitdelen van ballonnen en haarelastiekjes en haarklipjes is steeds weer een feest, zeker omdat er helemaal geen speelgoed is.

De enorm grote Roemeens Orthodoxe Kathedraal werd weer bezocht, die al een paar jaar in aanbouw is. Woensdagavond werden we voor het diner uitgenodigd bij het predikantenechtpaar Éva en Tâmas in Sâncrai.

Woensdag werd er een groot kalf geboren, voor Ineke en Anneke de eerste keer om live mee te maken. Het ging moeizaam: een zware klus voor Zusi en de twee mannen die hard moesten trekken. Gelukkig, heeft het kalfje het gered.

Mihaela (verpleegkundige) en haar man Alexandru, die veel bijen houdt in een bijenbus, hadden een speciaal uitje voor ons in petto. Zusi en Arpad waren ook samen van de partij, wat nog nooit eerder gebeurd was. Het was dan ook een zeer welverdiend uitje voor ze, waar ze erg van genoten en wij ook. De tocht ging naar de Transalpina, waar we onderweg een grote stuwdam bekeken. We zijn daar naar een camping gewandeld, waar nog veel sneeuw lag. Dit is de camping waar Alexandru voor 2 maanden zijn bijenbus neer zet, een bijzonder gebied voor de bijen. Zij verzamelen daar honing voor frambozen- en dennenhoning.

Na een mooie afdaling gingen we forel eten in het forellenrestaurant. Daarna een rondleiding in de forellenkwekerij. Al met al een zeer geslaagd uitje.

Durk en Ard hadden het druk met het repareren van de combine. Het streven was dat die weer helemaal klaar moest zijn voor gebruik. Dat is gelukt! Een groot compliment voor ze.

We vertrokken zaterdag 23 april, zoals altijd klokslag 7.00 uur, met bagage en walnoten, eieren, potten honing, wijn en palinka. Maar eerst natuurlijk koffiedrinken bij afscheid nemen van Zusi en Arpad. Na twee dagen rijden en een overnachting kwamen we zondagmiddag om 16.00 veilig bij "Huize Venema" aan. Daar was een ontvangstcomité aan wie we ons verhaal konden doen en kregen we heerlijke soep door de kinderen gemaakt. Weer veilig thuis! 'God zij Dank', zoals ook Zusi altijd zegt.

Namens de werkgroep Dresden-Roemenië, Anneke Teune

HARDERWIJKS STRIJKKWARTET OP PODIUMPLANTAGE

PodiumPlantage ontvangt zaterdag 24 juni het Harderwijks Strijkkwartet o.l.v. Davita Laseur. Het ensemble bestaat uit Davita Laseur eerste viool, Thomas Hamberg tweede viool, Thirza Jonkers altviool en Esther Iglesias cello. Alle violisten komen voort uit de vioolopleiding van Renée en Roelof Klaasen en het Harderwijks Strijkorkest, waarvan Roelof al jarenlang de artistiek leider van is. Ze hebben elk al diverse keren als instrumentalisten meegewerkt bij de Bachcantatediensten in de Plantagekerk. Op PodiumPlantage spelen ze bekende muziek, veelal geschreven voor strijkkwartet. Naast werken van Bach, Barber en filmmuziekcomponist Williams spelen ze alle delen van Mozart's Eine kleine Nachtmusik. Zaterdagmiddag 24 juni om 16.00 uur, zaal open 15.30 uur, toegang gratis, collecte aan de uitgang.



TOELICHTING COLLECTES

Collecte zondag 18 juni DIACONAAL WERK PGH
Op deze zondag is de collecte voor diaconaal werk van de PGH. De diaconie heeft dit keer geld nodig voor de vakantietas voor kinderen, ook van buiten de kerk, die niet op vakantie kunnen gaan. De diaconie kijkt ook waar arme mensen geholpen moeten worden. Geef via de collectezak of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'De vakantietas'

Collecte zondag 25 juni COLOMBIA
Op 25 juni is het Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn er zo'n 82 miljoen mensen op de vlucht. Vandaag collecteren we voor Venezolaanse vluchtelingen in Colombia. Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren met steun van Kerk in Actie, voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van mensensmokkelaren vallen. De jongeren krijgen ook een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze hun eigen inkomen kunnen verdienen. Geef via de Scipio-app of via de collectezak of stort op rek.nr NL42RABO 0317714554 van ZWO commissie o.v.v. 'Kerk in Actie Colombia'

Collecte zondag 2 juli INLIA
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. 'We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. We zijn een landelijke organisatie, opgericht en gevestigd in de stad Groningen.' Het bureau is inmiddels uitgegroeid tot vijf stichtingen met diverse activiteiten en projecten. Samen tellen de stichtingen zo'n 50 beroepskrachten, een vijftal stagiaires en meer dan 100 vrijwilligers. Alle INLIA stichtingen zijn onafhankelijk. We bestaan van particuliere giften en bijdragen van kerken en diaconale fondsen. Geef via de collectezak of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'INLIA'

Collecte zondag 9 juli BALSEWA SCHOOL NEPAL
De school in Nepal is net geopend in april. In SamenGeroepen nr. 6 kon u hierover ook al lezen. De school wordt door steeds meer kinderen bezocht. Het aantal van 200 is al bereikt. Op de school wordt gegeten en soms door de kleintjes ook geslapen. Voor deze kinderen doe we het. Geef via de collectezak of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Stichting Balsewa'

MARIJN FIDDER IN OEGANDA

Marijn Fidder is in Oeganda. Ze is er als ZZP'er op eigen initiatief. Haar werk verkoopt ze aan National Geographic en geïnteresseerde ngo's. Ze legt het proces naar inclusie voor gehandicapte mensen vast en maakt een documentaire over de leefomstandigheden van gehandicapte kinderen. Maar ze is ook vrijwilliger van de diaconie van het Fonteinwerk.

In die rol heeft ze binnen het Fonteinwerk geld ingezameld om matrassen en muggennetten te kopen voor die kinderen. Hierbij werkt ze samen met de lokale kerk van pastor Fred en het weeshuis voor gehandicapte kinderen van Carolyn. Financiële bijdragen en uw gebed voor het werk daar blijven van harte welkom.

Hier een persoonlijke indruk van Marijn.

'Al enkele weken ben ik in Oeganda. Ik blijf hier bijna twee maanden. De eerste weken waren intens, druk maar ben ik ook een week verloren, omdat het niet zo meezat met afspraken inplannen. Desondanks hebben we al best veel gedaan. Pastor Fred heeft matrassen en muggennetten gekocht voor maar liefst 16 gehandicapte kinderen rondom Soroti, met dank aan jullie hulp.'



'Vanochtend zit ik op een stoel op de veranda in Jinja, met heerlijk uitzicht op bomen en op de achtergrond het geluid van aapjes. Gisteren heb ik Carolyn bezocht, van de door het Fonteinwerk gesponsorde koeien.

Met geweld was zij bijna een maand geleden weggejaagd van haar land, waar zij, haar baby, en de 35 kinderen met een handicap verbleven. Dankzij jullie hulp en het geld dat de koeien hebben opgebracht, is ze gestart met een nieuw gebouw voor de kinderen.

De familie is momenteel nog dakloos, en verspreid over meerdere huizen van vrienden. Alle gebeden en hulp naar Carolyn en de kinderen zijn welkom. Hopelijk kunnen ze snel naar hun nieuwe huis.'

'Mijn werk voor mensen met een handicap in Oeganda gaat ondertussen door. We hebben weer veel mooie mensen mogen ontmoeten, maar ook heftige verhalen gehoord. Witchcraft bestaat nog volop in Oeganda: sommige mensen denken dat het offeren van een kind of mens hun rijkdom brengt. We hebben afgelopen week een jongetje van 6 ontmoet, Jessy, dat één van zijn armen heeft verloren door toedoen van een witchdokter. Zijn vader is bang dat de mensen die achter de aanval zitten vrijkomen.

Ik wil jullie vragen voor Jessy te bidden, dat hij veilig mag blijven en dat de mensen die hem pijn hebben gedaan en getraumatiseerd, niet vrijkomen.'

Marijn Fidder, Diaconie Fonteinwerk

Matteüs 12: 1-14

Voor even in een ander licht

*Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan.
Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.*

In mijn beleving gaan deze mooie woorden van Ida Gerhardt – of althans kunnen ze gaan – over de zondagsrust. Tegen alle opmerkingen in die ik weleens hoor over ijsjes die in een kindertijd niet gegeten mochten worden, over het fietsen dat niet gebeurde en over het handwerken dat men liever niet deed, omdat ja, een zondagse steek nu eenmaal nog geen week houdt, lijkt het wel alsof dit gedicht iets van ruimte schept. Niet de zondag als beklemming, maar een dag van licht en van ruimte en van een leven, anders dan normaal – bijna alsof je die ene dag in de week met vakantie bent.

In ons gedeelte uit Matteüs 12 gaat het ook over de Sabbat. Jezus' leerlingen – met hun aren plukken en eten – deden een van die dingen die vielen binnen de 39 categorieën activiteiten waar een verbod op rustte. In de loop van de tijden waren er rondom de hele sabbatsrust steeds meer regeltjes bij gekomen. Over wat je wel en over wat je niet mocht doen. Klinkt dat niet bekend?

Toch wilde Jezus juist dáár aan voorbij. Het gaat hem in zijn uitleg dan ook niet zozeer om al die regels. Of dit goed is of niet, daar heeft Hij het niet over, en nee, hij keurt het dus ook niet af. Waar het voor hem om draait, dat is wat een mens werkelijk rust geeft. En dat is wanneer het je lukt om van je af te laten glijden, al is het maar voor even, wat je beklemmt en buiten adem doet raken. Om je zo te richten op wat er om je heen is. Op wie er om je heen zijn. Op Wie er om je heen is. Sabbatsrust heeft alles te maken met Prioriteit. Wat vind je belangrijk? Waar kies je voor? Dat is ook wat Jezus wil zeggen wanneer hij verwijst naar de geschiedenis over David en de toonbroden. En wat hij laat zien op het moment dat hij de man met de verschrompelde hand geneest. Omdat voor hem mensen altijd voor gaan op regels. Maar Sabbatsrust heeft daarbij ook te maken met identiteit – en ook dat laat Jezus in deze Bijbeltekst met Zijn woorden naar voren komen. 'Ik ben de Mensenzoon', zo zegt hij, 'Ik bepaal wat je op sabbat mag doen'. Met andere woorden: mensen, weet dat je rust mag vinden in mij. In wie Ik ben. In wat Ik voor je gedaan heb. En in het bijzonder: in die ene sabbat, toen het graf niet gesloten bleef, maar werd opengebroken.

Wanneer Ida Gerhardt in bovenstaand gedicht dan ook spreekt over licht dat wandelt, dat de dingen aanraakt, dat óns ook aanraakt, dan is het voor mij juist dát licht waarover het gaat. Het licht dat wij mogen volgen. Het licht van Christus dat ons draagt en dat ons verder helpt. Dat ons richting en toekomst geeft.

Ds. Marissa van Meijl

Elke uitgave van Samen Geroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
ds. M.B. (Marissa) van Meijl-Buitink
m.vanmeijl@pgharderwijk.nl**



Bijbel Leesrooster

Donderdag	15 juni	1 Timoteüs 3:14–4:10
Vrijdag	16 juni	Psalm 119:33-40
Zaterdag	17 juni	Matteüs 7:13–8:1

Zondag	18 juni	Matteüs 8:2-13
Maandag	19 juni	Matteüs 8:14-22
Dinsdag	20 juni	Matteüs 8:23-34
Woensdag	21 juni	1 Timoteüs 4:11–16
Donderdag	22 juni	1 Timoteüs 5:1-16
Vrijdag	23 juni	1 Timoteüs 5:17-25
Zaterdag	24 juni	1 Timoteüs 6:1-10

Zondag	25 juni	1 Timoteüs 6:11-21
Maandag	26 juni	Psalm 49
Dinsdag	27 juni	Matteüs 9:1-17
Woensdag	28 juni	Matteüs 9:18-24
Donderdag	29 juni	Matteüs 9:35–10:10
Vrijdag	30 juni	Matteüs 10:11-20
Zaterdag	1 juli	Matteüs 10:21-33

Zondag	2 juli	Matteüs 10:34–11:1
Maandag	3 juli	Matteüs 11:2-19
Dinsdag	4 juli	Matteüs 11:20-30
Woensdag	5 juli	Spreuken 26:1-12
Donderdag	6 juli	Spreuken 26:13-19
Vrijdag	7 juli	Spreuken 26:20-28
Zaterdag	8 juli	Psalm 79

Zondag	9 juli	Spreuken 27:1-10
Maandag	10 juli	Spreuken 27:11-18
Dinsdag	11 juli	Spreuken 27:19-27
Woensdag	12 juli	Matteüs 12:1-21
Donderdag	13 juli	Matteüs 12:22-32

ZONDAG 18 JUNI

Collectes; 1. Diaconie;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
Heilig Avondmaal
11.30 uur: dhr. T.T. Ketting
Fontein dienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze
Heilig Avondmaal

Sonnevanck

10.00 uur: mw. G. van Dijk-Vermeulen

ZONDAG 25 JUNI

Collectes; 1. Kerk in Actie Colombia;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. J. Mak

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze
Event afscheid groep 8

Sonnevanck

10.00 uur: ds. W. Middelkoop

ZONDAG 2 JULI

Collectes; 1. Stichting Inlia;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
11.30 uur: dhr. S. Ris Fontein dienst

De Regenboog

09.00 uur: dhr. P. Verhagen

Sonnevanck

10.00 uur: niet bekend

ZONDAG 9 JULI

Collectes; 1. Balsewa Nepal;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong
Dienst voor jong en oud.
11.30 uur: dhr. S. Hobrink
Fontein dienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Sonnevanck

10.00 uur: niet bekend

PLANTAGEKERK

Zondag 18 juni (9.30 uur) Doopdienst Vanmorgen alweer een vreugdevolle dienst omdat we deze morgen mogen open. We willen de naam van de kleine Maxim, zoon van Astrid en Chris van Beekhuizen, en de grote naam van God aan elkaar verbinden. Wees welkom! (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 18 juni (11.30 uur) De spreker is Tim Thijs Ketting en het thema is 'Lighthouse'. God heeft het licht gegeven als bron voor de hele schepping. Hoe ga jij je opladen in Zijn licht tijdens de vakantie? De muziek wordt verzorgd door de Matthias band. (Job Burger)

Zondag 25 juni (9.30 uur) We houden ons aan het leesrooster en denken na over een hier op de Veluwe wel zeer actuele tekst, nl. Mattheüs 10 vs 33 "Ik zend jullie als schapen onder de wolven!" Dat lijkt geen blijde boodschap, maar wie weet! (ds. J. Mak)

Zondag 2 juli (9.30 uur) Op deze zondag staat Numeri 6:22-27 centraal: God vertelt hoe Aäron en de andere priesters het volk van Israël moeten zegenen. Dit sluit toch eigenlijk wel heel mooi aan bij de zegen die onze vertrouwenspersonen, Anita Oosterloo en Bert Maarleveld, deze morgen mogen ontvangen. (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 2 juli (11.30 uur) Onze spreker is voor het eerst te gast en gaat het, in het licht van ons jaarthema Groeien en Bloeien, hebben over Petrus & Cornelius. Wanneer je echt luistert naar Gods stem dan maakt het niet uit hoelang je God kent. Om te groeien in geloof hebben we elkaar nodig, de ervaren en de beginneling. Joyce van Boven zorgt met haar band voor de muziek. (Marina Muijt)

Zondag 9 juli (9.30 uur) Dit is de overstapdienst voor groep 8. Ook wel brugdienst genoemd. Ze gaan van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en dan zwaaien we ze uit bij de kinderkerk, waar ze in onze gemeente al die jaren welkom waren. En we heten ze welkom bij de tiendienst en Rocksgroepen. Het is ook een dienst Van jong tot ouder, voorbereid door verschillende jeugdwerkers. Gert Kornet is organist. Het thema is 'Luister goed' uit Deuteronomium 6: 4-7. We geven ook iets mee als ze weggaan. Kom je ook en u ook? Hartelijk welkom zo aan het begin van de vakantietijd. (ds. Diemer de Jong)

Zondag 9 juli (11.30 uur) Spreker is Stephan Hobrink. En de muziek wordt verzorgd door I4U.

DE REGENBOOG

Zondag 18 juni (9.00 uur) We vieren het avondmaal. Jezus laat ons daarin delen met het goede van God. Zo diende hij zijn vrienden. Martha diende ook, maar zij schoot te ver door met haar manier van dienen. Maria begreep beter waar het om ging; Lucas 10:38-42. Weten wij altijd het juiste centraal te stellen? Focussen is een kunst. Bij deze dienst is een nabespreking. Wil je daaraan meedoen, bericht ds. David Kroeze.

Zondag 25 juni (10.45 uur) Wat zou jij doen? Die vraag stellen we elkaar en met name de tieners die overstappen. In ieder geval is het leuk als je komt, en meedoet met deze groep. We denken er samen over na. En we mogen ontdekken dat God ook bij al je keuzes is. De muziek komt van I4U. Neem gerust wat eten mee! Voor meer informatie over dit Rainbow Event, zie blz. 5 (ds. David Kroeze)

Zondag 2 juli (9.00 uur) De zegen is een vaste waarde in de liturgie, ook de zegen uit Numeri 6. Er is veel over te zeggen. Neem nu alleen het gegeven dat (in het Hebreeuws) de tweede regel langer is dan de eerste en de derde regel weer langer dan de tweede. De zegen zwelt aan, wordt voller en voller. (Piet Verhagen)

Zondag 9 juli (10.45 uur) Ik moet eigenlijk nog bedenken waar we het over gaan hebben. Deuteronomium 6:1-12 staat op het rooster: luister goed, want je krijgt iets belangrijks mee. Tegelijk bedanken we vandaag de vrijwilligers. Er is afgelopen jaar weer veel werk verzet in onze gemeente. Laten we het erop houden, dat we met ons vrijwilligerswerk luisteren naar het belangrijke uit de Bijbel. (ds. David Kroeze)

HET WAS GENIETEN

Anderhalf uur lang hebben enthousiaste "koks", op pollepelafstand geassisteerd door "kookdominee" Han Wilmink, gesneden, gehakt, gemalen en gekookt. De meest smakelijke bijbels geïnspireerde gerechtjes, zoals een romeins eitje en heerlijke humus, werden op tafel getoverd. Het samen koken was gezellig, ontspannen en verbindend.

Na het koken schoven ruim 25 mensen aan om te proeven en te genieten van de hapjes, vergezeld van een goed glas wijn of een sprankelend watertje. Ondertussen vertelde Han Wilmink over achtergronden, symboliek van de maaltijden en "kruiddie" het geheel nog met een aantal smakelijke anekdotes. Zo verwijzen alle ingrediënten van het Romeinse ei naar de opstanding. En wist je dat het leven van Jezus als baby ooit gered is met behulp van kikkererwten? In het kader van het jaarthema 'Aan tafel' was het deze avond in de Regenboog genieten met mond en hart.

Monica van Saarloos

