

# Samen Geroepen

NR 8 2023

26 mei – 15 juni

**Pinksteren**  
**Goddelijk vonkje**  
**Krachtig gebed**



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde



## COLUMN

## GODDELIJK VONKJE

Een dwaas wilde smid worden. Hij bouwde een werkplaats, kocht een blaasbalg, een hoop ijzer, een aambeeld en enkele hamers. Het ijzer wilde niet gloeien. Wát hij ook probeerde, de vuurplaats bleef koud.

Toen ging hij naar de rabbi en vroeg om advies.

De rabbi zei: 'Je denkt alles te hebben om smid te zijn, maar het wezenlijke mis je, de vonk.'

(Bron: Hornikx, R. – Een handvol verhalen)

Wat doen mensen die verliefd zijn? Ze kunnen het niet voor zichzelf houden en gaan vertellen. Hun enthousiasme werkt (meestal) aanstekelijk op anderen. Ze staan in vuur en vlam. Ze kunnen de hele wereld aan. Ze brengen iets over.

In wind en vuur verklaart God ons zijn liefde. Waar we door ons enthousiasme mensen bevrijden van wat hen vasthielt, zijn ze vrij. Waar we van mensen hun fouten en tekorten wegnemen, zijn ze weg en kunnen mensen bevrijd nieuwe wegen bewandelen.

Het eerste vers van lied 686 verwoordt prachtig hoe een Goddelijke vonk kan overslaan. Toevallig is de tekst ook nog eens geschreven door de met Pasen overleden Huub Oosterhuis.

*De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,  
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.*

*De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend  
herbouwt wat is vernield, maakt één  
wat is verdeeld.*

Dat op deze Pinksteren opnieuw een Goddelijk vonkje op ons mag overspringen.

Ds. Marissa van Meijl

van de redactie

## VELE TALEN

*De Bijbel heeft onze taal verrijkt met veel aansprekende gezegdes en spreekwoorden. Maar ook met woorden die je moeten worden uitgelegd. Wat wordt bedoeld met heil, met zegen, met verootmoediging, barmhartigheid, goedertierenheid? Als het lege begrippen voor je zijn, gaat de strekking verloren.*

*Daarom is het wijs om over het geloof te praten met kinderen en ook eens de Bijbel in Gewone Taal te hanteren. En in de dienst niet altijd te blijven hangen in oude psalmen en gezangen. De Boodschap van de Bijbel geldt ook voor vandaag, maar dan ook graag in de taal van vandaag. De Tale Kanaäns en de Statenvertaling van 1637 liggen ver af van onze tijd en onze wereld. De kracht van de Bijbel is dat hij steeds nieuwe woorden vindt om ons te bereiken.*

*Pinksteren herinnert ons eraan dat de Geest spreekt in vele talen, voor ieder mens verstaanbaar. Mede dankzij het vakwerk van bijbelvertalers. Verstonen wij elkaar ook maar in alle talen, het zou volken dichtert tot elkaar brengen.*

*In SamenGeroepen leunt de communicatie op het geschreven woord. Wij doen ons best om te schrijven in heldere taal.*

Redactie SamenGeroepen

## NIEUW VEGETARISCH RECEPTENBOEKJE

De Plantagewijk brengt een vegetarisch receptenboekje uit. Niet minder dan 20 gemeenteleden hebben gehoor gegeven aan de oproep van de Commissie Groene Plantagekerk om hun favoriete vegetarische recept prijs te geven. Echt een aanrader, ook voor vleesch-eters. Een mogelijkheid om eens vaker het stukje vlees over te slaan en zo bij te dragen aan een betere, leefbaarder wereld, schrijft initiatiefnemer Adriaan Sterken, voorzitter van de werkgroep Groene Plantagekerk. Pompoenpindastoofpot, Israëlsche eierschotel, vegetarische Wellington, pasta's, risotto's, salades en meer, keuze genoeg.

Het receptenboekje is zondag 11 juni verkrijgbaar tijdens de mini-informatiemarkt tussen beide morgendiensten. Boekje en markt sluiten aan bij de speciale klimaat-kerkdienst. Lees meer op pagina 4.

**Pinkstergedachte:**

*God heeft ons niet een geest van lafheid  
gegeven, maar een Geest van kracht, van liefde  
en bezonnenheid.*

**Bij de voorplaat:**

*Pinksterbloemen, zo mooi...! Het is lang geleden dat ik zoveel pinksterbloemen bij elkaar zag! Tijdens een fietstocht op koningsdag verrasten ze me, in de omgeving van Uddel. De plant bloeit voor Pinksteren. Pinksterbloemen heten ze waarschijnlijk omdat ze tegelijk met de pinken (jonge koeien) de wei in komen. De Pinksterbloem is genomineerd voor Nationale Bloem van Nederland.*

Foto: Elly Scherpenisse

# Geest zwevend over het water

*Zij zit als een vogel, broedend op het water,  
onder haar de chaos van de eerste dag;  
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,  
wachtend op het woord totdat zij baren mag.*

*Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,  
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;  
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder  
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.*

*Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,  
maakt de tongen los, taal en getuigenis,  
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;  
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.*

*Want zij is de Geest, een met God in wezen,  
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;  
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,  
vogel uit de hemel, witte vredesduif.*

*Lied uit de Iona-gemeenschap.  
John L. Bell, vertaling: Joke Ribbens*



*Beluister via deze QR-code dit lied in  
de uitvoering van sopraan  
Francis van Broekhuizen (KRO-NCRV)*





## PLANTAGEKERK

### BIJZONDERE KLIMAAT-DIENST 11 JUNI

Jij en u hebben vast wel iets meegekregen over alle gesprekken rondom onze visie en missie; hopelijk heb je er zelfs aan meegedaan. Als wijkkerkenraad zijn we nu ons beleidsplan aan het herzien. We proberen het kort te houden, maar het is vooral nog fijn om te merken dat we met zoveel relevante onderwerpen bezig zijn. Denk aan veilige kerk, inclusief kerkzijn en duurzaamheid.

Dit laatste wordt op 11 juni heel concreet. Centraal in deze dienst staat het thema: 'Ook ik ben verantwoordelijk voor de schepping'. Als we Genesis 1: 26 mogen geloven. Daarin staat dat God de wereld die Hij even daarvoor heeft geschapen overdraagt aan Adam en Eva.

Goed rentmeesterschap, lukt dat ons/u/jou nog een beetje? Na een korte inleiding door mijzelf is het woord aan Alfred Slomp. Hij is verbonden aan de Groene Kerken en de christelijke milieubeweging A Rocha. Op zijn aanstekelijke, luchtige wijze zal Alfred ons onder de aandacht brengen: wat gaat er goed met onze wereld, wat kan er beter? En niet in de laatste plaats: hoe dan? Veel stof tot nadenken en napraten.

Muzikale medewerking verlenen Marinus van Steenwijk aan de vleugel en een ad hoc koortje van gemeenteleden o.l.v. Adriaan Sterken. Zij zingen het speciaal voor deze dienst geschreven 'Schepping in Nood-lied'. In het slotgebed/voorbeden met Annemarie Stuiver vragen we God ons te helpen onze planeet te bewaren voor onze (klein)kinderen. We zien uit naar een inspirerende dienst.

*Ds. Marissa van Meijl*

### INFO-MARKT OVER 'GROEN LEVEN'

Het koffiedrinken tussen de beide ochtenddiensten op 11 juni wordt verplaatst naar de tuin van de pastorie. Daar is ook een bescheiden informatiemarkt rond het thema 'groen leven'. En er is tijd en ruimte om met Alfred Slomp in gesprek te gaan. Ook de bezoekers van de Fonteindienst zijn van harte uitgenodigd. Koffie en markt staan klaar vanaf ca 10.30 uur. Daar is ook het nieuwe Vegetarisch receptenboekje van en voor de Plantagegemeente (en andere belangstellenden) verkrijgbaar. Niet minder dan 20 gemeenteleden hebben gehoor gegeven aan de oproep van de Commissie Groene Plantagekerk om hun favoriete vegetarische recept prijs te geven. Deze recepten zijn nu gebundeld. Echt een gezonde en smaalvolle aanrader.

*Adriaan Sterken, Werkgroep Groene Plantagekerk*

### BEHOORLIJK WAT VACATURES

Het is goed merkbaar dat de zomerstop eraan komt. De Rocks-groepen hebben al afgesloten met een prachtig kamp. Het was geweldig om te zien hoeveel tieners er mee waren en hoe toegewijd de leiding was! Het kinderkamp is begin juni nog, waarna de clubleiding ook even op adem mag komen. De belijdenisgroep komt nog een laatste keer bij elkaar om te eten en te praten en dan is daar ook even rust. Met het team van Kerk-op- Schoot en Kleuterkerk gaan we ons bezinnen: hoe gaat het na vier jaar en (hoe) willen we verder? Wel valt bij dit alles te merken dat er behoorlijk wat vacatures zijn, denk aan bijvoorbeeld jeugdtraad, oppas en kinderdienst en op nog zoveel meer fronten. Lijkt het je leuk om hier iets meer over te weten? Neem dan gerust contact op. Zonder jou en u kan het niet langer doorgaan en hebben de kinderen steeds minder een plekje.

*Ds. Marissa van Meijl*

### HERFST-FAIR PLANTAGEKERK

Gezien de gezelligheid en het succes van vorig jaar organiseren we in de Plantagekerk ook dit jaar een Herfst-Fair. Noteer zaterdag 14 oktober in uw agenda. Om er alvast even in te komen: vorig jaar waren de sieraden erg in trek. Ook die willen we dit jaar kunnen aanbieden. Tip: kijk ook alvast eens in uw/jouw sieradendoosje en geef weg wat u zelf niet meer draagt. Daar doet u vast een ander een plezier mee!

*Namens het team, Anna Marie Jansen  
tel. 0341 421775 of 06 40069980.*

### colofon & contact

**SamenGeroepen** is het drieweeklijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

**Redactie:** Gertie van Dijk-Vermeulen, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredacteur)

**Abonnementen:** € 25 per kalenderjaar bij automatische incasso, € 30 zonder automatische incasso. Digitaal abonnement € 15 (automatische incasso)

Aanmeldingen en opzeggingen via het Kerkelijk Bureau, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl)

**Opmaak:** Ton van der Gaag, [gewoonton.nl](http://gewoonton.nl)

**Druk en afwerking:** Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

**Opplage:** 1100 exemplaren

**Volgende uitgave** verschijnt 16 juni voor **4 weken**

**Kopij** uiterlijk **vrijdag** 2 juni om 18:00 uur naar: [kerkblad@pgharderwijk.nl](mailto:kerkblad@pgharderwijk.nl)

### kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl)

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

### [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl)

### predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong  
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A  
T. 0342-440486 of 06-44842411  
[d.dejong@pgharderwijk.nl](mailto:d.dejong@pgharderwijk.nl)

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink  
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B  
T. 06-58729881, [m.vanmeijl@pgharderwijk.nl](mailto:m.vanmeijl@pgharderwijk.nl)

ds. D.J.D. (David) Kroeze  
wijkpredikant De Regenboog  
T. 06-16856392, [d.kroeze@pgharderwijk.nl](mailto:d.kroeze@pgharderwijk.nl)  
En via Facebook

vacature  
predikant Fonteinwerk  
contact: [info@fonteinwerk.nl](mailto:info@fonteinwerk.nl)

### seniorenpastores

W. (Wilma) Steenbeek-Vlug  
T. 06 44588995, [w.steenbeek@pgharderwijk.nl](mailto:w.steenbeek@pgharderwijk.nl)

F. (Frieda) Meijers  
T. 06-48395986, [f.meijers@pgharderwijk.nl](mailto:f.meijers@pgharderwijk.nl)

### jeugdwerker

vacature

### scriba's

Wijk Plantagekerk: mw. Ada Brouwer,  
[scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl)

De Regenboog: mw. Michelle Schouten-Klaasse,  
[scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl)

### helpende handen

T 06 30 30 93 28, [wmondria@caiway.net](mailto:wmondria@caiway.net)  
[www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen](http://www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen)

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.



## DE REGENBOOG

### PINKSTEREN

We leven naar Pinksteren toe. Het wordt gevierd op de vijftigste dag na Pasen, waarmee het de afsluiting markeert van de paastijd. Het is een belangrijk feest binnen het christendom en herdenkt de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen en de eerste volgelingen van Jezus. Het wordt gevierd door christenen over de hele wereld, in alle diverse kerken. Tijdens Pinksteren vinden er vaak processies plaats. In andere landen is het ook gebruikelijk om de kerken en huizen te versieren met bloemen en groen, als symbool van de Heilige Geest. Wij vieren het met een dienst voor jong én oud. We wensen u een Geestrijke tijd toe!

### VANUIT DE WIJKRAAD DE REGENBOOG

In onze wijkraadvergadering van mei was Eelke van der Wal aanwezig, voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Hij bracht ons op de hoogte van het vervolg op de tafelgesprekken en gemeenteevonden. En daarmee spraken we over de ontwikkelingen in de PGH. De AK zal blijven werken aan het bevorderen van eenheid en harmonie in onze gemeente. Het was heel zinvol opnieuw het belang te zien van de samenhang in de PGH: we zijn samen met Plantagewijk en Fonteinwerk één gemeente.

### GEMEENTEBIJEENKOMSTEN

Hierbij hoort ook de uitnodiging aan u voor de gemeentebijeenkomsten op 22 en 23 juni. Hier zal verder worden gesproken over de richting die de PGH in gaat, o.a. ook rond de verbouwing van de Plantagekerk. Op 27 juni praten de kerkenraden en de stuurgroep van het Fonteinwerk verder; zo moet het beleidsplan vorm krijgen. Dit beleidsplan is belangrijk om verdere beslissingen te kunnen nemen over de toekomst.

### AFSCHEID JAN BOOMSMA

Wij hebben afscheid genomen van kerkenraads-lid Jan Boomsma. Voorzitter Saskia de Jonge sprak haar waardering en dankbaarheid uit aan Jan voor zijn toegewijde dienst aan de PGH. Als dank ontving Jan een bureaustandaard met teksten van Henri Nouwen.

### JAARTHEMA 2023-2024

David Kroeze informeerde ons over het nieuwe jaarthema dat we in het nieuwe seizoen gaan gebruiken: 'Oog voor jou'. God heeft oog voor ons, en daarmee hebben wij oog voor elkaar. Met dit thema leggen we de nadruk op het belang van persoonlijke aandacht. Het past ook bij het thema samen jong, waarmee we komend jaar weer bezig willen.

We gaan ons met name richten op twee speerpunten: Zet Jezus' boodschap centraal en: Geef jongeren verantwoordelijkheid. Het mooie is dat het Fonteinwerk en de Plantagekerk ook twee speerpunten van Samen Jong hebben gekozen. Zo kunnen we volgend jaar ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

### ONDER HET VERGROOTGLAS

Op woensdag 14 juni is de volgende 'Onder het vergrootglas'. Dit keer gaat het over het jeugdwerk. Afgelopen maanden zijn er

verschillende gesprekken geweest. Met ouders, en de vorige Onder het vergrootglas over Samen Jong. Nu willen we kijken wat we meer concreet kunnen doen. Wil je meepraten, van harte welkom. 19.30-21.15 uur in de Regenboog.

*Namens het moderamen van de Regenboog  
Saskia, David, Michelle*

### STEP4WRD 28 MEI: FEEST VAN DE GEEST & SPELLETJES

Zondag 28 mei is het Pinksteren, en dat vinden we een feestje. De dienst begint om 11.00 uur. Dat doen we voor opbouwtijd voor de band. Na de dienst zijn er spelletjes op het schoolplein die passen bij het Feest van de Geest. En natuurlijk is er een broodje knakworst. Misschien vind jij de 'Heilige Geest' een beetje vaag klinken. Je kunt zeggen: met de Geest zorgt God ervoor dat wij beseffen en voelen dat God bestaat. De Geest kan zelfs als een maatje worden die je steunt, troost, of wijze dingen zegt.

*De Step4word: Tom, Elke, Renske, Nienke, Mikael, Ruben, Esra, Saskia, David en veel anderen die helpen.*



### LUNCH 'MET VOLLE MOND'

Ook u bent van harte welkom bij Praten met Volle Mond op woensdag 14 juni om 12.00 uur. Een goed gesprek tijdens een gezellige lunch. Komt u ook eens? Meld u uiterlijk zondagavond 11 mei aan bij Ans van der Boom, tel. 06 20653116 of via de lijst in de hal van de Plantagekerk.

*Team Praten met Volle Mond*



## NIEUWE KERKRENTMEESTERS

Onze gemeente heeft zondag 7 mei drie nieuwe kerkrentmeesters mogen bevestigen. Met de omvangrijke verbouwing in aantocht geen overbodige luxe. Roelof Potters (midden) coördineerde ook eerdere aanpassingen aan de Plantagekerk. Durk Reitsma (links) heeft in beide kerken een respectabele technische staat van dienst, man van de praktijk en veel ervaring. Leen Brouwer weet alles van veiligheid en preventie, en zijn handen staan bepaald niet verkeerd. We mogen blij zijn met zulke talenten.



## NIEUWS VAN WILMA WOLTHUIS

Hierbij weer een kort verslag van het werk van 'onze' bijbelvertaler Wilma Wolthuis in Burkina. In april boekte zij met het Sambla-team goede vooruitgang bij het opstellen van een schrijfwijzer voor hun taal. Het is belangrijk dat de conclusies over de schrijfwijzer worden gedeeld met de hele gemeenschap. De drie vertalers hebben de schrijfwijzer nu mee om deze te bespreken met hun taalgenoten.

Van 17 tot 21 april werkten Dieudonné en Nassin samen met Wilma aan de grammatica en teksten van het Konabere. Het was een productieve week waarin ze goede vooruitgang boekten. Ruth had vakantie van 17 april tot 2 mei en in de tweede week reisden Wilma en Ruth samen met Carin naar Ouaga om een vriendin te bezoeken die onlangs haar man verloor. Op Koningsdag hebben ze de receptie op de Nederlandse ambassade bezocht, daar andere Nederlanders ontmoet en van typisch Nederlandse hapjes genoten. Tijdens hun verblijf in Ouaga regelden ze ook een visum voor Mali. Wilma gaat daar in juli naar toe om haar taken als coördinator voor Mali af te sluiten.

Ruth is nu bezig aan haar laatste schoolperiode voor dit jaar en moet daarin nog een overgangsexamen doen. In mei gaat Wilma weer verder werken met het Sambla-team en de week daarna met het D-team uit Mali, samen met Eve, een Burkinese taalkundige. Het is dus voor hen allen een drukke periode en vanwege de vochtige hitte ook erg vermoeiend..

We vragen uw gebed voor voldoende energie voor Wilma, Ruth en Carin in deze hete tijd.



## Collecte voor Wilma

In de diensten op zondag 11 juni is de collecte voor het werk van Wilma. Wij bevelen deze van harte bij u aan. Via de Scipio-app, de collectezakken of rechtstreeks naar NL79 RABO 0378 3074 60 t.n.v. Wycliffe Com. Wolthuis.

*Namens het thuisfrontcomité,  
Hijmen van Bloemendaal*



## NIEUWS VANUIT HET FONTEINWERK

De stuurgroep Fonteinwerk geeft elke week een nieuwsbrief uit. Ga voor de actuele nieuwsbrieven naar [fonteinwerk.nl/nieuws](http://fonteinwerk.nl/nieuws)

## KERK-OP-SHOOT EN KLEUTERKERK

Begin mei mochten we met de kleintjes en wat groteren nadenken over vriendschap. We beleefden mee met de vier, die hun zieke vriend bij Jezus brachten en we klommen daarvoor zelfs het dak op! (niet van de kerk hoor).



Het is genieten om zoveel kinderen te zien. Nieuwe gezichtjes duiken op en ook jij, baby, dreumes, peuter en kleuter bent van harte welkom! Want op zaterdagmorgen 3 juni komen we voor de zomervakantie nog één keer bij elkaar.

Op deze ochtend vieren we Hemelvaart en Pinksteren. De deuren van de Plantagekerk staan om 9.15 uur open.

Wij kijken naar jullie uit!

*Een warme groet van het team Kinderkerk*

## KLEURPLAAT

Een leuke kleurplaat deze keer.



## Sociale media, gewoon een ander jasje

Een onmisbaar element in onze moderne tijd en voor sommigen een vloek, voor anderen een zegen: sociale media. Onoverkomelijk wordt iedereen er vroeg of laat mee geconfronteerd. Hoewel er in de Bijbel niks over Instagram, Facebook en Twitter staat, kunnen we dit wel gebruiken om te kijken hoe we met sociale media om moeten gaan. Een boek van ruim tweeduizend jaar oud bevat logischerwijs geen handvatten met betrekking tot moderne technologie. De Bijbel is oud, sociale media niet. Maar is dat wel zo? In essentie is het gewoon een andere manier van communiceren, in een ander jasje, toch?

Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en ben even wat research gaan doen. Zo staat er in Spreuken 4: 20 t/m 27 vrij vertaald: 'Het is goed om bewust om te gaan met waar je naar kijkt en luistert. De dingen waarnaar je luistert of kijkt, beïnvloeden namelijk je denken en je doen of laten. Daarnaast is het van belang om te zorgen dat de dingen die je zegt of typt mensen opbouwen en niet neerhalen.' Er is dus wel degelijk wat over te vinden. Sterker nog, in 2 Timotheüs 3: 1 t/m 2 staat: 'Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf'. Een moderne verwijzing naar lange selfiereksen en eindeloze filteropaties?

Zoals wel vaker kun je dit soort teksten toepassen op je persoonlijke leven. Wat zou er in jouw leven kunnen worden veranderd op het gebied van sociale media? En een andere interessante vraag: Stel dat Jezus op dit moment op aarde zou komen, zou hij dan sociale media gebruiken?

*Joost Rijdsdijk*

## DE JAARREKENING OVER 2022

*Het jaar 2022 werd gekenmerkt door het startje van de corona-crisis.*

*Veel activiteiten mochten weer en het 'normale leven' werd weer opgestart.*

*In 2022 is de voormalige kosterswoning aan de Hogeweg 96 verkocht.*

De jaarrekening 2022 is afgesloten met een positief resultaat van € 491. In de begroting 2022 was rekening gehouden met een positief resultaat van € 325. De controle van de jaarrekening heeft plaats gevonden door WPE Adviseurs & Accountants in Nijkerk.

Opmerkingen n.a.v. het resultaat 2022:

- **De Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)** is € 7.500 hoger uitgekomen dan begroot. Begroot € 470.000, ontvangen € 477.500. Dit bedrag is inclusief € 3.690 aan nabetalingen uit 2021.
- **De collecteopbrengsten** waren begroot op € 25.000. Ontvangen is € 26.300. De opbrengst in 2021 was € 21.350. De hogere opbrengsten worden veroorzaakt doordat er weer kerkdiensten gehouden mochten worden.
- **De Eindejaarcollecte** heeft € 12.650 opgeleverd. (in 2021 € 18.450 en in 2020 € 10.900).
- **De Voorjaarscollecte** ('Quotum') heeft € 11.100 opgeleverd. (In 2021 € 11.950 en in 2020 € 13.700).
- **De opbrengst van abonnementen op het kerkblad** was € 26.500. De uitgaven bedroegen € 27.200. Het tekort op de exploitatie van het kerkblad bedraagt € 700.
- **Opbrengst uit subsidies en bijdragen.** Begroot was € 6.868, gerealiseerd is € 36.020.

Voor het 6-jarig BRIM/SIM onderhoudsplan voor de Plantagekerk (t/m 2023) wordt van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed jaarlijks een subsidie van € 6.866 ontvangen.

Daarnaast ontvangen we vergoedingen voor personeel en vrijwilligers (€ 2.700), de teruggave Reguliere Ener-

gie Belasting € 6.650 (Plantagekerk) van de belastingdienst, de bijdrage van de Plusklus-groep (€ 10.000) en de bijdrage van het Fonteinwerk in de kosten van de huisvesting (€ 2.960). Verder ontvangen een restitutie van de Centrale kas traktementen uit 2020 € 4.400 en overige ontvangsten € 2.250.

- **De kosten voor de gebouwen** zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het aanmaken en vullen van onderhoudsvoorzieningen voor Stationslaan 134 (pastorie), Veldkersmeen 116 (predikantswoning) en het orgel van de Plantagekerk. Totaal bedrag € 55.600
- **De kosten van kerkdiensten en kerkelijke activiteiten** waren aanmerkelijk lager dan begroot. Begroot was € 70.000, uitgegeven is € 36.500. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder projecten zijn aangevraagd bij PGH in Beweging.
- **Incidentele baten:** gerealiseerd is € 1.405.000. Dit betreft de herwaardeering van de PGH-gebouwen (€ 81.000) ingevolge de GCBB-richtlijn, de ontvangst van twee legaten (€ 72.000), boekwinst verkoop Hogeweg (€ 91.000) en administratieve boekingen rondom orgel en inventaris (€ 1.161.000).
- **Incidentele lasten:** er was € 206.000 begroot, voornamelijk de kosten van de voorbereiding van de verbouwing Plantagekerk. Hiervan is slechts € 4.000 uitgegeven. Het grootste deel van de incidentele lasten betreft de vermindering van de saldi van de commissies en werkgroepen (€ 20.000) en koersverliezen € 58.500.
- **Toevoegingen Bestemmingsreserves en Fondsen.** Begroot was € 46.500, gerealiseerd is € 2.360.000. Toevoeging Bestemmingsreserves € 260.000.

Toevoeging herwaarderingsreserves gebouwen € 81.000.  
Toevoeging herwaarderingsreserves vaste inventaris € 1.161.000.  
Toevoeging Fondsen € 23.000.  
Administratieve boekingen gebouwen € 834.000.

- **Onttrekking Bestemmingsreserves en Fondsen.** Begroot was € 338.000, gerealiseerd is € 1.160.000. Onttrekkingen Bestemmingsreserves € 82.000. Onttrekking Herwaarderingsreserve Hogeweg € 117.000. Onttrekkingen Fondsen € 126.000. Administratieve boekingen gebouwen € 834.000.
- **Het positieve resultaat** van € 491 is toegevoegd aan de algemene reserve.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen via [penningmeester.cvk@pghardewijk.nl](mailto:penningmeester.cvk@pghardewijk.nl)

De volledige jaarrekening ligt voor belangstellenden ter inzage bij het Kerkelijk bureau, na telefonische afspraak (tel 0341 412188)

*Ton Balsma,  
penningmeester College van Kerkrentmeesters*





## OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2022 EN 2021

Baten	begroting	rekening	rekening
	2022	2022	2021
Onroerende zaken huren	13.135	17.199	14.060
Rente en dividenden	21.230	23.215	21.130
Bijdragen levend geld			
- Vrijwillige bijdragen	470.000	477.584	491.421
- Collecten	25.000	26.320	21.343
- Giften	3.000	2.198	5.557
- Ontvangsten solidariteitskas	15.000	16.643	16.296
- Ontvangsten voorjaarcollecte		11.073	
- Ontvangsten kerkblad	27.000	26.525	27.288
- Overige bijdragen levend geld	26.500	12.684	30.660
Door te zenden collecten en giften	500	2.074	1.105
Opbrengst subsidies en bijdragen	34.766	36.020	45.999
<b>Totaal</b>	<b>636.131</b>	<b>651.535</b>	<b>674.859</b>
<b>Uitgaven</b>			
Lasten gebouwen	52.616	98.738	42.392
Lasten overige eigendommen	3.200	11.889	3.364
Afschrijvingen	7.500	8.904	8.512
Pastoraat	378.070	360.174	364.228
Lasten kerkdiensten/ wijkwerk.	70.100	36.643	21.676
Verplichtingen/bijdragen PKN (quotum)	85.130	85.168	84.879
Salarissen en vergoedingen personeel	72.500	85.668	73.305
Kosten beheer en administratie	49.700	63.161	59.125
Rentelasten/bankkosten	20.700	15.603	12.790
Door te zenden collecten en giften	500	2.074	1.105
<b>Totaal</b>	<b>740.016</b>	<b>768.022</b>	<b>671.376</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>- 103.885</b>	<b>- 116.487</b>	<b>3.483</b>
Incidentele lasten	- 206.000	- 88.603	- 75.519
Incidentele baten	18.500	1.405.400	198.143
Toevoegingen fondsen en voorzieningen	- 46.500	- 2.360.021	- 229.026
Onttrekkingen aan fondsen en voorz.	338.210	1.160.202	223.867
<b>Resultaat</b>	<b>325</b>	<b>491</b>	<b>120.948</b>



## ZOMERCOLLECTE NIEUWE STIJL

Bij dit kerkblad ontvangt u een brief voor de Zomercollecte. Voorheen zat bij de brief een acceptgirokaart. Het gebruik van acceptgirokaarten is echter niet meer mogelijk, de banken ondersteunen dit niet meer. Er treft u nu een bijlage aan met de betaalmogelijkheden.

Onze gemeente gaat gebruik maken van een nieuwe betaalmethode: Kerkaccept. Deze betaalmethode is speciaal voor de kerken ontwikkeld om betalingen snel en eenvoudig te kunnen verwerken. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de toenemende vraag naar digitale mogelijkheden. Bij veel bedrijven kon u al betalen via een betaalverzoek of QR-code. Deze wijze van betalen is dus niet nieuw, maar wel binnen onze gemeente.

Hoe werkt het. Bij het betaalverzoek staat een QR-code en betaallink waarmee u uw zeer gewaardeerde bijdrage kunt overmaken, via uw eigen bank, naar onze kerk. Omdat uw betaling automatisch wordt verwerkt, is onze administratie hier direct mee geholpen.

Het gebruik van Kerkaccept is veilig en voldoet aan de AVG-eisen. De betalingen worden verwerkt via versleutelde verbindingen die van buitenaf niet bereikbaar zijn.

Heeft u hierover vragen of ervaart u moeilijkheden, neem dan gerust contact op met het kerkelijk bureau via [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl) of tel. 0341 412188.

*College van Kerkrentmeesters*



WIJ GEDENKEN...



**Johanna Dorothea Vos-Visser**

Op 27 april is overleden op de leeftijd van 78 jaar Johanna Dorothea Vos-Visser, Jan van Nassaupark 35. Jos Visser groeide op in het gezin met vader en moeder, broers en zussen. Zij leerde en werkte met het oog op mensen: sociologie, maatschappelijk werk, kindbescherming. Jan en Jos kenden elkaar al uit Leiden uit de banken van de middelbare school. Zij trouwden in 1969 en kregen hun zonen Roelof, Hugo en Bouke en schoondochters en kleinkinderen. Jos had een vast idee van hoe het moest en hield daar ook aan vast. Ze was een sterk gevoelsmens, haar emoties maakten dat zij zich enorm inleefde in de medemens. Jan zei: 'Jos heeft een dienstbaar leven achter zich met grote toewijding naar haar omgeving. Vaak zoekend naar houvast, vond zij dat toch ook in haar geloof in een God die haar bij name kent.' Woorden die haar als grond onder de voeten waren, troost en goede moed van God, schreef zij op en die klonken ook in de dankdienst voor haar leven op 4 mei in de Varenhof in Ermelo, waar zij ook is begraven.

God kent ons helemaal. Dat is niet beklemmend maar juist bevrijdend. Psalm 139 vertelt van de Heer die ons doorgrondt en Gods weten is een kennen in liefde. De belijdenistekst van Jos, Jesaja 43: 1 luidt: 'Wees niet bang, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij'. En in vers 18 en 19 zegt de Heer dat we niet moeten stilstaan bij wat is gebeurd, 'Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, heb je het nog niet gemerkt?' Dat nieuwe leven mogen Jos en Jan meemaken, zij daar bij de Heer en hij met de kinderen hier in Gods zorg. Herinneringen in warme verbondenheid en de liefdevolle nabijheid van de Heer die ons troost, bidden wij Jan, zijn gezin en de kring om hen heen toe.

*Ds. Diemer de Jong*

**KERKELIJKE STAND**

**Nieuw ingekomen**

- Dhr. J. E. Kroondijk, Markt 16A, uit Dronten
- Mw. A. van de Pol, Jan Luykenlaan 268, uit Ermelo
- Mw. L. Spierenburg, Clarendallaan 10, uit Amsterdam
- Dhr. en mw. J.K. Koopman-Trappenburg, Beukenlaan 2A app.19
- Mw. M. Fortuin, Trumanlaan 5, uit Spijkenisse
- Mw. S.A. Troelstra, Torenbergerhout 8, uit Zeist
- Mw. V. de Vries, Noorderhoofd 207, uit Utrecht

**Verhuisd**

- Dhr. J.H. Kooijman, van Vondellaan 17 naar Stedenmeen 42
- Mw. J. van Gils, van Touwbaan 116 naar Operadreef 39
- Dhr. H. Kampen, van P.C. Hooftplein 95 naar Johanniterlaan 5-79

**Vertrokken**

- Mw. M.N. Brandsen, van Duivenkamp 35, naar Utrecht
- Dhr. en mw. R.A. de Groot- Tetzlaff, van Piccolodreef 24 naar Ermelo
- Mw. J.E. Vermeulen, Emmalaan 23, naar Beneden-Leeuwen

**KERKELIJK BUREAU**

**COLLECTEMUNTEN**

Collectemuntten zijn verkrijgbaar. In de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via [www.pghardervijk.nl](http://www.pghardervijk.nl) of via het kerkelijk bureau, [kerkelijkbureau@pghardervijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pghardervijk.nl), tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk. Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv CvK Prot Gemeente te Hardervijk

**REKENINGNUMMERS**

**Vaste vrijwillige bijdrage**  
 NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie  
**Giften**  
 ZWO - NL42RABO0317714554  
 Diaconie - NL39RABO0317714996  
 Fonteinwerk - NL67RABO0385726139  
 Kerk - NL28RABO0317770969

**COLLECTE-OPBRENGSTEN APRIL**

<b>2 april</b>	Stichting .Present Hardervijk	833,00
	Stichting Mensen in Nood 0341	261,00
	Verduurzaming kerkgebouwen	202,10
	Kerk	307,99
<b>5 april</b>	Paasviering Senioren	405,45
<b>9 april</b>	Kerk in Actie Moldavië	1.561,19
	Voedselbank	185,00
	Verduurzaming kerkgebouwen	271,50
	Kerkenwerk	417,87
	Ingeleverde spaardoosjes	1.021,99
<b>16 april</b>	Diaconie PGH	833,20
	Voedselbank	168,50
	Verduurzaming kerkgebouwen	196,62
	Kerkenwerk	268,80
	Ingeleverd spaardoosje	41,85
<b>23 april</b>	Stichting Iriszorg	656,00
	Voedselbank	146,75
	Verduurzaming kerkgebouwen	192,80
	Kerkenwerk	271,75
	Ingeleverde spaardoosjes	62,75
<b>30 april</b>	Hospice Jasmijn	576,00
	Voedselbank	133,00
	Verduurzaming kerkgebouwen	230,40
	Kerkenwerk	292,40

**COLLECTES ZENDING EN WERELDDIACONAAT 1E KWARTAAL**

<b>5 febr.</b>	Kerk in Actie Pakistan	35,00
<b>19 febr.</b>	Aardbeving Syrië/Turkije	305,00
<b>5 mrt</b>	Wilma Wolthuis	47,50
<b>26 mrt</b>	Stichting Femme Togo	50,00
<b>maart</b>	Moldavië	379,00

**SLUITING KERKELIJK BUREAU**

Het kerkelijk bureau is gesloten van 5 t/m 12 juni. Dit i.v.m. vakanties. Wel zal de mail regelmatig worden gelezen.

**PAKISTAANSE DIENSTEN IN PLANTAGEKERK**

Het CvK heeft van de Protestantse buitengewone gemeente 'Urdu gemeente Nederland' een verzoek ontvangen voor het wekelijks mogen houden van kerkdiensten in de Plantagekerk. Het gaat hierbij om de vroege zaterdagavond. De Urdu-gemeente, de Pakistaanse christelijke kerk, is onderdeel van de PKN. Zij houdt al diensten in Rotterdam en Amsterdam.

In overleg met de koster en met PodiumPlantage is met het verzoek ingestemd. Met ingang van zaterdag 3 juni zijn de Pakistaanse kerkdiensten wekelijks op de zaterdagen van 17.45 tot 19.45 uur. (Meer hierover in een volgende SamenGeroepen – redactie)

*Namens het College van Kerkrentmeesters, Ton Balsma*



**YOUTH DEAF CENTER**  
Collecte 4 juni Open Doors

Dove vervolgd christenen hebben uw hulp nodig. In landen als Oezbekistan, Kazachstan, Turkmenistan en Kirgizië zijn doven de snelst groeiende gemeenschap. Doof zijn wordt daar als een handicap en schande gezien. Daardoor krijgen doven geen enkele hulp van de overheid en van de gemeenschappen om hen heen. En als een doof iemand christen wordt, wordt deze persoon ook nog eens verstoten uit het dorp.

Open Doors trekt zich het lot van deze christenen aan. Deze vervolgd christenen hebben uw hulp nodig. Met uw gift geeft Open Doors dove christenen een microkrediet en vaktraining, lees- en schrijflessen en hulp om het evangelie aan andere doven te brengen. Dit alles gebeurt in een speciaal geopend dovencentrum. Hier verblijven doven uit verschillende landen een aantal dagen tot een week. We helpen in dit centrum nu ook dove vrouwen die traumatische ervaringen hebben in hun doof, christen en vrouw zijn. Op de foto ziet u Ilyana, zij krijgt in het doven centrum praktische lessen (verkeer, sociale vaardigheden, weerbaarheid), maar ook leert zij over de Bijbel.

## BIJBELS IN EGYPTE

Collecte 28 mei Pinksteren

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. En hun familie doet mee. Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert elk jaar een bijbelcompetitie voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen en moeten daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel.

De competitie wordt afgesloten met een festival op verschillende plekken in Egypte. Dat is een groot feest met cabaret en muziek en de kinderen krijgen allemaal een kleurplaat van een Bijbelverhaal. Elke kerk komt er met een kindergroep naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hadden geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde Bijbel. Ieder jaar staan er een of meer nieuwe Bijbelboeken centraal in de competitie.

## POSTZEGELS EN MEER VOOR DE ZENDING

De spaaractie voor postzegels e.d. leverde Kerk in Actie en GZB (Gereformeerde Zendingsbond) over 2022 het prachtige bedrag op van € 24.500 voor postzegels en kaarten en € 3.200,- voor mobieltjes, inktcartridges en buitenlands geld.

Hiervoor heel hartelijk dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben.

Het afgelopen halfjaar is via de Plantagekerk en de Regenboog opnieuw veel ingeleverd en naar Utrecht gebracht.

Een overzichtje: 6 kg postzegels, 60 ansichtkaarten, 2 geboortekaartjes, ruim 2 kg munten, 130 inktcartridges en 12 mobieltjes.

Namens de ZWO-commissie weer bedankt voor het sparen en inleveren.

*Ina Lobensteijn, tel. (0341) 432186, wimina2022@gmail.com*



# De joodse wortels van de psalmen

***De Hebreeuwse Bijbel is niet alleen het Oude maar ook zomaar het Vergeten Testament.  
De psalmen die we zingen zijn oeroude joodse poëzie.***

Het was een kerkelijke bijeenkomst zoals zo vaak wordt georganiseerd: een groepje belangstellenden was gekomen voor een lezing door een rabbijn. Hij citeerde een psalm. Een van de aanwezigen merkte monter op: 'Rabbijn, wat goed, u kent onze psalmen ook.'

Het zit diep: de Hebreeuwse Bijbel is niet alleen het Oude maar ook zomaar het Vergeten Testament. De psalmen die we zingen, de vaste 150 bijbelliederen en nog een aantal daarnaast, verstrooid over de bijbelboeken, zijn oeroude joodse poëzie die nog steeds in de synagoge en ook in de context van de christelijke kerk wordt gebruikt. Daarover straks meer.

## **Collectieve smeebeden**

Laten we bij het begin beginnen: het bijbelboek dat wij 'Psalmen' noemen, heet in de synagoge 'Lofliederen'. Een bijzondere naam, want het boek bestaat helemaal niet uit lofzangen. In de psalmen wordt tegen de hemel geschreeuwd, maar uiteindelijk is het laatste woord een lofzang: Halleluja! Er zijn veel meer collectieve smeebeden dan lofzangen in het psalmboek, maar ook liederen van de enkeling. Maar liefst 73 psalmen hebben in hun opschrift 'van David' staan. Het zou kunnen zijn dat een paar oeroude psalmen van Davids hand zijn, maar het is verstandig bij het opschrift 'van David' te denken aan 'uit de bundel van David'.

## **Bonte collectie**

De psalmbundel die wij hebben, bestaat uit vijf onderdelen, naar het aantal boeken van de Thora: 1-41; 42-72; 73-89; 90-106; 107-150. We nemen er kennis van, maar heel veel meer dan dat kunnen we niet. Het is bij lang niet alle psalmen duidelijk bij welke categorie we die moeten indelen. De moderne lezer is daar ook niet zo nieuwsgierig naar. Als we maar weten dat het om een bonte collectie gaat. Ooit begonnen met verschillende kleine verzamelingen. Dat is wel duidelijk. En langzaam gegroeid tot een bundel van 150, al staan enkele liederen dubbel in het psalmboek. Er zijn ook psalmen die niet in de eindcollectie zijn opgenomen. Het lied van Mozes en Mirjam, op de oever van de Rietzee, is daar een goed voorbeeld van.

## **De uiteindelijke bundel**

De bundel met de uiteindelijke indeling en omvang wordt uiteraard geopend met Psalm 1, waarin een klassiek schema wordt geschetst: wat is de weg die je in je leven kiest? Ben je een rechtvaardige die zich wat van de Thora aantrekt of kies je tegen God en loopt jouw weg dood? Dat is het 'woord vooraf' van het psalmboek dat besluit met Halleluja, 'Loof de Heer'. Dertien keer vinden we het werkwoord loven/danken in de slotpsalm 150. Alsof

het niet op kan. Waarom niet veertien keer? Je moet ernaar raden. Wie weet als straks de Messias komt.

## **Begeleid met snarenspeel**

Hoe functioneerden de psalmen in Israël? We weten er niet heel veel van, maar genoeg om een paar bescheiden lijnen te trekken. De psalmen vinden in het algemeen hun oorsprong in de liturgie van de tempel. We moeten raden naar de manier waarop ze ten gehore werden gebracht. In de aanhef van de meeste psalmen is een aanknopingspunt gegeven, maar veel wijzer worden we daar niet van. Er staat bijvoorbeeld 'een lied' of 'een psalm'. Het vermeldt een muziekinstrument dat of een melodie die destijds bekend was, maar waarover wij nu geen informatie meer hebben. Het opschrift met 'psalm', mizmor, komt het meest voor: 57 maal. 'Psalm' betekent van oorsprong waarschijnlijk een met snarenspeel begeleid lied. Dat kan een lied zijn in de tempeldienst, maar ook 'gewoon' een lied dat je bijvoorbeeld zingt om jezelf te bemoedigen.

## **De psalmen zijn vaak algemeen**

Psalm 137 is daar een mooi voorbeeld van: de ballingen uit Juda, gevangen in Babel, zingen en begeleiden zichzelf. Hun wordt door de beulen gevraagd nog een Sion-lied te zingen. Psalm 137 is een van de weinige psalmen waarvan we nauwkeurig weten op welke situatie het lied ziet. De psalmen zijn veel meer 'algemeen' dan we doorgaans denken. Een voorbeeld, de beroemdste psalm, 'De Heer is mijn herder'. Er is wel gezegd dat die psalm meer mensen heeft getroost dan alle dokters en pastores bij elkaar. Het lied heeft



*Door dr. Piet van Midden, emeritus predikant en docent Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg.*

*Bron: Protestantse Kern Nederland.*

*Illustratie: Roel Ottow*

velen geraakt. Dat zou niet het geval zijn geweest als de lezer zichzelf er niet in herkennen zou.

### **Altijd blijven klinken**

In de synagoge werden de psalmen al gehoord vóór de verwoesting van de tempel. Psalm 113-118 noemen we 'het grote Hallel', ofwel 'de grote lofprijzing', liederen die bij hoogfeesten worden gezongen. En inderdaad: bij de intocht van Jezus in de tempel van Jeruzalem, kort voor Pesach, zingen de mensen al Psalm 118: 'Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER. Hosanna!' Dat is een psalmtekst: 118:26.

### **Geen formulieren maar liederen**

In de synagoge wordt de sabbat met een welkom binnengehaald. Met Psalm 95, 'Kom, laten we jubelen voor de HEER'. Psalm 96,

'Zing voor de HEER een nieuw lied'. Psalm 97, 'De HEER is koning'. En de sabbat wordt toegezongen als een huwelijkspartner, 'Kom mijn geliefde om de bruid te ontmoeten'. Geen formulieren maar liederen. De psalmen geven je adem. Je raakt niet uitgezegd of uitgezongen. Als je bij de zogeheten Klaagmuur komt, zie je tal van Joden bidden: psalmen.

### **De psalmen herhalen**

In het oosterse christendom was dat niet anders. In een vaste periode, bijvoorbeeld enkele weken, werden de psalmen gereciteerd. In de vroegste tijd van de kerk kenden monniken de psalmen uit het hoofd, gewoon door herhaling. In de rooms-katholieke kloosters ging het er net zo aan toe: men reciteerde in een vast ritme. Zo voorkom je ook dat 'lievelingsliederen' andere psalmen wegdrukken. Er zijn psalmen die nooit in de

eredienst gebruikt worden omdat men er melodisch of inhoudelijks niets mee kan. Dat geldt ook van een aantal kloosters: bepaalde 'vloekpsalmen' worden niet in de getijdendiensten gebruikt.

### **Psalmen gaan met je mee**

Psalmen: in de protestantse traditie zingen we het 'Geneefse psalter'. De berijming uit Genève midden 16e eeuw is in Nederland van een vertaling van de hand van Pieter Datheen voorzien. Een aantal Gereformeerde Gemeenten in Zeeland gebruikt nog steeds die 16e eeuwse vertaling. In 1773 verscheen een psalmberijming die met name nog in Gereformeerde Bondskerken wordt gezongen. In 1968 werd een 'proeve van nieuwe berijming' aan de kerken aangeboden. Die berijming wordt nog steeds gezongen in de mainstream van de kerk.

Psalmen gaan met je mee. In de katholieke traditie had ooit de bijbelvertaler Hiëronymus de grootst mogelijke moeite om zijn psalmvertaling geaccepteerd te krijgen. De Geneefse psalmen met de berijming uit 1773 zijn niet weg te denken uit ons orthodoxe volksdeel. Psalmen worden je lievelingen of staan ver bij je vandaan. Maar als ze je raken, gaan ze levenslang mee.





## INTERCULTUREEL BOEKJE OVER BIJBEL EN SLAVERNIJ

*Kan de Bijbel helpen om zicht te krijgen op slavernij en de verwerking ervan? Daarover gaat het boekje Geroepen om vrij te zijn, een uitgave van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Het bevat bijdragen van Afrikaanse, Antilliaanse, Surinaamse en Nederlandse theologen.*

'Nu de afschaffing van de slavernij dit jaar breed herdacht wordt, wil het NBG christenen uit allerlei kerken helpen om hierover na te denken en met elkaar in gesprek te gaan.' Dat zegt Lydia van der Meer, verantwoordelijk voor de relatie met de kerken bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en betrokken bij dit boekje. Geroepen om vrij te zijn belicht Bijbelverhalen over slavernij en vrijheid, met reflectie- en gespreksvragen voor persoonlijk gebruik of in kringverband. Het bevat ook materiaal toegespitst op kinderen.

### **Schrijvers en bestelinformatie**

Tot de theologen van verschillende kerkelijke en culturele achtergrond die meeschreven aan dit boekje behoren de Ghanese voorganger Seth Adzokatse, bisschop Renold Pansa van de Evangelische Broedergemeente (EBG) in Suriname, SKIN-voorzitter en EBG-voorganger Rhoïnde Mijns-Doth, de Antilliaanse Bijbelvertaler Marlon Winedt, en Martijn Stoutjesdijk, onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit. Het boekje is voor €1,- plus verzendkosten te bestellen via [shop.bijbelgenootschap.nl](http://shop.bijbelgenootschap.nl) of bel 023-5146146.

Kerkelijk Centrum De Regenboog is op zoek naar een nieuwe

## BEHEERDER M/V

voor (gemiddeld) 20 uur per week

### **Functieomschrijving**

De beheerder is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van het kerkgebouw, de verzorging van kerkelijke en verhuuractiviteiten, alsmede de aansturing van de hulpbeheerders en andere vrijwilligers. Het dagelijkse beheer betreft het schoonhouden van het gebouw en deze gereedmaken voor de diverse activiteiten. Daarnaast kunnen lichte onderhoudswerkzaamheden onderdeel zijn van het takenpakket. U verhuurt het gebouw binnen de daarvoor opgestelde kaders en maakt daartoe zelfstandig (prijs)afspraken met huurders. De diverse taken vinden plaats met ondersteuning van een team hulpbeheerders en andere vrijwilligers. U stuurt deze vrijwilligers aan en plant in samenspraak de werkzaamheden in.

De werkzaamheden vinden op wisselende tijdstippen van maandag t/m zaterdag plaats. De functie kent een hoge mate van zelfstandigheid en eigen initiatief is daarin belangrijk.

De zondagse kosterstaken zijn geen onderdeel van de functie, maar worden uitgevoerd door vrijwilligers van beide wijkgemeenten. Het is mogelijk deze functies te combineren.

### **Profiel**

U wilt deze functie vanuit een dienende taakopvatting gaan bekleden. U beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden. U bent flexibel, maar kan ook duidelijk grenzen aangeven wanneer dat nodig is. U bent in het bezit van een BHV en/of EHBO-diploma of bent bereid dat te behalen. Bij voorkeur bent u meelevend lid bent van de Protestantse of Hervormde Gemeente.

**Ook dames worden voor deze functie van harte uitgenodigd te solliciteren.**

### **Arbeidsvoorwaarden**

Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld conform de Arbeidsvoorwaardenregeling voor Kerkelijk Medewerkers van de PKN. Meer informatie hierover kunt u vinden op <https://www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden-koster-beheerd/>

### **Informatie en solliciteren**

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met voorzitter van de PSKD Frans Deuring, tel. 06 49842731 of via [fransdeuring@hotmail.com](mailto:fransdeuring@hotmail.com).

Meditatie bij Jacobus 5: 13-20

## Krachtig gebed

Dit nummer van SamenGeroepen verschijnt rond 26 mei en voor die datum staat op het Bijbelleesrooster Jakobus 5:13-20. Dat is het slot van de brief, het bekende gedeelte over 't bidden. En daar is boven gezet: krachtig gebed. Dat is ontleend aan vers 16b, waar staat dat het gebed van de rechtvaardige krachtig is en zijn uitwerking niet mist. Het Griekse woord voor gebed dat hier gebruikt wordt, heeft de betekenis van vraaggebed, smeking, hulpgeroep, verzuchting... Als een mens recht voor God staat, dan is zijn gebed krachtig. En het werkt iets uit. Geeft 'energie' staat er letterlijk. Naar aanleiding van Jakobus 5 kunnen we wel tien meditaties schrijven, maar ik beperk me hier tot vers 16b waarin het eigenlijk over de gebedsverhoring gaat.

Allereerst de rechtvaardige. Hoe durf je God onder ogen komen en Hem iets vragen als je niet onbevangen en vrijmoedig voor Hem neer durft knielen. Als dat niet zo is, dan is er reden om bang te zijn. En zou de Here dat niet voelen – Hij die onze gedachten verstaat van verre (Psalm 139). Als je neerknielt met een slecht geweten, dan zegt de Here: 'Wat doe je hier? Sta op en maak eerst maar in orde wat er aan schort.' Welnu, dit zal duidelijk zijn en het behoeft verder geen betoog.

Maar nu de gebedsverhoring. Iemand zei eens tegen mij: 'Dominee, wij willen het wel graag praktisch houden!' Of me dat altijd gelukt is, weet ik niet, maar ik wil het hier in ieder geval proberen. Als je elke avond bidt voor de mensen van wie je houdt, dan ben je elke avond even met ze bezig. En als je dan de namen voorbij laat gaan, dan schiet het je bijvoorbeeld zomaar te binnen, dat je kleindochter over een paar weken examen moet doen. Je legt het uitgesproken of onuitgesproken bij de Here neer. Als je in bed nog wat ligt te piekeren, bedenk je of je iets leuks kunt doen. Even laten weten dat je voor haar zult duimen. Of een leuk kaartje of een roos met een kaartje eraan. Werkt dat iets uit? Yes. Je kleindochter realiseert zich dat je achter haar staat, denkt daar met plezier aan, wordt rustig en presteert. Heeft uw gebed iets uitgewerkt? Zeker weten. Dit is het laaghangende fruit. Het eerste geplukt. Niemand kan vrijblijvend bidden. Je moet er ook altijd iets mee doen. Als je niet gebeden had, was je het misschien vergeten of was alles anders gelopen.

### Vraag niet te veel

Een tweede puntje dat ik hier delen wil is dit: Vraag niet te veel.

In mijn eerste gemeente bezocht ik een gebedskring. Daar zei iemand tegen mij: Wij vragen hier kleine dingen. Ik ben gestopt met roken. Vandaag bidden we of ik het de komende week ook vol mag houden. De kans dat het lukt is veel groter dan vragen om de wereldvrede. We hebben er hartelijk om gelachen. Doe ik nu een beetje flauw? Nee. Het gaat er toch om dat we samen met de Here op weg zijn, stapje voor stapje richting Koninkrijk. Daar vragen we toch om in het volmaakte gebed: Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede. Let wel: Het is de wil van de Here dat Zijn Koninkrijk komt...

En mogen we ook grote dingen vragen? Jawel, in alle nederigheid en afhankelijkheid... alles wat bij Gods Koninkrijk hoort: gezondheid, gerechtigheid, blijdschap... En wees blij met de kleine stapjes in de goede richting. En misschien wil de Here het veel verder invullen dan we ooit hadden gehoopt of gedacht. Elia vroeg om een regenbui en hij kreeg hem nog ook. Oeps! En het mooiste gebed dat er is, is het gebed om de Heilige Geest. Daarvan weten we, dat de Here het altijd onvoorwaardelijk en zonder terughoudendheid verhoort. Hij is áltijd héél dicht bij ons met Zijn Geest. Tot aan het bittere eind, het eind dat juist daarom niet bitter meer is. Ik had bijna geschreven: Amen.

Ds. Aad Woudenberg



**Elke uitgave van Samen Geroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.**

**Deze uitgave is dat ds. Aad Woudenberg info@aslwoudenberg.nl**

### Bijbel Leesrooster

Vrijdag 26 mei Jakobus 5:13-20  
Zaterdag 27 mei Psalm 119:1-8

Zondag 28 mei Psalm 119:9-16  
Maandag 29 mei Spreuken 23:1-11  
Dinsdag 30 mei Spreuken 23:12-21  
Woensdag 31 mei Spreuken 23:22-35  
Donderdag 1 juni Spreuken 24:1-12  
Vrijdag 2 juni Spreuken 24:13-22  
Zaterdag 3 juni Spreuken 24:23-34

Zondag 4 juni Psalm 119:17-24  
Maandag 5 juni Spreuken 25:1-10  
Dinsdag 6 juni Spreuken 25:11-20  
Woensdag 7 juni Spreuken 25:21-28  
Donderdag 8 juni Psalm 119:25-32  
Vrijdag 9 juni 1 Timotheüs 1:1-11  
Zaterdag 10 juni 1 Timotheüs 1:12-20

Zondag 11 juni Psalm 13  
Maandag 12 juni 1 Timotheüs 2:1-7  
Dinsdag 13 juni 1 Timotheüs 2:8-15  
Woensdag 14 juni 1 Timotheüs 3:1-13  
Donderdag 15 juni 1 Timotheüs 3:14-4:10  
Vrijdag 1 juni Psalm 119:33-40

## ZONDAG 28 MEI

### PINKSTEREN

Collectes; 1. Kerk in Actie Z. Egypte;  
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

#### Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

#### De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze  
Step4wrld-dienst

#### Sonnevanck

10.00 uur: ds. H. Samson

## ZONDAG 4 JUNI

Collectes; 1. Open Doors;  
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

#### Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong  
11.30 uur: ds. J. Helder

#### De Regenboog

09.00 uur: ds. J.P.E. Breure

#### Sonnevanck

10.00 uur: dhr. G. Petersen

## ZONDAG 11 JUNI

Collectes; 1. Wilma Wolthuis;  
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

#### Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink  
11.30 uur: ds. J. Bouma Fonteindienst

#### De Regenboog

10.45 uur: ds. F.A.H.A. De Kok

#### Sonnevanck

10.00 uur: dhr. J. Kramer

## GEEF LIEVER VIA DE SCIPIO-APP

*Dat scheelt het kerkelijk bureau veel werk. Er is vast iemand in uw omgeving die deze app even op uw telefoon wil zetten. Het gebruik is supersimpel.*

### Collecte zondag 28 mei Pinksteren

#### BIJBELS VOOR EGYPTE

*Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. En hun familie doet mee. Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert elk jaar een bijbelcompetitie voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Steun dit werk.*

*Geef via de collecte zakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op rek.nr. NL42RA-BO0317714554 van ZWO-commissie o.v.v. 'Egypte'. Zie blz. 11.*

## PLANTAGEKERK

**Zondag 28 mei (9.30 uur) Pinksteren** Op deze Pinksterzondag zijn we blij met de belofte van Gods geest en dat komt in alles tot uitdrukking. We lezen hierbij van de profeet Joël. Hier gaat het over de dag van de Heer; een gebeurtenis met grote gevolgen voor de hele aarde. Maar God belooft daarbij dat dit geen reden is om bang te zijn: iedereen die in Hem gelooft, is veilig. De cantorij ondersteunt ons muzikaal. Timon Nauta is er op het orgel. Vier je mee?

*(ds. Marissa van Meijl)*

**Zondag 4 juni (9.30 uur)** Er is iets bijzonders aan deze dienst: er is niets bijzonders te melden! Ada Brouwer leest uit de Bijbel en Adriaan Bruinink speelt orgel. We hopen op een mooie dienst aan de drempel van de zomer. Het is een week na Pinksteren en deze zondag kreeg de naam Trinitatis. De feesten van de kerk liggen achter ons en die hebben ons bepaald bij de liefde van de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Welkom allemaal om te zingen, te luisteren, te bidden. *(ds. Diemer de Jong)*

**Zondag 4 juni (11.30 uur)** Vandaag gaat ds. Jacques Helder voor en het thema is: Geen licht, geen leven. De muziek is van Matthias Blokzyl & band. Wees welkom. Er is kinderdienst en oppas.

Alle Fonteindiensten zijn ook online te volgen en te bekijken via CAI TV kanaal 707 of via de website [www.pgharderwijk.nl/live-stream](http://www.pgharderwijk.nl/live-stream) (klik op de foto van de Plantagekerk)

**Zondag 11 juni (9.30 uur) Topklimaatdienst** Deze zondag is er een prachtige topklimaatdienst. We lezen over de schepping en over een genadejaar van de Heer. Spreker Alfred Slomp is er. Gert Kornet begeleidt ons op het orgel. Marinus van Steenwijk speelt op de piano. En er is weer een geweldig gemeentekoortje. Wees welkom! *(ds. Marissa van Meijl)*

**Zondag 11 juni (11.30 uur)** Vandaag gaat Judith Bouma voor en het thema gaat over het doorgeven van Zijn Licht. De muziek is van Embrace. Wees welkom! Er is kinderdienst en oppas.

## DE REGENBOOG

**Zondag 28 mei Pinksteren (10.45 uur)** Feest van de Geest! Zo kun je Pinksteren noemen. Want er gebeurt veel moois op deze dag. De Geest is de 'stem' van God die je kan aanraken en inspireren. De Geest maakt je duidelijk wat belangrijk is, om te geloven en om te doen. Dat ervoeren ze 2000 jaar geleden, en nu mag dat ook. Hoe precies? Kom dat meemaken in deze Step4wrld dienst. Met muziek van Mart, Mark, Julia en Samrawit. *(ds. David Kroeze)*

**Zondag 4 juni (9.00 uur)** In de week van Koningsdag was ik in Taizé, met een groepje gemeenteleden uit de Ontmoetingskerk in Rhenen. Samen leven met de broeders en met zo'n 400 anderen, vooral jongeren, is een uitdaging en een prachtige oefening. Samen eten maken, uitdelen, afwassen, de tuin bijhouden, samen Bijbel lezen en ervaringen delen. Het centrale thema dit jaar is 'Innerlijk leven en solidariteit'. Dat zal ook het thema zijn op zondag 4 juni. *(ds. Peter Breure)*

**Zondag 11 juni (10.45 uur)** De Bijbel plaatst ons altijd weer voor verrassingen. Zo verrassend zelfs dat ik, bij het schrijven van dit berichtje, nog niet weet waar ik deze zondag over zal preken. Ik hoop dat u met deze onzekerheid kunt leven en zie er naar uit u te mogen begroeten in De Regenboog. *(ds. Florida de Kok)*

### Collecte zondag 4 juni

#### OPEN DOORS

*In landen als Oezbekistan, Kazachstan, Turkmenistan en Kirgizië zijn doven de snelst groeiende gemeenschap.*

*Doven krijgen geen enkele hulp van de overheid en gemeenschappen om hen heen. En als een doof iemand christen wordt, wordt deze persoon ook nog eens verstoten uit hun dorp. Deze vervolgte christenen hebben uw hulp nodig.*

*Geef via de collectezakken of de Scipio-app of via NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Open Doors Central Asia'. Zie blz. 11.*

### Collecte zondag 11 juni

#### WIMA WOLTHUIS

*Wilma doet bijbelvertaalwerk in West-Afrika. Zij ondersteunt lokale Bijbelvertalers die in hun moedertaal werken. Als taalkundige geeft ze les in Afrikaanse taalkunde en doet analyse in talen die nog niet op schrift staan. Voor haar werk en leven is zij afhankelijk van giften. Als thuisgemeente zijn we betrokken bij haar werk en bevelen de collecte voor haar werk van harte bij u aan.*

*Geef via de collectezakken bij de uitgang of via de Scipio-app of stort op rek.nr. NL42RA-BO0317714554 van ZWO commissie o.v.v. Wilma Wolthuis. Zie blz. 6.*