

Samen Geroepen

NR 7 2023

12 mei – 25 mei

Gezien

ZWO

Wezenzondag



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

GEZIEN!

Ter gelegenheid van het tienjarig koningschap van Koning Willem Alexander waren 100 gasten 'die een 10 verdienen' uitgenodigd voor een lunch op 26 april. "Mensen die zichzelf een 10 waard vinden kom je nog wel eens tegen. Maar u bent hier omdat anderen u hebben voorgedragen." sprak Willem Alexander tijdens de lunch. Mooi om je zo gezien te weten door de ander. Het doet ons goed wanneer we gewaardeerd worden door onze medemens.

Richard Osman (zie foto) is op dit moment de best verkopende Britse detectiveauteur. Hij maakt vier bejaarde amateurspeurders die helden in zijn boeken. Veel jongeren kopen zijn boeken. De personages spreken aan. Met zijn boeken brengt hij ouderen aansprekend maar levensecht in beeld. Bezoek aan zijn bejaarde moeder en haar vriendinnen bracht hem op dat idee. Hun boeiende verhalen en levenservaring verraste hem. Hij concludeert: "Ouderen worden in onze samenleving vaak onderschat en over het hoofd gezien."

Maar niet alleen je leeftijd kan je het gevoel geven onzichtbaar te zijn. In onze sterk geïndividualiseerde samenleving, waar bovendien bijna drie miljoen Nederlanders alleen wonen, kun je door allerlei omstandigheden makkelijk uit beeld raken. Aan ons de uitdaging om oog te houden voor elkaar.

Jezus, Hij ziet de menigte maar ook de mens. Het kind, de weduwe, de tollenaar maar ook ons. Zijn oog valt op ons en Hij roept ons tevoorschijn. Kom! Voor ieder van ons een plaats aan zijn tafel. Dat is de uitnodiging die wij mogen ontvangen én doorgeven. Geen koninklijke lunch voor 'Tienen' maar een bruiloftsmaal wacht ons.

Wilma Steenbeek

van de redactie

VAKANTIEPLANNEN

Het is begin mei dat we met de redactie vergaderen om deze SamenGeroepen samen te stellen. Koningsdag is net voorbij en in gedachten zijn we al vakantieplannetjes aan het maken... Maar de temperaturen zijn hier in Nederland nog net te laag om regelmatig buiten te zitten voor het echte zomer gevoel.

Het hoofdartikel vertelt over de mooie opdracht van Zending, Wereldiakonaat en Ontwikkelingswerk, hoe de ZWO-commissie bezig is onze Bijbelse taak vorm te geven. Via Kerk-in Actie wordt niet alleen Gods woord gebracht bij onze medemens ver weg, maar ook de leefomstandigheden daar worden opgemerkt en zoveel mogelijk verbeterd.

De tieners gingen al op kamp, getuige hun verhalen erover en de mooie foto's! Verder lees je en wordt u uitgenodigd deel te nemen aan onder andere een Kookworkshop en nog veel meer.

Redactie SamenGeroepen

VOORBEREIDINGEN STARTZONDAG

De Startzondagcommissie is inmiddels weer begonnen met de voorbereidingen van de Startzondag Protestantse Gemeente Harderwijk. Deze dag zal worden gehouden op **zondag 10 september a.s.**

Het (landelijke) thema dit jaar is 'Ga mee'. Hier kan je van alles bij verzinnen en dat gaan we de komende tijd ook verder doen en uitwerken. Wij zijn bezig om dit jaar ook enkele vernieuwingen en/of veranderingen aan te brengen. Nog meer de ontmoeting zoeken, bezien hoe wij samen nog meer kerk kunnen zijn, energie steken in de jongeren onder ons en ook, conform het thema, anderen uitnodigen.

We willen nog meer gezelligheid aanbrengen bij de inrichting van het Plantagepark, waar de Startzondag weer wordt gehouden. Maar wij willen ook graag uw en jullie hulp en inbreng. Denk mee met het thema, laat je ideeën horen, wat lijkt je leuk om eens toe te voegen aan dit samenzijn. Onmisbaar hierbij zijn de vrijwilligers, hiervan zijn er eigenlijk nooit genoeg, dus laat weten dat je beschikbaar bent. Dit kan bij de voorbereidingen, de zaterdag van opbouw, het ondersteunen op zondag of het opruimen op maandag. We rekenen en horen graag van u en jullie.

Namens de Commissie Startzondag, Gerard van de Belt ghvandebelt@hetnet.nl

Gedachte:

'Wie de stilte niet kent, heeft veel moois niet gehoord'

Cees van der Hout

Bij de voorplaat:

Het onderduikershol bij Boshuis Drie. Luisterend naar het aangrijpende verhaal, verteld door de gidsen Hans en Evert. Dit hol is in de 2de wereldoorlog tussen februari 1943 en juli 1944 gebruikt door Engelse piloten en voortvluchtige landgenoten. In juli 1944 werd het hol door de Duitsers ontdekt, maar gelukkig konden de 13 bewoners, via een vluchtgang ontkomen. Lees meer op pagina 8.

Zending leeft niet bij succes maar bij Zegen....

Als je hart hebt voor de zending dan ga je er voor.....

Zouden de leerlingen van Jezus er ook zo over gedacht hebben? In de Bijbel lezen we hoe Jezus omgaat met mensen in zijn onderwijs en oog heeft voor de zwakken en de zieken in de samenleving. We zijn nu onderweg van Pasen naar Pinksteren. Voordat Jezus naar de hemel ging lezen we in Mattheüs 28: 18-20 over de uitzending van de leerlingen: *"Ga dus op weg en maak al de volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld"*.

In Handelingen 2 lezen we over de komst van de heilige Geest, dat allen op de dag van het Pinksterfeest werden vervuld van de heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen zoals hun door de Geest werd ingegeven. De apostelen verkondigen het evangelie.....gaan op weg.... er worden gemeenten gesticht.....: het christendom verspreidt zich in de wereld.

Vanuit kerken worden later zendelingen uitgezonden, geïnspireerd vanuit het geloof en de Bijbelse opdracht. Zending beperkte zich niet alleen tot het brengen van Gods Woord, maar gaf ook een antwoord op de menselijke nood die men aantrof. Denk aan onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, schoon drinkwater, opleiding voor verbetering van leefomstandigheden etc. Vandaag zijn er de vraagstukken van armoede, ongelijkheid, mensenrechten, klimaatveranderingen etc. waar de kerk zich ook mee bezig houdt. Vanuit onze kerk dragen we bij aan projecten van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking via Kerk in Actie.

Vanuit het geloof in Jezus Christus mogen we weten dat zending en diaconaat niet afhankelijk zijn van onze prestatie. Deze staan in relatie tot de zender Jezus Christus, om door culturen en structuren heen Gods liefde te laten zien, dichtbij en ver weg.

Een zegenbede heeft de volgende woorden:

*Almachtige God,
moge de moed van uw Geest ons veranderen,
moge de mildheid van uw Geest ons begeleiden,
moge de gaven van uw Geest ons toerusten
en ons op pad sturen, de wereld in,
vol liefde om te dienen, door Onze Heer Jezus
Christus.*

In een vorig kerkblad Samen Geroepen (nr.5 van 7 april) heeft u informatie kunnen lezen over het werk van Kerk in Actie. Dit jaar ondersteunen we als commissie Zending en Werelddiaconaat PGH drie projecten van Kerk in Actie.

PROJECT IN COLOMBIA

In Colombia ondersteunen we het werk van de organisatie Renacer die 40 kinderen/ jongeren bescherming en begeleiding biedt. Vanwege de zware politieke en economische crisis steken vele duizenden Venezolanen de grens over naar buurland Colombia. Daar krijgen ze opnieuw te maken met armoede en werkloosheid. Seksueel misbruik komt er helaas veel voor. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer vangt dergelijke kinderen op en geeft voorlichting op scholen, aan opvoeders, kerkleiders en in achterstandswijken. Kerken worden aangemoedigd hun deuren en harten voor hen open te stellen. Wij ondersteunen dit project met € 10.000.



PROJECT IN ZUID SUMATRA

Veel boeren zijn arm en er zijn veel conflicten over landeigendom. Het is niet eenvoudig om als boer het hoofd boven water te houden. Yabima, de diaconale organisatie van de kerk in Zuid Sumatra leert boeren op te komen voor hun rechten, leert hen ecologische landbouwmethoden, waarmee de grond gezond blijft en de opbrengst toeneemt. Yabima helpt hen ook bij het opzetten van spaar- en kredietgroepen. Daarnaast organiseert Yabima activiteiten voor mensen met verschillende religies en etnische achtergronden, met als doel respect en begrip voor elkaar te krijgen. We ondersteunen dit project met € 15.000.

PROJECT EGYPTISCH BIJBELGENOOTSCHAP

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse Bijbel competitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap lezen tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Dat is een groot feest met cabaret en muziek. Elke Kerk komt er met een kindergroep naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. Als prijs krijgen ze een geïllustreerde Bijbel. Ieder jaar staan er een of meer nieuwe Bijbel boeken centraal in de competitie. We ondersteunen dit project met € 15.000.



Wij willen u heel hartelijk danken voor uw bijdrage /giften voor het werk van zending en werelddiaconaat. Dit is jaar is uw toegezegde bijdrage via kerkbalans € 5900, dat maakt ons stil en dankbaar. Onze hartelijke dank voor uw meeleven voor zending en werelddiaconaat, zo mogen we samen bijdragen aan het werk in Gods Koninkrijk.

Jan Molenberg, Ate Kuiken, Philips Wassenaar, Cora Pluim en Willemien Holtrop



MOEDERDAG

Het is binnenkort moederdag. Dat zal niemand missen, want de reclames vliegen je om de oren. En daarom zeggen ze soms dat de winkeliers het bedacht hebben om lekker veel spulletjes te kunnen verkopen.

Maar wat is het fijn dat er moeders zijn. Houd ze hoog en heb ze lief! En verwen ze maar goed, niet alleen op moederdag.

De kerk wordt ook wel eens moeder genoemd. Je kunt er voeding en wijze lessen krijgen en het is een warm gezin, dat is de bedoeling van de Heer. Ze geeft jou het Woord van God en hulp en zicht op het licht van God en Jezus.

Straks is er ook een vaderdag. Ook al zo stoer en leuk. Vergeet het niet.

Mijn eigen vader vond het toch een beetje scheef. Ik was de oudste en had onder mij drie broertjes. Pa zei: in mei moederdag, vaderdag in juni en laten we in juli jongetjesdag houden. Daar gingen wij niet voor liggen. We waren het er roerend mee eens en accepteerden het voorstel blij. En zo gingen we voortaan met een nieuw stripboek voor jongetjesdag op vakantie.

Deze dagen maken ook, dat wens ik je toe, dat je de band weer beseft en voelt. Over de band met de moederkerk gesproken. Henk Binnendijk zei laatst in een interview dat het met alle kerkshoppen in onze tijd goed is om te bedenken wat je ontvangt, maar ook wat je voor jouw gemeente kunt doen, wat je meebrengt. En dat is vast veel.

De Bijbel spreekt erover. Ieder van ons kreeg iets moois van de Geest. Om er de anderen mee te helpen.

Neem nou Efeziërs 4: 11 – 'Hij geeft apostelen en verkondigers van het evangelie als herders en leraren om de heiligen toe te rusten voor het werk in dienst van de Heer.' Bijbel in Gewone Taal: 'Christus heeft ons geschenken gegeven: apostelen, profeten, boodschappers van het goede nieuws, leraren en leiders, het is hun taak om de gelovigen te helpen om goede christenen te worden.'

We zijn er om elkaar te dragen en bij God te houden.

Dat we dat maar mogen beleven de komende tijd.

Elke taak in de kerk is tot mooi maken van de ander.

Blijf niet aan de kant staan.

Kom erbij!

Ds. Diemer de Jong

UIT WIJKKERKENRAAD PLANTAGEKERK

In de kerk hebben we al stil gestaan bij het feit dat Karel Bosselaar afscheid neemt als voorzitter van de wijkkerkenraad. Hij gaat een functie vervullen bij het CvK. We staan stil bij het vele werk dat hij als voorzitter heeft verricht, een indrukwekkend overzicht. Karel: heel hartelijk dank en veel succes bij je nieuwe taak in het CvK.

Het afscheid van Karel betekent dat we nu echt een vacature hebben voor voorzitter van de wijkkerkenraad, en dat is er maar één van meerdere vacatures. Binnen de wijk zijn we ook op zoek naar diakenen. Eind van dit seizoen nemen een aantal diakenen afscheid en om het goede werk van de diaconie door te laten gaan, zijn mensen nodig die het stokje van hen over willen nemen. Het is al vaak gevraagd maar hier nog een keer: wilt u / wil jij een taak in de wijkkerkenraad vervullen? Neem dan contact op met Ada Brouwer, de scriba van de wijkkerkenraad. We horen nog vaak dat mensen het een te grote opgave vinden om vier jaar ambtsdrager te worden. Die termijn is al een heel lange tijd geleden los gelaten. De periode waarin u de taak van ouderling of diaken wilt vervullen kan in onderling overleg worden vastgesteld. Ook buiten de wijkkerkenraad zijn vacatures te vervullen. Informatie daarover kunt u eveneens bij Ada Brouwer opvragen.

Op 16 april heeft het gesprek met leden van de LHBTIQ+ gemeenschap plaatsgevonden. Een verslagje daarvan vindt u ook in deze uitgave van Samen Geroepen. Bij de rondvraag horen we dat er voor onze wijk een aanvraag voor een doop en

colofon & contact

SamenGeroepen is het drieweeklijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Gertie van Dijk-Vermeulen, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredacteur)

Abonnementen: € 25 per kalenderjaar bij automatische incasso, € 30 zonder automatische incasso. Digitaal abonnement € 15 (automatische incasso)

Aanmeldingen en opzeggingen via het Kerkelijk Bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1100 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 26 mei voor **3 weken**

Kopij uiterlijk **vrijdag** 12 mei om 18:00 uur naar: kerkblad@pgharderwijk.nl

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A
T. 0342-440486 of 06-44842411
d.dejong@pgharderwijk.nl

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B
T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl
En via Facebook

vacature
predikant Fonteinwerk
contact: info@fonteinwerk.nl

seniorenpastores

W. (Wilma) Steenbeek-Vlug
T. 06 44588995, w.steenbeek@pgharderwijk.nl

F. (Frieda) Meijers
T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

jeugdwerker

vacature

scriba's

Wijk Plantagekerk: mw. Ada Brouwer,
scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

De Regenboog: mw. Michelle Schouten-Klaasse,
scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 30 30 93 28, wmondria@caiway.net
www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

huwelijk zijn ontvangen. Wat een heerlijk nieuws, daar word je toch blij van.

Enige tijd geleden hebben we afscheid genomen van onze jeugdwerker. De jeugdraad is bezig om de profielschets aan te passen en dan gaan we op zoek naar een nieuwe jeugdwerker.

Onze kerk is ook aangesloten bij 'De groene kerk'. In juni zal in de kerkdienst hier extra aandacht aan worden besteed, want wat houdt dat nou precies in. Er zijn verschillende activiteiten. We sluiten de vergadering met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Marjolijn Sijtsma, De pastorale teams

DE REGENBOOG

ONDER HET VERGROOTGLAS

In het 'Onder het vergrootglas' nodigen we gemeenteleden uit om mee te praten over belangrijke zaken in onze gemeente. We willen informatie van u voor ons beleid en voor het nemen van besluiten. Op 19 april stond Samen Jong centraal. Het leverde mooie gesprekken op, over de kern van samenzijn in eredienst en daarbuiten. Verrassend vond ik dat de motivatie om naar de kerkdienst te gaan bij de aanwezige jongeren en ouderen vooral gelijk was. Er is wel verschil in beleving, want jongeren hebben liever kort, krachtig en snel. Maar is dat nou verrassend? Ook boeiend was de vraag hoe jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Jong en oud kunnen veel van elkaar leren, en willen

dat ook. Dus wat een mooie conclusies! Nu gaan we kijken naar momenten waarop we ook echt kunnen ontmoeten. Logisch is aan te sluiten bij natuurlijke momenten, zoals een Rainbow Event. Deze en meer concrete zaken worden nu meegenomen naar het jeugdwerk, (senioren)pastoraat, liturgiecommissie, e.a.

14 JUNI

Van Onder het Vergrootglas op 14 juni willen we een speciale editie maken. We benaderen hiervoor alle kinder- en jeugdwerkers. Andere gemeenteleden zijn ook welkom. Tijd: 19.30 – 21.15 uur in de Regenboog met na afloop een hapje en een drankje.

VISIE EN BELEID WIJKGEMEENTE DE REGENBOOG

Ook gaan we verder met ons beleidsplan. Wat willen we, wie zijn we? Pieter van Winden zal ons hierin meenemen. En ook in de vraag hoe we de gemeente hierin betrekken. U hoort er zeker meer van. En ook van de tafelgesprekken zult u meer horen. Een van de meest gehoorde reacties was: dit was waardevol, gaan we dit weer doen? Zeker, in oktober. Dan gaat het ongetwijfeld over zaken die hierboven genoemd zijn: Samen Jong, wie zijn we en wat doen we (visie en beleid). Zaken die we samen willen uitzoeken.

BIJeenkomst PLANTAGEKERK OVER LHBTIQ+.

Een zinvolle bijeenkomst was op 16 april in de Plantagekerk. Een open gesprek over ervaringen van LHBTIQ+ in het leven én in onze gemeente. We noemen ons inclusief: iedereen hoort erbij ongeacht seksuele geaardheid en voorkeur. Natuurlijk worden daar ook allerlei ervaringen in opgedaan. David Kroeze zal in het vervolg ook meedenken over dit onderwerp. Wilt u vast reageren? Dat mag altijd.

MUZIEKNOTEN BEAMEN

De liturgiecommissie en de beamertechnici hebben een voorstel geschreven over het beamen van muzieknoden bij liederen die minder bekend of onbekend zijn. Verschillende mogelijkheden zullen in de komende tijd worden getest. Daarmee hopen we dat een wens die er al lang is, in vervulling gaat.

PAASKAARS



De Paaskaars van het vorige jaar is uitgereikt aan Jan Boomsma. Als dank voor het vele dat hij heeft betekend voor onze gemeente. De kaars kan hij een nieuw plekje geven in zijn nieuwe woonplaats Drachten.

Namens het moderamen van de Regenboog, Saskia, David en Michelle

INEKE VERHAGEN EXPOSEERT IN DE REGENBOOG

Ineke schildert al meerdere jaren en maakt gebruik van vele technieken. Haar schilderijen spelen verrassend in op het thema: 'U doet mij veilig wonen'.

In veel van haar werken staat de natuur, het prille begin, de verwondering, geborgenheid, hoop en tederheid centraal.

Expositie t/m 5 juni: elke vrijdag-ochtend 10.00-12.00 uur en rond de kerkdiensten.

Ook op afspraak Wiebe de Groot tel. 0341-414086





NIEUWS VANUIT HET FONTEINWERK

De stuurgroep Fonteinwerk geeft elke week een nieuwsbrief uit. Ga voor de actuele nieuwsbrieven naar fonteinwerk.nl/nieuws

4 JUNI: FONTEIN ZOMERPICKNICK

Op zondag 4 juni, aansluitend aan de Fonteindienst, organiseren we een Zomerpicknick!

Het wordt een gezellige middag voor jong en oud met veel ruimte voor ontmoeting.

In het Friesegrachtpark (achter de kerk) drinken we eerst koffie, daarna gaan we picknicken en vervolgens gaan we met elkaar de competitie aan in een zeskamp. Voor de kleintjes is er een springkussen. Om 16 uur sluiten we de middag af met een lied en een laatste drankje. De bedoeling van de picknick is dat iedereen een eigen kledingstuk en iets te eten meeneemt dat we met elkaar kunnen delen.

Gezellig als jullie er bij zijn. Graag horen we uiterlijk 28 mei a.s. of we op jullie komst kunnen rekenen!



<https://forms.gle/vwQyGuEjwQgq6mRP7>

*Fonteinevent-commissie:
Reinou, Johan, Robin en Annemarie*



SAMEN NAAR DE EO JONGERENDAG



Zin in een toffe dag met heel veel jongeren? Vette muziek en heel veel andere gave dingen? Wij ook!

En daarom willen we graag met jou naar de EO-jongeren dag gaan op zaterdag 3 juni.

Wat moet je doen? Koop zelf online een veldkaart en reserveer bij ons een buskaart voor maar € 7,50.

Reserveren: bel Marinka tel. 06 1123 7661.

LEIDING!

Op de volgende pagina kunnen jullie het kampverslag lezen. Na een jaar van ontmoeting (nou eigenlijk de periode eind sept – halverwege april) sluiten we het seizoen RSo en SSt altijd af met het kamp. Om de week ontmoeten we de jongeren van klas 1 en 2 en de klassen 3, 4 en 5 Voortgezet Onderwijs op het Zoldertje van de Plantagekerk. Beide groepen zijn en worden het komende jaar dusdanig groot, dat het niet echt mogelijk is om dit met 2 of 3 man/vrouw leiding te doen. Daarnaast zijn we op zoek naar jongere leiding, met name bij de Stay Steady (oudste) groep. Misschien zijn er oud Rocks jongeren, die uit ervaring weten hoe gezellig het kan zijn en die enige vrije tijd willen steken in de voorbereiding en de avond. Maar we zijn ook op zoek naar jonge ouders die willen en kunnen ondersteunen. We begeleiden een ieder in de voorbereidingen en de 'verplichtingen' hieraan gekoppeld. Graag horen we van jullie, want het contact onderhouden met deze doelgroep is naast gezelligheid, ook de versterking en verbinding in de relatie tot elkaar en in het geloof. Juist op hun eigen wijze en in de belevingswereld welke voor hen op dat moment relevant is. Interesse? Informeer bij de leiding of neem contact op met Gerard: ghvandebelt@hetnet.nl

ZOEKPUZZEL

Op het plaatje zie je een man met een schat. Waar heeft hij die gevonden? En is hij er blij mee? Het verhaal dat Jezus hierover vertelde staat in de bijbel in Mattheüs 13. Zoek tien verschillen tussen de plaatjes!



Samen sporten

Een column met een leuke anekdote; dit keer met betrekking op mijn alom geliefde Zwolse studentenvereniging en een sponsoractie hiervan.

In een vrijdagnacht, een aantal weken geleden, was ik met ongeveer 25 sportieve medestudenten twaalf uur lang bezweet in een sportzaal in de weer. Klinkt op het eerste gezicht misschien wat afschrikwekkend, maar dit was allemaal om geld in te zamelen voor International Justice Mission. Een ludieke actie; de hele nacht sporten om centen op te halen voor het goede doel. Dit werd dan ook in ruime mate financieel ondersteund door verschillende sponsors, zowel vanuit de opleiding als privésferen. Iedereen was enthousiast aan de slag gegaan om in zijn of haar persoonlijke kring de portemonnee uit de broekzakken vandaan te toveren en tevens hebben een aantal kerkelijke vrijwilligers van de PGH ruim gedoneerd (dank hiervoor!) Ook het onderlinge plezier vooraf en tijdens de avond was een grote factor om mee te doen onder de deelnemers.

Het was een mooie gewaarwording, waar tientallen Christelijke jongeren samenkwamen om hun passie te delen; sporten en geloven. Om hier deel van uit te maken was geweldig leuk, helemaal toen na afloop het prachtige bedrag bekend werd gemaakt dat er was verzameld.

Gewoon een mooi moment waarvan ik denk dat het waard was om te delen. Zowel op het gebied van het plezier dat ik heb beleefd als de mooie gesprekken die ik heb gehad met deze leeftijdsgenoten biedt deze leuke gebeurtenis perspectief en is vatbaar voor herhaling.

Joost Rijdsdijk

'OOST – WEST, ZANDKAMP BEST'

Vrijdagavond, 14 april stonden er zo'n 25 tieners van het voortgezet onderwijs klaar voor. En ze hadden er zin in want iedereen was ruim op tijd bij de Sypel. Op de fiets, in het zonnetje met een kleine omweg gingen we naar de Zandkamp in Ermelo. Daar aangekomen kon iedereen een goed plekje vinden op één van de vele slaapkamers. Na het verkennen van de omgeving, een balletje trappen, klimmen in een boom of toch maar even de mobiel checken, was het rond 21.30 uur tijd voor een boswandeling. Nou ja... boswandeling... het werd een wandeling met special effects, zeg maar een spooktocht. Zes jongeren (veelal voormalige kamp- en Rockgangers) hadden er veel werk van gemaakt om de jongeren een spannende tocht te laten lopen. En niet alleen de jongeren hadden het soms zwaar te verduren, ook de leiding werd de stuipen op het lijf gejaagd. Terug bij de Zandkamp kon een ieder, na een heerlijk broodje shoarma of twee... drie, in groepjes ervaren hoe snel ze zichzelf uit een escaperoom konden bevrijden.

En voor wie nog energie en eetlust had, die kon zich tegoed doen aan het opwarmen en het smelten van de marshmallows bij het kampvuur. En zo bleef het nog lang onrustig...

Zaterdagochtend kregen de jongeren het indrukwekkende verhaal te horen van het onderduikershol bij Boshuis Drie. Dit hol is in de 2de wereldoorlog tussen februari 1943 en juli 1944 gebruikt door Engelse piloten en voortvluchtige landgenoten. In juli 1944 werd het hol door de Duitsers ontdekt, maar gelukkig konden de 13 bewoners, via een vluchtgang ontkomen. Een bijzonder boeiende morgen en de jongeren waren één en al oor.

In de middag was er rennen, aftikken en strategieën bedenken bij het Havenspel in het centrum van Ermelo.

's Avonds kregen we een heerlijke maaltijd, gemaakt door Rinie en Hanneke Vrijhof. Daarna was er weer een afwisselend spelprogramma, met het altijd leuke eetproefspel. Vol enthousiasme werden alle onderdelen gespeeld. Maar ja, het fanatisme om te winnen heeft ook zo z'n redenen. Want verliezen betekent tijdens het kamp altijd: corvee! Na het spel konden de jongeren of chillen (met mobiel) binnen of gezellig bij het kampvuur zitten. De meesten hoopten het heel lang vol te houden, maar dat mochten ze uiteindelijk op hun eigen kamers doen, zodat naast de jongeren ook de leiding nog even wat kon slapen. En dan is het alweer zondag. Slapen gaan is niet vet tijdens het kamp, maar wakker blijven is dan ook een dingetje... Maar onder leiding van Ramon mochten de jongeren even lekker bewegen en kwam er toch weer wat kleur op de wangen.

Daarna was het tijd voor de viering. Leonie en Nienke hadden een mooi programma voorbereid met als thema de Emmaüsgangers. Het was een fantastisch dynamische en actieve dienst.

In groepjes verdeeld werden er opdrachten uitgevoerd, resulterende in mooie resultaten: Een indrukwekkende Emmaüs wandeling, een mooi drieluik en een passende sketch. Complimenten aan Nienke en Leonie.

Na de lunch werden de jongeren nog vermaakt met diverse spellen. Hiervoor waren de jeugdouders langsgesproken. Hoe fijn was het dat tijdens dit hele kamp meerdere gemeenteleden en voorgangers gekomen waren om te ondersteunen. Zo ontmoette jong en oud elkaar en hadden we samen plezier. Iedereen: ... super bedankt voor jullie bijdrage.

We kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagd kamp. Een speciaal woord van dank aan Edith Dekker, die weer een belangrijke spil was tijdens dit kamp, we gaan je missen!

Met dank aan alle jongeren, de andere gemeenteleden die ons hebben ondersteund en alle leiding van de jongeren. Topprestatie en geniet de komende tijd van enige rust.

Namens het team, Gerard van de Belt





WIJ GEDENKEN...

Lena Maria Hartevelde

Op 8 april is na een periode van afnemende gezondheid op de leeftijd van 81 jaar overleden Lenie Hartevelde. Zij woonde in zorgcentrum Weideheem, Drift 2, kamer 109. Lenie laat kinderen en kleinkinderen achter.

De afscheidsplechtigheid is gehouden op 14 april in de aula van de begraafplaats de Elzenhof, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de begraafplaats Oostergaarde aan het Oosteinde in Harderwijk. Wij bidden de familie en nabestaanden Gods troost en nabijheid toe.

Frieda Meijers

Jan Wilhelmus van der Molen

Waar vriendschap en liefde is, daar is God. Op 20 april is op de leeftijd van 84 jaar overleden Jan Wilhelmus van der Molen. Jan Willem woonde aan de Mecklenburglaan 70 en was sinds 5 november 2021 weduwnaar van Grietje van der Molen-Warringa. In liefde hebben de kinderen, klein- en achterkleinkinderen hun vader en opa losgelaten. Wij bidden hen samen met de verdere familie de troost toe van de Heer onze God.

Frieda Meijers

artikel van PKN Nederland



'DUURZAAMHEID IS ONLOSMAKELIJK VERBONDEN MET RECHTVAARDIGHEID'

Onlangs verscheen het nieuwste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Het rapport maakt duidelijk dat verdere opwarming van de aarde tot nog grotere veranderingen in het klimaat leidt. Snelle en ingrijpende maatregelen zijn nodig om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen drastisch te beperken.

Het klimaatrapport maakt pijnlijk duidelijk dat de mens Gods goede schepping aan het vernietigen is. Al in het eerste Bijbelboek lezen we dat God de aarde en alles wat daarop leeft schiep en zag dat het goed was. De mens is onderdeel van Gods goede schepping. De eerste opdracht van God aan de mens is om de aarde te bewerken en te bewaren. Dat is wat anders dan erover heersen en haar uitbuiten. Anders gezegd, zoals te lezen in Psalm 104: zouden wij niet zo met de aarde om moeten gaan zodat de Schepper blij en trots kan blijven op zijn kunstwerk?

Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met rechtvaardigheid. Het zijn vooral de armsten van de wereld die lijden onder deze veranderingen. Kwetsbaarder als ze zijn voor de negatieve gevolgen van de klimaatverandering terwijl zij over minder middelen beschikken om de geleden schade op te vangen. Vorig jaar werd bijvoorbeeld Zuid-Soedan geteisterd door overstromingen, de oogst werd weggevaagd en vee, een belangrijke bron van inkomsten, is verdronken. Op dit moment dreigt daar, mede door deze overstromingen, een enorme hongersnood.

Ondanks de media-aandacht voor klimaatverandering in de afgelopen jaren is er te weinig veranderd in de levensstijl van mensen. Individueel en collectief hebben we in een onmogelijke droom geleefd. Het IPCC-rapport laat zien dat het tijd is dat we die droom laten varen. Duurzaamheid en klimaat zijn de komende tijd belangrijke thema's voor de Protestantse Kerk in Nederland. Het werk van de kerk en haar leden moet bestendig en toekomstgericht, ofwel duurzaam zijn. We worden - nog sterker dan voorheen - geroepen de trouw van God aan Zijn schepping te weerspiegelen. In ons omgaan met elkaar en met de aarde.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode

Onze PGH-kerken en duurzaamheid

Dit voorjaar meldde Kerkelijk Centrum De Regenboog dat het bordje 'GROENE KERK' nu op de gevel hangt. De Regenboog is al langere tijd, sinds september 2019 al, aangesloten bij de GroeneKerken. En sinds kort is ook de Plantagekerk er lid van. In de vorige SamenGeroepen legde Roelof Potters uit wat de plannen zijn voor de Plantagekerk met het oog op duurzaamheid bij de geplande verbouwing. (SamenGeroepen nr. 6, bladzijde 12) 'GroeneKerken' richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Op de website GroeneKerken.nl kun je meer informatie vinden.



JAARREKENING DIACONIE

De diaconie heeft onlangs de jaarrekening 2022 vastgesteld. Hieronder een korte samenvatting om u als gemeente te informeren.

Wilt u de volledige jaarrekening inzien, kijk dan op de website pgharderwijk.nl/diaconie.

Heeft u vragen of wilt u een reactie geven, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de penningmeester Gert Steenbergen van de diaconie via penningmeester.cvd@pgharderwijk.nl

BALANS PER 31 DECEMBER 2022	31-12-2022	31-12-2021
Activa		
Beleggingen Oikocredit	29.820	29.940
Geldmiddelen, leningen, vorderingen en schulden	19.338	23.493
	49.158	53.433
Passiva		
Eigen vermogen	15.000	15.000
Bestemmingsreserves	34.158	38.433
	49.158	53.433

BATEN EN LASTEN OVER 2022	Begroting	Rekening	Rekening
	2022	2022	2021
Baten			
Collecten en giften	10.000	9.352	12.372
Dividend en rente	0	89	0
Door te zenden collecten en giften	40.000	55.769	41.718
	50.000	65.210	54.090
Lasten			
Diaconaal werk plaatselijk:			
> Ondersteuning	3.000	148	2.142
> Kerstpakketten en kerst/paasattentives	3.650	3.582	4.379
> Vakantieondersteuning	3.000	3.368	4.272
> Actie vakantietas	1.250	775	1.039
> Actie Harderwijk geeft Warmte	0	1.510	0
> Overig	500	6	482
Quotum landelijke kerk	3.800	3.767	3.748
Kosten beheer etc.	640	560	475
Afdrachten door te zenden collecten en giften	40.000	55.769	41.718
	55.840	69.485	58.255
Saldo baten en lasten	-5.840	-4.275	-4.165
Onttrekking uit bestemmingsreserves	5.840	4.275	4.165
Mutatie Eigen vermogen	0	0	0

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten zijn verkrijgbaar. In de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk. Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv CvK Prot Gemeente te Harderwijk

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

VERANTWOORDING GIFTEN MAART

Contant

€ 40 van NN via mw. W.S.- V. bestemd voor het seniorenpastoraat

€ 20 van NN via mw. W.S.- V. bestemd voor het seniorenpastoraat

*Hartelijk dank voor uw giften!
Ton Balsma, penningmeester CvK*

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Dhr. en mw. F. Verkade-Snijder, Noorderhoofd 311, uit Amsterdam

Dhr. en mw. D.W.A. Pladdet-Stegehuis,

Noorderhoofd 263, uit Biddinghuizen

Mw. J. Postma, Noorderhoofd 275, uit Leusden

Mw. L. Schipper, Jantje Boonenstraat 17, uit Almere

Verhuisd

Dhr. M. en mw. M. Wijnholds-Ruitenbeek, van Molenstraat 9 naar Mastmeen 18

Mw. C. Wit, van Wilhelminalaan 12 naar Willem de Zwijgerlaan 40

Mw. J.L. Pfrommer, van Rederijersstraat 7 naar Johanniterlaan 5-109

Dhr. H.W. Kok, van Blikdamsdam 3 naar Blikdamsdam 1

Mw. G. Groot-Mook, van De Savornin Lohmanlaan 13 naar Johanniterlaan 5-21

Vertrokken

Dhr. C.T. van Plateringen, van Hoogstraat 24 naar Utrecht

Mw. K.A. Peters-de Vente, Wolleweverstraat 8A, naar Ermelo

Fam. Dieleman, Burgzand 18, naar Hervormde Gemeente Harderwijk

Heerlijk Minimaliseren!

MINDER SPULLEN = BETER VOOR DE AARDE

Duurzamer leven is de grote uitdaging van onze tijd. Maar hoe pak je dat aan? In een interactieve presentatie geeft Groene inspirator Gera van den Berg (1975) tips en advies over minimaliseren.

In 2017 verscheen het boek *Op Orde! Minimaliseren in het gezin* (uitgeverij Het Boekencentrum). Onder de vlag van *Heerlijk Minimaliseren!* is Gera sinds het najaar van 2021 zelfstandig aan de slag als adviseur, groene inspirator en vermindercoach. Regelmatig houdt zij lezingen en geeft ze interviews over duurzaam leven, beter organiseren, ontspullen, consumeren en afval besparen.

Gera wil anderen graag enthousiasmeren om duurzamer te leven. Dat betekent: beter zorgen voor de aarde en eerlijker omgaan met de dilemma's van deze tijd. De Groene Kerken in Ermelo hebben Gera uitgenodigd om een inspirerend avondvullend programma te verzorgen!

Wanneer: woensdagavond 17 mei 2023

Waar: Immanuelkerk, Stationsstraat 137, Ermelo

Hoe laat: inloop vanaf 19.45, start 20.00. Het duurt tot ongeveer 22.00 uur.

De toegang is vrij. Wel graag even opgeven zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen: cvk@gkermelo.nl of geanne@martinengeanne.nl

Nog meer over Gera

Gera woont in het dorp Hierden bij Harderwijk en is een van de bekendste minimalisten van Nederland. Zij is moeder van vijf kinderen en getrouwd met Marco. Zo'n 22 jaar werkte zij als leerkracht op een basisschool. Sinds 2015 houdt zij een populaire website bij over minimaliseren en is ze actief op de socials (*Heerlijk Minimaliseren*), waarop ze vaak praktische tips deelt met haar volgers. Gera ontwikkelde de *Op Orde!*-methode die helpt bij het ontspullen en consumeren en zo duurzamer te leven. Een meer minimalistische levensstijl is heerlijk en tegelijk een eerlijker manier van leven.

Zie haar website: www.heerlijkinminimaliseren.nl



artikel van INLIA

Niet meer bang hoeven zijn (als je een politieauto ziet)

Na 11 jaar heeft ze eindelijk haar verblijfsvergunning; Jeannie uit Congo. "Ik heb geluk", zei ze in mei 2021, hoewel ze toen nog steeds geen verblijfsvergunning had. Maar ze had haar studie sociaal werk. Die is inmiddels afgerond. En nu mag ze aan het werk.

"Ik kan het eigenlijk nog niet geloven", zegt ze. "Ik mag zijn." 11 Jaar lang zit ze in onzekerheid. Geen plannen kunnen maken, afwachten wat er over je beslist wordt. We publiceren haar verhaal in 2021 als voorbeeld van een wantrouwende overheid die asielzoekers behandelt als leugenaars en de menselijke maat vergeet: onrecht in het vreemdelingenrecht.

Jeannie is vanaf haar twintigste hier. Vanwege geweldsuitbarstingen tegen haar volk, de Banyamulenge, in Oost-Congo. De IND gelooft eerst haar identiteit niet, dan haar verhaal niet, dan niet dat ze niet terug kan naar Oost-Congo. De dienst moet keer op keer zijn fout erkennen, maar stelt vervolgens dat Jeannie in hoofdstad Kinshasa kan wonen.

INLIA laat onderzoek doen naar de situatie daar. Kinshasa blijkt geen veilige plek. Jeannie start een nieuwe procedure en wint. Zodra ze het hoort, belt ze INLIA: "Maar ik was eigenlijk vermoord." De jarenlange stress valt weg; een gek gevoel. Ook heel raar: niet meer bang hoeven zijn als je een politieauto ziet. "Alles voelt anders, alles."

Er komen plannen op: een eigen plek (nooit gehad). En aan het werk! Dagelijks mensen helpen. "Yes!" Dertig jaar is ze, nu haar nieuwe leven begint. "Maar ik hoef niet vanaf niks te beginnen. Ik kreeg mogelijkheden: studie, stage, een netwerk. Zo blij mee." Ze is INLIA dankbaar, niet enkel voor de hulp, het onderdak: "De mensen van INLIA zien je, dát is het allerbelangrijkste."



TAFELGESPREKKEN, GEMEENTEBERAAD, HET GESPREK GAAT DOOR

Hoe gaan we door als Protestantse Gemeente Harderwijk? En waar staan we voor? In maart en begin april hielden we hierover een reeks 'tafelgesprekken', gesprekken over onze missie. Zo'n 250 gemeenteleden namen deel. Daarbij waren ouderen en jongeren, mannen en vrouwen, tieners, jonge ouders, mensen van middelbare leeftijd, nieuwe leden en echte Harderwikers. Ook vulden meer dan honderd mensen via internet het enquêteformulier in. Ga voor alle verslagen en uitkomsten naar de website pgharderwijk.nl en klik daar op PG Harderwijk.



Op gemeentebijeenkomsten op 14 en 18 april presenteerden we de voorlopige conclusies. Ook die presentatie was weer in gespreksvorm. Houdt dat gesprek nooit op? Het eerste antwoord is: 'Nee, dat gesprek houdt nooit op.' Want je kunt een kerk niet besturen zonder steeds weer te putten uit het gedeelde geloof en vertrouwen dat God aan zijn gemeente geeft. Van Pasen op weg naar Pinksteren leer je de Geest te herkennen die de gemeente leidt. Dat is niet alleen een kwestie van zondagse diensten, maar ook van hoe je kerk bent. Van hoe je de kerk bestuurt. En misschien is daar in het verleden minder aandacht voor geweest, bestuurlijk dan. Die analyse was voor mij reden om van harte mee te werken aan deze gespreksopzet en aan wat er nog volgt. Want in juni komen er nog bijeenkomsten over de verbouwing van de Plantagekerk. En in oktober hebben we ontmoetingen over Samen Jong en de inzet van professionals. En tussendoor gaan we nog in gesprek met allerlei buitenstaanders.

Kerk is geen bedrijf

Even terug naar het verleden nog. Ik was gevraagd om te helpen bij bestuurlijke stroefheid en onmin, met name bij de Algemene Kerkenraad en het College van

Kerkrentmeesters. Het merkwaardige is dat alle mensen die ik daar ontmoet gewoon prima mensen zijn. Er zitten geen naarlingen tussen de huidige en vroegere kerkrentmeesters. En de huidige en vroegere AK-leden zijn ook gewoon fijne, toegewijde mensen. Aan hen kan het eenvoudigweg niet liggen. Waaraan dan wel? Mijn indruk is dat het besturen van de kerk soms wat eenzijdig management-achtig gedaan is. Alsof de kerk niet meer is dan een bedrijf waar van hogerhand wat besluiten moesten worden genomen. Dan raak je elkaar kwijt, als kerk. Een kerk is naast een bedrijf ten diepste een plek van geloof. Een kerk is een gemeenschap van mensen die met anderen hun geloof in Jezus willen verkennen en verdiepen. Het bestuur van een kerk moet dus altijd bij dat geloof en bij 'de gemeenschap der heiligen' aansluiten. Anders gaat het mis. Daarom zijn er die gesprekken. En ik ben dankbaar voor de ruime en gretige bereidheid om eraan deel te nemen.

Kleiner en lichter

Die gesprekken houden dus nooit op. Toch trekken we uit de gesprekken conclusies met z'n allen. En die conclusies ga je uitvoeren. Zoals nu. Als ik terugkijk op 14 en 18 april en de tafelgesprekken dan zie ik persoonlijk de volgende uitkomsten. Ik zie een sterke behoefte om het bestuur anders aan te pakken: lichter, wendbaarder, transparanter, dichter bij mensen, gewoner. Waarschijnlijk maken we de wijkkerkenraden/besturen daarom kleiner, gaan we vaker werken met gemeentevergaderingen en -peilingen en wordt de Algemene Kerkenraad voornamelijk een samenkomst van drie - kleine - wijkkerkenraden/besturen. Dus in feite probeer je met z'n allen één bestuurslaag eruit te halen en meer samen te besturen. Maar dat 'samen' - en dat is mijn andere persoonlijke conclusie - beleven we divers. Een herkenbare uitstraling als Protestantse Gemeente (PGH) wordt door velen op prijs gesteld: vanuit het sterven



en opstaan van Jezus Christus geloven we in Gods heil voor alle mensen en willen we verschil maken in Harderwijk (inclusiviteit, geen hokjes, hoop geven, zorgzaam leven).

Het Fonteinwerk, bijvoorbeeld, wil daarbij vooral wendbaar, snel en vrij kunnen besturen. En hoe meer je op elkaar wilt afstemmen - is de vrees - hoe meer traagheid en remming je bestuurlijk krijgt. Het Fonteinwerk wil op straat met mensen in contact komen en goed naar de wensen van die mensen luisteren en samen tot Jezus gaan. Dat is natuurlijk prachtig.

Net zoals het ook prachtig is dat vanuit de Plantagewijk de diepe wens leeft om waarderend te leren spreken over kinderen, jeugd en jongeren. Er is aandacht voor ontmoeting en bezinning over de verschillende generaties heen. En jeugd en jongeren krijgen meer verantwoordelijkheid. Tussendoor benadruk ik nog even dat dit mijn persoonlijke conclusies zijn. De kerkenraden gaan hierover nog spreken en komen



met hun resultaten bij jullie allemaal nog terug. Helder?

Ook is het mijn persoonlijke (!) indruk dat de Regenboog uit is op samenwerking om veel meer gemeente te kunnen zijn ook in kleine groepen (@Homes of Basecamps) en om meer verbinding te zoeken met mensen en instanties in de wijk. Hier valt veel meer over te zeggen. Want Samen Jong begint ook steeds sterker door te werken. Dit wijst alles bij elkaar een duidelijke richting.

Eenvoudig en duurzaam verbouwen

Een van de dingen die ook duidelijk werd, is dat we de verbouwing van de Plantagekerk willen benaderen vanuit eenvoudige, christelijke waarden. Wat ik hoorde was: 'Houd het eenvoudig, geen 'prestigeproject', 'duurzaamheid', 'open voor de stad', 'toegankelijke plek van hoop en geloof'.

Zo zijn we echt weer een stap verder gekomen. Mij viel de positieve sfeer op bij alle bijeenkomsten. Er zijn zorgen en er is vertrouwen. Er is pijn en er is blijvende betrokkenheid. Er zijn vele vormen en er is gedeeld geloof in de ene Heer. Het besturen van de kerk koerst natuurlijk op vertrouwen, betrokkenheid en geloof. Want daarmee kun je als kerk krachtig omgaan met zorgen, pijn en de vele vormen en wensen. Bestuur en geloofsgemeenschap zijn één geheel, geleid door één Geest. Op weg naar Zijn toekomst. Ik word daar nieuwsgierig van. Ik zie nu al uit naar de volgende gesprekken.

Pieter van Winden, interim-predikant

LHBTIQA+

Wat betekent het toch allemaal? Weet jij wat ermee wordt bedoeld?

Op 16 april jl. was in de Plantagekerk een gesprek met en over de LHBTIQA+ gemeenschap. Als eerste werd gevraagd of we wilden opschrijven waar de letters voor staan. Tot mijn verrassing stond er op de papieren van de gespreksleider Mikkie nog een A achter de letters die op de poster stonden. Dat is blijkbaar al een hele tijd het geval. Ik wist het niet maar nu wel.

Als Plantagekerk zijn we aangesloten bij wijdekerk.nl. Als je kijkt op de site zul je de Plantagekerk daar vinden. Als kerk moet je je zelf aanmelden voor die site en door dat te doen geef je aan dat iedereen welkom is in jouw kerk. Ook kan je daar aangeven welke mogelijkheden iemand die behoort tot de LHBTIQA+ heeft in jouw kerk. Mikkie gaf als voorbeeld dat ze kijkt of iemand die hoort tot de LHBTIQA+ gemeenschap ook voor mag gaan in de kerk.

Het was een mooie middag waarin open en fijn met elkaar werd gesproken. We zijn ook in gesprek gegaan over hoe wij in de Plantagekerk dingen hebben geregeld: hoe open staan wij echt voor mensen die horen bij de LHBTIQA+-gemeenschap, wat kunnen we nog meer doen. Daar gaan we mee aan de slag.

Dit gesprek was niet het eerste en zeker niet het enige gesprek over de inclusiviteit van de Plantagekerk en de PGH als geheel. Het zal zeker nog een vervolg krijgen. We hopen jou/ u de volgende keer weer of ook te zien.

Marjolijn Sijsma



GEMEENTEBIJEENKOMSTEN

Het is vrijdagochtend 14 april en al gezellig druk in kerkelijk centrum de Regenboog. De mensen zijn gekomen voor de gemeentebijeenkomst waarbij de jaarrekeningen en het komen tot een visie en een missie voor de PGH op de agenda staan. Op dinsdag 18 april is de gemeentebijeenkomst in de Plantagekerk waarbij dezelfde onderwerpen op de agenda staan. Beide bijeenkomsten zijn goed bezocht. Na de presentaties van de jaarrekeningen gaan we in gesprek over de uitkomsten van de tafelgesprekken. Pieter heeft de meest opvallende punten samengevat in een praatstuk. De belangrijkste punten zijn ook verzameld op vellen papier die in de koffieruimte zijn geplakt. Alle deelnemers krijgen drie stickers die ze mogen plakken bij de activiteiten die ze graag terug zien in hun eigen wijk. Die uitkomsten zullen worden gebruikt bij het verder opstellen van de visie van de PGH zoals deze zal worden vastgelegd in het beleidsplan. De afsluiting van de avond is toebedeeld aan de drie wijken, wijk De Regenboog, het Fonteinwerk en de wijk Plantagekerk.

Ieder mag op eigen wijze vertellen hoe in de wijk invulling wordt gegeven aan Samen Jong en wat de wijk verder nog voor aspiraties heeft op dat gebied. Inspirerende verhalen. We bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de gemeentebijeenkomsten. Zonder jullie was het niet mogelijk geweest om deze bijeenkomsten te houden.

Op 22 en 23 juni willen we weer gemeentebijeenkomsten organiseren met als belangrijkste onderwerp de renovatie van de Plantagekerk. U/jij bent van harte uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn.

De Algemene Kerkenraad





Na wat opstartproblemen als gevolg van de coronatijd zijn we weer fijn begonnen met onze repetities, onder de bezielende leiding van Adriaan Bruinink. We repeteren nu op het eind van de donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur in de Plantagekerk. Mooi tijdstip, ook met donkere wintermaanden in het achterhoofd.

Wist u dat samen zingen het gevoel van saamhorigheid en sociaal welzijn versterkt, dat het stress vermindert, de aanmaak van het gelukshormoon oxytocine stimuleert, de empathie vergroot en het gevoel van controle versterkt? Dus wat let u: kom er bij. Binnenlopen vanaf half vier voor bijpraten bij thee of koffie.

Marinus Zwart, voorzitter

JW & COMPAGNIE OP PODIUMPLANTAGE



PODIUMPLANTAGEkerk verwelkomt zaterdag 27 mei het vocaal gelegenheidsensemble JW & compagnie. Bas/bariton Jan Willem Dijkens, oud-lid van kleinkoor Caprice, is een veel gevraagd ensemblezanger en dirigent. Speciaal voor dit concert heeft hij een zeer gevarieerd vocaal programma samengesteld van muziek die hem na aan het hart ligt, met werken van o.a. Bach, Jenkins, De Klerk en Ginastera. Met als afsluiting het motet dat Bram Stellingwerf schreef bij zijn afscheid na 27 jaar als dirigent van de Cantatediensten in Harderwijk. JHW & compagnie worden begeleid door Ad Verhage op (koor)orgel, Johannes Hulshof cello en André de Graeff op contrabas. Stationslaan 136, aanvang 16.00 uur, zaal open 15.30 uur. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

WORKSHOP BIJBELSE TAPAS MET HAN WILMINK IS NU'S AVONDS!

In vorige Samengeroepen werd u al uitgenodigd voor deze kookworkshop op maandag 22 mei in De Regenboog. U kunt zich nog steeds opgeven! De tijd is echter gewijzigd naar 's avonds 18.30-21.30 uur. Wilt u niet koken maar alleen lekker komen proeven, dan bent u om 20.00 uur welkom.

Samen met kookdominee Han Wilmink gaan de deelnemers aan de slag om een viertal Bijbels geïnspireerde mini gerechtjes te maken. Samen iets lekkers maken is al een feestje! En na het koken, aan tafel zorgt Wilmink voor 'gekruid' verhalen tijdens het eten met achtergronden van voedsel in Bijbelse tijden, joodse tradities, symboliek van de maaltijd, anekdotes... want 'Voedsel vertelt een verhaal'.



Wie is Han Wilmink? Hij is sinds september 2017 predikant van de Kruiskerk (PKN) in Wezep. Hij is auteur van het best verkochte Bijbelse kookboek in Nederland: 'Bijbels culinair' (4e druk) en onder andere ook het boek 'Koken met Passie, 40 smakelijke recepten voor de vastentijd'. Hij trad op in verschillende radio- en tv programma's.

Han combineert een passie voor de Bijbel met een passie voor eten. "Het mooie is, dat mensen van allerlei afkomst meedoen. Met allerlei verschillende kerkelijke achtergronden, net zo goed mensen die niet veel hebben met de kerk of het geloof en gewoon geïnteresseerd zijn in hoe een Romeins ei uit het jaar nul smaakt. Kwaliteit en duurzaamheid zijn voor mij belangrijke criteria."

Iedereen is welkom op uitnodiging van de Regenboog. Opgave is nodig, dat kan bij Monica van Saarloos, Pastoraat.regenboog@pgharderwijk.nl

DE WERKERS IN DE KERK

Een belangrijk deel van de vergadering van de generale synode ging over de werkers in de kerk. Steeds meer kerkelijk werkers hebben een plaats in de gemeente waarbij zij ook voorgaan in de eredienst. Op welke manier kunnen zij een goede plaats innemen naast de predikanten en wat betekent dat voor hun rol? Verder is er gesproken over een veilige kerk en over het toelaten van twee kerngemeenten. Dat zijn nieuwe gemeenten die ontstaan zijn uit een pioniersplek.

Met de QR-code-link hiernaast kom je bij de impressie van deze vergadering geschreven door één van de afgevaardigden namens de classicale vergadering Veluwe. Of kijk op de website pknclassisveluwe.nl/verslagen impressie generale synode 21 en 22 april

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe



Meditatie bij Exodus 19:1-19 en Johannes 14:15-18

Niet verweesd

21 mei is het wezenzondag: de leerlingen blijven als 'wees' achter. Jezus is weg, de Geest is er nog niet. Dat klinkt eigenlijk heel zielig en eenzaam. Maar God heeft altijd een escape. Want hij laat zijn vrienden achter met een belofte. De Geest zal hun harten vullen en hun levens begeleiden. Daarom staat er in Johannes: jullie zullen niet als wezen achterblijven.

In mijn beleving is het sowieso te extreem om te veronderstellen dat God er níet zou zijn. Natuurlijk kan het wel eens zo zijn, dat we niet Geestrijk zijn maar Geest-arm. Als volgen van Gods weg niet over bergen maar door dalen gaat, kun je diep zitten en ook diep verlangen hebben naar Gods directe invloed – door de Geest.

Daarom is het goed om te beseffen dat Jezus ook iets belooft, namelijk de Geest. Door die belofte kan ons hart hopen op de toekomst, troost geven voor het heden, en gaan verlangen naar het méér uit het verleden. Gods vuur, de heilige inspiratie voor een vol leven – het is toekomstmuziek die een hart nu al doet branden.

Tegelijk is het ook té extreem te geloven dat wij wezenloos achtergelaten worden. Ja, Jezus' levendmakende Geest is nog afwezig, maar dat maakt van de leerlingen geen stel doodse pieren. Ze verlangen immers naar Jezus' Geest, die ze zelf in levende lijve hebben ontmoet. Hun troost kan zo sterk zijn, hun hoop doet leven.

En dan doet juist de afwezigheid van Jezus iets beseffen. Namelijk hoe waardevol zijn aanwezigheid is. De wezenzondag opent nog éven heel zwart-wit, hoe bijzonder de betrokkenheid van God op mensen is. Ook in alle verborgenheid. En tegelijk wordt duidelijk hoe sterk deze betrokkenheid is. Zo sterk, dat we ook wel even zonder Jezus kunnen. Want God heeft al veel gegeven. Zo staan de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren in het teken van zélfstandig worden in het geloof.

Daarom is Pinksteren het feest van wat God ons geeft. Dat geldt niet alleen voor het Christendom, ook voor het Jodendom. In het Jodendom geeft Adonai – De Heer- zijn tien geboden. Pinksteren is het feest dat God de Torah geeft. De Torah is de wet oftewel boek van levenskunst. Met Pinksteren geeft Adonai genoeg om mee te leven, en om aan vast te houden, ook al zit je soms in een Geestdodend dal. Niet toevallig gaf Adonai de tien geboden in de woestijn. Hij gaf ze op deze dorre en doodse plek. Zodat ze beseften dat er een vooruitzicht is. Want met deze geboden mogen ze straks in een mooi en vruchtbaar land leven. Adonai geeft dus méér dan geboden alleen, namelijk ook hoop op de toekomst. Net als de leerlingen hoop op de toekomst kregen door de belofte van Jezus' Geest. Zo kijken we op wezenzondag uit naar Pinksteren, feest van Gods gave.

Daarom deze plaat van de Joodse schilder Chagall. Je ziet daarop het volgende: Mozes ontvangt op de berg Sinaï de Tien Woorden uit handen van God. Het Hebreeuwse volk links wacht op zijn terugkeer. Zij voelen zich verweesd achter gelaten in de grijze woestijn die hen van God scheidt. Zo komen ze in de verleiding het Gouden Kalf te aanbidden. Daarom zijn er ook een aantal Bijbelse figuren die allemaal de tien woorden omarmen. Zij brengen het volk weer bij hun hoop, door wat God geeft in de tien geboden. Het zijn Aäron met de menora, Jeremia en koning David. Hun leiderschap gaat door in onze tijd. Rechtsboven zie je het Joodse volk op de vlucht, door de woestijn van onze eeuw. Linksboven zie je de liefde van Chagall en zijn vrouw – symbool van de Liefde van God en zijn volk, die basis is voor de tien geboden.

21 mei is het Wezenzondag. Een mens kan zich soms ook verweesd voelen. Als in een woestijn, zonder houvast, zonder Geest. Maar: je bent niet alleen. En: je hebt de tien regels van levenskunst gekregen. Je hebt genoeg gekregen om mee verder te gaan. Onder de belofte van Gods toekomst.

Ds. David Kroeze



Elke uitgave van Samen Geroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
ds. David Kroeze
d.kroeze@pgharderwijk.nl**

Bijbel Leesrooster

Vrijdag	12 mei	Psalm 26
Zaterdag	13 mei	Jakobus 1:1-18
Zondag	14 mei	Jakobus 1:19-27
Maandag	15 mei	Jakobus 2:1-13
Dinsdag	16 mei	Jakobus 2:14-26
Woensdag	17 mei	Psalm 68:1-19
Donderdag	18 mei	Psalm 68:20-36
Vrijdag	19 mei	Jakobus 3:1-12
Zaterdag	20 mei	Jakobus 3:13-18
Zondag	21 mei	Psalm 39
Maandag	22 mei	Jakobus 4:1-10
Dinsdag	23 mei	Jakobus 4:11-17
Woensdag	24 mei	Jakobus 5:1-6
Donderdag	25 mei	Jakobus 5:7-12
Vrijdag	26 mei	Jakobus 5:13-20

ZONDAG 14 MEI

Collectes; 1. Diaconie Vakanties;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. Y. Voorhaar
11.30 uur: ds. H. Jansen Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. M. den Braber

Sonnevanck

10.00 uur: ds. H. Brandsen

DONDERDAG 18 MEI HEMELVAARTSDAG

Collectes; 1. Diaconie;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: mw. F. Meijers-Bruijnes

ZONDAG 21 MEI

Collectes; 1. De Hezenberg;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong
Van jong tot ouder dienst
11.30 uur: dhr. A. van Stralen
Fonteindienst
19.00 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
Taizédienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Sonnevanck

10.00 uur: ds. J.F. Kievit

GEEF LIEVER VIA DE SCIPIO-APP

Dat scheelt het kerkelijk bureau veel werk. Er is vast iemand in uw omgeving die deze app even op uw telefoon wil zetten. Het gebruik is supersimpel.

Collecte zondag 14 mei

DIACONAAL WERK PGH, VAKANTIES

Op deze zondag is de collecte bestemd voor de Diaconie PGH, vakanties. Er zijn mensen die maar van een klein kapitaal moeten rondkomen en net genoeg hebben om van te eten. Deze mensen kunnen nooit op vakantie. Juist met deze zorgen om het dagelijks brood en de warmte, vragen we u om aan deze mensen te denken en daar waar mogelijk te steunen.

Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Extra werkkapitaal Diaconie PGH'

PLANTAGEKERK

Zondag 14 mei (11.30 uur)

Fonteindienst Thema van deze dienst is: Zorgende handen. Ds. Henk Jansen is de spreker en de muziek wordt verzorgd door: Lois, Floor en band. Tevens is er in deze dienst een inzegening van een huwelijk.

Donderdag 18 mei (9.30 uur)

Hemelvaart gaat niet alleen over afscheid, er klinken ook woorden van hoop en verwachting. Op deze door-de-weekse-dag ontmoeten we elkaar bij Bijbelzang, bidden en zingen samen. We luisteren naar orgelspel van Timon Nauta en koorzang van het Harderwijkse Mannen Kwartet. Van harte welkom in de Plantagekerk, komt u ook? *(Frieda Meijers)*

Zondag 21 mei (9.30 uur) Dienst jong en ouder De kinderleiding heeft weer een mooie dienst voorbereid, voor jong en oud. Het thema is: 'God is koning'. Dit typ ik op Koningsdag. Tjonge, wat een mooi thema! Achter de toetsen neemt Gert Kornet plaats. Ellen van Steinvoren en Anke van Luxemburg gaan lezen. Met een Mentimeter houden we een enquête over het thema. De Bijbel (in Gewone Taal) slaan we open bij Psalm 97. En, woorden van de enthousiaste leiders: 'We zingen lekker veel, zoals de Israëlieten met Mirjam en haar dans en tamboerijn na de uittocht voor de Heer. Juich voor de Heer'. De kinderen zullen verbaasd zijn, ze gaan iets heel moois maken, om direct te gebruiken. Wees welkom en juich mee voor de Heer onze Koning. *(ds. Diemer de Jong)*

Zondag 21 mei (11.30 uur) Fonteindienst Met het thema 'Pak maar Mijn hand' gaat Aron van Stralen bezig met als leidraad Rom 8:31-39 HSV

Zondag 21 mei (19.00 uur) Taizédienst In deze Taizeviering op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren (ook wel 'Wezenzondag' genoemd) proberen we te zien wat we hebben. Wat ervaar jij wanneer jij de handen opent? Wat wil je vasthouden? Wat kan losgelaten worden? En is er ook ruimte over om te ontvangen? Het thema wat we aan dit samenzijn gekoppeld hebben is 'Los-vast'. Door te zingen en in stilte gaan we onze eigen zoektocht. Wees welkom in deze avondviering, voorbereid door het Fakkeltteam! *(ds. Marissa van Meijl)*

DE REGENBOOG

Zondag 14 mei (10.45 uur) De Israëlieten maken een gouden beeld van een stier en vereren dat (Exodus 32:1-14). Ze willen God zichtbaar, tastbaar maken. Dat is de bedoeling niet, maar is het ook onbegrijpelijk? Gods macht is zo groot... hoe ga je daar mee om als mens? Genoeg om samen over na te denken deze morgen. *(dr. Marieke den Braber)*

Zondag 21 mei (9.00 uur) De zondag sluit ook de reeks van zondagen over Mozes af. Psalm 97 verwijst naar de woestijntocht en belijdt dat God koning is. Je zou kunnen zeggen, dat Jezus met hemelvaart ook koninklijk werd. De leerlingen merkten daar dit van, dat Jezus hun belooft dat ze niet alleen achterblijven, Johannes 14:15-18. In deze dienst speelt het nieuwe Colorful opnieuw. Dit keer onder leiding van Aad Woudenberg. *(ds. David Kroeze)*

Collecte donderdag 18 mei

DIACONAAL WERK PGH

Op Hemelvaartsdag willen we collecteren voor het werkkapitaal van de Diaconie. Zoals u weet is er veel geld nodig voor de Diaconie waarmee steun gegeven kan worden aan mensen die het zo hard nodig hebben. Het is altijd weer lastig voor mensen die het moeilijk hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen.

Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Extra werkkapitaal Diaconie PGH'



Fonteindienst 14 mei 2023
Spreker: Henk Jansen
Muziek: Lois, Floor & Band

Collecte zondag 18 mei

STICHTING DE HEZENBERG IN HATTEM

Het doel van de Hezenberg is om duurzame veranderingen te realiseren in de persoonlijke levens en omstandigheden van mensen d.m.v. GGZ-behandelingen, pastorale begeleiding en retraite. Gasten komen uit allerlei levensbeschouwelijke achtergronden. Wat hen verbindt is dat ze met elkaar op weg zijn, in hoopvol vertrouwen en het geloof dat er verandering mogelijk is.

Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 Diaconie PGH o.v.v. 'Hezenberg'.