

Samen Geroepen

NR 6 2023

21 april – 11 mei

BBB

Groen doen

Bijbelse tapas



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

BBB

Toen ik de naam BBB voor het eerst hoorde, dacht ik heel naïef: o super! Een partij voor Bed Bad en Brood! Dat was een paar jaar geleden een discussie: hebben mensen die géén land hebben en géén huis, recht op bed bad en brood? Ik vond het super dat men voor deze mensen opkwam in de politiek!

Inderdaad, ik dacht heel naïef. De meeste mensen hebben zeker sympathie voor deze groep mensen zonder kansen, maar ze gaan hier niet een politieke partij voor oprichten. Hoewel er wel een overeenkomst is met de huidige BBB: ook het platteland voelt te weinig perspectief. Ik vind het goed dat dit de belangstelling heeft. En ik wens dat BBB van betekenis zal zijn. Net als Jezus van betekenis was voor die mensen zonder perspectief.

Want daarmee was Jezus beroemd geworden, op het platteland had hij furore gemaakt met zijn menselijkheid en scherpte op de politieke en religieuze orde. En nu haalden ze Jezus juichend binnen, op Palmzondag, als een hervormer toegejuicht in de hoofdstad. Net zoals Caroline van der Plas na de laatste verkiezingen na haar tour op het platteland juichend in het centrum van de macht werd binnengehaald.

Ik zie de overeenkomst, maar ook wel een duidelijk verschil tussen Caroline en Jezus. Jezus probeerde echt de mens van binnen te veranderen. Hij deed niet aan belangenpolitiek. Zijn agenda richtte zich niet op één groep. En al was het wel zo, dan richtte hij zich eerder op degenen die Bed Bad Brood nodig hebben, de écht kanslozen.

Daarom vraag ik me af: wat is nou écht belangrijk om je op te richten? Dan denk ik aan het verschil tussen rijk en arm. En aan de klimaatverandering. Als deze zaken niet aangepakt worden, zullen ze de ongelijkheid onnoemelijk veel groter maken. Daarbij verbleken ook deze beide BBB-debatten. Ik zou wensen dat we mensen in de politiek binnenhalen die deze écht belangrijke onderwerpen kunnen hanteren.

Ds. David Kroeze

van de redactie



DE GROENE MOTOR

Ouderen onder ons zijn opgegroeid met 'Melk de witte motor'. Die slogan moest onze consumptie van melk flink stimuleren. Met de kennis van nu kun je daar vraagtekens bij zetten. Meer melk vereist meer kalveren en levert meer mest op en meer ammonium-uitstoot. Dat kan de natuur niet meer verdragen.

We lezen hoe regering en provincies hiermee in hun maag zitten, alles lijkt vast te lopen. Maar ook zelf hebben wij hierin een rol en verantwoordelijkheid. Boeren moeten groener gaan boeren, bijvoorbeeld door minder koeien, meer akkerbouw en biologisch produceren. Als consument kunnen wij andere keuzes maken, in de supermarkt, in onze levenswijze, ons reisgedrag en meer. Wij kunnen hierin sturen. Onder meer met elke euro die we uitgeven. Of juist niet langer uitgeven...

Daarover mag het de komende tijd ook gaan in de PGH, ambassadeurs van Gods schepping. Hoe we nu leven is niet meer voldoende voor morgen en voor onze (klein)kinderen. Ook van ons persoonlijk als lid van de kerk vereist het nieuwe 'groene' stappen.

In deze SamenGeroepen ruime aandacht voor de 'Groene Kerk'.

Redactie SamenGeroepen

Gedachte:

*'Je gelooft omdat je wilt geloven,
daar helpt geen wetenschap aan'*

Bas Heijne



Bij de voorplaat:

*Lentebloesem... een plaatje waar we de komende weken van mogen genieten.
Foto: Eline Scherpenisse*



Om maar meteen in huis te vallen met de bekende tv-dominee en collega van onze wijkpredikanten ds. Gremdaat: Hebt u dat nou ook, dat u zo moe wordt van al dat klimaatgedoe? Een lekker stukje vlees kan bijna niet meer, we moeten zo nodig aan het 'kunstvlees'. En met z'n allen zonnepanelen op het dak. Wil je met vakantie naar de zon, moet je eerst door je vliegschaamte heen. En dan te bedenken dat die mensen op zo'n Grieks eiland toch ook moeten leven van onze toeristeneuro's. Verder zullen we het over de stikstof nu maar niet hebben.

Groen, groener en nog groener

Terwijl ik mijn verhaal zit te tikken is het pas half maart maar toch buiten al 15 graden. Lekker weertje en tegelijk voel ik van binnen: 'Dit is niet normaal, niet goed.' Er werd een winter gevreesd waarin veel mensen vanwege de hoge gasprijs in de kou zouden komen te zitten. U weet het inmiddels ook: de winter van '22-'23 was een van de warmste winters sinds mensenheugenis. V.w.b. het gasverbruik was deze winter een geluk bij een ongeluk. Maar ook nu weer: 'Het voelt diep van binnen niet goed.'

In de Plantagekerk hebben we vanwege het oeroude verwarmingssysteem (van de 7 kachels branden er 2) de afgelopen winterperiode 's zondags in de kou gezeten. Mijn moeder zei vroeger altijd dat de HEERE overal voor zorgde. In z'n algemeenheid wil ik dat best beamen, maar weer heel diep van binnen ontkom ik niet aan het desastreuze gevoel dat er iets heel erg aan het misgaan is. Wereldwijd verdwijnen gletsjers in rap tempo, de poolkappen smelten dito en de ijsberen liggen bruin te bakken in de zon die daar eigenlijk niet zou moeten zijn. Elders op onze planeet wisselen droogte en overstromingen elkaar af.

GEPROFITEERD

Maar goed, geboren in 1954, inderdaad 69 jaar, heb ik de economische opgang van na de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en er met volle teugen van geprofiteerd. Het kon niet op en het lijkt er soms op dat het nog steeds niet op kan. Misschien moeten we in alle eerlijkheid toegeven dat in de jaren '60/'70 die wereldverbeteraars met hun baarden, lange haren en sandalen het allemaal nog niet zo verkeerd hadden in wat ze te melden hadden. Al in 1968 kwam uit de hoek van wetenschappers en ondernemers, de Club van Rome, de waarschuwing dat het met onze aarde bij wereldwijd ongewijzigd beleid de verkeerde kant op dreigde te gaan. Nu anno 2023 gaan jongeren de straat op. Ze lijken niet langer te pikken dat onze planeet op

termijn naar de 'Filstijnen' wordt geholpen. Daar het hun toekomst is, voelen ze des te meer de urgentie/noodzaak om zaken betreffende het milieu anders aan te pakken. Het zijn dus mijn en uw kinderen en kleinkinderen waar het om gaat. Een van hen is Greta Thunberg uit Zweden. U kent de naam vast wel. Dit meisje, inmiddels 20 jaar, is vanwege haar idealen m.b.t. het milieu voor van alles uitgemaakt. Met haar vasthoudendheid is zij misschien wel degene die oppakt wat wij met elkaar laten liggen.

En wij als Plantagegemeente: mag er ook nog wat van ons, van u, worden verwacht? In het voorjaar van 2024 wordt, naar ik heb begrepen, de Plantagekerk gerenoveerd. We gaan dan van het gas af: er wordt een warmtepomp geïnstalleerd: warmte onttrokken aan diepere aardlagen. Er komt vloerverwarming en er zullen allerlei isolatiemaatregelen worden genomen. Geweldig mooi allemaal, maar... wat heeft dat nou met u/jou te maken. Anders gezegd: welke verantwoording heb ik als christen zelf, als het gaat om het omgaan/behoud van onze planeet. Nu zou ik van alles kunnen gaan opsommen ter aansporing, ter aanmoediging. Dat ga ik dus niet doen. In Mattheus 25: 35-40 gaat het over wanneer Jezus zal terugkomen en over het persoonlijke weldoen aan de naaste: u weet wel van 'Toen ik geen kleding had hebt u mij die gegeven, toen ik in de gevangenis zat hebt u mij bezocht', etc.

OOK THUIS

Ik zou zeggen: vult u dat hoofdstuk zelf maar verder in m.b.t. hoe u zich verhoudt tot de milieu/klimaatproblematiek en hoe u daar zelf mee bezig bent, wat u daar thuis en elders aan doet, of misschien (nog) niet. We kunnen tenslotte ook gewoon alle thermometers een paar graden naar beneden bijstellen. Dan hoeft klimaatverandering helemaal geen probleem meer te zijn. Ik voor mij weet wel, dat het allemaal niet vrijblijvend is.

Adriaan Sterken, Commissie Groene Plantagekerk

Duurzaamheidszondag 11 juni

Na De Regenboog heeft ook de Plantagekerk zich aangesloten bij groenekerken.nl. Van een groene kerk wordt verwacht dat zij met haar leden ieder jaar één nieuwe duurzame stap zet. Werk aan de winkel dus, in de kerk en ... bij u thuis!

Om u en ons op weg te helpen organiseert de Plantagekerk zondag 11 juni een duurzaamheidszondag. Aan de dienst wordt meegewerkt door Alfred Slomp van het platform Groene Kerken. 'God zag dat het goed was', maar hoe zou God oordelen over de huidige klimaatcrisis? En wat kunnen wij er aan doen? Na de dienst is er een kleine klimaat- en duurzaamheidsmarkt. Meer informatie volgt. Heeft u ideeën of inbreng: meld het ons.

*Commissie Groene Plantagekerk
Adriaan Sterken, Ada Brouwer,
Annemarie Stuiver, Joop Westert-
hof, Govert van der Boom*



PLANTAGEKERK

WIJKGEMEENTE PLANTAGEKERK

Op het moment dat ik dit berichtje schrijf is het Goede Vrijdag en verwonder ik me over de narcissen die bij ons op tafel staan. Ze gaan juist open en één van hen blijkt drie bloemen in zich te dragen. Ik wist niet dat dit kon... Schijnbaar is er zoveel meer mogelijk dan we soms lijken te weten of konden vermoeden. Deze realisatie neem ik komende Paasvieringen met me mee.

Ik ben benieuwd hoe u/jij de Veertigdag-tijd en de Paascyclus heeft ervaren. Zelf vond ik het Avondmaal vieren in de kring op Witte Donderdag heel bijzonder. Het over de kerkzaal verdelen ging nog wat aarzelend maar verrassend genoeg ontstond er vervolgens een soort van 'kruisvorm' van gemeenteleden. Het deed me goed om in dit kruis van verbondenheid brood en wijn te delen en ons op deze manier voor te bereiden op de daaropvolgende dagen.

Verder kijk ik ook met een warm gevoel terug op de van-jong-tot-ouderviering van half maart. We namen hierin afscheid van Lisette Brandsma als onze jeugdwerker. Het was fijn dat de jongerenband voor deze gelegenheid weer even in ons midden kon zijn! Ook Palmpasen was een fijn samenzijn, met een vrolijke optocht van de kinderen en een gemeentekoortje dat speciaal voor deze dienst was samengesteld. Orgel, piano en stemmen harmonieerden bijzonder mooi. Wat hebben we binnen onze gemeente dan toch veel talent!

En zo trekken we komende maanden op naar Pinksteren. Ergens anders in het kerkblad vind je nog een oproep. We zullen komende tijd ook verder nadenken over onze visie en missie en laten ons daarbij dragen door de boodschap van Pasen. Fijn dat je meedenkt en meedoet!

Ds. Marissa van Meijl

PINKSTEREN IN DE PLANTAGEKERK

Eigenlijk keken we dit jaar uit naar een pinksterviering met Belijdenis. Helaas loopt dit anders. Dat is waarom ik op zoek ben naar mensen die het leuk vinden om een avond (uurtje/anderhalf) na te denken over de invulling van de dienst met Pinksteren. Lijkt dit je wat? Neem dan contact met me op.

Ds. Marissa van Meijl

VAKANTIE

Vanwege ziekte heb ik nog een weekje vakantie tegoed. Deze hoop ik van 22-30 april op te nemen. In geval van nood weet onze scriba, Ada Brouwer, wie te bereiken.

Ds. Marissa van Meijl

DOOPDIENST

Vreugdevol nieuws! Op 18 maart is Maxim van Beekhuizen geboren, zoon van Astrid en Chris van de Kalverkamp 1. Samen met de doopouders zullen we in de komende maanden zoeken naar een geschikte datum voor een doopdienst. Mocht je hierbij en bij de voorbereidende gesprekken aan willen sluiten, neem dan gerust contact op.

Ds. Marissa van Meijl



narcis met drie bloemen aan één stengel

colofon & contact

SamenGeroepen is het drieweeklijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Gertie van Dijk-Vermeulen, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredeur)

Abonnementen: € 25 per kalenderjaar bij automatische incasso, € 30 zonder automatische incasso. Digitaal abonnement € 15 (automatische incasso)

Aanmeldingen en opzeggingen via het Kerkelijk Bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1100 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 12 mei voor **2 weken**

Kopij uiterlijk **vrijdag** 28 apr. om 18:00 uur naar: kerkblad@pgharderwijk.nl

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A
T. 0342-440486 of 06-44842411
d.dejong@pgharderwijk.nl

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B
T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl
En via Facebook

vacature
predikant Fonteinwerk
contact: info@fonteinwerk.nl

seniorenpastores

W. (Wilma) Steenbeek-Vlug
T. 06 44588995, w.steenbeek@pgharderwijk.nl

F. (Frieda) Meijers
T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

jeugdwerker

vacature

scriba's

Wijk Plantagekerk: mw. Ada Brouwer,
scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

De Regenboog: mw. Michelle Schouten-Klaasse,
scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 30 30 93 28, wmondria@caiway.net
www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

OPEN AVOND OVER HET PASTORAAT

Op woensdag 10 mei organiseren de pastorale teams van onze kerk een open avond over het pastoraat. Iedereen die bij het bezoekwerk betrokken is, maar ook ieder ander is van harte welkom, PGH-breed. We hopen op een inspirerende bijeenkomst die informatief en enthousiasmerend zal zijn voor dit belangrijke werk, het omzien naar elkaar.

Als spreker hebben wij ds. Nynke Dijkstra-Algra uitgenodigd. Zij werkt bij de PKN, de landelijke kerk en heeft verschillende publicaties op haar naam staan over dit onderwerp. Op avonden door het hele land verzorgt zij onderwerpen en spreekt zij met gemeentelieden over het leven en werk in de kerk.

Zelf zegt ze over deze avond: 'Ik stel me zo voor dat ik iets zeg over wat pastoraat eigenlijk is, wat het ook onderscheidt van naar elkaar omzien, wat mensen natuurlijk breed gelukkig doen, ook buiten de kerk. Dus iets over 'visie' op pastoraat en dat iedereen daar een rol in kan vervullen. En dat je daarin kunt leren en groeien.

Tegelijk zijn er mensen met extra verantwoordelijkheid in dezen (predikanten/ ouderlingen/ bezoekmedewerkers) en ook mensen die hierin gaven hebben ontvangen, pastorale gaven.

Het belang van goed luisteren, vertrouwen dat moet groeien. Ik hoop ook iets te zeggen over pastoraat als iets namens de Herder met een hoofdletter, over de rol van gebed en schriftlezing.' Hierover zullen we ook met elkaar in gesprek gaan.

Van harte welkom op woensdag 10 mei om 19.45 uur (inloop 19.15) in de Plantagekerk.

De pastorale teams



BLOEMENKERK



In de afgelopen Veertigdagentijd liet een groepje gemeentelieden zich inspireren door de brochure Symbolische schikkingen Veertigdagentijd 2023 van de Protestantse Kerk in Nederland. Thuis gingen zij aan de slag met de Bijbelteksten, de werkbeschrijvingen en de korte meditatieve teksten. Ieder legde haar eigen gevoel, creativiteit en verbeelding in de schikkingen. De resultaten deelden zij met elkaar via de appgroep Bloemenkerk en een enkeling ook via Facebook. Een mooie compilatie van de schikkingen is te zien op de website van de PGH.

LEEF JE GELOOF

Op vrijdag 24 maart was er een ontmoeting met Gery van Rijn in de Regenboog. De kunstenaar vertelde over haar werk. Ze vertelde over hoe ze tot het schilderen is gekomen en lichtte de achtergrond bij haar kleurrijke schilderijen toe. De deelnemers konden ook zelf aan de slag. Dat leverde goede gesprekken en mooie creaties op.



AAN DE SLAG MET SAMEN JONG

Tijdens de gemeentebijeenkomsten mochten we vertellen hoe wij in onze wijk aan de slag gaan met Samen Jong. Het leek ons een goed idee als jongeren dit zouden vertellen. Tijdens een pizza-overleg bedachten een aantal jongeren een script, verdeelden zij de taken en namen zij alvast een eerste deel van een filmpje op. Het is een mooi filmpje geworden, waarin goed naar voren komt wat we al doen, wat we willen doen, waar de jongeren zich voor inzetten en dat we nog op zoek zijn naar een pakkend jaarthema.

GESPREKSTAFELS

Wat was het inspirerend en fijn om met elkaar in gesprek te zijn over de koers van de PGH. Jong en ouder liet van zich horen via de digitale enquête en/of bij een gesprekstafel. Er zijn in onze wijk in totaal 9 gesprekstafels geweest. Eén daarvan vond plaats tijdens een speciale editie van de tienerdienst. Op palmbladeren schreven de tieners wie Jezus voor hen is. Op een ansichtkaart noteerden ze wat Harderwijk voor een stad is. Ze plakten smileys bij twee plaatjes die het best hun geloof weergaven. En op dozen schreven zij wat zij belangrijk vinden in de kerk. Mooi om te zien en horen wat hen beweegt! En een waardevolle inbreng in de gesprekken over de koers. De gesprekstafels smaakten naar meer. In oktober geven we er een vervolg aan.

*Saskia de Jonge, voorzitter
wijkkerkenraad*



AVONDEN MET OUDERS

Op twee avonden voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd hebben we zinvol gepraat over kind en kerk. We verlangen allemaal een goede kerk-plek voor onze kinderen. We willen ze iets moois van het geloof meegeven. Ieder op zijn of haar eigen manier. Dat maakt dat we naar ingangen zoeken om dat meer sámen op te zoeken. Dat gaat niet altijd vanzelf. Daarom zochten we naar meer verbinding. Zo willen we nu onze ouder-app gebruiken om elkaar aan te geven: 'ik ga, wie nog meer?'. En we willen kinderen meer taakjes geven, zodat ze zich meer gewaardeerd en verbonden voelen.

Ook werd gezegd hoe waardevol het is als volwassenen en senioren kinderen en tieners zien en aanspreken. We hebben ideeën maar zijn niet uitgepraat. Tijdens 'Onder het vergrootglas' in april praten we daarom verder over 'Samen Jong'. Of over 'Samen jong en oud', want dat wordt eigenlijk bedoeld. Dit gesprek zal zeker na de zomer een vervolg krijgen.

TERUGBLIK STILLE WEEK

Verstillende vieringen tijdens de Stille week, intens en integer. We volgden in de liturgie de weg van Jezus, zijn lijden en opstanding. Met 16+ers praatten we na over de viering op Witte donderdag. Een vraag die uit de dienst bleef hangen: zou jij een Judas kunnen worden, onder druk? En zou Judas spijt hebben gehad? Het is een actuele vraag. Een van de foto's in de dienst die die vraag opriep was van het Avondmaal aan het front in Oekraïne.



AVONDMAAL IN OEKRAÏNE

Avondmaal aan het front in Oekraïne. Ook in de kwade macht van geweld zoeken mensen menselijkheid. Delen. God neemt je aan zoals je bent. Wel met het uniform aan, op scherp voor de vijand. Die is hier immers niet welkom. Een Judas hoort er niet bij. Je telt daarom niet 12 maar 11 tafelgasten. Dat confronteert. Is de haat en het verraad sterker dan vergeving? En denken ze er aan de andere kant van de frontlinie ook zo over? Waar is er eigenlijk echte ruimte voor Gods goedheid?

Ds. David Kroeze

Ga je mee bowlen?!

KOM JE OOK?

Zaterdag 22 april
Wie: tieners Fonteinwerk 9-16 jaar
Neem gerust een vriend(in) mee

Waar: Bowlingbaan Harderwijk (Kolbaanweg 1)
Tijd: van 19:45u tot 21:45u
Kosten: 7,50 euro*

Opgave: uiterlijk 18 april bij:
Kevin: 06-26402855
Bernice: 06-15479895

* zijn de kosten een probleem? Laat het ons dan weten, dan komen we er samen wel uit!

AVONDJE BOWLEN FONTEINJEUGD

Beste jeugd van 9 tot en met 16 jaar, op zaterdag 22 april gaan we bowlen bij Bowling Harderwijk (Kolbaanweg 1). Ook jij bent van harte uitgenodigd om (samen met een vriend(-in)) mee te gaan.

De avond start om 19.45 uur en het duurt ongeveer tot 21.45 uur. Leuk als jij er ook bij bent.

Wil je ook mee?

Geef je dan op bij Kevin Nikkels (06 -26402855) of Bernice Vonkeman (06-15479895).

Voor deze avond vragen we een bijdrage van € 7,50.

KERK-OP-SCHOOT EN KLEUTERKERK

Op zaterdag 6 mei zijn we er weer en jij hopelijk ook! We horen over een zieke man die gelukkig hele goede vrienden heeft. Want ook al kan hij niet lopen, toch willen zij hem wel naar Jezus toe brengen. Maar oh nee hè, van Jezus valt helemaal niets te zien! Er staan zoveel mensen om hem heen dat de vrienden niet bij hem kunnen komen. Wat nu...?



Ben jij 1, 2, 3, 4, 5 of 6 jaar oud? Dan staan de deuren van de kerk om kwart over 9 voor je open, voor een leuke knutsel en iets lekkers. We starten om half 10 in de kerkzaal. Tot dan!
Team Kinderkerk



Stress

Rennen naar de trein, terwijl je appje half af is en je 'oortjes' de muziek je oren inblazen. Snel alles afmaken voor die deadline en dan door naar die ene afspraak. We kennen zulke momenten allemaal. Ik herken ze ook. En dat niet alleen, ik ervaar ze ook een stuk vaker, de laatste tijd.

Vaak hoor ik dat je rust moet pakken om dichterbij Hem te komen. Een momentje van bezinning, even pas op de plaats. Dat je Zijn Liefde niet ervaart als je blijft racen in je leven. Ik heb het er al vaker over gehad geloof ik. Want wat als dat niet zo is? Wat als je Hem altijd probeert te voelen, onafhankelijk van hoe druk je bent? Christen ben je niet situationeel, dat ben je altijd. Op de stressmomenten én in de kalme periodes.

Dus, de volgende keer dat jij in je leven aan het rennen bent, denk dan aan Hem. Want Hij is op ieder moment bij je. Zelfs als je je trein mist.

Joost Rijdsijk

Zondag 2 april was het Palmzondag.

De kinderen maakten tijdens de dienst een mooi versierd kruis en liepen in optocht door de kerk.

Hoogtepunt voor hen: het applaus van trotse ouders en grootouders en van alle anderen die zich hun kindertijd herinneren.





PAASPUZZEL

Foutje in de Paaspuzzel van SaGe 5:
Bij opdracht 12 stonden teveel hokjes om in te vullen... Het moesten slechts 4 hokjes zijn.
Excuus voor deze fout.

Winnaar Paaspuzzel

Lang niet alle lezertjes hebben de Paaspuzzel uit de vorige SamenGeroepen ingestuurd. We hebben wel een winnaar. Hij schreef:

*Hallo, Ik ben Ties en ik ben 8 jaar. En ik weet de oplossing van de puzzel. Dat is: veertigdagentijd.
Groetjes Ties Groeneveld.*

Ties, je prijsje, een lekker ijsje. Komt deze week naar je toe.
Leuk dat je meedeed.

Redactie

PUZZELPLAAT

Wat is de boer op zijn akker aan het doen?
Verbind de puntjes met elkaar om dat te ontdekken. Waarom doet hij dat?
In Mattheüs 13:44 kun je lezen wat Jezus vertelde over de man op de akker.





WIJ GEDENKEN...

Fokkina Elisabeth 't Hooft-Cazemier

Op 14 maart is op de leeftijd van 89 jaar overleden Fokkina Elisabeth 't Hooft-Cazemier, geboren op 20 april 1933. Zij woonde aan de Emdenmeen 58 en was weduwe van Pieter Cornelis 't Hooft. De afscheidsdienst en uitvaart heeft plaatsgevonden op 21 maart in Lisse. We wensen de kinderen, kleinkinderen en allen die haar moeten missen, de kracht en troost van God de Vader toe voor de tijd die komt.

Frieda Meijers

Wietske Hillechiena Ploeg-Pieterma

Na een kort ziekbed is op 24 maart overleden op de leeftijd van 86 jaar, Wietske Hillechiena Ploeg-Pieterma. Zij woonde met haar man Wim aan de Vondellaan 150. Het afscheid en de crematie hebben op donderdag 30 maart plaatsgevonden in het crematorium Heidehof in Ugchelen. Tijdens de afscheidsdienst las onze wijk-medewerker Lineke Visser, die ook zelf uit Groningen komt, op verzoek van de familie een prachtig Gronings gebed voor: 'Gebed: Bidden, hou mout dat? Bidden is: Joen handen vollen, mor sums ook nait. Bidden is: Joen ogen dicht down, mor sums ook nait. Bidden is: Joen haart openzetten 'aaltied', wied-open, waagenswied, 'aaltied'!

Mevrouw Ploeg laat man, kinderen en kleinkinderen achter. Zij en haar man wisten zich gedragen door de Heer die trouw is en als een Herder voor je zorgt, in vreugde en in verdriet. Wij wensen Wim, de familie en allen die Wietske zullen missen, de kracht en troost toe van deze Heer en Herder.

Frieda Meijers

Lambertus Teunis de Smalen

Op 24 maart is overleden Lambertus Teunis de Smalen, op de leeftijd van 95 jaar. Hij woonde aan de Mandenmakerstraat 23. De uitvaart heeft afgelopen week plaatsgevonden. De familie en allen die de heer De Smalen gekend hebben, wensen we Gods nabijheid toe voor de tijd die komt.

Frieda Meijers

Johannes Meddens

Op zaterdag 25 maart overleed Johannes (Joop) Meddens. Hiermee werd hij 75 jaar. De heer Meddens woonde aan Rabbistraat 18. Bovenaan de rouwadvertentie stond er een liefdevolle tekst:

*Het mooiste wat je kunt achterlaten
zijn sporen van liefde
we laten je los, intens verdrietig,
maar voor altijd verbonden.*

Op vrijdag 31 maart is er afscheid van Joop Meddens genomen in de aula van de begraafplaats Elzenhof. Hij laat kinderen, kleinkinderen en verdere geliefden achter. We wensen hen sterkte in hun gemis en Gods troostende aanwezigheid.

Ds. Marissa van Meijl

Henriëtte de Vries-Zijlstra

Op maandag 3 april overleed Henriëtte de Vries-Zijlstra, 74 jaar. Mevrouw De Vries woonde aan Veldbloemenlaan 25 te Elburg. Sinds 17 juni 1983 was zij gehuwd met Eduard de Vries (Grote Marktstraat 12). Op zaterdag 8 april is er in crematorium Ölandshof in Lelystad afscheid van haar genomen. Zij laat haar man en verdere geliefden achter. We wensen hen allen, maar bovenal haar echtgenoot, veel sterkte en Gods troost in dit grote gemis.

Ds. Marissa van Meijl

COMMISSIE ZWO

COLLECTE 7 MEI: NOODHULP OEKRAÏNE



Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop. Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen met hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te kunnen helpen. Overal in het land worden gaarkeukens ingericht, maar ook mobiele ruimtes waar mensen even kunnen opwarmen en een kopje koffie of thee kunnen drinken. Bijna 18 miljoen mensen in Oekraïne hebben humanitaire hulp nodig. Kerk in Actie geeft noodhulp via lokale kerken en christelijke organisaties die alles doen om de slachtoffers van de oorlog van voedsel, medicijnen, warmte en onderdak te voorzien.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Geef via de scipio-app of in de collectezak bij de uitgang. U kunt ook een bijdrage overmaken op rek. ZWO NL42RABO0317714554 o.v.v. Noodhulp Oekraïne. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/oekraïne

Namens ZWO onze hartelijke dank, Willemien Holtrop

NIEUWS OVER DE FAKKELVIERINGEN

De verschillende Fakkelvieringen (Thomas en Taizé) worden altijd voorbereid door een enthousiast team. Samen met de betreffende voorganger zijn de voorbereidingsavonden altijd erg inspirerend en verbindend. We merken dat we al een tijdje te weinig teamleden hebben, waardoor niet alles goed lukt wat we zouden willen. Daarom hebben we besloten om de Thomasviering op zondag 25 juni en Taizé viering op zondag 26 november niet door te laten gaan. Dat vinden we uiteraard jammer!

Daarom verwelkomen we graag nieuwe teamleden. Je hoeft niet alle Fakkelvieringen mee voor te bereiden, met name voor de Thomasviering zoeken we uitbreiding.

Maar mocht je meer voor de Taizé viering willen gaan, dan is daar zeker ruimte voor. Neem contact op met coördinator Evelien Kouwer op ekouwer@gmail.com of 0627422338 om meer informatie te krijgen of om je aan te melden. Informatie over de Fakkelvieringen is nu

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten zijn verkrijgbaar. In de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk. Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv CvK Prot Gemeente te Harderwijk

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

VERANTWOORDING GIFTEN MAART

Contant

€ 3 van dhr. J. K. via KB bestemd voor Wilma Wolthuis

€ 20 van dhr. A.J. R. via mw. W.S.-V. bestemd voor het seniorenpastoraat

€ 3 van dhr. J. K. via KB bestemd voor Stichting Femme

*Hartelijk dank voor uw gaven!
Ton Balsma, penningmeester CvK*

COLLECTE-OPBRENGSTEN FEBRUARI

| | | |
|---------------|-------------------------------|--------|
| 5 mrt | Wilma Wolthuis | 797,75 |
| | Stichting.Mensen in Nood 0341 | 269,50 |
| | Verduurzaming kerkgebouwen | 163,16 |
| | Kerkenwerk | 245,21 |
| 8 mrt | Voedselbank | 145,34 |
| 12 mrt | Geef een Lach /Moldavië | 936,60 |
| | Voedselbank | 169,00 |
| | Verduurzaming kerkgebouwen | 182,29 |
| | Kerkenwerk | 296,65 |
| 19 mrt | Diaconie | 933,80 |
| | Voedselbank | 228,25 |
| | Verduurzaming kerkgebouwen | 193,40 |
| | Kerkenwerk | 299,10 |
| 26 mrt | Stichting Femme Togo | 499,00 |
| | Voedselbank | 187,50 |
| | Verduurzaming kerkgebouwen | 171,67 |
| | Kerkenwerk | 198,06 |

ook in de Scipio app te vinden. Er is nu een Fakkelviering groep waar u/jij ook lid van kan worden. Toets op Menu in de app en kies dan onderaan in het Menu: Mijn Groepen. Toets op Ontdekken en dan ziet u/jij daar de Fakkelviering groep staan.

We delen daar niet alleen wanneer de Fakkelvieringen zijn, maar ook foto's, video's en informatie over ons team. En u kunt reageren op onze Fakkelvieringen.

Communicatie Fakkelvieringen

BIJBELSE TAPAS MET KOOKDOMINEE HAN WILMINK

De Regenboog nodigt je uit voor een kookworkshop op maandag 22 mei De Regenboog. Van 14.00-17.00 uur voor kokers en 15.30-17.00 uur voor proevers.

'Bijbels culinair is samen koken, samen genieten van maal en verhaal, is proeven hoe goed de Bijbel smaakt!', aldus Han Wilmink, in kerkelijk Nederland bekend als 'de kookdominee.' Naast dat hij gewoon dominee is organiseert hij al meer dan twintig jaar kookworkshops in het hele land. Het is zijn bedoeling dat de deelnemers na afloop met een schat aan nieuwe smaken en ervaringen huiswaarts gaan.

Samen gaan de deelnemers aan de slag om een viertal Bijbels geïnspireerde mini gerechtjes te maken. Samen lekker en bijzonder koken is al een feest. En na het koken tijdens het eten aan tafel zorgt hij voor 'gekruid' verhalen. Juist door de combinatie van maal en verhaal onderscheidt 'Bijbels culinair' zich van andere kookworkshops. Achtergronden van voedsel in Bijbelse tijden, joodse tradities, symboliek van de maaltijd, anekdotes... 'Voedsel vertelt een verhaal,' aldus ds. Han Wilmink.

Dus ben je benieuwd, hoe Han een passie voor voedsel met een passie voor de Bijbel combineert, geef je op voor deze qua producten verantwoorde en qua sfeer gezellige workshop.

Dat kan bij Monica van Saarloos, Pastoraat.regenboog@pgharderwijk.nl



LUNCH 'MET VOLLE MOND'

Ook u bent van harte welkom bij Praten met Volle Mond op woensdag 10 mei om 12.00 uur. Een goed gesprek tijdens een gezellige lunch. Komt u ook eens? Meld u uiterlijk zondagavond 7 mei aan bij Ans van der Boom, tel. 06 20653116 of via de lijst in de hal van de Plantagekerk.

Team Praten met Volle Mond

HET WOORD IN HET HART...

In deze serie komen gemeenteleden aan het woord die een Bijbeltekst willen delen en daarmee de lezers van SamenGeroepen een blik in hun hart gunnen.

Deze keer mogen we van Grietje Hannema horen welke Bijbeltekst haar aanspreekt. Grietje is 75 jaar, woont aan de Bachdreef en vindt het heel jammer dat haar gezondheid haar zo in de steek laat dat zij niet meer naar de kerk kan gaan. Vroeger was voor haar geloven heel gewoon; het hoorde er zo bij. Totdat zij op een goed moment van iemand een Bijbeltje kreeg met daarin de woorden van Jezus: 'Kom tot Mij, gij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven'. Deze woorden mocht Grietje ervaren en ze maakten dat geloven voor haar een grote betekenis kreeg. Het gebeurde allemaal op het moment dat het met haar niet zo goed ging. Het leven van Grietje ging zeker niet over rozenblaadjes, zo vertrouwde ze mij toe. Nu bij het ouder worden is Psalm 91 heel belangrijk voor haar en daarvan de eerste 2 verzen:

'Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.'

'Vertrouwen, dat is waar het om gaat en dit vertrouwen op God maakt mij sterk. Hij is er voor mij, al voel ik dat niet altijd, maar ik weet het wel. Zonder vertrouwen is alles gewoon, of eigenlijk helemaal niets', vertelt Grietje te midden van haar altijd brandende waxinelichtjes. 'Die kaarsjes geven warmte en licht en herinneren aan het Licht dat God wil zijn, ook voor mij'.

We spraken samen ook nog over de engelen, die God gestuurd heeft om je op handen te dragen, zoals in vers 11 en 12 van de Psalm zo mooi verwoord wordt. Grietje zegt hierover: 'Engelen ontmoet je in lieve mensen om je heen en één is er heel belangrijk voor mij. Ze lijkt door God gestuurd te zijn. Daar ben ik heel dankbaar voor'.

Met dank aan Grietje voor haar openhartigheid,

Gertie van Dijk-Vermeulen



OMWILLE VAN DE SCHEPPING

Sinds een paar maanden hebben we ons als Plantagekerkgemeente aangesloten bij het collectief van 'Groene Kerken'. De Regenboog maakt daar al wat langer deel van uit, daar hangt al het Groene Kerken-schildje. Een kerk mag zich 'Groen' noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Van een Groene Kerk wordt bovendien verwacht dat zij met haar leden ieder jaar opnieuw één duurzame stap zet. Dit kunnen stappen zijn op het gebied van inkoop, omgaan met geld, geloof en inspiratie, beleid, energiebesparing, energieopwekking en omgang met natuur. Een Groene Kerk geeft hiermee invulling aan de

Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep.

Ons handelen en onze houding ten opzichte van de schepping - als kerk en thuis - heeft veel invloed op milieu en klimaat, op de Schepping waar we onderdeel van zijn en afhankelijk van zijn. Vanuit een besef dat de aarde van God is en er hoop is voor de schepping, willen Groene Kerken zoeken naar een manier van leven die hieraan recht doet. Als volgers van Jezus Christus willen we Zijn voorbeeld naleven, in verbondenheid met God, onze medemensen en de hele schepping. Ook wij als PGH, als Regenboog, als Plantagekerk. En als kerkleden persoonlijk!



COLLECTE VOOR SCHOOL-PROJECT IN NEPAL

In juli zal een weer diaconiecollecte worden bestemd voor de school Aamaghar voor kansarme kinderen in het dorp Pumdi Bhumdi dichtbij Pokhara in Nepal. Deze school wordt gesteund door de Veluwe stichting Balsewa, waarbij onze diaken Rien de Bruin al jaren actief is betrokken. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan uitbreiding van het schoolgebouw, zodat meer kinderen er les kunnen krijgen, op weg naar een zelfstandig bestaan. Rien schrijft: 'We mogen ons gelukkig prijzen dat we in april jl. de opening van de nieuwe school mochten meemaken. Het zat ons tijdens de bouw niet mee. Denk maar aan twee jaren coronapandemie en de hogere bouwkosten. Leerkrachten hebben we in deze tijd vanuit onze stichting gesteund, zodat ze het volledige salaris betaald kregen. Tijdens deze twee jaren hebben ze de kinderen zoveel mogelijk thuis les gegeven, om zo min mogelijk achterstand op te lopen.

De foto's geven een indruk van de nieuwbouw en de schoolkinderen. Meer info: kijk alvast op balsewa.nl, ook voor uw donatie.

Rien de Bruin



VERDUURZAMING PLANTAGEKERK

Er is niets duurzamer dan het renoveren van een monument. Niet alleen omdat je het monument dan opknapt, maar ook omdat je ervoor zorgt dat het weer jarenlang gebruikt kan worden. Terwijl we dat doen maken we de Plantagekerk ook energiezuiniger. Overstappen op duurzame energie is dan niet meer dan logisch. Dat is best nog een opgave. De ventilatie van de kerk is gebaseerd op 'vrije tocht', zo ging dat vroeger. En dan vervolgens flink stoken door alle buizen onder de banken.

In onze plannen wordt de kerk zo goed mogelijk geïsoleerd en kierdicht gemaakt. De gebrandschilderde ramen laten we waarschijnlijk zo, daar zitten al voorzietramen voor. De muren zijn al eens geïsoleerd, maar het plafond en de vloer worden vernieuwd. Vervolgens komt er een ventilatiesysteem in de kerk dat zorgt voor opgewarmde (of in de zomer gekoelde!) lucht. Die wordt ingeblazen en afgezogen. Als het kouder wordt is er ook vloerverwarming. Dat alles krijgt zijn warmte van energiezuinige warmtepompen. Als we dat hebben gerealiseerd, zal de Plantagekerk een van de meest energiezuinige gebouwen van voor de oorlog zijn. Het is mooi dat we in de plannen nu die combinatie maken. En het helpt ons ook om de enorm gestegen energiekosten te verlagen.

Roelof Potters
CvK, commissie renovatie Plantagekerk

Gewenning met kleine stapjes

Wie uit een andere kerk komt, binnen of buiten Harderwijk, krijgt allicht te maken met andere gebruiken en rituelen. Soms vraagt het enige aanpassing. In de vorige Samen-Geroepen kwam in een klein tussenzinnetje zo'n verschil aan de oppervlakte: wordt de nieuwe Paaskaars nu binnengedragen in de Paaswake (Paasnachtdienst) of in de Paas-morgenviering? Beide manieren werden in het verleden binnen de PGH gebruikt.

De Plantagewijk kwam dit jaar tot een mooi compromis. De nieuwe kaars is op Paasmorgen ceremonieel binnengedragen... maar was al wel in de daaraan voorafgaande Paaswakedienst voor de kerk ontstoken (zie de foto's hieronder).



Laatste wens: de Eiffeltoren zien



Hij staat trots op de foto, in vol ornaat. Eindelijk ziet hij de Eiffeltoren. Zijn beste kleding heeft hij aange-trokken voor deze gelegenheid: een traditioneel gewaad zoals mannen uit zijn regionen die dragen. Buyan komt uit Toeva, een Russische re-publiek ten noorden van Mongolië. Het was zijn laatste wens: de Eiffel-toren zien.

Kerken die het werk van INLIA steunen maakten het mogelijk die wens in vervulling te doen gaan. Buyan heeft namelijk niet lang meer. Hij heeft kanker. En hij droomt er al zo lang van om die fameuze toren te zien. Een van de wereldwonderen, wat hem betreft. Hij hoort er pas hier in Nederland over.

Smeedijzeren toren vs. vilten yurt

Een smeedijzeren toren van 330 meter hoog – het is in alle opzichten enorm ver

weg van de vilten yurt waar Buyan en zijn gezin in Toeva in woonden. Als hij een verblijfsvergunning krijgt gaat hij die toren bezoeken, neemt Buyan zich voor. Hij weet dan nog niet hoelang dat traject zal duren. Het is 2014 als Buyan en zijn vrouw Dolaana met hun zoon Aydyn in Nederland aankomen.

Aydyn vormt, naast andere zaken waar ze het vandaag liever niet over hebben, een belangrijke reden om hun land te verlaten. Hij is verstandelijk beperkt. In Toeva is er niets voor hem - geen zorg, geen begeleiding, geen voorzieningen. Ze willen een menswaardig bestaan voor hun zoon. En breken zich het hoofd hoe het moet als zij overleden zijn; wat zal er dan van Aydyn terecht komen?

Nomaden

Ze leven als nomaden, trekken rond met hun schapen en geiten en het paard dat ze delen met de eveneens rondtrekkende burens van 6 tot 10 kilometer verderop. Zo'n yurt moet ook verplaatst worden immers; dan is een paard wel handig. Ook voor het afleggen van grotere afstanden, als dat nodig is. Alleen Aydyn zal dat bestaan nooit kunnen volhouden. Ze besluiten te vertrekken.

Een lange reis over land brengt hen hier. Maar het asielverzoek wordt afgewezen. Zo komt het gezin bij INLIA terecht, in het voormalige Formule 1 hotel, waar de opvang in Groningen eerder gehuisvest was. Dáár hoort Buyan over de Eiffeltoren. Maar een vergunning om hier te blijven heeft hij dan nog lang niet. Het zal tot november 2022 duren voordat die verstrekt wordt en tot januari van dit jaar voordat het felbegeerde papiertje binnen is.

Uitbehandeld

Inmiddels is dan duidelijk dat Buyan kanker heeft en uitbehandeld is. Zijn vrouw en hij zijn al 40 jaar samen, Aydyn is 34 nu. De medewerkers van INLIA gunnen Buyan en zijn gezin de vervulling van z'n laatste wens. Kerken springen desgevraagd direct



bij; natuurlijk gaan ze dit mogelijk maken. En zo vertrekken Buyan, Dolaana, Aydyn en 'Inlianen' Nona en Rients voor een weekend naar Parijs.

De autoriteit is gezellig, iedereen verwachtingsvol. 's Avonds in een Parijs restaurant lijkt het gezin echter niks te willen eten. Te gespannen misschien? Nee, ze willen INLIA niet op kosten jagen. Nona legt uit dat de reis gefinancierd is door INLIA's achterban en dat het de bedoeling is dat het gezin het ervan neemt. Maar dat kost enige overredingskracht en blijft het hele weekend lastig voor hen. "Te bescheiden", zegt Nona.

Hoogtevrees

De volgende dag staan ze om half tien op de Eiffeltoren. Dolaana heeft normaal op een trap al hoogtevrees, maar nu niet. Dit is hun moment. Bij de lunch bestelt het gezin opnieuw niks. Maar Nona en Rients zijn vindingrijk: zij bestellen zelf een tafel vol hapjes en delen die met het gezin. Probleem opgelost.

Daarna volgt een tochtje over de Seine. "Parijs is misschien nog wel mooier dan Groningen", zegt Buyan enthousiast en ook een tikje verontschuldigend. Het voorstel is om daarna het Louvre te zien. Dolaana zegt dat ze er best heen kunnen lopen. Dat kost een halfuur en we zijn er zo met de metro, werpen Rients en Nona tegen. Blijkt dat het gezin dacht dat iedere metrorit geld kostte. En zo leert Buyan het woord 'dagkaart'.

Mijn droom is klaar

En die komt nog van pas. Na het Louvre, de Sacré-Coeur. Daar gunnen de Inlianen het gezin een uur samen, zonder anderen. In de prachtige kerk, in de serene sfeer, vindt Buyan rust. Hij bidt, hoewel niet gelovig. Dolaana pakt zijn hand. Hoewel al de hele dag op pad, is hij nog niet moe. Ze gaan nog naar de Galeries Lafayette, het prachtige warenhuis. "Mijn droom is klaar", zegt Buyan op gegeven moment. Bij het laatste diner bedankt hij de medewerkers, INLIA en de achterban vele malen.



CAFÉ DE LIEFDE ZOEKT HARD- LOPERS

Vind je het leuk om hard te lopen en ondertussen

vrijwilligerswerk te doen en wat te kletsen? Dan is dit iets voor jou! Alweer bijna 5 jaar lopen we wekelijks hard met een groepje bewoners van het AZC. Onder de vlag van 'Cafe de Liefde'. We lopen 5 km op verschillende niveaus; van heel rustig aan tot behoorlijk snel. Het contact met de bewoners is altijd verrassend en boeiend. In ons team kunnen we wel wat versterking gebruiken.

Lijkt het je wat, wil je meer informatie of heb je vragen, dan kun je terecht bij: Teun van Garderen (06-42656924), Leo Verboeket (06-20419108), Tiemco Dekker (06-12121780)

WANDELEN IN OOSTENRIJK...



Van 3 t/m 10 juni gaan er zeven enthousiaste gemeenteleden op wandelvakantie in Oostenrijk. Als rode draad gaat met ons mee het thema: Vrede.

We reizen per bus en hebben een gezamenlijk huis als onderkomen, koken samen en de kosten zijn ongeveer 575 euro. Wij zijn nog op zoek naar 2 medereizigers, iets voor u, iets voor jou?

Voor meer info: Gertie van Dijk 0630321644

**Stil, vanavond
ben ik 2 minuten
stil**



**Samen stilstaan op 4 mei 2023
bij de Nationale Dodenherdenking
tijdens een herdenkingsbijeenkomst
met prachtige liederen en muziek in
de Grote Kerk van Harderwijk.**

Dit met medewerking van het speciaal hiervoor opgerichte "Projectkoor 4 mei" onder leiding van Ellen Kempers. Het koor zingt o.a. het lied "Vandaag is het stil", dat is geschreven voor een dodenherdenking. Het wordt begeleid door pianist/organist Wibren Jonkers en violist Thomas Hamberg.
De verbindende teksten worden gesproken door Julius de Graaf.

Waar: Grote Kerk
Adres: Kerkplein 1, 3841 EC Harderwijk
Datum: 4 mei 2023
Tijd: 19.15 uur tot 20.15 uur, deur open 18.50 uur

De toegang is gratis

TOELICHTING OP DE COLLECTES

Collecte zondag 23 april

STICHTING IRISZORG

Heb je geen dak boven je hoofd, en kun je bij niemand terecht? Dan ben je van harte welkom bij de 24-uursopvang van IrisZorg.

Onze 24-uursopvang is meer dan een slaapplek of een warme plek. We bieden je ook hulp om je door te laten stromen naar één van onze trainingshuizen.

Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'IrisZorg'

Collecte zondag 30 april

HOSPICE JASMIJN

Thuis in de vertrouwde omgeving is voor veel mensen de plaats waar ze willen zijn, ook als het levenseinde nadert. Toch zijn er soms omstandigheden waardoor dat niet mogelijk is. Bijvoorbeeld als u alleen bent. Of als de zorg door naasten en hulpverleners thuis niet meer haalbaar is. Hospice Jasmijn – onderdeel van Zorggroep Noordwest-Veluwe – biedt liefdevolle en deskundige zorg vanuit christelijke waarden en inspiratie. Onze zorg is gericht op allen die in aanmerking komen voor een opname in het hospice ongeacht welke geloofsovertuiging of levensvisie u naleeft. Iedereen is welkom.

Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Hospice Jasmijn'

Collecte zondag 7 mei

KERK IN ACTIE NOODFONDS OEKRAÏNE

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit.

Kerk in Actie werkt samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Kerken doen alles wat ze kunnen om ontheemden, mensen op de vlucht én achterblijvers voedsel, medicijnen en onderdak te bieden. Onze hulp daarbij blijft dringend nodig.

Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'noodhulp Oekraïne'. Zie blz. 10.

Leven door de dood heen!

De Stille Week, Pasen, de hele Veertigdagentijd: wij zijn ons door het geloof in de Opgestane Heer weer bewust geworden van Leven door de dood heen. De hemel heeft de aarde geraakt, de weg naar God is open. Geen scheiding meer tussen God en de mensen, want de dood heeft niet het laatste woord.

Na het Paasfeest en Koningsdag volgen de bijzondere dagen 4 en 5 mei. Op 4 mei, Dodenherdenking, staan we stil bij hen die vielen voor onze vrijheid, bij de vrijheid die we genieten en wat dat voor ons betekent. Ook staan we stil bij velen in onze wereld, die ook nu nog altijd geen vrijheid hebben en moeten leven in situaties van oorlog, onrecht, armoede en honger.

Een 17-jarige scholiere schreef jaren geleden naar aanleiding van 4 mei een prachtig gedicht:

*'Het liefst willen we vergeten.
Deze stoffige doos op zolder laten staan.
Dit litteken verbergen met kleding.
Maar je kan het niet loslaten.
Leegte, stilte, maar toch luid.
Veel woorden, maar niet te omschrijven.
Voor sommigen gegraveerd in geheugens.
Bij anderen geleerd met het verstand.
De gebeurtenissen van lange tijd geleden,
ze blijven voortbestaan in ons.'*

We gedenken en roepen in herinnering wat er in oorlogstijd gebeurd is. Om moed en kracht bidden we om de onmacht te overwinnen, de woede en de haat, die muren optrekt tussen mensen. Wat eenieder wil, is toch dat onze woonplaats een plek van vrede mag zijn, waar je veilig wonen kunt.

Want onrecht heeft géén recht van bestaan, voor niemand en nergens. Ieder mensenleven is een geschenk en kostbaar. Paulus schrijft het treffend in Galaten 5: *'Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: Heb uw naaste lief als uzelf.'*

Tijdens mijn studie theologie liep ik stage in een van de kerken in Putten. Ik hoorde vele verhalen over de razzia van oktober 1944, de vergeldingsactie van de Duitsers voor een aanslag. In een overvolle Oude Kerk zat de gemeente in angstige afwachting van wat er komen zou. Ds. Van Holland probeerde nog te bemiddelen, maar dit bleek vergeefse moeite. Vrouwen en kinderen werden naar huis gestuurd, met de opdracht om de volgende dag met voedsel en kleding voor de mannen terug te keren. Na een lange en bange nacht werden de mannen afgemarcheerd naar het station, om afgevoerd te worden naar doorgangskamp Amersfoort. Er werd nog samen gebeden en Psalm 84 vers 3 en 4 gezongen door ruim 600 mannen. Eerst weifelend en onzeker, later steeds krachtiger: *'Welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht...'* en *'Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort ...'*. Hier ervoerden ook velen wat de kracht van het geloof kan betekenen... Om stil van te worden! Wat een verdriet en verslagenheid heeft deze vergeldingsactie teweeggebracht in het dorp Putten, om nooit te vergeten.

4 Mei: gedenken en vieren, met rood, wit en blauw, omdat het recht zegevieren zal. Om vertrouwen te hebben en de toekomst tegemoet te gaan in geloof, hoop en liefde. Ieder mens heeft zijn eigen moeilijkheden in het leven, hoe ga je daar mee om, wie is je hulp en sterkte? Ga op weg, je mag je veilig weten door de zorg van de Heer die je kracht geeft, ook in moeilijke omstandigheden, net als die mannen in Putten.

Ga in vertrouwen dat de Heer mét je gaat. 4 mei, een dag met een zwarte rand, maar ook met een bemoediging: als vooruit kijken je bang maakt, en achterom kijken je pijn doet, kijk dan omhoog. God zal je helpen.

Frieda Meijers



Elke uitgave van Samen Geroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
F. (Frieda) Meijers
f.meijers@pgharderwijk.nl**

Bijbel Leesrooster

| | | |
|-----------|----------|---------------------|
| Vrijdag | 21 april | Nehemia 5:1-13 |
| Zaterdag | 22 april | Nehemia 5:14-19 |
| Zondag | 23 april | Psalm 23 |
| Maandag | 24 april | Nehemia 6:1-9 |
| Dinsdag | 25 april | Nehemia 6:10-19 |
| Woensdag | 26 april | Nehemia 7:1-7a(-60) |
| Donderdag | 27 april | Nehemia 7:61-72a |
| Vrijdag | 28 april | Nehemia 7:72b-8:12 |
| Zaterdag | 29 april | Nehemia 8:13-18 |
| Zondag | 30 april | Nehemia 9:1-8 |
| Maandag | 1 mei | Nehemia 9:9-17 |
| Dinsdag | 2 mei | Nehemia 9:18-28 |
| Woensdag | 3 mei | Nehemia 9:29-37 |
| Donderdag | 4 mei | Nehemia 10:1-34 |
| Vrijdag | 5 mei | Nehemia 10:35-40 |
| Zaterdag | 6 mei | Psalm 149 |
| Zondag | 7 mei | Nehemia 12:27-43 |
| Maandag | 8 mei | Nehemia 12:44-13:3 |
| Dinsdag | 9 mei | Nehemia 13:4-14 |
| Woensdag | 10 mei | Nehemia 13:15-22 |
| Donderdag | 11 mei | Nehemia 13:23-31 |
| Vrijdag | 12 mei | Psalm 26 |

ZONDAG 23 APRIL

Collectes; 1. Stichting Iriszorg;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen
11.30 uur: ds. D.J.D. Kroeze
Thomasviering

De Regenboog

09.00 uur: ds. F.A.H.A. de Kok

Sonnevanck

10.00 uur: dhr. J. Kramer

ZONDAG 30 APRIL

Collectes; 1. Hospice Jasmijn;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong
Heilig Avondmaal

De Regenboog

10.45 uur: ds. K. Zwerver

Sonnevanck

10.00 uur: dhr. Reehoorn

ZONDAG 7 MEI

Collectes; 1. Kerk in Actie Oekraïne Noodhulp;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
11.30 uur: ds. G.J. Heeringa
Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Sonnevanck

10.00 uur: dhr. G. de Haan

*Toelichting op de collectes
op pagina 14*

GEEF LIEVER VIA DE SCIPIO-APP

*Dat scheelt het kerkelijk
bureau veel werk. Er is vast
iemand in uw omgeving die
deze app even op uw telefoon
wil zetten. Het gebruik is
supersimpel.*

PLANTAGEKERK

Zondag 23 april (9.30 uur) Op deze tweede zondag na Pasen is de opwinding over het hele gebeuren rond Jezus nog niet verstomd. Het blijft het gesprek van de dag. Wij lezen uit het laatste hoofdstuk uit het evangelie naar Johannes: opnieuw verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Hoe indrukwekkend en tegelijk ontroerend! Want wij kunnen niet buiten schot blijven. Kom en vier mee! *(Anna Marie Jansen)*

Zondag 23 april (11.30 uur) In deze Thomasviering staat het delen van verhalen centraal. Het delen van je verhaal, wie je bent en wat je mee hebt gemaakt, kan je steunen en je bemoedigen. En kan tegelijk ook anderen bemoedigen en helpen. Zo vertellen we elkaar verhalen om samen te delen. In het delen van je verhaal gebeurt wat. Het opent nieuwe verbindingen met elkaar als mens. Weet je welkom, met jouw verhaal! Van harte welkom namens het Fakkeltteam en ds. David Kroeze.

Zondag 30 april (9.30 uur) Op deze zondag vieren wij het Heilig Avondmaal. Maarten van Tol leest uit de Bijbel. Gert Kornet bespeelt het orgel. *(ds. Diemer de Jong)*

Zondag 7 mei (9.30 uur) Dit is de vierde zondag in het blok met verhalen over Mozes en het volk van Israël in de woestijn. Exodus 25:10-22 staat centraal: Mozes krijgt regels van God voor de bouw van de heilige kist. Dat is de kist waar de tien belangrijke regels in bewaard worden. Deze zondag bevestigen we Roelof Potters, Leen Brouwer en Durk Reitsma als kerkrentmeesters. Ook Karel Bosselaar maakt officieel de overstap naar het college van kerkrentmeesters. Wees welkom! *(ds. Marissa van Meijl)*

Zondag 7 mei (11.30 uur)

In deze Fonteindienst stelt ds. Gerhard Heeringa het thema 'Iedere christen een BBB'er?' aan de orde.

De muziek wordt verzorgd door I4U Music.

DE REGENBOOG

Zondag 30 april (10.45 uur)

Wat moet je met woorden van Jezus die best wel scherp zijn. Die je misschien ook wel hebt ingepeperd gekregen als gelovige: moet jij niet je andere wang toekeren? Wat kunnen we met de woorden van Jezus in een wereld die winnaars bewondert?

(ds. Karolien Zwerver, Dronten)

Zondag 7 mei (9.00 uur)

We zingen bekende liederen in deze dienst!

Het zijn liederen die zingen over Gods goede wil, zijn geboden. Want daarover kun je eindeloos zingen. Geboden zijn bedoeld om een heilig, zinvol en sociaal leven te bevorderen. Ze zijn zó belangrijk dat er in Exodus 25:10 - 25:22 een speciale bewaarplek voor de tafels met de tien geboden gemaakt wordt: de ark. Bewaar de tien geboden in je huis en in je hart!

(ds. David Kroeze)

Iedere christen een BBB'er?!

Fontein dienst

Fonteindienst 7 mei 2023
Spreker: Gerhard Heeringa
Muziek: I4U Music
11:30 uur Plantagekerk te Harderwijk
www.pgharderwijk.nl/line-steam CAI kanaal 787

Kerk op Google
Nieuw iets mee om af te delen en voor jezelf, dat is er genoeg voor iedereen

www.Fonteinwerk.nl

Ondersteund van:
Protestantse Gemeente Harderwijk

Like Fonteinwerk
fonteinwerkharderwijk
@Fonteinwerk