

Samen Geroepen

NR 5 2023

7 april - 20 april

Pasen

**Gods LICHT
in onze duisternis**



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

DROOMBAAN

Hier is hij dan, mijn laatste column voor de SamenGeroepen. Na drie leerzame jaren ga ik jullie helaas verlaten. Na tien jaar werken in de gehandicaptenzorg zocht ik naar mijn droombaan, een nieuwe werkomgeving en een nieuwe uitdaging. Ik solliciteerde als jeugdwerker bij de PGH en kreeg van de Jeugdraad hun zegen om samen te gaan ontdekken en leren hoe we het jeugdwerk konden laten groeien. Het werden bijzondere jaren, waarin we veel voor elkaar hebben gekregen.

Tijdens de coronapandemie hebben we veel uren achter onze computers gezeten om zo toch met elkaar te kunnen praten. We hebben voor de kinderen filmpjes opgenomen om tijdens de online-diensten te laten zien. We hebben pakketjes gemaakt voor kinderen thuis om tijdens de online diensten mee bezig te zijn. Gelukkig kon er langzaam weer steeds meer en ondernam ik vele activiteiten samen met vrijwilligers. Activiteiten die hebben bijgedragen aan de onderlinge verbinding, zoals de vossenjacht met een picknick in het park, naar het Klimbos met tieners, een kinderverkerstfestival met echte schapen bij de kerk, en bezoekjes aan Open Doers en aan de synagoge in Zwolle.

Maar ook activiteiten die zorgen voor verantwoordelijkheid en eigenaarschap, zoals de mooie gesprekken met jongeren over de toekomst van de kerk, gesprekken bij de kindercatechese en alle gesprekken met mijn fijne collega's in de pastorie waarin we nadachten over de visie en missie van de kerk.

Tijdens elke dienst die we samen hielden en tijdens elke ontmoeting hebben we de kerk een stukje mooier gemaakt. Ontzettend bedankt voor alle kansen die ik kreeg. Het ga jullie goed. En vergeet nooit: God is er en zal er altijd zijn.

Lisette Brandsma

Foto: broodjes bakken voor jong en ouder na mijn afscheidsdienst.

van de redactie

VERANTWOORDING

Als redactie realiseren we ons dat SamenGeroepen een belangrijk communicatiemiddel is. Meer dan duizend huishoudens ontlenuen hun informatie over de PGH aan wat wij opnemen in onze kolommen. We verwerken de binnenkomende kopij gewetensvol. Soms nemen we zelf het initiatief om informatie over het voetlicht te krijgen. Over ons handelen legt de redactie middels een jaarverslag verantwoording af aan de Algemene kerkenraad.

Ons juist verschenen Jaarverslag 2022 geeft een mooi inzicht in de ontwikkelingen. Want die waren er. Zo is het kerkblad afgelopen kalenderjaar 17 keer verschenen. We hebben de frequentie namelijk begin vorig jaar verlaagd naar eens per drie weken. Maar wel tevens de omvang uitgebreid van 12 naar 16 pagina's : dit nummer zelfs 20 pagina's. Per saldo krijgt u dus tegenwoordig meer kerkinformatie. De edities rond Pasen, de Startzondag en Kerst gleden traditiegetrouw in de bus bij alle aangesloten huishoudens, de overige edities werden gelezen door de ruim duizend huishoudens die een abonnement hebben. Dit aantal blijft aardig stabiel.

Afgelopen jaar voerden we diverse redactionele vernieuwingen door. Bijvoorbeeld paginagrote interviews met kerkleden in de wisselend verschijnende rubrieken 'Op pad met...', 'Geraakt' en 'Werkers in de kerk'. Ook gewaardeerd wordt de nieuwe rubriek 'Woord in het hart', waarin gemeenteleden vertellen over een Bijbeltekst die hen persoonlijk aanspreekt. En er is een pagina 'Jonge kerk'. Positieve reacties kregen we ook op de fotootjes die we tegenwoordig bij de rubriek 'Wij gedenken' plaatsen. Met QR-codes ontsluiten wij voor u mooie liederen en interessante artikelen.

Over gebrek aan kopij hoort u ons niet klagen. Maar uw bijdragen zijn altijd welkom, net als suggesties. SamenGeroepen, daar werken we met veel plezier aan.

Redactie SamenGeroepen

Deze paas-editie van samengeroepen is bezorgd bij alle huishoudens die bij de protestantse gemeente harderwijk zijn aangesloten.

BENT U AL ABONNEE ?

SamenGeroepen verschijnt elke drie weken. Het abonnement kost 25 euro per jaar en kan elk moment ingaan.

Meld u aan bij het Kerkelijk bureau via kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl of tel 0341 412188.

Gedachte:

*Hij gaat ons voor en wij die Hem volgen,
vieren het leven dat Hij met ons deelt.*

Bij de voorplaat:

*Muziek en lente. Elke stilte kent zijn zingen.
Ieder duister wacht een morgen. In dat licht is alles nieuw.
Goddank! Het wordt Pasen, de Schepping zingt het uit...*

De QR-code ontsluit Lied 67A: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer.



Retourtje Jeruzalem-Emmaüs

Verslagen en verward gingen ze heen, warm en blij kwamen ze weer. Een retourtje Jeruzalem - Emmaüs, waarvan de heenreis in geen vergelijk met de terugreis stond.

GEEN BEVRIJDING

Ze dachten dat Jezus bevrijding zou brengen. Hun hoop, dat was het toch, een vast vooruitzicht dat het zo gebeuren zou, was de grond in geboord. Jezus was gestorven aan het kruis. Verwarring. De berichten van de vrouwen hadden hen in verwarring gebracht. Die waren 's morgens vroeg bij het graf geweest en zagen daar het lichaam van Jezus niet. De Heer was er niet. Ze hadden engelen gezien en gesproken die zeiden dat Hij leeft. Toen waren er nog andere leerlingen naar het graf gegaan om te kijken, maar ze zagen Jezus niet. Dit was de stand van zaken.

NAAR HUIS

Ze liepen terug. Verwarring maakt vaak dat mensen in hun schulp kruipen. Je trekt je terug. Ze gaan terug naar Emmaüs. Daar wonen ze. Wat er feitelijk gebeurt is ook het volgende. Ze gaan dus bij de gemeenschap weg. Ze gaan alleen thuis zitten. Ik zou niet zeggen als een mokkend mens alleen op zijn kamer, maar toch lopen ze weg. Dat gebeurt vaak in ons leven. Je loopt bij de ander weg omdat het niet gaat zoals je wilt. Dat is wel jammer. Soms heb je wat tijd nodig om tot jezelf te komen. Er is genoeg gezegd. Je bent er moe van. Iets nieuws kun je niet meer vertellen en van de anderen hoor je ook alleen maar dingen die al eens gezegd zijn. Je bent teleurgesteld en moe. Je gaat naar huis. Maar ja, dan ben je de verbondenheid ook kwijt.

HIJ GAAT MEE

Er is een mooi schilderij van deze twee die naar Emmaüs liepen. Naast hen is een derde figuur geschilderd. Een beetje transparant. Hij is er wel, maar misschien hebben die twee die er lopen dat niet door. Zo was het toen ook. Jezus was erbij en sprak hen ook aan. Dat is de werkelijkheid van het geloof. Hij is elke dag bij ons. Hij gaat niet weg. Als er verwarring is reageert Hij zo: Hij komt erbij. Maar wij hebben daar niet altijd oog en oor voor. Toch belooft Hij het: Ik ben elke dag met jullie, Matteüs 28: 20.

CONFRONTERENDE VRAAG

Jezus loopt mee en vraagt: Hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip? Ze kenden de profetenwoorden heus wel. Maar ze hadden een eigen uitleg daarvan en ze kwamen daar niet los van. Hun domheid had te maken met hun beeld van God. Zij hadden gedacht dat God Jezus zou redden van het kruis en dat Jezus dan de Bevrijder zou worden. Zo interpreteerden zij de profetieën. De Messias zou het volk vrij maken van de bezetter en Hij zou Koning zijn over een rijk van vrede, concreet in hun wereld, werkelijk hier-en-nu. Met wetten en macht om die te handhaven, en gerechtigheid en liefde zouden de boventoon voeren. Ze konden helemaal niet begrijpen dat lijden daarbij kon horen. Dat paste totaal niet, vonden zij.



HET WOORD IS AANSTEKELIJK

Dit is het prachtige verhaal van twee leerlingen die hun geloof kwijt raakten. Het vuur brandde niet meer, ze gingen naar huis, ze verlieten de groep, de gemeenschap, de warme verbondenheid. Alles was hen uit handen geslagen, geen hoop en geloof meer, alleen verwarring. Maar: het wordt een retourtje. Ze gaan terug. Ze zoeken de groep weer op. Ze willen weer bij de gemeente zijn. Ze popelen om te delen wat hun overkomen is. Wat was hen dan overkomen? Het Woord was ingeslagen. Omdat Hij het sprak. Ze hadden de levende Heer gezien en gehoord en herkend. En toen was hun hart weer warm geworden. Toen werd het licht van binnen en zagen ze Hem. Hun ogen waren vertroebeld en werden geopend. Hun hart begreep het, dat Jezus leeft, ze hadden Hem ontmoet. Het was gekomen toen Hij sprak. Dat de Messias zou lijden om te leven. Dat Hij zou dragen om te overwinnen. Dat Hij niet zomaar in een mensenleven zou komen om zich voor te stellen. Dat Hij niet alleen een woord van troost en oproep zou hebben. Dat Hij niet zomaar een arm om de schouder zou leggen en zou spreken van een betere wereld. Nee, Hij sprong er midden in. In het lijden, in de schuld, in de aanklacht, in de strijd, in de duisternis. Hij droeg de zonde. En zoals een lam dan werd weggestuurd de woestijn in, zo droeg Hij de zonde van de mensen weg. Zo was de weg van de Messias. Door het lijden heen naar de glorie.

WAT WERDEN WE WARM HÈ?

Toen zij de Heer herkend hadden bij het breken van het brood thuis, was Hij gegaan. Zij zeiden toen tegen elkaar: Werd jij ook zo warm van binnen? Was het in jouw hart ook alsof het vuur brandde, toen Hij vertelde van Gods Woord, toen Hij de Schriften echt opendeed? Hij gaat mee. Je mag Hem uitnodigen. Hij brengt Gods Woord in je leven. En ze gingen meteen terug naar Jeruzalem.

De verwarring had verwijdering en eenzame verwarring gebracht, koude teleurstelling. De levende Heer had sprekend over Gods Woord en belofte het vuur teruggebracht en de hoop en het verlangen om met Hem en de andere mensen samen te zijn. In het blijde geloof dat Hij leeft!

Ds. Diemer de Jong



STILLE TIJD?

Fascinerend en nieuwsgierig makend vind ik altijd hoe sommige beroepen worden beschreven. Een soldaat ligt ergens. Betekent dat dat hij gelegerd is? Of dat hij uitrust? Of dat hij onder vuur ligt? Een boer boert, denk ik. Een leraar staat voor de klas. Staat hij? Ook een dominee staat ergens. Nou dat zal dan wel, maar ik zit ook veel en ik loop soms de benen uit mijn lijf. Er is genoeg te doen in de gemeente zullen we maar zeggen. En je blijft er fit bij.

Wij leven in een bijzondere tijd. Volgens sommigen de mooiste van het kerkelijk jaar. De lijdensstijd van veertig dagen, waarin we Jezus volgen, die voor ons is gestorven en opgestaan. Hij leeft en wij mogen met Hem leven. Deze tijd loopt af en uit op de Paasmorgen. Ik wens u en jullie allemaal een mooie tijd waarin geloof, hoop en liefde mogen heersen. Door de diensten en het zingen, door het Woord van onze God en door het samenleven met elkaar heen.

Het is ondertussen ook lente geworden. Wat heb ik daarnaar verlangd! Het zonnetje. Dat we daar ook maar goed van mogen genieten, met volle teugen! Van Lied 982 ben ik veel gaan houden: In de bloembol is de krokus, in de tijd oneindigheid, in de dood het nieuwe leven, overwonnen alle strijd, God ziet naar de schepping en ons om.

Ds. Diemer de Jong

OPEN AVOND OVER HET PASTORAAT

Op woensdag 10 mei organiseren de pastorale teams van onze kerk een open avond over het pastoraat. Iedereen die bij het bezoekwerk betrokken is, maar ook ieder ander is van harte welkom, PGH-breed. We hopen op een inspirerende bijeenkomst die informatief en enthousiasmerend zal zijn voor dit belangrijke werk, het omzien naar elkaar.

Als spreker hebben wij ds. Nynke Dijkstra-Algra uitgenodigd. Zij werkt bij de PKN, de landelijke kerk en heeft verschillende publicaties op haar naam staan over dit onderwerp. Op avonden door het hele land verzorgt zij onderwerpen en spreekt zij met gemeenteleden over het leven en werk in de kerk.

Zelf zegt ze over deze avond: 'Ik stel me zo voor dat ik iets zeg over wat pastoraat eigenlijk is, wat het ook onderscheidt van naar elkaar omzien - wat mensen natuurlijk breed doen gelukkig, ook buiten de kerk. Dus iets over visie op pastoraat en dat iedereen daar een rol in kan vervullen. En dat je daarin kunt leren en groeien. Tegelijk zijn er mensen met extra verantwoordelijkheid in dezen (predikanten/ ouderlingen/ bezoekmedewerkers) en mensen die hierin gaven hebben ontvangen, pastorale gaven. Het belang van goed luisteren, vertrouwen dat moet groeien.

Ik hoop dus ook iets te zeggen over pastoraat als iets namens de Herder met een hoofdletter. De rol van gebed en schriftlezing,' aldus Nynke Dijkstra.

We zullen ook met elkaar in gesprek gaan. Van harte welkom op woensdag 10 mei om 19.45 uur (inloop 19.15) in de Plantagekerk.

Namens de pastorale teams

UIT WIJKKERKENRAAD PLANTAGEKERK

Het was 9 maart de laatste keer met Karel Bosselaar als voorzitter van de wijkkerkenraad. Hij neemt geen afscheid als ouderling, maar stap na 10 jaar over naar het College van kerkmeesters, voor personeelszaken. We zullen hem missen als voorzitter.

Op 7 maart jl. is een gesprek geweest met gemeenteleden over de invulling van de diensten in de Stille Week en dan met name de dienst op Stille Zaterdag. Binnen onze wijk denkt niet iedereen hetzelfde over hoe deze dienst zou moeten worden ingevuld. Waar de ene groep van mening is dat we in deze dienst al naar het licht toegaan en dat ook kunnen vieren, is de andere groep van mening dat Jezus op deze dag in het graf ligt; er is geen reden voor feesten. Op eerste Paasdag is er dan wel weer reden voor blijdschap als we vieren dat Jezus is opgestaan. Dat is dus een groot verschil in beleving. Daar is in goede sfeer over gesproken en daar hebben we ook in de kerkenraad ook over gesproken. Want wat betekent het voor de manier waarop we in onze wijk de dienst op Stille Zaterdag inrichten?

colofon & contact

SamenGeroepen is het drieweekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Gertie van Dijk-Vermeulen, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredeacteur)

Abonnementen: € 25 per kalenderjaar bij automatische incasso, € 30 zonder automatische incasso. Digitaal abonnement € 15 (automatische incasso)

Aanmeldingen en opzeggingen via het Kerkelijk Bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1100 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 21 apr. voor **3 weken**

Kopij uiterlijk **vrijdag 7 apr.** om 18:00 uur naar: kerkblad@pgharderwijk.nl

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A
T. 0342-440486 of 06-44842411
d.dejong@pgharderwijk.nl

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B
T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl
En via Facebook

vacature
predikant Fonteinwerk
contact: info@fonteinwerk.nl

seniorenpastores

W. (Wilma) Steenbeek-Vlug
T. 06 44588995, w.steenbeek@pgharderwijk.nl

F. (Frieda) Meijers
T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

jeugdwerker

vacature

scriba's

Wijk Plantagekerk: mw. Ada Brouwer,
scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

De Regenboog: mw. Michelle Schouten-Klaasse,
scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 30 30 93 28, wmondria@caiway.net
www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

Zoals al gemeld zit onze wijk zonder voorzitter. Er is nog geen nieuwe voorzitter gevonden. Dat is dus een van de vacatures binnen de wijkkerkenraad die dringend opgevuld moet worden. Hier een overzicht van de vacatures die vervuld moeten worden:

Wijkkerkenraad: een voorzitter

Diaconie: twee wijkdiakenen en een penningmeester

CvK: een voorzitter, een ICT-specialist en een penningmeester

Lijkt een van de vacatures iets voor u/ jou? Neem dan contact op met Ada Brouwer, de scriba. Zij zal u / jou verder helpen. Ook besprak de kerkenraad een aantal activiteiten die we op korte termijn willen uitvoeren.

Als Plantagekerk zijn we aangesloten bij Wijdekerk (wijdekerk.nl). Dat is een organisatie waar kerken kunnen aangeven dat zij openstaan voor iedereen, dus ook voor mensen die zich aangetrokken voelen tot de LHBTIQ+ gemeenschap. Zondagmiddag 16 april organiseren we een middag voor de mensen die zich daartoe aangetrokken voelen of die daar juist vragen over hebben. Iedereen is van harte welkom.

Voor de jongeren organiseren we een gezellige middag. We gaan dan pizza's eten en in gesprek over de wensen en verlangens van de jongeren met betrekking tot de kerk. De jeugdouders prikken in overleg met de jongeren een datum. Voor de jeugd is intussen een tafelvoetbalspel in de grote gemeentesaal geplaatst, een opklapbare pooltafel wordt ook nog aangeschaft en geplaatst.

De Avondmaalsbediening aan huis stond ook op de agenda. Afsproken is dat de diakenen dit verder gaan uitwerken. Aangezien diakenen tijdens het Avondmaal in de dienst nodig zijn, komt er waarschijnlijk een oproep voor vrijwilligers, die dan bij mensen thuis de dienst gaan volgen en daar samen gaan vieren op hetzelfde moment als de gemeente dit doet.

De Plantagekerk staat ook ingeschreven als Groene Kerk. Een kerk dus die oog heeft voor het milieu. In mei van dit jaar staat onze aarde centraal in een kerkdienst. Hoe gaan we daarmee om? Wat kunnen we anders of beter doen. Goed om bij stil te staan. U hoort en leest er nog wel meer over.

Marjolijn Sijtsma

LUNCH MET OUDERS KINDEREN BASISCHOOL

Zondag 16 april na de morgendienst organiseren we een lunch met ouders van kinderen in de basisschool-leeftijd. Dit klinkt misschien niet zo aardig en open en laat ik voorop stellen dat iedereen welkom is. Maar laat me het uitleggen. Het idee is ontstaan nadat we elkaar als gezinnen in de afgelopen maanden enkele keren mochten ontmoeten. Open en vrij werd er met elkaar gesproken over geloof en opvoeding. Tijdens deze ontmoetingen ontstond het verlangen om elkaar beter te leren kennen, zowel door samen diensten bij te wonen als door inhoudelijk verder te praten, maar ook door elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, zoals deze middag. We zien elkaar na de dienst in de pastorie. Neem je iets te eten mee?



Ds. Marissa van Meijl

LHBTIQ+ en de (Plantage)kerk

Wat weten we er eigenlijk van? Hoe denk ik er zelf over?
Hoe raakt dit aan hun en ons geloof?

Tijd voor een goed gesprek op
zondagmiddag 16 april om 15.00 uur
o.l.v. Mikkie van der Mik, pedagoog en deskundige

Iedereen is van harte welkom!

Aangesloten bij wijdekerk.nl

LHBTIQ+ EN DE (PLANTAGE)KERK

In de Plantagekerk is iedereen welkom?

Ook LHBT+-mensen, lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender? Wat weten we er eigenlijk van? Hoe denk ik er zelf over? Hoe raakt dit aan hun en ons geloof? Veel vragen om samen te bespreken.

De kerkenraad van wijkgemeente Plantagekerk organiseert hierover een goed gesprek op zondagmiddag 16 april om 15.00 uur. Bedoeld voor mensen die meer van dit onderwerp willen weten of er mee te maken hebben, direct of indirect. Iedereen is van harte welkom! Gespreksleider is Mikkie van der Mik, pedagoog en deskundige op dit gebied.

De Plantagewijk wil een inclusieve kerk zijn. Voor diverse leden van de queer-gemeenschap zijn we al een veilig huis. We zijn aangesloten bij www.wijdekerk.nl, een initiatief van christenen die vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. Komt u ook?

Wijkkerkenraad Plantagekerk



VIERINGEN IN DE STILLE WEEK



Drie dagen van Pasen: we gaan mee op de weg van Jezus. We vieren avondmaal, leggen een steen bij het kruis, en verwelkomen het licht na de donkerste nacht. Verstillende vieringen, waarin we de diepte van het kruis, het geheim van de opstanding en de vreugde van verzoening zoeken en beleven, ondersteund met muziek, zang en beeld van Elke Rijdsdijk. Witte Donderdag 6 april 19.00 uur, Goede Vrijdag 7 april 19.00 uur, Paaswake 20 april 20.00 uur.

Ds. David Kroeze

UIT DE KERKENRAAD

Na de zomer leggen vier ambtsdragers hun taak neer. Redenen: een verhuizing en het aflopen van de ambtstermijn. Ambtsdrager zijn roept bij veel mensen de gedachte op dat je veel 'moet' doen. En dat het veel tijd vraagt. Het is echter vooral heel mooi, inspirerend en waardevol om de talenten die je hebt gekregen in de kerk in te mogen zetten. Het kan verdieping in je geloof bieden. Je leert je gemeente en gemeenteleden (nog) beter kennen. En je hoeft het niet alleen te doen. Allemaal hebben we volle agenda's met zaken die onze aandacht vragen. En toch willen we jou van harte vragen om eens na te denken of je ruimte hebt om je in te zetten in het ambt van ouderling of diaken. Alleen of als duo, of wellicht nog op een andere manier. Het is zo de moeite waard! Wil je meer informatie? Of wil je meedoen? Meld je bij Michelle Schouten (scriba) of bij ds. David Kroeze.

Saskia de Jonge, voorzitter

EEN HART ONDER DE RIEM

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering bespraken we het jaarplan van onze wijkpredikant. We zijn dankbaar voor het vele werk dat ds. David Kroeze verzet. En voor de wijze waarop hij zijn veelzijdige talent inzet in onze gemeente. We willen helpend en biddend om hem heen staan en samen in geloof optrekken in onze gemeente.



RAINBOW EVENT MET LUNCH

Je doet er toe. Mozes, Maria, Jezus: ze kregen allemaal van God te horen dat ze iets konden betekenen.

De stem riep en zij gingen daar in mee. Dat deden ze niet altijd vanzelfsprekend, want Mozes protesteerde enorm, Maria schrok eerst, en Jezus kreeg het te verduren in de woestijn. Maar wat er daarna kwam was verbluffend.

Op het Rainbow Event op zondag 16 april - met lunch - willen we op deze manier kijken naar het talent dat in mensen ligt. En naar de gave van God om daar iets mee te doen. Dat betrekken we ook op onze kerk: er zijn veel mensen die zich inzetten. Daar willen we naar kijken als met Gods ogen: wat je doet, doet ertoe, ook al voelt het misschien niet altijd vanzelfsprekend. Natuurlijk willen we ook mensen uitnodigen om hun gaven in te zetten. Twee van hen krijgen ook een zegen mee: de vertrouwenspersonen.

Dit Event zijn er geen workshops. We hebben een Rainbow Lunch thuis.

Ds. David Kroeze

'OP DE LUNCH BIJ...'

Op zondag 16 april organiseren we bij het Rainbow Event een 'Op de lunch bij...'. De bedoeling is, dat we in groepjes bij elkaar lunchen. Er is dus geen lunch in de kerk. Er is één ronde, zodat er ruim de tijd is voor ontmoeting met elkaar. Deze 'Op de koffie/thee bij...' vindt plaats in wijkgemeente PGH, de Regenboog. We starten na de kerkdienst (ong. 12.00 uur). Iedereen kan meedoen. Voor kinderen en tieners zal er een leuke opdracht/opdrachtjes worden aangeboden.

Er zijn verschillende manieren om mee te doen.

- Je bent gastadres en zorgt voor koffie/thee en wat lekkers
 - Je doet mee als deelnemer en gaat naar het aangegeven adres.
- Doe je mee? En wil je daarbij aangeven met hoeveel personen?
Mail: mvensaarloos@12move.nl



ZEGEN VOOR VERTROUWENSPERSONEN

Zondag 16 april tijdens de dienst krijgen Anita Oosterloo en Bert Maarleveld een zegen mee als vertrouwenspersonen. Jong en oud kan advies aan hen vragen, of beroep op hen doen, bij alles wat er speelt, van klein tot groot. En zéker bij situaties die niet in de haak zijn, bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag. Anita en Bert zijn al eerder aangesteld, maar nog nooit goed gepresenteerd. In deze dienst worden ze gezegend. We bidden voor wijsheid en opmerkzaamheid.

Ds. David Kroeze

ONDER HET VERGROOTGLAS: SAMEN JONG

Op woensdagavond 19 april organiseren we weer een editie van 'Onder het vergrootglas'. Dat zijn bijeenkomsten waarin we als wijkkerkenraad samen met een aantal gemeenteleden willen nadenken over een bepaald onderwerp. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zullen vervolgens in de kerkenraadsvergadering bijdragen aan een visie op, besluitvorming over of een stappenplan voor dit onderwerp.

Deze keer verdiepen we ons in Samen Jong. We bespreken het toepassen van Samen Jong in de erediensten, onderzoeken hoe we elkaar als generaties (kunnen) ontmoeten en nog veel meer.

Je bent van harte welkom om 19.30 uur in de Regenboog. We gaan tot 21.00 uur met elkaar in gesprek. Daarna zijn er hapjes en drankjes, en is er gelegenheid om na te praten. Jouw inbreng is belangrijk. We hopen dan ook dat je komt. Je kunt je aanmelden door een berichtje te sturen of te bellen naar Saskia de Jonge, sdejonge@live.nl of 06 559 779 83.

Namens de kerkenraad, David, Michelle en Saskia

HET NIEUWE COLORFUL

2 april speelde voor het eerst het nieuwe Colorful. Voor de coronatijd speelden ze af en toe, maar in de coronatijd werd een heus muziek- en zangteam opgezet. Dat was met name voor de uitzending thuis. Nu de corona geen beperking meer geeft, willen we het weer anders doen. De ervaring is nu enerzijds dat het fijn is als er mensen spelen en zingen. Anderzijds, zonder zang horen we onszelf als gemeente beter zingen. Tenslotte, is het fijn als onbekende liederen voorgezongen kunnen worden. Daarom starten we met een nieuw Colorful.

Een wens van de muzikanten en stemmen was om meer voorbereidingstijd te hebben en vaker te oefenen. Daarom beginnen we met zes keer in het jaar. Het leuke is, dat er nu een hele poule van zangers en zangeressen is die mee kunnen en willen doen. En drie muzikaal leiders die aansturen. Dus er is een mooi team. Daarbij: zes keer per jaar is niet alles wat we musiceren: incidenteel zal er nog wel een stem meedoen om een lied in te studeren, zoals een projectlied. Ook worden er bij bijzondere diensten zoals Step4ward en Rainbow Events bands en muziekgroepen gevraagd. Dus al met al krijgen we een mooie afwisseling, met minstens eens in de maand een muziekgroep. Wilt u meedoen met het nieuwe Colorful? Neem contact op met Jeannette de Rooij, tel. 06 20978065.

Ds. David Kroeze



EVALUATIE STEP4WRD

Met de tieners hebben we de Step4wrđ geëvalueerd met twee leden van de kerkenraad. Ze ontvingen eerst onze complimenten: de kerkenraadsleden hadden 'thump-ups' (duimpjes) geschreven, omdat we hun initiatief zo waarden. We kijken terug op een jaar met bijzondere diensten, waar we met jong én oud in de kerk zaten. Het was jaren geleden dat dit gebeurde, en dat vinden we winst. Dat er ook dingen anders gaan, en dat anderen moeten wennen kwam ook ter sprake. De jongeren vinden het juist belangrijk daarover in gesprek te zijn. Ze zijn benieuwd hoe anderen geloven. Over het avondmaal was daarom ook al eerder gesproken. En nu kwam Anita Oosterloo ook langs om over het liturgisch centrum te vertellen. De volgende Step4wrđ is met Pinksteren. We hebben ons voorgenomen dan méér zingliederen te kiezen.

Ds. David Kroeze

BINGO CATECHISANTEN VOOR GHANA

Op zondag 19 maart was er in de Regenboog na de dienst een Bingo. De meiden van de kindercatechese hadden dit georganiseerd voor een project in Ghana. De Harderwijkse Ghanees Salifu bouwt daar zelfstandig een ziekenhuis.



De sfeer zat er goed in, en door de goedgeefsheid van de aanwezigen en het jonge enthousiasme werd er een mooi bedrag van 280,40 euro opgehaald. Salifu was er erg blij mee en bedankte iedereen hartelijk met de woorden dat het hier om Gods werk ging.

NEW WINE ZOMERCONFERENTIE 2023

HOOP UITLEVEN!

De komende New Wine Zomerconferentie van 22 tot 28 juli op Landgoed Velder in Liempde heeft als thema: Hoop uitleven! De conferentie krijgt een extra feestelijk tintje, want New Wine Nederland bestaat 20 jaar als vernieuwingsbeweging voor kerken en geloofsgemeenschappen. Iedereen is er welkom.

Het programma van deze Zomerconferentie is gericht op vernieuwing in de wereld. Directeur Bart Visser van New Wine legt uit dat het thema 'Hoop uitleven!' daar perfect bij aansluit. 'Juist in deze woelige tijd waarin zoveel op ons afkomt – van een klimaatcrisis tot epidemieën en oorlogen – en we worstelen met het vinden van oplossingen, mogen wij als christenen weten dat onze hoop niet is gebaseerd op dat wat we om ons heen zien, maar op de opstanding van Jezus. Door de kracht van de Heilige Geest, schrijft Paulus in Romeinen 16:13, zal de hoop die God ons geeft in het geloof steeds blijven toenemen. En als christenen mogen we dat uitleven en weer doorgeven aan de wereld om ons heen. Een wereld die smacht naar hoop.'

Hoofdspreker wordt de **Egyptische Anne Zaki**. Zij neemt de ochtenddiensten voor haar rekening. Anne geeft les aan het Evangelical Presbyterian Seminary in Caïro en kan vanuit de Bijbel en haar eigen leven over hoop uitleven veel met ons delen. Andere sprekers zijn o.a. Paul en Becky Hartcourt van New Wine Engeland.

Geloof en ontspanning

Tijdens de Zomerconferentie kun je naast de ochtend- en avonddiensten als volwassene bijna elke dag drie rondes van seminars volgen. Maar er is natuurlijk ook alle tijd om lekker te ontspannen, een boek te lezen bij je tent of caravan of op het dorpsplein een cappuccino te drinken. Voor kinderen, middelbare scholieren en jongvolwassenen zijn er aparte programma's rond het thema 'Hoop uitleven!'.

Waarom gaan mensen vaak jaar in, jaar uit naar de Zomerconferentie? Omdat het een heerlijk relaxt evenement is. Waar iedereen welkom is, uit welke kerk je ook komt. Waar je elkaar kunt bemoedigen, inspireren en toerusten om in de kracht van de Geest te getuigen van Gods Koninkrijk. Waar er ook alle aandacht is voor goed Bijbels onderwijs.

Jaarlijks komen er tussen de 4.500 en 6.000 christenen uit het hele land naar Landgoed Velder, waaronder veel gezinnen met kinderen. Op het terrein kun je gezellig kamperen met je tent of caravan. Je kunt je ook opgeven als medewerker, er is altijd wel een taak die bij je past. Wil jij - alleen, samen met een vriend(in) of met je gezin - deze zomer een week lang deel uitmaken van een grote New Wine-familie? Reserveer dan nu je kaart(en) via new-wine.nl.

Meer informatie natuurlijk ook bij leden van o.a. het Fonteinwerk die er vaste bezoekers zijn.



NIEUWS VANUIT HET FONTEINWERK

De stuurgroep Fonteinwerk geeft elke week een nieuwsbrief uit. Ga voor de actuele nieuwsbrieven naar fonteinwerk.nl/nieuws





WIJ GEDENKEN...



Jannie Bos-Lok

Op 28 februari is Jantjen Bos-Lok, echtgenote van Johan Bos, op de leeftijd van 82 jaar overleden. Jannie werd geboren op de boerderij in Belt-Schutsloot. Al vanaf haar jeugd was meehelpen en zorgen voor de ander een rode draad in haar leven. Als 'sterke' van de vier dochters hielp ze veel mee op de boerderij. Daarnaast wist ze ook de opleiding voor doktersassistente af te ronden. Een beroep dat ze altijd met veel liefde en plezier heeft uitgeoefend. In 1964 trouwde Jannie met Johan en samen kregen ze drie zonen. Ze was een betrokken en zorgzame moeder en oma. Ze zag erop toe dat het haar zonen niet zou ontbreken aan uitdaging en een goede opleiding zodat ze in alle opzichten toegerust hun weg zouden vinden in het leven. Je kon ook altijd als oppas-oma een beroep op haar doen. Daar genoot ze van. Maar ook van de natuur, reizen met Johan, tuinieren, wandelen met vriendinnen of bijpraten met de zussen. De laatste jaren van haar leven worstelde ze met de ziekte alzheimer. Ze had steeds meer zorg nodig en verhuisde samen met Johan vanuit Lelystad naar het Gouden Hart. Maar zoals haar zoon het verwoordde: 'vredig en vriendelijk als altijd, ging ze als een nachtkarsje stilletjes uit.' Op haar rouwkaart stond Psalm 139:5: 'U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij, Uw hand rust op mij.' In dat vertrouwen is zij overgedragen in de handen van de Eeuwige.

Wilma Steenbeek



Theo Alblas

Drie dagen nadat hij met zijn familie zijn 79e verjaardag gevierd had in de Arcade, waar hij pas drie weken woonde, overleed Theo Alblas. Zijn wiegje stond in het voorlaatste oorlogsjaar in Rotterdam. In de jaren van de wederopbouw heeft hij daar bepaald geen gemakkelijke jeugd gehad. Eenmaal uit huis ontwikkelde hij zich tot een gewaardeerde onderwijzer van de lagere school.

Hij trouwde in 1969 met Mieke en kreeg van haar en zijn schoonfamilie veel warmte en liefde. Ze verhuisden eerst naar Rotterdam Alexander. In 1972 vestigden ze zich in Harderwijk, waar Theo les ging geven op de Abraham Kuiperschool. Hun huwelijk werd verrijkt met twee kinderen. Ondanks alle drukte slaagde Theo erin bedrijfskunde te studeren waarna hij les ging geven in Zwolle. Theo kon goed lesgeven, wist met beeldende verhalen zijn leerlingen te boeien.

Hij was een trouw en betrokken lid van onze kerk. Hij had veel steun aan zijn geloof, ook al was hij weinig open over wat hem innerlijk bewoog. Hij zette zijn talenten in door jarenlang lid te zijn van de Commissie van Beheer. En dat was in tijden van financiële problemen bepaald geen eenvoudige taak. Ook voor het Rode Kruis verzette hij, naast zijn drukke baan, veel administratief werk.

Met zijn vrouw, kinderen en vijf kleinkinderen beleefde hij veel mooie momenten, waar met dankbaarheid op teruggekeken kan worden.

De laatste jaren waren niet gemakkelijk. Toenemende dementie bracht onbegrip en rusteloosheid. Op 25 februari vond hij rust, geborgen in Gods hand. In de aula van de Elzenhof hebben we een dankdienst voor zijn leven gehouden. Zijn lichaam hebben we aan de aarde toevertrouwd, terwijl we erop mogen hopen en vertrouwen dat de God die hem in dit leven nabij geweest is, zich ook nu over hem zal ontfermen. Hopelijk kunnen Mieke, Annelies, Richard en de kleinkinderen bij het gemis van hun geliefde man, vader en opa hieruit troost putten.

Peter Rotteveel



Robert Stade

Heel onverwacht kwam het overlijden van Robert. Waar hij zich op de ochtend van 4 maart 'niet zo lekker' voelde, kreeg hij in de middag een zware hersenbloeding. Nog diezelfde avond liet hij het leven bij ons hier op aarde achter zich voor zijn 'laatste vlucht'. Robert werd hiermee 71 jaar.

Op een bijzonder winterse vrijdag (10 maart) hebben we in de Plantagekerk afscheid van Robert genomen. Het was een prachtige viering van zijn leven, waaraan zowel zijn vrouw Laura, als de kinderen en kleinkinderen en ook een vriend een aandeel konden leveren. Vol liefde werd er over Robert gesproken. Terwijl hij zich normaal liever op de achtergrond bevond (bijvoorbeeld achter het paneel van de beamers of in de keuken om voor anderen te zorgen) stonden wie hij was en wat hij betekend heeft én zal blijven betekenen deze middag centraal.

Bij dit alles lazen we woorden van onze Bijbelse filosoof Prediker, die oproept om te genieten van het leven – zo passend bij Robert. Want genoten hebben Laura en hij; van iedere dag die hen werd gegeven. En Prediker komt in zijn zoektocht door het leven uiteindelijk ook uit bij een God die met mensen meetrekt – waarheen hun vlucht ook gaan mag.

We hopen dat deze gedachte en de mooie herinneringen kracht en steun mogen geven. We wensen allen die Robert zullen missen, met name zijn vrouw Laura, Gods troost toe in de tijd die komt. Ook binnen onze gemeenschap laat hij een leegte achter.

Ds. Marissa van Meijl



Riek Slingerland-Klaassen

Op 17 maart overleed in haar eigen vertrouwde omgeving van Villa Verde Riek Slingerland-Klaassen. Een paar dagen eerder was zij gevallen en bleek er een scheur in haar heup te zijn. Dit bleek het begin van het einde; een paar dagen later is zij gestorven. Haar laatste jaren werden steeds moeizamer door doofheid, slecht zien en ze werd steeds minder mobiel. Oud worden vond ze een opgave, zei ze enige weken eerder tegen mij. Terugkijkend in haar leven zien we dat haar leven over bergen en door dalen is gegaan. Haar schoondochter Alie vergeleek haar met een rietstengel; soms ver doorgelopen, maar nooit geknakt. Altijd wist zij weer overeind te komen, daarbij geholpen door haar geloof in God, die haar gesteund en gedragen heeft, zoals zo mooi verwoord in Jesaja 46: 4: 'Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.' Dit heeft Riek in haar leven mogen ervaren en het lied 'Ga met God en Hij zal met je zijn' was haar lievelingslied geworden.

In de dankdienst voor haar leven klonk op haar eigen verzoek ook de tekst van Johannes uit Openbaring 21: Zie ik maak alles nieuw. De belofte van God Zelf, die doet zoals Hij heet. Het was ook de trouwtekst toen zij met haar Nico trouwde. Voor beiden was er een nieuwe toekomst aangebroken en 29 jaar mochten ze samen gelukkig zijn. In dankbaarheid om wie zij in haar leven geweest is, om de liefde en de zorg die zij gegeven heeft, hebben we afscheid genomen op de Elzenhof, waarna we haar op Oostergaarde begraven hebben bij haar Nico. Riek laat kinderen, klein- en achterkleinkinderen na. We bidden hen Gods zegen en nabijheid toe voor nu in tijd van verdriet en in de toekomst.

Gertie van Dijk-Vermeulen



Béan Kölker

Op 18 maart overleed in de leeftijd van 78 jaar Berdina Anna Maria Kölker. Béan Kölker werd geboren in 1944. In het gezin Kölker in Aarlanderveen, waar vader gashouder was, waren vijf kinderen, Béan was de middelste.

Béan Kölker was een lieve en zorgzame vrouw. Haar kinderen Yvonne met Cor en Jan met Ingeborg en de kleinkinderen houden haar in gedachten vast als een lieve moeder en oma. Zij heeft vroeger veel gewerkt op de camping van de familie. Haar gezondheid liet gaandeweg te wensen over, ze was benauwd door een longaan-doening. Maar ze was ook een volhouder en dankbaar voor veel dingen, kleine dingen, maar vooral de band met haar gezin en andere mensen om haar heen. Op de kaart schreven haar kinderen: 'Achter elke traan is een glimlach van een herinnering.' In haar geloof was zij vertrouwend op de Here God. Ze wilde er graag naar leven. Zij had Psalm 23 al uitgezocht: 'De Heer is mijn herder.' Dit bekende en troostvolle lied van David klonk in de dankdienst voor haar leven op 24 maart bij de crematie in de aula van Heidehof in Ugchelen. Ook klonken de gezangen 'Jezus leven van mijn leven' en het avondlied 'Ik Wil U, o God, mijn dank betalen. Eens aan de avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe, voor elke dag, mij hier gegeven, U hoger, reiner loflied toe.'

De kinderen Yvonne, Cor, Jan, Ingeborg en de kleinkinderen Leslie met Esther, Justin, Delano en Fabio bidden wij Gods troost en nabijheid toe.

Ds. Diemer de Jong

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten zijn verkrijgbaar. In de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk. Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv CvK Prot Gemeente te Harderwijk

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

COLLECTE-OPBRENGSTEN FEBRUARI

5 feb	Kerk in Actie / Pakistan	1.407,67
	Stichting Mensen in Nood 0341	281,50
	Verduurzaming kerkgebouwen	202,40
	Kerk	345,95
12 feb	Stichting Ontmoeting (straathoekwerk H'wijk)	815,85
	Voedselbank	194,00
	Verduurzaming kerkgebouwen	195,34
	Kerk	286,52
19 feb	GIRO 555 Aardbeving	
	Turkije/Syrië	4.979,46
	Voedselbank	157,00
	Verduurzaming kerkgebouwen	187,55
	Kerk	302,65
	Cantatedienst	306,35
26 feb	Diaconie	781,70
	Voedselbank	175,50
	Verduurzaming kerkgebouwen	167,40
	Kerk	275,65

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Fam. H. van Otterlo-Huisman, Betje Wolfflaan 3, uit Zeist

Dhr. en mw. J.F. Bouma-Flapper,

Waterstadboulevard 186, uit Harich

Mw. E.H. Schut, Zuringdreef 1, uit Nijkerk

Mw. L. Sterken, Boerhaavelaan 40, uit Dalftsen

Verhuisd

Mw. G. Groot-Mook, van de Savornin

Lohmanlaan 13 naar Johanniterlaan 5-1

Dhr. en mw. M. Kranenburg, van Burg.

Numanlaan 40 naar Noorderhoofd 301

Vertrokken

Dhr. en mw. H. en A. Storck-Diepeveen, van Stedenmeen 22 naar Nijverdal

COMMISSIE ZWO

De ZWO-collecte met Pasen (9 april) is bestemd voor de actie 'Kerk helpt kwetsbare jongeren en ouderen in Moldavië' van Kerk in Actie. In Moldavië is de armoede groot. Daarom vertrekken veel mensen naar het buitenland, daar kunnen ze meer verdienen. In veel dorpen wonen bijna alleen nog ouderen en jongeren, sommigen zien hun kinderen of ouders nauwelijks. De eenzaamheid onder ouderen is groot.

Moldovan Christian Aid (MCA), partnerorganisatie van Kerk in Actie, steunt lokale kerken met hulpprogramma's die in de bijna verlaten dorpen jongeren en ouderen met elkaar verbinden. In vijf dorpen in de regio Edinet worden kinderen en jongeren getraind om steun te geven aan, en op te komen voor eenzame en zieke ouderen in hun dorp. Klusjes doen voor ouderen, de was doen, brood brengen van de bakkerij van de kerk. Een aantal heeft training gehad om thuiszorg te verlenen. De ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en zij kunnen weer een luisterend oor zijn voor de jongeren.

De ZWO-commissie beveelt de collecte van harte bij u aan. Geef via Scipio-app, de collectezak bij de uitgang of via bankrekening ZWO NL42RABO 0317714554 o.v.v. Moldavië.



SPAARDOOSJES/GIFT VOOR MOLDAVIË-PROJECT

De spaardoosjes kunt u met Pasen inleveren in de kerk. U kunt de inhoud (of uw gift) ook overmaken via de Scipio-app o.v.v. Spaardoosje Moldavië of overmaken naar ZWO-rekening 42 RABO 0317714554 o.v.v. Moldavië.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Willemien Holtrop, ZWO-commissie



WAT PRECIËS IS KERK IN ACTIE?

Regelmatig wordt er in onze kerk gecollecteerd voor een project van Kerk in Actie (KiA). Ook steunt de PGH-commissie Z(ending) Werelddiaconaat O(ntwikkelings)samenwerking) een aantal projecten met een substantieel bedrag. Dus namens u!

Kerk in Actie, een christelijke hulporganisatie, is in 1994 ontstaan uit 16 al bestaande hulporganisaties van verschillende kerkgenootschappen, met als doel de krachten te bundelen om efficiënter te werken. Het motto van Kerk in Actie is: 'Samen zijn wij de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland én wereldwijd mensen HOOP te bieden en tot hun RECHT te laten komen'. Op de volgende manier wordt dat vorm gegeven:

- Door het ondersteunen en ontwikkelen van projecten op aanvraag. Niet in Nederland wordt er dus bedacht waar en hoe we kunnen helpen in de wereld, de landen of organisaties zelf vragen onze kerken om hulp bij een probleem. De mensen ter plaatse willen graag geholpen worden en werken ook mee.
- Het adviseren van kerkelijke gemeenten hier in Nederland. Dat kan zijn in het vinden van een goed project om te ondersteunen, of het organiseren van een goede 40-dagentijd campagne, of het zorgen voor paasgroeten: kaarten die geschikt zijn om te sturen naar gedetineerden.
- Contact onderhouden met partnerorganisaties wereldwijd. Deze contacten zijn zeer van belang, dit maakt het werk betrouwbaar, maar ook zijn organisaties ter plaatse vaak goed op de hoogte van de situatie en de hulpvraag, bijvoorbeeld bij noodhulp.
- Signaleren van onrecht is gemakkelijker door de wereldwijde netwerken met andere kerken en organisaties. Daardoor kan het onrecht ook hier bekend worden gemaakt. Signalen worden gebundeld en vertaald naar een stem in het publieke en politieke debat.
- Noodhulp bij rampen en voedselschaarste.
- Preventie door mensen bijvoorbeeld weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Of tablets op zonne-energie uit te delen aan kinderen zodat zij huiswerk kunnen maken en beter opgeleid worden.

Met de onderlinge verbondenheid van diaconieën en partnerorganisaties wereldwijd is de zekerheid heel groot dat het geld voor hulp op de juiste plek komt. En doordat de hulpvraag voor een project uit de bevolking zelf komt is ook de kans op slagen groot. Kortom: KiA is een betrouwbare organisatie om aan te doneren. Dank u wel dat velen van u bij de jaarlijkse kerkelijke bijdrage ook een bedrag geven voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Daarmee steunt u KiA ook. Daarnaast programmeert de diaconie jaarlijks een heel aantal collectes voor projecten van KiA. Omdat KiA ook telefonisch geld probeert te werven voor de honderden projecten die lopen kan dat verwarrend werken. Mocht u dat bellen irritant vinden, dan kunt u zeggen dat u deze goede organisatie al steunt via uw kerk. We hopen u wat meer duidelijkheid te hebben gegeven over Kerk in Actie. Veel meer informatie kunt u vinden op www.kerkinactie.nl

De ZWO-commissie

PLANTAGEKERK NU IN FASE VOORONTWERP

We zijn concreet aan de slag voor het voorontwerp voor de renovatie van de Plantagekerk.

Voorontwerp?

Dat is al het werk dat je moet doen om de plannen die je hebt gemaakt om te zetten in een goed technisch ontwerp. Het plan dat we hebben gemaakt is daarbij het startpunt. De kleine details komen later. Maar er zijn nog zoveel zaken die we goed moeten uitzoeken. Een greep daar uit:

- Waar komen de warmtepompen? De beste plek lijkt op het dak boven de zalen. Daar staan ze mooi uit het zicht. Maar is het dak wel sterk genoeg? En hoe lopen de leidingen dan?
- Hoogteverschil in de kerk. Is het u ooit opgevallen dat de kerkvloer van achter naar voor wat afloopt? Alles bij elkaar wel 15 centimeter. Als we naar een open, vlakke vloer gaan, moeten we ergens die 15 cm overbruggen. Hoe doen we dat? We denken aan een klein trapje achterin de kerk. En de mensen die met rollators en dergelijke binnenkomen? Ook daarvoor bedenken we een oplossing.
- Hoe ventileren we? Als we de kerk goed gaan isoleren moeten we zorgen voor voldoende schone lucht. Dat is bij een kerk vol met 400 mensen best een uitdaging. Waar blazen we die lucht in? Waar zuigen we hem af? Hoe voorkomen we tocht? En als we bij het orgel afzuigen, is dat dan wel goed voor het orgel?

En zo zijn er nog veel meer vragen. Professionals van architectenbureau Courage uit Apeldoorn, installatie-adviesbureau K&R uit Apeldoorn en bouwtechnisch ingenieursbureau Kooij&Dekker uit Harderwijk werken nauw samen om al deze vragen te beantwoorden met goede oplossingen. Durk Reitsma en Roelof Potters van het CvK begeleiden ze daar in. Tegen de zomer is dan het voorontwerp met een nieuwe begroting klaar en kan er worden gekeken of alle plannen ook financieel haalbaar zijn.

Daarmee is het voorontwerp een belangrijke stap op weg naar de renovatie van de Plantagekerk.

Heeft u hier vragen over, dan kunt u deze stellen via plantagekerk@pgharderwijk.nl
Roelof Potters, CvK

Opgestaan

*Want als Hij is opgestaan vannacht
dan ook onze moed om te doen als Hij.*

*Want als Hij is opgestaan
in deze vroege ochtend
dan ook onze wil Hem te volgen.*

*Want als Hij is opgestaan
dan ook ons geloof dat het donker
niet het laatste woord spreekt.*

*Als er iets nieuw is deze dag
is het onze liefde geboren uit Hem
en bestemd voor de wereld.*

*Want als er iets is opgestaan
is het ons antwoord op Zijn vraag:
'Heb je Mij lief?'*

Uit: Intercity bestemming Pasen



BIJZONDER, DIE TAFELGESPREKKEN... EN JE KUNT NOG MEEDOEN!

Heb je je al opgegeven voor een van de tafelgesprekken? Heb je de 'form' (enquête) al ingevuld? We hebben op dit moment al heel wat tafelgesprekken gehad en tegen de honderd mensen vulden de 'form' in. Daarin vallen me een aantal dingen op. De opkomst is goed tot overweldigend. De sfeer in de gesprekken is goed, positief, opbouwend. Als er af en toe een snel, negatief oordeel klinkt, dan zijn er anderen die voor openheid en ruimte pleiten. De geloofsinhoud komt goed op tafel. Er is een intense betrokkenheid op de gespreksonderwerpen. Steeds namen ook mensen deel die pas kort bij onze gemeente betrokken zijn. Ik vind dat mooi.

Hieronder geef ik wat indrukken weer die ik persoonlijk aan de gesprekken overhoud. Ik wil je daar niet mee beïnvloeden. Integendeel, ik schrijf dit om je op te roepen om dit alles aan te vullen, tegen te spreken of te versterken. Wat je maar wilt. Kortom, als je je opgaf, welkom! Of, als je je nog niet opgaf, kom dan op en laat ook jouw stem horen. Of vul de enquête alsnog in, gebruik de QR-code.

Welnu, wat ik hoor over Harderwijk is dat jullie vinden:

- 1) het wordt steeds veelkleuriger,
- 2) er is zowel toenemende armoede als toenemende hoogopgeleidheid,
- 3) geloofswaarden als vergeving en 'niet oordelen' moeten sterker worden uitgedragen.

Wat ik over ons geloof hoor is

- 1) saamhorigheid en onderlinge zorg zijn belangrijk,
- 2) leven met liefde en vergeving zoals Jezus dat voordeed en
- 3) Gods trouw omvat mijn leven én dood.

Over de PGH hoorde ik tot op heden: laat de PGH een missie-gedreven kerk zijn met drie verschillende maar onderling samenwerkende wijkgemeenten.

Over de verbouwing van de Plantagekerk hoorde ik: 1) maak er geen prestige project van, 2) we willen met dit gebouw een functie hebben naar de stad toe vanuit onze missie.

Ik onderstreep: wees het hier graag mee oneens of niet. Maar hoe dan ook: jouw geloof en jouw inbreng telt volledig mee. Laten we de gesprekken voorzetten. Doe je mee? Het kan nog net op een paar momenten.

We presenteren en bespreken samen met alle resultaten tijdens gemeente- bijeenkomsten op vrijdagmorgen 14 april (Regenboog) en dinsdagavond 18 april (Plantagekerk). Dan ligt er ook een eerste schets van een beleidsplan klaar.

Vul zo nodig alsnog de enquête over de toekomst van de PGH in. Scan de QR code of typ: <http://bit.ly/3mkMIHO>. De enquête-form google-form blijft ook de komende week nog open staan.

Hartelijke groeten,

*Pieter van Winden,
interim-predikant,
tel. 06 12171113*



NIEUWS UIT DE ALGEMENE KERKENRAAD

Deze keer twee verslagen van een AK-vergadering, omdat we twee keer hebben vergaderd. Op de eerste vergadering van 9 maart bleven nog heel wat agendapunten onbehandeld. De agenda is iedere keer overvol. Om daar iets aan te doen hebben we op 23 maart jl. een extra vergadering gehad.

Het eerste en grootste onderwerp was de jaarrekening 2022. De penningmeester van de PGH heeft de cijfers van het afgelopen jaar weer op een rij gezet en verzameld in de concept jaarrekening. Deze lopen we door. Complimenten voor de penningmeester, een knap stukje werk. Jammer genoeg laat ook 2022 een negatief resultaat zien. Op de komende gemeentebijeenkomsten van 14 en 18 april a.s. wordt de jaarrekening aan de PGH-leden gepresenteerd.

Er wordt gezocht naar een muziekcoach voor de PGH. De aangestelde muziekcoach overleed plotseling kort nadat hij bij de PGH was begonnen. Nu is een zoektocht naar een opvolger begonnen. De muziekcoach zal de muziekgroepen in de PGH gaan begeleiden.

Na de behandeling van overige punten wordt de vergadering afgesloten met het zingen van het lied 'Vrede wens ik u toe'. Een mooie wens voor iedereen.

Marjolijn Sijtsma, scriba AK

UITNODIGING VOOR GEMEENTE-BIJEENKOMSTEN

Op vrijdag 14 april a.s. en dinsdag 18 april a.s. organiseert de Algemene Kerkenraad een gemeentebijeenkomst. De bijeenkomst op vrijdag 14 april a.s. begint 's morgens om 10.00 uur en is in kerkelijk centrum De Regenboog.

De bijeenkomst op dinsdag 18 april a.s. is 's avonds in de Plantagekerk, aanvang 19.30 uur.

Op deze bijeenkomsten wordt de jaarrekening 2022 gepresenteerd.

Daarna gaan we in gesprek naar aanleiding van de uitkomsten van de tafelgesprekken die de afgelopen weken zijn gehouden. De uitkomsten worden met u en jou gedeeld. Daarna praten we verder om te komen tot een inspirerend nieuw beleidsplan voor de PGH. Uw / jouw mening is van belang.

De bijeenkomsten worden op een ontspannen manier afgesloten.

U / JIJ KOMT TOCH OOK ?!
Algemene Kerkenraad

SAMENSTELLING CVK

Een aantal weken geleden kon ik u melden dat het CvK was uitgebreid met 4 personen. De beoogd voorzitter Jan Boomsma heeft echter te kennen gegeven te gaan verhuizen naar Friesland. Dat betekent dat het CvK weer op zoek is naar een voorzitter. Daarnaast zoeken we ook een nieuwe penningmeester. Ten slotte zou het ook welkom zijn als iemand met ICT-kennis het CvK komt versterken. Voor informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris Timon Nauta, scriba.cvk@pgharderwijk.nl

TUSSENSTAND KERKBALANS

De stand van de actie Kerkbalans 2023 is per 21 maart:

	Toegezegd
Kerk	€ 453.100,--
ZWD	€ 59.100,--
Kerk naar Buiten	€ 36.500,--

Het begrote bedrag voor de kerk voor 2023 is € 460.000. De toezeggingen blijven iets achter t.o.v. het begrote bedrag. Van het toegezegde bedrag komt € 125.900 uit de groep tot 65 jaar. De groep van 65 jaar en ouder heeft € 327.200 toegezegd.

ENERGIE-MAATREGELLEN PLANTAGEKERK

Een aantal weken geleden heb ik geschreven over de sterke toename van de energielasten voor de Plantagekerk. Het CvK heeft, in overleg met de kosten, de volgende maatregelen genomen: De kerkzaal wordt opgewarmd vanaf zaterdagochtend, dat was vanaf vrijdagavond. Het zal dus iets kouder zijn in de kerkzaal. De binnendeuren bij de toren blijven gesloten, evenals de buitendeur aan de Stationslaan.

Koren oefenen niet meer in de kerkzaal. Bij verhuur van 1 zaal blijven de verwarmingen in de andere zalen dicht. Vergaderen met 6 personen of minder houdt u bij voorkeur bij iemand thuis. Bij verhuur van het kerkgebouw in de periode oktober t/m april wordt een energietoeslag van € 50 in rekening gebracht. Met deze maatregelen hoopt het CvK dat de energielasten zullen dalen.

*Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ton Balsma*



LEERZAAM AVONDJE HEERLIJK MINIMALISEREN

Duurzamer leven is de grote uitdaging van onze tijd. Minder is beter. Maar hoe pak je dat aan? In een interactieve presentatie over effectief minimaliseren geeft Gera van den Berg uit Hierden tips en advies. Minimalist, groene inspirator en vermindercoach noemt zij zich, en degenen die eerder avonden met haar hebben bijgewoond, vorig jaar in de Plantagekerk en de Regenboog bijvoorbeeld, weten dat haar woorden en voorbeelden zeer motiverend werken.

Gera wil anderen graag enthousiasmeren om duurzamer te leven. Dat betekent: beter zorgen voor de aarde en eerlijker omgaan met de dilemma's van deze tijd. Op uitnodiging van de Groene Kerken in Ermelo komt zij een inspirerend avondvullend programma verzorgen op woensdagavond 17 mei om 20.00 uur in de Immanuelkerk, Stationsstraat 137 in Ermelo. Voor ons als leden van 'groene' Harderwijkse PGH-kerken een prachtkans om ons persoonlijk leven, ons huishouden en onze kijk op soberheid en kringloopgedachten verder aan te scherpen. Begrippen als duurzaam leven, beter organiseren, ontspullen, consuminderen en afval besparen krijgen op deze avond meer inhoud.

Kijk ook eens op haar website www.heerlijkminimaliseren.nl
De toegang is vrij. Liefst wel even aanmelden via cvk@gkermelo.nl



LUNCH 'MET VOLLE MOND'

Ook u bent van harte welkom bij Praten met Volle Mond op woensdag 12 april om 12.00 uur. Een goed gesprek tijdens een gezellige lunch. Komt u ook eens? Meld u aan uiterlijk zondagavond 8 april bij Ans van der Boom, tel. 06 20653116 of via de lijst in de hal van de Plantagekerk.

Team Praten met Volle Mond

STINA UIT DE BOSCH EXPOSEERT IN DE PLANTAGEKERK

In de Plantagekerk is vanaf donderdag 20 april de expositie 'In vogelvlucht' van gemeentelid Stina uit de Bosch te zien.

Stina schildert al vele jaren en heeft vaker geëxposeerd. Ze werkt in olieverf op groot formaat doeken. In flinke kleurige vlakken verbeeldt ze ruimte; de ruimte en veelkleurigheid die zij zoekt in haar geloof. 'Geloof in kleur en ruimte' is dan ook de ondertitel van deze serie.

De nieuwe expositie wordt donderdagmorgen 20 april om 10.30 uur geopend en is tot medio juli te zien rond de kerkdiensten en ook iedere donderdagmorgen tijdens de koffie-inloop.

Kunstcommissie Plantagekerk



G LEERHUIS

De tien geboden: woorden van bevrijding?

De Tien Geboden worden al eeuwenlang beschouwd als het fundament voor de joods-christelijke ethiek en cultuur. Maar de ethische normen zijn in de loop van de tijd veranderd.

Kunnen we de Tien Geboden niet beter uitleggen als: woorden van bevrijding. In de traditie van het joodse leerhuis gaan we over de 'tien woorden' met elkaar in gesprek onder leiding van Klaas Fongers, prior van priorij de Essenburgh.

Op donderdag 13 april om 20.00 uur in de Catharinakerk, Van Maerlantlaan 1.



G LEERHUIS

Mystiek in woord en beeld

Mystiek is de kunst van het omgaan met het mysterie van God en het goddelijke.

Kick Bras bespreekt in zijn boek 'Oog in oog - Christelijke mystiek in woord en beeld' de mystieke ervaring, mystieke beelden van God, Christus en de mens, de mystieke weg en de doorwerking van mystiek in maatschappelijke betrokkenheid. Hij zal een overzicht laten zien van de kunstwerken die in zijn boek staan afgebeeld, en daarop een toelichting geven.



Christelijke mystiek in woord en beeld

Inleider Kick Bras (www.kickbras.nl) is emeritus predikant van de Protestantse Kerk en publicist. Dit leerhuis is donderdag 20 april om 20.00 uur in de Plantagekerk. Aanmelden bij Ria Kornet, tel. 416792 of via info@leerhuisharderwijk.nl.

Deelname is kosteloos, voor de leerhuizen kunt u wel een vrijwillige bijdrage geven.

LEERHUIS EN PODIUM PLANTAGE

Muzikale voorstelling De poppenspeler van Warschau

Dankzij samenwerking tussen het Leerhuis en PodiumPlantage kunt u zaterdagmiddag 22 april in de Plantagekerk een bijzondere en muzikale voorstelling meebeleven. Een combinatie van klezmermuziek en verteltheater. Het trio Wilde Eend brengt een opvoering die is gebaseerd op het boek 'De Poppenspeler van Warschau' van Eva Weaver. Een ontroerend verhaal uit 1939, het begin van de Tweede Wereldoorlog. Wij beleven mee hoe een joodse tiener in het getto van Warschau probeert te overleven door als poppenspeler de mensen om hem heen op te vrolijken.

Hoe overleef je en welke keuzes maak je, als het er op aankomt? De vreselijke omstandigheden bieden zowel gevaren als kansen in de wisselende perspectieven van vriend en vijand. Dit verhaal krijgt ook kleur door ontroerende Oost-Europese melodieën en sfeervolle improvisaties op viool, accordeon en klarinet.

Het trio Wilde Eend is landelijk bekend. Wie een voorproefje wil en meer wil weten kan op hun site kijken: www.wilde-eendprodukties.nl

Plantagekerk, zaterdag 22 april om 15.30 uur (vroeger dan gebruikelijk!). Collecte aan de uitgang.





LOUISE TEN WOLDE

Sinds een paar weken is Louise ten Wolde terug uit Zuid-Afrika. De studenten die ze begeleidde zijn weer naar hun thuislanden. Het was een goede tijd in het land waar Louise's betrokkenheid bij de organisatie Jeugd met een Opdracht destijds begon. Al 5 jaar is dit de missie in haar leven: jonge mensen begeleiden in de ontwikkeling van hun geloof en relatie met God en mensen, en vandaaruit met hen een zendingsreis maken. In Zuid-Afrika deze keer, met zes jonge studenten (17, 18 jaar) en een co-leider. Mensen ontmoeten, mensen helpen, kerken ondersteunen in hun activiteiten, bidden, muziek maken, van allerlei, om God bekend te maken.

Heidebeek in Heerde, de basis van Jeugd met een Opdracht, voelt steeds meer als haar plek. Tijd voor een volgende stap, van staflid naar schoolleider, wat betekent dat zij samen met een collega-echtpaar een Discipel Trainingship (DTS) stafteam gaat begeleiden en de aansturing van de uitvoering van een DTS gaat doen. Daar gaat u vast meer van horen.

Het is goed om bij deze mijlpaal van 5 jaar u allen, de ZWO-commissie en Kerk naar Buiten te bedanken voor de constante support in gebed en levensonderhoud. De komende tijd is Louise weer in Nederland en ze schuift van harte aan bij een werkgroep, tienergroep, wijkkerkenraad of andere kerkelijke activiteit om over haar werk te vertellen.

*Mirjam van der Loon, Thuisfrontcomité
m.vanderloon@live.nl*

TOELICHTING OP DE COLLECTES

Collecte zondag 9 april **KERK IN ACTIE MOLDAVIË**

In Moldavië, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. De Moldavische kerken en Youth for Christ hebben de handen ineengeslagen en halen de kinderen van de straat. De kinderen worden opgevangen in de naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Er zijn momenteel 42 dagcentra, waar zo'n 20 tot 40 kinderen tussen de 6 en 15 jaar per centrum worden opgevangen. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'KIA Moldavië'. Zie blz. 12.

Collecte zondag 16 april **DIACONIE**

Op deze zondag is de collecte bestemd voor het werkkapitaal van onze diaconie PGH. Dit werkkapitaal heeft de diaconie nodig om de mensen in onze omgeving te kunnen helpen. U kunt denken aan mensen die nooit op vakantie kunnen omdat daar gewoon het geld voor ontbreekt. Of voor mensen die hun wekelijkse boodschappen niet volledig kunnen betalen. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Extra werkkapitaal Diaconie PGH'

Meditatieve overpeinzing bij Joh. 20 vs 1 '...toen het nog donker was...'

Als je in de Bijbel leest - dat doet u toch nog wel? - zal het u misschien wel eens zijn opgevallen dat God het woord neemt en aan het werk gaat juist 'als alles duister is' (LB 598). De z.g. 'grote' profeten in het Oude Testament: Jesaja, Jeremia en Ezechiël, beginnen met hun profetieën respectievelijk als de Assyrische oorlogswals komt aangerold, als Jeruzalem van alle kanten door Nebukadnezar is ingesloten en als het volk moedeloos aan Babylons stromen zit te zitten, zonder perspectief, zonder moed en zonder hoop.

En in het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus geboren wordt in een tijd van bezetting en terreur door de Romeinse wereldmacht en dat Hij Zijn verkondiging begint in Galilea, het land waarvan de inwoners in duisternis leven en in de schaduw van de dood (Matt. 4 vs 16).

We zijn op weg naar Pasen, het féést van Pasen. Misschien hebt u er dit jaar helemaal geen zin in of animo voor. We leven in een duistere wereld waarin zich langzamerhand een complete wereldoorlog lijkt te ontwikkelen, we leven in een 'gaaf' land waarin toch van alles mis is en velen opzien tegen de toekomst, we worden steeds opnieuw ermee geconfronteerd dat de macht der duisternis vele en velerlei tentakels heeft, je zou er moedeloos van worden. En misschien wel het meest trieste: alles is eindig, ook een mensenleven, elk mensenleven verwelkt en vergaat.

Maria van Magdala gaat vroeg in de morgen naar het graf, misschien wel de meest trieste gang die een mens kan maken. Want een graf betekent: einde oefening, voorgoed voorbij, niets meer dan (misschien) wat mooie herinneringen en een mooie steen. Maar dan!... In dat ultieme moment van wanhoop en verdriet breekt het LICHT door haar duisternis heen: de steen is weg, het graf is leeg, de Heer is..., ja, wát is er met haar Heer gebeurd?? En langzaam dringt het dan tot haar en de andere vrouwen en de discipelen door: Hij is opgestaan, Hij heeft de dood en de macht van de duisternis overwonnen, de steen is weg, er is een deur door de dood en de duisternis heen naar het LICHT en naar het LEVEN. Er is licht aan het einde van die soms zo gruwelijke tunnel van het leven, er is toekomst ondanks alle donkerte en somberheid, want de Morgenster is opgegaan. En daarom kan ons leven, ondanks alles en door alles heen, toch een leven vol HOOP zijn, want de levende Heer belooft er te zijn, bij ons, met ons en in ons door de kracht van Zijn Heilige Geest, elke dag weer opnieuw (zie Matt. 28 vs 20). En elke zondag opnieuw mag een heenwijzing zijn, een profetie van de dag dat alle schaduwen verdwenen zullen zijn en er alleen maar LICHT zal zijn...

Om het met de oudkerkelijke formulering nog eens samen te vatten: 'Zoals het was in den beginne' (zie Genesis 1 vs 3 'God zei: 'Er zij LICHT' en er was LICHT!'), 'zo is het nu' (vast en zeker, daar staat Pasen garant voor!) en 'zo zal het zijn tot in eeuwigheid aan toe!' (Want 'Als de HERE God in allen, en in allen alles is, zal het LICHT zijn, eeuwig LICHT zijn, LICHT uit licht en duisternis!' LvdK 292 vs 2b).

ds. J. Mak

PASEN:

Gods LICHT in onze duisternis

Bijbel Leesrooster

Vrijdag	7 april	Matteüs 27:1-56
Zaterdag	8 april	Matteüs 27:57-66
Zondag	9 april	Matteüs 28:1-15
Maandag	10 april	Matteüs 28:16-20
Dinsdag	11 april	Psalm 139:1-12
Woensdag	12 april	Psalm 139:13-24
Donderdag	13 april	Nehemia 1:1-11
Vrijdag	14 april	Nehemia 2:1-10
Zaterdag	15 april	Nehemia 2:11-20
Zondag	16 april	Nehemia 3:1-10
Maandag	17 april	Nehemia 3:11-21
Dinsdag	18 april	Nehemia 3:22-32
Woensdag	19 april	Nehemia 3:33-4:8
Donderdag	20 april	Nehemia 4:9-17
Vrijdag	21 april	Nehemia 5:1-13

Elke uitgave van Samen Geroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
ds. J. Mak
hansinamak@kpnmail.nl**

ZATERDAG 8 APRIL

STILLE ZATERDAG

Plantagekerk

21.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
mmv. L'Esprit

De Regenboog

20.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze

ZONDAG 9 APRIL

PASEN

Collectes; 1. Kerk in Actie Moldavië;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong
mmv. Combo
11.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Sefanja

14.30 uur: mw. Anita van Oosterloo
Internationale dienst

Sonnevanck

10.00 uur: ds. J.F. Kievit

MAANDAG 10 APRIL

TWEDE PAASDAG

Sonnevanck

10.00 uur: dhr. G. Petersen
mmv. Hierdens Mannenkoor

ZONDAG 16 APRIL

Collectes; 1. Diaconie;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
mmv. Inspiration
11.30 uur: ds. P. van Winden
Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze
Rainbow Event

Sonnevanck

10.00 uur: ds. B.J. van de Kamp

*Toelichting op de collectes
op pagina 18*

GEEF LIEVER VIA DE SCIPIO-APP

*Dat scheelt het kerkelijk
bureau veel werk. Er is vast
iemand in uw omgeving die
deze app even op uw telefoon
wil zetten. Het gebruik is
supersimpel.*

PLANTAGEKERK

Zaterdag 8 april (21.30 uur) In stilte hebben we gisteravond de kerk verlaten. De paaskaars is gedoofd, het verhaal van Jezus lijkt afgelopen, stuk gelopen op het kruis. En toch zijn we teruggekomen, want iets drijft ons voort. Vannacht zijn we wachtters op de morgen. We vertellen elkaar verhalen in de nacht van Gods trouw en liefde, die door dood en chaos heen steeds opnieuw wil beginnen. L'Esprit zingt deze avond met ons mee. (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 9 april (9.30 uur) Het is feest! We vieren het Paasfeest. De Heer is waarlijk opgestaan! Wim Bakker en de muzikanten van zijn combo spelen orgel, piano en hun andere instrumenten. Bert Maarleveld leest het Evangelie van de opstanding. En we hopen dat jullie en u er allemaal bij zijn om uit volle borst mee te zingen van Pasen! (ds. Diemer de Jong)

Zondag 9 april (11.30 uur) Deze Paaszondag gaat Marissa van Meijl voor en het thema is: De Liefde overwint! Het Paasverhaal is redelijk bekend maar kent vele facetten. Deze keer staan we stil bij het lege graf en het liefdesboek bij uitstek: Hooglied. Laat je verrassen en wees welkom! De muziek is van Dennis de Bruijn en Jocelynn Meewis-van den Berg. U bent van harte welkom! Er is kinderdienst en oppas. (Jeltsje de Vries)

Zondag 16 april (9.30 uur) Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over Mozes en het volk van Israël in de woestijn. Op deze zondag staan delen uit Exodus 16 centraal: De Israëlieten reizen door de woestijn, en dan zorgt God voor brood en vlees. De aanwezigheid van koor Inspiration maakt het tot een bijzonder vreugdevolle dienst. Wees welkom! (ds. Marissa van Meijl)



SEFANJA

Zondag 9 april (14.30 uur) 'Vertel het aan de mensen'. Daar eindigt het gedeelte dat we lezen uit Mattheus 28:1-10 mee. Maar wat moet er verteld worden en wanneer en door wie? Hoe ging het toen en wat vertellen we nu?

Over deze vragen gaan we nadenken. Ali Maris gaat piano spelen. We gaan veel paasliederen zingen ook in het Engels, Arabisch en Farsi met behulp van Lydie Blijleven en Dirk Peter van Voornveld.

Komt u ook? Neemt u wat lekkers mee? Dan kunnen we tijdens en na de dienst samen met de aanwezigen vieren dat Jezus waarlijk is opgestaan! (Anita Oosterloo)

DE REGENBOOG

Zaterdag 8 april (20.00 uur) Paaswake, het licht komt binnen. We krijgen zicht op het feest van Pasen. (ds. David Kroeze)

Zondag 9 april (9.00 uur)

Op deze zondag lopen we op met de Emmaüsgangers. We mogen namelijk ontdekken hoe goed het is, deze dag! Hoe verborgen het eerst ook is: deze ontmoeting geeft nieuwe hoop voor de toekomst, nieuw leven dat verder reikt dan wij kunnen zien. En dat mogen we vieren, daarom zingen we blij Paasliederen met de mooie muziek van Loïs, Floor en band. (ds. David Kroeze)

Zondag 16 april Rainbow Event met lunch (10.45 uur) Je doet er toe. Mensen in de Bijbel kregen te horen van God dat ze iets konden betekenen. We kijken naar het talent dat in mensen ligt en naar de gave van God om daar iets mee te doen. In onze kerk zijn er mensen die hun gaven inzetten. Twee daarvan krijgen ook een zegen mee: de vertrouwenspersonen. Zie blz. 6.