

Samen Geroepen

NR 2 2023

3 februari – 23 februari

Welke kleur vandaag

Iconen

The Iceman



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

WELKE KLEUR IS HET VANDAAG?

De eerste maand van 2023 is alweer voorbij, voor velen 'voorbij gevlogen'. Dit geldt niet voor iedereen, door sommigen wordt januari ervaren als een saaie maand. Er is zelfs een dag uitgeroepen tot 'Blue Monday'. Een Britse psycholoog heeft een wetenschappelijk verantwoorde formule bedacht waaruit blijkt dat juist op die maandag veel mensen zich treurig of neerslachtig voelen. Ik vraag mij dan af wat daarvan de reden is en ik informeer in mijn omgeving of dit ook herkenbaar is. Voor sommigen wel, en dan heeft het te maken met mislukte goede voornemens en met vakanties die nog ver weg zijn. Anderen zeggen dat extra aandacht hiervoor zo'n ervaring op die dag juist stimuleert. Gelukkig zegt Blue Monday velen helemaal niets.

Hoe is dat in de kerk, welke kleur is het vandaag? Hoe willen wij kerk zijn en wie is Jezus voor ons persoonlijk? Vragen die gaan over u en over ons als PGH-gemeente. Wij willen toch veel kleur bieden, omzien naar elkaar, samen de Bijbel lezen, muziek laten klinken, bidden en zingen? Met jongeren en ouderen, verbinding van generaties, vanuit die Goede Boodschap van Jezus, waarbij juist het geloof in Hem dat verschil kan maken. Met elkaar een warme gemeenschap vormen en onze verantwoordelijkheid nemen. Als kerk 'beste burens' zijn voor de omgeving door jouw geloof, handen en voeten te geven.

Niet alleen op zondag, maar alle dagen. Laat je zien en horen, zodat 2023 niet 'blue' maar kleurrijk en veelkleurig zal zijn.

Frieda Meijers

Bij de voorplaat:

Even rust op het bankje onder de icoon van Sint-Christoffel, de heilige voor allen die op reis zijn.

Tekst: Gertie van Dijk; Foto: Menno Kuiper

van de redactie

NIET MET GELD ALLEEN

De actie Kerkbalans loopt ten einde. Deze dagen horen we of ons aller 'contributie' de begroting 2023 volledig dekt. Toch altijd weer een spannend moment, de bekendmaking van de voorlopige stand levert meestal een opgelucht applausje op. Het gevaar van zo'n euforisch moment is wel dat we genoegzaam achterover leunen: we hebben - het - weer mooi 'gelapt'. Maar met een sluitende begroting zijn we er niet. We hebben ook de handen, de hersens en de harten nodig om de kerkelijke organisatie tot leven te wekken, op te poken tot een warme, vurige geloofsgemeenschap.

'Als je de kerk een warm hart toedraagt moet je er wat voor doen.' Als redactie zetten we ons in om u en jou warm te krijgen voor actieve deelname en verantwoordelijkheid voor een stukje van de vele activiteiten. Ook dit nummer staat weer bol van uitnodigende activiteiten. Wat doet ú in de kerk?...

Redactie SamenGeroepen



WERK MEE AAN HET PASSIONPAASEVENT

Op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april komt het PassionPaasevent naar Harderwijk. Een belevingstheater waarin verleden en heden dwars door elkaar heen lopen en we het verhaal van Pasen willen vertellen. Voor dit event zijn we op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het jou leuk om te figureren? Een rol op je te nemen met tekst of improvisatie? Of help je liever mee achter de schermen? We zijn op zoek naar heel veel vrijwilligers. Neem een kijkje op PassionPaasevent.nl en meld je aan! Mocht je niet mee willen spelen, zet dan in ieder geval het PassionPaasevent in je agenda.

Jeroen de Rooij, Redactie Geloven in Harderwijk



Gedachte:

'Blij zijn betekent in alles God zien en zijn liefde, daar waar alles er vrolijk en vriendelijk uitziet, maar ook daar waar het eens niet zo gaat als jij wel graag zou willen.'

Dietrich Bonhoeffer

Poetin en Kirill

Op 20 januari vroegen de bondgenoten van Oekraïne zich op de militaire basis Ramstein af of er wel Leopard 2 tanks geleverd moesten worden. Daarvoor schrikt met name Duitsland nog terug, uit angst voor escalatie van het conflict. Nederland levert inmiddels Patriot-luchtverdediging, omdat de Russen nu ongegeneerd mikken op burgerdoelen en infrastructuur om de bevolking van Oekraïne murw te krijgen. De rode lijn schuift steeds verder op.

Wie zitten er straks achter de knoppen als de 'jongens' uit Oekraïne niet weten hoe je die ingewikkelde apparatuur moet bedienen? Voor we het weten is er sprake van een regelrechte clash tussen Rusland en de geallieerde mogendheden aan de frontlijn in Oekraïne. Voor we het weten zet Rusland als antwoord chemische of 'beperkte' tactische kernwapens in. Dan is WO III een feit, als die al niet begonnen is.

In hun beoordeling van de situatie komen de meeste mensen niet veel verder dan dat Poetin een psychopaat is en dat hij in een bubbel leeft. Toch ligt het iets genuanceerder. Wij moeten bedenken dat Rusland geen natuurlijke grenzen heeft. Al eeuwenlang voelt Rusland zich in het 'kernland' (van ouds Moskovië) alleen maar veilig met een flinke invloedssfeer aan bufferstaten om zich heen. Wie aan de bufferstaten van Rusland komt, raakt aan een open zenuw. Na de val van De Muur heeft de van huis uit defensieve NAVO zich uitgebreid door 'annexatie' van voormalige Warschaupakt-landen (ondanks waarschuwingen van Poetin en Minsk I, II), terwijl de westerse 'way of life' provocatief werd opgedrongen aan Russen die geen notie hebben van wat democratie is en al vanaf Dzingis Khan (de Mongolen) hebben geleefd onder autocratische regimes. Democratie is ook niet alles... Kijk naar de chaotische toestanden in de zogenaamd 'vrije' democratische landen! Rusland voelt zich vernederd. Het Westen krijgt nu de rekening gepresenteerd. Met Oekraïne was de maat vol. Gezaghebbende stemmen als van mw. Thérèse ter Haar (Rusland en Oost-Europa Academie; Arnhem) en prof. Gabriele Krone-Schmaltz (Duitse radiojournalist en auteur) vertegenwoordigen onomwonden dit standpunt.

Toen de invasie in Oekraïne vlak voor Pasen in 2022 begon, verbrak de Russisch Orthodoxe Kerk van Amsterdam de banden met het patriarchaat van Moskou. De geestelijken van de parochie stapten over naar het patriarchaat van Constantinopel. Er was verbijstering alom vanwege het feit dat Kirill, de patriarch van de Russisch Orthodoxe Kerk, geen afstand nam van de oorlog tegen Oekraïne die door Poetin was ingezet. Om dit te vatten zullen we ons een beetje verdiepen in de geschiedenis van Rusland.

Op 16 januari 1547 werd de grootvorst van Moskou, Ivan IV ('de Verschrikkelijke') gekroond tot eerste tsaar (komt van caesar) en autocraat van heel Rusland. In de Oespenski-kathedraal waren twee tronen neergezet voor de iconostase, één voor de metropoliet Makari en één voor Ivan. Dat was de verzinnebeelding van het Byzantijnse ideaal van de 'symfonie' van kerk en staat aan het hoofd van het Rijk Gods (Orlando Figes, Het verhaal van Rusland. Mythe en Macht, 2022, p. 66). Deze 'symfonie' van kerk en staat is diep verankerd in het Russische cultureel-religieuze erfgoed. Het is een onmogelijkheid dat Tsaar en Patriarch elkaar zouden afvallen. Het zou het fundament weghalen vanonder de ideologie van de heilige Russische natie (Holy Russ) die bestaat uit Rusland, Oekraïne, Belarus (soms ook Moldavië en Kazachstan inbegrepen) alsmede alle etnische en Russisch sprekende mensen over heel de wereld.

Twee tronen

Deze Russische wereld (Russkii mir) kent een politiek centrum Moskou, een spiritueel centrum Kiev (de moeder van alle Russen), een gemeenschappelijke taal Russisch en een gezamenlijke kerk: de Russisch Orthodoxe Kerk. Poetin is de 'nieuwe tsaar' (Steven Lee Myers) en herstelt de heilige Russische natie. Het is een door God gesanctioneerde orde. Kirill predikt Holy Russ en Poetin brandt bij hem een kaarsje in de kerk. Twee tronen in de kerk voor hetzelfde altaar... In dit verband mag ik wel wijzen op een opmerkelijk verschil tussen de troon van Ivan en die van Karel de Grote. In de dom van Aken staat de troon van Karel, hoog boven het gewone volk in de koepel van de kerk. Over de balustrade heen kijkt Karel op het altaar. In principe is hij kerkganger onder de kerkgangers, ook al is hij hoog gezeten. Een verdieping lager in de dom heeft een andere troon gestaan, precies omgekeerd met het zicht niet op het oosten maar op het westen en open naar de wereld. Op die troon vaardigde Karel wetten uit en sprak hij recht. In de Aachener Dom werden dertig koningen gekroond. Ze beriepen zich vaak op een door God verleende legitimiteit, maar hun troon heeft nooit naast die van de bisschop voor het altaar gestaan. Dat is misschien ook de reden dat zich in onze landen de democratie ontwikkelde en niet de autocratie.

In Kiev staat een standbeeld van Vladimir de Grote, die zich in 988 liet dopen. Hij heerste over Kiev Roes, volgens de Oekraïners de eerste Russische staat. In november 2016 onthulde Poetin nabij het Kremlin een beeld van dezelfde Vladimir en dat beeld is 1 meter hoger dan dat in Kiev. De boodschap was duidelijk: de geschiedenis van Rusland begint niet in Kiev maar in Moskou. Zo zal het altijd gaan. Mensen leggen de geschiedenis uit te eigen bate. Nee, Poetin is geen psychopaat. Hij predikt Holy Russ en speelt onder één hoedje met Kirill.

Dr. Aad Woudenberg





PLANTAGEKERK

KLEINE TEKENEN VAN HOOP

Het is halverwege januari als ik dit stukje schrijf. De feestdagen zijn haast weer vergeten. Gelukkig lijkt het of we de regen van de afgelopen weken ook achter ons hebben gelaten. Het is wat kouder. Maar hier en daar steekt er toch al een klein bloemetje voorzichtig zijn kopje boven de grond uit. Zou ik al...? Het is een klein teken dat wat doods en dor lijkt toch nog leven in zich kan dragen. En zo bereiden we ons langzaam voor op de Veertigdagentijd, waarin we juist ook dáárnaar op zoek zijn; kleine tekenen van leven.

Het begin van deze periode wordt gemarkeerd door de dienst op Aswoensdag: een meditatieve viering die voor sommigen ook een tijd van vasten inluit. Gisteravond ging het hier bij ons in huis nog over: 'Ja, die telefoon... nee, het gaat me niet om sociale media of whatsapp... maar je zoekt zo snel iets op... en dwaalt vervolgens verder af'. Even bewuster leven door meer in het hier en nu te zijn. Of door geen alcohol te drinken. Of door niet te snoepen. Hoe mooi als dit lukt! Maar je kunt ook dingen wél doen.

Ik denk even aan de gebedsmomenten die op de donderdagochtend weer van start gaan. Het raakt mij elke keer om samen God te zoeken en op het leven van alledag te betrekken. In een grote kerk met een klein groepje verzameld.

Wat betekent de Veertigdagentijd voor jou? Hoe (be)leef jij bewust(er)? Hoe bereid jij je voor op het lijden, het sterven en de opstanding van Onze Heer? Zie jij al kleine tekenen van de hoop, die Hij met zich mee brengt? Het zijn mooie vragen om het in deze tijd over te hebben.

Ds. Marissa van Meijl

ONTMOET ONZE PASTORES

Iedereen is van harte welkom op een ontmoetingsbijeenkomst met een aantal van de pastores. We willen elkaar ontmoeten, voor het eerst of opnieuw. Oudere jongeren en jongere ouderen en iedereen daar omheen. De eerste keer is al geweest, 26 januari.

We hopen velen van u en jullie te zien op donderdag 16 februari 15.00 - 16.30 uur, inloop 14.45 uur, in de Plantagekerk. Heel graag tot dan!

De pastores

GEBEDSGROEP OP DONDERDAGMORGEN

In de Veertigdagentijd is er weer mogelijkheid om mee te doen aan gebed op de donderdagochtend. Om kwart over 9 ontmoeten we elkaar voor een lied, een Bijbellesing en stilte. Daarna gaat iedereen zijn of haar eigen weg: naar de stiltehoek voor het aansteken van een kaarsje, naar de koffieruimte voor een kop koffie of naar huis of aan het werk. Het zou mooi zijn als je/u er een keer bij kunt zijn! Iedere week is er iemand anders die het ochtendgebed voorbereidt, en juist die eigenheid in de ontmoeting met God en elkaar is zo mooi. Hopelijk tot dan.

Ds. Marissa van Meijl

colofon & contact

SamenGeroepen is het drieweekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Gertie van Dijk-Vermeulen, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredacteur)

Abonnementen: € 25 per kalenderjaar bij automatische incasso, € 30 zonder automatische incasso. Digitaal abonnement € 15 (automatische incasso)

Aanmeldingen en opzeggingen via het Kerkelijk Bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Opplage: 1100 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 24 febr. voor **3 weken**

Kopij uiterlijk **vrijdag** 10 febr. om 18:00 uur naar: kerkblad@pgharderwijk.nl

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T. (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A
T. 0342-440486 of 06-44842411
d.dejong@pgharderwijk.nl

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B
T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl
En via Facebook

vacature
predikant Fonteinwerk

kerkelijk werkers

Seniorenpastor: W. (Wilma) Steenbeek-Vlug
T. 06 44588995, w.steenbeek@pgharderwijk.nl

Seniorenpastor: F. (Frieda) Meijers
T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma
T. 06-57490961, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba's

Wijk Plantagekerk: mw. Ada Brouwer,
scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

De Regenboog: mw. Michelle Schouten-Klaasse,
scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 30 30 93 28, wmondria@caiway.net
www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

BAKACTIE PLANTAGEWIJK

In het najaar mochten we als pastorale teams nadenken over Growing Young/Samen Jong en het benaderen van jongere generaties. In dit kader ontstond er een actieplan dat we komende maand vorm hopen te geven. Eind januari worden gezinnen met jonge kinderen benaderd of zij willen meedoen aan een bakactie. En ook u en jou roepen we op om mee te doen en iets lekkers te bakken voor gemeenteleden. Duik even de kelder in – misschien heb je nog wel een bakmix staan! In de dienst van 19 februari (of de zaterdag ervoor!) hopen we deze baksels te verzamelen en na de zegen van de zondagsdienst te verspreiden.



Doe mee en bak iets lekkers! Zo zijn we samen gemeente en laten we een ander weten dat we blij met hem/haar zijn.

De pastorale teams van de Plantagekerk



REGENBOOG IN TV-PROGRAMMA PETRUS

Misschien kent u het wel: het tv-programma Petrus in het land van KRO/NCRV brengt lokale kerken in beeld. En ze komen naar de Regenboog! Toen ze ons leerden kennen, vonden ze de diversiteit en creativiteit in onze gemeente bijzonder. Daarom hebben ze onder het motto 'ruimte voor talent' verschillende activiteiten en mensen gefilmd. Met name de internationale dienst en Bijbel Journaling komen naar voren. En een aantal mensen laten hun gedachten gaan over het thema. Op 23 en 30 januari waren de opnames. We laten later graag weten wanneer de uitzending is. Petrus in het land kun je zien op zaterdagmiddag 17.10 uur op NPO2 of via NPO Start.



RAINBOW EVENT 5 FEBRUARI: 'GEBED'

Gebed is ruimte maken voor God. Niet dat God er anders niet is: bidden is je bewustzijn van de Altijd Aanwezige vergroten. Het gaat om de verbinding te leggen en te verstevigen. Zondag 5 februari draait het daarom, in viering, workshops en bij het eten. Want bewustzijn van Jezus' kracht kan op elk moment en in alles. Dus ook in de workshops, eten en doordeweeks.

Na de viering kun je dit verwachten in de diverse ruimtes:

- 'Meer over bidden' – met de gebedsgroep, Wiebe en Gemma.
- de inspiratie van iconen – met Ineke Brons, maakster van iconen
- Maak je eigen gebedsketting
- Wandelen met Frans Deuring met wat doordenkertjes
- Er is een verzameling antieke Oosters orthodoxe iconen van Hans Blom
- Er is nog een verrassing bij de koffie, en er is iets met tieners....

Je bent ook welkom bij één van de onderdelen: vieren, workshops of eten. Neem je voor het eten wat mee? We maken er een buffet van. Wat je meeneemt maakt niet uit. En ook als je niets meeneemt: er is altijd genoeg.

Het voorbereidingsteam:

de gebedskring met Wiebe, Gemma, Anjo, Toos, Henk en: Leonie, Lisette, Martine, Anneli, Mikael

AVOND EVENT OVER AVONDMAAL

Het Avondmaal is zo'n belangrijk onderwerp, maar we praten er niet zo vaak over. Het jaarthema 'Aan tafel' geeft nu de aanleiding om dat maandagavond 13 februari te doen. Waarom vieren we het, en waarom op de manier zoals we het doen? Wat is de oorsprong en waarom is het zo belangrijk als 'sacrament'?

Ds. David Kroeze neemt ons mee in gedachten en gesprek. We zullen een lied zingen, en kijken ook even naar actualiteiten in de gemeente. Voel je welkom op deze 'gemeenteavond' in de Regenboog. Vanaf 19.30 uur koffie, 19.45 start, 21.15 uur een hapje en drankje.

Wilt u vervoer? Neem contact op met Monica van Saarloos via pastoraat.regenboog@pghardervijk.nl of tel. 06 16830372.

Het pastorale team



VANUIT WIJKKERKENRAAD REGENBOOG

We keken terug en vooruit op allerlei ontmoetingen en activiteiten. Bijvoorbeeld op de Bijbelquiz op zondag 8 januari waar jong en oud een poging deed om de wisselbeker in de wacht te slepen. Team Meerkoet ging ermee naar huis.

Fijn was ook de seniorenlunch, waar we met elkaar deelden op welke momenten de Bijbel belangrijk voor ons was, om vervolgens samen aan tafel te genieten van een stampotbuffet.

Ook in de komende tijd zijn er allerlei mooie gelegenheden om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld rond de kunstwerken van Gery van Rijn met het thema 'Leef je geloof' die in de Regenboog te zien zijn of tijdens het Rainbow Event over het gebed op zondag 5 februari. We kijken ernaar uit je te zien. En lukt het niet meer om naar de kerk te komen? Laat het ons weten via de scriba (Michelle Schouten) of ds. David Kroeze. We komen graag naar je toe.

'ONDER HET VERGROOTGLAS'

In de vorige SamenGeroepen kondigden we aan iets nieuws te introduceren: 'Onder het vergrootglas'. Dat zijn bijeenkomsten waarin we als kerkenraad samen met een paar gemeenteleden willen nadenken over een bepaald onderwerp.

De eerste 'Onder het vergrootglas' vindt plaats op woensdagavond 8 februari. Deze keer leggen we onze vieringen onder een vergrootglas. De volgende keer (19 april) verdiepen we ons in Samen Jong. Wil je een keer meedenken? Stuur dan een berichtje naar Saskia de Jonge via sdejonge@live.nl of tel. 06 55977983.

OP DE KOFFIE/THEE BIJ...

Op zondag 26 februari organiseren we een 'Op de koffie/thee bij...'. De bedoeling is, dat we in groepjes bij elkaar koffie/thee drinken. Er is één ronde zodat er ruim de tijd is voor ontmoeting met elkaar. Deze 'Op de koffie/thee bij...' vindt plaats na de kerkdienst in de Regenboog, dus vanaf ongeveer 10.15 uur. Iedereen kan meedoen. Voor kinderen en tieners zijn er leuke opdrachten.

Er zijn verschillende manieren om mee te doen.

- Je bent gastadres en zorgt voor koffie/thee en wat lekkers
- Je doet mee als deelnemer en wandelt naar het aangegeven adres. Doe je mee? Geef daarbij aan met hoeveel personen. Meld je aan via mvensaarloos@12move.nl

Ds. David Kroeze

DE GEBEDSCURSUS GAAT WEER VAN START

Dit voorjaar organiseren we binnen het Fonteinwerk opnieuw de cursus 'Heer, leer ons bidden', kortweg: de gebedscursus. Deze cursus helpt je vooral om vrijer te worden in je gebed, naar God toe, en samen met anderen. Je mag vertrouwd met God omgaan, dat leert de Bijbel ons. Keer op keer nodigt God ons uit om met hem in contact te zijn en te bidden. En we doen het samen: door te oefenen in kleine, vertrouwelijke setting kun je ervaring opdoen.

Dit is een eerste aankondiging, zodat je er alvast over na kunt denken en het in gebed bij God kunt brengen. De cursus duurt 4 avonden: dinsdag 7, 14 en 28 maart en 4 april van 19.30 tot 21.30 uur in de Plantagekerk.

Aanmelden kan via info@fonteinwerk.nl

Binnenkort komt er een flyer waarin wat uitgebreider op deze korte, maar prachtige cursus wordt ingegaan. Wees welkom!

*Namens het Fonteinwerk,
Jolande Koning en Klaas de Vries*



NIEUWS VANUIT HET FONTEINWERK

De stuurgroep Fonteinwerk geeft elke week een nieuwsbrief uit. Ga voor de actuele nieuwsbrieven naar fonteinwerk.nl/nieuws

De Holocaust in Harderwijk

Een paar eeuwen lang heeft er een Joodse gemeenschap in Harderwijk geleefd. De synagoge aan de Jodenkerksteeg, de Rabbistraat en de Joodse begraafplaats aan de Veldkamp zijn daarvan sprekende getuigen. Vanaf het begin van de 20^e eeuw nam hun aantal af. In 1943 zijn 21 overgebleven Joden (een klein aantal was ondergedoken) weggevoerd naar vernietigingskampen; niemand is teruggekeerd.

Ze woonden te midden van ons, broeders en zusters van onze Heer, en wij hebben hen niet kunnen beschermen tegen de nazi-vijand. Kunnen we ons - christenen, kerkmensen - hierover verdedigen tegenover onze Schepper, de God van Israël als hij ons ter verantwoording roept? Zijn we trouwe getuigen geweest van Jezus onze Heer?

In veel plaatsen, in heel Europa, ook in Nederland, worden op of rond 26 januari herdenkingen gehouden om de gedachte aan deze vreselijke gebeurtenissen levend te houden, opdat we het niet vergeten, opdat het niet weer gebeurt!

Voor ons zelf, maar ook voor de nabestaanden, die meestal maar heel weinig familie meer over hebben. Het is het minste wat voor deze mensen gedaan kan worden, en ze stellen het bijzonder op prijs. Ze worden niet vergeten! Al twaalf keer heeft deze herdenking in Harderwijk plaatsgevonden, in de Oude Synagoge, op een dag rondom de internationale herdenking van de bevrijding van Auschwitz. De voorgaande twee jaar kon dit niet doorgaan vanwege corona, maar hebben wel kinderen van een aantal scholen de namen gezegd. Dit is op film gezet, met een inleiding van de burgemeester, en aan de nabestaanden en andere betrokkenen gestuurd.

Namen geadopteerd

De gemeente Harderwijk heeft een mooie nieuwe stap gezet. Zij heeft 99 namen geadopteerd van het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Namen van mensen die allemaal op een bepaalde manier bij Harderwijk betrokken waren. Van hen worden er 21 jaarlijks in de synagoge in Harderwijk herdacht. De adoptie kreeg gestalte met een bescheiden ceremonie op 20 januari jl. bij het Namenmonument in Amsterdam. Een Herdenkingsplaquette met deze 99 namen is aangebracht in de voormalige synagoge in Harderwijk, een kunstwerk van Jeannette van der Meij.

Het lijkt mij een dure plicht van de kerken, de volgelingen van Jezus de Jood, zich te bekommeren om wat hun broeders en zusters is aangedaan, en wat we kunnen doen om hen ons medeleven te tonen. De interkerkelijke werkgroep Kerk en Israël van Harderwijk hoopt dat de kerken bereid zijn de kosten van de jaarlijkse herdenking weer voor hun rekening te nemen, in voorgaande jaren is dit ook gebeurd.

Wij menen dat we door het meewerken aan deze herdenking mede gestalte geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.

In de synagoge is een permanente expositie te bezichtigen over de Joden in Harderwijk. Zie deoudesyntagoge.nl

*Namens de interkerkelijke werkgroep Kerk en Israël,
Stien van der Hout-Slagmolen*

De PKN heeft in haar Kerkorde de volgende uitspraak gedaan:

Artikel I

1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
7. De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.



KERK-OP-SHOOT EN KLEUTERKERK



Zaterdagmorgen 4 februari staan de deuren van de Plantagekerk open voor alle kinderen van 0 tot en met 6 jaar. We gaan samen varen met Noach, want hij heeft een grote boot. Alle dieren kunnen mee en misschien heb jij ook een knuffel die mee mag, dan wordt het heel gezellig! Samen zingen, luisteren en spelen.

Weten jullie het nog? We beginnen allemaal samen in de kerkzaal en de kinderen vanaf 4 jaar mogen daarna naar het Zoldertje.

Van harte welkom op zaterdag 4 februari vanaf 9.15. We beginnen om 9.30 uur, de kleurplaten liggen klaar en de koffie is gezet. Tot ziens.

Team Kinderkerk

SAMEN JONG ALLEEN VOOR DE JEUGD?

Vaak krijg ik te horen dat Samen Jong ouderen uitsluit. Zo jammer vind ik dat. Ik wil u graag meenemen naar afgelopen Kerstavond. Vanuit een van de kernwaardes in het boek Samen Jong: prioriteit geven aan jonge generaties, organiseerde een team vanuit het jeugdwerk het KinderWonderKerstFestival. Een festival waar voor iedereen iets te beleven viel, zingen, knutselen, luisteren naar verhalen, warme chocolademelk enzovoort. Prachtig was het om te zien dat ook ouderen vanuit de gemeente zich uitgenodigd voelden. Ze kwamen kijken wat nou zo'n kinderwonderkerstfestival inhoudt. Ze zagen blije kindergezichten bij de schapen, dansende tieners op het grote podium, een kinderkoor dat zong en ik zag ouderen die genoten van de sfeer. Ze kozen ervoor om op Kerstavond naar de kerk te komen en de jongere generatie een warm hart toe te dragen. Ze zaten niet alleen thuis, maar waren samen met alle generaties uit hun gemeente om de geboorte van Jezus te vieren. Kerst kon voor mij niet mooier beginnen!

Lisette Brandsma, jeugdwerker



Sudoku

Zoals sommigen van jullie al wel gemerkt hebben, trek ik graag lijntjes tussen enerzijds alledaagse gebeurtenissen en anderzijds het geloof. Vorige week bracht een goede vriendin van me weer op een geweldig idee voor zo'n vergelijking.

Een sudoku. Afhankelijk van je puzzelervaring heb je die na enkele minuten wel of nog niet opgelost (ik sowieso niet, ik kan makkelijk vier uur vermaak halen uit zo'n ding). Helpt het dan om langer naar de getallen te blijven staren?

Waarschijnlijk niet. Je neemt even afstand, je zet een kopje koffie, pleegt een wc-bezoekje en je staart even uit het raam. Daarna kun je met een frisse kop weer verder en, voilà, je zult zien dat de cijfers het papier opvliegen.

Dan komen we nu tot de boodschap van het hele verhaal: blijf niet te lang in je bubbel zitten als je ergens niet uitkomt. Zoals een Oosterse geleerde enkele blinden verschillende delen van een olifant liet voelen en deze ervan overtuigd waren dat het andere dieren waren, zo kun je je heel gemakkelijk verliezen in het eenzijdige perspectief dat je voor je hebt. Neem eens afstand, bekijk het van de andere kant en probeer het dan nog een keer.

Boem. Wat een geweldige vergelijking was dit weer.

Joost Rijdsdijk

Leesrooster Bijbel Basics

Zondag 5 februari

Zondag 12 februari

Zondag 19 februari

Exodus 3: 1-15; God vertelt zijn naam aan Mozes

Exodus 10: 1-20; De tien straffen

Exodus 14: 15-31; Het volk gaat veilig door de zee

THE ICEMAN

Dit keer bij Stay Steady eens geen goede voornemens of beste wensen, maar met elkaar van gedachten wisselen over 'Bijzondere mensen'. Bijna alle jongeren kennen Iceman Wim Hof als een wonderlijk mens. In de Bijbel komen we ook excentrieke gasten tegen. God zet ze in om ons mensen te laten weten dat Jezus komt. Wat doet hun uiterlijk en gedrag? Na het zien van het filmpje 'Michelle trotseert vrieskou met The Iceman' werd de jongeren gevraagd of zij The Iceman ook excentriek vonden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hij inderdaad redelijk eigenaardig is. Door zijn manier van spreken, hoe hij tijdens het interview gekleed is en hoe hij omgaat met verstoringen van het interview.

In groepjes bespraken onze jongeren o.a. de vragen als: Hoe zou jij reageren indien

enkele klasgenoten in de winter met korte broek naar school kwamen? En: Ken jij jongeren in je naaste omgeving die jij een beetje vreemd vindt? of Ken jij beroemdheden die excentriek zijn? Aansluitend werd een kort filmpje vertoond over Het Leven van Jezus en John the Baptist (Johannes de Doper). Was het vroeger eenvoudiger om de mening of het gedrag van anderen te accepteren en hen daarin te volgen? Wat is de rol van sociale media hierin en waarom willen wij tegenwoordig overal keihard bewijs voor hebben. Stel dat wij 2000 jaar geleden geleefd zouden hebben, zouden wij



SST: STAY STEADY

dan Jezus gevolgd zijn? En hoe reageren wij heden ten dage wanneer wij op straat aangesproken worden door iemand die je iets wil vertellen over het geloof? Wie hebben nu het grootste aantal volgers (Instagram) en waarom? Wie volg jij graag of in wie heb jij heel veel vertrouwen?

De Stay Steady-avond werd afgesloten met wel een heel knus spelletje: in tweetallen een parcoursje afleggen, terwijl er een ijsklontje vervoerd moet worden tussen de wangen van beide personen. Tot slot moest ieder een ijsklont zo snel mogelijk laten smelten zonder deze in de mond of onder de kleding te stoppen. Dat viel overigens nog vies tegen...

Martine en Gerard

PUZZEL

In de kerk zijn we bezig met de verhalen uit het bijbelboek Exodus, over Mozes. Toen Mozes een baby was, zette zijn moeder hem in een rieten mandje in de rivier de Nijl om hem te redden. Help jij de Egyptische prinses de weg naar baby Mozes te vinden?





WIJ GEDENKEN...

Hendrik Bergh

Op 12 januari is op de leeftijd van 91 jaar overleden Hendrik Bergh. Henk woonde met zijn echtgenote aan de Staringstraat 16. Hij was o.a. bekend als een van de PlusKlus-mannen en de Snuffelmarkt van de Protestantse Gemeente Harderwijk en heeft zich tot op zeer hoge leeftijd ingezet voor de kerk. Het afscheid heeft woensdag 18 januari plaatsgevonden in uitvaartcentrum De Elzenhof. Aansluitend was daar de begrafenis. Henk laat zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen achter. Wij wensen hen alle goeds toe in de tijd die komt.

Frieda Meijers



Janna Gerharda Gerritsen-Wiggers

Tweede Kerstdag, 26 december overleed Annie Gerritsen op de leeftijd van 91 jaar. Na een periode van afnemende gezondheid is zij rustig ingeslapen. Zij woonde sinds 2019 in Sonnevank, het laatst met veel plezier op de afdeling Rozemarijn. Annie was sinds 2019 weduwe van haar man Bart. Na zijn overlijden had ze het moeilijk, maar toch kwam er later iets van haar levenslust terug. In de afscheidsdienst haalde haar kleindochter Anne herinneringen op en werd door haar zoon Rob teruggekeken op haar leven. Een leven dat gekenmerkt werd door een moeilijke jeugd, waar zij opgroeide in een zeer onveilige gezinssituatie. Het was een diepgeworteld verdriet, zij droeg het haar leven lang met zich mee. Ook de oorlog speelde daar een rol in. Het was niet voor niets dat Annie niet alleen zorgzaam, maar ook bezorgd en zelfs overbezorgd werd genoemd door haar kinderen: voor alles wenste zij voor haar kinderen veiligheid en bescherming, juist datgene dat zij in haar jeugd zo gemist heeft.

In de dienst hebben wij een gedeelte van Psalm 139 gelezen, voor haar een geliefde Psalm. Door God gekend te worden gaf haar houvast, meer nog: God legde Zijn hand op haar. Dat gaf haar vertrouwen, ook toen het schemerde in haar geest; altijd sprak zij haar geloof en vertrouwen uit. Dat de liefdevolle zorgzaamheid van deze moeder en oma blijvend herinnerd zullen worden door kinderen en kleinkinderen en haar geloofsvertrouwen voor hen tot troost mag zijn!

Anna Marie Jansen



Maria Jacoba Posthumus-Knevel

Op 29 december overleed Marja Posthumus-Knevel, weduwe van Hugo Harm Posthumus, op de leeftijd van 85 jaar. Marja was actief tot op hoge leeftijd en stond bekend om haar vrolijke lach en haar humor. Ze hield van de natuur, mocht graag tuinieren, zingen en nog vele andere hobby's en interesses. Tevens was zij actief in allerlei soorten vrijwilligers- en bezoekwerk. Ze genoot van het gezelschap van mensen. Ze had een sterke wil om zelfstandig midden in het leven te staan en fietste tot op hoge leeftijd overal naar toe. Ze was gek op haar kleinkinderen die regelmatig kwamen logeren bij hun vrolijke en actieve oma, die graag spelletjes deed of met ze erop uit ging. Helaas werd haar wereld de laatste twee jaar van haar leven door ziekte en ouderdom noodgedwongen steeds kleiner. Voor zichzelf had ze wat regels genoteerd die ons ook iets zeggen over haar geloofsbeleving.

Ik ben Gods geliefde kind
Dat is wat ik ben
Dat kan niemand mij afnemen
Ik hoef mij geen zorgen te maken
Ik hoef mij niet te haasten
Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus
en zijn liefde delen met de wereld

De liefde van God voor haar en voor de wereld om haar heen heeft haar geïnspireerd in het leven. Een verlangen om die liefde te delen droeg ze met zich mee en heeft ze willen uitdragen. Een verlangen dat wellicht herkenning oproept bij hen die haar van nabij hebben meegemaakt. Voor haar was de dood niet het einde, maar een voortzetting van de levensreis die haar in Gods nabijheid zou brengen. Daar waar nieuw leven aanvangt, overvloedige vreugde in zijn nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan zijn zijde.

Wilma Steenbeek, seniorenpastoor



Teuni Boertjes-Smits

Na een korte periode in het ziekenhuis is op 31 december overleden Teuni Boertjes-Smits. Zij werd 82 jaar.

Teuni was een factor van belang in de vroegere Nieuwe Kerkgemeente. Daar stond zij haar mannetje.

Dat Teuni geboren was in Fijnaart, tegen Zeeland aan, kon je nog altijd aan haar horen. Daar ontmoette de directiesecretaresse haar Krijn. Hun levenspad voerde via Apeldoorn, waar hun kinderen Marjan en Jeroen werden geboren, naar Harderwijk, waar Krijn leraar werd in het technisch onderwijs.

Teuni zat altijd vol energie. Zij stortte zich in het kerkenwerk, waar ze jarenlang scriba was voordat ze als eerste 'leek' het voorzitterschap van de kerkenraad op zich nam. Dat ging haar bijzonder goed af. Daarnaast was ze een van de drijvende krachten achter de Fancy Fair, het jaarlijkse driedaagse evenement. Creatief was Teuni ook: handwerken, kantlossen, schilderen. Ze richtte de Creatieve groep op en volgde nog tot aan haar overlijden schilderlessen. Twee van haar werken hangen momenteel op de expositie Moois dat ons raakt in de Plantagekerk.

Handgeschilderde bloemen sierden haar nieuwjaarskaarten en dit jaar ook de rouwkaart. De uitvaart op de Elzenhof werd geleid door ziekenhuispredikant Huib van der Burg, vriend van de familie. Centraal stond Psalm 103:11 'Zo hoog de hemel is boven de aarde, zo hoog is zijn goedertierenheid over wie hem vrezen'. Voorop de kaart schreef de familie: 'Blij voor alles wat ze ons heeft meegegeven.' Haar inspiratie en positieve levensinstelling zullen velen bijblijven. Dat mag een troost zijn voor Krijn, de kinderen en kleinkinderen.

Govert van der Boom



Marika van den Brink-Kozarenko

Op 4 januari overleed op Sonnevanc, afd. Rozemarijn, Marika van den Brink-Kozarenko. Zij mocht 97 jaar worden. Haar leven omschreef zij zelf als een trilogie. En deze drie delen hadden haar gemaakt tot wie zij was: een dappere zorgzame vrouw. Belangstellend tot in haar laatste levensjaren met aandacht voor mensen van dichtbij, maar ook van ver weg. Geboren werd ze in de Oekraïne als enig kind bij liefdevolle ouders. Ze had daar een fijne jeugd waaraan ze prachtige herinneringen bewaarde; zonnig en zonnebloemen.

Helaas bracht de Tweede Wereldoorlog grote ellende. Als jong meisje werd ze weggevoerd naar Duitsland om daar te werken. Symbool voor die tijd stond voor haar prikkeldraad. Na de oorlog bleken haar ouders gestorven en oma te zijn vermoord. In het werkkamp had ze vriendschap gekregen aan een Nederlandse jonge man, die haar haar huisadres gegeven had bij het afscheid. Daar, bij het zien van de IJsselbrug van Kampen, begon het derde deel van haar leven. Ze trouwde haar Gerrit en ze kregen samen twee zonen. Lang woonde het gezin samen aan de Plataanlaan en hadden ze in de Nieuwe Kerk ook een goed thuis gevonden.

De laatste vier jaar woonde zij op Sonnevanc, waar ze het fijn had en genoot van alle aandacht. Blij was ze met bezoek en je kon nooit te vaak komen. Ze kon terug kijken op een mooi leven, waarbij zij altijd de steun en de kracht van God gekregen had. Psalm 91 hebben we daarom gelezen bij haar afscheid in de kerkzaal van Sonnevanc. We namen afscheid van een krachtige, bijzondere, liefhebbende moeder, oma en overgrootmoeder en hebben haar lichaam bij haar man Gerrit begraven op de Elzenhof. Wie zij is geweest mogen we veilig bij God weten, in Zijn licht en liefde. Dat dit ook tot troost mag zijn voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. We bidden hen Gods zegen toe.

Gertie van Dijk-Vermeulen

Reinier Veerman

Op maandag 9 januari is Rein Veerman overleden, 93 jaar mocht hij oud worden. Na een moeilijke periode van afnemende gezondheid verlangde Rein naar het einde. In november 2019, na het overlijden van zijn vrouw Riet, verhuisde hij naar Weideheem, waar hij op de gesloten afdeling terecht kwam. Voorheen woonden ze aan het Engelseerf. In de afscheidsdienst in de Plantagekerk hebben wij de mens Rein herdacht, de man die de grote steun was in het leven van zijn vrouw, de zorgzame vader van Bert. De vader die zijn zoon stimuleerde om te leren, diploma's te halen en werk te vinden. Wat was hij trots op zijn zoon toen deze werk vond dat hem aansprak. Ook bleef hij altijd bidden, dat zijn zoon eens tot geloof zou komen. En toen dat gebeurde werd hij stil.

Zelf was hij geen prater, zeker over geloofszaken was dat moeilijk. Opgegroeid in een gesloten kerkelijke gemeente in Gouda had Rein het niet naar z'n zin. Toen hij Riet ontmoette, zij was Luthers, was het voor hem geen moeilijke stap om met haar mee te gaan. Toch maakt hij nog meer omzwervingen op geestelijk gebied, omdat hij het niet kon vinden. In Harderwijk in de PGH voelde hij zich wel thuis. Toch bleef er altijd iets van vroeger haken. Zo bleef hij altijd de Bijbel van vroeger (Statenvertaling) gebruiken en had hij daar een paar teksten onderstreept die in de dienst van zijn afscheid genoemd zijn: teksten die gaan over dat wie op Hem zijn geloof bouwt niet beschaamd uit zal komen. Het was moeilijk voor hem om dat aan te nemen, maar, zoals over heel zijn leven, had God ook de leiding aan het einde van zijn leven en kon hij uit de grond van zijn hart zeggen, dat hij bij God Thuis zou komen. Die eer hebben wij aan God gegeven! Dat dit tot troost en bemoediging zal zijn voor zijn zoon Bert!

Anna Marie Jansen



Hiske Schouwstra

Hiske, wie kende haar niet? Ze werkte in en woonde boven de schoenenzaak van Van Willigenburg aan de Deventerweg en ze was jarenlang het boegbeeld van de diaconie van de voormalige Veldkampkerk. Ze kende iedereen en wist en onthield alles, ze was een vrouw met humor en een ruime belangstelling, altijd in voor een geintje, energiek en nieuwsgierig op de goede manier: meelevend met anderen en hun sores en zorgen.

Van de ene op de andere dag, nu zo'n twintig jaar geleden, werd haar complete leven veranderd door een zwaar infarct. Een beroerte, uitvalverschijnselen, een lange weg langs ziekenhuizen en revalidatieklinieken en tenslotte een leven in een rolstoel en – wat het meeste pijn deed – het blijvende onvermogen om zich verstaanbaar te maken, altijd zoeken naar dat juiste woord dat voor op je tong ligt maar het wil maar niet over je tong heen komen. Wat een verdriet, wat een strijd, elke dag weer opnieuw...

Maar het was bewonderenswaardig hoe ze zich door dat tweede, dat volslagen andere leven toch heensloeg. Ze bleef wie ze geweest was: opgewekt ondanks alle handicaps en meelevend en belangstelling hebbend voor haar medemens. Je kon nog altijd met haar lachen. Ze vond een nieuwe hobby in de schilderkunst en koerste elke zaterdag vanuit haar nieuwe verblijf in 'Randmeer' naar de markt voor inkopen en ontmoetingen.

Anderhalf jaar geleden moest ze verhuizen naar Villa Verde en na een noodzakelijk geworden beenamputatie verslechterde haar toestand zienderogen en besefte zij dat het einde in zicht kwam. Maar ze regelde zelf het afscheid en de begrafenis nog tot in de puntjes. En zo stonden we op haar verzoek stil bij de woorden van Psalm 16: Behoed mij, o God, want bij U schuil ik! Een treffende keuze. Hiske wist bij Wie zij het moest zoeken als het moeilijk was en bij Wie zij kon schuilen als het leven onbegrijpelijk werd. Bij die God en Vader is zij nu in veilige handen en we kijken met dankbaarheid terug op een leven dat zij ondanks alle tegenslag toch waardig en waardevol geleefd heeft.

ds. J. Mak



Willem Karssen

Op 16 januari ging heen in de leeftijd van 75 jaar Willem Karssen, gewoonde hebben de Stationslaan 116 en Roos en Doornhof. De laatste periode van zijn leven had hij meer hulp en verzorging nodig. Dat werd hem gegeven in Het Gouden Hart aan de Veldkamp.

Al jong stond hij door de ziekte van zijn vader in de slagerij (Bruggestraat) waar hij verantwoording nam, leiding gaf en een bloeiende zaak aan zijn zoon Beert overdroeg. Zelf deden hij en zijn vrouw Bep een stapje terug. Met haar was hij op 20-jarige leeftijd getrouwd. Zij ontvingen vier zoons. De oudste van het viertal (Maas) ontviel hen en het verdriet van moeder en vader was groot. Door een herseninfarct werd een aantal vermogens bij Wim aangetast. Dat maakte het actief uitoefenen van sommige hobby's moeilijk. Het overlijden van Bep, zijn steunpunt en ankergrond, intensiverde het verdriet en verminderde zijn levensvreugde. Voor hij heenging werd de dienst der kerk aan hem gegeven in gebed, zegen en Woord.

Op 21 januari werd er een dankdienst voor zijn leven gehouden in de Plantagekerk. Uit die kerk was Bep zes jaar geleden uitgedragen. Enkele favoriete nummers van Wim werden gehoord door de velen die rondom Wim en Bep stonden en trouw waren opgekomen: familie, klanten, collega-ondernemers, vrienden. Zoons en kleinzoon spraken een In memoriam uit. De liederen Abba Vader, 't Hijgend hert en Wat de toekomst brengen moge werden gezongen. De overdenking uit het Woord van God was gekozen uit Matt.14: 22- 33. Jezus steekt zijn hand uit en grijpt een wanhopig mens vast. Dit was Wim niet onbekend. De invloed en indruk van zijn moeder en zijn vrouw was aanwezig en deed zich gelden. Zo bad hij met vrouw Bep in haar uiterste het rustgevend gebed dat Jezus ons leerde, het Onze Vader. Velen stonden bij het graf waar Wim in werd gelegd. De kinderen en kleinkinderen bleven als laatsten rond het graf op het moment dat het lichaam van vader en opa Karssen werd begraven.

Ds. H. Westerhout, emeritus predikant Hervormde Gemeente, vriend van Wim Karssen

KERKACCEPT, nieuwe betaalmethode voor onze gemeente

De acceptgirokaart gaat medio 2023 verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe betaalwijze: de KerkAccept. Ook onze PGH gaat gebruikmaken van deze nieuwe betaalmethode. Dit biedt voor uzelf en voor onze gemeente veel voordelen.

Wat is kerkAccept?

KerkAccept is een betaalmethode die speciaal ontwikkeld is voor de kerk om betalingen snel en eenvoudig te kunnen verwerken. Het sluit aan bij de toenemende vraag naar digitale mogelijkheden. Zo kunt u bij veel bedrijven en instanties al betalen via een betaalverzoek of QR-code. Deze wijze van betalen is dus niet nieuw, maar wel binnen onze gemeente.

Hoe werkt het?

Binnen onze gemeente zijn vele betaalstromen. Denk aan uw bijdrage voor VVB/Kerkbalans, maar ook aan bijvoorbeeld uw bijdrage voor het kerkblad of de solidariteitskas.

Voor het voldoen van uw bijdrage ontvangt u voortaan van ons de betaalverzoeken via de e-mail of per brief. Hierin staat een QR-code en/of een link, waarmee uw zeer gewaardeerde betaling met een enkele klik kunt overmaken van uw eigen bank naar onze kerk. Omdat uw betaling automatisch wordt verwerkt, is onze administratie hier direct mee geholpen.

Is het gebruik van kerkAccept veilig?

Het gebruik van kerkAccept is veilig, het platform voldoet aan de AVG-eisen. Via het betaalplatform worden geen persoonsgegevens verstuurd en de betalingen worden verwerkt via versleutelde verbindingen, die van buitenaf niet bereikbaar zijn.

Vragen?

Neem dan contact op met het kerkelijk bureau, tel. 0341 412188.

Namens het College van
Kerkrentmeesters,
Ton Balsma

VAKTRAINING VOOR JONGEREN IN PAKISTAN



Op 2 februari was het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Nederland kreeg hulp uit vele landen en Pakistan was een van die landen die te hulp schoot door geld in te zamelen. Met de collecte van vandaag doen we iets terug voor mensen in Pakistan die onze hulp nodig hebben. In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en lening en begeleiding bij het opzetten van een eigen bedrijf.

Sana Amat is één van de jongeren die een training voor meisjes volgde om mobieltjes te repareren. Ook kreeg zij hulp om haar eigen reparatiewerkplaats te starten. Zij is nu de eerste vrouw in Pakistan met een reparatielab voor mobiele telefoons. Vrouwen en meisjes uit de hele omgeving brengen hun mobieltjes voor reparatie bij haar, omdat zij zich veilig voelen in haar werkplaats en ook weten dat hun gegevens veilig zijn.

ZWO beveelt de collecte van harte bij u aan. Geef aan de collecte bij de uitgang of via Scipio-app of via NL 42RABO0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld: Werkgelegenheid Pakistan. Hartelijk dank!

Willemien Holtrop, commissie ZWO

KERK IN ACTIE 40-DAGENTIJD CAMPAGNE

22 februari is het Aswoensdag en begint de 40-Dagentijd. Het thema van Kerk in Actie is dit jaar: 'Uit liefde voor jou'. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor jou.

- De Veertigdagentijdskalender

Helpt je om elke dag toe te leven naar Pasen, met gebeden, gedichten en korte meditaties en eventueel vastentips. De kalender kunt u bestellen via www.kerkinactie.nl/40dagentijd. In de kerk komen ook een aantal exemplaren te liggen (kosten 1 euro) die u mee kunt nemen.

- Vasten en sparen

Het spaarproject dit jaar is het paasproject: 'Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië'. Sparen kan via een spaardoosje, via het 'spaardoosje' op de Scipio-app, of door een gift op de ZWO-rekening o.v.v. 'Moldavië'.

- Paasgroeten voor gedetineerden:

Na de diensten op Aswoensdag en zondag 26 februari kunt u een anonieme groet schrijven op een kaart voor een gedetineerde. De ZWO-commissie verstuurt deze kaarten naar Kerk in Actie. Ze worden via het justitiepastaaraat uitgedeeld in detentiecentra.

Willemien Holtrop, commissie ZWO

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten zijn weer verkrijgbaar. In de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk. Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv CvK Prot Gemeente te Harderwijk

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Mw. A.S. Hop, Vlierburgweg 4, uit Amsterdam

Mw. M.L. de Boer-Schenk, Beukenlaan 2A, uit Amsterdam

Dhr. en mw. P. Donkers-van 't Wout, Vondelpark 80, uit Moordrecht

Mw. F.E.B. Ekelmans, Klarinetdreef 30, uit Amersfoort

Fam. B.W.H. Hokken, Turfbergerhout 55, uit Amersfoort

Dhr. R.K. Koops, Hondsdrafmeen 31, uit Ermelo

Dhr. W.G. van Donk, Touwbaan 12, uit Kampen

Verhuisd

Fam. E. Madern-van den Brink, van

Klarinetdreef 30 naar Tonselsedreef 67

Mw. I.I.M. Fidder, Voorstraat 23C Zwolle, naar Havenspoor 91

Dhr. G.W. te Pas, van Douglaslaan 9 naar Vogelzand 13

Mw. A.E. Hensen-Vijge, van Eendekamp 92 naar Boerhaavelaan 108-k. 206

Mw. B.H. de Lange, van Willem de Zwijgerlaan 84 naar Langendijkstraat 1-39

EINDSTAND VORIGE ACTIE KERKBALANS

De voorlopige eindstand van de actie Kerkbalans 2022, vorig jaar dus:

		Toegezegd
Ontvangen		
Kerk	€ 478.500,--	€ 473.800,--
Zending WereldDiaconaat	€ 59.100,--	€ 57.400,--
Kerk naar Buiten	€ 37.900,--	€ 36.400,--

Begroot voor de kerk was € 470.000. Zoals te zien is, is het begrote bedrag gehaald. Het is een heel erg mooi resultaat. Dit ondanks het moeilijke jaar dat achter ons ligt. Over 2021 is ook nog € 3.960 binnen gekomen. Fijn dat u de kerk een warm hart toedraagt.

ACTIE KERKBALANS 2023

De actie Kerkbalans 2023 is inmiddels achter de rug. Als College van Kerkrentmeesters streven wij ernaar om het toegezegde bedrag zo snel mogelijk bekend te maken.

Mocht u de Kerkbalans-loper gemist hebben, dan vragen wij u vriendelijk, uw formulier af te geven bij het Kerkelijk Bureau.

U kunt het formulier ook invullen via onze website pgharderwijk.nl. Klik op de startpagina op het logo Kerkbalans. Het gevraagde registratienummer staat op uw papieren Kerkbalans-formulier.

Of bel het Kerkelijk bureau, tel 0341 412188.
Ook via de Scipio-app kunt u uw toezegging regelen.

SCHRIJF-/ HANDTEKENINGENACTIE AMNESTY

Zondag 19 februari kunnen wij na de kerkdiensten weer handtekeningen zetten of brieven schrijven voor Amnesty. Deze keer schrijven wij voor een groep gevangenen in India.

Sinds 2018 zijn er in India zestien bekende mensenrechten-activisten opgepakt op basis van valse aanklachten. Een van hen, Fr. Stan Swamy, overleed in de gevangenis doordat hij geen medische hulp kreeg. Een aantal personen is vrijgelaten, maar elf van hen zitten nog vast.

De groep activisten wordt ook wel de BK16 genoemd. Deze bestaat uit dichters, advocaten, journalisten, professoren en een priester. Stuk voor stuk strijden ze voor de rechten van onderdrukte gemeenschappen in India, onder wie de Dalits en de Adivasis. Ze werden opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij rellen die uitbraken in Bhima Koregaon begin 2018.

Doet u zondag 19 februari met ons mee?
Philips Wassenaar, ZWO/Amnesty

TOELICHTING OP DE COLLECTES

Collecte 5 februari

KERK IN ACTIE PAKISTAN

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: de organisatie brengt jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Kerk in Actie Pakistan'. Zie blz 13.



Collecte 12 februari

DE ONTMOETING

Soms loopt het leven anders dan gewild. Cliënten van Ontmoeting hebben soms een steuntje in de rug nodig. Begeleiding op maat. Zodat ze dingen echt anders kunnen gaan doen. Uit bewogenheid, gedreven door de liefde van Christus willen wij ons blijven inzetten voor kwetsbare mensen. We bieden hen steun, zodat ze hun leven weer op de rails krijgen. Wat kunt u doen? U kunt ons op veel manieren helpen.

Bid voor onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers en geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'De Ontmoeting'



Collecte 19 februari

WILMA WOLTHUIS

Wilma Wolthuis doet bijbelvertaalwerk in West Afrika. Zij ondersteunt lokale Bijbelvertalers die in hun moedertaal werken. Als taalkundige geeft ze les in Afrikaanse taalkunde en doet analyse in talen die nog niet op schrift staan. Voor haar werk is zij afhankelijk van giften. En als thuisgemeente zijn we betrokken bij haar werk en bevelen de collecte voor haar werk van harte bij u aan.

Geef via de collectezakken bij de uitgang of via de Scipio-app of stort op rek.nr. NL42RABO0317714554 van ZWO commissie o.v.v. Wilma Wolthuis. Zie blz 17.



GERAAKT Ineke Brons over iconen

Tekst: Ineke Brons
Foto: Menno Kuiper

In deze rubriek vertellen PGH'ers over wat hen boeit of inspireert. Een film, een gedicht, een muzikant, de ontdekking van een schrijver, een podcast of een spiritueel boek dat iets met hen dóet. Ze worden er blij van, zijn geroerd, raken gepassioneerd of werden aangeraakt en dragen die ervaring mee. De redactie biedt deze gemeenteleden een podium. Voor deze aflevering schreef Ineke Brons een artikel over iconen. Ze schildert zelf iconen en verzorgt workshops. Ineke was betrokken bij de Fakkelvieringen en leidde vele jaren de meditatiegroep in de Nieuwe Kerk en later de Plantagekerk.

'Christoforus, Christusdrager, is het symbool voor de oprecht zoekende mens, aan wie en door wie de liefde geopenbaard wordt.'

Iconen inspireren en raken mij, ik ben er enthousiast voor geworden en gebleven. Alles heeft ergens een begin, iets zien of horen kan een begin zijn van iets nieuws in je leven. Zo ging dat ook bij mij. Na het lezen van een advertentie in het dagblad Trouw in 2002 meldde ik mij aan voor een basiscursus Kunsthistorische geschiedenis bij de Vrije Academie in Amsterdam. Eerst de basiscursus en daarna het colloquium. In de periode waarin de christelijke kunst werd behandeld, werd ik geraakt door de afbeelding van een eenvoudige, voor mij heel sprekende Christus-icoon. Niet eerder had ik mij verdiept in iconen. Komend uit een protestants-christelijk gezin met trouwe kerkgang, gebed en bijbellezen, waren iconen voor mij vrijwel onbekend. Maar de uitstraling van deze Christus-icoon raakte aan een andere werkelijkheid, dat was mijn eerste ervaring. De cursus rondde ik af, maar mijn belangstelling voor iconen was blijvend gewekt. Kort daarop bezocht ik samen met onze dochter de iconen-tentoonstelling in museum Catharijne Convent in Utrecht.

Een kleine icoon met de hemelvaart van de profeet Elia was zo stralend. Mooi in het vurig rood wordt Elia, staande in de wagen met de vurige paarden, naar de hemel gehaald. Het raakte mij, als een zichtbare schakel naar de onzichtbare wereld. In dezelfde ruimte was ook een icoonschildersatelier ingericht met werktafel. Daar vond ik ook informatie over icoonschilderlessen bij Jan Verdonk. Als ik dit zou kunnen leren zou dat heel erg mooi zijn, was mijn eerste gedachte. Na enkele dagen heb ik contact opgenomen, ik was welkom op de lessen in Utrecht, ook al had ik geen schilder- of tekenervaring. Mijn enthousiasme en verlangen het te leren waren voldoende om mee te starten. Veel heb ik geleerd in de negen jaren dat ik leerling was bij de Griekse Iconenschool. We exposeerden gezamenlijk in kerken en galleries, schilderden een week in het klooster van Chevetogne in België en Steyl in Limburg. Tijdens de exposities werden er iconen verkocht en kwamen er enkele opdrachten. Het is bijzonder en inspirerend wat je mag delen met mensen, wanneer ze hun specifieke icoon uitkiezen om deze een plaats te geven in hun dagelijks leven! Het riep bij mij een stille verwondering op.

Kijken met het hart

De icoon volgend... met een 'ja' op de vraag of ik de workshops iconen schilderen wilde verzorgen tijdens het Keiland-festival op Terschelling in 2018. Daar werden ook de contacten gelegd voor de workshops en later de cursussen icoon schilderen in Ressen. Iedere cursusochtend begint daar met een ritueel. In de stilte van het kleine kerkje ontsteken we onze kaars aan het licht van de Paaskaars en luis-

teren we naar een zegenbede. Zo geïnspireerd geef ik met bezieling de kennis en schilderervaring weer door en ik zie hoe de icoon werkt voor ieder persoonlijk. We delen onze vreugde over het ontstaan van het licht, het wordt meer een kijken met het hart dan met de ogen. Van alle iconen die ik heb geschilderd is er één die veel voor mij betekent: Christoforus, Christusdrager. De ontroerende legende van een heilige.

Christoforus, ook wel Christoffel genaamd, was ooit een van de meest geliefde, vereerde en daarom een van de meest afgebeelde heiligen. Algemeen wordt aangenomen dat deze heilige in de derde eeuw na Christus in Klein-Azië heeft geleefd en daar de marteldood is gestorven. In de Legenda Aurea (de gouden legende) zijn er twee verhalen als het ware aan elkaar geplakt. Er is een abrupte overgang: het eerste deel, van jongere datum, vindt zijn oorsprong in het Westen. De reus met de hondenkop, Reprobis, wat verworpene of verstotene betekent, gaat op zoek naar de machtigste koning op aarde, die hij wil dienen. Als hij merkt dat de koning bang is voor de duivel, verlaat hij de koning en gaat op zoek naar de duivel om die te dienen. Hij vindt de duivel en biedt hem zijn diensten aan. Als hij onderweg merkt dat de duivel bang is voor de gekruisigde Christus, verlaat hij ook de duivel en gaat op zoek naar Christus. Deze is de machtigste en hem wil hij dienen. Na lang zoeken komt hij een kluizenaar tegen die hem over Christus vertelt. Deze zegt dat hij Christus kan dienen door met zijn sterke lichaam mensen over de rivier te zetten. Christoforus doet wat de kluizenaar zegt en zet een tijd lang mensen over het water. Op een nacht hoort hij tot drie keer toe een kinderstem die vraagt hem over te zetten. Christoforus tilt het kind op zijn schouders, neemt zijn staf in de hand en stapt de rivier in. Nog maar nauwelijks in de rivier begint het water te stijgen en steekt er een storm op. Het kind op zijn schouders is loodzwaar, Christoforus dreigt ten onder te gaan! Met moeite bereikt hij de overkant. Hij vertelt het kind: 'Je was loodzwaar'. Waarop het kind zich bekend maakt en zegt: 'Je hebt de Christus gedragen, ik ben het Christuskind. Plant je staf in de aarde en hij zal bloeien en vrucht dragen.'

Het dragen en gedragen worden komen voor mij samen in deze icoon. Het beeld van de reus met het Christuskind op de schouder raakte mij vanaf het eerste moment. In 2013 fietsten we vanuit onze tuin naar Santiago de Compostella en weer terug. Een kleine afbeelding van Christoffel ging met mij mee. Nu hangt er een grote Christoffel in onze tuin. Ik groet hem in de morgen en in de avond, wanneer ik ga of thuiskom. Ik voel mij gedragen en draag!

*) Woorden van Juke Hudig. Zij schreef ook het boek *Christoforus, de legende van een heilige/Pastels met woorden*. Uitgeverij Christoffel Zeist ISBN 9062387946.



HET WOORD IN HET HART.....

In deze rubriek komen gemeenteleden aan het woord die een Bijbeltekst willen delen en de lezers van SamenGeroepen hiermee een blik in hun hart gunnen.

Deze keer Tiemon Dijkstra. Hij woont aan de Chopindreef 34 en kerkt afwisselend in de Regenboog en de Plantagekerk, omdat hij graag met zijn vriendin Bep de diensten wil beleven. Onlangs was er een spannende tijd voor hem, want opnieuw kreeg hij te maken met ziekte, nu van zijn vriendin. Maar ook nu werd Psalm 91 weer waarheid. De hele psalm is mooi, maar voor hem zijn de verzen 1 en 2 en vers 15 belangrijk.

'Wie in de bescherming van de allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God op U vertrouw ik'. En vers 15: 'Roep je Mij aan, Ik geef antwoord, in de nood zal Ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen.'

Zelf zegt Tiemon bij deze tekst: 'In mijn leven is er al heel veel gebeurd en heb ik verloren aan het leven en aan de dood. Maar altijd wist ik mij dicht bij God, ik mocht in Zijn schaduw zijn en dat is heel dichtbij. Vaak heb ik gebeden, Hem aangeroepen en kreeg ik antwoord, al was dat niet altijd direct. Ook nu heb ik na de dood van mijn vrouw gebeden dat ik niet alleen hoefde te blijven en opnieuw kreeg ik antwoord. God heeft ook nu weer mijn gebed verhoord. We mogen samen verder in de bescherming van God. Ik ben een dankbaar mens.'

Dank voor je openhartigheid Tiemon.



Gertie van Dijk-Vermeulen

GEZOCHT: 'GROENE' RECEPTEN VOOR KOOKBOEKJE

Carnivoor, flexitariër, vegetariër, veganist, geheel niet-eter (bijna uitgestorven): het zal u de afgelopen jaren niet zijn ontgaan dat onze planeet fors onder druk staat. Dat heeft mensen ertoe gebracht om minder of geen vlees te eten. Misschien ook u wel. Nieuw is dat overigens niet. Hoe opmerkelijk is het te constateren dat er decennia geleden al visionairs waren, al dan niet gekleed in tuinbroek met geitenwollen sokken, die het probleem zagen aankomen, hun eetgedrag aanpasten en vegetariër werden.

Misschien slaat ook u weleens een dagje vlees over. U bent dan een flexitariër. Nu zijn er nog veel mensen die denken dat vegetarisch eten niet lekker is. Daarom namens de commissie Groene Plantagekerk (ja ja, u zult nog meer van ons horen) het volgende verzoek:

Heeft u een vegetarisch (éénpans)recept, met of zonder vleesvervanger, waarvan u denkt: 'Dat zouden meer mensen moeten weten, zoooooo lekker'? Stuur dat recept mij dan toe. Graag ingrediënten en bereidingswijze vermelden. Als u het leuk vindt mag u er ook nog in een paar zinnen een 'persoonlijk noot' aan toevoegen. Bijvoorbeeld hoe uzelf aan het recept bent gekomen, waarom u het zelf zo lekker vindt, welke wijn die er goed bij past e.d.



Van alle ingezonden recepten gaan we een leuk receptenboekje maken. Doet u mee?

*Namens de commissie Groene Plantagekerk,
Adriaan Sterken
AdriaanSterken@Hotmail.com*

BEZORGER KERKBLAD GEZOCHT IN DE WIJK STADSWEIDEN

Voor adressen op en rond de Stedenmeen zijn wij op zoek naar een bezorg(st)er voor het kerkblad. Het betreft een route met 44 adressen. De vergoeding bedraagt € 0,15 per adres.

Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Kerkelijk Bureau tel 412.188 Of mail naar kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

LUNCH 'MET VOLLE MOND'

Ook u bent van harte welkom bij de lunch Praten met Volle Mond op woensdag 8 februari om 12.00 uur. Een gezellige lunch plus een goed gesprek. Kom ook eens meedoen.

Meld u aan uiterlijk zondagavond 5 februari bij Ans van der Boom, tel. 06 20653116 of via de lijst in de hal van de Plantagekerk.

Team Praten met Volle Mond

INTERNATIONALE DIENST 19 FEBRUARI

De internationale dienst in Sefanja op zondagmiddag 19 februari is voorbereid door de werkgroep van de Plantagekerk. Onze voorganger is ds. Marissa van Meijl, het koor l'Esprit zingt voor en met ons.

Deze dienst is voor de bewoners van het AZC en statushouders van Harderwijk, maar zeker ook voor andere belangstellenden. Allen van harte welkom in Sefanja, Stationslaan 121, aanvang 14.30 uur. Er is een kinderdienst en oppas voor de kleintjes.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee/limonade met iets lekkers erbij. Indien er mensen zijn, die iets mee willen nemen, zoals bijv. cake, fruit, koekjes, chocolaadjes, kan dit gebracht worden voor de dienst vanaf 13.30 uur.

We maken er een fijne dienst van. Graag tot ziens.

Namens de werkgroep, Anneke Teune

NIEUWS VAN WILMA WOLTHUIS

Bijbelvertaalster Wilma Wolthuis, uitgezonden namens de PGH, schrijft vanuit West-Afrika: De politieke spanning is nog niet geweken hier. De nieuwe president heeft veel steun in de bevolking, maar het is niet gemakkelijk zich in de politieke arena staande te houden. De veiligheid blijft een punt van zorg, de verhoudingen tussen Burkina en Frankrijk staan nog steeds op scherp. Er zijn in totaal 2 miljoen interne vluchtelingen hier in dit land. Dit zijn mensen die zich niet meer veilig voelen in hun dorp en naar de grote steden zijn gevlucht, waar ze in zeer primitieve omstandigheden worden opgevangen. Vaak zijn ze gevlucht zonder hun vee en bezittingen en daarnaast zijn ze vaak getraumatiseerd. Graag jullie gebed voor de veiligheidssituatie en de vele (christelijke) vluchtelingen.

Op 7 december belde Djélé ineens op dat hij onderweg was naar Bobo voor geldzaken (Hij is de leider van het Konabere vertaalproject). Hij heeft een nachtje bij ons geslapen en we hebben uitgebreid kunnen praten. Dit was erg goed m.n. in het kader van het schrijven van het grammaticaboekje en de ontwikkelingen daarom heen. Hun twee oudste kinderen zitten nu ook in Bobo op school omdat in hun dorp alle scholen zijn gesloten vanwege de onveiligheid.

Ruth liep samen met haar vriendin Maia stage in een groot hotel hier dichtbij. Dat is erg goed gegaan. Ze hebben allebei veel geleerd en vonden het erg leuk mee te draaien in de verschillende aspecten van het hotel. Tijdens



Wilma tussen haar collega's

de kerstvakantie is Ruth erg druk geweest met het schrijven van haar stageverslag. Het is een goed verslag geworden.

Met oud en nieuw heb ik weer traditioneel olieballen gebakken en rijkelijk uitgedeeld aan vrienden. Natuurlijk hebben we er zelf ook heerlijk van gesmuld.

De komende maand hopen Carin en ik de laatste hand te leggen aan een artikel dat we schrijven over 'participatory linguistics', een methode van praktisch taalonderwijs, en hoop ik weer met het Sambla-team te werken en ook hard te werken aan het Konabere grammaticaboekje.

Hartelijke groet, Wilma en Ruth

Vanuit het Thuisfrontcomité

Op zondag 19 februari is de collecte voor het werk van Wilma. Wij bevelen deze van harte bij u aan. Rechtstreeks een gift overmaken is ook mogelijk: NL79 RABO 0378 3074 60 t.n.v. Wycliffe Comm. Wolthuis.

Namens het thuisfront comité,
Hijmen van Bloemendaal

CANTATEDIENST

'MET APERITIEFJE EN PRELUDIUMPJE'

Zondagavond 19 februari is er in de Plantagekerk weer een cantatedienst, aanvang 19.00 uur. Vooraf aan de jubileum-cantatedienst van 25 september was - bij wijze van proef - een korte inleiding gepland. Dit experiment sprak blijkbaar goed aan. Gerekend was met een opkomst van een stuk of tien cantatofielen, maar de consistoriekamer puilden uit! Dit experiment zetten we daarom voort in een blijvertje. Voortaan zal er vooraf aan elke cantatedienst een korte bijeenkomst zijn in een van zalen van de Plantagekerk, waarin zowel de tekst als de muziek van de cantate wordt besproken en toegelicht.

In deze dienst staat centraal de Bachcantate Bwv 23 'Cantate Du wahrer Gott und Davids Sohn'. Het thema van de cantate is Jezus die een blinde man geneest. Deze cantate werd voor het eerst uitgevoerd in Leipzig op zondag 7 februari 1723.

Muzikale medewerking in deze dienst verlenen het Ad Hocus koor & orkest o.l.v. de (nieuwe) dirigent Ab Weegenaar, organist Ad Verhage en voorganger ds. Yolanda Voorhaar. Op zondag 19 februari dus een muzikale cantate om 19.00 uur met een gesproken prelude om 18.15 uur. Van harte welkom bij dit aperitiefje!

Namens de cantatecommissie,
Adriaan Sterken en ds. Hans Mak

VACATURE VOEDSELBANK



VOEDSELBANKEN.NL
Harderwijk-Ermelo-Putten

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten is op zoek naar een

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het secretariaat van de stichting. De secretaris zorgt in samenspraak met de voorzitter voor het opstellen van de agenda en het verslag van de bestuursvergaderingen, het samenstellen van nieuwsbrieven, het opstellen van het jaarverslag en het actueel houden van de informatie bij de Kamer van Koophandel.

Een functieprofiel kan worden opgevraagd. De tijdsbelasting is wisselend en bedraagt gemiddeld ongeveer 4 uur per week.

Heeft u belangstelling voor deze functie en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur, Coen van Woerkom, tel. 06 57786804 of via voorzitter@voedselbankharderwijk.nl.

We zien uw reactie graag voor 5 februari tegemoet.

SCHILDERIJEN VAN GERY VAN RIJN IN DE REGENBOOG

Gery van Rijn wil graag iets doorgeven van de Hemelse Kunstenaar: 'De grote Creator van onze wereld, schepping en de mens. Dit inspireert me in de gemaakte kunstwerken. Het geloof uitleven en verbeelden. Kleuren vanuit de natuur, verschillende materialen, woorden en vormen. Zoals ook wij mensen verschillend en uniek zijn maar toch geschapen en geliefd door God. Verbinding, harmonie en symboliek. Je hart als centrum en bron van het Leven. Op reis. Van hoofd naar hart en handen.' De schilderijen en geloofsteksten zijn verrassend, troostvol, bemoedigend, verstillend, sprankelend en inspirerend. Haar

In tijden van onrust kun je zomaar de Hoop verliezen, maar God fluistert in je hart. Hij baant een weg, Hij is erbij dwars door de wildernis heen. Verlies de moed niet. Bescherm je levens tuin, je hart. Het is de bron van al het leven. Jezus wil je levend water geven, nieuw leven in je laten stromen. Jij bent geliefd. Mag er iets nieuws ontkiemen?

werk op de expositie 'Leef je geloof' kan zomaar bijdragen aan een ontmoeting met God en mensen.

Op de foto: het werk 'Levensmenu'. Kom kijken en lezen in de Regenboog op vrij-

dagochtend en maandagochtend en rond de kerkdiensten. De tentoonstelling blijft nog tot 21 april.

U kunt ook voor een afspraak bellen.

Wiebe de Groot, tel. 0341 414086



IS ONZE KERK WEL GASTVRIJ?

Hoe gastvrij ben ik? Hoe gastvrij zijn wij als kerk? Hebben we oog voor nieuwe kerkgangers in ons midden? Zowel rond de Regenboog als nabij het Waterfront stromen geregeld van buiten Harderwijk nieuwe mensen in. Sommigen van hen zoeken hier ook kerkelijk een nieuw thuis en staan daarbij allicht wat hulpeloos tussen de vaste kerkgangers. Zien wij ze staan? Vangen wij ze op? Of laten we ze gaan... Ze zijn gevlogen voor je het weet.

De Bijbel geeft tal van voorbeelden van gastvrijheid. Over gastvrijheid ging het onlangs in de Fakkelviering in de Plantagekerk. In de cultuur van zuidelijke streken slacht je voor gasten je vetste kalf, of het nu bekenden zijn of vreemdelingen. Die gastvrijheid wordt vaak beloond met mooie ontmoetingen.

In een Fakkelviering kom je vaak uit de banken om zelf mee te doen aan een korte activiteit. Zo kreeg een groepje gemeentelieden alle gelegenheid om over het thema gastvrijheid door te praten met een groepje vluchtelingen uit Pakistan: christenen die als piepkleine minderheid in zo'n moslimland hun leven niet zeker zijn. Niet voor niets heeft een deel van deze 'extended family' al een verblijfsvergunning. In de Plantagekerk ervaren zij ondanks de taalkloof gastvrijheid, diverse kerkleden ontfermen zich over hen. Andere familieleden wachten nog af, verstrooid over AZC's in Dieren, Almere en Echt, maar ze zijn vandaag samen in de kerkdienst, en zingen met Pakistaanse klanken en melodieën hun versie van Psalm 72. Dankbare mensen. Als tegengebaar kookten zij voor de kerkgangers heerlijke Pakistaanse kippengroentesoep. Teleurgesteld waren ze enkele dagen eerder: de diaken die een

kinderwagen kwam afgeven en niet bleek te blijven eten. Dat we in Nederland alleen op afspraak op visite komen, aan die cultuurkloof moeten veel buitenlanders nog wennen.

Gastvrijheid, open staan voor anderen, daarover kunnen wij Nederlanders met onze drang tot plannen en agenderen nog wel wat leren.

Govert van der Boom



Een stad op de berg

Wat verwacht Jezus onze Heer veel van zijn volgelingen! Dat staat tenminste in het bijbelgedeelte dat het leesrooster ons aanreikt: Mattheüs 5:13-16.

Jullie zijn het zout van de aarde, zegt Jezus, en dat mag niet zijn smaak verliezen, want dan heb je er niks meer aan. Sterk in je geloof blijven dus.

De volgende opdracht is nog moeilijker: Jullie zijn het licht van de wereld. Als je blijft, zo wordt Jezus zelf genoemd, maar kunnen wij dat ook waar maken? Ik vind het nogal wat! Er wordt van de volgelingen verwacht dat ze volop licht uitstralen, en ze moeten hun licht niet voor zichzelf houden. Hij vergelijkt ze met een stad op de berg die niet verborgen kan blijven. Je ziet het licht van die stad al uit de verte. Nee, wat je doet moet allemaal heel zichtbaar zijn, niet alleen voor de naaste omgeving, maar in de verre omtrek. Ga er maar aanstaan!

'Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.' Zo staat het in vers 16, het laatste vers.

Ik word hier wel een beetje moedeloos van. Hoe in de verste verte kunnen we aan deze opdrachten van onze Heer voldoen?

Ja, van een aantal volgelingen weten we dat wel, je zou ze heiligen kunnen noemen, mensen die echt heel veel goeds hebben gedaan en daarom bekend zijn en geëerd worden. Maar wij, gewone stervelingen, wij kunnen daar niet aan tippen. In mijn eigen leven zijn een paar dingen die ik echt niet goed vind maar die ik toch niet kan laten. Zoals goed zorgen voor Gods mooie schepping. Nu we weten wat er allemaal vervuilend is zouden we van een aantal dingen moeten afzien. Vlieggreizen bijvoorbeeld: wij zijn heel wat keertjes met het vliegtuig naar Israël geweest en ook wel op vakantie. Kan en mag dat nog wel nu de aarde zo opwarmt? We zien de gevolgen dagelijks in het nieuws, ik hoef ze niet op te noemen. Vliegen zou ik nog kunnen laten, ik ben nu oud en heb genoeg gevlogen onderhand. Maar ik vind zelf dat ik eigenlijk ook geen vlees mag eten, en dat valt me best moeilijk. Wij waren als kind arm en kregen nauwelijks vlees, dus later dacht ik dat ik nog wel wat mocht inhalen. Nu ben ik nooit een echte vleeseter geworden, ik eet eigenlijk maar weinig vlees. Maar helemaal ermee stoppen?...

Toch zegt Jezus: jullie moeten het goede voorbeeld geven, een stad op de berg zijn, voor iedereen zichtbaar.

Als je kijkt naar de kerk (misbruik!) en naar de christelijke politiek (vluchtelingen tegenhouden!) dan houd ik mijn hart vast. Het christendom is echt geen goed voorbeeld voor de wereld helaas.

Maar ik wil niet in deze negatieve sfeer blijven hangen. Er zijn gelukkig nog veel terreinen waarop we als christenen, als kerk wèl een lichtpunt(je) zijn of kunnen zijn.

Warme gemeenschappen zoals sommige kerken zijn, opzoeken van eenzame mensen, ouderen niet vergeten. Ik denk ook aan de organisatie Open Doors waarvoor ik veel respect heb. Zij helpen christenen die in moeilijke omstandigheden moeten leven. Maar ja, dat is 'eigen volk'. Telt dat wel mee als goed werk?

Veel organisaties die goed werk doen zijn neutraal, zoals Amnesty International en het Wereld Natuurfonds.

Waar is de stad op de berg? Het licht dat in het donker schijnt?

Ik wil graag positief blijven. Misschien legt Jezus de lat te hoog, kijk naar zijn eigen leerlingen en wat die ervan terecht brachten. Ze vluchten bij zijn gevangenneming allemaal weg, en Petrus verloochent hem driemaal. Geen lichten op de berg!

We kunnen denken aan een klein bergje in onze eigen omgeving. Dat je voor iemand een lichtje kunt zijn, jij in jouw klein hoekje en ik in het mijne. Dat is haalbaar en gebeurt gelukkig genoeg bij volgelingen van Jezus.

Laten we het daar maar op houden.

Ds. Stien van der Hout-Slagmolen

Elke uitgave van Samen Geroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
Stien van der Hout-Slagmolen
famvanderhout@outlook.com
tel. 417856**

Bijbel Leesrooster

Vrijdag	3 februari	Spreuken 20:21-30
Zaterdag	4 februari	1 Korintiërs 1:18-31
Zondag	5 februari	1 Korintiërs 2:1-9
Maandag	6 februari	1 Korintiërs 2:10-16
Dinsdag	7 februari	Spreuken 21:1-11
Woensdag	8 februari	Spreuken 21:12-21
Donderdag	9 februari	Spreuken 21:22-31
Vrijdag	10 februari	Matteüs 5:1-10
Zaterdag	11 februari	Matteüs 5:11-20
Zondag	12 februari	Matteüs 5:21-32
Maandag	13 februari	Matteüs 5:33-48
Dinsdag	14 februari	Spreuken 22:1-8
Woensdag	15 februari	Spreuken 22:9-16
Donderdag	16 februari	Spreuken 22:17-29
Vrijdag	17 februari	Psalm 24
Zaterdag	18 februari	1 Korintiërs 3:1-9a
Zondag	19 februari	1 Korintiërs 3:9b-23
Maandag	20 februari	1 Korintiërs 4:1-13
Dinsdag	21 februari	1 Korintiërs 4:14-21
Woensdag	22 februari	Matteüs 6:1-18
Donderdag	23 februari	Matteüs 6:19-34
Vrijdag	24 februari	Matteüs 7:1-12

ZONDAG 5 FEBRUARI

Collectes; 1. Kerk in Actie Pakistan;
 2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. M. Nijveld
 11.30 uur: dhr. G. de Haan
 Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze
 Rainbow Event

Sonnevanck

10.00 uur: ds. B.J. Van de Kamp

ZONDAG 12 FEBRUARI

Collectes; 1. Stichting De Ontmoeting;
 2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong
 11.30 uur: dhr. J. Visser Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. W. Terlouw

Sonnevanck

10.00 uur: dhr. J. Kramer

ZONDAG 19 FEBRUARI

Collectes; 1. Wilma Wolthuis;
 2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
 11.30 uur: mw. L. Brandsma
 Fonteindienst
 19:00 uur: ds. Y. Voorhaar
 Cantatedienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. J. Visser-Sonneveld

Sonnevanck

10.00 uur: ds. J.F. Kievit
 1^e lijdenszondag

Sefanja

14.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
 Internationale dienst

WOENSDAG 22 FEBRUARI

Plantagekerk

19.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

GEEF LIEVER VIA DE SCIPIO-APP

Dat scheelt het kerkelijk bureau veel werk. Er is vast iemand in uw omgeving die deze app even op uw telefoon wil zetten. Het gebruik is supersimpel.

PLANTAGEKERK

Zondag 5 februari (9.30 uur) Altijd een feest om in Harderwijk voor te gaan! Naar de tekst voor de zondag moet ik nog kijken, maar we gaan in ieder geval een lied zingen uit Psalmen Anders, de aanvulling op ons Liedboek. De bundel Psalmen Anders zorgt ervoor dat er bij elke psalm een eigentijdse vertolking is. Bij diverse psalmen zijn frisse nieuwe teksten geschreven op de oude melodie. Graag tot 5 februari! (ds. Martine Nijveld, Oosterbeek)

Zondag 5 februari (11.30 uur) Fonteindienst Deze zondag gaat Gerrit de Haan voor met als thema: Iedereen een 10!? God keert alles om, ook als het om leren gaat. Gerrit zal ons aan de hand van Matteüs meer vertellen over deze tien voor iedereen. De muziek wordt verzorgd door Floor & Lois en band. U bent van harte welkom! Er is kinderdienst en oppas. (Jeltsje de Vries)

Zondag 12 februari (9.30 uur) Avondmaal, wij worden uitgenodigd aan tafel. We zijn gewend om het Avondmaal lopend te vieren. De vorm verandert niet dat wij naast Hem mogen komen die zichzelf voor ons heeft gegeven. We overdenken een woord van de apostel Paulus: Maranata, 1 Korintiërs 16: 22. Emanuela Kootstra leest en Wim Bakker speelt. Ben je er ook bij? Komt u ook? Wees welkom, de Heer nodigt ons allemaal. (ds. Diemer de Jong)

Zondag 12 februari (11.30 uur) Fonteindienst Ds. Jan Visser spreekt deze dienst met als thema: Mystic move. Voor veel mensen is God iets ongrijpbaars. Vandaag staan we stil bij hoe we ingewijd kunnen worden in Zijn geheimenis, waarin Jan ons meer zal vertellen over dit grote mysterie. Ga je mee op avontuur? De muziek wordt verzorgd door Embrace. U bent van harte welkom! Er is kinderdienst en oppas. (Jeltsje de Vries)

Zondag 19 februari (9.30 uur) Deze zondag leert Jezus in de synagoge met woorden die ruimte scheppen om vrij te zijn. Zo komt hij in gesprek met een bezeten mens. Zonder veroordeling maar juist met een groot oordeel zegt hij: 'zwijg en ga uit hem weg!'. Zijn woorden raken en weten te helen. Deze morgen is er ook aandacht voor de bakactie waar elders in Samengeroepen meer over te lezen valt. (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 19 februari (19.00 uur) Cantatedienst Zie blz 17.

Woensdag 22 februari (19.30 uur) Aswoensdag Aswoensdag vormt het begin van de Veertigdagentijd, wat we met deze viering markeren. Een periode van inkeer en bezinning komt er aan. Wat kan of mag dit voor jou betekenen? Er is muzikale ondersteuning onder leiding van Adriaan Sterken. Gert Kornet is er op het orgel. (ds. Marissa van Meijl)

SEFANJA

Zondag 19 februari (14.30 uur) Internationale dienst: Stil zijn voor God Deze dienst is voorbereid door de werkgroep van de Plantagekerk. Onze voorganger is ds. Marissa van Meijl, het koor L'esprit zingt voor en met ons. Deze dienst is voor de bewoners van het A.Z.C. en stathouders van Harderwijk en belangstellenden, allen van harte welkom in Sefanja, Stationslaan 121. Er is een kinderdienst en oppas voor de kleintjes. (Anneke Teune)

DE REGENBOOG

Zondag 5 februari (10.45 uur) Rainbow Event Hoe en hoe vaak bid jij? Gebed kun je zien als een meest 'directe lijntje' naar God. De Bijbel staat vol met mensen die zo'n lijntje bewust willen leggen. Daarom gaan we daar dit Event op in. Voor het volledige programma zie elders in dit blad. In de dienst zullen we samen gebed ervaren, ook in de begeleide muziek en zang. Na de workshops gaan we eten: neem je iets mee? Alles is goed. (ds. David Kroeze)

Zondag 12 februari (9.00 uur) Het Bijbel Basics rooster geeft aan: 'De tien straffen'. In plaats daarvan kies ik in deze dienst liever voor de 9 zaligsprekingen uit Matteüs 5. Over armen van geest, zachtmoedigen, vredestichters, hongerigen naar gerechtigheid en zo. Met daarnaast een onbekend verhaal over de praktijk daarvan uit Genesis 26. (ds. Wim Terlouw, Dronten)

Zondag 19 februari Wat een wonderlijke verhalen komen we tegen in de Bijbel. Er zitten verhalen tussen die bijna iedereen wel kent, of ze nu vertrouwd zijn met de Bijbel of niet. Dat geldt ook voor het wonder dat we vandaag mogen lezen. God maakt een weg vrij voor de vluchtende Israëlieten, dwars door de Rode Zee! Een wonderlijk verhaal van lang geleden. Maar Gods Woord is het levende Woord. Het gaat niet alleen maar over lang geleden, maar ook over vandaag de dag. Laten we ons maar eens verrassen! (ds. Judith Visser, Nijkerkerveen)