

Samen Geroepen

NR 1 2023

13 januari – 2 februari

Liedboek cadeau

Actiekerkbalans

Heilen zegen



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

CADEAUTIP

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, zoals dit liedje, zo zal het vast weer gaan komend jaar. Daarom voor iedereen de beste wensen, maar allereerst Gods zegen. En bedankt voor de mooie wensen die wij mochten ontvangen, hartverwarmend!

In 2023 denk je vast wel weer eens 'Wat zal ik haar of hem eens geven?'

Tip: een Liedboek. Altijd die telefoon vervelt ook, papier is geweldig, vind ik. Agenda, tijdschrift, boek, krant: heerlijk! Ons Liedboek uit 2013 met ondertitel 'zingen en bidden in huis en kerk' viert in 2023 de tiende verjaardag. Het staat vol met woorden om samen of persoonlijk te gebruiken: lied, gebed, gedicht.

Een gebed van een ander kan je helpen. Ik heb er veel aan. Voor mezelf en ook voor samen. Als je om woorden verlegen zit of inspiratie zoekt, is het Liedboek een goede bron. Zomaar wat bladeren en lezen en neuriën. Ik telde vroeger als kind tijdens de preek de orgelpijpen wel, maar bladeren in het Liedboek was ook een prima tijdverdrijf.

Deze tekst heb ik wel eens in de dienst gebruikt, uit het Liedboek op bladzijde 1158, misschien van kerkvader Augustinus.

*'Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede denken.*

*Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.*

*Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.*

*Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.*

*Bescherm me, heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.'*

Zing, bid.

Ds. Diemer de Jong

van de redactie

EEN NIEUW BEGIN

Met z'n allen zijn we weer aan een nieuw jaar begonnen. 2023, het moet nog even wennen...

We wensen u veel heil en zegen in dit nieuwe jaar!

U hebt het eerste exemplaar van SamenGeroepen alweer in handen. Een blad vol inspiratie en wetenswaardigheden over onze Protestantse Gemeente. Vol nieuws over en voor jongeren, een beetje ouderen, en ook de senioren. Ja daar streven we naar: om dit blad elke drie weken te vullen met nieuws voor al onze gemeenteleden. Slagen we daarin? U weet of het waar is...

Redactie SamenGeroepen

HEIL EN ZEGEN

In de kerk wensen we het elkaar toe, maar soms ook wel op straat aan onze burens: veel heil en zegen! Je bent bijna geneigd deze woorden met hoofdletters uit te spreken. Ze klinken gedragen, plechtstatig. Ze hebben ook wel wat in zich van Geloof, Vertrouwen. Alsof God erbij is. Hij is erbij, dat weten we. Wat mooi en goed om van dat oude vertrouwde iets over te dragen aan burens en bekenden, zo aan het begin van een nieuw jaar.

Wat wensen mensen in de kerk elkaar toe? Welke wensen hebben zij? Tijdens de gezamenlijke dienst van Fonteinwerk en wijkgemeente Plantagewijk op Nieuwjaarsdag konden de aanwezigen hun wensen en verlangens noteren en opprikken aan de wensboom. Daaruit nu een greep.

Er zijn voor de ander
Vrede – liefde – samen – verbinding
Meer samen activiteiten organiseren
Mildheid naar elkaar
Samen God loven
Verbinden en vertrouwen
Meer mensen bij naam leren kennen
Laten we zorgen voor een mooie wereld voor iedereen
Dat we elkaar aanvuren in groeien en bloeien
Dat we houvast vinden bij Jezus
Elkaar de ruimte geven in wederzijds respect



Gedachte:

'Het gaat erom de kleine dingen van elke dag te doen met een groot hart dat openstaat voor God en de anderen. Het gaat erom kleine dingen te kunnen waarderen binnen het perspectief van een weidse horizon, namelijk die van het Rijk van God.'

paus Franciscus

Bij de voorplaat:

Een prachtige verbeelding voor op de eerste uitgave van het kerkblad van 2023. Een belofte voor de toekomst vol verwachting aan de einder. Strand en zee met haar eb en vloed op de regelmaat van de klok. Soms zit het mee, soms ook tegen. Daarbij wind, hopelijk in jouw rug met de zon warm op je gezicht. Alle goeds voor het nieuwe jaar!

Tekst: Gertie van Dijk; foto Elly Scherpenisse



ACTIE KERKBALANS 2023: Geef voor de kerk van morgen



Beste gemeenteleden,

Allereerst Gods zegen en voor u en jullie allen de beste wensen en een goede gezondheid. Met elkaar als Protestantse Gemeente zien we uit naar een mooi nieuw jaar. Ideeën en inspiratie genoeg om als geloofsgemeenschap van betekenis te kunnen zijn, onderling en in de Harderwijker samenleving. Een nieuw jaar waarin we kansen zien en zoeken, en mensen en middelen bijeenbrengen om aan ons geloof handen en voeten te geven. Elders op deze pagina een paar frisse en vernieuwende voorbeelden.

In deze januarimaand gaat het traditiegetrouw om het inzamelen van de financiële middelen, ons werkkapitaal. De u welbekende Actie Kerkbalans. In het afgelopen jaar heeft u ons niet teleurgesteld. Met elkaar hebben we de begroting kunnen halen. Onze hartelijke dank daarvoor! Ondanks de gure tijd waarin wij momenteel leven, hopen we ook voor 2023 op een financieel gezond jaar.

Hoe we er als geloofsgemeenschap dit nieuwe jaar financieel voor staan, wordt al over een paar weken duidelijk. Zo'n honderd mede-kerkleden komen vrijwillig, door weer en wind, de uitnodiging van de Actie Kerkbalans bij u bezorgen. Actie Kerkbalans is niets méér, maar ook niet minder, dan de kerkelijke 'jaarcontributie' voor 2023 van u en uw inwonende gezinsleden. Het gaat overigens op dit moment nog alleen om uw toezegging: de betaling(en) zelf kunt u (evt. automatisch) over het hele jaar spreiden.

Kerkelijke vernieuwing

Ook in 2023 staat er weer veel op stapel. Zo hopen we een nieuwe parttime Fonteinpredikant te kunnen beroepen en daarmee ons team pastores weer compleet te hebben. De grootste operatie wordt de hoogstnoodzakelijke renovatie, na 90 jaar, van de Plantagekerk. De cv-installatie, de elektra en het asbest onder de kerkvloer moeten nodig worden aangepakt. Deze werkzaamheden combineren we met een aantal bouwkundige aanpassingen om de functionaliteit en duurzaamheid van het kerkgebouw te vergroten. Nog dit jaar hoopt het College van Kerkrentmeesters het definitieve



Voor NIENKE DE ROOIJ is het geloof heel belangrijk, maar kerkdiensten vond ze vaak niet inspirerend genoeg. 'In plaats van afhaken kun je ook zelf in actie komen.' Samen met een werkgroepje organiseert zij nu in de Regenboog eens in de twee maanden een Stp4wrddienst: 'Kort maar krachtig, met andere muziek zoals worship en pop, en een preek van zeven minuten max. Het zijn diensten voor jong én oud, gezinsdiensten, met een online vragenronde aan de predikant tijdens de dienst als iets je niet duidelijk is.'

plan aan u te presenteren. Zodra dit de instemming heeft van de gemeenteleden kunnen wij verder met de technische uitwerking, het aanvragen van toestemming bij het CCBB en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het regelen van de bouwvergunningen. In de loop van dit jaar al zullen wij onder onze gemeenteleden vrijwilligers gaan rekruteren voor het bouwteam, de fondswervingscampagne en voor bouwkundige werkzaamheden die we zelf kunnen uitvoeren, naar verwachting in 2024.

Royale bijdrage

Eerlijk is eerlijk, we verwachten wel wat van uw toezegging: een royale bijdrage. Naar draagkracht natuurlijk, maar liefst toch wel in lijn met uw andere activiteiten: uw abonnement op bijvoorbeeld de krant, de sportschool of de vereniging. Van uw bijdrage kunnen we onze voorgangers, seniorenpastors, jeugdwerker, gebouwen en allerlei activiteiten betalen. De kerk krijgt geen subsidie, wij bekostigen ons kerkenwerk met elkaar als



ANKE VAN LUXEMBURG werkt mee aan de periodieke diensten 'Van jong tot ouder' in de Plantagekerk, een uitwerking van het concept Samen Jong (Growing Young). 'Zo mooi! Vanuit de Bijbeltekst van Kind op Zondag voor die dag brainstormen we, krijgen we de geest. We beginnen met niets en kijk eens wat er elke keer weer ontstaat. Een dienst vol uitnodigende onderdelen waarmee we ook de jonge gezinnen aanspreken, en met succes. Ik geniet van het zo samen gemeente zijn.'



PLANTAGEKERK

HOUTJES

Ik had de houtjes genoemd in mijn preek. Die oude schaatsen waar je vroeger op schaatste. Ik kreeg subiet reacties en foto's van houtjes die jullie thuis nog hebben. Wat leuk.

Het ging over twee senioren, Simeon en Hanna, die al jaren meeliepen. Als ze nu geleefd hadden dan hadden ze vroeger op houtjes en nu op klapschaatsen geschaatst. Maar de belofte van God was geen spat veranderd. Die blijft. Wat een wonder, wat een geluk!

Zo werkt het wel in de gemeente. Dat je steeds met elkaar in gesprek en contact komt naar aanleiding van Gods Woord. Dat we dat de komende tijd ook maar weer veel mogen beleven. Het kan iets met ons doen, blijheid, kracht en moed.



Ds. Diemer de Jong

colofon & contact

SamenGeroepen is het drieweekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Gerlie van Dijk-Vermeulen, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredacteur)

Abonnementen: € 25 per kalenderjaar bij automatische incasso, € 30 zonder automatische incasso. Digitaal abonnement € 15 (automatische incasso)

Aanmeldingen en opzeggingen via het Kerkelijk Bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1200 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 3 febr. voor **3 weken**

Kopij uiterlijk **vrijdag** 20 jan. om 18:00 uur naar: kerkblad@pgharderwijk.nl

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A
T. 0342-440486 of 06-44842411
d.dejong@pgharderwijk.nl

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B
T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl
En via Facebook

vacature
predikant Fonteinwerk

kerkelijk werkers

Seniorenpastor: W. (Wilma) Steenbeek-Vlug
T. 06 44588995, w.steenbeek@pgharderwijk.nl

Seniorenpastor: F. (Frieda) Meijers
T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma
T. 06-57490961, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba's

Wijk Plantagekerk: mw. Ada Brouwer,
scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

De Regenboog: mw. Michelle Schouten-Klaasse,
scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 30 30 93 28, wmondria@caiway.net
www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

JOB BURGER leidt een van de teams die de Fonteindiensten voorbereiden. 'Wij halen onze inspiratie uit het jaarthema 'Groeien en bloeien' en uit deelthema's die oud-Fonteinpredikant Henk Jansen ons nog heeft aangereikt. We hanteren geen vaste liturgieën, we zoeken naar levendigheid, wat interactiviteit. De eerste en tweede zondag van de maand is er een PKN-voorganger, 'op de derde zondag kan de spreker bijvoorbeeld ook uit de politiek, een maatschappelijke organisatie of een kerkelijke stroming komen. Muziek is altijd een belangrijk onderdeel en dat wordt centraal geregeld.'



vervolg pagina 3

geloofsgemeenschap. Alles wordt duurder, waarschijnlijk is ook uw loon of uitkering met zo'n 10% opgetrokken. Enfin, u begrijpt het: dit jaar graag een wat hogere bijdrage voor Kerkbalans.

Wat we met dat geld doen, hoe we het besteden, kunt u wekelijks meebeleven in onze diensten en activiteiten en elke drie weken lezen in SamenGeroepen. Voor 2023 is de opbrengst van de zg. vaste vrijwillige bijdragen begroot op € 460.000. Wij hopen van ganser harte dat we deze opbrengst ondanks de hoge inflatie en fors gestegen energiekosten ruimschoots gaan halen. Laten we er samen voor zorgen dat een tekort in 2023 wordt voorkomen en dat wij alle voor onze kerkgemeenschap noodzakelijke taken kunnen uitvoeren!

Tegelijk met de Actie Kerkbalans kunt u traditiegetrouw ook een gift toezeggen voor twee andere doelen. De commissie Zending WereldDiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) ondersteunt projecten in het buitenland en diaconale initiatieven van eigen gemeenteleden. De Werkgroep Kerk naar Buiten zet zich in voor diverse vormen van evangelisatie en missionaire toerusting in Harderwijk en ook daarbuiten. Van harte aanbevolen.

Wij zien met belangstelling uit naar uw toezegging voor Actie Kerkbalans 2023.

Wij rekenen op uw betrokkenheid!

Eelke van der Wal,

voorzitter Algemene Kerkenraad

Timon Nauta,

scriba College van Kerkrentmeesters



DE REGENBOOG

VANUIT DE KERKENRAAD

Een nieuw jaar is begonnen, we kijken er naar uit, of misschien niet. Zou er weer een lockdown komen of mogen we het hele jaar voluit? Wat gaat ons het nieuwe jaar brengen? We hopen zeker op mooie momenten met elkaar zoals het afgelopen jaar, waarin heel veel activiteiten werden opgestart voor jong en oud. En waar we zeker van genoten hebben. En we gaan weer verder met het jaarthema 'Samen aan tafel'. In de kerkenraad hebben we een nieuwe naam voor de bezinningskerkenraad gevonden: 'Onder het vergrootglas'. We bezinnen ons op een onderwerp, en niet alleen met de kerkenraad, we nodigen hierbij gemeenteleden uit die willen meepraten en meedenken met het onderwerp. En natuurlijk gaan we ook samen aan tafel. We starten de avond dan rond 18.00 uur, eten met elkaar en gaan daarna met elkaar in gesprek, we leggen dan het onderwerp onder een vergrootglas.

AVONDMAAL THUIS VIEREN

Als u om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid bent het Avondmaal in de kerk mee te vieren, dan bieden we de mogelijkheid om het thuis met een ouderling te vieren tijdens de kerkdienst. Neem gerust contact met mij op:

scriba.deregenboog@pgharderwijk.nl

Wij wensen u in alle opzichten een gezegend 2023 toe.

Namens wijkkerkenraad de Regenboog

Michelle Schouten, scriba

KERSTBALLEN EN LICHTJES VAN HOOP

Op 17 december stond de Regenboog in de passage van winkelcentrum Drielanden. Voorbijgangers konden een kaarsje branden. Ook konden zij een kerstwens op een kerstbal schrijven en die in de

boom hangen, of aan iemand geven. Zo willen we een teken van hoop zijn in deze tijd, die ook als donker ervaren wordt. Er werd goed gebruik van gemaakt. De boom - met wensballen - hebben we aan een woonvorm in Drielanden gegeven.

Ds. David Kroeze



In winkelcentrum Drielanden was de kerk present.

WEEK VAN GEBED: DOE GOED, ZOEK RECHT

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De **gebedssamenkomsten in Harderwijk** zijn op maandag 16 januari in de Grote Kerk (Wheme), dinsdag 17 januari in de Open Hof, woensdag 18 januari in de Petrakerk, donderdag 19 januari in de Catharinakerk, vrijdag 20 januari in het gebouw van het Leger des Heils en de afsluitende Sing In op zaterdag 21 januari in het Visnet.

Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een uur.

Naast deze gebedsmomenten is er ook weer een 24/7 gebedsruimte in de Open Hof (Jac. Catsstraat 3). Hier kun je de hele week – dag en nacht – binnenlopen voor een moment stilte, lezen in Gods woord of creatief gebed.

Organisatoren zijn de deelnemende kerken en de werkgroep Gebed van Stichting Echo. Meer informatie is te vinden op de website www.geloveninharderwijk.nl Of stuur een email naar stadsgebed@stichtingecho.nl Reserveer deze data in je agenda en bid ook een keer mee! Je bent welkom!

Annemarie Stuiver



NIEUWS VANUIT HET FONTEINWERK

De stuurgroep Fonteinwerk geeft elke week een nieuwsbrief uit. Ga voor de actuele nieuwsbrieven naar fonteinwerk.nl/nieuws

de JONGE kerk

KINDERWONDER KERSTFESTIVAL

Rond de Kerst organiseerde De Regenboog een geslaagd Kinderwonder Kerstfestival waar zo'n 400-500 mensen op afkwamen.

Tijdens dit festival stond de deur van de zaal waar Kerk-op-Schoot/Kleuterkerk de kerstviering in het klein vierde (voor baby's, peuters en kleuters) wagenwijd open, en dat was nodig ook! Ze stroomden naar binnen: kleintjes met vaders, moeders, opa's en oma's – we konden onze ogen niet geloven en moesten ook meteen reageren, want de zaal was vol en er stonden nog velen in de gang te wachten op een plekje. Het team schakelde supersnel: 'We doen straks een tweede ronde'. En zo gebeurde het...

Opnieuw stroomden ze naar binnen om het kerstverhaal te horen, de voor hen gemaakte, eenvoudige liedjes te zingen, in de stal te kijken, de wol van de schapen te voelen, opeens de sterrenpracht op te zien lichten en tot slot met heel veel instrumentjes samen muziek te maken.

Lieve ouders van zoveel kleintjes binnen onze gemeente: dit was Kerst en dit is Kerk-op-Schoot. Samen voelen en beleven wat een Bijbelverhaal ons wil vertellen.

Wij gaan door en hopen jullie weer te zien op zaterdag 4 februari in de Plantagekerk. De deuren staan vanaf 9.15 uur open en we beginnen om 9.30 uur.

Van harte welkom!

Ds. Marissa van Meijl



Leesrooster Bijbel Basics

Zondag 15 januari

Zondag 22 januari

Zondag 29 januari

Lukas 4: 4-22; Jezus in Nazareth

Lukas 5: 27-39; Gasten op een bruiloft vasten niet

Exodus 2: 1-10; Mozes wordt geboren



STEP4WRD DIENST - SCHUIF GEZELLIG AAN

Op 22 januari is er weer een Step4wrld dienst! Deze Step4wrld dienst gaan we Avondmaal vieren. We hebben weer mooie nummers op het programma staan en hebben er weer veel zin in. Let op, deze dienst begint om 11.00 uur! Schuif jij ook aan?

GEZOCHT CLUBLEIDING IN DRIELANDEN

We zijn nu een half jaar onderweg met club en hebben al een paar mooie avonden gehad. Maar we merken dat we leiding te kort komen. Lijkt het jou leuk om 1 x in de twee weken te helpen met club geven? Soms even sparren (programma's liggen al klaar), dan zijn we op zoek naar jou! Stuur even een appje naar Jeroen (0616208654) of mail naar info@jeroenensietske.nl. Dan hebben we even contact! Alvast bedankt



KLEURPLAAT

Deze keer een afbeelding van een van de kerkransen van de kloosterkerk in Taizé, het raam met de duif dat hoort bij Pinksteren. In het echt heeft het de kleuren rood, oranje en paars. En bij jou?





Pia Pasterkamp-Groen

Na een leven vol inzet, liefde en zorg is overleden Pia Pasterkamp-Groen. Zij woonde met haar man Klaas aan de Veldkamp. Het afscheid was op 27 december in de Plantagekerk. Boven de rouwkaart stond de tekst 'Ik zie een poort wijd open staan - ELB 409:1 en 2'. En 'Er is een land van louter licht', Gezang 290. Waardoor het licht komt stromen, om vrede te bekomen. Die poort staat open ook voor mij.

Het mag een wonder heten dat deze vrouw nog de hoge leeftijd van 88 jaar mocht bereiken, want haar lichaam werd in een proces van tientallen jaren gesloopt door een onomkeerbare ziekte, die haar letterlijk deed ineenschrompelen totdat zij nog maar 30 kg. woog. Na een laatste heftige periode van ziekte mocht zij op 20 december in vrede ontslapen na een in menig opzicht moeilijk en moeizaam leven. Maar in dat zwakke lichaam woonde een sterke geest, ze was klein maar dapper, ze wist wat ze wilde en ze liet zich beslist niet de kaas van het brood eten. Zo kon ze, hoewel ze zich noodgedwongen meestal moest beperken tot de kleine kring van huis en gezin, toch een geweldige steun zijn voor haar man Klaas en een zorgzame en liefdevolle moeder en oma voor haar dochter en schoonzoon en kleinkinderen. Op de derde Kerstdag hebben we haar

op Oostergaarde ter aarde besteld, een vreemde dag en een vreemde gewaarwording om iemand dan te moeten begraven na alle feestgedruis en kerstvreugde. En toch mochten wij 'vol goede moed' zijn, zoals II Cor. 5 dat zegt, wij mogen immers uitzien naar de verlossing van ons sterfelijke lichaam en onze intrek nemen in een eeuwig huis, door God eigenhandig voor ons toeberaid! Juist ná de Kerst mogen we leven in de grote Adventstijd en dus vol verwachting, want God is trouw en blijft trouw tot over de dood heen tegenover voorbijgaande mensen! Mogen Klaas, Anita en Willem en hun kinderen zich in hun verdriet en gemis gedragen weten door diezelfde trouw van onze God, die ons ook aan deze kant van het graf niet in de steek zal laten maar met troost en 'goede moed' wil vervullen!

Ds. J. Mak

TOELICHTING OP DE COLLECTES

Collecte 15 januari

STICHTING MENSEN IN NOOD 0341

Stichting Mensen in Nood 0341 is een lokale stichting voor de regio Harderwijk, Ermelo, Putten en Nunspeet. Zij heeft zich als doel gesteld mensen te helpen die door welke oorzaak ook in financiële problemen zijn gekomen. Onze hulpvragers krijgen geen steun van andere organisaties die levensmiddelen verstrekken. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL44 RABO 0198 0861 64. van Diaconie PGH o.v.v. 'Stichting mensen in nood 0341'

Collecte 22 januari

WERKGROEP DRESDEN-ROEMENIË

In Roemenië ondersteunen wij de mensen met onder andere landbouwmachines. Met ons onderhoudsfonds zijn wij nog altijd bezig om de door ons gebrachte machines te onderhouden en zo nodig te repareren. Ook de twee tractoren worden door ons bedrijfsklaar gehouden. Verder zijn er in de loop der jaren allerlei machines vanuit Harderwijk naar Stina de Mures gebracht, zoals, ploegen, eggen, een balenpers en een hakselmachine. Al deze werktuigen zijn voor het grootste deel eigendom van de plaatselijke kerk en worden door Arpad, onze contactpersoon, geleased. Hij betaalt hiervoor geld aan de kerk, die daarvoor inkomsten heeft. Arpad runt hiermee een soort loonbedrijf, waar de inwoners van de dorpen voor een luttel bedrag gebruik van kunnen maken om hun stukje land te bewerken.

Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 NL35INGB0005518205 van Diaconie PGH o.v.v. 'Werkgroep Dresden-Roemenië, Harderwijk'

Collecte 29 januari

EIGEN PROJECTEN GASTSCHOLEN

Op deze zondag mogen we weer een gastschool verwelkomen in onze kerken. Deze school heeft een eigen project wat ze graag in de dienst willen meedelen. We hopen op een bijdrage van u aan dit project. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. Scholenproject



Actie
Kerkbalans

REGEL KERKBALANS LIEVER DIGITAAL

Steeds meer gemeenteleden regelen hun toezegging digitaal. Het verwerken van de digitale toezeggingen vraagt voor het Kerkelijk bureau de minste tijd en heeft daarom onze voorkeur.

Ga naar PGHarderwijk.nl en klik op het logo 'Kerkbalans' voor het formulier.

N.B. Wist u dat 100% fiscale aftrekbaarheid is te realiseren, dus zonder aftrek van een drempel? Dat voordeel regelt u met een doorlopende machtiging voor 5 jaar. Informatie op de website en via het Kerkelijk bureau.

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten zijn weer verkrijgbaar. In de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk. Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv CvK Prot Gemeente te Harderwijk

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

VERANTWOORDING GIFTEN DECEMBER

Contant

€ 5 van dhr. J. K. via KB bestemd voor het Senioren-pastoraat

€ 20 van mw. L. v.R.-v.W. via dhr. A. S. bestemd voor het Seniorenpastoraat

*Hartelijk dank voor uw gaven!
Ton Balsma, penningmeester CvK*

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Mw. K. van Lith, Haspel 127 Ermelo, uit Elburg

Mw. M.M. van der Haar, Korenlaan 48, uit Putten

Mw. A.E. Bakker, Parallelweg 26-72, uit Elburg

Dhr. J. Ilo, Parallelweg 26-72, uit Kampen

Dhr. F.A. Timmer, Zuiderzeestraatweg 36, uit Utrecht

Dhr. A.J. Mons, Minnekamp 5, uit Zeewolde

Mw. S.C. Kriekaart, Braamberghout 26, uit Zwolle

Verhuisd

Mw. Z.R. Kampen-Boer, van P.C. Hooftplein 95 naar Villa Verde, Johanniterlaan 5-45

Dhr. en mw. H. Mons-Polhoud, van Hierdenseweg 56 naar Grote Oosterwijk 35

Fam. R. Mons-van Putten, van Leemberghout 26 naar Hierdenseweg 56

Dhr. en mw. P. Kok-Steenis, van Krommekamp 110 naar Kienderkamp 31

Mw. G. van Bentum, van Salentijnerhout 40 naar Schaffelaarhout 6

Dhr. en mw. R.F. Smith-Dol, van Simon Vestdijkstraat 44 naar Zeggemeen 116

Dhr. en mw. D.F. Nugteren-Breur, van Kievitmeen 91 naar Bluesdreef 42

Dhr. M. Lobensteijn, van Kajuitmeen 24 naar Schippersmeen 41

Mw. M.H. Spoelstra, van Broeklaan 70 naar Walstein 53

Mw. N. Hoogerwaard-de Vos, van Sonnevanc Afd. Dahlia, K-06 naar Drift 2 K- 09

Mw. J.B. Nugteren-van Noort, Clarendallaan 17, naar Stationsstraat 50, Ermelo

Fam. J. van Harten-Nijhof, van Veldkersmeen 72, naar Allerboschweg 12, Ermelo

Mevr. A.L. Oldewarris-Colenbrander, van Van Ghentlaan 30 naar Boerhaavelaan 108- K 162

Vertrokken

Dhr. G. Stegeman en mw. H.M. Stegeman-Rouw, Jan van Nassaupark 89, naar Ermelo

Dhr. en mw. H. van Rijssen-Strietman, van Waterstadboulevard 10 naar Duitsland

Mw. J. Wilharm-Lodeweges, van P.C. Hooftplein 105 naar Oudemirdum

Dhr. en mw. V. Bakker-van den Berg, Pieter C. Hooftlaan 12, Ermelo naar Ermelo

GEBED OM VREDE VOOR OEKRAÏNE

Een gebed om vrede, waardigheid en leven in een verwoest Oekraïne. Father Pavlo vraagt God of dood en verderf mogen plaatsmaken voor echte vrede in hun midden. Bid je met hem mee?

Goede God,

'Vrede zij met jullie!' waren de eerste woorden die U tot uw discipelen sprak na uw opstanding.

Vaak beseffen wij niet van hoeveel waarde vrede, liefde en de mensen om ons heen zijn.

We nemen ze voor lief - alsof ze bij ons leven horen omdat het altijd al zo geweest is.

God, wij weten deze kostbare geschenken, die U ons zo overvloedig geeft, vaak niet op de juiste waarde te schatten.

Alleen als we ze verliezen - gaan we ze opnieuw proberen te vinden.

Ook vandaag staan wij voor U en vragen U -

geef ons vrede, liefde, en wijsheid om dit leven waardig te leven.

Zonder vrede kunnen wij niet bouwen aan een betere wereld,

Zonder liefde kunnen wij onze naasten niet zien,

Zonder wijsheid kunnen we het leven niet het leven waard maken.

We waren op weg naar Bethlehem om het kindje Jezus te ontmoeten,

geboren in een schamele stal, tussen het vee.

Zijn komst werd slechts verlicht door de opkomende zon en de bescheiden cadeaus die de herders brachten.

Oekraïense kinderen worden geboren in verwoeste ziekenhuizen en kelders,

slechts verlicht door een kaars of zaklamp, en hun kraamcadeaus

zijn erg onbeduidend.

Maria en Jozef zochten met baby Jezus in Egypte een schuilplaats voor het gevaar,

Oekraïense kinderen schuilen in kelders voor het oorlogsgeweld.

Heer, wij bidden U om vrede,

de vrede die U ook gaf aan Uw discipelen die over de hele wereld werden uitgezonden.

Wij smeken U of het geweld van de oorlog mag stoppen,

zodat Oekraïense kinderen weer in vrede kunnen leven, en

hun vaders en moeders - die nu vechten aan de frontlinie - weer in de armen kunnen sluiten.

We bidden U vandaag om vrede, waardigheid en leven.

Dat dood en verderf mogen plaatsmaken voor uw vrede in ons midden.

Amen



Het Kerkelijk Bureau: Bescheiden maar onmisbaar

Veel woorden en activiteiten van onze predikanten en kerkelijk werkers zouden hun doelgroep niet goed bereiken zonder een degelijke basis van gegevens. Onmisbaar voor effectief kerkenwerk bijvoorbeeld is een actueel ledenbestand. Ook financieel moet het kloppen, in het kerkelijk bedrijf gaat jaarlijks, zonder dat u het zich misschien realiseert, veel geld om. Dat vereist een accurate boekhouding. Daarom in dit nummer van Samen Geroepen aandacht voor het Kerkelijk Bureau en al het werk dat daar doordeweeks wordt verzet. Bewust in deze cruciale januari-maand: de maand van de Actie Kerkbalans. Want van het welslagen daarvan hangt in het komende jaar weer veel af.

Het Kerkelijk Bureau zetelt in de Pastorie naast de Plantagekerk. Daar zorgt het duo Rita Balsma en Joke Sels drie dagen per week dat de kerkelijke machinerie soepel kan blijven draaien. Zij houden de ledenadministratie bij, de inkomende en uitgaande geldstromen en alles wat verder nodig is om de predikanten, de kerkelijk werkers en de paar honderd vrijwilligers te faciliteren. Ze zijn ook de vraagbaak en ambassadeurs van mensen binnen en buiten onze gemeente. Dat schenkt hen veel plezier.

Rita Balsma voert al 12 jaar de boekhouding van de PGH. Ook betaalt zij de binnenkomende rekeningen. Rita regelt ook dat de kerkbladen bij de abonnees drieweeklijks op de deurmat liggen of digitaal verstuurd worden. De collecten komen wekelijks via de Scipio-app en via de collectezak binnen. Er is een vast koppel vrijwilligers die de collectegelden tellen en afstorten bij de bank, waarna Rita de ingevulde collectieformulieren ontvangt en verder verwerkt. Collectegeld dat de mensen via de Scipio-app overmaken wordt bijna automatisch verwerkt, en dat scheelt tijd. Het aantal leden dat van de Scipio-app gebruikt maakt, mag daarom van ons nog best flink omhoog. Naast deze werkzaamheden verzorgt Rita ook de administratie en uitbetaling rondom de kerkbladbezorging, preekvoorziening, periodieke giften etc.

Joke Sels verwerkt de binnenkomende stortingen zoals Vaste Vrijwillige Bijdragen, giften en het abonnement op Samen Geroepen. Joke houdt de ledenadministratie actueel en verstrekt desgevraagd gegevens aan de predikanten, scriba's en pastorale teams. Dat doet ze ook alweer tien jaar. 'We hebben tegen de vierduizend PGH-leden, dus die mutaties zijn doorlopend een fiks klusje. Zeker rond de jaarwisseling moet de ledenlijst dagelijks up-to-date zijn, want in de eerste week van januari rollen er zo'n tweeduizend individuele brieven voor Kerkbalans uit de printer. Dan maken we ook de 142 looproutes klaar voor de vrijwilligers die de enveloppen voor Kerkbalans rondbrengen en weer ophalen. We hebben ruim 2100 adressen, waarvan 1800 een kerkbalansformulier krijgen en gelukkig genoeg lopers. Die operatie wordt in de Plantagekerk aangestuurd door een vast team vrijwilligers met Aletta Sportel, Ada Brouwer en



Hetty Slaper. En in de Regenboog door Hans Kalfsbeek en zijn team van vrijwilligers.'

Spannende Actie-maand

De Actie Kerkbalans is voor alle betrokkenen altijd weer extra spannend. Zal Kerkbalans ook dit jaar voldoende 'contributie' binnenbrengen voor al het geplande kerkenwerk? Hoe werelds het ook klinkt, om onze beroepskrachten, de gebouwen, activiteiten en ja, ook de exploderende gasrekening te kunnen betalen, hebben we de komende weken ieders royale financiële toezegging hard nodig. De komende weken moet blijken of de leden de begrote 460.000 euro daadwerkelijk bij elkaar brengen en er geen toezeggingen worden gemist. Joke: 'Daarom werken we altijd volgens een vast en uitgekiend draaiboek. Vanaf september hebben we enveloppen en papier besteld, vervolgens de briefbestanden en toezeggingsformulieren aangepast, en in de eerste week van januari zijn de ruim 1800 persoonlijke brieven geprint en door vrijwilligers ingepakt.' Dezer dagen worden ze bezorgd. Ook daarna houdt de drukte op het Kerkelijk Bureau nog wel even aan. Eerst natuurlijk de tellingen; iedereen is nieuwsgierig of 'we' het financiële doel ook dit jaar halen. Vervolgens de omzetting door Rita van alle toezeggingen in incasso-opdrachten, en de verwerking door Joke van allerlei andere informatie die gemeenteleden en lopers op de formulieren hadden genoteerd. Die geactualiseerde ledenadministratie vormt weer de basis voor de diverse ledenactiviteiten vanuit de wijken, het senioren- en jongerenpastoraat enzovoort.

Zo is de cirkel weer rond. Want ook in de loop van het jaar wordt er op de gegevensbestanden van Joke en Rita geregeld een beroep gedaan. We zijn als Protestantse Gemeente Harderwijk nu eenmaal een grote en zeer actieve gemeente.

Govert van der Boom

G LEERHUIS

Omgaan met teleurstellingen



'De kracht van mensen zit in het omgaan met tegenslagen.'

Tegenslagen zijn niet abnormaal, die horen bij het leven. Het punt is evenwel hoe mensen omgaan met tegenslag. Je kunt zeggen dat aard, veerkracht, levensovertuiging, en levenservaring bronnen zijn waaruit je put om met tegenslag om te gaan.

Tijdens deze lezing zullen we bij deze bronnen stilstaan. We gaan vooral in op de rol die levensovertuiging speelt. Om de een of andere reden werken die bronnen niet altijd. Misschien omdat je ze niet onderhouden hebt? Tegenslagen worden dan aanleiding tot aanhoudende stress. Door tegenslagen kun je echt ziek worden. Helpend om te kunnen herstellen zijn familie (relaties), werk, opleiding en (religieuze) gemeenschap.

Inleider Piet Verhagen is zowel theoloog als psychiater. Hij kan dit thema vanuit beide disciplines belichten.

Op dinsdag 17 januari om 20.00 uur in de Plantagekerk. Toegang gratis.

Aanmelden bij Ria Kornet, 416792 of via info@leerhuisharderwijk.nl

Corrie van der Wal, werkgroep Leerhuis

DE SNUFFELMARKT GAAT AFBOWEN

De vrijwilligers van de Snuffelmarkt kijken met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar. De PlusKlusgroep had te maken met een aantal tegenslagen. Twee steunpilaren zijn deze hechte vriendenkring ontvallen: Ap Koebrugge en Jan Eskes. Daarnaast moest Grietje Hannema om gezondheidsredenen stoppen. Haar werk bij de kleding-afdeling wordt gelukkig voorlopig voortgezet door Nel Lieman en Lies Klaassen.

Materieel ging het weer goed. Veel bezoekers gingen naar huis met bruikbare spullen en huisraad tegen bescheiden prijsjes. Eind december kon vanuit de Snuffelmarkt een bedrag van maar liefst 10.000 euro worden overgemaakt, bestemd voor de

renovatie van de Plantagekerk. In april was voor vier zonnepanelen al 1.200 euro aan de Regenboog geschonken.

De PlusKlusgroep heeft vanwege de leeftijd moeten besluiten te stoppen met het leeghalen en veegschoon opleveren van woningen. De huidige klussers hebben voorts aangegeven helemaal te stoppen wanneer de gemeente Harderwijk bericht geeft dat ze het pand moeten verlaten, naar verwachting in de loop van dit jaar. Tot die tijd blijft het team van Hans de Fluiter Sr. en Willem van Ooijen actief met de verkoop van spullen en komen ze na afspraak bruikbare spullen afhalen en bezorgen. Ze zijn bereikbaar via tel. 06 53442209.



een deel van het team van de Snuffelmarkt

ENGELSE 'EVENSONG' IN DE PLANTAGEKERK



Zaterdagmiddag 28 januari is er voor liefhebbers van Engelse koormuziek weer een 'Evensong' in de Plantagekerk. Het is een namiddag-viering in de Anglicaanse traditie die voor het grootste deel wordt ingevuld door het koor. Voor dit type diensten in de afgelopen eeuwen de prachtigste koormuziek geschreven, die muzikliefhebbers zeer weten te waarderen, of ze nu gelovig zijn niet. Voor de nog jonge traditie van evensongs in de Plantagekerk, tweemaal per jaar op de zaterdag namiddag, bestaat dan ook steeds veel belangstelling. Ze zijn een initiatief van PodiumPlantagekerk.

De muziek wordt uitgevoerd door het speciaal hiervoor samengestelde Plantation Project Choir o.l.v. de nieuwe dirigent Sander van den Houten uit Kampen. Vaste begeleider op het orgel is Erik-Jan van der Hel uit Ermelo, voorganger/liturg deze keer is ds. Rob Kranen van Het Visnet. Aanvang op zaterdagmiddag om 17.00 uur, kerk open om 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom, er is een collecte aan de uitgang.

KUNST VAN EIGEN KERKLEDEN



'Moois dat we delen'. Dat is het thema van de nieuwe kunst-expositie in de Plantagekerk. Een aantal gemeenteleden laten hun kunstzinnige kant zien, zowel schilderijen als objecten. Te zien tot 2 april.

Kunstcommissie Plantagekerk

GEESTELIJKE MUZIEK OP VELUWE-FM

Wekelijks zendt Veluwe-FM, de regionale omroep voor Harderwijk e.o., een vol uur geestelijke muziek uit. Het programma 'Op de drempel van de zondag' wordt gepresenteerd op de zondagmorgen van 8.00 tot 9.00 en 's avonds herhaald van 21.00 tot 22.00 uur. De muziek wordt samengesteld rondom een meditatie over een Bijbelgedeelte. Diverse predikanten uit de regio verlenen medewerking. U vindt het radioprogramma in de ether op 107.7 FM en op de kabel op 93.1 FM, UPC Digital kanaal 36 en KPN-kanaal 1153. Meer info op www.opdedrempelvandezondag.nl Daar zijn de uitzendingen de gehele week terug te luisteren.

HARDERWIJK GEEFT WARMTE:

Tot en met 24 december hebben we 523 tegoedbonnen voor de supermarkt uitgereikt op 304 adressen in Harderwijk en Hierden. Met veel dank voor de geweldige inzet van Janny Bast en Derk Rougoor en enkele andere medewerkers lukte dit op tijd. Met deze 2e ronde kort voor de kerst hebben we veel mensen een extraatje kunnen bieden. Heel fijn dat we veel leuke en dankbare reacties kregen. Naar wie de bonnen gegaan zijn? Alleenstaanden: 159 adressen. Gezinnen: 70 adressen. Naar vaders met kinderen: 10x en naar moeders met kinderen: 65x. Per adres zijn bonnen van € 50 of van € 100 gegeven afhankelijk van de gezinssamenstelling. Gelukkig komen er nog dagelijks giften binnen zodat we ook in 2023 kunnen doorgaan met ons noodfonds. Weer veel dank voor uw meedoen!

Nu we nog een bedrag in kas hebben en er ook dagelijks nieuwe aanvragen binnenkomen kunnen we hulp blijven bieden aan mensen met een bestaansminimum. De prijzen van levensmiddelen blijven stijgen en de (nieuwe) energienota belooft ook niet veel goeds. Aanvragen voor tegoedbonnen kunnen naar Janny Bast 06.20142259 of naar Derk Rougoor 06.20230848. Het banknummer van ons noodfonds compensatie energiekosten is NL95 0128 4730 02 tnv Stichting Zorgdat ovv Harderwijk geeft warmte.

Meer info bij Janny Bast, Derk Rougoor of Jan van der Kolk 06.20411688

*Jan van der Kolk
Werkgroep Harderwijk geeft Warmte*

KERK EN CHRISTEN ZIJN IN EEN GROTE STAD

De afdeling NW-Veluwe van de Confessionele Beweging organiseert dinsdag 17 januari om 14.30 uur een bijeenkomst in De Hoeve aan de Kerkbrink in Ermelo. Ds. P.L. de Jong, oud-predikant in Nunspeet en Delfshaven, houdt een referaat over het thema: Kerk en Christen zijn in een grote stad (sgemeente). Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Hans de Fluiter Sr.

DE STRAAT OP VOOR KERST

We hebben het er vaak over: eropuit trekken, buiten de kerkmuren gaan, de boer op. Kortom, missionair bezig zijn. Vaak komt het er alleen niet van. We missen de 'handjes' om het te doen, het schiet erbij in of het ontbreekt aan inspiratie. Deze kerst wilden we dat vanuit het Fonteinwerk anders doen en hebben we het bovendien ons 'to do-lijstje' gezet. We regelden een standplaats op de weekmarkt. Op 17 december stonden we daar met een aantal enthousiaste Fonteiners, een ketel vol warme chocolademelk, koekjes, kerstmuziek en onze handen vol flyers voor de kerstdienst. Eerlijk gezegd was het best even wennen. Het was de eerste keer dat ik zomaar mensen ging uitnodigen voor een kerkdienst. Gelukkig reageerde bijna iedereen vriendelijk en ontstonden er onder het genot van een chocomelkje ook interessante gesprekken.

Op 23 december hebben Ernst Vonkeman en ik ons aangesloten bij 'Kerstmissie 2022'. Een project van samenwerkende kerken en hulporganisaties uit Harderwijk. Het Kloosterplein was volledig in kerstferen gehuld. Er werden soep en oliebolletjes uitgedeeld en er waren optredens en spelletjes. De doelgroepen waren eenzame Harderwijkers en mensen met een klein budget. Ernst en ik zaten in het team die mensen uitnodigden voor de Alpha cursus. Uiteraard hebben wij ze ook uitgenodigd voor de kerstdienst.

Al met al twee zeer leuke en leerzame dagen! Heel gaaf om zo de stad in te gaan om mensen bekend te maken met de Goede Boodschap. Mocht jij nou een gelijksoortig iets willen doen, schiet ons aan. We vertellen je graag waar wij tegenaan zijn gelopen zodat jij dat niet meer hoeft te doen.

*Ernst Vonkeman en Job Burger,
Stuurgroep Fonteinwerk*





UW NAAM WORDE GEHEILIGD... VANUIT JOODS PERSPECTIEF

Over dit onderwerp organiseert de classique commissie Kerk & Israël Veluwe zaterdag 28 januari om 13.30 uur een studiemiddag in De Ark in Ede, Heyendaal 10. Sprekers zijn ds. Beatrice L. Jongkind uit Ermelo (oud- wijkpredikant Nieuwe Kerk Harderwijk) en Asaf Pelled.

Als christenen kennen we het Onze Vader, waarin o.a. de bede Uw Naam worde geheiligd voor komt. Van origine is dit een joods gebed. Als we willen begrijpen wat de diepe betekenis is van deze bede, is het goed om te luisteren naar de joodse uitleg. In deze bijeenkomst neemt Beatrice Jongkind ons mee in de joods- / rabbijnse uitleg van deze bede. Wat betekent deze bede in tijden van voorspoed, maar vooral in tijden van tegenspoed en onrecht als alles je ontnomen wordt. Hoe kan in zo'n situatie de bede klinken: Uw Naam worde geheiligd. Na de inleiding zal Asaf Pelled, een messias-belijvende Jood, een toelichting geven op het Kaddisj. Dit is een joods gebed dat een verkonding is van de heiliging van de Naam in woord en daad in het gewone leven en in moeilijke omstandigheden. Ook als christenen worden we soms geconfronteerd met lijden. Door te luisteren naar de joodse uitleg kan het ons wellicht verrijken hoe we deze bede kunnen bidden in tijden van voor- en tegenspoed. De inleiding zal mogelijk vragen en opmerkingen oproepen. Hierna is er gelegenheid het gesprek met elkaar aan te gaan over Het heiligen van de Naam.



ONOPGEEFBAAR VERBONDEN

KERK & ISRAËL VELUWE

GESLAAGDE ACTIE 'KOEIEN VOOR WEESHUIS OEGANDA'

Een crowdfunding-actie van het Fonteinwerk voor koeien voor een weeshuis in Oeganda is een groot succes geworden. Binnen 10 dagen werd 3.000 euro bijeengebracht. Een extra bijzonderheid: de vooraf geselecteerde koeien blijken 'in gezegende omstandigheden' te zijn, ze zijn alle drachtig.

De actie werd gestart door Fontein Marijn Fidler. Samen met haar vriend Tobias was zij voor een fotoproject in Oeganda. In Nankoma ontmoetten zij Carolyn, die zorgt voor dertig gehandicapte weeskinderen. Het ontbreekt daar echter aan genoeg eten, stromend water, een wc en voldoende medische zorg. Carolyn en de vrouwen uit het dorp die haar vrijwillig helpen, doen er alles aan om zichzelf te kunnen onderhouden door het verbouwen van cassave en maïs. Ook hebben ze een paar kalfkoeien. Maar dat dekt bij lange na niet de wekelijkse kosten. Carolyns wens was een aantal koeien te kopen, 4 tot 6 koeien. Melk is namelijk heel waardevol in Oeganda en levert aardig wat geld op. Geld dat hard nodig is voor betere medische zorg, voedzame maaltijden, scholing en uiteindelijk het bouwen van een goed huis. Het Fonteinwerk besloot Carolyn en haar weeskinderen te ondersteunen door geld bijeen te brengen voor in elk geval drie koeien. En dat is gelukt: er is zelfs genoeg geld opgehaald voor zes koeien plus het transport. Op 20 december zijn Marijn en Tobias op pad gegaan om de koeien te kopen en op te halen. Het was een lange reis. Bij aankomst bleek dat de vooraf 'gereserveerde' koeien allemaal zwanger zijn. Dat is op zich goed nieuws, maar het betekent ook dat de koeien op dit moment nog niet naar het weeshuis kunnen worden vervoerd. Maar dankzij het ingezamelde geld is het weeshuis nu wel eigenaar van zes drachtige koeien. En de kalfjes leveren straks ook weer geld op. Super goed nieuws dus.



Doe goed, zoek recht

'Doe goed, zoek recht' is dit jaar het thema van de Week van gebed voor eenheid van Christenen. Jan Willem Janse, werkzaam bij Missie Nederland, schreef hierbij de volgende overdenking.

De serie *The Chosen* is in Nederland in première gegaan. Een serie die je meeneemt in het leven van Jezus en zijn uitverkoren volgelingen. Het eerste seizoen is te zien bij de EO via NPO start. Ter voorbereiding op de première bekeek ik de documentaire *Unfiltered: GenZ reacts to The Chosen*. Een groep twintigers werd zonder enige voorkennis uitgenodigd om samen de serie te kijken en daarop te reageren. Tussendoor horen we hun levensverhalen en delen ze hun ervaringen met de kerk en het christelijk geloof.

Die ervaringen zijn niet zo positief, om het mild uit te drukken. De meeste van de deelnemers vertelden openlijk over de psychische problemen waar ze tegenaan liepen. Wat een pijn. Drie verhalen troffen me in het bijzonder. Eén van de meiden vertelt hoe ze als tiener in de kerk misbruikt werd door een groep leeftijdsgenoten.

Een jongen vertelde hoe de voorganger hem als achtjarige fysiek bedreigde en hoe er later - toen hij begon met werken - druk op hem werd uitgeoefend om meer geld te geven zodat de voorganger - die de dikste auto van de kerk reed - zijn weldadige levensstijl kon voortzetten. De hypocrisie leidde ertoe dat hij uit de kerk stapte. Waarna hij ook door zijn ouders uit huis gezet werd.

Een derde vertelde vooral over haar religieuze moeder die bad dat ze liever dood zou gaan dan dat haar dochter een queer levensstijl zou leiden.

Dood in plaats van leven

Let op: deze groep werd niet geselecteerd vanwege hun achtergrond en deze verhalen, maar willekeurig (puur omdat *The Chosen* het zo goed doet onder deze generatie en de makers wilden leren waarom). De schrijvende verhalen over onrecht en gebrokenheid in de kerk raken me. Ik zou willen dat het uitzonderingen waren, maar daarvoor horen we dit soort verhalen te vaak. Juist in een geloofsgemeenschap die een oefenplek mag zijn om leven te brengen (en daar zijn gelukkig ook hoopvolle verhalen over te vertellen), werden deze mensen misbruikt en onderdrukt. Niet tientallen jaren of eeuwen geleden. Maar slechts 5-10 jaar. De verhalen laten zien hoe gebroken mensen en door mensen gemaakte systemen dood brengen in plaats van leven. Het kwaad lijkt meer invloed op kerk te hebben dan andersom. In ieder geval voor deze groep jongeren.

Maar dan verschijnt Jezus. Jezus die zichzelf zo intens verbindt met de kerk, zijn lichaam. Jezus, die niet onder de indruk is van gebrokenheid en zonde. Hij is bewogen, dat



wel. In *The Chosen* zien we een vrije vertaling van hoe Hij mensen werkelijk ziet en wat dat met mensen - zijn volgelingen - doet. Een weergave die me niet zelden tot tranen toe roert. Jezus kwam niet om te oordelen, maar om mensen terug te roepen in hun bestemming: leven in volheid. Hij ziet de wereld. Hij neemt geen genoegen met haar huidige staat, maar heeft een radicaal andere aanpak dan het religieuze systeem van oordeel en 'be better'. Doordat Hij hen allereerst opneemt en uitnodigt in zijn liefde, worden mensen zachter. Verlaten ze hun zelfgerichte overlevingsmechanismen. Je ziet het gebeuren bij de kijkers. Zij zien dat Jezus zich verbindt met mensen zoals zij. In allerlei gebrokenheid, gewoon op de plek waar ze zijn. Daar nodigt Hij hen uit om Hem te volgen en weer mens te worden, gemaakt naar zijn beeld.

Omdat Jezus gelooft in zijn kerk, doe ik dat ook: Geloof in de kerk

De verhalen van de documentaire gaan voornamelijk over situaties in Amerikaanse kerken. Maar het zou te makkelijk zijn om ons als Nederlandse geloofsgemeenschappen daarachter te verschuilen. Hopelijk zijn sommige van deze situaties uitzonderingen. Maar ook in onze kerken gaat van alles mis. De handen die moesten zegenen, hebben sporen achter gelaten. Misbruik, onderdrukking, het communiceren van schuld, schaamte en oordeel in plaats van herstel. Het zou makkelijk zijn om me te schamen voor de kerk. Maar dáár geloof ik niet in. Want als wij de kerk veroordelen, vertonen we hetzelfde gedrag als wat haar wordt verweten. Schaamte is nooit de oplossing. Het brengt geen leven. Juist het tevoorschijn roepen van wie de kerk wél is: dat brengt verandering. Daarom geloof ik in de kerk. Niet omdat ze het nou altijd zo goed voor elkaar heeft. Maar vanwege Degene die haar heeft geroepen: Jezus zelf. Omdat Jezus gelooft in zijn kerk, doe ik dat ook. Ondanks de brokstukken in het nu en in het verleden. Want: Hij ziet. Hij ziet de potentie die in jou en mij zit, om samen deel te zijn van een gemeenschap die wordt zoals Hij. Om die plek van liefde te zijn, aangesloten op de bron van liefde zelf: Jezus.

De kerk veroordelen heeft dus geen zin. Haar terugroepen in haar bestemming wel. Daarom spreek ik nog steeds geloof uit in de kerk en moedig ik haar graag aan met de woorden van Jesaja: 'Doe goed, zoek recht'.

Hoopvol

Misschien staan de kaarten nog wel bij u in de vensterbank, vol goede wensen voor 2023. Wensen die spreken van goede hoop voor de toekomst. En dat in een tijd waar veel mensen juist leven in bange hoop. Mag ik nog hopen op goede zorg? Hopen dat ik mijn rekeningen kan betalen? Dat de jonge generatie nog hoop heeft of een goede toekomst in een wereld waar zoveel aan de hand is?

Hoop is iets anders dan flauw optimisme. Het is een misvatting om hoop te associëren met optimisme. Natuurlijk is er niets mis met een levenshouding waarin het glas halfvol is. Maar hoop moet gefundeerd zijn op iets. Optimisme, daar kun je snel op terugvallen, maar het kan ook erg schamel zijn. Het is vaak een ontkenning van de werkelijkheid, ontkenning van slecht nieuws. 'Och, het zal allemaal niet zo'n vaart lopen...' Zo'n optimistische opmerking kan mensen in de kou laten staan.

Om hoop te hebben moet je wel een verhaal hebben. Een Verhaal met een hoofdletter, waarop de hoop gefundeerd is. Hoop is een belangrijk woord in de Bijbel. Boek van hoop midden in de moeite. Want hoop en wanhoop liggen soms dicht bij elkaar. Dat lezen we ook terug in de Bijbel. Voortdurend wordt erkend: het leven kan ingewikkeld zijn, vol moeilijke dilemma's. Verschrikkelijke en verdrietige dingen overkomen een mens. Dat alles wordt niet weggepoetst. Daar mag over geklaagd en geroepen worden. Verwijten, teleurstelling en twijfel mogen klinken. En het laat God niet onverschillig. In Psalm 25 voelt de psalmist zich belaagd door vijanden. En hij erkent dat hij met zijn gedrag in de problemen is gekomen. Hij is tekort geschoten. Maar als grote troost is daar de hoop op Gods goedheid en trouw. Hij herinnert zichzelf eraan. Hij heeft het gezien, meegekregen uit de verhalen van het verleden... 'Wie op u hopen worden niet beschaamd. God u bent het die mij redt.'

Ja, God, Hij blijft erbij in moeilijke omstandigheden, als verlies of ziekte je treffen. Hij laat je niet aan je lot over wanneer je een verkeerde keuze hebt gemaakt in het leven. Of als angsten en zorgen steeds meer ruimte voor zich op eisen in je binnenste. Je als een vijand belagen.

Oplichten

De hoop waar de Bijbel over spreekt, mogen we levend houden. Door een kleine of grote daad van liefde, aandacht of zorg, licht er iets op in de wereld. Juist waar het donker is. Daar waar mensen het goede doen voor een ander, oefenen we de hoop. Ik denk aan de vrijwilligers die in hospice of asielcentrum helpend aanwezig zijn. Of aan zorg en aandacht voor een kind of kleinkind dat zijn of haar draai niet kan vinden in het leven. Mogen we ons geroepen weten om menselijke waardigheid en hoop te herstellen, als kleine fluisteringen van het grote verhaal van de hoop. Dat het goed zal komen met de wereld.

Dat mensen de hoop oefenen is niet vanzelfsprekend. Maar al te goed beseffen we dat alles ook stuk kan in deze wereld. Dat we ook de keuze hebben om onverschillig en egoïstisch in het leven te staan. Het is goed om de fluisteringen van hoop om je heen op te merken, deze te koesteren en je erdoor te laten inspireren. Zo houden we de hoop levend dat het goed komt met ons, met de wereld. En gelukkig hangt dat niet alleen van ons af. God is de bron van alle goeds, Hij zal het volmaken.

Wilma Steenbeek

Psalm 25: 4-7

*Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid
en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen, elke dag weer.
Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.*

*Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij, HEER,
omwille van uw goedheid.*

Elke uitgave van Samen Geroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
Wilma Steenbeek-Vlug
w.steenbeek@pgharderwijk.nl**

Bijbel Leesrooster

Vrijdag	13 januari	Spreuken 16:23-33
Zaterdag	14 januari	Jesaja 41:1-7
Zondag	15 januari	Jesaja 41:8-20
Maandag	16 januari	Jesaja 41:21-29
Dinsdag	17 januari	Spreuken 17:1-14
Woensdag	18 januari	Spreuken 17:15-29
Donderdag	19 januari	Spreuken 18:1-12
Vrijdag	20 januari	Spreuken 18:13-24
Zaterdag	21 januari	Psalm 63
Zondag	22 januari	Matteüs 4:12-17
Maandag	23 januari	Matteüs 4:18-25
Dinsdag	24 januari	Spreuken 19:1-14
Woensdag	25 januari	Spreuken 19:15-29
Donderdag	26 januari	Psalm 60
Vrijdag	27 januari	1 Korintiërs 1:1-9
Zaterdag	28 januari	1 Korintiërs 1:10-17
Zondag	29 januari	Psalm 37:1-11
Maandag	30 januari	Psalm 37:12-24
Dinsdag	31 januari	Psalm 37:25-40
Woensdag	1 februari	Spreuken 20:1-10
Donderdag	2 februari	Spreuken 20:11-20
Vrijdag	3 februari	Spreuken 20:21-30

ZONDAG 15 JANUARI

Collectes; 1. Mensen in Nood 0341;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
11.30 uur: dhr. R. Balsma
Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: mw. F. Meijers-Bruijnes

Sonnevanck

10.00 uur: ds. J.F. Kievit

Sefanja

14.30 uur: ds. H. Jansen
Internationale Dienst

ZONDAG 22 JANUARI

Collectes; 1. Werkgroep Dresden-Romenië;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong
11.30 uur: mw. G. van Dijk-Vermeulen
Thomasviering

De Regenboog

11.00 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
Step4wrddienst Heilig Avondmaal

Sonnevanck

10.00 uur: ds. G. Frederikze

ZONDAG 29 JANUARI

Collectes; 1. Project Gastschool;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
Kerk-en-Schooldienst
11.30 uur:

De Regenboog

09.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze
Kerk-en-Schooldienst

Sonnevanck

10.00 uur: ds. H. Brandsen

GEEF LIEVER VIA DE SCIPPIO-APP

Dat scheelt het kerkelijk bureau veel werk. Er is vast iemand in uw omgeving die deze app even op uw telefoon wil zetten. Het gebruik is supersimpel.

DE TOELICHTING OP DE COLLECTES
VINDT U OP PAGINA 8

PLANTAGEKERK

Zondag 15 januari (9.30 uur) Deze zondag begint de week van gebed. De organisatie moedigt dit jaar kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid. Een aantal gemeenteleden vertelt ons hoe en waarom zij meebouwen aan Gods koninkrijk. Bid je mee? (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 15 januari (11.30 uur) Fonteindienst We zijn allemaal uitgekozen om Jezus te volgen en Zijn leerling te mogen zijn, maar wat voor leerling ben je dan? En wat is het om geroepen te zijn? We blikken terug op de 3e diensten van november en december waarin we gezalft mochten worden met het teken van Christus en de weg van de Waymaker mochten bewandelen. Dus wat belet ons nog om geroepen te zijn? Ricardo Balsma zal deze keer niet de muziek verzorgen, maar ons meenemen in dit thema, waarbij hij ook over zijn persoonlijke roeping zal vertellen. De muzikale begeleiding komt van Matthias Blokzijl met band. Voor kinderen in de basisschool leeftijd is er kinderdienst. Deze dienst is ook online te volgen en is te bekijken via CAI TV kanaal 707 of via de website www.pgharderwijk.nl/live-stream (klik op de foto van de Plantagekerk) (Hans Wansink)



Zondag 22 januari (9.30 uur) We lezen met de kinderdienst mee en Lucas 5: 27- 39 is aan de beurt. Als je feestganger bent op een bruiloftsfeest dan vast je niet, zegt Jezus. Er zijn andere dagen om de buikriem aan te trekken. We zingen met Timon Nauta achter het klavier en Henny Ammerlaan is lector. Wees welkom. (ds. Diemer de Jong)

Zondag 22 januari (11.30 uur) Thomasviering Hoe gastvrij ben jij? Dat is het thema waarmee we deze morgen met hoofd en hart en misschien ook wel handen aan het werk gaan. Echt gastvrij ben je als die ander zich thuisvoelt. Een mooie gedachte...voel je welkom en thuis, namens het Fakkeltaam. (Gertie van Dijk-Vermeulen)

Zondag 29 januari (9.30 uur) Kerk-en-Schooldienst We leven in een onzekere en donkere tijd. Oorlog, klimaatverandering en rondkomen zijn bijna gewoon. In deze schoolthemadienst willen we onszelf, de kinderen en ouders bemoedigen met de hoop die God ons wil geven. En nee, daarmee is niet meteen alles opgelost. Maar met al onze vragen, zorgen en twijfels mogen we Hem aanroepen en op hem blijven vertrouwen. Deze zondag zijn we blij dat we gastkerk mogen zijn voor school De Wegwijzer. Wees welkom! (ds. Marissa van Meijl)

SEFANJA

Zondag 15 januari (14.30 uur) Internationale Dienst Wijkgemeente "De Regenboog" verzorgt de Internationale kerkdienst. Voorganger is ds. Henk Jansen. Het thema van deze dienst is: "Het beste moet nog komen" en we lezen Joh. 2 : 1-11, over de bruiloft in Kana. Is Jezus een party-crasher? Nee het tegendeel: als ons feestje vastloopt, weet Hij het weer vlot te trekken. We zingen weer diverse mooie passende liederen, onder de muzikale begeleiding van Ali Maris. Na de dienst willen de mensen uit het AZC u graag weer ontmoeten voor een gesprekje. Wij zorgen voor de koffie, thee en fris. Weet dat ook u welkom bent. (Hans Kalfsbeek)

DE REGENBOOG

Zondag 15 januari (9.00 uur) Deze zondag lezen we o.a. Jesaja 62. De beloften over de toekomst willen ons aan het begin van het nieuwe jaar 2023 bemoedigen en inspireren. Wij mogen de boodschappers zijn van Zijn heil van dag tot dag, Hem de lof toezingen en Zijn Naam prijzen. (Frieda Meijers)

Zondag 22 januari (11.00 uur) Step4wrddienst - Schuif gezellig aan Deze zondag is er weer een Step4wrddienst! Deze Step4wrddienst gaan we avondmaal vieren. We hebben weer mooie nummers op het programma staan en hebben er weer veel zin in. Let op, deze dienst begint om 11.00 uur! Schuif jij ook aan?

Zondag 29 januari (9.00 uur) Kerk-en-Schooldienst Waar hoop jij op? Samen met de Triangel beleven we in deze Kerk-en-Schooldienst het verhaal van de blinde Bartimeus. Wat ik mooi vind, is dat hij zijn best bleef doen voor aandacht van Jezus, ook al wilden de mensen om hem heen dat niet. Soms mag je goed van je laten horen, ook bij God! Kom je meebeleven? (ds. David Kroeze)