

# Samen Geroepen

NR 16 2022

9 december – 22 december

**Advent**

**Is er nog hoop?**

**Geen asielzoeker**



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde



## COLUMN

## IS ER NOG HOOP?

Het was op 25 november 55 jaar geleden dat Wim en ik in het huwelijksbootje stapten. Ik ben erg dankbaar dat we zo lang al samen zijn, eigenlijk nog twee jaar langer als je de verkerings- en verlovingsstijd meerekent. Als ik denk aan alle ellende in de wereld, ook in ons land, voel ik een grote kloof tussen die twee dingen. In ons eigen leven is de rozengeur en maneschijn trouwens ook deels verdwenen omdat Wim nu in Weideheem woont.

Je moet oppassen om niet overspoeld te raken door alle narigheid, het dringt zich op via alle berichten in de media, elke dag opnieuw. Het ergste vind ik de oorlog in Oekraïne, al die mensen in de kou en het donker, aan alles gebrek. Kunnen wij deze keer wel Sinterklaas en Kerst vieren? Ja, nu is het dichtbij, maar er zijn voortdurend oorlogsgebieden in de wereld. We zijn er immuun voor geworden, anders kun je niet meer leven en vrolijk zijn. Toch ligt het zwaar op mijn maag. Ik probeer erover heen te kijken naar het licht van Kerst, maar dat valt niet mee.

Mijn hart bidt: hoe lang nog Heer, samen met de zielen onder het altaar waarvan in de Bijbel sprake is. Dat het Rijk morgen al mocht komen om een eind te maken aan alle ellende. Advent, komst van Jezus onze Heer, geeft ons in elk geval hoop op de nieuwe hemel en nieuwe aarde, waar het recht woont. Dat wil ik graag vieren met Kerst!

*Stien van der Hout-Slagmolen*

## Gedachte:

*'Het einde van ons bestaan begint wanneer we zwijgen over dingen die er toe doen'*

*Martin Luther King*

## Bij de voorplaat:

*Advent, een nieuwe periode breekt aan. We zijn vol verwachting. Deze foto van Arie Vermeer roept allerlei beelden op, bijna als een icoon. Neem eens een paar minuten om de schoonheid van de schepping te overdenken.*

## van de redactie

## VERANDERENDE TIJDEN EN MEER?

*Het is Adventstijd, in de kerk het begin van een nieuw jaar. De tijd staat niet stil. Met het verstrijken van de tijd veranderen ook wij. We verwachten het nieuwe en laten bijna ongemerkt iets van het oude los.*

*Nee de tijd staat niet stil. De jongere generatie, de kerk van morgen, lijkt zich meer thuis te voelen bij bands dan bij orgelklanken. Tegelijkertijd vragen we ons wel eens af: veranderen we teveel? Of moet er misschien nog meer aangepast worden?*

*De kerk tracht de nieuwe tijd bij te blijven. Onder de paraplu van Samen Jong proberen onze kerkenraden en voorgangers tussen de generaties een brug te slaan. In 'gewone' diensten verandert bijna ongemerkt de liturgie. Daarnaast organiseren we binnen de PGH andere vormen van vieren, zoals de Fonteindiensten, Fakkelvieringen, Cantatediensten, en Step4word-diensten en meer. Een breed aanbod vindt u op pagina 16 maar ook elders in dit blad.*

*De tijdgeest gaat de kerk niet voorbij. Een wijs gezegde leert ons: Stilstand is achteruitgang. Het is Advent: vol verwachting stellen we ons open naar de toekomst.*

*Redactie SamenGeroepen*



**woensdag 21 december** om 12.00 uur in de Plantagekerk  
**vrijdag 23 december** om 12.00 uur in de Regenboog

Van harte nodigen wij u uit voor een gezellige lunch met aansluitend de Kerstviering.

We ontmoeten elkaar rond vertrouwde kerstliederen en het eeuwenoude Verhaal dat ons nog steeds raakt in deze tijd. Samen vieren we het wonder van Kerst, Licht voor de wereld. We hopen u te zien en gasten zijn natuurlijk ook welkom!

Het helpt ons als u zich vóór vrijdag 16 december aanmeldt

- voor de kerstviering in de Plantagekerk (21 december) bij:  
Janny van der Wal, e: jannyvdwal05@gmail.com
- voor de kerstviering in de Regenboog (23 december) bij:  
Ria Schut, t: 0341 26 57 38, e: ria.schut1@gmail.com

Seniorenpastores PGH  
Frieda Meijers, t: 06 48 39 59 86,  
Wilma Steenbeek, e: w.steenbeek@pgharderwijk.nl

## EELKE VAN DER WAL NIEUWE PGH-VOORZITTER



Eelke van der Wal is op 27 november in de Plantagekerk bevestigd als ouderling met een bijzondere opdracht: voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Hij volgt Peter Scherpenisse op. Eelke (56 jaar) is in het dagelijks leven werkzaam als onderzoeker op het gebied van diervoeding en diergezondheid. In de kerk was hij de afgelopen jaren actief als voorzitter van de Jeugdraad. Hij ziet het als zijn taak en roeping onze PGH verder klaar te maken voor de toekomst met een sterk bestuur en een warme geloofsgemeenschap. In het voorwoord van het nieuwe PGH-beleidsplan formuleerde hij het aldus: 'We gaan meer communiceren op hartniveau'.



# Het oudste(!) en mooiste(?) adventslied

## Lied 433: Klein maar fijn en rijk van inhoud

Op de eerste Adventszondag zongen we in de Plantagekerk onder meer Lied 433. Tot mijn vreugde, want het is mijn favoriete Adventslied. Maar dat is uiteraard een subjectieve mening. Belangrijker en interessanter is het objectieve feit dat dit lied het alleroudste Adventslied is. Wij zingen een vertaling van "Nun komm, der Heiden Heiland", maar Luther verwerkte in dit lied een hymne van kerkvader Ambrosius uit de 4e eeuw. En in Duitstalige gezangenboeken staat dit lied nog steeds als nummer 1 genoteerd, het begin van de Advent. De moeite waard om er eens in te duiken en de strofen langs te lopen.

***Kom tot ons, de wereld wacht,  
Heiland, kom in onze nacht,  
licht dat in de nacht begint,  
kind van God, Maria's kind.***

De inzet is meteen al grandioos: de wereld wacht, is – zonder het zelf te weten – in verwachting. Advent is universeel, het Kind is voor iedereen gekomen, midden in de duisternis van deze zoekende wereld is God zelf aan het licht gekomen, handtastelijk onder ons mensen komen wonen.

***Kind dat uit uw kamer klein  
als des hemels zonneshijn  
op de aarde wordt gesteld,  
gaat uw weg zoals een held***

Geen sentimenteel gedoe met kindekes en kribbetjes wiegen, nee, meteen ter zake: hier wordt een Held geboren, iemand die zeer bewust gekomen is en er voor gekozen heeft om een zeer bepaalde weg te gaan. Hier speelt op de achtergrond mee het beeld van de opgaande zon die als een held over de wereld gaat, uit Psalm 19.

***Gij daalt van de Vader neer,  
tot de Vader keert Gij weer,  
die de hel zijt doorgestaan  
en hemelwaarts opgestaan.***

In zeer kort bestek wordt die weg van Christus hier uitgetekend: eerst de weg omlaag naar de diepste vernedering en dan weer omhoog, uit de hemel naar de aarde tot en met het kruis aan toe maar daarna weer de verhoging tot de hemelse heerlijkheid. Eigenlijk de geloofsbelijdenis in een paar woorden samengevat, zie ook Filippienzen 2 vs 5 t/m 11 en Johannes 16 vs 28.

***Uw kribbe blinkt in de nacht  
met een ongekende pracht.  
Het geloof leeft in dat licht  
waarvoor al het duister zwicht.***

Ook weer: geen sentimentaliteit, de kribbe wordt niet zoetjes en zoetsappig getekend maar meteen neergezet als een teken van overwinning. Het licht is gekomen en het zal niet meer doven of uitgedoofd kunnen worden, het Licht zal overwinnen en daar mag het geloof en iedere gelovige zich te midden van alle duisternis en ellende aan vastklampen!

***Lof zij God in 't hemelrijk,  
Vader, Zoon en Geest gelijk,  
nu en overal altijd,  
nu en tot in eeuwigheid!***

Zoals gebruikelijk tot besluit een lofzang op de Drie-enige God, Vader, Zoon en Geest. Samengevat een prachtig lied met ook nog een pracht van een melodie: zeer eenvoudig en toch ook zeer kunstig opgebouwd. De eerste regel wordt herhaald in regel vier en als je goed kijkt (en luistert!), zijn de regels twee en drie elkaars spiegelbeeld!

ds. J. Mak





## PLANTAGEKERK

### WIJKGEMEENTE PLANTAGEKERK

Wanneer deze uitgave van SamenGeroepen uitkomt, bevinden we ons alweer halverwege de adventsperiode. We mochten eerste Advent beginnen met de bevestiging van Eelke van der Wal als voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Wat was dat fijn! Samen hebben we nagedacht over wat het betekent om de Heer spoedig te verwachten. Want voelen we die urgentie nog? Of staren we ons blind op wat was en wat achter ons ligt? En als dat niet zo is en we de noodzaak van klaar staan wel voelen – wat betekent dit dan voor ons? Hoe delen we ons geloof in woord en daad? Fijn dat Eelke het ziet zitten om de omvangrijke en soms zo ingewikkelde taak van de AK-voorzitter op zich te nemen! Dat vraagt moed. Laten we hem daarin helpen en steunen met onze gebeden.

En zo leven we langzaam naar het kerstfeest toe. Er zijn mooie ontmoetingen en de verschillende kerstbijeenkomsten – van jonger tot ouder – staan in de steigers. Het doet goed om op deze manier en met elkaar te verwachten!

### OCHTENDGEBED IN ADVENTSTIJD

Het heeft iets bijzonders om op de vroege ochtend door onze grote Plantagekerk te lopen. De eerste zonnestrallen vallen door de hoge ramen en zetten alles in een ander en vredig licht. Binnen dat licht ontmoeten wij elkaar op de donderdagochtenden van Advent, in stilte en gebed. In een kring, rondom het licht verzameld, luisteren we naar een lied, lezen we een gedeelte uit de Bijbel en brengen bij God wat ons bezig houdt. Daarna kun je nog een kaarsje aan steken. Of is er koffie. Net waar je behoefte aan hebt. Het gaat (nog) om de volgende data: op 15 en 22 december kun je er nog bij zijn. Wees welkom! Om kwart over 9 starten we tot ongeveer kwart voor 10.

*Ds. Marissa van Meijl*



## DE REGENBOOG

### UIT HET MODERAMEN

De eerste adventszondag ligt alweer achter ons. Met een mooi Event in herinnering gaan we op weg naar Kerstmis met vele kerstengelen die zomaar iets in je brievenbus stoppen om je te bemoedigen/verrassen.

In deze tijd gebeurt er veel in onze gemeente, zo hadden we de afgelopen week twee keer de kans om de gemeentebijeenkomst bij te wonen. Wat is het mooi om te zien hoeveel werk er wordt verzet in de kerk. En wat fijn dat er weer een voorzitter is gevonden voor de Algemene Kerkenraad in de persoon van Eelke van der Wal. De vele cijfers die ons gepresenteerd werden, duizelden mij. Er is een goed huishoudboekje gepresenteerd, maar we kunnen niet achteroverleunen. We moeten aan de slag, willen we alle werkers op hun plaats houden.

### KERSTWENSBOOM

In de Regenboog willen we op 17 december in het winkelcentrum Drielanden een kerstboom neerzetten. Mensen kunnen een tekst/wens op een bal schrijven en doorgeven aan iemand die een steuntje nodig heeft. Of we hangen ze aan de boom en dan krijgt de boom later een mooie plek.

### RELIGIEUS ERFGOED

Saskia en ondergetekende mochten deze week naar een bijeenkomst over visie van het religieus erfgoed in Harderwijk, georganiseerd door de gemeente Harderwijk. We ontmoetten er vele leden van kerkgenootschappen in Harderwijk. We spraken met elkaar af dat we willen samenwerken om elkaar te versterken en te inspireren. We willen in contact met elkaar blijven.

## colofon & contact

**SamenGeroepen** is het drieweeklijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

**Redactie:** *Gertie van Dijk-Vermeulen, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdreducteur)*

**Abonnementen:** € 25 per kalenderjaar bij automatische incasso, € 30 zonder automatische incasso. Digitaal abonnement € 15 (automatische incasso)

Aanmeldingen en opzeggingen via het Kerkelijk Bureau, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl)

**Opmaak:** *Ton van der Gaag, gewoonton.nl*

**Druk en afwerking:** *Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.*

**Oplage:** 1200 exemplaren

**Volgende uitgave** verschijnt 23 dec. voor **3 weken**

**Kopij** uiterlijk maandag 12 dec. om 18:00 uur naar: [kerkblad@pgharderwijk.nl](mailto:kerkblad@pgharderwijk.nl)

### kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl)

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

### [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl)

### predikanten

*Ds. D. (Diemer) de Jong*  
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A  
T. 0342-440486 of 06-44842411  
[d.dejong@pgharderwijk.nl](mailto:d.dejong@pgharderwijk.nl)

*ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink*  
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B  
T. 06-58729881, [m.vanmeijl@pgharderwijk.nl](mailto:m.vanmeijl@pgharderwijk.nl)

*ds. D.J.D. (David) Kroeze*  
wijkpredikant De Regenboog  
T. 06-16856392, [d.kroeze@pgharderwijk.nl](mailto:d.kroeze@pgharderwijk.nl)  
En via Facebook

vacature  
predikant Fonteinwerk

### kerkelijk werkers

Seniorenpastor: *W. (Wilma) Steenbeek-Vlug*  
T. 06 44588995, [w.steenbeek@pgharderwijk.nl](mailto:w.steenbeek@pgharderwijk.nl)

Seniorenpastor: *F. (Frieda) Meijers*  
T. 06-48395986, [f.meijers@pgharderwijk.nl](mailto:f.meijers@pgharderwijk.nl)

Jeugdwerker: *M.L. (Lisette) Brandsma*  
T. 06-57490961, [jeugdwerker@pgharderwijk.nl](mailto:jeugdwerker@pgharderwijk.nl)

### scriba's

Wijk Plantagekerk: *mw. Ada Brouwer*,  
[scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl)

De Regenboog: *mw. Michelle Schouten-Klaasse*,  
[scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl)

### helpende handen

T 06 30 30 93 28, [wmondria@caiway.net](mailto:wmondria@caiway.net)  
[www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen](http://www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen)

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

## UIT DE KERKENRAAD

Afgelopen kerkenraad hebben we dieper nagedacht over ons kerkzijn. De vraag was: hoe is er verbinding tussen kerkenraad en gemeente als het om geloof gaat? Na doorpraten over een veelheid aan antwoorden kwamen we op twee aandachtspunten voor de toekomst: concentreer je op de kern van geloof. En: doe dat met jong én oud.

We hebben ook een jaarplan besproken. Daarin staan ook de speerpunten voor komend jaar. Daarvan is al iets in vorige SamenGeroepen gezet. Komend jaar zijn er ook verdiepende gesprekken over relevante onderwerpen, zoals eredienst en sfeer in de kerk. Hier willen we ook meer gemeenteleden bij uitnodigen.

Tenslotte hebben we afgesproken dat we het afkondigen van een overlijden iets anders doen. Tot nu toe legden we een steen als teken van herinnering bij iedere persoon uit de Regenboog. Nu gaan we voor alle overledenen uit Plantagekerk en Regenboog één steen leggen. Precies zoals in de Plantagekerk.

*Michelle Schouten, scriba*

## RAINBOW EVENT

Waar wacht je op? was het thema van het Event 27 november. We wachten op de komst van Jezus. Daarin maken we Gods goedheid mee. En we verwachten nog steeds zijn komst! Met mooie muziek van de band van Louise ten Wolde, diverse workshops en samen eten, was dit een mooie start. Er was veel om te delen met elkaar in de workshops. Twee van de workshops hadden een concreet doel voor ogen. Twintig chocolade-engeltjes gingen naar het 'Gastenhuis



Harderwijk', de onlangs geopende woonvorm voor mensen met dementie recht tegenover de kerk. Marijke en haar zoons brachten ze als teken van welkom in de wijk. Ze waren er erg blij mee! En Marleen van Hoek liet haar workshopbezoekers schapjes rond de kribbe boetseren. Een vrijwillige bijdrage daarvoor gaat naar Stichting de Synagoge, die een open huis is voor alle Mede-wiekers, wat juist welkom is in deze tijd.

*Ds. David Kroeze*



## TENTOONSTELLING REGENBOOG

Afgelopen tienerkamp gingen de tieners tijdens de zondagmorgenviering in gesprek over: waar gaat je hart naar uit, waar word je blij van? In de Bijbel is het hart het centrum van ervaring: 'Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven' (Spreuken 4 vers 23). Met deze vraag gingen de jongeren en gemeenteleden op pad en maakten foto's wat in hun hart een speciale plaats heeft: vrienden, de natuur, sport en snoep... Hiervan hangt een expositie in de gang boven en vergaderzaal. Neem een kijkje en laat u verwonderen en kijk met heel uw hart. Lees vooral ook de titels die er (in net te klein schrift) bij staan.



## NIEUWS VANUIT HET FONTEINWERK

De stuurgroep Fonteinwerk geeft elke week een nieuwsbrief uit. Ga voor de actuele nieuwsbrieven naar [fonteinwerk.nl/nieuws](http://fonteinwerk.nl/nieuws)



## KINDERWONDER KERSTFESTIVAL

Op zoek naar een goede kerstsfeer? Op 24 december van 16.00-18.00 uur in de Regenboog is het feest. Iedereen kan in- en uitlopen en zich verwonderen over alles wat er te doen is. Er is een doorlopend programma op het hoofdpodium. Je kunt meezingen met of luisteren naar kinderkoor Be Happy. Het koor wordt afgewisseld met een kerstfilm en het live samen zingen van bekende kerstliederen voor iedereen. In de zalen zijn andere dingen te doen. Je kunt er diverse knutsels maken, er is een verhalenverteller, je kunt een eigen kerstwens-video opnemen, en een wens in een kerstboom hangen. We hopen nog op een dansvoorstelling, en een Meet&Greet met het Kerstkind.

Om 16.00 uur start er Kleuterkerk: een interactieve viering voor kinderen van 0-6 jaar met hun (groot)ouders. De andere programmaonderdelen zijn doorlopend. Er komt nog een precies programma.

Dit festival organiseren we omdat we blij zijn met de komst van Jezus. Wat Gods liefde voor ons betekent willen we doorvertellen. We vieren het met dit feestje, en willen zo toegankelijk zijn voor iedereen, of je nu thuis bent in de kerk of niet. Kom je ook op ons festival? Als organisatie hebben we er veel zin in, en we zorgen dat je welkom wordt geheten met warme chocomel en gezellig geblaat!

*Jeugdwerker Lisette Brandsma en ds. David Kroeze*

## PUZZEL

Tekst bij de puzzel: Hoe reizen Jozef en Maria? Op een .....  
(verbind de puntjes met elkaar, en begin bij 1)



## Trein

Zoals elke ochtend zit ik weer in de trein. En zoals altijd staar ik verveeld voor me uit. Ik zie wat ik elke morgen zie: een grote hoeveelheid individuen, allemaal op weg naar werk, sport of studie. Bijna iedereen heeft oortjes in en niemand kijkt elkaar aan. Er heerst een rustige, maar verlegen sfeer.

Ik heb altijd geleerd dat iedereen een verhaal meedraagt. Ook deze mensen dus. Wat zou er schuil gaan achter deze maskers? Ik weet van mezelf heel goed wat ik wil en hoe ik dat wil. Ik vraag me af wat de bestemming is van al deze mensen om me heen. Het bordje aan de muur vertelt het me. Station Zwolle.

Toch twijfel ik of dat de echte reis van zo'n treinreis is dat je dit nooit zeker van iemand weet. Terwijl we langs Nunspeet rijden, begin ik te denken. Zouden er nog meer mensen christelijk zijn? Heeft die meneer bijvoorbeeld, daar rechtsvoor met die hoed, belijdenis gedaan? Heeft die mevrouw achter me, met die rode sjaal, weleens een wereldreis gemaakt, op zoek naar Hem?

Een interessante gedachte om over te mijmeren. Je kunt hier eindeloos over speculeren en fantaseren, al heb ik niet zoveel tijd meer. Ik moet uitstappen. De trein is aangekomen: Station Jezus.

*Joost Rijdsdijk*

## OPROEP

### KOM JIJ OOK MEEZINGEN MET KERST?

Op het Kerstfeest, zondag 25 december, gaan we samen met de kinderen en de leiding van de kinderdienst in de dienst een lied zingen. Alle kinderen tussen 0 en 12 jaar mogen meedoen. En trouwens, wie zich kind voelt is ook welkom! We zingen het lied 'Vlaggetjes'. We oefenen van tevoren 1 keer op de zondag vóór Kerst, 18 december om 13.00 uur in de Plantagekerk. Je kunt je opgeven bij Christa Visser. Doe je ook mee? Leuk!

*Christa Visser,  
crvissertimmerman@hotmail.com*

## Leesrooster Bijbel Basics

Zondag 11 december  
Zondag 18 december

Mattheüs 1:18-24; Jozef wacht op de komst van Jezus  
Lucas 2: 23-39; Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus



## JEUGDLINTJE VOOR 'ONZE' TOM DE JONGE

Donderdag 17 november ontving Tom de Jonge van de burgemeester van Harderwijk het Jeugdlintje van de Gemeente. Een ongelofelijk bijzondere eer. Tom ontving het jeugdlintje voor zijn inzet voor 2bike4alzheimer, de Lichtjesloop en zijn inzet voor allerlei kerkenwerk binnen onze wijkgemeente de Regenboog.

Zijn moeder Saskia sprak Tom toe met de volgende woorden: 'We hebben je verteld hoe mooi het is dat je gaven en talenten hebt gekregen. En dat je daarmee wat mag doen voor jezelf en voor anderen.' Een prachtige boodschap van zijn moeder. En wat is Tom met zijn veertien jaar een prachtig voorbeeld voor vele jongeren in Harderwijk komend jaar. Van harte gefeliciteerd Tom!

*Namens de jeugdraad, Lisette Brandsma*

## GROWING YOUNG WORDT SAMEN JONG

Al een aantal jaar werken we nu in de PGH vanuit de visie van Growing Young. Het boek en de daarin beschreven visie is vanuit Amerika overgekomen naar Nederland. Het boek Growing Young is afgelopen jaar vertaald in het Nederlands. Het boek Samen Jong is de letterlijke vertaling met daarbij aangevuld concrete voorbeelden uit Nederlandse kerken. Samen Jong legt de nadruk op het kerk zijn met alle generaties. Waarderende gemeenteopbouw is de theorie die als basis wordt gebruikt voor deze visie. Dit houdt in dat we steeds meer oog krijgen voor datgene wat waardevol is in de geloofsgemeenschap en daar vervolgens op voortbouwen. In de kerkenraden is gesproken over welke naam we nu gaan voeren. Daaruit is gezamenlijk gekomen dat we verder gaan met de werktitel Samen Jong. Bent u nieuwsgierig naar het boek geworden, mail gerust, ik leen mijn boek graag uit.

*Lisette Brandsma, jeugdwerker*

## DE VRAAG WIE JEZUS IS

Vereerd met de komst van een zestal oudere jongeren (jeugdouders, diaken, andere kerkelijk werkers en betrokkenen) was het een enigszins vreemd, maar verrassend binnenkomen voor de jongeren van Stay Steady (SST). Geen ouderavond, maar gewoon een ontmoeting tussen ouderen en de tieners van SST. Dus was het op 13 november gezellig druk op het Zoldertje samen met 10 jongeren en 3 vrouw/man leiding. Na de thee en de bekendmaking van het onderwerp vertelde Anouk dat de naam van Jezus wel heel vaak gebruikt werd en wordt. En dit niet alleen in de meest positieve zin. Wat hebben we met Jezus? Uit een onderzoek onder 1000 tieners hier enige cijfers: 662 hadden niets met het geloof, 282 gaven aan Christelijk te zijn, 31% van de tieners gaf aan dat Jezus hoop brengt en 27% dat Jezus om mensen geeft.

We gingen vervolgens in twee groepen uiteen. Vul aan en schrijf op: 'Jezus is ...?' Aansluitend: 'Jezus is wel/niet een voorbeeld voor mij omdat ...?' en tot slot de moeilijkste vraag, 'Ik geloof wel/niet dat Jezus ook God is.' Dat leverde interessante discussies op, met name ook door de reacties en bele-

ving van de gasten. Gerard vertelt dat Jezus tot zijn 30e eigenlijk een mens was zoals jij/u en ik. Daarna gaat Jezus dienen en spreekt Hij over het Koninkrijk van God. Hij voorspelt ook dat Hij later zou lijden en sterven. Zijn leven staat uitvoerig beschreven in het Evangelie van Johannes. Jezus doet uitspraken die ook in deze tijd nog zeer passend en bijzonder zijn. "Ik ben de goede Herder, Ik ben de opstanding en het leven, Ik ben de weg, de waarheid en het leven". Lieneke (jeugdouders) leest het verhaal voor uit Johannes 8: 1-11, Jezus die bij de tempel werd geconfronteerd met een vrouw die volgens wetsleraren en farizeeën met een andere man had geslapen. Volgens hen moest ze worden gedood, maar Jezus reageerde: 'Wie van jullie nog nooit iets kwaads heeft



gedaan, mag de eerste steen gooien.' Dit geeft een antwoord op wie Jezus eigenlijk is. Na deze schriftlezing werd geluisterd naar de woorden en het nummer 'Amazing Grace'. In met name het Evangelie van Johannes wordt middels getuigenissen en overlevering beschreven wie Jezus was en wat Zijn betekenis voor de mensheid tot op heden nog steeds is. Na een rondje fris en chips werd het langzaam maar zeker stil en donker op de Zolder van de Plantagekerk. Het was wederom een mooie en zinvolle avond, met veel dank ook aan onze gasten. Voor herhaling vatbaar.....

*Team Stay Steady: Anouk, Martine en Gerard*





WIJ GEDENKEN...



**Neeltje Boudestein-de Blicck**

Op 96 jarige leeftijd is op 2 november in Sonnevancck overleden Neeltje Boudestein-de Blicck. Hoewel het haar lichamelijk steeds minder goed ging, bleef haar geest helder. Blij was ze met bezoek en ze genoot van de wandelingetjes. In de kerkzaal van Sonnevancck hebben we op 9 november afscheid genomen en hebben we haar herdacht. Haar dochter vertelde, haar zus haalde herinneringen op en ook haar kleindochter vertelde liefdevol over haar oma. Zorgen voor deed ze al vanaf haar jeugdijaren in het grote gezin waarin zij opgroeide. Zorgen deed ze later met liefde voor haar gezin. En ook de laatste jaren met haar Jan waren vol zorg om hem heen. Ze was er voor je in moeilijke tijden. Overgrootmoeder mocht ze worden en samen met de kleintjes genoot ze van verwennen. Bij alle mooie woorden klonk ook psalm 115, de psalm gelezen bij haar huwelijk met Jan; de psalm die ook gelezen is bij zijn afscheid. In de psalm gaat het om zegen en zegenen. Zegenen is heil, is heelheid en voorspoed toewensen. Het is iemand het goede gunnen. Terugkijkend in het leven van Nel mogen we zien dat ze mocht leven met de zegen van God, in Zijn Licht. En deze God wil ook ons zegenen. Hij wil met ook met ons meegaan alle dagen van ons leven en ook daarna. Dat dit weten tot troost mag zijn voor haar kinderen, klein en achterkleinkinderen die nu zonder moeder en oma verder gaan, onderweg hun eigen toekomst tegemoet.

*Gertie van Dijk-Vermeulen*



**Aleida van Kalsbeek-te Slighte**

*Ik ben de nacht voorbij  
getroost;  
mijn langste schaduw  
blijft getekend  
door het Licht  
en onweerstaanbaar  
wordt het dag!*

Het zijn deze woorden van Sytze de Vries die de rouwkaart van Leida van Kalsbeek vergezelden. Zij overleed op zondagmiddag 13 november en bereikte de leeftijd van 95 jaar. Aan een lang en intensief en ook bewogen leven is een einde gekomen. Een leven dat naarmate de jaren vorderden, steeds moeizamer voor haar werd. Wanneer de hulp thuis in de St. Jurriënstraat niet meer toereikend blijkt, komt het moment dat haar weg voorgoed naar een appartement in Wooncentrum Het Gouden Hart leidt.

Leida: trotse grootmoeder van vier kleinkinderen, die zo genoot van haar achterkleinkinderen. Ze was een creatieve vrouw. Ze kon prachtig boetseren en schilderen en was jarenlang lid van een schildersclub. Zij hield van kunst en verzorgde daarom ook de exposities in het St. Jansdal. Het overlijden van haar man Piet en later dat van haar dochter Marjo heeft haar heel veel verdriet gegeven. Maar met een wilskracht die zo kenmerkend voor haar was, gaat zij moedig en dapper verder. Zij was een bijzondere vrouw, daar waar het haar geloof betrof. Het geloof dat zij meekreeg in haar jeugd maar dat haar ook voor vragen stelde. En met een nieuwsgierigheid naar méér weten gaat zij op zoek met al haar vragen en al haar twijfels. Het laat haar niet los. Zij leest veel over theologie, haar boekenkast stond er vol van. En ze eigent zich nieuwe denkbeelden, nieuwe godsbeelden toe. Het verrijkt haar leven. "Ach", zo zei ze eens, "ik heb het altijd al geweten dat er meer moest zijn dan wat wij hoorden ..."

Op zaterdag 19 november hebben wij voorafgaande aan de begrafenis, afscheid van haar genomen in een dienst in de aula van de Elzenhof. We hebben stilgestaan bij haar leven en sterven. We hebben geluisterd naar de prachtige muziek die ze zelf voor haar afscheid koos. Aan een lang leven, vol beleven, met al haar vragen en twijfels, haar zoeken en vinden, is een einde gekomen.

*Drs. Netty Eerdmans-Wolleswinkel*



**Berend Hellinga**

Na een lang leven van 94 jaar moest Berend Hellinga tenslotte een lang stervensproces doormaken. Hij was ongeveer een half jaar geleden al uitbehandeld en kwam daarom in Hospice Jasmijn maar moest daar na ruim drie maanden weer weg en kon toen naar de Boerhaavehof. Daar is hij na een paar weken, waarin hij zienderogen achteruitging, uiteindelijk overleden op 15 november.

Een moeizame dood na een in sommige opzichten ook moeizaam leven. Hij was afkomstig uit het Groningse boerenland en de Groningse volksaard zat diep in hem verankerd. Hij was stil en teruggetrokken, geen prater, behalve als het gesprek op zijn hobby's kwam: voetballen, postzegels of 'de tuin'. Vooral dat laatste had zijn liefde, soms had hij drie tuinen tegelijk en kon hij trots vertellen over 'het gewas' zoals hij dat noemde, de opbrengst van zijn gestage arbeid in de grond waarmee hij soms wel vergroeid leek te zijn.

Tijdens dat langdurige sterfbed leek hij nog stiller te worden, hij tobde wat af maar liet zich daar niet over uit. Maar hij wist dat hij gedragen werd en een goede toekomst tegemoet ging in het Vaderhuis, verlost van alle pijn en zorg en tobberijen.

Zijn dappere vrouw Stien (al 95!!) die hem tot het laatst toe met haar zorg omringde en hun kinderen en kleinkinderen wensen we de troost van de Goede Herder toe op hun eigen levensweg. Mogen zij ervaren de kracht van de woorden die mochten klinken in de dienst op de dag van de begrafenis, het lied: "Ik zal er zijn!"

*Ds. J. Mak*





#### **Truus Timmer-van Soest**

Truus werd geboren op 27 april 1929 in Venray als derde in een gezin van zeven. Rond haar 20e verruilde ze Limburg voor de Veluwe om daar haar geluk te beproeven. Eerst aan de slag bij De Echoput, vervolgens als au pair bij de familie Baars in Harderwijk.

Ze trekt de aandacht van Dick Timmer. Ze trouwen in 1951 en krijgen samen 4 kinderen. Ze zijn een ondernemend stel. Naast de zorg voor het gezin, kookt Truus voor haar vele pensiongasten en is er het werk van de grote moestuin. Het zijn drukke maar mooie jaren. En wat een geluk brengt de komst van klein- en achterkleinkinderen. Er mocht en kon veel thuis en oma Truus was altijd in voor een grapje.

Samen met Dick beleeft ze mooie vakantie-reizen. Maar wanneer Dick in 1997 overlijdt, wankelt haar wereld en het leven valt haar zwaar na dit verlies. Truus had een groot aantal gezangen en teksten die ze graag wilde laten klinken op haar uitvaart. Haar belijdenispsalm, psalm 25 de berijmde versie, was haar bijzonder dierbaar. HEER, U kent vanaf mijn jeugd al mijn zonden en gebreken - denk toch niet aan wat niet deugt, maar laat uw genade spreken.

Na een liefdevolle verzorging in de Boerhaavehof en Hospice Jasmijn, overleed Truus op 15 november 2022 te Harderwijk.

*Wilma Steenbeek*



#### **Rijnte Spits-van der Sluis**

Op 15 november is Reinie Spits overleden, 92 jaar oud. Op de rouwkaart schrijven de kinderen 'dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn': met die woorden werd de dankdienst voor haar leven ingekleurd.

Dankbaarheid en verdriet gaan hand in hand in het gemis om deze zo geliefde moeder en oma. Tijdens de dienst noemden kleinkinderen herinneringen aan hun oma. Zoon Klaas en dochter Machteld vertelden over haar leven, haalden herinneringen op aan hun jeugd op Terschelling. In 1987 kwamen Reinie en haar man Klaas naar Harderwijk. In het jaar 2000 overleed Klaas. Reinie herpakte zich en tot groot plezier van kinderen en kleinkinderen wilde ze een tablet en een mobieltje, waar ze lustig op los appte. Geestelijk was zij een sterke vrouw, die ervan hield om goede gesprekken te voeren over geloof en kerk en andere belangrijke zaken. Geloof was belangrijk voor haar, het was het fundament onder haar leven. Ruim 7 weken geleden werd zij onverwacht ernstig ziek en sinds dat moment zijn de kinderen niet meer van haar zijde geweken. Het lied 'Groot is uw trouw, mijn God en Vader' lag haar voor op de lippen. Het was het lied van haar hart, want de trouw van God heeft ze haar leven lang ervaren. Daar getuigde ze van tot op het laatste toe.

In de dankdienst hebben we de trouw van God laten klinken in de belofte die God doet aan Noach en als teken daarvan een regenboog plant in de wolken. Reinie hield van de Regenboog, zij zag daarin de trouw van God. Zo staken de kleinkinderen 7 kaarsen aan in de kleuren van de Regenboog. De volgende dag is zij naar het graf gebracht op Terschelling, daar waar ook haar man Klaas begraven ligt.

Dat kinderen en kleinkinderen troost vinden in de kostbare herinneringen aan deze liefdevolle moeder en oma.

*Anna Marie Jansen*



#### **Suzanna Cornelia Landman**

Op 19 november is overleden in de leeftijd van 73 jaar Suzanne Landman. Zij waren met drie zussen. Suzanne was de middelste van Tijmen en Gijsje Landman in Nijkerk, waar vader werkte in een manufacturenwinkel, de verkoop van herenkleding. Zij waren thuis in de Hervormde kerk, waar Suzanne belijdenis heeft gedaan. Ze ging na de middelbare school aan de slag bij een notariskantoor, ze deed jeugdwerk in de kerk en leerde in Harderwijk haar man Gert Maneschijn kennen. Na jaren kwam de scheiding. Maar zij hadden hun dochter Leonie met Harry en Amy en Sophie.

Suzanne had op jonge leeftijd een ernstig ongeluk overleefd en dat maakte haar altijd dankbaar voor het leven. Ze hield van fietsen en het levenslied. Ze was heel graag en trouw in de kerk en de diensten en had er goede vriendschappen. Met het lieve meeleven, toen de ziekte kwam, was ze erg blij. Schrijf het in de Zondagsbrief, een bedankje dat het me zo steunt, zei ze. Ze wist zich veilig bij God de Vader en zong graag 'Veilig in Jezus' armen' en meer.

Wat was ze blij en dankbaar met haar gezin en ieder lief mens bij haar. Op de kaart staat: Zich bewust van haar naderende einde en gesterkt door haar geloof is mijn moeder en onze oma en zus overleden. Psalm 116: De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken, hij luistert naar mij ik roep hem aan, mijn leven lang. Dat hebben we gelezen in de dankdienst voor haar leven op maandag 28 november. Daarna is Suzanne begraven op de Elzenhof.

Wij bidden God om troost voor haar gezin en de kring om hen heen.

*Ds. Diemer de Jong*

## F HERSTART BEROEPINGSWERK FONTEINVOORGANGER

Het Fonteinwerk moet opnieuw op zoek naar kandidaten voor een Fonteinpredikant of kerkelijk werker. In het eerste kwartaal van 2022 was de Beroepingscommissie gestart. Via voorwerk waren al 33 namen beschikbaar, daarnaast hadden zich nog enkele kandidaten gemeld als reactie op de vacature. Vijf kandidaten zijn uiteindelijk uitgebreid onderzocht en besproken. Toen we wisten dat daar een predikant tussen zat, hebben we in april overlegd met de AK en het CvK over het vervolg. Bij de PKN in Utrecht moest een solvabiliteitsverklaring en toestemming worden gevraagd. Dit leek in eerste instantie slechts een formaliteit, maar werd vanaf augustus een ingrijpend project door het vereiste meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting. Dat is nu bijna afgerond.

Uiteindelijk kwamen 3 kandidaten naar boven waarmee uitgebreid telefonisch en fysiek is gesproken. Twee kandidaten trokken de conclusie niet verder te kunnen en willen om redenen als afstand, LHBTI, roeping van God, combinatie met andere taken e.d.. Met de derde kandidaat is een uitgebreider traject gelopen van gesprekken, fysiek en online horen etc. Alles leek erop dat deze kandidaat het zou worden. Echter veranderde er iets ingrijpends in zijn privé omstandigheden. Hij moest daardoor eind september met tegenzin toch 'nee' zeggen. Dit was een grote teleurstelling voor de Beroepingscommissie & Stuurgroep. Vervolgens heeft de Beroepingscommissie advies uitgebracht aan de Stuurgroep en is dit uitgebreid besproken. Dit heeft geleid tot de volgende acties:

In de Beroepingscommissie komen door vertrek van enkele mensen en ter uitbreiding enkele wisselingen. Lid blijven Christa Visser, Ewout Schouten en Martijn Stuiwer. Afscheid is genomen van Rico Stouwdam, Mathilde Tempert en Lilly Nikkels. Als nieuwe leden zijn bereid gevonden Job Burger, Klaas de Vries, Annalies Koel, Albert Bonestroo en Antonio Berrenchina.

Het profiel is breder gedefinieerd om met meer kandidaten te kunnen spreken. We gaan dus opnieuw dit beroepingsproces starten met vertrouwen op God dat we de juiste vrouw of man gaan vinden.

Wil je meedoen of kandidaten aandragen, schiet dan gerust een van de genoemde mensen aan of mail naar [beroepingscommissie@pgharderwijk.nl](mailto:beroepingscommissie@pgharderwijk.nl)

*Namens Beroepingscommissie en Stuurgroep,  
Martijn Stuiwer*

## F WAT ZIJN @HOMEGROEPEN?

Het Fonteinwerk kent @homegroepen, actief juist op de zondagen dat er geen Fonteindienst is. Wat gebeurt daar? Op hoofdlijnen zijn dit de belangrijkste onderscheidende kenmerken:

Geloofsgesprekken waarin we Jezus centraal zetten: geloof delen over hoe God werkt in jouw dagelijks leven. Met elkaar optrekken en voor elkaar bidden en ook werken aan een warme gemeenschap. Eerstelijns onderling diaconaat en pastoraat: elkaar helpen in woorden en daden.

Maar uiteraard kent elke groep zijn eigen eigenschappen en profiel (met/zonder eten, iets wel/niet doen in de samenleving / alleen Fonteinwerk of breder...).

In de @Homegroepen leer je elkaar beter kennen. Je praat samen over onderwerpen die ertoe doen: een thema, een inspirerend werkboek of een actueel thema dat speelt in de kerk of de samenleving. Elkaar ontmoeten, eens in de 4 à 6 weken 's avonds, mooie gesprekken voeren én samen lachen. Ook is er alle ruimte voor ieders persoonlijke vragen, twijfels en ervaringen. Vooraf eten sommige groepen met elkaar. De groepen zijn niet te groot. Dit zorgt voor een fijne sfeer waarin iedereen tot zijn recht komt.

*Martijn Stuiwer*

## KERKELIJK BUREAU

### COLLECTEMUNTEN

Collectemuntjes zijn weer verkrijgbaar. In de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl) of via het kerkelijk bureau, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl), tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk. Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv CvK Prot Gemeente te Harderwijk

### REKENINGNUMMERS

#### Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

#### Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

### COMMISSIE ZWO

#### Collecten voor Zending en Werelddiaconaat 2e halfjaar

05.06.22	KIA/Z-Afrika	€	350
19.06.22	Stichting Femme	€	83
10.07.22	Wilma Wolthuis	€	1.200
31.07.22	KIA/Guatemala	€	70
14.08.22	KIA/Egypte	€	30
28.08.22	KIA/Sumatra	€	225
16.10.22	KIA/Ramp Pakistan	€	514
23.10.22	KIA/Javaanse boeren	€	130

### VERANTWOORDING GIFTEN NOVEMBER

#### Contant

€ 10,- van NN via mw. J. vd W-F. bestemd voor het Seniorenpastoraat

€ 5,- van dhr. J.K. via KB bestemd voor de Najaars-collecte 2022

*Hartelijk dank voor uw gaven!  
Ton Balsma, penningmeester CvK*

## KERKELIJKE STAND

### Nieuw ingekomen

Dhr. en mevr. J. Buiten-Zwijns, Scheepssingel 18, uit Putten  
Dhr. S.C. Bostelaar, Laan 1940-1945 48E, uit Zeewolde  
Mevr. T.G. Simons, Zuiderzeestraatweg 65-23, uit Veenendaal  
Dhr. S.B. van den Engel, Disteldreef 14, uit Utrecht  
Mevr. B.D. de Jong, Chansondreef 60, uit Blaricum  
Mevr. A.M. Krikke, De Wittenhagen 63A, uit Deventer

### Verhuisd

Mevr. M. Verbrugh--den Herder, van Frisialaan 25 naar Plantage 74  
Dhr. G. Mons, van Houtkamp 12 naar de Amaniet, Varenlaan 129 Afd. Speuld, kamer 2, Ermelo  
Fam. Bakker-Hemelaar, van Parallelweg 26-72 naar Parallelweg 26-56 Hierden  
Mevr. J.E.E. Homburg, Paaslohof 49, naar Kennedylaan 12  
Mevr. G. Stroosma-Beintema, Goosenskamp 14, naar Drift 2 Afd. Kastanje K 405  
Dhr. J.B. de Jong, van Drift 2-K 402 naar Drift 2-K 313  
Mevr. H.M. Bos-Smit, van Jannevroupad 14 naar De IJsvogel, IJsbaanweg 37 Ermelo  
Mevr. A.L. Oldewarris-Colenbrander, van Van Ghentlaan 30 naar Boerhaavelaan 108- K126  
Mevr. A.J. van Heerde-Hovestadt, van Kruithuis 15 naar Villa Verde, Johanniterlaan 5-107  
Mevr. I. Stoevelaar-Zijlstra, van Turfbergerhout 55 naar Tonseldreef 211

### Vertrokken

Dhr. A.F. Molendijk, Johanniterlaan 12-7, naar Amersfoort  
Mevr. M. Wassink, Nassaulaan 30, naar Ermelo



**AMNESTY  
INTERNATIONAL**



**SCHRIJF EEN BRIEF,  
VERANDER EEN LEVEN**

Amnesty voert onophoudelijk actie voor honderden mensen die onterecht vastzitten of worden bedreigd vanwege hun activiteiten, mening of om wie ze zijn.

Voor de wereldwijde schrijfactie Write for Rights schrijven we dit jaar voor tien mensen die zijn opgepakt omdat ze vreedzaam gebruikmaakten van hun recht om te demonstreren. Ze hebben niets misdaan, maar worden toch gestraft. Samen zetten we met brieven de autoriteiten onder druk om hen vrij te laten of gerechtigheid te geven. Kom meeschrijven met Amnesty Harderwijk in Centrum de Zin, Stationslaan 32 op zaterdag 10 december van 13.00 – 17.00 uur. Voorbeeldbrieven en schrijfmateriaal zijn aanwezig.

Wie liever thuis schrijft kan een individueel schrijfpakketje met voorbeeldbrieven aanvragen. Stuur een mailtje naar [contact.amnestyharderwijk@gmail.com](mailto:amnestyharderwijk@gmail.com) en wij bezorgen het pakketje thuis.

Henk Eijsenga

**Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk**

Al sinds de komst van het AZC in 2015 werken hierin 13 Harderwijkse kerken samen. Vertegenwoordiger namens de Plantagekerk is Adriaan Sterken, namens de Regenboog Hans Kalfsbeek. De werkgroep organiseert op het AZC onder andere activiteiten voor mannen, vrouwen en kinderen.

Elke zondagmiddag verzorgt een van aangesloten kerken, ook de Plantagekerk en de Regenboog, een internationale kerkdienst. De dienst is in het Nederlands en wordt via koptelefoons vertaald in diverse talen. Aanvang 14.30 uur in gebouw Sefanja, Stationslaan 121. Ook 'Harderwikers' zijn van harte welkom. Na afloop is er rond koffie/thee en veel lekkers tijd voor ontmoeting met vluchtelingen, zowel uit het AZC als elders in Harderwijk woonachtig. Doordeweeks organiseert de werkgroep diverse gezellige activiteiten. Vrijwilligers zijn altijd welkom. Zie ook [www.facebook.com/internationalchurchharderwijk](http://www.facebook.com/internationalchurchharderwijk) Ook actief in Harderwijk is de (landelijke) Stichting Gave, een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers. Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, in Jezus' naam worden gezien en geliefd en thuis komen bij mensen en bij God. In Harderwijk runt Gave voor hen het House of Joy in de Open Hof, Jacob Catsstraat 3.

## 'Dit is geen asielzoeker, dit is een mens'

Christen zijn houdt meer in dan bidden en naar de kerk gaan. Jezus vraagt ons: naastenliefde, het eerste en grote gebod, breng dat ook in praktijk. Dat kan op vele manieren, meer of minder intensief. Heel wat PGH-leden zijn ook in het maatschappelijk leven actief. Bijvoorbeeld Ate Kuiken. Sinds zijn pensionering als onderwijzer is het zijn missie om vluchtelingen te laten aarden in ons land en in onze stad Harderwijk. Al sinds de opening van het AZC aan de Graaf Ottolaan in 2015 geeft hij er Nederlandse les. Vrijwilligerswerk. In afwachting van hun toelating ('status') hebben asielzoekers weinig omhanden, werken mogen ze het eerste halfjaar niet en een opleiding volgen evenmin. Wel gaan kinderen uit het AZC tot 12 jaar naar de speciale basisschool De Vlieger aan de Deventerweg, tot 18 jaar naar de Internationale Schakelklas (ISK) van het Startcollege aan de Mecklenburglaan. Ate doet meer dan Nederlands aanleren. Hij neemt zijn klasjes mee de stad in, maakt ze wegwijs in de Nederlandse samenleving en cultuur. Ook op de donderdagse koffie-inloop in de Plantagekerk is hij al vaak gezien, met uiteenlopende nationaliteiten en geloven. Zo mogen deze mensen, door gaans gevlucht voor geweld en discriminatie, weer hoop hebben op een menselijk bestaan.



Vorig jaar interviewden de jonge PKN'ers Ruben Baars en Joost Rijdsdijk hem. Hier wat Ate vertelde. Het filmpje is terug te zien op internet (google op Ate Kuiken). Daarin vertelt Ate Kuiken:

*De vluchtelingen komen uit de hele wereld. In Harderwijk en andere AZC's komen ze terecht nadat ze eerst in het opvangcentrum in Ter Apel zijn geweest. Daar moet iedere vluchteling zich melden. Hier in het AZC in Harderwijk wonen ongeveer 800 mensen. Ze worden gehuisvest in een woonunit, met z'n achten meestal. Dat valt niet mee, kleinbehuist en simpel. Hier moeten ze dan leven en maar afwachten tot ze aan beurt zijn, ondervraagd worden enzovoort.*

**Wat doe jij hier?**

*Officieel geef ik hier Nederlandse les, vrijwillig. Wat ik vooral wil doen, is er te zijn voor de ander, voor je medemens. In dit geval voor de vreemdeling. Het is zo'n mooi thema: barmhartigheid. In alle bescheidenheid probeer je dat hier ook te zijn voor deze mensen.*

**Wat heeft jouw werk te maken met vreemdelingen herbergen?**

*Het motief 'De vreemdeling herbergen' komt natuurlijk uit de Bijbel, maar het is ook heel simpel medemenselijk.' (Ate haalt een kaart van Loesje uit zijn binnenzak). Kijk, dit vind ik wel heel mooi. Deze kaart kreeg ik eens in de kerk. Er staat op: Dit is geen asielzoeker, dit is een mens. Dat is mijn motief, om gewoon mijn medemens te helpen.*

**Waarom is het AZC een plek van barmhartigheid?**

*Barmhartigheid is een woord dat we niet veel gebruiken, maar ik hoop dat we het wel toepassen. Het woord 'hart' zit erin, laat je hart spreken. Datgene wat je hier doet is voor anderen. Barmhartigheid is: Ik ben er voor jou. In feite is dat ook de kern van ons geloof: ik ben er voor jou. Met veel blijdschap en plezier!*

Met dank aan Ruben Baars en Joost Rijdsdijk voor hun interview!

Govert van der Boom



## TERUGBLIK VROUWENEVENT (T)RUST



"Wat een waardevolle avond...", "Echt even een moment van rust voor mezelf", "Mooi om de bijbel en creativiteit te combineren..."

Dit zijn zomaar een paar uitspraken van de vrouwen die het VrouwenEvent op 4 november hebben bezocht. De avond startte met elkaar ontmoeten tijdens de koffie met wat lekkers. Ook werd er volop gebruik gemaakt van de kleding- en boekenruil. Mooi om op deze manier te kunnen delen en doorgeven!

Meegenomen door Jo-Anne en Annelien hebben we prachtige liederen gezongen over rust en vertrouwen. Daarna was het de beurt aan Gery van Rijn om op haar creatieve wijze over dit onderwerp te spreken en verbeelden. De Bijbeltekst die centraal stond was Jeremia 6:16 "Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust." In de loop van haar verhaal ontstond er een prachtig schilderij dat aan het eind van de avond is verloot onder de vrouwen. Door de combinatie van luisteren en zien kwam de boodschap goed binnen.

En toen was het tijd om zelf aan de slag te gaan! Met voldoende materialen, verf, glitters, en afbeeldingen uit tijdschriften ontstonden er prachtige creaties. Sommige vrouwen waren zichtbaar in hun element en voor anderen was dit een "uit je boot stap moment". Maar aan het eind van de avond was iedereen trots en blij met het resultaat.

Tot slot hebben we de avond afgesloten in de kerkzaal van de Plantagekerk rondom het kruis. Daar hebben we elkaar de zegen toe gezongen en een passende Bijbeltekst ontvangen.

We kijken terug op een gezegende avond!

*Antonio Berrenchina  
Team Communicatie Fonteinwerk*

## IMPRESSIE VAN DE GEMEENTEVERGADERINGEN

Op donderdag 17 november was de eerste van twee gemeentevergaderingen van de Protestantse Gemeente Harderwijk. Thema van de avond was: Hoe delen we ons geloof? De opening ging daar dan ook over. Hoewel de cijfers natuurlijk belangrijk zijn, mogen ze niet allesbepalend zijn. Wij zijn bijeen in het geloof in God. God staat ons bij. Daar mogen we onze hoop en verlangens op stellen.

Bij de opening stonden we stil bij twee vragen: waar zie je Gods werk in onze gemeente en wat hoort volgens jou bij Jezus en zou je graag terug zien in onze kerk. Twee mooie indringende vragen die we in kleine groepjes bespraken.

Daarna ging de avond verder. Eelke van der Wal, de nieuwe voorzitter van de AK, was de voorzitter. We begonnen met wat positief nieuws van het kerkelijk erf, een goed bezette AK, een groep die bezig is om een predikant voor het Fonteinwerk te vinden, de renovatie van de Plantagekerk. Wat geweldig om te horen wat er allemaal gebeurt en hoe betrokken iedereen daarbij is.

Dit onderdeel van de gemeentevergadering werd afgesloten door Wiebe de Groot, die inspirerend vertelde over de Tuin van Lof bij de Regenboog. Geweldig wat een tuin kan betekenen voor een gemeente en wat je er allemaal mee en in kunt doen en uitdragen! Na de pauze gingen we verder met de begroting 2023, het beleidsplan en de meerjarenbegroting. We kampen al jaren met tekorten. Gelukkig blijft de opbrengst van de Actie Kerkbalans al jaren constant, zodat de tekorten niet te ver oplopen. Om als kerk in de toekomst verder te kunnen gaan zijn ingrijpende maatregelen nodig. Dat werd deze avond aan iedereen verteld. Het zijn soms maatregelen die we liever niet nemen, zoals bijvoorbeeld het niet vervangen van een seniorenwerker of een predikant als deze vertrekt. Of die maatregel moet worden uitgevoerd staat overigens nog niet vast. We hechten grote waarde aan het pastoraat. Als ze niet nodig zijn dan doen we het niet. Gelukkig zijn er mogelijkheden om dat te voorkomen, daar is de inzet -en geld- van iedereen voor nodig. In geloof in God willen we Zijn kerk bewaren.

Het gaat te ver om de hele avond hier te beschrijven. U kunt de hele gemeentevergadering terug zien via 'uitzending gemist' op [pgharderwijk.nl](http://pgharderwijk.nl). Het is zeker de moeite waard om het zelf te zien en te horen.

De avond werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van een lied. We mogen terugkijken op een mooie avond in een goede sfeer. Na afloop was er nog gelegenheid om met elkaar te praten onder het genot van een hapje en een drankje en ook daar werd volop gebruik van gemaakt.

Een dergelijke bijeenkomst was er op vrijdagmorgen 25 november. Ook toen een bijeenkomst in positieve sfeer, afgesloten met een geanimeerde lunch.

*Marjolijn Sijsma*



## VANUIT DE DIACONIEVERGADERING

We hebben lang stil gestaan bij de vacatures die er zijn en (vooral) die gaan ontstaan. Komend jaar zijn vier diakenen aftredend, gelijkmatig verdeeld over Plantagewijk en de Regenboog. Verder zijn we op zoek naar een opvolger voor de penningmeester, ook die heeft aangegeven te gaan stoppen. Dus wie staat op om een van de vijf stokjes over te nemen?

Dit jaar was ook de actie Vakantietas weer een succes en waren we in staat 100 kinderen blij te maken. Dankzij uw bijdrage konden we ook een aantal gezinnen laten genieten van een korte vakantie.

Ook dit jaar gaan we weer kerstpakketten brengen naar mensen die iets extra's kunnen gebruiken. Het gaat in de vorm van een bon, die te besteden is in de supermarkt. Mensen kunnen zo zelf beslissen waar behoefte aan is, dit idee is ontstaan in de coronaperiode en bevalt goed.

'Harderwijk geeft warmte', stichting Marktpllein, Voedselbank en stichting Mensen in nood 0341 zijn de revue gepasseerd. Aan alle vier wordt door de diaconie een bijdrage geleverd. Met name de nieuw ingestroomde diakenen ontdekten hoeveel er door de diaconie wordt georganiseerd en bijgedragen.

Dit naast andere hulpvragen en de vragen via Helpende Handen.

Er is ook een vraag gekomen over de organisatie van een "alleengaanden-maaltijd". Er zijn in beide wijken al mogelijkheden om deel te nemen aan de bestaande maaltijden. De diaconie ziet hier geen taak voor zichzelf weggelegd. Maar misschien zijn er gemeenteleden die dit willen gaan organiseren?

Tot slot:

Wie meldt zich aan om onze penningmeester te gaan opvolgen?

Inlichtingen bij: penningmeester.cvd@pgharderwijk.nl, tel.nr: 0341-413342

## KERK ZUINIG MET ENERGIE

U heeft het al gemerkt: ook in de Plantagekerk gaan we nu spaarzamer om met gas en elektriciteit. Een werkgroepje met o.a. koster Annemarie Stuijver en scriba Ada Brouwer heeft kritisch nagelopen welke maatregelen daarbij kunnen helpen. Vandaar dat o.a. diverse deuren (ook de hoofdingang Stationslaan) deze koude maanden gesloten blijven. Adriaan Sterken is op kierenjacht gegaan en Joop Westerhof heeft geïnventariseerd wat in de Pastorie zinnig zou zijn. In de kerkzaal brandt de kachel zondags normaal, maar doordeeweeks liever niet. En vindt u het niettemin wat fris, neem dan net als vroeger de jas mee naar binnen. Ook 't Zoldertje en andere ruimten worden nog alleen verwarmd voor zover nodig. Dit alles in de wetenschap dat de aangekondigde renovatie enorm zal bijdragen aan een betaalbare energierekening.

We hebben de ambitie om de Plantagekerk aan te melden als Groene Kerk. We hebben met maatregelen en acties voor de samenleving zoals 'Harderwijk geeft warmte' en het stedelijk noodfonds al heel veel stappen gezet. We willen ook u als gemeentelid er nog bij betrekken. U hoort dus vast nog wel van ons. Intussen: zuinigjes aan en een warme trui.

*Govert van der Boom, werkgroep Energiebesparing*

## UIT DE WIJKKERKENRAAD PLANTAGEKERK

De opening van de novembervergadering vond plaats op het liturgisch centrum in de kerkzaal. Daar zaten wij in een kring bij het Licht van de paaskaars. Na een woord van welkom luisterden we naar 'Aber du weisst' en werd Markus 4 : 26-34 gelezen. Er volgde een moment van inkeer en verstilling waarna wij Lied 315 : 1, 2 en 3 zongen. Aansluitend volgden voorbeden, stil gebed en een gedicht. We verlieten de kerkzaal en gingen verder met de agenda van deze avond in een vergaderruimte. Het moderamen heeft, in aansluiting op het verhaal dat Paula Blokhuis ons in de vorige wijkkerkenraad heeft verteld, voorgesteld een themadienst te houden betreft 'Inclusie'. Naderhand kan er een avond/middag voor lotgenoten worden belegd. Het volgende agendapunt betrof de verbouwing. Dit onderwerp heeft veel aandacht gekregen. De voorzitter heeft de plannen uit de doeken gedaan en deze werden besproken. De (eind)gebruikersgroep heeft na diverse overleggen een unaniem advies gegeven over de renovatie en herinrichting. Daarmee heeft deze groep zijn werk gedaan en kan dan ook worden opgeheven. Er zal een kwaliteitsgroep worden ingesteld, die de voortgang controleert. Uitgangspunt van starten verbouwing is begin 2024. Voor deze verbouwing is echter wel toestemming nodig van enkele instanties. De opbrengsten van de PGH worden ieder jaar minder waardoor er tekorten ontstaan. Vandaar dat er fondsenwerving ontplooid zal worden. Bij de rondvraag werd gememoreerd erg blij te zijn dat Eelke van der Wal het voorzitterschap van de AK op zich heeft genomen.

*Janny Bast*

## KERSTENGELLEN

In deze dagen van Advent zijn 61 kerstengelen op pad om in totaal 74 adressen te bezoeken. Vier weken lang brengen ze elke week een kleine attentie naar een adres van iemand die al even niet in de kerk is geweest, een hart onder de riem kan gebruiken of zomaar om te laten weten dat we aan hen denken.

De kerstengelen maken zichzelf niet bekend. In de Bijbel wijst een engel naar God. Dat willen wij in deze actie ook doen. Het gaat niet om onszelf, maar om Hem. We wensen de ontvangers plezier, inspiratie en Gods nabijheid toe.

*Anke, Bert, Olga, Monica en Saskia*





## 'HARDERWIJK GEEFT WARMTE'

Op verzoek vermelden we hieronder graag nog een keer het banknummer van ons noodfonds 'Harderwijk geeft warmte'. De hulpactie loopt goed, nog steeds komen giften binnen. Waarvoor heel veel dank. Daarmee hebben we zo'n 200 alleenstaanden en gezinnen kunnen helpen met tegoedbonnen voor de supermarkt. We hebben hiervoor nu ruim 12.000 euro kunnen uitgeven.

De bedoeling is dat we half december in een tweede ronde de hulpvragers opnieuw tegoedbonnen gaan geven zodat men voor de kerst wat extra's kan doen.

Ja en dan die 2 keer 190 euro die we allemaal ontvangen in november en december als compensatie van de energiekosten. Een mogelijkheid is om dit maandbedrag te storten in ons noodfonds. Daar zouden we weer flink mee geholpen zijn.

Weet u mensen in uw omgeving die best gebruik zouden kunnen maken van ons noodfonds? Meld ze gerust aan bij Janny Bast 06.20142259 jannybast@solcon.nl of bij Derk Rougoor 06.20230848 derkrougoor@hotmail.com. Probeer te helpen waar het kan.

Wilt u meer informatie over het noodfonds, neem gerust contact op met Janny, Derk of mij. Ons banknummer is **NL95 RABO 0128 473 002** tnv Stichting Zorgdat ovv Harderwijk geeft warmte.

Heel veel dank voor al uw medewerking.  
Jan van der Kolk M 06.20411688  
E-mail: kolkjan1940@gmail.com

## VEILIGE KERK EN EEN GOEDE OPLEIDING

Zomaar twee onderwerpen uit het verslag van de generale synode van 11 en 12 november. Lees verder op pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen.

Gerrit Bok, scriba cv Veluwe

## HET WOORD IN HET HART.....

*In deze rubriek komen gemeenteleden aan het woord die een Bijbeltekst willen delen en de lezers van SamenGeroepen hiermee een blik in hun hart gunnen.*

Dit keer is dat Klaske Andringa. Klaske werd 73 jaar geleden geboren in Friesland en is destijds met Hille, haar man, naar Harderwijk gekomen. Als hulpkoster in de Plantagekerk en ook nu als bezoekdame in het seniorenpastoraat is zij actief in de kerk. Sinds een paar jaar woont zij aan de Brummelkamp. Voor haar is geloven na het overlijden van Hille nog een grotere rol gaan spelen. De tekst die haar hele leven al met haar meegaat was ook de trouwtekst bij haar huwelijk, en is nog altijd heel belangrijk voor haar. Deze tekst vinden we in de Psalmen; uit de langste psalm, Psalm 119 vers 105.



*'Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad'*

Klaske zegt erover: 'Het Woord zoek ik elke dag in mijn dagboekje en in het blad Visie met elke dag een Bijbeltekst. Op zondagmorgen mag ik het horen als ik in de kerk ben. Het is fijn om samen in de kerk te zijn. Het Licht is ook de kracht die ik mag krijgen om verder te gaan. Het overlijden van Hille heeft naast gemis ook meer vertrouwen gegeven. Hille vertrouwde op God en was daar sterker in. Daar kan ik nu ook op bouwen en nu ervaar ik ook dat ik nooit alleen ben. En dat geeft mij kracht om door te gaan en dit geloof ook uit te dragen in de ontmoeting met andere mensen. Het is fijn om te mogen delen met andere mensen, dat maakt mij dankbaar en blij.'

Hartelijk dank voor je openhartigheid Klaske.

Gertie van Dijk-Vermeulen

## INTERNATIONALE DIENST

Op zondag 18 december wordt de internationale dienst in Sefanja weer verzorgd door de wijkgemeente Plantagekerk. Er is door een voorbereidingscommissie hard gewerkt aan een mooie adventsdienst met als thema 'Toekomst vol van hoop'. Adriaan en Marleen Sterken illustreren het geheel met stem, Jesse Stoffer verzorgt de piano en er is kinderdienst. Wees welkom! De dienst start rond half drie. Na afloop is er gelegenheid om elkaar bij koffie en thee en limonade te ontmoeten. Mocht u/je het leuk vinden, dan kunt u/kan je iets meenemen voor bij de koffie – al dan niet zelfgebakken.

Ds. Marissa van Meijl

## JAN MANNEE SPEELT KERSTMUZIEK

Op PodiumPlantage speelt zaterdag 17 december componist en pianist/organist Jan Mannee uit Ermelo. Het programma is gebaseerd op de succesvolle kerst-LP Musica per la Notte di Natale uit 1976 van het orkest van Rogier van Otterloo. Daarin had de 2 jaar geleden overleden Louis van Dijk met zijn pianospel een groot aandeel. Jan Mannee vertolkt o.a. diens Kerstsonate. Voorts kerst-traditionals zoals Away in a manger, Coventry Carol, Christmas Concerto (A. Corelli), Von Himmel hoch da komm' ich her (Bach) en delen uit de Hamburg Sinfonia van Jan Mannee zelf.

Aanvang 17 december 16.00 uur. De Plantagekerk, Stationslaan 136, is open vanaf 15.30 uur. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.





# Ik kan niet wachten!

Vol verwachting klopt ons hart... die Sinterklaastijd hebben we net gehad. Maar zoals met veel leuke volksfeestjes, spelen er altijd diepe motieven mee. Met Sint is dat de gulle gever. Met Kerst is dat licht in de duisternis en vrede op aarde. Vol verwachting klopt mijn hart, wie het goed krijgt, wie de smart.

Die laatste regel heb ik veranderd. Want het diepste waar de mens naar op zoek is, is verlossing van pijn, angst en verdriet. Dat werkt psychologisch zo: het zoeken naar geluk, zekerheid en blijheid is misschien wel het hoofdmotief van ons dagelijks leven. En met Kerst willen mensen dan de ballen in de boom hangen en het hele huis licht maken: het goede is gekomen. Ik kan er niet op wachten, halleluja!

Juist vanwege die feestvreugde voelt het soms juist zo schrijnend als het tegendeel waar is. Kerst-hekelaars duiken het liefst onder de dekens, of in een klooster, want deze tijd voelt zo leeg en verlaten. Juist omdat dit goede voor hen zo geen realiteit is. Ze kunnen niet wachten tot deze hypocrisie van de oppervlakkigheid voorbij is.

Zit je er nou op te wachten of niet? In de spanning tussen geluk en ongeluk, goed en smart, moet iedereen een weg zoeken. Dat hoeven we niet zomaar alleen te doen. Immanuël, God-met-ons, is er. Vanuit die oude stal, waar het ook geen pretje is! Juist waar Jezus' leven niet met een halleluja begon, dáár klinkt voor ons de blijde boodschap van de engelen: vrede op aarde. Juist waar ons leven stinkt als in een oude stal. Daar wil God komen met al zijn inzet, kracht en grootheid.

Is dat echt zo? Is dat niet een illusie? Zie het als inspiratie. Ik wens ons die verwachting toe, met de vaardigheid om te wachten als het nog voltooid moet worden. Als je Gods goedheid verwacht, heb je een mooi vooruitzicht. En als je kan wachten, raak je niet teleurgesteld.

Hoe ervaar jij de verwachting van Gods goedheid in Jezus? In het Rainbow Event in de Regenboog op eerste Advent noemden we vier ervaringen. Allereerst: ik kan niet wachten! (Psalm 130:5-6) Dan: je moet ook geduld hebben want het moet groeien (Jacobus 5:7-8). En: ondertussen moet je er uit leven en er wat mee doen (Hebreeën 10:24-25). En tenslotte: hou vol als het tegenzit en je weerstand ervaart (Romeinen 8:22-26). Zó mogen we wachten op Gods goedheid én deze verwachten. God wacht immers ook op ons, en verwacht ons op Zijn eeuwige Kerstfeest.

Hoe wacht jij? Wat verwacht jij van God? Belangrijk is om wel te blijven zien dat het mens is. Het is urgent, Gods goedheid komt nu. Stel Jezus zou morgen terugkomen, hoe zou je reageren? Wat zou je belangrijk vinden? Daarom heet ons project met Kerst en Advent dit jaar: ik kan niet wachten!

Ds. David Kroeze

**Psalm 130: 5,6** Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn woord, mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen,

**Jakobus 5:7-8** Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen.

**Hebreeën 10: 24-25** Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden, en... elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

**Rom 8: 22,25-26 (BGT)** Nu is het leven op aarde nog vol pijn en ellende... We zijn al gered, ook al zien we dat nu nog niet. Toch vertrouwen we erop dat God ons de eeuwige redding zal geven. Als we het nu al konden zien, dan hoefden we er niet op te vertrouwen. Maar door vol te houden in deze moeilijke tijd, laten we zien dat we echt op God vertrouwen.

## Kom haastig!

*'Kom haastig, Jezus!' bidt de predikant.  
'Ja, Amen,' zegt een boer, 'wil spoedig komen!  
Maar na de oogst, want van m'n nieuw stuk land  
heb ik nog nooit de opbrengst waargenomen.'*

*'Ja, Amen,' zegt mevrouw, 'maar mag ik voor  
de bontjas die ik gisteren zag hangen  
eerst sparen en hem aandoen, als het Koor  
een avond geeft in 'Christ'lijke Belangen?'*

*'Ja, Amen,' zegt het kind, maar nu nog niet,  
ik moet nog met vakantie naar de bossen.  
Maar ik zal zwaaien, zodat U het ziet,  
als U ons onder schooltijd komt verlossen.'*

*'Kom haastig, Jezus!' bidt de predikant.  
'Maar mag ik eerst die nieuwe lezing lezen,  
die ik gemaakt heb voor het Jeugdverband  
over 'Gij zult het wel verstaan na dezen?'*

*De bedden komen in de hemel aan.  
De cherubijnen zwijgen, die ze brachten.  
En Jezus vraagt: "Kan ik vandaag al gaan?"  
Zijn Vader zucht: 'Ge moet nog even wachten.'*

*Okke Jager (1928-1992)  
uit: Worden als een kind (1954)*

**Elke uitgave van Samen Geroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.**

**Deze uitgave is dat  
ds. David Kroeze  
d.kroeze@pgharderwijk.nl**

## Bijbel Leesrooster

Vrijdag	9 december	Jesaja 13:1-5
Zaterdag	10 december	Jesaja 13:6-18
Zondag	11 december	Jesaja 13:19-14:2
Maandag	12 december	Jesaja 14:3-11
Dinsdag	13 december	Jesaja 14:12-23
Woensdag	14 december	Jesaja 14:24-32
Donderdag	15 december	Filippenzen 4:1-9
Vrijdag	16 december	Filippenzen 4:10-23
Zaterdag	17 december	Matteüs 1:1-17
Zondag	18 december	Matteüs 1:18-25
Maandag	19 december	Romeinen 1:1-15
Dionsdag	20 december	Romeinen 1:16-32
Woensdag	21 december	Romeinen 2:1-16
Donderdag	22 december	Psalm 14
Vrijdag	23 december	Titus 1:1-16

## ZONDAG 11 DECEMBER

### derde zondag van advent

Collectes; 1. Diaconie: kerstdiner voor dak- en thuislozen; 2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

#### Plantagekerk

09.30 uur: ds. J. Mak  
11.30 uur: dhr. G. Kansens  
Fonteindienst

#### De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze  
Heilig Avondmaal

#### Sonnevanck

10.00 uur: mw. P. Kiks-Leeflang

## ZONDAG 18 DECEMBER

### vierde zondag van advent

Collectes; 1. Diaconie, stedelijk noodfonds Marktplein Harderwijk; 2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

#### Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong  
11.30 uur: mw. G. Bokma  
Fonteindienst

#### De Regenboog

09.00 uur: ds. F. van Velzen

#### Sonnevanck

10.00 uur: ds. J. F. Kievit

#### Sefanja

14.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink  
Internationale Dienst

## GEEF LIEVER VIA DE SCIPIO-APP

Dat scheelt het kerkelijk bureau veel werk. Er is vast iemand in uw omgeving die deze app even op uw telefoon wil zetten. Het gebruik is supersimpel.

## PLANTAGEKERK

**Zondag 11 december (9.30 uur)** Op deze 3de Adventszondag richten we de schijnwerper op een Adventsfiguur die meestal wat op de achtergrond blijft: Jozef, de adoptievader van Jezus. We lezen Mattheüs 1: 18 - 24 en gaan natuurlijk ook verder met het mooie project van de kinderdienst. (ds. J. Mak)

### Zondag 11 december (11.30 uur) Fonteindienst

Het thema deze dienst is Schitteren(d). Gerard Kansens uit Amersfoort gaat deze dienst voor en het zal gaan over Filippenzen 2:1-5. Een opdracht om te schitteren, maar hoe? Wellicht hoor je de antwoorden in de dienst. De muziek wordt verzorgd door Floor & Lois en band. U bent van harte welkom! Er is kinderdienst en oppas. Deze dienst is ook online te volgen en is te bekijken via CAI TV kanaal 707 of via de website [www.pgharderwijk.nl/live-stream](http://www.pgharderwijk.nl/live-stream) (klik op de foto van de plantagekerk). (Jeltsje de Vries)

### Zondag 18 december (9.30 uur) Vierde Advent.

Wim Bakker speelt, fijn, want zingen doen we graag. Coos van Vulpen leest de Bijbel, Lucas 2 een stukje, waar staat dat de dag van Jezus' geboorte in de dagen van keizer Augustus kwam. De wereld was een en al onrust en beweging. Het lijkt wel onze tijd! En er zijn twee jongetjes die vandaag gedoopt worden! Zij heten Luca Frens en Fedde de Vries. We zijn blij met de ouders en familie. Welkom allemaal! (ds. Diemer de Jong)

**Zondag 18 december (11.30 uur) Fonteindienst** Het thema is: Wegbereiders voor het licht. Spreker is Gerlies Bokma en de muziek wordt verzorgd door Ricardo en Benthe. U bent van harte welkom! Er is kinderdienst en oppas. Deze dienst is ook online te volgen en is te bekijken via CAI TV kanaal 707 of via de website [www.pgharderwijk.nl/live-stream](http://www.pgharderwijk.nl/live-stream) (klik op de foto van de Plantagekerk).



## SEFANJA

**Zondag 18 december (14.30 uur) Internationale Dienst** De werkgroep van de Plantagekerk heeft deze dienst voorbereid. Ds. Marissa van Meijl is de voorganger, ouderling/gastheer Adriaan Sterken, lector Annelore Tichelaar, muzikale begeleiding pianist Jesse Stoffer, zang Marleen en Adriaan Sterken. Zie blz. 14.

## DE REGENBOOG

**Zondag 11 december (10.45 uur)** Jozef wacht op de geboorte van Jezus, Mattheüs 1:18-24. Ook wacht hij op vervulling van de belofte van God uit de heilige boeken. Jezus zal Immanuel genoemd worden. We vieren avondmaal, dat in Advent altijd heel concreet de klank van verwachten van Jezus' komst krijgt. Waar we op wachten, en die we verwachten. (ds. David Kroeze)

**Zondag 18 december (9.00 uur)** De laatste adventszondag kijken we vooruit. Naar de kerstviering én naar Jezus' tweede komst. Hij beloofde terug te komen, maar dat duurt nu al tweeduizend jaar. En er is zoveel loos in onze wereld, ons land, je eigen leven. Ons thema is daarom: 'Wat blijft de Heer lang weg'. We luisteren daarbij naar 2 Petrus 3, 1-15a. (ds. Frans van Velzen Amersfoort)

## TOELICHTING OP DE COLLECTES

### Collecte 11 december KERSTDINER DAKLOZEN OUDE SYNAGOGE

Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor het kerstdiner voor de daklozen in de Oude Synagoge. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Kerstdiner daklozen Oude Synagoge'

### Collecte 18 december STEDELIJK NOODFONDS 'MARKTPLEIN'

Op deze zondag willen we collecteren voor de ondersteuning noodfonds Marktplein. Met dit fonds kunnen we mensen in nood steunen zodat ze geholpen kunnen worden. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Kerkelijk noodfonds Marktplein'