

Samen Geroepen

NR 4 2022

18 maart - 7 april

Opweg naar Pasen

Growing Young

Vrede



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

NU TIJD VOOR EEN ANDER

Volgende maand is het 4 jaar geleden dat ik startte als voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Toen ik eind 2017 in Samen Geroepen las dat er (nog steeds) geen voorzitter was gevonden was, vroeg ik mij af of daar geen taak voor mij lag. Na een aantal informatieve gesprekken werd ik op 27 februari 2018 benoemd tot voorzitter en in april als ouderling bevestigd in de Plantagekerk.

Uitdagingen, daar houd ik van. En die waren er voldoende. In de PGH was het onrustig. De Plantagekerk net weer in gebruik genomen als kerkplek voor wat eerder 4 wijken waren, kerken verkocht, ondoorzichtig financieel beleid, haperende besluitvormingstrajecten, een zich ontwikkelend Fonteinwerk, gebrek aan communicatie en een sterke hang naar het verleden.

Een paar hoofdpunten uit de 4 jaren:

- "Verleden, heden, toekomst". Een seizoen met veel individuele gesprekken, groepsgesprekken en gemeenteveningen over ons verleden, het heden en onze toekomst als "veelkleurige kerkgemeenschap" in Harderwijk.
- Renovatie Plantagekerk. Hoe kan de vernieuwde Plantagekerk onze gemeentebouw en ons gemeente-zijn de komende 10 jaar optimaal ondersteunen. Een eenvoudige vraag, maar niet eenvoudig om daar duidelijkheid over te krijgen.
- Communicatie is steeds een belangrijk deel geweest. Veel individuele gesprekken en veel publicaties vanuit de AK in Samen Geroepen over wat er gaande is in onze PGH.

En dan zijn er ineens 4 jaar voorbij. Zijn alle uitdagingen, die ik zag liggen, nu voltooid? Nee, zeker niet. Sommige ook "helaas niet". Maar ik heb mij ingezet, wetende dat dit door de Heer op mijn pad gelegd was. En nu is het tijd voor een ander. Voor u? Voor jou?

Denk er eens over na. Het vraagt tijd, maar weet dat het ook veel voldoening geeft. En vooral dat onze gemeente het nodig heeft. Samen bouwen aan de kerk van onze Heer. Neem contact op als je twijfelt en meer wilt weten.

Peter Scherpenisse

van de redactie

OORLOG? VREDE!

Onze hoofden zitten vol met beelden die we liever zouden willen. Oorlogsbeelden zoals we ze, in Europa althans, generaties lang niet meer hebben gezien. Vreselijke tafereelen spoelen bijna live over onze schermen en krantenpagina's. Veel andere onderwerpen ontsnappen aan onze aandacht. Zelfs de verkiezingen voor de gemeenteraden.

Ook als redactie staan we voor lastige keuzes: de demonische oorlog? Of toch het perspectief van Pazen?...

Uiteindelijk zal de Vrede overwinnen. Dat zegt de Bijbel ons. Een datum staat niet vermeld, we kunnen slechts wachten en hopen. En bidden! En doen wat we kunnen, ieder van ons.

DE FINANCIËN VAN DE DIACONIE

In drie eerdere blogs op deze plek hebben de voorzitters van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters de begroting voor 2022 toegelicht. In deze vierde en laatste aflevering is de afzonderlijke begroting van onze Diaconie aan de beurt. Die ziet er voor 2022 in hoofdlijnen zo uit:

Collecten en giften eigen werk	10.000
Door te zenden collectes	40.000
Totaal inkomsten	50.000
Lokale ondersteuning	10.900
Doorgezonden collectes (externe doelen)	40.000
Diaconaal quotum en overige kosten	4.940
Totaal uitgaven	55.840
Saldo van inkomsten en uitgaven	-5.840
Onttrekkingen uit bestemmingsreserves	5.840
Resultaat	0

De inkomsten van de diaconie bestaan uit giften en collectes. De (eerste) collectes in onze kerkdiensten zijn vaak voor specifieke doelen, die we in SamenGeroepen en in de dienst toelichten. Die collecteopbrengst is begroot op € 40.000. Een aantal van de collectes is voor het werk van de eigen diaconie in Harderwijk, waarvoor op € 10.000 wordt gerekend.

De opbrengst van de collectes met een speciaal doel wordt direct overgemaakt naar die doelen. De opbrengsten van de giften en de eigen collectes wordt besteed aan lokaal diaconaal werk.

Zo zijn er de jaarlijkse kerstpakkettenactie en de Kerst-vieringen en de Paas-attenties in de verzorgings- en verpleegtehuizen, waarvoor dit jaar € 3.650 is begroot. Aan een aantal gezinnen voor wie vakanties financieel niet mogelijk zijn, wordt ondersteuning gegeven. Verder organiseert de diaconie samen met een aantal andere kerken de jaarlijkse actie Vakantietas. Dan worden er 100 'vakantietasjes' met speelgoed en waardebonnen uitgedeeld aan kinderen die dat echt nodig hebben. In totaal is hiervoor dit jaar € 4.250 gereserveerd. Naast dit alles is er een bedrag van € 3.000 gereserveerd voor incidentele ondersteuning van mensen in Harderwijk. Zowel kerkleden als niet-kerkleden. Als mensen in nood zijn, staat de diaconie voor hen klaar. Soms gaat dat bijvoorbeeld via de stichting Marktplaats (het 'stedelijk noodfonds'), waarin diverse kerken in Harderwijk samenwerken. Maar vaak worden ook directe hulpvragen ontvangen en gehonoreerd. Alles bij elkaar wordt er dus lokaal aan ondersteuning € 10.900 uitgegeven.

Alle inkomsten en uitgaven opgeteld is er dit jaar een tekort van € 5.840. Dat is een gepland tekort. Er is in de loop van de jaren een overschot ontstaan, doordat voor het lokale werk meer geld binnen kwam dan er nodig was. Een paar jaar geleden is besloten dat overschot te verkleinen, door aan lokale doelen die niet op het collecterooster staan steun te verlenen. De uitgaven voor die ondersteuning zijn dus hoger dan de inkomsten, maar worden aangevuld uit de opgebouwde reserve.

Voor vragen kunt u terecht bij penningmeester.cvd@pgharderwijk en voorzitter.cvd@pgharderwijk.nl

Diaconie

De zomervakantie organiseren is altijd weer een hele klus, maar wel een hele leuke! Het begint bij dromen. Wanneer gaan we? Waarheen? Wat willen we er kunnen doen? Is er iets te doen voor de kinderen? Enzovoort.... Ook wij begonnen in januari met plannen maken voor de zomer. Sjoerd en ik wensten zonnig en lekker eten. Ook vroegen we naar de wensen van onze kinderen, drie en vijf jaar oud. Ze wilden graag zwemmen op vakantie. We kozen voor Italië, daar zijn we vaak geweest en we vinden het daar heerlijk. Ik twijfelde wel, het is ver rijden voor de kleine kinderen. Wat hebben we nodig om het toch mogelijk te maken vroegen wij ons af? Het boeken van een overnachting halverwege in de bergen zou een optie kunnen zijn. Met die wensen, overnachting, Italië, zwembad, beetje cultuur, vonden we een prachtig vakantiehuis met zwembad (en veilig hek) in Umbrië. Dit was onze ideale vakantiebestemming!

Jong en oud verbinden, net als thuis



Het gezin als voorbeeld

Zoals het thuis gaat zou het ook in de kerk moeten gaan. Telkens verbaas ik mij er weer over hoe gezinnen in hun huizen op een of andere manier de kunst verstaan om als verschillende generaties samen te leven, te geloven en samen te werken. Terwijl we daar in de gemeente, het grote gezin van God, veel meer moeite mee lijken te hebben. In de gemeente hebben ouderen en jongeren in hun eigen beleidsplan ook vaak hun eigen afgebakende plek. Denk bijvoorbeeld aan de tieneruimte in de Regenboog of Het Zoldertje in de Plantagekerk. Op zondagochtend bevinden de volwassenen zich in de kerkzaal, de kinderen zitten in aparte kinderdienst, en de tieners op Het Zoldertje of in de jeugdruimte met hun eigen tienerdienst. Niet alleen op de zondagmorgen, maar ook tijdens de doordeweekse activiteiten trekken de generaties veelal gescheiden op.

De gemeente als een (t)huis

Ik droom van de gemeente als een (t)huis. Doorgaans heeft een huis verschillende kamers: de woonkamer, de kinderkamer, een kamer voor de ouders en een studeerkamer of speelzolder. Al die kamers hebben hun eigen functie. Tijdens belangrijke beslissingen neemt iedereen deel aan het proces.

Bij het plannen van de zomervakantie zit het hele gezin samen in de woonkamer en denken ze samen na. Iedereen heeft tijdens die momenten zijn eigen wensen en inbreng, echter er moet toch een gezamenlijke bestemming gevonden worden. Tijdens dit soort gesprekken is het mooi om te zien hoe de verschillende generaties aanvoelen dat je bij zo'n beslissing rekening met elkaar wilt houden. Tijdens vakanties zeggen ouders immers vaak tegen elkaar: 'Als mijn kinderen het naar hun zin hebben, dan hebben wij het ook!' Echter heeft het huis ook een kinderkamer of tienerkamer. Een plek in huis waar de kinderen de dingen van het leven op zichzelf en vanuit hun eigen belevingswereld eigen kunnen en mogen maken.

Growing Young

De Growing Young-filosofie leert ons dat waar twintigers en dertigers actief mee participeren er een levendige kerk ontstaat. We kozen met Growing Young voor de volgende generatie en willen die mee laten participeren als volwaardig onderdeel van de gemeente. Vaak krijg ik de vraag: 'Lisette, hoe moeten we dat dan doen? Jongeren zijn lastig te motiveren.' Het begint bij het inwijden van de jongeren. Inwijding betekent dat ze vertrouwd raken met en deelgenoot worden van de praktijk van het gemeente zijn. Maar nog belangrijker is dat ze ingewijd worden in het omgaan met God, met elkaar en de ander. In de eerste plaats ligt die rol bij hun ouders, maar zeker ook bij volwassenen en jeugdwerkwilligers die zich hiervoor dienstbaar opstellen richting de jeugd. Omdat de belofte van God voor heel de gemeente geldt, inclusief de kinderen en jongeren, zullen ze op één of andere manier ook mee mogen participeren in alle aspecten als gemeente: leren, vieren, zorgen, dienen en getuigen. Ze zullen andere generaties moeten ontmoeten om van te leren en om met elkaar in gesprek te zijn. Hierin kunnen we met elkaar nog grote stappen voorwaarts maken.

Growing Young voorop

De jongeren van onze gemeente vormen, net als in hun gezin, een volwaardig onderdeel van de gemeente. De tieners die straks ouder worden willen we nu al meenemen in het proces van inwijden, participeren en ontmoeten van de generaties. Waaronder de ouderen met hun opgedane kennis en levenservaring. Het zijn de kinderen en jongeren met hun vernieuwende, verfrissende en innovatieve blik op het leven die met hun kennis van hedendaagse technologieën, sociale media, en hun enthousiasme, passie en ambities het verschil kunnen maken. Jong en oud zijn waardevol en beide generaties hebben we nodig. Dus laten we actief kijken hoe we generaties kunnen verbinden om samen te dromen en te bouwen aan de kerk van de toekomst.

Lisette Brandsma, Jeugdwerker PGHarderwijk



PLANTAGEKERK

In ieder geval bidden!

Woensdag 2 maart ging de veertigdagentijd van start. De volgende dag startten we in de Plantagekerk met een ochtendgebed. De zon viel door de ramen en zette onze kring in een geeloranje gloed. We mochten zingen en lezen en bidden, maar we waren vooral ook stil. Een bedachtzame en van God gevulde stilte die me goed deed. Wat was het fijn om in alle onrust en tussen alle oorlogsberichten door elkaar op te zoeken en gedachten te delen! Zelf weet ik soms ook niet meer wat ik moet en kan en wil. En het viel me op dat dit voor veel anderen ook zo is. Maar het helpt om elkaar te zien en te delen en je richting weer op en bij God te bepalen. Fijn dat we elkaar elke donderdagochtend (9.15 uur) tot aan Pasen zo mogen ontmoeten!

Zo zit de onrust in de wereld overal doorheen geweven. Je kunt er niet omheen, maar dat mag je als christelijke gemeenschap ook niet. We zijn een kerk in de wereld en het raakt ons dat mensen, waar ook, lijden. De vraag is inderdaad wat we kunnen. In ieder geval bidden. En zoeken naar wegen die helpend zijn. En als jij of u nog meer manieren weet, mail gerust! Alleen samen komen we verder.

Ds. Marissa van Meijl

*God van vrede,
Zo lang hing de dreiging in de lucht.
De redelijkheid van diplomatie en de wil om elkaar te leren begrijpen...
Ze hebben plaats gemaakt voor de taal van staal.*

*Weer iemand, die alle waarheid naar zijn hand zet
en doet, wat zoveel geweldenaars vóór hem deden.*

We bidden voor de kinderen die even geleden nog buiten speelden.

*We bidden U voor mannen en vrouwen die een paar weken terug nog
gewoon naar hun werk konden, hun boodschappen deden, hun levens
leefden.*

*We bidden voor slachtoffers die gevallen zijn en die nog zullen vallen.
Voor geliefden rondom.*

*Wij bidden voor de Russische bevolking.
Voor allen die zich niet durven uitspreken.
Voor hen die dit, met gevaar voor eigen leven, wel doen.
Voor de mannen en vrouwen die gedwongen worden om een strijd te
voeren die niet van hen is.*

*Maar bovenal, God, bidden wij u om inkeer.
Geef moed om de weg van vrede te gaan,
voor iedereen die iets kan doen.*

Kyrië eleison

colofon & contact

SamenGeroepen is het driewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Gertie van Dijk-Vermeulen, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredacteur)

Abonnementen: € 25 per kalenderjaar bij automatische incasso, € 30 zonder automatische incasso. Digitaal abonnement € 15 (automatische incasso)

Aanmeldingen en opzeggingen via het Kerkelijk Bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1300 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 8 apr. voor **3 weken**

Kopij uiterlijk 28 mrt. om 18:00 uur naar: kerkblad@pgharderwijk.nl

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A
T. 0342-440486 of 06-44842411
d.dejong@pgharderwijk.nl

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B
T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl
En via Facebook

ds. H. (Henk) Jansen
predikant Fonteinwerk
T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

Seniorenpastor: W. (Wilma) Steenbeek-Vlug
T. 06 44588995, w.steenbeek@pgharderwijk.nl

Seniorenpastor: F. (Frieda) Meijers
T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma
T. 06-57490961, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba's

Wijk Plantagekerk: Mw. Ada Brouwer,,
scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. Joke Bode en
mw. Michelle Schouten-Klaase,
scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98
www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.



Gedachte:

*"Tussen wat wordt gezegd
en niet bedoeld en wat wordt
bedoeld en niet gezegd, gaat
de meeste liefde verloren."*

Kahlil Gibran

Bij de voorplaat:

Onze kinderen letterlijk middenin de kerk.

Lees ook het artikel op pagina 3.

Foto: Govert van der Boom

Christelijke meditatie

Je kunt er nog twee keer bij zijn – bij de avonden over christelijke meditatie. Door samen stilte te ervaren en door aandacht te hebben voor het hier en nu, willen we opnieuw leren luisteren naar de taal van ons hart en kijken of we dichterbij de bron van ons bestaan, de Bron van ons leven, kunnen komen. Theorie en praktijk mogen elkaar vinden.

Wees welkom op de volgende avonden:

Woensdag 23 maart, 19.30 – 20.30 uur, locatie: Zoldertje

Woensdag 30 maart, 19.30 – 20.30 uur, locatie: Kerkzaal.

Op woensdag 6 april is het weer mogelijk om bij de vaste groep aan te sluiten die maandelijks bijeenkomt. Deze start om acht uur in de kerkzaal.

Ds. Marissa van Meijl

Moment van gebed in de veertigdagentijd

Iedere donderdagochtend tot aan Pasen is er ochtendgebed in de Plantagekerk. We vinden elkaar om kwart over negen om te lezen, te bidden en stil te zijn. Bid jij mee voor wat je bezig houdt? Daarna is er nog gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Of om een kop koffie te drinken. Net waar behoefte aan is.

Ds. Marissa van Meijl

Internationale dienst zondag 20 maart 2022 (14.30 uur)

Deze dienst is voorbereid door de werkgroep van de Plantagekerk. De voorganger is dhr. Peter Rotteveel, Jesse Stoffer aan de piano, Marleen en Adriaan Sterken begeleiden ons met zang. Adres 'Sefanja' Stationslaan 121. Deze dienst is bedoeld voor de bewoners van het A.Z.C. stathouders en belangstellenden. Allen welkom. Er is een kinderdienst en oppas voor de kleintjes. Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten en napraten. Er is koffie, thee en limonade. Indien er mensen zijn die het nog wat willen opvrolijken met iets lekkers, is dat zeer welkom. U kunt dit brengen vanaf 13.30 in "Sefanja" alvast hartelijk dank. We hopen met elkaar op een gezegende dienst.

Namens de werkgroep, Anneke Teune.



DE REGENBOOG

Running Dinner

Het was genieten geblazen! Ongeveer 60 mensen hebben genoten van gezelschap en eten. Na de kerkdienst kon ieder aanschuiven in een gezellige huiskamer of een overdekte tuin. Na een half uur was de tweede ronde bij iemand anders. Behalve dat gastheren en -dames zich hadden uitgesloofd voor een heerlijke traktatie, was de grootste versnapering dat we ongestoord weer konden kletsen. En dat ieder weer nieuwe mensen ontmoette. De tieners en kids kregen een challenge, passend bij het Event 'challenges'. Dat werd dus soep eten met stokjes. Of dat gelukt is, weet ik niet helemaal zeker.

Ds. David Kroeze



Weer naar de kerk!

Dat kan weer. We merken ook dat mensen weer genieten van de ruimte! En ook merken we dat mensen nog voorzichtig zijn. En sommigen zijn zó ontwend om naar de kerk te gaan, dat het als nieuw lijkt. Alles moet weer op gang komen, en dat willen we een handje helpen. Daar gaan we actief mee aan de slag. Want we weten niet alles. Hoe is het gegaan in de coronatijd? En hoe is het om weer te kunnen aanhaken? We denken nog na hoe we het precies doen, maar we starten wel een van deze weken. Als u interesse heeft, laat het weten.

Ds. David Kroeze

Speciale kerkdienst door jongeren op zondag 20 maart

Komende zondag, 20 maart, is er om 10.45 uur in De Regenboog een speciale dienst die is voorbereid door enkele jongeren van PGHarderwijk. Iets anders dan anders, de kerk krimpt en daar moet verandering in komen. Wij hopen met deze dienst een gesprek op gang te kunnen brengen. In deze dienst willen we laten zien wat wij zouden willen.

Na de dienst willen we jullie vragen om te reageren via een enquête of door een van de organisatoren te benaderen. Wat vond je ervan, wat zou je graag anders zien. Wij hopen zo de diensten aantrekkelijker te kunnen maken voor onze leden die zich minder thuis voelen in de kerk en voor mensen die op zoek zijn naar iets anders. Kom dus zeker naar deze dienst, doe mee, ervaar en laat van je horen. Ook namens de organisatoren alvast een goede dienst gewenst.

Nienke de Rooij



Het Fonteinwerk krijgt van zijn leden vragen over wat wij kunnen doen om te helpen bij de verschrikkelijke situatie in Oekraïne. Daarom dit schrijven vanuit de diaconie van het Fonteinwerk. Om te beginnen bij het belangrijkste: gebed. Bid voor de mensen die slachtoffer zijn geworden van al het geweld. Bid voor de mensen die op de vlucht zijn geslagen. Maar laten we vooral ook bidden voor vrede. Fonteinpredikant Henk Jansen heeft hier een mooie video over opgenomen die te zien is op onze website: <https://www.fonteinwerk.nl/nieuws/henk-jansen-over-situatie-oekraïne/> De situatie vraagt ook om praktische hulp. Dit kan op vele manieren. Gelukkig werken veel hulporganisaties, waaronder Kerk in Actie, samen bij het verlenen van humanitaire hulp. Maar denk ook aan de organisatie waarvoor onze mede-Fontein Marijn Fidler nu aan het werk is. Zij is nu in Moldavië bij de Oekraïense grens om met haar camera de vluchtelingenstroom in beeld te brengen. Zij doet dit voor de organisatie Caritas (caritas.org).

Job Burger



Meer nieuws vanuit het Fonteinwerk
De stuurgroep Fonteinwerk geeft elke week een nieuwsbrief uit. Ga voor de actuele nieuwsbrieven naar [fonteinwerk.nl/nieuws](https://www.fonteinwerk.nl/nieuws)

Leesrooster Bijbel Basics

zondag 20 maart Exodus 14:5-22; De doortocht door de Rietzee
zondag 27 maart Deuteronomium 8:7-18; Bijna in het beloofde land
zondag 3 april Lukas 22:7-8 en 14-20; Blijven denken aan wat Jezus heeft gedaan



< De kinderen vanaf 4 jaar gaan na een gezamenlijk begin verder met de liturgie in hun eigen ruimte op het zoldertje.

PALMPASEN EN PASEN Kerk-op-schoot en Kleuterkerk

Zaterdagmorgen 9 april gaan we op weg van Palmpasen naar Pasen. De liedjes en het verhaal worden aangepast aan de ontdekkingswereld van baby, dreumes, peuter en kleuter.

Van harte welkom, samen met papa, mama, opa, oma en iedereen, die dit alles met onze jongste gemeenteleden ook graag eens mee wil maken. Voel je vrij en kom!

De deuren van de Plantagekerk staan om 9.15 uur open. Koffie, thee en limonade staan klaar.

Tot zaterdag 9 april!

Team Kerk-op-schoot/Kleuterkerk

NIEUWE APP-GROEP VOOR JONGE OUDERS

Afgelopen week schreef een van onze jonge ouders deze hartenkreet: 'Wat kan het een gemis zijn, wanneer je om je heen geen mensen ziet die in eenzelfde fase zitten als jij!'

Daarom willen we voor deze ouders van jonge kinderen een appgroep starten. Niet om elkaar te spammen, maar om te delen wanneer we naar de kerk gaan. Zo kunnen we elkaar motiveren. En in de kerk treffen. Doe je mee? Mail me gerust!

Ds. Marissa van Meijl
m.vanmeijl@pgharderwijk.nl



KUN JIJ OOK TEKENEN MET ZAND?

Dat is leuk: tekenen met zand. Dat kun jij ook! Zoek wat mooi droog zand en strooi er figuren mee op de keukentafel of op een plank of spiegel. Je vingers kun je als kwast gebruiken. De Zandtovenaar gebruikt zand om mooie (bijbel) verhalen te vertellen. Deze keer beeldt hij het gebed Onze Vader uit. Al is de aanleiding voor dit bid-den wel heel droevig: de oorlog in Oekraïne. Mamma of pappa vinden het filmpje vast ook heel bijzonder. Ga maar gauw samen kijken, met de QR-code gaat het filmpje lopen.



ROCK SOLID FEESTELIJK VAN START



Zondagavond 20 februari waren we ondanks de storm en regen weer met een leuke club tieners bij elkaar op het zoldertje. Het thema van de avond was cyberpesten. Aan de hand van spel, groepsge-sprek en het lezen van Lucas 22: 47-60 hebben we een inkijkje gekregen over hoe de tieners over pesten denken en er mee omgaan. We deden het spel Lichtcode. Aan de hand van morse moesten de teams opdrachten geven aan elkaar. Al met al een fijne avond waar we als leiding ook weer ge-leerd hebben van de tieners.

Marina

ROLMODELLEN...

Altijd gewaagd om een Stay Steady-avond te organiseren in een vakantie, zeker nu alles weer kan en mag. Wie heeft er zin, wie heeft andere verplichtingen en wie is er op vakantie? En inderdaad de nodige afmeldingen. Jammer, want voor de eerste maal kreeg de leiding versterking van Anouk Vrijenhoef, een oude bekende van o.a. de kinderdisco en nog meer jongerenwerk. Helemaal top. Gelukkig kwamen Abigail, Elke en Corné nog wel opdagen. Sterke bezetting dus. Op de vraag of het een verplicht uitje was of op eigen initiatief, werd collectief meegedeeld dat zij ook dit keer weer uit eigen vrije wil naar het Zoldertje gekomen waren. "Gewoon... gezellig"

SST: STAY STEADY

Daar doe je het voor...

Je wordt wie je bewondert... toch??? Veel jongeren hebben een rolmodel, iemand die ze bewonderen vanwege zijn of haar persoonlijkheid, eigenschappen of kwaliteiten. Zo kan een kind opzien tegen zijn vader of moeder, een jongere tegen een profvoetballer of een meisje tegen een actrice, danseres of zangeres. Rolmodellen moeten wel realistisch zijn. Dan is het ook fantastisch te horen dat voor deze jongeren oma, eigen ouders en oudere broer als rolmodel gekozen werden. Een ieder met eigen kwaliteiten en eigenschappen. Maar wie is er qua geloof belangrijk voor jou? Met redenen omkleed werden Jezus, Mozes, Noach en Ruth genoemd. Eerlijk en oprecht, moedig en sterk, vol vertrouwen en liefdevol. Vreemd eigenlijk dat je zo met drie jongeren heel eenvoudig en vertrouwd ruim een uur kunt praten over het fenomeen 'rolmodel' en hoe zij hier in het leven mee omgaan. Het was nog vertrouwd, zo in deze hele kleine setting, volgens de jongeren. En wij hebben weer veel van jullie geleerd.

Anouk, Martine en Gerard

YOUNG MEETS 'OLD' JEUGDKAMP ZOEKT OUDEREN

De komleiding van het PGH-jeugdkamp op 13 - 15 mei zou het leuk vinden indien 'ouderen' uit de gemeente (individueel- of samen met uw werkgroep, stichting, of commissie) een dagdeel willen deelnemen aan het kamp voor kerkjongeren in de leeftijd van het voortgezet onderwijs. Het kamp is in Vierhouten. Uw aandeel: kies uit deelnemen aan spelletjes, meehelpen kokkerellen, aanwezig zijn bij de overdenking, het bijwonen van een bonte avond en gesprekken voeren met jongeren etc. Het programma voor deze dagen is perfect, uitdagend maar voor een ieder heel goed te doen. Uit ervaring weten we dat jongeren geïnteresseerd zijn in de belevingswereld van ouderen. 'Hoe ging- en was het vroeger?' Een weekend bomvol activiteiten, waarin toenadering wordt gezocht met overige gemeenteleden.



kamp heel vroeger

Kom en geef u op voor een dagdeel op vrijdagavond 13, zaterdag 14 of zondag 15 mei. Samen als gemeente, jong en wat ouder... samen beleven en van elkaar leren. Hoe het misschien vroeger was en hoe onze jongeren het momenteel beleven. Gewoon... maar lekker even anders. Er hangen lijsten in de hal van de kerken, of meld u aan bij Edith Dekker (edithvasse@gmail.com).

DE PAASCHALLENGE KOMT TERUG!

Vorig jaar hebben veel tieners samen met één van hun ouders of beide meegedaan aan de Paaschallenge. Samen het spel spelen was zeer verrijkend. Ook dit jaar nodigen we de tieners graag uit met één of beide ouders om mee te doen. We starten met een maaltijd en duiken daarna het oude Rome in om met elkaar op zoek te gaan naar de Mol.



Dit jaar is het thema in de Paaschallenge 'Alles komt goed?!'. De aanwezige macht van Rome met het geweld, vrede door het zwaard (Pax Romana) een uitputtende belasting. En dan is er opeens een profeet die aankondigt dat het Koninkrijk van God dichtbij is gekomen. Hij gaat een nieuwe wereld scheppen met nieuwe mensen. De volgelingen van deze profeet willen best leven in dat nieuwe rijk van God, maar worstelen met hun eigen duistere zijden: geweld, twijfel, obsessie, hebzucht en exclusiviteit. Overwint God ook de donkere kanten in hun leven?

De Paaschallenge is gebaseerd op Wie is de Mol, bekend van televisie. Tieners en ouders uit alle drie te wijken zijn welkom, kom je ook? Op zaterdag 16 april in de Plantagekerk, we starten met een maaltijd om 18 uur en daarna spelen we gezamenlijk het spel. Voor info mail naar jeugdwerker@pgharderwijk.nl



LICHTJESTOCHT 16 APRIL ROND DE PLANTAGEKERK

Voor onze jongste gemeenteleden en hun ouders of opa's en oma's houden we op stille zaterdag 16 april om 16.30 uur een lichtjesticht. We lopen een klein rondje in de wijk en halen daarbij de lantaantjes op. Terug gekomen bij de kerk luisteren we naar het paasverhaal en zingen tot slot met elkaar. Van harte welkom!

Lisette Brandsma, jeugdwerker



WIJ GEDENKEN...

Antje Buijtelaar-Groenendijk

Op 10 februari is overleden in de leeftijd van 94 jaar Antje Buijtelaar-Groenendijk. Zij woonde Westeinde 22D. De afscheidsdienst en de begrafenis hebben plaatsgevonden in Aalten. Ons gebed is om sterkte en troost voor haar kinderen en de kring om hen heen.

ds. Diemer de Jong

Anne Veen-Talstra



Het leven van Anne Veen was onlosmakelijk verbonden met sanatorium, later verpleeghuis, Sonnevanc. Ze kwam er een paar jaar na de oorlog als fris Fries meisje werken in de verpleging,

ze leerde er haar man Ries Veen, kennen die er kwam kuren, ze trouwden met elkaar en gingen wonen op Sonnevanc. Ze kregen er hun gezin, ze gingen wel als senioren 'in de stad' wonen maar bleven tot in alle vezels van hun bestaan verbonden met Sonnevanc. Anne, werd er tenslotte opgenomen, ze overleed daar op 9 februari en helemaal tenslotte werd ze vanuit de kerkzaal van Sonnevanc op 16 februari begraven. De cirkel was gesloten!

Anne Veen was een bijzonder hartelijke en liefdevolle vrouw. In haar werkzaamheden zorgzaam voor iedereen, niet iemand die op de klok lette of aan tijdschrijven deed, ze was en bleef altijd bezig en niets was haar te veel. Haar huis was een zoete inval voor de complete gemeenschap van Sonnevanc en tot op hoge leeftijd verrichtten zij en haar man nog de nodige hand- en spandiensten in en rond het verpleeghuis.

Maar haar kinderen en kleinkinderen hebben haar zorg en aandacht toch wel het allermeest ervaren, want Anne was op en top een familiemens. Verwennen was haar

core-business en de vakanties en dagjes uit waren de hoogtepunten waarvan vele fotoalbums verslag deden.

Misschien had die liefde voor haar nageslacht veel te maken met het feit dat haar eigen vader jong gestorven was, eigenlijk had zij hem helemaal niet gekend. Maar ze had jaren geleden al tegen mij met nadruk gezegd dat ze wilde begraven worden met dezelfde tekst als haar vader, het slot van Psalm 52 (oude berijming) waarin 'Gods trouwe hulp van boven' verwacht wordt. Om die hulp heeft Anne een leven lang gebeden, voor zichzelf maar ook voor haar gezin en in alle eenvoud ook voor allen die op haar weg kwamen. Wij mogen dankbaar terugkijken op een rijk gevuld leven en ons getroost weten door de zekerheid dat Anne nu Boven is, want wie Gods hulp van boven verwacht, zal niet beschaamd uitkomen, nu niet en nooit niet en tot in eeuwigheid niet!

ds. J. Mak

Petronella Augusta Raven-Dijkema



Op 20 februari is Nel Raven overleden. Zij is lange tijd, vanaf 2018, ziek geweest. Een ziekte die eindigde in lijden. Hoe optimistisch ze ook altijd is geweest, toch wist ze dat ze dit gevecht niet

kon winnen. Zij is 79 jaar oud geworden. In een persoonlijke afscheidsdienst in de Plantagekerk, ingevuld door kinderen en kleinkinderen, is haar leven herdacht: de lieve moeder, die altijd klaar stond voor haar gezin en voor andere mensen, altijd zo gastvrij was. Je kon altijd bij haar binnenlopen en voor de kleinkinderen was Nel de oma met wie ze gezellige dingen hebben gedaan. Wat geloof betreft was dat voor Nel soms heel moeilijk, daar was ze onzeker over: ze begreep het niet waarom dit zo moest gaan en ja de hemel leek zo onbereikbaar. Want wat wilde zij graag bij Hielke en haar kinderen blijven. Hier was het toch zo fijn! Een omslag in haar denken kwam in de afgelopen tijd: ze voelde zich zwakker worden. Vaak zei ze als we gebeden hadden: 'Het zal wel goed komen'. En het is goed gekomen: rustig en in vrede is zij ingeslapen. In de dienst van haar afscheid hebben wij psalm 23 centraal gesteld: 'De Heer is mijn Herder'. Het is deze psalm die 56 jaar

geleden ook geklonken heeft toen het huwelijk van Hielke en Nel gesloten werd. Een prachtige psalm om samen het huwelijksleven te starten. Maar ook een lied dat tot en met het einde met je mee gaat. Want we vertrouwen dat Nel naar haar Schepper is teruggekeerd, naar Hem die aan het begin van haar leven stond, maar er ook aan het einde was. Haar onzekere toekomst werd er een die zeker blijkt: zijn bij God voor altijd! Dat dit Hielke, kinderen en kleinkinderen en velen die haar zullen missen kracht zal geven om verder te kunnen gaan.

Anna Marie Jansen

Jan Tijnstra



Op 21 februari is in alle rust en vrede, vertrouwend op zijn Heer, op de leeftijd van 76 jaar overleden de heer Jan Tijnstra. Hij woonde in Zorgcentrum Boerhaavehof. Jan heeft jarenlang met

veel zorg en liefde gewerkt als operatie-assistent in het oude ziekenhuis Boerhaave en later in het St Jansdal. Velen zullen zich hem hiervan herinneren. Zorgen en verdriet waren er ook in zijn leven, door zijn geloof ontving hij kracht en moed om verder te kunnen. Hij voelde zich niet eenzaam, want hij wist dat er Eén is die hem hoorde. Zijn dochters maakten zich ongerust over zijn verminderde gezondheid. Meer zorg voor Jan was nodig en zo verhuisde hij naar de Boerhaavehof. Jan Tijnstra was geen prater, maar een wandbord met een afbeelding van een arend met uitgestrekte vleugels stond symbool voor zijn geloof. Die arend was als de Heer, Hij draagt je, hij vangt je op als je valt, net als de jongen van de arend. Dan mag je weten dat je in Zijn hoede geborgen bent. Deze woorden op de rouwkaart zijn treffend: 'De zon zal voor je stralen, aan de andere kant. Hij is je komen halen, wees vrij en laat je leiden door Zijn hand'. Jan laat kinderen en kleinkinderen achter. Op 28 februari heeft de uitvaart plaatsgevonden op begraafplaats Elzenhof. Wij wensen de familie en allen die Jan gekend hebben, Gods troost en nabijheid toe voor de tijd die komt.

Frieda Meijers

KERKBALANS:

de doelstelling is bereikt!

Weer een prachtig bericht: de begroting voor dit jaar is volledig gedekt! Het begrote bedrag voor de kerk voor 2022 is € 470.000. Het CvK is blij verrast dat u allen ondanks de coronacrisis, weer royale bijdragen aan de PGH heeft toegezegd. Dat is een positieve ontwikkeling. Mocht de Actie Kerkbalans aan uw aandacht zijn ontsnapt: u kunt uw toezeggingsformulier nog steeds inleveren bij het Kerkelijk bureau of via de collectezak. De actuele stand van de toezeggingen per 4 maart 2022 was als volgt:

Kerk	472.000,--
Zending en werelddiaconaat	58.650,--
Kerk naar Buiten	37.500,--

Actie Kerkbalans 2021

De stand van de Actie Kerkbalans van vorig jaar (2021) is als volgt. Ontvangen is:

Kerk	491.420
(inclusief nabetalingen uit 2020 € 2.925)	
ZWO	56.400
Evangelisatie	36.000

We hebben geconstateerd dat nog niet alle toegezegde bedragen over 2021 zijn voldaan. Er staat nog een bedrag van bijna € 7.500 open. Wij willen wij u vragen om in uw administratie na te gaan of uw toegezegde bijdrage voor 2021 (geheel) is voldaan. Mocht dat nog niet zo zijn, dan vragen wij u vriendelijke om uw toegezegde bijdrage alsnog over te maken. Bij voorbaat onze dank.

College van Kerkrentmeesters

KERK EN BELASTINGAANGIFTE

De Belastingdienst heeft de paragraaf giften gekoppeld aan een bestand van ANBI's. Ook de PGH heeft de ANBI-status, wat betekent dat uw giften volledig aftrekbaar zijn. De PGH kent 2 'rechtspersonen', namelijk het College van kerkrentmeesters en de Diaconie. De Belastingdienst verstrekt aan een ANBI een RSIN-nummer. RSIN betekent Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. Het RSIN-nummer van de Diaconie is 824104456 en het RSIN-nummer van de PGH is 823355603. U kunt deze nummers gebruiken voor de belastingaangifte. Indien u bijvoorbeeld bij de giften invult: Werkgroep Dresden Roemenië, dan zal dit niet werken want deze werkgroep op zich heeft geen ANBI-status. U dient dan het nummer van de PGH in te vullen.

Ton Balsma, penningmeester

COMMISSIE ZWO

Een betere toekomst voor straatkinderen in Indonesië



Anies uit Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, woont op straat. 'Ik was een gewoon kind, met een thuis en een fijn gezin,' vertelt zij. 'maar alles veranderde toen mijn vader ons huis moest verkopen vanwege gokschulden. Om geld te verdienen moesten we op straat gaan zingen. Ik kon niet meer naar school.'

In Yogyakarta wonen veel kinderen net als Anies op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse, partner van Kerk in Actie, zoeken kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Ook regelt Dreamhouse dat de kinderen weer naar school kunnen. Vrijwilligers helpen de kinderen bij het leren. Dreamhouse doet ook aan preventie: voorkomen dat kinderen op straat belanden, onder andere door ouders te helpen hun gezin financieel te onderhouden.

Met uw gift aan de collecte op 20 maart steunt u dit werk voor straatkinderen. Van harte aanbevolen! Geef via de collectezak of maak uw bijdrage over via de Scipio-app of via NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Straatkinderen Indonesië'. Van harte aanbevolen!

Marja Bakker, commissie ZWO

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntjes zijn weer verkrijgbaar. In de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderdijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderdijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk. Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv CvK Prot Gemeente te Harderdijk

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

COLLECTE 3 APRIL

Jongerenreis Moldavië

Vanuit het Fonteinwerk is er een jongerenreis naar Moldavië gepland voor PGH-jongeren. Zes jongeren en vijf begeleiders gaan de uitdaging aan om de kinderen in Moldavië te helpen. De projecten van hulporganisatie Geef een Lach worden bezocht. Er gaat een meerdaags kinderkamp georganiseerd worden voor kinderen die slachtoffer zijn geworden van mishandeling, verwaarlozing en armoede. Deze kinderen krijgen o.a. ook schoolgeld, kleding, schoolspullen en speelgoed. Verder moeten er klussen gedaan worden in het Daycare center en moeten daar de voorraden worden aangevuld. Hoewel alle deelnemers betalen voor hun eigen reis en verblijf, is er veel geld nodig om de doelen te realiseren. Met uw donatie helpt u mee om de kinderen in Moldavië te helpen en onze jongeren hun doel te bereiken. Hartelijk dank!

Job Burger, diaken Fonteinwerk



KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Mevr. J.S. Kroondijk, Waltorenstraat 7, uit Dronten

Verhuisd

Dhr. en mevr. Stegeman-Rouw, van Muidenpad 12 naar Jan van Nassaupark 89

Dhr. W. Karssen, van Roos en Doornhof 37 naar Beukenlaan 2A

Dhr. W.C. Willemse, van Triasplein 13 naar Drift 2, Afd. Kastanje, Kamer 413

Dhr. en mevr. Poldervaart-Bronder, Harderdijkweg 203A naar Lageweg 27A Hierden

Vertrokken

Dhr. M.J. Kornegoor, van Westrak 25 naar Dronten

Organist Wim Bakker:

“Lekker de mensen laten zingen!”

Het begon met 1 vinger op het harmonium in de lunchpauze. Nu speelt Wim Bakker bijna elke morgen een paar uur op het majestueuze orgel van de Domkerk in Utrecht. Virtueel wel te verstaan. In zijn studio (groot woord voor rommelig zijkamertje) staan drie toetsenborden op wat timmerwerk. Zijn zelfgebouwde orgel met zestig registers, een computer en een versterker. De computer brengt op digitale wijze het geluid voort van bestaande pijporgels van, in dit geval, de Dom.

Nu al weer 55 jaar luistert Wim Bakker (77) in onze kerk de diensten op. Orgelspelen is al sinds zijn tiende zijn lust en leven. Als 17-jarige werd hij in Zaandam kerkorganist. ‘Ik had wel orgelbouwer willen worden bij Flentrop in de Zaan, maar mijn ouders zagen daarin geen toekomst. Ik ging de metaaltechniek in.’ Muzikaal bleef Wim lang autodidact. Pas rond zijn dertigste ging hij naar het conservatorium, voor koördirectie en schoolmuziek. Wat volgde waren ontelbaar veel ere-, trouw- en rouwdiensten en vele koren. Wim was een van de oprichters van de befaamde Rejoice Singers en later van Shine.

Hij houdt van zang. ‘Laat de mensen toch lekker zingen’, zegt hij, ‘als organist kun je de mensen opjutten, enthousiast maken. De predikant bepaalt de liedkeuze. Alleen als het voor de gemeente te moeilijk lijkt te worden zeg ik daar wat van. Jammer dat er voor het begin van de dienst nog maar zelden een psalm wordt gekozen. De meeste psalmen zijn stoere liederen die de gemeente uit volle borst kan zingen. Ook aan het eind van de dienst heb ik graag een lied dat iedereen voluit kan meezingen. Zodat het nog naklinkt op weg naar huis.’ Met Gert Kornet en Timon Nauta vormt Wim Bakker het team vaste organisten binnen onze PGH. ‘Een geweldig team, wij kunnen het heel goed met elkaar vinden.’

Wim vindt dat het fijne klanken heeft, geen scherpe tonen. ‘Het ademt de romantische sfeer die momenteel weer terug is. Dit is geen Bach-orgel. Het is pneumatisch maar wordt elektrisch aangestuurd. Daardoor hoor je de toon op hetzelfde moment dat je de toets indrukt.’

‘Ik speel ook piano. We hebben in de kerk tegenwoordig een hele goede vleugel. Of ik orgel of piano gebruik hangt af van het karakter van het lied. Tussen beide zit een behoorlijk verschil. De piano werkt met hamertjes tegen de snaren, hard of zacht, en ze klinken na. Orgeltonen klinken zolang je de toets ingedrukt houdt. Met de registers schakel je de verschillende typen orgelpijp in en uit. Mooi en ook wel bijzonder in ons orgel is de zwelkast rond een groep pijpen. Door deze kast meer open of dicht te zetten kan ik harder of zachter spelen.’

Als organist komt Wim meer uit de school van Feike Asma en Piet van Egmond, mastodonten in de orgelwereld. ‘Beluister die organisten maar eens op YouTube. Zelf houd ik van gospelmuziek, een beetje jazzy-achtig spelen. Met dissonanten wat spanning in de muziek brengen zoals Louis van Dijk dat kon. Ook koralen vind ik prachtig. En ik houd van ritme, een beetje swingen, een accent verleggen. In de gemeentezang krijg ik zulke liederen er soms moeilijk in. Ik improviseer graag, heel veel melodieën zitten in mijn hoofd. Ik noem mij weleens een organist-van-het-moment. Je moet wel altijd blijven oefenen. Ook wat jij zo knap vind, dat ik met beide handen en beide voeten verschillende melodieën speel, is een kwestie van steeds maar oefenen.’

Met zulke bevlogen kerkorganisten mogen we blij zijn.

Bijna 1500 pijpen

Over het orgel in de Plantagekerk, in 1933 gebouwd door J. de Koff en Zonen, is Wim Bakker best te spreken. Het is in 1940 en 2002 uitgebreid tot de huidige bijna 1500 pijpen. Het orgelfront is ontworpen door kerkarchitect P.H. van Lonkhuyzen zelf. Voor kenners: het heeft 9 stemmen op het hoofdwerk, 9 stemmen op het zwelwerk en 6 stemmen op het pedaal. Verder de gebruikelijke koppelingen en een tremulant op het zwelwerk. De stemming is evenredig zwevend.



'KOFFIE-UIT-DE-KERK' OP DINSDAGMORGEN

Kijk mee op de dinsdagmorgens 22 en 29 maart en op 5 april, wanneer wij u 'Koffie-uit-de-kerk' aanbieden, in de kerk en via kerktelevisie en uw computerscherm. Het begint om 10.15 uur.

Met het thema 'Alles komt goed?!' van de PKN staat de Veertigdagentijd in het teken van de toekomst, waarvan we geloven dat die goed is, door alles heen. Dit willen we ook laten doorklinken in deze 'Koffie-uit-de-kerk'-uurtjes', in woorden, muziek en zang. Zo willen we elkaar bemoedigen en samen kerk zijn in deze tijd. Op de dinsdagen 22 maart en 5 april in de Regenboog en op dinsdag 29 maart in de Plantagekerk, van 10.15 uur tot 11.15 uur. U bent van harte welkom. Aansluitend is er ontmoeting en koffie. Speciale dank aan de beamerteams en allen die met de diverse voorgangers hun medewerking verlenen. Deze 'Koffie-uit-de-kerk'-uurtjes zijn te volgen via de gebruikelijke digitale kanalen, livestreams en via de CAI-kanalen 703 of 707. Een gezegende tijd op weg naar het Paasfeest!

*Hartelijke groet, ook namens alle voorgangers,
Diemer de Jong, Wilma Steenbeek
en Frieda Meijers*



DRIE PASSIESTONDEN IN DE STILLE WEEK

Ook dit jaar organiseren we als Protestantse Gemeente Harderwijk tijdens de Stille Week een serie Passiestonden. De Passiestonden zijn op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 april van 19.30 uur tot 20.00 uur in de Plantagekerk.

Het zijn korte indringende bijeenkomsten van een halfuur met gebed, bijbellezing, zingen, een gedicht, meditatieve muziek en momenten van bezinning en inkeer ter voorbereiding op het laatste avondmaal. (Witte Donderdag), de herdenking van het sterven van Christus (Goede Vrijdag) en zijn opstanding die de wereld viert in de Paaswake. Van harte welkom!

Werkgroep Passiestonden

UITNODIGING SEDER-MAALTIJD

dinsdag 12 april 12.00 - 14.30 uur, Regenboog

We nodigen u van harte uit voor een seder zoals messiaans joodse gelovigen daar invulling aan hebben gegeven, op dinsdag 12 april tussen de middag in de Regenboog.



Seder hoort bij Pesach, het oudste en belangrijkste Joodse feest.

In talloze Joodse gezinnen komen al eeuwenlang ieder jaar de generaties samen aan de sedertafel. Ze gedenken de geschiedenis van het Joodse volk en uiten zo hun verbondenheid daarmee. De uittocht uit Egypte staat daarbij centraal.

Eén van de onderdelen van het Pesach (paasfeest) is de sedermaaltijd. De sedermaaltijd heeft een bepaalde volgorde die wordt bepaald door vier bekers wijn. Het is een feestelijke traditionele maaltijd met symbolische gerechtjes en rituelen.

Onze avondmaalsviering zoals wij die nu kennen vindt zijn oorsprong in de sedermaaltijd waarbij Jezus het brood brak en de bekers wijn rond liet gaan onder zijn discipelen. Voor joodse volgelingen van Jezus – messiaanse joden – heeft de sederviering een veel diepere lading gekregen. Door de seder te vieren, zie je de verwachting van het joodse volk en haar profeten gestalte krijgen in de mens Jezus, de Koning Knecht, het Lam Gods.

Een seder-maaltijd is zo veel meer dan (heerlijk) eten. Het is een hele belevenis die ons Gods hart doet zien. We zingen, lezen, bidden, eten en drinken samen en proeven zo door alles heen Gods liefde voor ons mensen. De rijke symboliek nodigt uit tot mooie gesprekken aan tafel.

Vandaar dat we u van harte uitnodigen om samen met ons op dinsdag 12 april de seder te vieren zoals messiaans joodse gelovigen daar invulling aan hebben gegeven. Samen vieren betekent ook dat een ieder - in overleg - iets meeneemt voor de maaltijd. Een klein (na) gerechtje of iets te drinken.

Iedereen, maar in bijzonder de senioren, nodigen we hartelijk uit om aan te schuiven bij deze bijzondere maaltijd. We zien uit naar uw komst! Indien nodig kan vervoer geregeld worden.

U kunt zich tot zaterdag 9 april opgeven bij:

Frieda Meijers, 06 48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl
Wilma Steenbeek, 06 44588995, w.steenbeek@pgharderwijk.nl

Ds. Diemer de Jong, Frieda Meijers, Wilma Steenbeek

PASSION IN HARDERWIJK

Op donderdag 7 april komt een replica van het kruis van de Passion naar Harderwijk. Rond het kruis worden allerlei activiteiten georganiseerd om zo op een bijzondere manier het Paasverhaal te vertellen in Harderwijk. De activiteiten bestaan o.a. uit het schrijven van een kaart of het aansteken van een lichtje. Het is ook mogelijk om gewoon even stil te zijn bij het kruis of een gesprek te voeren.



De dag wordt om 20.00 uur afgesloten met een mooi concert van Marieke Sleurink in de Plantagekerk.

Om het allemaal mogelijk te maken zijn we (verschillende kerken in Harderwijk) op zoek naar mensen die willen helpen. Lijkt het je leuk om deel uit te maken van deze dag, deze activiteiten, geef je dan op. Je kunt je opgeven via passionharderwijk.nl

Daar is ook een overzicht van de taken waarvoor we vrijwilligers zoeken. Geef je op en doe mee!

Meer informatie over de activiteiten op 7 april a.s. komt in de social media, maar ook in kerkelijke bladen en op de site van de PGH. Wil je meer weten, neem dan contact op met Marjolijn Sijtsma, tel. 06- 44 20 87 22 of e-mail myi.sijtsma@gmail.com

VAN ABBA TOT ZONDEBOK

De sjabbat



In deze serie toelichtingen op Joodse begrippen dit keer de sjabbat, met de klemtoon op de tweede lettergreep zoals de Israëliërs het bij de meeste Hebreeuwse woorden uitspreken.

De Joden noemen de sjabbat een monument in de tijd. Eigenlijk is er weinig of niets overgebleven uit de geschiedenis aan cultureel erfgoed wat gebouwen e.d. betreft. Alleen de klaagmuur, of de westelijke muur (van de tweede tempel), zoals zij die noemen.

Maar de sjabbat staat als een huis, zou je kunnen zeggen. Daarvoor was er bij sommige volken een tiendaagse werkweek of helemaal geen rustdag. Maar de Eeuwige heeft heel nadrukkelijk geboden dat de sjabbat gehouden moest worden, er stond zelfs doodstraf op het niet-houden! En we weten uit de tien geboden of Woorden (het zijn niet allemaal geboden) dat zelfs de slaven en de dieren die dag rust moesten krijgen! Er is ook een rabbijnse uitspraak die luidt: Als alle Joden een keer de sjabbat houden, dan komt de Messias.

Om zelf geen verboden handelingen te hoeven doen werd vaak aan een buur gevraagd om het licht aan en uit te doen en voor andere noodzakelijke werkjes. Zo iemand

werd een sjabbesqoy genoemd, een jiddisch woord dat veel mensen wel kennen!

De sjabbat begint, net zoals de scheppingsdagen, in de avond van de dag ervoor, als de eerste ster aan de hemel komt. Maar de meeste Joden houden zich aan een vaste tijd, een uur of vijf, en gaan dan naar de synagoge voor een dienst. De vrouw des huizes blijft thuis, steekt daar de sjabbatskaarsen aan en zegent de kinderen. Twee kaarsen voor het eerste en het tweede gebod.

Als de mannen thuiskomen, staat er een feestelijke maaltijd klaar, waarbij verschillende rituelen een rol spelen. In elk geval de zegen over het brood en de wijn, die mij altijd sterk doen denken aan de Maaltijd van de Heer. Daarbij wordt de Schepper geprezen om zijn zegeningen, de vruchten van de aarde. En er worden veel liederen gezongen, o.a. over de sjabbat die als een koningin ontvangen wordt!

Waarom zijn de christenen van de sjabbat overgegaan op de zondag? Omdat de kerkleiders de christenen wilden losmaken van het jodendom, geloven die in de eerste eeuwen best nauw verstrengeld waren. Christenen vierden bijvoorbeeld alle Joodse feesten mee. Als argument werd gebruikt dat de zondag de opstandingsdag van Jezus onze Heer is. Intussen werd elke zondag voorgelezen dat je de sjabbat moet houden...

Dit jaar 2022 is een sjabbatsjaar, waarbij het land volgens bijbels voorschrift (Lev.25:3-4) eens in de zeven jaar niet bewerkt mag worden. Nes Ammim, de christelijke nederzetting waar wij zelf zo'n zes jaar hebben gewoond, heeft daardoor dit jaar een goede prijs voor zijn avocado's, omdat de opbrengst van veel Joodse plantages niet op de markt komt.

Joodse boeren buiten Israël houden zich niet aan het sjabbatsjaar omdat er geschreven staat: "Wanneer je in het land bent gekomen dat Ik je zal geven....", en omdat ik niet in het land ben, geldt het niet voor mij. Er valt nog heel veel te vertellen over de sjabbat, maar ik moet me helaas beperken. Op internet is ook veel te vinden voor wie het interesseert.

Stien van der Hout-Slagmolen
Interkerkelijke werkgroep Kerk en Israël

ALLE DIENSTEN EN ACTIVITEITEN IN DE 40-DAGENTIJD

De 40-Dagentijd tot aan Pasen staan ons in onze kerken heel wat bijzondere activiteiten en bijeenkomsten te wachten. Hier volgt een overzicht:

Iedere woensdagavond tot de stille week is er in de Plantagekerk om 17.30 uur een 'sobere maaltijd' met bezinning, iedereen is welkom na aanmelding bij de scriba van de Plantagekerk.

Dinsdagen 22 maart en 5 april vanaf 10.15 uur 'Koffie-uit-de-kerk' in/vanuit de Plantagekerk, **29 maart** vanuit de Regenboog. Ook via Cai-kanalen en livestream.

Op woensdag 23 en 30 maart is er in de Plantagekerk van 19.30 tot 20.30 uur meditatie o.l.v. ds. Marissa van Meijl. Woensdag 6 april de maandelijkse meditatiegroep om 20.00 uur.

Op de donderdagmorgens 24 en 31 maart, 7 en 14 april om 9.15 uur is er in de Plantagekerk een moment van gebed en bezinning voor wat ons bezighoudt met ds. Marissa van Meijl. Aansluitend de wekelijkse koffie-inloop.

Donderdag 7 april ontvangt Harderwijk de Passion 40-daagse met het replicakruis van de Passion. Om 20.00 uur in de Plantagekerk een concert van Marieke Sleurink.

Zondag 10 april, Palmпасen, basisschoolkinderen versieren hun palmpaaskruisen. In de Regenboog en Plantagekerk. Zie de zondagsbrieven.

Maandag, dinsdag en woensdag 11/12/13 april in de Stille Week zijn er om 19.30 uur Passiestonden in de Plantagekerk.

Donderdag, vrijdag en zaterdag 14/15/16 april zijn er in beide kerken de ingetogen vieringen naar Pasen.

Dinsdag 12 april 12.00 - 14.30 uur Seder-maaltijd in de Regenboog.

Zaterdag 16 april Stille Zaterdag 16.30 uur Lichtjesticht rond de Plantagekerk. 18.00 uur Paaschallenge. Na de Paasavonddienst een nachtelijke wake in de Plantagekerk.

Paasmorgen 17 april is er rondom de Regenboog eieren zoeken voor en na de dienst van 10.45 uur.



ENGELSE 'EVENSONG' IN DE PLANTAGEKERK

Zaterdagmiddag 26 maart is er voor alle liefhebbers van Engelse koormuziek weer een 'Evensong' in de Plantagekerk. Het is in de Anglicaanse traditie een kerkdienst in de namiddag, die voor het grootste deel door het koor wordt gezongen. Bezoekers weten de rijke muziek te waarderen die in de afgelopen eeuwen speciaal voor dit type diensten is geschreven. Of je nu gelovig bent of niet. Voor eerdere evensongs in de Plantagekerk bestond steeds zeer grote belangstelling. De muziek wordt uitgevoerd door het speciaal hiervoor samengestelde Plantation Project Choir o.l.v. Wouter Verhage. Organist is Erik-Jan van der Hel, liturg is ds. Florida de Kok. Aanvang op zaterdag 26 maart om 17.00 uur, kerk open om 16.30 uur.



TOELICHTING OP DE COLLECTES

Collecte 20 maart

WERELD DIACONIE INDONESIA EEN BETERE TOEKOMST VOOR STRAATKINDEREN. (MEER INFO OP PAGINA 10)

In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL42RABO0317714554 van ZWO PGH o.v.v. 'Kerk in actie straatkinderen Indonesië'.

Collecte 27 maart

EIGEN DIACONALE TAKEN

Op deze zondag vraagt de diaconie u een bijdrage voor het werkkapitaal. Help ons anderen te helpen. Bijvoorbeeld arme mensen in onze omgeving. Kinderen die zonder ontbijt naar school moeten gaan. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'diaconie'

Collecte 3 april

JONGERENREIS MOLDAVIË (MEER INFO OP PAGINA 10)

Vanuit het Fonteinwerk is er een jongerenreis naar Moldavië georganiseerd voor PGH-jongeren. Zes jongeren en vijf begeleiders gaan de uitdaging aan om de kinderen in Moldavië te helpen. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL67RABO0385726139 tnv PGH Harderwijk inzake Fonteinwerk o.v.v. 'Moldaviëreis + gift'.

AFSCHIED VAN PENNINGMEESTER KERK NAAR BUITEN

Eind 2021 werden we opgeschrikt door het aankondigde vertrek van onze penningmeester Jan van Putten. Net op het punt om van zijn pensioen te gaan genieten bleek hij een ernstige ziekte onder de leden te hebben. Gelukkig gloort er hoop, maar Jan heeft nog een heel traject te gaan. Jan heeft vanaf 2006 (dus 16 jaar!) de financiën geregeld van Kerk naar Buiten en ervoor zorggedragen dat veel Christelijke Instellingen ondersteund werden. Wij zijn hem daar bijzonder dankbaar voor. Zodra

Jan zich beter voelt zullen we op gepaste wijze afscheid nemen. Een nieuwe penningmeester vinden is niet eenvoudig want het gaat wel om veel geld. Maar ons lid Willemien Mondria heeft kennelijk goed gelobbyd want Timon Nauta, haar man, wil ondanks zijn andere werkzaamheden dit er wel bij doen. We zijn erg blij dat we zo snel een nieuwe penningmeester hebben gevonden.

*Leen Brouwer
voorzitter Kerk naar Buiten*

G LEERHUIS 'De Tien Geboden, woorden van bevrijding?'

De Tien Geboden worden al eeuwenlang beschouwd als het fundament voor de joods-christelijke ethiek en cultuur. Maar de ethische normen zijn in de loop van de tijd nogal veranderd. En hebben ook de theologie en de kerk niet bijgedragen aan een herinterpretatie van de geboden? Kunnen we de Tien Geboden niet beter uitleggen als een wegwijzer naar de vrijheid?

Kunnen we bijvoorbeeld: 'gij zult niet doden' ook lezen als: 'als er niet gedood wordt, kan ik leven in vrijheid?'

In de traditie van het joodse leerhuis willen wij aan de hand van de 'tien woorden' met elkaar in gesprek gaan hoe deze woorden te lezen als woorden die ons die vrijheid geven waartoe ze geschreven zijn.

Op dinsdag 22 maart om 20.00 uur. In de Catharinakerk. Inleider is Klaas Fongers, prior van de Essenburgh. Aanmelden bij Ria Kornet, tel. 416792 of via info@leerhuisharderwijk.nl



Mijn vrede – die geef ik aan jou! Geef jij hem dan weer door?

Johannes 14: 15-28

Vrede. Wat is dat op dit moment een beladen term. Je hoort de oproep ertoe en het smeekgebed overal – tussen de foto's van gebombardeerde huizen en verscheurde gezinnen en baby's die in schuilkelders geboren worden door. Het is het woord dat in je keel kan stikken wanneer je de beelden ziet. Omdat je ook wel weet dat we er op dit moment zover van verwijderd zijn.

'Mijn vrede geef ik jullie; zoals de wereld die niet kan geven.' Dat zegt Jezus in het gedeelte uit Johannes.

Nee, inderdaad, beelden die uit de wereld komen zijn op dit moment weinig vredevol. Maar moet je nagaan, dat als Jezus het over 'vrede' heeft; dat die term zelfs nog omvangrijker is dan ons begrip. Ons woordje vrede gaat vaak vooral over de afwezigheid van oorlog en geweld. Geen wapengekletter en luchtalarmen meer. Maar het sjalom in de Bijbel is breder. Het heeft betrekking op het hele leven. De basisgedachte van sjalom is volledigheid. Dat je in harmonie met je omgeving leeft; mensen, planten, dieren, alles.

Harmonie... tja. Prachtig. Levend als in een paradijs. Hoe ver staat ons dagelijks leven daar, ook zonder oorlog in Oekraïne, vaak niet vanaf. We hebben last van stress. Van conflicten. Van gebroken relaties, ruzies, onopgeloste vetes. En misschien nog een stap verder: we hebben ook een conflict met God. De Bijbel vertelt dat ook. Dat ons meest diepe probleem is dat we van nature met onze rug naar God toe staan. Of anders gezegd: de wereld was er in het begin één van harmonie. Maar als we nu om ons heen kijken... dan zien we toch iets heel anders. We zien onveiligheid. We zien misbruik van macht. We zien agressie, boosheid, woede. We zien chaos.

En al die gebrokenheid zorgt ook weer voor stukjes gebrokenheid in onszelf. Het lijkt soms wel als vanzelf te gaan. Dat we in nog weer kleinere stukjes uiteen vallen. Het is alsof het een negatieve spiraal is.

En hoe dan? Hoe vind je te midden van die chaotische wirwar... Te midden van al die kleine fragmenten die je leven en die de wereld, lijken te zijn... Hoe vind je daarin toch weer een soort van bindmiddel terug. Iemand die voor samenhang zorgt?

Jezus zegt: 'Mijn vrede geef ik je.' Ik geloof dat zijn vrede de heelheid is waar we naar hunkeren. Jezus als verbinder. In ons leven. In onze gemeente. In onze wereld. Hij die ons omgeeft en bekrachtigt met juist die woorden: 'Mijn vrede geef ik jou.' Mijn vrede. Mijn harmonie. Mijn rust.

Want die vrede die Jezus wil geven heeft alles te maken met wat hij allemaal gezegd heeft. Heel zijn boodschap over het koninkrijk... over Gods verlangen naar een nieuwe wereld met nieuwe mensen.. over geloof, hoop en liefde... over rust voor mensen die zich zorgen maken en die soms de moed verliezen... over troost en over vergeving en genezing – heel die boodschap komt mee als Jezus zegt: mijn vrede geef ik jou! Dat klinkt ook mee als we daar nog een andere uitspraak van Jezus mee verbinden: kom naar mij, jullie die vermoeid zijn... dan zal ik je rust geven.

Wat een prachtige woorden. De vraag is nu vooral: lukt het je om naar hem toe te komen? Lukt het je om de negatieve spiraal die het leven soms kan worden en om je onmacht daarin te stoppen. En om de scherven in je handen te nemen en naar hem toe te gaan om ze door hem te laten helen? En lukt het je vervolgens om iets van die heelheid die jij hebt ervaren door te geven aan de wereld om jou heen?

Ds. Marissa van Meijl



Er bestaat een Japanse manier van repareren, kintsugi. Wanneer iets stuk valt is het de bedoeling dat je wat kapot is niet direct weggooit, maar dat je probeert om het gebrokene weer heel te maken. En nadat je dit gedaan hebt, gebruik je goudverf om de breuken die door de heelheid heen schijnen te benadrukken.

De gedachte achter kintsugi is: beschadigingen horen erbij. Dingen zijn nooit onherstelbaar gebroken. Hoe klein en minuscuul de stukjes van je leven soms ook lijken. Er is altijd een weg.

Elke uitgave van Samen Geroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

Deze uitgave is dat

**ds. M.B. (Marissa) van Meijl-Buitink
m.vanmeijl@pgharderwijk.nl**

Bijbel Leesrooster

vrijdag	18 mrt	2 Korintiërs 1:1-11
zaterdag	19 mrt	2 Korintiërs 1:12-22
zondag	20 mrt	2 Korintiërs 1:23-2:13
maandag	21 mrt	2 Korintiërs 2:14-3:6
dinsdag	22 mrt	Psalm 125
woensdag	23 mrt	2 Korintiërs 3:7-18
donderdag	24 mrt	2 Korintiërs 4:1-12
vrijdag	25 mrt	2 Korintiërs 4:13-5:5
zaterdag	26 mrt	2 Korintiërs 5:6-16
zondag	27 mrt	2 Korintiërs 5:17-6:10
maandag	28 mrt	2 Korintiërs 6:11-7:4
dinsdag	29 mrt	2 Korintiërs 7:5-16
woensdag	30 mrt	Johannes 13:31-38
donderdag	31 mrt	Johannes 14:1-14
vrijdag	1 april	Johannes 14: 15-31
zaterdag	2 april	Johannes 15:1-17
zondag	3 april	Johannes 15:18-27
maandag	4 april	Johannes 16:1-11
dinsdag	5 april	Johannes 16:12-24
woensdag	6 april	Johannes 16:25-33
donderdag	7 april	Johannes 17:1-12
vrijdag	8 april	Johannes 17:13-26

ZONDAG 20 MAART DERDE ZONDAG 40-DAGENTIJD

Collectes; 1. Kerk in Actie; 2. Kerkenwerk;
3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
11.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Sonnevanck

10.00 uur: mevr. L. Klomp

Sefanja

14.30 uur: dhr. P. Rotteveel
Internationale Dienst

ZONDAG 27 MAART VIERDE ZONDAG 40-DAGENTIJD

Collectes; 1. Diaconie; 2. Kerkenwerk;
3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong
19.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze
Taizédienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

Sonnevanck

10.00 uur: dhr. J. Kramer

ZONDAG 3 APRIL VIJFDE ZONDAG 40-DAGENTIJD

Collectes; 1. Moldavië-reis Fonteinwerk;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
11.30 uur: ds. H. Jansen Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D. de Jong

Sonnevanck

10.00 uur: ds. G. Frederikze

GEEF LIEVER VIA DE SCIPIO-APP

Dat scheelt het kerkelijk bureau veel werk. Er is vast iemand in uw omgeving die deze app even op uw telefoon wil zetten. Het gebruik is supersimpel.

TOELICHTING OP DE COLLECTES

U vindt de toelichting op pagina 14.

PLANTAGEKERK

Zondag 20 maart (9.30 uur) De Egyptenaren komen achter Mozes en het volk aangesnel met een indrukwekkend leger. De Israëlieten zijn te voet en hebben kinderen bij zich. Vanuit menselijk perspectief maken ze geen schijn van kans. Maar de Egyptenaren vergeten dat ze niet tegen het volk van Israël zelf strijden, maar tegen de God van dat volk. Het is een moeilijke geschiedenis waar wij ons deze morgen over buigen. (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 20 maart (11.30 uur) 'Gastvrijheid' Oosterse/Bijbelse gastvrijheid heeft te maken met tijd en aandacht. Je creëert ruimte. En in het Oosten gebeurt dit niet, zoals bij ons soms (vaak?) uit 'gunst', zodat de ander 'dankjewel' moet zeggen, maar omdat de gast belangrijk is. Eigenlijk zou jij dankjewel moeten zeggen, om wat jij van die ander kunt leren. I4U neemt ons in deze Fonteindienst muzikaal mee. (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 27 maart (9.30 uur) Dit is de vierde zondag van de 40 dagen voor Pasen, die heet Laetare en dat betekent: Verheug u met Jeruzalem, Jesaja 66: 10. Daarom is de kleur lichter, rose. Deuteronomium 8 staat op het rooster en Psalm 122 past goed. Het is een blijde zondag, want we mogen samen Gods Woord horen en bezingen en er worden nieuwe ambtsdragers bevestigd! De Heer bouwt zijn kerk. Welkom! (ds. Diemer de Jong)

Zondag 27 maart (19.00 uur) Taizédienst Taizé viering 'Een veilige plek....'. De meesten van ons kunnen zeggen: ik heb een veilige plek. Met rust, zekerheid, stabiliteit. We weten nu ook dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Dan is het zoeken naar een veilige plek. In deze dienst zoeken we de veiligheid in stilte en gezang bij God. God laat zichzelf kennen als een plek om te zijn. We brengen de dreiging van thuisloosheid en mensen die vluchten voor geweld in gebed. (Werkgroep Fakkeldienst, David Kroeze)

Zondag 3 april (9.30 uur) Doopdienst Deze zondag doorbreken we het paars van de lijdenstijd met het vreugdevolle wit omdat we mogen dopen! We willen de naam van de kleine David, zoon van Charlotte en Jeffrey Rodenburg, en de grote naam van God aan elkaar verbinden. De jongerenband o.l.v. Jesse Stoffer is er ook en ondersteunt ons muzikaal. Wees welkom! (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 3 april (11.30 uur) 'Grenzen verleggen'. Deze dienst doen we samen met de jongeren van de reisgroep naar Moldavië, die volop in de spanning zitten. Jezus zei: 'De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.' Durven wij in deze spannende tijd ook over onze eigen schaduw heen te springen en zo dienstbaar te zijn? Hoe dan? (ds. Henk Jansen)

SEFANJA

Zondag 20 maart (14.30 uur) Internationale dienst met Peter Rotteveel. Meer informatie op pagina 5.

DE REGENBOOG

Zondag 20 maart (10.45 uur) Jeugdendienst 'alleen zijn'. In de coronatijd was dat wel eens flink vervelend. Voor iedereen, jong en oud. Hoe heb jij dat beleefd? En wat hebben we dan aan geloof? Een aantal tieners uit Regenboog en Plantagekerk heeft over dat thema nagedacht én een bijzondere dienst bedacht. Kort en krachtig, met eigentijdse sfeer, met muziek door de muziekgroep o.l.v. Jesse. (ds. David Kroeze)

Zondag 27 maart (9.00 uur) Straks zal God zijn volk naar het beloofde land brengen. Dat is een prachtig land, met water in overvloed. Heel anders dan de droge woestijn. Maar Mozes waarschuwt de Israëlieten ook voor het gevaar dat een leven in rijkdom met zich meebrengt. Het gevaar is dat de mensen in al hun overvloed denken dat ze God niet meer nodig hebben. Mozes herinnert het volk aan alles wat God voor hen gedaan heeft. (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 3 april (10.45 uur) Thema: Blijven denken aan wat Jezus gedaan heeft. We lezen Lucas 22:7-8, 14-20. God bracht Israël in het beloofde land. Dat vergeten ze nooit. Ook wij blijven gedenken dat Jezus ons redt. Dat is de kracht en blijdschap van ons geloof en leven. Wees welkom in de dienst. Het is twee weken voor het Paasfeest. Samen mogen we Gods Woord horen en bidden en Hem lof zingen. (ds. Diemer de Jong)