

Samen Geroeppen

NR 5 2022

8 april - 28 april

Pasen!

Oude synagoge

Geraakt door U2



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

ONS HARDERWIJKSE JOODSE ERFGOED

Gelukkig is de corona-pandemie op z'n retour. Dat betekent dat de expositie over de Joodse inwoners van onze stad in de Oude Synagoge weer open kan. Joodse Harderwijkers en nazaten zijn er nog maar een paar. Bijna allemaal zijn ze in de oorlog afgevoerd en vermoord. Maar we willen ze niet vergeten, want ze namen in onze stad best een belangrijke plaats in. Daarom houden we hier nu ook al jaren een herdenking op de maandag dicht bij de Auschwitz-herdenking, eind januari. De laatste twee jaar kon die niet doorgaan vanwege de corona. In plaats daarvan werd een film gemaakt met een toespraak van de burgemeester en het noemen van de namen door schoolkinderen. Die werd naar de nabestaanden en andere belangstellenden gestuurd. Misschien bent u al een keer naar de expositie wezen kijken, maar veel Harderwijkers komen er helaas niet, weten soms niets eens van het bestaan van de synagoge! De indrukwekkende herdenkingswand, diverse religieuze attributen, en diverse films, nu al negen, zijn de moeite waard om nog eens of voor het eerst langs te komen.

We hebben best een flink aantal vrijwilligers, maar we zouden er graag wat bij willen hebben om vaker open te kunnen zijn. De coördinator zou zeggen: doe jezelf niet te kort en pak de kans voor bijzondere gesprekken en ontmoetingen. Om vrijwilliger te zijn is kennis over de Joodse geschiedenis niet nodig. Aanmelden kan bij Albert Bos, tel. 06-22 12 83 48, albertbos@stichtingjeh.nl

De expositie is vanaf 20 april tot eind oktober elke woensdag- en donderdagmiddag van half twee tot half vijf geopend, en in de schoolvakanties elke dinsdag t/m vrijdag.

*Stien van der Hout-Slagmolen
Stichting Joods Erfgoed Harderwijk*

Bij de voorplaat:

*Pasen is ook een lentefeest. Langer licht, meer zon en overal in tuinen en plantsoenen het geel van narcissen. Even stilstaan bij de schoonheid van Gods schepping.
Foto: Ineke Verhagen*

van de redactie

DE ZIEL VAN GELOVEN

De kerk lijkt soms op een vereniging: volop activiteiten en ontmoetingen. Al gaat het in de kerkdiensten natuurlijk juist om de inhoud, om de kern van ons geloof. Wat doet het Woord met ons, wat nemen wij ervan mee de nieuwe week in?

In SamenGeroepen willen wij proberen wat meer de diepte te zoeken. Redacteur Gertie van Dijk vraagt gemeenteleden naar een bijbeltekst die in hun leven belangrijk is. In de serie Geraakt... schrijft een kerklid wat hem of haar – letterlijk – bezielt. Artikelen die je best tweemaal zou mogen lezen.

WACHTERS IN DE MORGEN

Vroeg in de morgen komen we bijeen voor deze speciale, extra Paasviering. Om 06.00 uur, als het nog donker is, komen we samen in de Plantagekerk om te wachten op het Licht. We beginnen met gezang en gaan luisteren naar een korte overdenking van ds. Marissa van Meijl. Maar er zit ook een interactief aspect aan deze viering: wat ga jij achterlaten in het donker? Vlak voordat het licht wordt, gaan we naar buiten! In het Plantagepark gaan we het Licht zien komen. Onder de verlichte hemel zullen we een doopkruisje krijgen van Marissa en gaan we onze Heer toezingen. Rond 06.45 uur zal de viering ten einde zijn.

Het belooft een bijzondere viering te worden, die georganiseerd is door een team uit alle drie de wijken en ook bedoeld is voor leden van alle drie de wijken. We hopen jullie allemaal te ontmoeten!

Hartelijke groet,
Het voorbereidingsteam
Marissa, Cora, Alberdien, Ewout en Job

Wachters in de morgen

Extra gezamenlijke Paasviering voor de drie wijkgemeentes
17 april 2022
Spreker: Marissa van Meijl

Aanvang: 06:00 uur Plantagekerk te Harderwijk
Eindtijd: 06:45 uur Plantagepark te Harderwijk

Protestantse Gemeente Harderwijk  pgharderwijk.nl

Gedachte:

*"Vertrouwen is geloven wat je nog niet kunt zien.
De beloning voor dit vertrouwen is zien wat je gelooft"*

WORD NU ABONNEE

Deze Paas-editie is verspreid onder alle leden van de Protestantse Gemeente Harderwijk. U was nog geen abonnee? Meld u dan nu aan. Elke drie weken het kleurigste en best geïnformeerde kerkblad van Harderwijk voor maar € 25 p.j. Mail naar kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl of bel 0341 412188.

Anastasia

Nu er de laatste tijd zoveel ontheemden uit Oekraïne ons land binnenkomen, zullen we de naam Anastasia of afleidingen daarvan (bijv. Anya, Sia, Tasia) wel vaker gaan horen. De naam betekent opstanding en wordt in de oosterse kerk al vanaf de vroegste eeuwen gegeven aan meisjes die rond Pasen geboren worden. Met Pasen worden de orthodoxe kerken in Nederland dit jaar drukker bezocht dan vorig jaar en dat niet alleen vanwege het opheffen van de coronabeperkingen. Het orthodoxe Paasfeest valt dit jaar op 24 april, een week later dan bij ons. Dat komt doordat de orthodoxe christenen de Paasdatum op een andere manier berekenen, namelijk met de Juliaanse kalender. De Amsterdamse Russisch-orthodoxe parochie zal echter de deuren gesloten houden. De vier priesters en de diaken hebben besloten zich aan te sluiten bij het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Zij willen niet meer functioneren onder de patriarch van Moskou, Kirill, die de Russische inval in Oekraïne steunt.

In de orthodoxe kerk is het Paasfeest het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Wie ooit in een orthodoxe kerk is geweest, weet dat de 'goddelijke liturgie' a-capella wordt gevierd. Wonderlijk mooi alsof je jezelf in de hemel waant. Liturgie is jezelf mee laten nemen in de openbaring van het goddelijk mysterie - gelezen en verklankt. De priester verricht zijn werk achter de iconostase, de wand met iconen waarachter het altaar staat. Het goddelijk mysterie is onzichtbaar voor niet-ingewijden. In het stilzijn openbaart zich de adem van de eeuwigheid. Er is een grote veelkleurigheid, er zijn mooie liturgische gewaden en er is veel licht van kaarsen, vooral met Pasen.

Betekenisvolle beelden

Wie in een orthodoxe kerk is geweest weet ook, dat iconen daar een belangrijke rol spelen: op houten panelen geschilderde afbeeldingen van Christus, Maria of een van de heiligen. Soms hebben de iconen betrekking op kerkelijke hoogtijdagen. Iconen worden geschilderd volgens strenge voorschriften. De afbeeldingen en de symbolen worden zoals dat heet 'gelezen'. De icoon wordt niet aanbeden maar vereerd. Een van de belangrijkste afbeeldingen is die van de Christus Pantocrator (Christus aan wie alle macht gegeven is) met bijbehorende symbolen en betekenisvolle gebaren. Terwijl in de westerse kerk de nadruk ligt op het Woord en de pen, ligt in de oosterse kerk een zwaar accent op de afbeelding en het penseel. Nog niet zo lang geleden schreef Alfred Bronswijk een dissertatie over 'God en zijn beelden' (2021). Hij is ervan overtuigd dat niet alleen Woorden, maar ook Beelden ons dichterbij God kunnen brengen, als er tenminste geschreven en gelezen, geschilderd en gekeken wordt met een gebed om verlichting met de Heilige Geest op de lippen. Ideaal zou zijn een pen en een penseel in kruisvorm! De beeldenstorm uit de Reformatietijd heeft ervoor gezorgd dat de protestanten nu eeuwen later nog steeds het beeld wantrouwen.

Bij Pasen hoort de icoon Anastasis (zie afbeelding). We zien de opgestane Heer in heerlijkheid. Maar we zien meer. Hij



trekt Adam en Eva op uit het graf, zijn voeten op de deksels van hun kisten. Hij heeft de dood vertreden. Verder zien we sleutels, kapotte kettingen en sluitwerk. Daarmee wordt de hellevaart van Christus verbeeld. Hij heeft de poorten van de hel verbrijzeld. Ook staan er op de icoon 'heiligen' uit het Oude Testament. Niet alleen de nieuwtestamentische gemeente deelt in zijn opstanding, ook de gelovigen uit de oudtestamentische tijd! Als we deze icoon vergelijken met het 'plaatje' dat wij in de westerse kerk meestal maken van de opstanding, zien we een breder palet aan betekenissen. Vooral Christus' hellevaart valt op. Dit staat eerlijk gezegd niet zo centraal in onze geloofsbeleving, en toch belijden we in de kerk met elkaar het geloof door in te stemmen met de twaalf artikelen. En daarin staat duidelijk: '...die gekruisigd is, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dage weer opgestaan van de doden'. Het betreft hier een stukje uit de christelijke dogmatiek dat min of meer aan de rand staat van het bijbels getuigenis en waar de kerkvaders al verschillend over dachten. 'Bewijsplaatsen' uit de Bijbel zijn eigenlijk alleen Efese 4:9 en I Petrus 3:18-22. Wat wil met dit artikel uit de belijdenis gezegd zijn? Het wil duidelijk benadrukken dat Jezus de heerschappij van de boze gebroken heeft en dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Zou dan de 'onderwereld' buiten zijn machtsbereik of rijksgebied vallen? Dat is ten ene male onmogelijk. En daarom staat daar op het snijvlak van theologie en mythologie de hellevaart van Christus. Alle duisternis wordt verdreven door het onvergankelijk Licht dat Christus deelt met de Vader. Er blijft niet een stoffig stinkend donker hoekje over waar de duvel zich nog zou kunnen terugtrekken. Nee, Christus is Pantocrator. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

Een meisje dat Anastasia heet, kan een verfrissend licht laten schijnen over het Paasfeest. Ik hoop dat Anastasia ooit weer terug kan keren naar haar vaderland en dat ze de kaarsjes op het Paasfeest weer zal mogen ontsteken in haar eigen kerk. Ik hoop dat Oekraïne zal opstaan uit de dood.

Met een hartelijke groet aan de lezer en u/jou een mooi Paasfeest toewensend,

Ds. Aad Woudenberg



Allround

Het is de tijd voor Pasen. We zijn allemaal druk. Net zoals die mensen die in Jeruzalem waren toen Jezus voor het Paasfeest werd gekruisigd en na drie dagen wegliep uit het graf. Je mag jezelf best eens vragen: Heb ik tijd voor Hem nu ik het zo druk heb? Hij heeft wel alle tijd voor mij!

In de kerk zijn we ook druk, gelukkig maar weer, na twee jaar pas op de plaats door corona. Ik heb nog een leuke herinnering aan een druk baasje in en om de kerk. In Friesland had ik een bijzondere ouderling. Hij speelde accordeon. Hij had ook een broer. Die trommelde. Hij vertelde dat ze wel bruiloften deden. Ik: Hoe bedoel je? Nou, zei hij, op verzoek verzorgen we de feestavond. Een liedje spelen, zei ik onnozel. Nou, dat hield wel wat meer in. Na de foto's, de bruidstaart, het burgerlijk huwelijk en de kerkdienst kwam de feestavond. En daar zat mijn ouderling met zijn broer en trekzak en drumsticks paraat. Hij, mijn ouderling dus, was alles in één. Hij speelde er op los. Bij binnenkomst van de gasten. Bij zijn eigen lied en het begeleiden van liedjes en sketches. Hij heette aan het begin iedereen welkom, maakte achtergrondmuziek. En zijn broer die sloeg de trommel. Ook praatte hij alles smeug aan elkaar met een ernstig en vrolijk woord. Aan het eind van de avond, na de koffie met een broodje en een woord van het bruidspaar, ging hij ook voor in dankgebed. En dan ging iedereen huiswaarts.

Kijk, dat was mijn ouderling. Ik vergeet hem nooit. Wat een geweldig optreden. De herinnering aan hem is voor mij als een voorbeeld voor het leven: allround, van alle markten thuis. Zeg tegen de ander: welkom. Neurie en zing. Begeleid de ander in zijn kunstje. Praat de mensen naar elkaar toe serieus met humor. En wees zo aanwezig dat de ander opfleurt en tot zijn recht komt. En vergeet niet de dag met een dankgebed te eindigen. Heb tijd voor Hem die alle tijd voor jou heeft.

Ds. Diemer de Jong

Uit de wijkkerkenraad Plantagekerk

In deze verwarrende tijd, een oorlog in de 40-dagentijd, konden we niet anders dan samen beginnen in een kring rondom de Paaskaars. Stilte, bidden, lezen uit de Bijbel, een kaarsje aansteken. Om daardoor gesterkt over te gaan naar de dagelijkse gang van zaken. De collecte blijft voorlopig zoals het nu gaat. Dus via de Scipio-app, collectezakken bij de uitgang of storten op de rekeningnummers die op de zondagsbrief staan.

In de komende weken zijn er veel activiteiten voor alle leeftijden. In de Paasnacht komt er misschien een Paaswake en op Eerste Paasdag wellicht een Paasontbijt.

Een gebruikerscommissie heeft de plannen voor de verbouwing van de Plantagekerk weer aangepast en we geven als kerkenraad onze mening daarover.

De gemeente heeft ons laten weten dat men probeert opvang te regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne en doet vast een oproep, ook op ons, deze mensen dan in ons midden op te vangen. Tenslotte aandacht voor een aantal vacatures die we graag willen invullen, zoals kerkrentmeesters en een diaken.

Ada Brouwer

Nieuwe leden kerkenraad

De wijkkerkenraad van de Plantagekerk is versterkt met drie nieuwe leden. Dat zijn de pastoraal ouderlingen Cora Pluim-van Dam voor wijkdeel A en Olga Maarleveld-Kampheerbeek voor wijkdeel B en diaken Gerda Petersen-Steringa. Afscheid is genomen van kerkrentmeester Albert Berends en diaken Govert van der Boom.

Palmpasenkruis maken

Op zondag 10 april is het Palmpasenzondag en gaan we met de kinderen van de kinderdienst een Palmpasenkruis maken. De kinderen van de kinderdienst van de wijk Plantagekerk worden om 09.00 uur in de Plantagekerk verwacht. Wel zelf een Palmpasenkruis meenemen waar al paars en wit crêpepapier omheen is gewikkeld. In de kerk gaan we het Palmpasenkruis verder versieren.

Dat wil toch ieder kind. Tot zondag 10 april a.s. dus.



colofon & contact

SamenGeroepen is het driewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Gertie van Dijk-Vermeulen, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredacteur)

Abonnementen: € 25 per kalenderjaar bij automatische incasso, € 30 zonder automatische incasso. Digitaal abonnement € 15 (automatische incasso)

Aanmeldingen en opzeggingen via het Kerkelijk Bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1300 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 29 apr. voor **3 weken**

Kopij uiterlijk 19 apr. om 18:00 uur naar: kerkblad@pgharderwijk.nl

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A

T. 0342-440486 of 06-44842411

d.dejong@pgharderwijk.nl

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B

T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl

En via Facebook

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

Seniorenpastor: W. (Wilma) Steenbeek-Vlug

T. 06 44588995, w.steenbeek@pgharderwijk.nl

Seniorenpastor: F. (Frieda) Meijers

T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma

T. 06-57490961, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba's

Wijk Plantagekerk: Mw. Ada Brouwer,, scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. Joke Bode en

mw. Michelle Schouten-Klaasse,

scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98

www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

Christelijke meditatie en ochtendgebed

Vlak voordat de veertigdagentijd begon, brak de oorlog in Oekraïne uit. Het kwam toevallig zo uit dat we in deze periode extra bij elkaar kwamen voor meditatie en gebed en wat deed dit me goed! Juist in de onrust van alledag en de machteloosheid die ik voelde, was het fijn om de stilte te laten klinken en God te zoeken. Steeds weer zag ik nieuwe gezichten, ook op zoek naar een stukje bezinning. Fijn dat je erbij was!

Er klonken stemmen om een maandelijks ochtendgebed te organiseren. Wil jij dit ook – neem je dan even contact op? (m.vanmeijl@pgharderwijk.nl) Een maandelijks meditatiegroep is er al. Die komt iedere eerste woensdagavond van de maand in de Plantagekerk bij elkaar. Wil je daarvan op de hoogte blijven, zoek dan contact met Gerrit en Corrie Rijken (gerritcorrie312@gmail.com).

Je kunt trouwens nog een laatste keer bij het ochtendgebed zijn. Deze is op donderdag 14 april om 9.15 uur. Wees welkom!

En tot slot nog en ter informatie: elke laatste maandag van de maand is er een "uur van gebed" in de Plantagekerk. Van 19.00 uur tot 19.45 uur. Iedereen is welkom. Wil je meer weten? Mail dan naar: uurvangebed@pgharderwijk.nl

Ds. Marissa van Meijl

DE REGENBOOG

Bezoekronde langs leden Regenboog

We zijn benieuwd naar u! We kunnen weer samen naar de kerk, en dat vinden we een mooie aanleiding om te kijken hoe u de gemeente beleeft. Zondags en doordeweeks. Daarin is voor menigeen de

afgelopen coronatijd wel wat veranderd. Voor een aantal is het ook wel minder vanzelfsprekend geworden. Wat is het dat u nu bindt aan de kerk? En waarvoor zou u warm lopen in onze gemeenschap? Met zulke vragen gaan we op pad.

Tien bezoekers gaan de komende zes weken een aantal mensen bezoeken. Onze bedoeling is elkaar weer beter te leren kennen, én te ontdekken hoe we de (bege)leiding en u als lid beter op elkaar kunnen aansluiten. Mocht u gebeld worden voor een afspraak, dan hopen we natuurlijk dat u meedoet. Hebt u belangstelling of een vraag hierover, laat het weten bij ds. David Kroeze



De kerk is altijd in ontwikkeling.

Doop 1 mei

Op 1 mei zullen Dian en Lena Schonewille gedoopt worden. Deze tweeling is inmiddels 4 jaar, maar de doop kon er nog niet van komen. Zij zijn de dochters van Koos Vendel en Tanuj Schonewille, en zusjes van Cornee. We gunnen dit gezin de doop van harte, als hun bewuste keuze voor een leven in verbondenheid met God. Vanwege de bijzondere familiesituatie zal het in besloten kring gebeuren, dus niet in de ochtenddienst.

Ds. David Kroeze

Palmpaasstok maken: Kom je ook?



Op Palmzondag 10 april gaan we met de kinderdienst een Palmpaasstok versieren. We beginnen gelijk aan het begin van de kerkdienst om 9 uur, in de bovenruimte waar we altijd zitten. Als we de Palmpaasstok afhebben gaan we deze in de kerkdienst natuurlijk laten zien. Neem zelf een houten kruis mee en wij zorgen voor de rest! Leuk als je komt!

Vieringen in de Stille Week

De Stille Week vind ik altijd bijzonder. In de Regenboog ervaar ik altijd een diepte. Die komt met de sterke betrokkenheid op de weg van Jezus, in een kracht die boven die weg uit gaat. Boven onze werkelijkheid, en zelfs boven ons lijden. Het is een diepte die niet goed met woorden te vangen is. Wie kan er nu precies bevatten dat er door de gruwel van het kruis heen opstanding is? Dat er dood is, maar ook leven daardoorheen? Maar het is er wel, en het werkt, geeft nieuw perspectief. Juist in deze tijd van oorlog en onzekerheid zoeken we daarom God in die Stille Week. Dat doen we in het delen van brood en wijn, leven voor ons. Op Goede Vrijdag leggen we een steen van lasten onder het kruis. Het licht gaat uit, maar in de Paaswake op zaterdagavond verwelkomen we het licht weer. In de verstillings van woorden, muziek en beeld willen we elkaar inspireren. De vieringen worden geleid door Leonie Matthijssse en David Kroeze. Aad Woudenberg en Jesse Stoffer spelen piano, elke viering is er zang. Daarnaast worden de vieringen ondersteund door schilderijen van Otto de Bruijne. Schilderijen waarin we tegenstellingen voelen. Zoals brood en wijn die leven geven in een gebroken wereld. En de koning die een knecht wordt. En het kruis dat vrucht draagt. De tegenstellingen weerspiegelen ons dagelijks leven. Daarin kennen we ook heelheid en kwetsbaarheid, oorlog en vrede, liefde en liefdeloosheid. In deze spanning zoeken we naar Gods aanwezigheid. Welkom. Als het u fijn lijkt ook mee te werken, laat het weten bij

ds. David Kroeze

Zon-rijke toekomst voor groene Regenboog



In de Regenboog wordt momenteel actie gevoerd voor zonnepanelen op het dak. Door 64 panelen te installeren wordt het gebouw qua elektriciteit zelfvoorzienend. Ze leveren circa 25.000 kWh op, ongeveer het jaarlijkse stroomverbruik. Zelf stroom opwekken scheelt enkele duizenden euro's per jaar in de energiekosten. Uitgerekend is dat de investering binnen drie jaar is terugverdiend. De Regenboog heeft dan voortaan gratis stroom. Voor de helft van de zonnepanelen staan de kerkrentmeesters van de Hervormde en de Protestantse kerk garant. Voor de andere helft is een beroep gedaan op de gemeenteleden van beide gemeenten. Zo komt tot uitdrukking dat de panelen voor, maar ook van de gemeente zijn. Deelname kan door het kopen van een zonne-certificaat. Die zijn er in bedragen van € 30, 60, 75, 100, 150 tot € 300, globaal de kosten van een zonnepaneel. Een display in de hal van de Regenboog toont de actuele stand van de actie.

De Regenboog is al enige tijd aangesloten bij de Groene Kerken, een initiatief van Kerk in Actie en Tearfund om geloof en verduurzaming in de praktijk bij elkaar te brengen. Juist in kerkgebouwen en kerkgemeenschappen valt er op het gebied van duurzaamheid en milieubesef nog veel te winnen. Zoals het zelf opwekken van stroom. Het grote lege dak boven de hal blijkt hiervoor prima geschikt. Zeker nu brandstoffen duurder worden en we er achter komen dat het gebruik daarvan meer negatieve invloed op het milieu heeft dan we dachten, prijst de Regenboog zich gelukkig een duurzame bijdrage te kunnen leveren.

Doordat de bedragen als gift kunnen worden gestort op de bankrekeningnummers van de penningmeesters van de Hervormde en Protestantse gemeente

zijn ze mogelijk belastingtechnisch aftrekbaar. Elke deelnemer ontvangt een duurzame gadget. Beide wijkgemeenten en de overkoepelende beheersstichting hopen nog vóór Pasen met goede berichten te kunnen komen. Vrijwilligers willen op derde Paasdag met de aanleg van het zonnedak beginnen. Daarmee wordt vijfduizend euro aan manuren uitgespaard. Zo kan de Regenboog al snel volop van de kracht van de lentezon profiteren.

Natuurlijk zijn ook bijdragen van gemeenteleden van buiten de Regenboog van harte welkom. Als lid van de PGH kunt u uw gift voor de zonnepanelen storten op bankrekening NL93 RABO 0166 9041 47 van CvK Protestantse Gemeente.

Bij de komende renovatie stapt ook de Plantagekerk over op duurzame energiebronnen.



Meer nieuws vanuit het Fonteinwerk
De stuurgroep Fonteinwerk geeft elke week een nieuwsbrief uit. Ga voor de actuele nieuwsbrieven naar fonteinwerk.nl/nieuws



zondag 10 april	Lucas 23:44-49 en 1 Petrus 1: 18-19	Jezus het Paaslam
zondag 17 april	Lucas 23:50-24:8 en Hebreëën 3:1	Pasen; bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld
zondag 24 april	Genesis 12:1-9 en 15:1-6	Gods belofte voor Abram

KERK-OP-SHOOT EN KLEUTERKERK

De mensen roepen: "Jezus Koning" en zijn blij als ze hem op zijn ezeltje zien rijden.

Maar dan: donker, donker, is alles ineens donker.

Gelukkig wordt het daarna ook weer licht.

En dan vieren we dat Jezus is opgestaan.

Met dreumes, peuter en kleuter gaan we Palmpasen en Pasen op eenvoudige wijze verbinden. Op zaterdagmorgen 9 april staan de deuren van de Plantagekerk om 9.15 uur open.

Jullie weten al goed je weggetje te vinden en raken vertrouwd in die grote kerk. Hebben we jou nog niet ontmoet? Neem papa of mama, of opa en oma mee en kom erbij. Je bent van harte welkom!

Ds. Marissa van Meijl

LICHTJESTOCHT ROND PLANTAGEKERK

Het is bijna Pasen, we zijn op weg naar het licht!

Op zaterdag 16 april a.s. willen we daarom met de kinderen van de kinderdienst een lichtjesticht lopen. Die wandeltocht is bestemd voor alle kinderen in de leeftijd van de kinderdienst van de PGH, dus voor de kinderen van de wijk De Regenboog, Het Fonteinwerk en de wijk Plantagekerk.

Met z'n allen maken we een kleine wandeling en op die wandeling halen we lantaarns op. We gaan alvast op weg naar het licht van Pasen. De wandeling start en eindigt in de Plantagekerk waar een verhaal wordt verteld en waar we wat liedjes zingen. Natuurlijk is er ook iets te drinken en te snoepen.

We willen om 16.30 uur beginnen met de wandeling. Loop je ook mee? Ja toch! Leuk! Tot dan.



DE PAASCHALLENGE 'ALLES KOMT GOED?!

Je bent van harte welkom op zaterdag 16 april 18.00 uur in de Plantagekerk. Net als vorig jaar gaan we weer samen een gaaf spel spelen: de PaasChallenge. Dit jaar starten we met een gezamenlijke maaltijd om daarna het spel te gaan spelen.

In de PaasChallenge 'Alles komt goed?!' ontdekken tieners en jongeren samen met hun ouders de boodschap van Jezus. Je ontdekt wat hij dacht en hoe hij reageerde op overheersers en het egoïsme dat hij om zich heen zag. De jongeren stappen in het verhaal rond het sterven van Jezus. Zou je Jezus gaan volgen? Zou je zijn verhalen geloven? Het spel is gebaseerd op het televisieprogramma Wie is de mol? Ben jezelf de mol of weet jij de mol te ontmaskeren. Geef je op bij Lisette jeugdwerker@pghardewijk.nl en doe mee!



OVER BOOSHEID EN ONRECHT



SST: STAY STEADY

"Wie is er nu niet boos over hoeveel onrecht de bevolking van Oekraïne momenteel wordt aangedaan!" Boos en onrecht was op 13 maart ook het onderwerp bij Stay Steady. Zeven waren voor deze avond naar het Zoldertje gekomen. Het werd weer een behoorlijk uitgelopen avond. Waar worden wij als mensen, jongeren nou boos over? Is boos ook hetzelfde als onrecht, of is boos vaak een reactie op onrecht of zelfs onmacht? Worden we boos over de toeslagenaffaire, het studieleenstelsel, de gaswinning en verzakkingen in Groningen, de vluchtelingenkampen in Griekenland, de inval in Oekraïne, het verschil in arm en rijk in ons land?" en ga zo maar door. Hebben wij wel het recht om boos te zijn, terwijl Nederland op de vierde plaats staat van rijkste landen ter wereld. Toch is er een groeiende ongelijkheid. Bijna 1 op de 10 kinderen is in Nederland afhankelijk van voedsel van de Voedselbank. Is dit een westers probleem of komt dit overal voor? Is dit iets van nu, of spreekt de Bijbel ook over onrecht, ongelijkheid of onmacht? Ook in de Bijbel was er (inkomens)ongelijkheid, werden er woekerrentes geheven, was er een groot verschil tussen arm en rijk, werd

er vermoord en gestreden om de macht. Met de jongeren kwam vanzelfsprekend de inval in Oekraïne aan bod. Onbegrip en een gevoel van onrecht jegens de bevolking. Onbegrip en boosheid over een president die zijn eigen bevolking zo kan voorliegen. De passieve houding van mensen om je heen. Vrienden, mensen, collega's, die het soms niet eens zijn met bepaalde zaken, beslissingen, gebeurtenissen, maar die zelf geen initiatieven nemen om hier iets aan te doen. Je kunt ook boos worden op het niet beantwoorden van één of meerdere vragen in bijvoorbeeld een appje. Mee eens... heel irritant... Tot slot een bron van ergernis en woede bij de achter gesteldheid van vrouwen. Een vette discussie als het gaat om kansen in de maatschappij, salaris en het telkens bekeken worden van de vrouw, de #me2 of MeToo beweging. Een serieuze punt, hoog oplopende ergernissen. Maar ook het gevoel van onveiligheid... en waarom eigenlijk?

Rond 20.50 uur noodgedwongen einde discussie. Aan de bar nog even napraten met cola en ice tea. Het was weer een boeiende avond. Met dank voor jullie inbreng.

Anouk, Martine en Gerard

PALMPAASSTOK MAKEN ZONDAG 10 APRIL

Zie voor meer informatie onder de wijkberichten Plantagewijk en Regenboog.

HUMOR BIJ ROCK SOLID

Zondag 20 maart hebben we de één na laatste Rocks gehad met de jeugd van V.O. klas 1&2. We hadden als thema Humor. Eerst natuurlijk even de kaakspieren opwarmen met wat oefeningen. Dat voelde voor de tieners best ongemakkelijk. Gelukkig lachen zij sowieso veel, dus dat zit wel goed. Er werd veel gelachen tijdens de spellen.

We hebben aardig moeten speuren wat er aan humor in de bijbel staat. Maar gelukkig heeft dominee Diemer ons daarbij geholpen. Dus dat konden we met de tieners bespreken. Al met al weer een gezellige vrolijke avond. Op 3 april gingen we als seizoensafsluiting met de tieners bowlen en pizza eten.

Team Rock Solid



G LEERHUIS liturgisch bloemschikken

Een kleine impressie van de "leerhuisavond liturgisch bloemschikken".



EXPERIMENTELE JEUGDDIENST SMAAKT NAAR MEER

Zondag 20 maart vond er een geslaagde jeugddienst plaats! Op initiatief van een aantal jongeren stond deze vlotte dienst in het teken van 'alleen zijn'. Onder begeleiding van David Kroeze en de band Colorful vloog de tijd om in deze afwisselende en interactieve viering. We luisterden aandachtig naar Davids preek over eenzaamheid en er werd geswongen op diverse nummers. We hebben ook wat nieuwe dingetjes uitgetoetst, zoals een telefoon waar vragen en opmerkingen over de preek naar gestuurd konden worden, die vervolgens live met David werden besproken.

Dat het een klein succes genoemd kon worden, bleek niet alleen uit het feit dat de zondagsbrieven om half 11 al op waren, maar ook uit de vele positieve reacties die we na afloop hebben ontvangen. Wij, als jongeren, nemen wat feedback mee naar de kerkenraad en gaan kijken of we vaker soortgelijke diensten kunnen organiseren.

Joost Rijdsdijk





Op 15 maart 2022 is overleden mevrouw **Willempje Waterham-van Vliet**, geboren op 23 januari 1940, wonende Korhoenlaan 1-43, 3847 LL Harderwijk. We wensen de heer Waterham, de kinderen en kleinkinderen sterkte toe en gedenken hen in onze voorbeden.

Marianne Lowie



Op 6 maart is Marianne Lowie overleden op de leeftijd van 78 jaar 'na een periode van afnemende gezondheid' zo staat op de rouwkaart geschreven. En ja haar restte slechts een korte tijd van leven, nadat ze na een val voor de tweede keer in het ziekenhuis terecht kwam en ze de diagnose te horen kreeg ongeneeslijk ziek te zijn. Het was een klap voor Marianne. Hoewel ze niet bang was om te sterven was er ook de verwarring van het waarom nu? Ze had nog zoveel om voor te leven. Dit zei ze ondanks het verdriet om het overlijden van haar zus Ada in 2018: met deze zus deelde ze haar leven, beiden alleen gaand, vervlochten hun levens zich steeds meer met elkaar. Het was een enorm verlies toen zij alleen kwam te staan. Deze periode werd benadrukt door de daarop volgende coronapandemie: ze voelde zich eenzaam en verlaten. Ook het feit dat haar neven en nichten met wie zij zo'n goede band had, haar een tijd lang niet konden opzoeken. In de dankdienst voor haar leven vertelden de neven Gerben en David over de goede band, die zij met beide tantes hadden. Vrolijke herinneringen werden opgehaald, werd haar leven geschetst van de jongste dochter, geboren in Baarn in een gezin van 6 kinderen. Marianne kon goed leren, deed het gymnasium, maar mocht niet studeren. Dat vond ze moeilijk. Ze ging naar de 'kweekschool' zoals die toen nog heette en kwam voor de klas te staan op een school met moeilijk lerende kinderen.

In de dienst hebben we psalm 139 gelezen, gekoppeld aan het lied van Sela 'Ik zal er zijn', dat sprak Marianne zo aan. Die God van trouw is in haar leven onnoembaar aanwezig geweest. Hij zou haar blijven vasthouden over de dood heen. Zo heeft Marianne het leven kunnen loslaten. Dat dit tot troost mag zijn voor allen die Marianne zullen missen!

Anna Marie Jansen

Fokje Pietje Dieke Oldenziel-van der Heij



Op 6 maart 2022 is overleden in de leeftijd van 81 jaar Fokje Pietje Dieke Oldenziel-van der Heij, Smeepoortstraat 2, Harderwijk.

Fokje van der Heij werd geboren in 1941 in Emmen en groeide op in Veendam. Haar vader was leraar en dat beroep zou zij zelf later ook kiezen en van harte doen. In 1964 trouwde zij met Egge Jan Oldenziel. Zij kregen hun kinderen Dieke en Jeroen. Haar man was militair en werd regelmatig overgeplaatst naar een andere stad. Fokje kon goed organiseren en contacten leggen en dat kwam heel goed uit met al die verhuizingen. Ze was moeder en onderwijzeres met plezier en passie, ook in Harderwijk. Fokje hield van ontmoetingen en gesprekken. Tot op het laatst deed ze haar best om dat met de mensen bij haar vast te houden, te praten, vertellen, te vragen en inzichten te delen.

De breedte van de kerk was haar lief, verbonden over kerkmuren heen. In Duitsland, waar ze een tijd woonden, had ze dat meegemaakt: alle militairen met hun gezinnen, uit zoveel kerken, bij elkaar in één kerk. Haar geloof gaf haar sterkte, ook toen de ziekte kwam. Op 12 maart 2022 was de uitvaart. Voordat Fokje naar het crematorium werd gebracht hebben we in de kerk van Sonnevand de dankdienst voor haar leven gehouden. We lazen 2 Korintiërs 5. Als onze aardse tent, het lichaam, wordt afgebroken, is er voor ons een woning van God in de hemel. Paulus schrijft daar ook: 'We leven nu immers vanuit vertrouwen, zonder al echt te zien.' Deze woorden waren haar lief. Dat vertrouwen wensen wij Egge Jan en Dieke en Jeroen toe en de kring om hen heen. We bidden voor hen de troost en liefdevolle steun van de Heer toe.

Diemer de Jong

Hilly Vogel-Blok



In de vroege morgen van 11 maart is er toch nog vrij onverwacht een einde gekomen aan het leven van Hilly Vogel. Haar levenskaars doofde omdat het voor haar voorgoed morgen

geworden was en we mogen haar weten bij God in Zijn Licht en Liefde. Het geloof in Gods liefde en goedheid heeft Hilly haar hele leven, 92 jaar, met zich meedragen. Van die liefde is zij in haar leven getuige geweest en bij haar afscheid klonken de woorden uit de brief aan de Korintiërs: 'Geloof, hoop en liefde, maar de meeste is de liefde'. Deze woorden hadden ook centraal gestaan bij het afscheid van haar Jan, bijna 18 jaar geleden. Donderdag 17 maart hebben we in de Plantagekerk afscheid van Hilly genomen, een lieve moeder, oma en overgrootmoeder en vriendin. Haar kinderen vertelden met lieve woorden over haar en we mogen haar herinneren als vrolijk en opgewekt, die er ook in moeilijke tijden het beste van probeerde te maken. Tot op hoge leeftijd volgde ze nog Franse les, ging ze naar lezingen en was ze betrokken om het wereldgebeuren. Ook de activiteiten in de kerk werden graag door haar bezocht en ze wilde met de kerk deze zomer mee op vakantie gaan. Vol plannen was Hilly nog. De laatste tijd woonde Hilly in Villa Verde en ook daar bleef zij actief. Zo zorgde zij ervoor dat er gezamenlijk gezongen werd na de maaltijd en daarbij had ze veel aandacht voor haar medebewoners en was ze blij met mensen die bij haar op bezoek kwamen. Na de dienst werd Hilly begraven bij haar man op de Elzenhof en daar mocht de zegen klinken, die zij zelf uitgezocht had: 'Dat op al jullie wegen, je voeten vrede zullen vinden. Dat de wind je draagt, waar je ook heen gaat. Dat de zon je beschijnt en dat jouw velden de regen zullen proeven. Dat God met zijn beschermende hand jou omgeeft en Zijn Liefde je draagt, amen'. Wensen wij Gods liefde toe aan haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Gertie van Dijk-Vermeulen

In deze rubriek vertellen PGH'ers over wat hen boeit of inspireert. Een film, een gedicht, een muzikant, de ontdekking van een schrijver, een podcast of een spiritueel boek dat iets met hen doet. Ze worden er blij van, zijn geroerd, raken gepassioneerd of werden aangeraakt en dragen die ervaring mee. De redactie biedt deze gemeenteleden een podium. Voor deze aflevering van Geraakt schreef Jan Vierhout, lid van de PGH wijk Plantagekerk, een artikel over U2.

Mijn leven met U2

22 september 2010 in Brussel, hier was ik met een paar vrienden bij mijn allereerste U2-concert. Ik was al best lang fan maar had nooit gedacht aan het bijwonen van een concert. Daar zat ik dan. Wat kon ik verwachten? Hoe zou het zijn om ze voor het eerst live te horen? Het stadion was gevuld met 60.000 andere U2-fans.

Daar kwamen ze aan, lopend naar hun immense podium, deze vier mannen: Bono, the Edge, Larry en Adam. Dit zijn mijn helden! De muziek begon en wat er in de volgende paar uur gebeurde, veranderde mijn leven. Ik wist niet wat mij overkwam en was overweldigd door wat ik zag, hoorde en meemaakte!

Tijdens het concert heb ik geschreeuwd, zweeg ik in stilte, voelde ik Gods aanwezigheid, ervaaarde ik vreugde, maar ook pijn en verdriet. Ik ontving nieuwe hoop en was enorm onder de indruk. Ik was zo geraakt en voelde veel emoties in één avond. Nog nooit had ik van 'Until the End of the World' gehoord. Ik kon toen nog niet bedenken dat dit nummer één van mijn favorieten zou worden. En neem nou 'Mercy'! Ik kon me niet voorstellen dat ik na 12 jaar nog steeds op dit nummer zou kauwen en mediteren. Het nummer reisde al die tijd met me mee. Ik zei tegen God: als de hemel is als dit U2-concert, dan wil ik er zo snel mogelijk naartoe!

U2-retraite

Na het concert dacht ik: waar zijn die U2-fans die ook ontroerd en geraakt zijn zoals ik en een lijntje hebben met God?

Dus begon ik in 2014 met een U2-retraite in retraitecentrum de Spil in Maarssen. Dat was voor mij de manier om andere U2-fans te ontmoeten. De eerste keer was meteen een succes. Ik bleek lang niet de enige te zijn die geraakt was door de muziek van U2. In een U2-retraite delen we onze band met de muziek maar ook hoe God ons in deze muziek raakt. We mediteren met U2-teksten, kijken beelden van concerten en maken zelf live U2-muziek. In de gebedsvieringen bidden we, lezen we de Bijbel, zijn we stil en luisteren we naar U2-songs, die vaak een link met God hebben. We ontdekken nog steeds zoveel diepere lagen in de muziek en teksten van U2. In plaats van de lectio divina doen wij de U2 divina. Stilte en U2-muziek en teksten gaan echt samen!

Er zijn zoveel verwijzingen naar het leven met God. U2 gaat de rauwheid, de eerlijkheid niet uit de weg! Ja, ze geloven in God, maar delen ook hun rauwe pijn en twijfel en zijn kritisch op kerk en religie. Hun muziek schuurt, verbindt en geeft altijd weer uitzicht en hoop. Ik ben net terug van de alweer zevende U2-retraite en volgend jaar hebben we onze U2-retraite in Ierland.

Met U2 op weg naar Pasen

In 2014 schreef ik voor de U2-retraite een artikel over U2 en Pasen. Het is opvallend hoeveel verwijzingen er naar Pasen zijn te vinden in de songteksten van U2. Later heb ik dit gepubliceerd op mijn website <https://home.solcon.nl/janv/MetU2opwegnaarPasen.html> Ik kopieer een stuk tekst wat voor mij weergeeft wat U2 voor mij betekent:

Goede Vrijdag

Dan het nummer wat mij altijd erg raakt: Until the End of the World. Het gaat over het verhaal van Jezus en Judas in de tuin van Gethsemane of, zoals ik ergens mooi las: From there the song takes on a life of its own and sails into the familiar territory of pain, confusion and forgiveness by narrating the story of Judas' betrayal of Jesus. Voor mij komt in dit nummer de strijd van het leven, het lijden, het immense onrecht samen. Zelf was ik overdonderd toen ik het nummer voor het eerst hoorde in 2010. Wat een power, wat een krachtig nummer en wat een enorme weergave van de strijd, de onrust, de pijn en het lijden van die Goede Vrijdag.

Op deze dag voel ik de pijn van geschonden vertrouwen, van christenen die vervolgd worden, van daklozen die geen plek mogen hebben in deze maatschappij, van vrouwen en mannen die misbruikt en uitgebuit worden, van kinderen die geen kind meer kunnen zijn, van asielzoekers die getraumatiseerd zijn, van vluchtelingen die op weg zijn, maar waarnaartoe? Maar ook mijn eigen pijn voel ik deze dag. Voor mij komt het allemaal samen in dit nummer. En steeds weer die belofte van Jezus dat Hij met ons zal zijn 'until the end of the world' (Mattheus 28:20).

U2-vieringen

Ik werk mee met de Fakkelvieringen en daarin heb ik al vaak U2-muziek en teksten gebruikt. Ook heb ik diverse U2-vieringen in de PGH georganiseerd, de laatste was in 2019. Dit jaar ga ik daar weer mee door, in andere plaatsen. In 2018 was ik bij een internationale U2-conferentie om U2-vieringen te verzorgen. Mijn leven met U2 is nog steeds een avontuur dat verder gaat.



BETALING ABONNEMENT SAMENGEROEPEN 2022

Veel abonnees van SamenGeroepen betalen hun abonnement in januari via automatische incasso. Dit scheelt het kerkelijk bureau veel werk en kosten. Een klein aantal abonnees ontving in januari een acceptgiro om het abonnement te betalen. Per 28 maart had nog niet iedereen die betaling voldaan.

Wilt u dit in uw administratie nagaan en alsnog de betaling in orde maken? U kunt de betaling van € 30 overmaken op bankrek. NL 40 RABO 0373 7213 23 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Harderwijk inzake Kerkblad. Zo blijft u verzekerd van bezorging van SamenGeroepen.

In de loop van 2023 stopt de verwerking van acceptgirokaarten, de PGH gaat dan voor alle abonnees over op betaling via automatische incasso. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het Kerkelijk Bureau

NIEUWS VANUIT DE DIACONIE

In de Diaconievergadering van 22 maart werd als eerste punt de jaarrekening over 2021 behandeld. We konden ons gelukkig prijzen dat de corona-perikelen geen invloed hebben gehad op de opbrengst van de collecten. In totaal werd voor het eigen werk van de diaconie € 12.000 meer gegeven dan begroot. Van de Scipio-app wordt intussen goed gebruik gemaakt.

In de vergadering kwam naast de hulp voor Oekraïense vluchtelingen ook het oprichten van een energie-noodfonds aan de orde.

Een paar gemeenteleden uit de Plantagekerk hebben, samen met diakenen, een eerste stap gezet om in Harderwijk een fonds op te zetten voor mensen die in de problemen komen door de zeer hoge energierekening. Dit naast en ter aanvulling van de regeling die door de overheid wordt opgezet. Denk hierbij ook aan gezinnen die niet in de bestanden van de burgerlijke gemeente voorkomen, maar toch in de problemen komen. Alle diaconieën in Harderwijk en Hierden zijn intussen benaderd om met ons mee te doen. Verdere info volgt tzt.

Dan de hulp aan de vluchtelingen uit Oekraïne, die intussen zijn gearriveerd, ze worden opgevangen op Sonnevand. De coördinatie van de vrijwilligers ligt in eerste instantie bij Stichting Present Harderwijk. Er is behoefte aan vrijwilligers. Zoals sociale mensen die het liefst de Engelse en/of Duitse taal spreken en die een luisterend oor kunnen bieden en die allerlei hand- en spandiensten kunnen verrichten voor en met deze mensen. Kortom: vrouwen/mannen die flexibel zijn en van aanpakken houden en ertoe bijdragen dat er in Harderwijk voor deze vluchtelingen een warme en veilige plek wordt gecreëerd. Daarnaast zoekt men chauffeurs en mensen die taallessen willen geven aan de Oekraïners. Ben jij bereid om je in te zetten voor de Oekraïense vluchtelingen? Meld je dan aan als vrijwilliger bij Stichting Present via de mail info@presentharderwijk.nl In onze PGH moeten er toch genoeg mensen zijn die zich hiervoor beschikbaar willen stellen.

Diaconie

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Mevr. I.E.A. van der Ploeg-Schramm,

Eikenlaan 1-08, uit Heiloo

Dhr. B. Visscher, Markt 16/C, uit Zwolle

Mevr. M.N. Brandsen, Duivenkamp 35, uit Utrecht

Dhr. en mevr. G. van Leeuwen-Grolle,

Eikenlaan 1-015, uit Amersfoort

Mevr. A. Bambach-bij de Weg, Beukenlaan 2-17, uit Leeuwarden

Mevr. Y. Dunnink, Nonnenstraat 5, uit

Zeewolde

Verhuisd

Mevr. M.J. van Tricht-Haeser, van Bleek 25 naar Drift 2 K 03

Dhr. B.S. Maas, Oostmaaslaan 445, Rotterdam naar Goudse Rijweg 417, Rotterdam

Dhr. W. Karssen, Beukenlaan 2A naar

Eikenlaan 1-09

Mevr. N. Hoogerwaard-de Vos, van Drift 84

naar Sonnevand, Afdeling Dahlia, kamer 6

Vertrokken

Dhr. en mevr. Schaftenaar-Hop, De

Genestetstraat 13, naar Putten

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten zijn weer verkrijgbaar. In de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk. Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv CvK Prot Gemeente te Harderwijk

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage

aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

COLLECTE-OPBRENGSTEN FEBRUARI 2022

6 feb	KIA/Oeganda	802,25
	Voedselbank	129,50
	Verduurzaming kerkgebouwen	145,75
	Kerkenwerk	155,85
13 feb	Wilma Wolthuis	643,55
	Voedselbank	118,00
	Verduurzaming kerkgebouwen	180,45
	Kerkenwerk	174,05
20 feb	Retraitecentrum De Spil	322,70
	Voedselbank	192,50
	Jantje Beton (Fontein dienst)	103,00
	Verduurzaming kerkgebouwen	125,70
	Kerkenwerk	176,05
27 feb	Diaconie	518,45
	Voedselbank	100,00
	Verduurzaming kerkgebouwen	248,65
	Kerkenwerk	243,35
	Commissie Cantatediensten	220,25

VERANTWOORDING GIFTEN

FEBRUARI EN MAART 2022

Contant

€ 5 van dhr. J. K. via KB bestemd voor Wilma Wolthuis

€ 5 van dhr. J.K. via KB bestemd voor Zending

€ 20 van fam. K. via mevr. H.A-P bestemd voor de Kerk

€ 5,00 van NN via KB bestemd voor Oekraïne

Giraal

€ 50 van dhr. en mevr. G. via RB bestemd voor de kerk

€ 50 van dhr. en mevr. V. via RB bestemd voor de kerk

€ 50 van mevr. M.H.B.-W. via RB bestemd voor de Voedselbank

*Hartelijk dank voor uw gaven!
Ton Balsma, penningmeester CvK*

BEAMTEAM PLANTAGEKERK VRAAGT VERSTERKING

Thuis de kerkdienst bijwonen en meezingen wordt lastig als het beamerteam er niet is. Wij hebben collega's nodig! Informatie via beamerteam@pgharderwijk.nl of persoonlijk achterin de kerk.

*Met een hartelijke groet,
namens het Beamteam, Robert Stade*

COMMISSIE ZWO

Oekraïne, spaardoosjes en Libanon

Voor de Oekraïne is in de Regenboog en het Fonteinwerk een extra collecte gehouden en in de Plantagewijk is opgeroepen te geven aan Giro555. Kerk in Actie is één van de deelnemers van Giro555, geven kan dus via beide kanalen en het blijft hard nodig! Met Pasen kunnen in de kerkdiensten de spaardoosjes worden ingeleverd. U kunt ook thuis de opbrengst tellen en het bedrag overmaken naar de rekening van ZWO, of via de Scipio-app overmaken. Het collectiedoel met Pasen is hetzelfde: Libanon, kansen voor jongeren in achterstandswijk.

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen enorm. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontnemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt er het werk van jongerencentrum Manara.

“Door het geweld van de oorlog waren mijn familie en ik niet meer veilig in Syrië.” Vertelt Hamdan (17). “We wonen nu in een klein appartement in Bourj Hammoud, een wijk in Beiroet waar veel vluchtelingen wonen. Mijn vader werkt er als kleermaker. We hebben het niet breed, maar ik ben blij dat ik gewoon naar school kan. Ik ga nu al drie jaar naar jongerencentrum Manara. Ik krijg er hulp bij mijn huiswerk waardoor ik mijn achterstand op school kan wegwerken. Samen met vrienden ga ik naar sportactiviteiten en bijbelstudies. Met jongerenwerker Fouad kan ik goede gesprekken voeren over het leven, het geloof en alles wat me bezighoudt. In de vakopleiding heb ik leren timmeren! Inmiddels heb ik vijf niveaus doorlopen en kan regelmatig een betaalde klus in de buurt doen.”

Geef via de collectezakken bij de uitgangen of maak uw bijdrage over via de Scipio-app of via NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld jongeren Libanon.

Namens de ZWO commissie, Marja Bakker



Hamdan in Beiroet heeft leren timmeren.



UITNODIGING SEDERMAALTIJD

dinsdag 12 april 12.00 - 14.30 uur, Regenboog
woensdag 13 april 17.00 - 19.30 uur, Plantagekerk

We nodigen u van harte uit voor een Sedermaaltijd zoals messiaans joodse gelovigen daar invulling aan hebben gegeven.

Seder hoort bij Pesach, het oudste en belangrijkste Joodse feest. In talloze Joodse gezinnen komen al eeuwenlang ieder jaar de generaties samen aan de Sedertafel. Ze gedenken de geschiedenis van het Joodse volk en uiten zo hun verbondenheid daarmee. De uittocht uit Egypte staat daarbij centraal.

Eén van de onderdelen van Pesach (paasfeest) is de Sedermaaltijd. Deze maaltijd heeft een bepaalde volgorde die wordt bepaald door vier bekertjes wijn. Het is een feestelijke traditionele maaltijd met symbolische gerechtjes en rituelen.

Onze avondmaalsviering zoals wij die nu kennen, vindt zijn oorsprong in de Sedermaaltijd waarbij Jezus het brood brak en de bekertjes wijn rond liet gaan onder zijn discipelen. Voor joodse volgelingen van Jezus – messiaanse joden – heeft de Sederviering een veel diepere lading gekregen. Door de Sedermaaltijd te vieren, zie je de verwachting van het joodse volk en haar profeten gestalte krijgen in de mens Jezus, de Koning Knecht, het Lam Gods.

Een Sedermaaltijd is zo veel meer dan (heerlijk) eten. Het is een hele belevenis die ons Gods hart doet zien. We zingen, lezen, bidden, eten en drinken samen en proeven zo door alles heen Gods liefde voor ons mensen. De rijke symboliek nodigt uit tot mooie gesprekken aan tafel.

Vandaar dat we u van harte uitnodigen om samen met ons op dinsdag 12 april of woensdag 13 april de Sedermaaltijd te vieren zoals messiaans joodse gelovigen daar invulling aan hebben gegeven. Samen vieren betekent ook dat een ieder - in overleg - iets meeneemt voor de maaltijd. Een klein (na)gerechtje of iets te drinken.

Iedereen nodigen we hartelijk uit om aan te schuiven bij deze bijzondere maaltijd.

We zien uit naar uw komst!

Indien nodig kan vervoer geregeld worden. U kunt zich tot zaterdag 9 april opgeven bij:

Frieda Meijers, 06 48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

Wilma Steenbeek, 06 44588995, w.steenbeek@pgharderwijk.nl

Ds. Diemer de Jong, Frieda Meijers, Wilma Steenbeek

HOE GAAT HET?

Straks vieren we Pasen. Van ver strekkende betekenis voor de voltooiing van de nieuwe schepping waarmee God bezig is. Voor de eerste christenen was de opstanding van Jezus een totaal onverwachte gebeurtenis. Ze keken vanwege hun zeer joodse geloof in God als schepper en verlosser met reikhalzend verlangen uit naar de beoogde voltooiing. Dat belooft wat! De persoonlijke hoop voor ieder die in Christus is, in wie zijn Geest woont. In de realiteit van de laatste maanden is het voor ons een worsteling om het bovenstaande vast te houden, in de rouw en het verdriet om het overlijden van onze lieve zoon Jogchum. Niet te vatten hoe dingen gaan, echt gebeuren en zijn gebeurd. Wat we zeker wél hebben ervaren zijn de vele attente reacties uit de gemeente PGH-breed. Veel kaartjes hebben we onder tranen opengemaakt en gelezen. Veel bloemen hebben ons bemoedigd en een plekje in onze kamer gekregen. Heel erg bedankt daarvoor!

Wij zoeken nu een weg om te leren leven zonder Jogchum en om met ons verdriet om te gaan. Binnen ons gezin doen we dat op verschillende manieren. De een trekt zich terug en verdiept zich in boeken over verlies, rouw en hoop. Een ander gaat zorgen en dingen doen. Weer een ander drukt gevoelens en worsteling uit in beeld en tekst.

Het mag allemaal. De strip die hierbij gaat is een product van een van onze dochters, die meer van deze strips maakte waarin zijzelf en Jogchum elkaar ontmoeten. Zie het als een manier om jullie iets terug te geven van wat ons dierbaar is. Als dank en bemoediging.

Lia en Anne Zijlstra

HET WOORD IN HET HART.....

In een nieuwe serie in SamenGeroepen komen gemeenteleden aan het woord die een Bijbeltekst willen delen die voor hen belangrijk is. Zij gunnen de lezers hiermee een blik in hun hart.



Deze keer is Marijke van der Sluis aan het woord. Marijke is getrouwd met Johan en woont ruim 20 jaar in Harderwijk. Ze zijn verbonden aan de Plantagekerk. Samen genieten zij van hun pensioen. Marijke's tekst is uit Mattheus 11: 28-30, woorden van Jezus zelf: 'Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht'.

Vooraf de eerste zin in een oudere vertaling: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven" is de tekst die met mij is meegegaan. Na de jarenlange ziekteperiode en het overlijden van mijn vader in 1974 als ook de jaren daarna - misschien nog sterker - zittend bij het sterfbed van mijn moeder. Niet alleen zij ontvingen de rust in de eeuwigheid, maar ook ik die achterbleef. Ook ik leefde verder en mocht op verschillende minder makkelijke, soms moeilijke momenten in mijn leven Gods nabijheid en rust ervaren, die nodig is om met vertrouwen de toekomst tegemoet te mogen zien!

Met dank aan Marijke.

Gertie van Dijk-Vermeulen



ALS ALLES DUISTER WORDT...

Impressie van de Taizé-viering van 27 maart in de Plantagekerk. Stille bezinning over de situatie in Oekraïne. (foto's: David Kroeze)

Gedicht, aangeleverd door Marissa van Meijl

Toen alles donker was
en niemand mij kon helpen,
zei een lieve mens vol godsgeloof:
'Het komt goed.'
Opeens wist ik: het is al goed.
Het was of ik zakte
door de omstandigheden heen
in een stroom van liefde
die altijd blijft.
Ik dacht: is dit nu het eeuwige leven?
Ik wist: dit neemt niemand mij af.
Zelfs de dood heeft hier geen vat op.
Zo stond ik op
in het holst van mijn nacht.
De morgen brak aan. Voorgoed.
(Mariska van Beusichem)



ALLE ACTIVITEITEN IN DE STILLE WEEK

In de Stille Week en met Pasen staan ons een aantal bijzondere activiteiten en bijeenkomsten te wachten. Hier volgt een overzicht.

Zondag 10 april, Palmzondag, basisschoolkinderen versieren hun palmpaaskruisen. In de Regenboog en Plantagekerk. Zie de zondagsbrieven.

Maandag, dinsdag en woensdag 11/12/13 april in de Stille Week zijn er om 19.30 uur Passiestonden in de Plantagekerk.

Dinsdag 12 april van 12.00 tot 14.30 uur organiseert het seniorenpastoraat een Sedermaaltijd in de Regenboog en op **woensdag 13 april** van 17.00 tot 19.30 uur een Sedermaaltijd in de Plantagekerk.

Donderdagmorgen 14 april om 9.15 is er in de Plantagekerk een moment van gebed en bezinning voor wat ons bezig houdt met ds. Marissa van Meijl. Aansluitend de wekelijkse koffie-inloop.

Donderdag, vrijdag en zaterdag 14/15/16 april zijn er in beide kerken de ingetogen vieringen naar Pasen.

Zaterdag 16 april, Stille Zaterdag 16.30 uur Lichtjesticht rond de Plantagekerk, 18.00 uur Paaschallenge.

Paasmorgen 17 april in de Plantagekerk Paasontbijt om 7.45 uur. Meer informatie hierover en opgave via Ada Brouwer. En rondom de Regenboog eieren zoeken voor en na de dienst om 10.45 uur.

De spaardoosjes van Kerk in Actie voor kinderen voor jongeren in achterstandswijk in Libanon kunnen met Pasen in de dienst ingeleverd worden, of u kunt het gespaarde bedrag overmaken op de Scipio-app (de Paascollecte is ook voor dit doel) of via NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'jongeren Libanon'.

KUNST VAN OTTO DE BRUIJNE



Een van de zeven kruiswoorden van Otto de Bruijne. Je ziet de hand van Jezus aan het kruis. En de woorden 'With Me' (met Mij), want hij zei tegen de andere gekruisigde: 'vandaag zul je met mij in het paradijs zijn' - Luc 24: 42,43. Daarom zie je een opgaande beweging die uitmond in het woord Paradise (Paradijs) in een lichte lucht. Het rood wijst op het offer van Jezus en staat in contrast met het geel/groen dat wijst op leven, toekomst en hoop. Het gaat niet om de dood maar om het leven... Met Mij... Jezus! De kunstwerken van Otto de Bruijne hangen in de vergaderzaal in de Regenboog. Kom gerust langs op vrijdagochtend, er is ook koffie.

Voor info: Wiebe de Groot 0341 414086

GEZOCHT TEAMLEDEN CAMPINGWERK HET BAKEN

Voor het campingwerk op Kriemelberg Bushcamp zijn we met spoed op zoek naar teamleden voor de meivakantie. 7 tot 9 enthousiaste jongeren tussen de 16 en 25 jaar die een week willen recreëren en evangeliseren! Geef je snel op via www.bakenharderwijk.nl.

Ook voor de zomervakantie zijn we nog op zoek naar teamleden. Spring nu in het diepe en geef je op! Ken je jongeren in je omgeving, maak ze hier dan attent op. Gun ze een onvergetelijke tijd!

Team Het Bakken

LEKKER EN LEUK DIE PANNENKOEKENLUNCH

Op zaterdag 19 maart organiseerde De Regenboog een pannenkoekenlunch voor senioren van 75 jaar en ouder uit de wijk. Een van de aanleidingen was Nationale Pannenkoekdag de dag ervoor. Het was gezellig om elkaar te ontmoeten. Er waren fijne gesprekken, waarbij we ons lieten inspireren door vragen uit de kletsput. Voor herhaling vatbaar. Er wordt dan ook gewerkt aan een vervolg.

De koekenbakkers



LUNCH 'MET VOLLE MOND'

Er is weer een lunch Praten met Volle Mond op woensdag 13 april om 12.00 uur. Er is een korte inleiding als mogelijke gespreksstof aan tafel. Aanmelding (verplicht) tot zondagavond bij Ans van der Boom, tel. 06 20653116 of via de lijst in de hal van de Plantagekerk.

Team Praten met Volle Mond

BAND I4U-MUSIC OP PODIUMPLANTAGEKERK

Zaterdag 9 april op PodiumPlantagekerk weer heel wat anders: ruim een uur vol muziek, meezingen en inspiratie. De Harderwijkse band I4U-Music geeft een sing-in & worship-concert met onder andere liederen van gospelzanger Michael W. Smith, deze maand 40 jaar in het vak. I4U-Music brengt een selectie van zijn enorme repertoire ten gehore. Verder een mix van oude en nieuwe, bekende en minder songs van diverse artiesten om naar keuze heerlijk mee te zingen of naar te luisteren. I4U-Music onder leiding van Manon Companjen bestaat uit een vaste kern en een aantal gastmuzikanten. Aanvang 16.00 uur, zaal open 15.30 uur in de Plantagekerk, Stationslaan 136. Toegang gratis.



VAN ABBA TOT ZONDEBOK



De Thora: onderricht

Soms noemen mensen de hele joodse Bijbel de Thora, maar meestal bedoelen wij daarmee de eerste vijf Boeken "van Mozes." Daar staan veel geboden in en vooral ook verhalen, waarin die geboden als het ware worden uitgetest. Thora werd vaak vertaald met "wet," maar "onderricht" is beter. De Thora is bij wijze van spreken een cursus van Godswege om het goede leven te ontwikkelen. Op die cursus heb je meer nodig dan de letterlijke tekst van de geboden. De tekst vraagt ook om uitleg.

Dat noemen wij de "mondelling Thora." De gesprekken die Jezus met zijn tijdgenoten voert over "er staat geschreven en hoe lees je dat?" (Lucas 10 : 26) horen bij de mondelling Thora. Het doel is daarbij steeds deze vraag: "Hebben wij genoeg aan de letter van het gebod of is juist ons gesprek over de tekst, de weg om de morele inspiratie helder te krijgen en toe te passen?"

Rond de geboden van de Thora horen wij veel ruis en misverstanden. Heel gemakkelijk slaat iemand de Bijbel open en roept in paniek: "Moet je nu eens horen wat ik hier lees! Wat een streng boek is dit?" Moderne theologen proberen dat op te vangen en geven als antwoord: "Ja, dat staat er wel, maar je mag nooit de historische context van de geboden over het hoofd zien. Lees eens goed en analyseer welke waarden zitten er achter die normen? Hoe zouden wij in onze tijd dezelfde waarden afwegen?"

Er is ook een tegenbeweging, zelfs onder niet-gelovige moraalfilosofen, die verrast reageert op de maatschappelijke betrokkenheid en zorg om de natuur, die de hele Thora door te vinden is. Een paar grote joodse denkers die over de Thora in onze tijd schrijven, wil ik beslist noemen: Jonathan Sachs en Joshua Berman

Mijn leestip bij deze aflevering is Exodus 23:1-19. En probeer eens door de historische context van de voorschriften heen te kijken. Lees daarna Leviticus 19. Welke geboden uit deze twee hoofdstukken bieden ons inspiratie voor het jaar 2022?

Tjitte Dijkstra,
namens de interkerkelijke
werkgroep Kerk & Israël

CHRISTELIJKE BOEKHANDEL SJEMEN OP EIGEN BENEN

Ruim 40 jaar was de christelijke boekhandel Sjemen in de Smeepoortstraat onderdeel van Christengemeente Sefanja, de initiatiefnemer. Sinds deze maand gaat deze mooie zaak zelfstandig verder onder een nieuwe stichting met de naam 'Christelijke boek- en cadeauwinkel Harderwijk'. Voorlopig zal er in de winkel nog niet zichtbaar veel veranderen; de vertrouwde medewerkers blijven en ook hetzelfde assortiment (wellicht iets uitgebreider) en uiteraard dezelfde service. Bovendien zijn

de openingstijden verruimd, de winkel is nu ook op maandagmiddag open. Het bestuur heeft plannen om Sjemen uit te bouwen naar een meer eigentijdse plek waar iedereen zich welkom voelt en een gezellige sfeer heerst. Met de verkoop van boeken, kaarten en cadeauartikelen draagt de winkel belangrijk bij aan het uitdragen van het Evangelie. Ook velen vanuit onze PGH zullen er trouwe klant zijn voor boeken, kaarten, kunstwerkjes en meer. Veel succes Sjemen!

Oproep van INLIA-directeur John van Tilborg:

Een mens in nood is een mens in nood

Lieve vrienden en vriendinnen,

Wat geweldig om te zien dat zoveel mensen de Oekraïners de helpende hand toesteken, dat er zoveel bereidheid is vluchtelingen op te nemen. We zagen dat ook in 2015; we stáán er als het nodig is. Hartverwarmend.

De noodkreet van burgemeester Jaap Velema van Ter Apel trof bij mij wel de snaar van herkenning. Hij trekt aan de bel omdat er voor andere vluchtelingen geen plek is. Het aanmeldcentrum in zijn gemeente is overvol. In de tenten voor de eerste nachtopvang, bedoeld voor max 275 mensen, verblijven nu 700 mensen. En ze kunnen nergens heen.

Het kan niet zo zijn dat we Syriërs die voor Russische bommen vluchten anders behandelen dan Oekraïners die voor Russische bommen vluchten, stelt Velema.

Lieve vrienden en vriendinnen, u zult het met hem eens zijn. Natuurlijk kan en mag het niet waar zijn dat we zo onderscheid maken tussen vluchtelingen.

In dezelfde reportage van het programma Nieuwsuur uit Ter Apel komt - in vloeiend Oekraïens - een Syrische man aan het woord. Gevlucht uit Syrië voor de bommen van Poetin, woonde hij jarenlang in Oekraïne. Tot hij opnieuw moest vluchten voor bommen van Poetin. Hij is één van die 700 mensen in de tenten van de nachtopvang in er Apel.

Er heeft zich geen enkele gemeente gemeld om extra plekken voor hén te realiseren. Onder hen ook vele gezinnen. Gezinnen die gebombardeerd zijn moeten nu met elkaar concurreren, zegt Velema. Ik denk, nee, ik weet zeker dat u het met hem en mij eens bent: dat kan en mag niet waar zijn.

Je maakt geen onderscheid op basis van afkomst, geloof, huidskleur. Een vluchteling is een vluchteling. Een mens in nood is een mens in nood. De bommen waarvoor de Syriërs vluchten zijn even dodelijk als die waar de Oekraïners voor vluchten. De Afghanen hier staan op dodenlijsten. En zo zijn er nog velen die uit verschillende brandhaarden in de wereld zijn weggevlucht voor (oorlogs-) geweld en vervolging.

Terecht vraagt Jaap Velema zijn collega-burgemeesters om ook hén een plek te gunnen. Terecht zegt Koen Schuiling - de Groninger burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen - dat het zo niet kan. De situatie is inmiddels zo nijpend dat de veiligheidsregio overweegt het aanmeldcentrum tijdelijk te sluiten. Als gemeenten doof blijven voor deze noden, zegt Schuiling, moet er desnoods een noodwet komen zodat de staatssecretaris gemeenten aan kan wijzen. Ik hoop dat het niet zover hoeft te komen. Ik hoop we met elkaar in Nederland het gevoel van zorgzaamheid dat we ervaren voor de Oekraïners, breder kunnen maken. Dat we onze armen spreiden voor ieder mens in nood hier. Dat we ons ontfermen over de vreemdeling op ons pad, zoals de barmhartige Samaritaan dat deed. Zonder onderscheid.

Ik vraag u mee te helpen om die boodschap te verspreiden. Om met elkaar uit te dragen: wij willen niet met twee maten meten. Om te tonen: wij omarmen vluchtelingen hier, ongeacht afkomst, geloof, huidskleur. Vanuit ons geloof dat God de eenheid van de mensen wil. Laten we samen de wereld zorgzamer maken.

Met dankbare groet voor al wat jullie doen,
John W R van Tilborg

Wie is Jezus?

We lezen in de Evangelieën over Jezus dat hij de langs de dorpen en steden trok. Hij sprak uitvoerig met de mensen, vertelde verhalen, bracht bevrijding, troostte mensen en deed wonderen en genezingen. Wat een opwinding en blijdschap moet dat gegeven hebben. Onderweg vraagt Jezus aan zijn discipelen: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?" Die vraag houdt ook in onze tijd nog veel mensen bezig, of je nu gelovig bent of niet. Er zijn films, schilderijen, boeken, tv-programma's en zelfs ooit een glossy aan Jezus gewijd.

In de tijd rond Pasen moet ik zelf vaak denken aan het indrukwekkende schilderij 'De witte kruisiging' van Mark Chagall. Deze joodse schilder groeide op in het tsaristische Rusland. En eigenlijk is hij zijn hele leven op de vlucht geweest voor een wereld die zich neerbuigend en wreed tegen de Joden keerde.

Hij schilderde Jezus als symbool van de lijdende Jood. Op het doek zie je de gekruisigde Jezus omringd door beelden van het lijdende joodse volk. De synagoge staat in brand, een Thorarol wordt in veiligheid gebracht. Mensen vluchten weg van hun verwoeste dorpen; een koopman, moeder met kind en bootvluchtelingen zijn te zien op het doek. Hoe herkenbaar en actueel in deze tijd, waarin oorlog, geweld en ziekte mensen in angst doet zoeken naar een veilig heenkomen. Maar de kaarsen van de menora branden. Symbool van Gods Geest onder de mensen. Licht dat de duisternis doet wijken. Jezus, laat zich aan ons kennen als het Licht voor de wereld. "Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft." Joh.8:12

Een paar weken terug bezocht ik de Ermelose schaapskooi tijdens de lammertijd. Een vrolijke boel, al die nieuwsgierige lammetje die om je heen buitelen. Lente, jonge lammetjes in de wei en Pasen; ze horen voor ons gevoel bij elkaar. Maar Pasen richt onze aandacht in bijzonder op 'het Lam Gods'. Wanneer Johannes de Doper Jezus ontmoet is er bij deze profeet geen twijfel. Hij roept het uit: "Zie hier het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt." (Joh 1:29). Hij herkende in Jezus de beloofde Messias, zoals die al door de profeet Jesaja voorgezegt was.

"...hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken... Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open.." (Jesaja 53:4,7). In Johannes 18 zien we deze woorden in vervulling gaan. Jezus gevangen genomen, wordt voor Pilatus geleid. Ook Pilatus vraagt zich af wie Jezus is. Hij zet vraagtekens bij de roep om de dood van deze mens. "Bent u koning van de Joden?... Wat hebt u gedaan?" Hij begrijpt niet goed waarom Jezus zou moeten sterven. Hij vindt bij Hem geen schuld.

Jezus had geen politieke missie. Krachtig getuigt Hij van zichzelf dat Hij de waarheid is. De waarheid die ons vrijmaakt. De omvang en de prijs van zijn volmaakte offer aan het kruis, gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Jezus die gewillig de weg van lijden gaat en zo de macht van de zonde breekt. Ons leven schenkt waar de dood geen vat op heeft.

Jezus, het Licht dat naar onze wereld kwam. Hij alleen kan ons doen ontkomen aan de duisternis. De duisternis die ons gevangen houdt in haat en onbegrip. Duisternis die ons doet dwalen als schapen zonder herder. Laten wij ons oog op Jezus houden en niet de moed verliezen in moeilijke tijden. Door het Licht te volgen, door zorgvuldig te luisteren en te leven naar Gods woorden, vinden wij een weg uit de duisternis. Laat ons elkaar maar bovenal Zijn stem mogen verstaan, onderweg naar een hoopvolle toekomst.

Wilma Steenbeek



Marc Chagall (1887-1985), 'De witte kruisiging' (1939, Art Institute, Chicago).

Elke uitgave van Samen Geroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
Wilma Steenbeek-Vlug
w.steenbeek@pghardervijk.nl**

Bijbel Leesrooster

vrijdag	8 april	Johannes 17: 13-26
zaterdag	9 april	Jeremia 26: 1-10
zondag	10 april	Jeremia 26: 10-24
maandag	11 april	Jeremia 27: 1-11
dinsdag	12 april	Jeremia 27: 12-22
woensdag	13 april	Jeremia 28: 1-17
donderdag	14 april	Johannes 18: 1-27
vrijdag	15 april	Johannes 18: 28-19:30
zaterdag	16 april	Johannes 19: 31-42
zondag	17 april	Johannes 20: 1-18
maandag	18 april	Johannes 20: 19-31
dinsdag	19 april	Jeremia 29: 1-9
woensdag	20 april	Jeremia 29: 10-23
donderdag	21 april	Jeremia 29: 24-32
vrijdag	22 april	Psalm 114
zaterdag	23 april	Jeremia 30: 1-11
zondag	24 april	Jeremia 30:12-31:1
maandag	25 april	Jeremia 31: 2-14
dinsdag	26 april	Jeremia 31: 15-22
woensdag	27 april	Jeremia 31: 23-30
donderdag	28 april	Jeremia 31: 31-40
vrijdag	29 april	Jeremia 32: 1-15

PLANTAGEKERK

Zondag 10 april (9.30 uur) Dit is de laatste zondag van de lijdensstijd. Palmzondag in de veertig dagen. Het project dat we met de kinderen volgen geeft ons voor vandaag het thema: Jezus het Paaslam met de lezingen Lucas 23:44-49 en 1 Petrus 1:18-19 centraal. Een officier van het Romeinse leger die erbij was en zag en hoorde hoe Jezus stierf werd als door de bliksem getroffen en hij loofde God. Welkom op de Palmzondag, we beginnen de Stille Week met de drie dagen van Pasen en volgende week is het Paasfeest! *(ds. Diemer de Jong)*

Zondag 10 april (11.30 uur) fonteindienst 10 april 2022 Het

thema van deze dienst is: Palmpasen. Pasen is aanstaande, Jezus heeft voor ons een stap gezet en is een lijdensweg ingegaan.

Is het voor ons nu ook niet de tijd om een stap in je geloof te zetten? Waar sta jij in je geloof? Waar wil je naartoe? Diemer de Jong gaat ons voor in deze dienst. Muziek door Mathilde van den Beukel. Wees welkom fysiek en online.



Donderdag 14 april (19.30 uur) Witte Donderdag Dit is de eerste van de drie dagen van Pasen. Het is de donderdag van het Laatste Avondmaal. Je ziet in gedachten het beroemde schilderij met Jezus en zijn twaalf discipelen. Voordat zij aan tafel gingen heeft de Heer de voeten van zijn vrienden gewassen. Dat Bijbelgedeelte lezen we deze avond, Johannes 13. De lector is Tiemco Dekker. Wim Bakker begeleidt onze samenzang. Het mannenkwartet zingt, Jo de Lange, Harry de Vries, Wouter Willemsen en Hans de Fluiter. En we mogen het Avondmaal samen vieren. Wees welkom! *(ds. Diemer de Jong)*

Vrijdag 15 april (19.30 uur) Goede Vrijdag Als gemeente van Christus verzamelen we ons deze avond bij het kruis. Kijk naar Hem. Kijk en zie hoe alle terreur, duisternis en haat, alle angst en schuld van de wereld en van onszelf op Hem in slaat. Het gaat maar door. En wat doet Hij? Hij draagt het lijden van de wereld in liefde. Hij blijft zichzelf geven tot aan het einde. Totdat het stil wordt. Doodstil. Cellist, pianist en cantorij zijn deze avond aanwezig. *(ds. Marissa van Meijl)*

Zaterdag 16 april (21.30 uur) Stille Zaterdag Dit is de avond van de Paaswake. Het is donker in de kerk, want gaandeweg de dienst wordt het Paaslicht met de nieuwe Paaskaars binnengebracht.

We lezen over het Licht dat God brengt in Jezus. En van de opstanding van Jezus zijn geliefde Zoon, onze Heer. Het koor L'Esprit doet mee en zingt voor ons en met ons. We denken

aan onze doop en dat is een zegenrijke gedachte: wij zijn met Christus gedoopt en wij leven met Hem. De organist is deze avond Gert Kornet en Marieke Schuiling leest uit de Bijbel. Welkom u en jullie allemaal. *(ds. Diemer de Jong)*

Zondag 17 april (6.00 uur) Ochtendwake Vroeg in de morgen komen we bijeen voor deze speciale, extra Paasviering, om te wachten op het Licht. Wanneer we in de kerk komen, is het nog donker. Vlak voordat het licht wordt, gaan we naar buiten om het Licht in ons leven te begroeten. Het belooft een bijzondere viering te worden, die georganiseerd is door een team uit alle drie de wijken. *(ds. Marissa van Meijl)*

Zondag 17 april (7.45 uur) Paasontbijt Na de ochtendwake, waarin we het licht begroet hebben, ontmoeten we elkaar voor een paasontbijt. Een ieder is welkom om hierbij aan te sluiten! *(ds. Marissa van Meijl)*

Zondag 17 april (9.30 uur) Ochtenddienst Halleluja, want de Heer is opgestaan en dat mogen we vieren! Deze dienst zal een extra feestelijk tintje hebben omdat ook trompet en pauken klinken en omdat we een uniek gemeentekoor in ons midden hebben. Na de ochtenddienst mogen de kinderen in de tuin van de pastorie op zoek gaan naar paaseitjes. *(ds. Marissa van Meijl)*

Zondag 17 april (11.30 uur)

'In Joh. 20:19-23 vallen Pasen en Pinksteren op één dag. De Opgestane Heer geeft zijn leerlingen zijn Geest. Geloven in de Opstanding betekent dus dat de Geest van de Opgestane Heer over ons komt.' Ds. Thea de Ruijter zal ons voorgaan. Floor en band verzorgen de muziek.

Zondag 24 april (9.30 uur)

Na alle gejubel van de Paaszondag op deze zondag-na-Pasen een meditatieve bezinning en terugblik. Want het blijft natuurlijk een ongelofelijk verhaal, die opstanding..., wat moeten we ermee en vooral de vraag: wat geloven we er nou eigenlijk van?!?! *(ds. J. Mak)*

Zondag 24 april (11.30 uur)

Het thema van deze viering: Koninklijke uitnodiging! Kijk je ook zo uit naar Koningsdag? Wij wel en hebben het oranje al uit de kast gehaald en hebben voorpret. Deze zondag vieren we dat we bij de Koninklijke familie horen. Kom je ook? *(Gertie van Dijk)*

DE REGENBOOG

Zondag 10 april (9.00 uur) Palmpasen

Palmpasen vind ik altijd een dag vol tegenstellingen. Wij vieren vrolijk de palmpaasoptocht met de kinderen in de kerk, terwijl die zich van geen kwaad bewust zijn – het kwaad dat volgen zal. Want Jezus wordt als koning binnengehaald, terwijl hij op weg is naar het kruis. Jezus is het Paaslam: in hem verbindt God Zijn goedheid met een wereld die kwaad kent. Kinderen: jullie gaan tijdens de kinderdienst de stokken versieren. Neem je een kruis mee? Lucas 24: 44-49 *(ds. David Kroeze)*

ZONDAG 10 APRIL PALMPASEN

Collectes; 1. PKN Pioniersplekken; 2. Kerkenwerk;
3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong
11.30 uur: ds. D. de Jong
Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Sonnevanck

10.00 uur: ds. J.F. Kievit

MAANDAG 11 APRIL

Plantagekerk

19.30 uur: Passiestonde

DINSDAG 12 APRIL

Plantagekerk

19.30 uur: Passiestonde

WOENSDAG 13 APRIL

Plantagekerk

19.30 uur: Passiestonde

DONDERDAG 14 APRIL

WITTE DONDERDAG

Plantagekerk

19.30 uur: ds. D. de Jong Heilig Avond-
maal

De Regenboog

19.00 uur: Leonie Matthijse en
ds. D.J.D. Kroeze Heilig Avondmaal

VRIJDAG 15 APRIL GOEDE VRIJDAG

Plantagekerk

19.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

De Regenboog

21.00 uur: Leonie Matthijse en
ds. D.J.D. Kroeze

Sonnevanck

15.00 uur: ds. G. Frederikze

ZATERDAG 16 APRIL STILLEZATERDAG

Plantagekerk

21.30 uur: ds. D. de Jong

De Regenboog

22.00 uur: Leonie Matthijse en
ds. D.J.D. Kroeze

ZONDAG 17 APRIL PASEN

Collectes; 1. Wereld Diaconaat Libanon;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

06.00 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink Och-
tendwake

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

11.30 uur: ds. T. de Ruiter Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Sonnevanck

10.00 uur: ds. J.F. Kievit

ZONDAG 24 APRIL

Collectes; 1. Stichting Present Harderwijk;
2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. J. Mak
11.30 uur: mw. G. van Dijk-Vermeulen
Thomasviering

De Regenboog

09.00 uur: dhr. P. Verhagen

Sonnevanck

10.00 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

GEEF LIEVER VIA DE SCIPIO-APP

*Dat scheelt het kerkelijk bureau
veel werk. Er is vast iemand in
uw omgeving die deze app even
op uw telefoon wil zetten. Het
gebruik is supersimpel.*

Donderdag 14 april (19.00 uur)

Vrijdag 15 april (21.00 uur)

Zaterdag 16 april (22.00 uur)

Drie dagen van Pasen: we gaan mee op de weg van Jezus. We vieren avondmaal, leggen een steen bij het kruis, en verwelkomen het licht na de donkerste nacht. Verstillende vieringen, ondersteund met muziek, zang en schilderijen van Otto de Bruijne. Voor een uitgebreide beschrijving zie bladzijde 5. (ds. David Kroeze en Leonie Matthijse)

Zondag 17 april (10.45 uur) Pasen

Op deze zondag staan Lucas 23:50 – 24:8 en Hebreeën 3:1 centraal: Dankzij Jezus' opstanding ligt de weg naar Gods nieuwe wereld voor ons open. Spannend hoe dat langzaam doordringt bij de leerlingen. Misschien gebeurt dat bij ons ook stapsgewijs, laten we de opstanding daarom maar goed vieren met veel hoopvolle muziek van Colorful! (ds. David Kroeze)

Zondag 24 april (9.00 uur)

Vandaag staat Gods belofte voor Abram centraal. Deze zondag is de eerste van een blok van zes teksten over Abraham, Sara en Isaak. Genesis 12:1-9 en Genesis 15:1-6 vormen de schriftlezing. Dat kunt u in ieder geval lezen. De voorganger heeft bij het inleveren van deze regels nog niet gekozen over welk Schriftgedeelte hij op beloken Pasen zal preken. Dat zou dus 'zomaar' iets anders kunnen zijn. (Piet Verhagen)

TOELICHTING OP DE COLLECTES

Collecte 10 april

PKN PIONIERSPLEKKEN

De afgelopen tien jaar zijn bijna 150 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk in Nederland gestart. Pioniers zijn doorgaans mensen met passie voor hun pioniersplek, gemotiveerd en initiatiefrijk. Een pioniersplek heeft als doel om een nieuwe geloofsgemeenschap te vormen met mensen die niet betrokken zijn bij de kerk. De lessen uit de pioniersbeweging over hoe je een duurzame geloofsgemeenschap wordt en blijft zijn ook bruikbaar voor bestaande kerken. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'PKN Pioniersplekken'

Collecte 17 april

KANSEN VOOR JONGEREN IN LIBANON

Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, psychosociale hulp en vaktrainingen voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafeltennis of airhockey. Geef via de collecte zakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 42RABO0317714554 van ZWO PGH o.v.v. 'Collecte Kerk in Actie o.v.v. het projectnummer 'Z 9201488' of doneer online.

Collecte 24 april

STICHTING PRESENT HARDERWIJK

Zinvol vrijwilligerswerk samen met collega's je gezin of vrienden. Ervaar hoe een paar uur van je tijd een groot verschil kan maken in het leven van een ander. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Stichting Present'