

Samen Geroepen

NR 18 2021

24 december - 13 januari

Kerstnacht online

Polarisatie

Timmerman



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

POLARISATIE

Pro- en antivaccers, voor of tegen groen licht voor vluchtelingen, naïef of woke... 'Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwartwit, maar in de kleur van je hart', zingt Frank Boeijen in de Top 2000. Al jaren. Polarisatie is niet nieuw. De huidige golf van extreme tegenstellingen maakt ons onrustig. Het lijkt wel erger dan ooit. Komt het door corona? Het was daarvoor ook al bezig, met de radicalisering in de Islamitische wereld en de opkomst van populisme en complotdenken in onze omgeving. Zo relativeren helpt wel een beetje. Maar daar word ik niet vrolijker van. Er is toch ook nog zoets als waarheid? En dan niet alleen mijn waarheid, maar echt de Waarheid?!

De Bijbel polariseert ook: licht en donker, goed en kwaad, liefde en haat. Oordeel. Jezus zegt: 'Denk niet dat Ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.' (Matt. 10,34). Maar tegelijk ook: 'Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen.' (Matt. 26,52). Het oordeel is aan God alleen.

Radicaal zijn is dus niet verkeerd. Kritisch en waakzaam zijn, eventueel met woede en emotie. Niet om mijn gelijk, maar radicaal voor de Waarheid. Die hebben wij niet in pacht, maar die is alleen te vinden in de persoon van Jezus Christus die zegt: 'Ik ben de Waarheid'. Met Kerst treffen we Hem aan als de baby in doeken in een voerbak. Zo gepolariseerd is het Evangelie!

Henk Jansen, Fonteinpredikant



Gedachte:

"Liefde moet zijn als een boom, met zijn wortels diep in de aarde, maar met zijn takken uitgestrekt naar de hemel." B. Russell

Bij de voorplaat: 'Een kind is ons geboren.' Van heinde en verre komen wijzen en eenvoudige mensen de Heilige Familie eer bewijzen. De mare van Christus geboorte gaat de hele wereld over. Tot in het Begijnhof in Leuven aan toe. (Foto: Ineke Verhagen)

van de redactie

WOORD EN BEELD

Aan een raar jaar komt op een rare wijze een einde. Dit jaar zelfs geen live kerstnachtdienst en oudejaarsdienst. Wat heeft keizer Corona het afgelopen jaar grimmig over ons geheerst. Maar Gods Woord laat zich nooit tegenhouden. Het vond ook in 2021 onverminderd zijn weg naar de wereld, naar onze stad en onze gemeente.

Wat een zegen dat we het jaar kunnen afsluiten met een compleet team predikanten en kerkelijk werkers. Zij wisten zich ondersteund door honderden gemeenteleden die ieder op hun plaats het Woord verder brachten, in woorden en kleine gebaren van naastenliefde.

Goed om aan het einde van het jaar heel even de schijnwerper te richten op de mensen die achter de schermen zorgen voor de interne communicatie. We noemen Ewout en Michelle Schouten van de website pgharderwijk.nl en de wekelijkse digitale PGH-nieuwsbrief, de redacteuren achter facebook.nl/pgharderwijk, Geke van de Wakker, Ada Brouwer en Arie Vermeer van de zondagsbrieven, Theo Wijnsma van het Fonteinnieuws en de mensen van de beamerteams. Ook wij, de redactie van Samen Geroepen, kijken met voldoening terug op een mooie jaargang. Dank voor de vele reacties, ze waren inspirerend. Vol goede moed gaan we een nieuw jaar in, met de hoop en de verwachting dat ons kerkblad velen mag inspireren en verbinden. Het Woord gaat door, corona of niet.

Redactie

In een serie van vier blogs lichten de voorzitters van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters een aantal zaken toe uit de begroting voor 2022. Dit keer aflevering 1:

RONDOM DE BEGROTING 2022

De begrotingen voor 2022 van de PGH zijn, na bespreking in de Algemene Kerkenraad, door de diaconie in Samen Geroepen nummer 15 en door het CvK in Samen Geroepen nummer 16 gepubliceerd. U en jullie zijn daarbij uitgenodigd vragen te stellen. We hebben beide begrotingen goedgekeurd, nadat er geen vragen waren binnengekomen. Normaal gesproken organiseert de Algemene Kerkenraad dan een bijeenkomst, waar verdere toelichtingen worden gegeven. In verband met de beperkingen rond corona zullen we dat dit jaar overslaan.

Maar in plaats daarvan willen we in een paar korte artikelen of blogs op een paar opvallende punten inzoomen:

1. Onze inkomsten uit Actie Kerkbalans, collecten en giften (en legaten)
2. De kosten van kerkelijke activiteiten
3. De overgang van het saldo van inkomsten en uitgaven naar het eindresultaat
4. De diaconale begroting

Deze keer over punt 1, onze inkomsten uit Kerkbalans, collecten, giften en legaten.

Nu is een begroting de best mogelijke inschatting van wat we denken dat er volgend jaar zal gebeuren. Die inschatting is gebaseerd op de kennis en ervaring, die diaconie en CvK hebben opgebouwd over de afgelopen jaren. Die ervaring is aangepast voor eventuele nieuwe omstandigheden en nieuwe activiteiten, zoals bijvoorbeeld de renovatie van de Plantagekerk.

Bij onze inkomsten zien we dat het bedrag, dat we verwachten te ontvangen ongeveer hetzelfde is als het huidige jaar. Het opvallende is dat de inkomsten via de Actie Kerkbalans iets hoger worden begroot dan in de begroting voor het jaar 2021. Zoals de penningmeester van het CvK in het vorige nummer schreef: "Hartverwarmend om te zien dat uw bijdragen hoger zijn dan begroot". Daar staat naar verwachting wel een daling van de collecteopbrengsten tegenover door het feit dat we met minder mensen in de kerkdiensten fysiek aanwezig mogen zijn. Maar in totaal verwachten we dat de daling in onze inkomsten uit kerkbalans, collecten en giften minder zal zijn dan het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. We zien dat als een zegen voor onze kerkgemeenschap. Maar het blijft wel een daling van de inkomsten en de uitgaven gaan omhoog. Maar daarover in één van de komende blogs meer.

Heeft u vragen? Bel of mail dan met de scriba van de AK scriba.ak@pgharderwijk.nl of het CvK scriba.cvk@pgharderwijk.nl Deze zorgt dat u een antwoord krijgt.

Pax et bonum

'GEZEGEND 2022'

Dat is wat we elkaar rond 30/31 december toewensen. En dan bedoelen we dat we Gods goedheid in het nieuwe jaar mogen ervaren, dat we gelukkig zijn en vrede vinden. 'Vrede en alle goeds' (Pax et bonum) wordt er vaak gezegd, met de groet die Franciscus doorgaf aan zijn leerlingen en die hij – zo zegt hij in zijn testament - zelf van de Here ontvangen had.

Bij een vredeswens voor 2022 resoneert er wel heel veel mee. Allereerst de persoonlijke omstandigheden die voor sommigen best moeizaam en pijnlijk kunnen zijn. En meer in het algemeen is daar het gebrek aan vertrouwen. Dagelijks terugkerende items in het nieuws zijn de coronapandemie, de klimaatverandering, de vluchtelingen-problematiek, de demissionaire status van het kabinet (al bijna een jaar) en de toenemende polarisatie tussen bevolkingsgroepen.

IDENTITAIRES EN WAKKERE WOKIE'S

Op die polarisatie willen we nader ingaan. Begrippen die we de laatste jaren regelmatig tegenkomen zijn die van identiteitspolitiek en woke-beweging. Voor identiteitspolitiek geeft Wikipedia: 'het bedrijven van politiek vanuit de sociale identiteit van een bepaalde groep en de door deze groep gedeelde ervaring van maatschappelijk onrecht.' Een goed voorbeeld van identiteitspolitiek is de opkomst van een partij als Denk. Er wordt wel geschermd met de alom geprezen inclusiviteit, maar intussen richt de partij zich op de belangen van Moslims. Kuzu en Özturk werden november 2014 uit de fractie van de PvdA gezet nadat zij openlijke kritiek hadden geleverd op het integratiebeleid van Lodewijk Asscher (sociale zaken). Zij richtten hun eigen partij op, vernoemd naar het Turkse woord voor gelijkheid: 'denk'. Identiteitspolitiek pur sang vinden we overigens ook bij Forum voor Democratie. Let op de verheerlijking van het Nederlandse volksverleden in de zendtijd voor de politieke partijen.

En dan de woke-beweging (be woke – wees wakker). Die bestaat uit mensen die superalert zijn op sociale misstanden en hypergevoelig voor welke vorm van discriminatie dan ook. Een mooi voorbeeld daarvan is het introduceren van een nieuw spelalfabet ofwel telefoonalfabet. Daar mogen niet alleen maar wittemannennamen in staan. Waarom niet de A van Ali en de M van Mohammed! Wat woke gedaan heeft met het sinterklaasfeest is inmiddels bekend. Black Life Matters is tevens een exponent van deze inmiddels wereldwijde beweging. En laten we het maar even niet hebben over genderneutrale toiletten en de 'reizigers' (i.p.v. dames en heren) van de NS.

GEWOON SOEP

Er was eens iemand die een restaurant bezocht. De ober vroeg hem: "Wilt u kippen-, tomaten- of champignonsoep?" De klant zei: "Doe niet zo moeilijk... ik wil gewoon soep." Jonathan Sacks die ons dit verhaaltje vertelt, wil daarmee laten zien, dat wij allemaal kenmerken hebben die ons een eigen identiteit verlenen. 'De mens' bestaat niet. Wel de westerling, de Japannees, de hindoe, de wetenschapper, de lesbienne, de ondernemer, de kunstenaar, de alleenstaande moeder. In zijn inmiddels klassieker Not in Gods Name waarschuwt Jonathan Sacks tegen een universalisme dat ons allemaal dezelfde taal wil laten spreken. Dat is imperialisme! En hij waarschuwt tegen

een particularisme dat alleen maar gedreven wordt door liefde voor het eigene. Het resultaat daarvan is onderdrukking van wie anders zijn. Identitair en woke's vertegenwoordigen beide een extreem standpunt. Zij maken zich schuldig aan radicalisering. Identiteitspolitiek wil heersen. En woke's hebben het wel altijd over gelijke kansen, maar dromen intussen van gelijke uitkomsten. Ze ontkennen alle diversiteit en halen het scheermes over de samenleving heen.



GESTOLEN ZEGEN

Er staat in de Bijbel een verhaal over iemand die de zegen van zijn broer gestolen had. Wie de Bijbel kent weet dat het Jakob is, die zijn vader Isaak bedriegt en er met de zegen van zijn broer Esau vandoor gaat. In zijn bovengenoemde boek geeft Jonathan Sacks een prachtige exposé van het boek Genesis als het boek van de broedertwist: Kaïn en Abel, Isaak en Ismaël, Jakob en Esau, Jozef en zijn broers. Het mooie van Sacks' Joodse uitleg is dat God een zegen heeft voor iedereen. Kaïn ontvangt een teken, Ismaël wordt evenals Jakob stamvader van een groot volk en Esau wordt door Jakob overladen met geschenken. Nu Jakob met de engel (met God) geworsteld heeft, hoeft hij niet meer tegen zijn broeder te vechten... God wil er zijn voor alle mensen. Het gaat er alleen maar om of je daarop in wilt gaan. Broedertwist kan en mag daarom niet bestaan. Wij moeten niet over elkaar willen heersen of de ander ontkennen vanwege zijn of haar (ik ben nu ook even woke) anders-zijn. Wij mogen de ander haar of zijn zegen niet ontstelen. Ik moet niet als die ander willen zijn en ik mag de ander niet opleggen om zoals ik te zijn. Iedereen heeft een eigen zegen.

GERECHTIGHEID EN LIEFDE

Interessant is ook wat rabbi Sacks zegt over particuliere liefde en universele gerechtigheid. Dat ik tot een groep behoor (wat onvermijdelijk is) en dat ik mijn groep en familie liefheb (wat heel natuurlijk is) behoeft nog niet in mindering te worden gebracht op de gerechtigheid die ik alle mensen toewens. De verleiding is groot om hierop door te gaan, maar wie méér wil, moet het boek van Sacks maar eens lezen. Mijn schrijven begon met een vredewens voor 2022. Die vrede komt er niet als we maar door blijven polariseren. Zelfs in ons parlement maakt men elkaar uit voor rotte vis en daagt men elkaar voor het tribunaal. De voorzitter van de Tweede Kamer heeft er een punt van gemaakt! Laten we elkaar onze eigenheid en ons anders-zijn gunnen en laten we niet over elkaar willen heersen. Met extremisme is nog nooit een probleem opgelost.

Ds. Aad Woudenberg



PLANTAGEKERK

Alleen liefde verdrijft angst

Om nou weer te beginnen over de verlengde avondlockdown – ach, daar zit toch niemand op te wachten. Ik vond een mooi gedicht. Dat wil ik delen. En verder wensen Diemer en ik (en ongetwijfeld ook alle andere collega's!) u en jou hele goede, gezegende dagen toe, vol van warme ontmoetingen en verrassende momenten en veel heil en zegen voor 2022!

*Al staat de wereld op z'n kop
Wij kunnen dapper zijn
Wij kunnen dromen en vertrouwen
Los van bang en boos en pijn*

*Wij kunnen liefhebben en vrij zijn
Zelf kiezen in ons eigen hoofd
Wij kunnen geven en verbinden
Het gaat om wat je zelf gelooft*

*Als alles dicht gaat en op slot
Als de angst lijkt te regeren
Laten we dan met harten open
Vooraf liefde en verbinding leren*

*Liefde kan altijd naar buiten
Ook als de deur gesloten blijft
Geef – juist nu – je liefde ruimte
Omdat alleen liefde angst verdrijft*



Ds. Marissa van Meijl



Voor wie brand jij met kerst een kaarsje?

Met Kerst branden we veel kaarsen; ook in de kerk. Iedere week steken we er eentje meer aan en dat is natuurlijk niet voor niets. Het kerstfeest wordt ook wel het feest van het licht genoemd; met de geboorte van Jezus vieren we de komst van het goddelijk licht in de wereld. Het vindt bovendien plaats in de donkerste dagen van het jaar – geen wonder dat we kaarsen branden.

Maar naast de behoefte aan fysiek licht, branden er in deze dagen ook nogal eens kaarsjes voor anderen. Zij dienen als een vorm van voorbede. Waar je gebed stopt, brandt je kaarsje voort. Onze gedachten gaan hierbij vaak naar overledenen, maar je kunt ook denken aan mensen die door een moeilijke tijd gaan of die misschien een extra zetje in de rug nodig hebben. Ongetwijfeld kan een ieder van ons iemand noemen. Voor wie brand jij met kerst een kaarsje?

Ds. Marissa van Meijl

colofon & contact

SamenGeroepen is het driewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredacteur)

Abonnementen: € 25,00 per jaar per incasso voor papieren versie of € 15,00 per jaar per incasso voor digitaal abonnement.

Anmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:

NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1300 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 14 jan. voor **3 weken**

Kopij uiterlijk 3 jan. om 18:00 uur naar:

kerkblad@pgharderwijk.nl

Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A
T. 0342-440486 of 06-44842411
d.dejong@pgharderwijk.nl

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B
T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl
En via Facebook

ds. H. (Henk) Jansen
predikant Fonteinwerk
T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

Seniorenpastor: W. (Wilma) Steenbeek-Vlug
T. 06 44588995, w.steenbeek@pgharderwijk.nl

Seniorenpastor: F. (Frieda) Meijers
T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma
T. 06-57490961, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba's

Wijk Plantagekerk: Mw. Ada Brouwer,,
scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,
scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98

www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.



DE REGENBOOG

Liever vooraf aanmelden

Aanmelden voor diensten is niet noodzakelijk, dat kan ter plekke. Met aanmelden help je wel wachtrijen te voorkomen en met kerst ben je dan zeker van een plek. Er kunnen 100 tot 150 mensen in de kerk.

Aanmelden kan via scipio.en.aanmeldendienst.rb@gharderwijk.nl
Ds. David Kroeze



ONS GEBED ALS MOTOR?!

Een paar maanden geleden zijn we begonnen met bidden voor het Fonteinwerk – voor de stuurgroep, de plannen, de bezoekers, de vrijwilligers, de jeugd, elkaar, enz. Er

zit kracht in gebed, dat weten en geloven we. En waar twee of drie in Zijn naam bijeen zijn, is Hij in hun midden.

Gebed is de motor
van de kerk



Wie mee wil bidden is van harte welkom, hierna de gegevens, weet dat je welkom bent. Gebed voor en door Fonteinwerk: elke woensdagochtend 7.00 – 8.00 uur (ja, lekker vroeg!), in de pastorie naast de Plantagekerk. Als je vragen hebt, kun je mailen naar info@fonteinwerk.nl Of schiet iemand van Team Verbinding aan bij de dienst.

Namens Team Verbinding, Henriëtte Bos

VROUWENGEBEDSGROEP

Hoewel we natuurlijk niet willen discrimineren is het erg fijn om "als vrouwen onder elkaar" samen te bidden voor onze kinderen, jeugd en jongeren. In dit uur zijn alle vrouwen met een hart voor kinderen – moeders, oma's, tantes, buurvrouwen, enz. – welkom. We werken volgens de methode van de organisatie "Moms in Prayer" en houden een strakke tijdsplanning aan. Op 2 vrijdagochtenden per maand is de inloop vanaf 8.30 uur, start om 8.45 uur en om 9.45 uur zijn we klaar, zodat je om 10 uur ergens anders kunt zijn. De eerstvolgende keer is in het nieuwe jaar op 14 januari in de Plantagekerk.

GEBED VOOR DE SCHOLEN

Weet je dat er een gebedsgroep bestaat die eens per maand bij elkaar komt om te bidden voor de scholen (Voortgezet Onderwijs) in Harderwijk? We krijgen dank- en gebedspunten aangereikt en bidden in dit uur o.a. voor de leerkrachten, schoolleiding en voor de kinderen zelf. Samen bidden is een mooie manier om je dankbaarheid en je zorgen te delen met elkaar en met God.

We komen bij elkaar op de tweede woensdag van de maand van 9 tot 10 uur. De volgende keer is op woensdag 12 januari in de Plantagekerk. Nieuwe ouders – moeders en vaders - zijn van harte welkom om een keer te komen kijken. Voor meer informatie kun je een mail sturen naar gebedsgroepvo@gmail.com of kijk op Instagram "Kom en bid".

Namens de Gebedsgroep VO, Annemarie Stuiver

ONS TEAM PASTORES

We sluiten het bijzondere jaar 2021 af met een compleet team pastores. Met de bevestiging op 12 december jl. van Wilma Steenbeek is de vacature van Gertie van Dijk snel ingevuld. Daar zijn we heel dankbaar voor.

Dit zijn - in alfabetische volgorde - onze voorgangers:



Mw. Lisette Brandsma, jeugdwerk
jeugdwerker@pgharderwijk.nl



Ds. Henk Jansen, Fonteinwerk
henkkleinjansen@gmail.com



Ds. Diemer de Jong, Plantagekerk
d.dejong@pgharderwijk.nl



Ds. David Kroeze, De Regenboog
d.kroeze@pgharderwijk.nl



Mw. Frieda Meijers, ouderenpastoraat 80+
f.meijers@pgharderwijk.nl



Ds. Marissa van Meijl, Plantagekerk
m.vanmeijl@pgharderwijk.nl



Mw. Wilma Steenbeek, ouderenpastoraat 80+
w.steenbeek@pgharderwijk.nl

Leesrooster Bijbel Basics

Zaterdag 25 december

Lucas 2:6- 20

De geboorte van Jezus en het bezoek van de herders

Zondag 26 december

Psalm 103

De liefde van God

Zondag 2 januari

Genesis 1:1-2:4

God scheidt de hemel en de aarde

Zondag 9 januari

Genesis 3:1-13

Adam en Eva

KERST-OP-SCHOOT EN KLEUTERKERST

Bij alle peuters en kleuters zijn tasjes thuis gebracht, het kerstverhaal is gefilmd en aan de ouders doorgestuurd. Nu kunnen we samen kijken, luisteren en mee doen met het verhaal van de reis van Jozef en Maria, de geboorte van Jezus.

Kijken, luisteren en het aloude verhaal doorvertellen, de kerstboodschap uit onze bijbel.

Wij wensen jullie allemaal mooie en goede dagen toe.

Een warme groet van

Team Kerk-op-schoot en Kleuterkerk



PUZZEL

Zing jij het lied van de herders van onze kerstmusical nog wel eens? 'Speel op je fluit, klap in je handen ...'. Ik heb het muzikje nog steeds in mijn hoofd! Op de plaatjes hieronder zijn twee herders op weg naar Bethlehem. Er zijn twaalf verschillen tussen de twee plaatjes. Kun jij ze allemaal vinden?



ACTIE KERKBALANS 2021 LOOPT HARTVERWARMEND GOED

De stand van de actie Kerkbalans 2021 was per 13 december als volgt:

	toegezegd	ontvangen
Kerk	491.200	475.800
ZWO	57.600	55.540
Kerk naar Buiten	37.100	36.000

Het begrote bedrag voor de kerk voor 2021 is € 465.000. Uit dit overzicht blijkt dat het begrote bedrag al ruimschoots is gehaald. Dit is inclusief de laatste automatische incasso van 2021. Nu is het aan de zelfbetalers. Denkt u aan het overmaken van de door u toegezegde bijdragen? Dan maken we met elkaar het succes van de Actie Kerkbalans helemaal compleet! Misschien evenaren we zelfs wel de opbrengst van 2020, zijnde € 490.800.

*Alvast bedankt!
College van Kerkrentmeesters*

Actie Kerkbalans 2022

Digitaal toezeggen van uw toezegging voor 2022 is nu al mogelijk. Via de website van de PGH, www.pgharderwijk.nl/kerkbalans. Via de Scipio app: gebruik in het menu de button Kerkbalans.

SLUITING KERKELIJK BUREAU ROND DE FEESTDAGEN

Het Kerkelijk bureau is gesloten van maandag 20 december t/m zondag 2 januari. Vanaf 3 januari kunt u weer contact opnemen tijdens de bekende openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag 9 - 12 uur. Mocht de situatie rondom de corona-crisis ons noodzakelijk maken tot andere maatregelen, dan zullen wij u hierover informeren.

*Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ton Balsma*

ACTIE KERKBALANS Geef vandaag voor de kerk van morgen

Allereerst Gods zegen en voor iedereen de beste wensen en een goede gezondheid voor het nieuwe jaar. Wij hopen als kerkrentmeesters ook in 2022 op een financieel gezond jaar. Vele mede kerkleden gaan binnenkort vrijwillig, door weer en (koude) wind, de uitnodiging van de Actie Kerkbalans 2022 bij u bezorgen en een week later uw antwoord (toezegging) weer ophalen. Wij zijn dan ook ontzettend dankbaar dat deze vrijwilligers dat dit jaar weer willen doen.

Dit jaar kunt u uw toezegging ook weer digitaal via onze website regelen. Het verwerken van de digitale toezeggingen vraagt voor het kerkelijk bureau de minste tijd en heeft daarom onze voorkeur.

Voor 2022 zijn de vaste vrijwillige bijdragen begroot op € 470.000. Circa € 5.000 meer dan in 2021. Wij hopen van ganser harte dat we ondanks de corona-problemen deze opbrengst ruimschoots gaan halen. Misschien kunnen we er samen voor zorgen dat een tekort in 2022 wordt voorkomen.

De vacature van seniorenpastor hebben we al direct kunnen invullen. We zijn bezig met een plan van aanpak voor de noodzakelijke verbetering van de Plantagekerk. De CV-installatie, de elektra en het asbest onder de kerkvloer moeten nodig worden aangepakt. Deze werkzaamheden willen we combineren met een aantal bouwkundige aanpassingen om de bruikbaarheid en duurzaamheid van het kerkgebouw te vergroten. Dit voorjaar hopen we de definitieve plannen hiervoor aan u te presenteren. Zodra dit de instemming heeft van de gemeenteleden kunnen wij verder met de technische uitwerking, aanvragen van toestemming van de landelijke kerk en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en bouwvergunningen. De werkzaamheden zullen daarom naar verwachting begin 2023 kunnen beginnen. In de loop van 2022 zullen wij onder onze gemeenteleden vrijwilligers gaan rekruteren voor het bouwteam, fondswerving en bouwkundige werkzaamheden die we zelf kunnen uitvoeren. Tevens zullen we gaan starten met een fondswervingscampagne. U hoort hierover binnenkort meer.

Met de Hervormde Gemeente zijn wij, na het succes in december 2019 in de Regenboog, de Kliederkerk gaan opstarten in Harderwijk. Een mooi missionair initiatief dat wordt gefinancierd door Kerk naar Buiten. Ook voor deze evangelisatie en zending kunt u een bedrag toezeggen.

Kortom ook in 2022 staat er weer veel op stapel. Wij vertrouwen erop dat u dit als gemeenteleden mogelijk gaat maken door een royale financiële bijdrage. Wij zien uit naar uw toezegging voor Actie Kerkbalans 2022.

Henk van Rijssen, voorzitter College van Kerkrentmeesters

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntjes zijn weer verkrijgbaar. In de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage
NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie
Giften
ZWO - NL42RABO0317714554
Diaconie - NL39RABO0317714996
Fonteinwerk - NL67RABO0385726139
Kerk - NL28RABO0317770969

COLLECTE-OPBRENGSTEN NOVEMBER 2021

3 nov	Voedselbank	114,90
7 nov	Werkgroep Roemenië	566,90
	Voedselbank	389,25
	Renovatie Plantagekerk	219,70
	Kerkenwerk	291,80
14 nov	Diaconie	436,80
	Voedselbank	128,50
	Moldavië	549,50
	Renovatie Plantagekerk	163,62
	Kerkenwerk	244,35
21 nov	Wilma Wolthuis	846,95
	Voedselbank	169,00
	Renovatie Plantagekerk	276,80
	Kerkenwerk	396,70
28 nov	Diaconie (kerstpakketten)	534,95
	Voedselbank	147,00
	Jeugdpastoraat	123,30
	Kerkenwerk	168,25
	Regenboog t.b.v. Oude Synagoge	167,00
	Regenboog t.b.v. Cafe De Liefde	202,50

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Dhr. R.J. Bruggeman, Anne Franklaan 46, uit Putten
Dhr. I.J. Molenaar, Mandenmakerstraat 77, uit Nijkerk
Mevr. A.P. Hoekstra-Westra, Johanniterlaan 77, uit Biddinghuizen
Dhr. P.P. Heeremans, Vuurbaak 18, uit Utrecht
Mevr. D.M. van der Waals en mevr. M.R.I. Timmerman, Vondellaan 239, uit Zeewolde

Verhuisd

Dhr. J.L. Burger, Ds. Lamensweg 21 Elspeet, naar Doelenstraat 38
Mevr. C.M. de Bruin, Goeman Borgesiuslaan 231, naar Veldkersmeen 19
Dhr. F.J. Pak, Korte Kerkstraat 2A, naar Smeepoortensbrink 52
Dhr. en mevr. Delwel-Mak, Gruttomeen 15, naar Havenspoor 15
Dhr. D. van Zwieten en mevr. H.J. Vos, Tonselsedreef 313, naar Simon Vestdijkstraat 103
Fam. R.A. Stouwdam-Veenbaas, Tubadreef 62, naar Ooster Mheenweg 9, Hierden
Mevr. R.J. Hoekstra-Woldhuis, Ir. Leemansstraat 29, naar Boerhaavelaan 108 K. 158
Dhr. en mevr. W. Stouwdam-Lokhorst, Rietgorsmeen 14, naar Ooster Mheenweg 9



PASTORALIA

WIJ GEDENKEN...

Siebre van der Veen



Op 24 november jl. overleed de heer Siebre van der Veen. Hij woonde aan de Stationslaan 119-6 tot voor kort samen met zijn vrouw Ineke. Siep mocht 86 jaar worden. In de Plantagekerk

namen we 1 december afscheid van een lieve, zeer zorgzame, vrolijke en creatieve man. En zijn vrij plotselinge overlijden onderstreept hoe kwetsbaar een kostbaar mens is. Nog zo kort tevoren had hij zijn vrouw bezocht, voelde zich daarna moe en de arts liet hem in het ziekenhuis opnemen, waar hij een dag later overleed. In zijn afscheidsdienst deelden zijn kinderen, broer en zwager warme persoonlijke herinneringen. In zijn leven liet hij zich leiden door de grote kracht van de Liefde en de trouwtekst, die meer dan 61 jaar geleden heeft geklonken, werd opnieuw gelezen: 'Er is in de liefde geen vrees'. Woorden die in Siep zichtbaar geworden zijn. Zijn liefde werd tot op het einde zichtbaar in de grote zorg om Ineke. Zijn vrolijkheid in altijd toch humor en zijn creativiteit in zijn prachtige schilderijen, waarvan er juist eentje in de kerk hing. Ook op zijn rouwkaart dat mooie schilderij: 'Avondschemering', met daarbij de tekst dat er in een mensenleven vele soorten licht en stemmingen voor komen. Daarbij is het de kunst om te kijken wat er boeit en hoop biedt; Sieps' zorgvuldig gekozen woorden. We weten dat eens de avondschemering zal komen. Voor Siep is het nu voorgoed licht geworden. In dat vertrouwen hebben we afscheid genomen, in geloof dat hij nu in het Licht is. In Heerde vond daarna zijn begrafenis plaats. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen wensden we Gods nabijheid toe nu zij zonder man,

vader en opa hun eigen toekomst tegemoet gaan.

Gertie van Dijk-Vermeulen

WIJ GEDENKEN...

Jan Bakuwel



Op 30 november is in Christus ontslapen Jan Bakuwel, op de gezegende leeftijd van 89 jaar. Hij werkte na de hbs bij diverse bedrijven van installatie- en elektrotechniek. Zo ontstond

het idee om in 1969 samen met zijn vrouw Nel een eigen zaak te starten: een radio/tv-zaak in het toen nieuwe winkelcentrum Stadsdennen. Goede service en kwaliteitsproducten waren hun handelsmerk, de firma Bakuwel was immers een begrip in Harderwijk. Naast zakenman was Jan Bakuwel ook grootvader, hij genoot van het samen op stap gaan met zijn kleinkinderen, naar bijvoorbeeld de Apenheul en de Julianatoren. Stilzitten was er voor deze opa niet bij en knutselen aan de werkbank was nog steeds favoriet. Al het vrijwilligerswerk dat Jan en Nel vele jaren samen gedaan hebben in verpleeghuis Sonnevanc mag niet onvermeld blijven, o.a. het verzorgen van beeld en geluid voor de zondagse kerkdiensten en zijn hulp bij de "vrolijk noot". Aan al die dingen is met zijn sterven een einde gekomen.

Op 7 december was de dankdienst voor zijn leven in de kerkzaal van Sonnevanc. Bemoediging klonk door de woorden, door Jan en Nel samen aangegeven uit Psalm 84 en 139: Er is een God die ons kent en hoort met alle pijn en verdriet. Die ook Zijn hand op ons legt en met je meegaat. Aansluitend vond de begrafenis plaats op begraafplaats Oostergaarde. Wij bidden Nel, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden Gods troost en nabijheid toe. Moge zijn nagedachtenis zijn tot zegen.

Frieda Meijers (PGH) en Jan Kievit (Sonnevanc)

WIJ GEDENKEN...

Maria Wierenga-Ufkes



'Haar leven was geven': deze zin zegt precies hoe zij geleefd heeft en wie ze was. Samen met haar man Roelf waren ze altijd gastvrij en boden ieder die bij hen kwam warmte en gezelligheid.

Hun huis was een thuis voor kinderen, klein- en achterkleinkinderen, en ook voor burens, bekenden en vrienden uit de kerk. 'Liefde is waar het om draait', is een van de laatste dingen die ze meegaf.

Geboren in Westerlee, Groningen, kwam ze al jong Roelf tegen, met wie ze uiteindelijk 75 jaar heeft opgetrokken, en 66 jaar getrouwd is geweest. Om werk en een huis te krijgen, gingen ze naar Amsterdam, waar ze lang gewoond hebben en de kinderen zijn opgegroeid. Al een hele tijd wonen ze nu in Drielanden, aan de Bazuindreef 157. En overal hebben ze het goed gehad, omdat ze het samen goed hadden.

Maria en Roelf waren geen mensen die hun dingen graag aan de grote klok hingen. Maar toen Maria ruim twee jaar geleden ziek werd, deelden ze dat wel. Het was een tijd stabiel, maar na afgelopen zomer ging het toch achteruit. Tot ze op 1 december de laatste adem uitblies, in haar eigen huis. 'De Heer is mijn herder', is een andere zin die veel zegt over haar leven. Ze vertrouwde vast op die Heer, die haar leidt. Ze vond het erg moeilijk om alle geliefden los te laten, maar ze wist dat ze met de herder meeging. Dat ze naar Jezus zou. En dat bevestigden we in de dankdienst voor haar leven, op 7 december in de Varenhof te Ermelo. Zoals Maria steeds uitdroeg 'je bent in mijn hart', zegt de Heer datzelfde nu tegen haar. Zo zullen we ons haar herinneren: met haar liefde en met Zijn liefde. We bidden Roelf, familie en vrienden sterkte toe.

Ds. David Kroeze

WIJ GEDENKEN...

Jogchum Zijlstra



'Er is hoop die groter dan de dood is. Er is leven sterker dan het sterven. Er is licht dat niemand ooit kan doven. Er is liefde die nooit teleur zal stellen.'

Op 27 november overleed Jogchum Zijlstra op de leeftijd van 33 jaar. Zaterdag 4 december was zijn begrafenis, in familiekring, na de afscheidsdienst in de Heilig Kruiskerk in Amersfoort, sinds kort de thuisplek van de Baptistengemeente waar hij met zijn vrouw Floor en dochter Marlou lid van was. Een aantal van ons waren bij deze dienst aanwezig, vanuit verbondenheid met zijn ouders, Anne en Lia Zijlstra, of vanuit

verbondenheid met Jogchum en Floor en de vele goede contacten met hen en hun band Ivy, en zijn nieuwe taak met het muziekteam voor alle wijken van de PGH. Op het overlijdensbericht deelden zij met ons: 'Wij zijn intens verdrietig dat hij niet meer bij ons is. Hij was oprecht, bedachtzaam, analytisch, geduldig, gevoelig en trouw. En wat was hij muzikaal, vindingrijk, creatief! Hij was een kind van God, zijn hemelse Vader. Wat zullen we hem missen!' En zo is het. Bij de dienst werd Jogchum binnengedragen met 'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.' Floor, zijn vader en moeder, zijn zussen en zijn vrienden hebben hem met hun eigen persoonlijke herinneringen herdacht. Met veel liefde, eerlijkheid en vragen, helemaal passend bij hem.

30 mei 1988 werd hij in Harderwijk geboren. Als jongen was hij sportief, intelligent, een creatieve gamer, een goede vriend. Als tiener begon hij met muziek. Als jongere had hij ook een donkere, zoekende kant. In Enschedé studeerde hij muziek. Hij was liefhebber van 'progressive rock', waaraan hij met zijn eigen solo's een nieuw hoofdstuk toevoegde. We luisterden samen naar zijn favoriete nummer 'Waterfall' van Neale Morse, muziek met diep verlangen, emotie en hoop. Dat was zijn stijl. 5 jaar geleden trouwde hij met Floor. Vorig jaar april kregen zij Tobias. Hij is meteen na zijn geboorte overleden. Groot verdriet, maar met zoveel geloof en hoop pakten zij samen het leven op en gingen door met muziek maken. En hoe groot de vreugde dit voorjaar bij de geboorte van Marlou. Vreugde met alle ruimte ook voor het verdriet dat meegaat. Bij Fonteinwerk regelmatig, op startzondagen en ook een paar keer in De Regenboog hebben we genoten van hun muzikale inbreng, samen met Loïs. Nooit de standaard begeleiding, maar steeds met een eigen invulling – vaak met een dwarse riff of stevige gitaarsolo van Jogchum, die de nummers extra diepte gaf, de diepte van de Psalmen, waarin lofprijzing en klacht en dan weer dank en lof heel dicht bij elkaar liggen. Net als in het leven van Jogchum en Floor zelf. Geloof en hoop waarin verdriet niet weggestopt wordt, maar ook uitgezongen wordt en daardoor juist ruimte geeft voor hoop. Voorganger Peter Kruijt sprak over Johannes 11, de ontmoeting van Marta en

Maria met Jezus na de dood van hun broer Lazarus. En Jezus' diepe bewogenheid bij de dood van zijn vriend. We weten wat er in dat verhaal daarna gebeurt en dat zouden wij nu ook wel willen met deze broeder van ons. Ja, we geloven, 'maar kom ook ons ongelof te hulp!' Bij mij blijft vooral het gebed hangen waarin Peter ons vooringing: 'Heer, als U hier geweest was...'. We zijn met ons allen nog steeds vol verdriet en vragen, maar we blijven bidden voor Floor, Marlou, zijn ouders en hun hele familie en vriendenkring. En we blijven doorgaan met zingen en muziek maken. De engelenzang in de hemel 'Ere zij God' wordt vanaf deze Kerst met een stevige rockgitaar versterkt!

Namens mijn collega's, het Fonteinwerk en heel de PGH: we wensen Floor, Marlou, Anne en Lia en al hun geliefden de kracht en liefde van onze God toe.

Ds. Henk Jansen

WIJ GEDENKEN...

Bert te Boveldt



Bertram Korts te Boveldt werd geboren in Breda, in de Gelderse Achterhoek. Bert fietste als jonge jongen naar Winterswijk waar hij het bakkersvak leerde om vervolgens aan de slag

te gaan bij zijn vader in de zaak. Bert was de vierde generatie bakkers in de familie. Hij ontwikkelde zich tot banketbakker en ook zoon Gerbrand zette deze lijn voort. In 1961 kreeg hij de mogelijkheid om als 2e patissier te werken op het schip 'de Oranje' waar zelfs koninklijke gasten genoten van zijn vakmanschap. Terug gekeerd ging hij in Amsterdam aan het werk als chocolatier. Daar ontmoette hij Greet Boonstra op de dansschool, wat de start was van een mooi en waardevol leven samen. Ze kregen drie kinderen: Ellen, Gerbrand en Marleen. Bert was een makkelijke en betrokken vader. Mooie herinneringen zijn er aan de verjaardagsfeestjes waar hij de kinderen leerde broodvlechten of cake versieren. Zijn sinterklaas-surprises waren kleine kunstwerkjes van chocola of marsepein. Hij genoot van goede sfeer en gezelligheid. Het liefst bewoog hij zich op de achtergrond, kon goed luisteren met een ruime interesse voor de wereld om hem heen. Bedachtzaam in zijn spreken; zijn mening opdringen of een ander de maat nemen,

dat zat niet in zijn karakter. Zijn geloof en de kerk waren hem dierbaar. Niet dat hij daar veel over sprak maar hij luisterde graag naar kerkelijk muziek en mannenkoren. Ook gaf hij veel van zijn tijd en energie aan het kerkelijk werk. Bert vervulde twaalf jaar het ambt van diaken. En ook daar kwamen zijn talenten goed van pas. Beroemd zijn de oliebolacties met oudjaar. Duizenden oliebolletjes zijn door hem gebakken. De opbrengst voor het goede doel. Maar ook bewoners van verzorgingshuizen werden verwend. Bert was geen man van grote woorden of emoties maar iemand die graag een helpende hand toestak. Een man die rust uitstraalde, tevreden en gelukkig met wat het leven hem toebedeelde. Bert overleed op 6 december 2021 op de vooravond van zijn 84ste verjaardag. Bert, een geliefd mens, die gemist zal worden in ons midden. Mag hij zich veilig in Gods handen weten.

Wilma Steenbeek, seniorenpastor

Als familie willen we de vele gemeentelieden bedanken voor hun meeleven tijdens de ziekte en het afscheid van Bert. Het was hartverwarmend!

Greet te Boveldt



KERSTGROET

Geef mij licht:
in mijn handen om uit te delen,
op mijn schouders om vrede uit te dragen,
in mijn hart om een lichtbron te zijn!

Gezegende Kerstdagen en voor 2022
Licht en vrede!

*Frieda Meijers en Wilma Steenbeek
seniorenpastores*

ZO HELPT KERK IN ACTIE VLUCHTELINGEN IN GRIEKENLAND

“In 2015 werden we overvallen door de grote aantallen vluchtelingen die naar ons land kwamen”, blikt Despina Katsivelaki van de Grieks-Orthodoxe Kerk terug. “Inmiddels hebben we veel geleerd en kunnen we, mede dankzij giften uit Nederland, veel mensen helpen.”

Samen met drie lokale partnerorganisaties biedt Kerk in Actie hulp. Partnerorganisatie Borderline biedt o.a. juridische hulp. Vluchtelingen moeten soms wel drie jaar wachten voordat ze weten waar ze aan toe zijn. Het is voor hen volkomen onduidelijk hoe de asielprocedure verloopt, wat er van hen wordt verwacht en wanneer ze iets zullen horen. Daarom staat Borderline hen bij.

Soms komen minderjarigen in hun eentje aan in Griekenland omdat ze zonder ouders naar Europa zijn gevlucht. Zoals Asif (16) uit Afghanistan. Zijn papieren werden ingenomen zodra hij was aangekomen. Als gevolg daarvan belandde hij op straat. Na drie maanden overleven zonder dak boven zijn hoofd vond Asif een plek bij Synyparxis. Deze partnerorganisatie van Kerk in Actie vangt minderjarige vluchtelingen op en biedt hen onderdak, onderwijs en medische zorg en sportactiviteiten. “Hier ben ik veilig en kan ik naar school.”

Samen met de Grieks-Orthodoxe Kerk biedt Kerk in Actie hulp aan arme gezinnen in Athene. Niet alleen aan vluchteling gezinnen trouwens, ook aan Griekse gezinnen die het enorm zwaar hebben door de economische crisis. Ze ontvangen voedselpakketten en hygiëneartikelen.



Met de kerstcampagne vraagt Kerk in Actie aandacht voor de schrijnende situatie van vluchtelingenkinderen in Griekenland. Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over via de Scipio-app of via NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld ‘vluchtelingenkinderen in Griekenland’. Hartelijk dank!

Marja Bakker, commissie ZWO

AFSCHIED VAN REDACTEUR WILLEM METZLAR

In de colofon ontbreekt vanaf januari de naam van Willem Metzlar. Vanaf januari kunt u zijn naam wel tegenkomen op de zondagsbrieven, tussen de jarige 80plusers. Meer dan twintig jaar was Willem redacteur van Samen Geroepen. Een van die vele stille werkers in onze kerk. Daarmee sluit de geboren Fries een lang leven van kerkenwerk af.

Rond de kerk trof jonge Willem zijn latere vrouw Sjoerdje. In Drogeham, buurdorp van Buitenpost, waar de meisjes na de kerk vaste rondjes liepen en de jongens dat zo'n beetje aankeken.... Tijdens hun verkeringstijd was schipperszoon Willem twee jaar dienstplichtig marinier in o.a. Aruba. Daarna keerde hij terug naar de Spoorwegen, waar hij in 1959 als leerling stationsambtenaar was begonnen. Hij vervolgde zijn levensreis via Sneek, waar hij als treindienstleider de treinen en het toen nog bloeiende goederenvervoer inplande. Hier werd hij in de wijk van ds. Dick Veenendaal ouderling. Pittig voor zo'n jong iemand, zegt hij achteraf.

Na nog enkele jaren op standplaats Groningen werd hij uitgenodigd voor een droombaan in Utrecht: dienstroosters maken voor

het machinisten- en conducteurskorps in heel Nederland, verdeeld over 31 standplaatsen. Zo'n tien verschillende functies bekleedde hij bij Vadertje Spoor. Daarbij zat ook het op poten zetten van de destijds omstreden 'rondjes om de kerk', kortere ritten om treinvertraging te voorkomen.

In de nieuwe woonplaats Harderwijk (1980) werd hij onder ds. Henk Eendebak scriba in de Plantagekerk en later nog een keer bij de Regenboog. Hij leverde ook zijn aandeel in de befaamde Rommelmarkten. Na de verhuizing van de Metzlar's naar Drielanden wist ds. Florida de Kok hem al spoedig te strikken als redacteur namens de Gerefor-

meerde Kerk in het gezamenlijke kerkblad Samen Geroepen.

Aan dit redacteurschap komt met dit nummer na bijna vijftig jaar een einde. Zijn kritische blik, zijn diepzinnige 'Gedachten' op pagina 2 en andere bijdragen, zijn punctuele correctiewerk van kopij en drukproeven, de jaarplanningen: hij draagt het over aan andere stille werkers binnen de redactie. Zoals hij al eerder stopte met o.a. zijn vrijwilligerswerk voor Veilig Verkeer Nederland en de Fryske Kryte in Harderwijk en de gepensioneerden van de NS. Tijd om uit te blazen en na te genieten.

Bedankt Willem, ook voor je humor!

Redactie Samen Geroepen



STICHTING MARKTPLEIN, HET STEDELIJK NOODFONDS

Onze diaconie werkt voor steun aan niet-gemeenteleden nauw samen met stichting Marktpllein, zoals het Harderwijker 'stedelijk noodfonds' formeel heet. Hoe werkt dat eigenlijk?

Als gemeenten van Christus worden we geroepen te zorgen voor de zwakkere, zowel in onze eigen gemeente als daarbuiten, om zo een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. En om actief christen te zijn in een maatschappij die steeds verder verzakelijkt. Regelmatig krijgen de diaconieën in het 'welvarende' Harderwijk aanvragen voor ondersteuning, zowel vanuit de eigen kerk als erbuiten. Voor de eigen leden is dit geregeld. Echter kerken krijgen ook hulpvragen van mensen in nood die niet aan een kerk verbonden zijn. Heel regelmatig gaat dit om mensen die tussen wal en schip vallen. De samenwerkende diaconieën verdelen deze lasten onderling eerlijk via Stichting Marktpllein. Stichting Marktpllein wordt financieel ondersteund door een aantal kerken binnen de gemeente Harderwijk. De stichting is zelfstandig, maar is wel verantwoording schuldig aan de steunende diaconieën. Deze Stichting weet zich geroepen door de opdracht die Jezus aan zijn kerk heeft gegeven: het helpen van mensen aan de rand van de samenleving. Door betrokken instanties, de gemeente en de diaconieën wordt erkend dat Marktpllein voorziet in een duidelijke behoefte in onze omgeving, door de hulp die zij biedt. Marktpllein heeft met verschillende hulpverlenende instellingen in Harderwijk afspraken gemaakt over de mogelijkheden tot (niet structurele) ondersteuning. De afgelopen tijd heeft Marktpllein al een aantal mensen met kleine of iets grotere bedragen kunnen helpen. Uiteraard kunt ook u de stichting Marktpllein helpen: met een gift geven aan de diaconie met de toevoeging: Stichting Marktpllein. De Stichting heeft een ANBI-status.

Het bestuur bestaat uit Henk Eijsenga (Herv. Gemeente, voorzitter), Henk Ovinge (PGH, penningmeester) en Ewout Brands (Petra-kerk, secretaris).
Contact: marktpllein@hetnet.nl

Diaconie



KERSTWENS WILMA EN RUTH WOLTHUIS

Jezus zegt: "Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet." Joh 14: 27

In een wereld vol van onzekerheid, onveiligheid en onrust, herdenken we de komst van Christus als kwetsbaar mens-kind. Zijn dood en opstanding brengt ons LEVEN en VREDE.

Heel veel dank voor uw/jullie bijdrage en gebed dit afgelopen jaar. Hierdoor dragen we samen bij aan het beschikbaar maken van Gods Woord in de talen van West-Afrika.
Wij wensen u deze vrede van Christus toe voor het komende jaar,

Hartelijke groeten
Wilma en Ruth



KERST 2021: KOM ZOALS JE BENT!

Een kerstviering voor gevaccineerden en ongevaccineerden, met of zonder QR-code, met honderden mensen tegelijk. Voor jong en oud, gelovig of ongelovig, in 3-delig pak of pyjama. Iedereen is welkom! Kom zoals je bent. Hoe? Online natuurlijk.

Kerstinharderwijk.nl

Ook Kerst 2021 valt midden in een golf van besmettingen en maatregelen. Weer blijven de kerken grotendeels leeg. Maar ook dit jaar organiseren de kerken van Harderwijk in samenwerking met Stichting Echo een

online kerstviering in Harderwijk, vóór Harderwijkers dóór Harderwijkers. Met verrassende elementen maar ook de vertrouwde kerstliederen, theater, een toespraak van dominee Pieter Both en nog veel meer. Een mooie uitzending met een boodschap van hoop voor héél Harderwijk, of je nu wekelijks naar de kerk gaat of nog nooit een kerkgebouw van de binnenkant hebt gezien. Iedereen is welkom! Kom zoals je bent. Op kerstavond 24 december om 20.15 uur, te volgen via kerstinharderwijk.nl en HK13TV.

Maar kijk niet alleen, kijk samen voor zover de maatregelen het toestaan. Nodig je burens, collega's, vrienden of familie uit om samen te kijken. Want bij kerstinharderwijk.nl is iedereen welkom!

Wat?

Online Kerstviering Kerstinharderwijk.nl

Wanneer?

24 december 2021 om 20.15 uur

Waar?

[Kerstinharderwijk.nl](http://kerstinharderwijk.nl)



BERICHTEN UIT DE SYNODE

De Generale Synode van de PKN vergaderde op 11 en 12 november. Een van de onderwerpen was de lezing 'Eind goed, een protestantse kijk op euthanasie' door dr. Theo Boer, hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg aan de Protestantse Theologische Universiteit. Professor Boer geldt als deskundige van de praktijk van de euthanasie, is hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit. In zijn lezing kwam naar voren hoe belangrijk het is om na te denken over ons levenseinde en een verbinding te maken met de tijd en cultuur waarin we leven. Het zesde gebod 'Gij zult niet doodslaan' geldt niet alleen voor christenen, maar ook voor niet-religieuzen. Maar wat doen we als het lijden niet meer draaglijk is? De vraag is dan weer, wanneer is lijden niet meer draaglijk? Eigenlijk is dat niet zozeer een vraag voor de kerk, maar voor eenieder persoonlijk.

Zeker in morele kwesties, aldus Prof. Boer, moet de kerk voorzichtig zijn met bindende uitspraken. Probeer te luisteren naar Gods stem. Probeer naast elkaar te staan wanneer verdriet (nadering van het levenseinde) in je leven komt. En niet tegenover elkaar staan met een koud hart. Toon liefde naar de ander. Liefde die God ons wil schenken. Al

met al een boeiende en inspirerende lezing. De lezing is ook te vinden op de website van de PKN (zoekwoord: generale synode-lezing Theo Boer)

Historisch symposium over kerkstructuur De Synode stond o.a. ook stil bij het Symposium van Emden uit 1571. Het is dit jaar 450 jaar geleden dat daar de presbyteriaal-synodale kerkstructuur van de Nederlandse gereformeerde kerken werd geboren. Dit bracht eenheid in de kerkelijke gelederen. Een structuur die we ook nu nog terugzien in de huidige structuur van de Protestantse Kerk. Een structuur die 'van onderaf' - de gemeenten - is opgebouwd. Kort gezegd: het begint bij de kerkenraad. Vervolgens vormen leden uit kerkenraden een classicale vergadering en besluit de classicale vergadering over de afvaardigingen naar de generale synode.



SCAN EN LEES VERDER

Meer over deze onderwerpen en enkele andere boeiende zaken die in de landelijke PKN-synode aan de orde kwamen leest u terug op onze website onder pgharderwijk.nl/2923 of met deze QR-code

UW REACTIES ZIJN WELKOM

Ook komend jaar wil Samen Geroepen u weer een gevarieerd en mooi vormgegeven kerkblad bieden. Dit blad verschijnt elke drie weken, dus 17 informatieve bladen over onze Protestantse gemeente, over gemeenteleden en alle diensten en doordeweekse activiteiten. Wij staan open voor al uw inbreng, reacties en suggesties. Ze zijn welkom op kerkblad@pgharderwijk.nl.

Nog geen abonnee? Meld u aan bij het Kerkelijk Bureau (zie colofon).

Redactie



WERKEN VAN OTTO DE BRUIJNE IN DE REGENBOOG

In de Regenboog is tot eind april een expositie te zien van werken van de landelijk bekende publicist, kunstenaar en theoloog Otto de Bruijne. 'Kom en zie' toont werken naar aanleiding van bijbelteksten, zoals een panorama volgens Openbaring (Ik zag, zie... telkens nieuw), enkele visioenen van Ezechiël en nachtvisioenen volgens Zacharia.

De werken zijn te bekijken op de vrijdagochtenden, wanneer er ook gewerkt wordt in en rond de Regenboog en de koffie klaarstaat. Ook rond de kerkdiensten op zondag kunt u komen genieten van de kunstwerken. Een afspraak maken voor een andere dag kan bij Wiebe de Groot van de tentoonstellingscommissie, tel. 0341 414086.



OP PAD met Job Burger

wat kreeg je mee en wat geef je door

In deze rubriek maken leden van de PGH een fictieve wandeling langs hun levenspad. De redactie van Samen Geroepen loopt een stukje mee en samen maken ze tijdens een rustpauze de rugzak open. De inhoud glijdt langzaam door hun vingers, als onderweg verzamelde stenen.

Elke steen bevat een wijze les van opvoeders en onderwijzers, een leefregel of anekdote die indruk heeft gemaakt. Welke stenen willen ze doorgeven aan nieuwe generaties en welke niet? Zitten er bijzondere stenen bij die hen hebben geraakt of gevormd en die hun leven markeren? Komt er ook ballast tevoorschijn, een zware kei die ongeschikt is voor volgende generaties?

In dit nummer loopt Samen Geroepen mee met Job Burger, lid van de PGH en van het college van diakenen van PGH en sinds kort ook lid van de jeugdraad. Job is mede-organisator van fonteindiensten.

Kun je in het kort een beeld schetsen van hoe je bent opgegroeid?

'Ik groeide op in de jaren tachtig, toen het leven in mijn ogen nog een stuk simpeler was dan nu. Ik speelde lekker buiten, voelde weinig druk, het leven was zorgeloos. Voor mijn oudere zus en mij was het thuis heel warm. We waren niet rijk, we waren niet arm. Mijn moeder was thuis, vader werkte buitenshuis. Heel gangbaar in die jaren. Aan mijn jaren op de rooms-katholieke basisschool Alfons Ariëns bewaar ik alleen maar mooie herinneringen.'

Welke rol speelden kerk en geloof in je jeugd?

'In mijn kinderjaren was het geloof er gewoon, hoewel er niet veel over werd gepraat bij ons thuis. Er werd gebeden aan tafel, we gingen niet vaak naar de kerk. Pastor Koen kwam vaak op school. Hij pakte flink uit met Kerstmis, voor elk kind had hij wel een rol. Ik mocht schaap zijn, naast de stal in de kerk. Daar heb ik heel levendige herinneringen aan. Iedereen in mijn directe omgeving geloofde. Naast de basisschool Alfons Ariëns stond een openbare basisschool en ik wist niet wat 'openbaar' betekende. Toen mensen mij vertelden: zij geloven niet in God, was ik verbaasd dat zo iets mogelijk was. Ik wist niet beter of zo goed als iedereen geloofde in God.'

'Als tiener werd dat anders. Ik had genoeg van het geloof en dat duurde een hele tijd. Mijn ouders lieten mij daar heel vrij in, ze zagen het geloof als een eigen keuze en waren nooit dwingend. Ik was een dwarse tiener, zette mij af tegen alles van vorige generaties, zoals pubers doen. Ik wilde mijn eigen weg gaan.'

Van wie heb je levenslessen geleerd?

'Van mijn ouders heb ik veel geleerd over hoe je met elkaar omgaat. En van mijn grootvader. Hij was een heel gezellige man die het leuk vond om met mij op te trekken, ondertussen stak ik veel op van zijn 'boerenwijsheid', over hoe je je hoort te gedragen.'

Je jeugd verliep nagenoeg rimpelloos. Zijn er dingen waar je jongeren van nú voor zou willen behoeden?

'De zorgeloosheid waarin ik opgroeide zullen de huidige jongeren niet meemaken. Denk bijvoorbeeld aan het klimaat; de zorg voor de schepping is een speerpunt in mijn werk als diaken. Dat mijn jeugd zo heerlijk zorgeloos was, kwam mede doordat dit soort dingen toen nauwelijks speelden. Dan denk ik: waar komen zij voor te staan? Dat is een oprechte zorg voor mij. Ik weet niet of het nog kan, het proces van klimaatverandering is al gevorderd, maar waar ik ze voor zou willen behoeden is dat het leven wel erg ingewikkeld voor ze wordt als ze mijn leeftijd hebben.'

'Verder maak ik mij zorgen over de ontkerkelijking. Ik weet nog heel goed hoe het was voor mij om mij af te zetten tegen kerk en geloof. Ik had de ruimte om te schoppen tegen de kerk, maar toen ik ouder werd en besepte hoe waardevol kerken zijn, toen waren die kerken er nog gewoon. Zóveel mensen geloofden toen nog. We ontkerkelikten wel, maar niet in het huidige tempo.'

Welk perspectief wil je nieuwe generaties graag bieden?

'Als je ziet hoeveel kerken in Harderwijk deuren hebben moeten sluiten, dan vraag ik me af hoeveel er nog over zijn als zij ouder worden, tenzij we erin slagen om ze bij de kerk te blijven betrekken. We hebben nu nog een behoorlijk aanbod en mensen hebben vrijheid van keuze bij welke gemeenschap ze zich willen aansluiten, omdat de oudere generaties de kerkgemeenschappen dragen.

Maar als tieners straks een gezin hebben met jonge kinderen en zich gaan herinneren hoe leuk hun jeugd was en weer eens naar de kerk willen, dan zijn er misschien nog maar een paar. Dat zou me erg voor ze spijten. Keuze voor een geloofsgemeenschap die bij je past is belangrijk, smaken verschillen. De ruimte die ik had om ook een tijdje mijn eigen weg te gaan en dat de kerk er vanzelfsprekend is als je weer wilt aanhaken, die gun ik hun ook.'

Welke waarden leef je voor en geef je door?

'Het klimaat is een grote zorg voor mij, ik doe zelf mijn best om duurzaam te leven en geef ook de Micha-cursus. Binnen de Fontein-academy gaan we ook met duurzaamheid aan de slag. We moeten het nú doen, anders hoeft het niet meer. Een gezonde schepping achterlaten voor de volgende generatie is het minste wat je kunt doen.'

'Verder vind ik zorg voor elkaar en op een goede manier met elkaar omgaan belangrijk. Eigenlijk draait het daar in de Bijbel ook om, in de Tien geboden en wat er verder wordt gezegd, zoals over vriendelijkheid. Allemaal dingen die ik op mijn beurt van mijn ouders heb geleerd. Ik hoop dat voor jongeren de kerk een warme plek is waar mensen op een warme manier met elkaar omgaan, anders dan je vaak op sociale media ziet.'

'Tot slot is inclusiviteit voor mij essentieel. Ons is gezegd elkaar lief te hebben. Daar begint het mee als je een gemeenschap wilt vormen. De kerk is een plek voor iedereen, zonder oordeel. Gelukkig vinden we het inclusieve denken ook in Harderwijk. Paren van hetzelfde geslacht hebben bijvoorbeeld dezelfde rechten als anderen, ik zou niet bij een kerk kunnen horen waar dat niet zo is. De hele PKN is daar gelukkig vooruitstrevend in.'



De Timmerman

Naar een verhaal van Nico ter Linden

Kerstnacht. Het zal weer tjokvol zijn in de kerk. Waarom toch verlaten al die mensen 's nachts hun huis om naar het huis van God te gaan? Waar zijn zij naar op zoek in het donker? Waarom verlaat op een nacht Nicodemus zijn huis om naar het huis van Jezus te gaan? Jezus zegt hem, dat hij de zin van zijn bestaan niet vinden zal, als hij niet wéér geboren wordt.

Maar hoe kan dat, weer geboren worden? Kon je nog maar eens opnieuw beginnen. Alles overdoen, weer kind worden. Verlaten daarom ook al die honderden straks in de kerstnacht hun huizen? Omdat de hoop niet is gedooft dat er nog zo iets als een ander leven mogelijk is? In een land waar het leven goed is? Niet een land waar de Augustussen en Herodessen regeren met de duivel en zijn trawanten, nee, juist het tegenovergestelde, het land van de engelen, engel-land. Ja, 'wie gaat er mee naar engelland varen?'

Dat is een heel oud liedje van verlangen. Over geboren worden en doodgaan. Over weer geboren worden. Van zwarte zwanen, die je uitgeleide deden. Zwanen weten wat sterven is. Zij kennen de zwanenzang.

*Witte zwanen, zwarte zwanen,
wie gaat er mee naar engelland varen?*

Een oud liedje van verlangen is dat. Naar een land waar het leven goed is. Mensen dromen er over in de kerstnacht: dat paradijselijk tafereel van een vader, een moeder en een kind, mensen en dieren in vrede en engelen die er van zingen. Wie gaat er mee? Maar, en dat is de ellende: engelland is gesloten. De sleutel is gebroken. Vergeet het dus maar. Je komt er nooit. Net zomin als je kunt terugkeren in de schoot van je moeder!

Ja, maar... is er dan geen timmerman, die de sleutel maken kan?

Daarom is, denk ik, Nicodemus die nacht zijn huis uitgegaan naar Jezus. En daarom verlaten straks in de kerstnacht al die mensen hun huizen weer. Om op verhaal te komen. Dat wonderverhaal van de timmerman, die de sleutel maken kan.

Maar zijn wij niet te groot gegroeid om dat verhaal nog echt te horen? Engelen bestaan niet. Dat had je gedroomd. En we hebben bedacht dat je engelland met een hoofdletter moet schrijven en met één l: Engelland. En dat een timmerman geen sleutel kan maken. Dat moet natuurlijk een smid zijn. Alleen: smid rijmt niet op kan. Maar gelukkig was er toen een rijmeelaar die er wat op vond: Is er dan geen smid in 't land, die de sleutel maken kan!

Maar weet u: die smid, die redt het niet! Het is uitsluitend en alleen de timmerman!

*O kom, gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom:
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord.*

Een hele tijd horen wij niets meer over Nicodemus. Maar dan duikt hij plotseling weer op. Op Goede Vrijdag. Jezus wordt begraven. Dan verschijnt Nicodemus weer ten tonele. En met honderd pond mirre zalft hij Jezus tot koning van de wereld.

Maar dat wordt óók al helemaal aan het begin van het evangelie verteld. In het verhaal van de kerstnacht. Het zijn de onaanzienlijken die het eerst te horen krijgen dat God in de buurt is. Er wordt ook verteld waaráán de herders dat zullen kunnen zien. Zij zullen een kind vinden!

Daarom is Nicodemus die nacht zijn huis uitgegaan en ziek van verlangen naar het huis van de timmerman gelopen.

En daarom verlaten straks in de kerstnacht al die mensen hun huizen weer. Om op verhaal te komen. Dat wonderverhaal van de timmerman, die de sleutel maken kan.

Worden als een kind, om het Kind te vinden!

Ds. Stien van der Hout-Slagmolen

Elke uitgave van Samen Geroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

Deze uitgave is dat Stien van der Hout-Slagmolen famvanderhout@outlook.com tel. 417856

Bijbel Leesrooster

vrijdag	24 december	Lucas 2:1-20
zaterdag	25 december	Johannes 1:1-18
zondag	26 december	Psalm 98
maandag	27 december	Romeinen 15:14-21
dinsdag	28 december	Romeinen 15:22-33
woensdag	29 december	Romeinen 16:1-16
donderdag	30 december	Romeinen 16:17-27
vrijdag	31 december	Psalm 121
zaterdag	01 januari	Lucas 2:21-32
zondag	02 januari	Lucas 2:33-40
maandag	03 januari	Lucas 2:41-52
dinsdag	04 januari	Jesaja 41:1-7
woensdag	05 januari	Jesaja 41:8-13
donderdag	06 januari	Jesaja 41:14-20
vrijdag	07 januari	Jesaja 41:21-29
zaterdag	08 januari	Jesaja 42:1-13
zondag	09 januari	Johannes 1:19-28
maandag	10 januari	Johannes 1:29-42
dinsdag	11 januari	Johannes 1:43-51
woensdag	12 januari	Psalm 46
donderdag	13 januari	Lucas 3:1-9
vrijdag	14 januari	Lucas 3:10-22

kerkdiensten (de toelichting)

PLANTAGEKERK

Vrijdag 24 december (uitzending 21.30 uur) Kerstnachtdienst

Het thema is: Hij kwam bij ons heel gewoon. Het is donker in de nacht. Maar we vieren het feest van de geboorte van Jezus, Hij is het licht voor de wereld. Medewerking wordt verleend door organist en pianist Wim Bakker met zang van Stop Talking; de zangeressen Bettina Hager, Carla Hut, Marijke Reitsma en Martine Stoutjesdijk. Opname om 15.30 uur. (Ds. Diemer de Jong)

Zaterdag 25 december (9.30 uur) Kerstmorgen Een vraag klinkt op: Hoe vier je kerst in een tijd als deze? Maar een betere vraag is misschien wel: Hoe kun je géén kerst vieren in een tijd als deze? Juist nu hebben we het nodig om ons vast te houden aan een fonkelende ster en een loflied wat ons door engelen wordt geleerd. We lezen de welbekende kerstgeschiedenis en met de herders gaan we op weg om met eigen ogen te zien wat we bijna niet kunnen geloven.

Voor deze dienst heeft Rozemarijn van den Berg een schilderij gemaakt. En l' Esprit zorgt voor muzikale ondersteuning. Aanmelden is wel even nodig. Wees welkom! (ds. Marissa van Meijl)

Zaterdag 25 december (11.30 uur) Kerst Fonteinwerk Wel heel blij dat we kerst samen kunnen vieren? De kerstliedjes vliegen je om de oren op de radio en in de winkels deze tijd. Er zijn heel veel kerstliedjes over sneeuw en vrede een liefde en Queen zingt Thank God it's Christmas, en dat zijn we ook!

We gaan dit vieren in een fantastische dienst met Henk Jansen als spreker en de geweldige band van Matthias Blokzyl. Haak online aan of kom naar de Plantagekerk en ontdek waarom we kunnen zeggen: Thank God It's Christmas (Jolanda van Steenvoorn)

Zondag 26 december, 2de Kerstdag Om half 10 geen dienst in de Plantagekerk. De dienst in De Regenboog om 10.45 uur is een gezamenlijke dienst van de wijken Drielanden en de Plantagekerk. U bent daar dus van harte welkom, live of via de media. (Ada Brouwer)

Vrijdag 31 december (15.30 uur) Evenals de Kerstnachtdienst zal de dienst op de Oudejaarsavond 's middags gehouden worden (om half 4) en 's avonds ook nog worden uitgezonden. Gewoontegetrouw overdenken we op deze laatste dag van het jaar onzes Heren 2021 de Psalm met het corresponderende nummer, nu dus Psalm 21. Een zeer pittig psalmpje, zo mag je wel stellen..., veel vuur en rook en geweld..., het moderne vuurwerk is er niets bij...! (ds. J. Mak)

Zondag 2 januari (9.30 uur) Deze morgen laten we de favoriete kerkliederen van gemeenteleden horen. Sommige zullen we luisteren, anderen willen we zingen. Zo geven we deze eerste dienst van 2022 samen vorm. (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 2 januari (11.30 uur) Deze dienst gaat Gerhard Heringa voor. Het thema is burn baby burn, hoe aanstekelijk ben jij? Gemeente zijn is een werkwoord. We delen onze liefde voor Jezus Christus maar zonder een aanstekelijk vonkje valt een gemeente uit elkaar. Het is van belang dat we die liefde bij elkaar blijven aanwakkeren zodat het vuur brandende blijft. Gerhard zal ons meer vertellen over het belang van dat brandende vuur binnen de gemeente. Er is kinderdienst en oppas. (Het Fonteinteam)

Zondag 9 januari (9.30 uur) Johannes de Doper doopte de mensen in de Jordaan en hij zei: Keer je om! Die mensen vroegen hem een voor een: Wat moeten wij doen? Eerlijk gezegd denk ik dat ook vaak in mijn leven: Heer, wat moet ik doen? Johannes wees naar Jezus. We lezen Lucas 3: 1- 22. (Ds. Diemer de Jong)

Zondag 9 januari (11.30 uur) Deze dienst gaat Henk Jansen voor. Het thema is Water en vuur. Het is een bijzondere dienst waarin water en vuur een grote rol zullen spelen. Hendrikjen en Jorien laten hun dochter Robbin dopen en daarna zal Rita Smink belijdenis van haar geloof doen, waarna zij ook gedoopt zal worden. Wat een momenten om dankbaar voor te zijn en dat in één dienst. God is getrouw. De muziek is deze keer van Efron en Iris. Er is kinderdienst en oppas. (Het Fonteinteam)

DE REGENBOOG

Vrijdag 24 december (16.00 uur) Welkom bij de

kerst'nacht'dienst Een kerstnachtdienst zónder mensen, dat vinden we té jammer. Daarom bent u welkom in deze dienst op 24 december om 16.00 uur. Zo kunnen we nakomen dat we 's avonds geen activiteiten willen. Let op: deze dienst wordt ook om 22.00 uur uitgezonden, dus het blijft toch een kerstnachtdienst! Voel je welkom, want Jesse met tieners en andere muzikanten spelen de sterren aan de hemel. (ds. David Kroeze)

Zaterdag 25 december (10.45 uur) Kerstochtend De warmte van kerst mag altijd voelbaar zijn in de dienst. Herders, wijzen, gasten zijn van belang bij de geboorte, en ook wij tellen mee. Omdat we voor God meetellen. Dat vieren we met muziek, maar ik laat nog even open welke... want corona zorgt voor verrassingen. Dát we vieren staat buiten kijf, en dat doen we als de engelen: 'Komt allen tezamen' voor het 'Ere zij God'. Met aanmelden ben je zeker van een plek. Dat kan via scipio en aanmeldendienst.rb@gharderwijk.nl (Ds. David Kroeze)

Zondag 26 december (10.45 uur) We lezen in de dienst psalm 103...Wat een bemoedigende psalm! Geschreven door David. Een herder die koning werd.... Een psalm vol woorden als vergeving, genade, trouw, geduld, ontferming... Als we de dienst op tweede kerstdag samenkomen hebben we eerste kerstdag achter de rug... God zond Zijn zoon. We hebben elkaar er weer aan herinnerd: "vergeet niet een van zijn weldaden...." Kerst heeft alles in een ander perspectief gesteld. Psalm 103 verwoordt dat. Vandaar dat we het lezen en overdenken! (Gerrit de Haan)

Zondag 2 januari (9.00 uur) De verschijning van Jezus in de wereld staat vandaag centraal. Geheimzinnigheid rondom de wijzen uit het oosten houdt ons bezig. Wisten zij meer van de levensloop van volken en vorsten? Net als zij, zijn ook wij onderweg en hopen de Koning te ontmoeten met vreugde. (Frieda Meijers)

Zondag 9 januari (10.45 uur) Terwijl ik dit schrijf, is het 12 december en wordt van mij een toelichting verwacht bij de dienst. Ik zeg het maar eerlijk: ik heb geen idee. Volg ik Bijbelbasics (Adam en Eva), het gemeenschappelijke leesrooster (doop van Jezus), het alternatieve spoor (getuigenis van Johannes) of kies ik zelf een tekst? Een ding is zeker: het wordt iets uit de Bijbel. Hopelijk kunt u met deze (on)zekerheid leven en zien wij elkaar in De Regenboog. (Ds. Florida de Kok)

ZATERDAG 25 DECEMBER

Eerste Kerstdag

Collectes; 1. Kerk in Actie Kinderen in de knel; 2. Kerkenwerk;
3. Renovatie Plantagekerk

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
11.30 uur: ds. H. Jansen Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Sonnevanck

10.00 uur: mw. F. Meijers-Bruijnes m.m.v.
Vrijwilligerskoor

ZONDAG 26 DECEMBER

Tweede Kerstdag

Collectes; 1. Diaconie; 2. Kerkenwerk;
3. Renovatie Plantagekerk

De Regenboog (Plantagewijk)

10.45 uur: dhr. G. de Haan

Sonnevanck

10.00 uur: dhr. G. Petersen Zangdienst

VRIJDAG 31 DECEMBER

Oudjaar

Collectes; 1. Diaconie

Plantagekerk

15.30 uur/19.30 uur: ds. J. Mak

Sonnevanck

15.00 uur: ds. G. Frederikze

ZONDAG 2 JANUARI

Collectes; 1. Diaconie; 2. Kerkenwerk;
3. Verduurzaming kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
11.30 uur: ds. G.J. Heeringa Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: mw. F. Meijers-Bruijnes

Sonnevanck

10.00 uur: ds. G. Frederikze

ZONDAG 9 JANUARI

Collectes; 1. Louise ten Wolde; 2. Kerkenwerk;
3. Verduurzaming kerkgebouwen

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong
11.30 uur: ds. H. Jansen Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. F.A.H.A. De Kok

Sonnevanck

10.00 uur: mw. P. Kiks-Leeflang

GEEF LIEVER VIA DE SCIPIO-APP

Dat scheelt het kerkelijk bureau veel werk. Er is vast iemand in uw omgeving die deze app even op uw telefoon wil zetten. Het gebruik is supersimpel.

DIENSTEN KERSTAVOND EN OUDEJAARSVOND ONLINE

De avonddiensten op kerstavond en op 31 december zijn i.v.m. de corona-maatregelen ONLINE. In de Plantagekerk wordt de kerstavonddienst 's middags om 15.30 uur opgenomen en om 21.30 uur uitgezonden. De oudejaarsdienst wordt opgenomen om 15.30 uur en uitgezonden om 19.30 uur. U bent van harte welkom maar moet zich vooraf aanmelden via scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl.

De kerstavonddienst in de Regenboog wordt 's middags om 16.00 uur opgenomen. Uitzending om 22.00 uur. Aanmelden via aanmeldendienst.rb@pgharderwijk.nl. Uitzending via de Cai-kanalen 703 en 707 en via pgharderwijk.nl/live-stream.

TOELICHTING OP DE COLLECTES

Collecte 24/25 en 26 december GEEF LICHT AAN VLUCHTELINGENKINDEREN IN GRIEKENLAND
Gammele tenten. Extreme kou. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang onzeker wachten. Dit is de realiteit waarin in Griekse vluchtelingenkampen duizenden kinderen opgroeien. Via drie partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding en zorg. Met het invullen van officiële documenten. Met lessen Engels, Grieks en wiskunde voor vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar. Met de begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen vanaf Lesbos naar opvangcentra op het Griekse vasteland. Met dagelijks een maaltijd en voor arme gezinnen maandelijks een voedselpakket. In de vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld. Schrijnende nood die ons nooit onberoerd mag laten. Geef extra royaal aan deze kinderen-in-de-knel via Scipio of op NL42RABO 0317714554 van de ZWO-commissie onder vermelding van 'Geef Licht'. Hartelijk dank. Gezegende kerstdagen.

Collecte 31 december EIGEN DIACONALE TAKEN

Onder eigen diaconale taken verstaat de Diaconie het werkkapitaal waarmee men kan geven aan bijv. mensen die leven in armoede in ons eigen omgeving om extra steun in de rug geven. Of kinderen en/of hun ouders die nooit op vakantie kunnen. Extra giften kunnen geven bij natuurrampen. Geef via de collecte zakken bij de uitgangen van de kerk of via NL39 RABO 0317714996 en/of via de Scipio app van Diaconie PGH o.v.v. 'diaconie'.

Collecte 2 januari EIGEN DIACONALE TAKEN

Geef via de collecte zakken bij de uitgangen van de kerk of via NL39 RABO 0317714996 en/of via de Scipio app van Diaconie PGH o.v.v. 'diaconie'.

Collecte 9 januari LOUISE TEN WOLDE

Louise wordt al enige jaren door onze gemeente gesteund in haar werk als studiebegeleider bij Jeugd met een Opdracht, de organisatie die jonge studenten kennis laat maken met Gods liefde tijdens een bijbelschool, om vervolgens op een zendingsreis deze Liefde te delen in woord en daad. Momenteel zijn een aantal studenten onder begeleiding van Louise en een collega in Albanië, waar ze via muziek, praktische hulp en kinderwerk het Goede Nieuws doorgeven. Voor haar levensonderhoud is Louise volledig afhankelijk van sponsering. U kunt Louise steunen door te geven in de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of door te storten op NL42 RABO0317714554 van de WO-commissie of via de Scipio app.

