

# Samen Geroepen

NR 17 2021

10 december – 23 december

**10 jaar Regenboog**

**Koster als roeping**

**Advent**

kerkelijk centrum  
**deregenboog**



**Protestantse Gemeente Harderwijk**



Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde



## COLUMN

## IK WIL NIET

Soms voel ik me een kleuter. Ik wil niet. Dat had ik met de nieuwe coronaregels. Ik doe niet mee, ik doe gewoon waar ik zin in heb. Net als mijn dochter lekker stampvoeten 'nee nee nee'.

Soms lucht dat op, even lekker klagen. Maar na klagen komt dragen. Er zijn veel betere redenen om te stampvoeten. De druk om de zorg, het verlies van een geliefde, een vluchteling voor de grens met Wit-Rusland. Als ik dat bedenkt, voel ik me ineens een slappe egotripper met mijn peutergestamp. En ik zie er in de media en politiek een heleboel van.

In de Bijbel wordt veel gestampvoet. Vooral de Psalmen zijn heel ongenueanceerd. Gewoon kwaad op God. 'U helpt me niet'. En als de psalmist klaar is met stampvoeten, zegt hij: 'Oké, ik kan het tóch ook niet veranderen. Ik geef 't weer aan U. Ik wil uiteindelijk toch met U, mijn helper.' En dat 'toch', daar geniet ik ook van. Soms moet je ergens doorheen. Om weer bij te komen, om weer bij je betere doen te komen. Net als mijn dochter die na het stampvoeten toch weer bij me komt. En vervolgens doet alsof er niets gebeurd is. 'Ik dacht dat je niet wilde?' 'Maar nu wel'. Oké, wat gaan we doen? Die coronaregels omarmen, om elkaar te helpen.

Ds. David Kroeze

van de redactie

## DE REGENBOOG EN ANDERE SIGNALLEN

*Het corona-virus treft de samenleving opnieuw, hard en geniepig. Het werkt verlamdend op mensen en organisaties. Ook de kerk heeft weer veel bijeenkomsten moeten stilleggen. Afgedempte diensten, afgelaste leerhuisavonden, geen Kerstmarkt voor saamhorigheid en goede doelen. Zelfs de viering van tien jaar Regenboog ging bijna als een nachtkaaars uit. Maar altijd als de zon achter dikke wolken verdwijnt kan de regenboog verschijnen, Gods belofte nadat de wereld kopje onder dreigde te gaan.*

*In Drielanden vormt De Regenboog een kleurige koepel boven twee kerkelijke stromingen. Hoe verschillend zijn ze nu eigenlijk. "Het verschil is er als er behoefte aan is" zegt David Kroeze in de pers. Daarom gaat er zo veel samen zo goed. Dat is ook wat De Ene van ons vraagt. We hebben één God, de rest is menselijk falen, zei iemand. Daar zit veel waars in. Laten we onszelf wat kleiner maken, ons buigen voor Het Kind. Onze 'meningen' matigen. Zorgvuldiger zijn met mens en milieu. Waarden wat de verstillings van Kerst en van corona ons brengt. Advent is dromen dat Jezus zal komen. Dromen...*

Redactie

## BEVESTIGING VAN WILMA STEENBEEK

Wilma Steenbeek-Vlug is door de Algemene Kerkenraad aange-steld als seniorenwerker van de PGH. Zij zal als ouderling worden bevestigd in de dienst van zondag 12 december om 10.45 uur in De Regenboog.

Marjolijn Sijtsma, scriba AK



Gedachte:

*Geloven is een zaak van het hart, een innerlijk vertrouwen dat boven redelijkheid uitgaat.  
De Franse wijsgeer Blaise Pascal (1623-1662) verwoordde dit als volgt: "Het hart heeft zijn redeneren die de rede niet kent."*

**Bij de voorplaat:** De Regenboog, al 10 jaar een baken van hoop in Drielanden.

## HULPKLAZEN BEDANKT!



*De Sint-actie was weer een daverend succes dit jaar. Met heel veel hulpsinten speelden we het klaar. Verlanglijstjes werden ingevuld met cadeaus door de kinderen bedacht, en daarna naar de hoofdpiet Janny teruggebracht. We hielpen kinderen van de voedselbank, ZorgDat en Stichting Vluchteling deed ook mee dit jaar. Zo stonden we voor 85 kinderen klaar. Toen konden de Sinten aan het werk, zij maakten zich voor de wensen sterk. Stad en land werd afgelopen om echt de mooiste cadeaus te kopen. We willen iedereen ongelofelijk bedanken voor de inzet, zonder jullie hadden we het nooit gered. Tot volgend jaar. Staan jullie dan ook weer voor ons klaar?*

Piet Janny, piet Diny, piet Marijke, piet Elles en piet Lisette



# Charismatisch

In de veelkleurigheid van onze gemeente wordt voor Fonteinwerk de aanduiding 'evangelisch-charismatisch' gebruikt. 'Evangelisch' klinkt bekend: de Bijbel staat centraal, met daarin de focus op het Evangelie van Jezus Christus als opgestane Heer. Dit geldt voor heel onze kerk als het goed is. 'Charismatisch', wat is dat dan?

## Eng

Het woord 'charismatisch' klinkt voor sommigen een beetje eng. Een charismatische spreker of een charismatische leider – dat associeer je al gauw met iemand die de gave heeft om mensen in te pakken, mee te slepen, een massa te bespelen, met alle gevaren die daar bij horen: goeroe-trekjes, afhankelijkheid, zelfverrijking, machtsmisbruik, grensoverschrijding. Dan gaat het helemaal mis. Gaven die misbruikt worden.

## Bijbel

Het bijbelse begrip 'charisma' heeft te maken met 'charis', wat je kunt vertalen met ons woord 'gratie'. Het heeft de klank van schoonheid en ruimhartigheid: 'gracieuw'. Maar ook van genade en vrijspraak: 'gratie verlenen'. Charisma is dus gave. Je krijgt het cadeau. Een extraatje. Zonder verdienste. Paulus heeft hier veel over geschreven, vooral 1 Korinthiërs 12, wat in hoofdstuk 13 uitloopt op het mooiste cadeau, de liefde.

Het gaat mis, als bij gaven die mensen ontvangen de liefde ontbreekt. Dan denk je een gave te 'bezitten'. Ik moet denken aan een begaafd charismatisch spreker en leider, die een grote massa mensen op de been bracht, met de boodschap dat het niet om hem zelf draaide, maar alleen om Jezus. Hij maakte grappen ten koste van een bepaalde groep. De lachers op zijn hand. Draaide dit echt om Jezus of was dit een voorbeeld van 'How can I make this about me'?

Als geloof, hoop en liefde centraal staan en de liefde het belangrijkste is, dan zijn alle gaven die we van God ontvangen niet voor onszelf, maar ter ere van Hem en ten dienste van de gemeenschap, van onze medemensen en van de wereld om ons heen.

## Charismatische vernieuwing

In het spoor van de Pinksterbeweging is er ook in de traditionele kerken een beweging op gang gekomen om de persoon en het werk van de heilige Geest en zijn gaven meer aandacht te geven. Zelf ben ik daarin betrokken geraakt via de Charismatische Werkgemeenschap Nederland. Bij Fonteinwerk zijn een heel aantal leden trouwe bezoekers van de conferenties van New Wine. De kerk heeft voortdurend vernieuwing, hervorming en nieuwe beweging nodig. Deze interkerkelijke organisaties zoeken die vernieuwing vooral door de kracht van de heilige Geest. Gebed om de Geest, vervulling met Gods Geest, nieuwe ruimte voor zijn gaven in ons leven, onze kerk en onze wereld. Wat dan het meest opvalt, zijn de 'bijzondere' gaven van genezing, profetie en klanktaal. Wij vinden ze bijzonder, omdat die misschien het minst alledaags zijn. Maar het gaat zeker niet minder om de meer 'gewone' gaven van helpen, leiding geven, troosten en muziek maken. Alles wat dienstbaar kan zijn om geloof, hoop en vooral liefde te laten groeien. Ten diepste gaat het om hoe je als mens gevormd wordt naar het beeld van Christus. Hem volgen, op Hem gaan lijken, leven als een door Hem verlost mens en zo je plek innemen in je omgeving. En hoe we hier samen als gemeenschap in kunnen groeien.



## Jaarthema

Het jaarthema van Fonteinwerk is 'Vol van de Geest'. Ik heb in mijn Bijbel in Handelingen de zinnen onderstreept waar het gaat over de heilige Geest – veel meer dan alleen in het Pinksterverhaal in hoofdstuk 2: 'ze werden vervuld', 'de Geest daalde neer', 'ze ontvingen', 'ze werden uitgezonden'. Elke handeling van apostelen en diakenen, heel die beweging van het Evangelie van Jeruzalem naar Rome is door de heilige Geest in gang gezet. Waar wij op willen focussen is hoe wij door diezelfde Geest nu in onze wereld, in Nederland, in Harderwijk, in onze leefkring aan de gang kunnen. Daarover leren, daarmee oefenen, daarom bidden.

## Coronatijd

Wat kun je hiermee in gedeeltelijke lockdown? Samen oefenen valt dan niet mee. In actie naar buiten toe – dat vraagt aardig wat creativiteit. Maar bezinnen en bidden kunnen we juist wel! En meer aandacht voor de Geest kan goed helpen om niet helemaal in beslag genomen te worden door de coronacrisis. De Geest van liefde, als die gaven uitdeelt, begint dat dan niet met vertrouwen, geduld en zachtmoedigheid? Genoeg om flink op te oefenen!

## Advent en Pinksteren

Deze maand komen de verhalen van Lucas 1 voorbij. Ook hierin staat de heilige Geest centraal! Van Lucas kennen we het Pinksterverhaal uit Handelingen 2. Maar als hij begint te vertellen over de komst van Jezus, blijkt ook hier de heilige Geest de hoofdrol te hebben. Over Johannes: 'Hij zal vervuld zijn met de heilige Geest' en ook Elisabet en Zacharias worden vervuld en gaan profeteren! En dan Maria: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken.' Dat is de ultieme vervulling met de Geest: zwanger van Gods Zoon.

Daarmee wordt duidelijk wat we met 'charismatisch' bedoelen. Niet een bijzondere ervaring of iets buitengewoons, maar het gaat om Jezus. Dat zijn liefde in ons tot leven komt.

*Henk Jansen, Fonteinpredikant*



### Stiller worden

We zijn weer aangeland in de tijd vlak voor het Kerstfeest. De kleur van het kerkelijk jaar is paars geworden. Dat wijst op inkeer. In het snelle leven is het goed om ook eens rustig aan te doen, in te keren tot jezelf. En even na te denken, of gewoon stiller te worden en naar je gevoel te luisteren. Wat is er in je hart? Misschien ben je bezig met wat veel mensen bezig houdt: wat er allemaal de komende tijd niet meer kan. Maar dat oude lied is ook waardevol: Tel je zegeningen 1 voor 1. Er is vast wel iets waar je dankbaar voor bent. Iets dat je opvrolijkt of opbeurt. Iets of iemand die je ogen voor iets opent dat je niet meer goed zag. Maar het is er wel en nu zie je het ook weer. En als je dan je zegeningen telt, schrijf ze dan ook eens op. Dat maakt je nog bewuster van de mensen en dingen en gebeurtenissen die er echt toe doen en die je leven mooi maken, een Zegen.

*Ds. Diemer de Jong*

### Meeleven

Mevr. Suzanne Landman (P.C. Boutenslaan 55) gaat van het één naar het ander. Even geleden is zij komen te vallen, waar zij gekneusde wervels aan over heeft gehouden. We wensen haar veel sterkte in dit pijnlijke proces.

*Ds. Marissa van Meijl*

### Kerstochtend

Het 'hoe' is allemaal nog wat onzeker, maar dát er op kerstochtend een mooie dienst zal zijn ligt zeker in de planning! In de afgelopen maanden heeft Rozemarijn van den Berg (15) gewerkt aan een prachtig schilderij, dat deze kerstmorgen gebruikt mag worden. Verder zal er muzikale ondersteuning zijn van (een deel van) l' Esprit.

Laten we moed houden! De dingen gaan misschien anders dan anders, maar heel veel is gelukkig nog mogelijk. Het vraagt alleen wel 'wat' omdenken. Maar daar worden we steeds beter in!

*Ds. Marissa van Meijl*

### Dienst Tweede Kerstdag

Op zondag 26 december is er om half 10 geen dienst in de Plantagekerk.

De dienst in De Regenboog om 10.45 uur is een gezamenlijke dienst van de wijken Drielanden en de Plantagekerk.

### Uw favoriete liederen graag

Meegaande in de sentimenten van het einde van het jaar (top2000, top4000, etc.) wil ik op zondag 2 januari graag een **TOP-KERKLIED** organiseren. Daarvoor zou het fijn als u/jij je favoriete lied op wilt sturen. Deze hoeft niet perse uit een liedbundel te komen – dit mag natuurlijk wel. Ook muziek uit andere genres is welkom. Een onderbouwing erbij is fijn. Zo starten we het jaar door met elkaar te delen wat voor ons belangrijk is en wat ons hoop en moed geeft. Je kunt je nummer tot 23 december doorgeven via [m.vanmeijl@pghardervijk.nl](mailto:m.vanmeijl@pghardervijk.nl). Alvast heel hartelijk dank!

*Ds. Marissa van Meijl*



## colofon & contact

**SamenGeroepen** is het driewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

**Redactie:** Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredacteur)

**Abonnementen:** € 25,00 per jaar per incasso voor papieren versie of € 15,00 per jaar per incasso voor digitaal abonnement.

Anmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:

NL40 RABO 0373 7213 23

**Opmaak:** Ton van der Gaag, gewoonton.nl

**Druk en afwerking:** Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

**Oplage:** 1300 exemplaren

**Volgende uitgave** verschijnt 24 dec. voor **3 weken**

**Kopij** uiterlijk 13 dec. om 18:00 uur naar:

[kerkblad@pghardervijk.nl](mailto:kerkblad@pghardervijk.nl)

Dit geldt ook voor wijkberichten.

## kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, [kerkelijkbureau@pghardervijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pghardervijk.nl)

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

## [www.pghardervijk.nl](http://www.pghardervijk.nl)

## predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A

T. 0342-440486 of 06-4484241

[d.dejong@pghardervijk.nl](mailto:d.dejong@pghardervijk.nl)

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B

T. 06-58729881, [m.vanmeijl@pghardervijk.nl](mailto:m.vanmeijl@pghardervijk.nl)

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

T. 06-16856392, [d.kroeze@pghardervijk.nl](mailto:d.kroeze@pghardervijk.nl)

En via Facebook

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

T. 06-18040814, [henkkleinjansen@gmail.com](mailto:henkkleinjansen@gmail.com)

## kerkelijk werkers

Seniorenpastor: W. (Wilma) Steenbeek-Vlug

T. 06 44588995, [w.steenbeek@pghardervijk.nl](mailto:w.steenbeek@pghardervijk.nl)

Seniorenpastor: F. (Frieda) Meijers

T. 06-48395986, [f.meijers@pghardervijk.nl](mailto:f.meijers@pghardervijk.nl)

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma

T. 06-57490961, [jeugdwerker@pghardervijk.nl](mailto:jeugdwerker@pghardervijk.nl)

## scriba's

Wijk Plantagekerk: Mw. Ada Brouwer,,

[scriba.plantagekerk@pghardervijk.nl](mailto:scriba.plantagekerk@pghardervijk.nl)

De Regenboog: Mw. J. Bode,

[scriba.pgderegenboog@pghardervijk.nl](mailto:scriba.pgderegenboog@pghardervijk.nl)

## helpende handen

T 06 11 51 13 98

[www.pghardervijk.nl/diaconie/helpende-handen](http://www.pghardervijk.nl/diaconie/helpende-handen)

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.





## Uit de kerkenraad

Afgelopen weken hebben we ingezet op verbinding. De kringen zijn weer opgestart, sommigen maken een doorstart. De kinderdienst heeft pakketjes rondgebracht voor de kinderen. In de Back tot Church-dienst was het een feestje om samen weer kerk te zijn. En in de jubileumdienst voor het 10-jarig bestaan van het gebouw konden we ook echt vieren.



Helaas houdt de corona opnieuw huis en moeten we het er weer mee doen. Geen kerstmarkt, geen kerstwandeling, kerstvieringen afgelast. Dat wil niet zeggen dat we daarin zomaar berusten. Misschien ligt het op de loer om te denken: laat maar zitten. In de kerkenraad klinkt echter erg de behoefte contact met elkaar te blijven houden. Daarom: blijf elkaar opzoeken, en laat van u horen als niemand u opzoekt. Zie dat niet als onwil, maar neem de uitnodiging aan om ons te contacteren.

## Bloemschikking vol symboliek

De Regenboog staat er 10 jaar! We vierden het 28 november. De tienerdienst heeft de kerkgangers verrast met grote stenen met daarop '10 jaar kerk'. In het liturgisch bloemstuk zie je de groei en bloei vanuit de stenen. 'We zijn levende stenen', zegt Paulus: samen bouwen wij met onze gaven een geestelijk bouwwerk waarin we groeien en bloeien in geloof. De Hervormde en Protestantse gemeentes, twee bloemstukken, zijn verbonden door stenen onderaan en door Geest in bogen daar bovenuit.



## Opgeven voor de dienst graag, maar niet nodig

De maatregelen voor de kerkdienst veranderen snel. Bij het schrijven van dit blad hebben we gezegd: we doen geen verplichte inschrijving. We willen wel weten wie er in de kerk zit, dus het is fijn als u zich opgeeft via scipio of bij Flory Eibrink via [aanmeldendienst.rb@pgharderwijk.nl](mailto:aanmeldendienst.rb@pgharderwijk.nl) Als mensen zich vooraf opgeven ontstaat er bij de ingang van de kerk geen wachtrij. Geeft u zich niet op, geen probleem, dan schrijft u uw naam op de lijst bij de ingang. Daarnaast: maatregelen veranderen zo weer. Volg de zondagsbrief voor het actuele nieuws!

## Bezinning

In de kerkenraad van november kwam onze jeugdwerker Lisette erbij. Ze nam ons samen met jeugdouderling Diny mee in een bezinning over het jeugdwerk. Beter gezegd: ze lieten ons nadenken over hoe we samen kerk zijn, jong en oud. Lisette gebruikte een aansprekend beeld van kerk als huiskamer. Ieder heeft een plek in die huiskamer en samen maken we uit wat er precies gebeurt. Je kunt niet je wil opleggen, je kunt een ander ook niet negeren. Ondertussen brengen we ook veel tijd door in onze eigen kamers. Dit beeld leverde een mooi gesprek op. We nemen ook zeker iets uit dit gesprek mee. Allereerst willen we met jong en oud samen gaan praten, over wanneer ze zich samen thuis voelen in onze kerk-woonkamer. Dat gesprek voeren we niet zo vaak. En daarbij de vraag: delen we genoeg inspiratie?

*Ds. David Kroeze*

## Bevestiging ambtsdragers

Een mooie dienst in een donkere tijd. We mogen Jan Boomsma als jeugdouderling bevestigen, Michelle Schouten-Klaasse als ouderling-scriba, en onze nieuwe ouderling Wilma Steenbeek-Vlug als ouderling. Drie mensen die fris aan de start staan. Jan als vader van twee tieners weet waarvoor hij het doet. Michelle zegt dat ze vergaderen vooral erg leuk vindt. Dus: join de club! En Wilma is vol enthousiasme om aan haar nieuwe taak te beginnen als senioren-pastor. In de tijd waarin samenkomen weer beperkt kan, vinden we het fijn dat we dit als een soort hoopvol teken kunnen neerzetten: mensen die met liefde voor onze gemeente zullen beginnen. Kunt u ze niet persoonlijk gelukwensen, doet u dat gerust via de telefoon/app/sms. Of deel uw dank in de mentimeter tijdens de dienst.

*Ds. David Kroeze*

## Tel je mee ?

Tel je mee naar kerst? Vier zondagen, met het advents-en kerstproject 'tel je mee'. En natuurlijk tel je mee, want je telt mee voor God. Net zoals Maria en Jozef meetelden. Niet omdat ze zo belangrijk waren, maar omdat ze iets heel moois konden doen voor God: voor hun én Gods kind Jezus zorgen. Zo ontdekken we vier zondagen dat de Bijbel zegt dat iedereen meetelt. In het kerstverhaal zien we dat op een bijzondere manier. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Juist 'kleine' mensen, zonder macht en invloed, hebben een speciale plek bij Hem. De kinderen hebben thuis een boekje gekregen voor iedere dag, en een kalender waarop ze wekelijks een luikje kunnen openen bij het verhaal voor de zondag. Namens de kinderdienst.

*Ds. David Kroeze*



## S UITNODIGING

Afgelopen jaar was het door diverse omstandigheden niet mogelijk om de vertrouwde Kerstvieringen voor de senioren te organiseren.

**Dit jaar hopen we dat het wél gaat lukken....**

**We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de Kerstviering voor senioren in Kerkelijk Centrum de Regenboog op maandag 20 december om 15.00 uur of in de Plantagekerk op dinsdag 21 december om 15.00 uur.**

We ontmoeten elkaar rond vertrouwde kerstliederen en het eeuwenoude verhaal dat ons nog steeds raakt in deze tijd.

Als senior gemeentelid ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. Het helpt ons bij de voorbereidingen als u voor 16 december laat weten of u komt. Gasten zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom! Vervoer kan geregeld worden voor wie dat nodig heeft. Dit alles natuurlijk wél onder voorbehoud en met inachtneming van afgekondigde maatregelen rond Corona.

Voor de **Kerstviering in de Regenboog** kunt u zich aanmelden bij:  
Saskia de Jonge, m: 06 559 779 83 of e-mail: sdejonge@live.nl

Voor de **Kerstviering in de Plantagekerk** kunt u zich aanmelden bij:  
Janny Bast, m: 06 201 422 59 of e-mail: jannybast@solcon.nl

Wij hopen van harte u te kunnen verwelkomen!

Vriendelijke groet,

*Frieda Meijers en Wilma Steenbeek*  
Seniorenpastores

## KINDERKERST-THEATER 'KNETTERGEK!' zondag 19 december 17.00 uur via Youtube

Zet vast in de agenda, dit wil je niet missen: Kindertheater Knettergek! speelt de kerstvoorstelling 'Vrolijk kerstfeest iedereen'. Een speciale kerstviering geschikt voor ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen. De kerstviering bestaat uit liedjes, filmpjes, het kerstverhaal, goocheltrucs en een kerstquiz die je thuis kunt meespelen. Dus kijk live en klets en speel mee in de chat van YouTube. Iedereen mag weten dat we met Kerst denken aan de geboorte van Jezus en dat Hij gekomen is voor iedereen.



Helaas moet alles alsnog via **Youtube**. Want door de aangescherpte corona-maatregelen mogen we in de kerk niet samenkomen na 17 uur. En toch vieren we Kerst met elkaar. Zet wat lekkers klaar en kruip gezellig voor de computer/laptop of tablet. De speciale link naar deze theatervoorstelling volgt zo snel mogelijk, dus houd de nieuwsbrief van de kerk, social media en whatsapp in de gaten.

*Lisette Brandsma, Jeugdwerker*

## "KERK-OP-SCHOOT" EN "KLEUTERKERK"

We schreven de vorige keer dat we zaterdag 18 december "kerst op schoot" zouden gaan vieren.

Maar de wereld is weer een beetje kleiner geworden. We zijn voorzichtig en hebben besloten dat jullie allemaal een kerstfilmpje toegestuurd en een bijbehorend tasje thuis bezorgd krijgen.

Voor nieuwe kijkertjes en luisteraartjes, er zitten spulletjes in het tasje die gebruikt kunnen worden tijdens het filmpje!

We hebben het afgelopen jaar al aardig wat ervaring opgedaan om Kerk-Op-Schoot bij jullie thuis te brengen en dankzij het team gaat dat ook nu vast weer lukken.

**Het Kerk-Op-Schootteam is uitgebreid met twee enthousiaste ouders: Annemiek Schuurman en Judith de Weerd.**

Het maakt ons dankbaar en blij dat mensen spontaan mee willen helpen om ook de jongsten in onze gemeente een stemmetje te geven.

Vindt u het leuk om met uw (klein)kind het Kerk-Op-Schoot kerstverhaal te volgen? U kunt zich opgeven vóór 11 december bij ds. Marissa van Meijl: m.vanmeijl@pgharderwijk.nl Het zou fijn zijn om daarbij te weten om wie het gaat en welke leeftijd (tot zes kun je zeker mee doen!)

*Team Kerk-Op-Schoot en Kleuterkerk*



SST: STAY STEADY

KEEP THE FAITH... (HOUD HET GELOOF)

Zoldertje Plantagekerk, met wat afzeggingen toch 7 jongeren ter plekke. "Op welke wijze houden wij de moed er in en blijven we trouw aan ons geloof". Wederom een onderwerp (erg actueel) in deze lastige tijden van voetbalrellen, tweedeling in de samenleving als het gaat om vaccinaties, rellen in diverse grote steden om alle maatregelen, zorgen om het klimaat... Je wordt er bijna moedeloos van. Hoe beleven onze jongeren dit? Staan we op en blijven we positief of blijven we hangen in de ontwikkelingen waar wij, en met name de jongeren, mee geconfronteerd worden. Veel gehoord is wel de opmerking dat we er als jongere zelf niet altijd veel aan kunnen doen. Het stellen van een doel geeft jongeren houvast. "Dit wil ik halen en bereiken en daar ga ik voor..."

We luisteren naar het bekende lied: "You Raise Me Up" en we stellen de vraag: "Wat heb je geleerd van de afgelopen periode en... kan je hier iets mee voor de toekomst?"

Ook in de Bijbel worden verhalen verteld waar je moedeloos van wordt. Onderdrukking, oorlogen, verraad en bedrog. We lezen het verhaal uit 1 Samuel 1: 1-20. Het bekende verhaal van de kleine David, die het moest opnemen tegen de reus Goliath. Een verhaal met een duidelijke boodschap. Iets wat onmogelijk lijkt, kan door geloof en vertrouwen waarheid worden. We luisteren wederom naar een lied, genaamd: "Keep Your Head Up"... en zo is het ook. Houd je hoofd recht/omhoog en heb vertrouwen. De afsluiting is met een spel (schoenen uit) om met onze voeten een knoop in een dropveter te leggen. We mogen ook niet met onze handen de sokken uittrekken. Een lastig klusje, maar met wat frommelwerk en doorzettingsvermogen blijkt het te doen.

Zondag 19 december gaan we voor SinterKerst. Een pakjesavond met een Boodschap. Als het dan tenminste mogelijk is om samen te komen.

Martine en Gerard, team Stay steady

PUZZEL

Hoe reizen Jozef en Maria? Op een.... (verbind de puntjes met elkaar, begin bij 1)







**PASTORALIA**

Op 5 november overleed op de leeftijd van bijna 84 jaar **Grietje (Gré) van der Molen-Warringa**, Mecklenburglaan 70, 3843 BP Harderwijk. We wensen haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen Gods liefde en troost toe.

‘En God zal zelf bij hen zijn en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen (Openb. 21). Met deze tekst op de rouwkaart is er afscheid genomen van **mevrouw D. Muurling-Nieuwenhuis**. Zij overleed op 9 november op de leeftijd van bijna 92 jaar. We wensen de familie en allen die haar gekend hebben, Gods troost en nabijheid.

*Frieda Meijers*



**Muziek bij de koffie**

Op donderdag 16 december zal vanaf 10.15 uur vanuit de Regenboog weer een uurtje ‘Muziek-bij-de-koffie’ online worden

uitgezonden. Er is muziek, zang en er worden teksten gelezen. We zijn op weg, door de adventsweken heen, naar het Kerstfeest, met het thema ‘Verlangen’. Heeft u een lied of een tekst dat bij dit thema herinneringen oproept en wilt u dat met ons delen, geef het door aan de seniorenpastores Wilma of Frieda. We kijken of uw verzoek een plek kan krijgen in dit muzikale koffie-uurtje.

*Wilma Steenbeek en Frieda Meijers*

**WIJ GEDENKEN...**

**Cor Pul**

Kornelis Pul werd geboren én blies de laatste adem uit in Ermelo; je kunt goed zeggen: hij gaf zijn leven aan de goede herder. Want Cor maakte indruk op anderen met zijn vertrouwen in God. Als je bij hem kwam, wilde hij zingen, meezingen met Nederland zingt, en vooral met liedjes van Johannes de Heer. Vol overgave zong hij en het was te voelen hoe sterk zijn verbondenheid met God was. Cor Pul kenden we in de Regenboog als degene die altijd voor in de kerk zat in een rolstoel. Toen hij twee dagen 16 was, kreeg hij een auto-ongeluk. Hij lag een jaar in coma, en de artsen hadden er weinig hoop meer op. Dat zijn ouders en vooral zijn moeder zo trouw hem hebben bezocht en verzorgd, heeft er vast aan bijgedragen dat hij bijkwam. Langzaam kon hij weer een leven opbouwen. Hoe bijzonder was zijn innerlijke houding: geen moment klaagde hij over zijn beperkingen. En ook bijzonder was hoe trouw zijn familie is gebleven. De laatste jaren namen zijn klachten toe en moest hij steeds liefhebberijen inleveren, zoals dammen, zwemmen, en vooral het eten en de koffie miste hij. Ook had hij meer zorg nodig en na 15 jaar Harderwijk, en even in Apeldoorn, woonde hij nog een half jaar op ‘s Heerenloo. Eén ding is in alles bij hem gebleven: zijn verbondenheid met de goede Herder. We zullen hem herinneren met zijn dankbare overgave aan Hem die hem leidde. In die Geest blies hij de laatste adem uit op 28 oktober, in die Geest herdachten we hem op 4 november in de Varenhof, waar hij samen bij zijn ouders ligt, rustend in de vrede van de grazige weiden.

*Ds. David Kroeze*

**WIJ GEDENKEN...**

**Joke Dijkstra-Timmer**

Op 10 november heeft Joke Dijkstra-Timmer, op de leeftijd van 84 jaar, dit aardse leven los moeten laten om voor eeuwig bij haar Heer te verblijven. Goede jaren heeft ze in haar huwelijk met Tiemon Dijkstra ervaren, zij zagen dit samenzijn als leiding van God. Zij waren na hun verhuizing naar Harderwijk een van de kostersechtparen van de Triangel. Ook was Joke lid van het Interkerkelijk koor, ze hield van muziek en zang. Dit klonk door in de afscheidsdienst in de Varenhof te Ermelo, waar aansluitend de

begravenis plaatsvond.

Joke had haar wensen opgegeven voor de afscheidsdienst en centraal stond Romeinen 8: 31 – 39: de zekerheid van het geloof en leven door de Geest. Paulus stelt hierin vragen die Joke raakten. Ondanks de stormen in haar leven wist Joke zich in dit alles gedragen door de Liefde van God. Als Hij vóór je is, wie zal tegen je zijn, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus. Als een Herder leidt Hij je naar grazige weiden en wateren der rust. Het laatste jaar werd Joke in Sonnevandijk verzorgd. Haar gezondheid ging steeds verder achteruit en zo doofde haar levensvlam. Zij mag rusten en Zijn Naam in vrede dragen, de grote Toekomst tegemoet. Wij wensen Tiemon, kinderen en allen die haar kenden, de liefde en geborgenheid van deze God toe.

*Frieda Meijers*

**WIJ GEDENKEN...**

**Dirkje Agatha Cornelia Souer-den Boer**

Op 18 november is in het hospice te Ermelo overleden Dirkje Agatha Cornelia Souer-den Boer.

Ditty mocht 91 jaar worden. De laatste jaren nadat haar man Herman was overleden, waren moeilijk voor haar. Nooit was zij alleen geweest en nu moest zij alleen verder; dapper deed ze haar best, maar het lukte niet altijd zo goed. Eind van de zomer bleek zij ook ernstig ziek te zijn en dat verklaarde veel. Begin november werd zij in het hospice opgenomen, waar ze in dankbaarheid en zonder pijn nog een paar goede weken had. In alle rust is zij gestorven met de woorden van Psalm 4 vers 3: ‘Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis. Alleen bij U ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis’. 24 november hebben we in Ugchelen afscheid genomen van een lieve moeder, oma en omi. Herinneringen en gedachten hebben we gedeeld. En er mochten woorden van hoop en troost klinken. Hoop was het woord dat Ditty op de been heeft gehouden; al was er ook wel twijfel. Het lied een toekomst vol van hoop hebben we samen vaak beluisterd, waarna zij zelf ook kon zingen: ‘Abba Vader, U alleen’. In vertrouwen dat wie Ditty was verder leeft bij God hebben we afscheid genomen. In vertrouwen ook dat God met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen mee gaat alle dagen van hun leven.

*Gertie van Dijk-Vermeulen*



## ACTIE KERKBALANS 2021: HARTVERWARMEND

De stand van de actie Kerkbalans 2021 was per 28 november als volgt:

	toegezegd	ontvangen
Kerk	491.200	475.800
ZWO	57.600	55.250
Kerk naar Buiten	37.100	35.300

Het begrote bedrag voor de kerk voor 2021 is € 465.000. Uit dit overzicht blijkt dat het begrote bedrag voor 2021 al ruimschoots gehaald is. Hartverwarmend om te zien dat uw bijdragen behoorlijk hoger zijn dan begroot en dat u, ondanks de crisis waarin we verkeren, toch in staat bent om uw toegezegde bijdragen te voldoen. Dat is be-moedigend voor de toekomst van de PGH.

### Kerkbalans 2022 kan ook digitaal

De actie Kerkbalans 2022 wordt gehouden van 15 t/m 29 januari 2022. Achter de schermen is de voorbereiding al in volle gang. Ook dit jaar is het weer mogelijk om uw bijdrage digitaal toe te zeggen. Het grote voordeel is dat u ons veel administratieve werklust bespaart. Uw toezegging kunnen wij dan nl. met één druk op de knop verwerken in onze administratie. Dit scheelt heel veel handmatige invoer. Als College van Kerkrentmeesters hopen wij dat u van deze mogelijkheid zoveel mogelijk gebruik wilt maken. Dit kan op verschillende manieren:

#### - via de website van de PGH

Ga naar [www.pgharderwijk.nl/kerkbalans](http://www.pgharderwijk.nl/kerkbalans). Hier komt u in het digitale toezeggingformulier. Vul de gevraagde gegevens in. Uw leden-registratienummer

vindt het op het Kerkbalans-formulier of kunt u opvragen bij het kerkelijk bureau.

- **via de Scipio app:** klik in het menu op Kerkbalans.

Heeft u in voorgaande jaren aangegeven digitaal te zullen toezeggen, dan ontvangt u thuis geen papieren toezeggingformulier.

Doet u voor de eerste keer uw toezegging digitaal, vermeld dit dan s.v.p. op het papieren Kerkbalans-formulier als u dat toch nog ontvangt. Het is logistiek niet meer mogelijk om het papieren toezeggingformulier uit de stapels te filteren.

### Periodieke giften: een belastingvoordeel

Een behoorlijk aantal gemeenteleden maakt al gebruik van de periodieke gift. Kort gezegd komt het hier op neer: u kunt aan de kerk meer schenken, zonder netto meer te betalen.

Het aangaan van een periodieke gift (minimaal 5 jaar) is voor de gever interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een 'normale' gift. Normaal gesproken zijn giften pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. U kunt uw gift dus voor de volle honderd procent aftrekken. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel toevoegt aan de kerkelijke gift. Van harte aanbevolen dus! Wilt u hierover meer informatie of formulieren, neemt u dan – vertrouwelijk – contact op met het Kerkelijk bureau.

## WIJZIGINGEN 2<sup>E</sup> EN 3<sup>E</sup> COLLECTE

Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten de tweede collecte in de kerkdiensten vanaf volgend jaar elke week te bestemmen voor de kerk.

De derde collecte wordt voortaan bestemd voor de verduurzaming van de Plantagekerk (2/3 deel) en de Regenboog (1/3 deel).

## SLUITING KERKELIJK BUREAU ROND DE FEESTDAGEN

Het Kerkelijk bureau is gesloten van maandag 20 december t/m zondag 2 januari. Vanaf 3 januari staan wij weer voor u klaar tijdens de bekende openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur.

## COLLECTEMUNTEN

Van de mogelijkheid om collectemuntten af te halen wordt minder gebruik gemaakt. Daarom kunnen collectemuntten alleen nog worden afgehaald op donderdagmorgen van 10.00 - 11.30 uur. Mocht u niet in staat zijn om overdag te komen, dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau. Het Kerkelijk Bureau vraagt u zoveel mogelijk vooraf via de mail of telefonisch te bestellen. Dan kan de bestelling gereed gemaakt worden.

*Namens het College van Kerkrentmeesters,, Ton Balsma*

## KERKELIJK BUREAU

### COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten zijn weer verkrijgbaar. In de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl) of via het kerkelijk bureau, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl), tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk.

### REKENINGNUMMERS

**Vaste vrijwillige bijdrage**  
NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie  
**Giften**  
ZWO - NL42RABO0317714554  
Diaconie - NL39RABO0317714996  
Fonteinwerk - NL67RABO0385726139  
Kerk - NL28RABO0317770969

### COLLECTE-OPBRENGSTEN OKTOBER 2021

<b>3 okt</b>	Kerk & Israël	692,00
	Voedselbank	137,00
	Renovatie Plantagekerk	164,36
	Kerk	212,20
<b>10 okt</b>	Louise ten Wolde	772,35
	Voedselbank	128,00
	Renovatie Plantagekerk	243,30
	Seniorenpastoraat	252,90
<b>17 okt</b>	KiA/Kameroen	687,50
	Voedselbank	109,00
	Renovatie Plantagekerk	188,76
	Kerk	224,90
<b>24 okt</b>	Diaconie	523,10
	Voedselbank	165,00
	Renovatie Plantagekerk	182,80
	Kerk	285,15
<b>31 okt</b>	Stichting Muhoza	632,60
	Voedselbank	187,00
	Jeugdpastoraat	299,67
	Kerk	388,50

## KERKELIJKE STAND

### Adres

Mevr. B.C. Verboom-van den Boogert,  
Sonnevanc , Afdeling Myrthe 1 K 04

### Nieuw ingekomen

Mevr. T.M. Bos, Krommekamp 54, uit Putten  
Mevr. L. Bouma-Kuiper, Sonnevanc klan 2, uit Zeewolde

Mevr. A. Bloem, Ir. P. Calandstraat 9  
Mevr. A.M.M. Struijk, Guido Gezellelaan 255-301

### Verhuisd

Dhr. H.J. van Bloemendaal, Zijpenbergerhout  
49 naar Kievitmeen 109

Dhr. G.H. Loohuis, Ten Katestraat 2 naar Villa Verde, Johanniterlaan 5-79

Fam. Berends, Deventerweg 97 naar Leuvenumseweg 36

Mevr. M.E. Jansen-de Groot, Stationslaan 115-1, naar Westeinde 82C

Dhr. en mevr. Verbree-Boonen,  
Oostermheenweg 9, naar Oostermheenweg 9C, Hierden

Dhr. en mevr. Van der Hout-Slagmolen,  
Goeman Borgesiuslaan 3, naar Havenspoor 75  
Mevr. S. van der Laan-Folkerts, Plataanlaan 15, naar de Boerhaavehof, Boerhaavelaan 108 K128

Mevr. M.W. Pasman-Bruinink, Van Speyklaan 222, naar Havenspoor 59

### Vertrokken

Dhr. J. Schaftenaar, Saxofoondreef 66, naar Ermelo

## 10 jaar Regenboog: hoe het begon

Met gezamenlijke diensten op 28 november hebben de Protestantse Gemeente en de Hervormde Gemeente in Drielanden alsnog het 10-jarig bestaan van kerkelijk centrum De Regenboog gevierd. Corona dwarsboomde wat een feestelijk jaar had moeten worden. Het gebouw opende zijn deuren op 6 februari 2011. Een samenvatting van de voorgeschiedenis.

Initiatiefnemers voor kerkbouw in Drielanden waren de Gereformeerde Kerk en de 'Hervormde Gemeente Nieuwe Kerk', die dan al jaren 'Samen-op-Weg' zijn. In 1993 rijst de vraag wat te doen met kerkenwerk in Drielanden als daar in 1995 de woningbouw van start gaat. De prognose van aanvankelijk 2.500 woningen wordt al spoedig opgehoogd tot 4.700 woningen, dus ruim tienduizend inwoners, een kwart van heel Harderwijk. Daar zou toch ook de kerk present moeten zijn. Alle nieuwe bewoners zijn afkomstig uit andere buurten en buurgemeenten. Hoe vaak niet gaat zo'n gezinsverplaatsing gepaard met kerkverlating. Ligt hier geen opdracht om dwalende schapen op te vangen en onder dak te brengen?

Hierover komen op 4 oktober 1995 de kerkenraden van de SoW-kerken bijeen. Inleiders zijn twee deskundigen in gemeenteopbouw: ds. Marinus Noorloos, de pionier/voorganger van de SoW-gemeente Lelystad en ir. Frits Kroese, de stedenbouwkundige van de Gemeente Harderwijk. Na afloop nemen beide kerken zich voor om gezamenlijk in Drielanden aan de gang te gaan. In 1997 valt het officiële besluit 'te komen tot een relatief zelfstandige SoW-wijkgemeente in Drielanden waarbij gestreefd wordt naar eigen huisvesting.' Dat laatste is niet eenvoudig, want Drielanden bestaat uit bijna louter weilanden en maisvelden, nergens is een ruimte te vinden voor meer dan pakweg vijftien personen. Illustratief hiervoor: de eerste bijeenkomst van de kerk in de wijk, in de zomer van 1998, houden de pioniers in twee partytenten op het schoolplein van de tijdelijke schoolwoningen aan de Trombonedreef.

Op 29 november 1998 kan in basisschool De Triangel dan toch de eerste zondagse kerkdienst van start. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs is bereid geweest de hal van de splinternieuwe school hiervoor bouwkundig enigszins aan te passen. Vrijwilligers ruimen elke weekeinde de 'kerk' in en uit. Het kerkenwerk in Drielanden wordt de liefdesbaby van de hecht samenwerkende Gereformeerde en Nieuwe Kerk. De getalsverhouding half-om-half uit oud-Harderwijk vertoont zich ook in Drielanden. In 1997 bijvoorbeeld telt de wijk 81 huishoudens van gereformeerde signatuur en 91 die bij de Nieuwe Kerk zijn ingeschreven. Men mag op zoek naar een predikant voor 50%. Op 12 maart 2000 wordt ds. Florida de Kok bevestigd als eerste wijkpredikant. De moederkerken betalen fifty-fifty de kosten. In september 2007 wordt ds. Florida de Kok opgevolgd door ds. Lyonne Verschoor-Schuijjer. David Kroeze is sinds 2017 de wijkpredikant.

### Pioniersgeest

Enthousiasme en pioniersgeest van de wijkraad werpen hun vruchten af, de wijkgemeente groeit in tal en activiteit. De ruimte in de Triangel wordt te klein. De wijkraad van Drielanden spreekt zich in 2002 uit voor een eigen kerkgebouw. Het gemeentebestuur wil aanvankelijk in het multifunctionele centrum De Bogen aan



het Triasplein ruimte voor kerkdiensten opnemen. Diverse kerken dienen desgevraagd hun wensenpakket in, maar het complex wordt gerealiseerd zonder grote (kerk)zaal. Voorjaar 2005 tekenen kerk en schoolbestuur de intentieverklaring voor onderzoek naar gezamenlijke bouw van een school/kerkcombinatie aan het Biezenplein.

In de Centrale Kerkenraad, het contactorgaan van 'Hervormde Oude kerk' en de 'Hervormde Gemeente Nieuwe Kerk', is inmiddels gepleit voor deelname van de Hervormde Gemeente aan het nieuwe gebouw, om zo de kosten te drukken. De Hervormde Gemeente kiest er echter aanvankelijk voor de kerkgangers uit Drielanden op te vangen in kerkelijk centrum Het Anker in Stadswelden. Rond 2000 besluit zij alsnog tot kerkbouw in Drielanden, maar dan in eigen beheer, op een locatie op de hoek Westerveenweg/Drielandendreef. Twee jaar later blijkt dat de afzonderlijke kerkbouwplannen beide veel te duur uitvallen. De kerkvoogdijen gaan met elkaar in overleg. Uitkomst is dat beide PKN-wijkgemeenten hun vieringen en bijeenkomsten onder een-en-het-zelfde dak willen houden. Architect Van de Poel uit Epe, die het ontwerp voor een combinatie van Het Startblok en de kerk al klaar had, ontwerpt een ander, groter maar meteen ook aanzienlijk goedkoper kerkgebouw. Door alle veranderingen loopt de samenwerking met het schoolbestuur helaas spaak, de koppeling tussen beide gebouwen wordt losgelaten.

Kerkelijk Centrum De Regenboog opent zijn deuren op 6 februari 2011. Beide PKN-filialen houden er sindsdien in roulerende volgorde op zondagmorgen hun vieringen. Een verstandige maar ook hartverwarmende vorm van samenwerking. Feitelijk is de gezamenlijke Stichting Kerkelijk Centrum Drielanden (SKPD) de eigenaar van de Regenboog. Ook koren, instellingen en anderen maken dankbaar van de faciliteiten gebruik. Goed dat de Regenboog er is, kerk midden in de samenleving.

Bron: Govert van der Boom: De verNIEUWEnde KERK (2012)



### SCAN EN ONTDEK

**BOEIENDE KERKGESCHIEDENISSEN**  
Meer over de geschiedenis van de Regenboog en van de 'moederkerken' Gereformeerde Kerk, Hervormde Gemeente Nieuwe Kerk en PGH is te lezen op [pgharderwijk.nl/pg-harderwijk/overons/geschiedenis](http://pgharderwijk.nl/pg-harderwijk/overons/geschiedenis) of via deze QR-code.

## EEN GROTE SCHOK EN INTENSE VERSLAGENHEID OM JOGCHUM

Een grote schok ging door ons allen, toen we hoorden van het overlijden van Jogchum Zijlstra, 33 jaar jong. Bij ieder persoonlijk die hem kende, en de velen die meeleeften tijdens zijn ziekte. Ook toen we het zondag afkondigden in de diensten, was dat heel aangrijpend. De diepte van het verdriet is niet te peilen. Ieder die het hoorde, had er geen woorden voor. Jogchum was in september tijdens de startzondag nog voorgesteld als onze muziekcoach voor de PGH. Met een werkgroep zou hij een professionele impuls geven aan onze muzikaliteit. Hij was ons bekend omdat hij in de PGH is opgegroeid, en vanwege de praiseband Ivy. Hij was supermuzikaal en had zoveel ideeën, en bovendien veel zin in zijn job. Bovenal was hij vader van Marlou, man van Floor, en zoon van Anne en Lia. En dan ineens is dat allemaal zo wreed afgelopen.

We hebben weken beleefd van lichtpuntjes en tegenslagen, heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. Zijn longen hielden het niet vol, maar ze vonden toch weer iets ter verbetering. De dag voor zijn overlijden kwam er nog een hoopvol bericht, maar een klaplong maakte verdere behandeling onmogelijk. Wie kan hier iets zinvol zeggen? Het enige dat ik weet is dat we dit bij elkaar en bij God kunnen uitschreeuwen. En dat we het geloof van Jogchum zelf naar voren halen. Die vol overtuiging was, vol Geest.



In de diensten in de Plantagekerk en Regenboog deelden we het verdriet om hem. In de Regenboog zongen we daarop 'Ga met God en hij zal met je zijn'. Een lied waarop hij met Ivy een eigen muzikale bewerking had geschreven. In het Fonteinwerk was nu geen dienst, daar is het alvast per app gedeeld: 'we zijn met z'n allen zo verbonden geraakt met Jogchum, Floor en Marlou. De laatste maanden nog meer door zoveel gebed voor hen. Ik dacht oprecht: God hoort ons en doet een wonder. En nu?: 'God hoor ons en hou ons allemaal vast!'

Jogchum had een passie om van geloofsliederen iets extra moois te maken. Hij had daar plezier in, omdat het zijn lof aan God was. Laten we bidden en proberen te vertrouwen, dat hij nu in de goedheid van God is voor wie hij zijn muziek maakte. En laten we bidden: Heer ontferm U over die hem missen. Want de schok en de verslagenheid zijn groot. Daar willen we met dit bericht nu uitdrukking aan geven. In de volgende Samen Geroepen zullen we zijn naam nogmaals noemen, om hem te herinneren.

Namens de kerkenraden, stuurgroep, muziekwerkgroep en collega's.

*Ds. David Kroeze*

## GESLAAGD PROJECT KERSTENGELN

Tijdens de Adventsperiode bezoeken 60 kerstengelen 73 adressen van mensen die de aandacht van een kerstengel verdienen. Een kerstengel komt vier keer anoniem langs met een leuke kaart of een kleine attentie. Met dit project sluiten we aan bij het thema 'Tel je mee?', het thema waarmee we dit jaar naar Kerst toelevan. De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Met het kerstengelenproject willen we mensen laten merken dat zij meetellen. Het gaat om mensen die we al een poosje niet hebben gezien. Mensen die een bemoediging kunnen gebruiken. Of gewoon om te laten weten dat we aan hem of haar denken.



Onze kerstengelen zijn creatief en enthousiast. 'Ik zou wel om een hoekje willen kijken om hun reactie te zien', apte een kerstengel ons. En ook van de ontvangers ontvingen we positieve berichten: 'Eerlijk gezegd ben ik ontroerd en verrast met deze verrassing voor 1e Advent. Ik heb gelezen over het kerstengelenproject, wat een prachtig gebaar dacht ik toen nog... Nooit gedacht dat dit op ons adres zou komen.'

Wil je meer informatie over het project? Stuur dan een berichtje naar: Anke van Luxemburg, [ankevanluxemburg@planet.nl](mailto:ankevanluxemburg@planet.nl) (Plantagekerk), Olga en Bert van Maarleveld, [olga@styx-uitvaart.nl](mailto:olga@styx-uitvaart.nl) (Plantagekerk) of Saskia de Jonge, [sdejonge@live.nl](mailto:sdejonge@live.nl) (de Regenboog).



## VAN ABBA TOT ZONDEBOK De Spijswetten



Ieder van ons heeft wel eens in Amsterdam of Antwerpen een restaurant gezien met het bordje Koosjer (כּוּשֵׁר) op de gevel. Daar wordt voedsel geserveerd, in overeenstemming met de spijswetten uit de joodse Heilige

Schrift. Je eet dan alleen vlees van herkauwende dieren, zeedieren met schubben en nooit een gerecht met vlees én melk. Wat zit daar achter? Je komt mensen tegen die stellig zeggen dat koosjer eten gezonder is en zij wijzen dan op het verhaal uit het

eerste hoofdstuk van het boek Daniël. Toch is gezondheid het punt niet. De spijswetten zijn een dagelijkse herinnering dat God betrokken wil zijn op ons leven en wat ons in en uit gaat. Een bijzondere situatie is het verbod om een geitenbokje te koken in de melk van de moeder. (Exodus 23 : 19 en in nog twee teksten) Iedereen die nadenkt, voelt aan hoe wreed het zou zijn om dat te doen. Zou dat de achtergrond van het verbod zijn? Dit voorschrift heeft eeuwenlang tot strenge en spitsvondige uitleg geleid. In sommige joodse gezinnen heeft men gekozen om alles in huis dubbel te hebben: een set borden, pannen en een aanrecht in de keuken voor vlees en dat allemaal nog een keer voor eten waar melk in zit! Wie gaat zoeken in joodse verhalen of

moppen, komt heel wat verwijzingen naar dit gebod tegen. Cabaretiers weten er ook wel raad mee.... Ik sprak eens een rabbijn die aan het gebod over melk en vlees een moderne uitleg gaf. Hij zei: "Kijk, in de geboden wordt ons toegestaan om vlees te eten. Het is ook toegestaan melk van een dier te drinken. Maar, als je dat tegelijk wilt, klinkt het gebod: Stop, nu ga je te ver. Een mens heeft geen onbeperkt recht op onze medescheepselen!" Zijn uitleg laat zien dat de spijswetten goed aansluiten bij 'groen' geloven, waarbij onze verantwoordelijkheid voor de schepping ook te maken heeft met wat er op ons bord ligt. Misschien wordt het tijd voor nieuwe spijswetten?

*Tjitte Dijkstra,  
interkerkelijke werkgroep Kerk & Israël*

## FOTO MARIJN FIDDER WINT BIJ NATIONAL GEOGRAPHIC



*Marijn Fidder is 24 jaar, PGH-lid en professioneel documentair fotografe. Op 21 november won ze de eerste prijs bij de internationale fotowedstrijd van National Geographic in de categorie 'mensen'. Ze won met een foto van het vluchtelingenmeisje Zahar, gemaakt op Lesbos in september 2020. Voor Samen Geroepen neemt ze de tijd voor een interview.*

### Gefeliciteerd met het winnen van de eerste prijs! Wat zorgde ervoor dat jij besloot naar Lesbos te gaan?

De eerste keer dat ik naar Lesbos ging was in januari, februari 2020. Ik was aan het werk voor de hulporganisatie GAIN. Daar ontmoette ik een gezin waarmee ik bevriend raakte en daar heb ik eigenlijk altijd contact mee gehouden. Op de nacht van de grote brand in het vluchtelingenkamp op Lesbos stuurde de vader van het gezin, Hassan, mij foto's en filmpjes van de brand en dat ze op de vlucht waren. Hij vroeg mij of ik de stem van hun verhaal wilde zijn. Toen ik die ochtend wakker was en de berichtjes zag, besloot ik meteen een ticket te boeken.

### Wat trof je aan op Lesbos?

De eerste keer op Lesbos, begin 2020 was vluchtelingenkamp Moria op z'n slechtst. Meer dan 20.000 mensen leefden in een kamp gebouwd voor slechts 3.000. De omstandigheden waren uitermate slecht, confrontaties tussen de mensen waren een dagelijkse zaak en er was slechte hygiëne en gezondheidszorg. Toen het vluchtelingenkamp in september 2020 in vuur en vlam stond, kwamen alle mensen op straat terecht. Er was geen ruimte voor een tijdelijke opvang, dus besloten de mensen zelf tentjes langs de weg te maken van bamboe en zeil. Er waren geen sanitaire voorzieningen en weinig eten en drinken.

### Je trof daar ook het meisje Zahar die we op je winnende foto zien. Kan je vertellen hoe dat ging?

Ik vond Zahar onder een afdakje op de parkeerplaats van de supermarkt Lidl in Mytilini. Vluchtelingenkamp Moria was net afgebrand

en mensen zochten een plek waar ze konden slapen. Ik ging bij de ouders van Zahar zitten en probeerde te vragen hoe het met ze ging en waar ze vandaan kwamen. Goed Engels spraken ze niet, maar ze vertelden dat ze uit Afghanistan kwamen en op de vlucht waren voor de taliban. Het feit dat ze nu weer hun spullen en tent (thuis) moesten achterlaten viel hen zwaar. Op de parkeerplaats was het een chaos. Hier en daar speelden kinderen tikkertje en volwassenen probeerden een dak te knutselen van plastic en probeerden zich warm te houden met dekens. Zahar heeft na mijn tijd op Lesbos nog lang in mijn gedachten rondgedwaald. Ik vroeg me constant af hoe het met haar zou gaan. Tot op heden heb ik nog geen contact kunnen krijgen met haar ouders om dit te vragen.

### Wat doet het met jou zelf als mens om kinderen in zulke moeilijke omstandigheden te zien?

Het maakt je machteloos en je wilt het liefste alles oplossen, maar helaas kan dat natuurlijk niet. Ik vind het wel enorm fijn dat ik door mijn werk een stukje van hun verhaal de wereld in kan helpen, zodat mensen hen zien. Wellicht komt er op deze manier sneller de juiste hulp.

### Wat kunnen wij zelf doen om kinderen zoals Zahar te helpen?

Met Kerst is er via Kerk in Actie een collecte, ook in de diensten van de PGH. Het is belangrijk dat er geld is voor deze mensen, zodat de situaties verbeterd kunnen worden. Voor de mensen die een stapje extra willen nemen: kijk eens naar hulporganisaties in de buurt die vrijwilligers zoeken en ga zelf helpen op de Griekse eilanden.

*Job Burger*





## BERICHT VAN LOUISE TEN WOLDE

Misschien heeft u Louise gezien in de Regenboog in oktober, waarin ze het één en ander vertelde over de laatste nieuwtjes van haar werk. Toen vertelde ze dat ze naar Slovenië zou gaan voor een korte zendingsreis. In Slovenië hebben ze vooral veel straat evangelisatie gedaan. Louise leidt samen met een collega de musictrack. Studenten met een muzikale interesse krijgen wat extra lessen, bijv. songwriting, plek van aanbidding in de dienst, aanbidding in de bijbel. Op straat in Slovenië hebben ze veel muziek gespeeld. Ze schatten in dat ze in die week ongeveer met 100 mensen een gesprekje hebben gehad, soms oppervlakkig, soms meer diepgaand. De studenten hebben veel kunnen delen over hun weg binnen het geloof en hun relatie met God. De missie van YWAM Know God and make Him known.

Na een lesperiode van 6 weken is, begin december, de volgende zendingsreis met deze groep studenten vertrokken. Louise is met een collega en 6 studenten naar Albanië gegaan. Ook daar hopen ze veel muziek te maken, maar gaan ze ook kinderwerk doen, praktische hulp en voedselpakketten aanbieden in afgelegen bergdorpen en een bezoek aan een gevangenis. Om op al die plekken de liefde van God te leven en te brengen.

Ondertussen blijft het een uitdaging, om te gaan met de huidige steeds wisselende coronamaatregelen in de verschillende landen,

maar YWAM en studenten zijn flexibel en de missie gaat door. Louise zelf is in november 23 jaar geworden, ze managed haar gezondheid met Diabetes type 1 goed, ondersteund door een sensor die met een telefoon gescand kan worden. Dit geeft, vergeleken met tussen 5 en 10 keer een vingerprik om de bloedwaardes te meten, een klein beetje vrijheid terug, maar het blijft een ziekte die voortdurend monitoring en medicatie vraagt en de nodige bezoeken aan het ziekenhuis. Dat maakt dat het eigen risico van de ziekenkostenverzekering elk jaar volledig betaald moet worden, wat een gat slaat in het budget voor levensonderhoud dat Louise van de PGH en individuele sponsoren krijgt. Vandaar dat we op zoek blijven naar donaties of langere sponsoring. Mocht u willen bijdragen, dan kan dat via NL42 RABO 0317714554, van PGH Werelddiaconaat o.v.v. YWAM Louise ten Wolde.

Rest nog u de hartelijke Kerstgroeten van Louise over te brengen.

*Mirjam ten Wolde, thuisfrontcomité m.vanderloon@live.nl*

## EEN IMPRESSIE UIT ROEMENIE

### Het gezin van Ecatarina en Ruslan

Ecatarina en Ruslan hebben zes dochters, te weten Xenia 10 jaar, Daria 9, Anica 7, Irina 5, Julia 3 en Marina 1 jaar. Deze kinderen hebben sommigen van de werkgroep twee en een half jaar geleden ook gezien. Hun huis werd toen vergroot. Zij woonden tijdelijk samen in een kleine kamer/slaapkamer, toen wij daar destijds kwamen was er voor ons nauwelijks ruimte om te zitten, de kinderen zaten gedwee samen op een stapelbed te spelen en wij zaten ook op een bed, de rest zat op kinderstoeltjes. Hoe anders was het nu, het huis was zo goed als klaar en ze hebben veel ruimte. De meisjes kunnen boven op hun slaapkamer spelen. Moeder Ecatarina heeft engels gestudeerd bij de nonnen, heel fijn voor ons. Ze is lerares op een middelbare school, 27 km van hun huis. Een zeer druk bestaan. Toch ziet zij mogelijkheden om met de meisjes piano te spelen en te zingen, ze doen het zo goed dat ze op speciale feestdagen in de kerk in Gabud mogen zingen. Ook voor ons hebben ze een mooi lied gezongen. Ze doen me denken aan de Von Trapp-kinderen, zeer serieus. Vader is aannemer en heeft het huis zelf gebouwd. Het is prachtig om te zien dat dit gezin zichzelf zo omhoog heeft gewerkt.

Tijdens een wandeling zagen we een vrij nieuw huis. We spraken met de bewoonster, zij liet ons binnen het hek in de tuin. Tot onze verbazing had ze een klein museum met voorwerpen van Roemenië, met prachtige klederdrachten voor klein en groot. Er was jammer genoeg niets te koop. Zij en haar man dansen zelf in klederdracht. Onze vraag of ze misschien in het gemeenschapshuis wilden komen om te dansen, moest ze eerst met haar man bespreken. Het is er niet meer van gekomen, ze waren al te druk. Wie weet een volgende keer.

*Anneke Teune,  
werkgroep Dresden-Roemenië*



## AMNESTY: SAMEN SCHRIJVEN TEGEN ONRECHT

Wereldwijd worden mensen onterecht gevangengezet of bedreigd. Bijvoorbeeld omdat ze opkomen voor hun rechten. De Write for Rights-actie is opgezet om dit onrecht te stoppen. Ieder jaar rond 10 december, de Dag van de Mensenrechten, schrijven mensen overal ter wereld miljoenen brieven voor tien personen die onze hulp nodig hebben. Brieven aan autoriteiten om te vragen om een vrijlating, bescherming of aanpassing van een discriminerende wet. En kaarten aan de tien personen zelf, om hen een hart onder de riem te steken. Door de massale stroom brieven en kaarten vanuit de hele wereld zorgen we voor verandering voor deze mensen. Onze brieven hebben effect! Wie mee wil schrijven kan een individueel schrijfpakketje met voorbeeldbrieven aanvragen. Stuur een mailtje naar [contact.amnestyharderwijk@gmail.com](mailto:contact.amnestyharderwijk@gmail.com) en wij bezorgen het pakketje thuis. Desgewenst halen we de geschreven brieven weer op, maar afgeven in Centrum De Zin, Stationslaan 32 (vrijdag 10 december van 12.00-17.00 uur) kan ook. Wij regelen de gezamenlijke verzending van alle brieven naar Amnesty in Amsterdam.

Kom op voor Bernardo Caal Xol uit Guatemala, Imoleayo Michael uit Nigeria, Ciham Ali uit Eritrea en de zeven anderen die onterecht gevangen zitten, verdwenen zijn of worden vervolgd voor wie ze zijn of waar ze in geloven. Informatie bij Maryke Mak, tel. 06 14156580.





## Annemarie Stuiver... koster uit roeping

**Een kerk zonder koster? Onvoorstelbaar, en het kan ook niet. Toch is de koster oude stijl, de man of vrouw die dag aan dag en avond aan avond aanwezig was, verleden tijd. Het werd onbetaalbaar. In de Plantagekerk en de Regenboog zijn de koster/beheerders parttimers. In de Plantagekerk heeft Annemarie Stuiver 18 uur per week om de kerk de hele week open en schoon te houden. Dat vraagt management-vaardigheden.**

Niet verrassend dan ook dat zij een achtergrond heeft als secretaresse en officemanager. De moderne koster stuurt een reeks teams aan: van gastvrouwen tot schoonmakers. 'Je moet als koster dan wel bereid zijn je verantwoordelijkheid over te dragen, de sleutel uit handen te geven. Ik hoef het ook niet allemaal zelf te doen. Het gebouw is van ons allemaal, als er ruimte is mag je erin met je activiteit. De kerk is alle avonden in gebruik, en vaak ook op dinsdag, woensdag en donderdag overdag. Gelukkig loopt het heel goed.'

Annemarie Stuiver is koster sinds juni 2019. 'Het was mijn droom: met elkaar een huis van God bouwen waar je elkaar ontmoet, waar je God lof brengt en elkaar tot steun bent, waar je je geloof kunt verdiepen. Dit moet een plek zijn waar vrede, harmonie en gezelligheid heerst. Daar wilde ik mijn steentje aan bijdragen. Daarom heb ik gesolliciteerd.' Vanuit die roeping zegde ze haar baan op als vertegenwoordiger in Europa van een internationale software-organisatie. Een baan waarin ze webinars organiseerde en de aangesloten vrijwilligers regionaal bijeen bracht. Met die ervaring heeft Annemarie ook het beheer van de Plantagekerk op weten te zetten. Met haar vriendelijkheid en opgewektheid verwierf zij onder de kerkgangers in korte tijd een breed draagvlak. Een bindende factor, ondanks de kordaatheid die haar kosterschap ook kenmerkt.

Vast ijkpunt in de week is de maandagochtend, wanneer rond koffietijd veel voor de komende week wordt voorbereid en afgestemd. Ook op woensdagavond en donderdagmorgen is de koster doorgaans zelf aanwezig, en drie van de vier zondagen (Hetty Slaper neemt de vierde voor haar rekening). Met twee kerkdiensten zijn ze op zondag toch wel van half negen tot tegen twee uur non-stop in touw.

Het kosterwerk begint bij het bijhouden van de agenda, de reserveringen, soms ook van buiten zoals symposia van St Jansdal. Hoeveel mensen worden er verwacht, welke zaalopstelling en andere faciliteiten zijn er gewenst, zijn alle voorraden op peil? Gelukkig is altijd de mobiele telefoon bij de hand, maar desnoods fietst Annemarie binnen zes minuten vanuit huis naar de kerk.

Voor het verwelkomen van bezoekers, het klaarzetten van de zalen, en voor de koffie en afwas kan Annemarie terugvallen op zes vaste gastdames en -heren. Daarbij niet meegerekend de koffieschenkers op zondag na de diensten en het team dat elke donderdagmorgen de kerk gastvrij openstelt.

Elf vrijwilligers telt de schoonmaakploeg, want hygiëne is heel belangrijk. De toiletten moeten fris zijn, de tafels afgenomen en de ramen moeten weleens worden gezeemd. Andere vrijwilligers houden de tuin bij. Onmisbaar voor een koster zijn verder een paar 'technische mannetjes' die lampen vervangen en kleine reparaties doen. Met respect spreekt Annemarie over de Plusklusgroep die straks weer de kerstboom optuigt, allen rond de 80 jaar. En dan is er nog het beamerteam dat ook bij begravenissen en bijzondere bijeenkomsten te hulp schiet. Annemarie zorgt ervoor dat al die vrijwilligers weten wat de bedoeling is om het werk in de kerk gedaan te krijgen.

Zelf is Annemarie ook een betrokken kerklid. Zij werkte onlangs mee aan een cursus 'Leer ons bidden' en is lid van een vrouwengebedsgroep vanuit het Fonteinwerk. Haar man Martijn is voorzitter van de missionaire wijkgemeente Fonteinwerk, zoals het Fonteinwerk officieel heet. Annemarie is de trotse moeder van Twan (16) en Ilse (14).



In de Regenboog is **Peter Timmer** de parttime beheerder. Hij wordt bijgestaan door o.a. vier vrijwillige hulpbeheerders, een schoonmaak- en een tuinploeg.

Op vrijdagmorgen rond de koffie is het altijd gezellig.





# Je redder is in aantocht

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Er staat geschreven bij de profeet Jesaja: 'Let op, Ik zend mijn bode voor je uit, hij zal je een weg banen. Een stem roept in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!"' Marcus 1: 1-3 (NBV21).

Dit staat voor de helft in Jesaja 40: 3, de andere helft staat in Maleachi 3: 1. Maar Marcus heeft haast om het goede nieuws op te schrijven en vat de profeten samen. Hij wil maar zeggen: het is Advent. Advent betekent komst, we denken aan Jezus' komst toen Hij werd geboren als kind in de stal van Bethlehem. En we denken ook hieraan, dat Hij eens terug komt. Daar hadden de profeten van Israël al eeuwen over gesproken. Dat God de Heiland, Redder, Vredekonink naar ons stuurt.

Marcus heeft haast en laat de Kerstverhalen over aan Matteüs en Lucas, die twee vertellen van de engel Gabriël en Zacharias en Elisabet, van Maria en haar kindje Jezus in Betlehems stal, de herders en de wijzen. Lucas zegt in Lucas 1: 3 dat hij alles nauwkeurig is nagegaan. Hij heeft vast en zeker ook met Maria gesproken, die hem vertelde van het bezoek van de engel Gabriël en haar bezoek aan Elisabet, die in verwachting was van Johannes de Doper. Mischien zeg je in deze dagen ook zachtjes tegen de Heer wat Maria gezegd heeft, Lucas 1: 38 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.'

Maar zoals gezegd: Marcus springt in één keer naar Johannes de Doper en hij valt met de deur in huis en zegt: lieve mensen er is een weg naar God, door Jezus, Hij is de weg. Die weg maakt de Heer zelf, Hij komt naar ons toe.

Maar God stuurt een boodschapper voor Koning Jezus uit die rondbazuint dat je de troep op moet ruimen, want je Redder is in aantocht en wil jou ontmoeten. Die boodschapper is Johannes de Doper geweest. Zo'n bijzondere man. Hij was niet bang en riep iedereen op om zich te laten dopen en vergeving van zonden te ontvangen en een nieuw leven te beginnen. Want Jezus komt eraan. God baant zich een weg naar jou toe. Dus weg met de troep die in de weg ligt en de kuilen vullen en de heuvels afvlakken. Wat een troep ligt er op de weg naar mijn hart. Ruim baan voor Jezus! Weg met de dingen waardoor ik Hem niet goed zie.

Johannes was lang in de woestijn geweest en at gezond: honing en sprinkhanen. God had hem vervuld met zijn Woord en Geest en nu kon hij het vertellen. Het is voor ons ook belangrijk om stille voorbereidingstijd te hebben. Om je te richten op de Heer die komt. Hij is gekomen en leeft en Hij wil met ons leven. Hij zegt dat het nog eens onvoorstelbaar mooi Advent wordt, als Hij wederkomt en alles goed maakt. Het geheim van Jezus' komst toen in Bethlehem en eens voorgoed, is dat Hij gewoon bij ons wilde zijn met liefde. En dat Hij het weet van onze zonde en ons gemis. NL 915 is een negro spiritual, geestelijk lied van de negers in slavernij dat als een Adventslied klinkt: Nobody knows the trouble I have seen, nobody knows but Jesus. Alleen Jezus weet van mijn moeite, want Hij is bij ons gekomen. Zalig Kerstfeest voor iedereen! En ... let op: Hij komt weer terug.

Ds. Diemer de Jong

**Elke uitgave van Samen Geroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.**

**Deze uitgave is dat ds. Diemer de Jong d.dejong@pgharderwijk.nl**



## Bijbel Leesrooster

vrijdag 10 december Sefanja 3:14-20  
zaterdag 11 december Psalm 72

zondag 12 december Jesaja 5:1-7  
maandag 13 december Jesaja 5:8-19  
dinsdag 14 december Jesaja 5:20-30  
woensdag 15 december Jesaja 6:1-12  
donderdag 16 december Jesaja 7:1-9  
vrijdag 17 december Jesaja 7:10-17  
zaterdag 18 december Jesaja 7:18-25

zondag 19 december Lucas 1:57-66  
maandag 20 december Lucas 1:67-80  
dinsdag 21 december Jesaja 8:1-10  
woensdag 22 december Jesaja 8:11-23  
donderdag 23 december Jesaja 9:1-6  
vrijdag 24 december Lucas 2:1-20

## ZONDAG 12 DECEMBER

### Derde zondag van advent

Collectes; 1. Diaconie; 2. Seniorenpastoraat;  
3. Renovatie Plantagekerk

#### Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink  
11.30 uur: dhr. J. Visser Fonteindienst

#### De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze Bevestiging  
Ambtsdragers

#### Sonnevanck

10.00 uur: ds. J.F. Kievit

## ZONDAG 19 DECEMBER

### Vierde zondag van advent

Collectes; 1. Oude Synagoge; 2. Kerkenwerk;  
3. Renovatie Plantagekerk

#### Plantagekerk

09.30 uur: ds. Y.M. Voorhaar  
17.00 uur: mw. L. Brandsma Kerstviering  
Kinderdienst (online)

#### De Regenboog

09.00 uur: mw. W. Steenbeek-Vlug

#### Sonnevanck

10.00 uur: ds. J. Mak

## VRIJDAG 24 DECEMBER

Collecte; 1. Kerk in Actie/Kinderen in de knel

#### Plantagekerk

21.30 uur: ds. D. de Jong

#### De Regenboog

22.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze

## GEEF LIEVER VIA DE SCIPIO-APP

*Dat scheelt het kerkelijk bureau veel werk. Er is vast iemand in uw omgeving die deze app even op uw telefoon wil zetten. Het gebruik is supersimpel.*



## PLANTAGEKERK

**Zondag 12 december (9.30 uur)** De afgelopen twee weken lazten we over de periode voor Jezus' geboorte, toen Maria nog van hem in verwachting was. Vandaag maken we een sprong en landen ongeveer dertig jaar later. Jezus treedt op als leraar en trekt rond met zijn leerlingen. Hij legt hen uit hoe ze hem kunnen volgen.

Voor deze zondag hadden we een prachtige Engelse dienst voorbereid, ondersteund met koor in vol ornaat. Echter, corona haalde ons wederom in. Jammer! We kijken nog even wat er mogelijk is met muziek en liturgie. Laat u verrassen! (Ds. Marissa van Meijl)

**Vrijdag 24 december (21.30 uur)** Kerstnachtdienst Het thema is: Hij kwam bij ons heel gewoon. Medewerking wordt verleend door Wim Bakker die de organist en de pianist is. En er is zang van Stop Talking met de zangeressen Bettina Hager, Carla Hut, Marijke Reitsma en Martine Stoutjesdijk. Het is donker in de nacht. Maar we vieren het feest van de geboorte van Jezus, Hij is het licht voor de wereld. (Ds. Diemer de Jong)

## DE REGENBOOG

**Zondag 12 december (9.00 uur)** Op derde advent bevestigen we drie ambtsdragers: Wilma Steenbeek, Michelle Schouten en Jan Boomsma. Mooi dat we mensen hebben die zich willen inzetten. Marcus 9:33-37 zegt: Wie de belangrijkste wil zijn, moet anderen juist dienen. Als het gaat om het thema van deze advent: Zó tel je mee, door iets te doen en er samen wat van te maken. Om het kind dat er voor ons wat van heeft gemaakt. (Ds. David Kroeze)

**Zondag 19 december (10.45 uur)** Tel je mee? Je moet tegenwoordig flink je best doen om gehoord en gezien te worden. Dat lukt niet iedereen. Soms overkomt je iets waardoor je aan de zijlijn komt te staan. Mensen lopen je voorbij. Maar Gods is anders. Voor Hem tellen we allemaal mee. Hij gaat niet mee in het oordeel van mensen over wie er toe doet. Hij trekt een verrassend eigen plan, waarin vaak mensen die weinig belangrijk lijken een hoofdrol spelen. (Wilma Steenbeek)

**Vrijdag 24 december (22.00 uur) Kerstavond – open je hart** Met de tienerband o.l.v. Jesse wordt het een kerstavond voor jong en oud. Immers, Gods liefde komt voor iederéén in de kribbe dichtbij. Daarom: kom ere zij God zingen. Maar je doet dat alleen als je aan die kribbe zit en zingt: open je hart. Voor Jezus, als Celine Dion. Dus Komt allen tezamen om 22.00 uur in de Regenboog. Hou de zondagsbrief en media in de gaten voor corona- wijzigingen. (Ds. David Kroeze)

## TOELICHTING OP DE COLLECTES

### 12 december – EIGEN DIACONALE TAKEN

*Uw bijdrage is ons werkkapitaal. Help ons anderen te helpen. Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'diaconie'.*

### 19 december – KERSTDINER VOOR DAK- EN THUISLOZEN

*Ook dit jaar sponsort onze diaconie het feestelijke kerstdiner in de Oude Synagoge voor Harderwijkse dank- en thuislozen. Voor hen is dit gebouw een warm ontmoetingscentrum. Juist ook met Kerst als velen in gezinsverband samenkomen missen zij veel. Het kerstdiner is elk jaar een succes. Mocht het door corona niet door kunnen gaan, dan worden zij ongetwijfeld op andere wijze op een feestelijk maal getrakteerd. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'kerstdiner'*

### 24/25 december – GEEF LICHT AAN VLUCHTELINGENKINDEREN IN GRIEKENLAND

*Gammele tenten. Extreme kou. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang onzeker wachten. Dit is de realiteit waarin in Griekse vluchtelingenkampen duizenden kinderen opgroeien. Via drie partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding en zorg. Met het invullen van officiële documenten. Met lessen Engels, Grieks en wiskunde voor vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar. Met de begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen vanaf Lesbos naar opvangcentra op het Griekse vasteland. Met dagelijks een maaltijd en voor arme gezinnen maandelijks een voedselpakket. In de vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld. Schrijnende nood die ons nooit onberoerd mag laten. Geef extra royaal aan deze kinderen-in-de-knel via Scipio of op NL42RABO 0317714554 van de ZWO-commissie onder vermelding van 'Geef Licht'. Hartelijk dank. Gezegende kerstdagen.*