

Samen Geroepen

NR 15 2021

29 oktober – 18 november



NBV2021

Afscheid van Gertie

Licht



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

GROENE VINGERS

Ik heb niet echt groene vingers. Ik ben heel blij met een vrouw die de planten water geeft, ze doen het veel beter bij haar. En in de tuin werken vind ik wel lekker, maar het krijgt vaak geen prioriteit. Het groen van de natuur vind ik prachtig. Graag wandel ik in bossen en in bergen – maar in dat geval kan ik beter zeggen dat ik groene ogen heb, in plaats van groene vingers.

Maar misschien is groene ogen hebben wel beter. Groene ogen die zien dat de natuur mooi moet blijven, dat het klimaat een ramp wordt, dat we onze leefwijze drastisch moeten veranderen, dat we aan de toekomst van onze kinderen niet alleen moeten denken, maar daarvoor ook iets moeten doen. Maar misschien is het goed om eerlijk te zijn: groene ogen redden het niet alleen.

Misschien moeten we wel een groen hart hebben. Een hart dat daadwerkelijk beseft wat verandering betekent. Dat ziet hoe we al dertig jaar duidelijk milieubeleid voeren, maar dat het gewoon niet opschiet. Een hart dat naar God roept: red ons, van onze hardnekkigheid. Van onze onmacht.

Een hart dat er echt voor gaat. Dat zegt: laat die vingers groen worden: de vingers die écht wat gaan doen.

Ds. David Kroeze

Bij de voorplaat:

Koning Willem Alexander nam op 14 oktober de Nieuwe Bijbel Vertaling 21 in ontvangst.

Foto: Willem Jan de bruin/NBG



van de redactie

In deze Samen Geroepen is het Hoofdartikel gewijd aan de Nieuwe Bijbel Vertaling die net uit is, de NBV21. En seniorenwerker Gertie van Dijk neemt afscheid. De Plantagekerk viert feest omdat we weer gezamenlijk kunnen vieren nu 'we weer mogen'. Een nieuwe rubriek hebben we ook in dit nummer: 'Geraakt'. Gemeentelieden vertellen over iets wat hen bijzonder raakt. U leest hierover op pagina 14. Kent u ook een gemeentelid die in Samen Geroepen zou willen vertellen over iets dat hem of haar bijzonder heeft geraakt, meld het aan de redactie...

de redactie

UITNODIGING VOOR HET AFSCHEID VAN GERTIE VAN DIJK

Aanstaande **zondag 31 oktober** neemt Gertie van Dijk afscheid van haar werk als seniorenpastor in de Protestantse Gemeente Harderwijk. Na 20 jaren als kerkelijk werker in onze kerk heeft Gertie haar pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In dit nummer van Samen Geroepen vindt u een uitgebreid interview met Gertie.

We zijn Gertie heel veel dank verschuldigd voor haar grote inzet. Zij mag nu gaan genieten van haar rust, samen met Gerke. Wij wensen Gertie alle goeds en Gods zegen toe voor de komende jaren en hopen dat zij daar in gezondheid van zal mogen genieten.

Ik ben er zeker van dat Gertie doorgaat met een heel aantal activiteiten in onze PGH, maar nu als vrijwilliger, voor zelfgekozen activiteiten en op een zelfgekozen tijd. We zullen haar nog vaak zien. En dat is heel fijn.

U kunt allemaal natuurlijk afscheid nemen van Gertie. Daarvoor is er gelegenheid direct na de kerkdienst op 31 oktober. Daarvoor nodigen wij u van harte uit.

En Gertie:

Het ga je goed! Geniet van je pensioen, samen met Gerke en allen die je na aan het hart liggen.

*Namens de Algemene Kerkenraad
Peter Scherpenisse*



Gedachte:

Vriendschap vergroot het geluk en vermindert ellende, door onze vreugden te verdubbelen, en ons verdriet te delen.

Marcus Tullius Cicero, Romeins staatsman en schrijver 106 v.C. - 43 v.C

NBV21, de bijbelvertaling voor deze eeuw

In de naam NBV21 hoor je, net zoals bij NBG 1951, het jaar van uitgave en ook dat de Bijbel goed is voor deze 21e eeuw. De NBV 2004 en nu de NBV21 is een vertaling tussen de (Herziene) Statenvertaling enerzijds, en aan de andere kant de modernere vertalingen, zoals de Bijbel in Gewone Taal, Het Boek en de Groot Nieuws Bijbel.

Op de NBV 2004 kwamen meer dan 12.000 reacties van lezers. Deze zijn in deze nieuwe versie verwerkt. Vertaler en projectleider dr. Matthijs de Jong, zei dat vertalers recht willen doen aan de brontekst en die tegelijkertijd begrijpelijk willen opschrijven voor deze tijd. Dat lijkt mij ook het belangrijkste.

Voor iedereen

In 'Met andere woorden', het Vakblad Bijbel en vertalen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG), staat een vraaggesprek met een medewerker van het project, dr. K.F. de Blois. Hij was lang Bijbelvertaler in Afrika en Latijns-Amerika. Hij zegt: 'Het is me altijd opgevallen dat er veel is wat mensen gemeen hebben, ondanks grote verschillen van taal en cultuur. Ook hoe de boodschap van de Bijbel impact heeft op mensen van alle tijden en plaatsen. De boodschap blijft relevant, ook al staan er weerbarstige teksten in de Bijbel die vragen oproepen. De ontmoetingen en vriendschappen met mensen die met vergelijkbare vertaalproblemen worstelen heb ik altijd als zegenrijk ervaren.'

Dat is mooi gezegd, en het is denk ik ook iets dat we zelf steeds weer kunnen ervaren. Zelf de Bijbel lezen is geweldig. Het is een voorrecht dat er voor ons zo veel Bijbels zijn. Misschien vind je het maar heel gewoon; bedenken dan eens dat er mensen zijn die geen Bijbel kunnen kopen of lezen in hun eigen taal, of geen Bijbel mogen hebben omdat het verboden en strafbaar is. En als je de Bijbel hebt, dan is persoonlijk lezen mooi, maar ook samen lezen en erover spreken is mooi en dan de handen vouwen en dan het leven in en doen wat God zegt.

Wat is er veranderd?

De hoofdletter die terugkwam is de bekendste verandering denk ik. Hij wordt de eerbiedskapitaal genoemd, dat zegt genoeg. Zoals dat gezang: Grote God wij loven U. God die groot is en tegelijk dicht bij de mensen.

Voorbeeld Goede Herder

In de krant stond een voorbeeld van vertaler Cor Hoogerwerf. Johannes 10: 11 luidt in de NBV 2004: 'Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen'. In de nieuwe NBV21: 'Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen'. De uitleg hierbij is: Het Griekse woord in de brontekst betekent: je leven in de waagschaal stellen. Dat is met de nieuwe vertaling iets explicieter weergegeven.

Dit is een kleine aanpassing, zou je kunnen zeggen, maar wel eentje die de lezer dicht bij de persoon van de goede herder brengt, zoals Jezus het gezegd heeft.

Voorbeeld over dienen

Een voorbeeld uit het Bijbel-vaktijdschrift 'Met andere woorden': in Marcus 15: 40 - 41 schrijft Marcus over de vrouwen die Jezus dienden en volgden tot het einde toe.

NBV: 'Toen hij in Galilea verbleef, waren deze vrouwen hem gevolgd en hadden ze voor hem gezorgd, net als vele andere vrouwen die met hem waren meegereisd naar Jeruzalem'. Er kwam kritiek op het woord 'gezorgd'. Hier staat het werkwoord 'diakonein'. Dat betekent dienen en bedienen. Wij horen

het nog in diaken en diaconie en diaconaal. Marta werkte en verzorgde alle gasten, Lucas 10: 40, daar staat het werkwoord diakonein en het wordt terecht vertaald met zorgen dat bediening inhoudt.

Riemer Roukema schrijft verder: Maar soms moet het woord diakonein anders vertaald worden. Zoals in Johannes 12: 26, waar Jezus zegt: 'Wie mij dient moet mij volgen; waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn'. Hier betekent diakonein niet aan tafel bedienen of zorgen, maar gaat het om het dienen en volgen van Jezus als meester en Heer. De vrouwen die erbij waren toen Jezus stierf, waren Hem al gevolgd toen Hij in Galilea rondtrok en ze waren welbewust met Hem meegekomen naar Jeruzalem,



Een nieuwe NBV21-kanselbijbel voor de Plantagekerk

niet om voor Hem te zorgen, maar als zijn leerlingen volgden en dienden zij Hem, hun meester, tot het einde toe. Dit lijkt een typische vrouwenrol. In de NBV21 is deze bekritiseerde vertaling gewijzigd: 'Zij waren Jezus gevolgd en hadden Hem gediend toen Hij in Galilea verbleef. Zo stonden er nog veel meer vrouwen, die met Hem waren meegereisd naar Jeruzalem, Marcus 15: 41.

Je ziet hier trouwens ook de hoofdletter, de eerbiedskapitaal terug.

Voorbeeld van Ruth

Karin van den Broeke, de vroegere preses van de synode van de PKN en sinds 2018 voorzitter van het NBG vertelde in Trouw over Ruth.

Ruth en Boaz krijgen het zelfde woord in de Hebreeuwse Bijbel, maar verschillende woorden in de vertalingen. NBG 1951 noemt Boaz vermogend en Ruth deugdzaam. NBV 2004 vindt Boaz belangrijk en Ruth bijzonder. Deze vertalingen kunnen goed. Maar NBV21 geeft Ruth en Boaz net als in het Hebreeuws het zelfde woord. Ze waren aan elkaar gewaagd, staat er, en beide worden nu moedig genoemd. Dat kan ook en het maakt Karin van den Broeke blij: 'Ik vind het heel mooi om dat nu zo te zien staan' zegt ze.

Lezen en doen

Catharina von Bora was de vrouw van reformator Maarten Luther. Het schijnt dat Luther haar eens geld beloofde als zij de hele Bijbel zou lezen. Toen zei Käthe: 'Ik hoor het genoeg, ik lees het dagelijks, maar, wilde God het, deed ik het maar.' Dat is een mooi slot. Vreugde bij het lezen en doen.

Ds. Diemer de Jong



PLANTAGEKERK

Ontmoetingen in de Plantagewijk

Als ik naar iemand toe wil gaan zeg ik vaak: ik kom even bij je langs. De grappassen zeggen dan wel eens tegen me terug: 'Je moet niet langskomen, maar ook even binnenkomen'. Dat bedoelde ik natuurlijk ook.

Een echte ontmoeting is altijd weer heel plezierig. Je spreekt ook wel eens iemand en concludeert achteraf dat het oppervlakkig was, of vluchtig en zonder diepgang. Dat kan ook nuttig zijn, maar het is iets anders dan een ontmoeting van mens tot mens, waarbij je iets voelt en samen beleeft. Daar knap je van op.

De Bijbel staat ook vol ontmoetingen en heel vaak gebeurt er dan iets, zeker als Jezus langs komt. Denk eens aan Zacheüs. Jezus kwam langs en ging ook nog eens bij hem in huis. Dat veranderde heel wat in het leven van Zacheüs.

Nu wil ik niet de lat heel hoog leggen, maar toch, de ontmoetingsbijeenkomsten die Marissa van Meijl en Diemer de Jong samen met Carla van Peurseem en Willemien Holtrop organiseren lijken ons geweldig mooi. We zien ernaar uit. En de eerste die we al achter de rug hebben was ook prachtig. Een zaal vol met mensen. We hebben in al die gesprekjes veel mooie ontmoetingen gehad die je bijblijven.

Het is mooi dat dit weer kan na die tijd van corona. We gaan er de komende weken mee door. Iedereen is welkom, we hopen dat jong en oud komt. Plaats: onze kerk, de Plantagekerk.

De data:

- woensdag 10 november van 19.30 - 21.00 uur

- maandag 15 november van 14.30 - 16.00 uur

- dinsdag 30 november van 19.30 - 21.00 uur

Graag aanmelden bij Willemien Holtrop via willemienholtrop@gmail.com of tel. 0341 425362 / 06 30623177.

Ds. Diemer de Jong

Een spectaculair ontmoetingsweekend

In het weekend van 6 en 7 november a.s. is het feest in en om de Plantagekerk. We willen dan vieren dat we elkaar na de corona-periode weer mogen en kunnen ontmoeten, dat

onze kerk, Gods huis, weer een plek is om samen te komen.

Zaterdagmorgen 6 november begint het voor de kleintjes al om 09.30 uur met een Kerk-op-schootviering. Als die viering is afgelopen zijn er in de tuin van de pastorie spellen die kunnen worden gedaan en... een springkussen!

Om 10 uur gaan de deuren open voor alle gemeentelieden en andere belangstellenden. In en om de Plantagekerk zijn er verschillende activiteiten, zoals een escaperoom-spel, kraampjes en workshops.

Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid om hapjes te maken of een mooi bloemstuk. Verschillende groepen in onze kerk hebben een kraampje waarbij ze iets vertellen over waar ze mee bezig zijn. Goed om te weten toch wat er allemaal weer gebeurt in onze kerk.

De hele dag is er koffie, thee met lekkers en natuurlijk volop de gelegenheid om elkaar weer eens te spreken.

Spectaculair Ontmoetingsweekend



Muziek

Ook is er veel ruimte voor muziek. Een veel gehoorde opmerking in de periode van de coronamaatregelen van kracht was, dat het zo jammer was dat we niet mochten zingen. Gelukkig waren er zangers die het muzikale gedeelte van de dienst voor hun rekening namen. Op 6 november a.s. is er ruim gelegenheid om weer te zingen! De organisten verzorgen een aantal workshops. De exacte tijden leest u op de zondagsbrief en op de site.

Tussen de middag is er een lunch in de vorm van soep en Elzasser zuurkool. Wilt u weten hoe dat is? Kom langs. Het programma eindigt zaterdag rond 15.00 uur.

Op zondag ronden we het weekend af met een feestelijke dienst met weer veel muziek! Re-

colofon & contact

SamenGeroepen is het driewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredacteur)

Abonnementen: € 25,00 per jaar per incasso voor papieren versie of € 15,00 per jaar per incasso voor digitaal abonnement.

Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:

NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1300 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 19 nov. voor **3 weken**

Kopij uiterlijk 8 nov. om 18:00 uur naar:

kerkblad@pgharderwijk.nl

Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A

T. 0342-440486 of 06-4484241

d.dejong@pgharderwijk.nl

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B

T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl

En via Facebook

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

Seniorenpastor: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen

T 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

Seniorenpastor: F. (Frieda) Meijers

T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma

T. 06-57490961, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba's

Wijk Plantagekerk: Mw. Ada Brouwer,,

scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,

scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98

www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

denen genoeg om te dit weekend naar de Plantagekerk te komen en mee te doen. Er zijn activiteiten voor alle leeftijden.

U / jij komt toch ook!

Meer informatie, zoals de tijden van sommige activiteiten, komt op de zondagsbrief, de site en de nieuwsbrief.

Gezamenlijke dienst met Dresden en Stina de Mures

Dresden in Duitsland en Stina de Mures in Roemenië zijn bekende plaatsen voor onze kerk. Al jaren zijn er goede onderlinge contacten met de kerken en steden en dorpen. Er zijn heel wat reisesjes heen en weer geweest en veel is er samen beleefd. Terwijl ik dit schrijf is er weer een groep van 9 personen in Roemenië.

Ik heb aan eerdere kerkelijke contacten met Oost-Europa mooie herinneringen. En nu heb ik een zoom-vergadering met Fabian in Dresden en Tamas en Eva in Stina de Mures gehad. Een leuke en goede kennismaking met deze collega's.

We hebben ook gesproken over een gezamenlijke dienst. Dat wil zeggen: een dienst met onderdelen die in Roemenië en in Duitsland en in Harderwijk hetzelfde zijn. Dat gebeurde vroeger vaker. In Duitsland hebben ze begin november een FriedensDekade, tien dagen rondom het thema vrede. Iets dergelijks hebben wij in september: de vredesweek en de vredeszondag.

We hebben afgesproken dat Fabian en Eva en Tamas deze dienst op 7 november houden en dat wij het in de Plantagekerk een week later op 14 november doen, omdat wij 7 november een ander plan hebben. We lezen daar en hier Numeri 6: 24 - 26 en 2 Korintiërs 13: 11 - 13. En we gebruiken Psalm 89 als lied en/of lezen en enkele liederen. Ik vind het een mooie gewoonte en het voelt al als een beetje samen.

Ds. Diemer de Jong

Doop en belijdenis in de Plantagekerk

We beleven in de Plantagekerk zondag 14 november een feestelijke zondag met belijdenis en doop van de familie Jägers-Hermsen, Van Speijklaan 262. Gijs van drie en Teun van bijna een jaar, de zonen van Stefan en Eline Jägers-Hermsen, worden gedoopt en moeder Eline doet belijdenis van het geloof. We zijn blij met hen en de kring om hen heen.

Ds. Diemer de Jong



Mini-toga gevraagd

Ik ben op zoek naar iemand die voor mij een kleine toga kan maken (formaat pop/teddybeer). Mocht je deze gave hebben, wil je dan contact met mij opnemen? Alvast bedankt!

Ds. Marissa van Meijl



Rainbow-event: 'een goede toekomst'

Bij het Rainbow Event op 31 oktober om 10.45 uur kijken we met jong en oud naar onze toekomst. 'Een goede toekomst', daar dromen we allemaal van. En we zorgen ervoor dat ons eigen leven zo goed mogelijk blijft gaan. Psalm 140 zingt ervan hoe mooi onze wereld is, bijna goddelijk. Het is een inspiratie en bron ook om het zo te houden. En terwijl we dat allemaal ook erg graag willen, zijn de uitdagingen levensgroot. Lukt het ons ervoor te blijven zorgen, in onze klimaatcrisis? En er moet er echt veel gebeuren, wil onze

planeet ook voor toekomstige generaties zo leefbaar zijn als nu. Het bekende verhaal... in deze dienst willen we Gods zorg voor onze schepping serieus nemen in woord en daad. Voor de kids zal er een leuke kinderdienst zijn met afval en zonnepanelen... In dit Rainbow Event sluiten we aan bij de duurzame maand. In onze kerk zijn nu diverse activiteiten, zoals gepresenteerd in de vorige Samen Geroepen. Dat we werken aan de Groene kerk is zichtbaar in de Tuin van Lof, en we werken nu ook aan een meer energiezuinige kerk. De zonnepanelen op het dak komen er aan. En wat kunnen we nog meer doen?

Koffie en wandeling

Na de dienst is er koffie en iets lekkers. Wie wil kan zijn eigen lunchpakket meenemen. Er is een meditatieve wandeling van drie kwartier o.l.v. Frans Deuring. Die start na de eerste kop koffie. Uiteraard kunt u kijken hoe de Tuin van Lof erbij staat.



Mooie thuisdoop: Op zaterdag 18 september is Maud de Vries thuis gedoopt, in een bijzondere viering.

Vanuit het moderamen

Het moderamen gaat versterking krijgen in de persoon van Michelle Schouten als tweede scriba.

Voor mij was het de afgelopen jaren lastig om vakanties te plannen in verband met corona en geen achtervang voor het scribaat. Michelle is bereid gevonden om als tweede scriba aan de slag te gaan en waar mogelijk taken over te nemen. Als mijn ambtstermijn in september 2022 afloopt zal zij mijn taak overnemen. Ik ben erg blij met deze oplossing en hoop op een goede samenwerking.

Joke Bode, scriba

Weer welkom in de Internationale Kerkdienst

Zondag 7 november a.s. verzorgt PGH-wijkgemeente De Regenboog om 14.30 uur de Internationale kerkdienst in gebouw Sefanja. Naast de mensen uit het AZC zijn nu ook de mensen uit de plaatselijke kerken weer welkom. Ook mag er weer worden meegezongen. Voorganger is ds. David Kroeze. Het thema is: 'Kan een saaie dag zinvol zijn?' De overdenking gaat over 'Een Bijbels steuntje in de rug tijdens het wachten'. We lezen 1 Kor 9: 24 (NBV) en 2 Timotheus 4: 7-8 (NBV). Muzikale ondersteuning leveren Wim Bakker en Colorful en we zingen weer diverse mooie passende liederen. De mensen uit het AZC ontmoeten u graag weer, voor een gesprekje na de dienst bij het koffie- en theedrinken.

Voor deze dienst zoeken wij nog wat mensen om mee te helpen en te bakken. U kunt zich aanmelden bij Hans Kalfsbeek, Triasplein 67 via kalfsbeekhans@gmail.com of 06-18313690.



OPNIEUW EEN GEBEDSCURSUS

Dit najaar houdt het Fonteinwerk opnieuw de cursus 'Heer, leer ons bidden', kortweg: de gebedscursus. Deze cursus helpt je vooral om vrijer te worden in je gebed, naar God toe en samen met anderen. Je mag vertrouwd met God omgaan, dat leert de Bijbel ons. Keer op keer nodigt God ons uit om met hem in contact te zijn en te bidden. En we doen het samen: door te oefenen in kleine, vertrouwelijke setting kun je ervaring opdoen.

De cursus omvat 4 avonden: maandag 15 en 22 november en 6 en 13 december van 19.30 - 21.30 uur in de Pastorie van de Plantagekerk. Graag aanmelden via info@fonteinwerk.nl Wees welkom!

Henriëtte Bos en Klaas de Vries

MICHA-CURSUS START IN JANUARI

Begin het jaar goed en volg vanaf 10 januari de Micha-cursus in de Plantagekerk. De Micha-cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten (zes bijeenkomsten en een praktijkdag) waarin je ontdekt wat de Bijbel zegt over gerechtigheid en hoe jij, met jouw talenten, kunt meewerken in Gods Koninkrijk. Je gaat aan de slag met onderwerpen als: Zorgen voor de wereld om je heen, Duurzaam en eerlijk handelen in deze wereld en Jouw talenten en mogelijkheden om recht te zetten wat krom is. De Micha-cursus helpt je om met nieuwe ogen te kijken naar armoede- of duurzaamheidsvraagstukken, en geeft concrete tips hoe je dit kunt vertalen in je leven: zowel ver weg, als gewoon om de hoek van de kerk en/of in je eigen buurt.

Een paar reacties van anderen: 'Zo inspirerend om van elkaar te horen hoe iedereen bezig is op z'n eigen manier.' 'Het heeft me echt bewust gemaakt dat ik niet zo groot hoeft te denken.' 'Erg verrijkend om dit met mijn mede-Fonteiners te doen en te bespreken.'

Word je geraakt door het onrecht dat je om je heen ziet? Wil je weten wat God van ons vraagt? Geef je dan snel op bij saint_job@hotmail.com



WEER KLIEDERKERK OP 7 NOVEMBER

De derde kliederkerk alweer! Kliederkerk is heel anders kerken. Het is voor wie samen mét het hele gezin wil ontdekken. Voor wie niet stil kan zitten. Voor wie eigenlijk niet weet wat geloof is. Of wie het wel weet, maar de kerkdienst niet past. Voor wie het gezellig vindt samen te eten. Een uur lang workshops, voor elk wat wils. Daarna samen vieren en eten.



Zondag 7 november 15.30 – 17.30 uur inclusief maaltijd. Met workshops en om 16.40 uur een korte viering in de Regenboog.

De eerste twee Kliederkerken smaakten naar meer. Voel je vrij te komen! En als je al bekend bent in een kerk, nodig je een ander gezin uit? Info bij David Kroeze djd.kroeze@telfort.nl

Ds. David Kroeze

Kerk op Schoot

KOM JE OOK OP ZATERDAG
6 NOVEMBER?

0-4 jarige en 4-6 jarige

9:30 - 10:00
Vanaf 9:15 staat er wat lekkers

Plantagekerk
Stationslaan 136
Harderwijk

HEB JE AL GEHOORD VAN ABRAHAM?

"KERK-OP-SCHOOT" biedt naast de 0- tot 4-jarigen dienst nu ook de 4+'ertjes een dienst aan: de 'Kleuterkerk'.

Op de zelfde plaats en dezelfde tijd: de Plantagekerk op 6 november. Dit keer het verhaal van Abraham, helemaal aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen.

Kom, kijk en geniet. Eerst meer weten? Bel of mail Marissa van Meijl, tel. 06 58729881 of m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

Team 'kerk op schoot' en 'kleuterkerk'

Leesrooster Bijbel Basics

31 oktober Nehemia 7:72 – 8:12 Ezra leest de wetten voor

7 november Openbaringen 1:1-11 De droom van Johannes

14 november Openbaringen 1:12-2:7 Johannes ziet Jezus en schrijft brieven

KERK-OP-SCHOOT VOLWAARDIG INGELIJFD

Op zondag 10 oktober werd Kerk-op-schoot voor een keer-
tje volwaardig ingelijfd binnen de gebruikelijke eredienst.
Met de overstap van de vierjarigen naar basisschool en
kinderdienst hebben we deze laatste samengevoegd met
de eredienst.

Onze kerkdiensten worden bijna niet meer bezocht door
ouders en hun (jonge) kinderen. Wij missen ze en proberen
hen iets te bieden waardoor ze weten dat zij in onze ge-
meente van harte welkom zijn. In de dienst werden we als
volwassenen betrokken bij de wijze waarop onze kleintjes
bijbelverhalen beleven en begrijpen.

Het thema van de vier vrienden en een verlamde gaf ons
allemaal stof tot nadenken, want wat betekent vriendschap
en wat heb je daarvoor over? Kinderen wisten daar wel een
oplossing voor. En gemeentelid Josien met haar rollator
ook... Voor deze verrassende dienst was na afloop veel
waardering.

Kinderen en hun ouders in de gemeente: wat
een vreugde!

Laura van Team Kerk-op-schoot



PUZZEL: WAT WEET JIJ VAN DEZE DIEREN?

Bekijk ze maar eens.

- Welke dieren zie je?
- Hoe heet het mannetjesdier?
- Hoe heet het vrouwtjesdier?
- Hoe heet het jong dier?





PASTORALIA

Begin oktober is mevrouw **Coby Besselsen**, Paasloweg 3 in Hierden, geopereerd. We wensen haar sterkte bij herstel en revalideren.

Ds. Marissa van Meijl

WIJ GEDENKEN...

Wietse de Kleine

Op 25 september overleed op de Boerhaavehof de heer Wietse de Kleine. Hij mocht 89 jaar worden en zoals zijn kinderen zeiden: Hij heeft zijn leven geleefd, voluit geleefd. De laatste jaren waren niet gemakkelijk. Het gemis van zijn vrouw en steeds meer niet kunnen was moeilijk, maar er was ook berusting bij hem. Boven zijn rouwkaart schreven de kinderen daarom de woorden uit Psalm 131: Heer, ik ben stil geworden, U hebt mijn ziel tot rust gebracht. Deze woorden stonden centraal in de dankdienst voor zijn leven in de Plantagekerk op 1 oktober. We namen afscheid van een wijze, beminnelijke man, die genieten kon van gezelschap en aandacht. Je kon hem dan zien lachen met glimogen. Een man, die altijd zocht naar verbinding en compromissen. Een gelovige man met wortels in de traditie. Dertig jaar geleden volgde hij de cursus Theologie voor gemeenteleden met de mogelijkheid om breder te kijken. Dat heeft Wietse gedaan: onderzoeken en daarbij het goede behouden. Hij was een denker, een hoofdmens en wilde graag weten, het weten was voor hem ook een middel tegen de twijfel. In geloof dat hij nu de rust gevonden heeft bij God, hebben wij hem begraven op de Elzenhof bij zijn vrouw Martje. Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen bidden wij Gods nabijheid toe, nu zij zonder vader en opa de toekomst tegemoet gaan. Dat herinneringen verbonden in liefde mag voortleven in hun harten.

Gertie van Dijk-Vermeulen

WIJ GEDENKEN...

Helmut Hamstra

Op 1 oktober is overleden in de leeftijd van 72 jaar Helmut Hamstra, Wilhelminalaan 2. Helmut Theodoor Hamstra werd geboren in Harderwijk in een gezin met broer, zus en halfzussen. Hij was in zijn jonge jaren op en rond de camping, waar hij van alles deed wat zoal daar gedaan moet worden. Helmut had op de Technische School gezeten en was handig. Hij trouwde met Betsy Schuurkamp en zij kregen twee zonen, Richard met Lilian en Michiel met Tessa die met de kleinkinderen Nathan, Jasmijn, Tim, Mila in Australië wonen, maar via internet toch dichtbij waren. In de tachtiger jaren ging Helmut werken als kantinebeheerder op de Rijksscholengemeenschap. Tussen jong en oud met een luisterend oor. In het leven vond hij dit belangrijk: hoe ben jij. Een mooie levensvisie die hij ook als gelovig mens beleefde. De laatste jaren en vooral de laatste weken was zijn gezondheid afgenomen. In zijn Bijbel had hij teksten en liederen geschreven. Die klonken in de dankdienst voor zijn leven in de Plantagekerk op donderdag 7 oktober voorafgaande aan de crematie. Over de liefde en over de reis waarvan God begin en einde kent en bewaart in Psalm 121. En Spreuken 3: 5, dat je op de Heer kunt vertrouwen en dat Hij het goed zal maken, dat was een tekst die hem lief was. Wees gelovig metterdaad, maar als wij moeten loslaten is God er die ons vasthoudt. De kinderen moesten een lieve en zorgzame vader en opa loslaten, Betsy haar man Helmut, ze mochten ruim vijftig jaar zo goed samen zijn. De troost van het geloof en de liefdevolle nabijheid van God onze Vader bidden wij voor Betsy en haar gezin, hier en in Australië.

Ds. Diemer de Jong

Weer 'Muziek bij de koffie'

Woensdagmorgen 17 november vanaf 10.15 uur zal vanuit de Plantagekerk weer online het 'Muziek-bij-de-koffie'-uurtje worden uitgezonden. Er is muziek en zang en er worden teksten gelezen. Het thema voor dit koffie-uurtje is 'Herdenken'. Heeft u een lied of een tekst die bij dit thema herinneringen oproept en wilt u die met ons delen, geef het door aan f.meijers@pgharderwijk.nl of tel. 06 48395986. Dan kijken we of dit een plekje kan krijgen. U bent trouwens ook zelf van harte welkom in de kerk bij deze Muziek bij de koffie.



Frieda Meijers



Alle goeds Gertie !

Via deze Samen Geroepen maak ik alvast van de gelegenheid gebruik om mijn collega seniorenpastor Gertie van Dijk hartelijk te danken. Voor mij en allen van de PGH is het moment van afscheid daar, nu ze ons per 1 november in verband met de pensioengerechtigde leeftijd verlaat.

Gertie heeft 20 jaar trouw de Protestantse Gemeente Harderwijk gediend! Velen kennen haar van het diverse kerkenwerk in de verschillende wijken van de PGH. Het was voor Gertie en mij anderhalf jaar geleden door de corona een vreemde tijd om samen te beginnen. We hebben gedaan wat mogelijk was en op ons pad kwam. Nu zijn we heel blij dat iedereen weer persoonlijk de diensten en activiteiten bij mag wonen.

Lieve Gertie, hartelijk dank voor de samenwerking en je grote betrokkenheid naar de senioren van de PGH toe. We komen je vast nog wel hier of daar tegen. Ik wens jou samen met Gerke en je gezin vrede en alle goeds toe onder de Zegen van onze Heer.

Frieda Meijers

HULPSINTERKLAZEN GEVRAAGD

We zijn weer op zoek naar hulpsinterklazen die willen helpen om wensen van kinderen te vervullen. Vorig jaar was deze actie een groot succes. De kinderen komen uit gezinnen waar het financieel minder goed gaat. De kinderen mogen een verlanglijstje maken. Aan u en jou vragen we om als hulpsinterklaas dit cadeautje (tot €10) te kopen. Wil je ook meedoen, mail dan naam en emailadres naar Lisette Brandsma. jeugdwerker@pgharderwijk.nl en ontvang het lijstje met de cadeauwensen van het kind. Doe jij ook mee?

Lisette Brandsma, jeugdwerker

DIACONIE-BEGROTING 2022

Het college van diakenen heeft in september de begroting 2022 vastgesteld. De begroting geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven die de diaconie in 2022 verwacht. Aansluitend is de begroting voorgelegd aan de Algemene kerkenraad. Door middel van onderstaand samenvattend overzicht wordt u als gemeente geïnformeerd. Op de website van de PGH kunt u de volledige begroting inzien. Mocht u een reactie willen geven, dan kan dat binnen een week na publicatie. U kunt hiervoor contact opnemen met de penningmeester van de diaconie, Gert Steenbergen via email: penningmeester.cvd@pgharderwijk.nl Daarna zal de begroting definitief worden vastgesteld.

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
BATEN			
Collecten en giften eigen werk	10.000	9.150	11.940
Rente en dividend	0	0	0
Door te zenden collecten en giften	40.000	36.500	42.755
Totaal baten	50.000	45.650	54.695
LASTEN			
Ondersteuning	3.000	3.100	4.562
Kerstpakketten en kerst-/paasattentives	3.650	3.600	3.012
Vakanties	4.250	3.100	4.117
Diaconaal Quotum Landelijke Kerk	3.800	4.000	4.021
Kosten beheer en administratie	640	570	416
Overig	500	0	0
Afdrachten door te zenden collecten en giften	40.000	36.500	42.755
Totaal lasten	55.840	50.870	58.883
RESULTAAT	-5.840	-5.220	-4.188
Onttrekking uit bestemmingsreserves	5.840	5.220	4.188
SALDO BATEN EN LASTEN	0	0	0

COMMISSIE ZWO

Bijdrage tegen klimaatverandering: biogas-project

Onze stadgenote Florentine Mukasine zet zich al jaren met haar stichting SWW-Muhoza in voor betere levensomstandigheden in Rwanda. In Rwanda zijn huishoudens op het platteland om te koken voor meer dan 90% afhankelijk van brandhout en landbouwresten. Dit heeft geleid tot ontbossing van het land, bodemerosie en afnemende vruchtbaarheid. Biogas is daarvoor een duurzame oplossing.

Om ook de arme bevolking toegang tot deze techniek te geven wil SWW graag 20 biogas-installaties bouwen. Eind 2018

is een pilotfase begonnen, er zijn twee biogas-units opgebouwd en operationeel. Hiermee kon de bevolking geïnformeerd worden en werden vijf nieuwe kandidaten voor een installatie opgeleid. Nu de invloed van de corona-crisis afneemt gaat men met spoed verder. De verwachte resultaten: afname in het gebruik van conventionele brandstofbronnen (brandhout); vermindering van de werkdruk voornamelijk voor vrouwen en kinderen; verbetering van de gezondheids- en sanitaire omstandigheden; verhoging van de landbouwproductie met passend gebruik van drijfmest; en het creëren van banen. Daarnaast werkt men ook aan herbebossing.

Florentine is heel blij met de steun die de PGHarderwijk haar stichting al jaren biedt en bedankt ons voor de hulp aan de vrouwen in Rwanda.

De collecte op 31 oktober is voor dit doel bestemd. Helpt u mee aan de voortgang? Geef via de Scipio-app of in de collecte of via NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Rwanda'.

Namens de ZWO commissie, Marja Bakker



KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten zijn weer verkrijgbaar. In de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 10.00 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00 – 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

COLLECTE-OPBRENGSTEN SEPTEMBER 2021

5 sep	Kosten Startzondag	1.325,36
	Vakantie voor armen	441,78
12 sep	Diaconie	525,75
	Voedselbank	176,00
	Renovatie Plantagekerk	131,83
	Kerkenwerk	153,95
19 sep	Stichting Gave (AZC H'wijk)	617,88
	Voedselbank	135,00
	Renovatie Plantagekerk	153,75
	Kerkenwerk	335,25
26 sep	Open Doors	386,97
	Voedselbank	117,50
	Jeugdpastoraat	166,25
	Kerkenwerk	181,60

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Mevr. W.A. Zoet, Boterbloemdreef 7, uit Amsterdam

Mevr. C.D. van Beek, Stakenbergerhout 19, uit Amsterdam

Mevr. M.A.P. Pronk, Grote Poortstraat 49, uit Ermelo

Mevr. J. Ginsel, Veldkersmeen 55, uit Utrecht

Dhr. A.J. Bakker, Beetsstraat 17, uit Almere

Verhuisd
Mevr. G. Koelstra-Hofstede, Alb. Thijm laan 94 naar De Voord, Veldbloemenlaan 25 Elburg

Dhr. G. van Enk en mevr. D.A. Rijssenbrij, Spakenburgpad 20 naar Kamperfoeliedreef 45

Mevr. J. Schuurman-Buddingh, Stationslaan 117-17 naar Het Gouden Hart, Beukenlaan 2A, studio 19

Mevr. A. van Kalsbeek-te Slighte, Beukenlaan 1-011 naar Eikenlaan 1-011

Dhr. W. Ploeger, Grote Poortstraat 16 naar Vischmarkt 30

Mevr. A.A.C. Berkhout, Ceintuurbaan 4-44 naar Voorste Wei 33

Dhr. G.H. Loohuis, Ten Katestraat 2 naar Villa Verde, Johanniterlaan 5-51

Vertrokken

Mevr. T.A. van Leeuwen-Bos, Beneluxlaan 72 naar Ermelo

Seniorenpastor Gertie van Dijk neemt (geen) afscheid

Gertie van Dijk-Vermeulen gaat per 31 oktober met pensioen. Maar daarmee verdwijnt zij niet achter de Puttense coulissen. In de twintig jaar dat zij aan eerst de Nieuwe Kerkgemeente en later onze Protestantse Gemeente verbonden was heeft zij, naast het vele bezoekwerk, een breed scala aan activiteiten ontwikkeld. Begrippen als Kerkkinderen, Kerkmoeders en Paradijvogels zijn met haar verbonden. Juist deze groepen zal zij de komende jaren graag voortzetten, nu als vrijwilliger.

Als vrijwilliger begon Gertie haar kerkenwerk ook. De verpleegkundige in de gehandicaptenzorg meldde zich na het grootbrengen van haar kinderen aan voor huiscatechese. Dat spreken over geloofszaken sprak de gereformeerde Gertie zo aan dat zij besloot een cursus Theologie voor gemeenteleden te volgen, en vervolgens de hbo theologie. Na haar afstuderen in 1999 werd ze gevraagd voor catechisatiewerk in Doornspijk ('Grappig dat ik het zelfde werk nu betaald ging doen'). Na nog een jaar parttime in Wezep trad ze in dienst bij de Nieuwe Kerk. Overigens werkte ze daar de eerste jaren als jeugdwerker! Wel zei toenmalig wijkpredikant Egbert Veen al direct dat ze ook een leuke ouderenvrouw zou zijn. Toen vier jaar later ouderenvrouw ds. Piet den Hertog stopte nam zij die taak alsnog over. De rest is geschiedenis.

Gertie behaalde haar preekbevoegdheid en studeerde nog een tijdje Hebreeuws. 'Ik kampte vroeger nogal met mijn verlegenheid. Daarom ben ik vanaf 1999 campingpastoraat gaan doen op de grote RCN-camping De Flaasbloem in Chaam, ooit opgericht door de Hervormde Kerk. 'Dat heeft me enorm geholpen. De laatste jaren ben ik daar in de zomervakantie weer actief.'

'Rond het clubwerk in de kerk ontmoette ik enkele ouders van kinderen met een rugzakje zoals autisme. Ik begon een gespreksgroep voor ouders van deze Paradijvogels die nog altijd bestaat. Bij het geven van catechisatie merkte ik dat een deel van de oudere jeugd moest afhaken doordat ze doordeweeks elders studeerden. Zo ontstond het idee van de tafellatechese op zondagavond. Het werd een hele hechte club, er kwam zelfs een huwelijk uit voort. Nog altijd komen deze mensen, dertigers inmiddels, eens per maand samen rond de tafel. Ik noem ze mijn Kerkkinderen.'

'Kerkmoeders' zijn er inmiddels ook: een groep ouderen die met elkaar optrekken en soms een paar dagen samen op vakantie gaan. Daarbij komt het goed uit dat Gertie's man Gerke jarenlang buschauffeur was, en overigens ook in de persoonlijke omgang een man

vol humor en toewijding. 'Gerke heeft mij altijd gesteund, daar ben ik hem heel dankbaar voor, schrijf dat vooral op!' Samen organiseerden ze menige reis voor gemeenteleden: naar Rome, naar Israël, een Lutherreis, en een aantal keren wandelvakanties met een thema in Gertie's geliefde Oostenrijkse bergen. Dat gaat ook volgend jaar weer gebeuren, evenals weer een vakantieweek voor senioren in eigen land.

'Kerkmoeders'

Ook van de Kerkmoeders lag de oorsprong overigens aan de eettafel. De Nieuwe Kerk hield vroeger jaarlijks een driedaagse Fancy Fair met o.a. een rad van fortuin. Tot de hoofdprijzen behoorde een avondje eten bij Gertie en Gerke thuis. 'Dat waren altijd verrassende gezelschappen met blijvende contacten.' Dergelijke groepsontmoetingen vormen een kwaliteit die Gertie erin heeft gebracht. Ze leidt jaarlijks een gespreksgroep Rouwverwerking ('voor mensen die iemand zijn verloren aan de dood of aan het leven'), elke maand is er de verjaardagmiddag voor 80+ers, en senioren en vrijwilligers kijken met groot genoegen terug op de PGH-vakantieweek eerder dit jaar in Mechelen. 'Dat gaan we komend jaar herhalen.' Dan met Gertie als vrijwilliger. Zoals al die reises in haar vrije tijd zijn gemaakt.

Terugkijkend op twintig jaar: 'Het is heel bijzonder wat ik allemaal heb mogen meemaken. En altijd in het besef dat ik het niet alleen hoeft te doen, dat God mij draagt. Ik mag werken in Gods plantage.' Het pensioen luidt weliswaar het einde van haar dienstverband in, maar niet haar afscheid. Gertie van Dijk gaat graag nog een tijdje als vrijwilliger door. Ook als vrijwilliger in Het Schild en in haar persoonlijke contacten met een heel aantal ouderen.

Voor genodigden is er een receptie op zaterdag 30 oktober na PodiumPlantagekerk. Overige gemeenteleden kunnen haar bedanken na haar afscheidsdienst op zondag 31 oktober in de Plantagekerk.

Govert van der Boom



RENOVATIEPLAN PLANTAGEKERK WEER OP GANG

Na extra vertraging door de corona is het plan voor de renovatie van de Plantagekerk weer op de rails gezet. Op de 'inspiratieavond' op 11 oktober gaven de voorzitters van Algemene Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters de gemeente tekst en uitleg over de huidige stand en over de financiën. Als alles meezit, was hun verhaal, zou de vernieuwde kerk met Kerst 2023 in gebruik kunnen komen. Heel leerzaam waren de ervaringen die de heer Runhaar van de onlangs verbouwde Petra-kerk met ons deelde. Herkenbaar waren architecten die te groots dachten, kosten die dreigden tegen te vallen en prachtige uitbreidingen waar bij nader inzien het geld voor ontbrak. Voorzitter Roelof Potters van onze eigen bouwcommissie gaf een heldere toelichting. Doel is om de Plantagekerk toekomstbestendig te maken voor onze gemeente en voor de stad. Dat de renovatie doorgaat staat al vast, de AK heeft dat besluit op 20 juli jl. genomen. De kerk is bijna 90 jaar oud, het meeste geld gaat zitten in noodzakelijke basale voorzieningen zoals isolatie, ventilatie en verwarming. De kerkzaal krijgt een geïsoleerde vlakke vloer met vloerverwarming. Kosten: negen ton. De banken keren niet meer terug. Met stoelen wordt de zaal veel flexibeler bruikbaar. De gemeentenzaal wordt verbeterd en krijgt nieuwe schuifwanden. De zijingang wordt de doordeweekse hoofdingang, De toegang aan het Hogepad vervalt, hier komen de nieuwe toiletgroep en een technische ruimte.

De pastorie wordt inwendig nog wat verder opgeknapt. Verbouwing van de serre vergt minimaal 115.000 euro.



Goede belangstelling tijdens de gemeenteavond, ook online.

KLEURRIJK ONTMOETEN IN DE REGENBOOG

Ondoorgrondelijke God

Op de expositie 'Kleurrijk ontmoeten' in de Regenboog exposeren momenteel veertien kunstzinnige gemeenteleden. Een van hen is Dilyse Buter. Aan haar creativiteit geeft zij op kleurrijke wijze uiting in atelier Leonardo da Vinci in Ermelo. Bij dit werk schreef ze de volgende toelichting:

INCONCEIVABLE (Ondoorgrondelijk)

*Wat is God groot! Zijn rijkdom, wijsheid en kennis zijn onmeetbaar. Geen mens weet hoe Hij Zijn beslissingen neemt. Het is onmogelijk Zijn wegen na te gaan.
(Romeinen 11:33)*



Ten vierde gaan we van het gas af. Verwarming met moderne lucht/water warmtepompen kost 105.000 extra, maar is in veertien jaar terugverdiend.

Bovenop dit programma zijn er nog een aantal aanvullende keuzes te maken. Daar zitten extra prijskaartjes aan. Een tweede brandtrap voor Het Zoldertje blijkt brandtechnisch niet vereist maar zou voor meer rust kunnen zorgen bij de ouders. Zo'n geheel afgeschotterde inwendige vluchtroute kost naast geld ook zaalruimte. Ook een optie is om het podium/liturgisch centrum verplaatsbaar uit te voeren, kosten 15.000 euro. Het fraaie plan voor de buitenruimte kost ruim een ton en is bij voorbaat geschrapt.

Gemeentenzaal

Een belangrijke vraag is hoe we de gemeentenzaal willen inrichten. Als huiskamer

of meer multifunctioneel? En plaatsen we in deze ruimte een kookeiland? Dan is een nieuwe keuken in de pastorie overbodig en kan ook een verbindinggang naar de kerk (kosten € 92.000) achterwege blijven. Kortom er moeten voor eind dit jaar nog enkele lastige keuzes worden gemaakt. De gebruikers van de Plantagekerk hebben daarin een belangrijke stem. Na de huidige definitiefase volgt de ontwerpfase, dan wordt alles verder uitgewerkt in bestekken, tekeningen en berekeningen. Volgende zomer ligt er dan een voorlopig plan, eind 2022 een definitief ontwerp.

Voorzitter Henk van Rijssen van het CvK gaf aan dat het beschikbare budget 1.503.000 euro is. Met dankbaarheid memoreerde hij het aandeel dat de zg. PlusKlusgroep hieraan de afgelopen jaren heeft geleverd. Niet minder dan 133.000 euro, onder ander door het uitvoeren van huisruiming en de succesvolle Snuffelmarkt! Van het genoemde budget moet 150.000 euro nog worden bijeengebracht via fondswerving en wellicht enkele subsidies. Er zal een krachtig beroep moeten worden gedaan op de inzet van de gemeenteleden, om de kosten terug te dringen. Iedereen kan bijdragen, aldus Henk van Rijssen, zowel technische mensen als handlangers; en anders zijn hun financiële bijdragen ook zeer welkom.

Er komt heel veel op ons af, vatte AK-voorzitter Peter Scherpenisse de gemeentevond samen. Hij rekent erop dat de kerkleden de komende tijd enthousiast worden en zich voor de renovatie van de Plantagekerk gaan inzetten.



NIEUWS VAN WILMA WOLTHUIS

Na een paar weken vakantie in Nederland zijn Wilma en Ruth eind augustus weer vertrokken naar Burkina.

Wilma schrijft nu:

Ruth en ik zijn alweer bijna 5 weken terug, we zitten alweer aardig in een ritme. Sinds ruim een week is Carin ook weer terug van vakantie, dus we zijn weer compleet. Ruth is met goede moed begonnen aan het derde leerjaar van het Franse 'collège'. Ze gaat nog steeds met veel plezier naar school en heeft goede vrienden en vriendinnen daar.

Naast administratie heeft Wilma in de afgelopen weken veel achterstallig werk gedaan dat was blijven liggen in de periode dat ze in Nederland was. Er is sinds twee jaar een nieuw project gaande: de G7. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de laatste 7 talen in Mali waarvoor nog geen vertaalproject is gestart. In dit kader heeft Wilma tot half juni een Malinese taalkundige begeleid. Dit proces heeft veel begeleiding van haar nodig als coördinator, maar ook van het hele team van taalkundigen. Bijna alle communicatie is de afgelopen twee jaar gegaan via email, zoom en whatsapp. Dat is niet ideaal en er zijn daardoor een aantal communicatieproblemen ontstaan. Wilma probeerde al een aantal maanden om toestemming te krijgen voor een bezoek aan het kantoor in Bamako om persoonlijk met mensen daar te overleggen, maar de veiligheidssituatie liet dat steeds niet toe. Uiteindelijk kreeg ze toestemming om er per vliegtuig voor een week heen te gaan. Inmiddels is de reis achter de rug en deze is erg goed verlopen. Wilma heeft in Bamako verschillende collega's en vrienden kunnen ontmoeten. Er zijn diverse gesprekken geweest en misverstanden zijn opgelost. Haar bezoek werd door de collega's in Bamako erg gewaardeerd en heeft iedereen goed gedaan. Wilma heeft o.a. Noalie, Pascal en de kinderen kunnen bezoeken, na twee jaar een warm weerzien! Het gaat goed met hen.

Ruth en Carin waren in Bobo achtergebleven. Ruth maakte zich zorgen over de reis die Wilma alleen ging maken, maar alles is gelukkig goed gegaan.

Onveiligheid in de regio blijft een enorm groot gebedspunt. Steeds meer mensen zijn ontheemd, verjaagd van hun familiegrond. Ze hebben niet kunnen zaaien en zullen straks niet kunnen oogsten. Wilma hoort van steeds meer Burkinabe mensen in haar omgeving dat ze zich zorgen maken over familie en vrienden die in onveilige gebieden wonen. Ruim 700.000 kinderen en jongeren kunnen nu niet naar school omdat hun scholen zijn gesloten en/of omdat de leerkrachten zijn gevlucht.

In Bobo, waar Wilma, Ruth en Carin wonen, is het allemaal nog rustig. Wilma schrijft: 'Onze voortuin is een lust voor het oog met passievruchten, papaya- en moringua-bomen. Ik heb tomaten en boontjes kunnen oogsten en de enkele worteltjes zal Carin er binnenkort uittrekken.'

Financiën

Er zijn zorgen met betrekking tot de financiën. We wisten dat het een duur jaar zou worden, omdat de aanschaf van een andere auto en van een klein zonnepanelsysteem op de begroting stonden. Het spaarpotje dat er begin dit jaar nog stond is de eerste negen maanden steeds verder geslonken. Er is nu geen buffer meer over. Daarom een beroep op u voor gebed en steun! NL79RABO0378307460 t.n.v. Wycliffe Com. Wolthuis

*Namens het thuisfront comité,
Hijmen van Bloemendaal*

DE CLASSIS VELUWE VERGADERDE

De classische vergadering Veluwe, onze regionale PKN-afdeling, is op 12 oktober bij elkaar geweest. Op de website pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen staat een beknopt verslag. Het gaat over de huisgemeente, de verkiezingen, de begroting en het afscheid van twee afgevaardigden.

Gerrit Bok, scriba Classis Veluwe

LUNCH 'MET VOLLE MOND'

De lunch Praten met Volle Mond is deze maand op dinsdag(!) 16 november om 12.00 uur. Een van onze voorgangers verzorgt een korte inleiding als mogelijke gespreksstof aan tafel. Het aantal plaatsen is i.v.m. covid nog beperkt. Aanmelding (verplicht) tot zondag 14 november bij Anne Floor Tigchelaar, tel 0341 432296 of via de lijst in de hal van de Plantagekerk.

VAN ABBA TOT ZONDEBOK Het rijk van God



In deze rubriek bespreken leden van de interkerkelijke werkgroep Kerk en Israël hoofdstukken uit het boek Van Abba tot Zondebok van de auteurs Paul Pretzel & Norbert Reck. Dit keer het hoofdstuk over het rijk van God. De schrijvers wijzen

erop dat dit een heel belangrijk thema is in de Bijbel, zeker ook al in het Eerste of Oude Testament.

Bij christenen is dit één van de kenmerkende, zo niet de belangrijkste inhoud van de woorden en daden van Jezus onze Heer. Velen denken dat Jezus daarmee iets nieuws bracht, maar dat is zeker niet het geval. Hij staat daarmee in de lijn en de traditie van het Joodse volk, en wat belangrijker is, in die van de woorden van de Eeuwige. In Exodus 15 : 18 staat bijv. dat God koning is voor eeuwig en altijd. Zijn machtige en liefdevolle koningschap wordt bezongen in veel lofpsalmen. Jezus zegt dat het rijk van God al onder ons is daar, waar de wil van de Vader gedaan wordt. En dat is de sleutel voor de komst van het rijk. Zo is het vanaf het begin der tijden door de Eeuwige bedoeld, daarvoor zijn alle regels en voorschriften gegeven. Dat de mensheid in liefde en vrede met elkaar kan leven!

Jezus doet zijn wonderen en tekenen, met name de genezingen, in dit kader. Zó moet het eens worden, en wij mensen kunnen, dienen daaraan te werken. Je zou kunnen zeggen dat de komst van het rijk van ons afhangt! Gelukkig niet, zou ik zeggen, wij zijn op onze beurt afhankelijk van Gods Geest, die ons inspireert en de weg wijst, en leert kiezen tussen goed en kwaad. Dat betekent dat alles wat wij goed doen, een aanzet is tot de komst van het rijk, in navolging van onze Heer.

De Joodse filosoof Martin Buber schrijft daar in zijn prachtige boekje 'De weg van de mens' ook over: je kunt het rijk zichtbaar maken door goede daden. Dus niet om daarmee de hemel te verdienen, maar om uiteindelijk de hemel op aarde te bespoedigen! Een toekomst van heilheid van de schepping, tikoem olam noemen de Joden dat.

*Stien van der Hout-Slagmolen,
namens de interkerkelijke werkgroep
Kerk en Israël*

NIEUWS VAN LOUISE TEN WOLDE

Op de discipelschaps training school van Youth with a Mission leren de 17 nieuwe studenten God beter kennen en ontvangen ze tools hoe ze God bekend kunnen maken. We hebben hebben voornamelijk Nederlanders maar ook twee mensen uit Zwitserland en iemand uit Noorwegen, België en Canada. Het is echt geweldig! Niet eerder had ik een groep die zo hongerig is naar God!



De Music track is iets nieuws dat ik mocht opzetten, met o.a. workshops over spontane aanbidding. We gebruiken muziek als een middel om onze harten met Gods hart te verbinden. Om intimiteit met Hem te hebben maar ook om Hem echt te verhoegen voor wie hij is.

Onlangs gingen we een week erop uit om te evangeliseren: de helft in Amsterdam en de andere helft, waaronder ik, naar Slovenië. We kregen daar les over evangelisatie en gingen er in de middagen op uit. Voor Slovenië had ik genoeg geld bijeen gebracht, ook dankzij de collecte van de PGH van 10 oktober. Dank daarvoor! Stuur mij gerust een berichtje via 06 25316736. Hele lieve groetjes en zegen!

Louise ten Wolde

AVOND OVER 'GOD IN DE SUPERMARKT'

Maandagavond 8 november is er in de Plantagekerk de workshop 'God in de supermarkt'. Hiermee wil de diaconie u uitdagen om nog bewuster te leven en te eten. In de supermarkt vraag je je soms af: wat eten we vanavond? Biologisch of 'gewoon'? Uit Spanje of uit Nederland? Vlees of een vleesvervanger? Of toch vis? Nee, gemakkelijk heb je het niet als consument in de supermarkt. Bij elk schap sta je voor keuzes, het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor

de producent. Publicist en gespreksleider Alfred Slomp verkent met ons de keuzes die we maken. Hij legt daarbij ook een verband met ons geloof. Hij leidt ons in een pittig tempo interactief door de supermarkt, via een serieuze maar niet te zware dialoog en veel materiaal uit actuele documentaires en websites. Slomp werkt voor o.a. de Groene Kerken, Micha Nederland en Groengelovig. Een (gratis) avond om niet te missen, en neem gerust een vriend(in) of kennis mee. Plantagekerk, aanvang 19.30 uur.

De Diaconie

FEESTELIJKE JUBILEUM-CANTATEDIENST

Zaterdag 20 november om 17.00 uur is er in de Plantagekerk een feestelijke jubileum-editie van de cantatediensten. Het wordt de 25+1ste jaar. Om precies te zijn: op zondag 2 juli 1995 werd de eerste Bachcantate, in een reeks van velen, uitgevoerd in de voormalige Veldkampkerk.

Elk jaar worden er sindsdien twee of drie

cantates uitgevoerd. Als Commissie Cantatediensten zijn wij dankbaar dat we nu alweer meer dan 25 jaar financieel in de gelegenheid worden gesteld dergelijke diensten te organiseren. Vele toehoorders van binnen en buiten onze kerkelijke gemeente weten de cantatediensten te waarderen. De jubileumdienst in de Plantagekerk houden we in samenwerking met Podium-Plantage. Een feestelijke dienst om God te danken dat we al die tijd op een speciale wijze de lofzang gaande hebben kunnen houden. In de dienst zal cantate (B)ach(W)erke(V)erzeignisch 191 centraal staan: Gloria in excelsis Deo: één grote lofprijzing. Het Ad Hocuskoor en -orkest staat zoals altijd o.l.v. dirigent Bram Stellingwerf. (Koor)organist is Ad Verhage. Voorganger is ds. A.S.L. Woudenberg. Dominee Woudenberg is al vanaf het begin bij de cantatediensten betrokken geweest.

Wij hopen u zaterdagmiddag 20 november te mogen begroeten.

Adriaan Sterken

Commissie Cantatediensten Harderwijk

DE TOELICHTING OP DE COLLECTES

Collecte 31 oktober – BIOGAS-PROJECT IN RWANDA

Onze stadsgenote Florentine Mukasine zet zich in voor het platteland in haar thuisland Rwanda. Koken op brandhout leidt tot ontbossing en erosie. Veel beter is biogas. Haar stichting SWW-Muhoza wil daar om 20 biogas-installaties bouwen. Twee proefinstallaties werken al. Goed voor klimaat en gezondheid, en minder werk voor vrouwen en kinderen. De ZWO-commissie steunt deze inzet van de Harderwijkse Florentine al enkele jaren. Geef dit project een extra push, via de Scipio-app, in de collectezak of via NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Rwanda'.

Collecte 3 november – VOEDSELBANK HARDERWIJK E.O.

De Voedselbank Harderwijk/Ermelo/Putten ondervindt veel steun vanuit de kerken. De wekelijkse inzameling van houdbare basisproducten houdt de voorraden aardig op peil. Maar ook geld is nodig: voor de inrichting van het nieuwe magazijn, voor verzekeringen, brandstof enz. Steun op deze Dankdag voor gewas en arbeid de collecte voor de Voedselbank. Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Voedselbank'.

Collecte 7 november – WERKGROEP ROEMENIË

Deze week keren negen leden van de PGH-werkgroep Roemenië terug. Zij hebben daar 6.500 euro overhandigd Voor pakketten levensmiddelen die de 300 gezinnen in de drie dorpen elk najaar ontvangen. Die hebben dat bitter hard nodig. Ook is het noodfonds voor ziektekosten e.d. weer aangevuld. In Copand is het kleine mortuarium geïnspecteerd dat de werkgroep dit voorjaar heeft bekostigd. Het werk van deze onvermoeibare werkgroep verdient onze royale steun, ook financieel. Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Roemenië'.

Collecte 14 november – EIGEN DIACONALE TAKEN

Uw collectegeld is ons werkkapitaal. Help ons anderen te helpen. Geef via de Scipio-app, de collectezak of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Diaconale taken'.

Collecte 14 november FONTEINWERK: WERKWEEK MOLDAVIË

In de Fonteindienst is de collecte op 14 november voor de reis naar Moldavië. Acht jongeren en vijf begeleiders bezoeken volgend jaar op eigen kosten de projecten van 'Geef een Lach'. Uiteraard steken ze er ook de handen uit de mouwen: een driedaags kinderkamp en zorgen voor schoolspullen, schoolgeld, kleding en speelgoed. Voor deze uitgaven wordt geld ingezameld met diverse acties en via de collecte in de Fonteindienst van vandaag. Steun deze activiteit, geef via de Scipio-app of via NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Moldavië'.

In deze rubriek vertellen PGH'ers over wat hen boeit of inspireert. Een film, een gedicht, een muzikant, de ontdekking van een schrijver, een podcast of een spiritueel boek dat iets met hen dóet. Ze worden er blij van, zijn geroerd, raakten gepassioneerd of werden aangeraakt en dragen die ervaring mee. De redactie biedt deze gemeenteleden een podium. Voor deze eerste aflevering van Geraakt schreef Willy Timmer een artikel over popmusicus Bob Dylan.

Bob Dylan – forever young

*They ask me how I feel
And if my love is real
And how I know I'll make it through
And they, they look at me and frown
They'd like to drive me from this town
They don't want me around
'Cause I believe in you!*

(I Believe in You van het album Slow Train Coming)

Toen in 1979 Bob Dylans *Slow Train Coming* verscheen, waren zijn fans geschokt. Ze waren eraan gewend dat Dylan zich steeds vernieuwde, maar dit was te erg: de teksten waren christelijk! Wat deed hun folkzanger, hun hippiehield, hun maatschappijkritische profeet hen aan? Ik kon het wel waarderen, al hadden sommige songs een hoog "Bekeert u"-gehalte. De teksten waren sterk en hij zong ze vol overtuiging. Ook de muziek was mooi. Na drie gospelachtige albums was ook deze fase weer voorbij. Zoals Dylan zelf zei: ook Jezus preekte maar een jaar of drie. De religieuze thematiek in de songs van Bob was er al eerder en zou ook blijven. Als joodse man kende hij het Oude Testament en hij verwees hier regelmatig naar, bijvoorbeeld in *Forever Young* (1974), dat een oud-testamentische zegenbede lijkt.

Ik ben te jong om fan van het eerste uur te zijn. Zijn debuutalbum, *Bob Dylan*, stamt uit 1962 en ik was toen 1 jaar. Ook mijn oudere broer was nog een peuter. Toen we op de middelbare school zaten, kocht hij platen van Dylan. Hij draaide altijd harde muziek tijdens zijn huiswerk en ik werkte het liefst in stilte. Helaas grensden onze kamers aan elkaar, dus ik kon meegenieten. O, die ellendige, nasale stem van Bob Dylan die door de muur heen drensde! Ik weet nog het moment dat ik alleen thuis was en een elpee van mijn broer draaide. Het was het livealbum *Bob Dylan at Budokan* (1978). Ik was verkocht! Ik begreep niet alles, maar ik wist direct: deze man is zo anders dan alle andere popmusici. Wat een stem. Wat een ritmische zang. Wat een mooie teksten. Wat een pakkende melodieën. Wat een prachtige muziek.

Vanaf dat moment dook ik vaker in de platenkoffer van mijn broer. We kochten een tekstboek en bespraken de songs. Ik heb Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd en ik hou van het uitpluizen van literaire teksten. Bij Bob Dylan raak ik nooit uitgelezen. Hij verwijst naar andere songteksten, de wereldliteratuur en de Bijbel. Dat maakt zijn liederen zo gelaagd. Hij heeft ruim vijfhonderd songs geschreven en een aantal heeft literaire waarde. In 2016 ontving hij de Nobelprijs voor de Literatuur, als eerste popzanger ooit. Ik glom toen ik het nieuws hoorde.

Mijn broer en ik bezochten veel concerten van Bob Dylan. Toen ik hem voor het eerst op het podium zag staan, was ik ontroerd: daar was hij, de man die me zo vaak geraakt had met zijn teksten en muziek! Dylans optredens zijn al net zo verrassend als zijn albums. Hij verandert voortdurend in zijn teksten en arrangementen en het is vaak een puzzel om te bedenken welk nummer hij speelt. De wisselwerking tussen Dylan en zijn band is fascinerend. Vaak weten de bandleden niet welk nummer er

komt. Bob begint en de band moet invallen. Ook improviseren Bob en de bandleden veel. Soms is dat prachtig en soms mislukt het volledig. Dat is spannend: als het lukt, ontstaat de muziek daar ter plekke. Dylan geeft dus geen gelikte shows en doet ook niet aan klantenbinding: vaak zegt hij geen woord tegen het publiek. We juichen al dolenthousiast, als hij een keer "Thank you" zegt.

Dylan is nog niet uitgezongen. In 2020 verscheen zijn 39ste studioalbum: *Rough and Rowdy Ways*. Ruim veertig jaar geleden luisterde ik voor het eerst naar hem en ik voelde dezelfde opwindning bij het ontdekken van de rijkdom van deze nieuwe cd.

Bob Dylan raakt me nog steeds met zijn stem, zijn teksten en zijn muziek. Zijn thematiek is niet veranderd en toch weer fris verwoord. Hij zingt over de zin van het leven en de dood, liefde en eenzaamheid, recht en onrecht. Soms is zijn toon somber en melancholiek, soms grappig en humoristisch. Ik zal altijd nieuwsgierig blijven naar wat Dylan te melden heeft.

Corona zorgde voor een onderbreking van Bob Dylans Never Ending Tour, die in 1988 begon. Gemiddeld geeft hij honderd concerten per jaar. In de recente podcastserie Bobcast wordt gezegd, dat Dylan zich verveelt en binnenkort weer gaat optreden.

Bob Dylan is op 24 mei jongstleden 80 jaar geworden, maar blijft forever young.

Wie is Willy Timmer?

Tot de fusie van de drie gereformeerde wijkgemeenten en de hervormde gemeente Nieuwe Kerk was ze lid van de Nieuwe Kerk, nu is Willy lid van de Plantagekerk.

Van 1991 tot 2018 was ze docent Nederlands op het Christelijk College Nassau Veluwe.



Staan in Zijn Licht

Het leesrooster volgend gaan we mee met de blinde man uit Johannes 9. In dit tekstgedeelte zien we hoe Jezus kijkt, ziet, ontmoet, spreekt en aanraakt.

En de discipelen.... zij staan erbij en kijken ernaar. Zij zijn niet als Jezus met ontferming bewogen. Is de man blind door zijn zonden of die van zijn ouders, vragen de discipelen aan Jezus. De vraag naar de oorzaak van het lijden. Een lastige kwestie, waar wij voorzichtig mee om dienen te gaan.

Jezus maakt hier duidelijk dat je NIET blind bent vanwege de zonden, het gaat niet over straf. Hij veroordeelt de blinde man en/of zijn familie niet, maar reageert positief.

De vraag van de discipelen naar de zonde is nog niet zo vreemd als we denken aan de doop. Dopen is dóór het water gaan, gewassen worden en een nieuw begin maken als teken van het verbond tussen God en mensen. Elke zondag horen wij aan het begin van de dienst dat Hij niet loslaat wat Zijn handen eens begonnen zijn.

Jezus komt in actie, Hij moet de werken doen, van Degene die Hem gezonden heeft. En de blinde man zal óók iets zichtbaar maken. Ziende worden lijkt wel te maken te hebben met een roeping. Je wordt geroepen, er klinkt een stem, ook vandaag!

Jezus als de Gezalfde van God kneedt speeksel en leem en bestrijkt er de ogen van de man mee. Johannes beschrijft de modder en speeksel zo, dat het doet denken aan de mens, die ooit uit leem is geboetseerd door de Eeuwige.

'Jezus die zegt: Ik ben de bron van genezend water, zalf met leem en met het water uit mijn mond, met liefde, de ogen van de blinde bedelaar', aldus Nico ter Linden.

Ook koningen in Israël werden gezalfd, beelden uit het Oude Testament. Jezus noemt de blinde man een koningskind! Ga je wassen in het bad van Siloam. Daar zal het gaan gebeuren, en hij kan zien, wat een vreugde voor velen!

Blijkbaar gunt niet iedereen hem het licht in de ogen. Want Jezus houdt zich niet aan de sabbat, je mag niet kneden, geen deeg én geen leem. En wat doet Jezus: genezen op de sabbat!

Deze groep gelovigen kennen de wet van Mozes zo goed, maar zijn ziende blind. De blindgeboren man gaat juist nu het licht zien. Deze man vindt Jezus geweldig, noemt Hem een 'profeet'. Siloam betekent: naar de Gezondene gaan; in Israël was een profeet een 'gezondene'. Dit trekken we door naar de grote Profeet in Israël, Jezus. Hij is de Beloofde Messias. Daarop vertrouwde de man die blind was.

Ook wij mogen Jezus vertrouwen en vragen ons te helpen op te zoeken wat ons het zicht ontnemt, te luisteren waar gedachten onze eigen weg gaan. We mogen uitspreken wat ons in de weg zit, om ons vrij te maken, om opnieuw geboren te worden.

Het leven werd voor de blinde man anders omdat hij door Jezus werd aangeraakt.

Paulus schrijft het in de brief van Efeze 5:8: 'Wandelt dan ook als kinderen van het licht, leef vanuit dat Licht'. Wij mogen met woorden en daden getuigen, ons geloof handen en voeten geven en Licht verspreiden in ons doen en laten, in onze vreugden en in ons verdriet. De blinde man heeft iets van God ervaren, is aangeraakt en is nu een kind van het Licht, een koningskind.

Word wakker, wrijf je ogen uit, want Jezus Christus zal ook over jou stralen en je mag in Zijn Licht staan!

*De Heer heeft mij gezien en onverwacht, ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
(Huub Oosterhuis, Lied 487)*

Frieda Meijers, seniorenpastor



Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
Frieda Meijers
f.meijers@pghardewijk.nl**

Bijbel Leesrooster

vrijdag 29 oktober Johannes 9:13-23
zaterdag 30 oktober Johannes 9:24-34

zondag 31 oktober Johannes 9:35-41
maandag 1 november Psalm 33
dinsdag 2 november Spreuken 15:1-18
woensdag 3 november Spreuken 15:19-33
donderdag 4 november Jesaja 32:9-20
vrijdag 5 november Jesaja 33:1-12
zaterdag 6 november Jesaja 33:13-24

zondag 7 november Johannes 10:1-10
maandag 8 november Johannes 10:11-21
dinsdag 9 november Psalm 65
woensdag 10 november Marcus 11:27-33
donderdag 11 november Marcus 12:1-12
vrijdag 12 november Marcus 12:13-27
zaterdag 13 november Marcus 12:28-37

zondag 14 november Marcus 12:38-13:2
maandag 15 november Genesis 18:1-15
dinsdag 16 november Genesis 18:16-33
woensdag 17 november Genesis 19:1-14
donderdag 18 november Genesis 19:15-29
vrijdag 19 november Genesis 19:30-38

ZONDAG 31 OKTOBER

Collectes; 1. Stichting Muhoza; 2. Kerkenwerk;
3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze Rainbow Event

Sonnevanck

10.00 uur: ds. J.F. Kievit

WOENSDAG 3 NOVEMBER DANKDAG

Collecte; Voedselbank

Plantagekerk

19.30 uur: ds. D.J.D. Kroeze

ZONDAG 7 NOVEMBER

Collectes; 1. Werkgroep Roemenië; 2. Kerkenwerk;
3. Renovatie Plantagekerk

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink Dienst
voor jong en oud

11.30 uur: dhr. R.Favier Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: dhr. P. J. Verhagen

Sonnevanck

10.00 uur: dhr. G. de Haan

Sefanja Internationale Dienst

14.30 uur: ds. D.J.D. Kroeze

ZONDAG 14 NOVEMBER

Collectes; 1. Diaconie; 2. Kerkenwerk;
3. Renovatie Plantagekerk

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong

11.30 uur: ds. I. Jansen-Kleinjan Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. F.A.H.A. De Kok

Sonnevanck

10.00 uur: dhr. G. Petersen

ZATERDAG 20 NOVEMBER

Collectes; Kosten Cantatedienst

Plantagekerk

17.00 uur: ds. A.S.F. Woudenberg
Jubileumcantatedienst

GEEF LIEVER VIA DE SCIPIO-APP

Dat scheelt het kerkelijk bureau veel
werk. Er is vast iemand in uw omgeving
die deze app even op uw telefoon wil
zetten. Het gebruik is supersimpel.

PLANTAGEKERK

Zondag 31 oktober (9.30 uur) Afscheidsdienst Gertie van Dijk Na de dienst gelegenheid tot afscheid nemen.

Woensdag 3 november Dankdienst voor gewas en arbeid Op dankdag zien we de kracht van dankbaarheid in Genesis 8 en 9. Als Abraham uit de Ark gaat brengt hij een offer: respect en dankbaarheid dat hij opnieuw mag beginnen. God geeft daarna de regenboog als teken van trouw. Een daad van dankbaarheid kan dan zomaar heel iets moois geven. De verbondenheid die dat geeft is soms broodnodig in de stormen die woeden, wereldwijd en in ons eigen wereldje. (ds. David Kroeze)

Zondag 7 november (9.30 uur) Deze zondag de afsluiting van ons spectaculair feestweekend. Het is een dienst voor heel jong maar ook wat ouder en veel ouder. Muzikale ondersteuning is er van de jongerenband o.l.v. Jesse Stoffer, het coronakwartet o.l.v. Adriaan Sterken, overige coronazangers (oftewel: mensen die in coronatijd gezongen hebben) en op het orgel worden we ondersteund door Wim Bakker. Vier je mee? (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 7 november (11.30 uur) Deze dienst gaat Rob Favier voor en I4U is er als band. Deze muzikale combinatie verkapt al dat deze dienst gaat over muziek. Het thema is Jubeltenen en klankknobbels. Met een mengeling van prediking en liedjes zal Rob ons meer vertellen over de kracht van muziek aan de hand van een mooie Psalm. Er is kinderdienst en oppas. (Het Fonteinteam)

Zondag 14 november (9.30 uur) We beleven een feestelijke zondag met belijdenis en doop van de familie Jägers-Hermesen, Van Speijklaan 262. De zonen van Stefan en Eline Jägers-Hermesen, Gijs van drie en Teun van bijna een jaar, worden gedoopt en Eline hun moeder doet belijdenis van het geloof. We zijn blij met hen en de kring om hen heen.

Ook beleven wij onze verbondenheid met de broers en zussen van onze vriendengemeenten in Dresden in Duitsland en Stina de Mures in Roemenië. We zingen een lied en bidden voor elkaar en lezen hetzelfde gedeelte uit de Bijbel. Zij deden dat vorige week 7 november en wij doen het vandaag. (ds. Diemer de Jong)

Zondag 14 november (11.30 uur) In deze dienst gaat Irma Jansen-Kleinjan voor. Het thema is 'Beeldenstorm!'. We leven nu in een beeldcultuur. Na de beeldenstorm kennen wij in onze protestantse kerken maar weinig beelden meer. Maar God spreekt ook door beelden. In hoeverre staan we nog open voor Gods beelden? Irma zal ons meer vertellen hoe we dit in ons eigen leven en onze kerk(diensten) kunnen ervaren.

De muziek is van Annelien en band. Er is kinderdienst en oppas. (Jeltsje de Vries)

SEFANJA

Zondag 7 november (14.30 uur) Vandaag vieren we mee met de AZCers. Ik vind het altijd mooi te merken, hoe veel de bezoekers aan geloof hebben. Vooral omdat ze hun dagen niet kunnen besteden zoals wij. Paulus vergelijkt onze dagelijkse gang in 1 Kor 9: 24vv met een soort marathon: je moet volhouden. Dat doen we alleen niet voor onszelf maar voor een eeuwige roem. De vraag: 'wat doe je vandaag', kan daarmee je dag heel anders kleuren! Fijn dat Colorful meespeelt. (Ds. David Kroeze)

DE REGENBOOG

Zondag 31 oktober (10.45 uur) 'Een goede toekomst', daar zullen we, jong en oud, van dromen. Psalm 140 zingt er van hoe mooi onze aarde en ons leven nu is. Maar lukt het ons ervoor te blijven zorgen, in onze klimaatcrisis? In dit Rainbow Event zal hoop en verantwoordelijkheid klinken. Na de dienst is er koffie, en een meditatieve wandeling. Zie elders in dit blad. Wie wil kan een eigen lunch meenemen. Muziek komt van Jesse. (Ds. David Kroeze)

Zondag 7 november (9.00 uur) We lezen Openbaring van Johannes 1: 1-11. Laat ik eerlijk zijn, ik zou dit gedeeltelijk zelf niet zo gauw gekozen hebben. Niet zozeer omdat het een bekend gedeelte is. Nee, ik leef zelf niet zo met die uitgesproken, heftige toekomstbeelden, zoals in het boek Openbaring. Met het idee dat je tot op het jaar nauwkeurig zou kunnen bepalen wanneer wat gebeurt kan ik al helemaal niet uit de voeten. Maar goed, een leesrooster is er nu juist voor om te voorkomen dat de voorganger louter zijn of haar voorkeuren volgt. Dus zet ik me ertoe. (Dr. P.J. Verhagen)

Zondag 14 november (10.45 uur) In het Catharijneconvent in Utrecht is momenteel een boeiende tentoonstelling over Maria Magdalena te zien. Kennelijk is zij iemand die tot de verbeelding spreekt; ze wordt op talloze manieren 'afgeschilderd'. Maar wat zegt de bijbel nu eigenlijk over haar? Klopt het beeld dat we van haar krijgen met het verhaal zoals dat in de bijbel klinkt? Dus na mijn bezoek aan het museum was dat mijn voornemen: een preek over Maria Magdalena. Wees welkom. (Ds. Florida de Kok)