

# Samen Geroepen

NR 13 2021

17 september – 7 oktober

**Nu samen aan de slag**

**Israëlzondag**

**Zout voor jezelf**



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde



## COLUMN

## DAAR WORD JE BLIJ VAN!

Ik werk elke week op maandagavond een goed uur in de buurttuin Veldkamp. Met een groep van zo'n 14 mensen uit de buurt. Veel voorbijgangers vertellen ons enthousiast hoe mooi het er uitziet. En wij hebben met elkaar plezier en goed contact.

Ieder heeft zo zijn of haar taak, gebaseerd op wat je wilt en kunt. Samen kijken we wat we allemaal willen, wat er mogelijk is en waar we onze energie in steken. Soms is er verschil van inzicht, wil de een meer dan de ander of wil het op een andere manier. Een korte sessie rond de tafel op het grasveld brengt altijd de oplossing. Want we weten allemaal, we moeten het samen doen en het moet leuk blijven. Al dat werken wordt beloond. Courgettes, bonen, komkommers, sla, appels en niet te vergeten: bloemen. En de omgeving geniet mee. Maar het zit hem niet alleen in werken. We zijn afhankelijk van het weer. Dat bepaalt het uiteindelijke resultaat.

Bij vlagen denk ik dan soms: Wat lijkt dit in veel dingen op onze PGH en hoe we dat graag samen vorm willen geven. Samen het geloof zaaien, planten en onderhouden bij elkaar en in onze omgeving. Samen onze krachten geven aan de oogst van de Heer, in afhankelijkheid van Hem. Daarvoor kijken we samen naar wat we willen, wat we kunnen (het "beleidskader") en wat er mogelijk is (de "meerjarenbegroting"). We proberen iedereen de taak te geven, die bij hen past en ook de aandacht, die nodig is. En dan komt het aan op "samenwerken". Elk gemeentelid, elke bestuurder, elke kerkenraad, elke werkgroep, elk college heeft zijn eigen opdracht. Samen zijn we zo kerk. En als er een probleem is, dan lossen we dat toch op? Niet de eigen wil, de eigen macht of kracht is bepalend, maar de bijdrage aan het werk voor de Heer. Hij, die onze toekomst in zijn handen heeft. Soms vergeten we dat even, maar als we dat weer in het oog krijgen, zijn moeilijkheden snel opgelost.

Zo gaan we dit seizoen weer in, compleet met zaken als beleidsplan, meerjarenbegroting, renovatie van een kerkgebouw, uitbouw van Growing young, kind op schoot, kliederkerk. Heeft u het overzicht in de vorige Samen Geroepen gezien? Daar word je blij van. Wij kunnen allemaal bijdragen aan de Toekomst. De toekomst is van U.

Voorzitter Algemene Kerkenraad,  
Peter Scherpenisse

## van de redactie

*In deze Samen Geroepen blikken we kort terug op de Startzondag. Een zondag om in te lijsten en lang in herinnering te houden. Ronduit een topdag, met dank aan onze God, aan de onvermoeibare en immer positieve Startcommissie en aan de prachtige locaties die Harderwijk ons de laatste jaren te bieden heeft.*

*Maar nu weer de blik vooruit, het nieuwe kerkseizoen in. Al biedt onze vorige editie aan jeugd en ouderen nog volop inspiratie om mee te doen, te participeren in een paar van onze tientallen activiteiten. Ook het kerkbezoek mag weer wat enthousiaster. Nog niet weggooiden dat vorige nummer dus!*

*Nieuw in deze Samen Geroepen is de rubriek Op pad door Alie Dijkslag, waarin mannen en vrouwen in verschillende leeftijdsfasen vertellen over wat ze op geloofsgebied meekregen en wat daarvan in hun ogen de moeite waard is om nieuwe generaties te inspireren.*

*Elders in dit nummer roept ds. Diemer de Jong ons op actief mee te doen in de kerk. 'Ieder lid een taak.' En zo is het! Bijna alles drijft op inzet van vrijwilligers, mensen zoals u en jij. Mogen wij zo op elkaar rekenen? Dan wordt het voor iedereen een lichte en plezierige last.*

*Samen de schouders eronder, dit nieuwe seizoen!*

de redactie



## CANTORIJ ZOEKT DIRIGENT

De dirigent die met ons na corona zou opstarten, laat het afweten. Dit stelt ons voor een acuut probleem.

Wie van u zou deze vacature kunnen opvullen, of zou iemand weten die ons uit de brand kan helpen.

De Cantorij oefent donderdagavond in de Plantagekerk.

Graag contact opnemen met

Marinus Zwart, Cantorij PGH [m.w.zwart@hetnet.nl](mailto:m.w.zwart@hetnet.nl)

## Gedachte:

*Geef je niet over aan verdriet  
en kwel jezelf niet met gepieker.  
Blijdschap doet een mens leven,  
en een vrolijk mens leeft lang.*

SIRACH 30: 21 EN 22 (DE NIEUWE BIJBELVERTALING)

## Bij de voorplaat:

*Startzondag 5 september op de prachtige  
locatie De Wijde Wellen, na de dienst naar  
het Plantagepark.*

3 oktober Israëlzondag

# Komende Joodse feesten

Ook dit jaar wil onze gemeente weer aandacht besteden aan de onopgeefbare band met het Joodse volk, het volk van Jezus onze Heer. Dat is altijd de eerste zondag in oktober, dit jaar dus 3 oktober.

Het leek me goed iets te vertellen over de feesten in deze periode, dat zijn er een heel aantal.

Het religieuze jaar begint met het **Joods Nieuwjaar**, dat twee dagen duurt, en een opgang is naar Grote Verzoendag, wat eigenlijk geen feest is, maar een dag van vasten en gebed. Elk jaar op een andere dag, omdat de *maankalender* gevolgd wordt in plaats van de zonnekalender.

Daarvoor is het nodig om elke vier jaar een extra maand in te lassen, in het voorjaar is er gewoon een dubbele maand. Anders lopen de feesten door het hele jaar heen, zoals bv. bij de moslims gebeurt.

In het Hebreeuws heet het **Rosj HaSjana**, letterlijk hoofd van het jaar.

Dit jaar begint het feest op de avond van 6 september, alle dagen beginnen op de dag ervoor om 6 uur, zoals bij de schepping: het was avond geweest, en morgen geweest, de zoveelste dag. Het is ook het verjaardagsfeest van de schepping, de Joden tellen de jaren vanaf de schepping, het komende jaar is het jaar 5782.

Er wordt op de sjofar, ramshoorn, geblazen, een indrukwekkend geluid dat vroeger ook gebruikt werd als oproep voor oorlogen.

In de dienst wordt ook het verhaal van het offer van Izak gelezen, waarbij de ram die in Izaks plaats geofferd werd, in de struiken verward raakte. Een verband met het blazen op de ramshoorn.

Gelovige Joden zijn zich bewust van het leven voor Gods Aangezicht, De Eeuwige is koning en dat staat centraal in de dienst. Hij spreekt recht over Joden en niet-Joden.

Aan het eind van de dienst wordt een appel in de honing gedoopt en wenst men elkaar een zoet jaar toe!

Na de tien dagen van inkeer, van Nieuwjaar af geteld, ook wel de ontzagwekkende dagen genoemd, is het **Jom Kipoer, Grote Verzoendag**. Dan wordt er 24 uur gevast, dat doen vrijwel alle Joden, en velen gaan een deel van de dag of de hele tijd bidden in de synagoge. Het hele openbare leven in Israël ligt stil. In 1973 maakte Hezbollah/Libanon daarvan gebruik om een oorlog tegen Israël te beginnen, heel slim, omdat ook de communicatie dan plat ligt.

Voor Jom Kipoer zijn een aantal gebeden waarin veel zonden beleden worden. Je belijdt niet alleen je eigen zonden, maar die van het hele Joodse volk, en zelfs van de hele wereld. Daarbij worden de ergste zonden genoemd, want we weten allemaal welke verschrikkelijke dingen mensen elkaar aandoen. En je staat niet als persoon voor de Eeuwige, maar als deel van het volk en ook van de mensheid! We weten dat de Bijbel altijd over de gemeenschap spreekt, heeft Hij niet de hele mensheid geschapen?

God vergeeft je zonden, als je ook de medemens vergeeft. Daarom wordt door veel Joden vóór die dag om vergeving

gevraagd aan familie en vrienden. In het Onze Vader staat ook de bede: En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven. Dat is voor Joden en christenen niet altijd eenvoudig.



Van 21 t/m 27 september wordt het Loofhuttenfeest gevierd, **Soekot**. Iedere Jood probeert in zijn/haar tuin of balkon, of anders desnoods in de kamer, een loofhut te bouwen. Hierin wordt een week gewoond, en belangrijk is dat er een opening is in de daktakken waardoor de hemel te zien is. Dat is het uitzicht op de hoop, op de Eeuwige. Soekot wil herinneren aan de tocht door de woestijn, toen er geen vaste woningen waren en het volk voor alles afhankelijk was van hun eeuwige God. Het is een feestelijke week!

Daarna volgt nog het feest van de **Vreugde van de Wet, Simchat Tora**. We kennen misschien wel de beelden van de orthodoxe Joden die met een Tora-rol in hun armen vrolijk rond dansen in de straten. Kinderen worden op de schouders genomen en dansen zo mee!

Hoezo vreugde om de wet? Wetten zijn toch beperkend, iedereen wil graag doen wat ie zelf graag wil. Maar... er zijn ook rechten van anderen. In onze tijd is er ook veel discussie over die persoonlijke vrijheid, die de vrijheid van anderen kan aantasten. Daarom zijn wetten belangrijk. De Tien Woorden of geboden zijn nog altijd heel belangrijk en een basis voor de grondwet in veel landen. Of de Gouden Regel: wat jij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet. Dat is ook eigenlijk de strekking van de Tien Woorden!

De Tora wordt in de synagoge in een jaar tijds doorgelezen en op Simchat Tora, Vreugde der Wet, afgesloten.

Dan beginnen de lezingen opnieuw bij Genesis. Wetten scheppen orde in de samenleving, een eerste opdracht voor Joden was om rechtbanken op te richten als zij als groep ergens gingen wonen.

Tot zover de Joodse Najaarsfeesten.

*Ds. Stien van der Hout-Slagmolen*

*NB: Bij de ingang en de uitgang van de kerk liggen exemplaren van het blad Word en Weg. In dit nummer ook aandacht voor Kerk en Israël*



### Ieder lid een taak

Er zijn kerken of gemeenten die ernaar streven dat ieder lid een taak doet. Je bent het dan min of meer verplicht. Dat kan ook zijn dat je meedoet in een gespreksgroep of een vriendengroep van de kerk. Dat zijn we als Hervormden en Gereformeerden en nu PKN nooit zo gewend geweest. Maar er zit wel iets moois in. Want iedereen van ons heeft een eigen gave. En samen vormen we het boekje van de gemeente van de Here Jezus Christus. De heilige Geest gaat met ieder van ons een weg. Maar onze wegen lopen ook samen op of parallel of kruisen elkaar. We kunnen elkaar bemoedigen en vreugde schenken en helpen op vele manieren.

Dus durf ik gerust aan het begin van een nieuw seizoen een oproep te doen. We hebben in deze tijd mooie zondagen: Startzondag, bevestigen ambtsdragers, en meer. Doet u mee? Kom je ook meedoen? Er is vast wel iets dat je past. Club of catechisatie, koffieschenken of Bijbelstudie, iemand een bezoekje brengen of gitaar spelen, kinder-, jeugd- en ouderenwerk of gebedsgroep. Fijn dat we samen kerk mogen zijn. Ik hoop dat we een prachtig nieuw seizoen gaan beleven. Dat we elkaar veel mogen ontmoeten.

In het Liedboek staat een lied dat je hierbij kunt zingen of neuriën of lezen en overdenken: NL 970 Nadat het gezongen was in 1983 in Vancouver tijdens de Assemblée, de zevenjaarlijkse algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken, is het steeds bekender geworden wereldwijd.

1. (Matteus 5: 14)  
Vlammen zijn er vele, één is het licht, licht van Jezus Christus,  
vlammen zijn er vele, één is het licht, wij zijn één in Christus.
2. (Johannes 15, Romeinen 11: 16-17)  
Ranken zijn er vele, één is de stam, wijnstok van het leven,  
ranken zijn er vele, één is de stam, wij zijn één in Christus.
3. (1 Korintiërs 12: 4)  
Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, Geest van Jezus Christus,  
gaven schonk Hij vele, één is de Geest, wij zijn één in Christus.
4. (Johannes 13)  
Velen mogen dienen als onze Heer, Hij wast onze voeten,  
velen mogen dienen als onze Heer, wij zijn één in Christus.
5. (1 Korintiërs 12: 22- 27)  
Leden zijn er vele, één is zijn kerk, wij zijn Christus' lichaam,  
leden zijn er vele, één is zijn kerk, wij zijn één in Christus.

Tot ziens in en rond de kerk!

*Ds. Diemer de Jong*

### Graag uw/jouw mooiste kleren!

Zondag 26 september In de Plantagekerk om 9.30 uur weer een dienst van jong tot ouder. Thema is: Het mooiste meisje van.....

Wij roepen u en jou op deze ochtend naar de kerk te komen in de allermooiste kleren.

Het gaat namelijk om het Poerimfeest. We willen horen over het hoe en waarom van dit Joodse feest. Ester is het mooiste meisje van de koning. Toch is ze nog veel en veel meer dan dat!

Poerim is vaak een vrolijk feest: mooie kleren, lekker eten en geschenken voor degenen die het minder goed hebben. We vragen daarom aan iedereen iets

### colofon & contact

**SamenGeroepen** is het driewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

**Redactie:** Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredacteur)

**Abonnementen:** € 25,00 per jaar per incasso voor papieren versie of € 15,00 per jaar per incasso voor digitaal abonnement.

Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:

NL40 RABO 0373 7213 23

**Opmaak:** Ton van der Gaag, gewoonton.nl

**Druk en afwerking:** Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

**Oplage:** 1300 exemplaren

**Volgende uitgave** verschijnt 8 okt. voor **3 weken**

**Kopij** uiterlijk 27 sep. om 18:00 uur naar:

**kerkblad@pgharderwijk.nl**

Dit geldt ook voor wijkberichten.

### kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl)

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

### [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl)

### predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A

T. 0342-440486 of 06-44842411

[d.dejong@pgharderwijk.nl](mailto:d.dejong@pgharderwijk.nl)

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B

T. 06-58729881, [m.vanmeijl@pgharderwijk.nl](mailto:m.vanmeijl@pgharderwijk.nl)

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

T. 06-16856392, [d.kroeze@pgharderwijk.nl](mailto:d.kroeze@pgharderwijk.nl)

En via Facebook

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

T. 06-18040814, [henkkleinjansen@gmail.com](mailto:henkkleinjansen@gmail.com)

### kerkelijk werkers

Seniorenpastor: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen

T 356640, [g.vandijk@pgharderwijk.nl](mailto:g.vandijk@pgharderwijk.nl)

Seniorenpastor: F. (Frieda) Meijers

T. 06-48395986, [f.meijers@pgharderwijk.nl](mailto:f.meijers@pgharderwijk.nl)

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma

T. 06-57490961, [jeugdwerker@pgharderwijk.nl](mailto:jeugdwerker@pgharderwijk.nl)

### scriba's

Wijk Plantagekerk: Mw. Ada Brouwer,,

[scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl)

De Regenboog: Mw. J. Bode,

[scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl)

### helpende handen

T 06 11 51 13 98

[www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen](http://www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen)

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.



feestlijks mee te nemen voor hen die gebruik moeten maken van de voedselbank.

Dit keer zal het Interkerkelijke jongerenkoor Let's Unite uit Nun-speet de feestelijke muziek verzorgen. Komt allen!

*Vorbereidingsgroep Jong tot Ouder*

## DE REGENBOOG

### Thuisdoop

Op zaterdag 18 september wordt Maud Loïs de Vries gedoopt. Maud is dochter van Daniëlle en Robert de Vries-Bouman. De doop zal bij Maud thuis plaatsvinden, dat is voor haar in haar bijzondere levensloop het beste. De woorden van Psalm 139 passen bij Maud, dat ze ontstaan is in de buik van haar moeder, en dat dat een wonder is. We zullen in de dienst van 12 september aan hen denken in gebed. Maud woont Bluesdreef 48, 3845 BT Harderwijk.

*Ds. David Kroeze*

### Vanuit het moderamen

De startzondag en de eerste vergadering van de wijkkerkenraad liggen achter ons. Een nieuw seizoen met nieuwe uitdagingen. Als PGH hebben we gekozen voor het jaarthema: "de toekomst is van U....."

In dat vertrouwen hebben we als wijkkerkenraad afgesproken dat we in de diensten weer gaan zingen. We danken hierbij hartelijk alle zangers en zangeressen die zich met hart en stem hebben ingezet in de coronatijd, en ook de EO die de filmpjes van Nederland Zingt gratis ter beschikking stelde.

Ook over de viering van het Heilig Avondmaal heeft de wijkkerkenraad een besluit genomen.

We gaan dit weer lopend doen. De PGH heeft hiervoor een prachtige schaal aangeschaft waarmee dit corona-veilig kan gebeuren. U merkt, we gaan zo langzamerhand weer terug naar 'vroeger'. Wel zullen we de 1,5 meter afstand van en naar de zitplaats in acht moeten blijven houden.

In de kerkdienst van 19 september nemen we afscheid van twee ambtsdragers: Albert Bode (ouderling kerkrentmeester) en Ewout Schouten (diaken). Albert blijft wel binnen het college van kerkrentmeesters meedraaien en Ewout blijft als koster, hulpbeheerder, geluidman etc. actief.

Tijdens de wijkraad van 13 oktober hopen we van Albert, Ewout, Thea Mak en Cees de Windt afscheid te nemen. Thea en Cees zijn al in januari gestopt, maar het afscheid in de wijkraad heeft nog niet plaats gevonden. Wij deze vier mensen veel dank verschuldigd voor hun inzet in de afgelopen turbulente periode.

Nieuwe ambtsdragers zijn nog niet te vermelden, dit vergt van de blijvende ambtsdragers extra druk op hun taken.

*Joke Bode, scriba*

### Back to church – 19 september

Hoe lang geleden is het voor jou dat je gewoon met anderen in de kerk zat? Misschien ben je voor je gevoel al lang weer terug, misschien ben je voor je gevoel niet weggeweest, misschien heb je nog helemaal niet het idee dat je naar de kerk gaat... hoe dan ook, we hopen er deze zondag iets moois van te maken. Een klein feestje waarin we allemaal even extra voelen dat we erbij horen. Je aanwezigheid wordt gewaardeerd. Daarom maken we er iets moois



van met muziek van Jesse, met de heropening van de tempel in Jeruzalem uit de Bijbel, en met ontmoeting met elkaar. De kinderen gaan lekkere dingen versieren en daarmee de dienst opvrolijken. Daarbij nemen we met dank afscheid van Ewout Schouten en Albert Bode als ambtsdragers. Ze hebben met hun inzet en talenten de afgelopen jaren gebouwd aan onze gemeente.

Na de dienst eten we taart, bij voorkeur buiten. De tieners hebben een BBQ klaarstaan, de kinderen kunnen spelen op het schoolplein. Neem gerust je lunch mee, om te genieten van het samenzijn.

Dus: voel je welkom, voel je ook vrij eens iemand mee te vragen. Wij zeggen deze dienst: welkom terug in de kerk. Welcome back to church!

*Hijmen, Ina, Mirjam, Marleen, Sietske, David*

## Jubileum Regenboog 10 jaar

In de komende maanden vieren we dat ons gebouw 10 jaar in gebruik is! Eigenlijk was dat in februari, maar nu kunnen we dat gelukkig vieren. Dat doen we in beide gemeentes én samen. Er staat van alles op het programma:

Burendag op zaterdagmiddag 25 september: een 'open dag' met een springkussen, een etenskraam, er is koffie/thee, een pannakooi en spelletjes. En in de tuin van Lof is het extra mooi.

Binnen in de kerk is er een tentoonstelling van kunstwerken gemaakt door gemeenteleden en geïnteresseerden. Het thema van de tentoonstelling is 'Kleurrijk ontmoeten'.

In oktober en november zullen er inspiratie avonden zijn over duurzaamheid. We zijn immers groene kerk. Ook rond de Michazondag zal deze duurzaamheid terugkomen in diensten, bij ons op 31 oktober.

In de dienst(en) op zondag 28 november vieren we samen het jubileum.

Verder wordt er gedacht aan een filmavond voor jongeren, zangavond, liturgisch bloemschikken. Wat het precies wordt, hou daarvoor kerkblad en zondagsbrieven in de gaten!

Met dank aan de Protestantse Stichting Kerkelijk Centrum Drielanden voor alle initiatieven,

*Ds. David Kroeze*



Hier zie je een paar vissers, leerlingen van Jezus. Welke visser heeft de meeste vissen gevangen? Volg de vislijnen om daar achter te komen.



## EEN NIEUW JEUGD-SEIZOEN

Vol verwachting klopt mijn hart, wat zal dit seizoen ons brengen. Kunnen we nu eindelijk de coronamaatregelen achter ons laten en weer gaan vieren, zingen, ontmoeten en spelen? Mijn agenda stroomt alweer lekker vol en dat maakt mij blij. In oktober staat met dikke letters het kamp voor de Rocks geschreven.

# rocks kamp

En ik heb al een eerste brainstormsessie voor de kerstmusical gehad. De uitnodigingen voor belijdeniscatechese zijn de deur uit.

Ik ben er klaar voor!  
Doen jullie allemaal weer gezellig mee?

*Groetjes,  
Lisette Brandsma, jeugdwerker PGH*

## AFTRAP KERKOPSCHOOT

Afgelopen augustus ging er een prachtige uitnodiging de deur uit en wat waren we als team enthousiast: eindelijk zouden we elkaar, na maandenlang online ons best gedaan te hebben, weer live ontmoeten. En wat was het uiteindelijk een feestje! Zo'n 25 kinderen en hun ouders/verzorgers, opa's en oma kwamen op zaterdagmorgen 4 september naar de kerk. Daar mochten we naar het verhaal over God, die het bestaan maakt, luisteren, maar we mochten ook zingen en beleven. Zo werd het donker bestudeerd, gooiden we wolken de lucht in en plantten bloemen in de grond, werden sterren bewonderd en sprongen we rond als konijntjes. En aan het einde vierden we nog even feest, omdat ook God na de schepping zo blij was met wat Hij maakte. Heerlijk om elkaar zo te zien!

De volgende keer kerkopschoot is voor jong en ouder, want deze is gecombineerd met de overstap van de vierjarigen. Op zondag 10 oktober om half tien ontmoeten we elkaar in de Plantagekerk. Samen met vijf kinderen en hun ouders vieren we de stap naar basisschool en kinderdienst, in een dienst die voor allemaal aansprekend is. Wees welkom!

*Team kerkopschoot*

## SST: STAY STEADY

## ROCK SOLID EN STAY STEADY STARTEN WEER

Hallo jongeren van het Voortgezet Onderwijs (VO). Na de startzondag is het weer tijd om op te starten en ook de leiding van Rock Solid en Stay Steady hebben er weer zin in om jullie te ontmoeten. Na een jaar van Zoomen, Teams of een ander online ontmoetingsprogramma willen wij elkaar graag weer face to face zien. Hopelijk laten de dan geldende RIVM-maatregelen het toe.

Leerlingen van klas 1 en 2 VO voor de Rock Solid zijn welkom op zondag 19 september om 19.00 uur op het Zoldertje van de Plantagekerk. De avond is van 19.00 uur tot 20.20 uur.

Jongeren voor Stay Steady, de klassen 3, 4 en 5 VO, verwachten we op zondag 26 september van 19.00 uur tot 20.30 uur, eveneens op het Zoldertje.

Wij als gezamenlijke leiding hebben er weer zin in. Er wordt al hard gewerkt aan een programma voor de eerste avond.

Neem rustig een vriend of vriendin mee.

## JEUGDKAMP: AL EIND OKTOBER

Noteer alvast in je agenda: We gaan al aan het begin van het seizoen op kamp. Dit omdat we dit gemis graag willen inhalen.

We gaan op kamp van zaterdag 23 t/m zondag 24 oktober a.s. We gaan naar de Aalbertshoeve in Ermelo. Het programma is nagenoeg klaar en wordt bijzonder, zeg maar lachen, gieren en brullen....

Noteren dus en de uitnodiging krijg je binnenkort via de app binnen of zal te lezen zijn op de site van PGHarderwijk.

Graag zien wij jullie op 19 of 26 september op het Zoldertje.

*De jeugdleiding:*

*Rock Solid:*

*Edith Dekker edithvase@gmail.com*

*Stay Steady:*

*Gerard van de Belt: ghvandebelt@hetnet.nl*



DE SCHEPPING

KERK OP  
SCHOOT



JONG EN OUD

## PASTORALIA

*Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie uw aandacht vragen.*

*Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.*

## HOERA....WE MOGEN DE SLINGERS WEER OPHANGEN

Na een lange tijd van allerlei beperkingen waardoor ons maandelijks verjaardagsfeestje geen doorgang kon vinden, mogen we u nu weer uitnodigen voor een gezellig samenzijn, waarin onze senioren in dankbaarheid hun verjaardagen mogen vieren. Donderdag 30 september is het weer zover. Alle 80+jarigen van de maand september worden uitgenodigd in de Plantagekerk voor ontmoeting bij koffie en thee en andere heerlijkheid. Iedere jarige mag een gast meenemen, zodat u niet alleen hoeft te komen. Aanvang van de verjaardagsmiddag is 14.30 uur en rond 16.30 uur sluiten we de middag af. Graag zien we u, hartelijk welkom!

*De verjaardagcommissie,  
Henny Ammerlaan, Janny v.d. Wal,  
Frieda Meijers en Gertie van Dijk*

## Hartelijk dank

Wij danken u hartelijk voor de vele kaarten en andere blijken van medeleven na het overlijden van mijn man en onze vader Henk Hulleman. Deze aandacht heeft ons goed gedaan.

*Henny Hulleman, kinderen en kleinkinderen*

## WIJ GEDENKEN

### Geert Knol

Op 27 augustus overleed de heer Geert Knol, 86 jaar. Hij werd geboren op 27 november 1934 in Gramsbergen. Met zijn gezin in woonde hij op diverse plaatsen in Nederland. Hij werkte als garagemonteur en werkte zich later op tot commandant bij de Brandweer, waar hij veel voor zijn collega's en vele anderen heeft betekend. Na zijn pensionering kwam de heer Knol in Harderwijk wonen, aan de Bachdreef en de laatste jaren in Zorgcentrum Weideheem. Hij was een vriendelijke en bescheiden bewoner, zat graag op zijn kamer en genoot van de rust. Door steeds verder afnemende gezondheid kwam er, nog onverwachts, een einde aan zijn leven.

De afscheidsdienst was op 3 september in de Regenboog en aansluitend de begrafenis in Gramsbergen. De tekst uit Psalm 145:8 had de heer Knol zelf opgeschreven, als een geloofsbelijdenis: "Genadig en liefdevol is de Heer, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw." Deze tekst stond centraal bij de uitvaartdienst: Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen en allen die hem gekend hebben, die troost en kracht toe van de Heer.

*Frieda Meijers*

## WIJ GEDENKEN

### Jan de Ruiter

Op 27 augustus is na korte tijd van ernstig ziek zijn Jan de Ruiter overleden. Onze Jan mag ik wel schrijven, want velen kenden hem als koster in de Nieuwe kerk en later in de Plantagekerk.

Jan mocht 68 jaar worden. Zijn leven kende bergen en dalen, maar altijd probeerde hij er met positiviteit en vrolijkheid toch weer bovenop te komen. Zijn grote steun waren hierin zijn dochters, en later ook schoonzoons en zeker ook de kleinkinderen. Ook had Jan vrienden waar hij altijd terecht kon.

Op 3 september hebben we het leven van Jan herdacht in de Plantagekerk. Zijn drie dochters deelden met ons herinneringen aan vader en de kleinkinderen zongen bij opa het lied dat Jan zelf vaak voor zijn kinderen zong: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht...

Een kaarsje is Jan zelf ook geweest. Hij stond altijd voor je klaar, niets was hem teveel. Zijn handen hebben gewerkt voor zijn gezin en de gemeenschap. Handen die mooi konden schilderen. Handen die hij ook op je schouder kon leggen en hij kon je daarbij dan vriendelijk aankijken, met die twinkeling in zijn ogen. Zijn hart klopte voor zijn gezin en vrienden. Woorden had Jan niet zoveel en een enkeling mocht echt bij hem in zijn hart kijken. Bij zijn afscheid klonk Psalm 103, een lofpsalm als dank aan God. Met daarin ook de tekst dat wij stof zijn en tijdelijk op de aarde, maar ook dat God van ons houdt, zoals een vader van zijn kinderen. Woorden die ons willen laten weten dat we niet alleen door het leven gaan, dat God erbij is .... altijd, wat er ook gebeurt, waar we ook zijn. In Zijn liefde zijn we veilig, nu en straks. In die Liefde mogen we Jan weten. Dat dit tot troost mag zijn voor zijn kinderen en kleinkinderen en allen die hem zullen missen. Wensen we hen Gods nabijheid toe en Zijn zegen voor de toekomst.

*Gertie van Dijk-Vermeulen*



## WIJ GEDENKEN

### Alida Huiberdina Bax

Op 31 augustus is Ada Bax overleden op de leeftijd van 87 jaar. Zij woonde aanvankelijk in Randmeer, maar met de verhuizing in mei van alle bewoners naar Villa Verde aan de Johanniterlaan kreeg ook zij daar een kamer. Helaas heeft ze daar niet lang gewoond. Haar gezondheid werd in de afgelopen maanden minder en zelf gaf ze aan dat het einde van haar leven wel zou komen. Bang was ze niet om te sterven, maar het loslaten van haar kinderen deed haar veel pijn. Want haar kinderen waren haar alles in een wereld waar ze zich alleen voelde: geen familie meer, want haar zus met wie ze zo'n goede band had en 2 broers zijn overleden. Ook in haar eigen leven kende zij persoonlijke verliezen. Al heel vroeg, Ada was nog maar 7 jaar, verongelukte haar vader. De oorlog begon en al gauw bleek dat het niet veilig meer was in Rotterdam, zodat het gezin moest vertrekken. Zo kwamen ze in Ermelo terecht waar het ook niet altijd veilig bleek te zijn doordat de spoorlijn gebombardeerd werd. Veilig onderdak zoeken, honger lijden hebben Ada getekend. In de afscheidsdienst in de Varenhof in Ermelo hebben we haar leven herdacht, heeft zoon Bram over haar leven verteld en hebben we haar leven in het licht van God gezet. Haar lievelingslied was 'Ga niet alleen door 't leven, die last is u te zwaar'. Zo voelde Ada dat ook, maar zij wist ook dat Een haar sterkte kon geven en haar niet alleen zou laten. Dat was en bleef haar houvast. Daarom mogen we erop vertrouwen, dat Ada Bax nu haar rust gevonden heeft, te wonen in het huis van haar hemelse Vader. Dat dit en de goede herinneringen aan deze zorgzame moeder en oma tot troost zal zijn voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Anna Marie Jansen

## WIJ GEDENKEN

### Albert Robert Verbrugh

Water, boten, de zee – of het nu letterlijk of figuurlijk was: in Robert zijn leven speelde het een rol. En wie Robert (49 jaar) kende, wist dat hij hartstochtelijk fan was van Terschelling, de Parel der Wadden (zoals hij het zelf zo mooi kon zeggen). Tot aan zijn laatste momenten ademde hij zijn eiland. Vredig, in de opkomende zon, gevangen in een lichtstraal – zo werd hij gevonden. En wanneer hemel en aarde elkaar in de vroege ochtend op zo'n manier raken, dan vindt er altijd een ontmoeting plaats. Zoals dat duizenden jaren geleden ook zo was, toen Mozes God mocht ontmoeten.

Zo vonden we op de ochtend van het afscheid van Robert troost bij God en elkaar. En daarbij deden we, door de tranen heen, wat Robert altijd gezegd had: we vierden zijn leven. We haalden prachtige herinneringen op. We luisteren liederen, die ook hem iets gezegd zouden hebben. En we ontstaken vier doopkaarsen – die van Mariëlle en de jongens: een beetje meer licht in een donkere tijd.

Op die manier lieten we Robert los. Met het vertrouwen dat hij nu in goede handen is. En dat hij ons, ondanks alles, niet met lege handen achter heeft gelaten. Want zijn zoon Luc zei het bij de voorbereidingen prachtig: "papa gaf je alles wat je nodig had en dan liet hij je zelf de keuze". En ja, Robert heeft ons – ook onze kerkgemeenschap! – een heleboel gegeven. Aan enthousiasme en humor en vindingrijkheid. Genoeg om mee verder te kunnen.

Ik hoop dat deze gedachte mag troosten. Ik wens allen die Robert zullen missen, maar zeker Mariëlle, Sem, Koen, Luc, maar ook Robert zijn moeder Mettie, heel veel sterkte en Gods kracht en troost toe.

Ds. Marissa van Meijl

## TOELICHTING OP DE COLLECTES

### Collecte 19 september

#### VREDE VOOR VLUCHTELINGEN

Het thema van deze week, de Vredesweek, is 'Inclusief samenleven'. Ook hier in het vredige Harderwijk en omstreken is het nog niet altijd pais en vree tussen Nederlanders en de vluchtelingen binnen onze poorten (AZC en elders in de stad). Stichting Gave zet zich vanuit haar christelijke achtergrond in voor verdraagzaamheid en naastenliefde, o.a. door ontmoetingen in het House of Joy in de Jacob Catsstraat. Met deze collecte steunt de diaconie dit plaatselijke werk. Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Gave'.

### Collecte 26 september

#### VERVOLGDE CHRISTENEN (VIA OPEN DOORS)

In landen als Oezbekistan, Kazachstan, Turkmenistan en Kirgizië wordt doof zijn gezien als een handicap en schande, doven krijgen geen enkele hulp van overheid en samenleving. Doof en christen, dan word je ook nog eens verstoten. Open Doors trekt zich het lot van deze vervolgte christenen aan. Zij hebben onze hulp nodig. Met uw gift geeft Open Doors dove christenen een microkrediet, vaktraining en hulp om het evangelie aan andere doven te brengen. Geef via de Scipio-app of via NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Open Doors'.

### Collecte 3 oktober

#### VREDE TUSSEN ISRAËL EN DE PALESTIJNEN

Op deze Israëlzonday staan we stil bij de spanningen tussen Israël en zijn - deels inwonende - Palestijnse burens. Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als 'bezetter' of 'terrorist'. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede. Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Israël'.

## COMMISSIE ZWO

### COLLECTE 26 SEPTEMBER OPEN DOORS: DOVE VERVOLGDE CHRISTENEN HEBBEN UW HULP NODIG!

In landen als Oezbekistan, Kazachstan, Turkmenistan en Kirgizië zijn doven de snelst groeiende gemeenschap.

Doof zijn wordt als een handicap en schande gezien in deze landen. Daardoor krijgen doven geen enkele hulp van de overheid en gemeenschappen om hen heen. En als een doof iemand christen wordt, wordt deze persoon ook nog eens verstoten uit het dorp.

Open Doors trekt zich het lot van de deze christenen aan. Jan de Vries\*, medewerker Open Doors: "Toen ik in 2016 voor het eerst een groep geheime dove gelovigen ontmoette, was ik onder de indruk van hun eenvoud en puurheid. Het deed me denken aan die eerste gemeente in Handelingen!"

Deze vervolgte christenen hebben uw hulp nodig. Met uw gift geeft Open Doors dove christenen een microkrediet en vaktraining, lees- en schrijflessen en geeft zij hulp

om het evangelie aan andere doven te brengen.

Aisha\* was ten einde raad. Als dove single vrouw keek niemand naar haar om en tijdens de coronacrisis ontving ze geen hulp. Ze wilde een eind aan haar leven maken en gooide benzine over zich heen. Net op dat moment kwam er een Open Doors evangelist bij haar langs, met een voedselpakket. Na een lang gesprek kwam de vrouw tot geloof en werd haar leven en ziel gered in één dag. Ze is nu lid van een kleine huisgemeente van dove christenen.

Geef via de Scipio-app of via NL42RA-BO0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Open Doors Central Asia'.

*Jan Vierhout*

\* niet hun echte naam

## KERKELIJK BUREAU

### REKENINGNUMMERS

#### Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

#### Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

### COLLECTE-OPBRENGSTEN JULI 2021

<b>4 juli</b>	Wilma Wolthuis	516,50
	Voedselbank	110,00
	Renovatie Plantagekerk	65,00
<b>11 juli</b>	Kerk	160,50
	Diaconie	411,14
	Voedselbank	205,62
<b>18 juli</b>	Renovatie Plantagekerk	74,90
	Seniorenpastoraat	153,00
	Kerk in Actie/Bangladesh	510,50
	Voedselbank	100,50
<b>25 juli</b>	Renovatie Plantagekerk	90,00
	Kerk	161,00
	De Maretak	364,00
	Voedselbank	253,00
	Jeugdpastoraat	72,00
	Kerk	127,00

### GIFTEN JULI/AUGUSTUS 2021

#### Contant

€ 5,00 van dhr. J.K. via KB voor de Diaconie

€ 5,00 van dhr. J.K. via KB voor ZWO-Syrië

#### Collectemunten

€ 50,00 van NN via KB voor de Kerk

€ 25,00 van NN via KB voor de Diaconie

€ 25,00 van NN via KB voor de Voedselbank

*Hartelijk dank voor uw gaven!  
Ton Balsma, penningmeester CvK*



*deze christen kon met een microkrediet een eigen limonadewagentje kopen. Nu kan hij redelijk in zijn eigen onderhoud voorzien.*

## ZENDINGSKALENDER 2022:

### 'VAN HET DUISTER NAAR HET LICHT'

Op de Zendingskalender voor komend jaar schilderijen van Mahboobeh Salem, een kunstenares uit Iran. Zij tonen ons bijbelverhalen in sprekende kleuren, geïnspireerd door het eigen levensverhaal van deze vluchtlinge en haar gezin vanuit Iran naar Nederland.

De kalender gaat over de geschiedenis van Iran (het vroegere Perzië) en over de plek die de verschillende religies in dit land innemen. Naast de islam zijn er ook joodse en christelijke minderheden te vinden. Maar alleen de Armeense en Apostolische Kerk en de Assyrische Kerk van Antiochië kunnen op enige erkenning rekenen, de meeste andere denominaties moeten in schuilkerken bijeenkomen. Verder vindt u informatie over vluchtelingen in Nederland en over de kunstenares zelf.

Dit jaar is er ook van dezelfde kunstenares een set van 5 kerstkaarten beschikbaar met bijbelse afbeeldingen over de geboorte van Jezus, kijk hiervoor op [zendingserfgoed.nl](http://zendingserfgoed.nl)

U kunt de kalender en/of de set kerstkaarten bestellen bij: Grietje Assies (wijk Drielanden), [grietje@assiesnet.nl](mailto:grietje@assiesnet.nl), tel. 420026 of Willemien Holtrop (Plantagekerk) [willemienholtrop@gmail.com](mailto:willemienholtrop@gmail.com), tel. 06 30623177.

Een inblikxemplaar van de kalender en set kerstkaarten met interlijst ligt in de hal van beide kerken.

Kosten kalender: € 9, set kerstkaarten € 6 (betalen na ontvangst).

*Namens de ZWO-commissie  
Willemien Holtrop*

## KERKELIJKE STAND

### Nieuw ingekomen

Mevr. S.W. Koele, Korhoenlaan 1-107, uit Utrecht

Dhr. en mevr. B. Post-de Haan, Stationsplein 148, uit Heerhugowaard

Dhr. en mevr. C. Blokland- Verschoor, Verkeersweg 29, uit Dedemsvaart

Mw. L. Schipper, Havenspoor 91, uit Almere

Mw. M.C. Noordam, Broeklaan 50, uit Lelystad

Dhr. S.R. Schenk, Trombonedreef 6, van Urk

### Verhuisd

Mevr. M.A. Tavenier-den Uijl, Westeinde 82C naar Martha Flora, app. 27, Duinweg 26, 3735 LD Bosch en Duin

Mevr. R. van der Wal-Rooze, Stortemelk 45 naar Zeggemeen 46

Fam. D. Verbaan, Mastmeen 4 naar Urkpad 1

Dhr. W. van Tol, Voorste Wei 17 naar Johanniterlaan 51

Dhr. en mevr. G. Grootkarzijn, Zuiderzeestraatweg 79 B naar Zuiderzeestraatweg 79C

Dhr. M. Assies, Blauwverversteeg 1D naar Donkerstraat 52C

Dhr. C. Goedkoop, Drift 2 Linde naar Sonnevanc, Vlindertuin 3 K 5

Mevr. G. van der Weide-Pereboom, Johanniterlaan 85 naar Sonnevanc, afd. Vlindertuin

Mevr. A. van Kalsbeek-te Slighte, Beukenlaan 2A-014 naar Beukenlaan 1-011

Fam. A. Oosting- Klock, Tonselsedreef 112 naar Tuindersbrink 6

Fam. M. van Ginkel, Mozartdreef 24 naar Bloemendreef 29

Fam. Meernik-Admiraal, Wethouder Jansenlan 64 naar Kleine Akkers 1

### Vertrokken

Mevr. J. Wijbenga, Waterbergerhout 26 naar Amersfoort

Dhr. en mevr. Cornelissen-de Zwaan, Salentijnerhout 83 naar Ermelo

Mevr. N. Assies, Donkerstraat 52C naar Ermelo





## NA DE STARTZONDAG METEEN DOOOOORRR...

Terugkijken is soms ook goed, maar vooruit kijken is een must... en zoals velen dan zeggen: 'En doooooorr...! Zo verwoordden onze voorgangers David Kroeze en Gertie van Dijk hun uitleg over de toekomst, de toekomst waarvan wij allen eigenaar zijn. De Startzondag op 5 september werd een strak geregisseerde openlucht kerkdienst onder een stralende zon aan het water, met verplichte registratie en 1,5 m afstand. Ook dat verliep gesmeerd. Luisteren naar en meezingen met de prachtige band Ivy, de kerkleden op het grasveld en passerende luisteraars links en rechts op de voet- en fietspaden. Dat is middenin de gemeenschap staan en laten zien waarvoor we staan. Kijk de dienst nog eens terug op YouTube startzondagharderwijk en geniet daarbij van het professionele camerawerk van HK13.

Detail: wat waren de geschonken bonbons van De Ontmoeting uit Ermelo bij de koffie een heerlijke verrassing. Na de dienst leek het op 'Sta op en wandel'. Een lange stoet trok naar het Plantagepark voor het tweede deel van deze Startzondag: de onderlinge ontmoeting, eindelijk kon dat weer, coronaproof. Verdeeld over het hele park werd er genoten van de spelletjes, de springkussens, het fantastische optreden van de Jeugdharmonie en het heerlijke eten. De slotact werd een heel feest. Ritmegevoel of niet, iedereen wijdbeens met een emmer tussen de benen en trommelen maar met De Vuilnismannen" Dit was lachen, leuk, jong en oud deed mee en ook vele toevallige passanten kregen een emmer en twee stokken in de handen geduwd. Dit is kerk zijn, zo midden in het centrum van Harderwijk. Gezien het mooie weer ble-

ven velen nog lang hangen, waardoor de organisatie toch moest besluiten om de stekkers uit het springkussen te halen. Er wachtte nog een hele klus... opruimen en beide terreinen leeg maken. Zo tegen half acht 's avonds (!) was alles leeg en schoon en konden de laatste vrijwilligers moe maar zeer voldaan naar huis.



### Dank en aan de slag

Dank allen... de 52 aangemelde vrijwilligers... We hadden hen nodig en zij waren de motor achter deze vlekkeloze Startzondag. Geen incidenten voor de EHBO... top! Dank ook aan de sponsoren (hun aandeel wordt vaak onderschat), want zonder hen kunnen wij niet zo groot uitpakken. Dank aan de Startcommissie die al vanaf april, met alle onzekerheden - telkens heen en weer geslingerd - bezig is geweest om dit mogelijk te maken. Dank aan alle bezoekers voor jullie aanwezigheid. Volgend jaar zijn hopelijk de beperkingen weg en kunnen we het gehele festijn organiseren op de IJsbaan, het ultieme doel van de commissie. Wij rekenen ook volgend jaar weer op uw steun en hulp. En graag nog een paar extra vrijwilligers voor in de Startcommissie. Dit maakt alles voor ons nog makkelijker.

Maar nu eerst werken aan de toekomst en een nieuw seizoen samen kerk zijn. Commissies die weer aan de slag gaan, clubs die weer gaan draaien, ontmoeting en verrijking, plannen voor de verbouwing van de Plantagekerk en ga zo maar door. Werk aan de winkel en werken aan Zijn en onze toekomst. De start was in ieder geval veelbelovend.

Zegen bij al jullie werkzaamheden, namens de Startcommissie

Gerard van de Belt  
ghvandebelt@hetnet.nl



## FAGOT-DUO OP PODIUM-PLANTAGEKERK

Op PodiumPlantagekerk zaterdagmiddag 25 september een concert op de fagot door Yvonne van der Ham en Berdien Machiels, alias duo Takkenbos. Zij kennen elkaar al vanaf hun conservatoriumtijd en zijn sinds 1999 collega's in het Nederlands Begeleidingsorkest en diverse andere orkesten.



Op het programma werken van Mozart, Rossini, B ddecke, Hindemith en Telemann. Aanvang 16.00 uur, toegang gratis. Reserveren verplicht via [PodiumPlantage@hotmail.com](mailto:PodiumPlantage@hotmail.com).

## GESPREKSGROEP IN GOED VERTROUWEN

Onder deze titel willen we onze gesprekskring op donderdag 16 september weer starten.

Wij zijn een groep oudere jongeren waarvan de deelnemers met elkaar in gesprek willen over wat geloven in deze tijd betekent. Wat het verleden ons heeft geleerd mag kritisch tegen het licht worden gehouden en we proberen wat van waarde is te behouden. Het is een open groep, dus meedoen kan. Voor de gesprekken gebruiken we het boekje In Goed Vertrouwen. Voor een kopie van het te bespreken hoofdstuk kan worden gezorgd. We willen op elke 3e donderdag van de maand om 20 uur bij elkaar komen en de eerste bijeenkomst is bij Bert en Olga Maarleveld aan de Ganzekamp 3. Voel je uitgenodigd! Contactpersoon Inge van Harten-Nijhof telefoon 06-28398540, mail: [ingenijhof7@gmail.com](mailto:ingenijhof7@gmail.com)

## EXPOSITIE OUDE SYNAGOGE

In het artikel over de expositie over de Joodse Harderwijkers in de vorige Samen Geroepen stonden de openingstijden helaas niet helemaal correct vermeld. U bent van harte welkom van 13.30 tot 16.30 uur.

## VAN ABBA TOT ZONDEBOK (aflevering 21)



Wij blijven in deze alfabetische reeks artikelen nog even bij de letter P. Vandaag nemen wij de Profeten onder de loep. In onze taal wordt het woord profetaat vaak gebruikt alsof het 'waarzegger' betekent, maar laten wij

profeten maar 'zeggers van de waarheid' noemen. Wie vooral het Tweede Testament in de Bijbel leest, komt hier en daar een profetenwoord tegen, maar wie de moeite neemt om eens een heel profetenboek uit het Eerste Testament te lezen, kan onder de indruk komen van de brede inhoud van hun boodschap. Profeten vertellen gelijkenissen, voeren rituelen op en hun toespraken zijn vaak confronterend, maar ook opbouwend kritisch. Nog ieder jaar worden er door rabbijnen en theologen boeken geschreven over hun betekenis voor onze wereld in deze tijd.

Soms werken profeten in de buurt van de koning, maar zij praten hem niet naar de mond. Zij staan midden in de samenleving, maar kijken dwars door de schone schijn heen. Zij veroordelen onrechtvaardigheid, maar zijn ook vol zelfkritiek. Die profetische kritiek kan, los van de context van ooit, wel gebruikt worden om Joden nu mee om de oren te slaan. Dat is onterecht, want de woorden van de profeten hebben universele betekenis, voor de hele mensheid.

Mijn leestip voor deze keer is Ezechi l 34, waar de gelijkenis van de herder en de schapen heel wat pittiger klinkt dan wij gewend zijn. En de verzen 17-22, waar gaan die over? Kunnen wij die passage lezen als kritiek op onze ecologische 'voetafdruk'?

Ook zeer inspirerend is Jesaja 1 : 1-20, een donderpreek over de vraag 'Wanneer is vroomheid echt?'

*Tjitte Dijkstra,  
namens de interkerkelijke werkgroep  
Kerk & Isra l*

## INSPIRERENDE AVOND OVER 'GROENE THEOLOGIE'

Wat hebben geloof en natuur gemeen? En in hoeverre inspireert de bijbel tot milieubewustzijn? Met het thema 'Groene theologie, inspiratie of dode mus?' opent Leerhuis Harderwijk maandagavond 20 september een nieuw seizoen. Als geen ander zouden christenen begaan moeten zijn met het gaaf en gezond houden van de schepping. Inleider is dr. Peter Verbaan, voorheen predikant in Ermelo. Een boeiende avond, juist ook in deze tijd waar milieu en klimaat onder druk staan. Waar staan wij? Naast woorden klinkt er ook muziek. De Harderwijker musicus Marten Kamminga zal op de van hem bekende aanstekelijke wijze bijpassende muziek en liederen laten klinken. Deze eerste Leerhuis-avond is in de Plantagekerk en begint om 20.00 uur. I.v.m. de coronaregels graag vooraf aanmelden via [anmaarleveld@gmail.com](mailto:anmaarleveld@gmail.com). Deelname is kosteloos.

Het Leerhuis Harderwijk is een samenwerkingsverband van diverse Harderwijker kerken die samen op zoek zijn naar de diepere waarden van ons leven. Het Leerhuis organiseert komend seizoen zo'n vijftien voor iedereen toegankelijke avonden rond geloof en leven, met aandacht voor theologie, cultuur, muziek en excursies, alle terug te vinden op [leerhuisharderwijk.nl](http://leerhuisharderwijk.nl)



# OP PAD wat kreeg je mee en wat geef je door

**In deze rubriek maken leden van de PGH een fictieve wandeling langs hun levenspad. De redactie van SamenGeroepen loopt een stukje mee en tijdens een rustpauze gaat de rugzak open. De inhoud glijdt langzaam door hun vingers, als onderweg verzamelde stenen. Zitten er bijzondere stenen bij die hun leven markeren in positieve of negatieve zin? Welke stenen willen ze doorgeven aan nieuwe generaties?**

**In dit nummer loopt SamenGeroepen mee met Marissa van Meijl, getrouwd en moeder van twee jonge kinderen. Marissa is predikant in de Plantagekerk.**

## **Die mij droeg**

Die mij droeg op adelaarsvleugels,  
die mij hebt geworpen in de ruimte,  
en als ik krijsend viel, mij ondervangen  
met uw wieken en weer opgegooid,  
totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

Huub Oosterhuis

## **Hoe ben je opgegroeid en speelden geloof en kerk daarbij een rol?**

'Mijn ouders hadden een boerderij in Nijkerkerveen, maar het bedrijf ging failliet toen ik vier was. We moesten verhuizen, er was geen brood op de plank. Ik herinner mij niet dat ik als kind de spanning heb gevoeld, mijn ouders hebben hun zorgen heel goed voor ons verborgen. Ik kwam niks tekort, al zag ik wel dat andere kinderen meer materiële welvaart hadden, ik heb het niet gemist.'

'Mijn vader had een moeilijk leven en heeft kerk en geloof vaarwel gezegd. Mijn moeder nam mijn broer en mij mee naar de kerk en daar heb ik mij altijd thuis gevoeld. Voor mijn moeder was de kerk een veilige plek in een onveilige en angstige wereld. Ze streed heel erg voor veiligheid, voor haarzelf en voor ons. Dat is niet altijd gelukt. Maar ik heb me ten diepste altijd geliefd gevoeld. Door mijn ouders, maar ook in de kerk en als kind van God.'

## **Welke mooie en minder mooie herinneringen heb je aan de kerk?**

'In mijn tienerjaren probeerde de kerk te bemiddelen in een conflict binnen mijn familie en dat heeft niet goed uitpakkt. Het leidde tot verwijdering en beschadiging. Ik heb in die tijd gezien hoe mensen die te lang in een bestuurlijke functie zitten soms een bepaalde macht toe-eigenen. En dat dit ten koste kan gaan van anderen en van het meebewegen van de kerk met de maatschappij.'

'Toen ik tiener was, kwam er een jonge predikant in onze gemeente. Hij probeerde zich te verplaatsen in onze leefwereld. Daarbij sloeg hij vaak de plank mis, maar wat een warmte en betrokkenheid voelde ik bij die man. En wat een voorbeeld was hij in zijn zoeken naar hoe je je als kerk hebt te verhouden tot de wereld, vanuit de gedachte dat je niet van de wereld bent maar wel in de wereld staat. Hij probeerde een brug te slaan vanuit de bijbel naar de alledaagse praktijk en daar ben ik zelf ook nog steeds mee bezig. Ik heb ook nog contact met een ouderling van mijn opa en oma, die dicht bij ons woonden. Hij heeft altijd uitgedragen dat we als gezin geliefd waren door God en dat ik een geliefd kind van God ben. Deze beiden zijn mijn rolmodellen geweest. Je hebt er maar één of twee nodig in je leven, hè?'

## **Hebben zij je lessen geleerd die richting geven aan hoe je nu denkt en handelt?**

'Ik begin elke preek met de woorden: "Door God geliefde gemeente". Dat is voor mij zo'n belangrijke basis. De hele wereld is op de liefde van God gebouwd, alles begint met de genade van God. Dat is ook waarom ik altijd eerst een kind doop en pas daarna de doopvragen stel aan de ouders. Ik ben er

heilig van overtuigd dat je altijd terug mag keren bij de liefde van God, het is de grote constante in een vluchtige wereld. Die veiligheid wil ik vasthouden en ook doorgeven als predikant, als moeder, als vriendin.'

'In de opvoeding van onze kinderen zetten mijn man en ik sterk in op die veiligheid, vanuit de overtuiging: "Als jij je veilig kunt hechten aan ons als ouders dan ben je straks ook in staat om staande te blijven in de wereld en een goede relatie aan te gaan met anderen." Ik ervaar zelf ook veiligheid, op de manier zoals in het lied Die mij droeg op adelaarsvleugelen van Huub Oosterhuis.'

## **Waarvoor zou je volgende generaties willen behoeden?**

'De les die ik heb geleerd is dat veiligheid onvrijheid kan worden als er te veel nadruk ligt op veiligheid. Mijn moeder was heel beschermend, ze vond het lastig om mij te laten gaan. Ze leed aan haar angst, ik soms ook. Ik hoop dat ik het iets anders mag doen, vanuit de gedachte: Je mag je eigen fouten maken, zoek je weg maar. En als je valt, dan vangen we je op. Laatst viel mijn zoontje van een muurtje. Anderen schrokken en wilden helpen, wij bleven even zitten om te zien hoe hij er zelf mee om zou gaan. Ik wil geen angstige moeder worden. Ik wil er later van genieten als mijn kinderen uitvliegen, ongeacht de keuzes die ze maken.'

## **Welk perspectief wil je nieuwe generaties graag voorhouden?**

'Dan denk ik aan een lied van Henny Vrienten Doe maar, durf maar, ga op weg. Zoek vanuit de veilige basis je eigen weg, dat is mijn boodschap aan nieuwe generaties. En ik hoop voor deze kerk dat daar ook ruimte voor is en dat ze hun eigen weg mogen gaan, ook al is die anders dan die van vorige generaties. En dat we dat gesprek aangaan. Wat hebben vorige generaties dan gedaan en hoe hebben zij het geloof en God daarin ervaren? En waarom wil ik dat anders doen en kunnen we elkaar daarin vinden?'

'Ik hoop dat die ruimte er is, maar soms voel ik ook twijfel. Er is heel veel verdriet en pijn. We moeten als gemeente de toekomst zoeken, dat was ook een vraag aan mij toen ik werd voorgesteld. Ik zou daar heel graag aan werken, maar het kan alleen als je je niet blindstaart op het verleden. Het is goed om de wijze lessen mee te nemen en je mag verdriet hebben, maar kun je, als gemeente van Christus, van daaruit ook verder komen?'

tekst: Alie Dijkslag  
foto: Menno Kuiper

# Bewaar het ZOUT voor jezelf en bewaar de vrede onder elkaar!

*Een gepeperde kanttekening bij Marcus 9 vers 50b (lezing maandag 20 september)*

De grootmoeder van mijn schoonmoeder placht bij elk hoestje of kuchje een mondspoeling met zout water aan te bevelen en uit eigen ervaring kan ik u aanraden om bij verwondingen aan de voeten een uurtje door het zoute zeewater te gaan banjeren. Succes en herstel verzekerd! Zout heeft iets bijtends en schurends en daar moeten we aan denken bij het bovenstaande vers uit Marcus 9. Denk ook maar aan de uitdrukking 'zout in iemands wonden wrijven'. Maar... de tekst leert ons dat we dat zout toch maar liever voor onszelf moeten bewaren en dat we onderling, onder elkaar, de vrede moeten zien te bewaren.

## Zout voor jezelf

De meeste mensen zijn kritischer t.o.v. hun medemens dan tegenover zichzelf en dat wil Jezus in onze tekst aan de kaak stellen: bewaar het zout alsjeblieft voor jezelf! Met andere woorden: wees in de eerste plaats kritisch voor jezelf. Hoe vaak meten wij niet met twee maten, dan zijn we mild en zacht voor onszelf, maar streng en hard voor een ander. Voorbeelden te over: ik ben zuinig, maar jij bent gierig, ik ben attent en vriendelijk, maar zij is een slijmjurk en hij is een uitslover, ik ben een gezellige causeur, maar hij is een kletskous en zij een roddeltante.

## Vrede met jezelf

Gebrek aan zout voor jezelf, duidelijker gezegd: gebrek aan zelfkritiek hangt samen (lees de tekst!) met een overmaat aan vrede met onszelf, tevredenheid met jezelf. Maar een gelovig mens, iemand die Jezus wil volgen, kan nooit tevreden zijn met zichzelf, in vrede leven met zichzelf, nee, het leven in het geloof, het leven met Christus, is en blijft een strijd. Je moet wel vrede zoeken, voor zover het van jou afhangt, met alle mensen, zo zegt Paulus (Rom. 12 vs 18), maar je mag nooit vrede sluiten met jezelf, je moet altijd blijven jagen naar de heiliging, naar een leven dat gezien mag worden, door God en door de mensen...!

## Vrede onder elkaar

Over kritiek gesproken: juist in de kerk hoor je maar al te vaak kritische kreten in de trant van: de kerk moet dit of de kerk moet dat, de dominee moet zich uitspreken over zus of zo, de kerkenraad moet met de vuist op tafel slaan, de synode moet ingrijpen, de paus moet er iets aan doen en ga maar door... Maar DE KERK dat zijn wij allemaal met elkaar! En DE KERK is net zo gelovig maar ook net zo kleingelovig en zwakgelovig, de kerk is net zo sterk maar ook net zo zwak, ziek en misselijk vaak als u en ik. Je mag van DE KERK alleen maar iets verwachten als je er zelf ook iets van maakt! Maar je kunt toch geen grote mond opzetten als je zelf aan de kant blijft staan, je kunt toch niet de kerk ter verantwoording roepen als je zelf je handen in de zak houdt, je kunt de kerk toch niet van alles en nog wat inpeperen als je zelf zo zouteloos bent als een droge beschuit van drie weken oud?? Je kunt toch niet een grote mond opzetten dat er in de kerken niks gebeurt terwijl je zelf een stil en gerust leven aan de zijlijn leidt en alsjeblieft niet gestoord wilt worden??

De kerk is net zo sterk maar ook net zo zwak, net zo dapper maar ook net zo laf, net zo bruisend maar ook net zo lamblig, net zo vitaal maar ook net zo duf als uw of mijn geloofje... En als u nou zegt: mijn geloof is altijd sterk en bruisend en vitaal en dapper, dan bent u een volmaakte heilige en hebt u in de kerk niks meer te zoeken OF u hebt op staande voet een flinke portie zuiveringszout nodig. DE KERK is per definitie net als u en ik ONvolmaakt. Nog duidelijker gezegd, in de woorden van de onvergetelijke Buskes: 'De kerk is en blijft een zootje...., maar... het is en blijft wel Góds zootje!'



**Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.**

**Deze uitgave is dat ds. J. Mak hansinamak@kpnmail.nl**

## Bijbel Leesrooster

vrijdag 17 september Spreuken 12:13-28  
zaterdag 18 september Marcus 9:14-29

zondag 19 september Marcus 9:30-41  
maandag 20 september Marcus 9:42-50  
dinsdag 21 september Psalm 102:1-12  
woensdag 22 september Psalm 102:13-29  
donderdag 23 september Spreuken 13:1-9  
vrijdag 24 september Spreuken 13:10-25  
zaterdag 25 september Psalm 62

zondag 26 september Efeziërs 4:1-16  
maandag 27 september Efeziërs 4:17-24  
dinsdag 28 september Efeziërs 4:25-5:2  
woensdag 29 september Efeziërs 5:3-20  
donderdag 30 september Spreuken 14:1-14  
vrijdag 1 oktober Spreuken 14:15-24  
zaterdag 2 oktober Spreuken 14:25-35

zondag 3 oktober Johannes 8:1-11  
maandag 4 oktober Johannes 8:12-20  
dinsdag 5 oktober Johannes 8:21-36  
woensdag 6 oktober Johannes 8:37-47  
donderdag 7 oktober Johannes 8:48-59  
vrijdag 8 oktober Jesaja 28:1-13

## Rooster Bijbel Basics

zondag 19 september Ester 3:1-15  
Haman wil het Joodse volk ombrengen  
Zondag 26 september Ester 8:3-17  
Het Joodse volk door Ester gered  
Zondag 3 oktober Ezra 1:1-6  
Het volk keert terug

## ZONDAG 19 SEPTEMBER

Collectes; 1. Stichting Gave; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

### Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong

11.30 uur: ds. G.J. Heeringa Fonteindienst

### De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

**Sonnevanck** (De diensten zijn niet alleen online te volgen maar er zijn ook weer bewoners, vrijwilligers en gasten welkom)  
10.00 uur: ds. G. Fredrikze

## ZONDAG 26 SEPTEMBER

Collectes; 1. Open Doors; 2. Kerk 3. Jeugdpastoraat

### Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

11.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

Thomasviering

### De Regenboog

09.00 uur: ds. G.J. Heeringa

### Sonnevanck

10.00 uur: dhr. G. de Haan

## ZONDAG 3 OKTOBER

Collectes; 1. Kerk en Israël; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

### Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong

11.30 uur: ds. H. Jansen Fonteindienst

### De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

### Sonnevanck

10.00 uur: ds. J. Kievit

## GEEF LIEVER VIA DE SCIPIO-APP

Dat scheelt het kerkelijk bureau veel werk. Er is vast iemand in uw omgeving die deze app even op uw telefoon wil zetten. Het gebruik is supersimpel.



## PLANTAGEKERK

**Zondag 19 september (9.30 uur)** Als het nieuwe seizoen begint na de zomertijd zijn er altijd veel bijzondere diensten. Zoals ook deze dienst, afscheid en bevestigen ambtsdragers. We lezen Numeri 17: 16- 26 over de bloeiende staf van Aäron en 1 Korintiërs 3: 5- 9. We zingen ook weer een paar verzoekliedertjes. Het is fijn om met zoveel mogelijk mensen weer te zingen en elkaar te ontmoeten, komt u, kom jij ook? Welkom! (Ds. Diemer de Jong)

**Zondag 19 september (11.30 uur)** Het thema is: 'Kom in beweging'. Spreker: Gerhard Heeringa. Band: Matthijs Blokzijl en band. (Job Burger)

**Zondag 26 september (9.30 uur) – van jong tot ouder** In de Plantagekerk weer een dienst van jong tot ouder. Thema is: Het mooiste meisje van... Wij roepen u en jou op deze ochtend naar de kerk te komen in de allermooiste kleren. Dit keer zal het Interkerkelijke jongerenkoor Let's Unite uit Nunspeet de feestelijke muziek verzorgen. Komt allen! (Voorbereidingsgroep Jong tot Ouder)

**Zondag 26 september (11.30 uur) - Thomasviering** De tweede dienst van deze morgen is een Thomasviering – een samenzijn voor zoekers en nét even iets anders is. Het thema is 'Geloof in humor'. Want welke rol speelt humor in je leven? En heeft/kan het ook iets te maken hebben met je gelovig leven? Na een gezamenlijk begin gaan we uit elkaar en zoeken onze eigen verdieping, om vervolgens ook weer bij elkaar terug te komen. Weet dat je welkom bent! (Ds. Marissa van Meijl)

**Zondag 3 oktober (9.30 uur)** Het is Israëlzondag. We staan stil bij de bijzondere plaats van Israël en wat dat betekent voor de kerk. De lezing is Johannes 8: 1- 11. Stien van der Hout en Tjitte Dijkstra van de werkgroep dachten mee en doen mee. In 'Op weg. Ontmoeting met het Jodendom' van de PKN staat een interview met Marleen van der Louw die vijf jaar werkte in Jeruzalem en vanuit de houding van Jezus, 'Leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart', Matteüs 11: 29, naar iedereen, Joden en Palestijnen luisterde, op zoek naar verbinding. Zou dat ook niet de weg zijn als je gebeden hebt om vrede voor Jeruzalem, Psalm 122? (Ds. Diemer de Jong)

**Zondag 3 oktober (11.30 uur)** 'De hele schepping is gemaakt voor Jezus.' Oktober staat bij Fonteinwerk als 'maand van duurzaamheid' in het teken van Gods Goede Schepping. We laten ons deze dienst inspireren door Dave Bookless van de christelijke natuurorganisatie A Rocha die sprak over 'het grote verhaal van de Bijbel': het draait niet om verlossing uit deze wereld, maar verlossing van deze wereld. Welke rol spelen wij hierin? Door Gods Geest worden wij meegenomen in zijn actie van schepping en verlossing. M.m.v. Annelien en band. (Ds. Henk Jansen)

## DE REGENBOOG

**Zondag 19 september (10.45 uur)** Het is zo lang geleden dat we met velen in de kerk zaten. Op deze zondag willen we er iets moois van maken. Een klein feestje waarin we allemaal even extra voelen dat we erbij horen. Na de dienst eten we taart, bij voorkeur buiten. De tieners hebben een BBQ klaarstaan, de kinderen kunnen spelen op het schoolplein. Neem gerust je lunch mee, om te genieten van het samenzijn. (Hijmen, Ina, Mirjam, Marleen, Sietske, David)

**Zondag 26 september (9.00 uur)** Deze zondag is de derde van een blok met drie verhalen over het Joodse meisje Ester dat haar volk van de ondergang redt. We lezen Ester 8:3-17. Op voorspraak van Ester wordt een bevelschrift uitgevaardigd, dat de Joden de gelegenheid geeft om af te rekenen met hun tegenstanders. Ester is razend actueel: antisemitisme is altijd latent aanwezig, maar steekt de laatste jaren, ook door de sociale media, de afschuwelijke kop weer op. We bidden voor een gezegende viering. (Gerhard Heeringa)

**Zondag 3 oktober (10.45 uur)** Vandaag mogen we ons best gezegend voelen. Allereerst zullen twee kinderen de doop ontvangen. Ezra Moet, zoon van Patricia en Hans-Arjen Moet-Balsma, en Sofie, dochter van Karlien en Michel Bonestroo-Ovinge. En we heten de vier jarigen welkom in de kerk! Het kind van God zijn blijft deze dienst maar gelden. Want ieder van ons is kind van God. Zo zijn wij als jong en oud door de kinderen in deze dienst gezegend. (Ds. David Kroeze)

**DE TOELICHTING OP DE COLLECTES VINDT U OP PAGINA 9.**