

# Samen Geroeppen

NR 12 2021

27 augustus – 16 september

**Startzondag 'De Toekomst is van u'**

**Zingen bij de lier**

**Alle ACTIVITEITEN in een handig overzicht**



**Protestantse Gemeente Harderwijk**



Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde





## COLUMN

## LIER EN DANSPLEZIER

De Stichting Dichtbij de Bijbel werkte enige jaren aan een nieuwe psalmberijming. Nu alle psalmen klaar zijn, is kort geleden de complete bundel uitgegeven: De Nieuwe Psalmberijming (Utrecht 2021, ISBN 978 90 435 3576 2). Toen ik nog een kleine jongen was, zongen we uit de oude berijming. Nog van 1773! De nieuwe werd in 1967 geïntroduceerd en opgenomen in het inmiddels oude Liedboek (1973). Het nieuwe Liedboek (2013) nam dezelfde teksten op. Maar toen was die 'nieuwe' berijming ook al weer veertig jaar oud! Een gemiste kans. Nu zijn er dus nieuwe woorden op de oude melodieën.

Het resultaat mag er zijn. De dichters blijven dicht bij de Bijbeltekst en de taal is eigentijds. Verstaanbaar voor jonge mensen. De titel 'De Nieuwe Psalmberijming' suggereert een officiële status. Toch is de bundel geen initiatief van de Synode en ook geen uitgave van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK). Het is afwachten of deze berijming ingang vindt bij de kerken en misschien zelfs aanbevolen wordt door de Synode... De ISK is intussen ook bezig met vernieuwing van het psalmenrepertoir: nieuwe berijmingen op nieuwe melodieën (De Psalmen anders). Daar zouden we iets van kunnen horen op de Lieddag dit najaar in Amersfoort.

Vroeger zongen we met Psalm 150: "Laat zich 't orgel overal. Bij het juichend vreugdeschal, tot des HEEREN glorie paren." Nu staat er: "Prijs Hem, Hij is hoog verheven. Laten hoorn en harp en lier, tamboerijn en dansplezier Hem uitbundig hulde geven." Mooi die nieuwe berijming. Een cadeautje na een lange tijd waarin we niet zingen mochten.

*Ds. Aad Woudenberg*

### Gedachte:

*"Je kunt beter een nachtje slapen over wat je wilt doen, dan wakker liggen over wat je hebt gedaan."*

### van de redactie

## INSPIREREN EN VERBINDEN

Ons kerkblad is deze keer een nummer geworden, boordevol activiteiten en initiatieven. Is dat geen mooi startsein voor het nieuwe seizoen? De redactie van Samen Geroepen wil leden van PGH inspireren en verbinden. Verbinden met God en met elkaar als leden van drie wijkgemeenten.

U vindt middenin deze Samen Geroepen een overzicht van vrijwel alle activiteiten die er plaatsvinden. Pagina 8 t/m 13 is een prachtig geheel geworden, dat u handig kunt bewaren als u het nietje even opent.

In de komende maanden komen we naast de bekende en vertrouwde pagina's met nieuwe rubrieken, voornamelijk over en door PGH-leden. We laten vrijwilligers aan het woord, de stille krachten die het mogelijk maken om kerk te zijn, met alles wat daarbij komt kijken. En hoe leuk is het als iemand zijn of haar enthousiasme deelt voor muziek, een boek, film of podcast?

De redactie bedenkt dit niet allemaal alleen. Ruim voor de start van het nieuwe seizoen deelden leden van de Plantagekerk, de Regenboog en het Fonteinwerk tijdens een brainstormsessie hun ideeën over wat Samen Geroepen zou kunnen verrijken. Het leverde een lange lijst met suggesties op.

*de redactie*

## DE VOLGENDE STAP NAAR DE RENOVATIE VAN DE PLANTAGEKERK

In de laatste vergadering van het seizoen van de Algemene Kerkenraad op 20 juli is het besluit genomen om de volgende stap te zetten in het proces van de renovatie van de Plantagekerk.

Bouwcommissie, gemeenteleden, werkgroepen en kerkenraden hebben veel nagedacht en gesproken over wat er moet gebeuren om de Plantagekerk aan de eisen van de tijd aan te passen. Veel ideeën zijn ingebracht en verwerkt in opeenvolgende versies van het plan. Belangrijke vragen daarbij zijn: hoe maken we de kerk geschikt voor de verscheidenheid aan zondagse diensten die we hebben? Hoe geven we een plek aan kleinere groepen, die door de week samenkomen? Hoe zijn we als gebouw uitnodigend naar onze omgeving – een open huiskamer voor de stad Harderwijk? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat andere activiteiten, zoals Podium Plantage, verjaardagen voor ouderen en kerkopschootvieringen, optimaal van de kerk gebruik kunnen maken? Een vraag die met dit alles samenhangt is natuurlijk het prijskaartje. Want wat betekent het om in deze tijd zoveel geld te besteden aan een kerkgebouw?

Het resultaat van al deze gesprekken is nu vastgelegd in een uitgebreide presentatie. Veel vragen zijn beantwoord. Voor een aantal oplossingen bestaan er varianten. En aan alles is, voor zover dat gaat, een kostenplaatje gehangen.

In de genoemde AK vergadering is nu goedkeuring gegeven aan de plannen, met daarbij de varianten, waaruit gekozen moet worden. We gaan dan ook nu de volgende fase in, de "ontwerpfase".

Een nieuw te vormen groep gaat in overleg met direct betrokkenen een keuze maken uit de varianten, zodat er een definitief ontwerp ontstaat, waarmee we naar de gemeente Harderwijk en Monumentenzorg kunnen gaan en waarvoor de architect de definitieve tekeningen kan maken.

Binnenkort zullen we u uitnodigen voor een bijeenkomst, waar we alles kunnen laten zien en waar u uw reacties kunt geven.

*Namens de Algemene Kerkenraad, Peter Scherpenisse*

### Bij de voorplaat:

*Deze tarwe groeit in de Tuin van Lof bij De Regenboog. Van de oogst zal een brood gebakken worden. Dit brood wordt gedeeld in de Soekot, op de Burendag zaterdag 25 september. Meer informatie hierover in het artikel "Tuin van Lof" op blz 17.*

Startzondag 5 september a.s.  
Plantagepark / De Wijde Wellen

# DE TOEKOMST IS VAN U

In september 2020 was het allemaal heel erg onzeker, spannend, maar wel vrij duidelijk. "Inschrijven, registreren, 1,5 m afstand, handen reinigen, niet meezingen, alleen een openlucht kerkdienst op P2, een mega parkeerplaats, afhaal maaltijden en we wisten waar we aan toe waren. September 2021 wordt anders en zeker niet eenvoudiger. Ten tijde van dit schrijven (17 augustus) krijg ik net van de gemeente te horen dat de openlucht kerkdienst geen probleem zal opleveren, maar dat het middagprogramma onder druk komt te staan. Toegangscontrole, vaccinatiecontrole middels de app en/of aantonen dat men negatief getest is. En dat is nu net datgene wij wat niet willen. Vanmiddag overleg met de gemeente om te bezien wat wel of niet mogelijk en haalbaar is. Voor ons in ieder geval van belang dat wij veiligheid voorop stellen en dat wij ons ook te houden hebben aan de opgelegde maatregelen. Er kan dus nog van alles veranderen en wij houden jullie hiervan middels de zondagsbrieven en de site van de PGH op de hoogte.



Het terrein is vanaf 09.45 uur open en wij ontvangen u met koffie/thee fris en iets lekkers... Deze dienst wordt opgenomen door HK-13 en live uitgezonden via HK-13 tv en via de reguliere live stream van de kerk. Na de dienst gaan we gefaseerd (1,5 m) naar het Plantagepark. We mogen elkaar aldaar ontmoeten, echter het wordt (wederom) zitten. Dat is een overheidsverplichting waar wij aan hebben te voldoen. Op het terrein worden we ontvangen door de Jeugdharmonie die weer van zich laat horen. Voor de kinderen zijn er spelletjes georganiseerd. Ook Youth United is gelukkig weer van de partij. Er is uitgebreide horeca aanwezig, maar ook hiervoor geldt de 1,5 meter regel en er mag alleen zittend genuttigd worden. Zo tegen 13.30 uur verkassen we met stoel en al naar een locatie in het Plantagepark voor het optreden van "De Vuilnismannen". Dit is een spektakel waar nog lang over gesproken gaat worden. Zo tegen 15.30 uur wordt deze startzondag afgesloten.

We mogen weer meer dan verleden jaar, maar het vergt nog meer discipline van ons zelf om de regels in acht te nemen. Alles moet zittend, daarom ook de vraag om veel zaken van tevoren te regelen. Geef u van tevoren op, reserveer een stoel en reserveer ook uw consumptiekaart(en) Deze krijgt u uitgereikt bij de stoel. Alles kan online gedaan worden. Mocht dit niet lukken, dan kan dit ter plaatse natuurlijk ook, maar dan kunnen er ook wachtrijen ontstaan. Alle informatie is ook te lezen op de Website van PG Harderwijk of via [www.startzondagharderwijk.nl](http://www.startzondagharderwijk.nl)

Hiernaast een overzicht van het programma. Om dit alles conform regelgeving te kunnen organiseren, vragen wij u en jullie om ons te helpen. We hebben minimaal 50 vrijwilligers nodig om dit programma mogelijk te maken. Betreft allemaal kleine taken, maar wel noodzakelijk om alles veilig en verantwoord te kunnen organiseren. Opgeven als vrijwilliger kan ook via [www.startzondagharderwijk.nl](http://www.startzondagharderwijk.nl) We maken er met elkaar een mooie dag van, immers "DE TOEKOMST IS VAN U"

## PROGRAMMA

- 09:45 – 10:30 uur *Inloop, koffie / thee / fris*  
10:30 – 11:45 uur **OPENLUCHT KERKDIENTST, Wijde Wellen**  
12:00 – 12:20 uur *Optreden Jeugdharmonie Harderwijk Plantagepark*  
13:30 – 14:15 uur *Optreden "De Vuilnismannen" (voor jong en oud)*  
12:00 – 15.30 uur *Doorlopend kinderspelen, Springkussens, Youth United Uitgebreid horecapedin met heerlijke hapjes / drankjes*

*Meer info t.a.v. programma, reserveringen, bestellingen, opgave vrijwilligers: Site PG Harderwijk en startzondagharderwijk.nl*

*Kom bij voorkeur op de fiets.....*

*Van harte welkom allen, neem vriend en vriendin mee en veel plezier !!!*

Waar gaan we voor: We starten op zondag 5 september met de traditionele openlucht kerkdienst. Deze zal worden gehouden op de Wijde Wellen of de Stille Wei. Kom zoveel mogelijk op de fiets. Geef u ook s.v.p. zoveel mogelijk van tevoren op, want wij moeten een register aanleggen t.a.v. de aanwezigen. Er vindt dus toegangscontrole plaats en wij moeten u een plaats aanwijzen op het terrein. De dienst begint om 10.30 uur en daarin zal voorgaan ds. David Kroeze en seniorenwerker Gertie van Dijk-Vermeulen. En ik kan u vertellen dat zij er iets moois van gemaakt hebben. We mogen samen weer zingen, dus dat doen wij dan ook graag onder begeleiding van de fantastische Praiseband IVY. Kinderopvang / creche is aanwezig in het Plantagepark.

*Met vriendelijke groet en dank,  
De Startzondag Commissie.  
ghvandebelt@hetnet.nl*



## PLANTAGEKERK

### Wijkgemeente Plantagekerk

Het regent pijpenstelen. Alweer. En terwijl het in ons land een natte zomer was en is, zie ik berichten voorbij komen over hittereconds in Spanje. En dat de VS en Canada geteisterd worden door bosbranden. Wat een uitersten! Maar mijn blik blijft vooral hangen bij de situatie in Afghanistan en de onrust, de angst en het verdriet die de beelden van daar uitstralen. Ja, we hadden onszelf in de afgelopen maanden misschien wel ietsje meer zon gewenst. En toch... het dak boven mijn hoofd en de veiligheid van mijn huis maken mij op dit moment nederig. Ik neem de Afgaanse situatie en de mensen daar mee in mijn gebeden.



De zomer loopt op zijn einde. We maken onszelf klaar voor een nieuw seizoen. Het is onzeker wat kan en wat niet. Corona speelt nog steeds zijn rol. Maar we laten ons niet ontmoedigen! Dit blad staat bol van enthousiasme en activiteiten. We zijn een levende gemeenschap en we snakken er ook naar om elkaar weer te ontmoeten. Ik zou zeggen: laat je aansteken door dit enthousiasme. Doe mee! Kom eten bij de lunch van praten met volle mond. Bekijk de kunstcollectie, die in de kerk hangt. Drink een kopje koffie op donderdagochtend. Neem je kinderen of kleinkinderen mee naar kerkopschoot op zaterdag. Of beleef mee in gewone vieringen, fonteindiensten, vanjongtotouderdiensten, of fakkelveringen. Weet dat je welkom bent in Gods huis en bij Gods gemeente!

*Ds. Marissa van Meijl*

### Internationale dienst op 29 augustus

Voor zondag 29 augustus, heeft de werkgroep van de Plantagekerk de Internationale dienst voorbereid. De voorganger is ds. Marissa van Meijl. We zijn onze Here God enorm dankbaar en blij dat we weer met meer mensen naar de dienst mogen komen, voor de bewoners van het A.Z.C. was het al, nu ook weer statushouders uit Harderwijk en gasten. Na een lange tijd dat het niet kon, nu een fijn weerzien, wees welkom allemaal. Wat ook prettig is, dat we weer mogen zingen, hoe heerlijk zal dat zijn, we verheugen ons erop.

En nog meer, we mogen ook weer koffie/thee/limonade drinken, na afloop. Dan is er gelukkig weer volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen na te praten, onder het genot van drinken en iets lekkers.....

De dienst wordt gehouden in het gebouw "Sefanja" Stationslaan 121, aanvang 14.30 uur. Er is een kinderdienst en oppas voor de kleine kinderen. Natuurlijk zou het heel fijn zijn dat er weer lekkers meegebracht wordt, zeker om dit weerzien te vieren. Dit kan bijvoorbeeld, fruit, cake, koekjes of hartige hapjes zijn en niet te vergeten iets lekkers voor de kinderen. Alvast onze hartelijke dank. Het kan gebracht worden vanaf 13.30 uur. We hopen op een mooie dienst, graag tot ziens.

*Namens de werkgroep, Anneke Teune*

### colofon & contact

**SamenGeroepen** is het driewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

**Redactie:** Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredacteur)

**Abonnementen:** € 25,00 per jaar per incasso voor papieren versie of € 15,00 per jaar per incasso voor digitaal abonnement.

Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:

NL40 RABO 0373 7213 23

**Opmaak:** Ton van der Gaag, gewoonton.nl

**Druk en afwerking:** Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

**Oplage:** 1300 exemplaren

**Volgende uitgave** verschijnt 17 sep. voor **3 weken**

**Kopij** uiterlijk 6 sep. om 18:00 uur naar:

**kerkblad@pgharderwijk.nl**

Dit geldt ook voor wijkberichten.

### kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl)

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

### [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl)

### predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A

T. 0342-440486 of 06-44842411

[d.dejong@pgharderwijk.nl](mailto:d.dejong@pgharderwijk.nl)

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B

T. 06-58729881, [m.vanmeijl@pgharderwijk.nl](mailto:m.vanmeijl@pgharderwijk.nl)

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

T. 06-16856392, [d.kroeze@pgharderwijk.nl](mailto:d.kroeze@pgharderwijk.nl)

En via Facebook

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

T. 06-18040814, [henkkleinjansen@gmail.com](mailto:henkkleinjansen@gmail.com)

### kerkelijk werkers

Seniorenwerker: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen

T. 356640, [g.vandijk@pgharderwijk.nl](mailto:g.vandijk@pgharderwijk.nl)

Seniorenwerker: F. (Frieda) Meijers

T. 06-48395986, [f.meijers@pgharderwijk.nl](mailto:f.meijers@pgharderwijk.nl)

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma

T. 06-57490961, [jeugdwerker@pgharderwijk.nl](mailto:jeugdwerker@pgharderwijk.nl)

### scriba's

Wijk Plantagekerk: Mw. Ada Brouwer,,

[scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl)

De Regenboog: Mw. J. Bode,

[scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl)

### helpende handen

T 06 11 51 13 98

[www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen](http://www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen)

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.





**DE REGENBOOG**

**Save the date 19 sept "Back to church"**

Terug naar de kerk. Samen willen we daar iets feestelijks van maken. Corona is niet weg, maar we hebben elkaar lang niet gezien. En er kan weer iets! Ook als u voor uw gevoel nooit weg bent geweest, mogen we ons 'samen' vieren. Dat doen we in een gewone dienst, en daarna met taart en eten. Dus save the date: 19 september 10.45 uur in de Regenboog.

*De voorbereidingsgroep en ds. David Kroeze*



**Kleurrijk ontmoeten**

In het najaar vieren we dat de Regenboog 10 jaar bestaat. Ter gelegenheid van dit jubileum zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd. Eén daarvan is een tentoonstelling met kunstwerken door gemeenteleden uit zowel de Protestantse Gemeente als de Hervormde Gemeente. Het thema van de tentoonstelling is 'Kleurrijk ontmoeten'. In beide gemeenten zijn veel creatieve mensen. Misschien ben jij er wel één en wil je één of meerdere kunstwerken voor deze tentoonstelling uitlenen. Het kan iets zijn dat je al eerder hebt gemaakt. Je kunt ook iets heel nieuws voor deze gelegenheid maken. Heb je zin en inspiratie om mee te doen? Stuur dan een berichtje naar Wiebe de Groot, [wiebedegroot@gmail.com](mailto:wiebedegroot@gmail.com)

*De jubileumcommissie Ineke, Michelle, Saskia en Wiebe*

**KERKOPSCHOOT**

Op 4 september hopen we weer te starten met Kerk op Schoot, thema de Schepping.

Wat fijn dat dit weer samen in de kerk kan! Dit zal de eerste zaterdag van de maand zijn (behalve in oktober).

Het gaat om een korte viering die bol staat van interactie, beleving en muziek. Op deze manier hopen we God en geloof dichtbij de kleintjes te brengen.



**BELIJDENISCATECHESI**

Wil je je wat verdiepen in geloof, en eventueel of zeker belijdenis doen? Er starten na de zomer twee gespreksgroepen. Beiden komen tot de kerst ongeveer zes keer bij elkaar. Daarna kijken we verder. Op 24 september om 20 uur start een groep voor tieners en twintigers, die in het weekend samenkomen. Dan kunnen studenten ook meedoen. Ook start er een groep voor dertigers en ouder, startdatum gaat in onderling overleg. De groepen zijn gezamenlijk vanuit de Regenboog en de Plantagewijk. Iedereen kan meedoen. Er zijn al aanmeldingen dus de groepen starten sowieso.

Info voor tieners en twintigers:

Lisette Brandsma [jeugdwerker@pgharderwijk.nl](mailto:jeugdwerker@pgharderwijk.nl)

en voor groep vanaf dertig:

ds. David Kroeze, [djd.kroeze@telfort.nl](mailto:djd.kroeze@telfort.nl).

*Lisette Brandsma  
Jeugdwerker PGHarderwijk*

**KRUISWOORDPUZZEL VOOR DE KINDEREN**



**van links naar rechts**

- 1 poosje
- 4 boek met landkaarten
- 7 blauwpaarse kleur
- 8 als alles door elkaar ligt
- 11 je gezicht
- 12 deel van een plant
- 14 bijna
- 17 sieraad voor om de vinger
- 18 jongensnaam
- 19 soort plant

**van boven naar onder**

- 1 nare gewoonte
- 2 projectieplaatje
- 3 meisjesnaam
- 4 indien
- 5 soort dons
- 6 welpenleidster
- 9 goedendag
- 10 treurig toneelsyuk met muziek
- 13 aftrekken bij rekenen
- 14 zogenaamd (afk)
- 15 landelijke regel
- 16 brug- of tunnelgeld

*oplossing op p. 20*

## PASTORALIA

*Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie uw aandacht vragen.*

*Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.*

**Marieke Schuiling-Reuvers**, Bazuindreef 42, heeft een tijd van behandelingen achter de rug. In deze weken zal blijken hoe het er nu voor staat. Maar niet alles kan al gezegd worden, dat zal met de tijd duidelijk worden. We hopen en bidden dat het positief mag zijn! Marieke is heel blij met alle lieve meelevens, dat doet enorm goed. Wij leven mee met haar en Erik en hun dochters.

**Lenie Reuvers**, Kortekamp 76, heeft drie chemokuren gehad en hoorde dat de kanker nagenoeg is verdwenen. De komende kuren moeten eventuele kwaadaardige microcellen weghalen. Dat is echt mooi nieuws, het lucht op en geeft moed. We zijn dankbaar met Lenie en Gerrit en hun gezin en hopen op en bidden om beterschap.

**Ellen de Boer**, Couperuslaan 67, was met haar dochter met vakantie op Terschelling. Daar is zij ernstig ziek geworden. Omdat Ellen een partiële dwarslaesie heeft was de ziekte extra heftig. Ze moest naar het ziekenhuis in Sneek worden overgebracht. Gelukkig is zij weer thuis. Het zal een paar maanden duren om weer helemaal op te knappen. We wensen haar goede moed en beterschap en Gods zegen toe. Een tekst van een lied uit Taizé. Als je bidt voor jezelf of voor een ander zou je deze tekst eerst kunnen lezen (Psalm 16: 1, 11).

*Behoed mij, o God,  
ik vertrouw op U;*

*U wijst mij de weg ten leven.*

*Bij U is vreugde, blijvende vreugde.*

*ds. Diemer de Jong*

## WIJ GEDENKEN

### Henk Hulleman

Tot voor twee jaar woonde hij samen met zijn vrouw Henny aan de St. Jurrienstraat 5. En velen zullen hem herinneren als de fijne banketbakker, die de heerlijkste taartjes maakte. Zijn laatste jaren woonde Henk op Sonnevanc, de regie in zijn hoofd verloor hij langzaam en eigenlijk was het afscheid al veel eerder begonnen. Op 28 juli namen we in de kerkzaal van Sonnevanc afscheid en daarbij kozen we voor de tekst uit Marcus over de storm op zee, want water was voor Henk geweldig, vaak kon je hem op zijn zeilboot vinden. De zee symbool voor de tijd van leven, je levenszee en het schip als het voertuig door je leven; je levensschip. 83 jaar mocht Henk die zee bevaren, in tijden van geluk en voorspoed, maar ook van hard werken, maar zijn levensboot voer de vaste koers. Natuurlijk was er ook wel eens tegenwind, maar ook die werd gebruikt om vooruit te komen. Alles draaide om de zaak, maar dat was hij ook wel gewend. Geboren als zoon van de bakker, wist hij al vroeg wat werken was. Voordat hij naar school ging, moest hij met zijn bakfiets al brood wegbrengen. Nadat hij Henny had leren kennen, kwam er een zaak aan de Nassaulaan, werd er getrouwd en werden er drie zonen geboren. Naast de tearoom en de bakkerij was er ook tijd voor vakantie en andere leuke dingen. Ook was er tijd voor het gezin en vriendschappen waarvan er eentje al 75 jaar bestaat; hoe bijzonder. De laatste twee jaar woonde hij op Sonnevanc, langzaam verdween zijn scheepje al achter de horizon. Nu is het schip echt verdwenen, we kunnen hem niet meer zien... Maar wie hij was mogen we weten bij God, in veilige haven is hij aan gekomen, na een niet altijd kalme reis, want ruwe stormen kunnen woeden. Marcus vertelt ons te blijven geloven dat Gods kracht sterker is dan alles wat we kunnen bevatten en we nooit verder kunnen vallen dan in Zijn handen. We mogen verzekerd zijn van een veilige thuisvaart. In dat geloof mogen ook wij verder gaan. Henny, zijn kinderen en kleinkinderen wensen we Gods zegen toe voor de toekomst.

*Gertie van Dijk-Vermeulen*

## WIJ GEDENKEN

### Cornelis Simon van Zanten

Op 23 juli 2021 is op 58-jarige leeftijd overleden Cor van Zanten, Dennenlaan 16, Harderwijk.

Hij werd geboren in Muiden. Daar zag Cor al de boten op het water en de band met het varen bleef ook later in Eerbeek en Harderwijk. Hij deed de zeevaartschool, maar ging werken aan land en werd werktuigbouwkundige, op het laatst bij het gasbedrijf in Zeist. Hij leerde Riekie kennen En zij werden vader en moeder van Sanne. Hij kon prima klussen en sportte graag, ook in Brabant, bij Sanne en Wendy.

Cor kreeg de ziekte Alzheimer en al vroeg in zijn leven moest hij loslaten en had hij zorg nodig. Riekie heeft steeds voor hem gezorgd, tot het laatste toe, Cor kon thuis blijven wonen en thuis is hij ook overleden. Cor maakte eens twee schilderijen, op het ene een schip en op het andere een vuurtoren. En Cor zei: Ik hoop naar het licht te varen.

De afscheidsdienst voor zijn begrafenis was in de Catharinakapel te Harderwijk op donderdag 29 juli. In de dienst klonken woorden over geloof en hoop en de liefde die altijd blijft. Ook was er het troostrijke lied 'Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heren hand'. Deze belofte van God onze Vader is heel erg troostrijk. Want wij moeten loslaten, maar God laat nooit los wat zijn hand begon. De hand van God houdt ons vast de toekomst in. Daarom staat er in dat lied ook dit: 'Neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind'. Dat God troost en sterkte zal geven en hun bij de hand zal nemen de toekomst in, dat bidden wij voor zijn vrouw Riekie en zijn dochter Sanne met Wendy, zijn moeder en familie.

*Ds. Diemer de Jong*





"wij kijken er naar uit om jullie allemaal weer te ontmoeten op de startzondag!"

## WIJ GEDENKEN

### Jan Jonker

Jan Jonker mocht 82 jaar oud worden en samen met zijn partner Metty Verburgh woonde hij aan de Frisialaan 25. Op 23 juli overleed Jan nadat hij twee dagen eerder een hersenbloeding kreeg. Een dag eerder had hij nog met Metty een rondje Zeewolde gefietst; hoe kwetsbaar is een kostbaar mens. Dit werd opnieuw duidelijk drie weken later. Als ik dit schrijf is er bij Metty opnieuw verdriet, want ook van haar zoon Robert moest zij afscheid nemen met daarbij de herinneringen aan de vader van Robert, die ook zo jong van haar heen gegaan is.

Op 30 juli namen we afscheid van Jan in de Plantagekerk. Zijn zoon Chris vertelde in prachtige woorden uit het leven van zijn vader. Gedachten en herinneringen genomen uit de agenda van 1982, die Jan had gebruikt om eigen gedachten, maar ook mooie woorden van anderen in op te schrijven. Jan hield ook van klassieke muziek en kon daar in zijn eigen hoekje van de kamer van genieten. Hij was ook een groot knutselaar en maakte de mooiste dingen uit hout. Zo ook violen, één daarvan werd tijdens de afscheidsdienst bespeeld en ook bij het afscheid aan het graf, die middag in Hellendoorn, waar Jan begraven is bij zijn eerste vrouw Ans. Samen met Metty heeft hij goede jaren gehad en daarbij was Ans en ook Wouter altijd nog in hun leven; in liefde blijvend verbonden, want liefde gaat zelfs over de grens van de dood heen. Op beider nachtkastje een foto van hen en 's avonds wensten ze elkaar een goede nachtrust en was er ook tijd voor hun eerste liefde. Uit de Bijbel lezen we delen uit psalm 90 met als eindtekst vers 17: De liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat. Woorden van troost mochten klinken, wetend en gelovend dat God zich in zijn liefde over hem ontfermd heeft en hij verder leeft in het land van liefde en licht, bij God. We bidden Metty, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in dit grote verdriet.

Gertie van Dijk-Vermeulen



## WIJ GEDENKEN

### Cornelis Schipper

Op 2 juli 2021 overleed plotseling de heer Cornelis (Cees) Schipper. Hij werd in Amsterdam geboren op 18 augustus 1941, verhuisde met zijn ouders en broer naar Utrecht. Cees was ongehuwd en had veel contact met zijn familie in de omgeving van Harderwijk. Zij stonden altijd voor hem klaar en hij werd met liefde omringd op allerlei wijze. Er kwamen zorgen rondom zijn gezondheid. Via het ziekenhuis en later de Klimop in Harderwijk kreeg hij in mei 2020 een appartement in Zorgcentrum Weideheem. Hier ontving Cees de zorg die hij nodig had en hij voelde zich daar thuis.

Als kind was Cees gedoopt en de belofte van God aan hem klonk door in de dankdienst in uitvaartcentrum De Elzenhof op vrijdag 9 juli. Woorden uit 1 Korintiërs 13 werden gelezen, waarin Paulus de mensen van toen aansprak dat men niet zonder liefde leven kan. 'Had ik de liefde niet' dan kun je het geloof ook geen handen en voeten geven. God blijft in Zijn liefde trouw en laat niet los wat Zijn handen eens begonnen zijn. Dat gold toen en is nog steeds actueel. Op begraafplaats Oostergaarde heeft de begrafenis plaatsgevonden. Cees Schipper mag rusten, de grote Toekomst tegemoet. Wij wensen de familie en allen die Cees kenden, de liefde en nabijheid van deze God toe.

Frieda Meijers

## WIJ GEDENKEN

### Gilles van der Meij

Op 12 aug. is overleden op de leeftijd van 83 jaar de heer Gilles van der Meij, geboren op 13 december 1937, Staringstraat 14, 3842 XR. De heer Van der Meij had steeds meer zorg nodig en verbleef de laatste weken in Hospice Jasmijn, verpleeghuis Sonnevanc. Hij laat zijn vrouw Joke achter en zijn kinderen en kleinkinderen. De herdenkingsdienst heeft plaatsgevonden donderdag 19 augustus in de aula van de begraafplaats Elzenhof, aansluitend de begrafenis aldaar. We wensen de familie Van der Meij de troost en nabijheid van de Heer onze God toe.

Frieda Meijers

## WIJ GEDENKEN

### A.E. Zonneville-Hoekstra

op 14 augustus overleed op de leeftijd van bijna 94 jaar mevrouw A.E. Zonneville-Hoekstra. Zij verbleef de laatste jaren in verpleeghuis Sonnevanc, woning Korenbloem, waar zij liefdevol werd verzorgd. Mevrouw Zonneville laat haar man en verdere familie na. In besloten kring is afscheid genomen van mevrouw Zonneville. We wensen de heer Zonneville en de verdere familie de kracht en troost toe van de Hemelse Vader.

Frieda Meijers

# alle activiteiten in het komende jaar

*Een heel nieuw kerkelijk seizoen staat voor de deur. Onze Protestantse Gemeente bruist van de activiteiten, op zondag natuurlijk maar zeker ook doordeweeks. Laat uw ogen dwalen over onderstaand overzicht (niet volledig...) en zeg bij uzelf: hier zit ook voor mij dit seizoen echt wel wat bij. Ik doe mee!*

**Meer weten? Kijk in ons driewekelijkse kerkblad Samen Geroepen en op onze website [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl).**

Dat we een veelkleurige gemeente zijn kunt u aflezen uit de zeer uiteenlopende kerkdiensten die we door het jaar heen organiseren: van 'gewone' vieringen en verstillde Taizévieringen tot cantate- en top2000-diensten. Geniet mee van het rijke aanbod. Onderstaand korte toelichtingen.

## **'GEWONE' KERKDIENTEN**

De 'gewone' kerkdiensten op zondag beginnen in de Plantagekerk zondags om 9.30 uur. In de Regenboog (Biezenplein, Drielanden) is de aanvang wekelijks wisselend om 9.00 of 10.45 uur.

## **CANTATEDIENST**

Driemaal per jaar 's avonds om 19.00 uur in de welluidende Plantagekerk. Tijdens deze dienst brengt een muzikensemblee een cantate of andere compositie van Bach ten gehore. Organisatie door de Commissie Cantatediensten.

## **FONTEINDIENSTEN**

Het Fonteinwerk is de missionaire wijkgemeente binnen onze Protestantse Gemeente Harderwijk, met een vernieuwende en uitdagende vorm van kerk zijn. Met eigentijdse taal en eigentijdse muziek wordt aansluiting gezocht bij mensen van deze tijd. De laagdrempelige vieringen zijn op de eerste, tweede en derde zondag van de maand om 11.30 uur in de Plantagekerk, vaak met een live band.

## **THOMASVIERING**

In deze viering 'voor twijfelaars en ongelovige Thomassen' staan verstilling, verbeelding en beweging centraal. Deze diensten beginnen en eindigen gezamenlijk en daartussen kunnen de deelnemers naar keuze een van de korte activiteiten/workshops bijwonen. Deze diensten zijn driemaal per jaar op zondag om 11.30 uur.

## **TAIZÉVIERING**

In deze avondviering draait het om meditatieve stilte, in de geest van de kloosterorde van Taizé (Fr.). Met bijbehorende meditatieve muziek. Driemaal per jaar om 19.00 uur in de Plantagekerk.

## **VRIJE FAKKELVIERING**

Een viering met veel ruimte voor experiment in de Plantagekerk. Aanvang 11.30 uur.

## **INTERNATIONALE DIENSTEN**

Elke zondagmiddag om 14.30 uur in gebouw Sefanja, Stationslaan 121. Een Nederlandstalige dienst met tolken voor asielzoekers uit het AZC, vluchtelingen met een verblijfsvergunning ('statushouders') en Harderwijker medechristenen. Deze diensten worden bij toerbeurt verzorgd door alle kerken, waaronder ook onze gemeente. Na afloop altijd gezellige onderlinge ontmoeting met koffie, limonade en heel veel lekkers. Ook aanbevolen als u eens laagdrempelig met allochtone plaatsgenoten in contact wilt komen.

## **KERK OP SCHOOT-DIENST**

Speciaal voor de allerkleinsten (en hun ouders/verzorgers) iedere eerste zaterdag(!) van de maand een korte, belevingsgerichte viering met een interactief Bijbelverhaal en veel peuterliedjes.

## **KERKTAXI**

Bent u niet meer in staat om zelfstandig naar de kerk te komen, dan kunt u gebruik maken van de kerktaxi. U wordt dan door een (wisselend) gemeentelid opgehaald en weer thuisgebracht.



## **KERKTELEVISIE**

Bent u niet (meer) in de gelegenheid om naar de kerk toe te komen en heeft u een CAI-aansluiting, dan kunt u thuis de diensten meevieren via de kerktelevisie op kanaal 707 (Plantagekerk) en 703 (Regenboog). De diensten zijn ook live te volgen op uw computer of tablet via [pgharderwijk.nl/live-stream](http://pgharderwijk.nl/live-stream), en via onze website achteraf terug te kijken.

## **ONTMOETINGEN MET KOFFIE**

En dan is er koffie!... Altijd na elke morgendienst ontmoeten we elkaar onder het genot van een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Het is de uitgelezen gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken en bestaande contacten te verdiepen.



### KOFFIE-INLOOP ELKE DONDERDAGMORGEN

Tussen 10 en 12 uur bent u in de Plantagekerk welkom voor onderlinge ontmoeting en een kopje koffie. Elke week maken velen gebruik van deze laagdrempelige gelegenheid. U kunt dan ook het Stiltecentrum bezoeken en de actuele kunstexpositie bekijken.

### KOFFIE OP 3E ZATERDAGMORGEN IN DE STAD...

Op zaterdagmorgen even naar de weekmarkt? Loop dan ook eens binnen in de Plantagekerk. Elke derde zaterdagmorgen 10-12 uur staat de koffie klaar en kunt u de kunstexpositie bekijken.

### ... EN 1E MAANDAGMORGEN IN DRIELANDEN

in het wijkontmoetingscentrum van Drielanden, Triasplein 9, georganiseerd door de wijkgemeente van de Regenboog.

### REGENBOOGKOFFIE

Regelmatig op vrijdag of zaterdag gezellig koffiedrinken in de Regenboog met een kort verdiepend moment, waarover kan worden doorgepraat.

### BIBLE JOURNALING

Een creatieve manier van Bijbellesen. Je laat je inspireren door de tekst en verbeeldt het Bijbelverhaal door te schrijven, tekenen, schilderen en te plakken in jouw eigen bijbel, een schrift of op een vel papier. Elke 2e maandagavond in de Regenboog.



### BJJBELSTUDIE

We lezen de tekst van de zondag, willen ontdekken wat de betekenis is en wat wij er nu mee zouden kunnen. In de Regenboog.

### RAINBOW EVENT

Vijf keer per jaar in de Regenboog een zondagochtend-viering met een aantal workshops en een maaltijd voor jong-en-ouder. Het ontmoeten van elkaar staat centraal.

### KLIEDERKERK

Een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. De Kliederkerk is geïnspireerd door de Engelse Messy Church.

### 40+GROEP

Eens per maand in de Regenboog praten over actuele thema's die te maken hebben met het geloof en die onszelf bezighouden.

### MUZIEKGROEP COLORFUL

Colorful is een muziekgroep die de kerkdiensten in de Regenboog, maar ook in de internationale diensten muzikaal ondersteunt (piano, gitaar, blaasinstrumenten en accordeon).

### KERSTMARKT

Zaterdag 11 december in de Regenboog. Gezelligheid, ontmoeting en fondsenwerving met heerlijke kerstbroden, goede wijnen, ambachtelijke erwtensoep, prachtige kerststukjes, een rad van fortuin en veel meer.

### WEIDEMAALTIJDEN

Iedere derde woensdag van de maand om 18.00 uur in de Regenboog ontmoeting rond een gezamenlijke maaltijd. Iedereen kan deelnemen, kerkelijk betrokken of niet.

### 60+GROEP

Gespreksgroep voor bijbelstudie en bezinning op relevante aspecten van geloof en christelijk leven. Iedere 2e zondagavond van de maand in de Regenboog.

### 70/80+ GROEP

Eens per drie weken. Aan de hand van de Bijbel worden onderwerpen besproken.

### CURSUS BIJBELS HEBREEUWS

Vanaf half september op de dinsdagmiddag een keer per twee weken in de Plantagekerk.

### ALPHA-CURSUS

Tien avondbijeenkomsten met maaltijd en een weekend over leven en geloof. Om nader kennis te maken met het christelijk geloof of je geloof verder te verdiepen. Een goede en leuke cursus om God (beter) te leren kennen.

# Jeugd



## Kerkopschoot

**Wie:** kinderen van 0-4 jaar oud en van 4-6 jaar oud

**Wat:** Voor de kleinsten (en hun ouders/verzorgers) is er op de eerste zaterdag van de maand een 'Kerk op Schoot-dienst'. Het gaat om een korte, belevingsgerichte viering met een interactief Bijbelverhaal en veel liedjes. Vanaf november gaat er, gelijktijdig met de eerste groep (0-4 jaar), ook een tweede groep (4-6 jaar) van start.

**Waar:** de Plantagekerk

**Wanneer:** iedere eerste zaterdag van de maand om 9:30 uur van september 2021 tot en met juni 2022 (soms wijken data vanwege feestdagen af – dit melden we tijdig)

**Info:** ds. Marissa van Meijl – m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

## Geloofsopvoeding, hoe doe je dat?

Voor ouders/opvoeders die zoekende zijn in de manier waarop zij de relatie met God en geloof uit kunnen leggen aan (hun) kinderen, hebben we de geloofskoffer. Hierin vind je materialen waarmee je thuis zelf aan de slag kunt. Daarnaast organiseren we enkele keren per jaar een avond over geloofsopvoeding. Voor informatie kun je terecht bij ds. Marissa van Meijl – m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

## Kindercatechese (groep 7 en 8)

**Wie:** kinderen uit groep 7 en 8 zijn van harte welkom en krijgen een uitnodiging.

**Wat:** Zou je wel eens wat meer willen weten over God, de kerk en het geloof? Kom dan naar de kindercatechese. Een moeilijk woord voor een paar leuke uurtjes waar je ook nog eens veel kunt leren. En als afsluiting een gezellig uitje met elkaar!

Een onderdeel van de kindercatechese is de avondmaalscatechese, die we samen met ouders en kinderen doen.

**Waar:** de Regenboog en/of de Plantagekerk  
**Wanneer:** dinsdag 26 oktober, 2 november, 9 november, 16 november, 18 januari, 25 januari, 1 februari, 8 februari 16:00-16:45 uur

**Info:** ds. David Kroeze, djd.kroeze@telfort.nl  
of ds. Marissa van Meijl,  
m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

## Kinderdienst (groep 1-8)

**Wie:** kinderen uit groep 1 tot en met 8.

**Wat:** Met de kinderdienst willen we kinderen op een eigentijdse manier Bijbelverhalen aanbieden op hun eigen niveau en aansluitend bij hun belevingswereld. We gaan met ze in gesprek over de verhalen en kiezen er een passende verwerkingsvorm bij, zoals een spel of een knutselwerkje. We maken gebruik van de methode Bijbel Basics van het NBG.

**Waar:** Plantagekerk

**Info:** Rosalie Landolt, rooslandolt@hotmail.nl

**Wanneer:** Op zondagochtend tijdens de Eredienst.

**Waar:** Regenboog

**Info:** Saskia de Jonge (tot januari 2022), Diny Jansen (vanaf januari 2022)  
kinderdienst.regenboog@pgharderwijk.nl,

**Wanneer:** Op zondagochtend tijdens de Eredienst.

**Waar:** Fonteinwerk

**Info:** Eline Huisman, eline@degroot.es

**Wanneer:** Op zondagochtend tijdens de Eredienst.

## Clubs (groep 3-8)

**Wie:** kinderen uit groep 3 tot en met 8.

**Wat:** De mooiste herinneringen maak je op Club! We hebben weer een leuk programma klaar staan. Gezellige activiteiten doen, knutselen, spel en sport en als afsluiting van het seizoen gaan we op kamp! Je mag zelf kiezen in welke kerk je naar club wilt gaan.

**Waar:** op 't Zoldertje van de Plantagekerk

**Wanneer:** 1x per 2 weken, startdatum in de week van 20 september 2021

voor groep 3/4/5: maandag van 18:30 tot 19:30 uur,  
voor groep 6/7/8: donderdag van 19:00 tot 20:00 uur,

**Info:** Marleen Drost, tel 06-15002391

**Waar:** De Regenboog

**Wanneer:** 1x per 2 weken, startdatum in de week van 20 september 2021

voor groep 3/4: maandag van 16:00 tot 17:00 uur

voor groep 5/6: maandag van 18:30 tot 19:30 uur

voor groep 5/6: woensdag van 18:30 tot 19:30 uur

voor groep 7/8: woensdag van 19:00 tot 20:15 uur

voor groep 7/8: donderdag van 19:00 tot 20:15 uur

**Info:** Jeroen de Rooij, 06-16208654



## Kliederkerk

Er zijn voorbereidingen voor de start van een Kliederkerk. Dat is een laagdrempelige ontmoeting voor gezinnen, met samen ontdekken, vieren en eten.

In het najaar zal die maandelijks zijn op een zondagmiddag. Heb je belangstelling, neem contact op met Ds. David Kroeze, 06-16856392.





## Disco (groep 5-8)

**Wie:** kinderen uit groep 5 tot en met 8  
Eens per maand een hele avond met cola, chips en swingende muziek.

**Waar:** op 't zoldertje van de Plantagekerk

**Wanneer:** voor groep 5/6 van 19:00 tot 20:15 uur en groep 7/8 van 20:30 tot 22:00 uur op de volgende data: 8 oktober, 5 november, 3 december, 14 januari, 4 februari, 4 maart, 8 april  
De data zijn onder voorbehoud! Houd Samen Geroepen en de website in de gaten!

**Kosten:** € 1.00 p.p.

**Info:** Jeroen de Rooij, 06-16208654, disco@pgharderwijk.nl



# de JONGE kerk



## Rock Solid (1e en 2e klas VO)

**Wie:** Speciaal voor de 1e- en 2e klassers van het voortgezet onderwijs.  
**Wat:** een programma van Youth For Christ met elke keer een nieuw thema. Een avond vol spelletjes, discussie, ontmoeting, preek van de week en als afsluiting cola en chips! Kom gezellig langs op zondagavond.  
**Waar:** op 't Zoldertje van de Plantagekerk  
**Wanneer:** zondagavond 1x per 2 weken van 19.00 tot 20.30 uur, startdatum zondag 19 september 2021 Info: Edith Dekker: edithvasse@gmail.com

## Stay Steady (3e, 4e en 5e klas VO)

**Wie:** voor jongeren uit de 3e, 4e en 5e klas van het voortgezet onderwijs  
**Wat:** met elkaar over actuele onderwerpen die je bezig houden van gedachten wisselen. Onderwerpen die vooral jongeren bezig houden, soms serieus soms hilarisch. Vaak een link met de kerk en het geloof, maar soms ook best wel privé en persoonlijk. Voel je welkom en ervaar dat het plezierig is ook soms met elkaar te praten over zaken waar je vaak alleen over denkt. Neem rustig een vriend of vriendin mee. En... het maakt niet uit of je nu 14, 15 of 16 bent.  
**Waar:** op 't Zoldertje van de Plantagekerk  
**Wanneer:** zondagavond 1x per 2 weken van 19:00 tot 20:30 uur, startdatum zondag 26 september 2021.  
**Info:** Gerard van de Belt, 06-13305166, ghvandebelt@hetnet.nl



## Tienerdienst (VO)

**Wie:** voor alle tieners op het VO.  
**Wat:** met elkaar praten en werken aan de hand van een Bijbelverhaal en/of actueel thema.  
**Waar:** op 't Zoldertje van de Plantagekerk / Tienerdienst  
**Wanneer:** elke 2e en 4e zondag van de maand tijdens de eredienst van 9:30 uur. Wil je mee doen? Dan kun je rechtstreeks naar 't Zoldertje komen. Start is zondag 12 september 2012  
**Info:** Hinne Reitsma 0341-454746 / 06-53852809 of Frank Hoogendoorn 0341-553602 / 06-25231016, tienerdienst@pgharderwijk.nl

**Waar:** Jeugdruimte van de Regenboog / Tienerkerk  
**Wanneer:** een keer per twee weken een eigen viering tijdens de eredienst van 10:45 uur. Start is zondag 22 augustus 2021.  
**Info:** Jan Hopman, 06-51105367, jan.hopman@tno.nl

**Waar:** Fonteinwerk  
Regelmatig worden er leuke activiteiten georganiseerd voor de jeugd van het Fonteinwerk. Een buitenbioscoop, spelletjesavond of een workshop, iedere keer een andere activiteit. Gezellig als je er bij bent! We delen in een app-groep wanneer we weer een activiteit organiseren voor jullie. Wil je op de hoogte gehouden worden stuur dan een berichtje.  
**Info:** Reinou Groeneveld, reinouvisser@hotmail.com

## Jeugdjeugdraad

De kerk vormen we met elkaar jong en oud. Dus daarom is er naast een jeugd raad met volwassenen ook nog een jeugd raad met jongeren die nadenken over de kerk. Wat vind je belangrijk en waar moeten we extra aandacht aanbesteden. Komend seizoen opent de jeugd jeugd raad "Het Café" waar jongeren welkom zijn om hun mening en ideeën te delen. Heb je ook een eigen mening en wil je daarover meer vertellen. Geef je op bij Lisette Brandsma en ontvang een uitnodiging voor de eerste café avond. jeugdwerker@pgharderwijk.nl Facebook: pgharderwijk of pgharderwijk-jeugdwerk Instagram: pgharderwijk

## Pastoraat

Soms heb je vragen of zit je ergens mee... als ouders of als kind, tiener of jongere. Je krijgt te maken met ziekte, verlies of het gaat op school niet zoals je zou willen. Misschien loop je als ouders tegen (geloofs) vragen aan of wil je eigenlijk wel naar de kerk maar hoe krijg je jezelf en je gezin op zondagmorgen zover?  
Ook dan is de kerk er voor jou! In de jeugd raad zijn er de jeugd ouderlingen en de kerkelijk werker die hier speciaal voor zijn. Schroom niet maar neem gerust contact op als we iets voor je kunnen betekenen!  
Diny:  
jeugd.regenboog@pgharderwijk.nl,  
Lisette:  
jeugdwerker@pgharderwijk.nl

## Weet dat je welkom bent

Kijk voor meer informatie op:  
Internet: www.pgharderwijk.nl  
Facebook: pgharderwijk of pgharderwijk-jeugdwerk  
Instagram: pgharderwijk

## Jeugdkampen

Clubs kamp: 13-14-15 mei 2022  
Rocks kamp: 22-23-24 oktober 2021  
afsluitend kamp seizoen 2020-2021  
Als afsluiter van aankomend seizoen 2021-2022 komt er ook een kamp, data wordt nog naar gezocht voor voorjaar 2022. Zodra die bekend is zullen we die communiceren via de bekende kanalen.

## Belijdeniscatechese

Wil je je wat verdiepen in geloof, en eventueel of zeker belijdenis doen? Er starten na de zomer twee gespreksgroepen. Beiden komen ongeveer zes keer voor de kerst bij elkaar. Daarna kijken we verder. Er start op 24 september een groep voor tieners en twintigers, die in het weekend samenkomen. Dan kunnen studenten ook meedoen. En er start ook een groep dertigers en ouder, startdatum gaat in onderling overleg. De groepen zijn vanuit Regenboog én Plantagekerk. Iedereen kan meedoen. Er zijn al aanmeldingen dus de groepen starten sowieso. Info tieners en twintigers: Lisette Brandsma jeugdwerker@pgharderwijk.nl en de groep vanaf dertigers ds. David Kroeze, dj.d.kroeze@telfort.nl

# alle activiteiten in het komende jaar

## BEZOEK AAN HUIS (PASTORAAT)

Pastoraat is de geestelijke verzorging van medemensen, beter bekend als 'omzien naar elkaar'. Pastores en vrijwilligers bezoeken (op verzoek) nieuwe leden, zieken, ouderen en overige gemeenteleden.

Belangrijk: we werken met pastoraat-op-afroep en op signalen vanuit de gemeente. Heeft u voor uzelf of iemand uit uw omgeving behoefte aan bezoek, laat dit dan weten, bijvoorbeeld via het kerkelijk bureau 0341 412188.

## HULP BIJ PROBLEMEN EN SCHULDEN

Omzien naar elkaar is een kernopdracht van de kerk. De diaconie geeft concrete hulp in de vorm van begeleiding, financiële ondersteuning en de voedselbank, en heeft een netwerk naar alle Harderwijkse instanties. De diaconie helpt mensen in nood zowel binnen als buiten de kerk. Alles onder strikte vertrouwelijkheid.

## HELPENDE HANDEN

Vrijwilligers van de kerk helpen leden die hulp nodig hebben, bijv. bij boodschappen doen, paperassen invullen, gezelschap, vervoer en technische klusjes.

## HET KERKELIJK BUREAU

Spil en vraagbaak binnen onze kerk. Verzorgt o.a. de ledenadministratie en de boekhouding. Verandert er iets in uw levenssituatie (verhuizing, huwelijk, geboorte, geregistreerd partnerschap) dan kunt u dit doorgeven aan het kerkelijk bureau. U bent hier welkom met al uw vragen. Het kerkelijk bureau regelt ook de kerkelijke bijdragen (Kerkbalans), abonnementen op ons kerkblad Samen Geroepen en de uitgifte van de collectemuntten.

Stationslaan 134, tel: 0341-412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

## LUNCH-GESPREKSGROEP 'VOLLE MOND'

Elke maand in de Plantagekerk 'Praten met volle mond', een gezellige ontmoeting rond een smakelijke lunch. Een van onze pastores houdt kort een inleiding die als gespreksthema kan dienen.

## DE HERBERG

Eens per maand vanaf 17.30 uur veranderen de zalen van de Plantagekerk in een sfeer vol restaurant. Voor een bescheiden bedrag worden u minstens drie gangen voorgeschoteld. Het gaat ook altijd om aanknoping en ontmoeting. Aanmelden noodzakelijk.

## ALLEENGAANDENMIDDAG

U bent alleen en de zondag duurt lang? Kom om 14.00 uur naar de Alleenstaandenmiddag in de pastorie naast de Plantagekerk voor spelletjes, gesprekken en meer. De sfeer maken de bezoekers samen.

## MEDITATIEGROEP

Elke 1e woensdagavond van de maand een uur samen en onder begeleiding mediteren, jezelf ontvankelijk maken voor God. In de Plantagekerk om 20.00 uur.

## KUNST-EXPOSITIES

In de Plantagekerk geregeld exposities die een link hebben met geloof. Ze zijn te bekijken rond de kerkdiensten maar ook doordeeweeks op maandagochtend en bij open activiteiten zoals de wekelijkse koffie-inloop op de donderdagmorgen.

## CANTORIJ

De Cantorij repeteert wekelijks op donderdagavond en werkt periodiek mee aan de kerkdienst. We zingen vierstemmig onder een goede dirigent. Nieuwe zangers en zangeressen altijd zijn welkom.

## ZANGGROEP L'ESPRIT

Zingen tot eer van God. Het repertoire is heel divers en eigentijds, o.a. liederen van Taizé en Iona, een mooi opwekkingslied en een swingende gospel. Repetities doorgaans op de tweede en vierde woensdagavond van de maand vanaf 20.00 uur in de Plantagekerk.

## PODIUMPLANTAGEKERK

Elke laatste zaterdagmiddag een gratis toegankelijk concert. Zo draagt onze monumentale kerk (Rijksmonument) bij aan de cultuurbeleving van de stad. Het muzikale aanbod is doorgaans (licht) klassiek, met soms een uitstapje naar andere muziekgenres zoals gospel of jazz. Collecte bij de uitgang.



## INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK

De Harderwijkse kerken zamelen wekelijks voedsel in voor de Voedselbank Harderwijk/Ermelo/Putten. In de Plantagekerk op woensdagavond 19-20 uur, in de Regenboog vrijdagmorgen 9-11 uur.

## LEERHUIS

Een breed aanbod van lezingen en ontmoetingen van doorgaans 1 ochtend of avond. Interkerkelijke activiteit met als doel om met en van elkaar te leren over geloof, geloofsbeleving en spiritualiteit.

## GESPREKSGROEP ROUWVERWERKING

Serie ontmoetingen voor mensen die iemand zijn verloren aan de dood. Of aan het leven...



### GESPREKSGROEP PARADIJSVOGELS

Maandelijks gespreksgroep voor ouders met kinderen met een rugzakje. Over het wel en wee van onze kinderen en hoe we daar zelf mee omgaan. We delen onze zorgen ook in het licht van het geloof, wetend dat God met ons meegaat.

### UUR VAN GEBED

Iedere laatste maandag van de maand om 19.00 uur in de Plantagekerk. Bespreking van een Bijbelgedeelte met meditatie, met aansluitend voorbedes voor de wereld, onze stad, de kerk en individuele mensen.

### ZENDINGSWERK IN MALI EN NEDERLAND

Onze kerk steunt en bekostigt twee zendingen en heeft voor hen thuisfrontcomités. Wilma Wolthuis werkt al vele jaren aan bijbelvertalingen voor Afrikaanse taalgebieden. Louise ten Wolde helpt in Nederland bij de opleidingen van jonge evangelisten bij Youth with a Mission.

### SNUFFELMARKT

Onze kerk runt een kringloopwinkel: de Snuffelmarkt aan de Fokko Kortlanglaan 181. Er is van alles te koop: meubels, huisraad, apparaten, curiosa, witgoed, kleding, speelgoed, tuinbenodigdheden (geen boeken). Fijn voor stadgenoten met een smalle beurs, voor het milieu en voor de kerk! Open elke eerste en derde zaterdagmorgen en iedere tweede en vierde woensdagmiddag.



### VERJAARS-MIDDAGEN

Elke maand worden de 80+'ers die die maand jarig zijn uitgenodigd om gezamenlijk en met een introduc  in de Plantagekerk hun verjaardag vieren. Een feestelijk samenzijn om blij van te worden.

### DAGTRIPJE VOOR SENIOREN

Alle senioren krijgen een uitnodiging voor een gezellig (mid) dagje uit met bus, boot en een maaltijd. Rollators en rolstoelen geen bezwaar.

### VAKANTIEWEEK VOOR SENIOREN

Geheel verzorgd verblijf in een aangepaste groepsaccommodatie, begeleid door gekwalificeerde vrijwilligers van onze eigen gemeente.

### GESPREKSGROEP IN GOED VERTROUWEN

Gesprekskring voor oudere jongeren die van gedachten willen wisselen over wat hen beweegt om (nog) te geloven. Al pratend inspireren we elkaar.

### VERWELKOMING NIEUWE LEDEN

De kerk maakt graag kennis met nieuwe kerkleden. Zij krijgen een uitnodiging voor een kennismakings- en informatieavond in aanwezigheid van predikant(en) en kerkenraadsleden.

### MICHA-CURSUS

Geïnspireerd door het bijbelboek Micha met een kleine gespreksgroep nadenken over thema's als heelheid van de schepping, duurzaamheid en milieubewust leven en dit omzetten in praktisch handelen bij jezelf en in de samenleving.

### FONTEIN ACADEMY

Op een doordeweekse avond een geloofsthema verder uitdiepen, met veelal een externe inspirerende spreker.

### PELGRIMSWANDELINGEN

Periodiek op zondagmiddag. In kleine koppeltjes met elkaar wandelend in de natuur napraten over de kerkdienst en meer.

### MOLDAVIË-REIS

Werkvakantie in 2022 om hulp te bieden aan de vele arme gezinnen en verweesde jongeren in dat land.

### @HOMEGROEPEN

Maandelijks kleinschalige gespreksgroepen om verdere verdieping in het geloof te krijgen, elkaar nader te leren kennen en lief en leed te delen.

### MANNEN- EN VROUWENEVENTS

Activiteiten rond een thema of activiteit om elkaar in een laagdrempelige setting beter te leren kennen, Gods woord te leren verstaan en op een ontspannende manier actief te zijn met elkaar.

### KAMPEERWEEKEND

voor jong en oud, een initiatief van het Fonteinwerk voor 2022.

### BLIJF OP DE HOOGTE

Volg het nieuws en de activiteiten van onze Protestantse Gemeente Harderwijk via de volgende kerk-media:

- Ons driewekelijkse kerkblad Samengeroepen. Abonnement via [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl)
- website [pgharderwijk.nl](http://pgharderwijk.nl)
- Facebook PGHarderwijk: [www.facebook.com/PGHarderwijk](http://www.facebook.com/PGHarderwijk)
- Facebook de Regenboog [www.facebook.com/PGRegenboog](http://www.facebook.com/PGRegenboog)
- Facebook PGH-jeugd [www.facebook.com/pghjeugd](http://www.facebook.com/pghjeugd)
- Instagram De Regenboog [www.instagram.com/pgharderwijk](http://www.instagram.com/pgharderwijk)
- zondagsbrieven (wekelijks in de kerk, per mail en op de website)
- Nieuwsbrief Fonteinwerk

## COMMISSIE ZWO

### BOUW DE KERK IN SYRIË WEER OP

De Rechte Straat in Damascus, weet u nog, waar Paulus verbleef nadat hij onderweg na een ontmoeting met Jezus blind was geworden. Die straat is er nog steeds en aan die straat staat ook het gebouw van de Syrisch Orthodoxe Kerk. Sara Savva werkt daar bij de diaconale afdeling en bezocht onze kerk 2 jaar geleden. Wat waren we onder de indruk van het werk dat daar verzet wordt! Sinds 2017 steunen we met geld dat bij de Actie Kerkbalans aan ZWO gegeven wordt dit project met €15.000 per jaar. De collecte op 29 augustus is nog eens extra voor dit doel. Helaas is de situatie in het land onverminderd slecht. In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog is overgegaan in een dramatische economische crisis. De kerk probeert hulp te bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.

Met een speciaal herstellfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië. In regio's waar mensen terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat langzaam omdat bouwmaterialen schaars en duur zijn. De eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten. Geef in de collecte op 29 augustus en steun het werk van de kerken in Syrië en in het Midden-Oosten via de Scipio-app of via NL42RABO 0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Syrische kerken'. Hartelijk dank!

*Namens de ZWO commissie, Marja Bakker*



## KERKELIJK BUREAU

### REKENINGNUMMERS

#### Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

#### Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

### COLLECTE-OPBRENGSTEN JUNI 2021

<b>6 juni</b>	KIA/Corona India/Nepal	557,00
	Voedselbank	140,50
	Renovatie Plantagekerk	50,30
<b>13 juni</b>	Kerk	107,50
	Diaconie	322,50
	Voedselbank	137,50
<b>20 juni</b>	Renovatie Plantagekerk	59,50
	Seniorenpastoraat	116,00
	KIA/Vluchtelingen Griekenland	556,00
<b>27 juni</b>	Voedselbank	103,50
	Renovatie Plantagekerk	49,50
	Kerk	98,00
	Hezenberg Hattem	323,50
	Voedselbank	181,00
	Jeugdpastoraat	114,50
	Kerk	145,00

## TOELICHTING OP DE COLLECTES

### Collecte 29 augustus

#### OPBOUW VAN DE KERK IN SYRIË

*In Syrië leeft 90 procent van de mensen onder de armoedegrens. Na het militaire geweld dreigt nu een economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief, zij bieden hulp aan mensen ongeacht afkomst of geloof. Met een speciaal herstellfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Onze ZWO-commissie draagt hieraan meerjarig 15.000 euro p.j. bij. Geef voor de kerk van Syrië via de Scipio-app of via NL42RABO 0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Syrische kerken'. Hartelijk dank!*

### Collecte 5 september

#### STARTZONDAG EN 'VAKANTIEGELD'

*Op deze Startzondag is er om praktische redenen één collecte. Dit hartverwarmende evenement kost veel geld, dus rekent de organisatie op uw extra royale bijdrage. Maar we collecteren nooit alleen voor onszelf. Van de opbrengst wordt 25% gereserveerd voor korte vakanties van de arme kant van Harderwijk. Een extra reden om zeer royaal te geven, via de scipio-app of in de collecteschaal. De diaconie vult het 'vakantiegeld' aan tot 1.500 euro. U kunt ook voor Startzondag en vakanties bijdragen via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Startzondag en vakanties'.*

### Collecte 12 september

#### EIGEN DIACONALE TAKEN

*Uw bijdrage is ons werkkapitaal. Help ons anderen te helpen. Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'diaconie'.*



## APART PGH-INTRANET VOOR DE PRIVACY-GEVOELIGE INFORMATIE

***Naast het kerkelijk INTERNet krijgt onze PGH ook een INTRANet. In dit artikel leest u waarom dat nodig en verstandig is.***

Reeds lang is het de wens van het College van Kerkrentmeesters om op de PGH-website een besloten deel te bouwen, dat alleen toegankelijk is voor kerkleden van de Protestantse Gemeente Harderwijk: een zogenaamd kerkelijk intranet. Dit heeft enerzijds te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregeling. Zo worden in de diverse Zondagsbrieven, maar ook in Samen Geroepen vaak persoonlijke gegevens gedeeld zoals In Memoriam, verjaardagen of trouwdata, maar ook bijvoorbeeld verhuisgegevens. Dit hoort niet thuis op een website, die immers voor de hele wereld openbaar toegankelijk is. Daarom de keuze voor een besloten gedeelte.

Anderzijds bestaat er bij het College van Kerkrentmeesters de behoefte meer financiële gegevens met de leden te delen dan nu op de PGH-website mogelijk is. Op dit moment staat er op onze website alleen een financieel overzicht dat wij als ANBI-instelling verplicht moeten publiceren. Het zou mooier zijn om meer overzichten te kunnen publiceren voor meer transparantie, maar ook om meer inzicht te geven in de financiële reilen en zeilen van de PG Harderwijk. Kortom een tweede reden voor een dergelijk intranet. Tenslotte kan ook de ledenadministratie gekoppeld worden aan deze intranetsite. Daarom is het College van Kerkrentmeesters in overleg met onze eigen websitebeheerders Jeroen de Rooij en Ewout Schouten en het externe bureau INXpact in zee gegaan om een kerkelijk intranet-deel voor de PGH website te gaan ontwikkelen.

Inmiddels zijn we zover dat we voorzichtig het een en ander kunnen gaan uitproberen. We zullen dit eerst in kleine kring doen om te kijken of het werkt om vervolgens de verschillende mappen en pagina's proberen te vullen. Daarna zullen we dat in bredere kring gaan doen en krijgt iedereen de gelegenheid om in te loggen en te kijken hoe het allemaal werkt. Als dat voldoende functioneert verdwijnen dus de privacygevoelige onderwerpen en documenten van de openbare PGH-website en verhuizen deze naar het besloten intranet. Hoe u daarop met uw eigen mailadres en wachtwoord kunt inloggen leggen wij te zijner tijd nader uit.

De PGH-website blijft uiteraard wel bestaan en voor iedereen toegankelijk, maar met minder gedetailleerde persoonlijk informatie. De Agenda, PGH-Nieuwsbrief en alle andere activiteiten blijven daarbij dus wel toegankelijk. Daarnaast blijft ook de Scipio-app met haar eigen toegang en al haar functionaliteiten bestaan.



### **Andere voordelen van het intranet**

Naast een betere privacy biedt dit intranet volop mogelijkheden om meer informatie op te slaan en met elkaar te delen. Ook kunnen wijkkerkenraden, commissies en werkgroepen er informatie, verslagen e.d. in opslaan die alleen door de eigen commissie is in te zien.

Een ander groot voordeel is dat mutaties in de ledenadministratie, zoals verhuizingen, automatisch worden doorgevoerd op alle plaatsen en in alle functies. Overigens kunnen leden aangeven of ze hun vermelding wel of niet getoond willen hebben.

*College van Kerkrentmeesters*

## OPVOLGING VOOR GERTIE VAN DIJK

In oktober is het zover. Dan gaat Gertie van haar pensioen genieten, na een respectabele periode van werk als seniorenpastor in onze kerk. Wij gunnen haar dat van harte. Over hoe haar afscheid als kerkelijk werker bij de PGH er uitziet, hoort u in de komende tijd meer.

De Algemene Kerkenraad heeft een sollicitatiecommissie ingesteld om een opvolger te vinden voor Gertie. We zoeken naar een kerkelijk werker met ervaring in het seniorenpastoraat en die officieel is ingeschreven in het register van kerkelijk werkers in de PKN. De aanstelling zal zijn voor minimaal 22 tot maximaal 27 uur per week en voorlopig voor één jaar, met de intentie van verlenging. Na de aanstelling zal de kerkelijk werker worden bevestigd als ouderling binnen de PGH. De volledige advertentie voor de functie zal heel binnenkort op onze website staan.

Misschien heeft u iemand op het oog, die voor deze functie in aanmerking zou kunnen komen en die aan de basisvoorwaarden voldoet. Als u ons de naam en contactgegevens doorgeeft, dan nemen wij contact met die persoon op. U kunt een bericht sturen naar voorzitter.ak@pgharderwijk.nl of bellen met 0654 931 425. We hopen dat we een goede opvolger zullen vinden, zodat ons seniorenwerk zonder veel onderbreking doorgaat.

*Namens de sollicitatiecommissie,  
Peter Scherpenisse*

## PRATEN MET VOLLE MOND: LUNCH

Praten met Volle Mond gaat woensdag 8 september weer van start, maar met een nieuwe opzet. De maandelijkse bijeenkomst in de Plantagekerk krijgt de vorm van een goed verzorgde lunch. Vooral in de donkere wintermaanden is dat prettiger dan een avondmaaltijd. Naast onderlinge ontmoeting is er ook aandacht voor het geestelijk leven, een van onze voorgangers verzorgt een korte inleiding waarover men vervolgens desgewenst aan tafel wat kan doorpraten. Van de gasten wordt een kleine financiële 'duit in het zakje' verwacht. Het aantal plaatsen is i.v.m. Covid voorlopig beperkt. Aanmelding (verplicht) via tel 06 20653116.

*Ans van der Boom,  
Team Praten met Volle Mond*

## MUZIEK VAN COLDPLAY IN DE REGENBOOG

Zondagavond 29 augustus organiseert de PGH een Coldplay-vingering in de Regenboog.

Ken je de band Coldplay? Ben je een fan van Coldplay? Hun muziek is duidelijk herkenbaar aan een bijzondere milde sfeer. Daarin brengt de band acceptatie van het leven zoals dat gegeven is, inclusief mislukking, beperktheid, blijdschap en liefde. En inclusief méér, God, kracht om te dansen. De religieuze diepgang is zelfs voelbaar in de muziekstijl.

Veel mensen denken dat ze Coldplay niet kennen. Maar hun bijzondere muzikale eigenheid bracht hen vele bekende tophits. Google maar eens op 'Fix you' en 'Viva la vida', ook echte TOP2000 hits.

De viering is met live muziek. De band Ivy (bekend van de Top2000 kerkdienst en diverse kerkdiensten) speelt diverse Coldplay-nummers live.

Dus Coldplay fans: God put a smile up on your face! Welkom! De viering wordt geleid door ds. David Kroeze. Aanvang 19.00 uur in de Regenboog. Zeker zijn van een plek? Reserveer via [f.eibrink@gmail.com](mailto:f.eibrink@gmail.com). Vol = vol.

*Jan Vierhout, Commissie Fakkelvieringen*



## EXPOSITIE 'GEZICHT VAN HARDERWIJK'

In de Plantagekerk is momenteel de foto-expositie 'Het gezicht van Harderwijk' te zien. Frea Kroeze portretteerde bekende en onbekende autochtone inwoners steeds samen met een stadgenoot met een migratie-achtergrond. Harderwijk is met bijna honderd nationaliteiten en kleurrijke en krachtige stad geworden. Samen werken, sporten, leven en plezier hebben.

Tot eind september te zien rond de kerkdiensten, tijdens de koffie-inloop op donderdagmorgen en op andere momenten dat de kerk open is.

Het kleurrijke magazine met nog meer foto's en boeiende teksten kost 5 euro.

*Kunstcommissie Plantagekerk*

## ENGELSE 'EVENSONG' IN DE PLANTAGEKERK

Zaterdagmiddag 18 september is er in de Plantagekerk weer een 'Evensong' naar Engels voorbeeld. Een evensong is in de Anglicaanse traditie een kerkdienst in de namiddag die voor het grootste deel door het koor wordt gezongen. Bezoekers weten de rijke muziek te waarderen die in de afgelopen eeuwen speciaal voor dit type diensten is geschreven. Of je nu gelovig bent of niet. De Kerk staat open voor iedereen. De muziek wordt uitgevoerd door het speciaal hiervoor samengestelde Plantation Projectchoir o.l.v. Wouter Verhage. Organist is Erik-Jan van der Hel, liturg is ds. Yolanda Voorhaar. Voor twee eerdere evensongs in de Plantagekerk bestond zeer grote belangstelling. Het aantal beschikbare plaatsen is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Reserveren is verplicht via [PodiumPlantage@hotmail.com](mailto:PodiumPlantage@hotmail.com). De aanvang op zaterdagmiddag 18 september is 17.00 uur.

## BACH-MOTET BWV 230 IN CANTATEDIENST PLANTAGEKERK

Voor het eerst sinds lange tijd is er weer een cantatedienst in de Plantagekerk. Zondagavond 5 september voert het Ad Hoc cantatekoor en -orkest o.l.v. Bram Stellingwerf het Bachmotet BWV 230 'Lobet den Herrn' uit, gebaseerd op de tekst van psalm 117. Voorganger is mw. Gertie van Dijk, organist is Ad Verhage. Aanvang 19.00 uur. Aanmelding verplicht via [adriaansterken@hotmail.com](mailto:adriaansterken@hotmail.com)



## ALPHA 2021

Alpha

Maandag 27 september start er in de Oude Synagoge weer een nieuwe Alpha cursus. Wil je meer weten over het christelijk geloof?

Heb je twijfels en denk je wel eens "Wat geloof ik nu eigenlijk? Is het allemaal wel waar? Ik geloof, maar wat doet het me nu echt?"

In tien weken en een mini-weekend ga je, samen met anderen, op zoek naar de betekenis van het christelijk geloof voor jou.

Nieuwsgierig? vraag meer info, of geef je op en kom een avond kijken.

Ken je iemand in je omgeving waar dit iets voor zou zijn? Nodig hem/haar uit en kom samen!

Deze cursus is voor jong en oud.

Ongeloof, een beetje geloof of veel geloof, maar vragen? Iedereen is welkom!

Alpha cursus, gewoon doen!

Voor meer informatie:

Website: <https://pgharderwijk.nl/activiteiten1/alphacursus>

Of neem contact op:

Hijmen van Bloemendaal

Mail: [H.vBloemendaal@Solcon.nl](mailto:H.vBloemendaal@Solcon.nl)

Tel: 06-53816746

## EXPOSITIE SYNAGOGES

Vorig jaar kon het niet vanwege de coronabeperkingen, maar dit jaar is er weer een expositie in de voormalige synagoge in de Jodenkerksteeg. Nog t/m 30 oktober is er op dinsdag t/m zaterdag van 13.30 tot 15.30 uur vrije toegang tot de gang en de wanden op de eerste verdieping met info, foto's en voorwerpen van (voormalige) Joodse Harderwijkers.

Er zijn 3 animatie films over de synagoge, de Joodse school en het huis van de hoofdonderwijzer en een animatie film van de Joodse begraafplaats. Deze animatie filmpjes duren ongeveer 5 minuten. Van 5 joodse families is er over de periode 1940-1945 een film/documentaire te zien. Deze films duren 12 tot 20 minuten.

Er hangen ook twee schilderijen die de Harderwijker kunstenaar Bertus Sondaar in uitleen heeft gegeven.

Namens de interkerkelijke werkgroep Kerk en Israëli,

*Stien van der Hout-Slagmolen*

## VERSLAG AK-VERGADERING OP 20 JULI 2021

In de laatste AK-vergadering voor de vakantie hebben we een grote agenda. Er zijn veel zaken die nog moeten worden geregeld.

De belangrijkste onderwerpen zijn:  
De meerjarenbegroting en het beleidsplan  
De renovatie van de Plantagekerk  
De vacature bij het seniorenwerk

Een groot deel van de vergadering wordt besteed aan de bespreking van de renovatie van de Plantagekerk. Op een andere plek in deze uitgave van Samen Geroepen vindt u een artikel hierover. De renovatie is al heel lang onderwerp van gesprek. Regelmatig krijgen we de vraag wat de stand van zaken is. De verschillende groepen is om input gevraagd en nu gaat een nieuwe bouwcommissie ermee aan de slag om een ontwerp te maken. We hopen op korte termijn de volgende stap te kunnen maken.

De kerk moet, volgens landelijk voorschrift, regelmatig een meerjarenbegroting en een beleidsplan opmaken. Het opmaken van een meerjarenbegroting en een beleidsplan zijn processen waar heel veel tijd in gaat zitten. Een werkgroep heeft een beleidsplan opgesteld en dat doorgestuurd naar de wijken en het Fonteinwerk met het verzoek erop te reageren. De ontvangen reacties zullen door de werkgroep worden verwerkt in een nieuwe versie. Het beleidsplan geeft aan wat wij als kerk belangrijk vinden en dat bepaalt de keuzes die we maken en waaraan we het geld van de kerk uit willen geven. Beide documenten zijn daarom heel belangrijk.

U hebt misschien als gehoord dat Gertie van Dijk eind oktober van haar pensioen zal gaan genieten. Om het seniorenwerk voort te kunnen zetten, zal een opvolger worden gezocht. Binnenkort zal een vacature in het blad voor de kerken worden geplaatst. In het kader van PGH In Beweging is een muziekplan opgesteld. Dat muziekplan gaat nu een volgende fase in, we hopen dat binnenkort met de uitvoering van het muziekplan kan worden begonnen.

Bovenstaande onderwerpen zijn nog niet afgerond, we gaan er na de vakantieperiode mee verder. Ik hoop u dan meer te kunnen vertellen.

*Marjolijn Sijtsma, scriba AK*

## TUIN VAN LOF/TARWE

De tuin van lof ontwikkelt zich goed, vooral het laatste gedeelte de natuur/pluktuin.

In dit stuk tuin zijn er vier palen geplaatst die eind september als Soekot gebruikt zullen worden.

Een Soekot is een tijdelijke woning in het Joodse Loofhuttenfeest, waarin (7 dagen) gewoond wordt.

Het Loofhuttenfeest is een oogst- en dankbaarheidsfeest dat Jezus meerdere malen vierde.

Uit dankbaarheid hebben we dan ook 14 vierkante meter tarwe gezaaid, 8 vierkante meter bijen-mengsel en 40 m2 zomer-bloemmengsel.

Daarnaast zijn zonnebloemen en pompoenen gezaaid enkele worden door de slakken opgegeten. (Foto: grote aardslak in de tuin van lof)

Van de tarweoogst (zaad gekregen uit de polder van de fam. Roos) zal een brood gebakken worden. We hebben 500 gram meel nodig voor een brood.

Dit brood kunnen we dan eventueel delen in de Soekot, wat we graag op de Burendag zaterdag 25 sept. willen gaan doen.

Vanaf eind augustus zal de tarwe geoogst worden.

*Met vriendelijke groet Wiebe de Groot*



## VAN ABBA TOT ZONDEBOK

Ds. Stien van der Hout neemt ons mee langs het ABC van bijbelse kernbegrippen. Dit keer aflevering 20.



Dit stukje gaat over Paulus, we zijn bij de P aangekomen.

Paulus is een heel belangrijke man in het bestaan en de geschiedenis van de kerk. Niet in het minst vanwege zijn vele brieven die een flink deel van het

Nieuwe Testament beslaan. Deze brieven zijn pastoraal te noemen, Paulus gaat dikwijls in op vragen of problemen in de gemeenten.

De schrijvers van het boek van A tot Z leggen veel nadruk op de bij veel christenen heersende gedachte dat Paulus op de weg naar Damascus bekeerd zou zijn,

waarbij zijn naam veranderd werd van Saulus in Paulus. Maar dat is niet juist. In die tijd hadden de meeste mensen een Hebreeuwse en een Griekse naam, die van Paulus was in het Hebreeuws Saul, net als koning Saul, dat je uitspreekt als Sja-oel. De naam Paulus wordt in Handelingen genoemd vanaf zijn toespraak tot de Romeinse stadhouder van Cyprus. Dat wordt zijn naam als zendeling in de niet-joodse wereld. Paulus is niet bekeerd, hij was een Jood en is dat altijd gebleven, hij hield van zijn volk en bleef met hen vasthouden aan de voorschriften van de Tora. De niet-joodse volgelingen van Jezus hoefden zich niet daaraan te houden, die hadden genoeg aan de Noachitische geboden, genoemd in Handelingen 15. Op weg naar Damascus is

hij door Jezus onze Heer zelf geroepen tot verkondiging van het heil van Israëls God.

Hoe het mogelijk was dat deze twee groepen allebei bij de Eeuwige hoorden/horen, noemt Paulus in Rom.11 een geheim, een mysterie, dat hij afsluit met een lofprijzing. Paulus heeft er alles aan gedaan om joden en christenen bij elkaar te houden, maar helaas, de wegen zijn uiteen gegaan. Gelukkig is er de laatste decennia toenadering van beide kanten.

Paulus zou er heel blij om geweest zijn, en de Eeuwige?

*Stien van der Hout-Slagmolen,  
namens de interkerkelijke werkgroep  
Kerk en Israël*

## LOUISE TEN WOLDE

Begin september start de nieuwe Disciple Training School (DTS) weer voor Louise en haar collega's. De voorbereiding hiervoor zijn al een paar weken in volle gang. Er zijn intakegesprekken met de studenten gevoerd, teambuilding voor het stafteam geweest en taken verdeeld. Louise houdt zich bezig met de administratie van de gegevens van de studenten, de 'outreach-week' (evangelisatie-activiteiten in Amsterdam) het regelen- en contactpersoon van de mentoren die de individuele begeleiding doen en ze is degene die de aanbiddingsmomenten die tijdens de DTS twee keer in de week gehouden worden, organiseert. Sommige van deze taken doet ze samen met een ander staflid.

In deze DTS kunnen de studenten een keuzeprogramma volgen. De Football-track of de Music-track, waarin ze workshops en seminars kunnen volgen. De Football-track focust zich op het mooie middel dat voetbal kan zijn om het goede nieuws te verspreiden. In de Music-track gaat het over aanbiddingsmuziek en het loven en prijzen, vanuit je eigen oprechtheid, aanbidden van God. Louise is de coördinator van de Music-track. Ze draagt zorg voor de invulling van de workshops en seminars. Zo is ze op zoek gegaan naar sprekers over dit onderwerp. Bijv. bekende Nederlandse aanbiddings-leiders of een spreker over hoe in verschillende culturen op verschillende manier God aanbeden wordt. Dit muzikale jasje past Louise goed.

Na een half jaar van allerlei ondersteunende, dienende taken te hebben gedaan rondom de locatie van YWAM Heidebeek en een korte vakantie, met gezin en vrienden, kijkt ze verwachtingsvol uit naar het ontmoeten van de nieuwe lichting studenten en het begeleiden daarvan.

Vlak voor de start van de DTS is er nog de Startzondag van de PGH, waar Louise ook zal zijn, leuk als u even een praatje komt maken.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u een mail sturen naar [m.vanderloon@live.nl](mailto:m.vanderloon@live.nl). Mocht u willen bijdragen, dan kan dat via NL42 RABO 0317714554, van PGH Werelddiakonaat ovv YWAM Louise ten Wolde.



Foto: het stafteam met op links, Louise



# DE TOEKOMST IS VAN U

Jeremia 29: 10-14

Dit staat op de poster van de startzondag. Met kleine hoofdletters. Zodat je kunt lezen: de toekomst is van u, lezer – én je kunt lezen: de toekomst is van U, God. We mogen vertrouwen dat onze toekomst van God is, en dat Gods toekomst ons draagt. Zodat er altijd iets van hoop, vertrouwen, liefde is. Op de startzondag kijken we vooruit. We plannen en hopen weer van alles voor het nieuwe jaar. Ook al kunnen we niet alles afdwingen. Dat hebben we de afgelopen jaren wel gemerkt! Alles was ineens anders door een slecht beheersbaar virus. Daar moesten we maar mee omgaan. Natuurlijk gingen we door. En natuurlijk maken we nu ook mooie plannen, verwachten we wat, en hopen we op een mooi jaar. Maar laten we dat telkens doen in besef dat we naar Gods toekomst leven. Zoals het Onze Vader zegt: 'uw koninkrijk kome'. Want de onzekerheid van ons leven mag een weg zoeken naar de zekerheid van God.

Dit jaar kijk ik wat positiever vooruit dan vorig jaar. We mogen weer meer! Vast ook op de startzondag. Ik word er blij van! Tegelijkertijd betekent ons hernieuwde enthousiasme niet dat onze kerken even bezet zijn als voor de corona. Daar moeten we ons best voor doen. Maar dat vind ik nog niet de grootste zorg. De grootste zorg voel ik bij het IPCC-klimaatrapport van de VN. Dat geeft me onrust en urgentie, die zich niet weg laat zingen. Zelfs niet met de supermooie klanken van Ivy. Ook dit vraagt onze inzet. Dan waardeer ik onze 'Groene kerk' met de plannen voor de renovatie van de Plantagekerk en de zonnepanelen op de Regenboog.

Ook Jeremia kijkt naar de toekomst. Die ziet er niet rooskleurig uit. Want de ballingschap was voor het volk Israël een regelrechte ramp. Een deel van hen was gedeporteerd naar Babel. Maar God is God niet als hij niet ergens weer toekomst ziet. Daarom zegt hij: 'Mijn plan staat vast, zegt de Heer, ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk'. Een mooie boodschap. Maar je moet het maar geloven! Kun je dit beamen als het tegenzit? Het kan dan goed zijn deze woorden op een geestelijke manier te begrijpen. Als inbreuk in de tijd, als doorkruisen van de realiteit, als tegenover van de wanhoop. Als Gods toekomst. Misschien kunnen ze voor ons gelden. In ons eigen zoeken van God kunnen deze woorden opdrachten als opdracht. 'je moet het maar geloven' wordt dan: toe maar, geloof maar. En voeg gerust toe: 'ondanks alles'.

Je kunt de toekomst ervaren als iets wat je overkomt. Maar je kan het ook voelen als dat het naar je toe-komt. Voor wie kan vertrouwen op God, weet dat Hij naar je toekomt. Dat blijft Hij doen, totdat alles voltooid is. Tot dan doen we het met een onvoltooide tijd. Daarin zullen we veel blijven meemaken, en telkens mogen we beseffen 'DE TOEKOMST IS VAN U'. Wat doe jij met je toekomst? In de volgende liedteksten hoor ik de oproep om nu te leven met Gods perspectief:

Uit "Everyday Life" van Coldplay (dienst 29 augustus)

Wat voor een wereld wil jij dat het is?  
Ben ik de toekomst of het verleden?

Want iedereen lijdt pijn, iedereen huilt  
Iedereen vertelt elkaar leugens  
Iedereen valt, iedereen droomt en twijfelt  
We moeten blijven dansen als de lichten uitgaan  
Hou je vast voor het leven van alledag  
Bij het eerste licht, gooi ik mijn armen wijd open  
Halleluja

Ds. David Kroeze

Van Huub Oosterhuis:

Onze Vader verborgen  
uw naam worde zichtbaar in ons  
uw koninkrijk kome op aarde  
uw wil geschiede, een wereld  
met bomen tot in de hemel,  
waar water schoonheid, en brood  
gerechtigheid is, en genade -  
waar vrede niet hoeft bevochten  
waar troost en vergeving is  
en mensen spreken als mensen  
waar kinderen helder en jong zijn,  
dieren niet worden gepijnigd  
nooit één mens meer gemarteld,  
niet één mens meer geknecht.  
Doof de hel in ons hoofd  
leg uw woord op ons hart  
breek het ijzer met handen  
breek de macht van het kwaad.  
Van U is de toekomst  
kome wat komt.

**Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.**

**Deze uitgave is dat ds. David Kroeze d.kroeze@pgharderwijk.nl**

## Bijbel Leesrooster

vrijdag 27 augustus Zacharia 6:9-15  
zaterdag 28 augustus Zacharia 7:1-14

zondag 29 augustus Zacharia 8:1-8  
maandag 30 augustus Zacharia 8:9-17  
dinsdag 31 augustus Zacharia 8:18-23  
woensdag 1 september Galaten 3:1-14  
donderdag 2 september Galaten 3:15-29  
vrijdag 3 september Galaten 4:1-11  
zaterdag 4 september Psalm 54

zondag 5 september Johannes 7:1-13  
maandag 6 september Johannes 7:14-24  
dinsdag 7 september Johannes 7:25-36  
woensdag 8 september Johannes 7:37-52  
donderdag 9 september Galaten 4:12-31  
vrijdag 10 september Galaten 5:1-12  
zaterdag 11 september Galaten 5:13-26

zondag 12 september Galaten 6:1-18  
maandag 13 september Psalm 92  
dinsdag 14 september Spreuken 11:1-16  
woensdag 15 september Spreuken 11:17-31  
donderdag 16 september Spreuken 12:1-12  
vrijdag 17 september Spreuken 12:13-28

### Rooster Bijbel Basics

zondag 29 augustus Joh. 15:1-8  
Jezus is de stam van Gods druivenplan  
zondag 5 september Joh. 21:9-19  
Jezus praat met Petrus  
Zondag 12 september Ester 2:1-18  
Ester wordt koningin

## ZONDAG 29 AUGUSTUS

Collectes; 1. Kerk in Actie; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

### Plantagekerk

09.30 uur: ds. A.S.F. Woudenberg H.A.

### De Regenboog

09.00 uur: Leonie Matthijse

Preek van een gemeentelid

19.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Coldplay viering

### Sefanja

14.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

Internationale Dienst

### Sonnevanck (Youtube kerk Sonnevank)

10.00 uur: ds. A. Haaima

## ZONDAG 5 SEPTEMBER

Collectes; 1. Kosten Startzondag

### Wijde Wellen

Startzondag voor alle wijkgemeenten

10.30 uur: mw. C.G. Van Dijk-Vermeulen en

ds. D.J.D. Kroeze

De toekomst is van U. En van u. Met dit thema starten we dit kerkelijk jaar. En met praiseband Ivy. We hopen er iets moois van te maken, met elkaar, met jou en u. Want onze toekomst is van God. We hopen u live te zien! Zie elders in dit blad voor info.

### Plantagekerk

19.00 uur: mw. C.G. Van Dijk-Vermeulen  
Cantatedienst

### Sonnevanck (Youtube kerk Sonnevank)

10.00 uur: ds. J.F. Kievit

## ZONDAG 12 SEPTEMBER

Collectes; 1. Diaconie; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

### Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

### YMCA Kampeercentra Hierden

11.30 uur: ds. H. Jansen Fonteindienst

### De Regenboog

09.00 uur: dhr. P. Rotteveel

### Sonnevanck (Youtube kerk Sonnevank)

10.00 uur: mw. P. Kiks-Leeflang

## GEEF LIEVER VIA DE SCIPIO-APP

Dat scheelt het kerkelijk bureau veel werk. Er is vast iemand in uw omgeving die deze app even op uw telefoon wil zetten. Het gebruik is supersimpel.



## PLANTAGEKERK

**Zondag 29 augustus (9.30 uur)** Op deze zondag vieren wij het Heilig Avondmaal. Voor wat betreft de lezingen: In dit B-jaar volgt het gezamenlijk leesrooster Markus. De alternatieve lezing is echter uit Johannes en daarbij sluit momenteel ook Kind op Zondag aan. Wij kiezen voor Johannes 6:60-71 met daarin de belijdenis van Petrus: "Naar wie zouden wij moeten gaan. Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven." De begeleidende lezing is Jeremia 2:4-13. In de column van Samen Geroepen schreef ik over De Nieuwe PsalmBerijming (NPB). Ik neem de vrijheid om daaruit enkele psalmen te laten zingen. We wensen elkaar een mooie dienst. (Ds. Aad Woudenberg)

**Zondag 5 september (10.30 uur) Startzondag Wijde Wellen** De toekomst is van U. En van u.

**Zondag 5 september (19.00 uur)** Voor het eerst sinds lange tijd is er weer een cantatedienst in de Plantagekerk. Het Ad Hoc cantatekoor en -orkest o.l.v. Bram Stellingwerf voert het Bachmotet BWV 230 'Lobet den Herrn' uit, gebaseerd op de tekst van psalm 117. Organist is Ad Verhage, voorganger is mw. Gertie van Dijk, Aanmelding via adriaansterken@hotmail.com

**Zondag 12 september (9.30 uur)** Vandaag lezen we uit het boek Ester – een boek met een bekend verhaal, maar met een opvallend trekje: de naam van God wordt er geen enkele keer in genoemd. In verhaal van vanmorgen wordt verteld hoe het Joodse meisje Ester koningin wordt van het machtige Perzische rijk. Uiteindelijk zal zij hierdoor in staat zijn om haar volk van de ondergang te redden. (Ds. Marissa van Meijl)

**Fonteindienst 12 september – YMCA Kampeercentra – 11.30uur** Na de gezamenlijke startdienst van vorige week, is deze dienst de eerste van het seizoen en Henk Jansen trapt af. Het jaarthema zal deze dienst worden geïntroduceerd en dat is: Vol van de Geest. Henk neemt ons mee naar een verhaal uit Ezechiël 47 en zal ons meer vertellen over de stromen van Gods Geest. Locatie: YMCA Kampeercentra. Vanaf 10.30uur staat de koffie klaar. Er is een kinderprogramma. Lunch en een Emmäuswandeling na afloop. Aanmelden via link op [www.fonteinwerk.nl](http://www.fonteinwerk.nl) (Het Fonteinteam)

## SEFANJA

**Zondag 29 augustus (14.30 uur)** We zijn onze Here God enorm dankbaar en blij dat we weer met meer mensen naar de dienst mogen komen, voor de bewoners van het A.Z.C. was het al, nu ook weer statushouders uit Harderwijk en gasten. Na een lange tijd dat het niet kon, nu een fijn weerzien, wees welkom allemaal. Wat ook prettig is, dat we weer mogen zingen, hoe heerlijk zal dat zijn, we verheugen ons erop.

## DE REGENBOOG

**Zondag 29 augustus (9.00 uur)** Deze laatste zondag van de zomervakantie lezen we woorden van Jezus uit Johannes 15. Jezus illustreert de verbondenheid tussen Hem en zijn leerlingen aan de hand van de druivenplant. Bij een andere struik zijn de takken duidelijk van de stam te onderscheiden en precies af te snijden. Bij een wijnstok niet, daar lopen de vezels van de stam over in de ranken. Stam en ranken zijn niet te onderscheiden: je kunt niet zeggen waar de stam ophoudt en waar de ranken beginnen. Zo onafscheidelijk wil Jezus met ons verbonden zijn. 'Blijf in Mij', zegt Jezus. Over deze verbondenheid zal het gaan in de liederen en de woorden. (Leonie Matthijse)

**Zondag 29 augustus (19.00 uur)** Ken je de wereldberoemde band Coldplay? Haar teksten raken het leven en zoeken de religieuze inspiratie. Met de goede muziek van Ivy verbinden we de teksten met de blijde boodschap. Daarom kan je in deze Coldplay viering de songs nog dieper beleven. Het Fakkeltteam heeft deze dienst voorbereid, dit keer in de Regenboog. Opgave kan in de Regenboog bij [f.eibrink@gmail.com](mailto:f.eibrink@gmail.com) of via scipio. (Ds. David Kroeze)

**Zondag 5 september (10.30 uur) Startzondag Wijde Wellen** De toekomst is van U. En van u.  
**Zondag 12 september (9.00 uur)** In de Regenboog volgen we het Bijbel Basic leesrooster. Dat betekent dat drie zondagen op rij het boek Ester centraal staat. Een bijzonder boek. Het leest als een Disneyverhaal: Meisje uit kansarme familie wordt geliefde van de koning, en machtigste vrouw van het land. God wordt in het hele boek nergens genoemd. Het boek Ester wordt gelezen als inleiding op het Poerimfeest, een soort carnaval voor orthodoxe joden. En voor zover ik heb kunnen nagaan wordt er nergens in het nieuwe testament van dit boek melding gemaakt. En toch heeft het door de eeuwen heen altijd deel uitgemaakt van de Bijbel. Heeft het ons in deze tijd nog iets te vertellen? En wat dan? Spannende vragen waar we deze maand hopelijk antwoorden op vinden. (Peter Rotteveel)