

Samen Geroepen

NR 11 2021

16 juli – 26 augustus

#metoo

Doordeweekse bijbeltaal

Leve onze beamerteams!



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

#METOO

Het is vakantie en het is warm, dus we gaan voor een ijsje. Voor ons staan vier ouderen van in de tachtig, die ook genieten van hun dagje weg. En weer daarvoor nog een jonge moeder met haar dochter, ook een ijsje kopend, heerlijk zomers gekleed. Maar terwijl deze vrouw zich voorover buigt om haar portemonnee te pakken, hoor ik hoe een van de oudere mannen net iets te hard en tot grote hilariteit tegen zijn gezelschap zegt "ja, de schat moet toch niet te vaak zo voorover buigen". En ik voel me ongemakkelijk. Voor de vrouw die zich van geen kwaad bewust is. Voor mijn dochter, die het niet begrijpt. Voor de man zelf.

In oktober 2017 startte #metoo op Twitter. Het werd binnen korte tijd een wereldwijde beweging tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het meest schrijnend in alles vond en vind ik hoe gewoon veel van deze dingen zijn. Het lijkt normaal te zijn dat je bij het uitgaan in je billen wordt geknepen, dat er naar je gefloten of gesist wordt of dat er opmerkingen of suggestieve reacties tegen je gemaakt worden. Maar het is niet normaal en dat mag het ook nooit worden. Wat zou het mooi zijn als onze kinderen, wanneer ze groter worden, niet bang hoeven te zijn voor pijnlijke of bedreigende reacties op hun uiterlijk of op wie ze zijn. Om dat punt te bereiken zullen we kinderen – én elkaar – moeten vertellen, leren en voorleven hoe je, ook op dit gebied, met elkaar omgaat. Daar ligt een taak voor ons allemaal, maar óók voor kerken. We mogen hierin niet weggijken.

Ds. Marissa van Meijl

Gedachte:

"Er zijn drie zaken nodig voor de redding van de mens: weten wat hij moet geloven, weten wat hij moet verlangen, weten wat hij moet doen."

THOMAS VAN AQUINO (1225-1274),
ITALIAANS FILOSOF EN THEOLOOG

van de redactie

BEDANKT EN NU ALVAST VOORUIT KIJKEN

Blij verrast ontvingen we verhalen over uw vakanties. Op pagina 12 en 13 van dit nummer van Samen Geroepen kunt u ze vinden. Elders vertellen onze pastores over hun vakanties of plannen. We maakten voor u voor deze vakantietijd een extra dik en rijk geïllustreerd kerkblad met 'vakantie' als centrale thema.

Voor ons gaat het redactiewerk intussen gewoon door. In het volgende nummer, voorafgaand aan de befaamde Startzondag, willen wij u een overzicht presenteren van al die activiteiten en initiatieven voor het komende najaar. Afdoende beschermd tegen het coronavirus hopen we dan als Protestantse Gemeente de oude draad weer te kunnen oppakken. Samen met u allen. Die editie gaat dan ook naar alle aangesloten huishoudens. We gaan er een mooi overzicht van maken dat u kunt bewaren...

Redactie



zomerpuzzel OP TREKTOCHT

Er zitten twintig voorwerpen in deze rugzak.

Zoek ze horizontaal, verticaal en diagonaal

- TENT, LUCIFERS, KOUSEN,
- TRUI, VELDFLES, KOMPAS,
- LAMP, TOUW, BROEK,
- ZAKMES, ZEIL, PYJAMA,
- KAART, SLIPJE, BLIK, MUTS,
- VERREKIJKER, APPEL,
- TANDPASTA, SUIKER



Bij de voorplaat:

WILDGROEI

Veel tuinen staan er glorieus bij, maar ook de wilde natuur levert prachtige bloemen op. Geniet van alle wilde bermen die de bij-vriendelijke gemeente Harderwijk tegenwoordig laat staan. Deze foto maakte Ineke Verhagen aan de achterzijde van kerkelijk centrum De Regenboog.

De invloed van de Bijbel op de Nederlandse taal

Onze Bijbel is ontstaan in een totaal andere tijd en cultuur en ook nog eens geschreven in andere talen. Hebreeuws (plus een toefje Aramees) en Grieks waren de talen waarvan de schrijvers van resp. het Oude en Nieuwe Testament zich bedienden. De Bijbel moet dus vertaald worden en dat vertaalproces komt nooit klaar, want onze eigen taal verandert in de loop der jaren ook en is nog voortdurend in ontwikkeling.

Vandaag de dag beschikken we over tal van Nederlandse vertalingen van de complete Bijbel. Zonder volledig te willen zijn noem ik er een paar: de NBG-vertaling van 1951, de katholieke Willibrord-vertaling, Groot Nieuws, Het Boek, de NBV-vertaling van 2004 (thans de meest gebruikelijke in onze kerken), de BGT (= Bijbel in Gewone Taal), en de Naardense Bijbel van Pieter Oussoren. Ook zijn er de laatste decennia steeds meer vertalingen verschenen in streektaalen, denk bijv. aan het Twentse Nieuwe Testament, een werk van de onlangs overleden Anne van der Meiden.

Drie eeuwen lang echter, van 1637 tot 1951, was er alleen de z.g. Statenvertaling. Die heeft een enorme invloed uitgeoefend op onze Nederlandse taal. Enerzijds zorgde de Bijbel door het algemene gebruik voor meer unificatie/standaardisering van de diverse dialecten tot een soort algemeen beschaafd Nederlands, anderzijds zijn tal van zegswijzen, uitdrukkingen en zelfs spreekwoorden uit de Bijbel in de Nederlandse taal terechtgekomen. Als je bedenkt dat in veel huizen maar één boek aanwezig was (jawel, de Bijbel dus!) en dat in veel huizen ook trouw uit die Bijbel werd gelezen aan tafel, tja, dan is die invloed van de 'tale Kanaäns' op onze Nederlandse taal niet onbegrijpelijk. Ik geef een paar voorbeelden om dat te illustreren.

NAMEN

Iedereen weet wat een adamsappel is en ook een adamskostuum komt ons bekend voor. Maar weet u wat een eva/evaetje is? Dat is een klein damesshortje. Veel figuren uit de Bijbel hebben hun naam gegeven aan de meest uiteenlopende zaken. Kunt u ze allemaal thuisbrengen? Een jobstijding en een judaskus, een jakobsladder en een jeremiade, een salomonsoordeel en een gideonsbende, dat zal nog wel lukken, maar kunt u ook een echte Nimrod of een ware Jozef identificeren? En wist u dat er zowel goliathkikkers als goliathkevers rondspoken op onze planeet?



VERHALEN UIT HET OUDE TESTAMENT...

Verhalende stof is aantrekkelijk om te vertellen en blijft bij de hoorders ook lang hangen. Deze bijvoorbeeld, alle ontleend aan oudtestamentische verhalen. En weer de vraag: kunt u ze allemaal thuis brengen? Een rib uit je lijf / een verboden vrucht / ben ik mijns broeder hoeder / na ons de zondvloed / met de mantel der liefde bedekken / iemand uit de droom helpen / vette en magere jaren / in zak en as zitten / een teken aan de wand / op de rotsen ploegen.

...EN HET NIEUWE

De woorden en vooral de gelijkenissen van Jezus leveren veel stof voor ons taalonderzoekje. Spreekwoordelijk zijn geworden de verloren zoon, de barmhartige samaritaan en de werkers van het elfde uur. Maar er is veel meer te noemen: iemand op de handen dragen / een wolf in schaapskleren / je handen in onschuld wassen / aan de vruchten ken je de boom / nieuwe wijn in oude zakken (en vice versa) / woorden die in goede aarde vallen / met je talenten woekeren (of ze begraven) / kaf onder het koren / het gemeste kalf slachten / parels voor de zwijnen werpen / door het oog van de naald gaan / splinter en balk zien resp. niet zien / vele lasten zullen de eersten zijn / er kraait geen haan naar / het is zaliger te geven dan te ontvangen / als een dief in de nacht / bergen kunnen verzetten / de hand aan de ploeg slaan

VARIA

Het zal wel algemeen bekend zijn dat er in het boek Spreuken een paar voor ons vertrouwde spreekwoorden staan, ik wijs op Spr. 26 vs 27 "Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in" en Spr. 16 vs 18 "Hoogmoed komt voor de val". Te denken valt ook aan "Er is niets nieuws onder de zon" (Prediker 1 vs 9). Minder bekend, nu velen na het mislukte EK-voetbal de voetbalschoenen aan de wilgen willen hangen, is het feit dat dit een variatie is op Psalm 137 vs 2, waar de ballingen in Babel de citers/lieren in de wilgen hebben gehangen. En de veel gehoorde kreet (vooral in een verregerende vakantie...) "Alle zegen komt van boven" komt letterlijk uit Jacobus 1 vs 17. Wat ik zelf niet wist, dat is dat ook in het (apocriefe) boek Jezus Sirach twee bekende spreuken staan: "Wie gevaar liefheeft, komt erdoor ten val" (3 vs 26) en "Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet; en wie omgaat met een hoogmoedig mens gaat op hem lijken" (13 vs 1). En u en ik weten natuurlijk heel goed waar Abraham de mosterd haalt, maar kent u de uitdrukking "Hij weet wel waar Petrus de sleutel heeft"? Daar wordt mee bedoeld dat iemand heel goed op de hoogte is, het naadje van de kous weet.

Tenslotte: weet iemand het volgende raadsel te verklaren?

Rut en Lazarus gingen een avondje samen stappen en toen ze thuiskwamen was Rut lazarus en Lazarus was rut. Hoe kan dat?

Het lot van deze beide figuren wens ik u niet toe, maar wel u allen een goede en verkwikkende zomer toegewenst!

ds. J. Mak



PLANTAGEKERK

Wat is echt

Is het echt aan de haven of is het echt thuis?

Het was vakantie en we zaten aan het Gardameer en zondags gingen we naar de kerk in Lazise, aan het pittoreske haventje. Bootjes, kerkgangers in witte jurkjes en korte broeken passeerden vissers en jongens in zwembroeken. Uit de ramen staken hoofden van vrouwen die over de straat heen met elkaar spraken. De zon scheen en God wachtte ook in vakantietijd op ons.

De kerkgangers kwamen uit alle landen. Thuis waren ze gereformeerd, hervormd, rooms katholiek, vrijgemaakt of nog anders. Maar hier zongen ze samen, luisterden naar Gods Woord en vouwden de handen met elkaar. Thuis, waar de verschillen tussen de kerken duidelijk zijn, zouden ze de draad weer oppakken. Maar nu nog even niet, nu samen kerk aan het haventje in de zon. Wat is nou echt? Daar of hier, thuis? Of overal waar liefde woont? Daar gebiedt de Heer de zegen, Psalm 133.

Ik wilde iemand opzoeken in het woonzorgcentrum, maar ze zat in de hal en ik zei: ik kom een andere keer. Toen zei een ander daar: ik was ook Gereformeerd, maar werd met mijn man Vrijgemaakt. En, zei ze toen, met haar wijsvinger omhoog: maar er is maar één God. En het gaat om de liefde, die blijft altijd.

We waren het roerend eens en we zaten niet eens in het kerkje aan de haven in Italië. Was het altijd maar zo mooi als toen bij het kerkje aan de haven.

Ds. Diemer de Jong

Huwelijk Marcel en Yvonne

Marcel de Vries en Yvonne Kalkhoven, Potgieterstraat 9, Harderwijk hebben het mooie plan opgevat om te trouwen. Dat is een bezegeling van hun liefde en een belofte voor het leven. Eerst komt de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die zal feestelijk spreken en ernstig ook en vragen naar hun ja-woord. Daarna komen zij als man en vrouw naar de Here God. In de kring van familie en vrienden, verbonden met de gemeente zullen



ze nog eens ja zeggen, voor God en mensen. Dan knielen zij en mag Gods zegen worden uitgesproken met de handoplegging. Deze hele gebeurtenis vertelt ons dat de Here God met jullie mee wil gaan. Dat de reis samen door het leven meer is dan met zijn tweeën. Dat God jullie wil helpen en behoeden en kracht en vreugde wil schenken. De feestelijke trouwdienst begint vrijdag 20 augustus om 16.15 uur in de Kapel in Staverden. Voorganger ds. Diemer de Jong.

Dat de liefde als een zegen van God jullie leven elke dag mag vullen en dragen.

Uit het Nieuwe Liedboek nr 791:

Liefde luidt de naam der namen waarmee Gij U kennen laat.

Liefde vraagt om ja en amen, ziel en zinnen metterdaad.

Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw.

Liefde houdt ons in het leven,- daarop hebt Gij ons gebouwd.

Ds. Diemer de Jong

colofon & contact

SamenGeroepen is het driewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredacteur)

Abonnementen: € 25,00 per jaar per incasso voor papieren versie of € 15,00 per jaar per incasso voor digitaal abonnement.

Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:

NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1300 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 27 aug. voor **3 weken**

Kopij uiterlijk 16 aug. om 18:00 uur naar:

kerkblad@pgharderwijk.nl

Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A

T. 0342-440486 of 06-44842411

d.dejong@pgharderwijk.nl

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B

T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl

En via Facebook

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

Seniorenwerker: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen

T 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

Seniorenwerker: F. (Frieda) Meijers

T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma

T. 06-57490961, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba's

Wijk Plantagekerk: Mw. Ada Brouwer,,

scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,

scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98

www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

Leren over leiderschap

In het afgelopen half jaar volgde ik een intensief leertraject over leiderschap. In een gemeente waar we te maken hebben met verschillende bloedgroepen, maar waar we toch tezamen een weg proberen te vinden, leek me dit nog niet zo verkeerd. Wat ik verwacht had, dat was dat ik wat handvatten zou krijgen om verschillende leiderschapsrollen op me te nemen. Niets was minder waar. Eigenlijk meteen al werd er teruggegaan naar de eigen biografie: wie ben je, hoe ben je zo geworden en welke leiderschapsvorm past hierbij? Nu heeft ieder mens wel sores uit het verleden, waar je je in mindere of meerdere mate toe hebt te verhouden, maar voor mij en mijn groep betekende dit: er weer even direct mee aan de slag gaan. En hoewel ik hier met een grote tegenzin aan begon, was dit toch niet verkeerd. Want wanneer je helder hebt waar je eigen valkuilen liggen en daar los van kunt komen, ben je beter in staat om te zien wat een ander nodig heeft; zeker wanneer het spannend wordt. Ik hoop dit leiderschapstraject in de toekomst met me mee te mogen dragen. En wie weet komt er nog eens een vervolg.

Ds. Marissa van Meijl



Corona en zomer

Ik geniet weer van alle contacten die weer kunnen. Tegelijk vraag ik me ineens af waar de rust van de coronatijd is gebleven. Die drukte mocht van mij wel wegblijven, de rust blijven. Vandaar dat ik de zomervakantie maar als een soort privé lockdown zie. Lekker in mijn eigen bubbel. Wat ik trouwens sowieso gezond vind: af en toe stoppen en rusten – de betekenis van Shabbat houden. En de betekenis van 'vacare', oftewel ons woord 'vakantie'. Gewoon verblijven, de tijd aan jezelf. Dat zou je verblijven met God kunnen noemen. En daarna weer frisser verder gaan. Liever wil ik ook niet helemaal meegaan met de – in mijn beleving – gekte van alles mag weer, dus alles moet weer. Tenminste zo voelt het soms. Laat er maar wat rust zijn.

Ds. David Kroeze

Live activiteiten

Blij ben ik met alle activiteiten die weer kunnen. Een live kerkenraadsvergadering, waarbij we ons gaan verdiepen in het geloof van ieder. Een picknick met 40 ouders en kinderen; een klimbos-avontuur met 50 tieners, Regenboogkoffie, overstapdienst: dat was online allemaal maar magertjes.

Ga je naar de kerk of niet?

We merken dat veel mensen langzamerhand uit hun bubbel komen. Je zult hen niet in een keer overal tegenkomen. Dat merken we ook in de kerk. We hopen natuurlijk dat ieder de weg weer makkelijker gaat vinden. Verschillende mensen hebben ook aarzeling. Bel ons gerust als je wilt weten hoe het gaat in de kerk, en of het veilig genoeg is.

Na zo'n lange coronatijd hopen we dat jullie je ook weer thuis gaan voelen in de Regenboog. Daarom vieren we zondag 19 september 10.45 uur een welkom-thuis-feestje. Dus save the date.

Jaarboekje

De Drieklank gaat verdwijnen. Een mooi blaadje dat drie keer per jaar bij alle leden van de PGH verscheen. Maar er komt een mooi

jaarboekje voor terug. Met meer kleur en eigentijdse lay-out, met uitgebreidere informatie en te bewaren voor het hele jaar. We bedanken de vrijwilligers die daarmee bezig zijn.

Aanmelding voor de kerkdienst

Best veel mensen weten al de weg om zich aan te melden voor de kerkdienst. Via de scipio app werkt dat heel handig. Maar bellen mag uiteraard ook: 0341-785120. NB: het telefoonnummer gaat binnenkort veranderen, dus hou de zondagsbrief in de gaten!

Ds. David Kroeze



Regenboogkoffie

De maanden juli en augustus zijn bij uitstek vakantie maanden. Als je dan gewoon thuis bent kan het wel eens saai zijn. Vanuit het pastoraal team wordt daarom net als vorig jaar de 'regenboogkoffie' georganiseerd. Heel overzichtelijk op iedere zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur, behalve op zaterdag 31 juli. De ene keer is er iemand die een praatje komt houden waar over na gesproken kan worden. De andere keren houden de aanwezigen met elkaar gezellige praatjes. Het is handig om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Daarom is het fijn dat je je opgeeft bij Thea Mak, de bezielende spil, tel. 06 51353579. Ook als je je niet tijdig kon aanmelden ben je nog van harte welkom.

Lia Zijlstra en Thea Mak

Internationale dienst

Op 1 augustus verzorgt PGH-wijkgemeente De Regenboog de live Internationale kerkdienst in Sefanja. Voor deze dienst zoeken wij nog wat mensen om mee te helpen. U kunt zich aanmelden bij Hans Kalfsbeek, Triasplein 67 via kalfsbeek-hans@gmail.com of 06-18313690.

Hans Kalfsbeek

de JONGE kerk

JONGEREN UITGENODIGD VOOR KOFFIE-OCHTEND

Elke donderdag én elke 3e zaterdag van 10-12 uur is er koffie-inloop in de Plantagekerk.

Iedereen is daar welkom en we willen deze zomer speciaal de jongeren uitnodigen om ook eens binnen te lopen en een praatje te komen maken met de mensen die daar aanschuiven. Jullie hebben nu vakantie, de examens en school zijn afgesloten en misschien heb je zo nu en dan wat tijd over waarin je graag iets leuks en nuttigs zou willen doen.

Je kunt gewoon binnenlopen en eens kijken of je een gezellig praatje kunt maken, het gezelschap van jonge mensen wordt heel erg op prijs gesteld en soms komen hier leuke, blijvende contacten uit voort!

Irene Elbertsen

OP REIS MET NAÄMAN

Op zondag 4 juli organiseerden de kinderdienst en het pastoraal team van de Regenboog een zomerpicknick voor kinderen en hun ouders. Wat gezellig, dat er 40 kinderen en ouders aanwezig waren. Dominee David vertelde het verhaal van Naäman, deed een



goocheltruc en begeleidde ons op zijn gitaar bij het zingen. Daarna genoten we van een heerlijke pannenkoekenlunch met als toetje 'moddertaart' (soort arretjescake). Er volgde een keuzeprogramma, waarbij kinderen en hun ouders konden kiezen uit een balspel, het afleggen van een parcours en/of het maken van een dankbaarheidspotje. Het was fijn om elkaar zo te ontmoeten.

Met de picknick luidden we al een beetje de zomerperiode in. Van 1 augustus t/m 22 augustus zal er tijdens de diensten in de Regenboog geen kinderdienst worden verzorgd. Voor deze periode hebben de kinderen het boekje 'Kliederkerk Thuis, op reis met Naäman' gekregen. Wel is er aan het begin van de kerkdienst een kindermoment, waarin een dia 'Aan de slag' wordt getoond met een opdracht uit het boekje.

*Namens de kinderdienst en het pastoraal team,
Ds. David, Maryse, Mirjam, Saskia, Chris en Tom*

KLIMBOS & PIZZA'S

Om het seizoen met de jongeren van groep 8 en de Rocks (voortgezet onderwijs) netjes af te sluiten, was zondag 4 juli jl. beslag gelegd op het Klimbos in Ermelo. Eerst was het klimmen en klauteren geblazen. Om al deze verloren calorieën en verzuurde lichaamsdelen weer op krachten te brengen werd afgesloten met een pizza-maaltijd in de Plantagekerk.

Met ruim 55 fietsers werd koers gezet richting de bossen in Ermelo. Stralend weer, dit in tegenstelling tot de weersvoorspellingen. Menig zweedruuppel werd toen al verloren. In twee groepen van ruim 25 personen kon men aan de slag. Van 1 tot 9 meter hoogte kon men op acht verschillende parcoursen zelfstandig de eigen grenzen verleggen. En de grenzen zijn overschreden! Her en der een kreet, een zucht of soms een schreeuw na het behalen van een volgende hindernis. Het nemen van The Eagle, The Shock of the Peak (de zwaarste hindernis van Nederland) was voor veel jongeren een doel. Vooraf werden de veiligheidsregels uitvoerig besproken en de broekjes vakkundig aangesjord.

Niet voorbereid echter waren we op toch wel een heel vreemde vogel, blijkbaar woonachtig in het groene bos. Af en toe werd zijn roodachtige verschijning waargenomen, die met zeer hoge snelheid en vergezeld van vreemde (nood)kreten door de takken scheurde. Eerst werd gedacht aan een UFO (unidentified flying object), maar toen wij de NASA hierover in kennis stelden, werd meegedeeld dat dit rode gevaarte ook door hen was waargenomen. Satellietbeelden verschaften duidelijkheid. Het bleek te gaan om een mensenmens, in rode kledij gehuld en vreemde taal of warrige kreten slakend, luisterend naar de naam David Kroeze... Na een inventarisatie van de opgavelijsten werd definitief vastgesteld dat het onze David was,





voorganger en dominee van de PGH. Wat heeft hij met zijn klimkunsten de gemoederen flink bezig gehouden.

Overigens alle klimmers en deelnemers hebben zich formidabel vermaakt en zich in het zweet gewerkt. Het was lachen, plezier hebben, overwinnen en nagenieten. Na twee uur klimmen moesten we erkennen dat buienradar het eindelijk bij het goede eind had. Zo rond 16.30 uur begon de lucht te betrekken. Noodplannen werden uit de kast gehaald want met onweer hoog in de bomen zitten, geeft geen veilig gevoel, sterker nog.. is ook gewoon gevaarlijk. Iedereen veilig aan de grond hebbende begon het toch een partij te hopen. Schuilen was geen optie, dus maar zo hard mogelijk trappen richting Plantagekerk. Voor zover u zich dit nog kunt herinneren: het werd een bui met giga wateroverlast op vele plekken in het land.

In de Plantagekerk opgewacht door enkele vrijwilligers, werd vervolgens de keuken leeggeroofd met 60-70 theedoeken om het tot op het ondergoed doordrenkte lichaam weer een beetje droog te krijgen. Terwijl de vol gelopen schoenen werden gelegegd, kwamen de eerste ouders al droge kleding brengen. De bijzalen van de Plantagekerk werden één groot zwembad van laagwater. Op blote voeten of natte sokken was het optutten en wachten op de warme pizza's. Deze gingen er in alsof men al een week op dieet gesteld was. 57 pizza's in vijf verschillende smaken. Na een dankwoord en elkaar een fijne vakantie toegewenst hebbende, ging ieder tevreden, voldaan en nog behoorlijk nat richting huis. Toen was het voor het schoonmaakteam nog even dweilen, vegen, schoonmaken en opruimen. Hopelijk zien wij deze 55 jongeren het nieuwe seizoen allemaal weer terug op de Rocks-groepen.

Namens alle leiding, Lisette, Edith en Gerard

EXPOSITIE 'GEZICHT VAN HARDERWIJK'

In de Plantagekerk is vanaf donderdag 29 juli de foto-expositie 'Het gezicht van Harderwijk' te zien. Frea Kroese portretteerde bekende en onbekende autochtone inwoners steeds samen met een stadgenoot met een migratie-achtergrond. Harderwijk is met bijna honderd nationaliteiten en kleurrijke en krachtige stad geworden. Samen werken, sporten, leven en plezier hebben. Tot eind september te zien rond de kerkdiensten, tijdens de koffie-inloop op donderdagmorgen en op andere momenten dat de kerk open is.

Kunstcommissie Plantagekerk





PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

U stimuleert ons elke dag

U stimuleert ons elke dag weer om het leven voluit te beleven. Want onvoorspelbaar is de tijd, kort onze wandeling, en verloren is het uur dat niet door ons gebruikt leeg terugkeert tot u.

U stimuleert ons elke dag weer om niet met angst te denken aan de berg van zorgen voor morgen. U vult ons onderweg met licht, laat vreugde vinden in de kleine dingen. En alle ellende van het dal van gisteren mogen we ook dáár laten liggen.

U stimuleert ons elke dag weer om de weg van het goede te gaan, eigen last en eigen kruis te dragen in de voetsporen van Hem die onze weg en onze waarheid is: Christus – gids, reisgenoot en metgezel.

*Alfred C. Bronswijk
(uit: Ladders naar de hemel)*

Zomergroet

De zomer is aangebroken, er verandert steeds meer, er komt ruimte. Of we nu wel of niet op pad gaan, vakantie thuis vieren of elders, we zijn elke dag onderweg. Met woorden van Alfred Bronswijk een hartelijke zomergroet voor u. Een stimulans voor de tijd die vóór ons ligt, in de voetsporen van Hem die onze reisgenoot wil zijn.

*Gertie van Dijk en Frieda Meijers
ouderenpastors*

De heer **G. van Dijk**, voorheen van Geunslaan 22, heeft nu een vaste woonplek gevonden op de Ittmanshof te Nunspeet. We wensen hem en zijn vrouw veel sterkte toe. Op 24 juni overleed **Amanah van Gunst – Garwaja Hambali Surapradja**, wonende Tollenstraat 11. Zij was 92 jaar oud en sinds 25 maart 2003 weduwe van Henk van Gunst. De afscheidsbijeenkomst en begrafenis waren donderdag 1 juli op begraafplaats Elzenhof. Amanah van Gunst laat kinderen, klein-, achter- en achterachterkleinkinderen in Nederland en Indonesië achter.

Op 2 juli overleed plotseling de heer **Hans Lok**. Hij woonde aan het Triasplein 12. In de volgende uitgave van SaGe zal hij worden herdacht.

Gertie van Dijk-Vermeulen

Op 28 juni 2021 overleed op de leeftijd van 89 jaar mevrouw **Diena Roelofsen-Kappers**, Drift 2-309. Wij wensen de familie en bekenden Gods zegen toe voor de tijd die komt.

Op 2 juli overleed op de leeftijd van 79 jaar, de heer **Cornelis Schipper**, geboren te Amsterdam op 18 augustus 1941. Hij woonde in Zorgcentrum Weideheem, Drift 2-202. De afscheidsdienst was op vrijdag 9 juli op De Elzenhof, de begrafenis was op Oostergaarde. We wensen de naaste familie Gods nabijheid toe. Een In Memoriam in het volgende kerkblad.

Frieda Meijers

Heintje Jansen-van de Poppe, Lijsterbeslaan 6, begint binnenkort aan een behandeling voor de kleine uitzaaingen die er bleken te zijn nadat een melanoom goed verwijderd was. Ze zal in een jaar tijd twaalf keer immuuntherapie ondergaan. Ze voelt zich gelukkig goed en ze gaat met goede moed en hoop deze tijd tegemoet. En wij leven met Heintje en haar vriend Jan Postmus mee en hopen op goede berichten en we bidden ervoor.

Marieke Schuiling-Reuvers, Bazuindreef 42, heeft een aantal chemobehandelingen achter de rug. Nu is ze begonnen met een traject van bestralingen waarvoor zij de komende tijd tot half augustus dagelijks naar Groningen moet gaan. We wensen haar veel sterkte en moed. We hopen en bidden dat het goed zal helpen en dat ze beter wordt. We leven mee met Marieke en Erik en de kinderen.

Lenie Reuvers, Kortekamp 76, krijgt om de drie weken een chemokuur voor de ziekte Non-Hodgkin. Begin juli was de derde. Hoewel er bijwerkingen zijn die niet leuk zijn

draagt Lenie het dapper. Ze is heel blij met de bemoedigende reacties die zij krijgt. Ze vertrouwt op haar Vader in de hemel en op Zijn zegen die heelt. In dat geloof leven wij ook mee met Lenie en Gerrit.

Wat gebeurt er veel in de wereld. Maar onze eerste opdracht ligt dichtbij huis. De mensen met wie we leven, van wie we houden, die we tegenkomen, ze wachten op onze aandacht en hulp. Bidden met een lied gaat heel goed! Een prachtig lied voor de zomertijd is NL 978.

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Een heel hartelijke groet,

ds. Diemer de Jong

Dank

Hartverwarmend en ontroerend,
zoveel kaarten, warme woorden...
Na het overlijden van onze moeder Wille-
mijntje van Dam.

*Hartelijk dank,
Namens de familie Cora Pluim*

TOELICHTING OP DE COLLECTES

Collecte 18 juli

KLEINE KERKEN IN BANGLADESH
Onze ZWO-commissie steunt drie projecten van Kerk in Actie structureel: stevige toezeggingen voor meerdere jaren. Het geld komt uit wat u als gemeenteleden tijdens Kerkbalans heeft toegezegd aan de ZWO, plus wat de collecte van deze zondag opbrengt. U steunt o.a. het Mymensingh Church Care Program, ook bekend als 'versterking kleine kerken in Bangladesh'. Geef via de Scipio-app of via NL42RABO 0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'kerk Bangladesh'. Hartelijk dank!

Collecte 25 juli

DE MARETAK HARDERWIJK
De Maretak is er voor iedereen in Harderwijk e.o. die kanker heeft of heeft gehad en hun naasten. Kanker heb je niet alleen; kanker raakt alle aspecten van je leven en daarmee ook de mensen in jouw omgeving. Het is dan belangrijk dat je ergens naartoe

WIJ GEDENKEN

Marten Groen

Op 24 juni overleed in het Kroondomein te Ermelo de heer Marten Groen. Hij mocht 100 jaar worden. Zijn lichaam wilde niet meer en het leven was voltooid. Er is dankbaarheid omdat de Heer hem kwam bevrijden. Marten en zijn vrouw Klaasje waren al bijna 80 jaar samen, waarvan 74 jaar getrouwd. De laatste weken zat zij onafscheidelijk naast zijn bed en konden zij goed afscheid nemen in dankbaarheid voor zoveel jaren. In een besloten afscheidsdienst op de Elzenhof hebben we afscheid genomen. Zijn levensboek kon je in tweeën delen. De tijd van zijn jeugd en jongere jaren op de boerderij in Wolvega, waar hij met Klaasje een gezin mocht opbouwen. Later moest de boerderij plaats maken en werd het werk hem ook te zwaar. Er werd verhuisd naar Harderwijk, waar hij kon werken op de fabriek van zijn schoonfamilie. Hier begon het tweede deel van zijn levensboek. Een dik boek met bladzijden met gouden randjes, maar ook minder mooie bladzijden, zoals in ieders levensboek voorkomen. Maar altijd was de Heer zijn Herder. Dat wist hij al sinds zijn 18e jaar toen hij in een coma al iets van de grazige weiden en het koele water heeft mogen zien. Dit beeld gaf hem vertrouwen en ging zijn leven lang mee. Deze woorden uit Psalm 23 werden ook bij zijn afscheid gelezen tot troost ook voor zijn vrouw, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen, die nu zonder hem de toekomst tegemoet gaan. We bidden voor hen dat zij rust en vrede mogen hebben.

Gertie van Dijk-Vermeulen

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Mevr. D.K. van Zeumeren, Troelstrastraat 11, uit Enschede

Dhr. E.A. van Vliet, Stadshagenkamp 16, uit Wageningen

Verhuisd

Mevr. H. Vogel-Blok, Vondellaan 126 naar Villa Verde, Johanniterlaan 47

Dhr. en mevr. Van der Hoeven-Venema, Tubadreef 84 naar Mozarddreef 100

Mevr. F. Simon-van Looij, Guido Gezellelaan 23 naar Villa Verde, Johanniterlaan 71

Mevr. E. Schilder, Varenlaan 129 naar Bartiméus, Paul Krugerweg 43, Woning Linaria

Mevr. A. van Selm-Samson, Drift 22 naar Villa Verde, Johanniterlaan 85

Mevr. L.G.A. van Opstal, Drielandendreef 76 naar Drielandendreef 62

Dhr. en mevr. Jansen-Kok, Stationsplein 148 naar Kamperfoeliedreef 51

Mevr. A.F. Vrijhof-van Meer, Burg. Numanlaan 80 naar Guido Gezellelaan 229

Mevr. A. van Kalsbeek-te Slighte, St.

Jurriënstraat 1 naar het Gouden Hart, Beukenlaan 2 A studio 14

Dhr. en mevr. Mons-van Ark, Herman de Manstraat 5 naar Houtkamp 12

Vertrokken

Dhr. R. van de Bunte, Triasgracht, naar Ermelo

Dhr. G.J. Tornij, Goeman Borgesiuslaan 187, naar Hoogland

Mevr. A.M.J. Marinus-Bolt, Boerhaavelaan 108-178 naar Wassenaar

KERKELIJK BUREAU

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

GIFTEN MEI 2021

Contant

€ 27,30 Erwtensoepp-actie PK via dhr. B.M. bestemd voor de Kerk

€ 10,00 van dhr. J.K. via KB bestemd voor de Zomercollecte

€ 5,00 van dhr. J.K. via KB bestemd voor de ZWO-collecte

€ 40,00 van NN via mevr. CGvD bestemd voor de Bloemendienst

€ 5,00 van dhr. J.K. via KB bestemd voor de Diaconie

€ 6,00 aan collectemunten via mevr. MB bestemd voor de diaconie

Giraal

€ 50,00 van NN via RB 70-514 bestemd voor de Kerk

€ 50,00 van NN via RB 70-514 bestemd voor de Kerk

€ 25,00 van Fam. W. via RB 70-517 bestemd voor de Kerk

€ 1000,00 van Fam. v.V. via RB70-518 bestemd voor de Kerk

*Hartelijk dank voor uw giften!
Ton Balsma, penningmeester CvK*

VAKANTIE KERKELIJK BUREAU

Het bureau is gesloten van vrijdag 23 juli t/m vrijdag 20 augustus.

kunt waar je mensen ontmoet die je begrijpen, waar je, los van alle medische ballast, tot rust kunt komen of juist iets actiefs kunt doen.

Zo'n plek biedt De Maretak: een inloophuis, lotgenoten, ontspanning, activiteiten, creativiteit. Met deze diaconiecollecte onder steunt u dit mooie vrijwilligerswerk. Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Maretak'.

Collecte 1 augustus

STICHTING FEMME (TOGO)

De Harderwijkse Afi Hoogendoorn-Koto leidt deze stichting, die regelt dat in haar geboorteland Togo kansloze meisjes toch naar school kunnen gaan: van basisschool tot vakopleiding. Allemaal meisjes die zonder steun van de Stichting Femme niet in de schoolbanken zouden hebben gezeten. Onze ZWO-commissie steunt hen al enkele jaren financieel, mede met uw hulp. Dit moet doorgaan. Geef daarom deze week wat extra, via de Scipio-app of

via NL 42 RABO 0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Femme'.

Collecte 8 augustus

EIGEN DIACONALE TAKEN

Uw bijdrage is ons werkkapitaal. Help ons anderen te helpen. Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'diaconie'.

Collecte 15 augustus

VERSTERKT GELOOF IN PAKISTAN

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad. De partners van Kerk in Actie bieden cursussen over discipelschap en theologie. Bouw mee aan een sterke en vernieuwende kerk in

Pakistan. Geef via de Scipio-app of via NL42RABO 0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Pakistan'.

Collecte 22 augustus

TALENT HOUSE HARDERWIJK

Het Jongerenwerk Harderwijk helpt Harderwijker jongeren van 12 - 23 jaar zich op een positieve manier te ontwikkelen en hun plek te vinden in de samenleving. Via o.a. het Talent House aan de Johanniterlaan, een inloophuis, richt men zich met name op jongeren die een verhoogd risico lopen op ontsporing. De diaconie steunt dit belangrijke werk van harte. Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Talent House'.

DIACONIE VERSCHAFT 'ONBETAALBARE' VAKANTIES

Vakantie: we doen of iedereen er recht op heeft. Voor nogal wat Harderwijkers echter zit een vakantie er nooit in. Kamp je altijd met financiële zorgen, na een scheiding bijvoorbeeld, dan zijn uitgaven voor een paar dagen erop uit wel het laatste waar je hoofd naar staat. Dat hoofd zit constant vol met de alles overheersende vraag: hoe overleef ik met mijn gezin morgen? En overmorgen?

Elk jaar stelt de diaconie 3.000 euro beschikbaar om vijf van zulke huishoudens een korte vakantie te bezorgen. Een enkele keer maakt een eigen gemeentelid er gebruik van, overige gezinnen worden voorgedragen door Zorgdat of via onze contacten met de Voedselbank. Een weekje kamperen, een midweek of weekend, een huisje: over de invulling beslist het gezin uiteraard mee.

Wat betekent zo'n korte vakantie voor deze mensen en hun kinderen? Een bloemlezing uit de mooie ervaringen die de diaconie terug kreeg.

- Een gescheiden vader is met zijn 2 kinderen enkele dagen in een huisje bij Ponypark Slagharen geweest. "Heerlijk genoten en plezier gemaakt. Mijn kinderen vonden het geweldig. Het was echt fantastisch en nogmaals bedankt."

- Een alleenstaande moeder van een stel grote jongens kon een keertje in alle rust alleen met vakantie. "De vakantie die ik gekregen heb was een fijne en nodige onderbreking. Een heerlijk appartement in Twente met een ontzettend lieve gastdame. 3 dagen volledige rust. En een ligbad! Lieve mensen, dank jullie voor het mogelijk maken van deze reis."
- Een echtpaar met kind. "Vorig jaar augustus mochten we vrij onverwachts via jullie op vakantie. Wij zijn naar een camping in Drenthe geweest, in een kant en klare tent die van alle gemakken was voorzien. Een heerlijke tijd, lekker gezwommen en spelletjes gedaan en vooral gerelaxt. Als afsluiting nog naar een klein pretpark waar eten en drinken bij de prijs in zat. Onze dochter heeft het nu nog over. Fijn om er even uit te kunnen zijn."
- Een alleenstaande moeder met vier kinderen kon ook haar moeder meenemen naar een vakantiepark in Brabant. "Mijn moeder heeft het ook niet breed. Maar het was fijn voor haar en verlichting voor mijzelf, want in mijn eentje red ik het net thuis. Ook voor haar was het de eerste vakantie sinds jaren. Ik ben jullie zeer dankbaar!"

Vakantie is lang niet voor iedereen weggelegd. Juist als je grote zorgen hebt is een paar dagen ontspanning van grote waarde. Dank dat u dat via de diaconiecollectes mede mogelijk maakt.

Diaconie

Commissie ZWO

KLEINE KERKEN IN BANGLADESH

Vanuit de jaarlijkse opbrengst voor ZWO via de actie Kerkbalans steunen we, vastgelegd in een contract, een aantal jaren lang drie projecten van Kerk in Actie. Een daarvan is het Mymensingh Church Care Program, gericht op versterking van kleine kerken in Bangladesh.

Daar vormen christenen een kleine minderheid. Zo ook in Mymensingh, waar ongeveer 0,75% van de bevolking christen is, de meeste bij de Mymensingh Baptist Church. In de jaren '90 gingen families en gemeenschappen over van het hindoeïsme naar het christelijk geloof. Zij bouwden nieuwe dorpskerken. Men verdient gemiddeld minder dan 2,10 dollar per dag, heeft meestal geen vast werk, velen zijn analfabeet en de gezondheidssituatie is slecht. Geld voor de kerk is er dus weinig, er zijn dan ook geen geschoolde predikanten en de geloofskennis is beperkt.

Met dit Church Care-programma wordt geïnvesteerd in zowel het kerkelijk leven als diaconaal werk. Zo wil men 15 dorpskerken versterken, voorgangers opleiden, trainingen geven en zomerkampen organiseren. Ook wordt er gewerkt aan een goede relatie met de moslimgemeenschappen in de verschillende dorpen. En middels spaargroepen, bijles, alfabetiseringsgroepen en technische trainingen werkt de Mymensingh Baptist Church aan wat zij noemt gezonde kerken. Met de col-



lecte op 18 juli geeft u ze een extra steuntje. Geef via de Scipio-app of via NL42RABO 0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'kerk Bangladesh'. Hartelijk dank!

Namens de commissie ZWO, Marja Bakker

STICHTING FEMME IN TOGO FLOREERT

Zondag 1 augustus is de collecte voor Stichting FEMME, waarvan de Harderwijkse Afi Hoogendoorn-Koto voorzitter is. De ZWO-commissie ontving onderstaand verslag over hun werk.

Dit schooljaar 2020-2021 konden we 34 meisjes naar school laten gaan. Allemaal

meisjes die zonder steun van de Stichting FEMME niet in de schoolbanken zouden hebben gezeten. We zijn ontzettend dankbaar dat zij een kans krijgen om te ontdekken waar ze goed in zijn. De meisjes zitten van groep 1 basisschool tot met de eerste klas bovenbouw middelbare school. Twee

meisjes zijn een vakopleiding gaan doen voor kapster en een meisje voor kleermaakster. Naar beide beroepen is vraag, corona of niet. Door de corona verloopt het schooljaar niet zoals iedereen hoopte, maar personeel en leerlingen doen hun uiterste best de lestijd zo goed mogelijk te benutten.



Met 37 schoolgaande meisjes zijn we als bestuur van Stichting FEMME tevreden. Liever hadden we we meer meisjes opgeleid, maar de zekerheid van voldoende middelen ontbrak. Erg blij zijn we met de eerste gesponsorde jongedames die een vakopleiding zijn begonnen. Die duurt in Togo drie jaar. Het gaat heel officieel van start, want de leerling en de professional van wie de leerling het vak gaat leren, tekenen gezamenlijk een opleidingscontract. Onze welgemeende dank aan de PGH en alle gemeenteleden die het mogelijk maken dat deze meisjes een betere toekomst krijgen. Bestuur Stichting FEMME

Helpt u weer mee het werk in Togo door te laten gaan? Geef via de Scipio-app of via NL42RABO 0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'St. FEMME, Togo'

CHRISTENEN STAAN STERKER IN HUN GELOOF IN PAKISTAN

Voor christenen in Pakistan is de diaconie-collecte op 15 augustus. Bij Razza speelde geloof geen rol in zijn leven. Na zijn studie ging hij werken bij de overheid. Vragen van collega's over zijn geloof ontweek hij graag. Langzaam raakte hij zijn geloof kwijt. Tot een vriend vertelde over een geloofscursus bij het theologisch seminarie vlakbij. Na een aantal lessen koos hij er opnieuw voor om Jezus te volgen. Nu deelt hij Jezus' liefde met andere christenen die twijfelen. In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over hun geloof. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad. Dus is het belangrijk goed te weten wat hun geloof inhoudt.

Kerk in Actie biedt samen met het Open Theologisch Seminarie van de kerk in Pakistan cursussen over discipelschap en theologie. Studenten en voorgangers, maar ook 6.000 tieners volgen jaarlijks

een training met denkstof over geloof in het dagelijks leven. Het materiaal wordt in Pakistan gebruikt door zowel protestantse, katholieke en pinksterkerken als het Leger des Heils.

Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? Geef via de Scipio-app of via NL42RABO 0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Pakistan'.

Namens de commissie ZWO, Marja Bakker



In de vorige Samen Geroepen nodigden we u uit uw vakantie-ervaringen met ons te delen. Hier een paar reacties. En de aanmoediging: ga met God, ook in de vakantie. Stel je open voor andere geloven en andere gelovigen, en stap op vakantie eens een kerk binnen, en een kerkdienst. Dat levert vaak een onvergetelijke herinnering op.

Redactie

God eren op de camping

Ook dit jaar mag ik een deel van mijn vakantie campingpastor zijn. Een prachtige ervaring, die mij aan het begin van de studietijd erg geholpen heeft. Zo verlegen als ik was (en eigenlijk nog ben) kwam ik erachter dat zelfs tenten een drempel hebben.

Maar al doende mocht ik ervaren dat God ook met je meegaat op de camping. Mensen ontmoeten is fijn en ook op vakantie nemen mensen zichzelf mee en is er soms behoefte om het hart te luchten. En bij een 'vreemde' gaat dat soms gemakkelijker. Mooi om dan het vertrouwen te mogen ervaren een beetje vreugde te mogen brengen.

Op zondagmorgen mag er ook gevierd worden en vaak is dat in de openlucht. Zo zonder dak boven je hoofd, onder Gods hemel Hem toezingen en Zijn woorden mogen vertellen. Met mensen uit verschillende kerken zo samen zijn, is een voorproefje van zoals het zou kunnen zijn. Samen met mijn Gerke, die gaat gelukkig ook mee, verheug ik mij weer op twee weken op de camping in het Brabantse Chaam. Waar naast pastoraat ook tijd is om te fietsen en te ontspannen.

Gertie van Dijk, ouderenvastor

Ver weg maar wel vertrouwd!

Een aantal jaren geleden waren wij met een groep collega's een lang weekend in Barcelona. Er waren gezamenlijke activiteiten gepland maar er was ook ruimte om zelf op pad te gaan.

Zo ook op zondagmorgen, we wandelden naar het centrum om de kathedraal te bekijken. In het voorste middenvak van de grote kerk bleek een viering aan de gang; het vak was afgezet en bij de doorgang stond iemand die de rondlopende toeristen zachtjes wees daar om heen te lopen. Wij schoven erachter in een bank en probeerden te ontdekken wat er gezegd werd, maar ja... ons Spaans is niet zo best. Een enkele naam klonk bekend, maar verder kwamen we niet.

Maar op een zeker ogenblik werd er gezongen en daarna nodigde degene die bij de doorgang stond, nu iedereen met een breed handgebaar uit om naar voren te komen en de eucharistie mee te vieren. Het werd een bonte stoet: een oude mevrouw met een rollator, een jong stel met een kleintje in een buggy, toeristen zoals wij in vakantie-outfit met een rugzak op: iedereen was welkom om mee te vieren en kreeg de hostie uitgereikt.

Wat een eenheid van allerlei Christenen, wat was dit mooi om mee te maken. We denken er vaak met warmte aan terug!

Gert en Ria Kornet

Een Israël-reis met grote gevolgen...

In november 2019 vertrok een groep van 30 personen vanuit Dronten en Harderwijk onder leiding van Christine en Gerhard Heeringa naar Israël voor een reis van 10 dagen. De reis was heel indrukwekkend en de verhalen in de bijbel gaan voor je leven als je zo'n reis maakt. We bezochten o.a. Caesarea dat is gebouwd door Herodes de Grote. Indrukwekkende overblijfselen van de grote havenstad. Diezelfde dag bezochten we de Carmel en via Nazareth gingen we naar een kibboets, waar we 4 nachten verbleven. Zondags in de ochtend maakten we een boottocht op het meer van Galilea, hier werd een dienst gehouden en vierden we het Avondmaal met elkaar. Heel bijzonder! Maandag bezochten we de berg van de zaligsprekingen en liepen we de berg af naar Tabgha. We beseften dat we in de voetsporen van Jezus liepen, hoe bijzonder.

Dinsdags via de Golanhoogten naar de bronnen van de Jordaan, 's woensdags naar Bethlehem, met o.a. een bezoek aan de geboortekerk. Op donderdag bezochten we de velden van Efratha en in Jeruzalem de Klaagmuur. Ewout en ik beklommen de toren van de vroeg Christelijke kerk van de Lutheranen. Vrijdag door Jeruzalem gewandeld en via Gethsemane naar de Via Dolorosa naar de graftuin en de grafkerk. Zondags gingen we naar Yad Vashem,

gedenkplaats van de holocaust. Heel indrukwekkend de zaal waar de 1,5 miljoen omgekomen kinderen genoemd worden. 's Avonds een korte samenkomst gehad in een zaaltje en samen de week/reis nagevolpen zoals Jezus die gelopen heeft. Hier werd ons de vraag gesteld: "Wat neem je mee naar huis van deze reis"?

Daar zei ik: "Ik neem een mooie vriendschap mee naar huis". Het vervolg*) hiervan is bij velen al bekend!

Ewout en Michelle Schouten-Klaasse

**) Zij trouwden op 13 juni 2020*

Een kaarsengroet doet goed

Verschillende zomers konden we vanuit de kerk een kaarsje meenemen met daaraan een groet namens de Protestantse Gemeente Harderwijk. Wij zijn gewend op vakantie op zondag de plaatselijke kerk binnen te stappen. Zo waren we twee jaar geleden in Werben, het kleinste Hanzestadje ter wereld, ergens aan de Elbe in voormalig Oost-Duitsland. De enorme monumentale kerk is er nog maar tweemaal per jaar in gebruik, met Kerst en tijdens het zomerse Biedermeier-fest toen wij er toevallig waren.

Een dominee was ingevlogen vanuit de regio en drie handenvol mensen bevolkten de dienst. Zo'n kaarsengroet, die groet van christen naar christen, schept dan meteen een meer persoonlijke band. Na afloop kwamen veel kerkgangers ons de hand schudden. Een mooie herinnering.

Ans en Govert van der Boom



Vakantie in domineesland

Ook voorgangers hebben behoefte aan ontspanning. Wat noemen zij vakantie? Hoe ziet hun zondag er dan uit? We vroegen het onze voorgangers.

Diemer de Jong: "De laatste jaren beginnen wij onze vakantie met een week fietsen en daarna wat rustiger aan. Je ziet erg veel als je fietst, prachtig. Na fietsen in Italië, Spanje en Oostenrijk zijn we dit jaar zoals iedereen in eigen land gebleven en dat was ook onvergetelijk. Ik las het boek 'Fietsen met God', van Canterbury naar Rome door Agnes Amelink, Monic Slingerland en Alja Tollefsen. Inspirerend en bemoedigend. Allette en ik doen het zo gek nog niet met ons fietsen! We zijn langs de Belgische grens gefietst van Cadzand in Zeeuws Vlaanderen naar Limburg en daarna met de trein terug naar het strand."

Gertie van Dijk en haar man gaan een weekje naar Oostenrijk. "Ons tweede vaderland. Heerlijk wandelen door de bergen en hoe hoger hoe

mooier... Dichtbij al het grootse en Grootse. Je laten vullen door het goede en het schone. Je laten verrassen door plotselinge ontmoetingen met een hert of een steenbok, een vogel zo dichtbij. Of zomaar een prachtig bloe-



metje tussen de rotsen, waarbij je denkt: 'Hoe kan het hier groeien...'. Heerlijke ervaringen waardoor je weer vol energie verder kunt. Op de zondagmorgen bezoeken we vaak de plaatselijke kerk samen met onze Oostenrijkse vrienden, vieren we samen de eucharistie en voelen ons verbonden met de wereldwijde kerk van onze God."

Marissa van Meijl had na Pinksteren vier weken vakantie. "Een lange periode om even helemaal niets te 'hoeven'. De maanden ervoor hadden nogal in het teken van zorgen gestaan en het was goed om daar even uit te breken. Met ons gezin zijn we een weekje naar Zuid-Limburg geweest. Vakantie is voor ons vooral kijken wat de dag brengt en wat we onderweg tegenkomen. Zo zie je op de foto hoe Frank aan



Lonneke uit legt wat de betekenis van dit Mariakapelletje is."

David Kroeze gaat naar Papendrecht. "We doen altijd woningruil: gratis een groot huis met veel speelgoed. We zullen vast veel zwemmen en zeker ook naar een pretpark. Een paar boeken mee, wandelen en ik ga een foto-album maken. We zijn er lekker uit en dat is belangrijk. Zondags maken we meestal zelf een kerkdienst, met liedjes, iets creatiefs en gebed. Populair bij onze dochter Tirza is op dit moment het Onze Vader van Elly en Rikkert: we zingen alle drie om de beurt een regel. Vandaar de vrij bijzondere naam 'Onze Vader in stukjes'. Ook danst ze graag als ik op gitaar 'Mighty to Save' van Hillsong speel. Vaak branden we kaarsjes voor wie een kaarsje willen branden."

Frieda Meijers was juni met haar man in Friesland. "We hebben een groot gedeelte van de Elfsteden-route gefietst met prachtig zomerweer. Prachtige weggetjes, oude stadjes, door de natuur, Sneek, Harlingen, de kerk in Workum bezocht, ontspannen een boek gelezen en een glaasje genomen. Op zondag luisterden we via de livestream naar de kerkdienst in Harderwijk. Kortom, samen genoten, uitgerust en veel gezien!"

Henk Jansen zet volgende maand zijn De Waard tent met grote luifel op "bij Staatsbosbeheer bij Lies op Terschelling. "Vertrouwde, heerlijke plek. Een paar dagen daarin komen al onze vier kinderen met hun vriend/vriendin in kleinere tentjes om ons heen staan, heel gezellig. We genieten van het prachtige eiland, rust, strand, de Boschplaat en geen computer en TV. Uiteindelijk onthaasten, re-creëren, terug naar de Bron. Op zondagmorgen bezoeken we meestal de protestantse zomerviering van ET 10 in Midsland Noord. Maar soms ook een evangelische gemeente en vorig jaar zomaar de RK kerk van Midsland. Heel inspirerend. Daarna komen we opgeladen weer terug: gebruind, schoongespoeld, verfrist."



HENK EN IRMA JANSEN BEVESTIGD IN ZEIST

Op zondagmiddag 4 juni werd het predikantenechtpaar Henk en Irma Jansen bevestigd in de Oosterkerk in Zeist. Een prachtige bevestigingsdienst waarin beiden hun aandeel hadden.

Met de aanwezige kinderen hadden ze een gesprekje bij het thema van de dienst "Levend water". Ze zongen samen met de kinderen het lied "Een rivier vol van vrede". We wensen hen een heel goed tijd in Zeist. Ds. Henk Jansen blijft daarnaast nog een jaar aan onze PGH-gemeente verbonden ter ondersteuning van het Fonteinwerk.



PGH-TEAM IN ACTIE VOOR ONDERZOEK DEMENTIE

Een team vanuit de Protestantse Gemeente doet zaterdag 18 september mee aan 2bike4alzheimer, een sponsorfietsstocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar dementie.

Ook mensen in onze gemeente hebben dementie. We merken hoe groot de impact van deze ziekte is op hun leven en dat van hun naasten. Zij maken deel uit van onze gemeente en daarom raakt deze ziekte ook ons. De sponsorfietsstocht vindt plaats in en rond Amersfoort. Het thema van de fietstocht is: Herinneringen.

We kunnen jouw hulp goed gebruiken! Komende tijd starten we met een aantal acties, zoals de verkoop van doosjes pepermunt. Wil jij ons daarbij helpen? Of heb je een ander idee dat kan bijdragen aan ons doel? Laat het ons weten. Ook zijn we op zoek naar mensen die

gedichten willen schrijven rond het thema 'Herinneringen'. We willen er mooie kaartensets van maken, die we kunnen verkopen. Meehelpen kan ook door voor ons team te bidden, mee te fietsen en/of ons te steunen met een bijdrage.

Wil je meer informatie, ons helpen bij onze acties of meefietsen in ons team? Stuur dan een berichtje naar sdejonge@live.nl Onze actiepagina is: <https://tinyurl.com/fm45j3p4>

Naast geld inzamelen voor meer onderzoek naar dementie willen we ook iets betekenen voor mensen die er nu mee te maken hebben. Op donderdag 19 augustus organiseren we een speciale editie van 'Muziek bij de koffie' met mooie liederen van vroeger. Dit begint om 10.15 uur in de Regenboog en zal ook worden uitgezonden. Op zaterdag 11 september verzorgen jongeren

een lunch in een als lunchroom aangeklede ruimte in de Plantagekerk. En er staat nog een spelmiddag met ouderwetse spelletjes op het programma. De datum daarvan wordt later bekend gemaakt.

*Het PGH-team:
Frieda Meijers, Gertie en Gerke van Dijk,
Jan Dekker, Joke Bode,
Saskia, Martin en Tom de Jonge*



PKN-SYNODE SPRAK OVER POSITIE KERKELIJK WERKERS

De Generale Synode van de PKN kwam 13 juni voor het eerst weer live bijeen, in Lunteren. Een impressie van ds. Marrit Bassa uit Voorst, afgevaardigde namens de classis Veluwe.

Het was goed om elkaar weer werkelijk te zien. Online waren er wat voorgesprekken geweest. Dit nieuwe fenomeen wordt breed gewaardeerd en draagt ook echt bij aan een goede bespreking. Maar, zoals voor al het werk in de kerk en daarbuiten geldt: de fysieke ontmoeting heeft echt meerwaarde. Je bent dan letterlijk met elkaar in één ruimte en voelt je op die manier ook verbonden met elkaar.

De ochtend werd begonnen met de nodige benoemingen, waaronder de herbenoeming van de scriba. Ds. René de Reuver aanvaarde deze herbenoeming met een persoonlijke overweging rondom het Magnificat, terug te lezen op protestantsekerk.nl

Zo werd ook het middagdeel begonnen: een gesprek over het stuk 'Geroepen en gezonden'. De aanleiding was een eerder rapport 'Mozaïek van kerkplekken'. Hierin werd de positie van voorganger op nieuwe kerkplekken aangestipt. Wat mogen zij, wat kunnen zij? In het rapport 'Geroepen en gezonden' ging het uiteindelijk vooral om de positie van de kerkelijk werker, en dan in het bijzonder: de positie van de kerkelijk werker met preek- en sacramentsbevoegdheid. Inmiddels werken velen van hen in onze kerk (ook in onze PGH – redactie SaGe). Maar, hun rechtspositie is zwak. Daarnaast is hun positie in de kerk niet altijd even duidelijk. Zijn zij ambtsdrager zoals een ouderling dat is (velen van hen zijn bevestigd als ouderling) of eigenlijk toch een soort dominee? En hoe noem je hen dan? Vaak bestaat hun werk uit 'domineeswerk' maar loopt de waardering hiervoor ver achter. Zowel op materieel als institutioneel niveau. Het rapport zelf, met allerlei concrete gedachten over opleiding, positie en benaming, had al ruim voor 12 juni veel stof op laten waaien. Het ging namelijk over een pastor en die zou dan niet hetzelfde academisch niveau hebben als een dominee, of juist wel. En waar moeten predikanten dan heen? Wat is hun opleiding nog waard? Relevante vragen. Al snel was duidelijk dat het rapport in zijn geheel nooit door de synode zou worden overgenomen. De kritiek was fundamenteel. Het gesprek in Lunteren ging daarom niet over de praktische uitwerking van het rapport, maar over de ambtsvisie als basis. De urgentie werd gevoeld. Kerkelijk werkers zijn waardevol in onze kerk en verdienen ook een heldere positie als geroepen en gezonden arbeiders in Gods Koninkrijk. Het gesprek op de synode was opnieuw kritisch, maar open. Uiteindelijk werd een gewijzigd besluitvoorstel overgenomen. De ambtsvisie van het rapport verdient uitwerking, maar geeft een goed kader van de visie op het geordineerde ambt.

Sommige lezers zullen denken: 'Typisch de Synode, er moet eerst weer nagedacht worden. Zo komen we nooit een stap verder!' Toch vind ik dit een goede zaak. Als het gaat om ambtsvisie is zorgvuldigheid geboden. En dat betekent vaak: neem je tijd. Juist omdat er in verschillende regio's verschillend over gedacht wordt (op de Veluwe zijn bijvoorbeeld minder kerkelijk werkers te vinden dan bijvoorbeeld in de classis Friesland), is het goed hierin eenheid te zoeken. De kerk kan alleen in verbondenheid op weg. Hoe we omgaan met degenen die ons als ambtsdrager willen dienen is daarom een zaak van zorgvuldig belang.

*ds. Marrit Bassa, Voorst
afgevaardigde namens de classis Veluwe*

VAKANTIE-VOORPRET

Ruim twintig oudere gemeenteleden en acht vrijwilligers genieten de komende week van vakantie in het mooie Zuid-Limburg. Georganiseerd door onze PGH zelf. Deelnemers Janny Wilhelm, Riek Wuestman en Lenie van Rossen en begeleider Janny Bast zien uit naar een gezellige week.



COLDPLAY-DIENST

Ken je de band Coldplay? Hun muziek is duidelijk herkenbaar aan een bijzondere milde sfeer. Daarin brengt ze acceptatie van het leven zoals dat gegeven is. Inclusief mislukking, beperktheid, blijdschap en liefde. En inclusief méér, God, kracht om te dansen. De religieuze diepgang is zelfs voelbaar in de muziekstijl. Daarom gaat de Fakkelviering een Coldplay-dienst organiseren. Op 29 augustus om 19.00 uur in de Regenboog. Veel mensen denken dat ze Coldplay niet kennen. Maar hun bijzondere muzikale eigenheid bracht hen vele bekende tophits. Google maar eens op 'Fix you' en 'Viva la vida', ook echte TOP2000 hits. Dus Coldplay fans: save the date!

Ds. David Kroeze



NIEUWS VAN LOUISE TEN WOLDE

Momenteel is 'onze' Louise ten Wolde hard aan het werk op de basis van Jeugd met een Opdracht in Heidebeek. Haar leven is wat regelmatig dan het leiden van een Discipel Trainingship (DTS). Zij heeft een werkrooster van 5 dagen half 9 tot 5. Tot de taken behoren koken voor de studenten die op de basis verblijven, oppassen op de kinderen van de studenten in de kinderopvang van Heidebeek, diensten draaien in de coffee-corner. Veel dagen worden ingevuld door het werken in de nieuwbouw op Heidebeek. Er wordt momenteel een nieuw gebouw neergezet, om zo nog meer studenten te kunnen ontvangen. Louise doet o.a. plamuren en isolatiemateriaal plaatsen. Ze geniet ook van deze praktische arbeid, het is heel wat anders dan de intensieve begeleiding van studenten tijdens een DTS.

Toch is ze natuurlijk ook daar mee bezig. De tijd tussen twee DTS-sen wordt gebruikt voor de ondersteuning van de basis maar ook door verdieping. Ze heeft een cursus gevolgd, Kairos genaamd, die gaat over de Bijbels-historische en culturele achtergrond van zendingswerk. Het heeft haar motivatie voor het werk vergroot.

Verder raakt Louise steeds meer betrokken bij het muzikteam van de basis. Elke maandagmorgen wordt de week begonnen met een aanbiddingsmoment voor alle bewoners en werkers. Louise heeft deze een paar keer mogen leiden. En ze is ook gevraagd om een aantal keer mee te denken en te leiden in de teambuildingsmomenten, die onderdeel zijn van de voorbereiding op de zendingsreis van de studenten, maar die door Heidebeek ook wordt aangeboden aan basisscholen in de buurt.

Ondertussen komen de aanmeldingen binnen van studenten die in september willen starten in de DTS die Louise en haar collega's gaan leiden. Elke dinsdagmorgen worden deze besproken en wordt er gebeden voor de aangemelde studenten. Binnenkort volgt er een nieuwsbrief met een leuke update hierover. Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, stuur dan een berichtje naar m.vanderloon@live.nl

Al met al vullen de dagen van Louise zich met mooi dienend werk. Dank u wel dat u dit mede mogelijk maakt in meelevens, gebed of financieel. Mocht u willen bijdragen, dan kan dat via NL42 RABO 0317714554, van PGH Werelddiaconaat ovv YWAM Louise ten Wolde

Mirjam ten Wolde

AAN DE SLAG MET BIBLE JOURNALING

Vanaf september starten we weer met Bible Journaling. Dit is een creatieve manier van bijbellezen. Je laat je inspireren door de tekst en verbeeldt het bijbelverhaal door te schrijven, tekenen, schilderen en plakken in jouw bijbel, in een schrift of op een vel papier.

Voor Bible Journaling heb je in ieder geval nodig: een potlood, gum, fineliner en kleurpotloden of aquarelverf. En natuurlijk een Bijbel, een schrift en/of een vel papier.

Je bent van harte welkom om mee te doen:

- In de Regenboog op iedere tweede maandagavond van de maand. De eerste bijeenkomst is op maandag 13 september van 19.30 – 21.30 uur. Wil je meer info of je aanmelden? Stuur dan een berichtje naar Saskia de Jonge, sdejonge@live.nl
- Ook de groep vanuit het Fonteinwerk start in september. Info over wanneer en waar volgt later. Aanmelden voor deze groep kan via Hanneke Hulleman, Hannekehulbus@gmail.com



FANTASTISCH WERK GELEVERD, BEAMERTEAMS!

Ineens nam het corona-virus vorig jaar maart bij ons en de halve wereld de hele regie over. De wereld ging op slot: ook de kerken. Kerkenraden moesten op zoek naar andere wegen om de gemeenteleden thuis bij de diensten en activiteiten te blijven betrekken. Wat volgde was een golf van creativiteit. Maar laten we vooral niet vergeten dat we anderhalf jaar lang volledig afhankelijk werden van de inzet door de beamerteams in Regenboog en Plantagekerk. Wat mogen we blij zijn met die mensen! Ook zij moesten omschakelen. Een terugblik.

Ervaring met het thuisbezorgen van de kerkdiensten hadden de beamerteams al wel, en in beide kerken was moderne cameratechniek beschikbaar. 'Maar,' zo vertelt coördinator Hijmen van Bloemendaal van de Regenboog, 'we waren toch altijd in hoofdzaak gericht op de mensen in de kerk zelf en de beamerschermen. Doorgifte naar de aan huis gekluisterde kerkleden was een beetje een bijproduct. Van de ene dag op de andere werden onze uitzendingen het enige kanaal. Met heel veel meer kijkers, ook van buiten de PGH, toen de CAI de kerkkanalen 702 tot 707 voor iedereen gratis toegankelijk maakte. En de live streams via de website werden veel meer bekeken. Dat merkten we ook wel aan de vele reacties, aanvankelijk heel positief, maar geleidelijk ook wel wat kritischer van aard. Men verwacht van ons dan toch een soort televisiekwaliteit.'

Dat zelfde zegt ook Jan Tempert, die bij het Fonteinwerk het beamerteam coördineert. "Alles ging draaien om de uitzendingen. De kijker thuis verwacht een vlotte voortgang. Dan kun je geen stiltes hebben, je wilt niet dat kijkers afhaken. Onder de collecte-info bijvoorbeeld gingen we een muziekje zetten."

De wijkkerkenraad van de Plantagekerk besloot in eerste instantie de diensten ongewijzigd voort te zetten. Maar om mensen thuis te boeien bleek toch meer nodig, zeker nadat gemeentezang werd ontraden. Volledig terugvallen op YouTube-filmpjes van Nederland Zingt gaf een vervreemdend gevoel, alsof we in een andere kerk zaten. Het vertrouwde, het eigene van onze diensten dreigde verloren te raken. Gelukkig ontstonden er diverse zanggroepjes. Bijkomend voordeel: zij zongen ook weleens een minder bekend lied uit het Liedboek of een ander mooi lied dat we als gemeente nooit zongen. Een muzikale verrijking dus.

Bij de Fonteindiensten heeft het visuele aspect altijd al een belangrijke rol gespeeld. Daar was de overgang minder groot. Een live band, video's en soms vooraf opge-

nomen preken ('vlogs') van voorgangers van elders, de Fonteincommissie en hun beamerteam waren er mee vertrouwd.

In de techniek in beide kerken was toevallig nog kort voor de coronacrisis op kosten van de kerkrentmeesters voor duizenden euro's geïnvesteerd: nieuwe bestuurbare digitale camera's en nieuwe geluidsapparatuur.



In de Plantagekerk moest er gaandeweg nog wel wat gesleuteld worden aan de techniek, maar de basis was op orde. Dat kwam prachtig uit, want sinds de corona ervaren we dat een dienst meer is dan een predikant achter zijn lessenaar. Bijbellezingen en andere bijdragen die vooraf ergens thuis waren opgenomen bijvoorbeeld. Filmpjes van gemeenteleden en activiteiten. Overdenkingen werden soms vooraf op een locatie buiten de kerk opgenomen. Ineens ook bleek de Scipio-app die we al een tijdje hadden een prachtige alternatief voor de collectezak.

Uren voorbereiding

Wat kerkenraden en voorgangers ook bedachten, het waren wel de beamerteams die het moesten verwerken en thuisbezorgen. Volgens de coördinatoren Robert Stade en Henk Vermeer in de Plantagekerk vergt het opstellen van het draiboek en het klaarzetten van alle instarts zeker twee uur voorbereiding, volgens Hijmen van

Bloemendaal zelfs meer. Per dienst zijn in beide kerken twee teamleden in touw: de ene zet steeds op tijd alle ingrediënten startklaar, de andere bedient de bestuurbare camera's en regisseert de uitzending. In de Plantagekerk is er ook nog een derde man om het geluid in de kerk en thuis te regelen. Dat luistert nauw. De geluidsman beschikt over een complete mengtafel. Hij mixt en balanceert de microfoons van de predikant, de sfeermicrofoon die de gemeentezang en het orgel opvangt en de microfoons voor zangers en bands. Veel van dit meerwerk 'achter de schermen' valt de kijker niet op. Voorbeeld: voorheen werd een lied in zijn geheel en met muziek vertoond. Nu wordt de tekst regel voor regel onder de beelden van de zangers geprojecteerd, ondertiteling zoals ook 'Hilversum' dat altijd doet.

Ook voor de voorgangers was de lockdown een oefening in omschakelen. Hoe blijf je de gemeente boeien, die voor jou onzichtbaar thuis op de bank zit met, wie weet, koffie of in ochtendjas? 'Ik ben al tientallen jaren predikant,' verzuchtte interim-predikant Yolanda Voorhaar, 'maar nu moet ik me omscholen tot tv-presentator.' Diensten zijn compacter, vlotter geworden, want elk



dood moment verleidt kijkers tot wegzappen. We leerden veel van haar collega interimmer Nelleke Beimers, de tijdelijke vervanger van Marissa van Meijl. Zij was

in haar eigen gemeente IJsselmuiden al langer de digitale weg ingeslagen. Zij nam haar meditatie soms op ergens buiten in de natuur en had andere tips om de kijker bij de dienst te houden. Daar profiteerden de Plantagewijkers van. Zo liet zij zich voor haar preek op Wezenzondag, de zondag na Pinksteren, filmen bij het Burgerweeshuis, naast het weeshuispoortje aan de Korte Kerkstraat en in het Plantagepark. Zo kon het dus ook! Later zagen we meer vaste predikanten spreken vanaf een buitenlocatie.

Mooi al die visuele ontwikkelingen, en fijn dat zowel de Regenboog als de Plantagekerk beschikken over de techniek en over de mensen. Het beroep op onze beamerteams is flink hoger geworden. En nu zij ons hebben verward met hun inzet en kunde, verwachten we het voortaan altijd zo. Daarom past terugkijkend op de nu anderhalf jaar dat we coronaproef als kerk bezig zijn geweest allereerst een welgemeend 'dankje-wel'! Fantastisch gedaan, beamerteams!

Govert van der Boom

Wat zie ik op de foto's?

- 1 Vanaf het balkon in de Regenboog verzorgen Klaas Kamphorst (l) en Christiaan Groeneveld de beeld- en geluidstechniek in de kerk en voor thuis.
- 2 Geluidsman Kees Groeneveld legt de aansluitingen klaar voor een Fonteinband.
- 3 Mathijn Schröder, Henk Vermeer en Hans van der Bent van beamerteam Plantagekerk.



De mensen van de beamerteams

Dit zijn de mensen 'achter de schermen':

Beamerteam Plantagekerk:

Mathijn Schröder, Robert Verbrugh, Geert Meijer, Robert en Laura Stade, Hans van der Bent, Martin van der Wal, Jan Niesing en Henk Vermeer.

Beamerteam Fonteinvingen:

Hijmen van Bloemendaal, Gerrit Verkerk, Wim Stouwdam, Iwan Bergman, Marinke Timmer, Harco Smit en Maryse Tempert.

Beamerteam Regenboog:

Jan Tempert, Maryse Tempert, Aart Jan Jansen, Evert Krooneman, Klaas Kamphorst, Christiaan Groeneveld, Johan Assies, André Koelewijn, Hilco van Bloemendaal, Hijmen van Bloemendaal en voor het geluid: Hans Kalfsbeek, Rik de Pagter, Durk Reitsma en Ewout Schouten.



STARTZONDAG OP DE WIJDE WELLEN EN PLANTAGEPARK

"Van U is de toekomst", dat is landelijk het thema voor de Startzondag 2021 op zondag 5 september. Een mooi thema na een wel zeer bewogen en voor velen onzeker, vreemd, angstig en verdrietig jaar. Maar we mogen weer vooruitkijken, elkaar ontmoeten, zowel privé als in de kerk. Versoepelingen hebben zich aangediend en we komen weer tot een nieuw normaal, waarin we de Startzondag 2021 aangrijpen om in groten getale elkaar te ontmoeten.

Het staat nu vast dat de openluchtdienst wordt gehouden op de Wijde Wellen. De start is om 10.30 uur, vanaf 09.45 uur staan de koffie, thee en fris klaar. Voorgangers dit jaar zijn ds. David Kroeze en ouderenvastor Gertie van Dijk-Vermeulen. De muzikale omlijsting verzorgt de fantastische praiseband Ivy. Voor de allerkleinsten is er oppas en crèche. I.v.m. de corona-regels (1,5 meter) is stoelenverhuur nog verplicht. De collecte is voor de onkosten van deze dag. Er is ook weer een diaconaal project.

Na de openluchtdienst vinden de overige activiteiten plaats in het Plantagepark. We worden ontvangen door de Jeugdharmone. Daar is weer de aloude info- en kijkmarkt, een springkussen, XL-spelletjes voor de wat oudere kinderen en een stormbaan voor de allersterksten. Geen Herman de Rodeo Stier helaas, wel zijn wij blij met De Vuilnismannen om 13.30 uur met hun fantastische slotact. Verder kunt u weer heerlijk eten en drinken in de uitgebreide horecastraat, waarbij ontmoeting en gezelligheid centraal staat. We werken weer met consumptiebonnen.

Kortom, de Startzondag 2021 belooft weer een mooie dag te worden met voldoende aanbod. Werkgroepen en commissies kunnen zich voor een kraam op de infomarkt opgeven bij ondergetekende. En natuurlijk noteren wij u en jou graag als medewerk(st)er bij opbouw, bewaking, opruimen of overige werkzaamheden.

Samen met jullie allen hopen we er een fijne en gezegende dag van te maken. Wij allen immers hebben van Hem een opdracht en een toekomst...

Namens de Startcommissie

Gerard van de Belt ghvandebelt@hetnet.nl

Ziekenzalving

Marcus 6:13: 'Ze zalfden veel zieken met olie en genazen hen.'

Jezus geeft zijn leerlingen niets mee voor onderweg, alleen een opdracht en een volmacht. In zijn naam krijgen ze macht over elke tegenmacht van het Koninkrijk, zoals ziekte en demonen, hoe je die ook opvat. Het vraagt enorm veel geloof om met lege handen, met alleen de naam van Jezus en de boodschap van het Koninkrijk op pad te gaan. In vers 13 blijken ze hierin buitengewoon succesvol.

Wat opvalt is dat ze gebruik maken van wat voorhanden is: zalfolie. Ze hebben toch niets bij zich? Blijkbaar voldoet gewoon de olie die mensen in huis hebben. Met hun gebed, in hun handen en met de naam van Jezus erbij blijkt die gewone, alledaagse olie een buitengewoon krachtig middel te worden.

Dat is wat dat kale, naakte geloof waarmee zij op weg zijn gegaan kan uitwerken! Bidden met of voor zieken is spannend: wat verwacht je van dit gebed? Genezing? Hoe zit het dan met mensen die niet beter worden? Geloven die niet genoeg? Of was mijn gebed niet OK? Hoe werkt God precies: door middel van de artsen en medische behandelingen, of hopen we op een 'wonder'? Veel moeilijke vragen. Veel redenen om voorzichtig te zijn met ons gebed. Misschien vragen we niet meer om genezing, maar alleen om kracht, om het in de ziekte uit te houden, om nabijheid van mensen.

Jakobus 5,14 en 15 is heel stellig: *'Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan.'*

Sinds de Reformatie zijn we sober geworden met symbolen en rituelen. Maar hier hebben we iets laten liggen. Een zieke zalven met olie is een daad van vertrouwen. Zalfolie heeft iets van een medicijn. Het werkt niet magisch. Het is een teken, een symbool, net als Doop (beetje water wast niet letterlijk schoon) en Avondmaal (stukje brood en slokje wijn wordt je maag niet vol van). Tekenen van de genezende kracht van de opgestane Heer. Durven wij net zo stellig te geloven, bidden en zalven als de leerlingen van Jezus deden en Jakobus het beschreef? Als je Jakobus goed leest betekent 'geen genezing' niet dat het geloof van de zieke tekortschiet, maar wel het geloof van de bidder. Dat maakt mij als bidder bescheiden en aarzelend.

Toch: verwachtingsvol bidden, dat is waar de bijbel ons toe oproept. Jezus is zelf heel stellig: hij bidt en smeekt niet, nee, hij beveelt gewoon: 'Wees genezen, sta op en wandel, word ziende!' Mijn gestamel 'God, ontferm u, wilt u alstublieft misschien wel geven dat deze mens hier iets mag voelen van dat u er toch wel bent – maar uw wil geschiede' – is hier maar een slap aftreksel van.

Verwachtingsvol bidden. Een paar jaar geleden was er een studiedag over gebed en genezing met als titel 'Tussen Kyrie en Gloria' – en dat is het precies. Onze voorbede is een smeekgebed: Kyrie eleison, Heer, ontferm u over een mens in nood. Maar niet om in de nood te blijven, het reikt verder. Verwachtingsvol. Op weg naar het Gloria: Ere zij God in den hoge en vrede op aarde. De Heer is waarlijk opgestaan. De overwinning is behaald. Zo ver zijn wij nog niet. Maar we mogen er al wel wat van beleven en op vooruitlopen. Onderweg van ziekte naar herstel, van nood naar bevrijding, van dood naar leven heeft ons gebed zijn plek. Met oog voor alle vragen en ons kleine geloof, maar ook met het oog op Jezus Christus de Overwinnaar. En bij dat gebed spreekt de zalfolie haar taal. Hij is de Gezalfde en de olie brengt ons in verbinding met Hem. Wie dat graag wil ontvangen: vraag er maar om. Er gaat kracht van uit!

Ds. Henk Jansen

Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

Deze uitgave is dat Henk Jansen henkkleinjansen@gmail.com



Bijbel Leesrooster

vrijdag	16 juli	Marcus 6:1-13
zaterdag	17 juli	Marcus 6:14-29
zondag	18 juli	Marcus 6:30-44
maandag	19 juli	Marcus 6:45-56
dinsdag	20 juli	Deut 10:1-11
woensdag	21 juli	Deut 10:12-22
donderdag	22 juli	Deut 11:1-9
vrijdag	23 juli	Deut 11:10-21
zaterdag	24 juli	Deut 11:22-32
zondag	25 juli	Johannes 6:1-15
maandag	26 juli	Johannes 6:16-24
dinsdag	27 juli	Johannes 6:25-36
woensdag	28 juli	Johannes 6:37-46
donderdag	29 juli	Johannes 6:47-59
vrijdag	30 juli	Johannes 6:60-71
zaterdag	31 juli	Marcus 7:1-13
zondag	1 augustus	Marcus 7:14-23
maandag	2 augustus	Marcus 7:24-37
dinsdag	3 augustus	Marcus 8:1-13
woensdag	4 augustus	Marcus 8:14-26
donderdag	5 augustus	Marcus 8:27-9:1
vrijdag	6 augustus	Marcus 9:2-13
zaterdag	7 augustus	Psalm 74
zondag	8 augustus	Romeinen 14:1-12
maandag	9 augustus	Romeinen 14:13-23
dinsdag	10 augustus	Romeinen 15:1-13
woensdag	11 augustus	Psalm 86
donderdag	12 augustus	Spreuken 10:1-17
vrijdag	13 augustus	Spreuken 10:18-32
zaterdag	14 augustus	Galaten 1:1-12
zondag	15 augustus	Galaten 1:13-24
maandag	16 augustus	Galaten 2:1-14
dinsdag	17 augustus	Galaten 2:15-21
woensdag	18 augustus	Psalm 124
donderdag	19 augustus	Zacharia 1:1-6
vrijdag	20 augustus	Zacharia 1:7-17
zaterdag	21 augustus	Zacharia 2:1-9
zondag	22 augustus	Zacharia 2:10-17
maandag	23 augustus	Zacharia 3:1-10
dinsdag	24 augustus	Zacharia 4:1-14
woensdag	25 augustus	Zacharia 5:1-11
donderdag	26 augustus	Zacharia 6:1-8
vrijdag	27 augustus	Zacharia 6:9-15

ZONDAG 18 JULI

Collectes; 1. Kerk in Actie; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

De Regenboog

09.00 uur: mw. F. Meijers-Bruijnes

Sonnevanck (Youtube kerk Sonnevank)

10.00 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen

ZONDAG 25 JULI

Collectes; 1. De Maretak Veluwe; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze HA

Sonnevanck (Youtube kerk Sonnevank)

10.00 uur: ds. H. Jansen

ZONDAG 1 AUGUSTUS

Collectes; 1. Stichting Femme Togo; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong

De Regenboog

09.00 uur: dhr. J. Minderhoud

Sonnevanck (Youtube kerk Sonnevank)

10.00 uur: mw. Snoeij

Sefanja

14.30 uur: ds. H. Jansen Internationale kerkdienst

ZONDAG 8 AUGUSTUS

Collectes; 1. Diaconie; 2. Kerk / Ouderenpastoraat;

3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. H. Jansen

De Regenboog

10.45 uur: ds. M. den Braber

Sonnevanck (Youtube kerk Sonnevank)

10.00 uur: ds. J. Mak

ZONDAG 15 AUGUSTUS

Collectes; 1. Kerk in Actie; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong

De Regenboog

09.00 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen

Sonnevanck (Youtube kerk Sonnevank)

10.00 uur: dhr. H. van Vliet

ZONDAG 22 AUGUSTUS

Collectes; 1. Talent House Harderwijk; 2. Kerk;

3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: dhr. P. Rotteveel

De Regenboog

10.45 uur: ds. J. Mak

Sonnevanck (Youtube kerk Sonnevank)

10.00 uur: mw. P. Kiks-Leeflang

GEEF LIEVER VIA DE SCIPIO-APP

Dat scheelt het kerkelijk bureau veel werk. Er is vast iemand in uw omgeving die deze app even op uw telefoon wil zetten. Het gebruik is supersimpel.

PLANTAGEKERK

Zondag 18 juli (9.30 uur) Hoe krijg je een helder beeld van een situatie? Dat is soms nog niet zo eenvoudig. We worden vaak zozeer overspoeld met theorieën, meningen en raadgevingen, dat het moeilijk kan zijn om een begaanbaar pad te zien. Toch is dit niet alleen iets van onze tijd; ook in de lezingen van vandaag vinden we dit terug. Maar ze geven gelukkig ook een antwoord. *(Marissa van Meijl)*

Zondag 25 juli (9.30 uur) Op deze zondag maken we een uitstapje naar Paulus als hij op z'n laatste reis naar Jeruzalem gaat. Tijdens een ontmoeting met mensen uit Efeze praat hij over de wil van God, Zijn plan met deze wereld. Voor ons een lastig punt want dit past niet altijd in onze planning. En hoe weten wij wat de wil van God is? Dat zijn spannende vragen, die wel tot nadenken stemmen. *(Anna Marie Jansen)*

Zondag 1 en zondag 15 augustus (9.30 uur) Ik weet nu nog niet waarover ik dan zal preken. Maar ik vraag jullie iets. Op het mooie gevaar af dat mijn brievenbus prop en propvol zal zitten doe ik het toch. Wat is het fijn dat we weer, voorzichtigjes aan, mogen zingen! Laat me maar eens weten welk lied u en jij graag willen zingen in de kerk. Ik ben benieuwd!
(Diemer de Jong)

Zondag 22 augustus (9.30 uur) In Marcus 8 lezen we over een tekort aan een eerste levensbehoefte: brood. Er was te weinig en toch meer dan genoeg. En over leerlingen die zich zorgen maken. En een Meester Jezus die diep teleurgesteld is door het onbegrip van zijn leerlingen. Maar wat begrijpen zij niet? En begrijpen wij het dan wel? Een spannende tekst om eens goed over door te denken. *(Peter Rotteveel)*

DE REGENBOOG

Zondag 18 juli (9.00 uur) Jezus laat zien hoe Hij werkt in de wereld. Hij ziet zijn discipelen die de andere mens niet zien staan. Hoe kan Jezus hen de ogen openen? Johannes beschrijft dit in hoofdstuk 9: Ik ben het Licht van de wereld. Zijn wij kinderen van dat Licht? *(Frieda Meijers)*

Zondag 25 juli (10.45 uur) Heilig Avondmaal. Neem de juiste voeding! Dat geldt voor Daniël, die volgens zijn eigen wetten blijft eten in het vreemde Babel. Tegen het bevel van de koning in. Maar het blijkt hem gezonder te maken. Ook wij nemen de juiste voeding. Brood en wijn. Het maakt ons geestelijk gezond: we horen bij de God die vergeeft, waarbij ons leven sterker is dan ons sterven. Tegen de wetten van ons leven in. Johan de Jong en Adriaan Bruinink spelen met een kwartet zangers. *(Ds. David Kroeze)*

Zondag 1 augustus (9.00 uur) Op deze zondag wil ik een preek vanuit Numeri 16 of 17 houden. Daarbij zal het gaan over het leiderschap van Mozes en Aäron en het volk dat ten tijde van crisis in opstand komt. Dat brengt ons bij onze tijd: populisme dat steeds meer aantrekkingskracht heeft en een groeiend aantal mensen dat in de ban is van complottheorieën. Maar we laten ons vooral meenemen door Numeri 16 of 17, de opstand van Korach, Datam en Abiram en de bloeiende staf van Aäron. *(Jan Minderhoud)*

Zondag 1 augustus (14.30 uur) SEFANJA Internationale Kerkdienst Deze zondag verzorgt PGH-wijkgemeente De Regenboog de "Live-" Internationale kerkdienst. Er mogen nu ook weer bezoekers uit de plaatselijke kerken komen, al krijgen de mensen uit het AZC daarbij wel voorrang. Verder mag er ook weer meegezongen worden. Het koffie- / theedrinken gebeurt buiten en verder moet uiteraard de 1,5m onderlinge afstand in acht genomen worden. Voorganger is ds. Henk Jansen en de overdenking gaat over "Kostbaar in Gods ogen". We lezen Jesaja 43 1 - 6 (BGT). De muzikale ondersteuning zal bestaan uit een beperkt aantal muzikanten en we zingen weer diverse mooie passende liederen.

Zondag 8 augustus (9.00 uur) Het favoriete bijbelverhaal van best wat kinderen: Daniël in de leeuwenkuil. Wat gebeurt er nu 'echt' in het verhaal? We stappen samen in het verhaal, en gaan op zoek naar verrassingen. Voor de kinderen die al kunnen lezen (en volwassenen) is er een preekbingo. Helpt om op een leuke manier op te letten tijdens de preek! *(Marieke den Braber)*

Zondag 15 augustus (10.45 uur) We volgen het leesrooster en komen dan uit bij de genezing van een doofstomme man. Hoe wonderlijk gaat deze genezing in z'n werk! Een niet logische behandeling zouden we zeggen. Maar toch, er gaat iets open bij de man. Laten we dat doortrekken naar onszelf, waarvan moeten wij genezen worden en op welke wijze kunnen wij ons openen. Boeiend en inspirerend als we ons daarvoor open stellen. *(Anna Marie Jansen)*

Zondag 22 augustus (9.00 uur) ds. Hans Mak hoopt in deze dienst iets licht verteerbaars voor te zetten, heerlijke zomerkost. U hoort vanzelf waar het over gaat.

DE TOELICHTING OP DE COLLECTES VINDT U OP BLADZIJDE 9