

Samen Geroepen

NR 09 2021

4 juni – 24 juni

Geen feest, toch feest.....

Zegen voor Israël en Palestina

Wat breng jij mee?



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

GEEN FEEST, TOCH FEEST

In de kerkelijke traditie zijn we in de feestloze tijd gekomen.

De grote feesten van Kerst, Pasen en Pinksteren liggen achter ons.

De kleur in de kerk is groen ... de kleur van hoop.

Hoop doet leven en leven we mogen we ook als het geen feest is.

Gedachten, die zomaar op de dinsdag na Pinksteren boven kwamen.

We gaan verder in de tijd en de tijd houdt geen schaft, geen pauze.

In dankbaarheid mogen we verder gaan, wetend dat God met ons onderweg is.

Het woord tijd brengt mij ook bij het boek Prediker:

Daar staat: 'Voor alles is een tijd' en Huub Oosterhuis schreef daar een lied bij (NLB.845):

'Tijd van vloek en tijd van zegen,
tijd van droogte, tijd van regen,
tijd van oogsten, tijd van nood,
tijd van stenen, tijd van brood,
tijd van liefde, nacht van waken,
uur der waarheid, dag der dagen,
toekomst die gekomen is,
woord dat vol van stilte is.

Het laatste deel van het lied (vers 3) laat het leven als een feest zien:

Tijd van leven om met velen brood en ademtocht te delen.

Wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud.

Samen onderweg naar morgen;
voor elkaar de slingers ophangen.

Het leven elkaar tot een feest maken
tot eer van onze God.

Gertie van Dijk-Vermeulen

Bij de voorplaat: (Staverdense beek):

Levend water, verfrissend, vrij;
Het stroomt de berg af tot in de vallei.
Het is Gods rivier die je vreugde geeft.
Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.
(Uit Lied 337 vers 1)

van de redactie

HOEZO CROSSMEDIA ?

Crossmedia, weer zo'n modieus woord uit de digitale wereld. Iets met 'kruis' dus? Een christelijke organisatie?

Nee, met crossmedia wordt bedoeld dat een bericht wordt verspreid via uiteenlopende ('crossed') media. Bijvoorbeeld een radiospotje of artikel dat verwijst naar een website. Een mix van media dus.

Zo modern zijn ook wij als Protestantse Gemeente. Wij communiceren niet alleen via dit kerkblad en (uiteraard) de kerkdiensten. U kunt over ons ook lezen via de website pgharderwijk.nl, onze facebook-pagina (facebook.com/pgharderwijk) en de Instagrampagina (instagram.com/pgharderwijk). En er zijn nog wel meer kanalen. Daar komt u achter als u deze pagina's eens opzoekt op uw telefoon, uw iPad of computer. Dan zult u zien dat er ook doordeweeks leuke berichtjes en mooie foto's worden gedeeld. Kortom: naast dit kerkblad is er meer in onze gemeente.

En het mooie van die nieuwe media, die social media, is dat u kunt meeleven en kunt reageren. Een duimpje of hartje ('like') als u het waardeert. Of een reactie als u die kwijt wilt. Niet voor niets worden dit sociale ('social') media genoemd.

Ook wij van Samen Geroepen willen u in de toekomst via deze media extra informatie bezorgen. Goed dus om eens op verkenning te gaan als dit voor u nog een onbekende wereld was.

Redactie

PUZZEL BIJBELBOEKEN

Streep de namen van 36
bijbelboeken uit het OUDE
TESTAMENT weg. Welke acht
namen van boeken uit het NIEUWE
TESTAMENT kun je maken van de
overgebleven letters?

Amos, Daniel, Deuteronomium,
Esther, Exodus, Ezechiël, Ezra,
Genesis, Habakuk, Haggai,
Hooglied, Klaagliederen, Koningen,
Kronieken, Leviticus, Maleachi,
Micha, Nahum, Nehemia, Numeri,
Obadja, Prediker, Psalmen, Ri-
chteren, Ruth, Samuel, Spreuken,
Zacharia, Zefanja

D E U T E R O N O M I U M M E
E L A A R E H T S E T T I A Z
I E N E H E R U T H U S C J E
L V U E S M D A N I E L H N C
G I M A R O O B A D J A A A H
O T E R X E H K U E S J J F I
O I R E K I D E R P L A O E E
H C I A M O S E U S K S N Z L
M U H A N A M S I A N E A R H
K S J O H I A S N L E J I A A
R Z P N A E E S J M G H H A B
O A N R D N E O L E N A C I A
N C L N E I Z B G N I E A N K
I H E G R U A O O M N E E L U
E A U I A N K G E J O E L N K
K R M E F E Z E G E K O A P E
E I A I M E H E N A N B M A R
N A S I N N E R E T H C I R G



Gedachte:

Het maakt niet uit hoeveel
stappen je bij God vandaan bent
weggelopen, het is altijd maar één
stap naar Hem terug.

Zegen voor Israël en Palestina



Joden zeggen als 'hallo' 'Sjalom! En Palestijnen 'salam'. De woorden zijn bijna hetzelfde en betekenen 'vrede'. En juist vrede is nu zó ver weg. Het nieuws over hen raakt me. De oorlog laait op, maar ook Palestijnen en Joden die samen in de steden van Israël wonen gaan nu op de vuist. Decennia was daar relatieve rust. Wordt deze slepende oorlog dan nóg erger?

Vrede, wat lijkt dat ver weg. Ik weet ook dat ik met een artikel over Israël en Palestina van alles oproep. Weliswaar geen strijd, maar wie wat over Israël en Palestina schrijft, krijgt tegenstand. Misschien wil jij ook opkomen voor een van de gekwetste partijen. En dat begrijp ik ook nog.

Waarom kies ik dan niet een makkelijker onderwerp voor dit hoofdartikel? Omdat het mij aan het hart gaat. Omdat ik in het land van Joden en Palestijnen een bron van mijn geloof vind. Abraham werd hiernaar toe geleid, en vanuit hier werd hij stamvader voor Moslims, Christenen en Joden. Het is daarom een zeer belangrijk centrum voor zo'n 4 miljard religieuze mensen. Ook weer niet vreemd dus dat er veel belang aan wordt gehecht. Mogelijk wil je nu partij kiezen en zeggen: maar God kiest in de Bijbel toch één volk uit voor dit land? Inderdaad kiest God de Israëlieten. Maar niet om anderen uit te sluiten: 'De Heer heeft jullie niet uitgekozen omdat jullie groter zijn dan andere volken. Want jullie zijn eigenlijk maar een heel klein volkje. Maar Hij heeft jullie uitgekozen omdat Hij van jullie houdt, en omdat Hij Zich houdt aan het verbond dat Hij met jullie voorvaders [Abraham, Izaäk en Jakob] heeft gesloten. Daarom heeft de Heer jullie op een machtige manier bevrijd uit de slavernij van de koning van Egypte.. (Deut. 7:7-9). God had oog voor de lijdende minderheid, degene die het onderspit delft. Daarom koos God Israël en bracht het naar het beloofde land. Wie daar naar toe gaat, moet nederig willen zijn en opkomen voor hen die lijden.

*"Psalm 123" van Marcus van Loopik
Het genoemde gedicht links op het gordijn. Achter dit gordijn zie je het mooie Jeruzalem oplichten. De poort zou zomaar de gouden poort kunnen zijn waar de Messias terugkeert. De stad licht op tussen donkere, sombere kleuren. Onderaan de sporen van een brandende synagoge. De vrouw omhelst een figuur, die echt maar tegelijk een schim lijkt. Zijn licht, liefde en God reëel of zijn het illusies?*

Ik zal eerlijk zijn: in mijn studententijd was ik daarom pro-Palestijns. Zij waren in mijn ogen de onderdrukte minderheid. En dat zijn ze nog steeds. Tot ik op een reis naar Israël veel meer zag dan dat. Duik je in Israël, dan duik je in een culturele en politieke achtbaan. Zo mocht ik van een Palestijnse taxichauffeur even kijken bij de Palestijnse burgemeester van Jericho. We gingen een koffiehuis in, en daar zag ik een man aan een tafel, naast een telefoon, wachtend tot er iets gebeurde. Ik begreep gelijk dat de gemiddelde kerkenraad beter georganiseerd was dan dit stadsbestuur. Alleen dat al kantelde mijn complete beeld van alles wat Israël en Palestina was. Het is werkelijk zo anders dan we hier in de zo bevooroordeelde nieuwsberichten horen. Het feit dat de rijkdom die de Palestijnen hebben, volledig uit Israël komt. De onmogelijke gewenning aan angst en zinloze agressie aan beide kanten. De 8 miljoen Joden omringd door vele tientallen miljoenen, die hen in zee willen drijven. Wat me het meeste bijbleef was echter de oase van vrede. Neve Shalom, 'oase van Vrede', is een dorpje waar Joden en Palestijnen in sjalom en salam samenleven. Geweldig! Het lijkt wel een Bijbels visioen. Ze zeiden: we delen veel, we leven in vrede. Ook al zullen we het nooit ééns worden als het gaat om dit land.

Nooit meer kiezen

Sinds mijn reis naar Israël nam ik mij voor nooit meer een kant te kiezen. Ik ga niet meer waarheden verkondigen voor of tegen Israël of Palestijnen. Want in oorlog wil ik geen

[lees verder op pagina 5](#)





PLANTAGEKERK

Geestelijke injectie

Voor mijn prik moest ik in mijn woonplaats Voorthuizen naar... een kerk!. Dat stond in de uitnodiging: kom naar de kerk, daar krijgt u de vaccinatie tegen de ziekte. Alsof ik de Bijbel las: er is genezing bij God. Dat vond ik wel fijn. In de kerk kun je zitten in de banken, kijken naar de orgelpijpen, de piano zien staan, de doopvont en de avondmaalsbeker, de Bijbel en als vanzelf komen je de mensen in gedachten en de Bijbelse verhalen en het ging met mij zoals in dat liedje van D.C. Lewis, 'Mijn gebed', een organist speelde het wel eens herinner ik me, tijdens de collecte: Dit is uw orgel Heer, dit is uw kerk, 'k loop zomaar binnen Heer, net van m'n werk.

Zo zat ik daar nadat ik mijn eerste vaccinatie had gekregen, een kwartier, daarna mocht ik naar huis. Het was fijn om een prik te mogen krijgen tegen de ziekte die rondgaat. Maar ik vond het stilletjes nog fijner om even tussen alles door in de kerkbank te zitten en het ging met mij zoals met de zanger in zijn laatste liedregel: 't komt door 't orgel Heer, door uw trompet, ik kwam haast ongemerkt tot een gebed.

Tot gauw weer in de kerk!

Ds. Diemer de Jong

Vakanties predikanten

Tot maandag 21 juni heeft ds. Marissa van Meijl vakantie.

Van 5 tot 20 juni heeft ds. Diemer de Jong vakantie.

Mochten er in de tussentijd dringende zaken zijn, dan kunt u contact opnemen met onze scriba, Ada Brouwer, scriba.plantagekerk@pghardervijk.nl



DE REGENBOOG

Kerk zijn na corona

Vooruitdenken lijkt me goed op dit moment. Ook al is de titel 'kerk zijn na corona' een beetje optimistisch, want wanneer zijn we precies ervan af? Maar als versoepelingen gaande zijn, moeten we weer uit onze bubbels komen, onze blik verruimen, en de kerk weer een impuls geven. Hoe doen we dat? Vooral door mensen weer persoonlijk te spreken. Weer contact hebben, en concreet samen iets gaan doen. Ga je mee naar de kerkdienst? Kom je op de Regenboog koffie? Wil je meehelpen met een fietstocht organiseren? Hoe meer we samen doen, hoe meer kerk we weer worden. Want er zijn wel mensen die het online kerken hebben ontdekt. Er zijn ook mensen die al een jaar niets volgen. Er zijn ook mensen die door het online kerken actiever betrokken zijn geworden. Maar hoe krijgen we elkaar weer in het vizier? Daarover gaan we nadenken in de komende kerkenraadsvergadering. Laat weten als je daarover een gedachte of idee hebt!

Ds. David Kroeze



Open up!

Het thema van het Songfestival geldt meer en meer ook voor de kerken. Geleidelijk gaan de deuren verder open. En wat zijn de kerkgangers blij elkaar weer in levende lijve te kunnen ontmoeten. Tijdens de Pinksterdienst in de Plantagekerk hing er een sfeer van opgewondenheid. Alsof de Geest een extra actieve bijdrage leverde. Ook koffiedrinken op donderdagmorgen trok al meteen goede belangstelling. Nu op naar normaal!

colofon & contact

SamenGeroepen is het driewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredacteur)

Abonnementen: € 25,00 per jaar per incasso voor papieren versie of € 15,00 per jaar per incasso voor digitaal abonnement.

Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:

NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1300 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 25 juni, voor **3 weken**

Kopij uiterlijk 14 juni om 18:00 uur naar:

kerkblad@pghardervijk.nl

Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pghardervijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pghardervijk.nl

predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A

T. 0342-440486 of 06-44842411

d.dejong@pghardervijk.nl

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B

T. 06-58729881, m.vanmeijl@pghardervijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

T. 06-16856392, d.kroeze@pghardervijk.nl

En via Facebook

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

Seniorenwerker: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen

T 356640, g.vandijk@pghardervijk.nl

Seniorenwerker: F. (Frieda) Meijers

T. 06-48395986, f.meijers@pghardervijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma

T. 06-57490961, jeugdwerker@pghardervijk.nl

scriba's

Wijk Plantagekerk: Mw. Ada Brouwer,,

scriba.plantagekerk@pghardervijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,

scriba.pgderegenboog@pghardervijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98

www.pghardervijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

FONTEINDIENSTEN WEER LIVE TE BEZOEKEN

We zijn dankbaar en blij dat er met ingang van 6 juni weer bezoekers welkom zijn bij de Fonteindiensten. Door de versoepelingen van de corona maatregelen is er weer beperkt plaats in de kerk om de dienst live te bezoeken. In eerste instantie is er plaats voor 50 bezoekers, veilig op anderhalve meter afstand van elkaar. Wil je de dienst live bijwonen, dan moet je je vooraf even aanmelden. Vul op fonteinwerk.nl het aanmeldformulier in voor elke persoon (ook binnen je gezin) die mee gaat naar de kerk. Dit scheelt veel handmatige administratie voor het team.

De Fonteindiensten blijven ook te volgen via de live-stream en de CAI televisie. Schakel om 11.30 uur weer in via CAI TV kanaal 707 of via de website www.pgharderwijk.nl/live-stream (klik op de foto van de Plantagekerk).

Online of fysiek, je bent van harte welkom!



vervolg van pagina 3: Zegen voor Israël en Palestina

partij zijn. Dat kan natuurlijk niet, want als je je in Israël met iemand inlaat, links of rechts, dan word je partij. Daar is geen ontkomen aan. Noem het maar een droom dat ik onpartijdig wil zijn. Als de profetische droom van Jesaja 55, dat alle volken ééns samen zullen stromen.

Een mooie droom, waar we voorlopig vast zitten in tegenstellingen. En hoe diep die zitten, blijkt uit de geschiedenis. 20 eeuwen lang zijn Joden vervolgd, en Palestijnen zijn lang onderdrukt. Helaas brengt onze tijd daar weinig verandering in. Ook in Nederland. Waarom staan we nu toe dat Joodse scholen in Amsterdam opnieuw permanente politiebewaking nodig hebben? Waarom hechten we steeds minder waarde aan de Holocaust, de vernietiging in de Tweede Wereldoorlog? Waarom kunnen Joden in Israël niet stoppen met de apartheid van Palestijnen, ten minste in hun eigen land? Waarom komt er geen salam, sjalom, die de profeten van Joden en Palestijnen zo beloven? De meerderheid van beide volken is echt niet te beroerd om tegen geweld te kiezen en vrede te willen...

Er blijven helaas te veel agressors, mensen die hun leven offeren voor hun land of religie en anderen de dood injagen. Wat Hosea daarover zegt zou ik ze door de strot willen duwen: "Want liefde wil ik, geen offers" (Hosea 6:6). Maar zo klinkt het ook niet erg vredelievend. En als ik zo verder denk, raak ik vanzelf somber.

Het was mijn dochter Tirza van 7 die mij weer uit mijn negativiteit haalde. We keken het vrolijke liedje 'Wie ben jij' waarin alle volken zich blij aan elkaar voorstellen. Ook een inwoner van Israël zingt 'sjalom sjalom'. En Tirza riep: "Het beloofde land! Daar komt Jezus!" Waar ze het vandaan heeft weet ik niet, maar ze raakte mijn verlangen. Dat de Messias komt met zijn vrede. Die verwachten we als Joden, Christenen én Moslims. Dat verlang ik. Niet omdat ik voor een van de partijen ben. Maar omdat we moeten opkomen voor de zwakkere, die altijd het onderspit delft. Aan beide zijden.

Sjalom, salam, vrede

Wat kan ikzelf hierin dan betekenen? Ik kan makkelijk denken: helemaal niets. Toch gaat het mij wel aan. Want ik ken

Gods zegen via dit land. Omdat mij via de jood Jezus de vrede is beloofd, die ooit komt. Nee, dat geeft geen oplossing voor de huidige oorlog. Maar ik kan wel kracht ontlend aan die belofte. Door Israël te zegenen. Ik zeg: gezegend ben jij Israël, om de Heilige belofte van sjalom en salam en vrede, voor jou en alle volken. En daarmee zegen ik alle mensen: Joden en Palestijnen, Christenen en Moslims, kinderen en ouderen. Vrede: allereerst voor alle onderdrukte minderheden en vervolgte mensen.

Daarom eindig ik met dit Jiddische gedicht. Als een persoonlijke zegen voor het land van Joden en Palestijnen. Tot 1945 was er een grote groep Nederlanders die als eerste taal het Jiddisch had - een mixtaal van met name Duits en Hebreeuws. In deze Joodse historie vind ik wat ik in dit hoofdartikel duidelijk wil maken: denk aan de minderheden, herdenk hun lijden. In het gedicht vind ik hoop die ik toewens aan mensen die het onderspit delven:

*Ich glojb in der zoen,
afile ven zi sjajnt nit
Ich glojb in der libe,
afile ven ick fil ir nit
Ich glojb in Gott,
afile ven Er sjvajgt*

*Ik geloof in de zon,
zelfs als zij niet schijnt
Ik geloof in de liefde,
zelfs als ik haar niet voel
Ik geloof in God,
zelfs als Hij zwijgt.*

Dit gedicht stond geschreven op de muur van een kelder in Keulen. Vermoedelijk opgeschreven vlak voordat de schrijver werd gevangenen en vermoord in de oorlog. Het keert terug op het schilderij 'Psalm 123' van Marcus van Loopik. Schilderij en gedicht hangen aan de muur bij een vriendin van mij, als teken van hoop. Want die beloofde vrede: hij lijkt onvoorstelbaar, maar houd hem nooit voor onmogelijk.

Ds. David Kroeze



PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

'n Kaartje doet goed

Mensen zijn altijd verrast en heel blij met een kaartje in hun bijzondere omstandigheden. Meeleven doet heel erg goed. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft, zegt Paulus in Romeinen 12: 15. Dat is een goede raad!

Behalve de namen die we in het kerkblad schrijven kun je vast nog wel op een paar komen die je zachtjes in je gebed kunt noemen voor de Heer en die je een groet kunt schrijven.

Mw. **M.J. (Marja) Bruins Slot**, Korhoenlaan 1/79, zou de woensdag voor Hemelvaart weer naar huis mogen gaan na revalidatie in de Klimop. Maar ze kreeg opnieuw een klein infarct en het revalideren duurt nog even. Ze mag nu 9 juni naar huis. We wensen haar beterschap en Gods zegen en trouwe zorg toe.

Ds. Diemer de Jong

Hartelijk dank

Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn echtgenoot, onze paps, schoonvader en opa, Jan Essenburg. Het was hartverwarmend en heeft ons veel steun gegeven in ons verdriet.

*Mede namens kinderen en kleinkinderen,
Ria Essenburg*



IN MEMORIAM

Henk Leendertse (1946 – 2021)

Op zaterdag 1 mei jl. overleed in St Jansdal Hendrik Cornelis Leendertse in de leeftijd van 74 jaar. Er was al enige tijd sprake van een afnemende gezondheid en een besmetting met Covid-19 werd hem fataal. Henk heeft als organist in Harderwijk zestig jaar volgemaakt en in Ermelo vijftig jaar. Kerkmuziek, het pijporgel, de koördirectie - het was zijn grote passie. Hij was niet zozeer de man van de gestileerde vormen. Dat kon hij wel, maar zijn hart lag toch bij het uitbundig kerkgezag. In een dankwoord namens het CvK en alle collega-organisten haalde Dirk Vethaak de slotregel aan van 'Alle roem': "mensentong verheerlijkt Hem!" Een rake typering. Zo heeft Henk op de orgelbank zijn Heer gediend. Trots was hij op de koninklijke onderscheiding die hij ontving voor zijn kerkmuzikale bijdragen. De uitvaartdienst werd gehouden op maandag 10 mei in de Plantagekerk, waar het destijds allemaal begon, toen de speeltafel nog boven stond... Erik-Jan van der Hel bespeelde het orgel en improviseerde prachtig op Psalm 149, één van de lievelingspsalmen van Henk. Na de verkondiging ook over die psalm liet zoon Michael de vleugel klinken: Blijf bij mij Heer! Kleinzoon Ruben – slagwerker – sprak een woord van herinnering waarin hij vermeldde hoe mooi het was om met vader en grootvader samen te musiceren. Henk was gehuwd met Geppy Leendertse-de Vries. Zij kregen twee zonen Michael en Patrick. Ook de schoondochters en kleinkinderen wensen wij veel sterkte. Op de trouwdag van Henk en Gep klonken de woorden uit de Bergrede: Maak u geen zorgen over de dag van morgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat dit ook nu de leidraad zal zijn. Henk werd uitgedragen onder het orgelgeluk van een eigen CD en werd begraven op Oostergaarde. Daar speelde Adriaan Bruinink het Signaal Taptoe. De jongste dag! Kom haastig Heer!

Ds. Aad Woudenberg

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Dhr. C. E. Visscher, Braamberghout 93, uit Zevenaer

Verhuisd

Mevr. T.G. Mulder, Annie M.G. Schmidlaan 1 naar Guido Gezellelaan 255 Afd.D. Kamer 2.16

Mevr. E. Schilder, Vondellaan 117 naar Varenlaan 129 K 133

Dhr. H. Pfrommer, Westeinde 14 K 20 naar Johanniterlaan 97

Dhr. en mevr. Veenstra-Graansma, Ir. Leemansstraat 27 naar Boerhaavelaan 108-188

Dhr. en mevr. Jansen-Petersen, Westeinde 14-124 naar Johanniterlaan 81

Mevr. G. van der Weide-Pereboom, Westeinde 14-06 naar Johanniterlaan 85

Mevr. H. Slingerland-Klaassen, Westeinde 14-48 naar Johanniterlaan 41

Mevr. A.C. Lam-Maarschalkerweerd, Westeinde 14-152 naar Johanniterlaan 95

Mevr. R. Spits-van der Sluis, Westeinde 14-18 naar Johanniterlaan 45

Mevr. A.H. Bax, Westeinde 14-110 naar Johanniterlaan 61

Dhr. B. Schreuder, Havenspoor 173 naar Touwbaan 14

Dhr. R.P. Mijmans, Meerkoetmeen 19 naar Handelsweg 24



COLLECTEMUNTEN

In verband met corona geen uitgifte van collectemuntten!

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

GIFTEN MEI 2021

Contant

€ 20,00 van mev. J.J. P.- v. der V. via mev. CG.v.D.

bestemd voor het Seniorenpastoraat

€ 10,00 van dhr. J.K. via KB bestemd voor de

Diaconie

Giraal

€ 50,00 van mev. A.F.V.-v. M. via RB70-511 bestemd voor de Kerk

*Hartelijk dank voor uw giften!
Ton Balsma, penningmeester CvK*

COMMISSIE ZWO

SAMEN IN ACTIE TEGEN CORONA IN INDIA, COLLECTE VAN 6 JUNI

De coronaramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien, en maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. Samen met kerken wereldwijd staat Kerk in Actie al langer op tegen corona. Nu slaan vanaf 12 mei 2021 de samenwerkende hulporganisaties de handen ineen met de Giro555-actie 'Samen in actie tegen corona'. Allereerst voor India maar ook voor omliggende landen. Er zijn grote zorgen over Nepal. Laten we er samen voor zorgen dat iedereen beschermd wordt tegen corona, ook mensen in kwetsbare landen.

Kerk in Actie is een van de elf deelnemende samenwerkende organisaties in deze actie. Met het opgehaalde geld kan Kerk in Actie hulp bieden in India en omliggende landen. Het geld wordt door Kerk in Actie onder andere besteed aan het verstrekken van medische en zuurstof-voorraden, het opzetten van vaccinatiecentra met behulp van ziekenhuisnetwerken van verschillende kerken en organisaties en aan opleidingen over vaccinaties en COVID-zorg voor gezondheidswerkers. Een derde van het geld gaat naar COVAX, zodat zij COVID-19-vaccins voor iedereen beschikbaar kunnen maken.

Doe mee en kom met ons in actie! Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland, in India, Nepal, Bangladesh en Pakistan. De ZWO commissie vindt deze collecte zo

belangrijk dat ze uw bijdrage verdubbelt, tot een maximum van € 1500. We rekenen op u! Geef via de Scipio-app of via NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'samen tegen corona'.

Indrukwekkend filmpje

Rikkert Zuiderveld, bekend van zijn liedjes en gedichten, heeft voor de coronaslachtoffers in India een indrukwekkend gedicht geschreven. Het gedicht raakt zoals alleen Rikkert kan raken. Hij zingt het zelf. Ga naar <https://tiny.cc/333yzt>. Om stil van te worden....



GRIEKENLAND - OPVANG VOOR GESTRANDE VLUCHTELINGEN, COLLECTE VAN 20 JUNI

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, en er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange procedures. Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. Ze helpen hen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen.

Op het Griekse eiland Lesbos steunt Kerk in Actie de hulporganisatie Borderline Lesvos, die vluchtelingen helpt op dit eiland.

Volgens afspraken tussen de EU en Turkije moeten zij worden teruggestuurd naar Turkije, maar in de praktijk komt hier vanwege lange procedures weinig van terecht. Nog steeds komen veel vluchtelingen aan op de kust.

De organisatie richt zich op medische zorg voor vluchtelingen. Borderline biedt eerste opvang, informatie en transport aan vluchtelingen die met bootjes aankomen op de

kust van Lesbos. Ook hebben ze een eigen schooltje op het eiland waar kinderen uit de vluchtelingenkampen veilig naar school kunnen en zo toch lessen kunnen volgen.

Met uw bijdrage aan de collecte op 20 juni steunt u het werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande vluchtelingen en andere noodhulpprojecten wereldwijd. Geef via de Scipio-app of via NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'vluchtelingen Griekenland'. Hartelijk dank!

*Namens de commissie ZWO
Marja Bakker*

'OPEN PLANTAGEKERK' OP ZATERDAG HERVAT

De Plantagekerk wil een open kerk zijn, op zondag maar zeker ook doordeweeks. Nu er weer meer mogelijk is voor openstelling, wordt de koffieochtend op de 3e zaterdag van de maand weer opgepakt. Tussen 10 en 12 uur is iedereen welkom. Koffie en thee staan klaar. Je kunt de kerkzaal inlopen, de schilderijen-expositie 'Lentefeest' bekijken en het stiltecentrum bezoeken.

Wat steeds centraal staat, is de ontmoeting, een praatje. Soms lijkt dat om oppervlakkige zaken te gaan. Daaronder schuilt echter vaak meer: je hart luchten, even aandacht voor de zorgen die je hebt. Juist in deze ontspannen sfeer kan en mag dat. Welkom dus. De eerste keer is zaterdag 19 juni en ook daarna dan steeds de 3e zaterdag van de maand.

Anke van Luxemburg en Gertie van Dijk

MMMM, SMULLEN VAN DE KERK...

Geboren uit behoefte aan onderling contact, elkaar zien, naar elkaar omzien: heerlijke gerechtjes, af te halen aan de Plantagekerk. Een initiatief van wijkkerkenraad Plantagekerk. De wereld gaat weer open, maar toch gaan we nog één keer voor de zomer voor u koken! Op zaterdagmorgen 19 juni tussen 10 uur en 12.30 uur kunt u heerlijke gerechtjes komen afhalen bij de Plantagekerk.

Dit keer zijn het kleine Italiaanse gerechtjes. Bestel het hele menu of alleen een onderdeel, aan te geven met een 1, 2, of 3.

1. Italiaanse zomerse minestrone-soep
 2. Vitella-tonnatorolletje, mozzarella/tomaat/basilicum, rosbief met bieslook
 3. Panna cotta met frambozensaus
- Geef de bestelling door aan scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl. Uiterlijk dinsdag 15 juni opgeven!

*Namens de wijkkerkenraad,
Karel Bosselaar, voorzitter/kok*

FIETS MEE VOOR ONDERZOEK NAAR DEMENTIE



Team Protestantse Gemeente doet mee aan 2bike4alzheimer! Dat is een sponsorfietsstocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar dementie.

Fiets ook mee, op zaterdag 18 september rond Amersfoort.

Dementie is meer dan vergeetachtigheid. Het is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waarbij de hersenen worden aangetast. Hierdoor kan iemand informatie niet goed meer verwerken. Als gevolg hiervan kan iemand steeds minder goed zelfstandig functioneren. Het is een hersenziekte die invloed heeft op je persoonlijkheid en je gedrag, op je dagelijkse doen laten en op je sociale leven. Een veelvoorkomende vorm is de ziekte van Alzheimer. Er is (nog) geen genezing mogelijk voor dementie. Onderzoek is dan ook hard nodig.

Dementie komt niet alleen voor bij ouderen. Er zijn ook jonge mensen met deze ziekte. Eén op de vijf mensen krijgt ermee te maken. Ook in onze gemeente zijn er mensen met dementie. De ziekte heeft een grote impact op het leven van mensen met dementie en hun naasten. Daarom willen we graag een keer voor deze ziekte aandacht vragen.

De sponsorfietsstocht vindt plaats op zaterdag 18 september in en rond Amersfoort. Er zijn routes van 40, 80, 120 en 160 km. Het thema van de fietstocht is: Herinneringen.

Help je ons mee? Dat kan door:

- * voor ons team te bidden
- * mee te fietsen in ons team
- * mee te helpen met acties om geld in te zamelen of hiervoor ideeën aan te dragen
- * ons te steunen met een bijdrage

Wil je meer informatie of wil je meefietsen in ons team? Stuur dan een berichtje naar sdejonge@live.nl.

Lees meer op onze actiepagina: <https://2bike4alzheimer.inactievooralzheimer.nl/team/protestantsegemeenteharderwijk>

*Namens Fietsteam PGH:
Frieda Meijers, Gertie van Dijk, Joke Bode en Saskia, Martin en Tom de Jonge*

VLUCHTELINGENWERK ZOEKT VRIJWILLIGERS

Vluchtelingenwerk in Harderwijk zoekt vrijwilligers voor de begeleiding van vluchtelingen. Het gaat om statushouders, mensen dus die in Nederland mogen blijven en woonruimte hebben gekregen hier in Harderwijk. Deze mensen moeten nu verder gaan bouwen aan hun toekomst en hebben iemand nodig die hen de weg wijst. Een heel mooie taak voor 1 tot 2 dagdelen per week. Voor aanmelding of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Boontje Vluchtelingenwerk Harderwijk: 06 47029673 of aboontje@vluchtelingenwerk.nl

**VluchtelingenWerk
Nederland**
al 40 jaar ♥ voor vluchtelingen

VACATURE HERVORMDE GEMEENTE

De Hervormde Gemeente zoekt voor het Kerkelijk bureau aan het Kerkplein zo spoedig mogelijk een

Administratief Medewerker (m/v), 20 uur per week

Het Kerkelijk Bureau voert de administratieve en financiële werkzaamheden uit van de drie wijkgemeenten Grote Kerk, Bethelkerk en Regenboog: de ledenadministratie alsmede het voorbereiden en uitvoeren van diverse acties in het kader van de geldwerving. Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit het verzamelen, coderen en boeken van financiële gegevens; het meewerken aan (tussen-)rapportages en het leveren van managementinformatie.

Aanstelling voorshands voor één jaar, bij gebleken geschiktheid voor onbepaalde tijd. Inschaling conform de Arbeidsvoorwaarden van de PKN, schaal 5.

Gevraagd wordt:

- MBO werk- en denkniveau
- Boekhoudkundige kennis is een pré
- Goede contactuele vaardigheden en uitdrukkingsvaardigheid
- Zorgvuldig, planmatig, flexibel, behulpzaam, servicegericht
- Kerkelijke betrokkenheid

Informatie via het Kerkelijk bureau, tel. 0341-412395. Sollicitaties t/m 12 juni naar secretariscvk@hervormdharderwijk.nl

VAN ABBA TOT ZONDEBOK (aflevering 18)



Ds. Stien van der Hout neemt ons mee langs het ABC van bijbelse kernbegrippen.

Bij de thema's uit dit boek zijn we aangeland bij de O van offer, best belangrijk in de bijbel, vooral in het Oude Testament. Tegenwoordig hebben de meeste mensen moeite met de vele dierenoffers die gebracht werden, zoveel bloedvergieten, waarvoor? Om de Eeuwige gunstig te stemmen, of de zonde te verzoenen? Er waren ook offers uit dankbaarheid.

De schrijvers noemen een ander doel: het dichterbij brengen van God en mens. In Exodus 20:22-26 vraagt God om altaren te maken, waar Hij naar zijn volk zal toekomen en hen zegenen. Deze dieren worden niet verbrand, maar bereid tot een (feest)maaltijd. Sommige theologen denken dat de Israëlieten alleen bij zulke offermaaltijden vlees aten.

De kritiek van de profeten op het offeren gold niet het offerritueel, maar dat men daarvan vergeving verwachtte, terwijl de levenspraktijk goddeloos was. Het was ook een wijdverbreide gewoonte van de volken in die tijd.

Maar met de verwoesting van de tempel kwam er ook een einde aan het ritueel van het offeren. Jezus onze Heer heeft zich nooit tegen het offeren uitgesproken. Bij het opdragen na zijn geboorte door zijn ouders in de tempel werden twee duiven geofferd, en bij de genezing van een melaatse man verwijst Jezus hem naar de priester om het voorgeschreven (dank)offer te brengen.

Tenslotte wordt in onze traditie het offer van Jezus als verzoening voor de zonden beleden, hoewel velen daar moeite mee hebben. Jezus heeft zich opgeofferd, maar was dat Gods wil? Ik zie het als zijn eigen keus, waarbij de Vader hem kracht gaf om het te volbrengen. En zo bracht hij de wereld terecht!

Stien van der Hout-Slagmolen
Namens de interkerkelijke werkgroep
Kerk en Israëel



Terugblik fietspuzzeltocht 'Als een lopend vuurtje, een teken van hoop'

Enkele stoere gemeenteleden trotseerden tijdens het Pinksterweekend het wisselvallige weer en stapten op de fiets om de fietspuzzeltocht te doen. Dank voor jullie leuke reacties en foto's! Graag geven we jullie de antwoorden bij de opdrachten. Het antwoord op de vraag bij opdracht 2 is: 50 dagen na Pasen, van het Griekse Pentekosta, wat 50 betekent. Het antwoord op de vraag bij opdracht 7: bij Jezus' doop verscheen een duif. Heb je van alle letters een zin kunnen maken? Dan lees je de opdracht: deel het vuur.

Ineke Verhagen, Frans Deuring, Saskia de Jonge, Leonie en Jeroen Matthijsse

“BID VOOR VREDE ROND JERUZALEM”

Het Overlegorgaan Joden, Christenen, Moslims heeft religieuze leiders wereldwijd gevraagd om op te roepen tot stoppen en definitief beëindigen van geweld in Jeruzalem. Jeruzalem zou een symbool van vrede moeten zijn, aldus het OJCM. Geef partijen de ruimte om in goed vertrouwen te onderhandelen in een zoektocht naar een evenwichtige, rechtvaardige en op vrede gebaseerde oplossing. In aansluiting hierop roept de Raad van Kerken gemeentes en parochies op om te bidden voor vrede in Jeruzalem, Gaza en andere plaatsen.

In het OJCM participeren de Raad van Kerken, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, het Nederlands-Israëlitisch

Kerkgenootschap en het Contactorgaan voor Moslims en Overheid. Nog onlangs hadden hun vertegenwoordigers opnieuw uitgesproken dat wij allen, vanuit religieus perspectief, Jeruzalem als de stad van vrede zien voor iedereen. Zij wijzen met kracht het geweld af waaraan de bewoners van Jeruzalem, in Israël en Gaza zijn blootgesteld. *‘Religieuze leiders hebben de mogelijkheden elkaar op te zoeken en relaties op te bouwen. Samen optrekken is juist nu belangrijk. Jeruzalem, de stad die door onze drie religies als heilig wordt gezien, zou een symbool van vrede moeten zijn. Daarom zou de oude stad voor iedereen toegankelijk moeten zijn, zonder de heiligdommen van elkaar te scheiden,’* schrijft het OJCM.

Ds. Pieter Both (Regenboog) schreef

DAGBOEK VOOR KINDEREN

Pieter Both, voorganger van de hervormde gemeente De Regenboog, heeft al veel boeken geschreven. Zijn nieuwste boek ‘God is altijd bij mij’ is speciaal voor kinderen van ongeveer 6-8 jaar.

Het is een uniek dagboek om kinderen vanuit hun eigen leven over geloof na te laten denken.

Het gaat dus niet uit van de bekende Bijbelverhalen, maar is geschreven vanuit vragen van kinderen en geloofsthema’s. Bij elke dag staat een vraag waardoor ouders of andere opvoeders een gesprekje kunnen aangaan met het kind.

Pieter Both is op zaterdag 5 juni tussen 11 en 13 uur te gast bij boekhandel Sjemmen aan de Smeepoortstraat 15 om het dagboek te presenteren en te signeren. Iedereen is van harte welkom; voor kinderen ligt er een leuk presentje klaar.



NACHT VAN GEBED

Bid mee van vrijdag 4 juni op zaterdag 5 juni voor vervolgte christenen in de wereld. Die oproep doe de werkgroep Gebed van stichting Echo. Christenen uit alle kerken komen hiervoor bijeen in De Regenboog.

Wereldwijd worden naar schatting 340 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doers jaarlijks op diverse locaties in Nederland een Nacht van Gebed. Met opzet 's nachts omdat juist dan veel vervolgte christenen het extra zwaar hebben. Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus, schrijft de werkgroep, Bid mee voor je broers en zusters uit Noord-Korea, Colombia, Libanon, Iran en uit nog zoveel andere plaatsen in de wereld.

De Nacht begint om 20:00 uur en duurt tot ongeveer 06:00 uur. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de Nacht horen en zien we verhalen uit diverse landen en bidden we voor vervolgte christenen.

Meer informatie over de Nacht van Gebed: Opendoors.nl

Stephan Hobrink, Stichting Echo

Wat breng jij mee?

Johannes 4: 4-30

Hij weet alles van me. Dat zegt de vrouw. Ik geloof niet dat de meesten van ons het zo fijn zouden vinden; als een vreemdeling naar ons toe zou komen en zou laten blijken dat hij alles van ons weet. Maar deze vrouw vindt het wel fijn. Het besef verandert haar zelfs. Hoe komt zij zo ver?

Deze geschiedenis gaat van start met Jezus die op weg is van Judea naar Galilea. En zoals er dan zo mooi opgeschreven staat: daarvoor moet Hij door Samaria.

En als hij dan in dit toch wel vijandige gebied is, dan zien we hoe er, zo rond het middaguur, een ontmoeting plaats vindt. De put had al vaker in de joodse geschiedenis een belangrijke rol gespeeld. Plaats van ontmoeting tussen Isaak en Rebekka. Jacob en Rachel. Mozes en Zipporah. En in deze geschiedenis zijn het dan een man uit Galilea en een vrouw uit Samaria.

En zij... Ze is een vrouw met een geschiedenis. Er wordt maar weinig over haar gezegd, maar de details van het verhaal spreken voor zichzelf. Het is absurd wat zij doet; om rond twaalf uur 's middags – het heetste moment van de dag! – water te gaan halen. Maar ze doet het, omdat ze niemand tegen wil komen. Haar leven, haar heden, haar verleden – het rust allemaal zwaar op deze vrouw.

Het valt niet altijd mee om je leven onder ogen te zien. Soms is het gemakkelijker om de pijnlijke wonden zachtjes toe te dekken. We hebben allemaal onze littekens; maar God weet – want daar ga ik vanuit – hoeveel pijn het doet wanneer een ander daar met onvoorzichtige vingers aan komt.

De vrouw vermijdt anderen. Tegelijkertijd blijkt ook al snel dat ze er naar snakt om er over te kunnen praten. Jezus opent het gesprek met haar. Hij doet dit door in te steken bij het praktische. Maar de vrouw aarzelt. De verschillen zitten haar in de weg. Hij: een man. Een jood. Hoe kan hij haar dus op deze manier benaderen?

Maar Jezus kijkt verder dan een buitenkant. Zoals wel vaker blijkt, richt hij zich op het hart van mensen. Hij kijkt en hij ziet hoe sommige mensen om hem heen verdwalen langs afmattende wegen. Hoe mannen en vrouwen zich dreigen te verliezen in hun zoektocht naar bronnen die de dorst niet kunnen lessen. Dwalende, dolende mensen zoals deze Samaritaanse. Jezus ziet haar en hij ziet waar het pijn doet. Hij ziet hoe uitgeput zij is. Hoe zij smacht naar levend water. Ja, Jezus maakt de Samaritaanse bewust van een dorst, waarvan ze niet eens wist dat ze die had. En dat is niet de liefde en goedkeuring van al die mannen, die zij gehad heeft. Veel meer is het de liefde en goedkeuring van die Ene, van onze God. Dat is waar het allemaal mee begint. Dat is waar het allemaal naar terug gaat.

Er is veel – oneindig veel – wat een mens af kan leiden van wat er werkelijk toe doet. Ons verleden neemt ons mee naar paden die je het zicht compleet doen verliezen. Schaamte; schuld; pijn. Ruzie; verdriet; rouw. Ze kunnen de blik volledig vertroebelen. En daarom zou ik u en jou willen vragen: wat brengt u, wat breng jij, mee naar de put? Rouw om een geliefde misschien? Gemaakte fouten? Pijn uit het verleden? Wat het ook is... weet in ieder geval dat het daar op zijn plek is. Omdat er één is die ziet. Die weet. En die verder helpt.

Hij weet alles van me. Uiteindelijk klinkt het als een soort van bevrijding. De tijd van impasse en van schaamte en van schuld zijn voorbij. Hij weet alles van me. En nog mag ik er zijn. Nog mag ik me kind van God weten.



Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
ds. M.B. (Marissa) van Meijl-Buitink
m.vanmeijl@pgharderwijk.nl**

Bijbel Leesrooster

vrijdag	4 juni	Ezechiël 42:13-20
zaterdag	5 juni	Ezechiël 43:1-12
zondag	6 juni	Marcus 3:20-35
maandag	7 juni	Marcus 4:1-12
dinsdag	8 juni	Marcus 4:13-20
woensdag	9 juni	Marcus 4:21-34
donderdag	10 juni	Ezechiël 43:13-27
vrijdag	11 juni	Ezechiël 44:1-16
zaterdag	12 juni	Ezechiël 44:17-31
zondag	13 juni	Johannes 4:1-12
maandag	14 juni	Johannes 4:13-26
dinsdag	15 juni	Johannes 4:27-42
woensdag	16 juni	Johannes 4:43-53
donderdag	17 juni	Efeziërs 1:1-6
vrijdag	18 juni	Efeziërs 1:7-14
zaterdag	19 juni	Efeziërs 1:15-23
zondag	20 juni	Marcus 4:35-41
maandag	21 juni	Marcus 5:1-20
dinsdag	22 juni	Marcus 5:21-43
woensdag	23 juni	Efeziërs 2:1-10
donderdag	24 juni	Efeziërs 2:11-22
vrijdag	25 juni	Efeziërs 3:1-13

ZONDAG 6 JUNI

Collectes: 1. Kerk in Actie; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: dhr. J. de Wind

11.30 uur: ds. A. Priem Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: dhr. P.J. Verhagen

Sonnevanck

10.00 uur: dhr. G. de Haan

ZONDAG 13 JUNI

Collectes: 1. Diaconaat; 2. Ouderenpastoraat;
3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. Y.M. Voorhaar

11.30 uur: ds. P. Both Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Sonnevanck

10.00 uur: ds. I. Hoornaar

ZONDAG 20 JUNI

Collectes: 1. Kerk in Actie; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen

De Regenboog

09.00 uur: mw. P. Kiks-Leeflang

Sonnevanck

10.00 uur: ds. J. Mak

GEBRUIK LIEVER DE SCIPIO-APP

Dat scheelt het kerkelijk bureau veel werk. Er is vast iemand in uw omgeving die deze app even op uw telefoon wil zetten. Het gebruik is supersimpel.

PLANTAGEKERK

Zondag 6 juni (09.30 uur) Voorganger is Jeroen de Wind, predikant in opleiding. Thema: 'Met schittering en kracht opgewekt'. We leven na Pasen: het graf van Jezus is leeg, want Hij is opgestaan. Hoe zal dat eigenlijk gaan met ons en ons lichaam? We luisteren naar Paulus in zijn eerste brief aan Korinthe, hoofdstuk 15.

Zondag 6 juni (11.30 uur) Fonteindienst. Deze dienst gaat ds. André Priem voor. Het thema is 'Boven alles?!' André zal ons meer vertellen over hoe ons leven een liefdeslied voor God kan zijn waarin Hij bovenaan staat in ons leven. De muziek is van Ivy. Deze dienst is ook online te bekijken via CAI TV kanaal 707 of via de website www.pgharderwijk.nl/live-stream (klik op de foto van de plantagekerk).

Zondag 13 juni (11.30 uur) Fonteindienst. In deze dienst gaat ds. Pieter Both voor. Het thema is: Logisch toch?! Is geloven vooral iets van je gevoel of aannemen wat je niet begrijpt? Wie goed nadenkt, kan niet anders dan geloven! Muziek is van Annelien & band. Deze dienst is ook online te bekijken via CAI TV kanaal 707 of via de website www.pgharderwijk.nl/live-stream (klik op de foto van de plantagekerk).

DE REGENBOOG

Zondag 6 juni (9.00 uur) De preek gaat over Jer. 1: 11-12. Wij zijn bijna een het eind van de lente, maar de amandeltwijg kondigt het begin van de lente aan. Ik denk dat Jeremia nog vaak teruggedacht zal hebben aan dit veelbelovende beeld aan het begin van zijn roeping als profeet. Een roeping die bepaald niet over rozen is gegaan. Toch is het een belofte. Alleen, wat de amandeltwijg precies zegt over de woorden van God? Dat is nog wat raadselachtig. Maar daar hebben we de verkondiging voor. (Dhr. P.J. Verhagen)

Zondag 13 juni (10.45 uur) Jeremia zit in de put, Jeremia 38:1-13. Ik kende het verhaal eigenlijk niet. De verhalen van Jozef in de put en Daniël in de put spreken me erg aan. Omdat er een vreemde, onverwachte manier redding komt. Gods weg is ondoordringelijk en pijnlijk, maar leidt tot een goed einde. Bij Jeremia gaat het net zo. Hij wordt er ingeluisd en ingegooid door koningsvrienden, en er weer uit gered door een onbelangrijke Afrikaanse paleisdienaar. Het doet me denken aan de grillen van Jezus' weg. (Ds. David Kroeze)

Zondag 20 juni (9.00 uur) Na de ontmoeting met de profeet Jeremia lezen we deze zondag verder in het boek Ezechiël; een mysterieus boek vol met visioenen, oordeel en vreemde profetieën. En dan is het ook nog Vaderdag ... kunnen we God als Vader in al dat geweld ontdekken? We gaan samen op zoek met de kleine en de grote mensen en laten ons verrassen door de Star Wars-achtige visioenen en een God die ons wat te zeggen heeft! (Petra Kiks)



TOELICHTING OP DE COLLECTES

Collecte 6 juni

GROTE COLLECTE TEGEN CORONA

In grote delen van de wereld is corona nog lang niet onder controle. Zelf bent u misschien al beschermd, geeft nu voor de ander, uit dankbaarheid en naastenliefde. In landen als India en Nepal is een groot tekort aan apparatuur en vaccins. Onze diaconie heeft besloten aan deze grote nood de hoogste prioriteit te geven. DOET U MEE?! De ZWO-commissie VERDUBBELT UW BIJDRAGE! De opbrengst gaat naar Kerk in Actie, partner van Giro 555. Geef via de Scipio-app of via NL 42 RABO 0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'samen tegen corona'.

Collecte 13 juni

EIGEN DIACONALE TAKEN

Uw bijdrage is ons werkkapitaal. Help ons anderen te helpen. Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'diaconie'.

Collecte 20 juni

GESTRANDE VLUCHTELINGEN LESBOS

Op het Griekse eiland Lesbos steunt Kerk in Actie de hulporganisatie Borderline Lesbos, die vluchtelingen op dit eiland helpt. Volgens afspraken tussen de EU en Turkije moeten zij terug naar Turkije, maar hier komt door lange procedures weinig van terecht. Borderline biedt eerste opvang, medische zorg, informatie, transporten en onderwijs. Met uw bijdrage steunt u de opvang van gestrande vluchtelingen en andere noodhulpprojecten wereldwijd. Geef via de Scipio-app of via NL 42 RABO 0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'vluchtelingen Griekenland'.