

Samen Geroepen

NR 05 2021

2 april – 22 april

Je zin krijgen

Pasen

Wees niet bang



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

WAAROM KRIJG IK NIET MIJN ZIN?

De verkiezingen zijn al weer even voorbij als u dit leest. Wat mij opviel bij de interviews op straat was een veel voorkomend antwoord op de vraag waarom men niet ging stemmen. Nou, waarom niet? "Alle partijen beloven dingen die je graag wilt zien gebeuren, maar als ze in de regering zitten komt er niets van terecht. Dan kun je net zo goed niet gaan stemmen."

Deze mensen gaan er kennelijk van uit dat als een partij iets wil, het toch een peulenschillete moet wezen om dat voor elkaar te krijgen. Maar iedereen weet toch dat er veel partijen zijn, die ook hun mening over het voorgestelde hebben. En dat heb je in een democratie: je bent gedwongen om met elkaar rekening te houden. Als er geen meerderheid voor een voorstel is, dan gaat het gewoon niet door. Anders moet je in Rusland of in China gaan wonen, daar weten ze hoe je dingen door kunt drijven.

Ik denk dat de Bijbel ons leert om met elkaar rekening te houden. Heb je medemens lief, die is zoals jij, is het grootste gebod. Je zult er met elkaar uit moeten zien te komen. Polderen noemen we het hier, nog niet zo gek. Geven en nemen, zo gaat het ook in de politiek.

Toch maar stemmen de volgende keer, want de grootste partijen hebben het meeste in de melk te brokkelen. En wie weet, krijgt jouw partij die anderen mee om het door jou zo gewenste doel te verwezenlijken!

Stien van der Hout-Slagmolen

Gedachte:

De genoegens van de lente zijn voor iedereen beschikbaar en kosten niets.

George Orwell

Bij de voorplaat: Gemeentelid Jetty Bras heeft dit schilderij over Pasen geschilderd. Zij gaf als titel 'Van het duister naar het Licht.' Het schilderij hangt de komende weken in de Plantagekerk. Binnenkort wijdt de Kunstcommissie van de Plantagekerk een hele expositie aan haar werk.

EEN DROOM VOOR ONZE KERK

Lisette: Hoe zie je, als je je op de toekomst richt, growing young voor je?

Marissa: Mijn verlangen is dat het gedachtegoed van growing young verweven raakt met onze gemeente. Het lijkt nu soms wel alsof er, doordat het woordje 'jong' erin zit, gedacht wordt dat het alleen om jeugd zou gaan en dat het met name een zaak van jou als jeugdwerker is. Maar growing young heeft net zoveel met ouderen te maken! Het gaat om verbondenheid tussen verschillende generaties en over met elkaar in gesprek zijn. Het gaat over kerk als thuisbasis voor zowel mijn eenjarige zootje, als voor de man van eind tachtig, die ik vorige week sprak. En het gaat erover dat je niet bang bent om dat geloof, wat voor jou zo van waarde is, met de ander te delen.

Als gemeente hebben we 'ja' gezegd tegen juist dit gedachtegoed. Laten we dan ook zorgen dat die basisprincipes deel worden van onszelf: van ons hoofd en hart, zodat we ze tot in de puntjes van onze tenen voelen!

Marissa: Hoe zouden we dit, denk jij, nog meer kunnen verwezenlijken?

Lisette: Ik denk dat we stappen kunnen maken door te kijken naar talenten en passies van mensen. Daar elkaar in opzoeken en vinden. Zo hoorde ik van verschillende kanten dat gemeenteleden waren geraakt door mijn stuk in het kerkblad over bibel journaly (het maken van tekeningen in de bijbel). Deze mensen heb ik met elkaar in contact gebracht en zij gaan nu samen een workshop organiseren. Leef tijd speelt ineens geen rol meer omdat ze elkaar in hun passie en creativiteit vinden. Ik hoop dat we jongeren ruimte kunnen geven om hun talenten te ontdekken en dat zij die gaan delen met anderen. Dat we blijven zoeken naar de gezamenlijke deler in plaats van kijken naar de verschillen.

Lisette: Marissa, waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Welk talent kun jij inzetten?

Al voordat er kinderen in ons gezin kwamen was ik (in mijn vorige gemeente) op zoek met en voor jonge gezinnen: op welke manieren speelt geloof bij hen een rol en hoe kan hierbij

aan worden gesloten? Ik merk dat ik werkelijk warm draai wanneer ik hier mee aan de slag mag, zoals met het organiseren van diensten van kerkopschoot en met de avond over geloofsopvoeding. Helaas is hiervoor maar weinig ruimte, door al het andere wat moet gebeuren. Voor onze gemeente



is dit een spannend punt. Wat vind je als kerk belangrijk? En als je dit dan belangrijk vindt – mag het dan ook wat kosten?

Marissa: Waarin schuilt jouw verlangen en waarvoor klopt je hart?

Mijn verlangen komt voort uit het willen doorgeven van mijn geloof aan de volgende generatie. Dat ook zij mogen ervaren dat ze nooit alleen zullen zijn, omdat God bij hen wil zijn. Dat we ze vertellen over de mooie verhalen van Jezus uit de bijbel en dat zij leren om in zijn voetstappen te gaan. Via sociale media, video's en fotografie kunnen we deze verhalen dichterbij brengen. Door de beamers in de kerk, kunnen we de kerkdiensten nóg meer interactief maken. Ontzettend mooie ontwikkelingen die kleur geven aan geloof. Van een mooi filmpje in de dienst (zoals tijdens de vanjongtotoudviering op 21 maart, met het hart dat doorgegeven werd) kan ik echt heel blij worden. Om dit te maken werden talenten benut en verschillende generaties werden hierbij in beeld gebracht. Zo staan we met elkaar in verbinding.





PAASGEDICHT

Verrijzenis

De zon rees stralend uit het stof
Boven het graf van Jozefs hof,
Boven een stoet in 't zwart gekleed.
Het was de eerste dag der week.

De derde dag van Jezus' graf
Sinds Hij zijn geest de Vader gaf,
Waaruit een engel lachend gaat,
Die alle deuren open laat.

"Hij is hier niet", vertelt zijn mond,
"Gaat heen en zegt het in het rond:
Het leven heeft de dood verdaan!
Uw Heer is waarlijk opgestaan".

"Gaat welgemoed de wereld door.
Zie, de Verrezene gaat u voor.
Hij wacht u in zijn vaderland,
De kroon des levens in zijn hand."

"'t Is Pasen!" zingen, dansen wij.
De dood gaat aan ons huis voorbij.
Hij is niet 's mensen laatste lot:
'Een God van levenden' is God!

Tjeerd Taedes Meijer



PLANTAGEKERK

Laatst heb ik mijn CD kast opgeruimd. Dat wil zeggen, ik heb ze weer netjes gerangschikt. Daarbij heb ik een grote verandering doorgevoerd die me wel aan het denken zette.

Kijk, ik had ze altijd zo staan: modern bij modern en klassiek ook apart. Daarnaast nog verzamel CD's en een kleine Kerstcollectie apart.

En per onderdeel zette ik ze dan op alfabetische volgorde. Dus Bach bijna vooraan en Verdi bijna als hekkensluiter. En zo ook met de andere muziek, Abba en Bryan Adams eerst en als laatsten The Waterboys en Stevie Wonder.

Dat alfabet heb ik erin gehouden, dat is wel gemakkelijk vind ik. Maar nu heb ik gewoon alles bij elkaar van A tot Z gezet. Pop, rock, klassiek, niks meer aparte, gewoon bij elkaar. Toen zag ik dat Bach naast de Beatles kwam te staan. Ik weet niet wat Johann Sebastiaan daarvan gevonden zou hebben, om naast John, Paul, George en Ringo te staan van Hey Jude en With a little help from my friends en zo.

Ik dacht: eigenlijk is het in de kerk ook zo. We kiezen elkaar niet uit, maar worden naast elkaar gezet. We zijn o zo verschillend, maar dit ene delen we: we zingen graag van God onze Vader. We zijn het soms erg oneens, maar we proberen ieder te doen wat Jezus ons zegt. En smaken verschillen ook bij ons, maar de Geest geeft ons steeds weer een lied om samen te zingen.

Ik merk dat we dat heel erg missen. Om samen met al die anderen in de kerk te zijn en elkaar te ontmoeten. Maar het is ook zo dat er heel veel gedaan is in deze tijd. Dank voor wie het organiseerde en uitvoerde en fijn dat we het mee konden maken. De kinderdiensten, de kerkdiensten online, de snert en de zuurkool, de speurtocht, de kaartjes en berichtjes die we stuurden, de muziek, de telefoontjes, de koffie-uurtjes en de passievieringen, teveel om op te noemen. Dat is bijzonder en om dankbaar voor te zijn in deze tijd.

We gaan het Paasfeest vieren na de veertig dagen die we beleefd hebben. We hopen op een blij Paasfeest dat ons allemaal vreugde en veel goede moed en hoop zal geven. En dat de corona tijd maar snel voorbij mag zijn. Voor jullie en u allemaal een heel hartelijke groet en een echt mooi en gezegend Pasen gewenst!

Diemer de Jong



DE REGENBOOG

Bezinning op de kerkenraad

In maart hebben we weer online vergaderd. Ook al is online niet fijn, ergens went het. We merken dat we ook online kunnen bezinnen. Na de viering op woensdag hebben we onze belevenissen bij de viering gedeeld. Wat raakt je, wat neem je mee uit de viering? Leef je toe naar Pasen? Het brengt ons ook zo dicht bij elkaar. En dicht bij het doel van kerk zijn: samen geloven.

Coronamaatregelen

Ook spraken we over de corona maatregelen. Zullen we weer met 30 naar de kerk? Dat staat in het nieuwe protocol van de PKN. We vonden dat op een verkeerd moment komen, net nu de besmettingen weer stijgen. Ook al waren er lichte versoepelingen en willen we graag, het leek ons verstandiger nog even te wachten totdat de vaccinaties zo vorderen, dat de trend echt daalt. Zo blijven we bezig.

Gesprekjes

Vooraf blijven we bezig met verbinding zoeken met jullie. We brengen van alles rond. We horen dan vooral dat het fijn is mensen aan de deur te spreken. Elkaar zien, een praatje, heerlijk. En het mag soms ook echt ergens over gaan. Dat willen

colofon & contact

SamenGeroepen is het driewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Ely Scherpenisse, vacature (eindredactie).

Abonnementen: € 25,00 per jaar per incasso voor papieren versie of € 15,00 per jaar per incasso voor digitaal abonnement.

Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:

NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1300 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 23 apr, voor **2 weken**

Kopij uiterlijk 12 apr. om 18:00 uur naar:

kerkblad@pgharderwijk.nl

Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A

T. 0342-440486 of 06-44842411

d.dejong@pgharderwijk.nl

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B

T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl

En via Facebook

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

Seniorenwerker: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen

T 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

Seniorenwerker: F. (Frieda) Meijers

T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma

T. 06-57490961, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba's

Wijk Plantagekerk: Mw. Ada Brouwer,,

scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,

scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98

www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.



we: samen contact rond kerk en geloof. Pakketjes voor de kinderdienst, voor het avondmaal, voor de stille week, voor de tiener-Paaschallenge. Bedankjes voor alle vrijwilligers... In totaal bijna 500 keer in 2 maanden. Dat voegt echt wat toe. Wil je ook meebrengen, laat het weten. Wil je ook een keer iets krijgen, laat het ook weten!

Online Bloemschikken en Bijbelstudie

Als predikant heb ik nu drie keer online Bijbelstudie als voorbereiding op een dienst gedaan. Ik vind het heel fijn om te doen. Ik merkte in het najaar dat de behoefte minimaal was. Nu merk ik, dat mensen het wachten zat zijn én wennen aan online. Het is echt motiverend en interessant om van elkaar te horen wat je leest in een tekst, en te ontdekken hoe we die samen beleven. Zo is er ook online bloemschikken gedaan, met Saskia en Lia. Wel 20 mensen deden mee. En er komen meer activiteiten. Wil je een keer meedoen met Bijbelstudie, laat het mij weten!



Pasen

We zien uit naar Pasen, dag van de opstanding, een nieuw begin!

Ds. David Kroeze

F NAAR ZEIST...

... en verder met Fonteinwerk

Het beroep dat Irma en ik hebben ontvangen van de Gereformeerde Wijkgemeente Oosterkerk van de Protestantse Gemeente Zeist hebben we aangenomen. Op 6 juni verwachten we afscheid te nemen van de Gereformeerde Kerk in Ermelo. Daarna verhuizen en op 4 juli intrede in Zeist.

Maar jullie zijn nog niet van mij af. Mijn verbintenis met Fonteinwerk loopt nu nog tot 1 juli dit jaar. De stuurgroep van Fonteinwerk en de AK van de PGH hebben er beide mee ingestemd om mijn verbintenis met jullie nog een jaar te verlengen. Daar ben ik blij mee, ik trek graag nog een poosje langer met jullie op.

Ik hoop en vertrouw dat we na de lockdown periode samen een gezegende tijd krijgen waarin we ontdekken welke weg God met Fonteinwerk verder in de toekomst gaan zal. Met het lied van Sela in ons hart 'Heer wijs mij uw weg': 'Toon ons dat Christus heel onze weg gelopen heeft.'

Henk Jansen, Fonteinpredikant

J HALLO HALLO HALLO, WELKOM BIJ 'KERK OP SCHOOT'

Met enthousiasme en plezier zijn Marissa, Marieke, Ria, Stephanie en Laura bezig om de 'kerk op schoot' diensten voor te bereiden. Dit alles gaat in deze tijd anders en daarom brengen wij 'kerk op schoot' bij jullie thuis, achter 'de schermen' door jong en ouder gemaakt.

Waarom 'kerk op schoot'?

Om ook de allerkleinsten in het bijzijn van hun ouders op een speelse, begrijpelijke en creatieve manier vertrouwd te maken met de bijbelverhalen. Dat zij samen mogen beleven dat de kerk een plek mag zijn waar iedereen vrij het geloof mag ontdekken, waar we elkaar ontmoeten en leren kennen.

(Palm) Pasen

Vanaf zaterdag 3 april kunnen jullie kijken en luisteren naar dit verhaal.

Een hartelijke groet van het 'kerkopschoot' team



SST: STAY STEADY

VRIENDEN...

11 Stay Steady vrienden en vriendinnen waren zondag de 14de om 19.00 uur weer ingelogd. Na het horen van het nummer "Tranen gelachen" van Guus Meeuwis, moest het onderwerp geraden worden. Strecking: *Het terugzien van vrienden van vroeger*. Vrienden... Martine gaf tekst en uitleg voor de naderende Paaschallenge. Ziet er strak uit, dus hopelijk geeft een ieder zich hiervoor op !!!

De beginvraag was het meest verrassend: "Zou je liever iemand dragen of zou jij liever gedragen worden?". Een verwijzing naar Marcus 2: 1-13. Een verlamde vriend, die op een laken voor de voeten van Jezus gebracht werd. U kent het verhaal vermoedelijk wel. *Wat is gemakkelijker om te zeggen: 'Ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God,' of: 'Pak je matras op en loop'?* Vragen als: "Welk cijfer geef jij in deze pandemie voor je leven en hoe was dit voorheen?" "Hoe gaan je ouders om met jullie in deze tijd en voelen jullie je wel begrepen door je ouders?" "Hoe maak je goede vrienden, kunnen goede vrienden ook totaal anders zijn en wanneer haakt een goede vriend definitief af?" "Hoe sta je tegenover het maken van online vrienden, dating sites en hoever ga jij voor een vriend?" Om op de openingsvraag terug te komen werd veelal geantwoord dat men liever zelf de verlamde vriend wilde dragen. Zorgen en er zijn voor anderen. Een goede vriend is voor de meesten iemand met een luisterend oor, betrouwbaar, eerlijk en respectvol. En oohhh ja... een felle discussie tussen de vrouwelijke en mannelijke Stay Steady vrienden. *"Vrouwen hebben meer redenen om te huilen dan mannen"*. Voordat wij er in hadden, was het weer 20.30 uur. En we hebben weer genoten, geleerd, veel gelachen en stil gestaan bij het feit dat het hebben van vrienden zeer waardevol is en dat je altijd vergeving kan en mag vragen voor hetgeen minder briljant was.

Sterkte, plezier met je vrienden, bedankt en succes....

Mvg, Martine en Gerard



PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

Mevr. M. (Marianne) Lowie, Brummelkamp 52, 3848 ZH, Harderwijk, heeft een operatie achter de rug. Op dit moment van schrijven staat het nog te gebeuren, op 16 maart wordt zij aan haar rug geopereerd in het Sint Jansdal ziekenhuis. Dus nu deze Samen Geroepen bij jullie thuis op tafel ligt is ze hopelijk na een goede ingreep toe aan herstel en revalideren. We wensen haar geduld, een goede oefentijd en beterschap toe.

Ds. Diemer de Jong

Mevr. Suzan Landman (Pc. Boutenslaan 55) ondergaat nog steeds behandelingen om de kanker die haar lichaam geweld aan toe te bestrijden. Deze kosten haar erg veel energie. We wensen haar sterkte en kracht. **Mevr. Henny Ammerlaan-Ellenkamp** (Valeriuslaan 8) heeft haar pols gebroken. We wensen haar beterschap.

Ds. Marissa van Meijl

Gemeenteleden, Tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde dochter **Irma**, zijn wij overweldigd door alle blijken van medeleven, op welke wijze ook. Het voelt goed te weten dat zo velen met ons meeleven in deze moeilijke tijd. Wij willen u allen heel, heel hartelijk danken hiervoor.

Henk en Jennie Gort

Gemeenteleden, Tijdens de ziekteperiode en na het overlijden van **Sonja van de Kamp**, voelen wij ons gesteund door alle blijken van medeleven. Het is fijn te weten dat onze moeder een geliefd gemeentelid was. Wij willen u allen daarvoor heel hartelijk danken.

Monique Gort- van de Kamp en Erwin van de Kamp

WIJ GEDENKEN

Sonja Cornelia Gerdina van de Kamp-van Wilgenburg

In de afgelopen negen maanden heeft Sonja veel aan gezondheid in moeten leveren. Steeds was er wel weer iets, de melanoom, een val, revalideren, onderzoeken, ziekenhuis. Maar steeds krabbelde ze ook wel weer op. En ze hield de moed er in. Tot aan die laatste week. Ze werd opgenomen met een longembolie. Tegen de verwachting in sloegen de antibiotica niet aan. En ja, de artsen hadden nog wel ideeën. Maar eigenlijk bleek steeds duidelijker dat het lichaam van Sonja op was. En zo heeft ze op vrijdag 26 februari het leven bij ons hier op aarde achter zich gelaten. Voor haar was het goed.

Op woensdag 3 maart hebben we vanuit Uitvaartcentrum de Elzenhof afscheid van Sonja genomen. We hebben daarbij stil gestaan bij haar leven en bij de vrouw die zij was. Steeds weer kwam daarin het nuchtere naar voren; zó stond zij in het leven. Sonja was geen vrouw die met haar gevoelens te koop liep of die makkelijk in zich liet kijken. Maar betrokken was ze wel. Ze hield van gezelligheid en creativiteit en spelletjes en ze zocht mensen graag op. Denk ook aan de vele uren die zij in het kosterswerk en aan de fancy fair heeft besteed!

Om Sonja's realistische kijk hebben we bij haar afscheid stil gestaan bij woorden uit het bijbelboek Prediker. Ook hij was namelijk een nuchter mens. Maar hoe nuchter de Prediker in zijn visie op het bestaan ook lijkt; uiteindelijk verwijst hij, na al zijn

zoeken, voor de grond ervan wel naar Gods liefde. Daarop, zo zegt hij, is alles gebouwd.

Het is aan die liefde van God dat wij Sonja die ochtend over mochten geven. Ik wens een ieder die haar missen zal, maar vooral kinderen en kleinkinderen, veel sterkte en Gods troost toe.

Ds. Marissa van Meijl

WIJ GEDENKEN

Willem Bonestroo

Op 27 februari overleed Wim Bonestroo op 94-jarige leeftijd. Helaas kreeg het coronavirus grip op hem. Hij is korte tijd ziek geweest. Zoals ieder mens was ook Wim een bijzonder mens die graag verhalen vertelde, belangstellend was naar anderen toe. In de afscheidsdienst op 5 maart hebben wij stilgestaan bij zijn leven. Een lang leven waarin hij veel heeft meegemaakt: toen hij als dienstplichtig militair naar Indonesië moest. Daar heeft hij hartverscheurende dingen gezien en ervaren. Hij kon er niet over praten tot de laatste maanden er wat meer naar boven kwam. Typerend was dat hij de Maleisische taal wilde leren spreken, zo kon hij beter communiceren met de bevolking daar. Terug in Nederland leerde hij zijn buurmeisje Janny kennen. Het leidde tot een heel gelukkig huwelijk, waaruit 3 kinderen zijn geboren. Het was een klap voor hem toen zij in 2013 overleed. Het was door zijn vertrouwen en geloof in God dat hij verder kon. Ook toen in 2018 zijn schoonzoon Peter overleed en in 2019 zijn dochter Trudy. Hij bleef zeggen: 'Ik houd zoveel van de Here God, ik ben Zijn kind'. Zo knield hij iedere morgen, zolang als hij kon, voor zijn stoel om God voor de nieuwe dag te danken. Een groots kinderlijk geloof bezat hij! Nu is het verlangen van Wim vervuld: leven bij de Heer, zijn God. Dat dit zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen mag bemoedigen!

Anna Marie Jansen

WIJ GEDENKEN

Willemijntje van Dam-Jelsma

Op maandag 9 maart is Willemijntje van Dam in hospice Jasmijn bij Sonnevank overleden op de leeftijd van 87 jaar. Ze woonde samen met haar dochter en schoonzoon Cora en Henk Pluim aan de Reigershofweg in Hierden. Op maandag 15 maart was de dankdienst in de Plantagekerk en de begrafenis op Oostergaarde. We hebben daarbij vooral haar leven gevierd! Zoals met het lied '10.000 redenen tot dankbaarheid' dat haar uit het hart gegrepen was. Willemijntje is geboren in Beekbergen,

opgegroeid in Rotterdam en Oegstgeest. In 1956 is ze getrouwd met Bob van Dam. Samen kregen zij drie kinderen, Cora, Ada en Jaap. Uiteindelijk kwamen zij in Hierden wonen. Ze genoten van hun kinderen, het bouwen, het leven, muziek (zingen, piano, gitaar - we luisterden bij haar afscheid naar muziek van De Dijk tot en met Opwekking!) en elkaar. Als betrokken lid van de Stadsdennkerk nam ze haar plek in ons midden in.

De verdrietige dingen van het leven, zoals reuma, en vooral het gemis van haar man, die in 2004 overleed, pakte ze met veel geloof en vertrouwen op. De moeite van het eenzaam ouder worden werd voor haar ook veel vreugde, door de nabijheid en steeds meer zorg van Cora en haar gezin. Ook in sterke verbondenheid met haar andere kinderen, klein- en achterkleinkinderen. De laatste jaren kwam ze graag met Cora samen in de Fonteindiensten, om de muziek, de boodschap en het tijdstip. Ze bleef ook trouw aan het uur van gebed van Plantagekerk.

'Ik ben maar een klein mensje,' zei ze wel eens. Ja, ze was langzamerhand een klein, breekbaar mensje geworden, maar tegelijk groots in haar geloof, liefde (1 Kor. 13!) en de vreugde die ze uitstraalde. Ze had een sterke wijskracht, ook om het ouder worden de baas te blijven. Maar diepe vreugde vond ze in haar geloof in onze opgestane Heer. We hebben bij haar afscheid dus ook maar vast Pasen gevierd met 'U zij de glorie'. We wensen al haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen toe dat zij in hun gemis deze liefde en vreugde kunnen vasthouden.

Henk Jansen

ONTMOETEN

Tijdens de gesprekken die wij hebben met diverse gemeenteleden, horen we de laatste tijd steeds meer over het missen van contact, zich alleen voelen, behoefte om een gewoon, dagelijks praatje te kunnen maken.

De kerkdiensten waren bij uitstek een goede gelegenheid om na de dienst met elkaar koffie te drinken en bij te praten. Ditzelfde was er ook bij de vele activiteiten die er binnen de PGH waren en die nu nog geen doorgang kunnen vinden.

Wij zitten nog midden in de tijd van beperkingen en maatregelen door het coronavirus, en hopen met u, op betere tijden. De vraag die nu vaker gesteld wordt, is of wij iemand kennen die een vriend / vriendin wil zijn voor een ander. Ofwel: hoe kunnen wij vanuit de kerk mensen helpen om een 'maatje' te vinden.... en hoe

kunnen we ons geloof handen en voeten geven door naar elkaar om te zien? Er wordt gedacht aan bijv. bij elkaar thuis koffie / thee drinken, een wandeling, samen de kerkdienst zien en beleven op zondagmorgen, gewoon een praatje, samen eten, een telefoontje enz.

Hoe breng je gemeenteleden, jongeren en/of ouderen, met elkaar in contact, dan wel één op één, binnen de regels i.v.m. het corona, lettend op de anderhalve meter afstand?

Dan vragen wij het u/jou maar zelf: wie lijkt het gezellig om met een ander contact te zoeken of heeft behoefte om het dagelijkse leven wat meer invulling te geven en een ander te ontmoeten? Wie denkt dat dit misschien wel iets voor hem / haar is, kan zich aanmelden bij één van de seniorenwerkers. We zien uit naar uw reactie, vriendelijke groet,

*Gertie van Dijk, tel. 35 66 40 en
Frieda Meijers, tel 06- 4839 5986*

"God zal zorgen"

*Je jubelt: God zal voor mij zorgen
wanneer ik hulp van Hem verwacht!
Toch kun je bang zijn,
bang voor morgen:
één lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
licht overwint de duisternis.*

*Je dacht dat God
zijn schapen leidde,
het hele leven één groot feest,
tot aan de einder groene weiden-
maar dan een wond
die niet geneest!
Al zal de Herder bij je zijn,
soms ga je door een diep ravijn.*

*Je meende: Christus is zo machtig,
één woord-het onweer zwijgt al stil.
Je dacht: mijn Vader is almachtig,
de wind gaat liggen als Hij wil.
Maar dan opnieuw een donderslag,
chaos die niemand eerder zag.*

*Je fluistert toch dat God zal zorgen
ook als geen zon je tegenlacht?
Houd dat dan vast,
want Hij zal morgen
doen wat geen mens
meer had verwacht:
Dan zal de aarde hemel zijn,
dan zal het eeuwige Pasen zijn!*

*Ds. A. F Troost
(Dit gedicht werd aangereikt
door Gertie van Dijk)*

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Mevr. A. ter Wee- Schenkel, Boerhaavelaan 108-K 132, uit Emmeloord

Mevr. D.A. Stavorinus, Jonkheer Sandberglaan 62, uit Nijmegen

Mevr. J.A. Dijkstra, Johanniterlaan 12-9, uit Zeewolde

Mevr. L.N. van 't Veen, Mozartdreef 56, uit Oldebroek

Verhuisd

Mevr. E.S. Hagedoorn, Achterste Wei 31 naar Huisstee 27 Hierden

Mevr. J.W. Sluiskes- Hoornborg, Sonnevanc, van afd. Korenbloem 5 K 09 naar afd. Dahlia

Dhr. K. Pul, Hannahlaan 32 Apeldoorn naar Enckerkamp 10 Ermelo

Mevr. R.M. Koops, Kleine Varenweg 6 naar Lage Enkweg 33A Hierden

Vertrokken

Dhr. Tj. Faber, Korhoenlaan 1-22, naar Amsterdam

Dhr. en mevr. Koops- Kersten, Molenweg 29, naar Hierden

COLLECTEMUNTEN

In verband met corona geen uitgifte van collectemunt!

Collectemunt in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969



COMMISSIE ZWO

Toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika

Hopelijk is de 40dagentijd voor ons allemaal een tijd van bezinning en inkeer geweest en hebben we extra aandacht besteed aan mensen om ons heen en in één of andere vorm gevast. De opbrengst van de spaardoosjes is dit jaar bestemd voor hetzelfde project van Kerk en Actie als de Paascollecte op 4 april: toekomst voor kansarme kinderen in de Zuid- Afrikaanse stad Pretoria.

Stel dat uw (klein)kind opgroeit in een slechte buurt vol prostitutie, drugs, diefstal, geweld, en vuilnis. Wat komt er dan van uw (klein) kind terecht als u hem zelf ook niet kan ondersteunen? Misschien krijgt hij slechte vrienden en belandt hij in de criminaliteit.

De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich terecht zorgen om haar 8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie, die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt met huiswerk. Ze leren normen en waarden via bijbelonderwijs. Ze krijgen zelfvertrouwen door theater, muziek en kunst. En wat het allerbelangrijkste is: ze blijft de kinderen trouw totdat ze volwassen zijn en op een goede plek zijn beland.

U kunt helpen om kinderen zoals Kgaugelo zo'n kans te bieden! Het bedrag dat u gespaard heeft in uw spaardoosje in de 40dagentijd of geturfd op een lijst en uw gift in de collecte met Pasen kunt u via de Scipio-app of via NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie overmaken onder vermelding van 'Zuid-Afrika'.

Namens de ZWO commissie, Marja Bakker

DE DIACONIE KIJKT VOORUIT

Medio maart kwam de diaconie weer samen, online uiteraard. We stemden in met de jaarrekening 2020. Vrijgekomen oudere reserves werden via Oikocredit opnieuw beschikbaar gesteld voor micro-kredieten. Vervolgens bespraken we de verschillende projecten. Wegens succes bieden we ook dit jaar enkele vakanties aan voor mensen/gezinnen die dit niet zelf kunnen bekostigen. De invulling gebeurt dan overigens naar wens van de betrokkenen zelf. Aanvragen zijn nog steeds mogelijk, als u een gegadigde bent of kent, kunt u vertrouwelijk contact opnemen met de diaconie. De diaconie kan ook mensen helpen die meegaan met de vakantie week van de PGH naar Zuid-Limburg.

De actie Vakantietas wordt eveneens wegens succes herhaald. Honderd kinderen van gezinnen uit kringen van de Voedselbank, Zorgdat e.d. krijgen in juni een tasje met tegoedbonnen en een aardigheidje om zorgeloos de zomervakantie in te gaan. U heeft hieraan kunnen bijdragen via de diaconiecollecte van 11 april. Of stort u alsnog uw bijdrage, met vermelding van 'vakantietas'. Duurzaamheid behoort tot de speerpunten van de diaconie. We hebben besloten dit onderwerp weer op te pakken. Daarbij denken we, naast energiebesparende maatregelen in beide kerkgebouwen, aan een actiemaand die is gericht op ons eigen consumentgedrag. Ook een nieuwe Micha-cursus behoort tot de mogelijkheden. U hoort er nog wel meer van.

Govert v.d. Boom

Dit nummer gaat naar alle gemeenteleden. Als u het blad regelmatig wilt ontvangen, kunt u zich abonneren.

De mogelijkheden hiervoor staan in Colofon op pagina 4.

De redactie

PASENINHARDERWIJK.NL VIER JE SAMEN

Na het succes van het Kerst Event afgelopen december, organiseren de kerken van Harderwijk en Hierden in samenwerking met Stichting Echo: PaseninHarderwijk.nl #ikbenervoorje

Een inspirerende uitzending voor jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk. Natuurlijk met muziek, maar ook het verhaal van een timmerman die een levensgroot kruis maakt, een boodschap van Martin Brand over het echte paasverhaal uit de Bijbel en nog meer. Een samensmelting van de jaarlijkse Paaszang in de haven van Harderwijk, The Passion en het online Kerst Event.

Paseninhardenwijk.nl

Een feest verbindt. Of het nu gaat om een verjaardag, koningsdag of een christelijke feestdag zoals Pasen. Het brengt mensen bij elkaar, inspireert en brengt vreugde.

Maar bij elkaar komen om te vieren is nog even niet mogelijk. Des te belangrijker is het dat we online events organiseren waardoor we toch een beetje met elkaar verbonden zijn. Vanuit die gedachte is ook het Paas Event ontstaan, georganiseerd door de verschillende kerken uit Harderwijk en Hierden.

#ikbenervoorje

Maar kijk niet alleen, voor zover de maatregelen het toestaan, nodig je burens, collega's, vrienden of familie uit om samen te kijken. Wees er voor elkaar, want ook Paseninharderwijk.nl vier je samen.

Wat? Online Paas Event Paseninharderwijk.nl

Wanneer? 1e paasdag 4 april 2021 om 14.30 en 20.00 uur

Waar? Paseninharderwijk.nl en HK13.TV



BEKNOPT VERSLAG AK VERGADERING

Dinsdag 2 maart heeft de AK alweer haar tweede vergadering van dit jaar gehouden via ZOOM.

Wat is er zoal besproken, afgesproken en zijn er aan besluiten genomen.

Het meditatie moment werd verzorgd door Marissa door het lezen van een gedicht van Toon Hermans. In het gedicht schrijft hij over de verwondering hoe een kind tegen de wereld aankijkt.

In deze vergadering waren Eelke van der Wal en Lisette Brandsma namens de Jeugd raad uitgenodigd om te vertellen hoe het onze jeugd in deze lastige tijden vergaat. Met ons namen zij het beleidsplan van de Jeugd raad door en dan vooral het onderwerp van de 4 geloofsfasen zoals deze zijn beschreven in Growing Young. Er werden concrete vragen gesteld waaronder: Hoe kunnen de AK en de wijkkerkenraden de Jeugd raad ondersteunen om door de geloofsfasen te gaan. Er ontstond door de diverse vraagstellingen een levendige en

prettige discussie waarbij vanuit de AK de nodige adviezen werden gegeven. Een van de adviezen was; maak dingen concreet om beet te pakken en maak dingen niet vrijblijvend. Na afloop van de discussie is toegezegd de Jeugd raad 2 of 3 keer per jaar uit te nodigen in een AK-vergadering. Na vertrek van Eelke en Lisette, werd de agenda verder behandeld. Zo werd gesproken over de stand van zaken rond de vernieuwbouw van de Plantagekerk, een artikel hierover heeft u inmiddels kunnen lezen in Samen Geroepen, werd het beleidsplan van het Fonteinwerk ter informatie uitgereikt aan de AK-leden en werd geattendeerd op de opening van het gebedshuis van HK24/7 aan de Smeepoortstaat achter boekhandel Sjemen. Vervolgens werd het rooster van aftreden besproken. Dit jaar zijn aftredend Albert Bode namens de Regenboog en Coen van Woerkom als scriba AK. Voor deze laatste heeft zich helaas en tot op heden nog geen

nieuwe opvolger gemeld. Naast het rooster van aftreden, is ook gesproken over de vacatures binnen het CvK. Zoals al dan niet bekend, heeft Robert Stade besloten zich uit het CvK terug te trekken en zijn hiermee 3 vacatures binnen het CvK ontstaan. Robert is tijdens de vergadering formeel onthouden van zijn taken als kerkrentmeester en wordt voor zijn inzet hartelijk bedankt.

Tijdens de vergadering zijn de volgende punten besproken en waarover een besluit is genomen:

- Het concept van het financiële jaarverslag 2020 is door Henk van Rijssen toegelicht. Door hogere inkomsten en lagere uitgaven is in 2020 een batig saldo behaald van € 3.120, --, terwijl er bij de begroting was uitgegaan van een tekort € 76.417, --. Daarnaast waren er diverse incidentele kosten en opbrengsten, waardoor het concept 2020 uiteindelijk een batig saldo laat zien van € 105.692, --. Vervolgens gaf Henk aan dat de jaarrekening in overeenstemming is gebracht met de richtlijnen van FRIS, het administratieve pakket van PKN Nederland. Na dit te hebben besproken, wordt het concept jaarverslag door de vergadering goedgekeurd. De AK kan hierdoor de accountant opdracht geven voor de controle en hoe de controle opdracht eruit moet zien. Als de controle is uitgevoerd, krijgt de gemeente de gelegenheid de cijfers te bestuderen waarna er een gemeentebijeenkomst zal worden gehouden om het financiële jaarverslag 2020 definitief te kunnen goedkeuren.
 - Vervolgens is gesproken en besloten om de volgende arbeidsovereenkomsten te verlengen:
 - Die van Annemarie Stuiver (koster Plantagekerk), te verlengen met 1 jaar,
 - Die van Lisette Brandsma (jeugdwerker), te verlengen met 1 jaar,
 - Die van Frieda Meijers (ouderenpastor), te verlengen tot aan haar pensioenge-rechtigde leeftijd,
 - Die van Henk Jansen (Fonteinwerk), te verlengen met 1 jaar, waardoor het Fonteinwerk vanuit haar beleidsplan meer tijd krijgt om naar een geschikte opvolger te zoeken.
- Na de gehouden rondvraag en aan het einde van de vergadering werd via ZOOM geëindigd met het Onze Vader. Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen hebben, laat het mij dan weten.
- Coen van Woerkom,
Algemene Kerkenraad PGHarderwijk
email: scriba.ak@pgharderwijk.nl*

JUIST JOU EN U HEB IK NODIG!

Op de laatste zondag voor de lockdown (8 maart 2020) werd onze zoon Simon gedoopt. Hij was toen nog geen drie weken oud, maar toevallig kwam het zo uit. Ik weet nog goed dat we toen al geen handen meer gaven. Maar massaal koffie drinken deden we nog wel. Achteraf ben ik blij dat dit geen ernstige gevolgen heeft gehad.

Als ik nu op zondag naar de kerk rijd voor een dienst en in een bijna leeg gebouw kom, denk ik nog vaak terug aan die doopdienst. Aan hoe ik onder de indruk was van al die mensen die voor ons stonden en die beloofden om ons heen te zullen staan, in het opvoeden met geloof.

Steeds meer realiseer ik me dat we het alleen ook niet redden. Natuurlijk, je kunt er thuis veel aan doen; we bidden en lezen uit de Bijbel. Zeker. Maar het gaat juist ook om het samen delen en om de geloofsverhalen van een ander. Dat je je daaraan kunt spiegelen.

Daarom was ik zo blij met de avond over geloofsopvoeding in maart. Ik vond het heerlijk om andere ouders en (groot)ouders te ontmoeten die met eenzelfde soort vragen zaten. Hoe mooi om samen na te denken over Godsbeelden en om materialen aangereikt te krijgen voor thuis.

Maar daarbij mis ik jou en u. Ik zou mijn kinderen zo graag weer onze gemeenschap laten ervaren. Ik zou hen kennis willen laten maken met de al wat oudere Eef, die zoveel harte-lijkheid uitstraalt en die altijd zo van de vrijheid van de kleintjes geniet. En met Bert, die bezig is met duurzaamheid en die dat graag met jonger en ouder wil delen. En met Jan, die een hart heeft wat klopt voor popmuziek, en die daar de liefde van God in zoekt en vindt.

Ik geloof dat ik jullie nodig heb om mijn kinderen te laten delen in God en geloof. Ik geloof dat we elkaar nodig hebben om verder te komen op de weg van God en geloof.

Ds. Marissa van Meijl



PGH in beweging

Ook aan de Protestantse Gemeente Harderwijk gaat de coronatijd met al zijn beperkingen niet voorbij. Gelukkig mogen we constateren dat met de beperkingen er toch nog activiteiten doorgaan. Toch zien ook wij uit naar de tijd dat de beperkingen geleidelijk zullen worden opgeheven. De reeds toegekende projecten, kunnen dan weer doorgang vinden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de initiatieven op gebied van muziek in de erediensten. Maar we roepen eenieder nu ook op om met nieuwe initiatieven te komen. In het postcorona tijdperk mag er toch weer wat meer leven in onze gemeente komen!

Kort nog even de spelregels: Meld je idee bij onze commissie, geef globaal aan hoe je het wilt vormgeven. Bedenk hoeveel menskracht het idee zal vragen en hoe je die mobiliseert. Geef aan wat je denkt dat het zal gaan kosten en of het idee zodanig levensvatbaar is dat het na verloop van tijd zichzelf kan bedruipen.

Ter inspiratie kunnen we melden dat er voor eind mei een vakantieweek voor ouderen in Limburg gepland staat. Voor hen die in het gezelschap slecht ter been zijn gaat er een enthousiaste groep vrijwilligers mee. Wij zien uit naar nieuwe initiatieven!

Commissie PGH in beweging

pghinbeweging@pgharderwijk.nl

Jan v.d. Kolk, Bert Maarleveld, Ton de Hoop

WERELDGEBEDSDAG



Deze mooie viering met als thema Rotsvast was voorbereid door vrouwen uit de eilandengroep Vanuatu, gelegen in de Stille Zuidzee. Het landelijke comité Nederland heeft de viering vertaald en in verband met Covid-19 uitgezonden via Youtube. De viering is in ons land door honderden mensen bekeken waaronder meerderen uit de Harderwijker kerkgemeenschappen.

Hierbij de verantwoording voor de giften die wij kregen voor de projecten: Gift ZWO commissie PG Harderwijk van € 500,-. Gift Zendingcommissie Bethelkerk € 50,-. Individuele giften € 110,-. Hartelijk dank aan de gulle gevers. Totaal is € 660,- overgemaakt naar het landelijke comité voor de volgende doelen:

Early Intervention Pikini group: zet zich in voor vroegtijdige opsporing en begeleiding van ouders met kinderen met een handicap, ter voorkoming van sociale uitsluiting en hulp bij ontwikkeling van de kinderen.

The Butterfly trust: Gezondheidszorg met voedingsadviezen en persoonlijke hygiëne en tand/oogzorg op scholen in dorpen. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de gevolgen van de laatste cycloon te verhelpen alsook het bestrijden van Covid-19.

Speciaal verzoek voor hulp Suriname: project Paramaribo, steun aan kwetsbare oudere en jonge gezinnen met kleine kinderen.

Ina Lobensteijn

GASTVROUWEN EN -HEREN

Vanaf mei dit jaar zal de Grote Kerk weer opengesteld worden voor belangstellenden (uiteraard afhankelijk van de coronamaatregelen). Sinds een aantal jaren verzorgt een enthousiaste groep vrijwilligers de ontvangst van de gasten. Ook dit jaar zal dat weer het geval zijn. Op dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur kunnen belangstellenden onze prachtige kerk bezoeken (uitgezonderd bij trouwerijen, begrafenissen en concerten). Vanaf dit jaar is er een samenwerking met het vernieuwde Stedsmuseum. Het is dan mogelijk om een audiotour in de kerk te volgen. Deze audiotour wordt beschikbaar gesteld door het Stedsmuseum. We verheugen ons op de samenwerking met het Stedsmuseum. Om de openstelling van de kerk te kunnen blijven waarborgen, hebben we nog een aantal vrijwilligers nodig. Het is niet direct noodzakelijk om veel kennis van de geschiedenis van de kerk te hebben, maar interesse hierin, een gastvrije houding en een luisterend oor is wel van belang! Bezoekers zijn altijd weer verrast door het rijke evangelie dat de schilderijen vertellen. Veel Harderwijkers dragen onze prachtige kerk een warm hart toe. Ook als u geen lid van deze gemeente bent, maar wel graag als gastheer of gastvrouw mee wilt doen, bent u van harte welkom en kunt u zich hiervoor aanmelden. Via een online-agenda, kunnen de vrijwilligers precies aangeven wanneer en hoe vaak ze beschikbaar willen zijn. Wie belangstelling voor dit mooie en gezellige vrijwilligerswerk heeft, kan zich voor informatie of aanmelding wenden tot Aart Petersen (kostergrotekerk@gmail.com) of Wilma Koorevaar (wilmakoorevaarteu@gmail.com).

Wilma Koorevaar

GOED NIEUWS VOOR ONZE PARTNERGEMEENTE

In deze tijd van lockdown hoort u helaas weinig van de werkgroep Dresden-Roemenië. Andere jaren was u van ons gewend dat wij in het voorjaar allerlei acties voerden, zoals de worsten- en paasbrodenverkoop. Helaas is dat nu niet mogelijk. Hierdoor missen wij ook veel van onze inkomsten.

Toch hebben wij goed nieuws te brengen!

Dankzij de geweldige opbrengst van de, bij de Nieuwsbrief van november 2020 gevoegde, acceptgirokaart en een legaat, dat wij vorig jaar ontvingen van een overleden gemeentelid, konden wij voor de mensen in Roemenië weer het nodige betekenen.

Wij hebben natuurlijk de "gewone" dingen kunnen doen, zoals de levensmiddelenpakketten voor alle bewoners kunnen uitdelen en de fondsen kunnen aanvullen. U weet wel, het nood- brood- en onderhoudsfonds.

Maar, doordat wij over voldoende gelden konden beschikken, hebben wij nu gehoor kunnen geven aan een lang bestaande wens: een goede, tweedehands tractor erbij voor het werk op het land.



Onze contactpersoon, Arpad, beheert voor ons de landbouwmachines in een soort loonbedrijf.

De machines worden door hem ingezet voor de gehele gemeenschap, Roemenen en Hongaren, tegen een minimale vergoeding.

Bepaalde werkzaamheden konden met de bestaande, oude tractor, niet worden gedaan en daarom was de vurige wens: een tractor van om en nabij 100 PK.

Begin maart ben ik met ons werkgroep lid Gerrit Kombrink een dag op pad geweest naar landbouwmechanisatiebedrijven op de Veluwe en in Friesland. Wij hebben in Workum een tractor gevonden die aan de eisen van Gerrit kon voldoen. Het is een John Deere geworden van exact 100 PK. Gerrit is, met zijn vakkennis van motoren en machines, niet gauw tevreden. Maar ik merkte meteen dat hij over dit apparaat zeer enthousiast was. Daarbij kwam nog, dat wij ook een andere wens konden vervullen: een meststrooier. Ook die vonden wij bij hetzelfde bedrijf. Gebruikt, maar in goede staat.

Wij gaan nu werken aan het transport van de aankopen naar Stina de Mures. Wij hopen dit zo spoedig mogelijk te kunnen realiseren, zodat de apparaten kunnen worden ingezet ten behoeve van de dorpelingen in Stina de Mures, Copand en Gabud.

Henk Venema, penningmeester werkgroep Dresden-Roemenië

Terugblik classicale vergadering Veluwe

Hoe vitaal is de gemeente?

Een vooruitblik van tien jaar doet soms schrikken. Bij het beroepingswerk blijkt dan dat op langere termijn de predikantsplaatsen niet meer te handhaven zijn vanwege de krimp van de gemeente. Het beroepingswerk stagneert want eerst moet er gesproken gaan worden wat het beleid op langere termijn zal zijn, wat van belang is voor het gemeente-zijn en welke formatie daarbij het beste past. In de classicale vergadering werd een gemeentescan gepresenteerd waarmee een beeld gemaakt kan worden wat er aan gaven en talenten in de gemeente aanwezig is. Deze gemeentescan heet nieuw kerkelijk peil, kun je ook zo op internet vinden. De classicale vergadering hoopt dat er gemeenten zijn die bereid zijn hiermee aan het werk te gaan. Voor de classicale vergadering is het van belang dat gemeenten vitaal blijven en dat daarmee het blijven bestaan geborgd is.

TERUGBLIK CLASSISPREDIKANT

Onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, blikte met ons terug op zijn eerste periode. Hij gaat rond in de gemeenten en bezoekt de kerkenraden en de voorgangers. Mooie gesprekken over wat hen beweegt, waar het om gaat in de gemeente en de zorgen en vreugden mogen ook genoemd worden. Hij heeft een ontmoeting gehad met een divers samengestelde groep jongeren en dat smaakte naar meer. Contacten met de burgerlijke overheid laten zien dat dit op prijs wordt gesteld. Het afgelopen jaar was voor het bezoekwerk moeilijk en dat vindt hij heel jammer.

EN VERDER

De broeders Evert van Beek en Dick Bootsmann zijn herbenoemd als leden van het classicaal college voor behandeling van beheerszaken. Het financieel jaaroverzicht

over 2020 is door de vergadering vastgesteld. De classicale vergadering hecht aan het goed functioneren van de werkgemeenschappen en er is voor elke werkgemeenschap een bedrag beschikbaar. Omdat er in 2020 veel niet kon doorgaan, is er een fors overschot.

De classicale vergadering heeft ingestemd met het voorstel om te onderzoeken wat er gedaan moet worden om een huisgemeente onder te brengen bij de classicale vergadering. Het voornemen is dat op de vergadering in juni een voorstel ligt wat er gedaan moet worden en op welke wijze dat ondersteund kan worden.

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe

VAN ABBA TOT ZONDEBOK (aflevering 15)



In het alfabet zijn wij aangekomen bij de letter L en het begrip "Liefde voor de vijand" is aan de beurt. Veel bijbellezers denken dat liefde voor de vijand echt iets is uit het Tweede Testament. Waarom denken zij dat? In de Bergrede

zegt Jezus: "Jullie hebben gehoord dat gezegd werd 'Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten,' maar ik zeg jullie: heb je vijanden lief." Wie in het Eerste Testament gaat zoeken, vindt echter geen gebod om je vijand te haten, maar dat zei Jezus ook niet. Hij herinnert aan de mondelinge traditie in zijn eigen tijd. Dat je de vijand moet haten, kon je regelmatig horen op straat en bij de gesprekken in de poort.

Allerlei geboden en spreuken in het Eerste Testament roepen juist op, om positief met vijanden om te gaan en niet toe te geven aan leedvermaak als het je vijand slecht gaat. Daarom worden er bij de Pesach-maaltijd druppels wijn gemorst uit mededogen met de Egyptenaren die zoveel slachtoffers moesten betreuren bij de bevrijding van het volk Israël. (Pesach valt in 2021 samen met onze Stille Week.) In het Spreukenboek en Job klinkt de wijsheid: "Je verheugt je niet over de ondergang van je vijand."

De apostel Paulus schrijft hier over in zijn brief aan de christenen van Rome en hij verwijst ook naar het Spreukenboek: "Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten.." (Spr. 25: 21)

Een buitengewoon sprekend voorbeeld is de volgende situatie: de ezels van je vijand bezwijkt onder zijn last. Daar ga je niet bij staan lachen, maar je moet de helpende hand bieden. (Exodus 23 : 4-5) Dit is een gebod waar je maar zó een uur over kunt mediteren. Vooral als wij los komen van de letterlijke woorden, zien wij overal om ons heen situaties die precies vanuit dit gebod kunnen worden opgelost: geef geen voedsel aan vijandigheid. Wie de verstarring doorbreekt, wordt bevrijd uit de zinloze spiralen van geweld en tegengeweld.

Mijn leestip bij deze aflevering is hoofdstuk 12 uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Bedenk bij het lezen ook, hoe lastig de situatie voor de eerste christenen (uit de Joden) in Rome kan zijn geweest.

Tjitte Dijkstra, namens de interkerkelijke werkgroep Kerk & Israël

NIEUWS VAN WILMA EN RUTH

Wilma schrijft:

In februari had Ruth vakantie en heb ik ook geprobeerd een week rust te nemen. In die tijd hadden we ontzettend veel problemen met ons internet, waardoor we uiteindelijk op een ander systeem zijn overgegaan. We hebben nu een eigen antenne op het dak die contact maakt met een station wat glasvezel internet heeft. Dit internet is inderdaad sneller en tot nu toe ook stabiel.

Met de schouder van Carin gaat het steeds beter. Ze kan nu weer auto rijden en deze week is ze ook weer begonnen met brommer rijden wat wonderwel goed gaat! We zijn daar erg dankbaar voor. Carin is druk met het begeleiden van een stagiaire die begin maart is gearriveerd in Bobo. Hanna is Nederlandse maar woont nu al jarenlang in Engeland. Ze is voor 2 jaar hier met SIL om te helpen in taalkunde analyse van een Burkina taal. Op dit moment ben ik bezig om een cursus te geven aan 3 verschillende teams. Het is een basis cursus in fonologie en orthografie (schrijfwijze). De teams die deelnemen werken allemaal in een taal waar nog geen goede schrijfwijze voor is. 2 teams zijn al bezig met Bijbelvertaalwerk. Deze vertalers doen gaandeweg allerlei ontdekkingen over de klankstructuur van hun taal. Het is boeiend om hen te onderwijzen en te begeleiden in dit proces. Samen met collega Zanga Traoré geef ik 3 weken les in de verschillende aspecten. Eén van de deelnemers tijdens deze cursus is Amadou, een Malinese taalkundige die in Bamako werkt. Hij werkt aan het Banka, een taal gesproken in het zuiden van Mali. Sinds september begeleid ik hem in zijn taalkunde werk. Hij is de enige van de deelnemers die niet in zijn eigen taal werkt. Hij is ook de enige die moslim is en geen christen.

Het hete seizoen is weer begonnen wat betekent overdag rond de 39° - 40° C. Ik heb echt mijn siësta 's middags nodig omdat het klimaat zo vermoeiend is. Maar dit seizoen betekent ook heerlijke sappige mango's uit eigen tuin waar we erg van genieten. Hartelijk bedankt voor jullie gebed en meelvenen, en hartelijke groeten (ook van Ruth en Carin)

Wilma Wolthuis

GA MEE MET DE PGH-VAKANTIEWEEK IN MECHELEN (L)

Het loopt goed met de voorbereiding van de vakantieweek die onze Protestantse Gemeente Harderwijk organiseert. Als de corona geen roet in het eten gooit, gaan ruim dertig Harderwijker ouderen en mensen met een (lichte) zorgbehoefte deze zomer genieten van een vakantieweek in Mechelen, in het mooie Zuid-Limburgse heuvel-land. De week is van 29 mei tot 5 juni.

Deelnemers mogen rekenen op een fijne ontspannen week met volledige verzorging en begeleiding. En extra leuk: het team vrijwilligers bestaat uit bekende en gekwalificeerde gemeenteleden, onder wie Gertie van Dijk (oud-verpleegkundige), oud-huisarts Bert Maarleveld, verpleegkundige Elles Egelkraut en fysiotherapeute Wilma Heijblom. Wilma was ook de initiatiefnemer van deze week. Gertie is al vaak met kleine groepjes oudere gemeenteleden op vakantie geweest. Door in breder verband samen op vakantie te gaan ontstaat er verbinding tussen de gasten onderling en de vrijwilligers. Vanwege dit stukje gemeenteopbouw wordt de vakantieweek ondersteund vanuit het fonds 'PGH in Beweging'. Waar nodig kan ook de diaconie financieel bijspringen.

Bij het zoeken naar een geschikte accommodatie is nauw samengewerkt met Het Vakantiebureau van de PKN. De Heerenhof is een monumentale, gerestaureerde kasteelhoeve. De kamers beschikken over een aangepaste badkamer met douche, toilet, televisie en zorgoproepsysteem. Er zijn diverse ruimtes voor activiteiten en ontspanning. Het restaurant kan aan dieetwensen voldoen. Rollators, rolstoelen en scootmobielen zijn aanwezig. Voor deze vakantieweek van 29 mei tot 5 juni zijn nog enkele plaatsen vrij. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Gertie van Dijk, tel 06 30321644.



De Heerenhof ligt middenin het Mechelen (L)

KIJKEN NAAR DE TOEKOMST VAN DE PGH

Wat gaat de toekomst ons brengen? We zouden het graag willen weten. Hoe zou de kerk er over pakweg 10 jaar uit zien? Maar niemand heeft een glazen bol waarin we kunnen kijken. Het is zoeken en tasten en goed om je heen kijken, wat is er gaande? Corona versterkt die onzekerheid voor de korte termijn: hoe zal het zijn als we weer echte kerkdiensten kunnen houden, hoeveel mensen zullen we terugzien. Of zullen veel mensen alleen digitaal verbonden blijven, ook omdat het op zondagmorgen wel comfortabel is achter de TV of beeldscherm.

Voor de wat langere termijn weten we dat kerkzijn anders zal worden, gewoon omdat de wereld om ons heen verandert. En de kerk verandert mee, dat gaat al jarenlang zo. Maar hoe wordt dat dan? Het antwoord op die vraag begint met het nadenken en dromen over wat we belangrijk vinden, over wat het hart van onze geloofsgemeenschap vormt, de essentie. In een artikelserie geven onze predikanten en kerkelijk werkers ons een inkijk in hun dromen, hun verlangen voor de PGH van morgen. U heeft er al over kunnen lezen.

Daarmee groeit een verlangen om een echte, hechte en warme geloofsgemeenschap te zijn, waar mensen zich verbonden voelen door de liefde van God, zoals die door Jezus in de Bijbel naar ons toekomt. Een kerk waar je bij wilt horen, waarin je mee wilt doen.

Maar wat betekent dat concreet? Waar liggen onze prioriteiten? Hoe zorgen we ervoor dat jongeren en gezinnen met opgroeiende kinderen de warmte en de basis van een warme gemeenschap ontdekken, zelf voelen en daar deel van willen uitmaken? En hoe zorgen we er tegelijkertijd voor dat onze ouderen de aandacht blijven krijgen, die ze nodig hebben? Dat zijn een paar grote vragen waarmee we de komende jaren groeistappen willen zetten. Ondertussen weten we ook dat het ledental de afgelopen 10 jaar met gemiddeld ruim 30% is teruggedaan. Als we alleen kijken naar het aantal jongeren en jongvolwassenen is de afname 60%. Die trend lijkt verder door te zetten. En dat werkt ook door in onze financiën: de komende jaren zal het begrotingstekort jaarlijks oplopen. Deze realiteit is lastig, maar kunnen we niet negeren. Een kleine werkgroep, met vertegenwoordigers uit AK, CvK en de gemeente, werkt in opdracht van de Algemene Kerkenraad aan een beleidskader en financiële meer-

LOUISE TEN WOLDE

Dit keer een bericht door Louise geschreven:

Zoals u misschien weet, ben ik op dit moment stafwerker bij Jeugd met een Opdracht Heidebeek (in Heerde). Van 6 december tot 13 februari ben ik met een team van 6 studenten en een co-leider naar Zweden geweest. Hier zijn we naar 4 verschillende plekken geweest en hebben hier praktische hulp aangeboden, evangelisatie gedaan, preken en getuigenissen gedeeld op locaties van YWAM (Youth With A Mission) Zweden en nog veel meer. We hebben uitgerekend hoeveel mensen we hebben ontmoet en een gesprek mee hebben gehad en dit zijn er minimaal 500 geweest! Ook een aantal mensen heeft de keuze gemaakt om Jezus te volgen en nog wat meer wilde graag een Bijbel hebben. Het was supermooi om naar Zweden te kunnen gaan en hier het evangelie te verspreiden ondanks alle corona maatregelen. De studenten zijn inmiddels weer allemaal thuis met hun DTS-diploma op zak (zie foto, de diplomauitreiking van één van de studenten, Kasandra misschien kent u haar van toen zij met Louise op bezoek was in de Plantagekerk)

De komende maanden zal ik praktisch op Heidebeek gaan helpen door ondersteunende taken te doen zoals koken voor de studenten, schoonmaken van gemeenschappelijke ruimtes, werken in de coffee-corner en meer. Daarna is het plan om in de zomer te starten met de voorbereidingen voor een nieuwe lichte studenten, die hun DTS in september beginnen.

De afgelopen week heb ik een cursus gevolgd over fondswerving gegeven door JmeO Heidebeek. Eén van de dingen die ik daar heb geleerd is het opstellen van een zendingvisie. In één zin zeggen waarom je in de zending werkt. Die van mij is geworden: *Ik wil jongeren laten weten en laten zien dat God een levende relatie met hen wil, of in het Engels iets anders: Letting young people know that God is pursuing them.* Ik heb het idee dat veel jongeren druk ervaren vanuit de maatschappij. Druk om te presteren, studeren, werken, goede vriend(in) te zijn, goede dochter/zoon, broer/zus te zijn. Zo veel druk dat het eigenlijk onhaalbaar is om aan al deze verwachtingen te voldoen. En daarom wil ik graag dat jongeren weten dat er iemand is die onvoorwaardelijk van hen houdt en dat dit niet van hen afhangt. Zoals Romeinen 8 vers 39 ook zegt: Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer. Dit is waarom ik bij Jeugd met een Opdracht werk, zodat jongeren dit hopelijk te weten zullen komen.

Mirjam ten Wolde, thuisfront-comité

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen naar het Thuisfront-comité: m.vanderloon@live.nl. Mocht u financieel willen bijdragen, dit kan via ZWO: NL42 RABO 0317714554 PGH inzake werelddiakonaat o.v.v. YWAM Louise ten Wolde.

jarenbegroting. Er wordt gewerkt vanuit geloofsverlangen en rentmeesterschap. Een eerste concept is naar kerkenraden, pastores, jeugdraad en diaconie gegaan. Die hebben daarop waardevolle feedback gegeven. De volgende stap is nu dat dit wordt verwerkt en aangevuld met een financiële paragraaf. Daarin zullen keuzes en financiële grenzen aangegeven worden om te zorgen voor een goed gebalanceerd kader, waarbinnen ruimte is om te groeien

en naar de PGH van morgen. We hebben geloof en passie voor de kerk van morgen; ook dan zal de PGH een geestelijk thuis zijn voor veel mensen. Want we leven uit dankbaarheid en genade, want Jezus Christus is en blijft de Heer van de kerk. In de volgende nummers van Samen Geroepen kunt u en kunnen jullie hierover meer lezen.

*Peter Scherpenisse,
voorzitter Algemene Kerkenraad*



'Wees niet bang'

'Bent u bang?' werd laatst gevraagd in een interview. Een terechte vraag, nu er in het afgelopen jaar zoveel zekerheden, onzeker zijn geworden, zoveel gemaakte plannen en afspraken niet zijn doorgedaan, wekelijkse bezoeken van familie of naasten niet meer vanzelfsprekend waren. Bij onze PGH waren er vanuit de PKN adviezen en hadden we te maken met besluiten van lokale wijkgemeenten. De vele vrijwilligers die geen bezoeken bij u konden afleggen en tóch verbonden wilden zijn met u, binnen onze kerkelijke gemeente. Ouderen die niet goed wisten waar ze nu verstandig aan deden, wel of niet naar buiten, boodschappen doen, elkaar ontmoeten, maar hoe dan... Gezinnen op zoek naar mogelijkheden om de kinderen te begeleiden bij het (thuis)onderwijs en daarnaast ook zelf (thuis) moesten werken. Vaak voor velen roeien met de riemen die er waren, een hele opgave!

Voortdurend schakelen, welke maatregelen, wat is wijsheid? Ondanks alles is er veel creativiteit ontstaan, niet alleen bij de mensen thuis, ook in de kerk. 'Houd moed, heb lief' is een goed houvast geweest. Er is gekeken naar mogelijkheden binnen de kerkelijke activiteiten en dat zijn er nog vele geworden, dank vrijwilligers!

Het virus gaf een bijzondere dimensie aan het afgelopen jaar, ook aan deze tijd van Passie naar Pasen. In het Evangelie van Matteüs 28 lezen we de woorden 'Wees niet bang'! En nu samen Pasen vieren, kunnen we dat? Wat hoopvol dat elke zondag het Kyrië blijft klinken, door alles heen: Heer, ontferm U!

Wees niet bang, want God zij dank, wij mógen geloven en vertrouwen: *Hij laat niet varen wat Zijn handen eens begonnen zijn, ook nú niet.* Laat de angst het niet winnen, er is een nieuw begin, Zijn Stem klinkt nog en daarmee kunnen wij verder. Ondanks alle vragen, zorgen en verdriet, zijn we niet alleen. Ik denk aan de oude koningin Wilhelmina met haar bekende uitspraak: 'Ik ben wel eenzaam, maar niet alleen.'

Ook al is het stil om ons heen, God laat ons niet los, ook ú niet en nú niet!

Matteüs beschrijft ons de Opstandingsmorgen, als nieuw begin, ondanks alles! Zonder Pasen zouden deze 40dagen toch een doodlopend verhaal zijn. Door Pasen mogen we opnieuw weten dat Jezus kwam, opstaan en in beweging komen. Hij kwam om wat in ons leven scheef is, weer recht te maken. Als je gelooft in deze Jezus, de meest afgewezen mens die ooit heeft geleefd, betekent dit: dat God ons, in Christus nóóit afwijst.

Wees niet bang! Het lege graf verzwijgt in zekere zin, waaróm het leeg is. De vrouwen horen alleen dat Hij daar niet is. De engel zegt: Hij is opgestaan! Voordat de vrouwen het aan anderen konden vertellen, komt Jezus op hen toe en zegt: wees niet bang! Zo mag u naar Jezus gaan met de vragen en zorgen, met je angst voor morgen. Zijn Stem klinkt: Ik ga je vóór, kom in Mijn Licht van de nieuwe Paasmorgen. Hij komt ons leven binnen, als Vriend, Voorbeeld, Verlosser en Middelaar.

Met open mond stonden mensen om Hem heen, verwonderd, ontzet, ja, daar valt je mond ook van open...! De opstanding is en blijft een mysterie. De verschijningsverhalen zijn getuigenissen, die geloof veronderstellen, die geloof wekken, die prikkelen en uitdagen, die ons van angst willen bevrijden. In deze 40dagentijd was het thema 'de zeven werken van barmhartigheid' n.a.v. Matt. 25. Opdracht van Jezus aan ons: 'doe dit voor iedereen, want dan doe je het voor Mij.' Laten wij Hem zoeken, want Hij laat zich vinden, in de wereld, in onze gemeente, in ons eigen leven. We zien de tekens, kijk naar buiten, de natuur doet al volop mee. Er komt een nieuwe schepping, met Jezus als nieuwe begin, het lichtende voorbeeld, dat is genade. En God schijnt altijd genoeg licht op ons pad, om de volgende stap te kunnen nemen!

Frieda Meijers f.meijers@pgharderwijk.nl



Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
Frieda Meijers
f.meijers@pgharderwijk.nl**

Bijbel Leesrooster

vrijdag	2 april	Marcus 15:1-47
zaterdag	3 april	Psalm 88
zondag	4 april	Marcus 16:1-8
maandag	5 april	Marcus 16:9-20
dinsdag	6 april	Psalm 30
woensdag	7 april	Jesaja 25:1-5
donderdag	8 april	Jesaja 25:6-12
vrijdag	9 april	Psalm 133
zaterdag	10 april	Jesaja 26:1-11
zondag	11 april	Jesaja 26:12-27:1
maandag	12 april	Jesaja 27:2-13
dinsdag	13 april	Psalm 81
woensdag	14 april	Ezechiël 33:1-11
donderdag	15 april	Ezechiël 33:12-20
vrijdag	16 april	Ezechiël 33:21-33
zaterdag	17 april	Ezechiël 34:1-10
zondag	18 april	Ezechiël 34:11-22
maandag	19 april	Ezechiël 34:23-30
dinsdag	20 april	Psalm 100
woensdag	21 april	1 Johannes 1:1-10
donderdag	22 april	1 Johannes 2:1-11
vrijdag	23 april	1 Johannes 2:12-17

kerkdiensten (de toelichting op de collectes)

Collecte 4 april

TOEKOMST VOOR KANSARME KINDEREN IN ZUID-AFRIKA

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Gebroken gezinnen, gewelddadige wijken, onvoltooide middelbare school. De helft van de jongeren tot 34 jaar is werkloos, hun toekomst vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie licht te brengen in hun bestaan. Met o.a. huiswerkbegeleiding voor 900 jongeren en hulp bij het verwerken van trauma's via muziek, kunst, vakantiekampen, trainingen en bijbelonderwijs. Zo groeit hun zelfvertrouwen. Steun dit werk via de Scipio-app of via NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Zuid-Afrika'. Dank voor uw steun!

Collecte 11 april

ACTIE VAKANTIETAS

Wegens succes vorig jaar gaat onze diaconie ook dit jaar weer zo'n honderd vakantietasjes vullen voor kinderen uit kringen van de Voedselbank, Zorgdat e.d. Dat brengt een beetje vrolijkheid in hun vaak so(m)bere bestaan. Met allerlei tegoedbonnen en kleine aardigheidjes kunnen deze kinderen straks hun zomervakantie zonnig beginnen. Ziet u het al voor zich? Geef dan gul aan de diaconale collecte van deze week. Stort uw bijdrage via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'vakantietas'.

Collecte 18 april

GEEF EEN LACH (MOLDAVIË)

Zie foto hieronder. Sommige kinderen kunnen niet lachen. Omdat ze slachtoffer zijn van verwaarlozing, geweld, armoede, misbruik of aan alcohol verslaafde ouders. Ze raken in zichzelf gekeerd, vertonen onwenselijk gedrag en raken achter op school. In Moldavië kennen vele kinderen deze problemen. 'Geef een Lach' helpt ze weer te kunnen lachen. We helpen ze met praktische zaken als schoolspullen, schoolgeld, kleding maar ook speelgoed. Verder zorgen we voor een liefdevolle plek waar ze na schooltijd naar toe kunnen voor een luisterend oor, een warme maaltijd, hulp bij huiswerk en kunnen spelen. Ook ondersteunen we een 'pleeghuis' waar de zwaarste slachtoffers, die uit de ouderlijke macht zijn gezet, terecht kunnen voor een liefdevol thuis. Geef een Lach is opgericht door PGH'er Job Burger. Helpt mee deze kinderen weer te laten lachen. Geef royaal via de Scipio-app of via NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Geef een Lach'.



EEN HEERLIJK SPOOR VAN LIEFDE...

Zondag 21 maart jl. hadden wij een dienst van jong tot ouder met als thema: "Een spoor van liefde". Jezus geeft Zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan Zijn leerlingen om uit liefde voor Hem, ook elkaar lief te hebben. Op de tafel stonden 5 bakvormen in de vorm van een hart. De werkgroep van jong tot ouder heeft daar iets lekkers in gebakken en na de dienst naar verschillende gemeenteleden (j&o) gebracht. Wij hopen dat u/ jij die zo'n verrassing ontvangt, ook weer een verrassing wil verzorgen voor een ander gemeentelid. Als het goed is, ontstaat er zo een heerlijk spoor van liefde door de gemeente heen in deze bijzondere (veertigdagen)tijd.

Hartelijke groet namens de werkgroep,
Elles Stoffer (stofferelles@kpnmail.nl)



VRIJDAG 2 APRIL GOEDE VRIJDAG

Plantagekerk

19.30 uur: ds. D. de Jong

De Regenboog

21.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Sonnevanck Youtube (kerk Sonnevanc)

15.00 uur: ds. G. Frederikze

ZATERDAG 3 APRIL STILLE ZATERDAG

Plantagekerk

19.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

De Regenboog

22.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze

ZONDAG 4 APRIL PASEN

Collectes: 1. Kerk in Actie; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong

11.30 uur: ds. H. Jansen Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze Mmv Kwartet
olv Johan de Jong

Sonnevanck Youtube (kerk Sonnevanc)

10.00 uur: ds. J.F. Kievit

ZONDAG 11 APRIL

Collectes: 1. Diaconie Vakantietas; 2. Kerk Ouderen-
pastoraat; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong

11.30 uur: dhr. E. Posthouwer Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen

Sonnevanck Youtube (kerk Sonnevanc)

10.00 uur: mw. P. Kiks-Leeflang

ZONDAG 18 APRIL

Collectes: 1. Stg. Geef een lach; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. Y.M. Voorhaar

11.30 uur: ds. H. Jansen Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: mw. A. Oosterloo Preek van een
gemeentelid

Sonnevanck Youtube (kerk Sonnevanc)

10.00 uur: dhr. G. Petersen

de toelichting op de collectes
vindt u op pagina 15

PLANTAGEKERK

Vrijdag 2 april (19.30 uur) Goede Vrijdag. In de dienst lezen we het lijdensverhaal. We volgen de Heer Jezus in de nacht na het laatste Avondmaal. Hij stierf voor ons aan het kruis. Dit is niet te bevatten. Terecht zegt een lied: 'Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten.' Je gaat kopje onder in de zee van Gods overweldigende liefde die Hij maakt in de weg die Zijn Zoon voor ons gaat. (ds. Diemer de Jong)

Zaterdag 3 april – Stille zaterdag (19.30 uur) Deze nacht waken wij om een weg te vinden door het donker, een pad door de golven, een uitweg uit de gebondenheid.

Deze nacht getuigen wij, met tal van liederen en verhalen, van de overwinning van het leven. Verdriet zal nooit het laatste woord hebben. Pijn zal nooit het laatste woord hebben. De dood heeft het laatste woord niet. (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 4 april (9.30 uur) En het is Pasen geworden.

De steen is weggerold. Het graf is open en leeg. De Heer is waarlijk opgestaan! Dat mogen we ook in dit jaar voluit bezingen en vieren. Ons leven is gered. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. (ds. Diemer de Jong)

Zondag 4 april (11.30 uur) Op deze Paaszondag gaat ds. Henk Jansen voor. Het thema is: Houd moed, het Licht heeft overwonnen!

Al meer dan een jaar leven we in een tijd met corona. Een tijd waarin we soms wel wat perspectief missen. En dan nu Pasen, want Hij is waarlijk opgestaan! Kun jij door de tranen van vandaag ook het Licht van Pasen zien?

Deze dienst zal online plaatsvinden en is te bekijken via CAI TV kanaal 707 of via de website www.pgharderwijk.nl/live-stream (klik op de foto van de plantagekerk). (Jeltsje de Vries)

Zondag 11 april (9.30 uur) Deze zondag heeft een mooie naam: Quasi Modo Geniti. Dit heeft niks met een musical of film te maken. Petrus schreef het. We zijn als pasgeboren kinderen, dat betekenen deze Latijnse woorden. Een nieuw geboren kind van God, dat ben je door Hem, de Levende, in Wie je gelooft, 1 Petrus 2: 2. (ds. Diemer de Jong)

Zondag 11 april (11.30 uur) Deze dienst gaat Erik Posthouwer voor. Het thema is Vrij zijn! We leven nu in een tijd waarin ons veel regels worden opgelegd. We zijn vrij maar door alle beperkingen toch ook weer niet. De Bijbel leert ons dat we ons moeten laten leiden door Gods liefde. Want alleen Zijn liefde maakt ons vrij. Erik zal ons meer vertellen over het grote voorrecht van Gods bevrijdende liefde!

Deze dienst zal online plaatsvinden en is te bekijken via CAI TV kanaal 707 of via de website www.pgharderwijk.nl/live-stream (klik op de foto van de plantagekerk). (Jeltsje de Vries)

DE REGENBOOG

Diensten in de stille week in de Regenboog:

Witte donderdag 19.00 uur

Goede vrijdag 21.00 uur

Stille zaterdag 22.00 uur (niet 21.30 uur!)

Zondag 4 april (10.45 uur) Een nieuw begin! Dat is Pasen zeker. Ook al worstelen we misschien met van alles, voelt het online maar slap, en zitten we in een derde golf: we spreken van een nieuw begin. Als hoop, en dat is kracht voor het nu. Het is begonnen, zie je het? We zingen ervan met een kwartet olv Johan de Jong en Adriaan Bruinink. En we eindigen met "U zij de glorie!" door tientallen gemeenteleden. (ds. David Kroeze)

Zondag 11 april (9.00 uur) Het is een week na Pasen, een week na de opstanding van Jezus Christus. Wij hebben Pasen gevierd, gaan wij nu weer over tot de orde van de dag? Nee, vanmorgen zien we Thomas. Voor hem is het nog niet zo duidelijk wat er gebeurd is, wat er gezegd wordt, nl. dat Jezus zou zijn opgestaan. Er wordt wel gesproken over de ongelovige Thomas. Laten we er vanmorgen nog eens naar kijken en er samen over nadenken. Het thema is 'Thomas: ongelooflijk gelovig!' We wensen elkaar een inspirerende dienst toe. (Anna Marie Jansen)

Zondag 18 april (10.45 uur) Centraal staat 1 Joh. 1:1-7, God is Licht en in Hem is geen spoor van duisternis. Het licht is de kerk binnengedragen tijdens de paaswake. Hoe blijft dat Licht branden in ons? Hoe volg je het Licht? Wat heeft het Licht met verbondenheid te maken? We gaan daar over nadenken en we zingen mooie liederen van Marten Kamminga. Maar ook luisteren en kijken we naar een rap en dans van kinderen over Licht. Ben jij, bent u erbij zondag? (Anita Oosterloo)