

# Samen Geroepen

NR 04 2021

12 maart – 1 april

**Vandaag de dag**

**Rock Solid**

**Een maaltijd anders dan anders**



**Protestantse Gemeente Harderwijk**



Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde



## COLUMN

## VANDAAG DE DAG...

Wat houdt je bezig in deze tijd? Het is de opdracht ooit aan de schrijvers van de column gegeven; hier zou het over moeten gaan. Wat mij nu bezig houdt en iedereen denk ik wel, is de coronatijd. Wat een vreemde tijd. Steeds word je meegenomen tussen hoop en vrees en ondertussen draait de wereld door. We zien de gevolgen van winkelsluitingen, van horeca gesloten, scholen een beetje open, zorgcentra maar moeilijk binnen te komen, om van het ziekenhuis maar niet te spreken en ook de kerk via de televisie en de computer. Wat mis ik de wandelgangsgesprekken, de korte ontmoetingen met hoe gaat het nu met je, maar ook het samenkomen op zondagmorgen of door de week heen. Maar het is wat het is en we moeten roeien met de riemen die we hebben. Gelukkig zijn er ook momenten van vreugde, want denk alsjeblieft niet dat ik zit te somberen, maar toch....Gelukkig mag het ook weer voorjaar worden en hoe wonderlijk was het om te zien, dat toen de winter van één week voorbij was, de sneeuwkllokjes en de krokussen bloeiend onder de sneeuw vandaan kwamen. 'Alles gaat voorbij', zei een ouder gemeentelid tegen mij; ervaring had haar dit geleerd. Bemoedigende woorden om door te geven. En we mogen weer onderweg naar Pasen. Het feest dat ons vertelt dat het leven sterker is dan de dood en dat het goede het kwade zal overwinnen. De veertigdagentijd, ons door de traditie van de kerk gegeven, neemt ons mee op die weg. Dit jaar zijn de woorden van Jezus: 'Wat je aan de minste mijner broeders hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan' leidraad om op weg te gaan. Hij zelf is ons hierin voorgegaan en we mogen in zijn sporen verder op weg naar de grote Morgen. Houd moed, heb lief!

*Gertie van Dijk-Vermeulen*

## Gedachte:

*De Geest is als een parachute;  
Hij werkt pas als hij open is.*

*Frank Zappa*

## Bij de voorplaat:

**De kerkdeuren gingen voorzichtig weer open op zondag 28 februari**

## EEN DROOM VOOR ONZE KERK

In Samen Geroepen dragen wij als pastores bij, om te spreken over de veranderingen in de PGH, praktisch en financieel. Deel 3: Gertie en Frieda in gesprek



## Gertie, wat is jouw droom voor de kerk?

Mijn droom is gebaseerd op vertrouwen in God en mensen. Gods goedheid houdt ons gaande, zolang de wereld draait... Dit geloof geeft kracht om door te gaan, want het is God zelf die in liefde met ons meegaat. Het verhaal van Mozes bij de berg Horeb wil dat aan ons vertellen. Mozes zegt dan tegen God: 'Ik wil wel gaan, maar niet zonder U'. En God gaat mee. Met dit zelfde vertrouwen ga ik graag onderweg naar morgen samen met alle gemeenteleden; jong en oud, rijp en groen. Onderweg naar het goede, het schone, waar liefde de kracht is, die het kwade te sterk af is.

**Hoe zie je dat concreet voor je in de toekomst van de PGH?** De kerk zal er in de toekomst anders uitzien. De viering op de zondagmorgen zal altijd blijven. Hierbij zullen we gezamenlijk optrekken met wederzijds begrip voor zowel het oude vertrouwde als vernieuwende manieren om samen kerk te zijn. Op deze manier zal de gemeente groeien in een gelovig thuis. De kerk is ook van groot belang in de maatschappij en als gemeente zullen we hier middenin moeten staan om geloofwaardig te zijn. Samen mogen we uitstralen dat God met ons is en zetten we ons in voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de Schepping. Zichtbaar zijn in de samenleving zal hier zeker aan meewerken.

**Wie doen daarin mee?** Het zou mooi zijn als ieder gemeentelid met de eigen talenten meedoet. Bij dit alles moeten we ons niet laten leiden door krimp en kramp, maar blijven vertrouwen op God; Hij die gezegd heeft: Ik zal er zijn voor jou.



## Frieda, wat is jouw droom voor de kerk?

Mijn droom is dat de kerk een open kerk is waar mensen elkaar ontmoeten. Een plek voor iedereen, waar gelachen en gehuild kan worden. Waar kerkmuren wegvallen, waar men zich geliefd en geroepen weet. In de Bijbel wordt Abraham geroepen op weg te gaan. De onbekende toekomst gaat hij tegemoet, wél in vertrouwen op Zijn God, hij weet zich geliefd! God ontmoeten is kijken naar Jezus als ons voorbeeld. Geloven, handen en voeten geven door de kracht van Zijn Geest en uitzien naar Morgen. Dáárvan dromen en tegelijk in onze tijd ervaren dat die God van Liefde nog Dezelfde is en door mensen heen werkt.

**Hoe zie je dat concreet voor je in de toekomst van de PGH?** Ik wens dat de PGH een plaats is waar geloof, hoop en liefde herkenbaar is en mensen elkaar respecteren. Dat ouderen en jongeren elkaar ontdekken als 'een maatje' en ervaringen in het leven delen. Luisteren naar elkaars' levensverhalen.

Zo kan de PGH een gemeenschap zijn waar men gezien en gehoord wordt. God riep Abraham en Zijn stem klinkt nog steeds, door de Bijbelverhalen, muziek en liederen heen. Hij stelt ons in de ruimte en wij krijgen de verantwoordelijkheid om present te zijn. Binnen de PGH en daarbuiten, ons te bewegen tussen mensen met hun eigen vragen, verdriet, twijfels en vreugde, samen Zijn toekomst tegemoet.

**Met wie doen we dat?** Met allen, ieder heeft een taak en kan doen waar men goed in is. Samen getuigen in woorden en daden, elkaar aanvullen en het Woord breed uit dragen in het vertrouwen: God gaat mét ons, elke dag!

# Zie je mij?

**Een tijdje geleden kwam een ouder gemeentelid enthousiast naar mij toe. Ze was op zondagavond in de Plantagekerk en het viel haar op dat er veel fietsen stonden voor de kerk. Ze werd nieuwsgierig en ging op onderzoek uit. Ze kwam erachter dat zo'n 25 jongeren samen waren gekomen voor Rock Solid. Ze zei ze gedag, wenste ze een fijne avond en ging naar huis.**

Ik werd hier zo blij van, ze deed moeite voor de jongeren die bij haar kerkelijke gemeente hoorden. We kunnen samen met alle 100 jeugdwerkwilligers nog zoveel mooie activiteiten voor de kinderen en jongeren organiseren om ze te vertellen over God. Maar als de jongeren zich niet gezien of gehoord voelen door de gemeente is de kans dat ze de kerk verlaten groot. Want als je niet gezien wordt en mensen je niet kennen word je ook niet gemist. We zullen geduld moeten hebben, jongeren vertrouwen geven die nodig is om een band te ontwikkelen en dit kost tijd. In het boek *Growing Young*, spreken ze over een warme gemeenschap, hoe warm is onze gemeenschap? Uit onderzoek is gebleken dat jongeren die zich thuis voelen in de kerk betrokken willen zijn en blijven.

Jeugdpastoraat gaat de hele gemeente aan. De basis van pastoraat is namelijk omzien naar elkaar. Iedereen kan naar kinderen en jongeren omzien. Om dit te doen hoef je geen jeugdwerkwilliger of predikant te zijn. Bij de doop van een kindje stelt de predikant zo'n soort vraag. Gemeente, belooft u dat u om deze ouders zult gaan staan in de opvoeding van hun kind in het christelijk geloof en aanvaardt u dit kind als lid van onze gemeente en zult u als gemeente voor hem/haar zorgen? Alle gemeenteleden dragen hierin een verantwoordelijkheid na het beamen van deze vraag.

Bij volwassenpastoraat blijkt vaak uit gesprekken dat problemen hun wortels hebben in de kinderjaren. Het is dus belangrijk om aan relaties met kinderen en jongeren te bouwen zodat we zien wanneer het niet goed met ze gaat. Deze preventieve vorm van zorg voor jonge mensen in de gemeente zouden we basispastoraat kunnen noemen.

Als we dus weten dat jongeren sneller de kerk verlaten als ze niet gezien worden en problemen later, in de kinderjaren zijn ontstaan, wat hebben we dan nodig? In de verschillende boeken die ik heb gelezen over jeugdpastoraat wordt geschreven; 'om één jongere zich begrepen of thuis te laten voelen in de kerk, zijn er minimaal vijf volwassenen nodig die hem bij naam kennen en op regelmatige basis contact hebben'.

**Een voorbeeld: Het team van de Rock's groepen, dat wordt nu ondersteund en begeleid door acht geweldige vrijwilligers. Als we dan uit gaan van 1 jongere en 5 volwassenen die om hen heen staan. 25 jongeren x 5 volwassenen dan zouden we 125 vrijwilligers nodig hebben.**

Ik hoor u denken, 125 vrijwilligers voor zondagavond, onmogelijk. Het gaat er niet om dat die 125 volwassenen in de kerk moeten zijn op zondagavond. Kerk zijn we met elkaar de hele week door. Ze hebben rolmodellen nodig om zich aan op te trekken. Jeugdwerkwilligers die zich voor langere tijd willen



binden aan jongeren. Die met ze optrekken en mee willen lopen in hun ontwikkeling van kind naar volwassenheid. Die van hen houden en hun vragen beantwoorden met geduld en liefde maar daarnaast hebben ze dus ook gemeenteleden nodig die om hen heen willen staan en hen willen leren kennen.

## Dus wat kun je nu zelf doen...

Ter voorbereiding op dit artikel had ik een gesprek met Corien Rietberg, zij is de schrijver van het "handboek voor kinder- en jeugdpastoraat". Haar stelde ik de vraag, hoe kan ik de gemeente handvaten geven om mee te doen aan het basispastoraat dat je beschrijft in je boek? Haar antwoord ontroerde mij, ze zei: "Het begint met bidden voor de jongeren en jeugdwerkwilligers. Neem ze mee in je gebeden en vraag om Gods kracht voor hun werk." Ze vertelde dat ze in haar kerk waar ze werkzaam is geweest als jeugdwerker, gebedskaartjes met op elk kaartje een naam van een jongere heeft uitgedeeld. Gemeenteleden konden die meenemen en in hun bijbel leggen, als ze het kaartje dan weer zagen werden ze er aan herinnerd voor die jongere te bidden. Hieronder vind je een gebedskaartje. Ik wil je vragen, deze uit te knippen en in je bijbel te leggen. Zodat je elke keer als je dit kaartje ziet de kinderen, jongeren en jeugdwerkwilligers mee kunt nemen in je gebeden. Maar alleen bidden is niet genoeg. Als je de kinderen en jongeren uit de gemeente hebt leren kennen, zal je ook sneller merken wanneer iemand extra zorg nodig heeft. Zorgen voor elkaar kan ook zijn dat je de jeugdouderling of predikant opbelt om je zorgen te uiten. Doe dit altijd in afstemming met de jongeren zelf, zij zijn eigenaar van hun verhaal en bespreek dus hoe zij willen dat je dit deelt en met wie. De jeugdouderling en predikant zijn toegerust om de extra pastorale zorg te leveren die nodig is.

En als straks de kerk weer open is, maak dan eens een praatje, neem wat lekkers voor de kinderen mee voor na de dienst. Schroom niet en loop eens naar het Zoldertje in de Plantagekerk of de jeugdruimte in de Regenboog. Want om elkaar echt te leren kennen moet je stappen zetten en laten wij volwassenen de eerste stap nemen.

Lisette Brandsma (jeugdwerker)



## PLANTAGEKERK

Begin februari ging er een nieuwe editie van Kerkopschoot de lucht in. Sinds enkele maanden steken we veel tijd en energie in het maken van een filmpje voor thuis. Ook worden er tasjes weggebracht voor een zo optimaal mogelijke beleving. De reacties (in woord en beeld – namelijk ook via foto's) zijn steeds weer hartverwarmend!

Half februari werd er meer dan 70 liter erwtensoep gekookt. Aan de vraag of je misschien mee wilde delen, werd massaal gehoor gegeven. Wat een mooie manier van gemeenschap zijn! Om, ondanks afstand, toch hetzelfde te eten.

Sinds het begin van de veertigdagentijd zijn er niet alleen op de zondag, maar ook op dinsdagochtend en woensdagavond uitzendingen. Als collega's hebben we met zijn zevenen de schouders er ondergezet om u en jou zo goed mogelijk te bereiken. Wat doet het goed om dit zo samen op te pakken en wat doet het goed dat zoveel mensen mee denken en doen! (beamers staan gereed, bloemstukken worden gemaakt, filmpjes door jong en oud gefabriceerd en ga zo maar door) Het is fijn om deze activiteit te ervaren!

Afgelopen vrijdag stond ik in onze keuken een woestijnsoep te maken. Nu we de bezinningsmaaltijden niet in onze eigen kerk kunnen genieten, bieden nieuwsbrieven en website ons mogelijkheden om thuis aan de slag te gaan (én daarvan te delen!). Het is anders dan anders maar het zet aan het denken en doen.

Het zijn zo maar een paar positieve punten vanuit ons gemeentewerk. Nu het aantal besmettingen weer gestaag stijgt, krijg je soms misschien weleens de neiging om het kopje wat te laten hangen.

En dan helpt het (mij in ieder geval) om in de dorre grond de bloemenknopjes te ontdekken. Zoveel kleur en leven is er toch nóg en weér, om ons heen.

Daarmee wil ik de gevoelens van moedeloosheid zeker niet onder het vloerkleed schuiven, want dat lijkt me niet goed. En toch; door

alle gebrokenheid heen mogen we ons hoofd opheffen en vooruit kijken. En zo gaan we dan alweer stilletjes aan richting de Goede Week, waarin we opnieuw van het lijden, de dood maar ook de opstanding van onze Heer mogen horen. Ik wens u en jou toe dat je zijn geschiedenis ook dit jaar met een open hart mag ervaren!

*Ds. Marissa van Meijl*



## DE REGENBOOG

### Stille week 2021 Regenboog: "verbonden, verlaten, en goddelijk hersteld"

In onze tijd kunnen we elkaar ontmoeten, en soms voelen we ons misschien verlaten, omdat de verbinding verbroken is. Daarin maken we op heel kleine schaal iets mee van wat Jezus meemaakt moet hebben die laatste dagen. Daarom beleven we in drie vieringen mee wat er toen gebeurde in de dagen van lijden en opwekking. We laten ons daarbij inspireren door de schilderijen van John August Swanson. Schilderijen die momenten uit Jezus' laatste week verbeelden, waar we het evangelie van Johannes lezen. De afbeeldingen, met hun naïeve toewijding en een hoopvol kleurgebruik, geven betekenis aan de verhalen voor ons, die we horen in een aantal korte meditaties.

**Donderdag 1 april om 19.00 uur** vieren we de laatste maaltijd met Jezus mee. De verbondenheid is voelbaar; thuis kunt u ook het avondmaal meevieren.

**Vrijdag 2 april 21.00 uur** volgen we Jezus door de nacht van verlatenheid, en kwaad. De verbondenheid wordt ruw verbroken. Het licht dooft en we leggen een steen van lasten onder het kruis

**Zaterdag 3 april 21.30 uur.** Het licht komt binnen. God herstelt wat is verbroken. We lezen teksten van herstel, en vernieuwen onze doop.

## colofon & contact

**SamenGeroepen** is het driewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

**Redactie:** Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Elly Scherpenisse, vacature (eindredactie).

**Abonnementen:** € 25,00 per jaar per incasso voor papieren versie of € 15,00 per jaar per incasso voor digitaal abonnement.

Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:

NL40 RABO 0373 7213 23

**Opmaak:** Ton van der Gaag, gewoonton.nl

**Druk en afwerking:** Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

**Oplage:** 1300 exemplaren

**Volgende uitgave** verschijnt 2 apr, voor **3 weken**

**Kopij** uiterlijk 22 mrt. om 18:00 uur naar:

**kerkblad@pgharderwijk.nl**

Dit geldt ook voor wijkberichten.

## kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl)

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

## [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl)

## predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A

T. 0342-440486 of 06-44842411

[d.dejong@pgharderwijk.nl](mailto:d.dejong@pgharderwijk.nl)

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B

T. 06-58729881, [m.vanmeijl@pgharderwijk.nl](mailto:m.vanmeijl@pgharderwijk.nl)

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

T. 06-16856392, [d.kroeze@pgharderwijk.nl](mailto:d.kroeze@pgharderwijk.nl)

En via Facebook

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

T. 06-18040814, [henkkleinjansen@gmail.com](mailto:henkkleinjansen@gmail.com)

## kerkelijk werkers

Seniorenwerker: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen

T 356640, [g.vandijk@pgharderwijk.nl](mailto:g.vandijk@pgharderwijk.nl)

Seniorenwerker: F. (Frieda) Meijers

T. 06-48395986, [f.meijers@pgharderwijk.nl](mailto:f.meijers@pgharderwijk.nl)

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma

T. 06-57490961, [jeugdwerker@pgharderwijk.nl](mailto:jeugdwerker@pgharderwijk.nl)

## scriba's

Wijk Plantagekerk: Mw. Ada Brouwer,,  
[scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl)

De Regenboog: Mw. J. Bode,

[scriba.pgderregenboog@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgderregenboog@pgharderwijk.nl)

## helpende handen

T 06 11 51 13 98

[www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen](http://www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen)

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

Johan August Swanson: Crucifixion. De kruisiging. Als een aparte scene staat de kruisiging van Jezus tussen de kruisiging van de andere twee. De engelen vertellen dat hier iets meer aan de hand is. De trap geeft ook ons toegang tot dit gebeuren. Onderaan de trap, zit een vrouw te huilen -om welk leed? Als een van ons.

David, Michelle, Anita



## F FONTEINACADEMY

Begin februari stuurden wij jullie een flyer van de FonteinAcademy, tevens uitnodiging voor 5 online workshops via Zoom over het thema 'Heel het leven!' Er hebben zich een aantal deelnemers aangemeld, maar we kregen de indruk dat er meer belangstelling is. Daarom deze herkansing, en die kans is er nu! Lees

de vernieuwde flyer met nieuwe data, te beginnen op woensdag 10 maart 20.00 - 21.30 uur.

We hopen op een mooi aantal deelnemers, doe mee, meld je aan!

Met vriendelijke groet,

*namens Fonteinwerk, Klaas de Vries*

## J VALENTIJN OF GEWOON EVEN AANDACHT...

### SST: STAY STEADY

Door omstandigheden kon de online ontmoeting van Stay Steady 14 februari jl. niet door gaan. Toch was er behoefte om de jongeren even te spreken... nee... te zien zelfs. Tijdens de vorige online ontmoeting hebben we het gehad over onzekerheden en het op zoek zijn naar bevestigingen van wensen. We hebben allemaal wensen, maar we weten dat deze lang niet altijd uitkomen. Zo was het spannend voor velen i.v.m. een naderende toetsweek, een auditie en hunkeringen naar het einde van deze corona epidemie. We weten inmiddels hoe het er voor staat.

Toch was het goed om de jongeren dit weekend even persoonlijk te bezoeken. Eigenlijk de meesten hebben we gesproken (een enkeling stond op het ijs) en we hebben hen persoonlijk een zakje met inhoud kunnen overhandigen. Het ging niet om de inhoud, echter wel om het feit dat wij met deze jongeren meeleven en erg blij met hen zijn. Zeg maar gerust: "Je moet van jongeren houden om al zo veel jaar jongerenwerk te blijven doen". Het is toevallig Valentijnsdag. Laten weten dat we gek met jullie zijn. Soms

anoniem en verrassend, maar nu gewoon gewaardeerd worden om wie jullie zijn. Een hartje als bemoediging en zeggen: "Kop op, blijf sterk en houd vol, we denken aan jullie". En gezien de reacties, werd het gewaardeerd. Tot de 28ste februari, dan wel weer online.

*Mvg Martine en Gerard*

## PAASCHALLENGE



Stel je voor dat je in een tijdsmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van Pasen. De PaasChallenge van 2021 is een coronaproof QR-codespel waarbij deelnemers in groepjes van twee personen (of meerdere personen mits uit één huishouden) mee kunnen doen. Even weg achter de computer, Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier. Op 28 maart 2021 kan ook jij door

de straten van Jeruzalem lopen in Harderwijk. Zit je in groep 8 of de middelbare school dan is deze PaasChallenge speciaal voor jou. Doe mee met een vriend of vriendin van de kerk of daarbuiten.

Geef je op via de leiding van de Tienerdienst, Rock's of via de jeugdwerker; Lisette Brandsma jeugdwerker@pgharderwijk.nl en ontvang de eerste aanwijzing.

*Lisette*

## 'KERK OP SCHOOT'

**dienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar**

Hallo, hallo, hallo..... ben jij er ook weer? Zwaaien met de takken, want we vieren dat koning Jezus komt.

Iedereen is blij .... Iedereen!

Palmpasen en Pasen, zo verschillend en toch horen ze bij elkaar.

Vanaf zaterdag 3 april kan je thuis kijken en luisteren naar dit bijzondere verhaal.

*Een warme groet van het*

*'Kerkopschoot' team*



## SPEURTOCHT EEN SPOOR VAN LIEFDE

Tijdens de voorjaarsvakantie zoeken kinderen in de wijken Frankrijk, Slingerbos en Drielanden naar bijbelverhalen en opdrachten. Ze doen mee aan een speurtocht. De speurtocht is de start van het project 'Een spoor van liefde' dat we tijdens de 40dagentijd volgen.



De speurtocht is niet alleen leuk voor de kinderen. Ook de gemeentelieden bij wie een poster van de speurtocht voor het raam hangt, genieten van hoe de kinderen met de opdrachten aan de slag gaan. Eén van hen is Ineke Verhagen. Zij vertelt: 'Deze week staat een kistje met mooie witte stenen in onze voortuin. Naast het kistje staat het Paastuintje: een kleine groene heuvel met drie eenvoudige kruisen erop en een geopend graf eronder. Kleine kinderen komen er op af, sommigen alleen, anderen met ouders. Op de poster voor

het raam kunnen ze lezen: schrijf de naam van iemand, die je mist op een steen en leg die in het Paastuintje. Wie missen ze zoal? De kinderen denken even na en dan weten ze het: opa, oma, ome Ard-Jan, de hond Balou. Jonge kinderen weten al wat missen is; iemand die is overleden óf iemand die ze een tijd niet hebben gezien vanwege corona. Wat ontroerend mooi dat de kerk deze manier van memoreren heeft bedacht en dat de kinderen ons hierin voorgaan. Met hen staan we stil bij wie we missen en in deze 40-dagentijd vragen we God om liefde en troost. Inmiddels hebben al heel wat kinderen het formulier met de antwoorden ingeleverd. Wat hebben zij hun best gedaan! Niet alle opdrachten waren makkelijk. De kinderen krijgen een klein presentje voor al hun speurwerk en inzet.

*Kinderdiensten Plantagekerk, Fonteinwerk, de Regenboog en jeugdwerker Lisette Brandsma*

## PALMPAASSTOKKEN MAKEN

De kids hebben in hun tasje wat spulletjes voor een Palmpasestok gekregen. Maak daarmee een Palmpasestok en stuur een foto van jou met je stok naar David Kroeze, Marissa van Meijl, of iemand van de kinderdienst! Lees in de uitleg hoe je hem maakt. Of kijk de vlog van Marissa en David op de site en op facebook!

*Ds. David Kroeze*

## PASTORALIA

*Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.*

*Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.*

De heer **A. Klaassen** overleed op 8 februari 2021 in de leeftijd van 82 jaar. Hij woonde in Harderwijk, Westeinde 78A. Wij wensen mevrouw P. Klaassen-Gerards en familie sterkte voor de tijd die komt en Gods zegen.

*vriendelijke groet, Frieda Meijers*

Op vrijdag 27 februari overleed onze zuster **Sonja Cornelia Gerdina van de Kamp-Van Wilgenburg**. Op het moment van schrijven moet het afscheid van Sonja nog plaatsvinden. In de volgende editie van Samen Geroepen willen we ons haar herinneren.

*Ds. Marissa van Meijl*

De heer **D. (Dirk) Lof**, Hanekamp 144, moest een onderzoek ondergaan. Ruim een jaar geleden kreeg Dirk een hartoperatie en nu had hij hoofdklachten. Maar met de scan is niets gevonden. Dat is een opluchting. De klachten hebben waarschijnlijk met kleine tia's te maken. Er is nu geen behandeling nodig. We zijn dankbaar en blij met Dirk en Yolanda en wensen hen alle goeds toe.

*Ds. Diemer de Jong*

### TOELICHTING OP DE COLLECTES

**Collecte 14 maart** STICHTING ONTMOETING HARDERWIJK Deze christelijke organisatie is bekend van de opvang van vastgelopen mensen, in De Oude Synagoge, het inloophuis aan het Stationsplein en op straat, o.a. rond de Plantagekerk. Zij beheert ook de Thuishaven, een dubbele woning voor acht bewoners die om economische redenen dakloos zijn geworden en aangewezen zijn op het hulpaanbod van de gemeente Harderwijk of Ermelo. Doel is om na een half jaar door te stromen naar een zelfstandige woning. In deze periode kunnen zij, met behulp van vrijwilligers en hulpverleners. De diaconie steunt dit belangrijke werk onder stadgenoten. Helpt u ons via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Ontmoeting'.

**Collecte 21 maart** LOUISE TEN WOLDE Onze jonge gemeentelid Louise ten Wolde werkt op de Discipelschap Training School in Heerde, onderdeel van Youth With a Mission. Zij is daar (onbetaald) studiebegeleider van studenten die zich voorbereiden op zendingswerk over de hele wereld, zoals diaconale en evangelisatie-activiteiten. Allen leven van giften. Onze PGH biedt Louise gedeeltelijk levensonderhoud via ZWO, Kerk naar Buiten en twee diaconiecollectes. Maar er is meer nodig. Geef royaal via de Scipio-app of via NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Louise ten Wolde'. Dank voor uw steun!

**Collecte 28 maart** EIGEN DIACONALE TAKEN Waar nodig ondersteunt de diaconie mensen die het nodig hebben met (uw) geld en goede raad. Daarnaast draagt de diaconie bij aan erkende goede diaconale doelen in Nederland en – via de ZWO-commissie - in het buitenland. Dank voor uw bijdrage. Geef ons nieuw werkkapitaal via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'diaconie'.

Voor alle zieken in de gemeente al het goede gewenst met de zegen van onze God. Dat onderstaande regels afgeleid van een lied van Alfred Bronswijk mogen bemoedigen:

*God zij met je heel jouw levensweg,  
dat zijn vleugels jou omarmen  
en zijn liefde jou verwarmen  
En als schaduw ooit dagen,  
zijn licht jou verder drage.  
Waar de toekomst heen mag leiden,  
Zijn woord jou begeleide:  
'Ik ga met jou heel jouw levensweg'.*

*Gertie van Dijk-Vermeulen*

### **Nieuw leven**

We mogen twee kleine kinderen verwelkomen in ons midden. Het wonder van de geboorte is opnieuw gebeurd en de ouders zijn enorm blij en dankbaar dat het allemaal goed mag zijn. De familie en vrienden om hen heen zijn natuurlijk ook blij, het raakt je als je zo'n kleintje ziet, nieuw leven van God, de Vader van alle mensen, gegeven. Zo mooi. We zijn er samen verheugd over. En we wensen jullie veel geluk en gezondheid, blijdschap en Gods rijke zegen.

Een liedtekst van André Troost, LB 781:

*Kind van God gegeven,  
kind bij God vandaan,  
in zijn hand geschreven  
staat jouw nieuwe naam.*

*Kind van God ontvangen,  
lachend, kind zo klein,  
huilend van verlangen  
bij ons thuis te zijn.*

*Kind door God geroepen,  
kind, jij hoort erbij:  
Ik heb jou geroepen,  
kind, jij bent van Mij!*

Onze gelukwensen zijn voor Stefan en Eline Jägers-Hermsen, Van Speyklaan 262. Op woensdag 2 december 2020 werd hun tweede zoon geboren. Hij heet Teun en is het broertje van Gijs.

En we feliciteren ook Rob en Marlies van Schie-Ammerlaan, Schimmelstraat 38. Op 20 januari 2021 is hun zoon Daan Mart geboren, roepnaam Daan. Hij is het broertje van Tim en Lisa.

*Ds. Diemer de Jong*

## **WIJ GEDENKEN**

### **Cornelis Jordaan Leenheer**

Op 3 februari is overleden op de leeftijd van 85 jaar Cornelis Jordaan Leenheer. Samen met zijn vrouw Henny woonde hij aan het Stationsplein 140. Kees Leenheer was sinds 5 maanden ziek en al gauw bleek, dat hij niet beter zou kunnen worden. Verzorgd door zijn vrouw en bijgestaan door zoon Henk kon hij tot het einde toe thuis zijn. Wat door hen tijdens de dankdienst voor zijn leven gememoreerd werd is zijn persoonlijke betrokkenheid bij collega's/leerlingen, (Kees was docent Grieks/Latijn aan het CCNV). Na zijn pensioen werkte hij in het AZC, hielp mensen aan huisvesting, gaf taalles en was daar op allerlei manieren actief. Zo was hij trouw in het bezoeken van familie, vrienden en kennissen. In alle bescheidenheid bouwde hij bruggen naar mensen, want in mensen zag hij iets van God. Kees was een dankbaar mens. Dat herhaalde hij telkens weer. In dat licht hebben we de dienst vorm gegeven. Op veel punten van geloven was hij kritisch, hij was en bleef de wetenschapper die studie maakte van taal en bijbelse cultuur. Als leidraad in de dienst is gekozen voor de tekst uit 1 Thess. 5: 16b waar het gaat over dankbaarheid. We sloten af met de tekst: 'Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde'. God maakt al zijn beloften waar. Dat heeft Kees beaamd in zijn woorden van dankbaarheid. Voor deze dag lag de CD met het lied Dank sei der Herr' klaar. Dat Henny en Henk en allen die hem missen verder kunnen gaan in dit spoor! Dat wensen wij hen van harte toe.

*Anna Marie Jansen*

## **WIJ GEDENKEN**

### **Maaïke de Graaff-Bassa**

Op 20 februari overleed in het hospice te Ermelo op 88 jarige leeftijd mevr. Maaïke de Graaff-Bassa; zij woonde Guido Gezellelaan 209.

In het najaar werd haar gezondheid broos en na enige tijd bleek dat er een tumor in haar buik was. De artsen waren optimistisch: 'U heeft een goede conditie, dus we gaan opereren'. Helaas bleek dat de ziekte zich veel verder had uitgebreid en genezing niet meer mogelijk was. Dit weten bracht haar in het hospice begin januari. Vol vertrouwen heeft ze daar gewacht op wat komen ging, wetend dat God altijd haar hulp was geweest en zou blijven. Op vrijdag 26 februari hebben we op de Varenhof afscheid van haar genomen. Afscheid van een geliefd medemens. Wie je ook sprak, altijd hoorde je: 'Dat is zo'n lieve vrouw'. Nooit zei ze iets naars over een

ander en boos zag je haar ook nauwelijks. Dankbaar met de kleine dingen in het leven was ze en haar geloof heeft ze haar leven lang meegedragen in haar hart. Zorgzaam was zij ook, altijd het beste voor die ander en ook het woord toewijding paste erg bij haar. Altijd keurig gekleed en gekapt, netjes en precies, daar hield Maaïke van. Belangstellend was ze naar de mensen die haar lief waren, maar ook naar kerk en maatschappij. Over het laatste kon zij zich wel druk maken; haar koppie stond niet stil. Haar grootste vreugde waren haar kinderen en kleinkinderen en als laatste ook haar achterkleinkind. Genoten heeft ze van hen allemaal. Op de Koningsvaren hebben we haar begraven in geloof dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat zij verder leeft bij God in Zijn Licht en Vrede. Haar kinderen en kleinkinderen en de kleine Noud wensen we Gods nabijheid voor de toekomst.

*Gertie van Dijk-Vermeulen*

## **WIJ GEDENKEN**

### **Johan Willem Hesselink**

Johan Willem Hesselink; hij overleed op 86 jarige leeftijd nadat hij slechts kort ziek geweest is. Hij woonde aan de Sweelincdreef 9. Nadat zijn vrouw Annie in 2017 overleed, maakte hij er, ondanks het gemis, het beste van. Vaak zag je hem op de fiets, onderweg voor een bezoekje en ook wel even afstappend voor een praatje. Dat hij op school de Triangel voorleesopa kon worden, was een grote vreugde voor hem. Voorlezen had altijd zijn passie, mede daardoor was hij ook een geliefd onderwijzer en 'bovenmeester' geweest in de tijd van zijn arbeidzame leven. Na zijn pensionering is hij samen met zijn vrouw weer in Harderwijk komen wonen, de stad van zijn jeugd en waar hij ook zijn Annie had leren kennen. Het waren mooie jaren aan de Sweelincdreef en hij werd actief voor kerk en samenleving. Bijna nooit vergeefs kon je een beroep op hem doen. Op 1 maart hebben we afscheid van hem genomen op de Elzenhof. Zijn zoon en kleindochter deelden gedachten en herinneringen aan vader en opa en er mochten woorden uit het boek Spreuken klinken die zijn levensmotto waren: Leef in liefde, zoals God het graag wil, dan zullen God en mensen van je houden. Na de dienst hebben we hem bij zijn vrouw op de Elzenhof begraven. Zijn kinderen en kleinkinderen wensen we Gods zegen toe nu zij verder moeten gaan zonder hun geliefde vader en opa.

*Gertie van Dijk-Vermeulen*

## ACTIE KERKBALANS 2021

De stand van de actie Kerkbalans 2021 is, per 1 maart 2021, als volgt:

Kerk	€ 483.100,-
ZWD	€ 56.700,-
Kerk naar Buiten	€ 36.500,-

Zoals te zien is, zijn er weer grote bedragen toegezegd. Hartelijk dank daarvoor.

Het begrote bedrag voor de kerk voor 2021 is € 465.000. Het begrote bedrag is inmiddels ruimschoots bereikt. Het CvK is blij verrast dat, ondanks de corona crisis, u allen de PGH weer een royale bijdrage toezegt. Dat is een positieve ontwikkeling. Wellicht is de actie Kerkbalans aan uw aandacht ontsnapt, dan kunt u uw bijdrage formulier nog steeds inleveren bij het Kerkelijk Bureau.

Ook een woord van dank aan de organisatie van de actie Kerkbalans en de lopers die zich weer ingezet hebben, bij weer en wind, om dit alles mogelijk te maken.

## Actie Kerkbalans 2020

In onze administratie hebben wij geconstateerd dat nog niet alle toegezegde bedragen over 2020 voldaan zijn. Er staat nog een bedrag van bijna € 8.000 open. Graag willen wij u vragen om in uw administratie na te gaan of uw toegezegde bijdrage voor 2020 (geheel) is voldaan. Mocht dat nog niet zo zijn, dan vragen wij u vriendelijk om uw toegezegde bijdrage alsnog over te maken. Bij voorbaat onze dank.

*Ton Balsma (penningmeester)*

## KERKELIJKE STAND

### Nieuw ingekomen

Dhr. P. Brouwer, Sonnevanc, afd. Crocus K 2, uit Vlissingen

Mevr. J. Wijbenga, Waterbergerhout 26, uit Hoogland

Mevr. K.S. Hoogeveen, Eendekamp 3, uit Zeewolde

Dhr. G.A. van Os, Keizerstraat 7, uit Amsterdam

Dhr. T.F. Looman, Operadreef 183, uit Zeewolde

Dhr. K. Pul, Hannahlaan 32, 7325 BL Apeldoorn

### Verhuisd

Mevr. F.A.H.A. de Kok en dhr. H.C. de Pagter, Kerkstraat 27 naar Tonseldreef 43

Fam. Slingerland, Rietgorsmeen 23 naar Kerkstraat 27

Mevr. M.A.C. Nap, Gruttomeen 30 naar Boslaan 2A- 49

Mevr. Sh. G. Boonen, Cort van der Lindenlaan 40 naar Evertsenlaan 48

Fam. Meernik- Admiraal, Belcantodreef 43 naar Weth. Jansenlaan 64

Mevr. W.G. van Eijk- Klaassen, Sparrenlaan 8A naar Sparrenlaan 10 Afd. 3A Kamer 3.62

### Vertrokken

Mevr. A.F. Elzinga, Tonseldreef 40 naar Nunspeet

Fam. Keijzer- Boersma, Zuiderzeestraatweg 92 naar Hierden

Mevr. A.P. Kolk, Gruttomeen 19, naar Ermelo

Mevr. J.I. Bron, Waterstadboulevard 12, naar Mildam

## KERKELIJK BUREAU

### COLLECTEMUNTEN

#### In verband met corona geen uitgifte van collectemuntten!

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl) of via het kerkelijk bureau, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl), tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

### REKENINGNUMMERS

#### Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

#### Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

### COLLECTE-OPBRENGSTEN JANUARI 2021

<b>3 jan</b>	St. Voedselbank	241,50
	St. Balsewa Nepal	467,00
	Renovatie PK	67,50
	Kerk	132,50
<b>10 jan</b>	Diaconie	529,00
	St. Voedselbank	14,50
	Renovatie Pastorie	110,00
	Kerk	201,50
<b>17 jan</b>	INLIA	551,50
	St. Voedselbank	190,50
	Renovatie PK	85,50
	Kerk	158,50
<b>24 jan</b>	Wilma Wolthuis	535,50
	St. Voedselbank	214,50
	Renovatie PK	135,00
	Kerk	212,00
<b>31 jan</b>	Edukans	406,00
	St. Voedselbank	175,25
	Jeugdpastoraat	139,25
	Kerk	159,25

## COMMISSIE ZWO



### 40 dagen vasten

Het is best een lange tijd, 40 dagen. We proberen om de waan van de dag in te ruilen voor bezinning en vasten. Misschien vond u 40 dagen vasten te lang, maar wilt u de laatste weken voor Pasen wel meedoen. Bij Kerk in Actie staat deze week bij de zeven werken van barmhartigheid de vreemdeling onderdak bieden centraal. Suggestie voor vasten is de verwarming wat lager te zetten. De week van 15 maart

is het de naakte kleden, met als suggestie geen luxe artikelen of kleding te kopen en de week van 22 maart de hongerige eten geven, suggestie geen/minder vlees eten, en tot slot de week van 29 maart de doden begraven en als suggestie een kaarsje opsteken voor een overledene. Het geld dat u uitspaart met vasten kunt u in een zelfgemaakt spaardoosje doen of direct overmaken via de Scipio-app. We sparen dit jaar voor hulp aan zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria. Velen groeien op in geweldadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden ook jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.

*Namens de commissie ZWO, Marja Bakker*

### Op vakantie

Wat is het heerlijk als je op vakantie kunt, al is het maar voor enkele dagen! We zijn ons daar sinds een jaar nog meer van bewust. Er zijn mensen die al jaren niet met vakantie zijn geweest, ook in Harderwijk. Dat kan allerlei redenen hebben, beperkte financiële middelen is er één van. Sinds een paar jaar biedt de diaconie aan een aantal mensen de mogelijkheid om een weekje weg te gaan. Men kiest zelf wanneer men gaat en waar heen binnen een afgesproken budget. Ook dit jaar willen we dat weer doen. Kent u mensen, binnen of buiten onze gemeente maar wel in Harderwijk woonachtig, of hoort u zelf bij die groep, laat het ons weten zodat we contact op kunnen nemen. De aanvraag wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

*Namens de diaconie, Janny Bast, Elly Mulder en Marja Bakker (tel 06 44772207)*



## PASEN IN CORONATIJD

Het is al weer de tweede keer dat we Pasen in een aangepaste vorm moeten vieren. We kunnen weer niet massaal het U zij de glorie zingen. Toch kunnen we kijken hoe we samen wel dit mooie nummer kunnen zingen. Daarom:

### Zangers en muzikanten gezocht voor "U zij de Glorie"!

Omdat dat niet fysiek in de kerk kan, zijn we op zoek naar zangers en/of muzikanten die met ons mee willen doen om een onlineversie te maken. Tijdens de Paasdienst in de kerken van de PGHarderwijk,

dus de Regenboog en de Plantagekerk (ochtenddienst en Fonteindienst) willen we op die manier graag het "U zij de Glorie" ten gehore brengen.

Even hoe we het praktisch zien:

De orgelpartij wordt opgenomen en de andere instrumenten en zangers worden er aan toegevoegd. Vindt u/vind jij het leuk om mee te spelen of te zingen, geef je dan op bij [m.stoutjesdijk@hetnet.nl](mailto:m.stoutjesdijk@hetnet.nl)

Graag aangeven wat u/je wil gaan doen: zingen, instrument bespelen (aangeven welke), zingen en een instrument bespelen. Dan stuurt zij de muziklink, de tekst en de beschrijving hoe u/jij daar uw/jouw eigen bijdrage aan kan toevoegen. Met het hele gezin meezingen mag ook!

Op 21 maart is de uiterste inleverdatum en dan maken Ramon en Jan er een mooi filmpje van. We hopen dat veel gemeenteleden van jong tot oud hier aan mee doen! Hoe fijn is dat we dit gezamenlijk Harderwijkbreed kunnen doen.

*Een muzikale groet van Silvia Reitsma en Martine Stoutjesdijk*

en wordt uitgezonden via Cai-kanaal 707 en de livestream.

Het initiatief komt van PodiumPlantagekerk. Alweer enkele maanden gooit corona roet in het programma van de maandelijks gratis concerten van PodiumPlantagekerk op de zaterdagmiddag. Er gloort wel weer hoop. Onder het motto "Op weg naar de uitgang" bieden wij u op Palmzondag aansluitend aan de Palmpaasdienst een gevarieerd programma van lichte/klassieke en geestelijke muziek. U zorgt zelf voor de koffie, wij zorgen voor de muziek. Op het programma staat muziek van Rogier van Otterlo, Louis van Dijk. Het overbekende "Mag ik dan bij jou" van Claudia de Breij en het muziekthema uit de film Schindler's list van John Williams. Wij nodigen u van harte uit. Thuis en toch uit.

*PodiumPlantagekerk*

## LITURIGISCH BLOEMSCHIKKEN THUIS

Het begon met een berichtje van de Protestantse Kerk op Facebook. Daarin stond dat je een folder kon aanvragen met tips om thuis tijdens de 40dagentijd een liturgische bloemschikking te maken om zo toe te leven naar Pasen. De bloemschikking heeft het thema 'Ik ben er voor jou'. De schikking is geïnspireerd op de campagne van Kerk in Actie, waarin de zeven werken van barmhartigheid centraal staan.

Het leek ons een mooi idee om dat samen met een aantal gemeenteleden te doen, om ook op die manier liturgisch verbonden te zijn met elkaar en met de wereld om ons heen.

Inmiddels is een groep van 21 dames wettelijk actief met het liturgisch bloemschikken thuis. We houden contact met elkaar via enkele Zoomsessies en de appgroep Bloemenkerk. We delen tips, materialen, foto's en mooie gedachten of een lied bij de schikkingen. Erg inspirerend om te zien hoe iedereen er invulling aan geeft.

*Lia Zijlstra en Saskia de Jonge*



## WARM WINTERGROET IN SNERTTIJD

Wijkgemeente Plantagekerk bood de gemeenteleden medio februari een litertje verse erwtensoep aan. Voorzitter/snertkok Karel Bosselaar en zijn koksmaatjes Adriaan, Ada, Laura en Marleen moesten op bestelling niet minder dan 80 liter koken. Het was weer eens gezellig druk rond de kerk.

## KOFFIECONCERT NA DE KERKDIENT

Zondag 28 maart kunt u na de kerkdienst genieten van een koffieconcert door Michael Leendertse op de vleugel met zang van Martine Stoutjesdijk en Carla Hut. Het concert komt live vanuit de Plantagekerk

## G GELOFSOPVOEDING

Op maandag 22 maart om 20.00 uur organiseert de Protestantse Gemeente Harderwijk een avond geloofsopvoeding voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0-6jr. Want: hoe breng je het geloof bij je peuter of kleuter? Wat voor Godsbeeld leeft er eigenlijk bij hem of haar? En zijn er, zo vlak naar Pasen toe, manieren om dit belangrijke feest aan de kleintjes uit te leggen? In een uurtje en via zoom hopen we verder op deze vragen in te gaan. Spreekster is Aisha Meel van De Wonderwolk. Is dit iets wat jou (ook) bezig houdt? En is jouw (klein)kind in deze leeftijd? Doe dan mee en meld je nu alvast aan door een mail te sturen naar [m.vanmeijl@pgharderwijk.nl](mailto:m.vanmeijl@pgharderwijk.nl).

## IMPRESSIE VAN DE GENERALE SYNODE

Thomas Kool, een van de afgevaardigden namens de klassicale vergadering Veluwe heeft een impressie geschreven over de synodevergadering. Twee onderwerpen waren aan de orde die direct raken aan het werk in de gemeente. Het eerste betreft de Dienstenorganisatie en het tweede de vermindering van regels rond de allerlei vormen van kerkzijn die ook van toepassing kunnen zijn op de eigen gemeente. Lees verder op de website: [pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen-impressie-generale-synode](http://pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen-impressie-generale-synode).

*Gerrit Bok, scriba classicae vergadering Veluwe*

## VAN ABBA TOT ZONDEBOK

(aflevering 14)



De schrijvers van dit boek hebben het in dit hoofdstuk over Joods - Joden - Jodendom.

Het is ook best ingewikkeld! In Israël is al jaren een discussie gaande over wie

nu eigenlijk "Jood" is. In principe is dat iemand die uit een Joodse moeder geboren is of tot het Jodendom is overgegaan. Maar wie uit een Joodse moeder geboren is en tot een andere godsdienst is overgegaan, bijv. het christendom, wordt officieel niet meer als Joods beschouwd.

De term of naam "Jood" komt pas in het Nieuwe Testament voor, als zijnde een inwoner van de Romeinse provincie Judea. Daar woonden de uit de ballingschap overgebleven Israëlieten.

Voor sommige christenen is altijd de vraag: zijn de Joden van nu de directe opvolgers van de Bijbelse Israëlieten?

Hoe zien Joden zichzelf eigenlijk? Daarin zijn grote verschillen, omdat het Jodendom behalve een godsdienst ook een cultuur, een volk en een nationaliteit is.

Alle Joden over de hele wereld hebben te maken met anti-semitisme. Dat is een thema op zich, maar de schrijvers noemen als belangrijke basis van het christelijke anti-judaïsme de tekst uit Joh.8:44 waar de Joden kinderen van de duivel worden genoemd. Volgens sommige theologen is het Johannes-evangelie na de breuk tussen Joden en christenen geschreven als een verzetsgeschrift, waarin (te) felle woorden vallen.

Na de val van de tempel ontstond het rabbijnse Jodendom, dat we nu ook nog kennen. Dat is behalve op de Tenach (ons Oude Testament) ook gebaseerd op andere heilige boeken.

*Stien van der Hout-Slagmolen,  
namens de interkerkelijke werkgroep  
kerk en Israël*

## PERMANENTE GEBEDSRUIMTE HARDERWIJK: HK24-7

**Wat is HK24-7?** HK24-7 is een gebedsruimte waar je 24 uur per dag, 52 weken per jaar terecht kan om te bidden. Bidden voor Harderwijk, bidden voor jouw omgeving, te aanbidden of om God te ontmoeten. In HK24-7 kun je bidden en aanbidden door te schilderen, schrijven, muziek te maken en allerlei andere manieren om jouw gedachten en gevoelens naar God te uiten. HK24-7 is voor iedereen die wil bidden en God wil ontmoeten. Bijvoorbeeld een gebedsgroep van een kerk of juist een individuele bidder. Voor als je een rustig plekje zoekt om Stille Tijd te hebben, of samen met anderen God wil aanbidden op muziek. Maar juist ook zoekers en twijfelaars zijn van harte welkom om in HK24-7 te zoeken, te kloppen en God te vinden.

**Hoe werkt het?** Via 24-7harderwijk.nl kun je je inschrijven om een tijdslot te reserveren in HK24-7. Als je je hebt ingeschreven krijg je een 4-cijferige code. Met die code kun je het sleutelkluisje aan de buitenkant van HK24-7 openen en met de sleutel de deur openen. Als je klaar bent doe je de deur op slot en doe je de sleutel weer in het sleutelkluisje.

**Waar is HK24-7?** Aan de rand van het centrum van Harderwijk, aan de Plantage (tussen nr. 10 en 12), aan de achterkant van christelijke boekenwinkel Sjemmen.

*Met vriendelijke groet, Stephan Hobrink, Stichting Echo*

## EN DE VERBOUW VAN DE PLANTAGEKERK?

Ja, hoe staat het daar nu mee. Al een tijd heeft u niets daarover gehoord. Vandaar nu even de stand van zaken.

De bouwcommissie heeft de plannen, gebaseerd op wat er in alle bijeenkomsten met kerkenraden, Fonteinwerk, jeugdraad en gemeenteleden is aangegeven, uitgewerkt binnen het voorlopige budget van € 1,5 miljoen. Dat plan is aan de wijkkerkenraden, Fonteinwerk en Jeugd raad gestuurd met de vraag daarop te reageren.

De reacties zijn binnen. En dan zien we dat in een aantal van de reacties corona zijn invloed heeft. De vraag komt naar voren hoe kerk-zijn eruitziet na corona. Een vraag, die ook een belangrijke rol speelt bij het nieuwe beleidskader van de PGH en de meerjarenbegroting, waaraan we werken. Zoals u in Samen Geroepen van onze pastores, in berichten van de landelijke PKN en in onderzoeken, zoals een paar weken geleden in Trouw leest, tekent zich steeds meer een kerk af waarbinnen de onderlinge relatie, de samenkomst en geloofsgesprekken in kleinere groepen ook door de week,



steeds belangrijker worden. Als we het beeld van onze kerk zo zien veranderen, klopt ons uitgangspunt voor de verbouw van de Plantagekerk dan nog? Ondersteunt de Plantagekerk dan dat nieuwe kerk-zijn? Het beeld van ons nieuwe kerk-zijn is nog niet duidelijk genoeg om de verbouw nu te besluiten. We kunnen het maar één keer doen en dat moet goed zijn.

Natuurlijk denk ik ook wel eens: "Als we na corona weer op zondag in de kerk mogen komen, dan moet de Plantagekerk weer een hele tijd dicht voor de verbouwing." Dat is misschien wel jammer, maar dan krijgen we tenminste wel echt het gebouw dat onze PGH van de toekomst nodig heeft. En hoelang gaat dat allemaal duren? Het beleidskader en de meerjarenbegroting voor de PGH willen we uiterlijk eind mei 2021 afronden. Dus een beslissing over de verbouwing moet dan ook genomen zijn. En als wij eruit zijn, moet het CCBB, de rekenmeesters van de PKN, de meerjarenbegroting, inclusief de verbouwing, nog goedkeuren. Als u wilt reageren, omdat u goede ideeën heeft of mij wilt vertellen hoe u erover denkt, aarzel dan niet en mail naar voorzitter.ak@pgharderwijk.nl

*Peter Scherpenisse,  
voorzitter Algemene Kerkenraad*

*Corrie van der Wal*

## **G** LEERHUIS JOHANNES-PASSION 17 MAART

Wij hopen dat dit leerhuis kan doorgaan. We beluisteren onder leiding van Hans Mak, em. predikant, de Johannes-Passion. De muziek van Bach is heel goed te typeren als een preek over een tekst, een muzikale uitwerking van wat hij in de Bijbel leest. De Johannes-Passion is wat korter dan de Matthäus-Passion maar van hetzelfde niveau, zowel in de vocale als instrumentale gedeeltes. In de Plantagekerk om 9.30 uur en 19.30 uur. Opgeven is verplicht. Bij Ria Kornet tel. 0341-416792 of geriko@solcon.nl of Corrie van der Wal, tel. 06-51193120 of cwalmeer@gmail.com. Graag het tijdstip vermelden.

# Een maaltijd anders dan anders

Markus 14, vanaf vers 12

Het had ook een opgewekt samenzijn kunnen worden; die nacht waarin Jezus en Zijn leerlingen samen aan tafel zitten om de Pesachmaaltijd te gebruiken. Het was en is over het algemeen een vrolijke aangelegenheid. Een groep mensen, vaak is het familie, komt bij elkaar om een rituele maaltijd te gebruiken. Om te doen zoals God eeuwen en eeuwen terug gevraagd heeft om te doen. Ieder jaar weer komen dezelfde dingen op tafel: de sederschotel en de vier bokalen met wijn. En ieder jaar weer worden er dezelfde vragen gesteld: *Waarom is deze avond zo anders dan andere avonden?* De uittocht uit het angstland Egypte wordt herdacht en dankbaarheid voor de trouw, de macht en kracht van God, de Heer, overheerst.

Toch mist de vrolijke toon op juist die avond. Het naderende onheil hangt als een schaduw over de groep vrienden heen. De emoties van ieder individu vliegen als het ware over tafel en als Jezus dan de bokaal met wijn en de schaal met brood pakt; en woorden spreekt, die nooit eerder opklonken; ja, dan wordt het een ander soort maaltijd. *“Deze wijn... Mijn bloed... Dit brood... Mijn lichaam... Neem... en drink... Neem... en eet...”*.

We zijn er zo aan gewend geraakt – aan de omvorming van dit ritueel en aan deze nu alweer zo oude woorden van Jezus – dat we er nauwelijks nog van opkijken. Van hoe vreemd ze eigenlijk zijn, want... bloed om te drinken en een lichaam om te eten... leg het maar eens uit aan iemand die van buitenaf naar binnen kijkt.

Juist daarom moet je doorpakken naar de binnenkant en naar het mysterie wat in die woorden verscholen zit. Het symbool van brood en wijn willen ons vertellen dat ook wij bevrijd mogen worden uit het angstland; uit alles wat er fout ging en uit ons verdriet en onze zorgen en onze pijn. Wat Jezus tegen zijn leerlingen en ook tegen ons zegt is: *“Kom maar bij mij. Geef alles wat je bezwaart en wat jou slaaf maakt aan mij. Dan hang ik het, vandaag nog, voor jou aan het kruis.”*

En dat maakt die ene maaltijd van dat groepje mensen, met allemaal hun éigen fouten, juist zo mooi. Met Petrus – de man die denkt dat hij wel weet hoe het zit en hoe het allemaal moet gaan. De man, die uiteindelijk slaaf wordt van zijn eigen emoties en die gebukt zal gaan onder zijn grootspraak. Met Judas, die tijdens het hele ritueel en alle gesprekken onrustig op zijn stoel blijft schuifelen, klaar om te gaan. Een man, slaaf van zijn zoeken naar macht of gebukt onder zijn vervlogen dromen. En dan nog al die anderen. Ze zitten daar met hun eigen tekortkomingen. Maar deze mogen tegelijkertijd toch ook en voor heel even naar de achtergrond verdwijnen, zodat brood en wijn gedeeld kunnen worden en zodat er een stukje heelheid te midden van de onvolmaaktheid gevormd kan worden.

Het Pesachmaal was altijd de maaltijd ter gedachtenis aan de uittocht uit Egypte geweest. De gedachtenis aan een nieuw begin voor het volk van Israël. Jezus gaf het er vanaf die avond een nieuwe invulling bij. En hij legde er daarbij de nadruk op dat een nieuw begin altijd mogelijk is.

Ik hoop dat u en jij dit in de komende weken ook zo mogen ervaren. En dat je, door je eigen gebrokenheid en door de gebrokenheid van de wereld heen, een stukje heelheid bij hem terug mag vinden.

Ds. Marissa van Meijl



**Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.**

**Deze uitgave is dat ds. M.B. (Marissa) van Meijl-Buitink [m.vanmeijl@pgharderwijk.nl](mailto:m.vanmeijl@pgharderwijk.nl)**

## Bijbel Leesrooster

vrijdag	12 maart	Jozua 4:1-14
zaterdag	13 maart	Jozua 4:15-5:1
zondag	14 maart	Jozua 5:2-12
maandag	15 maart	Jozua 5:13-6:14
dinsdag	16 maart	Jozua 6:15-27
woensdag	17 maart	Jozua 7:1-15
donderdag	18 maart	Jozua 7:16-26
vrijdag	19 maart	Jozua 8:1-13a
zaterdag	20 maart	Jozua 8:13b-29
zondag	21 maart	Jozua 8:30-35
maandag	22 maart	Jozua 9:1-15
dinsdag	23 maart	Jozua 9:16-27
woensdag	24 maart	Jozua 10:1-15
donderdag	25 maart	Jozua 10:16-28
vrijdag	26 maart	Jozua 10:29-43
zaterdag	27 maart	Jozua 11:1-15
zondag	28 maart	Marcus 11:1-11
maandag	29 maart	Marcus 11:12-26
dinsdag	30 maart	Psalm 118
woensdag	31 maart	Marcus 14:1-11
donderdag	1 april	Marcus 14:12-17
vrijdag	2 april	Marcus 15:1-47

## ZONDAG 14 MAART

### Vierde zondag 40-dagentijd

Collectes: 1. Stichting Ontmoeting; 2. Kerk;  
3. Renovatie PK

#### Plantagekerk

09.30 uur: ds. Y.M. Voorhaar

11.30 uur: ds. H. Jansen Fonteindienst

#### De Regenboog

09.00 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

## ZONDAG 21 MAART

### Vijfde zondag 40-dagentijd

Collectes: 1. Louise ten Wolde; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

#### Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

Dienst van jong tot ouder

#### De Regenboog

10.45 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen

## ZONDAG 28 MAART

### Palmpasen

Collectes: 1. Diaconie; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

#### Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong

19.00 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen

Taizéviering

#### De Regenboog

09.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze

## MAANDAG 29 MAART

## DINSDAG 30 MAART

## WOENSDAG 31 MAART

#### Plantagekerk

19.30 uur: Passiestonden

## DONDERDAG 1 APRIL

### Witte Donderdag

#### Plantagekerk

19.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink HA

#### De Regenboog

19.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze HA

## VRIJDAG 2 APRIL

### Goede Vrijdag

#### Plantagekerk

19.30 uur: ds. D. de Jong

#### De Regenboog

21.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze

## ZATERDAG 3 APRIL

### Stille Zaterdag

#### Plantagekerk

21.00 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

#### De Regenboog

21.30 uur: ds. D.J.D. Kroeze

**DE TOELICHTING OP DE COLLECTES  
VINDT U OP PAGINA 6**

## PLANTAGEKERK

**Zondag 14 maart (11.30 uur)** In deze online dienst gaan we het hebben over de kracht van het Gebed. We bidden om belangrijke zaken die we graag willen. Maar kan je God wel een verlanglijstje voorleggen? Wiens wil zou geschieden? Jouw wil of Zijn Wil? Hoe ga je daarmee om? Henk Jansen gaat hier dieper op in en de muziek is van CrossFade, uit Dronten. Welkom via de livestream: [www.pgharderwijk.nl/live-stream](http://www.pgharderwijk.nl/live-stream) of via CAI kanaal 707 (Marina Muit)

**Zondag 21 maart (9.30 uur)** We volgen deze veertigdagentijd nog steeds Jezus zijn voetsporen; volgen het spoor van zijn liefde. Vanmorgen horen we over verbonden zijn in deze liefde. Wat bedoelt hij hiermee? Vandaag is het een dienst van jong tot ouder, voorbereid door de commissie. Ben jij erbij? (ds. Marissa van Meijl)

**Zondag 28 maart (9.30 uur)** Op deze 6e zondag van de 40 dagen is het Palmpasen. We volgen dit jaar het project van BibleBasics van het NBG en daar staat Johannes 18: Jezus wordt gevangen genomen. Dat lezen we, maar we lezen ook wat er daarvoor is gebeurd: Jezus werd als Koning binnengehaald in Jeruzalem en de mensen zwaaiden met groene takken: Hosanna, riepen ze, Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Deze Koning wordt gevangen genomen. Dat geeft heel wat om over na te denken. Ds. David Kroeze en ds. Marissa van Meijl gaan een vlog maken waarin ze vertellen van de Palmpasestok en je uitnodigen om er thuis eentje te maken. (ds. Diemer de Jong)

**Zondag 28 maart (19.00 uur)** Taizé viering met als thema: 'In je hemd staan'. Op de avond van deze Palmpasen zondag staan we stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem, waar mensen hun bovenkleed afleggen en voor Jezus uitspreiden. Een daad van meer dan eerbetoen.... Graag willen wij ons als voorbereidingscommissie verbinden via de livestream met u en jou die thuis is. (Gertie van Dijk)

**Maandag 29 maart Dinsdag 30 maart Woensdag 31 maart (19.30 uur)** Ook dit jaar organiseren we als Protestantse Gemeente Harderwijk tijdens de Stille Week een serie Passiestonden. Het zijn korte indringende bijeenkomsten van een klein halfuur met gebed, bijbellezing, liederen, een gedicht, meditatieve muziek en momenten van bezinning en inkeer ter voorbereiding op het laatste avondmaal. (Witte Donderdag), de herdenking van het sterven van Christus (Goede Vrijdag) en zijn opstanding die de wereld viert in de Paaswake. Graag beleven we deze momenten van inkeer met u en jou via de digitale weg. (Werkgroep Passiestonden)

**Donderdag 1 april (19.30 uur) Witte donderdag** Vanavond beginnen we met de drie heilige dagen van Pasen. Het gaat om één doorlopende viering. Deze donderdag stapelen we herinnering op herinnering. Het eerste verhaal is de herinnering aan de uittocht uit Egypte. Er komt een einde aan de onmenselijke slavernij en verdrukking. In het evangelie gaat het over Jezus' laatste viering van het Paasfeest. Voor Hem is het einde nabij en de spanning van het verraad voelbaar. (ds. Marissa van Meijl)

## DE REGENBOOG

**Zondag 14 maart (9.00 uur)** In het materiaal voor deze zondag stond een kindergebed wat eigenlijk alles zegt: Goede God, in deze weken horen we hoe groot uw liefde voor ons is. Vandaag horen we over een helper die Jezus aan zijn leerlingen geeft. Hij zorgt ervoor dat de leerlingen zich herinneren wat Jezus gedaan en gezegd heeft. En we horen over de vrede die Jezus geeft. Wilt u ons iets laten merken van die vrede? Amen.

Kijken jullie mee? (ds. Marissa van Meijl)

**21 maart (10.45 uur)** Vanmorgen een liefdesverklaring van Jezus, opgeschreven door Johannes. Jezus zegt, bijna aan het einde van Zijn leven zonder omwegen, dat Hij van Zijn vrienden houdt en geeft daarbij de opdracht om ook lief te hebben, zoals Zijn Vader Hem lief heeft. En over hun hofden heen zegt Jezus dit ook tegen ons: 'Heb lief'. We mogen het vanmorgen nog eens horen en het wil ons aansporen om te doen. Wensen we elkaar een fijne dienst toe in liefde... (Gertie van Dijk-Vermeulen)

**Zondag 28 maart (9.00 uur)** Palmpasen! We beginnen met de vrolijke Palmpasenoetocht met foto's van de kinderen. Ze lopen mee, net als toen Jezus vol vrolijkheid werd binnengehaald in Jeruzalem! Maar daarvan blijft weinig over als Jezus gevangen wordt genomen. Een dag van hoogte- en dieptepunten. Allemaal kennen we onze hoogte- en dieptepunten. Waar haalt Jezus zijn vertrouwen en zijn hoop vandaan? Daarin kunnen ook wij weer iets van die liefde ontdekken, waarvan wij het "spoor" zoeken. Johannes 18:1-14. (ds. David Kroeze)

### Extra vieringen op di/woe in de 40-dagentijd:

Di 16 maart 10.15 uur	David Kroeze	Plantagekerk
Woe 17 maart 19.30 uur	Henk Jansen	Regenboog
Di 23 maart 10.15 uur	Frieda Meijers en Gertie van Dijk	Plantagekerk
Woe 24 maart 19.30 uur	Frieda Meijers en Gertie van Dijk	Regenboog