

Samen Geroepen

NR 03 2021

19 februari - 11 maart

Op een bankje

Kwestie van tijd

Lied voor de 40-Dagentijd



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

OP EEN BANKJE

Bij het water zitten, lekker op een bankje, zon en schepen. Je gedachten weer op orde brengen. Wat daarbij helpt is bedenken wie dat zei, waardoor je geraakt was.

In Dokkum was ik een schooljongen. We bouwden hutten en voetbalden, het leven was prachtig. We schaatsten. Heel de gracht rondom de bolwerken was ijs. Bij de Woudwegbrug stond de koek en zopietent en op de wal een bankje. Als het ijs weg was, bleef het bankje staan. Dat stond er altijd. Daar zaten meestal mannen samen. Een soort hangplek al lang voordat wij 'hangplek' zeiden. Zulke bankjes zie je vaker. In havens aan de kade. De zeevaarders ontmoetten elkaar daar op de wal en de walmensen zaten er graag te kijken. En natuurlijk hadden ze elkaar veel te vertellen. Weet je dit al ... nou die is niet zo'n beste ... heb je dat gehoord ... sterke verhalen.

Zo'n bankje heet een leugenbankje.

Niet dat ik alles al doorhad toen ik een knaapje van tien was, maar ik vond het altijd erg leuk en bere-interessant als mijn vader weer vertelde wat er op dat bankje geschreven stond. Dat was deze spreuk: "Je mutte mar Hoare Wie 't Seit". Dat Stadsfries van Dokkum is ook voor een niet Fries goed te begrijpen denk ik: Hoor goed wie het zegt!

Dat is enorm verhelderend en helpend!

Trouwens, wie zei dit ook alweer: Houd van elkaar. Dan zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

Diemer de Jong

Gedachte:

Leven is als sneeuw, je kunt het niet bewaren. Troost is dat zij er was, uren, maanden, jaren...

Herman van Veen

Bij de voorplaat: **Voorbereidingen voor Kerkopschoot over Jona**

EEN DROOM VOOR ONZE KERK

In Samen Geroepen spreken we als pastores over onze droom voor de toekomst van de PGH. Zo dragen wij bij aan het gesprek in onze gemeente over de veranderingen in de PGH, praktisch en financieel. Dit keer deel 2: Diemer en David zoomen.



Diemer, wat is jouw droom voor de kerk?

Diemer: Ik denk aan een Bijbels beeld voor de kerk: we zijn schapen of een wijnstok of een lichaam. Ik droom dat we weer allemaal bij elkaar zijn, en aan elkaar verknocht. En dat de Heer daar gewoon bij is. Deze vergelijkingen vertellen van een heel erg sterke verbondenheid, onverbreekelijk. Als ik met een hamer op mijn duim sla dan is mijn hele lijf in rep en roer. Als ik iets moois beleef, dan voelt mijn hele lijf lekker. Zo is het volgens mij als de kerk(mensen) samen zijn met de Heer. Hij Hoofd, wij lichaamsdelen, Hij wijnstok, wij de ranken, wij schapen, Hij Herder. Wij delen in Zijn leven en dat beleven we met elkaar als zussen en broers.

Diemer, hoe zie je dat concreet voor je in de toekomst van de PGH?

Ik droom dan dat we weer allemaal in de kerk zitten en uit volle borst zingen en muziek maken. Dat we met honderd jongeren op kamp gaan. Een bomvolle zaal met senioren. Een zolder vol met jeugd. Buiten het gebouw ook samen zijn: sporten, wandelen, terrasje pakken en thuis samen eten, film kijken, de dingen van het leven delen. Dat je vrienden hebt in de kerk. Dat je samen Bijbel leest en erover praat, huilt, lacht. Dat je samen bidt. Dat we elkaar vertellen hoe het met ons is, zo worden we sterk.

Diemer, wie doen daarin mee?

Iedereen doet mee. De een maakt de ander enthousiast. Ieder zet zijn talenten in. De leiders zijn dienaren, helpers, ze motiveren en wijzen waar het werk gedaan mag worden.



David, wat is jouw droom voor de kerk?

David: Eigenlijk denk ik dan aan een speelparadijs. Niet een speeltuin, maar eentje waarin jong en oud samen bezig zijn om iets van het paradijs te ontdekken. Zij doen daar samen van alles: knutselen, spelen, praten, Bijbellezen, bidden, op allerlei verschillende en creatieve manieren. Ondertussen klinkt telkens de vraag: wat betekent God hierin? Het bijzondere van dit speelparadijs is, dat er in elke hoek een schaal met breuken staat, die met gouden lijm is gemaakt. Ter herinnering dat alles kwetsbaar, gebroken is, maar tegelijk gelijmd met menselijke aandacht en hemelse liefde. Ondanks die breuken ziet het er mooi uit. Dat is het diepere doel van ons speelparadijs. Het is wat Jezus ons brengt in lijden en opstanding.

David, hoe zie je dat concreet voor je in de toekomst van de PGH?

We zijn bezig met de Kliederkerk, dat lijkt me geweldig. Ik vermoed dat we ook in de rest van de kerk kleiner, gemoedelijker, losser en vrijer worden. Vast niet iedereen ziet direct heil in deze manier van kerk zijn, maar ik denk wel dat het een toekomst heeft. Misschien meer dan de vormen die we nu hebben. Het gaat er niet om organisatie, om geld en gebouwen. Het gaat om samenzijn, inspireren en van elkaar leren. De warme gemeenschap voorop, jong en oud samen. Dat is wat Growing Young is. Misschien helpt dat als we bedenken dat we krimpen.

David, wie neemt daarin het voortouw?

Ik denk dat een betaalde kracht moet motiveren, inspireren, de boel moet smeren en God zal eren. Hij of zij mag vooral zorgen dat zaken soepel lopen en teamgeest ontstaat met iedereen die meedoet.

Een kwestie van tijd

Tijd en ruimte

Wij mensen zijn tijd-ruimtelijke wezens. Voor Immanuël Kant waren ruimte en tijd twee absolute grootheden. Daar kun je niets van af doen of aan toe doen. Het bepaalt ons volledig. En zo ervaren wij dat ook. Zeg nou zelf. Wie kan er in een tijdsmachine stappen of zichzelf in een split-second (in no-time) verplaatsen van A naar een ver verwijderd B. Opmerkelijk, dat we dat wel in onze verbeelding kunnen doen. En vreemd eigenlijk, dat wij ons wel naar believen door de ruimte kunnen verplaatsen, maar niet door de tijd. Maar dit even terzijde. Toen kwam Einstein en die beweerde dat het met tijd en ruimte niet zo absoluut gesteld is als wij dachten. Heel simplistisch: Naarmate wij ons sneller verplaatsen door de ruimte, gaat de tijd langzamer! Ja, het is vreemd gesteld met tijd en ruimte. Niet alleen natuurkundigen bijten hun tanden erop stuk, maar ook filosofen. De tijd maakt dat wij geschiedenis hebben. De Duitsers hebben het mooie woord 'geschichtlich'.

Gelijktijdig

De meesten van ons hebben wel eens van Søren Kierkegaard gehoord. Hij heeft mooie dingen gezegd o.a. (en vooral ook) over de Here Jezus. 'In hem geloven' betekent volgens Kierkegaard niet dat je instemt met een set dogmatische leerstellingen. Nee, je moet gelijktijdig worden met Christus. Wat geweldig intrigerend! Hij haalt er twintig eeuwen theologie tussenuit. En dat is toch ook wat wij doen in onze geloofspraktijk. Wij bidden tot hem alsof hij bij ons is, naast ons gaat, ons hoort spreken. En als daar de voetstappen zijn op het strand... dan heeft hij ons gedragen. En hij spreekt tot ons alsof er helemaal geen twintig eeuwen voorbij zijn gegaan. En hoe zouden we liturgie kunnen vieren als er geen gelijktijdigheid was? In Oberammergau spelen ze de lijdensgeschiedenis zelfs na om zo dicht mogelijk bij het geheimenis te komen. Och ja, de tijd is maar betrekkelijk zou Einstein zeggen.

Genesis

Velen van ons hebben / hadden moeite met de eerste elf hoofdstukken van Genesis. We durven het tegenwoordig wel hardop te zeggen: Dat is mythe. Het is dus niet waar gebeurd. Nee. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen: Het is niet werkelijk gebeurd. En dat is een heel verschil. Mythe is eigenlijk gigantisch waar. In 1926 hebben ze ds. Geelkerken het leven zuur gemaakt. Had de slang nu wel écht gesproken? Jammer! Ze waren zo geleerd en toch hadden ze het niet begrepen. Hoe zit dat dan met het paradijs en met Adam en met de slang? Je kunt het de verhalen noemen van het begin. Inderdaad. Maar je kunt beter zeggen, dat het daar gaat over de mens zoals hij in beginsel is. Begin moet gelezen worden als principium. In principe zijn we allemaal als die eerste mensen: appeleters en torenbouwers en broedermoordenaars. In die verhalen gaat het over u en jou en mij. Nu, heden ten dage. Dominees gebruiken graag de uitdrukking 'ten diepste' (smiley). Het gaat erom wie wij ten diepste zijn! We worden als het ware



gelijktijdig met Adam alsof er geen millennia en nog eens vele duizenden millennia aan onszelf vooraf zijn gegaan.

Living God's Future now

Op Trafalgar Square in het hartje van Londen staat de kerk St. Martin in the Fields, bekend van Neville Martinson en zijn kamerorkest. De laatste jaren is het een priester van de Church of England die aan deze kerk bekendheid geeft. Dat is Samuel Wells. Hij maakte van zijn kerk een goedlopend bedrijf met een café, een concertagenda, een boekhandel en een helpdesk voor daklozen. Bij de hele onderneming zijn tweehonderd stafmedewerkers betrokken en driehonderd vrijwilligers. Er is ook een maandelijks editie van 'Living God's future now' waarin Wells online het gesprek aangaat met leidinggevende theologen en kerkelijk werkers. De titel van dit programma is subliem gekozen. Het laat haarfijn zien hoe wij ons geloof kunnen en mogen beleven. Wat betekent het geloof concreet? Hoe bepaalt dat mijn leven? Hoe werkt dat uit? Hoe voelt dat? Welnu – Wells zou zeggen: Doe alsof de toekomst al begonnen is: Living God's future now! Daar heb je het weer. Het lijkt wel alsof de tijd er tussenuit genomen is. Voor wie niet bang is van een Engelse en theologische term: Dit is 'realized eschatology' (J.A.T. Robinson).

Tenslotte

Is het u wel eens opgevallen hoe de woorden 'tenslotte' en 'uiteindelijk' gebruikt worden? Je kunt dat tijdelijk (temporeel) opvatten. Tenslotte ging zij naar huis. Uiteindelijk was het programma afgelopen. Maar je kunt het ook in principiële zin verstaan: Dit is wat ik tenslotte bedoel. Daar is het me uiteindelijk om begonnen. In Engelse vraaggesprekken wordt vaak de uitdrukking gebezigd: At the end of the day. Dan wordt niet bedoeld 's avonds om een uur of elf, maar veeleer iets waar het op aan komt. De Cambridge Dictionary geeft: 'something that you say before you give the most important fact of a situation'. Tja, de tijd... Wij leven in de tussentijd – tussen 'nu reeds' en 'nog niet'. Het kan geen kwaad om het 'nu reeds' te beklemtonen boven het 'nog niet'. Als het ware vooruitgrijpen naar de toekomst. Dat doen we niet zelden in het pastoraat: "Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog. Voor hen die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog." Living God's future now! Opmerkelijk allemaal. Een kwestie van tijd!

Ds. Aad Woudenberg

VEERTIGDAGENTIJD

ZONDAG, DINSDAG- EN WOENSDAGVIERINGEN IN DE 40 DAGENTIJD

Door alle beperkingen heen tikt de tijd door en nemen we ook in 2021 tijd voor bezinning op weg naar Pasen. 40 dagen lang volgen we de weg van Jezus, die 'een spoor van liefde' achterlaat, zoals we het project van Bible basics omarmen. Dat spoor uit zich in de zeven werken van Barmhartigheid. Die zeven werken, het thema van Kerk in Actie voor de 40 dagen, staan centraal in de diensten op dinsdag en woensdag. Op Aswoensdag klonken ze allemaal, en zoemden we in op 'de gevangenen bezoeken'.

VIERINGEN

Dinsdagochtend 10.00 uur is er een muzikaal koffieuur, vanaf 23 februari. Dus dit keer niet op donderdag! Woensdag avond 19.30 uur is er een 40 dagenviering, vanaf 24 januari.

Vijf weken lang kunt u inschakelen op Livestream of CAI. Let op: de diensten zijn afwisselend in Regenboog en Plantagekerk, kijk dus elke keer waar je moet inschakelen!

In de Stille week zijn vieringen zoals u gewend bent: vanaf maandag in de Plantagekerk, vanaf donderdag in de Regenboog.

MUZIKAAL KOFFIE-UURTJE

Fijn dat er weer muzikale koffie-uurtjes gehouden gaan worden! De werken van barmhartigheid staan centraal en klinken door in woorden, muziek en zang om elkaar te bemoedigen en samen kerk te zijn in deze tijd. Hiervoor kunt u ook verzoekennummers doorgeven aan één van ons. Ook zal er wekelijks informatie worden gegeven bij diverse historische plekken in Harderwijk om zo verbinding te leggen met 'barmhartig zijn' op verschillende manieren.

40 DAGEN-VIERINGEN

De vieringen op woensdagavond zijn meditatief, een half uurtje waarin we stilstaan bij één van de zeven werken. We zien het schilderij van de Meester van Alcazar, en we zien mensen in actie op bekende plekken in Harderwijk. Bijzonder in vergelijking met vorig jaar in de Regenboog, is dat nu alle predikanten en kerkelijk werkers meedoen. De vieringen krijgen daarmee ook verschillende invulling en 'kleur'.

VLOGS EN SCHILDERIJ OVER DE 7 WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

Het schilderij over de zeven werken uit het Rijksmuseum zal wekelijks voorbij komen. Vlogs zijn er van stadsgids Dieter die samen met Frits een aantal historische plekken langsgaat. Onder andere Chris en Joost interviewen mensen op 'plekken van barmhartigheid'.



DANK

Met speciale dank aan de voorbereidingsgroep, het beamerteam en allen die hun medewerking verlenen!

Hartelijke groet, namens alle voorgangers

colofon & contact

SamenGeroepen is het driewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Ely Scherpenisse, vacature (eindredactie).

Abonnementen: € 25,00 per jaar per incasso voor papieren versie of € 15,00 per jaar per incasso voor digitaal abonnement.

Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:

NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1300 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 12 mrt, voor **3 weken**

Kopij uiterlijk 1 mrt. om 18:00 uur naar:

kerkblad@pgharderwijk.nl

Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A

T. 0342-440486 of 06-44842411

d.dejong@pgharderwijk.nl

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B

T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl

En via Facebook

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

Seniorenwerker: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen

T 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

Seniorenwerker: F. (Frieda) Meijers

T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma

T. 06-57490961, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba's

Wijk Plantagekerk: Mw. Ada Brouwer,,
scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,

scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98

www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

Overzicht van de diensten in de 40-dagentijd:

Di 23 februari 10.00 uur Regenboog Woe 24 feb 19.30 uur Regenboog <i>de zieken bezoeken</i>	Frieda Meijers David Kroeze & Lisette Brandsma
Di 2 maart 10.00 uur Plantagekerk Woe 3 maart 19.30 uur Regenboog <i>de dorstigen laven en hongerigen voeden</i>	Gertie van Dijk Diemer de Jong
Di 9 maart 10.00 uur Regenboog Woe 10 maart 19.30 uur viering & biddag, Plantagekerk <i>de vreemdeling onderdak bieden</i>	Diemer de Jong Marissa van Meijl
Di 16 maart 10.00 uur Plantagekerk Woe 17 maart 19.30 uur Regenboog <i>de naakten kleden</i>	David Kroeze Henk Jansen
Di 23 maart 10.00 uur Plantagekerk Woe 24 maart 19.30 uur Regenboog <i>de doden begraven</i>	Frieda Meijers & Gertie van Dijk Frieda Meijers & Gertie van Dijk

ben we toen ook actiehouders gekoppeld. Speerpunten waar we het komende jaar mee aan de slag gaan. Door het aftreden van onze vicevoorzitter Cees de Windt en pastoraal ouderling Thea Mak is het onderwerp naar een "lichtere kerkenraad" (kleinere organisatie) nog actueler geworden. Doelstelling van een lichtere kerkenraad is minder maar efficiënter vergaderen en meer met de kern van het geloof/ geloofs-gemeenschap bezig zijn. Alle kerkenraadsleden leverden een bijdrage aan hoe zij een lichtere organisatie graag zouden willen invullen. Deze input is samengevat tot één document en is besproken op de kerkenraad van 3 februari. Duidelijkheid is een eerste vereiste en voor alle ambten is een taakomschrijving wenselijk. Hierdoor wordt ook duidelijk hoe de belasting van ambtsdragers, predikant, scriba en technisch voorzitter is. Doordat we niet fysiek bij elkaar kunnen komen is dit wel een lastiger proces. Maar tegelijk is het heel boeiend hoe we zo meer teamgeest kunnen creëren. Stapje voor stapje maken we vooruitgang naar een andere wijkraad. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Joke Bode, scriba



DE REGENBOOG

Vanuit het moderamen

In een eerdere uitgave van dit kerkblad schreef ik dat we als kerkenraad het voorlopig beleidsplan verder gaan uitwerken. Tijdens de bezinningskerkenraad in december

kozen we zes speerpunten: 1. communicatie, 2. vrijwilligersbeleid, 3. lichtere kerk, 4. stimuleren doordeweekse ontmoetingen, 5. ontmoetingen in kleine groepen en 6. groene kerk. Aan de zes speerpunten heb-

J 'KERK OP SCHOOT' DIENST VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 4 JAAR

Nu we niet samen in de kerk kunnen zijn, brengen we 'kerkopschoot' bij jullie thuis.

Naast het uitzenden van een bijbelverhaal proberen wij ook met attributen het verhaal aanschouwelijk te maken. Jona, geknutseld door kinderen...voor kinderen.

Maar als jullie dit lezen zijn we ons alweer aan het voorbereiden op de 'kerkopschoot' dienst van **zaterdag 6 maart**.

Er is een schaapje weg. Weten jullie ook waar ze naartoe is gelopen en helpen jullie mee zoeken?

Vanaf 6 maart kan je meekijken naar het verloren schaapje. Vinden jullie het leuk om een tasje te ontvangen en ben je 0, 1, 2, 3 of 4 jaar?

Geef je dan voor **1 maart** op bij dominee Marissa van Meijl: m.vanmeijl@pghardervijk.nl

Een hartelijke groet van het 'kerkopschoot' team





VRIJWILLIGERS

Steeds vaker hoor ik in de gemeente dat er moeite is met het opvullen van functies die zijn vrij gekomen. Dat is zorgelijk maar er is ook een andere kant die ik graag inzichtelijk wil maken. Afgelopen periode was voor veel jeugdwerkvolontarissen erg pittig, thuis onderwijs geven

aan de kinderen, thuis werken en dan ook nog proberen wat te doen voor de kinderen en tieners in de kerk. Ondanks de beperkingen proberen zij op creatieve manieren de kinderen en tieners te bereiken. Dat viel op en daarom wilde de jeugdraad de vrijwilligers bedanken. Een paar weken terug ontvingen alle vrijwilligers die betrokken zijn bij kinderen en tieners in de kerk een Mars chocoladereep met de tekst eraan "Je hebt heel wat in je Mars, bedankt!". We hebben meer dan 100 Mars repen rondgebracht door Harderwijk. Als dat geen Growing Young is!

Lisette Brandsma, Jeugdwerker PGHarderwijk

LUISTERT GOD ECHT ???

Wat is de rol van het gebed in het leven van jongeren? Luistert God eigenlijk en waar blijkt dat uit? Onderwerp van de online meeting van SST. We begonnen met het laten zien en horen van het nummer: Lost Frequencies & Zonderling – Crazy. Een mooi nummer waar je qua muziek en het zien van de beelden blij van wordt. Maar wat voor nummer is dit eigenlijk. Het is eigenlijk een gebed. "Oh Heer, laat mij degene zijn die ze bevrijdt. Ik wil elk deel

van mijzelf geven. Leg mijn hart, waar iedereen het kan zien" En "Wat doen we thuis... bidden

SST: STAY STEADY

*we nog wel en wanneer? Bid jij ook wel eens voor jezelf en waarom? Wat is bidden eigenlijk?" Praten we dan met God, luistert Hij echt, danken we Hem, delen we onze zorgen? De jongeren vonden het eigenlijk best wel moeilijk om goed en geconcentreerd te bidden. U zult het herkennen... het zijn vaak standaard gebeden. Mooi te horen dat er ook in veel gezinnen nog op toerbeurt gebeden wordt. Ook de jonge generatie krijgt dus een kans om datgene te zeggen wat hen bezig houdt. Wel is het lastig om altijd te ervaren of de uitgesproken woorden ook verhoord worden. Het blijft een moeilijk onderwerp, maar bij velen kwam bij het bidden naar boven dat het jezelf gerust stelt. Het delen van je zorgen en je behoeften lucht op. Misschien dat de lezers van dit stukje willen bidden voor onze tieners en met name voor de **doelstellingen** die zij de komende tijd willen behalen. Want u mag er van overtuigd zijn (zonder in detail te willen treden) dat het voor sommigen best wel "spannend" gaat worden. Vanzelfsprekend is er ook gesproken over hoe de jongeren op dit moment in hun vel zitten. Ze missen de ontmoeting op school en in vrije tijd met vrienden. Even lekker napraten na de toetsenweek, elkaar even zien en bijkletsen, nu dat na 21.00 uur niet mogelijk is. Martine en ik zijn na het afsluiten van deze meeting nog even blijven hangen. We kunnen alleen maar trots en blij zijn met deze tieners, die uiteindelijk uit eigen wil toch weer inloggen om deel te nemen. Het kamp in april gaat het ook dit jaar niet worden, dus we hebben een verzoek/aanvraag weggezet voor juni. Misschien kunnen we elkaar dan een zaterdag of misschien zelfs een zaterdag en zondag ontmoeten op de Zandkamp in Ermelo. Dit wordt vervolgd.*

Dank jongelui voor jullie openheid en tot zondag 14 februari.

Mvg, Martine en Gerard

ACTIVITEITEN KINDERDIENSTEN

Tijdens de 40dagentijd leven we toe naar Pasen. We volgen het project Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het thema is Een spoor van liefde. De komende zeven weken lezen we zeven teksten over Jezus' laatste week volgens het Johannes-evangelie.

De kinderdiensten van het Fonteinwerk, de Plantagekerk en de Regenboog, jeugdwerker Lisette Brandsma, ds. David Kroeze en ds. Diemer de Jong hebben allerlei leuke dingen voor de kinderen bedacht en georganiseerd. Kinderen in de leeftijd van de kinderdienst krijgen een tasje met allerlei spulletjes die zij daarbij goed kunnen gebruiken.

Speurtocht We starten de 40dagentijd met een speurtocht. Tijdens deze speurtocht maken de kinderen alvast kennis met de Bijbelverhalen die tijdens de 40dagentijd centraal staan. Ook kunnen zij onderweg een aantal opdrachten doen die verwijzen naar de zeven werken van barmhartigheid. Zo sluiten we aan bij het project van Kerk in Actie. Kinderen kunnen de speurtocht doen in de periode 20 t/m 28 februari. En als zij het formulier inleveren op de aangegeven adressen, dan ontvangen zij een klein cadeautje. We zijn benieuwd of het lukt om alle opdrachten te maken!



Kindermoment Aan het begin van de kerkdiensten is er een kindermoment met een leuk filmpje, een lied en een opdracht die bij het Bijbelverhaal hoort. In het tasje dat de kinderen ontvangen zit een poster met vakjes. Elke week kunnen zij een vakje openmaken en de bijbehorende opdrachten uit het boekje doen. Zo tellen we af naar Pasen. Ook zitten er voor elke zondag aanvullende puzzels, tekeningen en materialen in het tasje. Tijdens de diensten op Eerste Paasdag is er een preekbingo.

Palmpasen In de tasjes zitten ook spulletjes om een palmpasensterk te maken. We vragen de kinderen er één te maken en een foto daarvan naar ons toe te sturen in de week voor Palmpasen (28 maart). Deze foto's laten we zien tijdens de diensten. Ds. David Kroeze en ds. Marissa van Meijl vertellen in een vlog hoe je een palmpasensterk maakt. Ook leggen ze uit wat de betekenis van de onderdelen van de sterk is.

Kerk in Actie Tijdens de 40dagentijd steunen we het zendingsproject van Kerk in Actie. We vragen kinderen (en hun ouders) om mee te doen met de vasten-challenge, een kaart te sturen naar mensen die in de gevangenis zitten en te sparen voor de kinderen uit Pretoria, Zuid-Afrika.

Tip Houd onze website, Facebookpagina's of appgroepen in de gaten voor het laatste nieuws en onze activiteiten.

Kinderdiensten van het Fonteinwerk, de Plantagekerk en de Regenboog, Lisette Brandsma, ds. Marissa van Meijl, ds. David Kroeze en ds. Diemer de Jong



PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

In het hospice in Ermelo verblijft **mevr. M. de Graaff**, Guide Gezellelaan. Langzaam gaat haar lichamelijke conditie achteruit en wacht zij in vertrouwen op het einde; wetend dat God er altijd voor haar is en zal zijn. We wensen haar de vrede van God toe op haar laatste stukje levensweg. **Mevr. Hoeve**, Thorbeckelaan 23, 3843WL, is als u dit leest, geopereerd en heeft een nieuwe knie gekregen. Haar wensen we een spoedig herstel en haar en haar man sterkte, ook in de mantelzorg. Al onze zieken en al diegenen, die zich zorgen maken om wie hun lief is, wensen we alle goeds, geduld en vertrouwen. Op 2 februari is overleden **de heer Egbert van de Vegt**. Hij woonde lang met zijn vrouw Riet aan de Plantage 14. Zijn laatste levensjaren werden moeizaam en werd hij verzorgd op Sonnevanc. Helaas bleef hem corona niet bespaard. Op 8 februari is in kleine kring afscheid van hem genomen in Lelystad.

Gertie van Dijk

Nadat mensen getroffen zijn geweest door het coronavirus, geeft dit soms lang nasleep. In januari mocht **mevr. Jansen-Boonen** (Luttekepoortstraat 186) gelukkig weer thuis komen uit het ziekenhuis. Met ernstige klachten werd zij opgenomen. Ook haar man had corona. Het herstel gaat, maar gaat moeizaam. Beide wensen we veel sterkte en Gods troostende aanwezigheid toe.

Ds. Marissa van Meijl

Dank

Ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk-sjubileum ontvingen wij vele felicitaties, goede wensen en bloemen. Wij willen iedereen daarvoor danken.

*Hartelijke groeten,
Rinie en Gerrit van der Linde*

WIJ GEDENKEN

Luuk Vermeer

Op 14 januari is Luuk Vermeer na een lang-en moeitevol ziekbed overleden. Hij is 64 jaar oud geworden. Samen met zijn vrouw Netty woonde hij aan de Beneluxlaan. Wie Luuk kende wist dat hij van de natuur hield, graag de bergen inging om bijzondere planten, dieren, vogels enz. te ontdekken en te fotograferen. Die liefde voor de natuur had hij niet van een vreemde, zijn vader ging al jong met zijn kinderen op pad, de natuur in. Daarbij komt dat Luuk, evenals zijn 2 broers, prachtige foto's kon maken. Een klein gedeelte werd getoond tijdens de afscheidsdienst in de Elzenhof. Op dat moment konden we even door zijn ogen kijken naar de prachtige natuur. En voor nu en later laat hij een prachtige collectie foto's na. Tijdens de afscheidsdienst heeft Justin mooie herinneringen aan zijn vader met ons gedeeld. Ook broer Arie en zijn vrouw Fia deden dat. Als leidraad hebben wij de tekst uit Deut. 32 gekozen, waar het gaat over de arend die voor zijn jongen zorgt. Een beeld dat staat voor de trouwe zorg van God voor zijn volk, voor ons en voor Luuk. Want God is bij hem gebleven, heeft tot het einde toe voor hem gezorgd door hem op te vangen en hem te dragen door de kracht van Zijn liefde. God tilde hem op boven de storm van leven en sterven uit naar grote hoogte, waar hij nu mag kijken door de ogen van God. Dat dit tot bemoediging en zegen zal zijn voor Netty, de kinderen en allen die hem zullen missen!

Anna Marie Jansen

WIJ GEDENKEN

Jacoba de Kam-Koning

Op vrijdag 29 januari overleed op de Boerhaavehof mevr. Jacoba de Kam-Koning; voor velen bekend als Koojsje. Zij mocht 85 jaar worden. Lange tijd woonde zij aan de Irenelaan en kerkte trouw in de Veldkampkerk. In haar leven was geloven haar steun en houvast geweest al waren er ook momenten van twijfel. Zeker in de tijd nadat haar dochter en ook haar man Joop overleden was. Het waren moeilijke tijden en dat maakte haar onzeker. Ook de tijd op Eikenstein in Ermelo was voor haar een tijd van veel piekeren en zorgen maken en afvragen: 'Ben ik wel goed genoeg, heb ik het wel goed gedaan?' De woorden van psalm 139: Heer die mij ziet zoals ik ben....brachten haar rust. De tijd op Randmeer was een goede tijd, maar de verhuizing daarna, bracht toch ook weer sombere tijden mee. De corona deed daar natuurlijk ook geen goed aan. Tijdens de laatste weken van haar leven bleek dat zij al langer ziek was, waarna het einde snel gekomen is. 4 februari hebben we op De Elzenhof afscheid genomen van Koojsje, die door haar kinderen lief en altijd zorgzaam genoemd werd; een echte moederkloek, die de dingen met de beste bedoelingen deed. Het lied voor onderweg door het leven, psalm 121, klonk in deze dienst. Een psalm veel gelezen op hoogte- en diepte punten van het leven. En psalm die vertrouwen geeft, waarbij het laatste vers ook troost wil geven en bemoediging voor onderweg: 'De Heer beschermt je je leven lang, van nu aan tot in eeuwigheid. In dit vertrouwen hebben we haar bij haar man op de Elzenhof begraven. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen wensen we Gods nabijheid op hun levensweg.

Gertie van Dijk-Vermeulen

COLLECTEMUNTEN

In verband met corona geen uitgifte van collectemunt!

Collectemunt in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00–20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

COMMISSIE ZWO

Enorm bedankt

Wat een geweldige opbrengst, de collecte van 15 november voor het kinderdorp Kondanani.

Totaal mochten we € 1.346,- ontvangen voor dit doel. Niet zomaar een geweldig resultaat want met dit bedrag kun je enorm veel doen in een land als Malawi.



De opbrengst van deze collecte zal worden gebruikt voor het binnenkort te openen kinderziekenhuis in Malawi op het terrein van het kinderdorp Kondanani. Ik heb zelf nog mogen helpen bij de inrichting van dit ziekenhuis en dat ziet er geweldig uit. We willen daar op een goed niveau zieke kinderen tot uit de wijde omgeving behandelen. Daar helpt deze ondersteuning zeker bij. Naast het ziekenhuis is een speciaal gebouw neergezet waar de moeders kunnen overnachten tijdens de behandeling van hun kind. Dat is in landen in Afrika heel gewoon, ook omdat de moeders grote afstanden afleggen voor gratis medische zorg van hun kind. Alle gevers heel erg bedankt en wie ons wil blijven volgen kan dat doen door te kijken op www.kondanani.nl Daar vindt u ook informatie over het kinderziekenhuis.

*Namens Stichting Kondanani Nederland,
Geert Terpstra*

40dagentijd 2021, Ik ben er voor jou, zeven keer barmhartigheid

Met de meeste betrokken personen en commissies bij de 40dagentijd hebben we nagedacht hoe we die dit jaar kunnen organiseren. En, we hadden na de Zoomvergadering een mooie lijst. We hopen dat u mee wilt doen, zodat we ons ook dit jaar samen bezinnen op het lijden van Jezus en van veel andere mensen.

- De kinderdienst volgt het project van Bijbelbasics, een spoor van liefde. Alle kinderen krijgen een tasje met allerlei materiaal om mee te doen. Voor de kinderen is een speurtocht in meerdere wijken gepland en met Pasen een kinderbingo.
- Iedere dinsdagochtend wordt er om de beurt door de pastores een digitaal koffieuurtje verzorgd met veel muziek waarin het thema van de landelijke kerk, de PKN, aan de orde komt: de zeven werken van barmhartigheid. We hopen, met hulp van tieners, daarbij korte filmpjes te tonen.
- Op woensdagavond is er voor alle wijken samen een korte viering, afwisselend voorbereid door de pastores met ook weer de zeven werken van barmhartigheid en een filmpje.
- Er worden recepten via nieuwsbrieven aangeboden voor een sobere maaltijd



met soep die u bijvoorbeeld kunt eten voor de dienst op woensdagavond.

- De liturgische bloemschikkingen rond het thema blijven staan bij de uitzendingen op dinsdag en woensdag.
- De veertigdagentijdskalender van de PKN kunt u dit jaar het makkelijkst zelf gratis bestellen bij petrus.protestantsekerk.nl Willemien Holtrop heeft een beperkt aantal exemplaren, tel 0341 425362 of 06 30623177
- De kaarten van de paasgroetenactie voor gedetineerden worden dit jaar alleen verspreid via de tasjes voor de kinderen. Dit geldt ook voor de spaardoosjes en de vastenkalender. We hopen dat u zelf een kalender maakt en het geld dat u uit spaart in een zelfgemaakt doosje of potje doet. Het eindbedrag kunt u met Pasen overmaken op de bankrekening van de ZWO commissie. U kunt ook sparen via de Scipio app. Suggesties voor het vasten en het doel van de actie vindt u in de ZWO rubriek in dit blad.
- Nog niet alle plannen zijn uitgewerkt: o.a. voor de tieners worden nog activiteiten ontwikkeld, er komt een kerkopschoot viering voor de allerkleinsten en de passiestondediensten in de Stille week in de Plantagekerk moeten ook nog vorm krijgen. In de Plantagekerk komt weer een kunstcollectie te hangen.

Veel is in deze maanden onzeker, moeilijk en rommelig. We hopen dat we toch, met elkaar, een goede voorbereiding hebben op Pasen. Een goede tijd gewenst!

*Namens de ad hoc 40dagentijd commissie,
Marja Bakker*

Vasten met ZWO

Elders in dit blad vindt u een overzicht van alle activiteiten in de 40dagentijd, hier de aanvulling van ZWO. Vasten kan helpen bij de bezinning op het lijden van Jezus en het lijden in de wereld. Met het geld dat u uitspaart of extra opzij zet kunt u dit jaar het project van Kerk in

Actie, kansarme kinderen in Zuid Afrika waarvoor ook de Paascollecte is, steunen. In gewelddadige stadswijken, met veel gebroken gezinnen, en veel werkloosheid biedt men huiswerkbegeleiding en vooral mogelijkheden voor persoonlijke groei. U kunt het bedrag dat u spaart met

Pasen overmaken of gedurende de vastentijd overmaken via de Scipio-app. Als u meedoet: een spaardoosje of potje heeft u vast wel. De vastenkalender die we anders uitdeelden is eenvoudig te maken. Op een vel papier zet u naast elkaar 6 vakjes voor de dagen van de week (op zondag wordt er niet gevast), en dat doet u, met ruimte ertussen, nog 5 keer. De start, maandag 22 februari zet u boven de eerste rij blokjes. Boven de tweede rij schrijft u maandag 1 maart en daarna 8, 15, 22 en 29 maart. Op de kaart van Kerk in Actie wordt de eerste halve week van aswoensdag 17 februari tot zaterdag 20 februari niet vermeld.

De eerste week is het thema de zieken verzorgen. De suggestie is iemand een kaartje ter bemoediging sturen en € 1 te sparen per verstuurd kaart, u kunt dit in het vakje van de betreffende dag noteren.

Week 2 is het thema de dorstigen drinken geven en de suggestie een week geen alcohol drinken (of kinderen water i.p.v. frisdrank) en € 2 te sparen als u overslaat.

Week 3: de vreemdeling onderdak bieden. Suggestie: geen huis is geen warmte. Zet de verwarming eens lager. Geef €2 voor elke dag dat u stookkosten bespaart.

Week 4: de naakten kleden. Suggestie: koop deze week geen kleding of luxe-artikelen. Geef €3 voor elke dag dat dat lukt.

Week 5: De hongerigen eten geven. Suggestie: eet deze week geen of minder vlees en geef € 2 voor elke dag dat het lukt.

Week 6: de doden begraven. Suggestie: steek een kaarsje aan voor een bekende overledene of voor mensen die wereldwijd zijn omgekomen door honger of geweld en geef € 1 voor elk kaarsje. Een gezegende 40dagentijd gewenst.

Namens de commissie ZWO, Marja Bakker



DIACONIE VERGADERDE 'ACHTER DE SCHERMEN'

De diaconie vergaderde op 4 februari 'achter de schermen', nu ook in de letterlijke betekenis: een zoom-bijeenkomst. Voor het eerst sinds eind september bijeen, blikten we terug op de acties van het afgelopen halfjaar en overlegden wij over komende activiteiten.

Onze penningmeester Gert Steenberg kon melden dat de opbrengsten van de diaconiecollecten tegen de verwachting in niet zijn verminderd en zelfs iets zijn toegenomen. De gemeenteleden beseffen dat het kerkenwerk, ook het diaconale, in deze coronatijd gewoon moet kunnen doorgaan. Een fijne constatering.

Zoals (hopelijk) bekend is trekt de diaconie sinds enkele jaren geld uit voor mensen die eens aan vakantie toe zijn maar dat zelf niet kunnen bekostigen. Afgelopen jaar hebben zo zes huishoudens een (mid)weekje kunnen boeken. Dat blijkt van zeer grote betekenis, en we gaan daar dan ook mee door. Ook u kunt – vertrouwelijk – mensen voordragen die er al lange tijd niet op uit konden. Wij vinden het overigens merkwaardig dat we alleen mensen van buiten de PGH konden helpen...

De diaconie droeg ook bescheiden bij aan de zeer succesvolle Actie Vakantietas. Zo'n 120 kinderen van met name de Voedselbank kregen in de zomervakantie een leuke tas met aardigheidjes en tegoedbonnen. Voor herhaling vatbaar. Net als de Actie Hulpsinterklaas waarvoor 150 cadeautjes binnenkwamen, op initiatief van onze Jeugdwerker en de jeugddiakenen. De kerstpakketten tenslotte, bedoeld voor mensen in benarde financiële situaties. We konden er 70 bezorgen, dit keer vanwege corona in de vorm van een Jumbo-pas. Namens ons, namens u, ontvingen 17 dak- en thuislozen een voedzaam kerstpakket nu het kerstdiner in de Oude Synagoge niet kon doorgaan.

We bespraken hoe we gemeentelid Louise ten Wolde structureel kunnen ondersteunen nu zij voor Jeugd met een Opdracht vanuit Nederland internationaal zendingswerk doet. Zij moet leven van giften. De diaconie collecteert dit jaar weer tweemaal voor haar en Kerk naar Buiten en de ZWO-commissie dragen maandelijks bij aan haar levensonderhoud. De diakenen in Drielanden gaan zich inzetten voor versterking van haar thuisfrontcomité.

De diaconie heeft ook een taak in de duurzaamheid. Nu mag de Regenboog zich al Groene Kerk noemen en gaat de Plantagekerk ongetwijfeld investeren in duurzaamheid, maar er valt meer te doen, ook voor alle gemeenteleden individueel. Denk aan energiebesparing, aan bewust leven, aan bioproducten. De diaconie gaat dit de komende tijd oppakken. Daarbij denken we ook aan een Micha-cursus en aansluitende kerkdiensten. Het Fonteinwerk heeft hier al goede ervaring mee.

Wordt vervolgd.

Govert van der Boom, diaconie

ONZE TOEKOMST MET PERSPECTIEF

De pastores over de PGH

Hoe zou het zijn met de PGH over 1, 3 of 10 jaar? Dat zouden we wel willen weten.

Onze pastores laten zich horen in Samen Geroepen over hun dromen, hun passie, hun drijfveer. Zij schrijven in Samen Geroepen over hun bezinningen daarover. In het vorige nummer, maar ook in dit nummer staat weer een artikel. Een andere kleine groep is zich ook aan het bezinnen. Nadenken over onze meerjarenbegroting. De Algemene Kerkenraad heeft 5 gemeenteleden gevraagd een voorstel te doen voor de meerjarenbegroting. Deze groep bestaat uit 2 leden van de AK (Marja Bakker en Peter Scherpenisse), 2 leden van het CvK (Henk van Rijssen en Ton Balsma) en Goos van Steenvoorn als gewoon gemeentelid.

Het voorstel wordt aan de AK voorgelegd en besproken door en met wijkkerkenraden, diaconie, jeugdgraad, CvK en andere groepen. En met u als gemeente.

Is onze meerjarenbegroting alleen financieel?

U denkt nu misschien dat nadenken over onze meerjarenbegroting alleen maar over financiën gaat. Nou, zeker niet. Wij zijn vanaf de start bezig met zoeken naar een beeld van de toekomst van onze PGH. In het beleidskader "Bouwen in vertrouwen" zeggen we dat we een dynamische, hulpvaardige geloofsgemeenschap willen zijn, met inspirerende vieringen en een financieel gezonde basis. Hoe gaan we dat nu verder doen? We zien dat onze gemeente vergrijsd, dat jongeren ons verlaten, dat de inkomsten kleiner worden. En de wereld om ons heen verandert. Mensen maken individuele keuzes. Flexibiliteit, creativiteit en zelfredzaamheid zijn kernwoorden. Relaties tussen mensen worden steeds meer digitaal.

Wat betekent dat voor ons? Wat is onze visie daarop en onze rol daarin? Hoe gaan wij dat concreet vormgeven?

Dus geen financiën?

Nou, zeker wel. En dat is nodig. Die "gezonde financiële basis" staat onder druk. De jaarlijkse tekorten lopen op. Daar moeten we iets aan doen, daar gaan we samen wat aan doen.

Het gaat om keuzes

Zowel de visie als de financiën vragen om keuzes. Waar leggen we onze prioriteiten als geloofsgemeenschap in deze wereld. Met onze financiën moeten we binnen onze mogelijkheden blijven. Daarvoor zullen we een kader vaststellen. En dat zal betekenen dat we steeds weer moeten kiezen wat we wel en wat we niet doen. Of hoe we meer geld kunnen bijeenbrengen. Keuzes maken is moeilijk, vooral als dat verandering betekent. Die keuzes vragen om richting en doel. De inbreng van onze pastores is daarbij van groot belang. En ook u als gemeentelid zal uw inbreng kunnen en moeten leveren.

Als christelijke geloofsgemeenschap hebben we de opdracht om 'bij de tijd' te blijven om het Evangelie van Jezus Christus te vieren en door te geven op manieren die aansluiten bij mensen van deze tijd en te vertalen naar de noden van nu.

Samen werken aan een perspectief voor onze toekomst.

*Marja Bakker, Peter Scherpenisse, Henk van Rijssen,
Ton Balsma, Goos van Steenvoorn*

F FONTEINACADEMY

Vijf workshops over een boeiend thema: **Heel het leven!** Lees er meer over in de bijlage. NB! wees er snel bij, de aanlooptijd is kort. Hoeft geen probleem te zijn in deze tijd waarin we meest thuis zijn, vooral 's avonds.

Vriendelijke groet namens Fonteinwerk, Klaas de Vries

De data voor de workshop New Wine van de Fontein Academy zijn veranderd! De juiste data zijn: **10 maart, 17 maart, 31 maart, 7 april en 14 april.** Deze workshop is toegankelijk voor alle PGH leden.

FonteinAcademy
Wat betekent het Koninkrijk van God voor onze betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld en zorg voor Gods schepping?

Heel het leven!

Het Koninkrijk van God is allesomvattend en gaat over:

- >> Alles wat leeft, de hele schepping.
- >> Alle aspecten uit jouw dagelijks leven.
- >> Heel maken en herstellen wat gebroken is, genezing en recht doen.

Wat leren we hierover uit de Bijbel?
Misschien juist in tijden van corona?

>> In vijf compacte workshops gaan we dit thema met elkaar uitwerken. We ontdekken hoe dit ons eigen leven raakt en welke rol de Heilige Geest daarin kan spelen. Het materiaal van New Wine helpt ons daarbij. Voor een aantal Fonteiners is dit al heel inspirerend geweest.

Ontdek het ook!

>> Iedere workshop start met een lied en een "Ijsbreker". Vervolgens kijken en luisteren we naar een video-talk, waarna we in kleine digitale groepjes doorpraten en voor elkaar kunnen bidden.

De afronding is stipt om 21:30 uur

Wij je vast meer weten:

<https://heelhetleven.new-wine.nl/#themas>

Aanmelden:

De workshops zijn gepland op vijf woensdagavonden: ~~10, 17 en 31 februari en 7 en 14 maart~~, van 20:00 uur tot 21:30 uur via Zoom.

Het mooiste is wanneer je de hele serie kunt meedoen.

Voor vragen en aanmelding: Henk Verschuuren
secretaristfonteinwerk@gmail.com

Na opgave ontvang je een mail met de inloggegevens.

<https://heelhetleven.new-wine.nl/#themas>

www.Fonteinwerk.nl



Onderdeel van:
Protestante Gemeente Harderwijk

Like Fonteinwerk

@Fonteinwerk



VAN ABBA TOT ZONDEBOK (aflevering 13)



In het alfabet blijven wij nog even bij de letter J en wij staan stil bij Johannes de Doper.

Laten wij eens fantaseren: er wordt een dialogavond georganiseerd voor joden en christenen. Vlak voor

het begin van de avond komt er een toneelspeler de zaal in, die zich heeft uitgedost als een profeet van eeuwen her. Hij stelt zich voor: Johannes de Doper. De voorzitter moet even lachen, maar ziet ook direct iets positiefs. Hij nodigt deze "Johannes" uit aan de ronde tafel. Als die zijn rol goed speelt, zal hij dan een brug kunnen slaan in de joods-christelijke dialoog? Dat zou maar zó kunnen. De boodschap van Johannes is helder en heftig tegelijk: "Gods Nieuwe Wereld is dichtbij, maar dat betekent voor jullie niet, dat je comfortabel kunt afwachten. De traditie waaruit jij voortkomt, is geen garantie. Je moet je leven veranderen!" Dat kan voor joden en ook christenen herkenbaar zijn: het tijdperk van de Messias is een radicale breuk met onze levens die zo vaak door tekorten worden beheerst. Verwachten is niet vrijblijvend, maar betekent ook: omkeren.

In een later verhaal, als Johannes gevangen zit, blijkt dat menselijke twijfel hem niet vreemd is. Terwijl hij eerder naar Jezus als de Messias had verwezen, wordt hij nu gekweld door de vraag: "Bent u het die komen zou of hebben wij een ander te verwachten?"

Het gesprek aan de ronde tafel over de betekenis van Jezus en Johannes kan vruchtbaar zijn, want het wordt gevoerd vanuit het geloof in dezelfde God.

Over Johannes de Doper staan veel verhalen in het Evangelie. Mijn leestip voor deze keer is uit Lucas, de hoofdstukken 3 en 7 en uit Johannes, hoofdstuk 1.

*Tjitte Dijkstra,
namens de interkerkelijke werkgroep
Kerk & Israël*

MUZIKAAL KOFFIE-UURTJE IN DE 40-DAGENTIJD

Door alle beperkingen heen tikt de tijd door en nemen we ook in 2021 tijd voor bezinning op weg naar Pasen. Het thema van de PKN, Kerk in Actie, is voor deze 40dagentijd: 'Ik ben er voor jou. Zeven keer barmhartigheid'.

Wij vinden het fijn dat er weer muzikale koffie-uurtjes gehouden kunnen worden. Deze gaan wekelijks plaatsvinden vanuit de Plantagekerk of de Regenboog, eerste keer dinsdagmorgen 10.00 uur vanaf 23 februari. De muzikale koffie-uurtjes zijn te volgen via CAI TV kanaal 707 of via de website www.pgharderwijk.nl/live-stream (klik op de foto van de Plantagekerk). Of via de website www.kerkdienstgemist.nl

Met speciale dank aan het beamerteam en allen die met de diverse voorgangers hun medewerking verlenen! De werken van barmhartigheid staan centraal en klinken door in woorden, muziek en zang om elkaar te bemoedigen en samen kerk te zijn in deze tijd. Een gezegende tijd op weg naar het Paasfeest.

*Hartelijke groet, Gertie van Dijk
en Frieda Meijers
PGH seniorenwerkers*



WERELDGEBEDSDAG 5 MAART 2021

Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, 24 uur lang, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden mensen voelen zich door gebed verenigd en bemoedigd. 173 landen doen mee aan de viering van Wereldgebedsdag. Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale en oecumenische dimensie. Het wordt een ketting van gebed de hele wereld door! Samen bidden, samen vieren, samen delen! Ook in Nederland wordt Wereldgebedsdag in de regel op veel plaatsen gevierd. Maar dit jaar is door Covid 19 alles anders. Het Comité Wereldgebedsdag Harderwijk heeft besloten geen viering in één van de kerken te houden. Wereldgebedsdag 2021 is voorbereid door vrouwen uit Vanuatu. Op de website van Wereldgebedsdag 2021 kunt u hier meer over lezen. Vanuatu is een tropische archipel met meer dan 80 eilanden in de Stille Zuidzee. De

natuur is prachtig maar de eilanden zijn ook zeer kwetsbaar voor natuurrampen. De Republiek Vanuatu is opgericht in 1980. Het christendom is de belangrijkste religie in Vanuatu.

Het thema voor de viering dit jaar is **'ROTSVAST'**

In het gebied komen regelmatig orkanen voor met soms daarbij een tsunami. Het Comité van Vanuatu heeft mede hierom gekozen voor de Bijbeltekst over een stevig fundament voor je huis, Matteüs 7: 24-27.



Projecten Wereldgebedsdag 2021:

Met hulp van de Honorair Consul van Vanuatu in Den Haag zijn twee projecten gevonden:

- Project Early Intervention Pikinini Group zet zich in voor vroegtijdige opsporing en
- gezondheidszorg op scholen en in dorpen. Op dit moment wordt hard gewerkt om de gevolgen van de laatste cycloon te verhelpen alsook het bestrijden van Covid 19.

Als derde project is Pontbuiten in Suriname gekozen: het geven van steun aan kwetsbare ouderen en jonge gezinnen met kleine kinderen.

Wilt u deze projecten steunen, dan kunt u een gift overmaken op rekening NL02 INGB 0005 3400 28 ten name van D.M Bakuwel-de Jager o.v.v. Wereldgebedsdag 2021. Alvast bedankt. Meer informatie is te verkrijgen bij Ina Lobensteijn, wimenina@versatel.nl, tel 0341432186.

WILMA WOLTHUIS



Het aantal coronagevallen in Burkina Faso neemt nog steeds toe. Wij kennen ondertussen ook verschillende mensen in onze omgeving die het gehad hebben en goed hersteld zijn. In januari is de klas van Ruth naar huis gestuurd omdat een klasgenoot covid 19 had. Ruth heeft een test gedaan en zodra de negatieve uitslag binnen was kon Ruth met dat papier weer naar school. Ondertussen deed ze haar huiswerk online. Wij zijn allemaal gezond.

Op 20 december hadden we een geweldige ochtenddienst bijna helemaal georganiseerd door de kinderen. Vol vreugde werd er gedanst en gezongen. Ruth moest de inleiding op de preek doen. Zij sprak in het Frans terwijl een jongen haar vertaalde in het Dioula. We waren

allemaal super trots op onze kinderen. De juf had een paar steekwoorden opgeschreven voor Ruth en ze moest er zelf een samenhangend verhaal van maken. De jongen moest ter plekke vertalen hoewel hij wel op de hoogte was van de steekwoorden. We kwamen allemaal enorm bemoedigd thuis vol met vreugde in ons hart.

Op 22 december is Carin gevallen van het paard in volle galop tijdens een les. Ze had direct veel pijn in haar linker schouder. Een röntgenfoto wees uit dat er geen botbreuken waren en de schouder niet uit de kom was. Na een MRI scan in Ouaga bleek dat alle pezen en spieren in tact waren, maar dat er resten waren van een flinke kneuzing en bloedingstorting in het gewricht. Het gaat nu veel beter met Carin, maar de schouder voelt nog stijf. We danken God voor de goede afloop van dit ongeval en Zijn genezing. Wilt u meebidden voor verder herstel van de schouder en dat deze weer goed mag functioneren.

Er is veel werk dat ons wacht in het nieuwe jaar. Eind januari is Nassin geweest om verder te werken aan het grammatica boekje in het Konabere.

Wilma is via Zoom aanwezig geweest bij de planningsbijeenkomst van het Konabere team in Bko. Ondertussen probeert ze taalkunde training te organiseren voor 2 beginnende vertaalteams hier in deze regio en 3 teams in Bko. Er zijn een aantal nieuwe vertaalprojecten waar Carin wellicht een rol in kan spelen. Het vraagt veel flexibiliteit en energie om met verschillende activiteiten bezig te zijn. Bedankt voor jullie gebed voor ons. Wat leven we in uitzonderlijke tijden! Gelukkig blijft onze Heer steeds dezelfde: een Rots in de branding. Hartelijk bedankt voor jullie gebed. Prijs de Heer voor de genezing van Carin's schouder!

Namens het thuisfrontcomité van Wilma Wolthuis, Annemarie Stuiver

COLLECTE VOOR ROEMENIË OP 21 FEBRUARI

De hulp aan de 3 dorpen in Roemenië, georganiseerd door onze werkgroep Dresden-Roemenië, is nog altijd hard nodig.

Onze eerste taak is om de eerst noodzakelijke hulp te verlenen, dat is voldoende eten en gezondheidshulp in de vorm van geld verstrekken voor een operatie, bril en hoortoestellen.

Vooraf in deze tijd is de "brood-hulp" al meer dan verdubbeld t.o.v. ruim een

jaar geleden. De corona is daar dus ook goed merkbaar in de belemmering van thuisbezoek door de kinderen zodat hun giften niet direct bij de ouders terecht komen.

Gelukkig hebben we daar een zeer actieve vrouw die dit opvangt en zorgt middels onze giften dat de hulp op de juiste plaats terecht komt. Daarom is onze hulp nog zeer hard nodig.

Durk Reitsma

HOE BRENG JE HET GELOOF BIJ JE ALLERKLEINSTE (TOT 6 JAAR)?

In het voorjaar hopen we een avond geloofsopvoeding te organiseren. Want: hoe breng je het geloof bij je peuter of kleuter? Wat voor Godsbeeld leeft er eigenlijk bij hem of haar? En zijn er, zo vlak naar Pasen toe, manieren om dit belangrijke feest aan de kleintjes uit te leggen? In een uurtje en via de nu zo bekende digitale wegen (zoom of teams) hopen we verder op deze vragen in te gaan.



Lijkt het je leuk om aan deze avond mee te doen en wil je op de hoogte blijven? Laat het dan alvast weten via m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

HUISPAASKAARS 2021

Ook het kiezen van de nieuwe paaskaars liep iets anders dan anders: via de digitale weg stemde de liturgiecommissie. We kwamen uiteindelijk uit bij de kaars 'beschermd aarde', om de opdracht die daar volgens onze commissie in schuilt: het is belangrijk om zo goed mogelijk voor Gods schepping te zorgen.

Ook dit jaar is er mogelijkheid om voor thuis een kaars te bestellen. Er zijn verschillende maten te verkrijgen (25, 30, 40 en 60 cm). Via bocashop.nl zijn de huispaaskaarsen te bekijken en vindt u ook de variant die wij voor onze gemeente hebben gekozen. Een eventuele bestelling kan doorgeven worden aan Ada Brouwer – scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

*Namens de liturgiecommissie,
ds. Marissa van Meijl*

Hoe een Amsterdams meisje staatloos werd

In 1973 wordt ze in Amsterdam geboren: Selina. Een Amsterdams meisje, zou je zeggen. Haar ouders zijn Roma en trekken rond. Als de kleine Selina drie maanden is, vertrekken ze naar de VS. Na de highschool werkt ze in de ouderenzorg: bejaarden helpen met het huishouden en koken, mensen een beetje vertroetelen. Haar ogen lichten op als ze het erover heeft.

Het gaat het gezin goed. Tot Selina valt voor de verkeerde man. Wanneer ze het uitmaakt, dreigt hij haar en haar ouders te vermoorden. Het gezin vlucht in blinde paniek terug naar Nederland. Maar het blijkt niet eenvoudig om een verblijfsstatus te krijgen. Na een jarenlange worsteling worden Selina en haar ouders in 2012 ter uitzetting vastgezet in Ter Apel.

De Nederlandse autoriteiten moeten zaken doen met de Servische; de provincie waar de ouders zijn geboren is nu ingelijfd door Servië. Het duurt en duurt. Pas in maart 2015 worden de ouders uitgezet. Selina wordt echter níét toegelaten door Servië. Ter Apel zet haar op straat. Zo komt ze in mei 2015 bij INLIA.

Vanaf dat moment proberen de juristen van INLIA samen met de advocaat een doorbraak te bewerkstelligen. Ze gaan met Selina naar de ambassade, corresponderen met de Servische autoriteiten, sturen geboorteaktes en toelatingspapieren van de ouders mee, de geboorteakte van Selina zelf - niets helpt.

Selina voldoet niet aan de voorwaarden om Servische staatsburgerschap te krijgen: ze is daar niet geboren en haar ouders hadden ten tijde van haar geboorte niet de Servische nationaliteit. Dat die nationaliteit destijds niet bestond, doet er niet toe. Selina blijft staatloos. Het is zomer 2018.

De opvang van INLIA is dan onderdeel geworden van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening waarbij de Dienst Terugkeer&Vertrek een samenwerkingspartner is. INLIA en de advocaat vragen de DT&V te



bemiddelen met de Serviërs. Na een dik jaar stilte vraagt de advocaat naar de vorderingen. De DT&V antwoordt: als Selina nu eens een terugnameverzoek doet met haar geboorteakte en die van haar ouders? Precies wat er al lang is gedaan.

De jurist van INLIA wijst daarop en of er inmiddels geen sprake is van een zogeheten 'buiten schuld'-situatie op grond waarvan Selina een verblijfsvergunning kan krijgen? Ze heeft immers alles geprobeerd. De DT&V vindt van niet: Selina moet haar moeder vragen de Servische nationaliteit aan te vragen en in Servië te gaan wonen. Mogelijk helpt dat. Selina's ouders wonen inmiddels echter in Zweden, waar moeder behandeld wordt. Die laat dan ook weten niet terug te willen naar Servië.

In juni 2020 vraagt de jurist de DT&V nogmaals: wat kan Selina nu nog doen? Het is sindsdien andermaal stil gebleven.

Dit artikel is afkomstig van INLIA

Lied voor de veertigdagentijd

kan gezongen worden op de melodie van Lied 538 ("Een mens te zijn op aarde")

21 febr. – 1ste zondag vd 40-dagentijd – Marcus 1 vss 12 t/m 15 - verzoeking

Verzoeking - die loert altijd, // ook buiten de woestijn;
het is de hang naar vrijheid, // om los van God te zijn.
Hoe anders werkt in Gods rijk // project 'gehoorzaamheid':
een nieuwe dag gaat gloren, // de schepping wordt bevrijd!

28 febr. - 2de zondag vd 40-dagentijd - Marcus 9 vss 2 t/m 10 - verheerlijking

Op bergen en in dalen, // ja, overal is God,
maar vóór het licht gaat stralen, // valt eerst de deur in 't slot.
De Zoon zal moeten lijden // alvorens op te staan:
niets kan ons van Hem scheiden, // hoe diep ons dal mag gaan!

7 maart - 3de zondag vd 40-dagentijd - Johannes 2 vss 13 t/m 25 -- reiniging

Een mens is altijd 'busy' // op zijn manier met God
en toch is God geen 'business', // Zijn zaak gaat zelfs kapot...
Een ander vuur gaat branden, // een and're ijver blaakt:
straks gaat door alle landen // de 'zaak' die levend maakt!

14 maart - 4de zondag vd 40-dagentijd - Johannes 6 vss 1 t/m 15 - spijziging

Wie hongert geeft Hij spijze // en niemand komt tekort;
een teken dat wil wijzen // naar meer dan 't eigen bord:
Hijzelf, Hij is de spijze, // Hij deelt en breekt het brood.
Zo willen wij God prijzen // door delen in de nood.

21 maart - 5de zondag vd 40-dagentijd - Johannes 12 vss 20 t/m 33 - sterven

Het graan valt in de aarde // en sterft een kille dood;
het heeft totaal geen waarde // en toch: zijn vrucht is groot!
Zo sterft de Heer als eenling, // om vruchtbaar op te staan:
want waar Hij eenzaam heenging, // daar komen allen aan!

28 maart - 6de zondag vd 40-dagentijd - Marcus 11 vss 1 t/m 10 - intocht

De vlaggen nu van zolder, // de looper uitgerold!
Maar 't lijkt of koning kolder // met zijn supporters dolt:
een ezel moet hem dragen, // ginds wenkt een doornenkroon –
toch kan Hij zó slechts slagen: // Hij kiest het kruis als troon!

4 april - zondag vh Paasfeest - Johannes 20 vss 1 t/m 18 - opstanding

De Heer heeft overwonnen, // Hij is de dood voorbij
en wat Hij is begonnen, // dat raakt voortaan ook mij:
Zijn Vader is mijn Vader, // Zijn God is mijn God óók!
Het LEVEN staat mij nader, // zelfs nader dan de dood!

Toelichting: Bij het opruimen van de nalatenschap van mijn nog steeds betreunde vriendin Johanna de Wilde kwam ik bovenstaande dichtregels tegen. Al stamt het uit de vorige eeuw, het lijkt me nog steeds de moeite waard. En dit nog des te meer nu wij in 2021 weer een Marcus-jaar beleven, dat wil zeggen dat de Evangelielecturen volgens het officiële leesrooster grotendeels uit het Evangelie naar Marcus worden genomen.

ds. J. Mak

Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
ds. J. Mak
hansinamak@kpnmail.nl**

Bijbel Leesrooster

vrijdag	19 februari	1 Petrus 2:18-25
zaterdag	20 februari	1 Petrus 3:1-12

zondag	21 februari	1 Petrus 3:13-22
maandag	22 februari	1 Petrus 4:1-11
dinsdag	23 februari	1 Petrus 4:12-19
woensdag	24 februari	1 Petrus 5:1-14
donderdag	25 februari	Psalm 38
vrijdag	26 februari	2 Petrus 1:1-11
zaterdag	27 februari	2 Petrus 1:12-21

zondag	28 februari	Psalm 99
maandag	1 maart	2 Petrus 2:1-10a
dinsdag	2 maart	2 Petrus 2:10b-22
woensdag	3 maart	2 Petrus 3:1-9
donderdag	4 maart	2 Petrus 3:10-18
vrijdag	5 maart	Psalm 19
zaterdag	6 maart	Jozua 1:1-9

zondag	7 maart	Jozua 1:10-18
maandag	8 maart	Jozua 2:1-14
dinsdag	9 maart	Jozua 2:15-24
woensdag	10 maart	Psalm 126
donderdag	11 maart	Jozua 3:1-17
vrijdag	12 maart	Jozua 4:1-14

PLANTAGEKERK

Zondag 21 februari (9.30 uur) Vandaag, op de eerste zondag in de 40Dagentijd, lezen we het verhaal dat Maria de voeten van Jezus zalft met nardusolie. Maria brengt Jezus eer, maar Judas vindt dit maar geldverspilling. Zo staan deze twee meningen tegenover elkaar; zo kan het gaan, ook nu. Hoe gaan wij hier mee om; naar welke stem luisteren wij? Wens u en jou een goede viering en een mooie 40Dagentijd toe, (Gertie van Dijk-Vermeulen)

Zondag 21 februari (11.30 uur)

'Neem je mat op.'
Jezus stelt een man die 38 jaar ziek is geweest, de vraag of hij beter wil worden. Vanwaar deze vraag? Waarin wil jij beter worden en pak jij jouw mat op? Over dit onderwerp en meer, zal Mirjam Companjen ons voorgaan. (Job Burger)



Zondag 28 februari

(9.30 uur) Op deze zondag vieren we het Avondmaal. We worden genodigd aan de tafel met de Heer. Ook in deze tijd mogen we door brood en wijn, proeven en ervaren dat de verbondenheid met God door Jezus Christus sterk is en troost en blijdschap geeft en ons geloof versterkt. We vragen of u, of je thuis zelf brood en wijn of sap klaar wilt zetten, zodat we in de kerk en thuis samen het avondmaal kunnen vieren. De overdenking zal gaan over Psalm 34: 9 'Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.' (ds. Diemer de Jong)

Zondag 28 februari (11.30 uur) De fakkelviering gaat over dromen. Het schijnt dat mensen veel dromen in deze coronatijd. Iedereen droomt, maar je kunt het niet altijd navertellen. Soms vertellen mensen waarvan ze dromen, Martin Luther King deed dat en de jonge dichteres ook, toen Biden president van Amerika werd. Je hebt mooie dromen en ook nachtmerries. In de Bijbel wordt ook gedroomd. En God is erbij, ook als wij dromen. Dus geen tijd voor een middagdutje deze zondag, wees wakker en kom erbij! (ds. Diemer de Jong namens het enthousiaste fakkelteam met Christa, Evelien, Marieke, Bert en Jan)

Zondag 7 maart (9.30 uur) Het evangelie volgens Johannes is wat poëtischer dan de andere drie. Uitspraken als "ik ben de weg, de waarheid en het leven" zijn prachtig, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld? Ook de leerlingen vragen zich dit af. En wij met hen. (ds. Marissa van Meijl)

Woensdag 10 maart (19.30 uur) Biddag voor gewas en arbeid... Terwijl ik dit schrijf hoop ik dat, tegen het vallen van déze avond, werken op zoveel meer gebied mogelijk mag zijn. Dat bijvoorbeeld winkels, scholen en horeca langzaam maar zeker weer open mogen gaan. We kijken uit naar de lente en bidden dat het er komende seizoenen anders aan toe mag gaan. (ds. Marissa van Meijl)

DE REGENBOOG

Zondag 21 februari (10.45 uur) Maria zalft de voeten van Jezus. Zij vindt Jezus zó waardevol, dat ze er een fortuin voor over heeft. Juist om het 'spoor van liefde' dat hij achterlaat. Zij voelt dat we dit spoor moeten blijven trekken, ook als hij er zelf niet meer bij is. Het avondmaal dat we vandaag vieren staat in dit teken: dat we moeten blijven doen, wat het spoor van liefde vormt. Joh. 12:1-8. (ds. David Kroeze)

Zondag 28 februari (9.00 uur) "Handen wassen en afstand houden!" In het bijbelgedeelte van deze zondag worden er geen handen maar voeten gewassen en komt Jezus wel heel dichtbij. Veel dichterbij dan Petrus wil. Wat zouden wij doen en hoe dichtbij mogen Jezus en anderen bij ons komen? Het gaat over elkaar dienen en gediend worden .. en de vraag is wat er lastiger is. Tot zondag; nog steeds op afstand maar ook dichtbij! (Petra Kiks)

Zondag 7 maart (10.45 uur) 'Een spoor van liefde' is het thema van de 40 dagentijd. De leerlingen ervaren dat Jezus zo'n spoor trekt. Maar ze weten ook dat niet alles blijvend is, en daarom worden ze ongerust. Gelukkig hebben we altijd nieuwe wegen om bij God te komen, Joh 14: 1-7. God als Vader, Moeder, al 2000 jaar. Hierbij klinkt ook de inbreng van een aantal jongere gemeenteleden. (ds. David Kroeze)

"SEFANJA"

Zondag 28 februari (14.30 uur) De internationale dienst is van te voren opgenomen en wordt op deze zondag uitgezonden. Het is de eerste keer dat ik mee mag doen. Het lijkt me erg mooi om het na de coronatijd ook 'echt' mee te maken met al die mensen die verschillende talen spreken en uit vele landen komen. Hier moet je de eenheid door het geloof in de Here God wel op een heel bijzondere manier ervaren. Wees welkom bij deze online dienst die zal gaan over: Luister naar de stem van de Heer. (ds. Diemer de Jong)
(Deze bemoediging kun je om 14.30 uur zien (en terugzien) op het Youtube kanaal: 'Internationale dienst Harderwijk'
https://www.youtube.com/channel/UCYBcCpCmWyUJ_ojtGeEjLg.
Zie ook Facebook pagina van de Intern. Kerkdiensten.
<https://nl-nl.facebook.com/internationalchurchharderwijk>)

SCIPIO-APP

Veel gemeenteleden maken al gebruik van de Scipio-app. Met deze 'knop' op uw smartphone of tablet kunt u heel simpel collectegeld overmaken. Maar heeft u ook de andere handige mogelijkheden op deze app al ontdekt? U kunt zien hoeveel elke collecte heeft opgebracht, maar ook vindt u er elke week met één muisklik de zondagsbrieven van Plantagekerk en Regenboog, de agenda van komende activiteiten, kerkdienstgemist, nieuwsberichten en de toegang tot de facebook-pagina's van de PGH en van wijkgemeente De Regenboog en de Instagram-pagina van onze jeugd. Heeft u de Scipio-app nog niet? Ga op uw telefoon of tablet naar de Play-store of App-store, tik daar het woord 'Scipio' en klik op Installeren. Klaar, de knop zit voortaan op uw scherm.

Govert van der Boom

ZONDAG 21 FEBRUARI

Eerste zondag 40-dagentijd

Collectes: 1. Werkgroep Roemenië; 2. Kerk;
3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen
11.30 uur: mw. M. Compagne
Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze H.A.

ZONDAG 28 FEBRUARI

Tweede zondag 40-dagentijd

Collectes: 1. Stg. Mensen in Nood; 2. Kerk;
3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong H.A.
11.30 uur: ds. D. de Jong Fakkelviering

De Regenboog

09.00 uur: mw. P. Kiks-Leeflang
"Sefanja"

14.30 uur: ds. D. de Jong
Internationale Dienst

ZONDAG 7 MAART

Derde zondag 40-dagentijd

Collectes: 1. Kerk in Actie; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
11.30 uur: ds. F. van Velzen Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

WOENSDAG 10 MAART

Biddag

Collectes: Voedselbank

Plantagekerk

19.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

DE TOELICHTING OP DE DIENSTEN
STAAT OP PAGINA 15

OVERZICHTJE

voor de online-uitzendingen

Hoe vind je de online-uitzendingen in de Plantagekerk of De Regenboog?

Er zijn meerdere mogelijkheden:

- Via de website www.pgharderwijk.nl onder de tab PGHARDERWIJK ziet u Dienst gemist?/LIVE- streams. Daar klikt u op de foto van de kerk die u wilt 'bezoeken'.
- Via www.kerkdienstgemist.nl Zoek de plaats en de kerk op die je wilt 'bezoeken'.
- Een andere mogelijkheid is de LIVE uitzending via de CAI 703 (Regenboog) of 707 (Plantagekerk)

TOELICHTING OP DE COLLECTES

Collecte 21 februari

WERKGROEP ROEMENIË

Weet u hoe koud het nu in Roemenië is? En hoe arm velen op het platteland zijn? Elke hulp is hard nodig. De PGH-werkgroep Roemenië is al zeer jaren zomer en winter onverminderd actief met hulpmiddelen, voedselpakketten, geld en meer. De eigen geldwervingsactiviteiten liggen door de corona stil. Geef daarom vandaag in de diaconiecollecte iets extra. Tip: kijk eens op uw cv-thermostaat welk getal daar nu staat...

Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Roemenië'.

Collecte 28 februari

STICHTING MENSEN IN NOOD 0341

Deze onafhankelijke stichting helpt mensen in de regio Harderwijk die door welke oorzaak ook in financiële problemen zijn gekomen. Zij verstrekt levensmiddelen schoonmaakartikelen en dergelijke. Daarnaast helpt ze met kleding, schoenen en huisraad. De stichting bereikt mensen die wellicht elders onder de radar blijven. De diaconie wil hieraan bijdragen via de collecte van deze week.

Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Mensen in Nood'.

Collecte 7 maart

THEOLOGISCH ONDERWIJS IN HET MIDDEN-OOSTEN

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land met relatief veel christenen. De christelijke Near East School of Theology aldaar leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten. Via de ZWO-commissie van deze week steunt u de belangrijke missie van Willem van Saane en zijn opleiding in Beiroet. Helpt u mee?

Geef uw bijdrage via de Scipio-app of via NL42RABO 0317714554 van de ZWO-commissie o.v.v. 'Libanon'.

