

# Samen Geroepen

NR 02 2021

29 januari – 18 februari

Goede voornemens

Gebed

Bemoediging



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde



## COLUMN

## “GOD CREËERDE DE SCHEPPING EN WIJ CREËREN ER WAT BIJ: AFVAL EN VERVUILING”

Hoe staat het met uw goede voornemens, zo eind januari? Zijn ze nog springlevend of al ver weggezakt? Mijn goede voornemen voor 2021 is om meer stappen te zetten voor een groenere wereld. Milieubewust leven is mij al vroeg in mijn opvoeding meegegeven: doe het licht uit, douche niet te lang en draag de kleren nog een dag voor ze de was in gaan. Tja, wat wil je ook met een vader die zijn hele leven al werkt in de windenergie.

Mijn man Sjoerd kreeg voor zijn verjaardag Het Bucketlist Boek, voor een Groene Wereld, met 150 dingen die je kunt doen om de wereld te redden. Samen namen wij het boekje door en kwamen tot de conclusie dat we al veel deden, maar ook dingen konden verbeteren. We bestelden een ja-nee sticker voor onze nieuwe voordeur en een vogelhuisje voor in de tuin. We kochten een duurzaam was-ei met speciale korrels, zodat we 70 kledingwassen kunnen draaien zonder dat er microplastics in het water komen, en broodzakken van katoen zodat we geen plastic zakjes meer hoeven te vragen bij de bakker. Kleine aanpassingen in het dagelijks leven waardoor we afval kunnen verminderen voor een beter milieu.

Laten we Gods wereld groener en mooier maken voor onze kinderen en kleinkinderen. Durf u de uitdaging aan om mee te doen met mijn goede voornemen?

*Lisette Brandsma, jeugdwerker PGH*

### Gedachte:

*Uiteindelijk gaat het er niet om hoe vaak je hebt ingeademd maar hoe vaak je jouw adem inhield.*

*Shing Xiong*

## BELOFTE PREEKCONSENT FRIEDA MEIJERS-BRUIJNES



## Protestantse Kerk

Op zondag 14 februari 2021 in de eredienst van ds. D. de Jong om 9.30 uur, wordt aan Frieda Meijers-Bruijnes het preekconsent uitgereikt. Zij legt dan in de eredienst de daarbij behorende belofte af. Het preekconsent wordt uitgereikt aan kerkelijk werkers die naar het oordeel van de landelijke commissie in staat zijn erediensten te leiden en het Woord te verkondigen. De kerkelijke bepalingen schrijven voor dat de belofte wordt afgelegd ten overstaan van een vertegenwoordiger van het breed moderamen van de classicale vergadering. Het gaat er immers om dat zij het Woord mag verkondigen?!

Na een korte uiteenzetting wat het betekent om het preekconsent te ontvangen en daarmee voor te mogen gaan in de eredienst, wordt aan haar het volgende gevraagd:

- Bent u bereid in uw werk te getuigen van het heil in Jezus Christus?
- Beloofd u daarbij te blijven in de weg van het belijden van de kerk?
- Beloofd u zich te houden aan de regels, gesteld in de orde van de kerk?

Frieda zal hierop instemmend antwoorden en de bijbehorende verklaring ondertekenen. Vanaf die zondag gaat zij als bevoegd voorganger in uw midden voor!

*Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe*

## WEER GOED JAAR VOOR DE SNUFFELMARKT

De Snuffelmarkt van de PGH mag ondanks vier maanden sluiting wegens de corona terugkijken op een mooi jaar. Veel klanten, minima en statushouders maar ook studenten en koopjesjagers, vonden aan de Fokko Kortlanglaan 181 spullen van hun gading. En dat tegen bescheiden prijzen. Niettemin konden Hans de Fluiter en Ap Koebrugge eind 2020 een bedrag van maar liefst € 15.500 netto aan de kerkrentmeesters overmaken! Zo sneed het mes aan twee kanten. Het vaste Plusklusteam van 12 heren en 1 dame doet dit werk met plezier! Daarnaast kunnen we een beroep doen op een aantal oproepkrachten.



Het afgelopen jaar was er steeds voldoende op voorraad. En vaak heel mooi spul, waar de vorige eigenaren tot op het laatst zorgvuldig mee waren omgegaan. Een belangrijke inbreng komt namelijk van huisruimingen die de Plusklusgroep op verzoek - en tegen betaling - verzorgt, bijvoorbeeld als iemand naar een zorgcentrum verhuist of overlijdt. Ondanks hun hoge leeftijd (deels 80+) namen de 'plusklussers'

in het afgelopen jaar zeven keer zo'n pittige klus aan. Goed verkoopbaar huisraad komt in de verkoop, het overige wordt afgevoerd naar de stort. Net voor de Kerst kwam er weer een lockdown, voorlopig kan er alleen op afspraak (06 53442209) 1op1 worden rondgesnuffeld.

Over het jaar 2021 hangt wel een donkere wolk. De gemeente Harderwijk heeft ons meege-deeld dat het gebouw De Wijde Blick in de verkoop gaat en dat de Snuffelmarkt op die locatie eind dit jaar de deuren zal moeten sluiten. **Een vervangende ruimte** heeft de gemeente niet beschikbaar. Of de voor Harderwijkers en de PGH profijtlijke kringloopwinkel dan elders kan doorgaan hangt af van een geschikte voor ons betaalbare locatie. **Misschien weet een gemeentelid iets?** Als 't niet lukt gaan we stoppen, jammer maar het is dan niet anders.

*Ap Koebrugge & Hans de Fluiter Sr, coördinatoren Snuffelmarkt PGH*

Bij de voorplaat: **Sneeuwpret in Harderwijk**





# Het gebed is zo gewoon en zo bijzonder

## **Ademen**

Of beter: bijzonder en ook gewoon, voor elke dag. Zoals ademen. Het gebed is nodig. Al denken ze wel dat het zonder kan. Het is dat bijzondere gesprek met God de Vader. Het begint niet bij ons, maar Hij heeft het eerste Woord. Hij wacht op ons bidden. Hij hoort het gebed en wil ook schenken wat we niet eens vragen en wat nog meer is dan we hadden kunnen denken of hopen.

Iemand wees er eens op dat de Heidelbergse Catechismus bij de uitleg van de geboden al over het gebed gaat praten. Als je uit dankbaarheid Gods woorden wilt doen, moet je steeds bidden om de genade van de Heilige Geest om steeds meer te worden zoals God bedoeld heeft, zondag 44.

## **Verandering**

Dus ja, het intiemste deel van het geloofsleven, praten met God is ook gericht op verandering in ons leven. Dat Hij in ons en wij in Hem leven. Dat de grote, schijnbare tegenspraak werkelijkheid wordt, dat wij meer ons zelf worden naarmate Hij meer in ons is. Bidden doe je omdat je dankbaar bent zegt de catechismus, dat vooral, je weet dat je van Gods genade en liefde leeft. En aan wie bidt, geeft Hij, naast of in plaats van de kleine gaven ook de grootste gave: de Heilige Geest, zichzelf.

## **Lastig**

Maar als dit zo is, waarom kan bidden dan soms moeilijk zijn en heb je niet altijd de vrijmoedigheid om te vragen en te spreken?

Sommigen bidden gemakkelijk in de consistorie als ouderling of als bezoeker thuis. Zo kan het tenminste lijken. Maar vaak is het zo, dat thuis is nagedacht over wat je bidden mag. Een gebed mag je voorbereiden en opschrijven. Misschien heeft schroom bij het bidden ook wel eens te maken met wat wij denken dat de mensen ervan zullen vinden. Denken we misschien dat je toch wel goede woorden en mooie zinnen moet zeggen? Terwijl we weten dat Jezus zegt, in de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18 en de Bergrede, Matteüs 7, dat het daar nou juist helemaal niet om gaat.

## **Uit het hart**

Het is eerder uit je hart spreken. Verbonden met mensen en wat je samen beleefde, we zeggen het tegen God en dat is het dan. Er staat toch ook dat wij niet goed weten wat we zullen bidden, maar de Geest kent ons hart en helpt ons te bidden. Dat heeft allereerst te maken met de vertrouwelijkheid. Hij fluistert tegen ons: Zeg maar 'Abba, Vader', Romeinen 8, en daar gaat het, de bidder is er. De mens die bidt is degene die als een kind gewoon zegt wat er is, alleen of met anderen erbij.

## **God is groot**

Is bidden soms moeilijk omdat God zo groot is? Zou Hij wel weten van mijn zorg? Heeft het zin om Hem met mijn kleine dingen lastig te vallen? En Jezus zegt zelf, Matteüs 6: 32, dat onze hemelse Vader weet wat wij nodig hebben. Dus waarom zouden we het dan vragen? En alles gebeurt toch volgens natuurwetten of sociale actie en reactie en zou God dat veranderen, kun je Hem dat vragen?

## **Bidders in de Bijbel**

Misschien lag Abraham wakker omdat hij teveel had gevraagd. Heer, U doet toch niet de rechtvaardige met de goddeloze weg? Genesis 18: Als er 50 zijn, of 45, 40, 30, 20, 10 Heer? Wat een lef. Had hij zo mogen bidden en smeken? De Bijbel vertelt ons dat er met God valt te praten. Dat is zeggen wat in je leeft. Leef met God en zijn gebod en vraag om de Geest en breng elke dag de dingen bij de Heer. Bidden is ook zoals Abraham deed, voor en met de ander bij God komen. Jezus deed dat volmaakt. Daarom mag je de ander vrijmoedig bij de Heer brengen. De Bijbel staat vol gebeden. Soms praktisch: Eliëzer moest een vrouw voor Isaak zoeken. Wat een moeilijke klus! Dus de handen vouwen bij de waterput en goed kijken hoe God een weg wijst, 'ora et labora' is dat: bid en werk. Zoek de bidders eens op in de Bijbel, het helpt je. Ze laten zien hoe ze alle dingen bij God brengen en dat God hoort en een weg wijst.

## **Groei**

Een leven met bidden zal groeien zoals een boom aan waterstromen, Psalm 1. Jezus heeft veel gebeden, 's nachts ook, na dagen met al die hulp vragende mensen, dan zocht Hij zijn Vader en zei alles en vroeg Hem rust, eenheid, kracht, brood, leven, genezing, vergeving, vreugde. Aan het kruis nog was zijn spreken een bidden, Hij wist het goede adres: Vader. Daar riep Hij tot God in zijn lijden en bracht de naasten bij God en vroeg vergeving voor zijn vijanden.

Zo klinkt in het Nieuwe Testament het gebed voor de gemeenten: En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt, Filippienzen 1: 9.

De Bijbel eindigt met een gebed van de gemeente als antwoord op een belofte van Jezus, de opgestane Heer. Jezus zegt: Ja, ik kom spoedig. En de gemeente bidt: Amen, Kom, Heer Jezus!

Er is in al deze gebeden verlangen en verwachting, verdriet, radeloosheid, voorbede, dank en lof en gewoon wat er speelt. Het zijn de gebeden van de mensen die God zoeken en door Hem gevonden worden. Gewoon bijzonder!

*Diemer de Jong*



## PLANTAGEKERK

In mijn naïviteit dacht ik dat we toch al wel ongeveer aan een minimum zaten: geen bezoekers meer in de diensten, zo min mogelijk 'personeel', zo veel mogelijk afstand tot elkaar. Halverwege januari bleek toch anders en is ook de muzikale ondersteuning terug gebracht tot orgel en piano. Helaas dus ook geen zang meer. Ook de activiteiten staan nog altijd op een laag pitje en vergaderen en pastoraat gebeuren zoveel mogelijk digitaal. Met de rondgang van Britse, Braziliaanse en Afrikaanse mutaties kan het, zo voelt het, niet anders. Toch doen we ons best om de diensten zo aansprekend mogelijk te houden en de sfeer te behouden dat we nog altijd dezelfde gemeenschap in de Heer zijn. Er is grote diversiteit en ik kan eerlijk zeggen dat ik trots ben op mijn collega's en op iedereen die in de afgelopen maanden mee heeft gewerkt, om wat er, van jong tot oud, tijdens advent en kerst aan is geboden. Een grote troost bij dit alles is dat de ervaring er, zo mag ik steeds weer horen, thuis ook is. Vanochtend nog had ik een prachtig gesprek over de inzet vanuit de Plantagekerk en over de mogelijkheden die er, ondanks alle beperkingen, zijn. Wat doet dit meelevend goed! Het lijkt soms wel alsof we, door alles wat er gebeurt, juist meer zicht hebben op wat en Wie ons samen bindt!

Zo gaan we vol goede moed de veertigdagentijd in – want deze begint ook al bijna. Op het moment van schrijven wordt er aan alle kanten druk (digitaal) overleg gepleegd, over thema's, manieren van uitwerken en mogelijkheden tot betrekken van u en jullie thuis. Mocht je ideeën hebben, neem dan gerust contact op. Het omdenken vraagt namelijk veel energie en creativiteit, maar samen komen we een heel eind.

Vanaf half februari bereiden we ons in zeven weken voor op het sterven en de opstanding van onze Heer. Het is een periode van bezinning en inkeer. Voor veel mensen vormen deze weken daarbij ook een tijd van vasten. Vasten kan soms heel helend of bezinnend werken. Door iets te laten staan – bijvoorbeeld zoetigheid, alcohol of social media – of juist door iets wél te doen – zoals vaker in de Bijbel lezen of meer bewegen – ben je bewust bezig en sta je vaker stil bij de periode waarin geleefd wordt. Misschien denk je wel: deze coronatijd geeft me al genoeg beperkingen – dat kan. Voor mij doet het bewuster leven vaak veel. Hoe het ook zij; ik wens u en jullie een hele goede, inspirerende veertigdagentijd toe!

*ds. Marissa van Meijl*

### Vakantie

Vanaf 5 februari zijn we er met het gezin een weekje tussenuit. Op maandag 15 februari ben ik weer op mijn post. Mochten er in de tussentijd dringende zaken zijn, dan kan er contact opgenomen worden met Ada Brouwer – [scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl)

*ds. Marissa van Meijl*



## DE REGENBOOG

### Nieuw jaar nieuwe kansen?

Dat hopen we wel! Er gaan van die filmpjes rond die 2020 in de prullenbak gooien. Hoewel ik eigenlijk niets te klagen heb, doe ik daar aan mee. Maar dan moet 2021 wel beter worden! Voorlopig is dat nog niet zo, en we willen vooral naar de goede dingen blijven kijken!

We willen ons vooral verbonden blijven voelen in wat we wél hebben, ook als er van alles verandert aan de kerkdienst. Ook nu de lockdown vraagt om het aantal mensen in de dienst te beperken. Als het kerkblad verschijnt is er een digitale koffie na de dienst geweest. We hebben daar zin in en hopen dat dat smaakt naar meer!

In de dienst van 10 januari bedankten we mensen voor hun inzet: Thea Mak voor haar 4,5 jaar in het pastoraat. Ze deed het met veel toewijding en betrokkenheid op mensen. Cees de Windt was 1,5 jaar voorzitter. In een periode die heel pittig was, gaf hij met veel inzicht en verbinding leiding aan de kerkenraad. Helaas moest Corry van Oosterum na haar start in oktober weer stoppen als ouderling pastoraat, vanwege haar gezondheid.

## colofon & contact

**SamenGeroepen** is het driewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

**Redactie:** Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Elly Scherpenisse, vacature (eindredactie).

**Abonnementen:** € 25,00 per jaar per incasso voor papieren versie of € 15,00 per jaar per incasso voor digitaal abonnement.

Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:

NL40 RABO 0373 7213 23

**Opmaak:** Ton van der Gaag, gewoonton.nl

**Druk en afwerking:** Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

**Oplage:** 1300 exemplaren

**Volgende uitgave** verschijnt 19 febr, voor **3 weken**

**Kopij** uiterlijk 8 febr. om 18:00 uur naar:

[kerkblad@pgharderwijk.nl](mailto:kerkblad@pgharderwijk.nl)

Dit geldt ook voor wijkberichten.

## kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl)

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

## [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl)

## predikanten

*Ds. D. (Diemer) de Jong*

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A

T. 0342-440486 of 06-44842411

[d.dejong@pgharderwijk.nl](mailto:d.dejong@pgharderwijk.nl)

*ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink*

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B

T. 06-58729881, [m.vanmeijl@pgharderwijk.nl](mailto:m.vanmeijl@pgharderwijk.nl)

*ds. D.J.D. (David) Kroeze*

wijkpredikant De Regenboog

T. 06-16856392, [d.kroeze@pgharderwijk.nl](mailto:d.kroeze@pgharderwijk.nl)

En via Facebook

*ds. H. (Henk) Jansen*

predikant Fonteinwerk

T. 06-18040814, [henkkleinjansen@gmail.com](mailto:henkkleinjansen@gmail.com)

## kerkelijk werkers

*Seniorenwerker: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen*

T 356640, [g.vandijk@pgharderwijk.nl](mailto:g.vandijk@pgharderwijk.nl)

*Seniorenwerker: F. (Frieda) Meijers*

T. 06-48395986, [f.meijers@pgharderwijk.nl](mailto:f.meijers@pgharderwijk.nl)

*Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma*

T. 06-57490961, [jeugdwerker@pgharderwijk.nl](mailto:jeugdwerker@pgharderwijk.nl)

## scriba's

*Wijk Plantagekerk: Mw. Ada Brouwer,,  
scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl*

*De Regenboog: Mw. J. Bode,  
scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl*

## helpende handen

T 06 11 51 13 98

[www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen](http://www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen)

*Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.*



## Nieuwe tijdelijke voorzitter

Voor een periode van 2 jaar zal Henk van Rijssen deze taak, als technisch voorzitter op zich nemen. Mocht u/ jij vragen hebben dan zijn David Kroeze en de scriba Joke Bode de aanspreekpunten. Onze contactgegevens staan op de zondagsbrieven, in het kerkblad en op de PGH website. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u/je op.

En verder terug kijken we naar een aantal bijzondere vieringen: preek van ons gemeentelid Anita Oosterloo, een kerstviering met de zang van Inspiration, een Harderwijker kerstviering van alle kerken, en niet te vergeten de musical. Wat een feest was dat! En wat hebben een aantal mensen zich daar enorm voor ingespannen. Een impressie van de musical en de voorbereidingen erop is te vinden op pagina 12 en 13.



We mogen trots zijn op alles wat we hiermee gedaan hebben. Vooral blij dat we in alles God mogen blijven zoeken en ons verbonden weten in zijn Verbondenheid. Want die woorden hebben nooit vaker geklonken als juist in de lockdown: dat wij mogen weten, dat wij niet alleen zijn, maar dat God met zijn liefdevolle kracht ons verborgen omgeeft!

*Ds. David Kroeze en Joke Bode scriba*



## J HALLO, HALLO, HALLO, WELKOM BIJ KERK OP SCHOO....OOOT!

Zing thuis maar lekker mee, want om extra voorzichtig met elkaars gezondheid om te gaan, zenden wij deze Jona viering ook weer uit via YouTube.

Vanaf zaterdag 6 februari kunnen jullie daar zien en beleven hoe Jona op reis gaat en wat er dan gebeurt. Ook voor deze dienst hebben wij een tasje gevuld met spulletjes, die jullie thuisbezorgd krijgen.

Vind je het leuk om mee te doen? De verschijningsdatum van deze Samen Geroepen ligt heel dicht bij de uiterste datum, 3 februari, om te reageren. Vraag papa, mama, opa, oma, iemand die voor jou zorgt of ze zich zo snel mogelijk, uiterlijk 3 februari willen opgeven bij: [m.vanmeijl@pgharderwijk.nl](mailto:m.vanmeijl@pgharderwijk.nl) Wij kijken uit naar jullie opgave!



*Een hartelijke groet van het 'kerkopschoot' team*

## SST: STAY STEADY

### SEARCHING...

Na een veranderende samenleving in 2020, levert de verwachting voor 2021 steeds meer vragen op. *"We zijn zoekende, we hebben vragen, we hebben andere behoeften en dat alles in een online maatschappij".*

Onderwerp van een online bijeenkomst met de jongeren van Stay Steady. We begonnen met het bekijken van het filmpje: "Year in Search 2020". Bij het zien van dit korte filmpje begrijp je dan ook direct dat de mensheid zoekende- en onzeker is. Op de directe vraag aan hen: "Op welke vraag zou jij nu graag een antwoord willen", werd o.a. het volgende gezegd. *"Als ik dood ga, kom ik dan in de hemel? Ga ik door na mijn auditie? Hoe lang gaat deze pandemie duren? Waar kom ik later terecht? Wat was er het eerst, de kip of het ei?"*

Aan de hand van een PowerPoint presentatie werden andere vragen gesteld en besproken. Vragen over: "Acceptatie van onrecht, waarom zorgt een pandemie niet voor meer geloof in God, waarom leren we niet van het verleden, etc." Ook in het Bijbelboek Prediker werd al gesproken over wat er gisteren was, zal er morgen weer zijn, wat eerder is gedaan, zal morgen opnieuw gebeuren. Dat we op veel vragen geen antwoord hebben, werd wel duidelijk. Dat de kip er eerder was dan het ei, nemen wij aan, het bestaan van een leven na de dood, maakt deel uit van ons geloof en hetgeen er over geschreven is, overtuigd zijn van eigen kunnen, is de basis van je succes, zo ook het werken aan je eigen toekomst. Na deze boeiende, maar soms ook moeilijke discussie werd de online bijeenkomst afgesloten met een 20-tal luchtige vragen. Dank jongeren en tot over 14 dagen. Hopelijk is de toetsweek meegevallen en kan je het online scholieren vol houden. Het blijven vreemde tijden. Sterkte en succes....

*Mvg, Martine en Gerard*



## PASTORALIA

*Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.*

*Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.*

Op 13 januari mochten **de heer en mevrouw Loohuis**, Ten Katestraat 2 in dankbaarheid vieren, dat zij 60 jaar met elkaar getrouwd mochten zijn. Natuurlijk ook via het kerkblad onze felicitaties. Zij willen u graag bedanken voor de kaarten en de aandacht die zij mochten ontvangen. In de hospice van Ermelo, Julianalaan 51, 3851RA Ermelo, verblijft **mevr. M. de Graaff**, Guido Gezellelaan, na een operatie bleek helaas geen beterschap meer te kunnen volgen. We wensen haar en haar kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe nu afscheid zo dichtbij komt. Thuis, in de Boerhaavehof, is **mevr. J. Hiemstra** getroffen door corona. Haar en alle zieken in de gemeente wensen wij sterkte en beterschap. Het is een vreemde tijd en steeds zijn er andere maatregelen waar we aan ons moeten houden. Zo is op bezoek gaan ook moeilijker, toch proberen we contact met elkaar te houden; weet dat u altijd mag bellen of mailen. Bovenal mogen we elkaar gedenken in onze gebeden. In

onze gemeente is veel zorg en verdriet en daarbij denk ik ook aan allen, die een geliefd medemens moeten missen; een partner, een kind, een vriend of vriendin. Een bekend lied uit het nieuwe liedboek mag tot troost zijn: 'Ga met God en Hij zal met je zijn, in Zijn liefde jou bewaren'.

*Gertie van Dijk-Vermeulen*

Op 27 december 2020 is overleden **Anthonie Everhardus van Leeuwen (Ton)** op de leeftijd van 89 jaar.

Samen met zijn vrouw woonde hij aan de Beneluxlaan 72 te Harderwijk. Hij laat zijn vrouw Tineke, zijn kinderen Rodiecke en Rianneke en partners, en kleinkinderen na. Op 2 januari 2021 is overleden **mevrouw Geertruida van Reenen-van der Heiden** op de leeftijd van 88 jaar.

Zij woonde de laatste jaren in zorgcentrum Weideheem, afdeling de Linde.

Zij laat kinderen, klein- en achterkleinkinderen na.

Wij wensen de families Van Leeuwen en Van Reenen de troost en de kracht toe van God de Heer.

*Frieda Meijers*

### Woorden van dank

Blij en dankbaar ben ik voor de geslaagde borstoperatie en dat na onderzoek van enkele verwijderde lymfklieren gebleken is dat deze schoon waren en ik geen nabehandeling nodig heb.

Voor alle vormen van medeleven ontvangen in verband met deze operatie, de Piet Dijkstra Prijs en verjaardag heel veel dank. Het is fijn om deel uit te maken van zo'n warme kerkelijke gemeente.

*Een hartelijke groet,  
Riek Wuestman-Enderink*

## WIJ GEDENKEN

### Ester van der Molen

Op 29 december is Ester van der Molen overleden op 67-jarige leeftijd. Slechts 2 weken is zij ziek geweest door corona met complicaties. Verzorgd door haar tweelingzus Elsin, die ook ziek was, hebben zij de laatste 2 weken van haar leven met elkaar gedeeld. Zoals zij alles deelden, want Ester was gehandicapt door een ongeluk op haar 20-ste, waardoor haar leven totaal veranderde. Na 10 jaar op Sonnevanc te hebben gewoond, heeft haar zus haar naar huis gehaald en 34 jaar lang verzorgd. Maar het leven van Ester tekende zich niet af tegen haar gehandicapt zijn, integendeel zij was innerlijk een rijk en compleet mens, die veel liefde te geven had, mensen blij maakte met haar optimisme en levenslust. Gevoed door geloof heeft zij haar vertrouwen gesteld op haar hemelse Vader, die haar ten diepste kende in alle moeiten en ziekten, waarmee zij te maken kreeg tijdens haar leven. Het meest verdrietig was voor haar wel dat zij zich niet goed verstaanbaar kon maken. In de afscheidsdienst hebben we psalm 139 gelezen en vers 4 centraal gezet: 'Geen woord op mijn tong of zie, Here, U kent het volkomen'. Zo dichtbij is God voor haar geweest, dat ze dankbaar kon zijn, dat ze kon genieten van de kleine dingen in haar leven. Nu is zij Thuis op de plaats waar geen pijn of ziekte is. Dat dit geloof tot troost mag zijn voor Elsin en haar gezin, familie en vrienden!

*Anna Marie Jansen*

## WIJ GEDENKEN

### Marie Willemine van de Zedde-Dijkerman

Na een paar weken in de hospice te Nunspeet overleed Rie van de Zedde in de morgen van oudejaarsdag. Aan een lang leven vol met bijzondere en gedenkwaardige momenten is zij rustig ingeslapen. In november werd in het ziekenhuis vastgesteld dat beterschap niet meer mogelijk was. Voor haar, Rie, was het goed, 'Ik heb een mooi leven gehad'. Vol vertrouwen in wat zou komen en met rust in haar hart heeft zij afscheid genomen van wie haar dierbaar waren. Woensdag 6 januari hebben we in de Plantagekerk haar in kleine kring herdacht en voor haar leven gedankt. Een leven met zorg voor de ander; altijd op zoek naar het goede, naar harmonie. Ze was belangstellend en had voor iedereen een bemoedigend praatje. Zelf mocht ik haar kennen als een wijze vrouw, nuancerend en open en zonder oordeel, al was ze het heus niet met alles eens. In gesprekken had zij



altijd nog iets toe te voegen, waar je nog eens over na kon denken. Bij haar afscheid klonk haar lievelingspsalm, psalm 23, De Heer is mijn Herder. Voor haar de basis onder heel haar leven, zoals ze tegen mij zei. Het weten dat God met je mee gaat; je gaat nooit alleen. Dat vertrouwen gunde ze iedereen, die haar lief was en ze hoopte dat haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen dit in hun leven ook mogen ervaren. In crematorium Kranenburg te Zwolle hebben we van haar afscheid genomen. We hebben haar in het licht gezet als symbool voor het weten dat zij nu bij God in Zijn Licht en Liefde mag zijn. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die haar zullen missen bidden we Gods nabijheid toe.

*Gertie van Dijk-Vermeulen*

## WIJ GEDENKEN

### Johannes Bitter

Op 5 januari is Johannes Bitter overleden. Hij is 94 jaar oud geworden. Sinds 2016 was hij weduwnaar. Alhoewel zijn gezondheid in de laatste jaren minder was geworden, waardoor hij in het voorjaar 2020 naar Weideheem verhuisde, luide de corona besmetting het einde in van zijn aardse leven. Slechts kort is hij ziek geweest, verzorgd en bijgestaan door zijn dochter Henriët. Wat het zo intens verdrietig voor de familie Bitter maakt is dat op 1 januari Pieter overleden is, de zoon van Jan. Beiden hebben het niet van elkaar geweten. Jan Bitter: velen hebben hem gekend, hij was altijd actief in de Nieuwe Kerk als ouderling, als scriba en verschillende commissies heeft hij versterkt. Jan Bitter was een goed spreker, ook in zijn werk bij de gemeente Harderwijk heeft hij zijn sporen verdiend. In familiekring hebben wij Jan Bitter op 13 januari in de Plantagekerk herdacht. Psalm 8 en de huwelijgstekst 'Dient elkander door de liefde' was daarin leidend. Samen hebben we gezocht naar het perspectief dat God wil geven om verder te kunnen gaan. Zeker in de tijd dat er zoveel verdriet bij deze familie is. Na deze dienst hebben wij Jan Bitter begraven op de begraafplaats 'Oostergaarde'. Wij bidden Rina, Annemarie, Henriët, klein- en achterkleinkinderen en familie kracht en troost toe van onze Vader in de hemel.

*Anna Marie Jansen*

## WIJ GEDENKEN

### Janneke Stijkel-Dooijeweerd

Op 10 januari 2021 is overleden Janneke Stijkel-Dooijeweerd, Langezand 27. Janneke Stijkel werd 69 jaar. Ze groeide op in Ermelo. Haar schoolopleiding zette ze later nog voort met de handelsavondschool en een makelaarscursus. In 1975 trouwde Janneke met Henk Stijkel. Samen waren ze makelaar in de zaak van Henk's ouders. Janneke was van Hervormde huize en Henk van Gereformeerde komaf maar 'What's in a name?' het gaat om de Here God en de mensen en samen zochten ze een kerk om daar mee te leven, het werd de Gereformeerde. Zij kregen met drie kinderen, Marieke, Hilde en Rogier en schoonkinderen en kleinkinderen een mooi gezin dat hecht was en is. Dat bleek ook toen Janneke ziek werd, die ziekte leek weg, maar kwam weer terug. In de moeilijke tijd waren ze krachtig samen. Ze mochten ook nog samen in geweldig mooie dagen van verbondenheid hun 45-jarig huwelijk beleven. Janneke was een nuchtere en sterke vrouw 'doe maar gewoon' en wilde omzien naar de ander. Er waren veel banden gegroeid, dat merkten ze aan het meeleven dat hen troostte en vreugde gaf. In de moeite bleef bij Janneke het vertrouwen op God. Op zaterdag 16 januari was de herdenkingsdienst bij de begrafenis op de Elzenhof in Harderwijk. We hebben gelezen dat voorbij en hoger en sterker dan de hoge bergen van het leven Gods liefde en trouw is, Psalm 121. De rust die Janneke mocht ervaren is een geschenk voor haar en een teken voor ons om nooit te vergeten, van God onze Vader, vertrouwen en rust door Zijn belofte. Hij bewaart ons. Dat geschenk van God bidden wij voor Henk, de kinderen en de mensen om hen heen.

*Ds. Diemer de Jong*

## KERKELIJK BUREAU

### COLLECTEMUNTEN

#### In verband met corona geen uitgifte van collectemunt!

Collectemunt in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl) of via het kerkelijk bureau, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl), tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

### REKENINGNUMMERS

#### Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

#### Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

### COLLECTE-OPBRENGSTEN DECEMBER 2020

<b>2 dec</b>	Moria in Lesbos	290,00
<b>6 dec</b>	Amnesty International	382,50
	St. Voedselbank	184,00
	Jeugdpastoraat	125,50
	Kerk	145,00
<b>13 dec</b>	Geef een Lach Moldavië	651,00
	St. Voedselbank	215,00
	Renovatie Pastorie	94,00
	Kerk	151,50
<b>20 dec</b>	Diaconie	344,00
	St. Voedselbank	220,00
	Seniorenpastoraat	170,30
	Jeugdpastoraat	190,50
<b>24 dec</b>	Kinderen in de Knel	592,50
<b>25 dec</b>	Kinderen in de Knel	964,00
	St. Voedselbank	326,00
	Renovatie PK	136,50
	Kerk	235,50
<b>27 dec</b>	Diaconie	141,50
	Jeugdpastoraat	74,50
	Kerk	21,50

### COLLECTES VIA ZWO

<b>6 dec</b>	Amnesty International	155,00
<b>13 dec</b>	St. Geef een Lach	335,00
<b>24 en 25 dec</b>	Kerst coll. Geef Licht	852,50
<b>3 jan</b>	St. Balsewa	428,00

*Hartelijk dank voor uw gaven!  
Ton Balsma, penningmeester CvK*

## KERKELIJKE STAND

### Nieuw ingekomen

Dhr. R.K. Kortenhoeven, Plantage 96, uit Ermelo

Dhr. en mevr. Jacobs- Corte, Langezand 60, uit Amersfoort

Dhr. G.F. Plaizier, Frisialaan 80, uit Amsterdam

Mevr. M. Jacobi, Tonnenbergerhout 21, uit Ermelo

### Verhuisd

Dhr. J.J. Stoffer, Van Ostadelaan 15 naar Talentenplein 226

### Vertrokken

Dhr. K. Pul. Bazuindreef 139A, naar Apeldoorn

## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

### Abonnementsgeld Samen Geroepen

Het abonnementsgeld voor SAGE 2021 zal eind januari 2021 worden geïnd. Voor de mensen die nog geen machtiging tot incasso hebben afgegeven zit de acceptgirokaart bij deze uitgave van het kerkblad. Het CvK verzoekt u om de acceptgiro binnen 14 dagen te betalen. Mocht geen betaling hebben plaats gevonden, dan is het CvK helaas genoodzaakt om het abonnement stop te zetten. Vanwege de administratieve werklust is het niet mogelijk om herinneringen te versturen. Mocht u toch uw abonnement willen voortzetten dan is dat alleen mogelijk tegen afgifte van een machtiging automatische incasso.

### Solidariteitskas

Op het toezeggingsformulier voor de actie Kerkbalans staat ook de mogelijkheid om de incasso Solidariteitskas aan te kruisen. Bij de actie Kerkbalans 2020 is het voor het eerst dat deze mogelijkheid aangekruist kon worden. De bedoeling hiervan was dat dit een doorlopende machtiging voor de incasso van de Solidariteitskas zou zijn. Mocht u in 2020 een machtiging hebben afgegeven dan gaat het CvK er van uit, dat dit een doorlopende machtiging is. Op basis van de machtiging 2020 zullen ook de bedragen voor 2021 en verder worden geïncasseerd. Mocht u het hiermee niet eens zijn, dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau. De Solidariteitskas wordt geïncasseerd in september 2021.

*Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Ton Balsma (penningmeester)*

## COMMISSIE ZWO

### Water staat Bengalen aan de lippen

Hosain Ali werkt als boer in Bangladesh. Hij verbouwt vooral rijst en jute. Door overstromingen is hij zijn oogst, twee geiten en vier kippen verloren. Zijn huis, op de oever van de rivier, liep gevaar weggespoeld te worden. Daarom heeft hij besloten om te verhuizen naar een hogere plek en daar het huis voor hemzelf en zijn vrouw en vier kinderen opnieuw te bouwen, zodat ze voorbereid zijn op nieuwe overstromingen.

Bijna jaarlijks tijdens de moesson treden de rivieren buiten hun oevers. Een ramp maar ook een zegen, omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma's van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Hevige regenval, een orkaan of aardbeving zijn niet te voorkomen, maar door goed voorbereid te zijn kun je gevolgen beperken.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh en andere werelddiaconale projecten. Geef via de Scipio-app of stort uw bijdrage op NL42RABO 0317714554 van de ZWO commissie onder vermelding van rampenbestrijding Bangladesh. Helpt u mee om de collecte van 7 februari tot een succes te maken? Hartelijk dank!

*Namens de commissie ZWO, Marja Bakker*





## VAN ABBA TOT ZONDEBOK (aflevering 12)



Dit stukje gaat over de Naam van God, best belangrijk! Onze hulp is de Naam van God, zo begint meestal de kerkdienst. We weten allemaal denk ik wel dat de Bijbel twee namen gebruikt: God en de HEER, geschreven met

hoofdletters.

God is een algemene naam, vrijwel alle volken hebben een God, het meervoud wordt ook vaak genoemd in de Bijbel. Maar de naam "HEER" is de specifieke naam voor de God van Israël, zo maakt Hij zich via Mozes aan het volk Israël bekend (Exodus 3:13,14). En die naam bestaat ook in het Hebreeuws uit vier letters, die samen de verleden tijd, het heden en de toekomstige tijd in zich hebben. Zelf zegt Hij: Ik ben die Ik zijn zal! Kort maar krachtig, en alleszeggend. Hij is er altijd en overal. Daarom is het eigenlijk jammer dat we die naam vertalen met Heer. Alleen al omdat de Eeuwige op deze manier als mannelijk aangeduid wordt, terwijl de Bijbel zegt: In God is man noch vrouw, oftewel: Hij is het allebei. Bij de schepping van de mens wordt gezegd: Hij schiep de mens naar zijn beeld, man en vrouw schiep Hij hen. De Joden zijn zelf begonnen met de Naam te vertalen met Adonaj, wat HEER betekent, en de christenen hebben dat overgenomen. Het gewone woord voor meneer is in het Hebreeuws: Adoni. Maar tegenwoordig wordt vaak ook het woord Eeuwige gebruikt, of de Naam. Voor Joden is de Naam heilig, ze spreken daarom die vier letters niet meer uit. Bij christenen werd en wordt wel de uitspraak Jehova gebruikt, of Jahwè.

Bijbelvertaler Oussoren gebruikt de naam Ene, wat mij persoonlijk niet zo aanspreekt. Ik vind Eeuwige het mooiste, omdat daarin tot uitdrukking komt: die was, die is en die komen zal, kortom: Ik ben!

*Stien van der Hout-Slagmolen  
Namens de interkerkelijke werkgroep  
kerk en Israël*

## KERKHANEN

Onlangs maakte ik een serie foto's van de haantjes op de torens van een paar Harderwijker kerken.

Ik stuurde die bij wijze van fotoquiz naar een paar mensen. En nu ook naar Samen Geroepen.

De fotoquiz bestaat uit een compilatie van vier foto's. De oplossing van de quiz vindt u op een andere pagina in deze Samen Geroepen.

*Met vriendelijke groet, Tjitte Dijkstra*



*De oplossing vindt u op pagina 16*

## BARRE TIJDEN EN SNERTTIJDEN!

We leven momenteel een beetje tussen hoop en vrees; de hoop dat het vaccin ons zal verlossen van het coronavirus en alle bijbehorende ellende, de vrees dat het coronavirus weer meer de kop op steekt met alle beperkende maatregelen van dien. De kerkenraad weet maar al te goed wat dat voor veel gemeenteleden betekent: jong en oud! Misschien hebt u/hebben jullie er ook al behoorlijk genoeg van, het thuiswerken en de kinderen niet naar school met alles wat daarbij hoort. En mogelijk dat u al tijden niet of nauwelijks de deur uit gaat.

Dan hebben we ook nog van dat kwakkelweer. Het wil maar geen echte winter worden!  
**SNERTWEER!**

Om al deze kommer en kwel wat te verlichten, wat eigenlijk niet kan, gaat de voorzitter van de kerkenraad een hele grote pan snert/erwtensoep maken. Ik ga hem, op mijn manier, daarbij assisteren. Wanneer u denkt: "**Dat zou ik wel willen proeven dan kan dat**".

Op zaterdag 13 februari tussen 11.00 en 14.00 uur kunt u 1 liter per huishouden afhalen bij de Plantagekerk. Mocht u lichamelijk niet in staat zijn naar de kerk te komen, dan brengen wij de erwtensoep bij u thuis.



Vooraf wel even opgeven via de mail: **Scriba.Plantagekerk.nl** Graag voor woensdag 10 februari!

We denken aan u. Een warme groet ook in deze snerttijd!

*Namens de kerkenraad Plantagekerk,  
Erwtensoepproefspecialist Karel Bosselaar  
Snertthulp Adriaan Sterken*

# Een droom van onze toekomst

## De pastores over de PGH

Hoe zou het zijn met de PGH over 1, 3 of 10 jaar? Dat zouden we wel willen weten. Maar liever dromen we daarover. Want in dromen zie je wat er mogelijk is, in dromen ga je wegen die je met je verstand niet bedenkt. En in dromen komt naar voren wat je eigenlijk wil en ten diepste verlangt. Dromen geven energie. Daarom zijn we als pastores bezig met dromen.

Maar niet het dromen om het dromen, niet de fantasie die op hol slaat. Nee, dromen die beginnen bij onze passie en drijfveer. Dromen die voortkomen uit onze Bron en onze Geest. Dromen die geënt zijn op Gods droom van een andere wereld, een eeuwig leven.

In september zijn we als pastores begonnen met een reeks bezinningen. We deelden onze teksten, liederen en beelden en ontdekten van elkaar: waarom doe je wat je doet? Wat is je drijfveer, je motivatie, je innerlijke vlam? En wat delen we daarvan, als het gaat om ons pastor zijn? Op weg naar Gods liefde met jong en oud, zoekend en vindend: daarin vonden we elkaar. En hoe zien we dat in de PGH? En waar zouden we graag zien dat het beter wordt? Vier bijeenkomsten later kwamen we uit bij drie grote thema's: De kerk als Thuis, de taak van pastores, en: het belang van vrijwilligerswerk.

Hoe we ook dromen van de toekomst: die drie thema's blijven een rol spelen. Met alle mooie kansen en alle uitdagingen. Want hoe willen we thuis zijn? Wat willen we vasthouden en waar willen we verandering? Welke rol spelen pastores daarin? Hoe houden we het hart van de vrijwilliger brandend? En hoe speelt dit in de PGH als geheel, en binnen de drie gemeentes Regenboog, Plantage en Fonteinwerk?

Ja we noemden al concrete verlangens: wees creatief en durf nieuwe thuisplekken te creëren, groei naar een veel lichtere organisatie, zet meer in op een vruchtbare bedding voor vrijwilligers, en laat de pastores de boel 'smeren' zodat het loopt.

Mooie verlangens, die gelijk hun uitdagingen kennen: met welke mensen? Met welk geld? Op welke plekken? Als pastores in een vernieuwd team merken we dat we nu samen warm lopen om te werken naar een toekomst met perspectief. En hoe de kerk over 10 jaar is, weten we niet. Maar wel dat hij anders is. Met andere verlangens en kansen. En ook zien we dat er van alles niet meer kan vanwege krimp en bezuinigingen. En wat we als pastores in ieder geval niet willen, is dat organisatie, geld en zorgen de sfeer gaan bepalen. Natuurlijk zal er ook wel pijn zijn, maar dat kan niet de teneur worden als we denken over onze toekomst. We geloven in Gods toekomst, zijn kerk, en onze gemeenschappen. We hebben iets om blij mee te zijn, en om naar te streven. Iemand om lief te hebben en op te vertrouwen. Dáár gaan we mee verder, hoe dan ook.

Als deze maanden de Meerjarenbegroting op de agenda staat willen we ook dat als uitgangspunt hebben. De meerjarenbegroting gaat over geld, en ja, bezuiniging. Maar het gesprek wat we daarover voeren gaat over: hoe willen we kerk zijn? Waar willen we naartoe? Waarvan dromen we, wat is onze Passie? Daarom willen we als pastores beginnen met onze dromen. We delen ze in de komende edities van Samen Geroepen. Elke keer komt u ons tegen met een eigen droom. Droom je mee, en praat je mee als het moment daar is?

*David Kroeze, Marissa van Meijl, Diemer de Jong,  
Lisette Brandsma, Gertie van Dijk,  
Henk Jansen, Frieda Meijers*







Carla Dik-Faber

## Goede woorden

Soms kan het ongemakkelijk voelen, omdat je ineens in de belangstelling staat. Een compliment aanvaarden is zo makkelijk nog niet. Maar dat geldt ook voor een complimentje geven. Misschien komt dat door onze calvinistische volksaard?

Als kind al werd ik door de dominee onderwezen over de woorden uit Jacobus 3. Daar gaat het over je tong. Met je tong kun je een brand veroorzaken. Let op wat je zegt! Met onze tong, met onze woorden kunnen we mensen pijn doen. Maar we kunnen ook kiezen voor zegenende woorden, voor woorden die opbouwen en mensen tot bloei brengen. Met een compliment, of iemand oprecht een moment van aandacht geven, je waardering uitspreken. Wanneer is het de laatste keer dat ik dat heb gedaan?

Als Kamerlid van de ChristenUnie krijg ik veel ongevroegde woorden van mensen. Mail en sociale media nodigen daar kennelijk toe uit. Veel scheldwoorden, maar gelukkig ook woorden van dank of waardering. Ook midden op straat of in een andere openbare ruimte kan ik zomaar worden aangesproken.

Zo zat ik onlangs in de trein naar Utrecht, in een verder lege coupé, toen de conducteur mij aansprak: "Zo, op weg naar Den Haag?" Eerlijk is eerlijk. Ik moest nog veel stukken lezen voor de fractievergadering en zat helemaal niet te wachten op een praatje. Hij vervolgde: "Ik herken u natuurlijk... ik ben ook christen."

Ik vroeg me af waar dit gesprek heen zou gaan en probeerde wijzend op mijn onhandige mondkapje en vriendelijk knikkend het gesprek kort te houden. Maar dat gebeurde niet. De conducteur had het op z'n hart om de eerste verzen uit Psalm 27 voor mij te lezen. Of dat mocht?

---

*'Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, maar de echo ervan duurt eindelijk'*

---

"De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? ... Wijs mij uw weg, Heer, leid mij op een effen pad ... Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden ..." Uiteindelijk las hij de hele Psalm. Daar werd ik stil van. Zomaar iemand die op je pad komt om in politiek roerige tijden deze woorden te laten horen.

Beste conducteur, ik weet niet hoe je heet, maar ik wil je nog heel hartelijk bedanken voor deze bemoedigende woorden. Woorden van zegen, die ik ook met m'n collega's gedeeld heb.

'Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, maar de echo ervan duurt eindelijk.' Dit is een uitspraak van moeder Teresa, die we als gezin hebben laten afdrukken op onze nieuwjaarsgroet voor onze familie en vrienden. We leven in verwarrende tijden, met een pandemie, de bestorming van het Capitool, een klimaat- en biodiversiteitscrisis.

Temidden van al die chaos om ons heen is het mooi om te laten weten dat je de ander ziet, door een compliment of woord van aandacht. Of door een bemoediging uit Gods woord. Om zo een beetje hoop in deze wereld te brengen.

*Carla Dik-Faber is lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie*

*Bron: Het Goede Leven*









impressie  
kerstmusical  
in  
De Regenboog



# Jezus' weg van bemoediging

*Bij Marcus 1:9-13*

Het is gek wat de lockdown met je kan doen. Je wordt op jezelf teruggeworpen en dat levert nieuwe ervaringen op. Je bent meer met jezelf – of meer met een kleine groep mensen- en dat is anders. Ik merk dat ik enerzijds prima met mijn gezin en zonder andere mensen kan, hoewel ik ze enorm mis. Anderzijds merk ik dat ik meer beroep doe op God. Ik ken ook mensen bij wie het andersom is: meer gemis, minder vertrouwen in God. Hoe dan ook, het noodgedwongen isolement doet wat met jezelf en je geloof. Ik moet daarbij denken aan Jezus in de woestijn. Ook hij had isolatie, isolement. Zelfgekozen? Nee, niet. Verrassend genoeg is het de Geest die hem daarin leidt. Het is, zo gezegd, Gods verborgen invloed die hem influistert de isolatie op te zoeken. In eerste instantie stijger ik hierbij! De Geest leidt tot op de goede weg? Maar als ik dieper kijk, vind ik het juist mooi. Want Gods Geest is niet willekeurig. Gods Geest weet dat Jezus hier wat te doen heeft, te ontdekken, te leren.

Ik kan dit verhaal niet zomaar nazeggen dat onze isolatie een doel heeft en van de Geest komt. Want het is pittig in de isolatie, zeker in een woestijn. Bijbels is de woestijn de plek van uithouden in nood, zoeken naar de karige levenskansen die er zijn, en van doortrekken naar iets beters. Eenzaamheid, 's kou en warmte, weinig eten. Hou dat maar eens vol! Verwarring, uitputting, moedeloosheid: als je niet oppast draai je door. Hoe dan wel? Ik stel me voor dat Jezus daar in die isolatie zichzelf tegenkomt en zo ontdekt. Dat hij dan beroep doet op zijn uithoudingsvermogen, oplossingsgerichtheid; dat hij kracht claimt bij Zijn Vader, die hem zojuist nog 'geliefde zoon' genoemd heeft bij de doop. Ja, in de liefde van de Eeuwige is een bron van tijdelijke levenskracht.

In de waan van uitzichtloosheid, kan verwarring opkomen als verleider om het maar op te geven: geef maar toe! Je wil toch graag eten? Je wil graag de macht om hier vanaf te komen! Met vertroebelende blik ziet Jezus ineens de Satan, 'aanklager': neem het maar, peiger jezelf toch niet zo af. Laat je Goddelijke Geest maar los voor het goede van de aarde waar je zo naar verlangt.

Ik weet niet hoe het jou vergaat, en of de lockdown je ook verleidt. Om gekke dingen te denken en te doen die je eigenlijk niet wil. Omdat je het gewoon nodig hebt, of omdat het niet anders gaat. Een kat in het nauw maakt rare sprongen.

Je bent niet de enige. Wie maakt trouwens nooit eens een rare sprong. Dat is precies wat Jezus moet ontdekken in de woestijn: niets is een mens vreemd. Jezus moest óók dat aangaan. Ik hoop dat je kracht vindt in het idee dat Jezus ook zo is uitgedaagd. Jezus moest 40 dagen in een fiks isolement. Het is een voorproefje van wat hem later te wachten staat. Een weg door de isolatie van zonde en dood heen, naar samen zijn in de opstanding. Een weg van 'en toch wordt het anders', ondanks de waan van de dag. Het is deze ervaring die ook naar ons gaat. Je kan zeggen: Jezus is ook nu met ons in isolatie.

Het mooie einde aan het verhaal van Jezus in de woestijn vind ik, dat hij er sterker uitkomt. Hij heeft ontdekt: dit kan ik weerstaan. Zo kan hij beginnen zijn blijde boodschap te brengen. Jezus' beproeving was een beginpunt. Ik zou willen dat het voor ons allemaal geldt, dat we er sterker uitkomen. Ik ken genoeg mensen bij wie dat niet zo is. Het is best veel gevraagd om moeilijke momenten te zien als 'mogelijkheid om te groeien'. En als je dat kan, is dat super. Hoe dan ook: in het perspectief van Jezus mogen we onthouden: er is méér dan het isolement, er is kracht van de Geest in ieder mens, en er is hoop op anders. Ook al is die nu nog niet direct merkbaar, dat mag wel moed geven.

*Ds. David Kroeze*



**Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.**

**Deze uitgave is dat  
ds. David Kroeze  
d.kroeze@pghardervijk.nl**

## Bijbel Leesrooster

vrijdag	29 januari	Deut. 17:14-20
zaterdag	30 januari	Deut. 18:1-13

zondag	31 januari	Deut. 18:14-22
maandag	1 februari	Psalm 87
dinsdag	2 februari	Deut. 19:1-10
woensdag	3 februari	Deut. 19:11-21
donderdag	4 februari	Deut. 20:1-9
vrijdag	5 februari	Deut. 20:10-22
zaterdag	6 februari	Psalm 83

zondag	7 februari	Marcus 1:35-45
maandag	8 februari	Marcus 2:1-12
dinsdag	9 februari	Marcus 2:13-22
woensdag	10 februari	Psalm 44
donderdag	11 februari	Marcus 2:23-3:6
vrijdag	12 februari	Marcus 3:7-19
zaterdag	13 februari	Psalm 32

zondag	14 februari	Joël 1:1-14
maandag	15 februari	Joël 1:15-20
dinsdag	16 februari	Joël 2:1-11
woensdag	17 februari	Joël 2:12-17
donderdag	18 februari	1 Petrus 2:11-17
vrijdag	19 februari	1 Petrus 2:18-25



## PLANTAGEKERK

**Zondag 31 januari (9.30 uur) Scholendienst** Normaal gesproken gaat de voorganger in de week voorafgaande aan de scholendienst naar de school toe waaraan hij/zij gekoppeld is. Iedere klas wordt bezocht en er is kort aandacht voor het thema, wat, samen met de leerkrachten, in de week erna uitgewerkt wordt. Dit jaar kon ook dit niet doorgaan. Voorgangers werden opgeroepen om mee te werken aan een digitale opzet. Zondag 31 januari wordt deze dienst voor iedereen uitgezonden, via HK13 en via kerkdienstgemist. Ben jij er ook bij? *(ds. Marissa van Meijl)*

**Zondag 7 februari (11.30 uur)** Deze dienst gaat ds. David Kroeze voor. Het thema is 'De reis van je leven! Je hebt de reis van je leven als je Gods geboden volgt, zegt de Bijbel. Daarom is het zo belangrijk Gods Levenslessen door te geven. David zal ons meer vertellen over het belang van reisgenoten en hoe we die zelf ook kunnen zijn door onze ervaringen met Jezus door te geven. Deze dienst zal online plaatsvinden en is te bekijken via CAI TV kanaal 707 of via de website [www.pgharderwijk.nl/live-stream](http://www.pgharderwijk.nl/live-stream) (klik op de foto van de plantagekerk). *(Jeltsje de Vries)*



**Zondag 14 februari (9.30 uur)** Dit is de laatste zondag voordat de lijdensstijd begint. Deze komende 40 dagen starten met de Aswoensdag, waarop ook best wat Protestanten een askruisje halen om zich zo met een teken te richten op wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Waarover de preek zal gaan weet ik nog niet, we zullen zien, wachten is mooi. In deze dienst gebeurt ook iets bijzonders. Frieda Meijers, onze kerkelijk werker, krijgt officieel preekconsent. Ze gaat al jaren voor in diensten, maar nu is het officieel gemaakt. De scriba G.W. (Gerrit) Bok van de Classicale vergadering Veluwe zal er bij zijn en na het afleggen van de belofte ontvangt Frieda Meijers van hem het preekconsent. We zijn blij met Frieda en hopen op een mooie dienst en Gods zegen. *(ds. Diemer de Jong)*



**Zondag 14 februari (11.30 uur)** Deze Valentijnsdag gaat ds. Peter Kruijt voor. Het thema is 'Alles is liefde!'

Iedereen heeft liefde nodig, want niemand kan zonder. Hoe ga jij met de liefde om? Is het je kostbaarste bezit of is het zo weer weg? Om ons hier meer over te leren, neemt Peter ons mee naar Hooglied. Deze dienst zal online plaatsvinden en is te bekijken via CAI TV kanaal 707 of via de website [www.pgharderwijk.nl/live-stream](http://www.pgharderwijk.nl/live-stream) (klik op de foto van de Plantagekerk). *(Jeltsje de Vries)*

**Woensdag 17 februari (19.30 uur) Aswoensdag**, het begin van de Veertigdagentijd. In deze viering staan we stil om vooruit te kijken op wat komen gaat. Een periode van inkeer en bezinning komt er aan en we mogen beseffen dat we in een vergankelijke, nog onvolmaakte wereld leven. In deze dienst ook het teken hiervan: as. We zijn even stil, waarna we in actie komen, want het thema voor deze tijd is: 'De zeven werken van barmhartigheid'. Hierbij kunnen we niet stil blijven zitten. *(Gertie van Dijk-Vermeulen)*

## DE REGENBOOG

**Zondag 31 januari (9.00 uur) Kerk en school themadienst.** Ook in deze tijd! Met nota bene zes dominees hebben we al vloggend een kerkdienst opgenomen. Ikzelf ook, helaas lijkt ik er niet zo goed af te komen... juist dat is aanleiding om te ontdekken wat de 7 werken van Barmhartigheid uit Mattheus 25:31-36 inhouden. Nog net konden we het opnemen met live muziek. Bijzonder is dat deze dienst in vele kerken én scholen tegelijk wordt uitgezonden. Dus kinderen en ouders, en gemeenteleden: sla deze dienst niet over! *(Ds. David Kroeze)*

**Zondag 7 februari (10.45 uur)** 'De stilte zingt u toe, o Here'. Deze beginregel van psalm 65 schiet me te binnen nu het zingen in de kerkdienst is opgeschort. Even geen zang, en dat is een tegenvaller. De zoveelste. Maar kennelijk kan ook in de stilte God worden toegezongen, aldus de psalmist. Zomaar komt er een wijsje in je op, je zingt het in gedachten. Het neuriet door je hoofd terwijl je bezig bent – werkt, wandelt of wat dan ook. Ik nodig u uit om met mij een stille dienst te beleven. Die, ondanks alles, hopelijk toch (aan)spreekt. *(Ds. Florida de Kok)*

**Zondag 14 februari (9.00 uur) Besmettelijk** Een overbekend thema uit de Bijbel is weer heel actueel. Huidvraat, lepra, melaats – zo iemand is onrein, die mag je niet aanraken. Angst voor onreinheid of voor besmetting? In Marcus 1,40-45 trekt Jezus zich daar niets van aan, Hij raakt hem wel aan. Hij doorbreekt de 1,5 meter zonder mondkapje, zeg maar. Wie besmet wie met wat? *(Henk Jansen)*

## "SEFANJA"

**Zondag 14 februari (14.30 uur) Internationale dienst** Een online dienst, zonder kerkgebouw. Soms denk je: waar doe je het voor!? Nou, dat weet ik wel: ik doe het voor tóch een beetje moed inpraten. Voor mensen in het AZC, en voor jullie thuis. Want dat kunnen we wel gebruiken! Waar doe je het voor!? Paulus zegt in 2Kor. 9:8 je hebt genoeg gekregen om iets te betekenen. En in 1 Kor. 9:24 zegt hij: je doet het voor een hoger doel. Deze bemoediging kun je om 14.30 uur zien (en terugzien) op het Youtube kanaal: 'Internationale dienst Harderwijk' [https://www.youtube.com/channel/UCYBcCpCmWyUJ\\_ojGeEjLg](https://www.youtube.com/channel/UCYBcCpCmWyUJ_ojGeEjLg). Zie ook facebook en website. *(Ds. David Kroeze)*

## ZONDAG 31 JANUARI

Collectes: 1. Edukans; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

### Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink  
School en Kerk

### De Regenboog

09.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze  
School en Kerk

## ZONDAG 7 FEBRUARI

Collectes: 1. Werelddiaconaat Kerk in Actie; 2. Kerk;  
3. Renovatie PK

### Plantagekerk

09.30 uur: ds. D.J.D. Kroeze

11.30 uur: ds. D.J.D. Kroeze Fonteindienst

### De Regenboog

10.45 uur: ds. F.A.H.A. De Kok

## ZONDAG 14 FEBRUARI

Collectes: 1. Diaconaat; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

### Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong

11.30 uur: ds. P. Kruijt Fonteindienst

### De Regenboog

09.00 uur: ds. H. Jansen

### "Sefanja"

14.30 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Internationale dienst

## WOENSDAG 17 FEBRUARI

### Plantagekerk

19.30 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen



De oplossing van de kerkhanen,  
van links naar rechts:

1. Plantagekerk
2. Grote Kerk; vieringtoren
3. Catharinakapel
4. Grote Kerk; westgevel-Kerkplein.

## TOELICHTING OP DE COLLECTES

### Collecte 31 januari

#### EDUKANS (ONDERWIJS ONTWIKKELINGSLANDEN)

*Dit jaar helaas In de laatste week van januari geen dominees op de scholen en geen scholen die meewerken in de kerkdienst. In plaats daarvan ziet u zondag een bijdrage op video van een viering met liederen die worden gespeeld en gezongen door meesters en jufs van het christelijk onderwijs in Harderwijk/Hierden. Hierbij aansluitend stelt de diaconie de collecte beschikbaar aan stichting Edukans. Zij zet zich in ontwikkelingslanden in voor basisonderwijs van goede kwaliteit, onderwijs in noodsituaties en gelijke kansen voor jongens en meisjes. Geef op deze kerk-en-schoolzondag royaal via de Scipio-app of via NL42RABO 0317714554 van de ZWO-o.v.v. 'Edukans'.*



### Collecte 7 februari

#### WERELDDIACONAAT - BANGLADESH

*Het water staat de Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Ramp en zegen tegelijk. Door de klimaatverandering worden overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar. Mensen moeten hogerop gaan wonen en waarschuwingssystemen opzetten. Daarbij steunt Kerkinactie de plaatselijke partnerorganisaties. Geef uw bijdrage voor deze en andere werelddiaconale projecten via de Scipio-app of via NL42RABO 0317714554 van de ZWO-commissie o.v.v. 'Bangladesh'.*

### Collecte 14 februari

#### EIGEN DIACONALE TAKEN

*Help ons om anderen te helpen. Uw gift is ons werkkapitaal.*

*En heeft u zelf ooit hulp nodig, voor uzelf of voor een ander: laat het ons weten! Onze bereikbaarheid staat op de website, in het kerkblad en op de zondagsbrieven.*



The screenshot shows the website of the Protestantse Gemeente Harderwijk. The header includes the church name and the motto 'Gemein - Hoop - Liefde'. The navigation menu includes Home, PS-Adresboek, Nieuws, Diaconie, Taalgroepen, Jongeren Oud, Alouderen, Kerk heeft?, Contact, and Zaken. The main content area features two prominent boxes for donations:

- Diaconie**: Includes a 'Doneren' button and contact information for the diaconie.
- Werelddiaconaat**: Includes a 'Doneren' button and contact information for the werelddiaconaat.

Below these boxes, there are links for 'Berekenen Diaconie 2019-2024', 'Berekenen Diaconie 2021', and 'Berekenen Diaconie 2022'. A section titled 'Diaconale hulp' lists services like 'Bijstanding' and 'Alouderenzorg'.