

Samen Geroepen

NR 01 2021

8 januari - 28 januari 2021

Een nieuw jaar

Actie Kerkbalans

Metamorfose



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

HET JAAR VAN "HET NIEUWE NORMAAL"

We hebben een veelbewogen jaar achter ons. Een ieder werd op zichzelf en de naasten teruggeworpen. Zowel in de persoonlijke sfeer als in onze PGH. Dat gaf naast veel beperkingen ook veel nieuwe initiatieven. Online kerkdiensten, video's van gemeenteleden, van jeugdgroepen, van kinderen. Denk even terug aan de diensten rond Kerstmis. Aan de geweldige kerstmusical van de jeugd met als thema "Een herder kijkt verder".

Dat moeten wij ook doen: Verder kijken, naar het nieuwe jaar.

Wat gaat dat brengen? Wordt alles weer "normaal"? We zien ook wel dat niet al het oude terugkomt. We gaan naar "een nieuw normaal". Ook hier bij ons in de PGH. Daarbij is het goed ons te realiseren dat de kern van ons geloven is: de gemeenschap, die we samen vormen, met God, met Jezus als centraal punt. Bij alle veranderingen houden we dat vast. We worden op Zijn handen gedragen. Van daaruit kijken we verder.

En als we dan vaststellen dat er blijvend minder mensen naar de zondagse kerkdienst komen, dan maken we de Plantagekerk bij de verbouwing toegankelijker als ontmoetingsruimte, ook voor kleine groepen in een huiselijke setting. En misschien wel als "huiskamer van de kerk" voor iedereen, die normaal niet (zo vaak) in de kerk komt.

Dan is de vergrijzing van onze gemeente niet langer een bedreiging, maar een werkelijkheid, waarmee we te maken hebben en zien we ook het enthousiasme van veel jongeren als we hen echt een plek geven en serieus nemen.

Dan kunnen we samen onze inkomsten en uitgaven in balans brengen, ook als dat om moeilijke beslissingen gaat vragen.

Dan staan we open voor allerlei experimenten en nieuwe initiatieven en maken daar geld voor beschikbaar. Zo starten we bijvoorbeeld in 2021, samen met de Hervormde Gemeente, een Kliederkerk.

En zo kijken we verder en werken we samen aan "ons nieuwe normaal", gedragen in de handen van Jezus, onze Heer en Heiland.

*Peter Scherpenisse,
voorzitter algemene kerkenraad*

KERKDIENTEN ZONDER PUBLIEK

Zowel de Plantagekerk als de Regenboog houden de kerkdiensten de komende tijd zonder publiek. Daartoe hebben de wijkkerkenraden besloten na de oproep van de regering om contacten zoveel als mogelijk te beperken. Het is ook in lijn met de koepel van landelijke kerken waarvan ook de PKN deel uitmaakt. Al onze vieringen zijn te volgen via de CAI-kanalen 703 en 707 en via pgharderwijk.nl

WERKZAAMHEDEN AAN DE STATIONS-LAAN

De firma Schagen liet ons weten dat zij in opdracht van de Gemeente Harderwijk de Stationslaan gaan reconstrueren. De werkzaamheden vinden in fasen plaats vanaf maandag 18 januari tot medio juni 2021.

De eerste fase tot en met 2 april betreft het verwijderen van de asfalt verharding van de rijweg. Deze zal worden versmald tot een 30 km/uur weg en daarna worden de voet- en fietspaden aangepast. De bewoners en de kerk blijven bereikbaar, tijdelijk via de voet- en fietspaden, maar wel via een één-richtingsverkeer situatie. Let dus goed op de gele borden. Na 2 april wordt gestart met het versmallen van de rotonde bij de Westerveenweg. Daarna zal het kruispunt bij de Westeinde/ Smeepoortstraat worden aangepast.

Voor de details van de eerste fase verwijst ik naar de brief van de firma Schagen die te vinden is op de PGH website. Zodra meer detail gegevens beschikbaar zijn van de andere fasen wordt u hier over geïnformeerd. Zie ook de website van de gemeente Harderwijk.

N.B. het Hoge pad zal tijdelijk twee-richtingsverkeer worden voor de bereikbaarheid van de bewoners en onze kerk.

Albert Bode (CvK)



De Regenboog bij nacht (Govert van der Boom)

Gedachte:

*In het niet weten van
sommige dingen ligt een
groot geluk.*

T. Delnoy

Bij de voorplaat: **Winter in Harderwijk**



2021

Actie 
Kerkebalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Allereerst Gods zegen en voor iedereen de beste wensen en een goede gezondheid voor het nieuwe jaar. Wij hopen als kerkrentmeesters ook in 2021 op een financieel gezond jaar.

Vele mede kerkliden gaan binnenkort vrijwillig, door weer en (koude) wind, de uitnodiging van de Actie Kerkebalans 2021 bij u bezorgen en een week later uw antwoord (toezegging) weer ophalen. Wij zijn dan ook ontzettend dankbaar dat deze vrijwilligers dat dit jaar weer willen doen.

Dit jaar kunt u, behalve door een directe overboeking of incasso machtiging, uw toezegging ook weer digitaal via onze website regelen. Het verwerken van de digitale toezeggingen vraagt voor het kerke-lijk bureau de minste tijd en heeft daarom onze voorkeur.

Voor 2021 is de vaste vrijwillige bijdrage begroot op € 465.000,-. Circa € 5.000,- meer dan 2020. Wij hopen van ganser harte dat we ondanks de corona problemen deze opbrengst ruimschoots gaan halen. Misschien kunnen we er samen voor zorgen dat het begrote tekort van 2021 van € 26.000,- wordt voorkomen.

Naast de vacatures die wij in 2020 hebben kunnen invullen (een nieuwe dominee voor de Plantage- wijk, een ouderenpastor en een jeugdwerker) zijn wij nog steeds bezig met een plan van aanpak voor de noodzakelijke verbetering van de Plantagekerk. De CV-installatie, de elektra installatie en het asbest onder de kerkvloer moeten nodig worden aangepakt. Deze werkzaamheden willen we combineren met een aantal bouwkundige aanpassingen om de functionaliteit en duurzaamheid van het kerke-gebouw te vergroten. Dit voorjaar hopen we de definitieve plannen hiervoor aan u te presenteren. Zodra dit de instemming heeft van de gemeente kunnen wij verder met de technische uitwerking en

vergunningen. De werkzaamheden zullen daarom naar verwachting pas eind 2021 of begin 2022 kunnen worden uitgevoerd. In de loop van 2021 zullen wij onder onze gemeenteleden vrijwilligers gaan rekruter- en voor het uitvoeren van bouwkun- dige werkzaamheden die we zelf kunnen uitvoeren. Tevens zullen we gaan starten met een fondswervingscampagne. U hoort hierover binnenkort meer.

Naast onze diaconale taken, willen we met de Hervormde Gemeente, na het succes in december 2019 in de Regenboog, de Kliederkerk gaan opstarten in Harderwijk. Een mooi missionair initiatief dat voor de opstart zal worden gefinancierd door Kerk naar Buiten. Ook voor deze beide doelen (diaconie en ZWO/KnB) kunt u een bedrag toezeggen.

Kortom ook in 2021 staat er weer veel op stapel. Wij vertrouwen erop dat u dit als gemeenteleden ook mogelijk gaat maken door een extra en royale financiële bijdra- ge. Wij zien uit naar uw toezegging voor Actie Kerkebalans 2021.

*Henk van Rijssen,
voorzitter College van Kerkrentmeesters*





PLANTAGEKERK

En toen ging de boel wéér op slot, nét voor de kerstdagen. Dank aan alle mensen die mee hebben gedacht over het omdenken van de vieringen. Wat een creativiteit hebben we toch binnen onze gemeente! En dank aan een ieder die mee vierde. Het was goed om met de kerstdagen, ook al was het misschien anders dan anders, toch met elkaar verbonden te zijn en de aanwezigheid van God in dit bestaan te vieren!

Via deze weg wil ik u en jullie veel heil en zegen voor 2021 wensen. Dat het bol mag staan van de mooie ontmoetingen en sprankelende momenten en van creatief gemeentewerk!

ds. Marissa van Meijl

Op Eerste Kerstdag werd de preek van ds. Diemer de Jong per ongeluk te vroeg afgebroken. U vindt de preek hieronder. (opmerking van de Redactie)

Harderwijk 25 december 2020
Kerstfeest.

Gemeente van de Here Jezus Christus. Ik heb een beginvraag, aan het eind komt ie terug. Bedenk eens waar je in de stal zou willen zitten of staan. Tussen de herders? Naast Jozef? Achter de kribbe? Bij de deur?

Maria wikkeld haar zoontje in doeken en legde Hem in een kribbe. De engelen zeggen later tegen de herders: let op, een kind in doeken, dan weet je het, de redder is geboren! Dus 2x horen we het: Jezus was als kindje gewikkeld in doeken.

Dus Jezus is ingewikkeld.

Ja, dat vinden mensen soms.

Ze begrijpen het niet goed. Brengt Hij vrede op aarde? Is hij de machtigste Heer en Koning? De redder van de wereld? De engelen zingen vrede op aarde, maar waar is die vrede? Als God nou dichtbij kwam, te zien en te horen was. Zouden de mensen dan vertrouwen? We gaan naar een klein stukje van een lied van Joan Osborne luisteren: Wat als God een van ons was? What if God was one of us?



Kerstfeest kun je zo samenvatten: One of us. Rien Poortvliet tekende een boek vol over Jezus, als kind, zijn ontmoetingen en wonderen, zijn sterven en opstanding en dit boek heet 'Hij was een van ons'. Het liedje van Joan Osborne gaat daar ook over, een lied van zoeken is het. Als God een naam en gezicht had, wat zou je Hem vragen? Wie is God voor jou? Wat als Hij een van ons was? Als een vreemde in de bus, op weg naar huis. Kun je dat zomaar zeggen dan? Dat je God onderweg in dit leven tegen kunt komen, is dat niet al te gewoon van Hem gesproken? God is groot toch?! Maar zou je er ook iets van Jezus in kunnen horen? Hij was niet opvallend, Hij kwam bij ons, heel gewoon de Zoon van God, de mensenzoon. Die alles meemaakte wat wij ook meemaken, alle zorgen, pijn en zwoegen. Dit lied stelt ons deze vraag: als God onder ons is, wat zou je Hem vragen, waar zou je willen zijn in de stal, waar stond je bij het kruis en op de Paasmorgen bij het open graf? Wie is Hij voor ons? Zie je hoe dichtbij Hij is gekomen? Om ons te redden.

Met Kerst doet God zijn liefde uit de doeken. Wat is een pasgeboren kindje bijzonder. Zie de schilderijen en het verhaal van Jetty Bras. Als een kindje er is, dan is alles anders, nooit meer alleen, altijd verbonden en zorg voor je kind. Maar een kind zorgt ook voor ons, het maakt ons leven sterk en licht. En dat geldt helemaal voor Gods Kind. De eerste kleertjes van Jezus waren doeken. Stevig ingebakerd, gerold in een doek, van top tot teen ingewikkeld. Het kan een handig hulpmiddel zijn als je baby veel huilt of slecht slaapt. De doeken van Jezus zijn een blijde boodschap voor ons. Kerst 2020 is door de pandemie totaal

colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Elly Scherpenisse, vacature (eindredactie).

Abonnementen: 25,00 per jaar per incasso Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:
NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1300 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 29 jan, voor **3 weken**

Kopij uiterlijk 18 jan. om 18:00 uur naar:

publiciteit@pgharderwijk.nl.

Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A
T. 0342-440486 of 06-44842411
d.dejong@pgharderwijk.nl

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B
T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl
En via Facebook

ds. H. (Henk) Jansen
predikant Fonteinwerk
T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

Seniorenwerker: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen
T 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

Seniorenwerker: F. (Frieda) Meijers
T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma
T. 06-57490961, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba's

Wijk Plantagekerk: Mw. Ada Brouwer,,
scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,
scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98

www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

anders. Maar de vreugdevolle boodschap is precies dezelfde toen en nu, voor de herders en voor ons. U is heden de Heiland geboren, Christus, de Here. En dit is het teken: je vindt een kind in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. De kleren maken de man!

Dit is de Boodschap van de Bijbel, dat Jezus niet ingewikkeld is, niet onbegrijpelijk. Nee, de Bijbel vertelt ons juist dat hij heel goed te zien en te begrijpen is, Hij werd zoals wij, een kindje dat geboren werd op aarde. Hij is niet ingewikkeld, maar Hij is ingewikkeld, ingewikkeld in doeken. Dus die grote God kwam dichtbij de mensen van wie Hij zo onbegrijpelijk veel houdt. Hij wil ze redden en stuurt daarom zijn eigen Zoon. Ik weet nog hoe ik vroeger de luiers van onze kinderen verschoonde. Dat heeft Jozef ook bij Jezus gedaan. En na de geboorte direct strak in doeken gewikkeld voor zijn veiligheid en comfort. Gewoon kindje, Gods Zoon en redder. Daar sta je in een donkere wereld wel even met je ogen van te knippen natuurlijk. Licht en vrede en redding? Van zo'n kindje, van Jezus de man die stierf en leeft? In het liedje staat ook nog deze regel: Wat als Hij een van ons zou zijn? Zou Hij het hier voor gezien houden? Te verdrietig, te ingewikkeld hier?

De boodschap van het Kerstfeest is dat Jezus uit de hemel op de aarde kwam om heel dicht bij ons te zijn. Hij werd ingewikkeld in een doek en dat is maar gelukkig ook. Juist dat inwikkelen was voor de herders een teken, dat kindje is de redder, de Heiland. Zolang al beloofd en verwacht. In Jezus werd de Allerhoogste onze allernaaste. Prijs God, Jezus zijn Zoon werd ingewikkeld, want Hij was mens geworden. Hij neemt ons leven aan. Het Woord is vlees geworden, zo noemt Johannes dat, want Hij kwam onze broosheid en zwakte delen en dragen. En te maken zoals God de Vader het bedoelde. Gods Zoon en Maria's kind, een van ons, in de doeken. We zijn gered door Hem en nooit alleen!

Nog even terug naar die vraag van het begin: waar bent u gaan staan in de stal? Waar zat je lekker in het hooi? Weet je ook wat je Hem zou willen vragen? Zeg dat deze dagen rustig tegen Hem. Er was toen geen plaats voor hem in de herberg, maar maak plaats voor Hem in het leven zoals Jan die met de clubs het Kerstspel mocht opvoeren. Jan kon niet goed alle teksten uit het hoofd leren, daarom mocht Jan herbergier zijn want die hoefde alleen maar te zeggen: Er is geen plaats in de herberg, 3x en dan zeggen: maar je mag wel in de stal.

Maar Maria en Jozef speelden zo goed dat Jan het steeds moeilijker vond om te zeggen dat er geen plaats was en toen heeft Jan op het laatst geroepen: jullie mogen wel in mijn kamertje, dan ga ik wel in de stal.

Kijk, dat was raak. Daarover gaat het met Kerstfeest: Dat Jezus in doeken gewikkeld werd als ons en bij ons wil zijn. Amen

ds. Diemer de Jong

J KERK OP SCHOOT NIEUWS

Als u dit leest is het nieuwe jaar begonnen. Maar met de kerstdagen sjokte het ezeltje nog voort... Nieuwe regels werden opgesteld en dat betekende voor het team opnieuw kijken wat er mogelijk was en het is gelukt met elkaar. Het kerstverhaal voor de allerkleinsten thuisbezorgd maar niet op een ezeltje ... De enthousiaste reacties gaven ons een warm gevoel, dank daarvoor.

Samen hopen wij dat dit nieuwe jaar ons nieuwe mogelijkheden zal bieden, we wachten het af.

De volgende 'kerkopschoot' dienst staat op 6 februari gepland maar daar valt nu nog niet veel over te zeggen. Wilt u facebook of de mail in de gaten houden? In de volgende 'Samen Geroepen' hopen we meer te kunnen vertellen.

Met een warme groet van het 'kerkopschoot' team



SST: STAY STEADY

PUP QUIZ IN CORONATIJD

"Het kost even behoorlijk wat meer werk, maar dan ontmoet je elkaar ook even... in coronatijd, dus online"

Martine was er maar druk mee. Mailadressen invoeren, zakjes met chocolade maken en persoonlijk bij een ieder door de bus gooien en de quiz in elkaar zetten om vervolgens een ieder uit te nodigen op Teams. Zo moet het dan maar in deze vervelende tijden. Maar aan de andere kant biedt het ook weer perspectief. We worden inventief en bedenken met elkaar hoe we met elkaar in gesprek kunnen blijven. Dit zijn de moderne middelen waar we voor een maand of 10 nog niet aan dachten, maar nu helaas niet meer zonder kunnen.

Normaliter rammelt de brievenbus op zondag nooit, maar vandaag werden alle SST jongeren (en ondergetekende) verrast met een zakje, uitgeteld en op model en smaak uitgekozen chocolade lekkernijen. Te verteren tijdens de online quiz welke om 19.00 uur zou starten. Vragen over de Bijbel, muziek, eten, topografie en 2020 kwamen aan de orde. De bijbelse vragen hadden een karakter van... "Wie heeft dit nu verzonnen en wat was het leven toen ook soms luguber", maar de rest zat goed in elkaar. De verbinding met elkaar verliep goed en aan het eind zagen we Nynke ook nog even. Je kunt immers maar met 10 personen max. op het scherm. Maar zo gaat dat soms.... Op 3 januari de volgende meeting online. We gaan nadenken over het onderwerp en kijken dan terug op 2020.

Groeten en hopelijk hebben jullie allemaal, met al de beperkingen die er zijn geweest, een Gezegende Kerst gehad en wij wensen u en jullie ook een gezond en hoopvol 2021 toe.

Martine, de jongeren van Stay Steady en Gerard



PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

In de laatste week van het oude jaar moet **mevr. Riek Wuestman**, Wethouder Jansenlaan 6, geopereerd worden, nadat een kwaadaardige tumor in haar borst was ontdekt. Bij **mevr. De Graaff**, Guido Gezellelaan 209, werd een grote tumor in haar buik gevonden. Ook zij moet een operatie ondergaan. Als u dit leest, is het voor de beide dames hopelijk achter de rug en wensen we hen veel sterkte en bovenal de zegen van onze God op de weg naar beterschap.

Gertie van Dijk-Vermeulen

Opnieuw is er bij **Suzan Landman** (P.C. Boutenslaan 55) een kwaadaardige kankervorm ontdekt. Op het moment van schrijven volgen er onderzoeken en behandelingen. We bidden om moed en kracht. Een kaartje wordt ongetwijfeld op prijs gesteld.

Ds. Marissa van Meijl

Bedankt voor de bloemen

Wij zijn blij verrast door de prachtige bos bloemen die wij hebben ontvangen na de dienst in De Regenboog op zondag 27 december.

Een bemoedigende gedachte aan onze overleden kleindochter Anne op 25 november jl. Anne is 11 jaar geworden en had botkanker.

*Nogmaals dank. Een warme groet,
Riet en Sam Schaftenaar,
Bachdreef 137, Harderwijk*

NIEUWJAARSBELOFTE

*In de schaduw van je verleden, in het onzekere van je toekomst
in de zegen van je daden, in de last van je onmacht,
leg ik mijn belofte: IK BEN DIE IK BEN*

*In de diepte van je gevoelens, in de hoogte van je gedachten
in het zilver van je spreken, in het goud van je zwijgen
leg ik mijn belofte: IK BEN DIE IK BEN*

*In het verlangen van je dromen, in je angst voor de werkelijkheid
in de veelheid van je talenten, in de beperking van je mogelijkheid
leg ik mijn belofte: IK BEN DIE IK BEN*

*In de blijdschap over wat je lukt, in het verdriet over waarin je niet slaagt
in de dagen die aan je voorbij vliegen, in de nachten die je zult waken
leg ik mijn belofte: IK BEN DIE IK BEN
(Alfred C. Bronswijk)*

Wij wensen u deze belofte toe in 2021, voor u en allen die bij u horen. Daarbij maken we ook van de gelegenheid gebruik om u te danken voor de goede wensen, die wij zelf mochten ontvangen; een teken van verbondenheid in deze zo vreemde tijd.
Gertie van Dijk en Frieda Meijers

WIJ GEDENKEN

Jan Martinus van Es

Twee jaar geleden, ook rond kerst, kreeg Martin te horen dat hij ziek was. Kanker. En hoewel de operatie en de behandelingen bijna onnoembaar zwaar waren, leek hij daarna genezen. Tot er een paar maanden geleden ander bericht kwam. De kanker bleek terug; nog ingrijpender dan daarvoor. Martin heeft gevochten zo lang als hij kon. Tot het in de laatste dagen echt niet meer ging. En zo liet hij op vrijdag 18 december het aardse leven achter zich.

Op donderdag 24 december hebben we afscheid van Martin genomen. Tijdens deze dienst concludeerden we dat dit vechten van Martin er vooral was, op die momenten, dat het er voor hem om spande. Toen hij verliefd werd op Wenda, heeft hij zich sterk voor haar gemaakt. Toen hij tegen alle verwachting in toch nog vader werd, heeft hij hier zijn leven van gemaakt. En, inderdaad, toen hij ziek werd, heeft hij zo lang mogelijk gestreden om nog even bij zijn vrouw en zijn drie jongens te kunnen zijn.

Het was waar Bijbel en leven van Martin op die middag elkaar even raakten. Want ook Paulus schrijft in één van zijn brieven over hoe liefde uit behoort te gaan van een ander (1 Korinthe 13). Heel bijzonder was het dat dit bijbelgedeelte ook door Martin zelf zo geliefd was. In zijn jeugd is hij voor deze woorden gevallen en ook in het laatste stukje van zijn leven heeft hij zich hier aan toe vertrouwd. Hoe mooi, dat wij op deze middag hetzelfde mochten doen: vasthouden aan het vertrouwen dat de dood niet het einde van alles is, omdat de liefde nooit zal vergaan.

Ik hoop dat dit vertrouwen in de komende tijd met Wenda, Jorik, Jelmer en Jari mee mag gaan. Ik wens allen die Martin zullen missen veel sterkte en Gods troostende aanwezigheid toe.

ds. Marissa van Meijl

ACTIE KERKBALANS 2021

De actie Kerkbalans gaat weer van start op 16 januari 2021. Van harte aanbevolen! Elders in dit kerkblad leest u hierover een artikel.

PERIODIEKE GIFTEN

Een behoorlijk aantal gemeenteleden maakt al gebruik van de periodieke gift. Kort gezegd komt het hier op neer: Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen. Dat is het idee achter de periodieke gift. Het aangaan van een periodieke gift (minimaal 5 jaar) is voor de gever interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een 'normale' gift. Giften zijn, normaal gesproken, pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen. Van harte aanbevolen!

Voor informatie en formulieren kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

ABONNEMENTSGELD KERKBLAD SAMEN GEROEPEN

In 2020 is de contributie voor het kerkblad verhoogd naar € 25,00. Dit om de tekorten af te dekken. Ook willen we niet tornen aan de kwaliteit, de inhoud en de uitstraling van het kerkblad. Dit bedrag van € 25,00 betreft de abonnees met een automatische incasso.

Zoals hieronder blijkt is het kerkblad nog steeds niet kostendekkend.

In 2021 wordt de frequentie van het kerkblad terug gebracht van 22 exemplaren naar 18 exemplaren. Dit ingevolge een besluit van de Algemene Kerkenraad.

Gezien de aanhoudende tekorten op het kerkblad en de verwachting dat er meer bladzijden in een kerkblad komen heeft het CvK besloten om de contributie niet aan te passen.

Kerkblad Samen Geroepen	2019	2020*
Kosten	32.600	32.100
Opbrengsten/abonnements	24.600	28.600
Tekort	8.000	3.500

* *Inschatting.*

De prijs voor een abonnement met automatische incasso blijft dus € 25,00.

De prijs voor een abonnement zonder automatische incasso blijft € 30 per jaar. U ontvangt hiervoor een acceptgirokaart.

De prijs voor een digitaal abonnement blijft € 15 per jaar. Dit kan alleen tegen afgifte van een automatische incasso. Voor een digitaal abonnement kunt u zich wenden tot het Kerkelijk Bureau.

Voor diegene voor wie het abonnementsgeld een te grote uitgave is en toch graag het kerkblad willen ontvangen is het verzoek om zich te wenden tot het Kerkelijk Bureau.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Ton Balsma (penningmeester)

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Dhr. en mw. J. G. de Jong-Osinga, Hanekamp 36, uit Lelystad

Mw. B.F. Kempkes, Selhorstweg 110, uit Putten

Mw. E. Roelofsen, Gieterij 23, uit Vaassen

Dhr. G. Jacobs, Langezand 60, uit Amersfoort

Mw. M. Smits, Belcantodreef 45, uit Amstelveen

Verhuisd

Mw. A.N. Fieten, Touwbaan 82 naar Heijermansstraat 6

Dhr. en mw. J. Kalfsbeek- Steijlen, Tonselsedreef 72 naar Triasplein 67

Vertrokken

Mw. J.J. de Kroon, Kleine Marktstraat 5-6 naar Ermelo

Mw. G. Jans, Krommekamp 183, naar Hierden

Dhr. en mw. G.W. van Ginkel, Boslaan 2-49, naar Amersfoort

Dhr. A.E.M. Roelofsen, Torenbergerhout 1, naar Houten

Mw. W.A. Slotboom, Sonnevancklaan 4, naar Ermelo

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

In verband met corona geen uitgifte van collectemunt!

Collectemunt in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

COLLECTE-OPBRENGSTEN NOVEMBER 2020

1 nov	KIA/Indonesië	350,50
	Voedselbank	275,50
	Kerk	168,50
	Renovatie Pastorie	70,00
3 nov	St. Muhoza	239,00
8 nov	St. Oude synagoge	502,50
	Voedselbank	204,50
	Jeugdpastoraat	134,50
	Kerk	165,00
15 nov	Kinderdorp Kondanani Malawi	780,00
	St. Voedselbank	223,00
	Ouderenpastoraat	167,50
	Renovatie Pastorie	108,00
22 nov	Werkgroep Roemenië	499,00
	St. Voedselbank	216,00
	Jeugdpastoraat	118,50
	Kerk	173,50
	Spaardoosjes	88,40
29 nov	Louise ten Wolde	433,00
	Voedselbank	307,50
	Renovatie Pastorie	83,50
	Kerk	165,50

COLLECTES VIA ZWO

18 okt	Landbouw Rwanda	216,50
1 nov	KIA/Kerk Indonesië	193,00
4 nov	Stichting Muhoza	260,00
15 nov	Kondanani kinderdorp Malawi	305,00

Spaardoosjes Ghana-opvang straatmeisjes 363,40

VERANTWOORDING GIFTEN

Contant december 2020

€ 6,00 van NN via KB

bestemd voor de Voedselbank

€ 5,00 van NN via KB bestemd voor de Kerk

€ 15,00 mw. J.K.-K. via mw. C.G. v. D.

bestemd voor de Voedselbank

€ 10,00 van NN via mw. A.M.S.-J.

bestemd voor de Kerk

€ 5,00 van NN. via mw. A.M. S.-J.

bestemd voor het Jeugdpastoraat

€ 5,00 van NN via mw. A.M. S.- J.

bestemd voor Dresden/Roemenië

€ 20,00 van fam. J.F. V. via mw. C.G. v. D.

bestemd voor de Kerk

€ 40,00 van mw. J.J.P.- v.d. V. via mw. C.G. v. D.

bestemd voor de Bloemendienst.

Giften giraal december 2020

€ 125,00 van werkgroep AA via RB 70-491

bestemd voor de Kerk

Collectemunt december 2020

€ 67,50 van mw. G.M.A. B. via KB

bestemd voor de Kerk

*Hartelijk dank voor uw gaven!
Ton Balsma, penningmeester CvK*

G LEERHUISPROGRAMMA

De leerhuizen "Het probleem van de afgunst" en "Welkom in het postcoronatijdsperk" gaan in januari niet door.

We proberen deze avonden op een later tijdstip in te plannen.

Op **maandag 1 maart** komt Ben Piepers, em. pastor en kenner van kunst, ons vertellen over Henri Matisse. In de Plantagekerk om 20.00 uur.

Op **woensdag 17 maart** beluisteren we onder de bezielende leiding van Hans Mak, em. predikant, de Johannes Passion. In de Plantagekerk om 9.30 uur en 19.30 uur.

Op **woensdag 14 april** wordt de film Joodse Harderwijkers vertoond. In de Oude Synagoge, Jodenkerksteeg 1, om 20.00 uur.

Op **woensdag 21 april** laat ds. Henk Schuurman ons nader kennismaken met het Wilhelmus. In de Plantagekerk om 20.00 uur.

Op **woensdag 12 mei** is het onderwerp "De tien geboden, woorden van bevrijding". Klaas Fongers, prior van de Essenburgh zal in de traditie van het joodse leerhuis hierover met ons in gesprek gaan. In de Catharinakerk om 20.00 uur.

En op een nader te bepalen datum in mei willen met elkaar op excursie naar Kampen, waar we zowel een stadswandeling maken als het Ikonenmuseum bezoeken.

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus moet u zich van tevoren opgeven. Dit kan bij Ria Kornet, tel. 416792. Of bij een van de andere werkgroepleden. U kunt zich ook per mail opgeven: info@leerhuisharderwijk.nl. Voor het bijwonen van de avonden vragen wij geen vast bedrag. U kunt een bijdrage geven door geld over te maken op giro NL 77INGB0004010845 tnv Leerhuis Harderwijk of door op de leerhuisavond geld in een collectebox te doen. Het geld wordt gebruikt voor het drukken van de programmaboekjes en voor vergoeding van de sprekers.

Corrie van der Wal



VOEDSELBANKEN.NL
Harderwijk-Ermelo-Putten

VACATURE VRIJWILLIGER CLIËNTENBEHEER

De Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten is op zoek naar een vrijwilliger voor het cliëntenbeheer. U draagt zorg voor de afhandeling van aanvragen en verlengingen voor een voedselpakket. Dit alles binnen de afgesproken kaders van richtlijnen van de voedselbank.

U werkt onder toezicht van de coördinator cliëntenadministratie. De functie wordt in grote mate zelfstandig uitgevoerd. De tijdsbesteding bedraagt ongeveer 16 uur per week.

Deze taken behoren vooral tot uw takenpakket:

- Het in ontvangst nemen van aanvragen voor een intake of herintake voor een voedselpakket.
- Het doorgeleiden van de aanvragen naar de intake van Stichting ZorgDat.
- Het beoordelen en verwerken van de adviezen van de intake.
- Besluiten over toekenning van een voedselpakket en de verstrekkingstermijn.
- Informeren van de cliënt over het besluit en de vervolgstappen.
- Beantwoorden van vragen van cliënten, verwijzers, hulpverleningsinstanties e.d. over de procedures van de voedselbank.
- Administratieve verwerking van de aanmeldingen.

Wij zoeken iemand die:

- zelfstandig kan werken en besluiten kan nemen, maar het vanzelfsprekend vindt om zich te laten adviseren, informeren en ondersteunen,
- goed kan communiceren,
- een goede balans weet te vinden tussen vasthoudendheid en flexibiliteit,
- positief sturend is,
- stressbestendig is,
- financieel-administratief inzicht heeft,
- bekend is met instanties en organisaties rondom de voedselbank, en
- vaardig is met de computer.

Meer informatie

Heeft u belangstelling voor deze functie of wilt u meer informatie? Hiervoor kunt u terecht bij Antoinette Walenberg, algemeen coördinator van onze voedselbank. U bereikt haar via info@voedselbankharderwijk.nl en/of tel.nr. 06 - 26 99 02 99.



VERNIEUWING IN DE STUURGROEP

Fonteinwerk blijft in beweging. Op zondag 10 januari hebben we een bijzondere Fonteinviering, waarin Jolanda van Steenvoorn wordt bevestigd als ouderling. Zij zal zich vooral bezig houden met de coördinatie van de teams die samen met de sprekers en de bands vorm en inhoud geven aan de Fonteindiensten. We zijn blij dat zij deze

taak gaat vervullen en wensen haar hiervoor Gods zegen toe.

In deze dienst markeren we ook het afscheid van een paar andere stuurgroepleden. Herman Hulleman en Cor Boon zijn als ouderlingen afgetreden na jaren van inzet voor de Fonteinvieringen en het Team Verbinding. Ook Theo Wijnsma stopt met zijn taak na vele jaren van geweldige inzet en talent voor goede communicatie. In 2004 was hij hier al mee begonnen binnen de PGH!

We danken hen voor hun grote inzet en wensen hun zegen in het loslaten van deze taken. En we danken God voor wat Hij door mensen en soms ook ondanks ons tot stand brengt!

Henk Jansen

VAN ABBA TOT ZONDEBOK (aflevering 11)



In het alfabet zijn wij aangekomen bij de letter J en wij staan stil bij **Jezus van Nazareth**. Veel gelovige christenen spreken de naam niet vaak op deze manier uit, al zou ons dat misschien wel aan het denken kunnen zetten.

Vooral gelovigen die er nadruk op leggen dat God mens is geworden, zouden wat langer kunnen stilstaan bij de mens Jezus. Dat is zeker van belang in het gesprek met onze "oudere broer," het joodse volk.

Een belangrijke joodse gesprekspartner was Shalom Ben-Chorin (1913-1999). Hij werd geboren in Duitsland, in een zeer liberale familie die ook christelijke gebruiken kende. In zijn jeugd kreeg hij belangstelling voor de orthodoxe geloofshouding en raakte hij geboeid door de verhouding tot christenen. Precies op tijd emigreerde hij naar Palestina. Hij schreef een boek "Broeder Jezus," waarin hij vanuit het joodse geloof tegen de rabbijn uit Nazareth aankijkt. Een kritische opmerking uit dit boek is beroemd geworden: "Het geloof van Jezus verenigt ons, het geloof in Jezus scheidt ons."

Voordat wij onze oren hiervoor sluiten, moeten wij goed beseffen wat hij dus bedoelt: hij kan met ons instemmen als het om het geloof van Jezus gaat. Misschien moeten wij het hele Tweede Testament nog maar eens onbevengd lezen en tot ons laten doordringen.

Dan zou het best kunnen, dat wij herontdekken dat God het centrum en doel van ons geloof is. Jezus wijst ons op Gods Nieuwe Wereld en wij kunnen hem zien als de eerste bewoner van die wereld. Maar verder is er geen verschil tussen de God van Israël en de God van Jezus.

Mijn leestip bij deze aflevering, heb ik hierboven al gegeven: lees het Tweede Testament nog eens en vooral vanaf het begin.

*Tjitte Dijkstra,
namens de interkerkelijke werkgroep
Kerk & Israël*

BEKNOPT VERSLAG VAN DE AK-VERGADERING VAN 8 DECEMBER 2020

Dit was alweer de laatste vergadering van 2020 en ook weer via ZOOM. Vergaderen via ZOOM is en blijft wennen. Na de opening door Peter Scherpenisse, las Marja Bakker een pop-up gedicht voor van Rikko Voorberg. Marja ontvangt deze dagelijks van Lazarus (een EO-activiteit). Het gedicht ging over kamp Moria en wat zich daar allemaal afspeelt.

Na het doornemen van de notulen en actielijst van de vorige vergadering, evenals het behandelen van ingekomen stukken, notulen en e-mails, werden de volgende zaken behandeld en besproken.

Door Henk van Rijssen werden de laatste ontwikkelingen rond de beoogde vernieuwbouw van de Plantagekerk benoemd. Hij gaf aan dat er nog een aantal open eindjes gedicht moeten worden en dat twee parallelle feedback trajecten zullen worden gestart met de indieners van de plannen en gebruikers van de Plantagekerk. Het huidige plan van de bouwcommissie is vrijwel voldragen waardoor dit naar alle gremia gemaild kan worden. Vervolgens meldde hij de laatste ontwikkelingen rond de meerjaren begroting en dat door de hiervoor ingestelde beleidsgroep de nodige cijfermatige exercities zijn gemaakt.

De gemeenteavond over de begroting 2021 is geëvalueerd. Fysiek waren er 14 gemeenteleden aanwezig. Via Kerkdienst gemist waren 20 adressen ingelogd. Dit werkte goed en het biedt mogelijkheden voor de toekomst. Het indienings- en besluitvormingsproces PGH in Beweging, was nog niet duidelijk genoeg. Peter en Coen zullen het proces op een aantal punten verder verbeteren en hierna naar alle gremia mailen.

Vervolgens zijn de volgende besluiten genomen:

- De PGH-begroting 2021 wordt goedgekeurd.
- Het instellen van de Kliederkerk wordt goedgekeurd. David Kroeze krijgt voor zijn werkzaamheden hierin wekelijks 2 uur extra. Dit gedurende 1 jaar. Gelet op het evangeliserende karakter van de Kliederkerk worden deze 2 uren betaald door Kerk naar Buiten. Organisatorisch is de AK namens de PGH verantwoordelijk voor de Kliederkerk.
- Het beleidsplan 2020-2022 van de Jeugdraad wordt goedgekeurd. Als u interesse heeft in dit plan, dan kunt u dit opvragen bij Lisette Brandsma of Eelke van der Wal.
- Goedgekeurd is de wijziging verschijningsfrequentie van Samengeroepen van 1 maal per 2 weken naar 1 maal per 3 weken. Dit ondanks dat de behoefte aan communicatie in de huidige tijd van Covid groot is. De reden voor dit genomen besluit is de volgende: Voor de bestaande 3 redactieleden is het heel veel werk om 1 x per 14 dagen een uitgave uit te brengen. Het vele werk bestaat vooral uit het taalkundig corrigeren van de aangeleverde artikelen en het opmaken van het blad. Het zoeken naar nieuwe redactieleden is tot op heden niet gelukt. Om een tweewekelijkse editie van Samen Geroepen mogelijk te maken, moet de redactie worden uitgebreid naar 6 personen. Besloten is dan ook dat als de redactie kan worden versterkt naar 6 personen, wij kunnen teruggaan naar de oude situatie. Bij deze: als u zich zou willen inspannen om dit laatste mogelijk te maken en de redactie te versterken, laat het mij weten. Ook als u eventuele gemeenteleden kent die dit zouden kunnen doen.

Nadat de rondvraag was behandeld werd gezamenlijk online met het Onze Vader geëindigd.

Coen van Woerkom, scriba Algemene Kerkenraad

LOUISE TEN WOLDE

Ergens eind november was er een digitale kennismaking van Louise met Diemer de Jong en Lisette Brandsma en ook Marissa van Meijl was aangeschoven, want ook zij en Louise hadden elkaar nog niet leren kennen. Vanuit het thuisfrontcomité was ondergetekende erbij. Het was een gezellige meeting, waarin Louise veel over het werk van Youth with a Mission heeft verteld en hoe haar eigen reis naar en binnen deze organisatie is gegaan. Verder is er gesproken over wat Louise en de PGH (jeugdwerk) voor elkaar kunnen betekenen. Lisette vertelt hoe ze de meeting vond:

“Wat mij trof tijdens de zoommeeting die ik had met Louise over haar missie om voor Jeugd met een Opdracht te willen werken was haar wilskracht. Ze wil geloof delen omdat het haar zelf zoveel brengt zo kwam ook Jeugd met een Opdracht op haar pad. Tijdens haar verhaal, dwalen mijn gedachten af: Wat als ik in aanraking was gekomen met Jeugd met een Opdracht op haar leeftijd, was ik daar dan ook voor gegaan? Maar ook: wat stoer dat ze het aandurft om financiële zekerheid los te laten en God te volgen. Hoe mooi zou het zijn als wij als gelovige gemeente haar missie ondersteunen. Door een thuisfrontcomité te vormen die om haar heen staat en haar ondersteunt om de financiering rond te krijgen?” Gelukkig zijn er vanuit verschillende commissies van de PGH toezeggingen gedaan voor de komende 2 jaar, enkele gemeenteleden zijn gaan sponsoren en er is een collecte geweest. Heel erg bedankt voor al deze bijdrages. De benodigde 600,- euro per maand is nog niet behaald, maar zoals Lisette beschrijft ziet Louise met vertrouwen de toekomst tegemoet. Sinds begin december is Louise met een deel van de studenten en een collega-



stafid in Zweden. Ze verblijven daar in verschillende steden, merendeel op een paar uur rijden van Stockholm. Ze brengen daar Licht in de duisternis. Het is daar letterlijk donker, want er is maar 6 uur van de 24 uur daglicht. Figuurlijk brengen zij het Licht door het Leger des Heils te helpen met het uitdelen van voedselpakketten en ook hebben zij een Kerstdiner verzorgd voor de dak- en thuislozen. Verder hebben ze een korte digitale kerstviering voor een kerk verzorgd en hebben ze deelgenomen aan een video-meeting van de jongerengroep. Ook staan zij (in het donker) op straat om daar het Licht van de Goede Boodschap te delen met de voorbijgangers. Op deze manieren zijn er contacten ontstaan, worden ze soms te eten gevraagd en kunnen ze mensen meer over God vertellen. Ook laten zij hun licht schijnen op de plek waar ze slapen, door lekkers uit te delen aan de buurt. Het werk heeft ook invloed op de geloofsreis van de studenten, dus de begeleiding aan de studenten, gaat voor Louise door. Ze voelt zich dankbaar, dat ze dit werk mag doen. Wilt u Louise en daarmee het werk van Jeugd met een Opdracht steunen, kunt u dit doen door te bidden. Wilt u de nieuwsbrief met gebedspunten ontvangen? Stuur een bericht naar m.vanderloon@live.nl

Mirjam ten Wolde

Giften? NL42 RABO 0317714554 PGH inzake werelddiakonaat o.v.v. YWAM Louise ten Wolde



DOE MEE AAN DE WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID

Thema: Blijf in mijn liefde

Blijf in mijn liefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

De gebedsweek vindt in 2021 plaats van 17 t/m 24 januari. Het thema Blijf in mijn liefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.



Dit jaar is de invulling van de Week van gebed anders dan andere jaren. Voorgangers van verschillende kerken zullen hun inleiding opnemen in een filmpje en de link hiervan zal worden gedeeld zodat thuis gekeken kan worden. Wij moedigen iedereen aan om 1 of 2 mensen thuis uit te nodigen (volgens de RIVM richtlijnen) om met elkaar de inleiding te bekijken en aansluitend te bidden, dan klinkt het gebed door heel Harderwijk en Hierden. Voor de PGH zal ds. Marissa van Meijl dit jaar de inleiding verzorgen.

Willemien Holtrop, Annemarie Stuiver

Metamorfose

Romeinen 12:2: 'U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.'

COCON 2021 begint met begrenzingsen, naar binnen gekeerd, ieder in ons eigen coconnetje. Voor sommigen voelt dat misschien wel prettig, anderen worden er heel ongelukkig van. Maar allemaal verlangen we ernaar dat we ons weer kunnen ontplooiën. Dat we na een lange corona-winter uit onze cocon kunnen kruipen en onze vleugels uitslaan. Hoe gaat we verder: zoals we gewend waren of met nieuwe vleugels?

HERVORMD Vroeger was dit een heerlijk vers voor hervormden om gereformeerden mee te stangen: 'Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken' (NBG '51) – zie je wel, Paulus zegt het ook. De NBV heeft keurig neutraal vertaald met '... veranderen door uw gezindheid te vernieuwen'.

METAMORFOSE Wat staat hier nu eigenlijk? In het Grieks staat 'metamorfose'. In mijn eigen vernerlandsing staat er dit: 'Laat jullie niet vangen in de structuren van deze wereld, maar onderga een gedaanteverwisseling door de vernieuwing van jullie verstand, zodat jullie kunnen inschatten wat de wil van God is: het goede, waardevolle en volmaakte.' Heerlijk vers dus eigenlijk voor iedereen die graag een beetje buiten de lijntjes kleurt. Niet vastroesten in de structuren van deze wereld. Out of the box. Het zegt wat over de kerk: niet te veel hangen aan het instituut met z'n vergaderingen, organisatie, gebouwen, personeel, beleid en begrotingen. Hoe nodig ook, dat zijn structuren van deze wereld. Het zegt ook wat over heel de samenleving: het draait niet om economie, kapitaal, bestuur, regels, taken en bevoegdheden. Hoe belangrijk ook, laat je hier niet door vangen! Wat dan wel? Metamorfose. Gedaanteverwisseling. Van rups naar vlinder. Eerst wordt de rups een pop: beeld voor een mens die gevangen wordt in de structuren van de wereld. Dat gaat over de grote vragen van wetten en regelgevingen, van vervreemding en steeds minder thuisgevoel in een veranderende wereld. Maar ook: in de structuur van de coronacrisis. Weggestopt achter een mondkap, buitengesloten op anderhalve meter, opgesloten in quarantaine, ingekapseld met je gaven en talenten.

GAVEN En dat laatste is het Paulus hier nu precies om te doen: welke gaven heb jij en hoe zou jij daarmee je vleugels graag willen uitslaan? Net als 1 Korinthiërs 12, gaat het hier over het ene lichaam van Christus en de verscheidenheid van alle ledematen. Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten, we zijn allemaal even belangrijk voor het functioneren van het lichaam als geheel. Maar hoe wil jij nu jouw talent inzetten?

Dat is nu de metamorfose, die Paulus hier beschrijft. Dat je niet als een rupsje uit de cocon gaat kruipen, maar met nieuwe vleugels. In het begin voelen die nog pril, kwetsbaar en onwennig. Maar nieuw en anders, met een nieuwe kwaliteit. Hoe anders? In vers 3 en 6 wijst Paulus op de 'maatstaf van het geloof' en vanaf vers 9 laat hij zien hoe de liefde je gedrag mag gaan bepalen. Welke talenten je ook hebt: geven, helpen, luisteren, besturen, rekenen, creatief bezig zijn, muziek maken enz. – als er weer ruimte komt, mag je die volop gaan inzetten. Maar laat je dan leiden door vertrouwen en liefde. Doe het met bescheidenheid en dienstbaar. Met liefde voor de mensen en respectvol. Opgewekt en enthousiast. Vasthoudend en zonder bijbedoeling.

En hoe kunnen we dat? Zolang we nog niet uit onze cocon kunnen, is dit de tijd om je met gebed en in alle rust toe te vertrouwen aan de Heer die als een kind-in-doeken ter wereld kwam en met de schort voor knielde om de voeten van zijn leerlingen te wassen. Tijd om te groeien in verbondenheid met Hem. Een stap terug om daarna verder te kunnen springen. Omgevormd worden naar het beeld van Jezus. Houd moed, heb lief!

Henk Jansen



Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
Henk Jansen
henkkleinjansen@gmail.com**

Bijbel Leesrooster

vrijdag	08 januari	Genesis 15:1-11
zaterdag	09 januari	Genesis 15:12-21
zondag	10 januari	Psalms 71
maandag	11 januari	Romeinen 12:1-8
dinsdag	12 januari	Romeinen 12:9-21
woensdag	13 januari	Romeinen 13:1-7
donderdag	14 januari	Romeinen 13:8-14
vrijdag	15 januari	Genesis 16:1-16
zaterdag	16 januari	Genesis 17:1-14
zondag	17 januari	Genesis 17:15-27
maandag	18 januari	Psalms 40
dinsdag	19 januari	1 Petrus 1:1-12
woensdag	20 januari	1 Petrus 1:13-25
donderdag	21 januari	1 Petrus 2:1-10
vrijdag	22 januari	Marcus 1:1-13
zaterdag	23 januari	Marcus 1:14-20
zondag	24 januari	Marcus 1:21-34
maandag	25 januari	Psalms 107:1-22
dinsdag	26 januari	Psalms 107:23-43
woensdag	27 januari	Deut. 16:18-17:1
donderdag	28 januari	Deut. 17:2-13
vrijdag	29 januari	Deut. 17:14-20

ZONDAG 10 JANUARI

Collectes: 1. Diaconie Stg. Marktplein; 2. Kerk;
3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
11.30 uur: ds. H. Jansen Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

ZONDAG 17 JANUARI

Collectes: 1. Stichting INLIA; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong
11.30 uur: Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. J. Mak

ZONDAG 24 JANUARI

Collectes: 1. Wilma Wolthuis; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
11.30 uur: mevr. C.G. van Dijk-Vermeulen
Thomasviering

De Regenboog

10.45 uur: ds. K. Zwerver

TOELICHTING COLLECTES

Collecte 10 januari

STEDELIJK NOODFONDS HARDERWIJK
Kerkleden kunnen voor hulp altijd aankloppen bij hun eigen diaconie. Voor Harderwijkers in nood zonder zo'n achtergrond hebben de Harderwijker diaconieën enkele jaren geleden het Stedelijk Noodfonds opgezet, zodat ook deze stadgenoten tijdelijk financieel geholpen kunnen worden. Samen met de andere diaconieën zorgen wij ervoor dat dit fonds over voldoende geld kan beschikken. De collecte van vandaag dragen wij graag over aan dit broodnodige noodfonds. Uw bijdrage is zeer welkom. Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'noodfonds'.

Collecte 17 januari

HULP BIJ OPVANG VAN VLUCHTELINGEN (INLIA)
Stichting INLIA helpt geloofsgemeenschappen die in Nederland asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen, en ook individuele asielzoekers zelf. Al ruim dertig jaar komt zij op voor een rechtvaardige behandeling. INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen. Kijk eens op inlia.nl. Daarmee slijpt zij de scherpste randjes van het harde Nederlandse asielbeleid enigszins bij. De diaconie steunt dit werk met de collecte van vandaag. Van harte aanbevolen. Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'INLIA'.

PLANTAGEKERK

Zondag 10 januari (9.30 uur) Heeft water een taal? De taal van verwoesting soms. Onbedwingbaar, zoals bij een tsunami. Van de stilte. Onschuldig, zoals de rustig rollende branding. In het verhaal van vandaag gaat het om de vernieuwende kracht, die water kan hebben. Doopwater geeft mensen nieuw leven, maakt hen sterk. Wie er doorheen gaat, wordt een ander mens. Ook Jezus gaat. Wat zegt dat ons? Het coronakwartet verleent deze ochtend medewerking. (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 10 januari (11.30 uur) Fonteindienst (bevestiging van ambtsdrager en afscheid van ambtsdragers) **Thema: Met hart en handen.** Voel jij je geroepen om je talenten in te zetten, of zie jij het als een morele plicht? Ieder heeft zijn eigen talent, soms moet je getriggerd worden door een ander waardoor je ontdekt hoe mooi het is om je in te zetten voor de kerk, voor God. Henk Jansen gaat hier deze dienst dieper op in.

De muzikale begeleiding is in handen van Ivy. We nodigen u online uit op: www.pgharderwijk.nl/live-stream-of-CAI-kanal-707. (Marina Muijt)

Zondag 17 januari (9.30 uur) Vandaag begint de Week van Gebed voor de eenheid. Onze kerk deed ook elk jaar mee, samen met andere christenen bidden, wat een warme band! Ook dit jaar vouwen we de handen, al zal het anders zijn. Onze ZWO commissie gaf het thema door: we zijn geroepen en mogen in verbondenheid met Jezus vrucht dragen! Ik ben van plan om het leesvoorstel te gebruiken: Johannes 1: 35- 51 en Johannes 15: 16a. (ds. Diemer de Jong)

Zondag 24 januari (9.30 uur) In de geschiedenissen van vanmorgen komen mensen in beweging, gedreven, geroepen, getrokken door een stem van de andere kant. Bij een crisis of onverwachte schok in de maatschappij blijkt hoe belangrijk verbinding tussen mensen is. Bestaat er iets van gezamenlijkheid, een groter verhaal? (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 24 januari (11.30 uur) Thomasviering We gaan er vanuit dat de viering nog online te volgen is. En mooie gelegenheid om er kennis mee te maken. Vaak horen we nog: 'Een Thomasviering, wat is dat eigenlijk? De laagdrempeligheid van de dienst maakt dat mensen, die zoeken zich gauw thuis voelen. Het thema van deze dienst is: 'Kom op adem' en de lezing daarbij komt uit het eerste bijbelboek, waarin we lezen dat God de mens de adem in blaast. Een prachtig gegeven om over te denken, te zingen en spreken. Hartelijk welkom allemaal, namens het Fakkeltaam. (Gertie van Dijk-Vermeulen)

DE REGENBOOG

Zondag 10 januari (10.45 uur) Een nieuw jaar, nieuwe hoop. De doop van Jezus (Matteüs 3:13-17) geeft altijd reden om te denken aan vernieuwing. En in deze tijd van ingekeerde wintermaanden verlang ik daar extra naar. Met zulk verlangen begonnen ook de drie vrijwilligers die we vandaag bedanken: interim-voorzitter Cees de Windt, en ouderlingen Thea Mak en Corry van Oosterum. We wensen ze toe dat die Geest van toen hen blijft begeleiden, en dat woorden als 'dit is mijn geliefde zoon' zullen blijven raken. (ds. David Kroeze)

Zondag 17 januari (9.00 uur) Op het rooster staan twee lezingen: Johannes 2 vss 1 t/m 11, het overbekende verhaal over de bruiloft in Kana, en Jesaja 62 vss 1 t/m 5. Ik denk dat ik dat minder bekende stukje uit Jesaja maar eens als tekst neem, wie weet wat voor moois er dan aan het licht komt in dit onbekende hoekje van de Bijbel! (ds. J. Mak)

Zondag 24 januari (10.45 uur) Eind januari, zal de lockdown zijn opgeheven? Hoe staat het met het aantal besmettingen? Onzekerheid en kwetsbaarheid teken(d)en onze tijd. We leven met verlangen en angst tegelijk. Ik wil samen met jullie kijken naar een verhaal uit Numeri en zal daarbij stilstaan bij wat ik noem 'het Tussenland'. (ds. Karolien Zwerver, Dronten)

Collecte 24 januari

BIJBELVERTAALWERK WILMA WOLTHUIS
Ons (oud)gemeentelid Wilma Wolthuis wijdt haar leven en talenten al vele jaren aan de vertaling van het Evangelie voor inheemse volkeren in midden-Afrika. (Lees meer op pgharderwijk.nl/diaconie/wilma-wolthuis). De PGH is

als thuisgemeente grotendeels verantwoordelijk voor haar inkomen. Daarvoor houdt de diaconie driemaal per jaar een collecte. Uw bijdrage is zeer welkom! Geef via de Scipio-app of op NL42RABO 0317714554 van de ZWO-commissie o.v.v. 'Wilma Wolthuis'. Hartelijk dank!