

Samen Geroepen

NR 17 2020

25 september - 8 oktober



Prioritijd

Israëlzondag

Happy End



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

VLIELAND

Tijdens onze vakantie week op Vlieland maakten wij met een verbouwde legertruck een prachtige tocht in de avond over het strand. Niet helemaal milieuvriendelijk, maar we konden de verleiding niet weerstaan en werden getraakteerd op het uiterste puntje van het eiland op een prachtige zonsondergang; werkelijk een geschenk. Een van de banden van de truck liet in het zand een mooie afdruk achter; een tekst: 'Leef op het ritme van de zee zonder het tikken van de tijd'. Ik heb er lang over nagedacht en ik wil u en jou er in meenemen. Het ritme van de zee; eb en vloed, steeds hetzelfde en nooit hetzelfde. Het komt en het gaat; net als in het leven. Wat komt, wat is, gaat ook weer voorbij. Alles heeft een begin en een einde en weer een nieuw begin. De klok, de tijd daarentegen gaat altijd vooruit en is niet terug te draaien of stil te zetten. De tijd neemt ons mee het leven door.

Het is daarbij goed om ons zelf eens stil te zetten, wellicht je niet altijd te laten drijven door je horloge. De tijd nemen en beseffen dat er ook prioriteit is. Wat is het mooi dat je hierbij mag denken, dat dit alles in Gods handen ligt, van Wie wij mogen geloven dat Hij van eeuwigheid is en altijd Dezelfde, toen, nu en straks.

Gertie van Dijk-Vermeulen

Bij de voorplaat:

Startzondag in coronatijd



Gedachte:

Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis.

Lao-Tse (Chinees filosoof +/- 600 v.C.)

AFSCHEID VAN HARDERWIJK

Nog even, en mijn tijd in Harderwijk zit erop.

In november 2019 had ik bij de landelijke kerk aangegeven, dat ik wel weer wat werk wilde doen als emeritus predikant. Nog geen week later werd ik gebeld: Harderwijk zocht iemand voor de duur van de vacature, die ontstaan was door het emeritaat van ds. Woudenberg, met de nadruk op pastoraat en eredienst.

Na een plezierig gesprek ging ik in januari aan de slag. Een periode van kennismaken en inwerken volgde, en ik was net goed en wel aan de slag toen corona kwam en alles stil lag. Geen bezoeken, geen kerkdiensten met kerkgangers, alleen de noodzakelijke mensen. Het is een hele andere tijd geworden dan u en ik voor ogen hadden.

In een klap was alles anders. Een kerkdienst houden in een kerk met overwegend lege kerkbanken, en je richten op het oog van de camera in plaats van mensen in de ogen kijken – het vraagt een andere aanpak.

Hetzelfde gold voor het pastoraat: geen bezoeken. Dan maar telefonisch. Maar het is wel raar als je vooral mensen belt waar je nog niet eens een gezicht bij hebt, omdat je er nog maar zo kort bent.

Als collega's zeiden we weleens tegen elkaar: je moet jezelf als predikant opnieuw uitvinden. Zoals ook de gemeente zich opnieuw moest uitvinden. Hoe houd je contact als je niet meer op bezoek mag. Hoe voorkom je dat mensen eenzaam (nog eenzamer) worden. Daar is creatief op gereageerd: verschillende kerkdiensten kregen alle gemeenteleden een kaart met een groet ter bemoediging. Verschillende kerkdiensten heb ik mee zitten vrouwen en in enveloppen doen.

Zingen in de kerk mocht niet meer. En eerst waren er dan de filmpjes van YouTube van IJsselhallen vol zingende mensen, terwijl je in een lege kerk staat.

Ik heb genoten van de muzikale bijdrage van het Kwartet o.l.v. Adriaan Sterken, en u met mij, hoop ik.

Jammer dat vele dingen niet door konden gaan. De eetgroepen bijvoorbeeld, en het koffiedrinken op donderdagochtend. Maar Gertie was creatief en bedacht het muzikale koffieuurtje, beurtelings door de pastores ingevuld.

Wat was het een zegen dat er zoveel ook digitaal kan: kerkdiensten, vergaderen via zoom.

Na de klap van corona kwam daar voor mij persoonlijk nog een klap bovenop door het zo onverwachte overlijden van mijn man, Meindert Dijkstra in de Paasnacht, op 12 april.

Velen in Harderwijk reageerden uitermate hartelijk. Ik heb wel meer dan 70 kaarten van mensen gehad, en velen konden digitaal de uitvaartdienst meemaken, die noodgedwongen in zeer kleine kring plaatsvond.

Die hartelijkheid maakte het voor mij gemakkelijker om te besluiten door te gaan.

Daarom wil ik ook met u delen, dat er op 2 oktober a.s. van 15.00 – 18.00 uur een bijeenkomst is, waarin we Meindert in wat bredere kring gedenken. Tegelijk besteden we aandacht aan het feit dat dan zijn boek uitkomt, waaraan hij tot het laatst met zoveel plezier heeft gewerkt: De reiger en de schildpad. Sprookjes en fabels uit de oude Oriënt.

En, overeenkomstig Meinderts wens, sluiten we af met een Evensong. Ook deze bijeenkomst is via een livestream te volgen via www.beatrixkerk.nl.

Doordat er een einde komt aan de vacature door het beroepen van ds. Diemer de Jong, is op 4 oktober ook mijn tijd in Harderwijk ten einde.

In de dienst waarin Diemer de Jong bevestigd zal worden tot uw nieuwe predikant, zal ik afscheid nemen.

Ik dank u allen hartelijk voor uw meelevens, voor de goede samenwerking en voor het vertrouwen en wens u als gemeente, met de nieuwe predikant een goede tijd toe.

Yolanda Voorhaar

Israëlzondag: Kies voor het Leven !

Ook dit jaar is de landelijke Kerk en Israëlzondag weer de eerste zondag van oktober, maar dat kan dit jaar niet in onze kerk omdat die gewijd wordt aan de vierjarigenviering. In overleg met ds. Marissa wordt het twee weken later, 17 oktober. De handreiking van de landelijke Kerk en Israëlorganisatie heeft als thema gekozen: Kies dan voor het leven! – uit Deuteronomium 30:19.

Ik moet even uitleggen in welk verband deze woorden geschreven staan.

Het volk Israël is uit de slavernij van Egypte bevrijd, en na een barre reis van 40 jaar door de woestijn, bij het beloofde land aangekomen. Ze staan op het punt om het land Kanaän binnen te gaan. Een uitgezocht moment om het volk nog één keer op het hart te drukken waar het om gaat. Het gaat om leven of dood volgens Jozua, de opvolger van Mozes. Mozes heeft het volk bij zijn afscheid ook al op het hart gedrukt om zich toch vooral aan het Verbond met de Eeuwige te houden, aan de Tora, alle voorschriften die Hij gegeven heeft voor een goed leven, in vrede en recht en vooral in liefde voor elkaar. Dat is het grote gebod, zegt Jezus onze Heer ook nog eens nadrukkelijk. De liefde maakt dat je je aan al die voorschriften wilt en kunt houden, althans voor zover het in je vermogen ligt. Uiteindelijk zijn we allemaal kwetsbare en onvolmaakte mensen, we gaan altijd weer de fout in. En daarom wilde Jezus sterven, dat mocht van de Vader. Nog altijd is dit een gegeven dat de meeste mensen aanspreekt. Ik denk wel eens dat daarom zoveel mensen Jezus' naam als stopwoord gebruiken

tegenwoordig, het ligt op hun lippen bestorven. Uiteindelijk is het Jezus die de wereld redt van zonde en schuld. Door tot het einde trouw te zijn aan zijn roeping om de Tora te volbrengen.

Om die Tora gaat het bij Jozua (Jezus heeft in het Hebreeuws dezelfde naam, Josjoea, hij die redt!) als hij zijn volk nog eenmaal toespreekt voordat ze de Jordaan oversteken.

“Denk erom, je kunt nu kiezen voor het leven of voor de dood, kies dan voor het leven!” Deze tijd van het jaar is voor het Joodse volk heel belangrijk. In het voorjaar wordt Pesach gevierd, de uittocht uit Egypte. Met een sedermaaltijd, die Jezus onze Heer zó belangrijk vond dat hij die beslist nog één keer met zijn leerlingen wilde vieren voordat hij ging sterven. De uittocht uit de slavernij, en voor ons, gelovigen uit de volken, de uittocht uit de slavernij van de zonde. Dat is de betekenis van de Maaltijd van de Heer. Israëlzondag wordt in deze tijd van het jaar gevierd omdat hierin de tien hoogtijdagen van het Joodse volk vallen.

Het begint met Rosj Hasjana (dit jaar van 18 tot 20 september), dat betekent letterlijk kop van het jaar, nieuwjaarsdag voor ons. Maar Joden hebben een eigen (maan)kalender en hun nieuwjaar valt elk jaar omstreeks deze tijd. Het is de inzet van tien dagen van inkeer, want op de tiende dag is het Grote Verzoendag, waarop 24 uur gevast wordt om je te bezinnen op je relatie met de Eeuwige, verzoening van de zonden. In deze tijd probeert men ook om met iedereen in het reine te komen, want in principe vergeeft God je pas als je zelf je medemens vergeven hebt. Dat dat niet altijd gaat daar weten we vast en zeker zelf ook wel over mee te praten! Heel lang was het de gewoonte bij de gereformeerden dat de ouderlingen, in de week vóór de viering van de Maaltijd van de Heer, hun wijk doorgingen naar bepaalde adressen, waarvan ze dachten of wisten dat er iets niet goed zat. Dan werd je “vermaand” om het goed te maken, anders kon je niet aan het Avondmaal!

Maar we weten dat je het niet altijd kunt goed maken, om allerlei verschillende redenen. En daarom is er ook vergeving, altijd bij de Eeuwige geweest, zoals het in een aantal psalmen staat. Dat weten de Joden natuurlijk, en wij ook om Jezus' wil. Met Rosj Hasjana begint dus deze inkeer. Maar de dag zelf, of liever twee dagen, is het wél groot feest! Dit jaar trouwens niet, want ik lees dat er wegens de corona opnieuw een lockdown voor deze feestweken komt. Teveel besmettingen. Maar normaal is het een gezellig familiefeest, met kaarten en goede wensen, o.a. dat je naam ingeschreven mag staan in het boek van de levenden!

Er wordt honing gegeven en gegeten voor een “zoet” jaar, dat staat ook dikwijls in de wensen, en ook de zegen ontbreekt niet. Soms ook een gewone wens: een goed jaar!

Het feest heet ook Jom HaSjofar, dag van de sjofar, omdat op de ramshoorn, de sjofar wordt geblazen.

Rosj Hasjana wordt thuis gevierd met een feestelijke maaltijd. Ronde challes (wittebroden) en honingkoek ten teken van een zoet, onafgebroken jaar, mogen niet ontbreken op tafel.

's Avonds, omdat dan volgens het scheppingsverhaal elke dag begint, worden de kaarsen aangestoken en is er het feestmaal.

Na Jom Kipoer (Grote Verzoendag) volgen nog Vreugde der Wet en het Loofhuttenfeest.

En bij al deze feesten is de grondtoon: Kies dan voor het leven!

Geen oliebollen en vuurwerk dus bij het Joods Nieuwjaar!

Ds. Stien van der Hout-Slagmolen



PLANTAGEKERK

Op zondag 20 september hebben we afscheid genomen van Annelies Middelkoop en Alfred Wildeboer. Na vele jaren ouderling te zijn geweest hebben zij gezegd er mee te willen stoppen. Annelies heeft als ouderling-pastoraat vele mensen verblijd met een bezoekje, avonden geleid als coördinator en de nieuw-ingekomen avonden mede vormgegeven. Annelies, ook vanaf deze plek heel hartelijk dank voor gedane vrijwilligers arbeid. Geniet van de vrije tijd in een hopelijk goede gezondheid en Gods Zegen voor de toekomst.

Alfred is 6 jaar lang voorzitter geweest van de Morgenwijk! Vele gesprekken en vergaderingen heeft hij ondergaan en geleid. De verkoop van de Stadsdennenkerk, de verhuizing naar de Plantagekerk, samen kerken met de Poorten, alle gesprekken, mails en telefoontjes van verontrusten, het proces van samengaan naar de wijkgemeente Plantagekerk. Steeds weer deed je dit met enthousiasme en een groot plichtsbef. Daarnaast heb je nog een jaar lang het scribaat van de Algemene Kerkenraad mogen doen tijdens het voorzitterloze tijdperk. Alfred, het is bijna te veel om op te noemen. Begrijpelijk dat je gezegd hebt na het samengaan stop ik! Namens de Morgenwijk en alle anderen wil ik je hartelijk bedanken voor je inzet, je accuratesse en aparte vorm van humor. Persoonlijk bedank ik je voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Gods Zegen voor de toekomst!

Op donderdag 10 september hebben we als kerkenraad voor de eerste keer weer live vergaderd. Heerlijk was het om bijna iedereen weer te zien! We zijn begonnen met Psalm 121 en hebben met elkaar gesproken over de afgelopen periode van corona en de verplichte rust. Daarna hebben we ons gebogen over wat lopende zaken en uitgebreid naar de verbouwingsplannen gekeken met elkaar. Als kerkenraad hebben we het besluit genomen om – ja – te zeggen tegen de verbouwing van 1,5 miljoen euro max. In het kort komt het neer op duurzaam verbouwen, prioriteit bij de kerkzaal, corridor naar de pastorie en een goede keuken. Nu maar hopen en bidden dat de beslissingen snel genomen kunnen worden. We wachten al zo lang!

Op 4 oktober is de intrededienst van ds. Diemer de Jong door ds. Marissa van Meijl. De dienst begint om 14.30 uur, hiervoor

kunt u zich aanmelden bij Ada Brouwer. Ook voor deze dienst geldt dat er maar 115 mensen in de kerk mogen komen. U begrijpt daar zijn genodigden bij dus wilt u erbij zijn, reageer snel! Uiteraard wordt de dienst ook gestreamd en kunt u thuis meekijken.

Namens de kerkenraad wens ik u voor de komende periode "een goed leven" toe!

*Karel Bosselaar,
voorzitter wijkgemeente Plantagekerk*

Wijkgemeente Plantagekerk

Wat was het fijn om op 6 september samen af te trappen! Natuurlijk was het vanwege het coronavirus anders dan anders, maar juist daarom veel bewondering voor het vele werk en het enthousiasme van voorbereidingsteam en vrijwilligers! Voor mij de fijne taak om mensen naar hun stoel te begeleiden – zo kon ik toch mooi even een praatje maken. Ook dat deed goed.

En wat een mooie tijd ligt er dan weer voor ons! Op zondag 27 september willen we samen het Heilig Avondmaal vieren. Dit gebeurt in de beide ochtenddiensten. Omdat we elkaar, in verband met COVID-19, nog steeds niet in grote getale mogen ontmoeten, willen we u en jou in de gelegenheid stellen om thuis mee te vieren. Dit kan door zélf brood en wijn klaar te zetten, maar het is ook mogelijk om de 'ingrediënten' voor deze dienst bij de kerk te ontvangen. Op zaterdagmiddag kan er van 16:00 tot 17:00 uur een klein pakketje bij de achterdeur van de pastorie opgehaald worden. Waarom doen we dit zo? De gemeenschap is immers zo belangrijk – juist een facet wat met het vieren van het heilig Avondmaal extra benadrukt wordt. Hopelijk mogen we ons – op deze manier en op deze ochtend – in Christus verbonden weten. We horen graag (voor do. 24 september) of u/je denkt op zaterdagmiddag langs te komen. Dit kan via onze scriba (06 30651097/scriba.plantagekerk@pghardervijk.nl).

En de week erna is het alweer 4 oktober. Elders valt meer te lezen over de bijzondere ochtenddienst die er zal zijn. En dan in de middag de dienst waar ik (maar waar wij allemaal – zo denk ik) al maandenlang naar uit zien: eindelijk weer een nieuwe pastor er bij! Ds. Diemer de Jong zal deze middag zijn intrede doen. Het belooft een mooie

colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Elly Scherpenisse, vacature (eindredactie).

Abonnementen: 25,00 per jaar per incasso Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:
NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoontoon.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1300 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 9 okt, voor 2 weken

Kopij uiterlijk 28 sept. om 18:00 uur naar:
publiciteit@pghardervijk.nl.

Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk
Postbus 275, 3840 AG Harderwijk
T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pghardervijk.nl
Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pghardervijk.nl

predikanten

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant Plantagekerk deel B
T. 06-58729881, m.vanmeijl@pghardervijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
T. 06-16856392, d.kroeze@pghardervijk.nl
En via Facebook

wijkpredikant Plantagekerk deel A: vacant
Pastorale zaken (80-):
Carla van Peursem
T. 0341-423002 of 06-12918704
avanpeursem@hetnet.nl
Tijdelijke vervanging: Ds. Y (Yolanda) Voorhaar
T. 06-14517919, y.voorhaar@pghardervijk.nl

ds. H. (Henk) Jansen
predikant Fonteinwerk
T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

Seniorenwerker: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen
T 356640, g.vandijk@pghardervijk.nl

Seniorenwerker: F. (Frieda) Meijers
T. 06-48395986, f.meijers@pghardervijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma
T. 06-57490961, jeugdwerker@pghardervijk.nl

scriba's

Wijk Plantagekerk: Mw. Ada Brouwer,,
scriba.plantagekerk@pghardervijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,
scriba.pgderegenboog@pghardervijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98
www.pghardervijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

dienst te worden, waaraan verschillende geledingen hun medewerking hopen te verlenen. Ik zou zeggen: kom vooral (ofwel live, ofwel in de stream) en vier met ons mee!

Ik ben dankbaar dat ik in zo'n actieve en positieve gemeente werkzaam mag zijn. Ik dank God voor alle inspirerende vieringen, ontmoetingen en activiteiten en voor de gezegende weg die we samen gaan!

Ds. Marissa van Meijl

Kerk op schoot

We hebben er zo naar uitgekeken om jullie weer te zien en wat een feest was het op 5 september in de Plantagekerk, 17 kinderen op reis met Abraham naar Kanaän, prachtig. De corona regels werden door iedereen zo goed nagevolgd, dank daarvoor.



En nu hebben we een speciale uitnodiging voor jullie, niet op zaterdag maar op ZONDAG morgen 4 oktober zijn jullie samen met papa, mama, opa of oma van harte welkom in twee kerken: de Plantagekerk en de Regenboog. Een kerkopschootdienst speciaal voor jullie met leuke liedjes en het verhaal van Daniël, die iets heel bijzonders beleeft. En op deze dag is het dierendag, dus neem je allerliefste dierenknuffel maar mee.

In de Plantagekerk beginnen we om 9.30 uur, en de deuren staan om 9.00 uur open. In de Regenboog beginnen we om 10.45 uur, en de deuren staan om 10.15 uur open. We zien jullie opgave tegemoet via de bekende adressen en vergeet je knuffel niet! Tot zondag 4 oktober!

Een hartelijke groet van het team.

Eerste kerkenraad Plantagewijk

Voor het eerst sinds februari kwam de kerkenraad van wijkgemeente Plantagekerk weer bijeen, medio september. Het afgelopen halfjaar had het moderamen de touwtjes in handen gehad. We hadden elkaar erg gemist, zo blikten wij terug. Ook heel vreemd dat er bijna geen kerkbezoek kon zijn en dat alle andere activiteiten stil lagen. Ds. Marissa van Meijl opende toepasselijk met Psalm 121: Waar komt mijn hulp vandaan. Daaruit kun je ook een groot Vertrouwen proeven! Al hebben we nog zorg over het kerkbezoek. De Plantagekerk kan coronaproof 115 mensen ontvangen, maar die zijn er nog niet altijd. Kom op mensen! We willen ook daarom snel het koffiedrinken na de dienst herinvoeren. De koffie na de samensmeltingsdienst van beide wijken op 30 augustus was voor velen een verademing.

Over samengaan gesproken: we ronden de zg. Plaatselijke regeling af, waarin e.e.a. ook kerkjuridisch is vastgelegd.

We gaven antwoord op een aantal vragen van de Bouwcommissie. Wij stemmen in met de verbeteringsplannen voor de Plantagekerk: asbest eruit, nieuwe vlakke vloer met stoelen, en kiezen voor handhaving en evt. verhoging van het liturgisch centrum. Verslepen van het liturgisch meubilair en orgelklavier (waarheen?) zal in de praktijk immers weinig voorkomen. Dit sluit een eventueel verplaatsbaar podium middenin de kerk niet uit. De kerkzaal zal in de toekomst echt wel flexibel kunnen en moeten worden benut, ook voor maaltijden, verhuur e.d.

Punt van aandacht, juist ook door de corona, is de ventilatie. Er is nu geen enkele afzuiging, eigenlijk wel een voorwaarde als we weer voluit willen zingen. Alle deuren open is 's winters geen pretje. Een deskundig gemeentelid heeft er inmiddels naar gekeken. Dit speelt mee bij een besluit om ook in de Plantagekerk weer heerlijk samen te kunnen zingen, een grote wens (zoals er zoveel zaken zijn die we vroeger gewoon vonden...). We spraken ons ook uit voor eigentijdse verwarming (aardwarmte, isolatie). Als kerk met een opdracht voor de heilheid van de schepping kunnen we niet blijven steken in verwarming-van-voor-bij-tijden. Wel zaak dit alles in te passen binnen het beschikbare bouwbudget van 1,5 miljoen max. Hierbij wat ons betreft voor de gemeentenzaal een gezelliger en

minder lawaaiige aankleding en uiteraard alle noodzakelijke technische ingrepen in het gebouw. In de pastorie wat ons betreft een goede keuken en een gezellige 'huiskamer' voor kleinschalige bijeenkomsten en voor de kinderen op zondag.

De wijkkerkenraad nam met weemoed afscheid van tijdelijke predikante Yolanda Voorhaar, 'een sterke vrouw', die we zullen missen. Zij nam actief en inspirerend deel aan ons kerkenwerk en was ook een geliefde voorganger. Ook Alfred Wildeboer nam afscheid, na de afgelopen zes best lastige jaren voorzitter te zijn geweest van de Morgenwijk. Een snelle man, een aanpakker ook in moeilijke kwesties, zo typeerde kerkenraadsvoorzitter Karel Bosselaar hem.

Govert van der Boom

Nieuwe corona-opzet voor Praten met Volle Mond

Praten met Volle Mond krijgt noodgedwongen een nieuwe opzet. De maandelijkse ontmoeting rond de maaltijd lag al ruim een halfjaar stil. Het corona-virus maakt eten met veertig mensen in de gemeentenzaal en koken in de piepkleine Pastorie-keuken onverantwoord.

De nieuwe opzet draait om een uitgebreide broodmaaltijd, inclusief soep en iets hartigs. Per keer zijn in de gemeentenzaal maximaal 20 gasten tegelijk welkom. Daarom kiest men bij de (verplichte) aanmelding uit twee zittingen: om lunchtijd (12.30-14.00 uur) of als avondmaaltijd (17.30-19.00 uur). Daarbij wordt gewerkt volgens de regels van het RIVM en van de kerkenraad, zoals voldoende afstand houden. Velen van de deelnemers behoren tot risicogroepen.

De eerste Volle Mond in de nieuwe opzet is op woensdag 7 oktober. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 2 oktober telefonisch via tel. 06-20653116. Het voornemen is om ook daarna maandelijks een Volle Mond te organiseren. Het Team Praten met Volle Mond bestaat uit Yvonne Berends, Ans en Govert van der Boom, Annefleur Tigchelaar, Anneke Westendorp en Wil Willemsen.



PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

Op Sonnevanc, afd. Brem revalideert **mevr. Schukking**, Westeinde; we wensen haar kracht en geduld toe. **Mevr. Souer** mocht weer vanuit Elburg naar haar huis aan de Voorste Wei. In Elburg, in de Voort, verblijft nog wel **mevr. Van Vliet**, Bokkenkamp. Haar en alle zieken wensen we alle goeds in de hoop op beterschap en bovenal de liefde en nabijheid van God. Dit wensen we ook de **heer Van Andel**, Breewijd 64. Dat de Kracht van de Liefde hem en zijn vrouw Marjo, kinderen en kleinkinderen mag dragen nu en in de toekomst.

Gertie van Dijk-Vermeulen

We leven mee met **Cees** en **Aly Schipper** (Eibert den Herderstraat 8). Voor de derde keer werd er kanker bij Cees ontdekt. Gelukkig heeft hij weinig last van de behandelingen en komt de energie, nu het slapen beter gaat, weer wat terug. We wensen hen en allen die hen lief zijn veel sterkte en Gods liefdevolle aanwezigheid toe.

Ds. Marissa van Meijl

JEUGD

JEUGDCLUBS STARTEN WEER

De clubs gaan weer beginnen! Als het goed is heb je een uitnodiging ontvangen! Zowel in Plantagekerk ('t Zoldertje) als in de K.C. De Regenboog. Zie ook de website:

pghardervijk.nl/jong-oud/6plus



UITNODIGING CLUB VOOR JOU

We starten in de week van 14 sept, 1x in de twee weken is er club.

Alle kinderen vanaf groep 3 t/m 8 zijn welkom!

P.S. we zijn nog op zoek naar leiding!

Ouders, als je je kinderen toch komt brengen, blijf dan een uurtje hangen, oftewel help lekker mee. De avonden worden georganiseerd, we zoeken alleen nog helpende handen. Alvast bedankt. Groetjes en we zien jullie graag komende week.

Plantagekerk Marleen Drost, tel. 06-15002391, Regenboog Jeroen de Rooij tel: 06-16208654 info@jeroenensietske.nl

Marleen Drost

KINDERPRAATJE

Kent u dat? Je praat met je (klein)kind over God of geloof en er komen mooie, verwonderende, en soms ook grappige uitspraken voorbij. Dit overkwam mij ook van de week. Na het eten dankte ik samen met de kinderen, Tirza van één en Manuel van drie. Tirza kan net haar handjes vrouwen en Manuel bidt op zijn manier al aardig mee. Ik begon "Here wij danken u voor dit lekker eten en drinken, Amen." Manuel keek mij aan en zei mij na. Toen zei ik "Ja we zeggen dankjewel tegen God voor het lekkere eten omdat hij zo goed voor ons zorgt." Manuel begon wat te lachen en zei "maar Mama jij hebt het eten toch gemaakt??" Tja en wat zeg je daar nou op als moeder of oma, herkenbaar?

Binnen de PGH is er een geloofskoffer vol met materiaal om samen met je (klein) kind te praten over God en geloof. Je mag de koffer gratis lenen om samen mee te beleven. Vraag hem aan via jeugdwerker@pghardervijk.nl

Lisette

Commissie ZWO

GUATEMALA'S INHEEMSE JONGEREN



Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke burgeroorlog die het land decennia lang teisterde. De sociale en economische ongelijkheid in het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt 80 jongeren per jaar een vakopleiding. Zij brengen de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Tijdens hun opleiding volgen ze een training van 60 uur over sociaal-

economische rechten in Guatemala. Het Vredescentrum Barbara Ford biedt jongeren zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dat geeft hen hoop op een goede toekomst. Wij steunen dit project als Protestantse Gemeente Harderwijk met €10.000,- in 2020 en 2021. Dit project van Kerk in Actie komt in plaats van de 6 kinderarbeidvrije zones in West Kenia dat de afgelopen 2 jaar gesteund werd.

Commissie ZWO, Cora Pluim

GEEN EXTRA ACTIE KERKBALANS

Voor het eerst in 50 jaar heeft de Interkerkelijke Commissie Geldwerving in juli een extra actie kerkbalans georganiseerd in verband met de Corona-tijd. Juist in deze tijd zijn kerken belangrijk vanwege hun verbindende rol, diaconale aanwezigheid in de samenleving en vooral om de belangrijkste waarde van de kerk: Omzien naar elkaar. Kerken (ook onze PGH) krijgen door de Corona minder inkomsten van collecten en huuropbrengsten. Toch heeft het college van kerkrentmeesters van de PGH besloten, vanwege het vakantie seizoen, niet aan deze extra actie kerkbalans mee te doen. Mocht u toch de PGH extra willen ondersteunen dan kunt u gebruikmaken van de acceptgiro die bij de brief van de najaarscollecte in oktober wordt bezorgd. Ook kunt u natuurlijk een bijdrage storten op ons bankrekeningnummer NL 28 RABO 0317 7709 69 onder vermelding van extra kerkelijke bijdrage. Alvast bedankt voor uw ondersteuning.

Albert Bode

COLLECTE VREDESWEK WERELDWIJD – VERLANGEN NAAR VREDE

In de Vredesweek collecteren we op 27 september voor het Vredeswerk van de Protestantse Kerk. Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruto geweld moeten vluchten, mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. De Protestantse Kerk wil er voor hen zijn en steunt de vredesinitiatieven van Kerk in Actie en PAX.

In Nigeria steunt Kerk in Actie de Nigeriaanse kerken, die slachtoffers van het geweld in eigen land helpen bij het verwerken van hun trauma's. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren.

In Irak steunt PAX het werk van een organisatie die vecht tegen seksueel en gendergerelateerd geweld tegen vrouwen.

Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk mogelijk.

Steun de collecte op 27 september door een bedrag over te maken via de Scipio-app of stort uw bijdrage op NL42RABO 0317714554 van de ZWO commissie onder vermelding van Vredeswerk. Van harte aanbevolen!

Namens de commissie ZWO, Marja Bakker

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage
 NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie
Giften
 ZWO - NL42RABO0317714554
 Diaconie - NL39RABO0317714996
 Fonteinwerk - NL67RABO0385726139
 Kerk - NL28RABO0317770969

COLLECTE-OPBRENGSTEN AUGUSTUS 2020

2 aug	Wilma Wolthuis	328,50
	St. Voedselbank	156,00
	Kerk	142,50
9 aug	Renovatie Pastorie	87,50
	IRIS Zorg	240,40
	Voedselbank	87,00
16 aug	KIA/Beiroet	58,00
	Kerk	147,50
	Jeugdpastoraat	79,50
23 aug	St. Ontmoeting	282,00
	Voedselbank	139,50
	KIA/Beiroet	716,00
30 aug	Ouderenpastoraat	131,50
	Renovatie Pastorie	86,50
	KIA/Beiroet	382,50
30 aug	St. Voedselbank	142,50
	Diaconie	278,00
	Kerk	202,50
30 aug	Renovatie Pastorie	87,50
	KIA/Beiroet	1.589,60
	St. Voedselbank	192,90
30 aug	Renovatie Pastorie	108,50
	Kerk	196,50



VAN ABBA TOT ZONDEBOK (aflevering 6)



Wij zijn bij de E van Exodus. Dat is een Grieks woord en het betekent 'uittocht,' omdat vooral de verhalen over de bevrijding uit Egypte erin staan.

- Grieks, zei je? De taal van het volk Israël is toch Hebreeuws?

- Zeker, maar de eerste christenen maakten kennis met Joden die verspreid over de hele antieke wereld leefden. Grieks was de wereldtaal en Joden lazen ook hun Bijbelboeken in een Griekse vertaling. Zo is dat gekomen. In het Hebreeuws heet het boek 'Namen' en als je het begin leest, weet je waarom.

De bevrijding uit Egypte is het centrale verhaal in de joodse Bijbel. De vreugde om de bevrijding wordt altijd groot gevierd met Pesach, maar al eeuwenlang vertellen rabbijnen er verhaaltjes bij, om ook oog te houden voor de andere kant van het verhaal. Dit verhaaltje bijv: de engelen zagen het feest op het strand met Mirjam, de zus van Mozes, en de dansende vrouwen. Zij wilden meedoen, maar de Eeuwige stond dat niet toe: "Gaan jullie maar even verdrietig nadenken over de kinderen van het Egyptische volk, die

omgekomen zijn!"

Zo wordt ook in de profetenboeken het inzicht geleerd dat het volk Israël misschien wel het eerste bevrijde slavenvolk was, maar dat het geen uniek voorrecht is. Het is God erom te doen alle volken uit onderdrukking te bevrijden.

Een duidelijk voorbeeld van die universele boodschap vinden wij in Amos 9:7, maar lees vooral dat hele hoofdstuk. Het is het overdenken waard.

Tjitte Dijkstra, namens de interkerkelijke werkgroep Kerk & Israël

GASTHEER/-VROUW GEZOCHT

Elke donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur komt er een mooie groep mensen naar de Plantagekerk voor een kopje koffie, een praatje en een beetje gezelligheid. Wij zijn op zoek naar iemand die ons koffieteam komt versterken. We zijn met zijn tweeën aanwezig om een kopje koffie te schenken en een praatje te maken. Ongeveer 1 keer in de 6 weken ben je aan de beurt. Wil je meer weten, of je aanmelden, dan kun je contact opnemen met Astrid Kalkhoven tel. 06-81254415. Je kunt ook altijd een keer op de donderdagochtend langskomen om te kijken hoe het gaat.

Astrid Kalkhoven

TAALVRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR TAALHUIS NOORDWEST VELUWE

Het Taalhuis Noordwest Veluwe zoekt taalvrijwilligers die zich willen inzetten om anderstaligen en/of laaggeletterden te helpen met de Nederlandse taal. Dit kan een-op-een of een klein groepje zijn. Denk bijvoorbeeld aan een (voor)leesgroep voor mensen van wie het lezen niet zo vanzelfsprekend is of een praatgroep voor anderstaligen die meer met de Nederlandse taal willen oefenen. Uiteraard mag u uw voorkeur aangeven. De activiteiten vinden plaats in de Bibliotheek of andere openbare ruimte. De gemiddelde inzet is 2 uur per week dus dit is ook goed te combineren naast uw werk of studie. Als taalvrijwilliger krijgt u een basistraining van vier dagdelen zodat u leert omgaan met de doelgroep en het materiaal. De training wordt op HBO niveau gegeven. Verdere begeleiding vindt plaats vanuit het Taalhuis Noordwest Veluwe. Interesse? Stuur u een mail naar taalhuis@bnwv.nl of bel op werkdagen voor 14.00 uur met de taalcoördinator Fatima Essabani op nummer 06.57512983.



Namens het CvD, Hans Kuijken





“Het Goede Leven” in coronatijd

Een terugblik op zondag 6 september. Een openluchtdienst in coronatijd. Startzondag PGH. Een project waar je aan begint en niet weet waar het eindigt. Onzekerheden, toch wel een beetje angstig, risico's, doen we er goed aan...

Zaterdag 5 september, 13.00 uur, start met de opbouw. Tenten worden geplaatst en verankerd, 14.00 uur, 600 stoelen, de nodige tafels, koeling en bakgerei wordt afgeleverd, 14.30 uur, plaatsing van 2 grote opleggers, 16.00 uur, komst Hk 13 die een vermogen aan kabels aan het uitrollen zijn, 16.00 uur: komst van zo'n 25 vrijwilligers op P2 i.v.m. een voorbriefing, 18.00 uur: 3 gangen menu op locatie, zelf vervaardigd, 20.00 uur, eerste vrijwilligers gaan naar huis en de beveiliging start hun diensten en tot slot rond 22.30 uur, laatste werkzaamheden van Hk 13 op locatie. Dan begint het te plenzen.

Zondag 6 september, 06.15 uur; beveiliging wordt bedankt en gaat huiswaarts, terwijl de eerste commissieleden arriveren. Vanaf 07.00 uur is het een komen en gaan van mensen. Het geluid wordt opgebouwd en de LED schermen worden gebracht en aangesloten. De broodjes worden gesmeerd en de koffie gezet. 08.00 uur, nog meer technici aanwezig en de Praiseband Ivy arriveert. Stoelen worden genummerd, waarschuwborden en handgel overal te vinden. Tijdens de soundcheck komen de eerste bezoekers al binnen. Het wordt wat rommelig, sommige zaken zijn anders uitgedacht als dat nu wenselijk is. Vrijwilligers komen met vragen, verschuiving van taken, “Ik ben hier niet meer nodig, maar waar moet ik nu heen of wat moet ik nu doen?”. Ja... daar sta je dan te commanderen en aan te sturen. Vrijwilligers gaan helpen waar ze denken dat nodig is en wat kan. TOP. Leermoment, niet alles goed doordacht. Zo ervaar je het zelf, gelukkig heeft de buitenwereld hiervan weinig weet. Het begint lekker te ruiken, pannenkoeken en vis van de “markt” en... het zonnetje doet erg zijn best. Er klinken mooie klanken, er komen vrolijke mensen binnen die worden ingeschreven, bezoekers blijven soms in de auto zitten om alles te aanschouwen. De stemming wordt steeds beter, het wordt steeds mooier en de blik richting het podium wordt adembenemend. Wat een techniek en wat hebben deze vrijwilligers een werk verzet om dit alles mogelijk te maken. Het is professioneel wat je ziet. Handhaving ziet dit alles met een blik van goedkeuring aan. 1,5 meter afstand... we hebben ons er goed aan gehouden. De Jeugdharmonie begint te spelen, er worden mooie woorden uitgesproken en om 10.00 uur begint de live uitzending. Wat was Ivy goed en wat waren de woorden die David uitsprak goed gekozen en passend bij het thema. Het was een dienst die je niet snel meer vergeet. Een feest in coronatijd, je mag het bijna niet zeggen. We mogen hier zo dankbaar voor zijn en wat hebben de mensen genoten. Vele mooie en hartverwarmende reacties mogen ontvangen. Na 2 uur volop genieten stroomt P2 dan ook weer snel leeg. Veelal met een verse kant- en klare lunch op zak huiswaarts. Het online middagprogramma was ook een genot om mee te maken. Kids de Rooij die de allerjongsten bezig hielden, Evy en Rik die vanuit de Plantagekerk een show gaven als gastheer en -dame bij de bingo en Lennard stal de show met een pupquiz. Wat is deze techniek in het “online elkaar ontmoeten” hard gegaan.

Tussentijds nog even snel naar de Opvang voor dak- en thuislozen Iris, om daar personeel en cliënten pannenkoeken en vis te brengen. Samen met de Voedselbank een mooi initiatief van de Diaconie.

Om 16.00 uur was P2 leeg en verlaten en keek ik met enige weemoed terug op dit fantastische event. Niet vanwege persoonlijk- of commissie succes, maar vanwege de ontmoeting en het zien van zoveel blijde mensen die hier naar uitgekeken hebben. Elkkaar zien in coronatijd. Het was een feest, heel veel ging goed, perfect zelfs, maar er zaten ook voldoende leermomenten is. Soms lopen zaken zoals ze lopen. We gaan starten met een nieuw seizoen, gedragen en vergezeld met de Zegen van God.

Laten we er voor elkaar zijn, ondanks alle beperkingen die nu nog van kracht zijn. Kijk tevreden terug op deze zondag, maar kijk vooral vooruit en geniet van “Het goede Leven”. Laten we hier gezamenlijk, ieder naar eigen vermogen, de schouders onder zetten. Dank aan een ieder en dat waren er velen, die dit mogelijk heeft gemaakt. Een leuke compilatie is ook nog te vinden op YouTube Startzondag Harderwijk. Namens de Startzondag commissie,

Gerard van de Belt



Zondag 4 oktober Rainbow Event & Welkom 4 jarigen

Welkom op dit Event, een kerkdienst met workshops en eten, voor jong én oud. Ook in corona-tijd willen we verdieping, ontmoeting en plezier in de kerk niet loslaten. Juist niet. En met de juiste aanpassingen gaat dat verantwoord: de workshops zijn voornamelijk in kleine kring, als het kan zijn de meeste buiten. Het eten neem je voor jezelf mee. Het toilet gebruiken kan uiteraard zondig.

Deze zondag heten we, zoals ieder jaar, de vier jarigen welkom: voor hen én voor de ouders verandert er een en ander, thuis en in de kerk. Dat vieren we op de Kerk-op-schoot manier. Daarbij spreekt vooral het sámen vieren aan: kinderen 0-4 jaar mét hun ouders of opa's en oma's. Ken je Kind-op-Schoot al? Iedereen is daar welkom eens in de maand op zaterdag, zie elders in dit blad.

Neem je knuffel mee!

Over Daniël en Franciscus

We vragen álle kinderen: neem je knuffel mee! Want Daniël springt uit de leeuwenkuil. De leeuwen zijn niet gevaarlijk, en dat opierendag! Alsof ze doorhebben hoe God het ooit bedoeld heeft: vredig. Ook Franciscus van Assisi wist dat: ook dieren begrijpen iets van God. Daniël en Franciscus tonen beiden bijzonder veel vertrouwen in Gods bedoelingen. Ze krijgen er ook lef door. Zoveel, dat Daniël in de Bijbel is gekomen, en dat de datum van dierendag gekozen is op Franciscus' feestdag. Tekenen van 'het goede leven' het thema van de Events van dit jaar. We gaan hierop verder in dienst en workshops!

Hieronder vindt u het programma. Houd voor het definitieve programma de zondagsbrief en Facebook in de gaten! Opgave is nodig voor de dienst, en handig voor workshops. Workshops kunnen namelijk vol zitten. Er is oppas en kinderdienst. Uiteraard kun je ook alleen de dienst of workshops/eten meemaken.

Programma Rainbow Event 4 oktober

10.45 - 11.35 uur:	dienst met welkom 4 jarigen.
11.35 - 11.45 uur:	naar de workshops
11.45 - 12.30 uur:	workshops
12.30 uur:	picknick in je workshops met eigen meegebracht eten en drinken

Workshops:

- * Ouder én kind dieren-workshop met Trea en David Pluister
 - * Kinderworkshop met vertrouwenspelletjes
 - * Nabespreking van de preek met Marijke Drooger – in de kerk binnen.
 - * Het vertrouwen en lef van Franciscus van Assisi met Henk Jansen – binnen
 - * Wandeling door het Crescentpark met Frans Deuring
 - * (gezins)speurtocht door de wijk met groene quiz-vragen én goodiebag
 - * Frikandel eten met de tienerdienst
- Opgave voor de dienst (en workshop) bij scriba.pgderegenboog@pghardewijk.nl of 0341-785120. Je kunt ook alleen naar de dienst of de workshops komen. Neem je eigen eten mee!

Ds. David Kroeze

Het goede leven

Zo startten we op de startzondag. En we kunnen in deze rijke maatschappij niet anders zeggen dan dat we het goed hebben. En in de kerk hebben we het net zo goed. Tegelijk merken we de moeite die het in de kerk kost om de lijntjes met iedereen vast te houden. Daarom: een start met het goede leven is een start met elkaar! Daarom ben ik ook blij dat we 4 oktober een nieuwe collega hebben, en de kerk een nieuwe predikant. Welkom Diemer de Jong!

Ds. David Kroeze

Vanuit moderamen de Regenboog

Het valt niet mee om iets te schrijven dat bij het verschijnen van het kerkblad nog actueel is, we leven in een turbulente tijd. Schreef David in de vorige editie nog dat er geen nieuwe ambtsdrager(s) gevonden zijn, nog geen week later meldde zich Corry van Oosterum voor het ambt van pastoraal ouderling. Zij is in de kerkdienst van 20 september bevestigd, we wensen haar een goede en gezegende ambtsperiode! Goed nieuws dat er weer een vacature is ingevuld, toch blijven er nog drie vacatures openstaan. Die van voorzitter en twee ouderlingen. Onze interim-voorzitter heeft het jaar dat hij zou meedraaien al met vier maanden verlengd, maar hij heeft nu aangegeven per 1 januari 2021 echt te gaan stoppen. Ik daag u/je uit, wie komt onze wijkkerkenraad versterken. Het is een uitdagende functie waarin we met elkaar zoeken naar wegen om in deze snel veranderende maatschappij te laten zien waar wij voor staan als geloofsgemeenschap in de snelgroeiende nieuwbouwwijk Drielanden en Stadsweiden. Het betreft een functie voor meerdere jaren waarin u/je leiding mag geven aan een gemotiveerd team, dat uitdagingen niet uit de weg gaat. Samen zoeken naar het plan van onze Heer! Wij kijken uit naar uw reactie. In de wijkkerkenraad hebben we besloten dat we vanaf 4 oktober in de late diensten weer gaan zingen. Onze kerkzaal voldoet aan de RIVM-regels, dit betekent dat we wel de bezoekers moeten blijven registreren. Als u dit leest zal ook de liturgische viertafel van het podium af zijn. Deze werd de afgelopen periode niet gebruikt en zonder tafel is er meer ruimte voor zangers/band en bij een doopdienst. Voor alle actuele informatie van onze wijkgemeente verwijst ik u naar de digitale nieuwsbrief van Pghardewijk.

Joke Bode, scriba



Daniël in de leeuwenkuil..., een prachtig en overbekend verhaal waar de kinderen van smullen! Maar eerlijk gezegd toch geen echt gezellig verhaal. Want wat is de moraal van dit verhaal? Inderdaad, wie een kuil graaft voor een ander, die valt er zelf in..., met ook nog verschrikkelijke gevolgen... Want naast het happy end, dat we natuurlijk wél aan de kinderen vertellen, bevat ditzelfde verhaal ook nog een happig einde, want de aanklagers van Daniël worden met hun hele gezin in de leeuwenkuil gekieperd en ze bereiken niet eens de bodem van de kuil (vers 25), want de leeuwen hebben erg veel honger! Tja, een mooi verhaal, maar niet om onder de kerstboom of aan een kinderbedje te vertellen...!

Wat moet een groot, volwassen mens dan met zo'n verhaal? Welnu, wie ligt er nooit in z'n grote-mensen-bed klaarwakker te piekeren en te zuchten? Want er zijn nogal wat leeuwen en beren (en wolven!) op de weg en het hoeft niet elke nacht, maar we zitten allemaal wel eens in de rats, oftewel in de put, in de kuil. En ieder mens die niet louter flierefluiterig door het leven heen fietst, wordt wel eens (niet elke dag gelukkig!) besprongen door dat onmachtige gevoel dat het hele leven niks voorstelt, dat het onafwendbaar naar het einde gaat, met de wereld en met onszelf. Ons hele menselijke bestaan heeft veel weg van de theeblaadjes en de broodkruimels in de gootsteen: ze worden allemaal onomkeerbaar naar dat trechtertje toe gedreven en er is geen ontkomen aan, alles en iedereen is op weg naar beneden, naar het einde. Dat is ons menselijk bestaan: een putje met alleen maar een afvoer, heel hoog boven ons vermoeden we iets van een blauwe lucht en we vangen wel eens een glimpje daarvan op maar het blijft toch allemaal triest en nog eens triest...

Er is een oud verhaal over Jezus, Boeddha en Mohammed, die met z'n drietjes op de rand van een put zitten. En zoals koning Darius in de diepte van de leeuwenkuil Daniël kon zien en een praatje met hem kon maken, zo konden ook zij in de diepte van de put kijken en het kreunen en steunen van het mensdom aanhoren en gadeslaan. Mohammed wilde toch wel iets doen en hij riep over de rand heen naar beneden: "Het is allemaal zo beschikt, het is de wil van Allah en als je het zo bekijkt dan is dat een hele troost!" Boeddha wilde niet achterblijven met goede raad en riep naar de diepte: "Je moet je onthechten, het stelt allemaal niks voor, keer tot jezelf in dan vergeet je de hele rest!" En Jezus dan, wat zei Hij? Jezus zei niets, maar hij dééd iets, Hij liet Zichzelf afzakken in de put, Hij daalde af in de narigheid en Hij deed nog iets méér, Hij nam de mens op Zijn rug en Hij begon aan de moeilijke weg terug, Hij droeg de mens omhoog, uit de duisternis naar het licht, uit de hel naar het heil, op Zijn eigen rug!!

En dát verhaal mag, ja, moet wél verder verteld worden, aan klein en groot, want het is het verhaal dat evangelie genoemd wordt, de blijde boodschap dat wij een God hebben die er niet boven staat maar die er in gesprongen is, midden in onze narigheid, midden in onze doffe ellende, midden in onze menselijke slangenkuil en leeuwenkuil! God is in Jezus Christus God-met-ons en Mens-onder-ons geworden. Denk aan Doop en Avondmaal (zondag 27 september!): wij hebben de dood en de ondergang niet vóór ons maar achter ons, wij hebben het water en de ellende en de put achter ons - ja, we zitten er nog midden in, inderdaad, en we staan er echt niet boven, natuurlijk niet, maar we gaan er Goddank niet meer onderdoor, we krabbelen weer overeind en we gaan voorwaarts en we kijken omhoog en we klimmen omhoog, samen met Hem en dankzij Hem die ónder ons gekomen is om ons uit onze put en kuil en ellende vandaan mee te nemen, mee te dragen Zijn LEVEN en Zijn LICHT tegemoet!

ds. J. Mak

happy end en happy meal of happig einde

Meditatieve overpeinzing bij Daniël 6,
de (alternatieve) lezing
voor zondag 4 oktober

Bijbel Leesrooster

vrijdag 25 september Daniël 3:1-12
zaterdag 26 september Daniël 3:13-23

zondag 27 september Daniël 3:24-30
maandag 28 september Daniël 3:31-4:14
dinsdag 29 september Daniël 4:15-24
woensdag 30 september Daniël 4:25-34
donderdag 1 oktober Daniël 5:1-12
vrijdag 2 oktober Daniël 5:13-6:1
zaterdag 3 oktober Daniël 6:2-10

zondag 4 oktober Daniël 6:11-18
maandag 5 oktober Daniël 6:19-29
dinsdag 6 oktober Psalm 115
woensdag 7 oktober Matteüs 20:1-16
donderdag 8 oktober Matteüs 20:17-34
vrijdag 9 oktober Psalm 122

ZONDAG 27 SEPTEMBER

Collectes: 1. Kerk in Actie/Pax; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: ds. A.S.F. Woudenberg H.A.

11.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

Thomasviering

De Regenboog

09.00 uur: ds. H. Jansen

ZONDAG 4 OKTOBER

Collectes: 1. Israël; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

Dienst van jong tot ouder

11.30 uur: ds. F. van Velzen Fonteindienst

14.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink /

ds. D. de Jong Bevestigingsdienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze Rainbow Event

TOELICHTING COLLECTES

Collecte 27 september - WERELDWIJD – VERLANGEN NAAR VREDE

De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in Nigeria, waar Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken steunt om slachtoffers van het geweld te helpen bij het verwerken van hun trauma's. In Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en internationale kerken. PAX steunt in Irak een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen. Steun deze collecte via de Scipio-app of stort uw bijdrage op NL42RABO 0317714554 van de ZWO-commissie o.v.v. "Vredeswerk".

Collecte 4 oktober – KERK EN ISRAËL

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof staat op Joodse wortels. Daarom zijn de joods-christelijke dialoog en bestrijding van antisemitisme belangrijk. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen en interviews. De Protestantse Kerk investeert hierin. Steun dit via de Scipio-app of stort uw bijdrage op NL 39 RABO 0317714996 o.v.v. "Kerk en Israël".

PLANTAGEKERK

Zondag 27 september (9.30 uur) HEILIG AVONDMAAL We vieren de maaltijd van de Heer. Er liggen diverse accenten: op 28 september is het Grote Verzoendag. Aandacht voor schuldbelijdenis misstaat ook ons niet. Nebukadnezar droomt over de wereldmacht. Maar het is Jezus, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Hij haalt ons weg uit de ambivalenties. Hij deelt met ons zijn leven, versterkt ons met brood en wijn. We kunnen weer verder! Muzikale medewerking is er van de cantorij. Wij hopen op een goede dienst in de kerk en thuis. (Ds. Aad Woudenberg)

Zondag 27 september (11.30 uur) THOMASVIERING De tweede dienst van deze morgen is een Thomasviering – een viering voor zoekers en één die nét even iets anders is. Het thema is 'Fascinerend veelkleurig'. Het gaat om de veelkleurigheid van God, die in mensen weerspiegeld wordt. En om de veelkleurigheid van mensen, die in God terug te zien is. Hoe daar mee om te gaan? Na een gezamenlijk begin gaan we uit elkaar en zoeken we onze eigen verdieping, om vervolgens ook weer bij elkaar terug te komen. Daar willen we brood en wijn met elkaar delen. Het belooft een prachtig samenzijn te worden. Zanggroep l'Esprit verleent haar medewerking. (Ds. Marissa van Meijl)

Zondag 4 oktober (9.30 uur) VIERJARIGEDIENST Deze zondag twee heel bijzondere diensten! We trappen af met een vierjarigendienst, waarin we de overstap van kerkopschoot naar kinderdienst vieren. Met onze gemeente willen we om de kinderen en hun ouders heen staan. In deze dienst zit een kerkopschootviering verwerkt – een belevenis op zichzelf! – en zal voor zowel klein als groot aansprekend zijn. Hopelijk ben je erbij! (Ds. Marissa van Meijl)

Zondag 4 oktober (11.30 uur) FONTEINDIENST, OOK ONLINE Deze zondag gaat Frans van Velzen voor. Het thema is: En het wordt goed! God geeft in het begin van de Bijbel, in Genesis, gelijk aan dat de schepping goed is. Het is als een kloppend geheel gemaakt. God laat niet los wat Hij begonnen is. In het laatste Bijbelboek lezen we hoe goed het weer wordt. Wat een vooruitzicht, wat een hoop. Kijk jij er ook zo verlangend naar uit? Deze eerste dienst van oktober is er kinderdienst en oppas. (Het Fonteinteam)

Zondag 4 oktober (14.30 uur) Intrede Diemer de Jong Beste mensen, hier een eerste berichtje van mij over een kerkdienst. In deze dienst worden wij als gemeente en predikant verbonden. Ik zie daarnaar uit. Eén van mijn favoriete Bijbelverhalen koos ik uit. Het gaat over volgen. Wat is dan belangrijk? Dat je iets achterlaat? Of dat je ergens naar toe gaat? Of nog iets anders? Trouwens, de kennismaking met jullie en u lijkt me vanaf die zondag ook een mooie tocht. (Ds. Diemer de Jong)

DE REGENBOOG

Zondag 27 september (9.00 uur) In wat voor tijden leven we? 'Vloeibare tijden' (Zygmunt Bauman), 'Borderline tijden' (Dirk de Wachter), 'coronatijdperk'... In de droom van Nebukadnessar in Daniël 2 wisselen de tijdperken en wereldrijken zich snel af. 'Er is een God in de hemel die mysteries onthult.' In deze onlinedienst is de uitdaging voor ons om net als Daniël onze tijd te interpreteren, ons te verhouden met wat zich aandient en te ontdekken hoe hierin Gods Koninkrijk zich ontrolt. (Henk Jansen)

Zondag 4 oktober (10.45 uur) Op dit Rainbow Event heten we de 4 jarigen welkom! Je kunt je opgeven voor dienst en/ of de workshops. Hierover lees je verder onder de Regenboog. Wat betreft de inhoud van de dienst: in Daniël 6 draagt Daniël de consequenties van zijn lef. En ik denk: je zou gek zijn zulke consequenties te dragen, om voor de leeuwen geworpen te worden. Maar ik heb bewondering voor zijn vrouwen. Wat kunnen wij daarvan meenemen? De muziek wordt verzorgd door Colorful o.l.v. Mikael Leendertse (Ds. David Kroeze)

