

Samen Geroepen

NR 16 2020

11 september – 24 september

Een Goed Leven

LEERHUIS programma 2020-2021

Waar vind je rust?



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

HET GOEDE LEVEN

Met dit thema zijn we een nieuw seizoen ingegaan.

Wat is dat eigenlijk: Het Goede Leven.

Ik ben nu al een paar jaar met pensioen. Dan ben je vrij om te doen waar je zin in hebt. Jazeker, vrij om te doen waar je zin in hebt, maar met je vrouw en als voorzitter van de Algemene Kerkenraad en als vader van drie dochters met ieder hun eigen gezin, betekent het wel dat de tijd voor eigen invulling behoorlijk minder wordt.

Is dat "het goede leven"? Jazeker, ook dat is het goede leven. Genieten van het leven, samen met je vrouw. Je kinderen helpen waar het nodig is. Je krachten geven aan het werk in de kerk. En dan vooral het feit dat je dat kunt. Dat het je gegeven is dat je dat kan en mag doen. Onze dochters doen regelmatig een beroep op ons en daar zijn we blij mee, daar zijn we dankbaar voor. En als ik naar de PGH van vandaag kijk, dan ben ik blij dat er zoveel mensen (weer) kunnen genieten van "het Goede Leven" in onze PGH.

Kijk naar het samengaan van de wijken de Poorten en de Morgenwijk in de wijkgemeente Plantagekerk. Samen, maar met de openheid en mogelijkheid om invulling te geven aan de eigen kleuren in de wijk. En kijk naar de nieuwe status van ons Fonteinwerk. Dat is nu onze missionaire wijkgemeente Fonteinwerk. Een uitgesproken kleur binnen onze PGH en nu met een duidelijke status. Deze beide vernieuwingen maken het leven van veel gemeenteleden tot een "Goed Leven".

En als we samen, met de drie wijkgemeenten Regenboog, Plantagekerk en Fonteinwerk onze opdracht om van betekenis te zijn voor onze omgeving steeds meer waar weten te maken, dan wordt het voor steeds meer mensen "een Goed Leven".

Is dat niet mooi? Zeker ook de moeite waard om over na te denken wat ikzelf, wat uzelf en wat jijzelf kunt doen om daar een levend onderdeel van te zijn en te werken aan het echte "Goede Leven", het leven met Christus in ons hart en in onze handen.

*Peter Scherpenisse,
voorzitter Algemene Kerkenraad*

BESTE PLANTAGEKERKERS

Op 30 augustus zijn de Morgenwijk en de Poorten samen gegaan in de wijkgemeente Plantagekerk. Een periode van 3 jaar en 7 maanden, waarin we konden spreken over wij en zij is voorbij! We zijn nu allemaal wij!

Niet een statisch éénheidsgebeuren maar een wijk met vele kleuren, kleuren afkomstig uit diverse kerkgebouwen van Harderwijk. Een wijk met over een maand twee predikanten die ieder een gedeelte van de grote Plantagewijk op zich nemen. Wijkdeel A met ds. Diemer de Jong en wijkdeel B met ds. Marissa van Meijl.

Een wijk met één kerkenraad, samen met Marjolijn Sijsma, vice-voorzitter en de andere leden van de kerkenraad gaan we werken aan de eenheid van deze wijk!

Voor mij zijn daarvoor een paar woorden erg belangrijk:

Eén in Christus: we kunnen en mogen heel veel kleuren hebben binnen de wijk, heel veel vormen van liturgie, heel veel wensen en ideeën, één ding blijft en daar valt niets aan te veranderen; dat is de éénheid in Christus die wij naar binnen maar ook vooral naar buiten mogen uitstralen.

Betrokkenheid: we kunnen niet die éénheid in Christus uitstralen als wij ook niet betrokken zijn bij de Kerk. Het woord van de dag in dagblad Trouw van laatst was kerkhuiver, mogen wij bidden en hopen dat het in onze wijk kerkhonger blijft.

Omzien naar elkaar: juist in deze tijd maar eigenlijk altijd is het zo belangrijk dat we omzien naar elkaar. Wie missen we in de wekelijkse erediensten en waarom? Wie heeft het moeilijk in deze tijd van eenzaamheid en economische narigheid? Juist nu we één wijk worden, moeten we goed opletten dat er niemand afhaakt!

Tenslotte, welkom zijn en thuis voelen: woorden die ik de laatste drie jaar vaak gehoord heb. "Ik voel me er niet meer thuis". Dat is naar om te horen en daar zullen we hard aan moeten werken. Het is echter wel zo dat twee kanten daaraan moeten werken. Wij, de kerkenraad om alles in het werk te stellen dat de Plantagekerk een thuis gaat worden voor de Plantagekerkers, maar de Plantagekerkers moeten zich open stellen voor de Plantagekerk. Als we dat met elkaar doen, zullen we zeker ervaren dat we één in Christus mogen zijn. Mogen deze woorden/begrippen centraal staan in ons denken en handelen, dan kijken we over een jaar hoe het met de Plantagewijk gesteld is. Ik hoop op een flo, u ook? Plantagekerkers, de nieuwe wijk is een feit, welkom in de Plantagewijk!

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die meegeholpen heeft aan de voorbereidingen en uitvoering van de dienst op 30 augustus. Fijn was het om te zien dat velen bleven koffie drinken en dat een aantal gemeenteleden in de tweede ronde nog naar de kerk kwam om een kop koffie te komen drinken.

Karel Bosselaar, voorzitter Plantagekerk

Bij de voorplaat:

De familie Van Meijl maakte deze legokerk voor de dienst op 30 augustus. Aanleiding was de eenwording van de Morgenwijk en De Poorten.



Gedachte:

Heb je ooit twee vlinders zien vechten om de nectar van een bloem?

auteur onbekend

Leerhuis

Het nieuwe LEERHUIS programma is verschenen. U kunt het boekje aanvragen per mail: info@leerhuisharderwijk.nl. Wil je meer weten: kijk op de site: www.leerhuisharderwijk.nl. Daar vindt u ook de contactpersonen. Hieronder staat heel in het kort het programma tot de jaarwisseling.

1. Muziek in groene theologie

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. En het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens de kroon is van de schepping, zelfs heerser over de natuur. Staat die lezing - met de mens in het middelpunt - misschien verder van de Schrift af dan we dachten? Is er op grond van de Bijbel ook een andere lezing mogelijk? Marten Kamminga leidt ons rond in de muziek, waarin het thema van de groene theologie doorklinkt. Daar vlechten wij een paar denklijnen uit de christelijke traditie doorheen, vooral aan de hand van het boek 'Groene Theologie' van Trees van Montfoort. Op 23 september om 20.00 uur in de Regenboog.

2. Wat kunnen Christenen van Joden leren

Als wij aandacht hebben voor Joodse manieren van Bijbel lezen, zal dat onze kijk op de Bijbel optillen. Niemand zal ontkennen dat het Eerste Testament een serieus en soms een streng boek is, maar wie samen met Joden leest, ziet dat de Joodse Bijbel een vrolijke en hoopvolle kijk op het leven heeft. Op woensdag 7 oktober om 20.00 uur in de Regenboog. Inleider: Pieter Both, hervormde wijkgemeente Harderwijk.

3. Het vergeten evangelie

In zijn boek 'Het vergeten evangelie' zoekt Reinier Sonneveld naar de betekenis van het Bijbelse begrip evangelie. Wat bedoelde Jezus toen hij zei dat hij Gods rijk kwam stichten? Wat bedoelden zijn leerlingen hiermee? Hoe kan zoiets gruwelijks als een kruisiging de wereld redden? Gaandeweg ontwikkelt Sonneveld een vernieuwende en relevante visie voor hedendaagse gelovigen, die diep wortelt in de Bijbel en de vroegste christelijke denkers. Op maandag 26 oktober om 20.00 uur in de Petrakerk, Busken Huetlaan 2. Inleider: Reinier Sonneveld, theoloog.

4. Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer was 39 jaar oud toen hij op 9 april 1945 werd opgehangen in concentratiekamp Flossenbürg. Zijn invloed op het denken van christenen is nog steeds groot. Bonhoeffers uitgangspunt was: wat er over God te zeggen valt, wordt duidelijk in Christus. Bonhoeffer stelde precies de vragen die er nu toe doen. Wat is juist handelen? Waar liggen de grenzen van onze verantwoordelijkheid? Wat betekent dit voor de keuzes die ik maak in mijn leven? Wat is onze verantwoordelijkheid als kerk nu? Hierover gaan wij in gesprek met Edward van 't Slot, bijzonder hoogleraar systematische theologie aan de RUG en voorzitter van het Nederlandse Bonhoeffer werkgezelschap. Op maandag 2 november om 20.00 uur in de Regenboog.



5. Apocriefe boeken

Wij gaan onze aandacht gaan richten op de zogenaamde apocriefe of deuterocanonieke boeken. De eerste vraag is natuurlijk: wat zijn dat voor boeken en hoeveel van die boeken waren er in omloop en wat is het verschil met de boeken die wél in de Bijbel terechtgekomen zijn. En waarom dan wel of niet en wie heeft die keuze dan gemaakt? Vervolgens maken we kennis met die grotendeels onbekende literatuur. Op woensdag 4, 11, 18, en 25 november en 2 december (muzikale afsluiting) om 9.30 uur in de Plantagekerk.

6. Moderne credo's

Wat geloven wij? Iedereen gelooft toch op een eigen, persoonlijke manier. Dat persoonlijke is zeker waardevol, maar soms ook onduidelijk voor de buitenwereld en voor onszelf. Geloven is toch "gewoon" Jezus centraal stellen? Maar wij willen ook relevant zijn voor de samenleving. Wij gaan met elkaar op zoek. Op maandag 23 november om 20.00 uur in de Plantagekerk. Inleider: Marissa van Meijl, predikant PGH.

7. Creatief schilderen

Advent... van donker naar licht. Aan de hand van goede woorden op weg naar het Licht willen we in de adventstijd ons op een creatieve manier, samen schilderend bezinnen. Voor materialen wordt gezorgd en hiervoor wordt een vergoeding van 2 euro gevraagd. Op maandag 7 december om 20.00 uur in de Regenboog. Met Gertie van Dijk-Vermeulen.

Als u zich opgeeft (schriftelijk: naam, adres, telefoon en keuze) bij Ria Kornet, P.C. Hooftplein 49, 3842 HD Harderwijk, tel. 0341-416792 zetten wij de stoelen klaar. U kunt zich ook per mail opgeven: info@leerhuisharderwijk.nl In verband met de maatregelen tegen het Coronavirus moet u zich van tevoren opgeven. Voor het bijwonen van de avonden vragen wij geen vast bedrag. U kunt een bijdrage geven door geld over te maken op NL77INGB0004010845 t.n.v. Leerhuis Harderwijk of door op de leerhuissavond geld in een collectebox te doen. Het geld wordt gebruikt voor het drukken van de programmaboekjes en voor vergoeding van de sprekers.

Corrie van der Wal



PLANTAGEKERK

Bij de legokerk (foto voorplaat van deze Samen Geroepen)

Zondagochtend 30 augustus vierden we het ontstaan van Wijkgemeente Plantagekerk. Voor die dienst mochten we in huize van Meijl – samen(!) – een kerk van duplo bouwen. Dit, ter inspiratie voor de kinderen thuis. Wat aan de buitenkant van ons kerkje niet te zien was, dat was dat mijn driejarige dochter in de loop van het proces van alles over de kerkmuren heen naar binnen had gegooid. Hoe symbolisch! Want ook onze geschiedenis is niet altijd even mooi of opgeruimd geweest. Daar is jammer genoeg niets meer aan te doen.

Toch werd ons kerkje uiteindelijk een prachtig, veelkleurig bolwerk als teken van onze 'eenheid in verscheidenheid'. Samen dragen we namelijk zoveel kleuren in ons! En wat hebben we een rijke geschiedenis! Mijn hoop voor deze nieuwe gemeente is dat wij deze niet als ballast zullen ervaren, maar als bron om uit te putten. En dat we, met Gods hulp, boven de pijn van het verleden uit mogen stijgen om samen te bouwen aan een glansrijke toekomst.

Ds. Marissa van Meijl

Wijkgemeente Plantagekerk

Wekenlang zijn we bezig geweest om afgelopen zondag (30 augustus) goed voor te bereiden. En op een gegeven moment moet je het dan toch loslaten. Zo mooi is het dan om te merken dat alle puzzelstukjes uiteindelijk inderdaad op de goede plek vallen. Wat was het fijn om het samengaan van onze twee wijkgemeenten te vieren! En hoe goed om elkaar in de dienst en bij de koffie, maar ook via de livestream en televisie te ontmoeten! Alle wensen die binnenkwamen lieten merken hoe groot het meeleven in deze dienst was. Dat doet goed! Hieronder een weergave van al het goeds wat neergeschreven werd. Dat wij hier verder mee op weg mogen gaan!

Ds. Marissa van Meijl

- Een gezegende toekomst.
- 'Samen in de Naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Want de Geest spreekt alle talen, en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.'
- Samen één, samen verder, samen toekomst.
- Dat we vandaag een brug hebben geslagen, dat we verder mogen bouwen in vertrouwen en met ons oog op God gericht en op elkaar kan dat alleen maar opbouwend zijn!
- We wensen de Plantagegemeente een vliegende start.
- Samen op weg naar een mooie toekomst in geloof hoop en liefde
- Houd de gedachte vast dat we naar hetzelfde einddoel op weg zijn
- Door Zijn Liefde verbonden, vol vertrouwen de toekomst tegemoet
- Heel veel saamhorigheid en liefde voor God
- Laten we er samen iets moois van maken.
- Dat de wijkgemeente Plantagekerk een warme bloeiende gemeente zal zijn.
- Gods zegen.
- Dat gemeenteleden elkaar weten te vinden en waarderen in hun geloof.
- Dat we de mooie dingen van elkaar leren, met veel variatie in de eenheid van het samen kerk zijn.
- We wensen u, jullie en ons eenheid in verscheidenheid.
- Dat we SAMEN gelukkig en normaal verder gaan.
- Een liefdevolle verbinding met allen, in Hem.
- Samen vooruit in het licht van God!
- De toekomst, onze toekomst, samen: IK GELOOF ERIN!
- Een mooie tijd samen
- Veel plezier. Voor leuke, zinvolle dingen voor kids en jongeren
- Wat fijn zou het zijn dat de brug ons blijft dragen, nu en in de toekomst. Samen.
- Geweldig wat er allemaal gebeurt. Blijven hopen en bidden.
- Samen met God op weg met oog voor elkaar
- Ik hoop op een mooie toekomst in deze kerk, met God in ons midden.
- Vrede en liefde in de samenwerking, voor iedereen!
- Een volle kerk toegewent

colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Elly Scherpenisse, vacature (eindredactie).

Abonnementen: 25,00 per jaar per incasso Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:
NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1400 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 25 sept, voor 2 weken

Kopij uiterlijk 14 sept. om 18:00 uur naar:

publiciteit@pgharderwijk.nl.

Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant Plantagekerk deel B

T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl

En via Facebook

wijkpredikant Plantagekerk deel A: vacant

Pastorale zaken (80-):

Carla van Peurse

T. 0341-423002 of 06-12918704

avanpeurse@hetnet.nl

Tijdelijke vervanging: Ds. Y (Yolanda) Voorhaar

T. 06-14517919, y.voorhaar@pgharderwijk.nl

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

Seniorenwerker: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen

T 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

Seniorenwerker: F. (Frieda) Meijers

T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma

T. 06-57490961, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba's

Wijk Plantagekerk: Mw. Ada Brouwer,,
scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,

scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98

www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

- Samen op weg in liefde en respect voor elkaar
- In deze (1,5 mtr) maatschappij is misschien nu het moment om geestelijk dichter bij elkaar te komen.
- Dat we zoekend onze weg naar Licht in liefde mogen gaan
- Hopen op een mooie en gezegende tijd samen.
- Gezegend samen op weg.
- Samen op weg in liefde en respect voor elkaar
- Ik hoop van harte dat we naar elkaar om zien!
- Iedereen mag zichzelf zijn! Beperkingen hebben we allemaal: niet alles is zichtbaar.
- Ik hoop dat we ons steeds weer proberen te laten leiden door de liefde van God.
- Gelukkig mogen we steeds weer bidden om hulp.
- Mijn wens zou zijn zoals in de Bijbel wordt vermeld " opdat zij allen één zijn" ieder met zijn eigen kleur! Het gaat om die" ENE "!

Bezinning in Plantagekerk

Vanwege corona voelen velen zich nog niet vrij om naar de diensten te komen. Toch worden het in de kerk zijn en de sfeer wel gemist. Vandaar dat er op maandagochtend wel eens iemand binnen loopt; gewoon om te zijn. Mocht u dit gevoel van gemis herkennen, dan bent ook u van harte welkom. Er is geen koffie, maar van half tien tot elf uur zijn de kerk en de stiltehoek op de maandag geopend. U kunt een kaarsje aansteken, gewoon even zitten en zijn.

Ds. Marissa van Meijl



DE REGENBOOG

Ambtsdragers

Verschillende mensen hebben serieus nagedacht om met ons mee te doen als ambtsdrager. Een denkt nog na, maar het was voor de overigen niet de juiste keuze op dit moment. We zitten nu in de situatie dat we geen nieuwe ambtsdragers hebben. We missen een ouderling, jeugdouderling en voorzitter: het zal consequenties hebben, zeker op langere termijn.

Op 20 september zullen we afscheid nemen van Mirjam ten Wolde. Zij heeft vijf jaar met vol enthousiasme en warme betrokkenheid meegedraaid: 3 jaar als diaken en 2 jaar als jeugdouderling. We bedanken haar! Het team dat er nu is, gaat zeker met haar goede inzet verder. Ik denk dat we kunnen zeggen dat we een groep mensen hebben die kundig is, bereid is, en stappen zet. Samen doen we dingen die motiveren en opbouwen. We blijven zoeken en bidden naar versterking. Word je érgens warm voor, of voel je je aangesproken, laat het zeker weten.

Ds. David Kroeze

Kring rond de 30

Op dinsdag 27 oktober om 20:00 uur starten we weer met de kring rond de 30. Wij zijn een groepje jonge mensen (rond de 30) die met elkaar de Micha cursus gaan doen dit jaar. Vind je het ook leuk om met elkaar te praten over duurzaamheid en geloof sluit dan vooral aan. De andere avonden in 2020 zijn dinsdag 10 november en dinsdag 8 december. Meer informatie of een keer meedraaien, stuur dan een mailtje of appje naar Judith van Gils (judithvangils89@hotmail.com, 0650996828).

Micha cursus

Word je geraakt door het onrecht dat je om je heen ziet? Wil je er wat aan doen en vraag je je af wat God van ons vraagt? In de compleet vernieuwde Micha Cursus ontdek je in zeven bijeenkomsten wat de Bijbel zegt over gerechtigheid en hoe jij, met jouw talenten, kunt meewerken in Gods Koninkrijk. De Michacursus is het afgelopen jaar op meerdere plekken in Harderwijk gedraaid. Kijk op <https://www.michanederland.nl/> voor meer informatie!

J JEUGD

GROWING YOUNG!

De vorige keer schreef ik over het principe 'Geef jongeren en hun gezinnen prioriteit' en deze keer sluit ik de reeks af met het laatste principe van Growing Young 'Wees relevant voor de samenleving'.

Afgelopen maanden toen we door de Corona-crisis thuis moesten blijven werd omzien naar elkaar belangrijker dan ooit. Kwetsbare ouderen konden niet zo makkelijk naar de supermarkt als daarvoor.

Zo ook de oude buurman van een jongere uit onze kerk. Zijn moeder had aangeboden om boodschappen mee te nemen voor de buurman. Al snel kwam de moeder erachter dat boodschappen doen voor een ander lastiger is dan het in eerste instantie leek. Ze zocht zich een ongeluk in de supermarkt naar de voor haar onbekende boodschappen. Haar zoon van 17 jaar had als bijbaantje vakkenvullen in de supermarkt. Hij bood aan om de boodschappen voor de oude buurman te halen. Hij wist immers waar alles stond in de supermarkt en vanaf die dag haalde de jongen trouw elke week boodschappen voor zijn oude buurman.

Growing Young geeft ons inspiratie voor binnen de kerk maar ook om naar buiten te treden. Jongeren zien graag om naar anderen en daarin mogen wij samen met hen optrekken.

Wil je ook omzien naar de ander, neem contact met mij op, dan gaan we samen opzoek wat bij je past.

Stuur een whatsappberichtje naar 06-57490961 of mail naar jeugdwerker@pgharderwijk.nl

Lisette Brandsma



PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

Vanuit Sonnevancx, Brem, kwam het goede bericht dat **mevr. Hensen**, Eendekamp, weer naar huis mocht gaan. Ook **mevr. Van Rossem**, Beugpad, mocht naar huis om thuis weer verder op te knappen. **Mevr. Schukking**, Westeinde, zal daar nog enige weken moeten blijven om verder te revalideren. Ook voor **mevr. Souer**, Voorste Wei, is de revalidatie nog niet voltooid; zij verblijft in Elburg, in de Nieuwe Feithenhof, gelukkig is er wel vooruitgang. We wensen de dames en al onze andere zieken beterschap. Van **de heer Van Andel**, Breewijd, moet ik helaas melden dat de strijd met zijn gezondheid heel zwaar geworden is. We wensen hem en zijn vrouw en kinderen veel sterkte en bovenal Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd. **Mevr. C. van Vliet**, Bokkenkamp is aangereden op een rotonde met als gevolg een gebroken rib en talloze schaafwonden. In de Voort in Elburg hoopt zij weer op te knappen; waarschijnlijk zal zij daar enige weken verblijven. Ook haar wensen we alle goeds.

Gertie van Dijk-Vermeulen

Eind juli werd **Sonja van der Kamp** (Revalmeen 21) geopereerd aan een melanoom onder haar voet. Zij mocht naar huis, maar daar kwam zij helaas te vallen, waarbij zij haar lies brak. Inmiddels

revalideert zij op de Pol in Nijkerk. We wensen haar veel sterkte en Gods liefdevolle aanwezigheid toe.

Ds. Marissa van Meijl

F TUINFONTEINEN

In de maand augustus waren er geen (online) diensten gepland, vanwege de vakantieperiode.

Om toch connected te blijven met elkaar en God werd het voorstel gedaan om 'Tuinfonteinen' te organiseren. Dat had niets te maken met een waterfontein maar een samenkomst in een tuin van een Fonteiner. Dit in een informele setting samen bidden, zingen, en verdiepen, maar vooral elkaar ontmoeten. Uit navraag bij de Fonteiners over de on-line beleving van de diensten bleek met name dat het elkaar fysiek ontmoeten en God aanbidden erg werd gemist.

Het bleek in een behoefte te voorzien. Voor de eerste Tuinfonteinen meldden zich 30 personen aan, zodat er een samenkomst werd gehouden in 2 tuinen, waarbij rekening werd gehouden met de toen geldende Corona maatregelen.

Ter voorbereiding werd een lied of bijbeltekst gedeeld om vast over na te denken: "Hier alvast een voorproefje uit de tuinfontein van morgen.

Een lied over psalm 91. Wat een rijkdom!

Zet hem aan en laat het maar binnenkomen en weer naar buiten stromen. Of je nu thuis zit, moet schuilen voor corona, of je in spanning zit i.v.m. familieleed, aan het strand zit of in de bergen bent.

Overnachten in de schaduw van de ontzagwekkende is de beste plek "

De reacties waren erg positief:

'we mogen terugkijken op een mooie 'tuinfontein' waarbij we stil hebben mogen staan bij Gods beloften en bemoedigingen. Verder op een veilige afstand van elkaar kunnen zingen, erg fijn!'

'Wat fijn dat jullie er allemaal waren. Het was waardevol om goede gesprekken met elkaar te hebben'

Daarna volgden nog 2 Tuinfontein samenkomsten totdat het Coronabeleid de 'thuis samenkomsten' beperkte tot maximaal 6 personen. Inmiddels zijn de reguliere diensten weer hervat. Echter zijn deze 'Tuinfonteinen' goed bevallen zodat het Fonteinwerk voornemens is om deze de 4e zondag van de maand voort te zetten'.

Henk Verschuuren, secretaris Fonteinwerk



KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969



Commissie ZWO

HELP DE KERK IN SYRIË

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk (een van de oudste ter wereld, denk aan Paulus die haar al bezocht) heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest.

Toch wil de kerk hier, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. Ze biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio's waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt de kerk bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Van het geld dat bij de actie Kerkbalans voor het werk van ZWO wordt gegeven bestemmen we vanaf 2017 jaarlijks € 15.000 voor dit project. Sara Savva, die de hulp namens haar kerk daar leidt vertelde ons vorig jaar op een gemeenteavond hoe men daar bezig is. We waren diep onder de indruk van de enorme inzet! Helpt u mee? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven! Steun de collecte op 20 september door een bedrag over te maken via de Scipio-app of stort uw bijdrage op NL42RABO 0317714554 van de ZWO commissie onder vermelding van Syrië.

Namens de commissie ZWO, Marja Bakker

ZENDINGSERFGOEDKALENDER 2021

U kunt weer de zendingserfgoedkalender bestellen. Deze keer zijn de afbeeldingen naar het ontwerp van ds. Khristian Aris Widodo, die als batik zijn uitgevoerd door de batikstudio in Kalipenten. De studio is een project waarin moslims en christenen samenwerken. Niet westerse christenen verbeelden het Evangelie. De kalender geeft informatie over Java, kerk en moskee en Yogyakarta als kunstcentrum. Kijk voor informatie op www.zendingserfgoed.nl/kalender2021 U kunt de kalender bestellen bij Willemien Holtrop, tel. 425362 / 06 30623177 Email willemienholtrop@gmail.com Voor de wijk Drielanden bij mevr. Grietje Assies, tel. 0341-420026



KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Dhr. L.W.N. van Ommen en mevr. M.M. I.

Gordijn, Tonselshof 30, uit Kampen/Heino

Dhr. T.N. van Soest, Vuldersbrink 13, uit IJsselstein

Dhr. S.J.H. Bergsma en mevr. E. van der Heide, Langekamp 16, uit Swinderen

Mevr. T.J. van Schoonhoven, Kerksteeg 4, uit Utrecht

Fam. G.J. Boef, Kortenaerlaan 29, uit Wapenveld

Dhr. V.J.R. Brouwer, Smeepoortenbrink 17, uit Amsterdam

Mevr. G.J.R. Bouman, Simon Vestdijkstraat 36, uit Utrecht

Mevr. Y.T. d Vries, Makkumpad 20, uit Utrecht

Mevr. L. Kramer, Burg. Van Meursstraat 1A, uit Amsterdam

Verhuisd

Mevr. H.I. Oldewarris, Marijkelaan 25 naar Wethouder Jansenlaan 8

Mevr. J. van der Vegt, Drift 10 naar Drift 2 K 112

Mevr. J. van Gils, Braambergerhout 22 naar Touwbaan 116

Dhr. R.O. Peeters, Tonnenbergerhout 26 naar Middenlaan 10

Fam. Erades- Petersen, Vuurbaak 18 naar Rock and Rolldreef 10

Dhr. en mevr. H. Buis-v.d. Kooij, Zuiderzeestraatweg 151 naar Langezand 79

Mevr. K.F. Bultman, Vleeshouwersteeg 2B naar Vuldersbrink 21

Mevr. G.A. Gerritsma, Ir. Lelystraat 42 naar Guido Gezellelaan 183

Dhr. K. Foppen, Molenweg 11A naar Guido Gezellelaan 35

Dhr. C.T.M. v.d. Burgh, Waterstadboulevard132 naar Jan van Nassaupark 62

Vertrokken

Dhr. E.J. Wapenaar, Braambergerhout 22 naar Vlaardingen

Dhr. en mevr. van Ravensteijn, Boslaan 2A 32 naar Almere

Bericht van

WILMA WOLTHUIS

'Onze twee maanden in NL zitten er alweer op. Het is omgevlogen! We hebben de meest noodzakelijke zaken kunnen doen en daarnaast hebben we verschillende mensen ontmoet wat heel fijn was! Aan het eind van ons verblijf in NL zaten we een weekje in Leiden in het huis van mijn zus en haar familie. We zijn toen elke dag naar het strand geweest en we hebben in de zee gezwommen. Wat was dat heerlijk!

Het was weer heerlijk dat we in het huisje bij de fam. Stuiver konden wonen. Ruth heeft weer regelmatig met Ilse gespeeld en ook met andere vriendinnen in Harderwijk. Op 2 augustus heb ik in de dienst officieel een exemplaar van het K-Nieuwe Testament overgedragen aan de PGH. Het was een feestelijk moment. 14 jaar geleden kon deze taal niet worden geschreven of gelezen. Nu is er een goede spelling, een alfabetiseringsprogramma, 3 goed opgeleide vertalers, een spellingsgids, een klein woordenboek, etc. Samen met Carin heb ik mogen bijdragen aan de training van de vertalers en de analyse van deze interessante taal.

Het aandeel van allen die voor ons hebben gebeden en die financieel hebben bijgedragen is niet uit te drukken. Dit NT is ook tot stand gekomen door de trouwe ondersteuning vanuit onze kerk in Harderwijk en vele anderen. Hartelijk dank!

Julie blijvende gebed is nodig voor het vertaalteam nu zij aan het Oude Testament zijn begonnen. Bid ook dat het NT goed gebruikt zal worden in de verschillende kerken en bij mensen thuis. Dank voor al uw gebeden, giften en meeleven voor Wilma en Ruth!

*Namens het thuisfront comité,
Annemarie Stuiver*



VAN ABBA TOT ZONDEBOK (aflevering 5) DIALOOG

We zijn nu bij de letter d aanbeland, waarbij de vraag aan de orde wordt gesteld hoe het eigenlijk staat met de joodse reactie op de christelijke pogingen om wat meer van het jodendom te leren en te begrijpen.

Over het algemeen is men blij met onze belangstelling! Dat was wel anders in de eeuwen voor de Holocaust, of de Sjoa, het joodse woord voor vernietiging, in

de vorige eeuw. Vanaf het begin was de interesse van christenen voor joden alleen gericht op hun bekering, en daarbij werd dwang zeker niet geschuwd. Denk aan de pogroms in oost Europa, dikwijls door de kerk op touw gezet om de joden te straffen voor de moord op Jezus!

Maar na de bijna uitroeiing van het Joodse volk ging het christendom zich toch achter de oren krabben en ontstond brede belangstelling voor de grote rijkdom van hun wijsheid en kennis van met name de

Tenach, ons Oude Testament. We kregen aandacht voor onze joodse wortels, het feit dat Jezus een Jood was.

Na de oorlog werd er veel gelezen, geleerd en geconferencieerd met vertegenwoordigers van het jodendom. En nadat hun houding aanvankelijk wantrouwend was – hoe kan het anders! – won toch langzamerhand het vertrouwen in de oprecht christelijke aandacht. Dit leidde sinds het begin van deze eeuw tot uitspraken van joodse zijde tot waardering van deze aandacht en tot belangstelling van hun kant voor de christelijke visie. Ook herkenning van wat we als godsdiensten delen. Joden willen graag ook praktisch samenwerken op maatschappelijke gebieden.

In ons land bestaat al vele jaren het OJEC, overlegorgaan van christenen en joden. Door de uitgedunde joodse bevolking is het niet altijd even makkelijk om aan de vraag van christelijke zijde te voldoen. Bij christenen verflauwt de laatste tijd ook de belangstelling vanwege aandacht voor de islam en andere godsdiensten. Leo Mock, hoogleraar judaica (jodendom) aan de Theologische Universiteit van Tilburg, denkt dat de krimp van de kerk ook te maken heeft met afname van interesse in de dialoog. Er is een grote terugloop in uitgave van christelijke publicaties over het jodendom.

Anderzijds hoorde ik eens van een theoloog dat in de jaren 60 in Israël in één jaar 13 boeken over Jezus waren verschenen!

Het is mooi dat er een wederzijdse belangstelling en waardering is ontstaan tussen het oude en nieuwe volk van God!

Stien van der Hout-Slagmolen, namens de interkerkelijke werkgroep Kerk en Israël



HARDERWIJKS MANNEN- KOOR START REPETITIES OP

De koorrepetities van het Harderwijks Mannenkoor lagen maanden stil door COVID-19. Voorzitter Jan ter Steeg hield de mannen met nieuwsbrieven bij elkaar. De tijd is gekeerd ... HMK begint weer met de repetities.

De oefenlocatie is dezelfde gebleven: het Kerkelijk Centrum de Regenboog in de wijk Drielanden. De indeling en de aanloop naar de oefenkerk zijn veranderd. De pauze, het toilet- en kapstokgebruik en de 'social

talk' zijn vervallen. Er is een stoelenplan en allen moeten zich houden aan het speciale HMK-protocol. Op 3 september om 20.00 uur vangt het beoefenen van het HMK-protocol aan in de buitenlucht. De zangers verzamelen zich bij de kerk op onderlinge 1,5 m afstand onder het genot van een kop koffie met iets lekkers. Tijdens het gezellig samenzijn 'op afstand' wordt het nieuwe lied 'Love Shine a Light' gezongen. De echte repetities beginnen op donderdag 10 september om 20.00 uur.

Informatie kan worden ingewonnen:
Telefoon 0341-417087 / 06-20040693, fhc.meijer@gmail.com

Frans Meijer, PR Harderwijks Mannenkoor



Voor meer info zie onze website: pgharderwijk.nl/activiteiten1/alphacursus
Hijmen van Bloemendaal, tel. 06-53816746



VOCAAL ENSEMBLE CANTUS LUX AETERNA OP PODIUM-PLANTAGEKERK

PodiumPlantagekerk presenteert zaterdag 26 september het gemengd vocaal ensemble 'Cantus Lux Aeterna' uit Harderwijk. De negen leden zingen professioneel of semi-professioneel in bekende kamerkoren en ensembles en treden ook solistisch op. Cantus Lux Aeterna brengt toegankelijke muziek op een professioneel niveau. Het repertoire omvat o.a. klassieke en lichte muziek en Engelse koormuziek, soms op een eigentijdse manier opnieuw gearrangeerd. In dit concert muziek uit diverse eeuwen en stijlperiodes. Aanvang 16.00 uur, toegang gratis. Onder strikte RIVM-regels, zoals maximaal 100 bezoekers en gemarkeerde zitplaatsen. Reserveren (verplicht) via PodiumPlantage@hotmail.com

Adriaan Sterken

Van de Mercy Ships via Braziliaanse sloppenwijken naar de Groningse opvangboot

Al toen ze 10 was dacht ze: later ga ik mensen in arme landen helpen. Astrid Swadberg, verpleegkundige bij INLIA, heeft het gedaan ook. Ze werkte op de Mercy Ships voor de kust van Afrika en in de sloppenwijken van Brazilië. En nu werkt ze weer 'aan boord'; op de opvangboten van INLIA in Groningen.



"Zo leuk om hier op een schip rond te lopen", zegt Astrid. Ze versterkt het medische team gedurende de coronaperiode. Haar loopbaan begint in het Martini Ziekenhuis in Groningen, voordat ze in '93 en in '95 aanmonstert op de Mercy Ships; ziekenhuisschepen voor de kust van Togo, Senegal en Madagaskar. Ze doen oogoperaties, hazenlipcorrecties, verwijderden gezichtstumoren. Dankbaar werk, dat het leven van mensen verandert.

Na wat jaren terug in Nederland neemt ze opnieuw contact op met de moederorganisatie van Mercy Ships, die ook bases heeft in de sloppenwijken van Zuid-Amerika. Vier jaar werkt ze in het Braziliaanse Belo Horizonte. De verpleegpost bij het community center is het voormalige hondenschuurtje. Astrid verbindt er wonden, verzorgt huidandoeningen, doet triage.

"Eigenlijk wat ik hier ook doe: consulten, directe zorg én kijken of we het probleem zelf kunnen tackelen of naar een arts moeten." In Belo Horizonte ontmoet ze de Amerikaan Dave, eveneens vrijwilliger. Ze trouwen en verhuizen naar Amerika. Met het idee dat ze nog eens zullen verkassen naar een ander land.

Dat wordt Nederland. "We hadden beiden het gevoel dat God ons hierheen leidde." Ze begint in 2017 bij INLIA, als vrijwilliger in de TussenVoorziening (een project in Eelde). En dan krijgt Dave in augustus 2018 ineens kanker. Hij overlijdt in januari 2019. Erover praten is nog steeds moeilijk.

Buiten zwaait iemand. Astrid kent hem van de TuVo, waar ze als vrijwilliger bevriend raakte met de gasten. Ze raakt er ook bevriend met gasten uit de opvang in Groningen die op de TuVo helpen met vertalen. Maar deze collega-vrijwilligers zijn nu potentieel patiënten.

"Die zie ik dus niet als verpleegkundige. Die gaan naar een van de collega's." Ze komt ook niet als verpleegkundige op de TuVo, totdat alle gasten met wie ze omging zijn doorgestroomd naar eigen woningen. "Alles wordt hier heel zuiver en professioneel gehouden", zegt ze, "Heel goed." Ze zit prima op haar plek. Voorlopig stapt ze niet van boord.



Ds. René de Reuver over een nieuw seizoen in coronatijd:

Hoopvol leven, in vertrouwen

Ds. René de Reuver: *“De crisis ontnemt ons onze zekerheden en daagt ons uit, persoonlijk en als gemeenten, om in vertrouwen op de drie-enige God te zoeken naar verantwoorde vormen die mensen samenbrengen en hoop bieden.”* We leven in een vreemde tijd. Wie dacht klaar te zijn met het coronavirus heeft het mis. Het virus waart nog volop rond, ook onder ons. De beperkende maatregelen zijn weer aangescherpt en we houden ons hart vast voor een tweede golf in de herfst.

Een nieuw seizoen

De crisis raakt ons als kerk heel sterk. Gelukkig kunnen we weer samenkomen. Maar wel beperkt: we kunnen amper zingen en elkaar ontmoeten. Voor mensen met een extra kwetsbare gezondheid blijft het riskant. Hierdoor is het aantal mensen dat de diensten bezoekt gering. Er zijn gemeenten die zelfs helemaal nog geen diensten houden. En dit terwijl het nieuwe seizoen zich aandient. Hoe geven we in dit komende seizoen vorm aan ons kerkenwerk? Verliezen we elkaar door de crisis en de beperkende maatregelen niet heel gemakkelijk uit het oog? En hoe houd je het zelf vol? Hoe blijf je geïnspireerd, als gemeentelid, als kerkenraadslid, als voorganger? De onzekerheid en de beperkingen vanwege de crisis maken het samen kerk zijn niet eenvoudig. Ze zetten het komende seizoen onder druk. Juist ontmoeting, samen bidden, zingen, luisteren naar de Schrift en delen in elkaars verhalen vormen onze gemeenten. Zonder dat verdampst de gemeenschap, kan de moed je in de schoenen zinken en de vraag zich opdringen: wat blijft er over van ons gemeente-zijn?

Van zekerheid naar vertrouwen

De crisis bepaalt ons bij de kern van het kerk-zijn. Het zet een streep door onze vertrouwde vormen, gewoontes en zekerheden. Zoals het altijd kon, kan het nu niet meer. Dit vraagt om omdenken en vertrouwen. Vertrouwen op God. Hij laat ons niet aan ons lot over. Jezus heeft onze nood en onze dood gedeeld. Als gekruisigde en opgestane gaat Hij ons voor. En Gods Geest neemt ons zuchten, en dat van de schepping, over, als trooster. Hij zal ook in het komende seizoen zeker wegen wijzen waarlangs onze voeten kunnen gaan. De crisis ontnemt ons onze zekerheden en daagt ons uit, persoonlijk en als gemeenten, om in vertrouwen op de drie-enige God te zoeken naar verantwoorde vormen die mensen samenbrengen en hoop bieden. Juist in de nood, vanuit de diepten (Psalm 130), roepen we tot God en zoeken we samen zijn aangezicht.

Creatief en bezonnen

Er is veel creativiteit nodig om dit in het komende seizoen op een verantwoorde manier te doen. Gelukkig is er veel creativiteit in de kerk. De afgelopen maanden hebben dit bewezen. Het is bijzonder te zien wat er allemaal, met inachtneming van de regels en de beperkende maatregelen, is gebeurd. Opvallend is dat men bij al deze nieuwe initiatieven niet startte bij wat allemaal niet meer mogelijk is, maar bij wat wel mogelijk is. Deze volgorde is belangrijk. Zeker, er is veel niet mogelijk, maar we beginnen te denken bij wat gegeven de situatie wel mogelijk is. Bij waar we ons in deze tijd toe geroepen weten. Er verschijnen steeds meer publicaties die ons helpen bij de doordenking van de vragen en de uitdagingen waar de coronacrisis ons voor plaatst. *Zeer toegankelijk en uitdagend zijn: Tom Wright, ‘God en de pandemie’. Een theologische reflectie op het coronavirus en wat volgt, en: ‘Kerk in tijden van corona’. Diagnose, dilemma, duurzame toekomst, ed. Leo Fijen.*

Samen vieren, in kerkgebouw en huiskamers

Het allereerste waar we ook in het komende seizoen toe geroepen worden is samen vieren. Het *nieuwe visiedocument ‘Van U is de toekomst’* van onze kerk opent met de typering van de kerk als een gemeenschap van Woord en sacrament. We leven als kerk van het heil in Christus. Zondag aan zondag wordt dit in de grondtoon van genade gevierd, verkondigd en bezongen.

Nu staat uitgerekend dit samen vieren onder druk. Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden om een kerkdienst uit te zenden. Hierdoor kunnen velen de onlinedienst thuis volgen. Omdat het virus de komende maanden zeker nog onder ons zal zijn, is het van groot belang om de zondagse eredienst te blijven (of weer te gaan) vieren, met inachtneming van de voorschriften, en deze online te blijven (of te gaan) uitzenden.

Juist om het samen kerk zijn meer vorm te geven is het waardevol om gemeenteleden te stimuleren niet in hun eentje naar de onlinedienst te kijken, maar om dit samen met anderen (maximaal zes anderen dan gezinsleden) te doen in huiskamers. Zo kunnen we ondanks alle beperkingen meer samen kerk zijn, wordt de onlinedienst veel meer een gezamenlijke viering en vormen zich in huiskamers kleine geloofsgemeenschappen die volop de gelegenheid hebben om onder het genot van het vertrouwde kopje koffie lief en leed met elkaar te delen. Bovendien is een huiskamer heel geschikt om iemand die niet gewend is om naar de kerk te gaan ook eens uit te nodigen.

Mee-lijden

Het tweede waar het in het komende seizoen op aankomt is oog en hart te hebben voor mensen die lijden aan de crisis. Voor de meest kwetsbaren: mensen die ziek worden, verliezen lijden, hun baan kwijtraken, vereenzamen, hun perspectief verliezen... Dit vraagt om een scherpe pastorale en diaconale antenne. Om oprecht meevoelen en doorleven van elkaars nood en verdriet, angst en onzekerheid. Christus is tot in onze diepste nood afgedaald om ons daar heilzaam nabij te zijn. Hij roept ons op Hem te volgen. Heel concreet door daar te zijn waar het leven zwaar is. Waar mensen lijden, geen perspectief meer hebben en hun kracht hebben verloren. Waar één lid lijdt, lijden alle mee. Zoek elkaar op. Hoor en deel elkaars verhalen. Bid en draag zorg voor elkaar. Pastoraal en diaconaal staat ons veel te doen.

Hoopvol

Juist in deze onzekere tijd komt het aan op mensen die hoop belichamen, op kerken als vindplaats van hoop. Op mensen die nood niet bagatelliseren of wegverklaren, maar delen in de nood van anderen en het eronder uithouden. Die er voor elkaar zijn, met open hart, oren en handen. Hoopvol, omdat Jezus ons is voorgegaan en Gods Geest ons zuchten deelt. Deze hoop verbindt, geeft perspectief en troost.

Juist in dit komende seizoen waarbij zekerheden ons uit handen geslagen worden, komt het aan op hoopvol leven in vertrouwen. Gedragen door de belofte, ‘door die hoop worden wij gered’ (Romeinen 8:24).

*Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop
op geloof in de liefde
(Liselore Gerritsen)*

Een heel goed en hoopvol nieuw seizoen toegewenst!

Ds. René de Reuver, scriba generale synode

Ze zijn nog maar veertien jaar oud, wanneer zij uit Israël weg worden gevoerd – Daniël en zijn vrienden. Het zijn jongens van goede komaf. Kerels eigenlijk al wel. Want in die tijd werd je op deze leeftijd als volwassen beschouwd. En toch... ze waren toch ook nog jong.

In Babel komen de jonge mannen aan het hof terecht. Een bevoorrechte positie – ja... misschien.... Toch neemt dit de 'vreemdheid' van hun situatie niet weg. Alles waar zij bekend mee waren geweest, was in Israël achtergebleven. En dan daarbij, om vanuit de vrijheid over te gaan in een dienende situatie – ga er maar aan staan.

Het is goed om dit alles in gedachten te nemen, wanneer je dit eerste hoofdstuk van het boek Daniël leest. Juist omdat dit hun gedrag des te opvallender maakt. Hoe zij aan dit hof van de voor hen zo vreemde koning hun weg weten te vinden. Hoe zij weigeren om zichzelf helemaal te verliezen, maar, door de nieuwe wetten en taal en gebruiken heen, dicht bij zichzelf blijven en de confrontatie aan gaan.

Hoe blijf je staande wanneer je hele wereld plotsklaps verandert? Waar kun je je dan nog aan vast houden?

Het zijn vragen die me doen denken aan een bezoek wat ik afgelopen week aflegde. Na de eerste kennismaking kwam het gesprek op een zieke vriend. Ook zijn wereld veranderde in één keer. Want hoewel hij zich nog altijd goed voelt, is de ziekte ver verspreid. Maar het mooie van deze man is, dat hij weigert om zich door zijn ziekte te laten identificeren. Hij blijft meedoen aan het leven. Hij blijft dicht bij zichzelf. Bewonderenswaardig.

Zo is het ook met Daniël en zijn vrienden. Ook zij weigeren om zich door al die externe factoren te laten veranderen. De koning geeft hen dan wel een nieuwe naam – ja. En het mag dan zo zijn dat zij een voor hen vreemde, nieuwe positie hebben gekregen –oké. En natuurlijk doet dit iets met hen. En ze zullen ook aanpassingen moeten doen: een nieuwe taal leren, omgaan met andere gebruiken. Maar in de kern doen de vrienden hun best om zich vast te houden aan Diegene, bij wie zij, ook in dit vreemde land, nog altijd hun rust vinden.

Het doet me denken aan een lied wat in deze tijd van corona gemaakt werd. Het heet 'U geeft rust' – het is op YouTube wel te vinden. Het is een prachtige compilatie van verschillende stemmen en beelden en kerken. Over mensen die de God bezingen, die hen rust geeft. Zoals ook Daniël en zijn vrienden en deze zieke man hun rust bij God wisten en weten te vinden.



Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
U geeft rust in mijn ziel.

Marissa van Meijl, Predikant wijkgemeente Plantagekerk

Waar vind je dan nog rust?

Meditatie bij Daniël 1

Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

Deze uitgave is dat ds. M.B. (Marissa) van Meijl-Buitink m.vanmeijl@pghardervijk.nl

Bijbel Leesrooster

vrijdag	11 september	Matteüs 19:23-30
zaterdag	12 september	Exodus 31:1-18
zondag	13 september	Exodus 32:1-14
maandag	14 september	Exodus 32:15-35
dinsdag	15 september	Exodus 33:1-11
woensdag	16 september	Exodus 33:12-23
donderdag	17 september	Exodus 34:1-18
vrijdag	18 september	Exodus 34:19-35
zaterdag	19 september	Psalm 145
zondag	20 september	Daniël 1:1-21
maandag	21 september	Daniël 2:1-12
dinsdag	22 september	Daniël 2:13-23
woensdag	23 september	Daniël 2:24-35
donderdag	24 september	Daniël 2:36-49
vrijdag	25 september	Daniël 3:1-12

ZONDAG 13 SEPTEMBER

Collectes: 1. Stichting Present; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: ds. J. Mak

11.30 uur: ds. H. Jansen

De Regenboog

09.00 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen

ZONDAG 20 SEPTEMBER

Collectes: 1. Kerk in Actie; 2. Kerk/ouderenpastoraat;
3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

Bevestiging Ambtsdragers

11.30 uur:

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Bevestiging Ambtsdragers



BOUW DE KERK IN SYRIË WEER OP



kerk
in actie

Bouw de kerk
in Syrië weer op

Protestante
Kerk

PLANTAGEKERK

Zondag 13 september (11.30 uur) FONTEINDIENST

Deze dienst staat in het teken van de doop van Micha Stouwdam en Levi en Joël v.d. Berg. Het thema is: Heel het leven. Dit is tevens het jaarthema van Fonteinwerk. Wij mogen heel ons leven in Gods hand leggen, wat een voorrecht. Henk Jansen is onze voorganger, hij zal ook dieper ingaan op het thema. Annelien & band zorgen voor de muzikale begeleiding.

In verband met de huidige maatregelen is de dienst op uitnodiging te bezoeken, deze ontvangt u via de mail. Natuurlijk is de dienst ook via www.pgharderwijk.nl/ livestream te volgen. (Marina Muijt)



Zondag 20 september (9.30 uur) afscheid en

bevestiging ambtsdragers In de herfsttijd staan vanouds verhalen van ballingschap op het rooster. Vanochtend beginnen we met het boek Daniël. Daniël en zijn drie vrienden zijn als ballingen in Babel beland. Hoe gaan zij hier mee om? Het gaat over dicht bij jezelf blijven, over het bewaren van je identiteit.

Deze morgen is er afscheid en bevestiging van ambtsdragers. (Ds. Marissa van Meijl)

DE REGENBOOG

Zondag 13 september (9.00 uur) De startzondag ligt achter ons, het begin van het nieuwe kerkelijk seizoen is geactiveerd. Nu begint het, maar laten we beginnen met onszelf de vraag te stellen: Hoe? We lezen uit het boek Exodus over het volk Israël, dat onderweg zo'n eigen keuzes maakt, waar God niet bij kan en wil zijn. Het thema is dan ook: 'God met ons – vanzelfsprekend!?' (Anna Marie Jansen)

Zondag 20 September (10.45 uur) 'Durf jij een Daniël te zijn?' De titel van dit boekje bedoelt: wat betekent het te geloven in een minder- of andersgelovige omgeving? Daniël maakte dat mee. Hij paste zich aan, maar ook niet. Dat levert problemen op, maar vandaag in Daniel 1 zien we dat hij bewondering krijgt. Kunnen wij ons daaraan spiegelen in het zoeken naar God? In deze dienst nemen we afscheid van Mirjam ten Wolde als jeugdoudering. Op dit moment hebben we geen ambtsdragers om te bevestigen. We zullen ons moeten aanpassen – een beetje als Daniël. Niet leuk, wel blijven we vieren dat we in dienst staan. (Ds. David Kroeze)

TOELICHTING COLLECTES

Collecte 13 september - PRESENT HARDERWIJK

Stichting Present slaat een brug tussen vrijwilligers en organisaties in Harderwijk die iets hebben te bieden en kwetsbare mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Ook kerken en diaconieën zoals de onze ondersteunen het werk van Present. Zij installeren nieuwkomers, coördineren de wekelijkse inzameling voor de Voedselbank en meer. Vandaag is de diaconiecollecte voor Present. Aanbevolen! Stort via de Scipio-app of via NL 39 RABO 03 17 71 49 96 t.n.v. Diaconie o.v.v. 'Present Harderwijk'.

Collecte 20 september – OPBOUW KERK IN SYRIË

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: ruim 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. De kerken bieden hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof en ze helpen bij het herstel van gebouwen. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee? Geef via de Scipio-app of stort uw bijdrage op NL42RABO 0317714554 van de ZWO-commissie o.v.v. 'Syrië'.