

Samen Geroepen

NR 14 2020

17 juli – 27 augustus

*Ga met God...
en hij zal met je zijn.
... deze zomer, je haren in de wind,
de zon op je gezicht
... thuis, je veilige stekkie,
je eigen plek in zicht,
... samen met geliefden,
even extra goede tijd
... alleen in je verdriet,
je geliefde toegewijd
... op anderhalve meter
verweg en toch nabij
... in deze warme zomer
God blijf met kracht bij mij
... tot wij elkaar weer ontmoeten
in zijn naam elkaar begroeten
... Ga met God
en hij zal met je zijn.*

Ik mis het zingen...

Het nieuwe normaal?

Nieuwe en oude dingen



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

MAAK EEN VROLIJK GELUID VOOR DE HEER

Het mocht tot voor kort niet. Zingen in de kerk. Of misschien is 'niet mogen' te sterk gezegd. Het werd afgeraden. Het is een advies dat we volgden. Veiligheid voor alles.

Maar hoe moeilijk vind ik dat toch. Zeker wanneer ik op het liturgisch centrum sta. Stiekem bewegen mijn lippen steeds weer mee. Ik kan het niet tegen houden. Het geluid blijft binnen. Toch vormen de woorden zich. Het lijkt wel buiten mij om te gaan.

Daarom vond ik de overstapviering ook zo heerlijk. Samen met zes van onze jongeren en hun ouders vierden we. En natuurlijk, zingen mocht ook dit keer niet. Maar klappen kón wel. Ik had dit zelf van tevoren niet zo bedacht. Maar enkele nummers leenden zich hier heerlijk voor. En zo konden we tezamen toch een bijdrage aan de Godlof leveren.

Ik spreek veel mensen. En steeds weer hoor ik hetzelfde. Dat men niet naar de kerk gaat. Omdat je tóch niet mag zingen. En ja, dat is zo. Maar er zijn ook andere manieren om je enthousiasme voor God en geloof tot uitdrukking te brengen. Ook voor de zangliefhebbers onder ons.

En inmiddels komt er gelukkig steeds meer ruimte. Wellicht ook om te zingen. Hopelijk zullen we God straks weer op verscheidene manieren de lof kunnen brengen – zowel binnen als buiten de kerk.

Ds. Marissa van Meijl

WENS VOOR AL ONZE LEZERS

Wij, de redactieleden van Samen Geroepen, wensen u allen een fijne zomer toe. Tot over zes weken!

*Een hartelijke groet,
Willem Metzlar, Jan Tazelaar en Elly Scherpenisse*

HOE GAAN WE TOT EEN BESLUIT KOMEN ROND DE PLANNEN VOOR DE PLANTAGEKERK

Over de plannen voor de Plantagekerk is al lang gesproken en de bouwcommissie heeft veel werk verzet om te komen tot goede, verantwoorde plannen.

In de bijeenkomst van 19 en 20 februari zagen we wel dat, als we aan alle eisen en wensen gehoor willen geven, de kosten erg hoog worden. Zo hoog dat het voor iedereen wel duidelijk is dat dit niet kan.

Met die boodschap is de bouwcommissie verder aan de slag gegaan. En nu is er weer een aangepaste versie, die diverse varianten bevat, die tegemoet moeten komen aan de wensen en bedenkingen die zijn geuit. En bij elke variant is er een begroting gemaakt.

Om nu te komen tot een besluit, heeft de Algemene Kerkenraad een proces vastgelegd met een voorlopig tijdschema. Als eerste stap in dit proces zal een klein team, uit de bouwcommissie, het CvK en de AK een concept voorstel schrijven, waarin het bouwplan gelegd wordt naast de hoofdpunten van ons beleidsplan "Bouwen in vertrouwen" en de input van kerkenraden, commissies en gemeenteleden. En een gedetailleerd en inzichtelijk overzicht van de te verwachten kosten.



Als tweede stap zal het CvK samen met de AK inzichtelijk maken wat er aan financiën verantwoord beschikbaar gemaakt kan worden.

In stap 3 wordt het totale voorstel uitvoerig besproken met wijkkerkenraden, Fonteinwerk en Jeugdraad. Dat is, als alles volgens plan verloopt, op 15 juli gebeurd.

Als vierde stap wordt het op basis hiervan aangepaste concept voorstel in een gemeentebijeenkomst toegelicht. Dat kunnen we hopelijk eind september of begin oktober doen. Daar heeft u allemaal de mogelijkheid om uw mening over de plannen te geven.

Vervolgens wordt het resultaat van dit alles in de AK vergadering van begin november besproken en hopelijk kan er dan een voorgenomen besluit genomen worden.

Als dit allemaal vlot verloopt, zal alles in Samen Geroepen nummer 20 worden gepubliceerd en is er een laatste mogelijkheid om reacties te geven.

En dan volgt als laatste stap begin december 2020 het finale besluit.

Maar houdt u er wel rekening mee dat dit tijdschema, als het nodig blijkt, uit kan lopen. We willen graag nog dit jaar een besluit nemen, maar alleen als dat mogelijk en verantwoord is.

Peter Scherpenisse, voorzitter Algemene Kerkenraad

Bij de voorplaat:

Vakantie in eigen land

Gedachte:

*Liefde is ...
een stukje hemel in je hart.*



Het nieuwe normaal?

Kerkgang voor en in en na de coronatijd

Inleiding

Het coronavirus lijkt (gelukkig!) op de terugtocht te zijn. Over zes weken, als het volgende kerkblad uitkomt, zal de situatie op vele gebieden misschien wel weer NORMAAL zijn. En toch zijn er tal van zaken die onherroepelijk veranderd zijn en op z'n minst tot nieuwe bezinning hebben geleid. Ik doe maar een greep:

- economie: sterk toegenomen on-line verkoop, meer aandacht voor duurzaamheid
- reizen/toerisme: dichter bij huis blijven, toenemende kritiek op vliegverkeer
- zorg en welzijn: keuzes maken in de toekomst (ouderen!), capaciteit IC-afdelingen
- onderwijs en kantoorwerk: blijvend thuiswerken en/of onderwijs via het scherm??
- omgangsvormen: definitieve afschaffing van de drievoudige kus?

Kerkgang??

De afgelopen maanden was het ook op zondag anders dan anders. De kerkdiensten beginnen weer mondjesmaat op gang te komen, maar we hebben ons wekenlang moeten behelpen met diensten waarin slechts een paar functionarissen het kerkgebouw vulden en de gemeenteleden op de televisie of het internet waren aangewezen. Overigens alle lof voor de creatieve aanpak van onze voorgangers en de inventieve oplossingen van onze onvermoeibare technici!

Voor mezelf heb ik in deze coronatijd een klein onderzoekje ingesteld door zoveel mogelijk, als ik een kerklid tegenkwam, de vraag te stellen: Wat mis je nou het meeste in deze tijd t.a.v. de zondagse diensten? U raadt het antwoord al: verreweg de meesten onder u hadden het dan over gezelligheid, contact en ontmoeting (koffie!!), velen misten ook het samen zingen en het samen bidden. Maar tot mijn verrassing zeiden nogal wat mensen (ongevraagd!!) ook dat ze zich zorgen maakten of iedereen wel weer – als alles weer normaal geworden was – normaal naar de kerk zou gaan. Want ja, het is toch wel makkelijk in je eigen stoel en je kunt meteen uitdraaien of overschakelen als het je niet bevalt en koffie thuis is ook lekker en je hoeft niet door weer en wind te lopen/fietsen...

Kerkgang!!

Tja, waarom gaan we naar de kerk op zondag? Goeie vraag om weer eens te bekijken na de gedwongen pauze van de laatste maanden. Ik zou kunnen stellen dat vanaf het allereerste begin in Handelingen 2 gelovigen bij elkaar kwamen en in het geloof elkaars metgezellen (denk aan het woord gezelligheid!!) waren. Maar een kerk is geen klaverjasclub, het gaat wat dieper dan een gezellig avondje/morgentje uit met koffie toe...! Het woord voor kerk in het Nieuwe Testament (ecclesia) heeft er mee te maken dat je geroepen bent (denk aan SamenGeroepen, ons kerkblad!!) uit je eigen gedoetje en je eigen hobby's om met anderen een gemeenschap te vormen waarin je samen met elkaar steeds weer herinnerd wordt aan Gods blijde boodschap, het evangelie van Jezus Christus. Als je als twee mensen van elkaar houdt, dan wil je dat steeds weer



horen en ook zeggen. Stel je voor dat je te horen krijgt: Nou, nou weet ik het wel! Of je prevelt lieve woordjes in een geliefd oor en je krijgt te horen: Hou nou maar eens op! Zo mogen wij het steeds weer horen in onze oren en in ons hart dat Gods liefde naar ons uitgaat en dat bij hem troost en moed en kracht te vinden op onze reis door het soms mooie maar soms ook barre leven heen. En daarvoor mogen we samen danken, steeds weer opnieuw, en daarvoor willen we zingen, altijd maar weer. Dat kan in je uppie, jawel, maar met elkaar is toch mooier en dan voel je je ook opgetild en meegenomen door al die anderen om je heen. Geloven is een hyper-individuele zaak, maar kerk-zijn is een super-collectieve aangelegenheid. Daarom: ga niet voor jezelf naar de kerk (het mag wel!), maar ga voor God en voor je naaste, ga ook plaatsvervangend en bankenvullend voor die naaste die niet meer gaat (misschien wel je eigen (klein)kind. Blijf geen kritische toeschouwer maar wordt (weer) een betrokken deelnemer, wees blij met alle inventiviteit en variatie die er tegenwoordig is en wees dankbaar dat elke dienst in wezen een bijzondere dienst mag zijn als je je daarvoor maar openstelt.

Tenslotte...

U hebt dit keer zes weken om over het hoofdartikel na te denken, want het volgende nummer van SamenGeroepen verschijnt pas eind augustus. Maar zelf hoeft ik niet na te denken over een geschikte tekst als ik ergens in september weer eens in de Plantagekerk mag voorgaan, ijs en weder en corona dienende...!. Dat wordt I Cor. 16 vs 20B of Rom. 16 vs 16A, u kunt nog kiezen ook! Dat zoeken we op!!

Ds. J.Mak



PLANTAGEKERK

Dankbaar zijn we dat we gisteren (5-7) weer met wat meer mensen in de kerk mochten zitten. Van tevoren was het best spannend; zou men wel willen komen en hoe zou dit dan gaan? Maar als je dan die vertrouwde gezichten binnen ziet stromen, dan is het vooral heerlijk om elkaar weer te zien en samen God de lof te mogen brengen! Inmiddels heeft het RIVM aangegeven dat er ook op het gebied van zang weer meer mogelijk wordt. Hier gaan we als kerkenraad naar kijken. Veiligheid staat voorop. En we moeten zeggen dat we vooral ook blij zijn met de manier waarop het gat van zingen in de afgelopen weken door live-muziek op werd gevuld. Grote dank aan een ieder die zich inzet!

Dankbaar zijn we ook voor de overstap, die we samen met zes van onze tieners en hun ouders eind juni mochten vieren. Het was een prachtige dienst met veel variatie, waarbij de overstap ook letterlijk in beeld werd gebracht. Het filmpje was opgenomen in het Crescentpark in Drielanden. Terwijl de tieners het vlot, wat daar dobbert, over het water trokken, werden ze aan de ene kant uitgezwaaid door de leiding van de kinderdienst en aan de andere kant binnen gehaald door tieners van de tienerdienst en van de Rocksclub. Verder was er live muziek van de jeugdband onder leiding van Jesse Stoffer en waren er meelevende wensen van gemeenteleden. Het was dienst om energie van te krijgen!

En ondertussen zijn we druk met de voorbereidingen voor de dienst van 30 augustus, waarin we onze twee wijkgemeenten samen hopen te voegen. Hoe het geheel precies vorm gaat krijgen en hoe we iedereen op een zo goed mogelijke manier kunnen betrekken, daar zijn we nog niet uit. Maar dat het een inspirerende en opbouwende dienst moet worden weten we al wel!

Voor nu staan de vakanties voor de deur. Vanaf deze weg wens ik een ieder die eropuit trekt veel plezier en ontspanning toe. Ga met God en Hij zal met je zijn!

Ds. Marissa van Meijl



DE REGENBOOG

23 augustus Rainbow Event Tof!

Kom je ook op dit toffe zomerse event? We moeten dan wel 1,5 meter afstand houden, maar we mogen natuurlijk wel op dit zomerse Rainbow Event komen: kerkdienst met workshops en eten, voor jong én oud. Met wat aanpassingen gaat dat verantwoord: de workshops zijn voornamelijk buiten in kleine kring, en het eten neem je voor jezelf mee. Wc gebruik als het nodig is. Zo kunnen we ook nu de leuke, boeiende, en verdiepende activiteiten doen, en samen eten. Omdat we hopen op zomerzon staat de schepping centraal: 'En God zag dat het goed was'. Goed: 'Tof' staat er in het Hebreeuws. Of mooi, leuk, cool, en heel 'kapot' als je tiener bent. Dat mooie hebben we misschien wel duidelijker gezien tijdens de coronacrisis, toen de natuur ineens stiller was en lucht zo schoon als decennia geleden. Bovendien zien we dat mooie deze zondag direct in de doop van een klein menskind: Joshua van Enck. En we zien het de tuin van lof, het Crescent park, en... helaas staat dat mooie ook onder druk door onze klimaatbedreigende levenswijze. Daarom zijn we niet voor niets een groene kerk! Zo is dit extra Rainbow Event het eerste moment dat we bezig zijn met het 'goede leven', zoals het jaarthema luidt.

Hieronder vindt u het programma. Hou voor het definitieve programma de zondagsbrief en Facebook in de gaten! Opgave is nodig voor de dienst, niet voor workshops. Er is oppas en kinderdienst! Uiteraard kun je ook alleen de dienst of workshops/eten meemaken.

Programma Rainbow Event 23 augustus 'Tof'
10.45 - 11.35 uur: doopdienst, er is kinderdienst en oppas.
11.35 - 11.50 uur: zwaaien naar doopouders en inschrijven workshops
12.00 - 12.45 uur: workshops
12.45: picknick in groepjes van de workshops met eigen meegebracht eten en drinken

Workshops:

- Tekenen bloemen/planten + toelichting bij de Tuin van Lof
- Insectenblok maken
- Knutselen met de kinderdienst
- Nabespreking van de preek



colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Elly Scherpenisse, vacature (eindredactie).

Abonnementen: 25,00 per jaar per incasso Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is: NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoontoon.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1400 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 28 aug, voor 2 weken

Kopij uiterlijk 17 aug, om 18:00 uur naar:

publiciteit@pgharderwijk.nl.

Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant De Poorten
Bazuindreef 70, 3845 DC Harderwijk
T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
Veldkermeeen 116, 3844 RJ Harderwijk
T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl
En via Facebook

wijkpredikant De Morgenwijk: vacant
Pastorale zaken (80-):
Carla van Peursem
T. 0341-423002 of 06-12918704
avanpeursem@hetnet.nl
Tijdelijke vervanging: Ds. Y (Yolanda) Voorhaar
T. 06-14517919, y.voorhaar@pgharderwijk.nl

ds. H. (Henk) Jansen
predikant Fonteinwerk
Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo
T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

Seniorenwerker: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen
Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten
T 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

Seniorenwerker: F. (Frieda) Meijers
Wilgenlaan 11, 3843 JW Harderwijk
T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma
Spinnerij 13, 6717 XZ Ede
T. 06-57490961, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijtsma,
scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,
scriba.pgdpoorten@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,
scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98

www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

- De groene kerk en klimaat als uitdaging
- Bloemstukjes maken
- Tienerdienst
- Wandeling door het Crescentpark met bezinning,
- Scheppingsbingo

Let op: opgave voor de dienst is verplicht bij scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl of 0341-785120. U kunt ook alleen naar de dienst of de workshops komen. Opgave voor de workshops en eten is niet nodig.

Contact: David Kroeze en Saskia de Jonge

Schrijf een psalm/gedicht over de Schepping

De Schepping is een bron van inspiratie. Ook voor de psalmdichter. Lees Psalm 104 maar eens. Hoe laat jij je inspireren door de Schepping? Wat merk je van Gods aanwezigheid? Wat raakt je? Waarvan ben je onder de indruk?

Rond het Rainbow Event brengen we een speciale editie van het Regenboogje uit met psalmen en gedichten over de Schepping. Gemaakt door gemeenteleden. Doe je mee? Stuur je psalm/gedicht voor 17 augustus naar Anne Zijlstra via pastoraat.regenboog@pgharderwijk.nl.

Ds. David Kroeze

Ik ben op vakantie tussen 27 juli-16 augustus. Ons huis wordt bewoond door Hoogeveeners. U mag raden waar wij op vakantie zijn.

Ds. David Kroeze

JEUGD

GROWING YOUNG!

De vorige keer schreef ik over het principe 'Leef je in in jongeren' en deze keer vertel ik over het principe 'Zet Jezus centraal'.

Ik hoorde een tijdje terug een mooi verhaal van een jongere vanuit de kerk in Wageningen. Hij vertelde dat hij klaar was op school en naar huis wilde gaan om te gamen. In de aula zat een jongen helemaal alleen. Hij droeg een bandje met de letter WWJD, What Would Jesus Do, wat zou Jezus doen? Op dat moment dacht hij bij zichzelf, Jezus zou naar de jongen toe zijn gegaan om een praatje te maken. Hij besloot even bij de jongen te gaan zitten. Daarna fietste hij naar huis met een tevreden gevoel om alsnog te gaan gamen.

Growing Young gaat dus ook over handreikingen geven aan kinderen en jongeren, hoe te leven met Jezus en God. Dat kleine momenten en omzien naar elkaar ook geloven is. Wil je ook actief meedoen? Jong of oud, neem contact met mij op! Stuur een whatsappberichtje naar 06-57490961 of mail naar jeugdwerker@pgharderwijk.nl

Lisette

KERKOPSCHOOT

Ook voor "kerkopschoot" staat de zomervakantie voor de deur maar eerst nog een berichtje naar jullie allemaal.

Zaterdag 5 september zijn, onder voorbehoud, alle kinderen van 0 tot 4 jaar samen met één ouder van harte welkom in de Plantagekerk. Wij hopen dat de positieve omstandigheden zich verder ontwikkelen en dat we samen met jullie verder mogen gaan met kerkopschoot: Abraham krijgt de boodschap dat hij een verre reis moet maken, we gaan een stukje met hem mee. Misschien gaan jullie in de vakantie ook reizen. Wij wensen jullie een mooie zomer toe en komen in de S.G. van 27 augustus terug met nieuws over "kerkopschoot".

Een hartelijke groet van het team

KORT VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE KERKENRAAD OP 30 JUNI 2020

Het was voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis dat we weer fysiek met elkaar konden vergaderen. Dus ontmoetten we elkaar op 1,5 meter afstand in de grote zaal van de Plantagekerk. Na de vaste openingsrubrieken en de bespreking van de goedkeuring door het CCBB van de jaarrekeningen van de PGHarderwijk en de Diaconie kwamen we al snel op de gebruikersplannen i.v.m. de corona van de Plantagekerk en de Regenboogkerk. Het principe is dat de wijkkerkenraden verantwoordelijk zijn voor de uitwerking en handhaving en dat het College van Kerkrentmeesters (CvK) eindverantwoordelijk blijft (beheer van gebouwen). Een volgend punt was de samenstelling van de Algemene Kerkenraad (AK) voor het komende jaar. Coen van Woerkom, die aftredend was als scriba, heeft aangegeven er nog een jaar aan vast te willen knopen. Hiervoor hartelijk dank. We zullen wel op tijd een vervanger voor hem moeten vinden. Ook zal de vertegenwoordiging van de predikanten gaan wisselen. Verder heeft Karole Vons aangegeven eind van dit kalenderjaar te stoppen als notulist(e). Dus ook voor haar zullen we een opvolger gaan zoeken. Tenslotte kan de samenstelling van de AK, ook de na de samenvoeging van de wijken De Poorten en De Morgenwijk, blijven zoals die op dit moment is, namelijk: tenminste twee ouderlingen, twee diakenen, twee kerkrentmeesters, een predikant en iedere wijkkerkenraad c.q. Fonteinwerk vertegenwoordigd.

Scipio app. Inmiddels hebben we o.a. als gevolg van het online volgen van de kerkdiensten kennis kunnen maken met het gebruik en de mogelijkheden van de Scipio app. Zo is (versneld) de collecte toepassing ingevoerd, die na enige gewenning, goed functioneert. Verder worden de persberichten en mededelingen gedeeld. Er zijn nog veel meer toepassingen mogelijk zoals bijvoorbeeld het aanmelden voor diensten, het delen van adreslijsten van gemeenteleden en het digitaal toezeggen voor Kerkbalans. Deze mogelijkheden worden op dit moment onderzocht en uitgewerkt. Het CvK en het Kerkelijk Bureau zullen na de vakantie komen met voorstellen hoe e.e.a. uitgerold kan worden. Voorwaarde is wel dat het Kerkelijk Bureau beschikt over uw email adres. Wordt dus vervolgd.

Tenslotte de hoofdpunten van de agenda het bespreken van twee processen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2020 – 2030 en de proces(stappen) voor het aanpassen/renoveren van de Plantagekerk. Twee onderwerpen die we aan het eind van dit (kalender)jaar graag met goed gevolg afgerond willen hebben. Kortom het was 22:30 uur voor we de vergadering konden afsluiten, maar het was goed elkaar weer echt gesproken te hebben.

Henk van Rijssen, kerkrentmeester



PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

De heer M.J. Kerssies, Emmalaan 12 is opgenomen in Hospice de Regenboog, Postgildewegje 3, 8071 WP Nunspeet. Helaas is beterschap menselijkerwijs gesproken niet meer mogelijk; een verdrietig bericht ook voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. We wensen hen veel steun en Gods nabijheid nu afscheid zo dichtbij komt. In Sonnevank Afd. Dahlia verblijft momenteel **mw. A. Hensen**, van de Eendekamp. Daar zal zij moeten revalideren na een flinke rugblessure ten gevolge van een nare val. Ook **mw. J. Pfrommer**, Rederijkerstraat 7 is komen te vallen. Een gebroken middenvoetsbeentje en flinke spierpijn houdt haar enige weken aan huis gebonden. **Mw. W. van Eijk**, Herman de Manstraat, is aan haar schouder geopereerd en zal hopelijk in het Kroondomein, te Ermelo, verder herstellen. Al de zieken uit de gemeente wensen we geduld en kracht om te herstellen. En ons allemaal wensen we een mooie zomer.

Gertie van Dijk-Vermeulen

Ik vond een prachtig Zomerlied van Huub Oosterhuis; een lied vol dankbaarheid en ik denk dat we daar alle redenen toe hebben nu we in het nieuwe normaal weer verder kunnen.

Gertie van Dijk

*De boom is de aarde dankbaar
dat hij diep in haar wortelt.*

*De vogel is dankbaar de boom
dat hij hoog in hem nestelt.*

*Dankbaar het water de wolken
dat het mag vallen en stromen:
en de mensen dat zij het drinken
dat wij nog leven dat het nog stroomt dat
wij het drinken*

*De zon is de wereld dankbaar
dat zij zó naar hem uitziet.*

*De mensen zijn dankbaar de zon
dat hij rood uit de nacht komt.*

*Dankbaar het koren de akker
dat het mag kiemen en dragen:
en hun kinderen dat ze het eten
dat wij nog leven dat het nog draagt dat wij
het eten*

*Oh mensheid, begroet de liefde
dat wij heden nog leven.*

*Zaai sterren van liefde, een tuin
waar jij morgen zal leven.*

*Liefde je bed en je tafel
dat het mag lukken en duren:
en de sterren dat zij het zingen
dat wij nog leven dat het nog duurt dat wij
het zingen*

TOELICHTING COLLECTES

Collecte 19 juli – HOUSE OF JOY HARDERWIJK
Nabij verschillende AZC's, ook in Harderwijk aan de Jacob Catsstraat, is een House of Joy, gedragen door christenen en kerken. De stichting Gave ondersteunt deze laagdrempelige ontmoetingsruimte voor asielzoekers. Even een 'eigen' plek buiten het overvolle AZC om op adem te komen. Deze diaconiecollecte geeft de organisatoren wat extra armslag. Geef via de app of stort op NL 39 RABO 03 17 71 49 96 t.n.v. Diaconie o.v.v. 'Stichting Gave'.

Collecte 26 juli en 23 augustus – EIGEN DIACONALE TAKEN
Met deze collecte geeft u onze diaconie het werkkapitaal om mensen in nood te helpen. Dank voor uw hulp en betrokkenheid. Geef via de app of stort op NL 39 RABO 03 17 71 49 96 t.n.v. Diaconie o.v.v. 'Diaconale taken'.

Collecte 2 augustus – BIJBELVERTAALSTER WILMA WOLTHUIS
Al sinds 1996 werkt Wilma met Wycliffe in West-Afrika. Als taalkundig consultant ondersteunt ze lokale Bijbelvertalers die in hun moedertaal werken. Ze geeft les in Afrikaanse taalkunde, coördineert taalkundig werk, doet taalanalyse in het Konabere en maakt onder andere een woordenboek voor die taal. Veldmedewerkers zoals Wilma zijn niet bij Wycliffe in dienst, maar leven van giften. Omdat Wilma als Harderwijkse en lid van onze kerk haar roeping volgt, geeft dit ons extra redenen om haar te steunen. Doet u mee? Geef via de app of stort op NL42RABO 0317714554 van de ZWO-commissie onder vermelding van 'Wilma Wolthuis'.

Collecte 9 augustus – IRIS ZORG HARDERWIJK
De regionale organisatie Iris Zorg biedt in o.a. Harderwijk (Thorbeckelaan) nachtopvang. Naast een veilige slaapplek kan het de entree zijn naar hulp en een trainingshuis. De diaconie ondersteunt de nachtopvang met de opbrengst van deze collecte. Aanbevolen! Geef via de app of stort op NL 39 RABO 03 17 71 49 96 t.n.v. Diaconie o.v.v. 'Iris Zorg'.

Collecte 16 augustus – STICHTING ONTMOETING (DAK- EN THUISLOZEN)
Met als thuisbasis De Oude Synagoge biedt deze christelijke stichting aan dak- en thuislozen een vast oriëntatiepunt en ook professionele begeleiding via straathoekwerk, o.a. nabij de Plantagekerk. Naastenliefde zonder aanzien des persoons voor mensen die alle vastigheid zijn kwijtgeraakt. Bewonderenswaardig werk dat onze steun verdient. Geef via de app of stort op NL 39 RABO 03 17 71 49 96 t.n.v. Diaconie o.v.v. 'Stichting Ontmoeting'.

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

AMNESTY SCHRIJFACTIES

In de afgelopen maanden zijn er geen Amnesty schrijfacties geweest in de Plantagekerk en de Regenboog. Dit, omdat er in verband met de coronamaatregelen, alleen kerkdiensten waren met een zeer beperkt aantal kerkgangers. Graag willen wij met elkaar nadenken over hoe wij, nu er weer meer kerkgangers aanwezig mogen zijn, vorm kunnen geven aan de Amnesty schrijf- en/of handtekeningenacties na de kerkdiensten. Ondertussen gaat het werk van Amnesty gewoon door. Ik wil u graag wijzen op de website van Amnesty www.amnesty.nl. Op deze website staat onder de rubriek "Kom in actie" een aantal actiemogelijkheden (mail, brief etc.) zodat u ook in de komende tijd het werk van Amnesty kunt ondersteunen. Hopelijk komen wij elkaar straks na de kerkdiensten weer tegen bij de Amnesty schrijf- en/of handtekeningenacties!

Philips Wassenaar, ZWO/Amnesty

WILMA EN RUTH ZIJN IN NEDERLAND!

Na veel onduidelijkheid of er een mogelijkheid was om een vlucht te kunnen boeken, lukte het Wilma om haar naam en die van Ruth op een lijst voor een humanitaire vlucht van Air France te krijgen, om 2 juli naar Europa te vliegen. Heel snel moest alles in orde worden gemaakt om het huis en de dieren goed achter te laten en dingen in te pakken. Ondertussen had Ruth haar laatste weken op school en ze kwam met een goed rapport thuis. Op vrijdag 3 juli kwamen ze aan op Schiphol en zijn ze eerst voor 2 weken in quarantaine gegaan in een flat in Utrecht. Daarna wonen ze weer aan de Mandenmakerstraat in het huisje van de fam. Stuiver. Vanaf 18 juli hopen ze velen van jullie (op gepaste afstand) te ontmoeten in Harderwijk.

In Mali is de politieke situatie verre van ideaal. Er is geen vertrouwen in de regering en de president. Radicale elementen staan te trappelen om het over te nemen. Heel graag jullie gebed voor dit land wat ons zo na aan het hart ligt! Wat betreft de corona gevallen blijft het in Mali schommelen rond de 600 actieve gevallen. In Burkina is het redelijk onder controle met rond de 50 actieve gevallen. In Bobo was 2 weken lang geen enkel geval en sinds afgelopen weekend weer 1 geval in het ziekenhuis. Wilma merkt dat men zich in Ouaga veel beter aan de regels van sociale afstand houdt dan in Bobo. Het SIL kantoor is weer open en ook het centrum kan weer gasten ontvangen, wel met allerlei corona regels. Blijf bidden dat corona onder controle blijft in deze landen, vooral als straks de grenzen weer meer en meer open gaan.

De foto is genomen tijdens het verjaardagsfeest van Ruth. Ze had rond de 15 kinderen uitgenodigd in het zwembad van een hotel in de buurt. Wilma



had drie taarten gebakken en alles was schoon op! Het was een geweldig succes. Ruth is nu 12 jaar, een hele dame! Bedankt voor jullie gebed voor haar.

Eind augustus hopen Wilma en Ruth weer terug te reizen naar Burkina, met een nieuw paspoort voor Ruth.

Ondertussen maken we u graag attent op de collecte van zondag 3 augustus a.s. die ten goede komt van Wilma en het bijbelvertaalwerk.

Dank voor al uw gebeden, giften en meelevens voor Wilma en Ruth!

Namens het thuisfront comité, Annemarie Stuiver

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Dhr. en mevr. M.M. Broekhans- de Boer,
Jonkheer Sandberglaan 1A, uit Oosterhout

Dhr. E. Aalders, van Brakellaan 41, uit
Musselkanaal

Mevr. S.A. Gaastra en dhr. E.R. Grobben,
Vogelzand 4, uit Lelystad

Mevr. J.E.H. Wassink, Smeepoortenbrink 12A,
uit Ermelo

Mevr. G. Kleine, Simon Vestdijkstraat 59, uit
Diemen

Verhuisd

Dhr. D. Reitsma, Fagotdreef 71 naar
Bazuindreef 30

Dhr. G.J. Pieters, Kamperfoeliedreef 30 naar
Horlosebrink 1

Mevr. L. Prinsen- Oldenhuis, Verkeersweg 87
naar Sonnevanc, Afd. Brem K 05

Mevr. L.V. Tempert, Couperuslaan 27 naar
Schoenmakersstraat 3A

Mevr. C.E. van Ulsen-Eijlers, Randweg 56 naar
Sonnevanc, Afd. Korenbloem K 1

Mevr. I. van den Brink, Vuldersbrink 53 naar Ir.
Wortmanstraat 20

Vertrokken

Dhr. en mevr. Moed- Postma, Eisenhowerlaan
22 naar Ede

Dhr. en mevr. Pronkhorst- Boomer, Muntplein
13 naar Zeewolde

Dhr. en mevr. H. Vermeer en mevr. A.J.
Gerritsen, Nassaulaan 24 naar Vaassen

Dhr. R. Regnerus, Kamperfoeliedreef 34 naar
Leek

NIEUWSGIERIG, LEERGIERIG, GEVOEL, EEN INTERVIEW

Bidragen aan de veelkleurigheid van de PGH en aan respect, waardering en begrip voor elkaar én voor de verschillende geloofsuitingen en de uiteenlopende karakters van activiteiten en vieringen, dat is de opdracht voor de Taakgroep VHT (Verleden, Heden, Toekomst). Door de coronacrisis gingen veel geplande activiteiten niet door. Maar, de serie interviews met leden van de verschillende wijken, daar beginnen we nu toch aan. En we bijten de spits af met een echtpaar uit De Poorten.

Met Elke van der Wal, ben ik op bezoek voor een interview bij Corrie en Gerrit Rijken. Ze komen allebei uit Sprang-Capelle in Brabant, samen deden ze daar belijdenis in de Hervormde Kerk, die zich rekent tot de Gereformeerde Bond, de orthodoxe vleugel van die kerk. Ze hadden wel vragen bij het geloof en ze waren nieuwsgierig, en dat zijn ze nog steeds. Voor het werk van Gerrit verhuisden ze naar Leeuwarden. Dat was ook een andere geloofsomgeving en ze maakten kennis met het Liedboek en met vrouwen in het ambt. En toen naar Harderwijk. In die tijd werden Hervormde nieuwkomers bezocht door twee mensen, één van de Grote Kerk en één van de Nieuwe Kerk. Was dat niet gebeurd dan zouden ze naar het Anker gegaan zijn, nu ze de mogelijkheid van de Nieuwe Kerk hoorden kozen ze daar voor. Corrie meldde zich direct voor de kindernevendienst en Gerrit werd gevraagd voor de Open Deur commissie, in de loop van de jaren verzetten zij ook veel werk in pastoraat en kerkenraad. Ze hebben veel geleerd, dat bleek ook wel uit het noemen van heel wat kenmerkende uitspraken van een aantal voorgangers. Het belang van het Oude Testament werd groter voor hen onder invloed van de Amsterdamse school (die ook aandacht schenkt aan het Nieuwe Testament), de betekenis van symbolen groeide. Met groot enthousiasme vertellen ze, ze zijn haast niet te stuiten over wat hen dat opleverde. Ze leerden de Bijbel met andere ogen lezen ("Je denkt te westers Corrie, het is een oosters boek"). Gods Koninkrijk is soms hier en nu al te vinden als je het goed hebt met elkaar. De evangelisten leggen ieder hun eigen accenten. De tien geboden zijn leefregels, de joden kennen het feest van de wet waarop je danst! Je mag vrijer interpreteren vinden ze, maar blijf wel met elkaar in gesprek. En verder, niet alles is te verklaren, er is ook mystiek. De liturgie is van groot belang en de toga van de predikant. Alles heeft een betekenis. De verhoging vooraan in de kerk is geen podium het is het liturgisch centrum, daar gebeurt van alles, je mag daar de aanwezigheid van God zien, zo dichtbij is God. Je mag blij zijn, sprankelen. Voor de geloofsbeleving tijdens de kerkdienst is het belangrijk dat wat gesproken, gezongen en gebeden wordt samenhangt met het thema van de dienst, dat het elkaar aanvult en versterkt. Dat het ook, groot of klein, een nieuw gezichtspunt oplevert waar je verder over na gaat denken, zonder dat het vastpint maar juist ruimte biedt voor je eigen interpretatie. En dat altijd ook gericht is op de praktijk, op houding en handelen. De fakkelvieringen vinden ze fantastisch, daar kom je als een ander mens uit. En bij alles: goed luisteren is zó belangrijk. De Nieuwe Kerk huurde een periode de Catharinakerk voor een dienst om 9 uur 's morgens. Volgens Gerrit was dat tevens een proefpolder om nieuwe vormen te proberen, hij is er nog enthousiast over. Na de periode van kennis vergaren kwam er meer aandacht voor voelen en leerden ze mediteren. En daar komt nu bij dat wat je leert je mag uitdragen. Ze vinden die ontwikkelingen fantastisch. Ze genoten van de Academiekring waar vijf theologen een thema ieder vanuit zijn eigen gezichtspunt behandelde. De oecumene en ook het gesprek met moslims ligt hen na aan het hart.

Doordat het samengaan in de PGH veel energie kost hebben ze het gevoel dat de ontwikkeling stil staat en dat spijt hen. Verdieping, vragen, ruimte, vrijlaten, dat missen ze.

Hoe zien ze de relatie met de wereld? Ze proberen goed met de medemens om te gaan, goed te doen en dat hoeven geen grootse dingen te zijn. Maar dat vluchtelingen nu onder zeer slechte omstandigheden in kampen in Italië en Griekenland verblijven dat zit hen wel dwars. Vroeger was de inzet voor vluchtelingen groter. De uitsmijter van Gerrit: "Van ds. De Jong leerde ik dat genade wil zeggen dat je steeds opnieuw beginnen mag, dat is het mooie van geloven."

Marja Bakker

ZOMER OP DE KRIEMELBERG

Dit jaar is het Baken ook weer present met haar evangelisatiewerk op de Kriemelberg Bushcamp bij Ermelo. Ondanks dat we in de voorbereiding veel aanpassingen en herzieningen hebben moeten doorvoeren zijn we er in bevestigd dat het werk op de camping door mag gaan. Helaas is er dit jaar geen Sing-In op de camping, maar wel een Sing-In@home, dus u kunt thuis meezingen. Op www.bakenharderwijk.nl vindt u een overzicht van wat er allemaal te gebeuren staat en hoe u ons kunt ondersteunen. Hopelijk tot ziens!

Vacature het Baken

Het Baken, oorspronkelijk vanuit Harderwijk, is al meer dan 20 jaar aanwezig op Kriemelberg Bushcamp in Ermelo. Er wordt gedraaid met 6 teams, waarvan 5 in de zomer. De interkerkelijke commissie vertegenwoordigt kerken vanuit verschillende denominaties. Helaas moeten we na de zomer afscheid nemen van een paar trouwe ambassadeurs. Spreekt het volgende u aan: begeleiden van jongeren, campinglife, werken in de wijngaard... Op www.bakenharderwijk.nl vindt u een vacature om ambassadeur te worden en wat dit ongeveer inhoudt. Een ontspannen zomer toegewenst en wie weet tot ziens als ambassadeur.

Baken, Harderwijk

ORGELVIRTUOOS

Opnieuw geeft de populaire jonge organist Gert van Hoef een concert op PodiumPlantagekerk. Onder de titel "Het orgel als compleet orkest" trekt hij zaterdag 25 juli alle registers open voor orkestrale werken van o.a. Bach, Cocker, Silvestri, Rimski-Korsakov en de Finale uit Symfonie 3 van Saint-Saëns. Aanvang 16.00 uur, gratis toegang. Onder RIVM-regels, dus verplicht vooraf reserveren via AdriaanSterken@hotmail.com. Vol = vol.



VAN ABBA TOT ZONDEBOK (aflevering 3)

Nog een keer de letter B deze week: die van belofte en vervulling. Deze twee thema's werden en worden nog al eens tegenover elkaar gesteld. De belofte staat dan voor het Oude Testament (OT), en de vervulling voor het Nieuwe Testament (NT).

Men wil daarmee zeggen dat de Messias beloofd wordt in het OT, terwijl het NT vertelt van de komst van Jezus Christus, Grieks voor Masjach, het Hebreeuwse woord. De conclusie is dan dat de Joden geen deel aan de vervulling van de belofte hebben, omdat ze niet in Jezus als de beloofde Messias geloven.

De schrijvers van het boek waarop we deze serie baseren, leggen uit dat dat wel een beperking is van de betekenis van belofte en vervulling. Er wordt ook gewezen op de uitspraak van Paulus in Romeinen 9:8, dat de beloften aan de Joden gedaan werden, en die worden niet herroepen. De beloften gelden niet alleen de komst van de Messias, maar zeker ook: vrede tussen de volkeren, het verdwijnen van ziekte en het herstel van de paradijselijke harmonie.

Met de komst van Jezus onze Heer zijn al deze dingen zeker nog niet tot vervulling gekomen. Jezus verkondigt de komst van het Koninkrijk van God, en als dat gekomen is, dan zullen al deze beloften tot werkelijkheid worden.

Hij zegt ook dat het rijk al gekomen is, daar waar de wil van de hemelse Vader gedaan wordt. En dat is het geheim en de kracht van dat koninkrijk: het moet gedaan worden, door ons mensen.

Jezus bekrachtigt zo de beloften van het OT.

De Joodse filosoof Martin Buber zegt in zijn prachtige boekje "De weg van de mens" dat je het rijk van God zichtbaar kunt maken door op de goede dingen die gebeuren te wijzen, die te benoemen.

Geen tegenstelling dus tussen OT en NT, belofte en vervulling, maar een doorgaande lijn van vertrouwen op Gods toekomst, waar Hijzelf voor instaat!

*Stien van der Hout-Slagmolen,
namens de interkerkelijke werkgroep Kerk en Israël*

Startzondag PGHarderwijk 6 september 2020

"HET GOEDE LEVEN"

Het heeft even geduurd, heeft veel voeten in aarde gehad, maar nu eindelijk worden de mogelijkheden duidelijk en krijgen hierdoor de plannen ook een invulling. We hebben een plan ingediend bij de gemeente voor een bijeenkomst (op anderhalve meter) op Parkeerplaats 2, nabij het Dolfinarium/Windkorenmolen De Hoop in Harderwijk.

Eerdere plannen voor een Drive Inn Church waren niet haalbaar en een openluchtdienst in het Plantagepark is niet realistisch vanwege de anderhalve meter regel. Daarom heeft de gemeente met ons meegedacht en kunnen we een samenkomst zo mogelijk wel organiseren op P2. Opnieuw een uitdaging, maar wel één met mogelijkheden. Dit alles ook met in achtneming van de RIVM maatregelen. Een openlucht kerkdienst, opnieuw in-, of tegen het centrum van Harderwijk. Een middagprogramma wordt online aangeboden.

Er wordt gebeld... Lisette, onze nieuwe jeugdwerker staat voor de deur en zij overhandigt een tasje met inhoud. "Bedankt voor je bijdrage en eet allen smakelijk morgen (05-07-2020)". Ruim 100 van deze pakketjes worden uitgedeeld aan vrijwilligers voor het jeugd en jongerenwerk in Harderwijk. Dat is zeer zeker ook wat je noemt: "Het Goede Leven".

Dit is ook het thema voor de Startzondag 2020. Een thema ook, met de nodige vraagtekens, scepsis, immers... in wat voor tijd leven we, welke ellende hebben we net achter de rug en wat staat ons allen de komende tijd nog te wachten? Hoezo... "Het goede Leven". Misschien wel juist hierom is het goed en fijn dat we elkaar hopelijk in grote getale (op anderhalve meter overigens) kunnen ontmoeten bij de openlucht Kerkdienst.

De plannen voor de dienst zijn in de maak, we nemen extra veiligheidsmaatregelen, veel zal vooraf online geregeld moeten worden, maar we zoeken ook oplossingen voor hen die hiertoe niet in staat zijn. Het Goede Leven betekent ook dat we stil staan bij de mensen die het niet- of minder breed hebben. De Voedselbank Harderwijk zal extra belicht worden tijdens deze samenkomst. Het zal een bijzondere dienst worden, daarvan zijn wij overtuigd.

Om dit alles mogelijk te maken zoeken wij ook nog handjes, immers de richtlijnen zijn streng. Iedereen zal afzonderlijk bevestigd moeten worden t.a.v. corona gerelateerde verschijnselen, verkeersstromen moeten anders gereguleerd worden, t.a.v. de verstrekking van een hapje en een drankje, moeten we extra voorzieningen treffen. Het is niet zo veel allemaal (veel minder dan vorig jaar in het Plantagepark), maar het kost wel extra handjes en wij als commissie kunnen het niet alleen. Laat van je horen indien je ondersteunend kunt zijn. Wij nemen dan contact met je op en spreken even bepaalde zaken door. Vanaf nu proberen wij u via SamenGeroepen en via de site (PGHarderwijk) op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Reserveer dus vast deze datum.

*Met vriendelijke groet, namens de StartZondag Commissie
Gerard van de Belt. ghvandebelt@hetnet.nl*



IMPRESSIE GENERALE SYNODE 19 JUNI 2020

Op 19 juni heb ik als ouderling en afgevaardigde van de classis Veluwe voor het eerst een vergadering van de generale synode bijgewoond. In verband met corona kon de vergadering van de generale synode op 23 en 24 april 2020 niet doorgaan. Om toch nog bij elkaar te komen is gekozen voor een vergadering van één dag op 19 juni. En niet op de gebruikelijke wijze door elkaar te ontmoeten in Hydepark in Doorn. Maar nu op vier plaatsen in Nederland, die door beeldverbindingen met elkaar in contact stonden. Vanuit de classis Veluwe zijn er vijf ambtsdragers afgevaardigd naar de generale synode. Zoals gebruikelijk overleggen die vooraf om meningen met elkaar te delen. Het betekent niet dat de meningen gelijk moeten zijn. Synodeleden doen hun werk zonder last of ruggenspraak. Zij besluiten op basis van de vraag: wat is goed voor de kerk als geheel? De agenda bestaat uit een groot aantal punten met veel bijlagen. Bij de voorbereiding kan gesteund worden op diverse adviesorganen van de Protestantse Kerk. In deze impressie beperk ik mij tot twee agendapunten: De visienota 'Van U is de toekomst' en het rapport 'Werkzaam Vermogen'. Op de website van Protestantse Kerk en in o.m. dagbladen is ook informatie te vinden over het verloop van de vergadering van de generale synode en de besluitvorming.

Visienota Van U is de toekomst

De visienota 'Van U is de toekomst' is een vervolg op de visienota 'De hartslag van het leven' uit 2012. Een visienota is een theologische inhoudelijke plaatsbepaling. Waar sta je als kerk voor? Wat is de roeping van de kerk? Een visienota geeft richting aan het toekomstig werken en leven van de kerk. De nota is in concept in het vierde kwartaal 2019 op een vergadering van de classis Veluwe besproken. Opmerkingen zijn verwerkt in de visienota zoals die op de agenda stond. In een schets worden vijf onderstromen (Genade bevrijdt, Genade corrigeert, Genade volstaat, Genade motiveert, Genade ontspant) genoemd. In de kerk leven we van wat we van God ontvangen. Genade is de grondtoon. De ondertitel van de visienota luidt: Ontvankelijk en waakzaam leven van genade. Genade als grondtoon en de verwachting dat aan God de toekomst is. Er worden in de visienota vier thema's genoemd: 1. Een gemeenschap van Woord en tafel. 2. Als kinderen van één Vader. 3. Van U is het Koninkrijk. 4. Midden in het leven

Vervolgens worden de vier thema's toegelicht en zijn er per thema focuspunten opgenomen. Focuspunten die de komende jaren richting kunnen geven aan het beleid door de landelijke kerk en de plaatselijke gemeenten. De visienota wordt door de landelijke kerk gebruikt als een kader voor een nieuw vierjarig beleidsplan Dienstenorganisatie 2021-2024 van de Protestantse Kerk. Het nieuwe beleidsplan is de opvolger van het huidige Beleidsplan Dienstenorganisatie 2017-2020 van de Protestantse Kerk – Dicht bij het hart. Het nieuwe beleidsplan komt in de vergadering van de generale synode van november a.s. aan de orde.

Tijdens het overleg in de generale synode kwamen diverse lovende woorden over de visienota naar voren. Zoals bekend is de Protestantse Kerk divers. Maar we zijn wel: Eén in Christus. Een ander punt was: Wat kan de kerkenraad met de visienota? Het is soms niet zo gemakkelijk om kerkenraadsleden te interesseren voor beleidsnota's en visienota's van de landelijke kerk. Op de generale synode werd toegezegd dat er voor de gemeenten materiaal (filmpje, gesprekshandleiding) beschikbaar komt om de visienota dichter bij de leden van de kerkenraad en gemeenteleden te brengen. Verder werd nog gesproken over de coronacrisis die ook het hart van ons kerk-zijn raakt. Wat voor richting kan de landelijke kerk bieden? Op de

website van de Protestantse Kerk (zoekwoord PKN corona) is al veel te vinden. Er komt geen specifieke paragraaf corona in de visienota. Maar onder de focuspunten (pag. 9) wordt wel opgemerkt dat de kerk zich vanuit haar eigen bronnen mengt in het publieke debat over thema's als het kwetsbare leven, klimaat, migratie, zingeving, eenzaamheid en polarisatie.

Rapport Werkzaam Vermogen

Het rapport start met de opmerking dat het beheer van geld en goederen een geestelijke zaak is. Het beheer vraagt om zorgvuldigheid. De aanleiding om een rapport op te stellen ("een commissie van wijze mensen") is te vinden in het beleidsplan Dienstenorganisatie 2017-2020 van de Protestantse Kerk – Dicht bij het hart (pag. 37). Regels rond de ANBI-status speelde ook een rol. De maatschappij vraagt steeds meer om goed bestuur. In het rapport 'Werkzaam Vermogen' komen diverse mooie gedachten naar voren. We noemen het streven naar een meer integraal beleid tussen de colleges van kerkenraad, diakenen en kerkrentmeesters. Ook het meer aandacht geven aan een adequaat beleidsplan met een meerjarenbegroting van resultaat en vermogen is een waardevol streven.

In het rapport wordt indicatief een bedrag genoemd van één miljard euro dat mogelijk beschikbaar zou zijn als vrij beschikbaar vermogen. Tijdens de discussie in de generale synode kwamen diverse vragen naar voren. Is de onderbouwing van berekening van het vrij beschikbaar vermogen voldoende? Zijn gemeenten en diaconieën ook daadwerkelijk bereid om vrij beschikbaar vermogen met anderen te delen? Is een platform en adviesraad wel gewenst en noodzakelijk? Als leden van de classis Veluwe hebben we o.m. de volgende vragen ingebracht: Is het plan niet te ambitieus? Is het plan niet te bevoogdend? Samenvattend kunnen we stellen dat in het rapport mooie gedachten zijn te lezen om met elkaar samen te werken. Niet alleen financieel, maar ook: hoe we de komende jaren kerk willen zijn? Een proces van samenwerking moet groeien en ontstaan vanaf de basis en niet van bovenaf.

Diverse synodeleden, waaronder de leden van de classis Veluwe, hadden moeite met de vergaande voorstellen om een platform en adviesraad te vormen. En twijfels bij het bedrag van het vrij beschikbaar vermogen van één miljard euro. Volgens de "definitie" kan het wel vrij zijn, maar gemeenten en diaconieën zijn zelfstandig en beslissen zelf over de besteding van gelden. Na een aantal schorsingen van de vergadering en een aanpassing van het besluitvoorstel door het moderamen werd er door de generale synode een unaniem besluit genomen. Er wordt door de generale synode een dringend beroep gedaan op gemeenten en diaconieën om hun vermogen werkzaam te maken ten dienste van de roeping van de kerk. Een verdere uitwerking van de besluiten zal plaatsvinden in het nieuwe beleidsplan van de Dienstenorganisatie. Het nieuwe beleidsplan komt in de vergadering van de generale synode van november a.s. aan de orde.

Tenslotte

Mijn eerste ervaringen met de generale synode waren positief. Je ontmoet mensen die positief staan in het geloof. Geloof dat steun biedt in moeilijke omstandigheden zoals de coronacrisis en zin geeft aan het dagelijks leven. Al met al een zinvolle ervaring. Het geeft inspiratie om geestelijk leiding te geven aan de kerk die mij lief is.

Thomas Kool, ouderling Hervormde Gemeente Voorthuizen

Nieuwe en oude dingen uit je voorraad

Matteüs 13,52: 'Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.'

uit de lockdown

Komend uit de lockdown wordt regelmatig de vraag gesteld: keren we nu weer gewoon terug in de oude groef of zullen we sommige dingen nu blijvend anders gaan doen? Hoe gaan we verder na deze zomer, of later na eventueel nog een tweede golf? 'Never waste a good crisis' (Churchill). Zo hebben velen gehoopt dat ondanks veel narigheid hier goeds uit zou kunnen komen: meer verbondenheid, meer sociaal besef, meer oog voor de goede schepping. Blauwe lucht zonder strepen, stille straat, geen files, rust en tijd voor jezelf, elkaar buiten ontmoeten, niet meer verplicht zoenen of knuffelen. Elke crisis is een kans. Wat levert deze tijd van bezinning op? Misschien geen nieuwe inzichten, maar wel nieuwe focus op wat we eigenlijk altijd al wisten?

Gods nieuwe wereld

Matteüs 13 staat vol gelijkenissen van het koninkrijk van de hemel. Jezus bereidt zijn leerlingen voor op iets nieuws. 'Gods nieuwe wereld', zoals de Bijbel in Gewone Taal dat weergeeft. Wat Jezus hier laat zien is vooral een nieuwe kijk op de wereld zoals die is. En een nieuwe houding t.o.v. de wereld zoals die is. Het uithouden met het onkruid tussen het goede graan (vs. 29), zuurdesem dat alles doortrekt (vs. 33) en de grootste schat in de aarde ontdekken (vs. 44). Het oude wordt niet afgeschreven, is niet voorbij. Maar op een verborgen manier ontwikkelt zich het nieuwe in het oude!

Zo is het ook met het lezen van de Bijbel. Een schriftgeleerde die deze nieuwe bril van Gods nieuwe wereld opgezet heeft, ontdekt daar nieuwe en oude dingen. Zijn er in die oude Bijbel dan nog nieuwe dingen te vinden? Is die niet langzamerhand uitgekauwd en zijn we niet aan iets echt totaal nieuws toe? Hoe kan uit de oude traditie iets nieuws voortkomen?

verrassing

Wat Jezus zegt, is dat Hij eigenlijk niet echt iets nieuws brengt. De Oude Schriften van Israël blijven volledig overeind. Alles staat daar al in. Geen nieuwe voorraad. En toch brengt Hij uit die oude voorraad verrassend nieuw inzicht. Hij zelf is die schriftgeleerde in deze gelijkenis, die het oude zo uitlegt dat het een nieuwe boodschap wordt. Sterker nog: Hij zelf is het verrassend nieuwe inzicht uit de oude voorraad! Met Hem krijg je echt een nieuwe kijk op de dingen. Met Hem heeft God de wereld een beslissend nieuwe wending gegeven: de overwinning van vrijheid op gebondenheid, van heel op gebroken, van vergeving op zonde, van leven op dood. Soms lijkt het leven en deze wereld hier nog helemaal niet op. En zo lijkt deze crisis ons alleen nog meer met de neus op die oude wereld te drukken. Vanzelf, van zichzelf uit leidt deze crisis niet tot nieuwe kansen. Daar is een nieuwe bril bij nodig – misschien vooral nieuw lezen met behulp van onze oude bril, de Bijbel. Nieuw inzicht – vooral een hernieuwde focus op de persoon van Jezus en een nieuw besluit om Hem te volgen. En een nieuwe geest – de Geest van God, die ons op een verrassende manier kan aanraken en in actie brengen om nu wèl werk te maken van wat we eigenlijk altijd al wisten dat belangrijk was!

In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden brengt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

Bijbel Leesrooster

vrijdag	17 juli	Matteüs 12:38-50
zaterdag	18 juli	Matteüs 13:1-23
zondag	19 juli	Matteüs 13:24-35
maandag	20 juli	Matteüs 13:36-46
dinsdag	21 juli	Matteüs 13:47-58
woensdag	22 juli	Zacharia 12:1-8
donderdag	23 juli	Zacharia 12:9-13:1
vrijdag	24 juli	Zacharia 13:2-6
zaterdag	25 juli	Zacharia 13:7-9
zondag	26 juli	Zacharia 14:1-11
maandag	27 juli	Zacharia 14:12-21
dinsdag	28 juli	Exodus 25:1-9
woensdag	29 juli	Exodus 25:10-22
donderdag	30 juli	Exodus 25:23-30
vrijdag	31 juli	Exodus 25:31-40
zaterdag	1 aug	Matteüs 14:1-12
zondag	2 aug	Matteüs 14:13-21
maandag	3 aug	Psalms 78:1-16
dinsdag	4 aug	Psalms 78:17-31
woensdag	5 aug	Psalms 78:32-51
donderdag	6 aug	Psalms 78:52-72
vrijdag	7 aug	Matteüs 14:22-36
zaterdag	8 aug	Matteüs 15:1-20
zondag	9 aug	Psalms 29
maandag	10 aug	Exodus 26:1-14
dinsdag	11 aug	Exodus 26:15-37
woensdag	12 aug	Exodus 27:1-8
donderdag	13 aug	Exodus 27:9-21
vrijdag	14 aug	Psalms 45:1-8
zaterdag	15 aug	Psalms 45:9-18
zondag	16 aug	Exodus 28:1-14
maandag	17 aug	Exodus 28:15-30
dinsdag	18 aug	Exodus 28:31-43
woensdag	19 aug	Psalms 17
donderdag	20 aug	Exodus 29:1-14
vrijdag	21 aug	Exodus 29:15-30
zaterdag	22 aug	Exodus 29:31-37
zondag	23 aug	Exodus 29:38-46
maandag	24 aug	Psalms 138
dinsdag	25 aug	Matteüs 15:21-39
woensdag	26 aug	Matteüs 16:1-12
donderdag	27 aug	Matteüs 16:13-28
vrijdag	28 aug	Matteüs 17:1-8

ZONDAG 19 JULI

Collectes: 1. Stichting GAVE; 2. Kerk/ouderenvestering; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
11.30 uur: dhr. M. Brand Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze HA

ZONDAG 26 JULI

Collectes: 1. Diaconie; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: ds. Y.M. Voorhaar HA

De Regenboog

10.45 uur: ds. J. Mak

ZONDAG 2 AUGUSTUS

Collectes: 1. Wilma Wolthuis; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

De Regenboog

09.00 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen

ZONDAG 9 AUGUSTUS

Collectes: 1. Iris Zorg; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: dhr. P. Rotteveel

De Regenboog

10.45 uur: ds. J. Batenburg

ZONDAG 16 AUGUSTUS

Collectes: 1. Stichting Ontmoeting; 2. Kerk/ouderenvestering; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

De Regenboog

09.00 uur: ds. M. den Braber

ZONDAG 23 AUGUSTUS

Collectes: 1. Diaconie; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: ds. Y.M. Voorhaar

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze
Rainbow Event en doop

PLANTAGEKERK

Zondag 19 juli (9.30 uur) Deze zondag horen we hoe er een rijke jongeling bij Jezus komt. Hij vraagt Hem naar het eeuwige leven, wat erg theologisch en filosofisch klinkt. De vraag die er echter achter ligt is veel simpeler: 'Ik wil u volgen, maar hoe moet dat?' Het is op die vraag dat Jezus hem en ons antwoord geeft. (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 19 juli (11.30 uur) Thema: ... keep me burning! Matheus 25 Hoe houd je je geloof brandend nu we onzeker wachten op de tijd dat elkaar ontmoeten niet meer gevaarlijk is? We laten ons inspireren deze zondag om reserve te hebben op die momenten dat het er toe doet. Ook als we tijdens de vakantie (nog meer) afstand nemen. Leger des Heils pionier Martin Brand is onze voorganger

Zondag 26 juli (9.30 uur) 1 Koningen 3: 5-12; Matheus 13: 44-52 We horen gelijkenissen van Jezus over het Koninkrijk. Wie de boodschap van Christus op waarde schat, beseft dat hij daarin iets van uitzonderlijke waarde heeft gekregen. En daarnaast de vraag van Salomo om wijsheid, liever dan rijkdom en macht. Schriftgedeeltes die ons aan het denken zetten. Waar gaat het om? Hoe kiezen we? In deze dienst vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. (ds. Yolanda Voorhaar)

Zondag 2 augustus (9.30 uur) Vanmorgen luisteren we naar het overbekende wonderverhaal van de vijf broden en twee vissen. Een grote groep mensen is aanwezig. Er is nauwelijks te eten. En toch gaat niemand met honger naar huis. Hoe kan dit? Het is deze vraag waar we samen over na willen denken. (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 16 augustus (9.30 uur) Vandaag lijkt het wel of we bij een bekeringsmoment van Jezus zelf aan zijn gekomen. Het is wanneer Hij op bezoek is in Tyrus, als er een Syro-Fenicische vrouw bij Hem komt. Zij heeft een zieke dochter voor wie zij pleit. Door haar woorden komt Jezus ertoe om over de grenzen van Israël heen te kijken. (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 23 augustus (9.30 uur) Jesaja 51: 1-6; Matheus 16: 21-27 Over het volgen van Jezus. Petrus wil er niet van horen dat ook lijden een onderdeel is van de weg van Jezus. Dat horen ook wij niet graag. Maar toch: door de duisternis heen is het de enige weg naar licht, naar toekomst. Lied van de zondag is een lied van de Hernhutters, van Graaf van Zinzendorf: Jezus ga ons voor. (ds. Yolanda Voorhaar)

DE REGENBOOG

Zondag 19 juli (9.00 uur) Avondmaal Eens kreeg Sint Maarten een verschijning van Christus. Maar hij vertrouwde het niet en zei: toon me je wonden! Maar zijn verschijning had geen wonden, het was de echte Christus niet. Deze geschiedenis vertelt me dat een opstanding zonder lijden niet echt is. Een geloof zonder wonden, een leven zonder uitdagingen bestaat niet. Zo vieren we avondmaal. Christus heeft geleden, maar door de machten van duister, kwaad en zonde heen is er nieuw leven. Daar mogen we met brood en wijn op vertrouwen! Fijn als u het avondmaal thuis meeviert in gedachten, of met eigen brood en sap/wijn. (ds. David Kroeze)

Zondag 26 juli (10.45 uur) Zomerkost Vandaag hoop ik iets licht verteerbaars op te dienen...! (ds. J. Mak)

Zondag 2 augustus (9.00 uur) Deze zondag lezen we wat Jezus zegt over het Koninkrijk, dat er al is, maar dat eens volmaakt zal zijn. Soms moet er een crisis aan te pas komen willen we daar kunnen komen. Wat doen we ervoor, wat zetten we er voor aan de kant? Hoe groot is ons verlangen om daar deel aan te hebben? Diepgaande vragen, die we met elkaar overdenken. Het thema is: investeren voor je toekomst! (Anna Marie Jansen)

Zondag 9 augustus (10.45 uur) Mooi om deze zondag weer voor te mogen gaan in mijn geboortestad. We horen met elkaar over Jezus leerlingen die samen in een boot stappen en het meer opvaren. Dat reisje wordt spannender dan ze hadden verwacht en Jezus is niet bij hen. Of toch? Wij kunnen het soms ook zo voelen dat we er alleen voor staan. Maar we mogen vertrouwen dat Hij ons niet alleen laat gaan. Hartelijke groet, (ds. Jacoline Batenburg)

Zondag 16 augustus (9.00 uur) Vakantie betekent ontspanning. Maar waarom zijn we altijd zo druk. Moet dat, kan het ook anders? Dat druk zijn is niet iets van nu, Prediker heeft er ook al 'last' van, en klaagt dat het leven vooral zwoegen is. René van Loenen dichtte er een mooi lied over (720). Genoeg om over na te denken deze morgen. (ds. Marieke den Braber Barneveld)

Zondag 23 augustus (10.45 uur) Tof! Goed! Cool! Zo ziet God alles wanneer het is gemaakt, Genesis 1. Daarmee kunnen we de zomer door. Dit 'toffe' vieren en beleven we in dit Rainbow Event: dienst, workshops en eten. Zie onder Regenboogberichten hoe we dat gaan doen! In het bijzonder beleven we dit in de doop van Joshua: Joshua Renze Martijn van Enck, zoon van Jeanette de Groot en Laura van Enck, broertje van Isabel en Olivia, Tubadreef 44, 3845CZ. Dit Godskind geeft blijdschap! En vraagt zorg. Want bij het thema 'tof' hoort naast genieten de zorg voor elkaar, voor de schepping. En daarin schieten we ook tekort... (ds. David Kroeze)