

Samen Geroepen

NR 13 2020

3 juli - 16 juli

'Wet van het Fietswiel'

Verantwoordingsdag

De zaaier en het zaad



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

DE WET VAN HET FIETSWIEL

Nee, het wiel heb ik niet en nooit uitgevonden, een paar duizend jaar geleden was de een of andere Chinees mij net te slim af. Maar ik heb wél in de loop der jaren in mijn bescheiden laboratorium eerst uitgevonden en later steeds verder ontwikkeld de Wet van het Fietswiel!

Hoe ziet die Wet van het Fietswiel er uit?

Men neme een fietswiel, liefst zo eenvoudig mogelijk, een rad met naaf en spaken.

Men beschouwe vervolgens dit fietswiel enige tijd en van alle kanten.

Wat opvalt dat is dat de spaken van het wiel allemaal naar de naaf, het middelpunt lopen, maar gezien vanuit dat centrum lopen de spaken juist steeds verder bij elkaar vandaan.

Wat leert ons deze waarneming voor onze theologische beschouwingen over God en mens?

Naarmate wij dichter bij het centrum (= God, Jezus, de Heer) leven, zijn wij ook dichter bij onze collega-spaken (= medemensen) en evenzo: naarmate wij dichter bij onze medemensen staan, zijn we dichter bij het centrum/de kern van de zaak.

Wie zichzelf een beetje kent en geen heilige is, zal kunnen beamen dat ruzie en narigheid met je naaste je nooit dichter bij God brengt, integendeel! Maar wie dicht bij de Heer leeft, zal weten dat het dan veel makkelijker is om met die lastige klant om te gaan of vergeving te schenken aan een mede-zondaar of een nieuw begin te maken.

Ik denk wel eens voorzichtig bij mezelf: zou dit ook niet een antwoord kunnen zijn op die veelgestelde vraag: hoe zit dat nou met die mensen die helemaal niet gelovig zijn en toch allemaal goeie dingen doen voor hun medemens, niet kil-afstandelijk door het leven gaan maar warm-nabij zich opstellen? Zou voor zulke mensen niet gelden het woord van Jezus: "U bent niet ver van het Koninkrijk Gods" (Marcus 12 vs 34)?

Tenslotte nog een aardigheidje over een niet zo aardig onderwerp. Het is namelijk frappant dat juist in deze coronatijd mijn Wet van het Fietswiel bevestigd wordt door wat we allemaal kunnen zien en meemaken.

Minder Aanraking en Meer Afstand leidt tot Kommer en Kwel en zelfs Krankheid en Kwalen, daarentegen brengt Meer Aanraking en Minder Afstand juist Kostbare Krachten tot ontwikkeling! In wiskundige termen aldus geformuleerd: $2(\text{MA}) = 4(\pm\text{K})$

ds. J. Mak

PGH VAKANTIEWEEK 2021

Zoals eerder aangekondigd zijn we bezig om een vakantieweek te organiseren vanuit de Protestantse Gemeente Harderwijk in samenwerking met Het Vakantiebureau. De week is bedoeld om mensen uit Harderwijk, die vanwege hun leeftijd en/of (lichte) zorgbehoefte niet of moeilijk zelfstandig op vakantie kunnen gaan, een fijne ontspannen week met volledige verzorging te bieden. Deze mensen zullen ondersteund en begeleid worden door een team van vrijwilligers uit Harderwijk. De week is óók bedoeld als "gemeenteopbouw", om te verbinden. Door samen (bezig) te zijn zal er verbinding ontstaan tussen de gasten onderling, tussen het team vrijwilligers onderling en tussen vrijwilligers en gasten. Een aantal mensen, zowel helpers als gasten heeft zich al (onder voorbehoud) aangemeld.

De plannen worden inmiddels wat concreter.

We denken aan de week van 30 mei tot 5 juni in de Heerenhof te Mechelen, Zuid-Limburg.

Vorige week was ik (Wilma Heijblom) in die omgeving op vakantie en heb ik de accommodatie mogen bekijken en één van de twee "gastvrouwen" kunnen spreken. De Heerenhof is gevestigd in een monumentale, gerestaureerde kasteelhoeve. Het ligt naast de kerk, midden in het dorpje Mechelen dat zich kenmerkt door de vele vakwerkhuisen en een heuvelachtige omgeving.

De Heerenhof is rolstoeltoegankelijk en de kamers voor de gasten hebben een aangepaste badkamer met douche, toilet, televisie, zorgoproepsysteem en een aangepaste badkamer.

Er zijn diverse ruimtes voor activiteiten en ontspanning.

Er zijn veel rollators, rolstoelen (een aantal met duwondersteuning) en een paar scootmobielen aanwezig. Ook is er een restaurant dat aan dieetwensen kan voldoen en is er een binnenplaats met een terras.

Op de Heerenhof is ruimte voor ca. 30 gasten en 12-17 helpers, afhankelijk van de zorgbehoefte. De slaapkamers voor de gasten zijn bijna allemaal tweepersoonskamers, met per kamer een douche en toilet.

We gaan er vanuit dat het coronavirus volgend jaar onder controle is, maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld nog niet twee mensen uit verschillende huishoudens op één kamer mogen slapen. In dat geval kan de helft van het aantal mensen mee.

Aarzel niet om aan te melden voor deze week bij

Wilma Heijblom, via heijblom@caiway.nl of telefoon: 06-19581934

of Gertie van Dijk, via g.vandijk@pgharderwijk.nl of telefoon: 0341-356640

Er kunnen nog mensen bij, maar we kunnen nog niets garanderen.

Wilma Heijblom



Bij de voorplaat:

**De deuren van Plantagekerk en De Regenboog:
"straks mogen ze weer wijd open..."**

Gedachte:

*Bevaar het schip van je leven als kapitein,
Maar bekwaam je ook in het dek schrobben.*

Verantwoordingsdag

College van Kerkrentmeesters

Net zoals het Kabinet in het midden van een jaar verantwoording aflegt aan de Tweede Kamer over het gevoerde beleid ("woensdag gehaktdag") is het goed dat het College van Kerkrentmeesters (CvK) eveneens in het midden van het jaar verantwoording aflegt over het gevoerde, financiële beleid. Volgens de kerkorde is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor de financiën (van niet-diaconale aard), gebouwen en het personeel van de (kerkelijke) gemeente, in dit geval dus van de Protestantse Gemeente Harderwijk (PGH).

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft dit achtereenvolgens gedaan door het opmaken van de begroting van het huidige jaar, **begroting 2020**, het afleggen van verantwoording over het afgelopen jaar, **jaarrekening 2019**, en het bijdragen aan het opstellen van het beleidsplan d.m.v. de **meerjarenbegroting 2020–2030**. Over al deze stappen en documenten bent u op de hoogte gehouden via de PGHwebsite en publicaties in het kerkblad Samen Geroepen. Verder werden er gemeenteavonden georganiseerd waarin toelichting op de opgestelde documenten werd gegeven, de laatste keer was dat op 11 november in 2019. Helaas heeft de coronacrisis een streep gezet door een verdere serie van deze gemeenteavonden.



Corona. Ook voor de PGHarderwijk hebben de corona-maatregelen van de overheid en de protocollen van de PKN vergaande consequenties voor het gemeente zijn. Zo waren kerkdiensten alleen nog maar online te volgen en moesten allerlei fysieke bijeenkomsten worden afgezegd. Hopelijk is er licht aan het eind van de tunnel en mogen we per 1 juli weer met 100 gemeenteleden deelnemen aan kerkdiensten weliswaar onder strikte voorwaarden conform de verschillende gebruikersplannen. Gemeentezang is voorlopig niet toegestaan. Hopelijk dat na 1 september een verdere versoepeling van de corona maatregelen mogelijk is. Het heeft in ieder geval gevolgen voor de manier waarop we de startzondag op 6 september a.s. gaan vieren.

Jaarrekening 2019. Afgelopen periode is de jaarrekening 2019 opgesteld en behandeld in het CvK, goedgekeurd door de accountant en inmiddels ook goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad. Op 1 juli is/wordt een uittreksel van deze jaarrekening gepubliceerd op de PGHwebsite onder het kopje ANBI. De opmerkingen, die bij deze jaarrekening kunnen worden

gemaakt, zijn dat we een sluitende jaarrekening kunnen presenteren. Waar in de begroting voor 2019 nog een tekort van ca. 8.000 euro was voorzien, is deze in de jaarrekening 2019 omgevormd tot een overschot van bijna 4.000 euro. Hierbij dient wel aangetekend te worden dat de jaarrekening aangevuld wordt met bijna 100.000 euro uit de verschillende eigen, gereserveerde fondsen. Dit jaarlijks terugkerende bedrag teren we dus wel in op ons eigen vermogen. Zoals geconstateerd heeft een gemeenteavond hierover vanwege corona niet kunnen plaatsvinden. We hopen dat in dit lopende jaar met de presentatie van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2020-2030 wel in te halen.

Meerjarenbegroting 2020-2030 (MJB 2020-2030). Zoals in de gemeenteavond van 2019 gepresenteerd laat de meerjarenbegroting 2020 – 2030 een oplopend tekort zien, dat bij ongewijzigde omstandigheden in 2030 groeit tot bijna 300.000 euro per jaar. Een opmerking van een gemeentelid op die avond was: "Dan moeten we dus meer bijdragen". Dat is natuurlijk de positieve houding en als we de teruggang van de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) kunnen beperken is het probleem al voor een deel opgelost. De Algemene Kerkenraad en het CvK gaan in de tweede helft van dit jaar samen met (vertegenwoordigers van) de PGHarderwijk onderzoeken hoe we deze meerjarenbegroting sluitend kunnen krijgen. Uiteindelijk zal het Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB) hier ook haar goedkeuring aan moeten geven.

Evaluatie Actie Kerkbalans 2020. In de afgelopen periode heeft een evaluatie met alle betrokkenen over de Actie Kerkbalans 2020 (AKB 2020) plaatsgevonden. Op zich is de voorbereiding en uitvoering goed verlopen. De belangrijkste conclusie en actiepunten waren de volgende: de opbrengst van AKB 2020 is hoger (486.400 euro) dan begroot, (460.000 euro). Dat is verheugend om te constateren en nogmaals iedereen hartelijk dank voor de toezeggingen. De bijgevoegde folder en brief voldeden goed en zullen als basis worden gebruikt voor de Actie Kerkbalans 2021. Toch moeten we constateren dat er ook gemeenteleden zijn die al langdurig niets toezeggen. Govert van de Boom is begonnen met een soort van pilot om deze mensen te benaderen en alsnog te bewegen om bij te dragen. Helaas moesten we verder dit jaar constateren dat er 74 enveloppen zijn terug gekomen die niet zijn opengemaakt of niet zijn ingevuld. Na de zomer zullen we deze mensen nogmaals benaderen in een soort van herhaal-actie, waarbij ook de mensen die (nog) geen envelop hebben ingeleverd, om wat voor reden dan ook, worden meegenomen.

Digitaal toezeggen. Verder hebben we de eerste stappen gezet op het pad van de digitale toezegging. Dit is nog niet compleet uitgerold. 129 gemeenteleden hebben inmiddels hiervan gebruik gemaakt en het zal een van de belangrijke actiepunten zijn voor AKB 2021. De toezegging kan eventueel ook via de Scipio app plaatsvinden. Deze toepassing moet wel door het CvK en Kerkelijk Bureau worden geactiveerd. Voorwaarde is wel dat het Kerkelijk Bureau beschikt over uw emailadres (en rekeningnummer) en dat de Scipio app bij u geactiveerd is! Als dit digitaal toezeggen goed lukt, scheelt dit veel werk voor de lopers en de verwerking in de administratie. We, het CvK,

zullen u van de ontwikkelingen op dit gebied uitgebreid op de hoogte houden. Een ander punt dat uit de evaluatie naar voren kwam waren de toezeggingen van 21+ gemeenteleden. Voor de kerk ben je met 21 jaar volwassen en word je apart gevraagd, ook als je nog thuis woont, om een toezegging te doen voor de AKB. Voor deze groep is (nog) geen aparte benadering gemaakt en het CvK wil na de zomervakantie met de Jeugdraad in gesprek gaan hoe we aan deze groep bijzondere aandacht kunnen geven en hen betrekken bij de AKB.

Personeel. Hier kan het CvK melden dat er de afgelopen periode (heel) veel personeelwisselingen hebben plaatsgevonden. Dit kwam voornamelijk door emeritaat, ds. Aad Woudenberg, pensionering van de koster, Jan de Ruiter, ziekte van de kerkelijk werker Anne van Leeuwen en zwangerschapsverlof van ds. Marissa van Meijl. Tenslotte was er dan ook nog de vacature voor een jeugdwerker. Gelukkig hebben we in samenwerking met de Algemene Kerkenraad, de Wijkkerkenraden (Beroepings-commissie) en de Jeugdraad alle ontstane vacatures op goede wijze kunnen vullen. Ambulante predikanten voor Aad en Marissa, ds. Yolanda Voorhaar en ds. Nelleke Beimers, een nieuwe koster Annemarie Stuiver, een nieuwe kerkelijk werker Frieda Meijers, een nieuwe jeugdwerker Lisette Brandsma en tenslotte een beroep op een nieuwe predikant, Diemer de Jong. Hopelijk komen we nu voor wat betreft het personeel in een rustiger vaarwater.

Renovatie Plantagekerk. Afgelopen jaar is de pastorie van de Plantagekerk aan de buiten- en binnenkant ingrijpend gerenoveerd. Nu de Plantagekerk zelf nog. Gedurende reeds langere periode wordt er gewerkt aan plannen voor de renovatie van deze Plantagekerk. De plannen beginnen nu vastere vormen aan te nemen. Begin dit jaar zijn de plannen op een gemeenteavond-/middag (19 en 20 februari) aan u gepresenteerd. Uw commentaar tijdens de presentatie zelf, maar ook de schriftelijke reacties daarna zijn door de bouwcommissie meegenomen en verwerkt in de verder aangepaste bouwplannen. De bouwcommissie zal u hierover op korte termijn informeren.



De vraag die ook iedere keer werd gesteld is: hoeveel geld is er nu beschikbaar? Het CvK heeft destijds bij het verstrekken van de opdracht aan de bouwcommissie geen taakstellend budget meegegeven. Echter nu de tijd verder is gegaan, is er wel meer inzicht wat er mogelijk aan middelen beschikbaar is. Allereerst is er het legaat van 500.000 euro. Verder kan er geld dat gereserveerd is, besteed worden uit het bouw- en verbouwfonds voor 595.000 euro en uit het onderhoudsfonds voor 105.000 euro. Tenslotte zullen er mogelijkheden zijn voor subsidies, eigen fondswerving, zelfwerkzaamheid tijdens de verbouwing en mogelijk nog giften/legaten. Het totaal bedrag dat hierdoor extra zou kunnen worden ingezameld wordt geschat op tussen de 200.000 en 300.000 euro. Dat betekent dat het maximale bedrag dat beschikbaar is tussen de 1,4 en 1,5 miljoen euro zal liggen. Uiteindelijk zal dan de PGHarderwijk hierover dienen te beslissen.

Afronding. Aan het einde van deze verantwoording mag worden geconstateerd dat er in de afgelopen periode veel werk is verzet, o.a. op het gebied van personeel en renovatie van de pastorie. Echter er komt nog veel meer werk op ons af; renovatie van de Plantagekerk en het sluitend maken van de meerjarenbegroting 2020-2030. Wij, de PGHarderwijk in het algemeen en het CvK in het bijzonder, hebben uw steun daarbij hard nodig en zonder deze steun gaat het niet lukken! Enerzijds steun in de vorm van vrijwilligers(werk) en anderzijds steun in de vorm van financiële bijdragen. Hopelijk dat deze verantwoording, uitleg en oproep daartoe kunnen bijdragen.

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Harderwijk

colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Elly Scherpenisse, vacature (eindredactie).

Abonnementen: 25,00 per jaar per incasso Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is: NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoontoon.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1400 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 17 juli, voor 6 weken

Kopij uiterlijk 6 juli om 18:00 uur naar:

publiciteit@pgharderwijk.nl.

Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant De Poorten

Bazuindreef 70, 3845 DC Harderwijk

T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

Veldkersmeen 116, 3844 RJ Harderwijk

T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl

En via Facebook

wijkpredikant De Morgenwijk: vacant

Pastorale zaken (80-):

Carla van Peurseme

T. 0341-423002 of 06-12918704

avanpeurseme@hetnet.nl

Tijdelijke vervanging: Ds. Y (Yolanda) Voorhaar

T. 06-14517919, y.voorhaar@pgharderwijk.nl

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo

T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

Ouderenwerker: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen

Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten

T 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

Ouderenwerker: F. (Frieda) Meijers

Wilgenlaan 11, 3843 JW Harderwijk

T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma

Spinnerij 13, 6717 XZ Ede

T. 06-57490961, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijtsma,

scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,

scriba.pgdpoorten@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,

scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98

www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.



PLANTAGEKERK

Op 17 juni kwam het verlossende woord, Diemer de Jong heeft het beroep van de Morgenwijk aangenomen en zal de nieuwe predikant in de Plantagekerk, wijkdeel A worden. Vanaf deze plaats feliciteren wij iedereen met dit beroep, vooral de beroepscommissie en de Morgenwijk, dus eigenlijk ons allemaal. Fijn dat Marissa weer een directe collega in de Plantagekerk heeft. Wanneer de bevestigingsdienst zal zijn is nog niet helemaal zeker maar in de volgende SaGe wordt dat bekend gemaakt! Nu de vacatures zijn ingevuld met Diemer, Frieda en Lisette kunnen we naar het volgende project gaan toewerken: de samenvoeging op 30 augustus, de startzondag op 6 september en afscheid en bevestiging van ambtsdragers op 13 september. "Bevestiging", ik hoor het u/jullie hardop zeggen, is er wel iemand te bevestigen? Helaas op dit moment nog niet, ik ga er echter wel van uit nu we samengaan en er weer een mooi team van kerkelijk werkers klaar staat, dat er gemeenteleden zeggen: ja, in deze gemeente en in deze kerkenraad wil ik graag mijn steentje bijdragen! Meld u/jullie gerust aan voor ouderling, jeugdouderling, kerkrentmeester! De tijd die je er in steekt valt echt wel mee en waar het goed toeven is, gaat de tijd snel!

Vanaf 5 juli mogen er meer dan 30 mensen in de kerkdienst zijn! Wel met in acht nemen van de regels! Hoe gaan we dit doen? Er zijn 4 adressen waar u/jullie een nummertje kunnen halen voor 1 of 2 weken tegelijk. Ieder adres heeft 20 nummers, zijn deze nummers op dan is er die week helaas geen plaats in de kerk. U mag alleen naar de kerkdienst komen als u geen klachten hebt en ook in de afgelopen periode geen klachten hebt gehad! Bij binnenkomst wordt dit gevraagd en wordt u een plaats aangewezen in de kerk door iemand met een rood hesje! De dienst is om 10.30 uur afgelopen, de kerkgangers verlaten de kerk door de uitgang Stationslaan of de zijuitgang. De zitplaatsen worden gereinigd en de kerk geventileerd voor de dienst van 11.30 uur.

De adressen zijn: Marjolijn Sijsma, Krommekamp 44, Hans Kuijken, Da Costastraat 15, Willemien Holtrop, Kastanjelaan 25 en Ada Brouwer, Tuinstraat 6.

In de hoop dat we weer iets meer gemeenteleden mogen treffen in de kerkdienst, wil ik eindigen met de volgende woorden: Heer van de kerk, Hoofd van het Lichaam Wij kunnen niet samenkomen op de gebruikelijke manieren
Leer ons in deze tijd wat het is om U te vol-

gen in woord en daad
Leer ons wat het betekent kerk te zijn en om te zien naar elkaar.

Namens de beide kerkenraden, Karel Bosselaar

Koffie-inloop voorziet in behoefte



De koffie-inloop op donderdag tussen 10 en 12 uur in de Plantagekerk mag zich weer in goede belangstelling verheugen. Mensen uit de kerk en anderen hebben duidelijke behoefte om elkaar te ontmoeten. De Regenboog organiseert sinds kort ontmoetingsmomenten 'bij de heg' op de vrijdag of zaterdag om 15.00 uur.



DE POORTEN

Vol verbazing zie ik nieuwsberichten voorbijkomen. In Amerika is een man om het leven gebracht. Een reden lijkt er niet te zijn geweest. Waarschijnlijk zijn huidskleur. En of dat op zich al niet erg genoeg is, was het een politieagent die deze daad verrichtte.

Vol verbazing zie ik persoonlijke berichten voorbijkomen. Mensen met een mening. Zovelen hebben iets te zeggen. Zoveel anderen hebben dáár weer iets op te zeggen. Black lives matter. All lives matter. Stop racisme. En ook de pietendiscussie van jaren laait weer op. En hoewel ik het sentiment om je uit te spreken snap, lijkt het soms toch ook zijn doel voorbij te schieten, omdat het wéér hard tegen hard gaat.

Tot nu bleef ik stil. Het gebeuren voelde en voelt te groots. Het heeft me vooral aan het denken gezet. Over machtsmisbruik van positie. Over hoe kwetsbaar een mensenleven is. Over hoe diepgeworteld het oordeel over een ander zit en hoeveel een buitenkant er daarbij soms toe doet.

Ik geloof oprecht dat ieder mensenleven van waarde is en dat ieder mensenkind vanaf zijn geboorte – of zelfs daarvoor al – door God geliefd is, maar hoe leef je daarnaar? Hoe draag je dit uit? Hoe geef je dit door, ook aan (je) kinderen?

Afgelopen week waren we bij elkaar voor het voorbereiden van de overstapdienst. Vanwege de coronaregels zaten we in de kerk. De gezinnen bij elkaar. De tieners misschien wel wat afwachting tussen hun ouders in. En terwijl ik voor hen stond, flitste het gebeuren van hierboven even door me heen. Natuurlijk zijn twaalfjarigen geen onbeschreven blad meer. Toch hoop ik dat dát is wat wij hen – en elkaar ook – mee mogen geven: dat ieder mens in de basis door God geliefd is. En dat dat gegeven onszelf ook andere ogen – liefdevollere ogen – naar de wereld om ons heen geeft.

En vanuit de overstap van de twaalfjarigen en mijn wat filosofische bespiegelingen daarbij, nu maar even de overstap naar het meer praktische gemeentewerk. Vorige week kreeg ik de bevestiging dat het pastoresteam binnenkort compleet zal zijn. Wat ben ik blij dat Diemer de Jong in Harderwijk komt werken! Ik kijk er naar uit om hem te mogen begroeten.

En verder zien we dat er, na de intelligente lockdown van afgelopen maanden, langzaam weer wat meer ruimte komt, ook in de kerk. Zo nu en dan zijn er samenkomsten. Op de donderdagochtend is er weer koffiedrinken. En vanaf begin juli mogen er grotere aantallen bij de kerkdiensten zélf aanwezig zijn. Fijn dat dit mogelijk is! Maar nog fijner is het dat het gemeentewerk ook in die 'stille' maanden niet stilgelegd heeft. Ik dank God en ik dank jou en u voor de manier waarop we er voor elkaar zijn!

Meeleven

Met de overstapdienst van eind juni stapten we eigenlijk ook een beetje de vakantietijd in. Normaal is de zomer voor velen een tijd van weg trekken. Voor sommigen zal dit misschien nog steeds wel gelden. Anderen blijven nu dicht bij huis. En voor weer anderen gold het toch al: dat ziekte of omstandigheden hen aan huis bonden. Ik wens een ieder, of je nu weg gaat of thuis blijft, een goede tijd toe deze zomer. In het bijzonder als het moeite kost om uw of jouw weg te vinden.

Ds. Marissa van Meijl



PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.



Gelukkig mocht **dhr. K. Pasterkamp** weer thuis komen uit het ziekenhuis. Dankbaar vond ik hem weer in zijn eigen stoel aan de Veldkamp 4. Daar moet nog wel gerevalideerd worden; veel sterkte gewenst. Al onze zieken wensen we het goede en hopelijk ook beterschap. En u allen wens ik een goede weg door de zomer onder de zegen van onze God. Moge de weg je welkom heten; moge de wind altijd in je rug blazen. Moge de zon warm op je gezicht schijnen Moge de regen zacht

op je velden vallen. En totdat we elkaar weer ontmoeten: weet je geborgen in Gods hand! Mocht u een bezoekje op prijs stellen; schroom niet en laat het mij weten.

*Een zonnige en hartelijke groet,
Gertie van Dijk*

Op 9 juni is **Femmigje Komen-Glastra** overleden. Zij is 92 jaar oud geworden. Zij woonde Weth. Jansenlaan 8. Sinds 1960 was zij weduwe en bleef zij met 10 kinderen achter. De laatste tijd was het moeilijk, na een periode in de Klimop te zijn geweest ging zij naar huis, maar het lukte haar niet om zichzelf te redden. Een dochter heeft haar in huis genomen en haar de laatste tijd tot aan haar sterven verzorgd. De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaats gevonden in Vollenhove en zij is begraven op de begraafplaats in Blokzijl.

Anna Marie Jansen

WIJ GEDENKEN

Reintje Petersen-Franken

Op vrijdag 5 juni is Reintje Petersen overleden op de leeftijd van 89 jaar. Deze zorgzame- en liefdevolle moeder en oma is na een moeizame laatste tijd overleden in de Boerhaavehof. Het leven van Reintje was niet altijd gemakkelijk: haar moeder stierf op jonge leeftijd. Na haar trouwen kwam ze op de boerderij van haar schoonouders terecht: dat betekende hard werken, er was een inwonende oom en zij verzorgde haar schoonouders tot het einde. Haar man Jan, met wie ze heel gelukkig was, stierf op 59-jarige leeftijd en zij bleef met 6 kinderen achter. Haar woorden: 'ik verlaat degenen die ik liefheb en ga naar degene die ik liefhad' zijn hierin veelzeggend. Ze had het er heel moeilijk mee toen ze weduwe werd. Maar de zorg en liefde die zij van kinderen en kleinkinderen ontving, en die zij op haar beurt aan hen kon geven, maakte veel goed. Zij had een doel om voor te leven. Boven de kaart is geschreven 'de Heer is mijn Herder', het was deze psalm die we overdracht hebben in haar afscheidsdienst. Het is de Heer die bij haar zou zijn, daarvan was ze overtuigd. Korte tijd voor haar sterven hebben we deze psalm gelezen en gaf ze ook aan dat het lied van de Lichtstad gezongen moest worden. Want voor haar was de kern: 'daar zal ik mijn Heer ontmoeten', dat was haar overtuiging. Jazeker, de Heer heeft haar opgewacht. Dat dit tot steun is voor haar kinderen en kleinkinderen en allen, die Reintje Petersen-Franken zullen missen.

Anna Marie Jansen

WIJ GEDENKEN

Geertruida Anje (Truus) Feijen-Bakker

Het complete nageslacht van Truus Feijen, met uitzondering van twee kleine achterkleinkinderen, had zich op 9 juni verzameld in de aula van Elzenhof. Bijna 25 jaar na haar man, Henk Feijen, was nu ook Truus heengegaan, op de gezegende leeftijd van 95 jaar.

De uitbundige en joviale Henk en de rustige, ingetogen Truus vormden een goed stel, die elkaar ook heel goed aanvulden. Toen Henk de laatste zeven jaar van zijn leven verpleegd moest worden en onontkoombaar steeds verder weg raakte en tenslotte onbereikbaar ver weg, toen kwam zij elke middag, zeven jaar lang, bij hem op bezoek, misschien maar een keer of tien onderbroken als het echt niet anders kon. Een geweldige, liefdevolle trouw!

Op diezelfde trouw mogen ook haar kinderen en kleinkinderen dankbaar terugzien. Ze heeft me wel eens verteld dat ze elke dag, ja, vanaf het moment dat ze haar eerste kind verwachtte, voor haar kinderen bad, "de namen van haar kinderen (en later ook van haar kleinkinderen) in Gods hand legde", zoals het in dat bekende lied verwoord staat.

Truus had een goed verstand en een ijverige natuur, ze was er altijd nog trots op dat ze een van de medewerkers was geweest van prof. Kolff toen hij in Groningen en Kampen de eerste kunstnier ontwikkelde. Toen ze getrouwd was genoot ze van de kinderen en kindskinderen, vooral ook van de vakanties, tot op hoge leeftijd en zelfs soms nog met haar eigen zusters!

Ze heeft in menig opzicht een mooi leven gehad, maar ook in dit leven was er verdriet en gemis: op jonge leeftijd overleed het dochtertje Simone na een verkeersongeluk, ze was een kwart eeuw weduwe, ze sprak daar nauwelijks over maar verwerkte het in stilte, van binnen.

Van binnen leefde ze vanuit die stille kracht van haar vaste geloof en zo kon ze voortgaan "van kracht tot kracht", zoals het staat in Psalm 84, die we van haar moesten lezen in de afscheidsdienst. Dat is een Psalm die bol staat van vertroostende woorden, maar de mooiste troost gaf zij zelf aan haar kinderen mee, toen ze een van die laatste dagen in een helder moment opeens zei: "Ik ga naar de Here Jezus toe en daar zullen we elkaar terugzien!" Na zo'n leven en zo'n sterven kun je alleen maar dankbaar "Amen!" zeggen.

ds. J. Mak



Vanuit het moderamen

In het laatste nummer van Samen Geroepen maakte ik al melding van de kerkdiensten waarbij bezoekers welkom zijn. Voor de komende twee maanden zijn dat: 12 en 26 juli en in augustus op 9 en 23ste diensten waarbij we 100 personen mogen verwelkomen. Op 12 juli en 23 augustus is er kinderdienst op de andere zondagen niet.



Nogmaals alleen als u zich hebt aangemeld: scriba.pgderregenboog@pgharderwijk.nl of tel: (0341)785120 met vermelding met hoeveel personen u wilt komen. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding voor de desbetreffende zondag. U zult welkom worden geheten door coördinatoren die er zorg voor dragen dat we het werkplan correct uitvoeren. Zij zullen u naar uw zitplaats begeleiden en u moet hun aanwijzingen opvolgen. Een vriendelijk verzoek om geen gebruik te maken van het toilet in de kerk, dringende gevallen uitgezonderd. Het zullen vieringen worden anders dan we gewend waren, maar heel fijn om elkaar weer te mogen begroeten. De eerste aanmeldingen zijn binnen, weet dat u/je welkom bent!

Mocht u interesse hebben om het corona werkplan te lezen, deze staat op de website van de PGHarderwijk.



Alle vrijwilligers van de Regenboog mochten een bedankje ontvangen van het pastorale team en kerkenraad. Wat een creativiteit en een energie is hier door iedereen in gestopt. Een kaart met een eigen ontwerp en een pakkende tekst waarin we aangemoedigd worden om moed te houden, mee te doen in de gemeente en de opdracht om God lief te hebben en je naaste als jezelf.

Vacatures

Helaas mochten we geen aanmeldingen voor de vacatures als vrijwilligers ontvangen na de oproep in het kerkblad. Wij zijn dringend op zoek naar een voorzitter en twee ouderlingen. We blijven hopen en bidden dat hierin voorzien zal gaan worden en zullen actief mensen blijven benaderen. Als we een actieve gemeente willen zijn, hebben we uw/jouw inzet dringend nodig. Onlangs zag ik een vlag met de tekst: MET ELKAAR - VOOR ELKAAR, een spreuk die ik ons als kerkgemeente toewens.

Joke Bode, scriba

(Half) geharkte paadjes

Ik ben benieuwd naar de zomer: hoe zal het jullie vergaan? En ons als kerk? Vorige Samen Geroepen schreef ik over de 'harkende kerk': de begaanbare weg van de zondagse eredienst is niet vanzelfsprekend. Daarom sprokkelen we nu stukjes kerk bij elkaar. Ieder kaartje, gesprekje, regenboogkoffie, noodoverleg, zoomvergadering is méér kerk dan eerst. En allemaal meer op onszelf.

Zo harkt ieder zijn eigen kleine paadje. Paadjes die soms vol mooie momenten zijn, of waarop we juist wat troost zoeken bij elkaar. Mag ik wat zeggen? Besef dat jouw kleine geharkte paadje dit moment kerk is. Dat dit kerk vormt. Dat we elkaar opzoeken in het kleine moment, met weinigen samen. Waar loopt jouw (half) geharkte paadje?

Wij harken als organisatie ook door. De kinderdienst is twee keer deze zomer: 12 juli en 23 augustus. Dus zet dit in je agenda! Geef je op voor de late diensten, waar we met 100 mogen komen. Ben je al eens in de tuin van lof geweest? Even zitten, ontspannen, misschien een gedachte voor God? Organiseer een eigen thee-tuin... kijk samen met iemand anders een online viering... laten we zwaaien achter ramen, en nog eens een lied zingen op het plein. En laat het mij als dominee, ons als kerkenraad weten!

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00 – 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Mevr. J. Riewald- Doornenbal, Bazuinpad 21, uit Den Burg

Dhr. M.W.J. Post, Kajuitmeen 2, uit Zwolle

Verhuisd

Mevr. A.C. Broersma, De Ruyterlaan 4 naar Woldbergerhout 20

Dhr. en mevr. Van den Brink- Sanders, Ullerbergerhout 31 naar Korte Kerkstraat 4A



J JEUGD

ZOMERBOEKJE KLIEDERKERK

Voor de zomermaanden geen pakketje, maar een doeboekje! We duiken samen in het scheppingsverhaal. Gezinnen met kinderen in de leeftijd van de kinderdienst ontvangen het zomerboekje van de kliederkerk. Het boekje staat boordevol opdrachten, puzzels, vragen om over na te denken of samen te bespreken. Maak met stoepkrijt een stripverhaal, doe de water race of speel het bingspel. En er staan nog veel meer leuke activiteiten in! Maak er vooral ook foto's van en stuur ze naar 06 559 779 83. We zullen de foto's delen tijdens kerkdiensten en via Facebook. Fijne zomer gewenst!

*Namens kinderdienst de Regenboog
Saskia de Jonge*



GROWING YOUNG!

De komende weken vertel ik graag wat meer over mijzelf en hoe de zes principe van Growing Young voor mij hebben gewerkt om betrokken te blijven bij de kerk en ouderen te inspireren om de jongeren te zien. De vorige keer schreef ik over 'Leef je in in jongeren' en deze keer vertel ik over het principe 'Geef leiderschap door aan jongeren.'

Ik sloot mij aan bij de kerk in Wageningen. In mijn vorige kerk in Sneek was ik jeugdouderling en actief in kinderwerk, maar hier in Wageningen was weinig voor de kinderen. Dit verbaasde mij en ik miste de kinderen in de kerk. We kregen een nieuwe predikant Erica Hoebe, zij wilde met ons kennismaken in kleine kring. We spraken met elkaar over ons geloof en onze wensen. Daar sprak ik de wens uit dat er een jeugdouderling moest komen voor de kinderen en jongeren. Kort daarna kreeg ik de vraag of ik jeugdouderling wilde worden. In mijn enthousiasme zei ik "Ja dat wil ik, want ik wil ook nog met mijn kinderen later naar de kerk kunnen." Niet helemaal realiserend op dat moment dat ik dan ook mee mocht vergaderen met de kerkenraad en mee mocht beslissen. Ik was 24 jaar oud en daar zat ik tussen alle zestigers en zeventigers van de kerk, spannend maar vooral trots dat ik mee



mocht doen. Wieger, 74 jaar oud, kwam altijd naast mij zitten en beantwoordde mijn vragen als ik even niet wist waar het over ging, hij zag mij. Growing Young gaat over mee mogen doen, ouderen durven jullie de sleutel door te geven aan de jongeren? Jongeren durven jullie ruimte in te nemen? Wil je ook actief meedoen? Neem contact met mij op!

Stuur een whatsappberichtje naar 06-57490961 of mail naar jeugdwerker@pgharderwijk.nl

Lisette

Uitnodiging

Hoi! Koning David heeft mij beloofd dat ik koning word. Dat wordt een feestje! Het lijkt me erg leuk als jij erbij bent!

Datum: zondag 12 juli

Tijd: 10.45 uur

Locatie: Kerkelijk Centrum de Regenboog (koffiezaal)

Laat je even weten of je komt? Jouw ouders kunnen zichzelf en jou aanmelden voor de (kinder)dienst via de scriba:
scriba.pgderregenboog@pgharderwijk.nl

Groetjes,

Salomo

KINDERDIENST REGENBOOG

Vanaf juli mogen we weer met meer mensen naar de kerk. Tijdens de diensten op zondag 12 juli en op zondag 23 augustus verzorgen we kinderdienst. We doen dat tijdens de hele dienst. De kinderdienst vindt plaats in de koffieruimte en bij mooi weer buiten. We houden ons aan de veiligheidsvoorschriften. We kijken ernaar uit om de kinderen weer te zien. En we maken er een feest van! Het is tenslotte feest, dat we weer naar de kerk mogen

BEAMTEAMS



De corona maatregelen hebben tot een andere wijze van gemeentezijn geleid en dus tot uitsluitend online-kerkdiensten. Gelukkig is daarvoor veel inventiviteit ontwikkeld in het maken van vlogs, gebruik maken van Youtube filmpjes, gebruik maken van de Scipio app voor collectes en ondersteuning door eigen muzikale bijdrages. Deze manier van kerkzijn legt wel een grotere claim op het werk van de beamteams. Sinds december 2019 kunnen de kerkdiensten van de Plantagekerk, zowel de Erediensten als de Fonteindiensten, live of later via Kerkdienstgemist.nl worden bekeken. Voor de Regenboogkerk gold dit al eerder. De website houdt het aantal keer dat een uitzending wordt bekeken bij. Aan de cijfers is te zien dat het in het begin voor de Plantagekerk wat

onwennig was. Het waren er in december, januari en februari respectievelijk 111, 171 en 235 kijkers. En toen kwam corona eraan. In maart waren er 849 kijkers en in april, mede door de Paasweek, 1423! In de maand mei hebben bijna 1200 kijkers ingelogd en voor juni zitten we ook al tegen de 600. De uitzendingen voorzien dus duidelijk in een behoefte. Overigens zitten in deze cijfers ook andere uitzendingen zoals Podium Plantage, Gemeenteavonden, etc., maar dat aandeel is niet zo groot.

Het Beamteam heeft er een aardige kluit aan gehad om dit te realiseren. Nadat het kerkbezoek werd verboden kwamen er allerlei zaken bij, naast het voorbereiden en verzorgen van de uitzending. WhatsApp begroetingen en gebedswensen werden mogelijk, in plaats van YouTube filmpjes kwam er meer livemuziek tijdens de diensten, waardoor er extra geluidsversterking nodig was. (Dat moest allemaal worden georganiseerd!). Tot op heden is het gelukt en wij zijn blij dat we dit hebben kunnen verzorgen.

Kom het Beamteam van de Plantagekerk versterken. Helaas zijn twee teamleden onlangs vertrokken (verhuizing en andere bezigheden) waardoor het team nu uit zeven personen bestaat. We hebben dringend behoefte aan versterking van het team. Zou je het leuk vinden om de camera's te bedienen en/of een PowerPoint presentatie te maken? Van harte welkom! Weet je het niet zeker of wil je eerst een gevoel krijgen van wat het werk inhoudt, draai dan een dienst mee. Het is helemaal niet van hoog niveau en we zijn geen professionals, maar we hebben wel plezier in het werk. Heb je interesse of behoefte aan meer informatie? Stuur een mailtje naar: beamerteam.pk@pgharderwijk.nl. Dan nemen wij graag contact met je op.

VAN ABBA TOT ZONDEBOK (aflevering 2)

Wie A zegt, moet ook B zeggen. Daarom is na de A van Abba nu de B van Bekering en Belofte aan de beurt. Bekering? Is dat niet een veel te braaf en stoffig woord? Laten wij het stof er dan maar eens vanaf blazen. Bekering is beslist niet braaf, maar kritisch en het is een sleutelwoord in beide Testamenten van de Bijbel. Als je wel eens wat hebt gebladerd door de profetenboeken van de joodse Bijbel, kun je flink zijn geschrokken van de griezelig strenge woorden. Wij zouden die mannen willen toeroepen: "Jesaja, Jeremia en Amos, moet het nu echt zó? Zou God zo streng zijn als jullie zeggen?"

Maar al die heftige en donkere woorden zijn juist zo dreigend om tot mensen te laten doordringen dat zij het licht moeten kiezen en hun leven veranderen. Iedereen leest liever beloftevolle woorden, maar in de Bijbel zijn beloftes niet "los verkrijgbaar." Beloftes over een goede nieuwe toekomst, staan altijd in verband met bekering.

Tijdens deze coronacrisis was het ons ook al opgevallen dat eigenlijk iedereen (ook niet-gelovige filosofen), tegen ons zegt: "Je moet je leven veranderen!"

Om eens rustig over Bekering & Belofte te mediteren, raad ik een stukje uit de profetenboeken aan, namelijk Jesaja 29 : 17 – 24. Er staan vast woorden in die op onszelf betrekking hebben, zeker het laatste vers: "Ieder die verward was, zal inzicht verwerven, wie altijd klaagde is vol begrip."

Tjitte Dijkstra, namens de interkerkelijke werkgroep Kerk en Israël





De

is voor Kerkelijk Centrum De Regenboog op zoek naar een nieuwe

BEHEERDER M/V

voor (gemiddeld) 15 uur per week

Functieomschrijving

De beheerder is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van het kerkgebouw, de verzorging van kerkelijke en verhuuractiviteiten, alsmede de aansturing van de hulpbeheerders en andere vrijwilligers. Het dagelijkse beheer betreft het schoonhouden van het gebouw en deze gereedmaken voor de diverse activiteiten. Daarnaast kunnen lichte onderhoudswerkzaamheden onderdeel zijn van het takenpakket. U verhuurt het gebouw binnen de daarvoor opgestelde kaders en maakt daartoe zelfstandig (prijs)afspraken met huurders. De diverse taken vinden plaats met ondersteuning van een team hulpbeheerders en andere vrijwilligers. U stuurt deze vrijwilligers aan en plant in samenspraak de werkzaamheden in.

De werkzaamheden vinden op wisselende tijdstippen van maandag t/m zaterdag plaats. De functie kent een hoge mate van zelfstandigheid en eigen initiatief is daarin belangrijk.

De zondagse kosterstaken zijn geen onderdeel van de functie, maar worden uitgevoerd door vrijwilligers van beide wijkgemeenten. Het is mogelijk deze functies te combineren.

Profiel

U wilt deze functie vanuit een dienende taakopvatting gaan bekleden. U beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden. U bent flexibel, maar kan ook duidelijk grenzen aangeven wanneer dat nodig is. U bent in het bezit van een BHV en/of EHBO-diploma of bent bereid dat te behalen. Bij voorkeur bent u meelevend lid van de Protestantse of Hervormde Gemeente.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld conform de Arbeidsvoorwaardenregeling voor Kerkelijk Medewerkers van de PKN. Meer informatie hierover kunt u vinden op <https://www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden-koster-beheerd/>

Informatie en solliciteren

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met voorzitter van de PSKD, de heer Cor Jan Korevaar, telefoon 06-51301402 of email voorzitter.deregenboog@gmail.com. Schriftelijke sollicitaties met motivatie en CV kunnen per email naar dit emailadres gestuurd worden.



Sla de vakantie niet over nu een verre reis er niet in zit. Op vakantie in je eigen woonplaats kun je ook onverwachte plekjes vinden.

Van allerlei kanten wordt ons aangeraden in eigen land op vakantie te gaan. Terecht, er is nog zoveel moois op de Waddeneilanden, in Limburg of in de Achterhoek te ontdekken.

Maar ik houd het graag nog dicht bij huis: in eigen stad. Toen onze dochter, vele jaren geleden, veel last had van wagenziekte en mijn man een week naar het buitenland was, boekte ik een hotelkamer in eigen stad.

Ik werd voor gek verklaard, want wie gaat er nu geld uitgeven aan een hotel in eigen stad? Maar ik weet nu nog hoe dat uitje was en al die verre oorden ben ik allang vergeten. Ik weet het ook omdat mijn dochter achterop de fiets zittend (toen acht jaar, denk ik) vroeg: "Wanneer zijn we er?", en ik naar eer en geweten kon zeggen: "Over tien minuten."

Ook de fiets-valet service van het hotel herinner ik mij nog goed. Bij aankomst werd mijn fiets door een bell-boy weggezet en de volgende ochtend weer voorgeleden.

Het leuke is dat wanneer je wakker wordt in dat andere deel van de stad, je ook direct andere dingen gaat doen. Een paar jaar geleden bleek dat er een woord voor deze vakantie bestond toen wij het boek Staycation kochten. Dat bracht ons opnieuw op allerlei ideeën voor onze eigen stad.

Het gaat er om dat je in je eigen leefomgeving nu eenmaal je vaste routes en vaste adresjes hebt. Tijdens je staycation mag je daar niet komen.

Onlangs las ik de aanbeveling van geluksprofessor Ap Dijksterhuis dat je juist in deze tijd wel vakantie moet nemen en niet moet overslaan omdat je die ene verre reis niet kunt maken. Goeie tip. Ik hoef niets te organiseren, mijn fiets staat klaar.

Ik heb mijn oog nu laten vallen op een brugwachtershuisje dat is omgetoverd tot hotelkamer. Ik ga een lang weekend weg in een straal van vijf kilometer. Als dat het goede leven niet is.

Christ' l Dullaert is ondernemer, jurist en rechtsfilosoof

Dit artikel is overgenomen uit 'Het Goede Leven'



Voor deze zondag staat de gelijkenis van het gezaaide zaad op het rooster van onze kerken. Een verhaal dat vrijwel alle lezers kennen denk ik. Het zaad wordt uitgestrooid en komt op allerlei plekken terecht, en het brengt niet, of wat, of veel of heel veel oogst op.

Jezus vertelt veel gelijkenissen, daarmee wil hij dingen duidelijk maken aan de mensen. Vreemd genoeg zijn ze dikwijls zo moeilijk te begrijpen dat je je afvraagt of de toehoorders er wel iets aan hadden. Deze moest ook uitgelegd worden aan de leerlingen, toch niet de eersten de besten! Zij gingen al lange tijd met hun meester om en je zou verwachten dat ze precies begrepen wat hij bedoelde. Maar nee, ze vragen ook om uitleg, en die geeft hun rabbi dan.

Wat mij meteen opviel bij het lezen van deze gelijkenis is het gegeven van de ongelijke kansen. Is dat niet een schot in de roos in deze tijd? De niet-blanke mensen vragen om aandacht voor hun ondergeschikte positie, voor de discriminatie die zij ervaren. En daarmee begint het verhaal ook. Moet je zien wat een verschil het is in welke wieg je geboren wordt, het kan zelfs een stijfselkissie zijn zoals een lied uit de Jordaan gaat. Wat voor kansen heb je met zo'n begin? Terwijl anderen met een gouden lepel in hun mond geboren worden! Dit heb ik altijd een geweldig gezegde gevonden! Ik stel me dat dan voor, een baby in de wieg met een gouden lepel in het mondje in plaats van een speen! Maar zo gaat het dus ook met het zaad dat uitgestrooid wordt. Niet eerlijk, want hoe kun je vruchten geven als je zaad op de rotsen valt, of op de weg waar je als zaad vertrappt wordt?

Ik zie hier ergens het oude beeld van de uitverkiezing tevoorschijn komen. Waarom krijgen we van onze Schepper niet allemaal gelijke kansen? Best moeilijk, want zo is het toch eigenlijk wel. Je zult maar op de rotsen gevallen zijn, geboren in een stijfselkissie. Toch begrijp ik uit de woorden van Jezus dat het niet altijd helemaal een kwestie is van "beschikking", dat je hele levenslot afhangt van wat de Schepper je toebedeelt. Er zijn omstandigheden waar je zelf ook iets aan kunt doen. In vers 20 staat bijvoorbeeld, dat het zaad geen wortel schiet omdat de mensen oppervlakkig zijn, ze geven het zaad geen kans. In tijden van tegenspoed houdt hun geloof geen stand. En in vers 22 gaat het over mensen die de verleiding van de rijkdom niet kunnen weerstaan. Niet altijd is het de beschikking van Boven die je leven bepaalt, maar ook is lang niet altijd wat je overkomt je eigen schuld.

De uitverkiezing zie ik als iets positiefs: De Heer bekommert zich om jou, je bent uitverkoren om een kind van Hem te zijn. Ik kan niets met de gedachte dat sommigen al vóór hun geboorte bestemd zijn voor de hemel, en anderen, och armen, voor wat we vroeger de hel noemden. Veel mensen beleven die hemel en hel hier op aarde, en Paulus zegt dat God wil dat alle mensen gered worden voor het leven bij Hem in het eeuwige licht. Hoe het dan moet met vreselijke mensen als Hitler weet ik ook niet. Wat weten we eigenlijk van Gods wegen? Ze zijn hoger dan onze wegen, wij kunnen die niet begrijpen.

Maar deze gelijkenis heeft natuurlijk wél absoluut een opdracht: iets van ons leven te maken, en niet alleen voor onszelf, hoewel dat volgens de Spreuken ook zeker een opdracht is: Geniet het leven met hem of haar die je lief is!

Maar de opdracht geldt ook voor het werk in het rijk van de Heer, of in zijn wijngaard, ook zo'n mooi beeld. Daar kun je vrucht dragen, of je nu in een stijfselkissie geboren bent of met een gouden lepel in je mond!

Ds. Stien van der Hout-Slagmolen

De zaaier en het zaad, is het wel eerlijk?

Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
Stien van der Hout-Slagmolen
famvanderhout@outlook.com
tel. 417856**

Bijbel Leesrooster

vrijdag	3 juli	Psalm 27
zaterdag	4 juli	Zacharia 9:1-8
zondag	5 juli	Zacharia 9:9-17
maandag	6 juli	Zacharia 10:1-5
dinsdag	7 juli	Zacharia 10:6-12
woensdag	8 juli	Zacharia 11:1-14
donderdag	9 juli	Zacharia 11:15-17
vrijdag	10 juli	Romeinen 10:1-13
zaterdag	11 juli	Romeinen 10:14-21
zondag	12 juli	Romeinen 11:1-12
maandag	13 juli	Romeinen 11:13-24
dinsdag	14 juli	Romeinen 11:25-36
woensdag	15 juli	Matteüs 12:1-21
donderdag	16 juli	Matteüs 12:22-37
vrijdag	17 juli	Matteüs 12:38-50

ZONDAG 5 JULI

Collectes: 1. Hospice Jasmijn; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

11.30 uur: ds. H. Jansen Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. H. Jansen

ZONDAG 12 JULI

Collectes: 1. Diaconie; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D.J.D. Kroeze

11.30 uur: ds. D.J.D. Kroeze Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. I. Jansen – Kleinjan

Collecte 5 juli - HOSPICE JASMIJN

Als het levenseinde nadert willen mensen meestal het liefst thuis zijn. Maar niet altijd is dat mogelijk of verantwoord. Dan is een hospice waar je je thuis voelt een mooi alternatief. Een veilige beschermde omgeving met alle aandacht en specialistische zorg. Hospice Jasmijn, op het terrein van Sonnevanc, biedt die mogelijkheid. Via deze diaconiecollecte willen we bijdragen aan net een beetje extra zorg en aandacht voor de medewerkers, vrijwilligers en gasten van dit hospice.



Geef via de Scipio-app of stort uw bijdrage op NL 39 RABO 03 17 71 49 96 t.n.v. de Diaconie met vermelding Hospice Jasmijn.

Collecte 12 juli – EIGEN DIACONALE TAKEN

Op allerlei manieren staat de diaconie mensen bij die in problemen dreigen te komen. Wij zetten daarbij ons brede netwerk van relaties en instanties in, maar ook financieel springen wij waar nodig even bij. Ons werkkapitaal is wat u ons meegeeft via de collectes voor eigen diaconale taken. Dank voor uw hulp en betrokkenheid. Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 03 17 71 49 96 t.n.v. Diaconie.

PLANTAGEKERK

Zondag 5 juli (9.30 uur) Deze ochtend lezen we psalm 82. God komt daarin naar voren als rechter te midden van de goden en machten. Hij neemt het op voor de weerlozen en wezen, de verdrukten en zwakken. Hoe actueel is dit allemaal vandaag de dag? Hoe interpreteren we deze tekst in onze tijd? En wat betekent het woord van God voor ons daarin? Mooie vragen om samen over na te denken. Wees welkom (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 5 juli (11.30 uur) Henk Jansen zal voorgaan in deze bijzondere dienst, waarin Bente Groeneveld gedoopt zal worden. Het thema is Geef het door! De doopouders willen hun liefde voor God doorgeven aan hun kinderen. Lastig in deze tijd waarin ontwikkelingen zo snel gaan. Hoe geven we ons geloof door aan onze kinderen in deze tijd? Wat wil jij doorgeven? Henk zal ons hier meer over vertellen.

Zondag 12 juli (9.30 uur) 'Dit moet anders' denkt iedereen wel eens. Het mag beter! We zien graag dat dingen verbeteren. Gods koninkrijk inspireert daarvoor. Of 'Gods nieuwe wereld' zoals de Bijbel in gewone taal zegt. Hoe zou de wereld eruit moeten zien door Gods ogen? Vast anders en mooier. Daarin geloven motiveert. Welke kracht heb jij gekregen om iets ten positieve te veranderen? Jezus, profeten, zij roepen er vaak toe op. Tegelijk vinden we dat ergens ook wel lastig. Want verandering geeft onrust. Het is veel rustiger en veiliger als alles gewoon lekker blijft lopen. Hmm, hoe zit dat met die nieuwe wereld? (ds. David Kroeze)

Zondag 12 juli (11.30 uur) Deze dienst gaat David Kroeze voor. Het thema is: Nu ga ik het anders doen! De afgelopen periode hebben we veel noodgedwongen stil moeten staan. De vogels hoorden we luider dan ooit tevoren. Het moet anders, maar actie blijkt best lastig, zeker als je iets moet inleveren. Hoe fijn zou het zijn als we God kunnen helpen om Zijn ideale wereld mee te helpen bouwen? David zal ons hier meer over vertellen.



DE REGENBOOG

Zondag 5 juli (9.00 uur) 'Liefde tot in 1000 generaties.' Het lied 'The Blessing' ging afgelopen maandag viral in alle social media. Daarin wordt bezongen hoe God tot in 1000 generaties zegent. Het boek Deuteronomium is er vol van: God heeft zijn volk lief (Deut. 7,8), en daarom zegent hij het met een lang leven. Maar dat leven onder zijn zegen vraagt ook wat! Die liefde beantwoorden en doorgeven. Ook in een anderhalve meter cultuur is dit onze uitdaging. (ds. Henk Jansen)

Zondag 12 juli (10.45 uur) Geworteld Het leesrooster geeft Matteus 13 aan, de gelijkenis over het zaad. Ik wil dat verbinden met een tekst uit de brief aan de Efeziërs 3, waar Paulus spreekt over 'geworteld en gegrondvest blijven in de liefde'. Hoe kan het zaad van het Woord in ons leven wortelschieten? We houden vast aan de belofte uit psalm 126: dat wie in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. De lofzang zal in deze dienst gaande gehouden worden door twee zangers. En met de mentimeter kunt u voor- en dankbeden doorgeven. Welkom om zo samen deze dienst te vieren! (ds. Irma Jansen-Kleinjan)

**Berichtje voor alle aanleveraars van kopij:
De volgende Samen Geroepen is het Vakantie-nummer voor 6 weken.**