

Samen Geroepen

NR 12 2020

19 juni - 2 juli



**Beroepingswerk
Waar begint geloof?
Houd moed – heb lief**



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

CORONAMOE

Ik heb geen zin meer om afstand te houden. En ook geen zin meer om het over corona te hebben. Ik vluchtte laatst vloggend mijn werkkamer uit, te veel geharnast in Lange Afstand Communicatie. Ik LAT toch niet met jullie? Ik weet nog, in het begin vond ik de rust heerlijk, het onthaasten en lege agenda's. Nu voel ik het gemis, en dat het zoveel meer inspanning kost verbonden te blijven. Vroeger leek het me wel spannend monnik te worden, maar nu: no way! Isolatie is een hogere kunst van incasseren, accepteren, inventief zijn en creatief opnieuw verbinden.

Maar ik wil niet moe blijven; ik wil door de leegte heen, verder. Daarom blijf ik verlangen naar nabijheid. Dat zet me aan om me telkens opnieuw te verbinden met mensen, hoe dan ook. Als ik dat typ klinkt het opwekkingslied 'Hou vol' ineens in mij: we zijn onderweg en niet bedoeld voor negativiteit. Daarom richt ik me telkens op die Éne, ook in de Corona. Want we zijn voor alles Gods kind en worden niet bepaald door onze omstandigheden. Ik bereid nu ook een dienst voor zónder corona als hoofdthema. En als ik het over corona móet hebben: uiteindelijk betekent 'corona' kroon en er is maar één die hem past: Jezus Christus. Niet om te bagatelliseren, want het duurt lang.

Na deze corona-crisis volgt ook een economische en een psychosociale crisis. Tegelijk mag ik weten Wie er in de crises bij me is. Samengevat: om de coronamoehoeheid te overstijgen heb ik *verlangen en Godsvertrouwen*. En tenslotte nog: *reisgenoten*. Ik hoop dat je met me oploopt!

Ds. David Kroeze

Bij de voorplaat:

Plantagekerk met banner / kinderen met prachtige zeepbellen

VANUIT DE PLANTAGEKERK

Woensdag 3 juni heeft de Morgenwijk een wijkavond gehouden om de te beroepen predikant te presenteren. Diemer de Jong is nu nog predikant in Voorthuizen en is na de wijkavond beroepen om de vacature in te vullen van de Morgenwijk. Ds. Diemer de Jong is 61 jaar, getrouwd en woonachtig in Voorthuizen, waar hij ook zal blijven wonen. Het fijne aan deze beroeping was dat ook de jongeren van de beroepingscommissie heel erg enthousiast waren over Diemer als dominee, hij sprak zo in gewone taal! Nu maar hopen als u dit bericht leest of ds. de Jong het beroep heeft aangenomen. Als dat zo is, gaan we er van uit dat we of de laatste zondag van september of de eerste zondag van oktober Diemer de Jong kunnen bevestigen als dominee van de nieuwe wijk Plantagekerk, wijkdeel A. Laten we in ieder geval er van uit gaan dat vanaf begin oktober het team van pastores binnen de PGHarderwijk weer compleet is. Op 1e Pinksterdag zijn namelijk Lisette, jeugdwerker en Frieda, seniorenwerker bevestigd in de Regenboog en Plantagekerk. Tot beiden wil ik graag een hartelijk welkom uitspreken en hen een gezegende en fijne tijd toewensen in ons midden.



Sinds 7 juni mogen er weer meer gemeenteleden naar de kerk komen. Deze weken tot 30 personen. We konden mooi oefenen met het gebruikersplan in de hand en de looprichtingen op de grond. Voor de kerkdiensten is het allemaal wel duidelijk en houden we er goed toezicht op. Ingang aan het Hogepad en de uitgang aan de Stationslaan en de zijuitgang. Op 1,5 meter naast elkaar en niet meezingen. Door de weeks mag er maar 1 activiteit tegelijk plaatsvinden in de kerk, aanmelden bij de koster en na de activiteit schoonmaken en ventileren. Laten we proberen ons er allemaal aan te houden; dus als de koster zegt dat het niet kan, niet op een andere manier proberen in de kerk een ruimte te claimen. Het zou heel vervelend zijn als we weer een stap terug moeten doen! Met ingang van 5 juli mogen we met meer mensen in de kerk aanwezig zijn, daarover krijgt u apart bericht!

Het is half juni en dat betekent dat voor veel mensen langzamerhand de vakantieperiode gaat aanbreken. Voor velen zal het misschien een ander soort vakantie worden dan normaal. Maar hoe of waar dan ook, het is altijd fijn om er even tussenuit te gaan. Mocht u er op uit trekken, wees dan verzekerd van de Zegen van God op uw reis! Blijft u thuis in Harderwijk, de activiteiten nemen langzamerhand weer toe; zoals het koffiedrinken op donderdagmorgen, een kerkdienst op zondag, een afspraak met Marissa, Gertie of Frieda en Lisette in de tuin van de pastorie of gewoon via de telefoon. Laten we elkaar niet vergeten en zoals het aan de buitenkant van het kerkgebouw hangt: houd moed en heb lief!

Namens de beide wijkkerkenraden, Karel Bosselaar

Gedachte:

Tegenslag is de beste gelegenheid om te tonen dat men karakter heeft.
Seneca (Romeins schrijver en stoïcijnse filosoof)



Waar begint geloof?

Ik heb in de afgelopen maanden op veel verschillende manieren mensen horen spreken over de coronacrisis. "Het is het begin van het einde, het oordeel van God over de wereld", zei iemand tegen mij. Anderen zagen het niet zo definitief, maar zeiden toch dat deze plaag door de Eeuwige naar ons gezonden was om ons iets te leren. Vaak bleef echter onduidelijk, wát we dan moesten leren. Zelf heb ik, bij het uitbreken van zo'n allesomvattende ziektedreiging, ook mijn associaties gehad met diverse Bijbelverhalen. De uitbraak van de corona-crisis bracht mij vooral bij het eerste verhaal uit het boek Exodus.

Dat verhaal gaat over de nakomelingen van Jacob, die hun vaste plek gevonden hadden in Egypte. Ze leefden er met elkaar, het ging ze voor de wind. Ze werden vanzelfsprekend in Egypte, "ze bevolkten het hele land." Aan al die vanzelfsprekendheid kwam ineens een einde. "Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had". Een nieuwe wind waaide door het land, en het was geen aangename wind. Er kwam een einde aan de vanzelfsprekendheid, aan werkelijk alles wat tot nog toe zo gewoon gebleken was. Het werd ongewoon hard werken in Egypte om het hoofd nog boven water te houden, er kwamen slavendrijvers, er kwam dwangarbeid. Zelfs kwam het ervan, dat de jongetjes, die geboren werden, gedood moesten worden.

Zo bracht de coronacrisis ook ons in een wereld, die ineens niets meer te maken had met de wereld zoals ze ons vertrouwd was. Dat onzichtbare virus kostte ons van de ene op de andere dag onze vrijheid, onze argeloosheid, onze zorgeloosheid; we moesten thuisblijven, we moesten zelfs anderhalve meter bij elkaar vandaan blijven, we mochten niet meer naar de kerk, de kinderen niet naar school, velen van ons moesten, als het maar even kon, thuis werken. Bezoek mocht je niet meer ontvangen, je mocht je ouders in het verzorgingshuis niet opzoeken, je mocht je naasten, die inmiddels met corona in het ziekenhuis waren opgenomen, niet bezoeken. We moesten in no-time wennen aan het 'nieuwe normaal', een normaal waar we eigenlijk helemaal niet gelukkig van werden.

Het heeft ons heel wat gekost, die corona. Gelukkig werden de meeste mensen die gegrepen werden door het virus ook weer beter. Maar als je erge klachten had, moest je naar het ziekenhuis. Wie daar geweest is, weet hoe zwaar het geweest is: geen bezoek, een ziekte die voor sommige mensen onverwacht en grillig verliep, mensen die overleefden, maar wel omdat ze een zwaar verblijf op de Intensive Care verduurden, mensen die soms nog vele maanden moeten revalideren.... En mensen die overleden, soms nog heel onverwacht, anderen na zorgelijke weken.... In het ziekenhuis had je toch de indruk, dat je de corona in al haar wreedheid en onvoorspelbaarheid meemaakte.

Het is zo'n tijd waarvan je mensen hoort zeggen: "Als er een God bestaat, waarom laat Hij dit dan toe? Ik geloof niet meer". Veel vertwijfeling, wanhoop en opstand tegen kerk en geloof hoor ik van mensen, die soms veel en heel

intensief vreselijke dingen hebben meegemaakt. Ik kan me voorstellen, dat je alle hoop en geloof verliest. Aan de andere kant: we zijn ook wel erg gewend geraakt aan ons eigen gods-beeld: een god die maar moet oplossen wat wij niet kunnen, een god die alle ziekte uitbant, een god die thuishoort in een onbereikbaar verre hemel.... Menselijk verlangen naar heelheid, naar genezing, naar geborgenheid en zekerheid kan zo diep zijn, ons zo doen verlangen naar een 'goddelijke' oplossing. Je vraagt je wel eens af, of we ook genoeg stil staan bij het idee van een God die afdalt, een God die 'incarneert', 'vlees wordt' (Johannes). En wat betekent het als de geloofsbelijdenis uitspreekt dat Jezus is "nedergedaald ter helle"?



Uiteindelijk is het voor mensen onmogelijk om God te kennen: niemand heeft ooit God gezien, waar Hij ooit dichtbij was, was Hij verborgen in een wolk, met Pinksteren ontmoeten we hem in vlammen en wind... Het dichtst was God nabij in de Mensenzoon; in Jezus was hij één van ons, in onze hoop en ons verlangen, maar ook in onze onmacht, ons verdriet, onze dood...

Wat verwacht je eigenlijk, als je zegt dat je in God gelooft? In het verhaal van de farao-crisis, staan we niet verbitterd en verlamd aan het eind van de geschiedenis. Het (gods)beeld ligt aan diggelen, maar dat blijkt niet erg te zijn. Want in de afbraak van Exodus 1 begint juist het verhaal van geloof, hoop en liefde. Het ontstaat hier, omdat twee vrouwen, Sifra en Pua, niet willen geloven dat het gaat zoals het gaat. Ze hebben geen plan, ze hebben geen macht: maar bedenken wel de smoes, dat ze "te laat waren", als de farao vraagt waarom er nog steeds levende jongens-baby's zijn. Zo zijn er tijdens deze corona-crisis zoveel mensen, die iets deden: een online-concert, patronen voor mondkapjes ontwerpen, video-bellen met soms onbekende burens, onderwijs-op-afstand, allerlei hulp-initiatieven, huisbezoek-op-afstand: het zijn maar een paar voorbeelden, maar op zoveel manieren maken we er wat van. Ze zien wat er gebeurt, maar geloven dat het anders kan, en anders mag. Sifra en Pua zijn vrouwen gebleken, die niet alleen kinderen ter wereld hebben geholpen, maar door hun protest en moed ook een nieuw geloof de wereld hebben in geholpen, een geloof, waarvan zij nog niet konden weten wat de impact zou zijn. Een geloof dat verhalen vertelt van schepping en creativiteit, van rechtvaardigheid en barmhartigheid, van geloof, hoop en liefde, en heel veel moed.

Huib van der Burg, Geestelijk Verzorger Ziekenhuis St Jansdal



Anders dan anders

Daar stond ik dan na zoveel maanden weer. In een nagenoeg lege kerk. Natuurlijk was de ervaring anders dan anders. En toch voelde ik mij niet alleen. Door het handjevol mensen wat voor mij zat – zeker. Maar ook doordat ik mij verbonden wist met u en jullie die thuis mee vierden. Dat bleek ook wel tijdens de dienst. We mochten Frieda Meijers de zegen van God over haar werk meegeven. En daarop werd er ook van u en jullie thuis een reactie gevraagd. Hoe mooi waren de reacties die binnenstroonden. En hoe geweldig waren ook de foto's die ik later van de kinderen kreeg, naar aanleiding van mijn facebookvlog. In de week voorafgaande waren zovelen druk geweest met het rondbrengen van doehetzelfpakketjes. Mooi dat hier gebruik van is gemaakt en dat ook kinderen mee(be)leven! Zo mochten en mogen we ons verbonden weten door onze God, die ons in deze vreemde tijd toch – al is het dan op een andere manier – samen laat komen.



Maar ik zei het al: en toch is het anders. Als voorganger ben je meer op thuis gericht. Dat betekent dat je in de camera kijkt en niet naar de mensen die voor je zitten. En dat betekent ook dat je bezig bent met de vraag hoe de dienst in huiskamers binnenkomt. Zo

wordt er meer gebruik gemaakt van filmpjes en andere media en zijn er andere vormen van muzikale ondersteuning. Het is jezelf opnieuw uitvinden.

Het kan niet anders. Zeker ook als kerkenraad willen we een zo veilig mogelijke omgeving bieden. Maar wat mis ik u en jullie! Ik mis de 'gewone' ontmoeting. Ik mis het, dat ik niet even ergens een kop koffie kan komen drinken.

Maar het doet goed te merken dat veel zaken wel doorgaan – al is het dan op een andere manier. Ik denk aan de bevestiging van Frieda en Lisette, die zo heel erg welkom zijn en dit ook zo ervaren. Maar ik denk ook aan de gemeente-avond van de Morgenwijk over het beroepingswerk. Wat bijzonder dat er in deze vreemde tijd toch een geschikte en enthousiaste kandidaat gevonden is! Hopelijk mogen we ds. Diemer de Jong snel in ons midden verwelkomen!



Zo kijken we vooruit naar de tijd die komt. Komende weken brengt ons de overstapdienst. Op zondag 28 juni vieren we – samen met jongeren en ouders – de overgang van basisschool naar middelbare, en van kinderdienst naar tieners. Mooi om hier aandacht aan te besteden! En daarmee gaan we zachtjes aan de zomermaanden in. Ook deze zullen anders zijn dan andere jaren, maar hopelijk lukt het u en mij om daar een goede weg in te vinden.

Ds. Marissa van Meijl

colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Elly Scherpenisse, vacature (eindredactie).

Abonnementen: 25,00 per jaar per incasso Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is: NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1400 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 3 juli, voor 2 weken

Kopij uiterlijk 22 juni om 18:00 uur naar: publiciteit@pgharderwijk.nl.

Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant De Poorten

Bazuindreef 70, 3845 DC Harderwijk

T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

Veldkermeeen 116, 3844 RJ Harderwijk

T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl

En via Facebook

wijkpredikant De Morgenwijk: vacant

Pastorale zaken (80-):

Carla van Peurseem

T. 0341-423002 of 06-12918704

avanpeurseem@hetnet.nl

Tijdelijke vervanging: Ds. Y (Yolanda) Voorhaar

T. 06-14517919, y.voorhaar@pgharderwijk.nl

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo

T. 06-18040814, henkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

Ouderenwerker: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen

Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten

T 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

Ouderenwerker: F. (Frieda) Meijers

Wilgenlaan 11, 3843 JW Harderwijk

T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma

Spinnerij 13, 6717 XZ Ede

T. 06-57490961, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijtsma,

scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,

scriba.pgdpoorten@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,

scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98

www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.



DE REGENBOOG

Dank voor het woensdagavondgebed

Anita en Hans Oosterloo, Gemma en Wiebe de Groot, Rik de Pagter, Ewout Schouten en David Kroeze worden hartelijk bedankt voor hun bijzondere inzet voor het woensdagavondgebed. De 40 dagentijd en 50 dagentijd - maart, april en mei - hebben ze wekelijks een meditatieve viering verzorgd, ingetogen en intens, met woord, beeld en symboliek. De reacties waren steeds positief en relatief veel mensen hebben wekelijks gekeken. Dat is bijzonder te noemen voor de woensdagavond en laat zien dat we voorzien hebben in een stuk behoefte in de gemeente en dat het verbinding creëerde. Liturgisch gezien is het mooi afgerond, en na flinke inspanning is rust welverdiend. Dan zeggen we: 'Het is goed geweest'.

Dat betekent niet dat er geen vervolg mag komen. In deze tijden van online-vieren is het zeker van belang om verbinding te blijven zoeken. Een soberder vorm kan haalbaar zijn. Wil je daaraan meedoen, of meedenken: neem contact op met David Kroeze 06-16856392.

Namens de kerkenraad, David Kroeze

De 50 dagen app gaat door!

Typisch een positieve Corona-actie: 70 mensen ontvingen tot Pinksteren twee keer per week een inspirerende app met Bijbeltekst, gedachte, gebed en lied. Verreweg de meeste mensen willen dat het doorgaat, en dat doen we dan ook! Alex Vinke, Rolanda Baars, Gertie van Dijk, David Kroeze en Desiree Klep gaan wekelijks een app verzorgen. Ook meedoen? App een van de namen of 06-16856392. PS: wie een nieuwe naam verzint voor de '50 dagen app' mag gratis meedoen. En de rest trouwens ook.

Ds. David Kroeze



Vanuit het moderamen

In de laatste editie van Samen Geroepen meldde onze voorzitter al dat we in juli weer kerkdiensten mogen organiseren met 100 bezoekers. Hiervoor is door het Stichtingsbestuur van de Regenboog een werkplan opgesteld, naar de richtlijnen van de RIVM en de PKN. Hierin staan een aantal richtlijnen die we moeten opvolgen. Zoals bij binnenkomst handen reinigen met gel, jas mee naar zitplaats etc. Er worden coördinatoren aangesteld om alles in goede banen te leiden. Als bezoeker(s) moet u hun aanwijzingen opvolgen. De diensten waar bezoekers bij aanwezig mogen zijn zijn op: 12 en 26 juli. Tijdens de kerkdienst van 12 juli is er kindernevendienst, tijdens de dienst op 26 juli niet. Deelname is alleen mogelijk als u of uw gezin zich heb(ben) aangemeld. Dit kan bij voorkeur per mail naar: scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl of telefonisch: 0341-785120. Alleen als u een bevestiging hebt ontvangen voor de desbetreffende zondag, bent u welkom.

Regenboogkoffie

Mocht u willen deelnemen aan de Regenboog koffie, hier zijn twee data gewijzigd. Zaterdag 20 juni én vrijdag 26 juni zijn gewijzigd in **vrijdag 19 juni en zaterdag 27 juni**. Aanmelden kan bij Lia Zijlstra bij voorkeur per app 06 12627171, alle data aanvang 15.00 uur.

Gezocht vrijwilligers voor in de kerkenraad.

Dan wil ik graag nog een andere dringende zaak onder uw aandacht brengen. In september zullen de interim-voorzitter en twee ouderlingen afscheid nemen en er zijn nog geen opvolgers gevonden. De afgelopen maanden zijn er door de kerkenraad veel inspanningen gedaan en acties opgezet om ons onderling op elkaar betrokken te blijven voelen. Als geloofsgemeenschap hebben we juist in deze onzekere tijden een boodschap te vertellen en daar kun jij/u een steentje aan bij dragen. We zijn een enthousiast team met heel veel ideeën en plannen. Daar is een kerkenraad voor nodig die op sterkte is. Als u binnenkort gevraagd wordt voor een functie, zeg niet direct dat kan ik niet. Ook zouden wij het verwelkomen als u zich op eigen initiatief aanmeldt voor het vervullen van een vacature. Het is mooi werk waarin je als persoon en in geloof zal groeien.

Joke Bode, scriba

Een bruiloft in coronatijd

In het beloofde land vonden wij elkaar. Allebei onze partner verloren aan kanker. Maar God bracht ons samen en daar geloven wij in. Dat is ook de reden dat wij niet willen samenwonen maar getrouwd willen zijn. Wie had gedacht toen wij onze bruiloft gingen plannen en we zo'n 200 uitnodigingen verstuurd hadden, dat we maar met 30 personen feest mogen vieren. Dan moet je gaan bedenken wie je absoluut erbij wilt hebben. En dat zijn natuurlijk onze kinderen/kleinkinderen, naaste familie en goede vrienden. Een dienst waarin je niet mag zingen, iets wat wij graag doen! Een dienst die ook gemeentelieden niet mogen bijwonen! Maar het is niet anders en ons huwelijk uitstellen was voor ons geen optie.

Op 13 juni gaan we trouwen en onze gasten zijn heel blij dat zij er wel bij mogen zijn. We worden om 11:30 uur in het Huis van de Stad in Harderwijk verwacht waar burgemeester Harm Jan van Schaik ons in de echt zal verbinden.



Daarna gaan we naar Dronten waar wij in kerkcentrum De Ark om 14:30 uur een zegen over ons huwelijk willen vragen, de dienst wordt geleid door ds. Wim Terlouw. Deze dienst is te volgen via YouTube van PGDronten.

Als de coronatijd over is en we weer naar de kerk mogen zonder allerlei beperkingen en we weer mogen zingen, willen wij graag een dankdienst houden waar het Interkerkelijk Mannenkoor Euterpe uit Voorthuizen, waarin Ewout zingt, mee mag werken.

*Ewout Schouten en Michelle Klaasse
Mozartdreef 27
3845 BH Harderwijk*



PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

Op 27 mei is overleden **de heer A. Hoeve**, Guido Gezellelaan 85. Hij mocht bijna 88 jaar worden. Hoewel hij al enige tijd onder behandeling was, is hij toch vrij plotseling overleden. In kleine kring is er afscheid van hem genomen. Voor zijn vrouw breekt een moeilijke tijd aan, altijd waren zij samen en nu moet ze alleen verder. In onze gebeden willen we haar en de kinderen en kleinkinderen gedenken.

Mw. To Timmer, Verkeersweg, kwam na een val in het ziekenhuis terecht en moest aan haar heup geopereerd worden. **Dhr. Pasterkamp** van de Veldkamp moest ook in het ziekenhuis opgenomen worden, nadat hij waarschijnlijk een herseninfarct heeft gehad. Hopelijk is de kracht in zijn arm zich nu weer aan het herstellen en mag **mw. Timmer** ook revalideren.

Mw. J. Hiemstra van de Boerhaavelaan verbleef enige dagen in het ziekenhuis voor onderzoek. Bij thuiskomst moest er 14 dagen in quarantaine verbleven worden. Dat valt niet mee; dat zullen de bewoners van de verzorgingshuizen zeker beamen. Nog altijd spaarzaam bezoek en er even op uit is nog niet aan de orde. Het duurt lang en ik wil dan ook iedereen veel geduld en sterkte toewensen.

Vanuit Zeist wil **mw. Coby Post** iedereen hartelijk danken voor de vele kaarten die zij mocht ontvangen bij haar 86e verjaardag. Zolang al weg uit Harderwijk, wel verbonden aan de PGH, voelt ze zich nog altijd gekend. Zij vroeg mij dank en groet over te brengen aan allen, die haar kennen. Met elkaar gaan we de zomer tegemoet en ik hoop dat u en jij in het zomerlicht de glimlach van de Bron, waaruit het leven stroomt, mag ervaren. Een hartelijke groet,
Gertie van Dijk

We leven mee met **Govert van der Boom** en zijn vrouw Ans (Rietgorsmeen 107). Eind mei kreeg Govert een hartinfarct en werd hij opgenomen in het Meander in Amersfoort. Inmiddels is hij weer thuis, maar zal hij in de komende week nog behandelingen ondergaan. We wensen hem, maar ook Ans, sterkte en Gods liefdevolle aanwezigheid toe.
Ds. Marissa van Meijl

WIJ GEDENKEN

Gerrit van Norden

Op dinsdag 2 juni overleed in Sonnevanc, afdeling Korenbloem, Gert van Norden (thuisadres Kienderkamp 10) in de leeftijd van 71 jaar, echtgenoot van Janny, vader en grootvader. Hij had de ziekte van Parkinson en kon daarom al enige jaren niet meer thuis wonen. Een bijkomende complicatie betekende het einde. Het is een lange en heel moeilijke weg geweest van afnemende krachten, desoriëntatie en verlies van communicatie met geliefden en medemens. Dit niet alleen voor Gert zelf maar ook voor zijn gezin. Gerrit werd geboren in Ermelo en koos voor het onderwijs. Hij trouwde met Janny in 1971 en werd leraar aan de Groen van Prinsterer MAVO in Harderwijk. Uit zijn huwelijk met Janny werden een zoon en een dochter geboren. Gert was ook de trotse grootvader van vier kleinkinderen. Hij had een brede belangstelling en hield van kunst. In zijn kamer in Sonnevanc hingen schilderijen van zijn eigen hand. Schilderen was een van de dingen die hij nog lang heeft kunnen doen. Zijn uitvaart heeft plaatsgevonden op zaterdag 6 juni in besloten kring. Gert hoeft niet langer verder te gaan – een leven dat tenslotte te moeilijk werd. Janny en haar (klein) kinderen wensen wij sterkte op het verdere van de weg.
Ds. Aad Woudenberg

WIJ GEDENKEN

Hans van Schaik

Op 23 mei overleed, nog geen 2 maanden nadat zijn vrouw Akkie overleden is, in hospice De Spreng in Beekbergen de heer Hans van Schaik, in de leeftijd van 82 jaar. Tot zijn laatste dagen was hij helder van geest en met grote belangstelling voor wat er om hem heen gebeurde. Zo heb ik hem ook mogen kennen en samen hebben we ook zijn afscheid voorbereid. Hij wilde niet zomaar weg gaan, hij wilde nog iets achterlaten. Muziek was zijn grote passie en uit de Matthäus Passion hoorden we het lied: 'Sehet, Jesus hat die Hand, uns zu fassen, ausgedehnt'. Dit lied sluit aan bij de tekst op zijn rouwkaart: 'Mijn genade is u genoeg'. In dankbaarheid heeft hij geleefd en zich ingezet als echtgenoot, vader en opa. Maar ook jarenlang als docent op het CCNV, leraar Duits, een rustige en geduldige docent, die met de veranderingen van de tijd en de schoolsystemen goed mee kon gaan. En ook in de kerk kenden we hem als lector, ouderling en lid van de Anklamcommissie; het uitwisselingsproject met die stad in het voormalige Oost-Duitsland. Dienstbaar was hij aan die ander, zoals ook in Mat. 25 verwoord wordt: 'Wat je doet aan die ander, dat heb je aan Mij gedaan'. Dienstbaar niet omdat dit moet, maar als dankbare gift aan het leven. Zijn kinderen vertelden uit zijn leven en ook zijn kleindochter Lola vertelde haar ervaringen met opa en oma in een gedicht. Kleinzoon Lucas speelde het lied: 'Der Mond ist aufgegangen' en hoe mooi was het om te zien dat op de begraafplaats ook de maan al zichtbaar was. Daar hebben we afscheid van hem genomen in geloof dat de dood het einde niet is; dat Hans verder leeft in Gods liefde. Met de zegen van God mogen we de toekomst tegemoet gaan. We wensen zijn kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid op hun levenspad.
Gertie van Dijk-Vermeulen

ACTIE KERKBALANS 2020

De eindstand van de actie Kerkbalans 2020 is, per 8 juni 2020 als volgt:

	Toegezegd	Ontvangen
Kerk	486.400,--	264.000,--
ZWD	54.100,--	29.100,--
Kerk naar Buiten	36.100,--	16.800,--

Zoals te zien is, zijn er weer grote bedragen toegezegd. Hartelijk dank daarvoor. Het begrote bedrag voor de kerk voor 2020 is € 460.000. Dit begrote bedrag is inmiddels ruimschoots bereikt. Dit is een positieve ontwikkeling. Het CvK hoopt en bidt dat u, ondanks de corona crisis, in staat bent om de toegezegde bedragen te voldoen. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u altijd contact opnemen.

ACTIE KERKBALANS 2019

In onze administratie hebben wij geconstateerd dat nog niet alle toegezegde bedragen over 2019 voldaan zijn. Er staat nog een bedrag van bijna € 6.000 open. Graag willen wij u vragen om in uw administratie na te gaan of uw toegezegde bijdrage voor 2019 (geheel) is voldaan. Mocht dat nog niet zo zijn, dan vragen wij u vriendelijk om uw toegezegde bijdrage alsnog over te maken. Bij voorbaat onze dank.

SCIPIO COLLECTE APP

Door de corona crisis zijn we helaas gedwongen om thuis (op welke manier dan ook), de kerkdiensten te volgen. Dit betekent ook dat er niet wordt gecollecteerd. De PGH maakte al een tijdje gebruik van de Scipio app voor op de smartphone. Deze app wordt o.a. gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. De Scipio app heeft ook een collecte module. Deze module is eind maart geactiveerd. Wekelijks staan de collectes (conform collecterooster) in de app. Als extra geefmogelijkheid wordt ook wekelijks de Voedselbank meegenomen. Als u uw digitale portemonnee gevuld heeft, kunt u heel gemakkelijk geld storten voor de gewenste collecte. U kunt uw digitale portemonnee op 2 manieren vullen. Via IDEAL, het bedrag wordt direct afgeschreven of via machtiging automatische incasso. De automatische incasso wordt 2 maal per maand uitgevoerd. Het komt helaas voor dat gemeenteleden de geïncasseerde bedragen laten terugstorten. Het CvK verzoekt u dringend om dit niet te doen. Dit geeft veel administratief werk en uiteindelijk is uw digitale portemonnee wel gevuld, maar er staat voor de kerk geen geld tegenover. U kunt beter eerst contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

BETALINGEN COLLECTEGELDEN

Er zijn ook gemeenteleden die geld overmaken op de rekening van het CvK vanwege gemiste collectegelden. Dat is prima, graag zelfs, maar wij vragen u dringend om hierbij het gewenste doel te vermelden. Het komt voor dat er € 50 binnen komt voor gemiste collectes in april. Ik hoop dat u begrijpt dat het voor het Kerkelijk Bureau ondoenlijk is om dit geld te verdelen over alle collectes van april (dat zijn per zondag 3 collectes en de wekelijkse inzameling voor de Voedselbank).

Mocht u collectegeld willen overmaken naar de Diaconie (1e collecte en de voedselbank) dan kunt u gebruik maken van bankrekeningnummer NL39RABO 0317 7149 96 t.n.v Prot. Gem. Harderwijk inzake Diaconie.

Als u voor de Kerk (betreft de 2e en de 3e collecte) geld wilt overmaken kunt u gebruik maken van bankrekeningnummer NL28RABO 0317 7709 69 t.n.v. Prot. Gem. Harderwijk. Het zou mooi zijn als u wekelijks de door u gewenste bedragen kunt overmaken.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Ton Balsma

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage
NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie
Giften
ZWO - NL42RABO0317714554
Diaconie - NL39RABO0317714996
Fonteinwerk - NL67RABO0385726139
Kerk - NL28RABO0317770969

SCIPIO-APP COLLECTE MEI 2020

3 mei	KIA/Corona wereldwijd	957,00
	St.Voedselbank	196,50
	Kerk	217,50
	Jeugdpastoraat	124,50
10 mei	Wilma Wolthuis	472,50
	Voedselbank	324,69
	Kerk	222,50
	Renovatie Pastorie	140,75
17 mei	Vakantietas	501,00
	Voedselbank	257,50
	Ouderenpastoraat	212,00
	Jeugdpastoraat	172,00
21 mei	Hezenberg	327,00
24 mei	PKN/Pioniersplekken	140,50
	St.Voedselbank	220,00
	Renovatie Pastorie	100,00
	Kerk	193,50
31 mei	KIA/Marokko	466,00
	St.Voedselbank	223,00
	Kerk	258,00
	Jeugdpastoraat	137,00

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Dhr. R. Slofstra, Lauwers 38, uit Ermelo
Dhr. C. Schipper, Drift 2-K 202, uit Utrecht
Dhr. J. Schaftenaar, Saxofoondreef 66, uit Ermelo

Verhuisd

Dhr. J.J. Nieuwenhuis, Sonnevandreef 2, van afd. Crocus naar afd. Iris K 3
Dhr. D. Staleman, van Wethouder Jansenlaan 320 naar Beukenlaan 2A, appartement 1

Vertrokken

Mevr. H.J. Jans- Baarlink, Operadreef 203 naar Nunspeet
Mevr. D.M.L. Kerrebijn, Werfstraat 2 naar Zutphen
Dhr. V. Dijkema, Plataanlaan 21 naar Hellevoetsluis



WEER CONCERTEN OP PODIUMPLANTAGEKERK

PodiumPlantagekerk hervat in juli de reeks gratis toegankelijke concerten op de zaterdagmiddag. Wel onder strikte RIVM-regels, zoals maximaal 100 bezoekers, gemarkeerde zitplaatsen (1,5 meter afstand) en verplicht aanmelden vooraf. Op **zaterdag 4 juli** brengt het duo Just Fantasy (sopraan Marjon Strijk en organist Henk Veldman) een programma van mooie Nederlandstalige liedjes in een klassiek jasje, met o.a. Vluchten kan niet meer, Telkens weer en Herman van Veen's Toveren. Op **zaterdag 25 juli** komt de bekende jonge orgelvirtuoos Gert van Hoef met een nieuwe aflevering van 'Het orgel als heel orkest'. Aanvang beide zaterdagen om 16.00 uur. Reserveren (verplicht) via AdriaanSterken@hotmail.com. Vol = vol.

COMMISSIE ZWO

Opvang en hulp ontheemden Colombia

Eenke jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar Bogotá, waar zij in de arme volkswijken belanden.

De lokale partnerorganisatie van Kerk in Actie Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen d.m.v. een microcrediet om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Daarnaast biedt Mencoldes psychosociale hulp en zijn er trainingen in weerbaarheid zodat mensen zelf kunnen opkomen voor hun rechten. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats.



U kunt dit werk steunen door een bedrag over te maken via de Scipio-app of stort uw bijdrage op NL42 RABO 0317714554 van de ZWO commissie onder vermelding van "Colombia".

Namens de commissie ZWO, Cora Pluim

BEZORGER KERKBLAD GEZOCHT

in de wijk Veldkamp

Voor adressen op en rond de Nassaulaan zijn we op zoek naar een bezorg(st)er voor het kerkblad. Het betreft een route met 42 adressen. De vergoeding bedraagt € 0,15 per adres. Heb je belangstelling? Neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau, tel 41 21 88. Of mail naar kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

VAN ABBA TOT ZONDEBOK

(aflevering 1)

Onder deze titel is een boek uitgekomen over misverstanden tussen begrippen bij Joden en christenen.

Die misverstanden zijn misschien al zo oud als het begin van de kerk, en de meeste leven nog steeds voort bij ons christenen. Een aantal daarvan willen wij, Tjitte Dijkstra en ondergetekende, eruit lichten. We willen beginnen met het woord Abba.

Veel christenen denken dat Jezus onze Heer begonnen is met deze aanspreektitel voor de hemelse Vader. En die zou dan eigenlijk "papa" betekenen, waarmee de intieme verhouding van Jezus tot God gekenmerkt wordt. Hij zou hiermee willen getuigen van een liefdevolle God, die zich duidelijk onderscheidt van het joodse Godsbegrip van Israël. Een belangrijke theoloog meent zelfs dat hiermee in feite het einde van het jodendom wordt aangegeven.

Maar slechts één keer gebruikt Jezus het woord Abba, in Marcus 14:36. Meestal spreekt Jezus over de hemelse Vader of gewoon over God.

Bovendien wordt "Vader" in het Oude Testament ook op verschillende plaatsen gebruikt, bv. Jesaja 63:16. Mogelijk komt de nadruk op Jezus' uitspraak van de woordcombinatie Abba Vader, die verder maar een paar keer in de geschriften van het Nieuwe Testament voorkomt. En deze combinatie wordt gebruikt als tegenhanger voor het in het Romeinse rijk gebruikelijke Zeus patèr. Christenen uit de volkeren in de Griekse cultuurgebieden deden dat niet. Op de vraag: wie is dan jullie God? was waarschijnlijk hun antwoord: "de God van Israël".

Het gebruik door Jezus van Abba haalt Jezus niet weg van het jodendom, maar verbindt hem juist ermee. Het is een bewust belijden dat het gaat om de God van Israël, die niet zoals Zeus onderwerping eist, maar zijn volk uit de slavernij van Egypte heeft bevrijd.

Stien van der Hout-Slagmolen - namens de interkerkelijke werkgroep Kerk en Israël



LAATSTE UPDATE

over de nieuw te bouwen school in Nepal

Ook in Nepal heeft het corona virus zijn invloed op de bouw, maar vooral ook op de mensen en de school van hun kinderen. In Nepal is het zo, dat als er niet gewerkt kan worden er ook geen geld binnenkomt. Dat betekent dat er ook geen eten is. Omdat de mensen in Nepal arm zijn, is dat wel erg zorgelijk. Met de bouw van de nieuwe school vordert het wel, zoals de foto laat zien, maar dit ligt op dit moment praktisch stil. Zoals u kunt zien moet er nog een heleboel gebeuren. Het contact dat we hebben is met de mensen van FNV (een stichting) die ons op de hoogte houdt, bijvoorbeeld met het opsturen van berichten en foto's. Het reizen is nu niet mogelijk met de Lockdown, maar dat zult u begrijpen. Wel wil ik u op de hoogte houden over de vorderingen van de bouw. Wat ik wel kan vertellen is, als de aannemer verder kan met de bouw, ze er alles aan doen om de vertraging zo klein mogelijk te houden. Zoals u op de foto ziet staat er alleen nog maar het gebouw. De ramen en de afwerking moeten nog gebeuren. Het betekent dat de muren nog afgewerkt moeten worden evenals de betonnen constructie.



Daarna moeten de lokalen nog ingericht worden. U begrijpt dat er niet alleen veel gedaan moet worden, maar ook dat er veel geld nodig is. Dit is voor de kansarme kinderen in Aamaghar om hen toch een vak te laten leren zodat ze in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien. Ik zal u op de hoogte houden over de bouw.

Hartelijke groet, Rien de Bruin.



VERSLAG VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD VAN 19 MEI 2020

Door het corona virus heeft de AK op 19 mei weer via het programma ZOOM haar vergadering gehouden. Het is nog steeds wennen. Nadat de voorzitter de vergadering had geopend, verzorgde Henk van Rijssen het meditatief moment. Hij gebruikte hiervoor een gedicht van Ida Gerhardt uit 1941 genaamd "Het carillon". Dit in het kader van 75 jaar bevrijding. Gebruikelijk is dat wij na het meditatief moment stil staan bij het wel en wee van de AK leden. Vooral in deze tijd waarvan is gebleken dat bekenden van een aantal AK leden getroffen zijn door het virus, met redelijk heftige gevolgen.

Als eerste punt op de agenda stond het voorgenomen besluit 'plaatsbepaling van het Fonteinwerk' om te zetten naar een definitief besluit. Hierbij waren via ZOOM een aantal leden van de stuurgroep Fonteinwerk aanwezig. Nadat gemeenteleden en de wijkkerkenraden het afgelopen jaar hierover hebben kunnen spreken en haar goedkeuring hierover hebben gegeven, is dit voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit. In het kort komt het besluit erop neer dat vanaf nu sprake is van een missionaire wijkgemeente van de PGH met als naam "Fonteinwerk". In de tweede helft van dit jaar moeten nog diverse materiële punten met het Fonteinwerk worden uitgewerkt, waaronder: de ledenadministratie en de financiën. In Samen Geroepen en op de website kunt u in een uitvoerig artikel meer lezen over het Fonteinwerk. Nadat dit punt was behandeld volgden de reguliere agendapunten zoals goedkeuren van de notulen en ingekomen/ uitgegane brieven en e-mails.

Tijdens de vergadering is uitvoerig stilgestaan bij het in deze tijd opstarten van onze kerkdiensten per 1 juli. Hierbij is het protocol, opgesteld door PKN Nederland, de leidraad. Om weer te gaan kerken dient per kerkgebouw een gebruiksplan te worden opgesteld.

Tussen de wijkkerkenraden en de kerken zal onderlinge afstemming plaatsvinden. De rol van de AK hierin is toetsen dat het proces juist verloopt. Afsproken is dat de gebruiksplannen voor 15 juni uitgewerkt zijn om dan per 1 juli van start te kunnen gaan met maximaal 100 kerkgangers. Nadat dit onderwerp was behandeld, is gesproken over de bevestiging van onze nieuwe kerkelijk

werkers, Frieda Meijers en Lisette Brandsma op 31 mei. Vervolgens is gesproken over de samenstelling van de AK per september aanstaande. Volgens het rooster van aftreden zouden per september de scriba en de predikant aftreden. Tijdens de vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

- Er is een taakomschrijving begeleidingscommissie jeugdwerker vastgesteld.
- Er is een procesbeschrijving besteding fondsen gemeenteopbouw vastgesteld. Beide beschrijvingen worden gepubliceerd op de website.
- De jaarrekening 2019 van de diaconie is onder voorbehoud goedgekeurd waarbij de penningmeester is gedechargeerd,
- De jaarrekening 2019 van de PGHarderwijk is onder voorbehoud goedgekeurd waarbij de penningmeester is gedechargeerd. U heeft als gemeenteleden de mogelijkheid uw mening over de cijfers kenbaar te maken. Daarvoor worden de genoemde jaarrekeningen in verkorte vorm gepubliceerd in Samen Geroepen en op de website. Als u inzage wilt in een uitgebreide versie, dan kunt u hiervoor het kerkelijk bureau benaderen. Het CvK zal nog met een voorstel komen hoe en op welke wijze over de financiën een gemeentebijeenkomst kan worden gehouden. De beide goedkeuringen zijn dus verleend in afwachting van uw eventuele reacties. Daarna worden de goedkeuringen definitief.
- De AK is akkoord gegaan met de kandidaatstelling nieuwe predikant voor de Morgenwijk.

Tijdens de rondvraag is de gewijzigde opzet voor onze startzondag aan de orde gekomen, waarbij de AK aan de startzondagcommissie heeft laten weten dat deze verder uitgewerkt kan worden. Tenslotte is nog stil gestaan bij het feit dat Nelleke Beimers zondag 24 mei haar vervangingsperiode bij afwezigheid van Marissa er alweer op heeft zitten. Veel dank en waardering is over haar inzet uitgesproken. Wij eindigden de vergadering met het gezamenlijk Onze Vader.

Coen van Woerkom, scriba

EEN TASJE 'ZOMERPRET'!

Kinderen in armoede

De meeste kinderen vertrekken in de zomer naar zonnige oorden. Na weken vrij vertellen kinderen tijdens de kindernevendienst of in de klas enthousiast over hun vakantie, een bezoek aan de Efteling, de dierentuin of laten ze vol trots nieuwe schoenen zien. Voor veel kinderen is zo'n zomer een droom. 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Het betekent dat er onvoldoende eten of kleding is. De zomervakantie is voor hen geen periode van leuke dingen doen.

Actie vakantietas

Kerk in Actie daagt gemeenten uit om in actie te komen voor kinderen die in armoede leven door het vullen van een vakantietas. En de PGH doet mee! In een samenwerking tussen de Diaconie en de Jeugdraad. Inmiddels is er contact geweest met de Voedselbank, Stichting Mensen in Nood en Zorgdat. Zo weten we dat ook in Harderwijk veel kinderen in (stille) armoede leven.

Inhoud

Bij Kerk in Actie zijn 100 rugzakjes besteld. De tasjes zijn voor kinderen in de basisschool leeftijd. Er is inmiddels ook een collecte geweest voor deze actie. De Diaconie en de Jeugdraad zullen zorgen voor de inhoud; ingekocht bij de plaatselijke middenstand!

Zomerpret

We willen de kinderen uit de gemeente betrekken bij Actie Vakantietas. Op een speelse manier leren ze wat diaconaat is. Ze kunnen meehelpen de rugzakjes te vullen en/of een vakantiekaartje tekenen met een boodschap erop. We hopen op een geslaagde actie!

Hartelijke groet van de Diaconie en Jeugdraad PGH





F VAN WHATSAPP NAAR GEVELDOEK!

Er hangt nu een banner aan de gevel van de Plantagekerk met de tekst 'Houd moed. Heb lief'. Een getuigenis voor de omgeving en onszelf. In navolging van de Protestantse Gemeente Heerenveen zijn veel gemeenten hier mee aan de slag gegaan. Zo kwam het idee op om dit ook te doen in een WhatsApp groep binnen het Fonteinwerk wat uiteindelijk zijn weg vond in andere overleggen waarop enthousiast werd gereageerd. Nog belangrijker: het idee is nu ook echt in praktijk gebracht.

De woorden van 1 Korinthe 13:7 liggen als basis onder deze banner zo vertellen de oorspronkelijke initiatiefnemers uit Heerenveen. 'Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden' (Bijbel in Gewone Taal) Het is deze liefde die ons moed geeft! Belangrijker nog niet alleen ons, maar ook de omgeving van het gebouw.

Ook als we het niet zien zitten of ons volhouden veel energie kost, is het de gemeenschap die ons weer online doet afstemmen. Of we zoeken elkaar op voor een telefoontje of een wandeling. Liefde die ons moedig maakt, om te blijven geloven in een goede uitkomst. Om te blijven geloven dat God deze periode ten goede kan keren en gebruiken om ons en anderen dichter naar Hem toe te trekken. En wat is er eerst? Liefde of moed? Ik denk dat ze elkaar in balans houden en beiden met ons hart te maken hebben. Soms is eerst de moed ofwel lef en komt de liefde later. En andere keren is het andersom. Het woord lef is een Jiddisch woord dat komt van het Hebreeuwse "lev". Dit betekent hart. En van daaruit ook moed, durf, iemand die lef heeft, is moedig, en durft veel te wagen. En soms is er eerst Zijn liefde die ons moedig maakt om nieuwe dingen te proberen, om dankbaar te zijn met wat er is. Dus ook een tekst die we tegen ons eigen hart mogen uitspreken: "Houd moed en heb lief mijn hart!".

'Houd moed, heb lief' is bovenal een getuigenis naar anderen om vol te houden, om te vertrouwen en om lief te hebben. Onze 'grote' missionaire opdracht om uit te delen van wat we aan moed en liefde ontvangen. En dat geloven iets is wat ons door periodes met weinig moed, wantrouwen, liefdeloosheid en angst heen trekt om toch te kunnen zeggen: "ik heb moed en heb Hem en jou lief". Getuig jij mee?...

Martijn Stuiver

Op **zondag 28 juni a.s. om 11.30 uur** is er een Fonteindienst via YouTube (zie website).
Spreker is Klaas de Vries.
Thema: What's in a name?

J JEUGD

Growing Young!

Kennismaken is in deze tijd een uitdaging. In aanloop naar de tijd waarin we elkaar weer wat vaker kunnen ontmoeten vertel ik de komende weken graag wat meer over mijzelf en hoe de zes principes van Growing Young voor mij hebben gewerkt om betrokken te blijven bij de kerk en ouderen te inspireren om de jongeren te zien. De vorige keer schreef ik over 'Werken aan een warme gemeenschap' en deze keer vertel ik over het principe leef je in in jongeren. Wat bij jongeren speelt en leeft is voor oudere gemeentelieden niet altijd duidelijk. Toen ik zelf veertien jaar oud was hielp ik al mee om jongerendiensten te organiseren. We wilden graag wat andere muziek tijdens de diensten, maar de vaste organist weigerde om onze muziek te spelen. Hij vond het te modern. Jan-Willem, een vader van kinderen uit de kerk, kon ook orgel spelen en bood aan om in onze diensten te spelen. Hij zag ons, luisterde naar onze wensen en we zochten samen naar geschikte muziek. Het meezingen was voor de gemeente soms best een uitdaging, maar wat was het fijn dat er muziek klonk met teksten die wij begrepen en zo geloof en God dichterbij brachten!

Growing Young gaat dus ook over wensen kenbaar maken en samen zoeken naar mogelijkheden. Wil je ook actief meedoen? Jong of oud, neem contact met mij op! Stuur een whatsappberichtje naar 06-57490961 of mail naar jeugdwerker@pgharderwijk.nl

Lisette

diy pakketjes juni

De kinderen hebben nieuwe pakketjes ontvangen. Deze maand gaan we aan de slag met enkele ontmoetingen in de Bijbel. We volgen Jezus. Hij ontmoet onder andere tollenaar Zacheüs en de blinde Bartimeüs. En Hij zegent kinderen. De Bijbelverhalen delen we via de appgroep Ouders kids Regenboog. In het diy pakket zitten allerlei spelletjes en materialen waar je mee aan de slag kunt gaan, zoals een opdracht voor flessenpost en het spel 'Wie ben ik?' met Bijbelse personen.



Vossenjacht - Bijbelse personen en hun beroepen

Op zaterdagmiddag 27 juni organiseren we een vossenjacht. In de wijk rond Kerkelijk Centrum De Regenboog lopen allerlei 'vossen' rond. Kun jij er achter komen welke Bijbelse personen en welke beroepen zij uitbeelden? Je kunt meedoen aan de vossenjacht tussen 15.00 - 16.30 uur. Start is bij Kerkelijk Centrum De Regenboog. Na afloop krijg je wat drinken en iets lekkers. Heb je geen pakketje ontvangen? Of wil je meer info over de vossenjacht? Stuur dan een berichtje naar kinderdienst.regenboog@pgharderwijk.nl.

Namens de kinderdienst, Dorieke en Saskia



De lezing van deze zondag is het middendeel van hoofdstuk 10, waarin de discipelen als apostelen worden uitgezonden de wereld in. En zo aan het begin van hun taak krijgen ze tips en tools mee om de wereld in te gaan en de macht om te spreken en te handelen in Zijn naam. Een opdracht, die niet mee zal vallen. Ze worden gestuurd als schapen onder de wolven, want de vrede is in de wereld ver te zoeken. Zoals ook nu nog zijn de volgelingen van Jezus nog even kwetsbaar als Jezus zelf was. Waakzaam moeten ze zijn als de slang, die immers geen oogleden heeft en zo alles in de gaten blijft houden, maar moeten daarbij ook de onschuld van een duif bewaren; argeloos, ontvankelijk en behoedzaam en zonder je zorgen te maken, stond er in de oudere vertaling. En Jezus waarschuwt verder: Pas op voor de mensen... maar wees niet bang. Lang niet iedereen zal met jou de weg van Mij willen gaan. Je zult grote tegenstand ondervinden en ze zullen je te na komen. Zelfs in je familie zal er niet altijd begrip zijn als jij verkondigt dat het Koninkrijk van de hemel nabij is. Hierbij denkt Jezus misschien al aan wat Hem zelf te wachten staat en Mattheus weet, als hij dit allemaal achteraf opschrijft, hoe het in de wereld is. Grote vervolgingen waren er onder de eerste Christenen en Jezus navolgen op zijn weg, moest soms met de dood bekocht worden. Met Zijn woorden wil Jezus zijn volgelingen dan ook moed inspreken. Jezus zegt: 'Wanneer je spreekt of moet spreken, vertrouw erop dat de Geest van de Vader het jullie op dat moment zal geven. En wees niet bang voor hen die de macht hebben om je lichaam te doden, want de dood van het lichaam is het laatste niet. God zal zich ontfermen over je ziel.' 'Wees niet bang', schrijft Mattheus verder, 'want je bent meer waard dan een zwerm mussen en al de haren op je hoofd zijn geteld'. Een mus is het meest onbeduidende vogeltje in onze ogen en het minste dat je in de tempel kon offeren, maar er valt er niet één dood neer buiten de Vader om. Verschillende vertalingen en ook de Heidelbergse catechismus laten ons denken dat God de dood van zo'n musje zou willen. Maar er staat dat geen mus zal vallen zonder dat God er van weet. Voor ons betekent dit dat als God zelfs oog heeft voor zo'n onbeduidend musje, hoeveel te meer zal Hij zich over een kostbaar mens ontfermen. En de haren op je hoofd zijn geteld, dat hoeft je dus niet zelf te doen; maak je geen zorgen. Het klinkt vroom en misschien ook wel gemakkelijk in de oren. Rondom ons heen of wellicht in je eigen leven, is er zoveel lijden en zijn er zoveel vragen. Wat is hier de bedoeling van; heeft het lijden überhaupt een bedoeling? Al dat lijden moeten we ook niet verbloemen door er een oorzaak aan te willen geven, dan zijn we net als de vrienden van Job, die zo fijntjes wisten te vertellen dat God er wel een bedoeling mee zal hebben. Er is geen goddelijke zin aan lijden en God wil al het lijden niet. Wel mogen we geloven dat Hij erbij is. Zoals ook David schrijft in psalm 23: 'Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want God is bij mij'. Het wordt niet licht en het dal wordt niet geëffend, maar God is erbij en zo zegt David in een andere psalm: 'Met mijn God spring ik over een muur'. God heeft een oogje op ons en we zijn in Zijn ogen veel meer dan een zwerm mussen...!

Gertie van Dijk-Vermeulen

Meer dan een zwerm mussen...

Meditatie n.a.v. Mat: 10: 16 t/m 31

Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

Deze uitgave is dat Gertie van Dijk-Vermeulen g.vandijk@pgharderwijk.nl

Bijbel Leesrooster

vrijdag	19 juni	Psalm 69:1-13
zaterdag	20 juni	Psalm 69:14-30
zondag	21 juni	Psalm 69:31-37
maandag	22 juni	Romeinen 6:1-14
dinsdag	23 juni	Romeinen 6:15-23
woensdag	24 juni	Romeinen 7:1-12
donderdag	25 juni	Romeinen 7:13-25
vrijdag	26 juni	Romeinen 8:1-11
zaterdag	27 juni	Romeinen 8:12-25
zondag	28 juni	Romeinen 8:26-39
maandag	29 juni	Romeinen 9:1-18
dinsdag	30 juni	Romeinen 9:19-33
woensdag	1 juli	Matteüs 11:2-15
donderdag	2 juli	Matteüs 11:16-30
vrijdag	3 juli	Psalm 27

ZONDAG 21 JUNI

Collectes: 1.Kerk in Actie; 2. Ouderenpastoraat;
3.Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen
11.30 uur: ds. R. Voorberg Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. J. Visser

ZONDAG 28 JUNI

Collectes: 1.Eigen Diaconie; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. Van Meijl-Buitink
Dienst jong tot ouder
11.30 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen
Fakkelviering

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Collecte 21 juni - HULP AAN ONTHEEMDEN IN COLOMBIA

De organisatie Mencoldes, partner van Kerk in Actie, komt op voor mensen die hebben moeten vluchten uit gebieden in Colombia die nog worden geteisterd door rebelligroepen. De organisatie helpt mensen een nieuw bestaan op te bouwen, bv een winkel of een eigen bedrijf beginnen, door het verstrekken van microkrediet. Het motto van Mencoldes is: "Mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen! Helpt u ook mee? Geef via de app of stort uw bijdrage op NL42 RABO 0317714554 van de ZWO-commissie. Vermeld duidelijk: "Colombia".

Collecte 28 juni – EIGEN DIACONALE TAKEN

Op allerlei manieren staat de diaconie mensen bij die in problemen dreigen te komen. Wij zetten daarbij ons brede netwerk van relaties en instanties in, maar ook financieel springen wij waar nodig even bij. Ons werkkapitaal is wat u ons meegedeelt via de collectes voor eigen diaconale taken. Dank voor uw hulp en betrokkenheid. Geef via de app of stort op NL 39 RABO 03 17 71 49 96 t.n.v. Diaconie.

PLANTAGEKERK

Zondag 21 juni (9.30 uur) De zomer begint en samen mogen we nadenken over de woorden van Jezus dat je haren geteld zijn en je veel meer waard bent dan een zwerm mussen. Dankzij de media mogen we ons zichtbaar met elkaar in de Geest verbonden weten. En ik wens dat u en jij dat ook zo mogen ervaren. (Gertie van Dijk)

Zondag 21 juni (11.30 uur) Thema: Er op uit!

Jezus stuurt zijn discipelen er op uit na Zijn Hemelvaart. Op Pinksteren ontvangen zij de Geest om hen hierbij te helpen. Maar wij trekken er ook elke zomer op uit. Op veel plekken waar we komen kennen ze Hem gelukkig al. Dit raakt ons jaarthema 'ken je Mij?'. Maar hoe kennen ze Hem overal? De verschillen zitten dan voornamelijk in de gebruiken, rituelen, vorm van het gebouw maar ook in hoe Jezus eruit ziet. Ga je hierover in gesprek met de mensen die je ontmoet op je reis? Woon je een dienst bij en wat leer je daarvan? Onze voorganger is Rikko Voorberg, ds. van de PopUpKerk in Amsterdam

Zondag 28 juni (9.30 uur) De overstap van basisschool naar middelbare school, en daarbij van kinderdienst naar tienerdienst, is groot. Er verandert van alles. Maar misschien nog wel belangrijker: ook jij verandert. Je bent geen kind meer, maar een jongere. Daarom is het een overstap die gevierd mag worden. En dat willen we deze ochtend doen. Het is de reden waarom op deze zondag onze twaalfjarigen in het middelpunt staan. Wees welkom om aan te sluiten! (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 28 juni (11.30 uur) Fakkelviering met als thema: 'Laat jij je uit de tent lokken?'

Het woord tent heeft veel associaties, zeker ook aan het begin van de vakantietijd. We nemen je er graag in mee. Abraham moest zijn tent oppakken en verder reizen. Wat doen wij? Blijven we zitten waar we zitten, verroeren we ons niet? Of komen we in beweging, nemen we onze tent op en maken we een innerlijke reis? Ook via de media kunnen we elkaar ontmoeten, ik hoop je te 'zien'. Wilt u, wil jij erbij zijn? Geef je op bij Ada Brouwer; scriba.pgdepoorten@pgharderwijk.nl. (namens het Fakkelteam, Gertie van Dijk)



DE REGENBOOG

Zondag 21 juni (9.00 uur) Spreuken 6:1-11 Het Bijbelboek Spreuken staat vol met wijze lessen die doorgegeven kunnen worden van leraar op leerling. Zoekend naar een weg door het leven stuiten we hier op woorden waarvan ik even achter mijn oor moest krabben. Juist in een tijd waarin we duidelijk hebben mogen (her)ontdekken hoezeer we elkaar nodig hebben voelt het ongepast om hier te lezen dat je je los moet maken van een ander, bevrijden zelfs, wanneer je aan die ander gebonden bent. Maar er zit meer achter deze spreuk dan we denken. Je kunt immers op verschillende manieren aan een ander gebonden zijn. Ik hoop er met u/jullie verder over na te denken op zondag 21 juni. (Ds. Judith Visser-Sonneveld)

Zondag 28 juni (10.45 uur) Overstap groep 8. Ik hoop dat het volgend jaar leuk wordt en gezellig, en ook minder corona. Bij zo'n overstap mag je dát wel zeggen! En ik hoop niet alleen dat het volgend jaar leuk wordt, maar ook deze dienst. Een hoop tieners van de tienerdienst doen mee dus dat komt vast wel goed. En ook ouders hebben hun inbreng... het wordt dan wel geen Rainbow Event, maar vast wel een online feestje. Muziek is alleen via Youtube, geen muzikanten dus. Nu hoop ik nog een ding: dat jij meekijkt naar 'hotel de hoop'. Tot dan! (David Kroeze en Robert Wingelaar)