

Samen Geroepen

NR 11 2020

5 juni - 18 juni

Zeg maar ja tegen het leven

Afscheid ds. Nelleke Beimers

Met ontferming bewogen



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

ZEG MAAR JA
TEGEN HET LEVEN

Na corona wordt alles anders. Maar hoe? Wat voor corona misgving, zal nu goed gaan. Geen zelfverrijking. Goed op je medemens letten. Alles gaat nu groener en duurzamer. Einde aan overconsumptie...

Elk jaar geeft de aartsbisschop van Canterbury voor de wereldwijde anglicaanse gemeenschap een 'Lent-book' uit, een bezinningsboek voor de 40-dagentijd voor Pasen. Dit jaar was Ruth Valerio gevraagd, christelijke milieu-activiste en directeur van Tearfund in Engeland. Haar 'Lent-book 2020' is Saying yes to life. Geschreven ruim voor de coronacrisis, maar prachtig inspiratie-materiaal voor nu. Een bezinning op de scheppingsdagen in Gen. 1, boordevol concrete tips voor hoe het nu anders kan en moet. Dag 1, licht: energie besparen. Dag 2, water: schoon en genoeg? Dag 3, land en vegetatie, grondonteigening ten gunste van onze westerse consumptie. Dag 4, hemellichten, de effecten van lichtvervuiling. Dag 5, vogels en vissen, behoud van biodiversiteit. Dag 6, dieren en mensen: wees je bewust wat je eet – ze stelt hierbij 5 vragen: waarom, hoe snel, waar en met wie eet ik en waar komt mijn voedsel vandaan? Nee, geen nieuwe inzichten of nieuwe vragen. En ja, als je voor al die dingen moet zorgen, word je doodmoe. Hoezo alles anders na de coronacrisis?

Maar dan de vreugde die van elke bladzijde spat! De vreugde om de Schepper die alles zo uitbundig en overdadig gemaakt heeft, met plezier: 'En God zag dat het heel mooi was!' Alle actiepunten om deze mooie schepping te bewaren geven vooral plezier. De titel dekt precies de lading: 'Zeg maar ja tegen het leven,' zoals Frater Venantius (Wim Sonneveld) al meer dan een halve eeuw geleden zong.

Henk Jansen

GEBEDSTAFELS PLANTAGEKERK

Vanuit de gemeente kwam de vraag of er niet wat meer aandacht aan de gebedstafels kon worden besteed.

We zijn er mee aan de slag gegaan en op zoek gegaan naar iets blijvends, iets wat meer aanspreekt. We kwamen op het idee om er kunst bij te plaatsen.

Aletta Sportel, Carla Van Pursem en ondergetekende zijn op pad gegaan, we vonden bij de wereldwinkel twee mooie beelden die symbolisch de handen ineen slaan en naar de hemel wijzen. Rob Loggen heeft de tafels aangepast en Klaas de Vries heeft ze van een nieuwe kleur voorzien. We hopen dat de tafels u aanspreken en u er gebruik van maakt!



Anita de Vries

J OVERSTAP GROEP 8:
VAN KINDERDIENST NAAR TIENERDIENST

Misschien is ook voor jou het moment aangebroken dat je afscheid gaat nemen van de Kinderdienst. Tegelijkertijd is dit ook het einde van je basisschooltijd. Jij maakt dus een bijzondere overstap. Ook in de Plantagekerk willen we hier niet zomaar aan voorbij gaan. Zondag 28 juni willen we stilstaan bij dit moment in een dienst van jong tot ouder. Geldt dit ook voor jou of voor uw kind? Het is fijn als jullie je aanmelden bij onderstaand mailadres. Ook voor vragen kan je hier terecht. Plantagekerk: stofferelles@kpnmail.nl

Kerk op schoot

Helaas kunnen we elkaar (nog) even niet ontmoeten. Toch heeft onze commissie niet stil gezeten! Via de facebookpagina van de kerk kun je verschillende kerkopschoot-filmpjes terug kijken, bijvoorbeeld over Hemelvaart en Pinksteren. Ervaring leert wel dat het voor de kleintjes vaak het beste werkt om op groot scherm te kijken. En zet ook alvast een kaars klaar! Die wordt tijdens de dienst namelijk aangestoken. Veel kijkplezier!

Commissie kerk op schoot

Growing Young!

Kennismaken is in deze tijd een uitdaging. Ik ben erg nieuwsgierig naar jullie ervaringen met Growing Young. Ter inspiratie vertel ik de komende weken graag wat meer over mijzelf en hoe de zes principes van Growing Young voor mij hebben gewerkt om betrokken te blijven bij de kerk en ouderen te inspireren om de jongeren te zien. Deze keer vertel ik over het principe 'Werken aan een warme gemeenschap'.

Het werken aan een warme gemeenschap heeft voor mij alles te maken met elkaar kennen en gezien worden. Ik hoop dat iedereen die terug kijkt op zijn leven kan zeggen, er waren gemeenteleden die mij zagen. Voor mij was één van hen Joke de Jong, een dame van rond de zestig. Mijn eerste kennismaking met haar was niet in de kerk maar op mijn werk. Ze kwam naast mij staan bij het kopieerapparaat en zei "ik ken jou, jij bent van mijn kerk". Ik kende haar niet, maar het verraste mij dat zij mij wel kende. Dit was het begin van een warme band. Ze maakte mij wegwijs in de kerk in Wageningen en beantwoordde al mijn vragen die op mijn pad kwamen als jeugdouderling. Ik vond het zo waardevol dat zij als oudere dame van de kerk mij kende en zag.

Growing Young gaat dus niet alleen over jongeren in de kerk maar over ons allemaal. Samen kerk zijn en samen groeien. Wil je ook actief meedoen, jong of oud, neem contact met mij op. Stuur een whatsappberichtje op 06-57490961 of mail naar jeugdwerker@pghardewijk.nl

Lisette Brandsma

Gedachte:

Pas wanneer je stopt met vangen,
komt de vlinder op je hand zitten



Missionaire wijkgemeente 'Fonteinwerk'



De AK heeft het Fonteinwerk de status van 'missionaire wijkgemeente' gegeven. Wat betekent deze stap? Het is geen grote stap, maar wel een veelzeggende. Feitelijk had Fonteinwerk al min of meer die vorm. Gesprekken vorig jaar in en met de commissie 'Verleden-heden-toekomst' maakten duidelijk dat er veel onduidelijk was over de status van Fonteinwerk. Wat is het nu precies? Met 'missionaire wijkgemeente' wordt daarin nu een stukje duidelijkheid gegeven.

De kerkorde zegt hierover: 'Een missionaire gemeente is een (wijk)gemeente in wording die gevormd wordt met het oog op missionaire arbeid.'

In wording

Een missionaire wijkgemeente is dus hetzelfde als een 'wijkgemeente in wording'. 'In wording' duidt er niet op dat je een 'gewone wijkgemeente' wilt worden, maar dat we in beweging zijn en blijven. In de dynamiek van deze tijd, waarin de bestaande kerkstructuren onder druk staan, staan we open voor een nieuwe, beweeglijke vorm die past bij nu en die toekomstbestendig is. In wording blijven tot de voleinding in het Koninkrijk.

Missionair

Er is nu voor die andere aanduiding gekozen: 'missionaire wijkgemeente'. Die heeft wel een risico: alsof de rest van de kerk niet missionair zou zijn. Natuurlijk is dat niet zo. Heel de kerk heeft een missie, de zendingsofdracht en -belofte van onze Heer, zoals Jezus in Hand. 1,8 belooft: 'Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen... tot aan de uiteinden van de aarde.' Pinksteren is het feest van onze missie om met z'n allen met ons hele doen en laten Gods liefde te belichamen, 'desnoods met woorden' (Franciscus van Assisi).

Wat is er dan zo specifiek aan deze missionaire wijkgemeente? Heeft Fonteinwerk dan nog een speciale missie die de rest van de kerk niet heeft?

De gedachte van een 'missionaire wijkgemeente' is wel dat er een specifieke missie kan bestaan. Eentje waar de kerk als geheel misschien minder makkelijk aan toe zou kunnen komen. Net zo goed als andere onderdelen van de kerk hun eigen missie hebben. Zoals het seniorenpastoraat – de naam zegt het al. En het jeugdwerk. 'Kerk naar buiten' spreekt voor zich. En ook de naam 'Regenboog' is uitdrukking van een paar prachtige opdrachten – zonder aan die wijkgemeente iets te willen voorschrijven: ik kan geen regenboog zien zonder een appèl te voelen op inclusieve veelkleurigheid en zorg voor Gods prachtige schepping!

Fonteinmissie

Het Fonteinwerk heeft eerder 5 kernwaarden geformuleerd als kern van zijn missie:

1. de kracht van Gods nabijheid
2. de kracht van de Bijbel als Woord van God voor ons

3. de kracht van gebed, lofprijzing en aanbidding

4. de kracht van gemeenschap

5. de kracht van er op uit gaan

Ten diepste is dit nog steeds wat de missie van heel de kerk is. Bij Fonteinwerk wordt die wel op een specifieke manier beleefd. Deze missie wordt er niet door bepaald dat we een specifieke doelgroep hebben, of mikken op een bepaalde leeftijd. Ook niet een sociale klasse of een vergeten groep in de samenleving. Het eigene van Fonteinwerk binnen de PGH is (bijv. volgens 'Verleden-heden-toekomst') vooral te vinden in de eigen 'kleur' die dan wordt getypeerd als 'evangelisch-charismatisch getint'. Het gaat om een sterke focus op de verwachting van Gods Koninkrijk, op de heel makende kracht van Jezus Christus en op de versterking door de gaven van de heilige Geest.

- We zien het als een opdracht om de status 'in wording' vorm te geven en wel 'blijvend in wording' – de dynamiek op te zoeken van een beweeglijke kerk, die openstaat voor mensen binnen en buiten ons protestantse wereldje. Noem het maar een 'missionair netwerk', waarin het verband niet altijd even strak is, maar wel ruimte biedt.
- Om dan met de mensen die bij ons onderdak vinden een 'helende gemeenschap' te zijn, een plek waar je met de blutsen die je in het leven en soms ook in de kerk opgelopen hebt, in contact komt met Christus, de grote Heelmeester.
- Een plek waar je kunt oefenen met het in praktijk brengen van wat de Geest ons leert.

Verlangen

Tenslotte een citaat uit een lezing van Wim Dekker, 'Missionaire gemeente in Bijbels perspectief' (www.izb.nl): "Mijn diepste overtuiging is, dat aan het begin van alle ontwikkeling van een meer missionair gemeente zijn dan voorheen, het verlangen ligt. U moet niet beginnen met: wat zullen we nu eens gaan doen? U moet beginnen met uzelf de vraag te stellen: hoe zit het met ons verlangen? Verlangen wij vurig in een stad, waar steeds minder mensen naar de kerk gaan, waar de individualisering toeneemt, en dien ten gevolge de eenzaamheid, waar steeds meer mensen zijn als schapen zonder herder, te laten zien wie Jezus Christus vandaag wil zijn voor deze mensen? Wanneer u dat echt verlangt, dan gaat u ervoor bidden en bidden is een gevaarlijk werk, want op een gegeven moment krijg je dan ook antwoord van God en dan moet je iets gaan doen."

Op dit verlangen en dit gebed heeft het Fonteinwerk beslist geen patent. Waar verlang jij naar? Wij vormen samen een veelkleurige gemeente om elkaar uit te dagen ons diepe verlangen bloot te leggen en dit 'gevaarlijke' gebed te bidden: Heer, wijs ons de weg waarop wij vandaag uw liefde kunnen laten zien in Harderwijk.

Henk Jansen, Fonteinpredikant



PLANTAGEKERK

Op donderdag 14 mei heeft de kerkenraad vergaderd in de kerkzaal en op bezoek was de beroepingscommissie van De Morgenwijk. Dit betekende dat er nieuws was en terwijl u dit leest, is er al een wijkavond geweest. Een avond waar gesproken is over de eventueel te beroepen predikant. De nieuwe predikant is gepresenteerd, de beroepingscommissie heeft verteld hoe het proces verlopen is en de gemeente heeft via de online-methode vragen kunnen stellen aan de kerkenraad. Geweldig dat in deze moeilijke tijd de gebeden verhoord zijn en dat we dankbaar mogen zijn dat een nieuwe predikant beroepen kan worden voor de Plantagekerk. Hopelijk kan ik u in het volgende nummer van SamenGeroepen definitief vertellen wanneer de intrededienst zal worden gehouden. Op deze plaats is alvast een woord van dank op z'n plaats voor de beroepingscommissie. Het is geen gemakkelijk proces geweest en veel energie en geduld moesten geleverd worden, maar uiteindelijk is het beloofd. Gefeliciteerd met dit mooie voorstel! Het beroepen van de nieuwe predikant voor de Morgenwijk heeft het moderamen van de beide wijken doen besluiten om de samenvoeging tot de nieuwe wijk Plantagekerk even uit te stellen, niet 31 mei maar 30 augustus wordt de startdatum voor de wijk Plantagekerk! De reden is dat er onduidelijkheid ging ontstaan bij het invullen van allerlei papieren om een nieuwe predikant te beroepen. Op zondag 24 mei hebben we afscheid genomen van ds. Nelleke Beimers. Zij heeft ons vier maanden bijgestaan als waarnemend predikant tijdens het verlof van Marissa van Meijl. Spontaan, nauwgezet en innovatief zijn woorden die van toepassing zijn op Nelleke. Juist in de tijd van corona kwamen deze eigenschappen goed naar voren. Nelleke, heel hartelijk bedankt en Gods Zegen op je verdere levenspad. Dit betekent dat Marissa weer terug is. Fijn Marissa, dat je er weer bent! Veel sterkte en Gods Zegen in deze vreemde tijd van afstand en online-diensten. Op 1 juni is de lockdown minder geworden en volgen we de stappenkaart van de regering. Dit betekent dat vanaf 1 juni tot 1 juli kerkdiensten mogen worden georganiseerd met 30 personen, exclusief de predikant, dienstdoende ambtsdragers, beamteam en koster. De gemeenteleden die in een dienst aanwezig willen zijn, kunnen zich aanmelden via de mail bij Ada Brouwer, scriba. pgdepoorten@pghardervijk.nl (ook ambts-

dragers die geen dienst hebben). U krijgt van Ada bericht terug dat u geplaatst bent. Vol is vol en dan wordt u doorgeschoven naar de volgende week. Bij binnenkomst wordt er naar uw gezondheid gevraagd. Er is een vaste looproute en u houdt uw jas bij u! Tijdens de dienst wordt er niet gezongen en de collectes zijn via de app of bankoverschrijvingen. Na afloop is er geen koffie drinken en gaat u via de vastgestelde looproute het kerkgebouw verlaten. Over de situatie na 1 juli krijgt u later bericht. Op dit moment wordt er gewerkt aan een gebruikersplan voor alle activiteiten in de kerk, ook in samenwerking met het Fonteinwerk! Het is nog steeds een vreemde tijd waarin wij elkaar bijna niet zien terwijl er veel om ons heen gebeurt. Ik weet dat we mogen vertrouwen op God die ons wel ziet en ons kracht geeft om door te gaan!

*Namens beide wijkkerkenraden
Karel Bosselaar*

Afscheid

Mijn periode in Harderwijk zit erop. Het was de eerste keer dat ik als ambulante predikant aan een gemeente verbonden was. Het was leerzaam! Het werd door de coronacrisis een heel andere tijd dan ik gehoopt had. De contacten verliepen voor een groot deel op afstand. Gelukkig had ik voor die tijd een heel aantal mensen bezocht. De kerkdiensten werden anders vormgegeven..... Collegiaal overleg vond plaats in de pastorie vanachter de computer..... Ik wil iedereen bedanken die mijn periode in Harderwijk tot een goede tijd maakte: collega Yolanda Voorhaar en de andere Harderwijker collega's, scriba Ada Brouwer en met haar andere kerkenraadsleden, de mensen van het beamteam, de leden van de pastorale raad, de kosteres en u als gemeenteleden die mij vertrouwen gaf. Wat fijn dat ds. Marissa weer terug is! En hopelijk is er ook zicht op het einde van de vacaturetijd! Twee nieuwe kerkelijk werkers worden bevestigd. Kortom een heel nieuwe situatie gaat zich aftekenen. Ik wens u als kerkenraad en gemeente een stabiele periode toe waarin nieuwe initiatieven en plannen ruimte gaan krijgen. Lichtheid, vrede en zegen voor u en jou!

Ds. Nelleke Beimers

colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk
Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Elly Scherpenisse, vacature (eindredactie).
Abonnementen: 25,00 per jaar per incasso
Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.
Het bankrekeningnummer is:
NL40 RABO 0373 7213 23
Opmaak: Ton van der Gaag, gewoontoon.nl
Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.
Oplage: 1400 exemplaren
Volgende uitgave verschijnt 19 juni, voor 2 weken
Kopij uiterlijk 8 juni om 18:00 uur naar:
publiciteit@pghardervijk.nl.
Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk
Postbus 275, 3840 AG Harderwijk
T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pghardervijk.nl
Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pghardervijk.nl

predikanten

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant De Poorten
Bazuindreef 70, 3845 DC Harderwijk
T. 06-58729881, m.vanmeijl@pghardervijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
Veldkermeeen 116, 3844 RJ Harderwijk
T. 06-16856392, d.kroeze@pghardervijk.nl
En via Facebook

wijkpredikant De Morgenwijk: vacant
Pastorale zaken (80-):
Carla van Peurseme
T. 0341-423002 of 06-12918704
avanpeurseme@hetnet.nl
Tijdelijke vervanging: Ds. Y (Yolanda) Voorhaar
T. 06-14517919, y.voorhaar@pghardervijk.nl

ds. H. (Henk) Jansen
predikant Fonteinwerk
Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo
T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

Ouderenwerker: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen
Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten
T 356640, g.vandijk@pghardervijk.nl

Ouderenwerker: Frieda Meijers
Wilgenlaan 11, 3843 JW Harderwijk
T. 06-48395986, f.meijers@pghardervijk.nl

Jeugdwerker: Lisette Brandsma
Spinnerij 13, 6717 XZ Ede
T. 06-57490961, jeugdwerker@pghardervijk.nl

scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijtsma,
scriba.pgdemorgenwijk@pghardervijk.nl

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,
scriba.pgdpoorten@pghardervijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,
scriba.pgderegenboog@pghardervijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98
www.pghardervijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

Koffietijd

Ja, 4 juni gaan we weer starten met de koffie inloop op de donderdagochtend van 10.00-12.00 uur. We houden ons aan de Corona afspraken van 1,5 m. afstand. Bij binnenkomst handen desinfecteren, er mogen maximaal 25 mensen aanwezig zijn. Als u verkouden bent of koorts heeft verzoeken wij u om thuis te blijven.

Er is op de donderdagochtend om 10.15 uur ook de uitzending van het muzikale koffie uurtje vanuit de Plantage kerk. Na 11.15 uur is er gelegenheid om even in de kerk te zitten of een kaarsje aan te steken in het stille centrum.

Hopelijk tot binnenkort op de koffie.

Team koffie ochtend Plantagekerk

DE POORTEN

Ondanks dat we in coronatijd leven en er zoveel zaken stil zijn gezet, bloeit er leven – en ook kerkelijk leven – op andere gebieden op. Want wat gebeurt er op dit moment in de kerk veel!

Gisteren (24 mei) namen we afscheid van ds. Nelleke Beimers die mij tijdens mijn verlof verving. Het was een prachtige dienst, met een overdenking in vlogvorm, met geweldige live-muziek van een ingevlogen kwartet en met een filmpje van kerkenraadsleden, dat ons een hart onder de riem probeerden te steken. Dat we nu meer op het online-vieren gericht zijn, vraagt om omdenken en dat is soms lastig. Vooral van het beamerteam, de



geluidstechnici, de muzikale ondersteuning en de voorbereidingscommissies vraagt het veel. Tegelijkertijd draagt deze manier van vieren ook een kans in zich. Het laat ons kijken naar hoe we bezig zijn en naar hoe het over komt.

Met het afscheid van Nelleke en de komst van Frieda en Lisette deze maand wordt ons pastoresteam steeds een beetje meer compleet. Hopelijk zal de vacature van de Morgenwijk snel vervuld zijn. Dan zijn we weer voltallig. Wat een zegen zal dat zijn! Ook als pastores zijn we op een andere manier op elkaar betrokken. We vergaderen niet meer live maar via zoom en we bellen heel wat af. Zo blijven we met elkaar verbonden. Wat pastoraat betreft ben ik nog een beetje zoekende. Nu de regering ons meer ruimte geeft, lijkt bezoekwerk weer wat mogelijk. Toch wil ik hier graag nog even voorzichtig in zijn. Toen bedacht ik me: de pastorietuin is onlangs prachtig opgeknapt! Mocht u/ mocht jij dus behoefte hebben aan een goed gesprek, dan kunnen we altijd daar terecht. Of in de kerk. Of misschien heeft u zelf ook wel een tuin. En anders kan het telefonisch. Belt u dus gerust!

Zo zie je maar: ondanks de beperkingen die ons zijn opgelegd, waait de Geest wel degelijk! In alles wat er gebeurt. In de creatieve vormen die ontstaan. In de mensen die er voor ons zijn. Houd moed en blijf gezond!

Ds. Marissa van Meijl

DE REGENBOOG

De harkende kerk

Een artikeltje van Ferdinand Borger gaf woorden aan het gevoel dat ik heb over de kerk: zij harkt. Ze harkt bij elkaar, omdat het reguliere pad nogal omgewoeld is. Vanaf juli mogen we weer diensten met kerkgangers hebben. Dat is natuurlijk super, eindelijk weer samen zijn. Juist bij dat beperkte bij elkaar zijn ervaar ik zoveel waarde. Tegelijk zal het zeer waarschijnlijk zijn zonder zingen, op afstand, een klein praatje zonder koffie – en in termen van koffie: zo vieren smaakt superslap. Daarom is de kerk van de komende maanden vooral méér dan dat samen zijn. Het is online vieren, en vloggen, waar zoveel energie in gestoken wordt. Het is elkaar zien in kleine kring. Het is bellen, videobellen, skypen en zoomen. Het is zingen uit je raam en op het Triasplein. Het is een tasje van de kinderdienst en een videoboodschap van jou voor een ander, het is een kaartje voor een zieke en een bloemetje voor de nieuwe kerkelijk werkers. Het is een regenboogje maken en lezen. Het is een zondagsbrief wegbrengen en een gesprekje aan de deur. Het is elkaar opzoeken op Facebook en Instagram. Het is jezelf laten zien en contact zoeken, op andere

manieren. Met al die manieren harken we op ons vroeger eenvoudig begaanbare pad. En als we goed harken, harken we heel wat moois bij elkaar. En dan komen we ook waar we vroeger dachten dat we nooit zouden komen. Ik ben als predikant zo al heel wat mooie dingen tegengekomen, en dat geldt ook voor het pastoraat en voor anderen. Wat we vragen van u en jou: doe mee, reageer, leg contact, laat het vooral niet los maar hark er wel op los!

Ds. David Kroeze

Van de voorzitter van de Wijkkerkenraad van de Regenboog

Nieuwe beheerder Betreffende de aanstelling van de nieuwe beheerder moeten wij helaas een teleurstellende mededeling doen. Bij de bespreking over het arbeidscontract heeft de PSKD moeten constateren dat dit niet in overeenstemming met de eisen van de landelijke PKN gebracht kon worden. Hierdoor zal een nieuwe sollicitatieprocedure opgestart worden. Kees Smit zal tot nader bericht de beheerderswerkzaamheden coördineren.

Organisatie van de kerkdiensten Door de verlichting van de overheidsmaatregelen kan in principe een grotere groep kerkgangers aanwezig zijn vanaf 1 juni met verdere uitbreiding vanaf 1 juli. De moderamina van de PG en HG van de wijkgemeenten De Regenboog hebben de opties besproken en zijn tot de volgende conclusie gekomen voor de maanden juni en juli:

De diensten van 9.00 uur blijven zonder gemeenteleden digitaal uitgevoerd worden. In juni blijven de diensten van 10.45 ook zonder gemeenteleden. In juli komt er in de diensten van 10.45 uur naar verwachting plaats voor 100 personen. De PSKD zal een Gebruiksplan opstellen voor het opstarten van de kerkdiensten conform de instructie van de landelijke PKN-organisatie, afgeleid van de RIVM-instructies. Tot in detail worden o.a. het aanmelden, de routing en de ontsmettingsprocedure omschreven. Het toelaten van een (zeer) klein aantal gemeenteleden in de diensten van 9 uur in juni en een groter aantal in juli bleek dermate veel consequenties met zich mee te brengen dat besloten is door beide moderamina om hiervan af te zien. Dit werd geconcludeerd na een gedetailleerde analyse. Wel is het mogelijk meer mensen mee te laten werken aan de dienst. Medio juli volgt het standpunt over de diensten in augustus.

Cees de Windt



PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

WIJ GEDENKEN

Op 3 mei overleed mw. **Thea Gerda van Joolingen-Koenders** op de leeftijd van 88 jaar. Zij woonde enige jaren aan het Albert Verweyplein, nadat zij uit Friesland naar Harderwijk verhuisd was. Haar ernstige doofheid verhinderde niet dat we fijne gesprekken konden hebben. Ze stond midden in het leven en haar belangstelling voor wat er in de wereld gebeurde was groot. Ook over politiek kon je met haar in discussie. Altijd was er grote belangstelling ook over hoe het met die ander ging; soms ook met grote zorg. Haar hele leven heeft ze gezorgd met veel liefde. Voor haar kinderen had ze alle tijd, zette het huishouden opzij en studeerde met de kinderen mee als het alleen niet zo gemakkelijk ging. Haar kinderen noemden haar lief, warm, zorgzaam, geduldig; iemand die altijd alles voor je over had. Bij haar afscheid op de Heidehof in Ugchelen klonk psalm 139 'Heer, die mij ziet zoals ik ben'. Verwonderd was zij, net als David, dat God oog voor haar had; onder al die miljoenen heeft hij oog voor mij. Het geloof in die God heeft zij haar hele leven met zich meegedragen. En het is haar tot steun geweest op haar levensweg over bergen en door dalen. Hoewel, toen haar laatste jaren zo moeilijk

werden, haar gezondheid haar meer en meer in de steek liet, zij ook wel twijfel kende, zeker door de vraag waarom. In de laatste weken lazen we deze psalm en kon Thea haar leven in de handen van God leggen. In het vertrouwen dat God erbij is, want Hij kent je vanaf het begin en gaat met je mee het leven door. Hij staat ook aan het einde en neemt je mee het nieuwe leven in. In dat geloof hebben we afscheid genomen en zo mogen haar kinderen en kleinkinderen de toekomst gaan met de God van hun moeder en oma. Wensen we hen ook Gods zegen toe.

Gertie van Dijk-Vermeulen

WIJ GEDENKEN

Mw. **Hiltje Rollema** overleed 7 mei op Sonnevanc, nadat ze twee dagen eerder een herseninfarct had gekregen. Zij mocht 92 jaar worden. Lang heeft ze zelfstandig kunnen wonen aan de Guido Gezellelaan, maar de laatste tijd was daar hulp bij nodig en woonde ze met veel genoegen op de Korenbloem in Sonnevanc. Moeilijk vond ze het wel dat er steeds meer mensen rond haar heen wegvielen. Het wordt eenzaam op de top van de berg als je zo oud mag worden, maar zei ze: 'Daar ben ik wel dicht bij God'. Bij haar uitvaart vanuit de Elzenhof, werd 1 Korinthe 13 gelezen; het mooiste liefdeslied uit de Bijbel. Liefde, het is ook het mooiste woord in de wereld. Liefde was ook de bron waaruit Hillie geleefd heeft; Liefde, die God zelf is, waarin zij geloofde. Geloven was de basis onder haar leven. 'Zonder geloof had ik het allemaal niet gered', zei ze ooit tegen mij. Het leven van Hillie kende mooie momenten, waar ze heel dankbaar voor was, maar er waren ook moeilijke tijden en ook toen heeft ze het gered. Haar dochter en kleinzoon deelden met ons mooie gedachten en fijne herinneringen aan moeder en oma. En ook ik mocht haar kennen als een lieve, vriendelijke en gastvrije vrouw met altijd oog voor die ander; kijkend of ze iets voor die ander kon doen. Ook een goed gesprek ging ze niet uit de weg. Tijdens ontmoetingsmiddagen in de Zeven Akkers had ze altijd een luisterend oor en ook wel iets te vertellen. Op haar eigen manier gaf zij handen en voeten aan liefde. Zo zullen we Hillie ook herinneren, wetend dat zij verder mag leven in de Liefde van God. Dat dit weten haar kinderen en kleinkinderen mag troosten en we bidden hen Gods nabijheid toe.

Gertie van Dijk-Vermeulen

WIJ GEDENKEN

De heer **Gijsbartus Gerards** overleed in de Boerhaavehof op 19 mei Bertus op 85 jarige leeftijd.

Een week eerder was hij gevallen, waarna het in zijn hoofd niet goed meer ging. Hij kwam niet meer van bed en is in vol vertrouwen en in alle rust heengegaan. De zondag voor zijn overlijden was ik nog bij hem en hebben we samen nog een keer uit het boek Openbaring gelezen. Openbaring 21, met de belofte dat God alles nieuw zal maken. Het zicht op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde heeft Bertus zijn hele leven op de been gehouden. Als enig kind had hij het al niet gemakkelijk. Vaak was hij alleen en voelde hij zich eenzaam. De wereld om hem heen was ook niet altijd even begripvol voor hem. In zijn jonge jaren kreeg hij in dromen zicht op de hemel en dat maakte dat hij het leven aankon. Voor hem was deze waarheid de basis onder zijn leven. In zijn jonge jaren hielp hij zijn vader, die aannemer was. Hierdoor wist Bertus veel van bouwen en bouwstijlen. Hij kon daar mooi over vertellen, zoals hij ook kon vertellen over de historie van Harderwijk. Hij vertelde alsof hij erbij geweest was. Hij zou een goede stadsgids geweest zijn. Na de dood van zijn vader ging hij samen met zijn moeder op Randmeer wonen, waar hij 25 jaar gewoond heeft. Graag ging hij de stad in voor een praatje, maar ook van een gebakken visje kon hij heerlijk genieten. Met plezier ging hij mee als er een reisje georganiseerd werd. Ook was hij te vinden bij de activiteiten, spelmiddag, bingo en ook de vrijdagavondviering sloeg hij niet over. Bij de ontmoetingsmiddagen was hij ook stevast en daar kon hij ook zijn verhalen kwijt. Vaak had hij ook wel nare gedachten over de toekomst. Wat er in de wereld gebeurde kon hem beangstigen en ook dan kwamen er schrikbeelden uit het boek Openbaring. Maar altijd konden we deze beelden ombuigen naar het visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De plek van Gods eeuwige vrede, het nieuwe Jeruzalem. Bij zijn begrafenis, vanuit rouwcentrum Schaftenaar, mocht opnieuw Openbaring 21 klinken en zongen we hemelliederen. Naar de hemel verlangde hij al heel lang en nu mogen we hem daar weten bij God, in Zijn eeuwigheid. Zijn nicht Jannie en allen die hem zullen missen bidden we Gods Liefde toe.

Gertie van Dijk-Vermeulen

DIACONIEËN VERENIGEN GEZIN UIT JEMEN

Onze diaconie heeft onlangs financieel mogen bijdragen aan de gezinshereniging van een vluchteling gezin uit Jemen. Samen met andere Harderwijker diaconieën en Stichting Marktpluin (ons 'stedelijk noodfonds') bekostigden wij de overkomst van zijn vrouw en kinderen. De man verbleef in het AZC, waar hem een status werd toegekend. Bij uitzondering kregen hij en zijn gezin vergunning om definitief in Harderwijk te mogen blijven wonen. Met hulp van Vluchtelingenwerk en de Nederlandse ambassade in Jemen mochten zijn vrouw en zeven kinderen overkomen. Dat was echter mede door de coronabelemmeringen een lastige en dure aangelegenheid. Onze diaconie heeft 500 euro bijgedragen. Een gezin op de vlucht is nu verenigd in veilig Harderwijk. Dat was mede mogelijk dankzij uw giften via collectes voor het eigen diaconale werk. Daarvoor hartelijk dank.

PGH-diaconie

COMMISSIE ZWO

Collecte voor Open Doors op 7 juni

Het doel van Open Doors is vervolgte en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. 'Bid voor ons', is vaak het eerste wat vervolgte christenen vragen. Gebed is het fundament én een belangrijk onderdeel van het werk van Open Doors. Daarnaast verspreidt men Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen en voorziet men in kaderopleidingen en wordt praktische hulp verleend. Daarnaast geeft men Christenen in de vrije wereld voorlichting over christenvervolgung, zodat ze met vervolgte christenen meevoelen en hen actief helpen. Een actueel voorbeeld van praktische hulp is voedselhulp in Azië. Christenen op het platteland in Azië zijn hard getroffen door de gevolgen van het COVID-19 virus. Veel dagloners op het platteland zijn door de corona-crisis al hun inkomsten kwijt geraakt. Open Doors-medewerkers in Azië signaleren regelmatig dat christenen door hun geloof worden achtergesteld bij voedseldistributies. Lokale partners van Open Doors zijn daarom extra alert om getroffen gezinnen bij te staan. Door het wegvallen van inkomsten, zijn ze volledig aangewezen op de kerk voor hun dagelijks onderhoud. Open Doors probeert de getroffen gezinnen bij te staan door het verstrekken van voedselpakketten met eten voor minimaal twee tot vier weken. Al meer dan tweeduizend christelijke gezinnen in Azië zijn in de afgelopen weken geholpen. Aan de collecte op 7 juni kunt u meedoen via de Scipio-app of door uw bijdrage over te maken op de rekening van de ZWO commissie (NL42RABO0317714554) onder vermelding van Open Doors.

Namens de ZWO commissie, Marja Bakker

Bericht uit Togo

Al een aantal jaren steunen wij de Stichting Femme in Togo. Afi Hoogendoorn-Koto is voorzitter van deze stichting, woont met man en kinderen in Harderwijk en is geboren in Togo. Kort geleden ontvingen wij onderstaand bericht van haar. Het nieuwe schooljaar is al in september begonnen met in totaal 31 meisjes. Er zijn nu twee dorpen die steun krijgen. In het eerste dorp (Tome) wonen 15 meisjes en in het tweede dorp (Ati - Atovou) 16 meisjes. 12 meisjes zitten op de middelbare school en de anderen op de basisschool. En daarbij nog 3 meiden die een vakopleiding gaan doen.

Het landbouwproject is ook aan de gang; er zijn maïs, bonen en cassave geplant op de boerderij. Ze verwachten meer oogst te hebben dan in het afgelopen jaar.

Met alle meisjes gaat het goed. Ons laatste bezoek aan de dorpen was begin februari voor de corona crisis. Momenteel is het niet mogelijk om te reizen naar het binnenland en alle scholen zijn gesloten. Uit een telefonisch gesprek van de vrijwilligers van onze stichting in Togo met het dorp blijkt dat alles goed gaat met de meisjes. We hopen dat de scholen weer open gaan in juni en dat de meisjes weer bezoek kunnen ontvangen van de vrijwilligers.

Verder zijn we aan het kijken hoe we de meisjes en mensen kunnen ondersteunen die het extra zwaar hebben vanwege het corona-virus. Als ZWO commissie hopen we dat u ook dit keer dit mooie initiatief weer wilt steunen, de collecte is op 14 juni. U kunt meedoen via de Scipio-app of door uw bijdrage over te maken op de rekening van de ZWO commissie (NL42RABO0317714554) onder vermelding van Stichting Femme.



Marja Bakker

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage

aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

VERANTWOORDING GIFTEN

FEBRUARI, MAART, APRIL 2020

Contant

€ 10,00 van mevr. A. t. H.-N. via mevr. J. N. v. N.-B. bestemd voor het Ouderenpastoraat

€ 25,00 van fam. M. via mevr. C.G. v. D. bestemd voor het Ouderenpastoraat

€ 20,00 van NN via mevr. A.M.J.-P. bestemd voor de Voedselbank

€ 10,00 van NN via mevr. H. A.-P. bestemd voor de Bloemendienst

€ 10,00 van NN via mevr. J.G. v.d. K.-L. bestemd voor het Ouderenpastoraat

€ 20,00 van fam. J. via mevr. G.H. bestemd voor het Ouderenpastoraat

€ 100,00 van NN via KB bestemd voor Voedselbank

€ 20,00 van NN via mevr. A.M. S.-J. bestemd voor de Voedselbank

€ 20,00 van NN via mevr. A.B.-K. bestemd voor de Kerk.

Giraal

€ 300,00 van fam. D. via SKG bestemd voor de Kerk

€ 25,00 van dhr. G.V. via RB bestemd voor de Kerk

€ 20,00 van NN via RB bestemd voor de Kerk

Hartelijk dank voor uw gaven!

Ton Balsma, penningmeester CvK

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Mevr. B. Noordman- Tromp, Het Gouden Hart, Beukenlaan 2A kamer 8, uit Kampen

Dhr. G.J. Heuver, Tollensstraat 4, uit Voorthuizen

Dhr. C. van Emous, Roemer Visscherstraat 14, uit Putten

Verhuisd

Dhr. H. van der Veer, Verkeersweg 6 naar Het Gouden Hart, Beukenlaan 2A Kamer 7

Dhr. G.J. van der Veen, Klavermeen 22 naar Bloemendreef 15

Mevr. M. Lankester-Timmer, Tonnenbergerhout 60 naar Kozakkenbergerhout 9

Mevr. M. van Essen en dhr. J.-W. Kaasschieter, Burgzand 14 naar Langezand 17

Vertrokken

Mevr. E.H. M. Rijken – Willemsen, Stationslaan 24 naar Breda

Dhr. M.C. Boogert, Drielandendreef 218 naar Nieuwerkerk

Dhr. J. Fidder, Bunschotenmeen 34 naar Nunspeet

Fam. A. Al Kamisi, Hofdijkstraat 6 naar Hoogland

VAKANTIE

Van 6 t/m 13 juni hoop ik er even tussen uit te gaan. Dit keer niet naar mijn geliefde bergen, maar een paar dagen naar Bergen aan Zee.

In voorkomende gevallen kunt u terecht bij mijn collega Frieda Meijers.

Gertie van Dijk-Vermeulen

DANK VOOR MEELEVEN

Zomaar ineens, in de Paasnacht, brak de dood in. Mijn man, Meindert Dijkstra overleed volslagen onverwacht. In de weken daarna hebt u, als gemeente op hartverwarmende manier meegeleefd. Tegen de 70 kaarten en brieven kwamen er uit Harderwijk. Dat doet goed, als je zo overvallen wordt door verlies. Ik wil u daarvoor danken. En die warmte die ik voelde, maakte het ook gemakkelijker om weer terug te komen in het werk. Het zal nog wel met vallen en opstaan gaan, het zal ook wel eens niet lukken, maar u kunt gerust weer een beroep op me doen. Een telefoongesprek kan in ieder geval, een ontmoeting – met in achtneming van de maatregelen – eventueel ook. Schroom niet om contact te leggen. Ik probeer de komende tijd ook weer mensen te bellen.

Hartelijke groet, Yolanda Voorhaar

ONTVANGEN GIFT

De PGH heeft van een betrokken en meelevend gemeentelid een gift van € 5.000,- ontvangen. Het CvK is zeer dankbaar met deze bijdrage. De omschrijving vermeld: "eventueel voor de verbouwing of anders waar nodig".

Na overleg binnen het CvK is besloten om dit bedrag te reserveren voor de verbouwing van de Plantagekerk.

*Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ton Balsma*

RESULTAAT 2019

De jaarrekening 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 3.814. In de begroting 2019 was rekening gehouden met een negatief resultaat van € 8.503.

De controle van de jaarrekening heeft plaats gevonden door WPE Adviseurs & Accountants in Nijkerk.

Het controlerapport, met daarin de goedkeuring van de jaarrekening, is op 15 mei 2020 ontvangen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen middels email adres: penningmeester.cvk@pgharderwijk.nl

Mocht u de volledige jaarrekening willen inzien dan is dat mogelijk. Er ligt een exemplaar bij het Kerkelijk bureau. U kunt na telefonische afspraak (412188) de volledige jaarrekening inzien.

Penningmeester CvK PGH, 25 mei 2020

JAARREKENING 2019

BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Baten			
onroerende zaken huren	22.850	25.334	22.520
rente en dividenden	2.750	4.979	28.201
opbr. Fonds ouderenpastoraat	10.000	0	0
vrijwillige bijdragen	500.000	482.498	507.376
collecten	42.000	40.963	45.354
giften	2.500	2.777	4.527
ontvangsten sol kas	15.000	13.658	14.445
ov. Bijdragen levend geld	65.000	67.351	64.590
door te zenden collecten	54.000	51.900	53.933
opbr. Subsidies en bijdragen	6.800	6.866	6.868
	720.900	696.326	747.814
Lasten			
lasten gebouwen	416.200	54.006	538.356
lasten overige eigendommen	6.500	6.615	6.953
afschrijvingen	5.933	5.973	5.551
pastoraat	392.520	373.343	310.751
lasten kerkdiensten/ wijkwerk	26.500	39.183	22.593
verplichtingen/bijdragen PKN (quotum)	70.500	74.739	71.178
salarissen en vergoedingen personeel	114.700	108.940	112.966
kosten beheer en administratie	54.550	66.698	69.022
rentelasten/bankkosten	3.000	9.334	9.267
door te zenden collecten en giften	55.000	52.629	55.240
	1.145.403	791.460	1.201.877
Saldo baten en lasten	-424.503	-95.134	-454.063
incidentele lasten	0	-14.026	-25.108
incidentele baten	0	137.003	1.187.255
toevoegingen fondsen en voorzieningen	-49.000	-163.118	-1.487.685
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	465.000	139.089	779.566
Resultaat	-8.503	3.814	-35

Opmerking van de redactie: het was niet mogelijk om de Toelichting op de cijfers ook op te nemen vanwege de ruimte. We verwijzen u graag naar de mogelijkheid via het Kerkelijk Bureau.

POSTZEGELS ETC VOOR DE ZENDING

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten, oude mobieltjes, lege cartridges, buitenlands geld en munten uit het "gulden tijdperk" hebben waarde voor het zendingswerk van Kerk in Actie en worden voor Harderwijk ingezameld via de Plantagekerk en de Regenboog en gaan daarna naar Kerk in Actie in Utrecht.



Vrijwilligers daar sorteren alles met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens worden de postzegels verhandeld via verkoopadressen in Nederland en op nationale en internationale beurzen. Kaarten worden verkocht aan verzamelaars op beurzen en via bijvoorbeeld Marktplaats. N.B. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Vrijwel alle dubbele kaarten gaan bij het oud papier. Momenteel is nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels. Mobieltjes, cartridges en toners worden gerecycled bij het bedrijf Eeko, waarvoor een vergoeding wordt betaald. Buitenlands geld en oud Nederlands geld wordt verkocht aan banken, handelaars en verzamelaars. Wat levert dit alles op? In 2019 was de landelijke opbrengst € 23.482,--. Met de opbrengst kunnen Kerk in Actie en GZB

weer veel mensen en zendingsprojecten ondersteunen. Vanaf half januari 2020 tot 1 mei is in Harderwijk weer heel wat ingezameld en wel 12,5 kg postzegels en 8 postzegelalbums, ansichtkaarten, 46 geboortekaartjes, 23 mobieltjes, 80 cartridges en 2,5 kg munten. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Nu de kerkdiensten voorlopig niet gehouden kunnen worden in de Regenboog en de Plantagekerk kunt u uw verzamelde spullen of zolang thuis bewaren of afgeven bij één van de volgende adressen:

Grietje Assies, Oldenallerhout 34, tel. 420026

Jan Willem Schutter, Walstein 15, tel. 426332

Ina Lobensteijn, Vollenhovemeen 23, tel. 432186, email wimenina@versatel.nl

Namens de ZWO nogmaals bedankt voor het "mee sparen",

Ina Lobensteijn

STIL VAN BUITEN, SPRANKELEND VAN BINNEN

Impressie van een zondagmorgen half tien. Op deze 'Wezenzondag' 24 mei tussen Hemelvaart en Pinksteren gesloten kerkdeuren en een lege fietsenstalling. In de hal druppelen tien, vijftien mensen binnen: de predikant, de koster, een paar kerkenraadsleden, een gelegenheidskoortje en, onmisbaar in deze coronatijd, het beamteam. Want de vieringen gaan door, creatiever dan ooit en veelzijdiger dan ooit. We volgen tijdens deze dienst een dominee die wandelt langs het Burgerweeshuis aan het Kerkplein en over wezen preekt temidden van de rhododendrons in het Plantagepark. We maken een sprong naar de pastorietuin: kerkenraadsleden bemoedigen de gemeente via opgenomen videogroeten (dank aan het PGGH-jeugdvlugteam!). Nu weer live vanuit de Plantagekerk klinkt vierstemmig de mooiste muziek. En dat alles wordt deze zondagmorgen thuis aan buis of beeldscherm meebeleefd door honderden gemeenteleden en anderen. We krijgen hun geappte voorbeden rechtstreeks in beeld. Het collectegeld stroomt eveneens digitaal binnen. Wonderen van techniek die we begin maart nog moesten gaan ontdekken...

Coronatijd. Een heel ander soort diensten dan 'vroeger'. Levendiger. Verrassend anders. Corona heeft een wissel omgezet van praten en taligheid naar beeld, het medium van de moderne tijd. Het brengt de evangelische boodschap nog indringender binnen, lijkt het. De dienst vliegt om, jammer dat het alweer voorbij is en we onze toevlucht nemen tot de zondagmorgenkoffie. Misschien zappen we vervolgens nog even langs de kanalen van de andere kerken op onze onvolprezen CAI, naar een dienst in de Regenboog bijvoorbeeld of vanuit de Grote Kerk.

En dan om half twaalf nog weer een prachtige dienst vanuit de Plantagekerk. Vaak op dit tijdstip de Fonteindienst, maar een Thomasviering deze keer, voor zoekers en geloofstwijelaars. Nu heel creatief ingevuld met een mooi gefilmde overdenking van ds. David Kroeze vanuit de stiltekapel van de Plantagekerk, over de zin van leegte. Gevolgd door een diepgaand gesprek tussen twee gemeenteleden in het Harderwijker Bos, gekoesterd door de zon en onder begeleiding van de vogels. Direct aansluitend terug in de kerk een korte oefening in persoonlijke meditatie. Alles muzikaal omlijst door onze eigen zanggroep l'Esprit. De techniek verbindt uiteenlopende mensen, plaatsen en tijdstippen. Hoezeer we ook uitzien naar weer een volle kerk: laten we ook straks meer gebruik blijven maken van de eigentijdse vormen van communicatie. Het voegt zoveel toe.

Govert van der Boom

BERICHT VAN WILMA WOLTHUIS (BURKINA FASO)



Zoals voor veel ouders geldt in deze corona tijd, is een groot deel van de tijd van Wilma op dit moment gewijd aan het regelen van het thuisonderwijs van Ruth. Elke dag komen haar twee vriendinnen, Assetou en Sherifa, bij Ruth en Wilma thuis en werken ze gezamenlijk aan wiskunde en 'sciences' (combinatie van biologie, scheikunde en natuurkunde). Wilma helpt

hen vooral bij de vakken Frans, Engels, aardrijkskunde/geschiedenis, muziek en sport. Voor de lessen moet materiaal thuis gescand en geprint worden en moet regelmatig overlegd worden met de leraren. Langzaam internet en uitval van elektriciteit helpen dan niet echt. Daarnaast is het overdag rond de 40°C en sommige dagen is de luchtvochtigheid erg hoog. Graag gebed voor Wilma voor het goed begeleiden van Ruth en haar vriendinnen in deze lastige omstandigheden. Het aantal actieve corona-gevallen in BF loopt gelukkig terug, dus Wilma hoopt dat eind mei de scholen weer open gaan.

Corona-maatregelen van de overheid worden in BF slecht nagekomen Omdat het aantal gevallen nog laag is, zijn er veel mensen die zeggen dat het virus niet echt bestaat. Daarnaast vallen er jaarlijks in de hele wereld ruim 400.000 doden door malaria. Corona valt daarbij in het niet voor veel mensen daar. Vanaf begin mei zijn kerken en moskeeën weer open. Wel met hygiënische maatregelen en er mogen niet meer dan 50 mensen in één ruimte. Hopelijk zorgt dit alles niet voor een nieuwe uitbraak.

In het Konabere gebied is tot nu toe gelukkig geen corona vastgesteld. Via de radio worden mensen in heel Burkina Faso bewust gemaakt van bestrijding van het virus. Djélé (leider van het Konabere vertaal-team) heeft ook wat materialen vertaald. Hij vraagt of we willen bidden dat mensen het NT ook echt zullen gebruiken. Ook bij hen beginnen de kerkdiensten weer in mei.

Ruth en Wilma hebben een ticket naar NL voor 22 juni. Dit was oorspronkelijk zo gepland i.v.m. het 50 jarig jubileumfeest van Wycliffe NL op 27 juni. Maar dat laatste gaat niet door. Het is nu sterk de vraag of Wilma en Ruth naar NL kunnen komen. Het paspoort van Ruth moet vernieuwd worden en dat moet deze zomer in NL gebeuren (er is geen NL ambassade in BF en reizen naar Mali is niet mogelijk). Ruth haar paspoort verloopt in oktober en Wilma maakt zich zorgen wat het betekent voor Ruth haar Nederlanderschap als het niet tijdig verlengd wordt. Hier ook graag gebed voor een oplossing.

Dank voor al uw gebeden en meeleven voor Wilma en Ruth!
Namens het thuisfront comité,

Hijmen van Bloemendaal

BERICHT VAN DE TUIN VAN LOF



Linksboven ziet u een foto van de tuin dat een stukje Pinksteren laat zien en overgaat naar de ontmoetingstuin en rechts een afbeelding van Mozes bij de brandende braamstruik.....

In dit gedeelte is de braam geplaatst die ons doet herinneren aan de ontmoeting van Mozes met God.

Braamstruik (Rubus Fruticosus) God ontmoet Mozes in de brandende braamstruik / doornstruik. Exodus 3 : 2

²Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. ³Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. ⁴Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: 'Mozes! Mozes!' 'Ik luister,' antwoordde Mozes. ⁵'Kom niet dichterbij,' waarschuwde de HEER, 'en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. ⁶Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.' Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.

Rond de braamstruik zijn diverse schoenlappersplanten (Bergenia) en brandende liefde (Chalcedonia) geplaatst.

Schoenlapper (Bergenia Cordifolia Purpurea) De Nederlandse naam Schoenlappersplant is ontstaan door het vroegere gebruik in Nederland om met het dikke blad de schoenen te poetsen. De waslaag op de bladeren geeft de schoenen een mooie glans en beschermt het leer. In onze tuin worden we herinnerd aan het feit dat Mozes zijn sandalen (schoenen) moest uittrekken.

Brandende liefde (Lychnis Chalcedonia) In hetzelfde vak is ook de brandende liefde geplant. Deze plant herinnert ons aan een sterk verlangen naar God, die immers liefde is en altijd in verbinding staat met ons. Als je voor de braamstruik naar boven kijkt, zie je het kruis op De Regenboog, dat verwijst naar het lijden van Christus. Het roept ook op om zijn kruis te dragen (Mat. 10 : 38) en is het symbool van de verzoening met God, van de vrede (Col. 1 : 20) en eveneens het teken van de Mensenzoon op de laatste dag (Mat. 24 : 30).

Uien (Alliums) Allium Aflatunense en Allium Gigantum

Bijbelse verwijzing: Numeri 11 : 5

⁵'We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden, naar de komkommers en watermeloenen, de prei, uien en knoflook. "We drogen uit, we zien nooit iets anders dan dat manna."



Een kleine kanttekening bij Matt. 9 vss 35vv (lezing voor zondag 14 juni)

Met ontferming bewogen...

Dave moet afzwemmen voor het A-diploma en opa en oma zitten op een ongemakkelijk bankje toe te kijken. Maar ik kijk liever naar opa en oma. Oma zit op haar lip te bijten van de spanning en opa's hoofd gaat ritmisch op en neer precies in de maat met de zwemslagen van Dave. Je zou kunnen stellen: deze grootouders vereenzelvigen zich met hun kleinkind.

Nog zo'n verhaal. Kleine Yvonne moet worden geprikt en zit op moeders arm. Maar moeder vereenzelvigd zich zó totaal met dat arme schaap dat ze helemaal in elkaar krimpt als de naald gaat prikken en moeder komt pas weer opgelucht tot een totale ontspanning als de naald de hiel weer verlaat. Het lijkt wel of moeder het zelf allemaal ondergaan en gevoeld heeft...!

Zo zijn we vanzelf bij die bekende woorden uit Mattheüs 9 vs 36 terechtgekomen, waar we lezen dat Jezus 'met ontferming bewogen was'. Dat is een overbekende Bijbelse zegswijze, die zowel in het OT als in het NT meermalen gebruikt wordt om de weergalozе liefde van God of Jezus aan te duiden. Tussen haakjes: van mensen wordt het gezegd in de beide supergelijkenissen van de barmhartige Samaritaan en de verloren zoon, Lucas 10 vs 33 resp. 15 vs 20. Ook de Samaritaan en de vader van de verloren zoon 'worden met ontferming bewogen'.

De verhaaltjes over Yvonne en Dave zijn ontroerend, maar 'innerlijke ontferming' is nog veel aangrijpender. Dat Jezus daarmee getekend wordt, dat houdt meer in dan dat Hij om ons geeft, méér dan dat Hij zegt: Ik zal voor je duimen of Ik zal aan je denken en zélf méér dan dat Hij zegt: Ik zal voor je bidden... nee, Jezus heeft zich zó met ons en onze ellende vereenzelvigd, geïdentificeerd, dat Hij onze zaak tot Zijn zaak heeft gemaakt, Hij heeft het van ons afgenomen en op Zich genomen. Kort en goed: de Herder is volkomen in de huid van het schaap gekropen, dat is die innerlijke ontferming van de Goede Herder! Hij trekt Zich het lot van de verloren schapen dermate aan dat Hij Zelf verloren wil gaan...!

In week 21 circuleerde er een filmpje op het internet over die wolf die 58 schapen ergens in Brabant gedood/vermoord zou hebben. Dat was een mooie (nou ja, mooi is anders!) illustratie bij die woorden over de schapen in het vervolg van vers 36. Ze waren 'voortgejaagd en afgemat' oftewel (NBV) 'uitgeput en hulpeloos' oftewel (naar mijn bescheiden vertaling) 'geuild en geveld'. Jezus, de Goede Herder, wordt van alles beroofd tot en met z'n kleren aan toe, iedereen laat hem in de steek en Hij wordt aan een kruis getimmerd, als een schaap naar de slacht geleid en als een onnozel lam vastgebonden op de slachtbank, de Goede Herder heeft Zich zó totaal vereenzelvigd met Zijn schapen dat onze zaak totaal Zijn zaak wordt en totaal failliet verklaard kan worden...

Maar op Pasen begint er een totaal nieuwe zaak te lopen, de Goede Herder verzamelt de schapen weer en de schapen worden nu zelf herder en op Pinksteren komt er nog een dimensie bij: de nieuwe herders worden hun broeders hoeder, de herders van hun zusters en broeders en ze worden vervuld met ontferming en bewogenheid voor al Gods schepselen, dichtbij en veraf, want Jezus is Koning, de Goede Herder is de Koning der koningen en de Heer der heren!

ds. J.Mak



Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
ds. J. Mak
hansinamak@kpnmail.nl**

Bijbel Leesrooster

vrijdag	5 juni	Matteüs 8:14-22
zaterdag	6 juni	Matteüs 8:23-34
zondag	7 juni	Psalm 150
maandag	8 juni	Romeinen 5:1-11
dinsdag	9 juni	Romeinen 5:12-21
woensdag	10 juni	Matteüs 9:1-8
donderdag	11 juni	Matteüs 9:9-17
vrijdag	12 juni	Matteüs 9:18-26
zaterdag	13 juni	Matteüs 9:27-34
zondag	14 juni	Matteüs 9:35-10:4
maandag	15 juni	Matteüs 10:5-15
dinsdag	16 juni	Matteüs 10:16-23
woensdag	17 juni	Matteüs 10:24-33
donderdag	18 juni	Matteüs 10:34-11:1
vrijdag	19 juni	Psalm 69:1-13

ZONDAG 7 JUNI

Collectes: 1. Open Doors; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: dhr. M. van der Spek

11.30 uur: ds. H. Jansen Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. F. van Velzen

ZONDAG 14 JUNI

Collectes: 1. Stichting Femme; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: ds. Y.M. Voorhaar

11.30 uur: ds. G. Heeringa Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Collecte 7 juni - OPEN DOORS - ZONDAG VOOR DE VERVOLGDE KERK

Stichting Open Doors zet zich in voor vervolgte en bedreigde christenen wereldwijd door toerusting en bemoediging. Met gebed, bijbelverspreiding, opleiding en hulp. Daarnaast geeft men christenen in de vrije wereld voorlichting over christenvervolgning, zodat ze met vervolgte christenen meevoelen en hen actief helpen. Op dit moment ondersteunt Open Doors ook praktische voedselhulp op het platteland van Azië dat hard is getroffen voor COVID-19. Zij werkt vaak via plaatselijke kerkorganisaties.

Uw bijdrage is onmisbaar. Geef via de Scipio-app of stort op NL42 RABO 0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Open Doors'.



Collecte 14 juni - STICHTING FEMME (TOGO)

Onze ZWO-commissie steunt al een aantal jaren de Stichting Femme in Togo. Voorzitter Afi Hoogendoorn-Koto uit Harderwijk is geboren in Togo. De stichting steunt daar de opleiding van meisjes in twee dorpen. Met alle meisjes gaat het goed, blijkt uit recent persoonlijk bezoek en uit geregeld contact met de vrijwilligers ter plaatse. Er loopt ook een succesvol landbouwproject, men teelt maïs, bonen en cassave en verwacht dit jaar hogere opbrengsten. De ZWO-commissie hoopt dat u ook dit keer dit mooie collectiedoel weer wilt steunen, via de Scipio-app of door uw bijdrage op rekening NL42 RABO 0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Stichting Femme'.

PLANTAGEKERK

Zondag 7 juni (9.30 uur) Niet zolang geleden bouwde mijn dochttertje een toren van Kapla (houten blokjes). Telkens als het bijna af was, stortte de toren echter weer in. Tot haar grote frustratie. Maar telkens hoorde ik haar met een verbeterd stem tegen zichzelf zeggen: 'Kom op. Je kunt het. Blijf het proberen!'.

Jezelf moed inspreken. Kent u dat ook? Vaak doen mensen dat als het even tegen zit. Of als het moeilijk is. Zo ook de dichter van Psalm 42 en 43. Te midden van een strijd roept hij zichzelf toe: 'Hoop op God!'. Zeker na Pasen en Pinksteren heeft deze psalm een mooie glans gekregen, waardoor een overdenking de moeite waard is. Ik hoop en bid om een gezegende dienst. (Marco van der Spek)

Zondag 7 juni (11.30 uur) Fonteindienst Thema: Wandelen met God op anderhalve meter? Ook zo langzamerhand moe van de afstand die we moeten houden en van online op afstand vieren en weer zin om samen te zijn en samen te zingen? Ben je je bewust dat jij het bent die met God wandelt? Hoe krijg je God binnen die anderhalve meter? Hoe ga je dat aanpakken, wat heb je daar bij nodig? Voor de viering maar ook in je leven van alle dag Op deze vragen gaat Henk Jansen verder in bij de overdenking in zijn vlog. De muziek wordt verzorgd door I4U. Kijk en luister mee via de livestream.

Zondag 14 juni (9.30 uur) Deze zondag horen we over de 12 leerlingen, die erop uitgestuurd worden om de boodschap van het Koninkrijk te verkondigen, zieken te genezen. Doen wat Jezus doet. Navolging. En dat zonder iets mee te nemen dan de mens die ze zijn. Geen geld, geen bagage. Erop uit om te getuigen van Gods liefde, die Jezus voorleefde. En ze gaan. Durven wij dat ook? Getuige zijn, helend leven? (ds. Yolanda Voorhaar)

Zondag 14 juni (11.30 uur) Fonteindienst Thema: Wake up call. Wat is jouw wake up call in deze corona-crisis? Zijn we wakker geschud hierdoor of drukken we nog een keer op snooze? In deze tijd is het goed om naar de stem van God te luisteren. Maar hoe doe je dat? Wat heb je daar voor nodig? Wat heb je nodig om Gods stem te verstaan, om luisterend te leven. In zijn vlog gaat ds. Gerhard Heeringa hier verder op in. Kijk en luister mee via de livestream.



DE REGENBOOG

Zondag 7 juni (9.00 uur) Op deze Drieëenheidszondag is ons thema 'Kracht', bij Matteüs 9:35-10:20. Vaders Geest is kracht, heeft kracht en geeft kracht. In het bijzonder om missionair te zijn, als gemeente en als gelovige. Maar hoe kun je dat in jouw leven doen? Waar moet je dan aan denken? Ik ga het met jullie hebben over een voorbeeld daarvan: hoe dat kan in jouw huis of dat van een ander. (ds. Frans van Velzen)

Zondag 14 juni (10.45 uur) In de stille week en avondgebeden hebben we telkens gebruik gemaakt van prachtige schilderijen, van Bradi Barth, Chagall, Rembrandt e.a.. Met beeld leggen zij de Bijbelteksten met bijzonder goede Bijbelkennis vaak verrassend uit. Tegelijk spreekt hun eigen toewijding en geloofservaring in deze kunstwerken mij tot de verbeelding. Zo brengt beeld het heilige dichtbij. Daarom wil ik in deze dienst daar een schilderij aan toevoegen. Welke het wordt, weet ik nu nog niet, maar het sluit aan bij de Pinkstergeest, zoals wanneer Jezus in Mattheus 9:37 zegt, dat het goede nieuws overal verteld moet worden. (ds. David Kroeze)