

Samen Geroepen

NR 10 2020

15 mei - 04 juni



Vuur van de Geest

Bevestiging

Jaarrekening diaconie



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

ALWEER OVER CORONA?

Ja, het kan bijna niet anders in deze tijd! Maar toch liever even iets anders.

Een bijverschijnsel misschien. Eenzaamheid, daarover lees en hoor je veel. Persoonlijk heb ik er niet zoveel last van, natuurlijk omdat ik gelukkig nog samen met mijn man ben. Wij missen onze kinderen en kleinkinderen, net als velen denk ik, en nu besef je pas hoe belangrijk die voor je zijn.

Wij hebben er wel eens over gedacht om in Israël te gaan wonen, prachtig land met een heerlijk klimaat, waar we lange tijd gewoond hebben en aan gehecht zijn geraakt. Maar de grote afstand met de (klein)kinderen heeft ons altijd weerhouden,

Moeilijker is deze tijd voor de mensen die alleen wonen, en degenen die hun ouders/familie niet mogen opzoeken in de verpleeghuizen. En natuurlijk vooral voor de ouderen zelf, die hun geliefden niet meer van nabij kunnen ontmoeten.

Vandaag hoorde ik een predikant op de tv zeggen: gelukkig weten we dat de Heer onze God altijd bij ons is! Ja, maar kan Hij onze geliefden vervangen?

Vandaag is het 5 mei, gisteren de herdenking van de vele doden van de Tweede Wereldoorlog en daarna. Met de overlevenden, die de rest van hun leven dikwijls blijven lijden onder de gevolgen.

In veel verhalen van hen die wisten dat ze gingen sterven, lezen we over wat hen uiteindelijk overbleef in die laatste uren: de nabijheid van de Eeuwige, wiens Naam is: Ik ben, Ik ben er altijd.

Ik hoop toch dat dat voor ons allemaal ook een troost mag zijn!

Stien van der Hout-Slagmolen

BEKNOPT VERSLAG VAN DE VIRTUEEL GEHOUDEN AK-VERGADERING VAN 15 APRIL

Ondanks de hectische tijd waarin wij leven gaat het kerkenwerk gewoon door maar dan op andere manier. Zo ook het werk van en in de Algemene Kerkenraad.

Het virtueel vergaderen was voor velen wel even wennen vooral omdat je elkaars aanwezigheid minder goed voelt. Naast het delen van het wel en wee van eenieder en het door David gehouden meditatief moment, hebben wij in deze vergadering veel stil gestaan bij de Corona crisis. En dan vooral hoe mooi en goed het is om te zien hoe alle gremia zich anders zijn gaan organiseren en hoe veel mooie dingen zijn ontstaan die tot voor kort niet voor mogelijk zijn gehouden. Hiervoor werd in de vergadering veel dank en waardering uitgesproken.

Zoals in eerdere berichten aangegeven treden per 1 mei een nieuwe seniorenwerker en jeugdwerker in dienst. Over de bevestiging van beide dames zal nadere informatie volgen. Door de Corona crisis is het niet mogelijk elkaar in grote groepen te ontmoeten. Hierdoor is onze Heidag van mei geannuleerd en zullen de geplande gemeenteavonden van 20 april en 27 mei niet doorgaan. Op de te houden gemeenteavond van 20 april was het de bedoeling het financiële jaarverslag 2019 van de kerk te presenteren en waarover dan vragen konden worden gesteld. De AK zal nadenken en laten weten hoe u als gemeentelid hierover geïnformeerd gaat worden.

Het verzoek tot het samenvoegen van de wijken De Poorten en Morgenwijk is behandeld. De AK is hiermee akkoord gegaan. Kerkordelijk komt er één wijk genaamd de Plantagekerk met twee predikanten en twee pastorale delen. Het samenvoegen van de beide wijken heeft geen consequenties voor de andere wijken.

Vervolgens is langdurig stilgestaan bij het voorgenomen besluit over de plaatsbepaling van het Fonteinwerk. Zoals bekend zijn wij hiermee al een tijd bezig. Omdat nog niet alle reacties van wijkkerkenraden binnen waren, konden wij in onze vergadering hierover nog geen definitief besluit nemen. Wij zullen in de te houden AK-vergadering van 19 mei een definitief besluit nemen. Het te nemen besluit betreft uitsluitend de formalisatie van de status van het Fonteinwerk.

Vanuit het CvK is de vergadering geïnformeerd over het gebruik van de Scipio-app, zo ook de collectemogelijkheid in deze app en wat de opbrengsten zijn geweest. Wij zien langzamerhand een toename van het gebruik door gemeenteleden hiervan. De komende tijd zal het CvK zich hier verder op richten.

De vergadering werd besloten door het gezamenlijk uitspreken van het "Onze Vader".

Coen van Woerkom, scriba Algemene Kerkenraad

Dank!

Na het zo plotselinge overlijden van mijn man, Meindert Dijkstra, in de Paasnacht wil ik jullie, als kerkelijke gemeente Harderwijk van harte danken voor jullie meelevens.

Ik werkte nog niet zo lang in Harderwijk, maar de warmte die mij tegemoet kwam in dit grote verdriet heeft mij goed gedaan. Nu ik dit schrijf zijn er al meer dan 60 kaartjes uit Harderwijk gekomen met lieve woorden van meelevens en bemoediging.

Ik hoop in de loop van volgende week mijn werk in Harderwijk weer op te pakken. Het helpt, ook in deze tijden van corona, te weten dat mensen meelevens.
Yolanda Voorhaar

Gedachte:

Via verschillende routes ontdekken vele gelovigen dezelfde Thuishaven.



Bij de voorplaat:

Pinksteren 2020

Pinkstergedicht

aangeleverd door Gertie van Dijk

*De adem van Gods Geest
was boven het water van de oervloed
God scheidde de wateren,
het land viel droog.
De wind blaast waarheen hij wil.*

*Wij zien Hem niet
maar Hij zet alles in beweging!
Wij zien Hem toch:
de vlam danst op de wind.*

*Voor de mens
doet God zijn Geest uitgaan:
tussen hemel en aarde
is Hij altijd aanwezig.*

*Ongrijpbaar, onzichtbaar,
maar een kind kan Hem voelen,
de hemel op aarde.
God altijd nabij.*

Joke Verweerd





PLANTAGEKERK

Einde van de Paastijd!

Pinksteren is, op Pasen en Kerstmis na, de belangrijkste Christelijke feestdag. Met Pinksteren wordt de Paastijd afgesloten. Wat begon met de Paasnacht eindigt op Pinksterdag. Met Pinksteren wordt er een nieuwe weg ingeslagen en staat alles in het teken van de Heilige Geest, de voortdurend voortstuwende kracht ten goede, die zich in alle talen tot alle volkeren wendt. In het kerkelijk jaar mag dan de Paastijd eindigen, wij mogen weten dat de Paastijd nooit eindigt. Juist in deze tijd mogen wij uit de Opstanding van Christus onze Kracht en Vertrouwen halen. Hij die is afgedaald is dezelfde als Hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met Zijn aanwezigheid te vullen. Ik zal er zijn – of je me ziet of niet of je nog iets van geloof voelt of niet of je je eigen naam nog kan herinneren of niet. Ik zal er zijn want zo is mijn Naam zo is God – en zo is Jezus geworden.

Als het verdriet groot is, als het leven beperkingen kent, als het zwaar is, blijf dan uitzien naar het moment dat het echt Pinksteren wordt. Blijf God loven tot je de kracht uit de hoge ontvangt en in jouw hart geschreven wordt de naam van God: 'Ik ben er'. Het is moeilijk in deze tijd van eenzaamheid, verdriet, ziekten, economische problemen en toch mogen wij weten dat God er is!

Geef ons de kracht om te steunen en steun te ontvangen

Om vast te houden en los te laten

Om te genieten van het leven en ons plezier te delen

Geef ons de Kracht om de toekomst met Vertrouwen tegemoet te treden.

Amen

Op 1e Pinksterdag, 31 mei 2020, gaan De Morgenwijk en De Poorten samen verder als wijkgemeente Plantagekerk, wijkdeel A (predikant vacature) en wijkdeel B (predikant ds. Marissa van Meijl). In juni voor de zomervakantie van 2019 zijn de eerste gesprekken begonnen tussen de beide wijken, in oktober hebben beide kerkenraden voor het eerst met elkaar vergaderd, begin maart hebben de gemeenteleden van beide wijken ja-gezegd tegen het voorgenoemen besluit en in de april vergadering van de Algemene Kerkenraad is het laatste Ja gezegd tegen de nieuwe wijkgemeente! Het is fijn om nu te kunnen gaan bouwen aan een Levende Gemeente van Christus! Laten we dat met elkaar vanaf morgen gaan doen. Klein en groot, jong en iets ouder, het maakt niet uit we zijn één Kerk en één Gemeente!

Op deze plaats is het goed om te zeggen dat Rien de Bruin en Hans Kuijken het diaconaat willen voortzetten en nog een paar jaartjes aan willen blijven als diakenen. Nu is het wel zo dat het erg fijn zou zijn als we nog een paar nieuwe ambtsdragers zouden mogen verwelkomen! Gemeenteleden uit de "oude" Morgenwijk worden van harte uitgenodigd om een periode ambtsdrager te worden. We blijven voor één jaar nog naar de bloedgroepen van de nieuwe wijk kijken, in de volgende jaren gaan we dat loslaten. Wie heeft er zin en tijd en energie om lid te worden van de kerkenraad Plantagekerk als jeugdouderling, ouderling of diaken. Meld u aan bij Marjolijn Sijsma, vice-voorzitter van de kerkenraad.

Namens de kerkenraad van de Plantagekerk wens ik u allen Goede Pinksterdagen, veel geduld en veel liefde toe in deze tijd!

Karel Bosselaar, voorzitter wijkgemeente Plantagekerk



DE POORTEN

Vanaf deze week ben ik weer terug van weg-geweest: mijn zwangerschapsverlof zit erop. En hoewel ik er naar uit kijk om weer aan de slag te gaan, voelt het ook vreemd. Het lijkt wel alsof de kerk van nu een heel andere is dan die van voor mijn verlof, toen Nederland nog Coronavrij leek. Natuurlijk is de gemeenschap dezelfde gebleven en hopelijk voelen we ons nog met elkaar verbonden. Maar de diensten, het pastoraat, de manier van met elkaar om gaan: dit alles lijkt zo heel erg anders. Nelleke Beimers, die mij in deze maanden verving (en wat ben ik blij dat zij er was – zeker ook in deze tijd!), vertelde laatst dan ook dat het per dag uitvinden is. Hoe ga je met de gegeven situatie om? Wat kan wel en wat mag of kan beter niet? Hoe vind je andere manieren om gemeenschap van Christus te zijn?

Ook de vakanties zullen anders zijn. Waar velen van ons er normaal gesproken in deze tijd wellicht op uit trokken, is dit nu niet mogelijk. Dit geldt ook voor ons eigen gezin. Het is nu, eigenlijk zoals het dat met alles in deze tijd is, van moment tot moment kijken wat mogelijk is.

Overigens is het misschien nog goed om te vertellen dat het met Frank, Lonneke, Simon en mijzelf goed gaat. Wij genieten, ondanks alles wat gaande is, erg van ons gezin. Simon

colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Elly Scherpenisse, vacature (eindredactie).

Abonnementen: 25,00 per jaar per incasso Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is: NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoontoon.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1400 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 5 juni, voor 2 weken

Kopij uiterlijk 25 mei om 18:00 uur naar:

publiciteit@pgharderwijk.nl.

Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant De Poorten

Bazuindreef 70, 3845 DC Harderwijk

T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

Veldkermeeen 116, 3844 RJ Harderwijk

T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl

En via Facebook

wijkpredikant De Morgenwijk: vacant

Pastorale zaken (80-):

Carla van Peurseem

T. 0341-423002 of 06-12918704

avanpeurseem@hetnet.nl

Tijdelijke vervanging: Ds. Y (Yolanda) Voorhaar

T. 06-14517919, y.voorhaar@pgharderwijk.nl

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo

T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

Ouderenwerker: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen

Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten

T 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

Ouderenwerker: Frieda Meijers

Wilgenlaan 11, 3843 JW Harderwijk

T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

Jeugdwerker: Lisette Brandsma

Spinnerij 13, 6717 XZ Ede

T. 06-57490961, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijsma,

scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,

scriba.pgdpoorten@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,

scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98

www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

is nu al een beer van een kerel. Met andere woorden: hij doet het goed en we zijn dankbaar dat hij er is!

Mocht u mij in de komende tijd nodig hebben dan ben ik in ieder geval telefonisch en via email bereikbaar. Ik kijk er naar uit om u weer (al is het nu dan via andere wegen) te ontmoeten!

Ds. Marissa van Meijl

DE REGENBOOG

De Geest waait! In ons hart, in de kerk, en bij u thuis. Want bij u thuis daar gebeurt het, daar vieren we, daar is inspiratie, daar zijn we samen. Onwerkelijk, en soms zijn we het misschien zat. En zat zijn betekent de frustratie dat we niet in kunnen gaan op onze verlangens. Afgelopen zondag zei ik in de kerk, dat we juist in crisistijd ook op God beroep moeten blijven doen. En dat crisis een weg is van incasseren, uithouden, accepteren, en vooruitkijken, en zelfs nieuwe kansen zien. En juist dat met beroep op God, zijn nabijheid en werking. Kunt u dat? Ik ben in deze zin wel eens benieuwd of deze tijd makkelijker is te geloven, of juist niet. Of deze tijd u dichter bij God brengt, of juist verder weg? Laat u het weten?

Ds. David Kroeze

vlogs

De vlogs stapelen zich op: van de dienst in de regenboog op 3 mei zijn 3 vlogs. Bekijk ze op de website en op facebook!

Vanuit het moderamen

Op 15 maart vierden we de eerste keer een digitale kerkdienst en ondanks de hobbels die dat met zich meebracht, voel ik iedere keer grote betrokkenheid bij de diensten en vieringen. De inzet en vindingrijkheid van de mensen van de techniek is geweldig. Er is rust ingebouwd in de beelden en het geluid is verbeterd. Wat nog wel een punt van aandacht is, is de muziek hoe doe je dat in een bijna lege kerkzaal? Gelukkig staan er op YouTube, Nederland zingt en EO bijbel mooie filmpjes die een mooie ondersteuning zijn van de liturgie. Al langere tijd leeft de wens om meer met muziek te doen in de kerkdienst. Jeroen de Rooij heeft bij PGH in beweging een aanvraag gedaan voor geld voor muzikale ondersteuning. Onlangs kregen we bericht van de commissie dat hiervoor geld beschikbaar is, mits we een goed plan schrijven dat door de AK

beoordeeld zal worden. De kerkenraad wil een werkgroep instellen en ze vragen een plan te schrijven. Een plan waarin de wensen zijn verwoord en uitgewerkt in concrete stappen. Wordt vervolgd! En als kijkers van de digitale diensten leren we telkens nieuwe dingen, tot voor kort wist ik niet van het bestaan van de scipio app en de menti-meter. Al voelde het eerst wat onwennig om zo mee te bidden en het doneren van geld aan de collecten. De PSKD heeft planten aangeschaft twee voor het liturgisch centrum en twee voor de hal. Ik heb ze nog niet kunnen bewonderen, als we immers niets in de kerk te zoeken hebben blijven we thuis. Maar het is wel slikken. Ik mis de contacten voor en na de dienst. De contact momenten nu zijn anders, aangepast aan de anderhalve meter afstand die we moeten houden. We kijken vol spanning uit naar wat de komende weken ons gaan brengen. Hopelijk krijgen we ook in de kerk meer vrijheid om vieringen te mogen organiseren. De afgelopen periode vergaderden we als kerkenraad met Skype, beslist niet ideaal maar wel een contact moment.

Op 30 april was het voor de beheerder van de Regenboog zijn laatste werkdag. Na 12,5 jaar stopt hij met zijn werkzaamheden. Als teken van dank heeft hij van de kerkenraad een bos bloemen ontvangen en de liturgie commissie heeft hem de paaskaars van het afgelopen jaar geschonken. Kees en Henriette gaven aan blij verrast te zijn met beide attenties. In verband met de coronabeper-



kingen hoopt PSKD (Protestantse Stichting Kerkgebouw Drielanden "De Regenboog") officieel afscheid van Kees te kunnen nemen in september. De PSKD is in de afrondende fase van het aanstellen van een opvolger. Tot dat mo-

ment neemt Kees Smit de beheerderstaken waar. Het emailadres beheerder.regenboog@gmail.com blijft hetzelfde.

Hou vol!

Warme groet,

Joke Bode, scriba

JONGEREN

Kinderdienst Regenboog

Wat leuk dat kinderen aan de slag zijn gegaan met de DIY pakketjes! We ontvingen al veel mooie foto's van jullie kunstwerken, bijvoorbeeld van de Vre-desduif (zie foto)! Dank jullie wel!



De kaartjes die jullie hebben versierd zijn bezorgd bij bewoners van de Boerhaavehof. Mooi om te zien hoe jullie je best op de kaartjes (en tekeningen) hebben gedaan. Ze zijn prachtig geworden! We weten zeker dat de ontvangers er blij mee zijn.

Als kinderdienst hebben we het plan om een letterspeurtocht te organiseren in het weekend van Hemelvaart. Doen jullie mee? Houd voor meer informatie de app voor ouders en Facebook in de gaten.



PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

WIJ GEDENKEN

Jacoba Johanna Nieuwenhuis

Op 19 april overleed op afd. Krokus van Sonnevancq mw. Jacoba Johanna Nieuwenhuis. Het heftige virus dat de wereld in de greep heeft, had ook Coby ziek gemaakt en helaas is zij hier ook aan gestorven. Ze mocht 89 jaar worden en lang mocht zij nog met haar man Co aan de Guido Gezellelaan wonen. Helaas brachten tia's haar eerst in het ziekenhuis en later in Sonnevancq omdat de zorg voor haar zelf en haar man te zwaar geworden was. Een paar maanden geleden werd ook Co op Krokus opgenomen en waren ze weer veel samen; het werd nog een fijne tijd. 'We zijn nog samen', zei Co keer op keer. 24 April hebben we in de kerkzaal van Sonnevancq afscheid genomen van een lieve, zorgzame vrouw, moeder en oma. Haar leven kwam in vogelvlucht voorbij. Haar jeugd was niet heel gelukkig, jong verloor ze haar moeder en op het moment dat je als jongvolwassene zo je dromen van de toekomst hebt, werd ze in het sanatorium opgenomen. Eigenlijk had ze al haar dromen opgegeven, maar gelukkig kwam Co in haar leven, waarmee ze trouwde en kwamen daar ook Gerda en Jan. Dat waren goede jaren; hard werken voor gezin en zaak, maar het lukte haar

prima. Later bleef de zorg voor haar man en vond ze tijd om penningmeester te zijn van de gezelligheidsclub in de Zeven Akkers. Ook die taak vervulde zij met grote inzet; alles piekfijn in orde. Haar afscheid stond in het teken van het Licht omdat Coby dat in haar leven zo heeft ervaren. Het donker kan je verrassen, maar het Licht dat is er telkens weer.... In het begin schiep God het licht en in dat licht mogen we leven en later zegt Jezus: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis'. Dat Licht is altijd nog onder ons, te zien ook in de Paaskaars, het Licht van Christus. Het Licht dat ons beschijnt, het Licht dat ons verwarmt. Het Licht waardoor wij mogen weten dat alles in een ander licht is komen te staan. In dit geloof mogen we de weg van Leven gaan; Hem achterna. Coby is ons voorgegaan en we mogen haar weten in het Licht van God. In dit geloof hebben we haar op Oostergaarde begraven. Wij wensen haar man Co, haar kinderen, klein en achterkleinkind Gods zegen toe.

Gertie van Dijk-Vermeulen

WIJ GEDENKEN

Cornelis Marinus Drost

Hij overleed op 19 april in verpleeghuis Elisabeth te Amersfoort op 79 jarige leeftijd. Lange tijd, meer dan 50 jaar, woonde hij aan de Heinsiuslaan samen met zijn vrouw. Vijf jaar geleden overleed zijn vrouw Riet en met hulp kon hij daar toch blijven wonen. In het begin dit jaar werd er een ongeneeslijke ziekte geconstateerd en werd het ook moeilijk voor hem om zelfstandig te blijven wonen en verhuisde hij, zij het met tegenzin. Hij miste Harderwijk en zijn wekelijkse visje.... In een samenzijn aan het graf op Oostergaarde, onder de blote hemel en in de warme zon, hebben we in Gods hoede afscheid van hem genomen. Mooie woorden over wie hij is geweest mochten klinken. We namen afscheid van een vrolijke, joviale man, die altijd wel een praatje had, wat hem goed van pas kwam bij het brood bezorgen in de wijk. In zijn jonge jaren heeft hij belijdenis gedaan en ging zijn leven lang trouw naar de kerk, maar over hoe hij geloven beleefde, vertelde hij niet zo veel; diep in zijn hart kon je niet kijken. Die morgen lazen we samen uit de Bijbel, de laatste woorden van David uit Samuel 2; een soort testament, gelezen door zoon Henk nog op de laatste avond van zijn leven. En David zegt daar ook: 'Op Gods hulp mag ik rekenen, wat mij dierbaar is mag groeien.....' Wat mooi als je dat aan het einde van je leven mag en kan zeggen

of met je hand bevestigend gebaren, zoals Kees deed. Op zijn rouwkaart staat het lied: Kom tot de Vader, kom zoals je bent... Zo mocht hij bij God komen en we mogen hem nu weten bij God in zijn land van Liefde en Vrede. Zijn kinderen en kleinkinderen wensen we Gods nabijheid toe.

Gertie van Dijk-Vermeulen

WIJ GEDENKEN

Jan Dirksen

Op de avond van vrijdag 25 april overleed op de Boerhaavehof Jan Dirksen. 's Avonds had hij nog een boterham gegeten, maar ging vroeg naar bed, want hij voelde zich ziek. Laat op de avond is hij al overleden; hoe kwetsbaar is een kostbaar mens. Hij mocht 86 jaar worden en woonde samen met zijn vrouw Gijsje al weer enkele maanden aan de Boerhaavelaan. Negen jaar geleden was hij zeer ernstig ziek geweest en hij beschouwde de jaren daarna als reserve tijd. Het waren niet de gemakkelijkste jaren, want fietsen en autorijden, wat hij zo graag deed, kon niet meer. Gelukkig kwam de scootmobiel en kon hij er weer dagelijks op uit. Jan was een echt buitenmens, al van kind af aan. School gaan was voor hem niet fijn, liever hielp hij vader op de boerderij en bracht hij de koeien naar de Stadsweiden. Later heerlijk op de vrachtwagen en nog later bij de PTT, werken en genieten van buiten zijn. De laatste weken verlangde hij weer naar zijn buitenritjes, maar moest het door dat nare virus op het balkon volhouden. Donderdag 30 april hebben we in de Elzenhof in kleine kring afscheid van hem genomen. Gelukkig konden allen die hem lief zijn via de livestream de dienst meebeleven. Gekozen had hij zelf voor psalm 23, we hebben de psalm gelezen en gezongen. De Heer is mijn herder; het mocht klinken als zijn belijdenis, want in groot vertrouwen en in dankbaarheid aan God heeft hij geleefd. Zijn geloof heeft weinig twijfel gekend en we horen het hem zeggen: "Er is er Eén, die alles weet...." In dit geloof en vertrouwen mogen ook wij verder leven en het elkaar blijven vertellen in deze moeilijke tijd. Geluk en genade, als twee beschermengelen blijven ze je volgen alle dagen van je leven. Over bergen en door dalen gaat die levensweg, maar je mag gaan in vertrouwen dat God zelf met je mee gaat. We wensen zijn vrouw Gijsje, zijn kinderen en kleinkinderen en achterkleinzoon dat zij dit alles mogen ervaren onderweg naar morgen.

Gertie van Dijk-Vermeulen

JAARREKENING 2019

De diaconie heeft onlangs de jaarrekening 2019 vastgesteld. Hierna is een korte samenvatting opgenomen om u als gemeente te informeren. Wilt u de volledige jaarrekening inzien, dan kunt u daarvoor terecht op de website van de PGH, onderdeel diaconie. Heeft u vragen of wilt u een reactie geven, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de penningmeester van de diaconie (Gert Steenberg) via email: penningmeester.cvd@pgharderwijk.nl.

BALANS PER 31-12-2019	31-12-2019	31-12-2018		
Activa				
Beleggingen Oikocredit	30.252	30.252		
Geldmiddelen en vorderingen	33.031	41.433		
	63.283	71.685		
Passiva				
Eigen vermogen	15.000	15.000		
Bestemmingsfondsen	46.786	51.591		
Kortlopende schulden	1.497	5.094		
	63.283	71.685		
BATEN EN LASTEN OVER 2019				
	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018	
Baten				
Collecten en giften	10.250	9.584	12.607	
Rente en dividend	210	221	238	
Door te zenden collecten en giften	35.000	42.459	36.823	
	45.460	52.264	49.668	
Lasten				
Diaconaal werk plaatselijk:				
> Ondersteuning	3.800	3.311	2.229	
> Kerstpakketten en -attenties	3.500	3.711	4.177	
> Vakantieondersteuning	2.000	3.128	1.870	
Quotum landelijke kerk	4.200	4.005	4.556	
Kosten beheer etc.	850	455	754	
Afdrachten door te zenden collecten en giften	35.000	42.459	36.823	
	49.350	57.069	50.409	
Saldo baten en lasten	-3.890	-4.805	-741	
Onttrekking uit bestemmingsfondsen	3.890	4.805	741	
Mutatie Eigen vermogen	0	0	0	

PINKSTERCOLLECTE

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en blijven er deels wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten die via de woestijn Europa willen bereiken in Marokko. Veel van deze Afrikanen zijn christen, hierdoor groeit de kerk in Marokko.

De Evangelische Kerk in Rabat zit vol op zondagochtend. Eén grote familie: trefpunt voor christenen uit diverse Afrikaanse landen. Hun geloof en de Franse taal brengt hen samen, Ghanezen en Nigerianen bezoeken de Engelstalige dienst. De kerk opent haar deuren voor iedereen die christen is of die hulp nodig heeft, zoals de gestrande migranten die vaak slachtoffer van mensenhandel zijn en getraumatiseerd en berooid aankomen. Via Kerk in Actie kunt u juist deze diaconale hulp steunen.

In Rabat is een theologisch instituut waar predikanten opgeleid worden en voorgangers van huiskerken. Ieder jaar studeren hier zo'n 75 studenten uit diverse landen en achtergronden. Er is veel aandacht voor de dialoog tussen christenen en moslims. Vooral christenen uit landen waar moslims in de meerderheid zijn studeren hier graag. U draagt ook bij aan dit theologisch onderwijs, waardoor de kerk er kan zijn in Marokko en vooral Afrikaanse dominees veel internationale en interreligieuze ervaring opdoen. Helpt u helpen? Dat kan via de Scipio-app of door uw bijdrage over te maken op de rekening van de ZWO commissie (NL42RABO0317714554) onder vermelding van Pinkstercollecte.

Namens de commissie ZWO, Marja Bakker

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage
 NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie
Giften
 ZWO - NL42RABO0317714554
 Diaconie - NL39RABO0317714996
 Fonteinwerk - NL67RABO0385726139
 Kerk - NL28RABO0317770969

SCIPIO-APP COLLECTE APRIL 2020

5 apr	KIA/Jongeren	285,00
	Voedselbank	444,00
	Kerk	258,50
12 apr	Jeugdpastoraat	145,50
	KIA/India	656,00
	Voedselbank	284,00
19 apr	Kerk	294,50
	Renovatie Pastorie	164,00
	Geef een lach Moldavie	545,60
26 apr	Voedselbank	277,00
	Ouderenpastoraat	206,10
	Jeugdpastoraat	133,10
	Louise ten Wolde	512,01
	Voedselbank	262,00
	Kerk	223,50
	Renovatie Pastorie	111,50

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Mevr. R.E. Velzing, Rietgorsmeen 135, uit Erica
 Mevr. A.P. Kolk, Gruttomeen 19, uit Ermelo

Verhuisd

Dhr. en mevr. B. Dekker- Joosten,
 Stationsplein 146 naar Kruithuis 19
 Dhr. en mevr. J.C. Havik- Verboom,
 Stationslaan 119-15 naar Selhorstweg 6
 Dhr. en mevr. A. Aartsen- ten Hoorn Boer,
 Laan 1940-1945 54 naar
 Weth. Jansenlaan 15

Mevr. A. Foppen, Kievitmeen 47 naar
 Waterbergerhout 36

Vertrokken

Dhr. A. Jansen, Mozartdreef 28 naar
 Eendenparkweg 53, Ermelo



G LEERHUIS

Wij maken bijzondere tijden door. In de komende maanden zullen veel activiteiten nog stilliggen. Van het programma dat wij in gedachten hadden zal alles moeten worden uitgesteld. Op dit moment proberen wij het nieuwe programma voor 2020-2021 te organiseren.

De openingsavond (laat in september) wordt een combinatie van "Groen & Muziek." Al vóór de coronacrisis werd er veel nagedacht over religie en klimaatproblemen en het denken daarover heeft zeker nu extra urgentie gekregen. Door de combinatie met muziek kan dit een inspirerende avond worden.

In de weken en maanden daarna zullen wij een paar uitgestelde onderwerpen op het programma zetten, zoals "Het Vergeten Evangelie" en "Moderne Credo's."

In januari 2021 beleggen wij een avond onder de titel "Welkom in het POST-CORONA-TIJDPERK." Wij hebben allemaal veel opiniestukken gelezen van mensen die de coronacrisis zien als een bijzondere wake up call. In die stapel artikelen hebben wij tien stellingen gevonden waarover wij maar eens grondig moeten doorpraten: is de wereld veranderd door deze ervaring en hoe dan? Welke wijsheden mogen wij verwachten van mensen die naar de wereld kijken door een religieuze "bril?"

U ziet dat wij vooruitkijken. Daarom spreken wij de wens uit dat wij u allemaal in het nieuwe seizoen terug zien. Het ga u goed!

Werkgroep Leerhuis Harderwijk

SNUFFELMARKT PGH

In Samen Geroepen nr. 8 schreven wij dat we met al onze activiteiten voorlopig, vanwege het Coronavirus, gestopt zijn. Dat is en blijft, jammer genoeg, voor de meeste zaken voorlopig ook zo. Dus geen huisont-ruimingen, geen spullen ophalen of door u te laten bezorgen op ons adres Fokko Kortlanglaan "De Wijde Blik".

Echter, wanneer u verlegen bent om een mooie eethoek, ander meubilair, elektrische apparaten, huishoudelijke artikelen dan kunt u telefonisch een 1op1 afspraak maken met Ap Koebrugge 06-30341546 of Hans de Fluiter sr. 06-53442209.

Wij zullen u graag, op afstand, assisteren bij het uitzoeken van datgene dat u nodig heeft. Dus schroom niet en maak een afspraak met ons.

Ap Koebrugge en Hans de Fluiter sr.

Noot van de redactie: onderstaand artikel is geplaatst in het kader van 'contact blijven houden' in deze moeilijke periode

CONTACT

Ik stond in de tuin en achter mij hoorde ik: hallo! Ik keek om en zag iemand met het kerkblad. Zo, ben jij de bezorger, vroeg ik. Nee mijn dochter. Waarop ik reageerde met: en jij mocht haar helpen? Ja, grijnsde hij. Ik pakte het kerkblad van hem aan en stelde vast: die wordt ook steeds dunner. Jij hebt er ook niet in geschreven, kreeg ik te horen. Nee...waar had ik het over moeten hebben? Nou, kreeg ik de tip, je schrijft gewoon iets om contact te maken. Misschien zijn er die daar dan op reageren. Sputter de sputter deed ik maar hij was nogal stellig: je hebt nog een paar dagen om het te schrijven. Dan hoop ik dat ik morgen van de kerkdienst inspiratie krijg, zei ik. Hij grijnsde, zoals alleen hij kan grijzen en met een hartelijke groet over en weer was het einde ontmoeting. U begrijpt, het was niet einde opdracht. Mooie boel om mij daarmee op te zadelen. Ik besloot om de kerkdienst af te wachten en dan zou ik wel zien.

Zondagmorgen en wij volgen de dienst vanuit de Plantagekerk. Eigenlijk denk ik niet eens aan de opdracht die ik gisteren kreeg. Totdat ds. Voorhaar het heeft over contact hebben met elkaar. Dat het nu zo belangrijk is. Dan herinner ik mij meteen gisteren: hij had het ook over contact. Na de woorden van de predikant: met contact houden moeten wij doorgaan, had ik de benodigde inspiratie. En meteen een dilemma. Ik zal u eerlijk vertellen dat het geen probleem voor mij is om in gezins-, familie- en vriendenverband contact te onderhouden. Dat is fijn, gezellig, warm. Ook na de kerkdiensten vind ik het plezierig om hier en daar een praatje aan te knopen, ook met onbekenden. Lastiger vind ik het om zomaar mensen te gaan bellen. Wie zit er nu op een belletje van mij te wachten. En, ik weet geen telefoonnummers, schuif ik af. Uiteindelijk kwam ik hierop: niet iedereen heeft dezelfde talenten. De een bezoekt en belt een slag in de ronde, de ander is daar matig mee. Wat ik kan is dit stukje schrijven en daarmee contact met u maken en u zo laten weten dat ik dagelijks bid voor onze gemeente. Voor hen die daar een taak hebben die anders en veelal zwaarder zal zijn. Voor de gemeenteleden, vooral voor hen die er meer dan ooit alleen voor staan. Tot slot, dit kan ook: u vragen om naar mij te reageren. Een belletje, tel. 412541; een mailtje, ankevanluxemburg@planet.nl. Komt er toch contact.

Een hartelijke groet van Anke van Luxemburg met dank aan Jeroen, de bezorger.

PAASKAARS ...

... naar Adriaan Sterken

Het moderamen van de wijkkerkenraden van de Plantagekerk heeft besloten de oude Paaskaars te schenken aan Adriaan Sterken. Adriaan is al zeer lange tijd de drijvende kracht achter de muzikale activiteiten in de kerk.



Zo organiseert hij nu voor het 25e jaar de cantatediensten, en sinds de heropening van het gebouw de maandelijkse zaterdagmiddagconcerten op Podium-Plantagekerk. Ook de jaarlijkse 'evensong'

in Engelse stijl is zijn initiatief. In deze coronatijd is hij ook soms voorzanger in de digitale kerkdienst.

Buitendien coördineert hij namens de Plantagewijken de internationale kerkdiensten in Sefanja. Verder was hij de afgelopen maanden een van de restauratieschilders van de oude Pastorie. Ook voor Stichting Present en de Doe-Dagen is hij in geregeld in touw. Gezien de lengte van de stomp is de Paaskaars 2019 een aandenken voor het leven...

... en naar Kees Heij (Regenboog)

Aan Kees Heij is de Paaskaars van de Regenboog toegekend. Hij was sinds de ingebruikneming in 2011 de altijd vriendelijke beheerder van de Regenboog, en voordien ook vele jaren koster van het voormalige Anker. Wie zijn opvolger wordt, wordt binnenkort bekend.

Govert

GEMEENSCHAP IN EEN DIGITALE TIJD

Als geloofsgemeenschap uiteengedreven en individueel 'opgehokt' snakken we naar contact, elkaar weer zien. Onze toevlucht moeten we momenteel zoeken in bemoeidigende kaartjes, telefoontjes en digitale technieken.



We mogen ons als Protestantse Gemeente gelukkig prijzen met een aantal techneuten (geuzennaam!) die ons via kabel en internet met elkaar verbinden. En met voorgangers en anderen die noodgedwongen nieuwe pastorale wegen bewandelen. Soms meer presentator dan prediker, met meer oog voor beeld en geluid, en meer ruimte voor voorzangers en musici, voor levendigheid op het liturgisch centrum, nu de kerkbanken leeg blijven.

We hebben als kerk niet alleen nieuwe vormen gevonden maar ook nieuwe momenten! Naast de drie en soms vier vieringen op zondag zijn er nu bijvoorbeeld doordeweekse vlogs van ds. David Kroese (kijk op www.facebook.com/pgharderwijk). Op woensdagavond 19.00 uur is er nu live een avondgebed vanuit de Regenboog (Cai-kanaal 703 en via pgharderwijk.nl/live-stream). Op donderdagmorgen 10.00 uur presenteren onze vrouwelijke pastores om beurten een uurtje christelijke 'Muziek bij de koffie'. De Fonteindiensten maken royaal gebruik van hun ervaring met vloggende voorgangers. En de kerkenraadsleden van de Plantagekerk hebben het PGH-jeugd-vlogteam ingeschakeld om de gemeentelieden thuis te bemoedigen.

Geloofsgemeenschap in een digitaal tijdperk. Noodgedwongen, onwennig en onvolkomen. Aan beide zijden van het beeldscherm een bijzondere ervaring. En toch mogen we bidden dat de oude tijden terugkeren: samen schouder aan schouder in de kerkbanken!

Govert van der Boom



STARTZONDAG 2020

Dit zal mogelijk de aanblik zijn op zondag 6 september 2020. Het Plantagepark dat een jaar geleden, onder een stralende zon, gevuld was met 700 bezoekers. "Tot 1 september geen grote evenementen", waren de woorden van premier Rutte. We worden het gewoon... zojuist een lege Dam tijdens de Nationale Dodenherdenking. Maar het is niet normaal. Derhalve ook geen Plantage Startzondag. Dat kunnen wij ook niet maken en is op deze wijze ook niet maatschappelijk verantwoord. Toch heeft de StartZondag Commissie (SZC) afgelopen week zijn 2de bijeenkomst gehad. Deze keer online. We hebben nagedacht over wat dan wel te doen en wat ook mogelijk zou kunnen. We hebben ideeën, prachtige ideeën zelfs, we hebben alternatieven... ook daarover zeer enthousiast. We zetten in op 6 september, maar misschien is dit ook niet haalbaar. Daarom wachten we nog even met het bekendmaken van onze plannen. We hopen aan het eind van deze maand meer duidelijkheid te hebben. Veel zaken nog erg ongewis. Niemand van ons kan in de toekomst kijken. We kunnen slechts om ons heen zien. Allerhande initiatieven worden in een razend tempo ontwikkeld, veelal digitaal en online. We proberen er voor elkaar te zijn, we sturen een extra kaartje, brengen op 1,5 meter een bloemetje, zorgen er voor dat we de kerkdiensten online kunnen volgen, richten app-groepjes op, doen een boodschapje voor de ander en hopelijk ook voor de Voedselbank en we bidden met- en voor elkaar. Wat zal het een opluchting worden en een feest zijn indien we weer "normaal" kunnen leven en werken. EN... we mogen dankbaar zijn dat wij dit alles moeten ondergaan in een welvarend en rijk land, gezegend met een goede gezondheidszorg. We gaan bekijken hoe wij aandacht kunnen schenken aan de start van het kerkenwerk, onder mogelijk andere omstandigheden, naar "het nieuwe normaal". We houden u op de hoogte, want wat wij ook gaan doen, wij hebben u nodig, misschien nog wel meer dan ooit tevoren. Met vriendelijke groet, pas goed op u zelf en elkaar

Namens de SZC, Gerard van de Belt

TOELICHTING OP DE COLLECTES

Collecte 17 mei

ACTIE VAKANTIETAS

Wegens succes herhaalt de diaconie dit jaar de Actie Vakantietas. Samen met u, leden van de PGH en hopelijk vele anderen, vullen we linnen tasjes met leuke artikelen, tegoedbonnen e.d. voor kinderen in het AZC en via de Voedselbank en ZorgDat. Zo krijgen ook zij toch een vakantiegevoel. U hoort daar nog meer van, maar ook de diaconale collecte van vandaag is hiervoor hard nodig. Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van de Diaconie o.v.v. 'Vakantietas'. Aanbevolen!

Collecte 21 mei Hemelvaartsdag

PIONIERSPLEKKEN

Hoe breng je buitenstaanders de kerk in?

Dat is pionieren, vooral als de reguliere kerk er ter plekke nog niet, of niet meer is. Dat is echt pionieren, als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Geef via de Scipio-app of stort uw bijdrage op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. 'collecte Pionieren'.

Collecte 24 mei

DE HEZENBERG

Evangelisch begeleidingscentrum De Hezenberg in Hattem helpt vastlopende mensen om duurzame veranderingen in hun persoonlijk leven en omstandigheden te realiseren. O.a. door GGZ-behandelingen, pastorale begeleiding, retraites en bezinningsactiviteiten. Kernwaarden: betrokken, christelijk geïnspireerd en deskundig. De diaconiecollecte ondersteunt dit mooie werk in onze eigen regio. Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van de Diaconie o.v.v. 'Hezenberg'. Aanbevolen!

Collecte 31 mei Pinksteren

CHRISTENEN IN MAROKKO

In Marokko mogen alleen buitenlanders christen zijn. Hun aantal groeit. De Evangelische Kerk in Rabat opent haar deuren voor iedereen die christen is of die hulp nodig heeft, onder wie veel gestrande migranten van elders uit Afrika. De collecte steunt via Kerk in Actie een opleiding in Rabat voor predikanten en voorgangers van huiskerken. Er is veel aandacht voor de dialoog tussen christenen en moslims. Helpt u helpen? Dat kan via de Scipio-app of door uw bijdrage op rekening NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie onder vermelding van 'Pinkstercollecte'.

Even voorstellen

Frieda Meijers

Per 1 mei ben ik gestart als ouderenwerker en zal, samen met Gertie van Dijk en het Pastoraal Team Senioren, het pastoraat voor onze ouderen vanaf 80 jaar voor onze rekening nemen.

Mijn naam is Frieda Meijers, woon in Harderwijk, gelukkig getrouwd en trotse moeder en oma. Samen fietsen of wandelen met familie of vrienden, korte of lange afstanden, heerlijk buiten zijn en genieten van de prachtige natuur. Lekker de wind door je haren en de zon in je gezicht. Lezen doe ik graag, maar veel te weinig. Oppassen op de kleintjes of met de grote kleinkinderen naar het strand, in het water of in de bossen is een ontspannen bezigheid.

Via een fijne stageperiode voor mijn studie theologie pastoraal werk, ben ik in aanraking gekomen met ouderenzorg, met name bij een aantal verzorgings- en verpleeghuizen van de Zorggroep Noordwest Veluwe (met gv-ers Harry Brandsen en Bart Vijfvinkel). De ontmoeting met de ander bleef mij boeien en hierdoor wilde ik mij op andere wijze inzetten voor de medemens. Hiervoor werkte ik drieëntwintig jaar in het notariaat in Harderwijk (notaris Compaijen) en in Ermelo (notarissen Klein en Doorn). Een mooie tijd en dit betekende ook veel contact met diverse mensen, en zeker niet alleen de zakelijke kant hiervan.

De overstap vanuit het notariaat naar de zorg werd gemaakt en ik ging aan de slag als geestelijk verzorger. De zorg vóór de ander was van grote waarde en ontmoeten werd een belangrijk begrip. Ontmoeten heeft iets van elkaar treffen, iets ondervinden en/of iets ervaren van of met de ander. In het dagelijks werk werd ik bepaald bij de afhankelijkheid en de kwetsbaarheid van de bewoners. Dit raakte mij en maakte dat ik het leven met andere ogen bekeek. Ik beseftte dat het een ingrijpende gebeurtenis was als men aangewezen werd op zorg. Allerlei levensvragen dringen zich steeds meer op en dat gold voor een ieder, ongeacht de achtergrond of levensovertuiging. Wie of wat je ook bent of kan, je blijft als mens van waarde, een bemind kind van God. Het was fijn om meer dan dertien jaar met de verschillende bewoners op te lopen en naast hen te gaan op de soms moeizame weg door het leven. Ik heb veel van de bewoners geleerd, veel van hun levenswijze en daar denk ik nog vaak met goede herinneringen aan terug.

Een nieuwe periode is aangebroken, een nieuwe uitdaging ligt vóór mij, werken met u en bij u, als leden van de PGH, met name de ouderen van de gemeente. Misschien kent u mij al, een beetje of al jaren, ik hoop velen van u te ontmoeten, van mens tot mens.

Ieder heeft zijn of haar eigen levensverhaal, eigen achtergrond, karakter, geloof, vragen of twijfels, je mag zijn wie je bent en ervaar dat Hij spreekt in liefde, tot een ieder van ons. Zo het geloof handen en voeten geven, elke dag weer, samen met u in het vertrouwen op de Heer die werkt door mensen heen. Hij vervult niet al onze wensen, maar wél Zijn belofte. Wij mogen in dat geloof staan en elkaar vasthouden, opdat God spreekt in Zijn Woord en wij samen verder mogen gaan. Hand in hand, op de weg van het leven, in geloof, hoop en liefde.

Ik wens u voor de tijd die komt vrede en alle goeds, Frieda Meijers

**Samen de handen in elkaar slaan
Met handen kun je spreken, met handen
kun je breken,
Met handen sluit je buiten, met handen kun
je je uiten.
Maar in de palmen van je handen, heb je
liefde, die je uit kunt delen naar elkaar.
Handen gaan door alle landen, naar de
hemel, waar een Man,
met de gaten in Zijn handen, ons vertelt
wat anders kan.
Want in de palmen van Zijn handen, draagt
Hij liefde
die we mogen delen, zo maar, met elkaar.
Zo wil Hij ons omarmen, kunnen aan Hem
ons warmen,
daar verlangen mensen naar.
(dichter onbekend)**

Bevestiging van onze nieuwe jeugdwerker en seniorenwerker

Lisette Brandsma en Frieda Meijers zijn per 1 mei in dienst getreden als respectievelijk jeugdwerker en seniorenwerker. Lisette heeft zich in een vorig nummer van Samen Geroepen voorgesteld. Afgelopen zondag is er van haar in de diensten een vlog vertoond. Frieda stelt zich in dit nummer voor, maar veel ouderen kennen haar al als geestelijk verzorger bij de Zorggroep NW-Veluwe.

Wij vinden het van belang dat zij beiden in het ambt van "ambtsdrager met bepaalde opdracht ten behoeve van de gemeente in haar geheel" worden bevestigd. Deze bevestiging zal, als er geen gegronde



bezwaren worden ingediend, plaatsvinden op 31 mei 2020. Lisette Brandsma wordt bevestigd in de Regenboog door ds. David Kroeze en Frieda Meijers in de Plantagekerk door ds. Marissa van Meijl.

Frieda Meijers is belijdend lid van de PKN in Ermelo. Lisette Brandsma is belijdend lid van de Protestantse Gemeente te Wageningen.

De aankondiging van de bevestiging zal ook nog plaatsvinden in de online diensten. U kunt met vragen, opmerkingen of eventueel bezwaar terecht bij de scriba van de algemene kerkenraad Coen van Woerkom: scriba.ak@pgharderwijk.nl.

*Peter Scherpenisse,
voorzitter algemene kerkenraad*

Blij

In Frieda Meijers mag ik een nieuwe collega begroeten. Door deze vreemde tijd een bijzondere manier om samen te beginnen, maar niettemin met vreugde en in de hoop op een fijne samenwerking. We willen er graag samen voor u zijn. Van deze gelegenheid wil ik ook gebruik maken om Anna Marie Jansen te bedanken voor haar inzet opnieuw voor onze senioren in de tijd dat door de ziekte van Anne van Leeuwen een leemte gevallen was. Hartelijk dank en ook vanaf het papier een bos bloemen als dank en de wens dat het jou en je gezin goed gaat met de zegen van onze God.

Gertie van Dijk-Vermeulen



bij Exodus 3: 1-15 en Handelingen 2

Vuur van de geest

Dit schilderij van Chagall heeft niet met Pinksteren te maken, maar toch het deed me zo aan Pinksteren denken. Het vuur, de vele kleuren, de tien geboden in de afbeelding komt me zo geestrijk over..... laat me dat uitleggen.

Vol van goddelijke kracht moeten ze zijn geweest! Toen ze daar in Jeruzalem de Geest kregen (Handelingen 2). Letterlijk verscheen zij, als vlammen als van vuur op hun hoofden. Vuur is teken van Gods krachtige nabijheid. Vurig verlangt God naar de verandering van ons naar een leven waarin goddelijk recht en vrede voorop staan. Dit vurig verlangen raakt de leerlingen aan en ze vertellen het de mensen die bij hen zijn in hun eigen talen. Gods kracht wil alle mensen raken, uniek!

Maar Pinksteren is niet alleen uniek. Deze vurige uitbraak van Gods kracht is een goed vervolg op zoveel eerdere godsnabije momenten. Keer op keer zagen de leerlingen Gods goedheid gebeuren, en telkens konden zij daar meer op gaan vertrouwen. Met vallen en opstaan, want wie kan zomaar vertrouwen op vergeving van ergste zonden, op leven sterker dan de dood? Dat heeft ieder mens wel van nature in zich, maar tegelijk kost het ontstijgen van het harde kracht, toewijding en wijsheid. Een hele weg, maar de leerlingen ervaren nu dat het hart van God letterlijk brandt van verlangen op hun hoofden. Pinksteren is niet zomaar uniek, het is vooral een Hoogtepunt van goddelijke verbinding.

Dat hoogtepunt staat in een lijn van meer hoogtepunten. Het vuur is de hele bijbel door teken van Gods nabijheid. Het schilderij van Mozes is daar een mooi teken van. Het is diep doordrongen van het vurige goddelijke verlangen naar verbinding. Het spreekt me aan, alsof ik de woorden hoor die erin tegen Mozes gesproken worden:

Kijk Mozes, wat zie je? Je ziet een vuur dat niet verteert. Ja, mijn vuur kan heel goed verteren. Het verteert als een vlammend oordeel kwaad, geweld, en dood. Maar nu verbranden mijn vlammen de struik niet: ik bescherm het tere, kwetsbare. Jouw kwetsbare volk, Mozes. Jouw volk Mozes, is slaaf. Ik ga het bevrijden en jij doet dat samen met mij. Mozes, weet je wie ik ben? Nee? Ik ben die Ik ben. Je volk zal je niet geloven, zeg je? Dat klopt, maar als ze ook zien wat jij hier ziet, dan vertrouwen ze op mijn weg naar vrijheid. Leg je hand op je hart, en mijn heilig vuur zal jouw innerlijke vlam zijn. Zie hoe het kleine vuur jouw geest verlicht. Zie de kleurrijkheid van mijn boodschap, zie de engelen: teken dat mijn boodschappers er telkens zijn, ook al ben ik verborgen en zie je dit vuur straks niet meer.

Je gaat op weg, met mijn volk, op weg naar vrijheid. Zie je de mantel? Jij wordt bekleed met de geest van wijsheid om hen op de weg te leiden. Daarom krijg je de tien geboden op twee stenen tafelen. Die wijzen de weg naar een toekomst van vrede en recht. Zie je de mensen achter je aan lopen op weg naar een vrij leven? Ze worden beschermd door de wolk tegen de mensen die jullie kwaad willen doen.

Het vuur van mijn verlangen zal jou leiden Mozes. En elk jaar moet je feest vieren, dat ik die wet gegeven heb, op Pinksteren. Dan herinner je je dat je de tien geboden in je hart schrijft. Zodat we ze niet uit plichtsbefes doen maar uit het vurig goddelijk verlangen.

Zo komt dat in mij op alsof het schilderij tegen Mozes spreekt. In dit veelkleurig verhaal van God die met mensen op weg gaat. En Pinksteren is ook in de Joodse traditie een hoogtepunt, het feest van de tien geboden, van de leefregels. Leven met God is het goede leven. En het joodse Pinksteren is het feest van de oogst. En wij vieren met Pinksteren de oogst van geloven. Wanneer je vertrouwen in God opbouwt, kun je op een dag de vruchten oogsten. Dan werkt de Geest in je en door je heen.

Eeuwenlang hebben mensen de God gezocht, en gevonden dat de Geest bij hen komt. Mozes zegt in de woestijn al: ik wou dat iedereen de geest kreeg en profeteerde! Misschien merk je de Geest ineens, misschien pas na een lange weg. Dat is net hoe jouw weg met God loopt. En als de geest minder vurig wordt, is het tijd opnieuw te zoeken. Daarom vieren we elk jaar Pinksteren, feest van Gods vurige verlangen naar ons.

Ds. David Kroeze

Afbeelding en overweging zijn geïnspireerd door het avondgebed op woensdagavond in de Regenboog



Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

Deze uitgave is dat ds. David Kroeze d.kroeze@pghardewijk.nl

Bijbel Leesrooster

vrijdag	15 mei	Handelingen 17:22-34
zaterdag	16 mei	Psalm 34
zondag	17 mei	Exodus 20:1-17
maandag	18 mei	Exodus 20:18-26
dinsdag	19 mei	Exodus 21:1-11
woensdag	20 mei	Exodus 21:12-27
donderdag	21 mei	Matteüs 28:16-20
vrijdag	22 mei	Psalm 47
zaterdag	23 mei	Exodus 21:28-22:3
zondag	24 mei	Exodus 22:4-16
maandag	25 mei	Exodus 22:17-30
dinsdag	26 mei	Exodus 23:1-17
woensdag	27 mei	Exodus 23:18-33
donderdag	28 mei	Exodus 24:1-18
vrijdag	29 mei	Ruth 1:1-22
zaterdag	30 mei	Ruth 2:1-23
zondag	31 mei	Ruth 3:1-18
maandag	1 juni	Ruth 4:1-22
dinsdag	2 juni	Psalm 104:1-18
woensdag	3 juni	Psalm 104:19-35
donderdag	4 juni	Matteüs 8:2-13
vrijdag	5 juni	Matteüs 8:14-22

ZONDAG 17 MEI

Collectes: 1. Actie Vakantietas; 2. Kerk/ouderenpastoraat;
3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen

11.30 uur: dhr. H.D. de Smit Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. K. Zwerver

DONDERDAG 21 MEI

HEMELVAART

Collecte: PKN Pioniersplekken

Plantagekerk

09.30 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen

ZONDAG 24 MEI

Collectes: 1.EBC De Hezenberg; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. N. Beimers

11.30 uur: ds. D.J.D. Kroeze Thomasviering

De Regenboog

09.00 uur: mw. P. Kiks

ZONDAG 31 MEI

Collectes: 1.Kerk in Actie; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

RECTIFICATIE

Volgen van kerkdiensten en andere uitzendingen

Vanuit onze beide kerkgebouwen de Regenboog en de Plantagekerk zenden wij onze (ere)diensten en andere livestream activiteiten uit.

Dit is te zien op kanaal 703 de Regenboog en kanaal 707 Plantagekerk als u een CAI abonnement (soms in combinatie met Solcon) heeft. Solcon biedt helaas ook een digitaal abonnement aan, waarin wel de lokale zender HK13tv is opgenomen maar niet de Harderwijker Kerken.

Daarnaast bieden wij onze vieringen aan via internet. Eenvoudig via onze website www.pgharderwijk.nl/live-stream (kies kerk van de uitzending). Dit is het signaal van www.kerkdienstgemist.nl. U vindt het dus ook op www.kerkdienstgemist.nl, vervolgens klikken op de provincie Gelderland, daarna op de stad Harderwijk en als laatste op de kerk en de dienst die u wilt volgen.

Robert Verbrugh website@pgharderwijk.nl

PLANTAGEKERK

Zondag 17 mei (9.30 uur) We leven in de tijd tussen Pasen en heel dicht naar Hemelvaart toe. Jezus vertelt zijn leerlingen wat er gaat gebeuren, dat Hij weg zal gaan en weer terug zal komen. Ze begrijpen het allemaal niet zo goed, willen ook niet dat de dingen veranderen. Dat is toch ook zo herkenbaar voor ons, nu de wereld om ons heen zo veranderd is, waar richten wij ons op, op wie vestigen wij onze hoop? We denken er samen luisterend over na. Weet je van harte verbonden met elkaar! (Anna Marie Jansen)

Donderdag 21 mei (9.30 uur) Vieren op Hemelvaartsdag... Op deze donderdag

komen we bij elkaar en vieren een bijzondere gebeurtenis. We moeten verder met zonder Jezus. De vrienden van Jezus zien Hem omhoog gaan tot Hij niet meer zichtbaar is en ze moeten verder de toekomst tegemoet....

En wij? het is als in het lied van Hanna Lam: We staan met onze ogen voor een beslagen ruit. Daarop heeft Hij geschreven: Ik laat je niet alleen. Een glimlach van Zijn vrede valt door die woorden heen. Wensen we elkaar een goede viering toe, verbonden met elkaar door de media maar bovenal door Gods liefde, (Gertie van Dijk-Vermeulen)



Zondag 24 mei Thomasviering (11.30 uur): Vul jij de leegte? Deze tijd vult zich soms met leegte: minder contact, geld, gezondheid, zekerheid, een andere toekomst. Hoe ga jij daar mee om: valt die leegte te vullen, of juist niet? Vind je andere wegen, zie je nieuwe kansen? In deze Thomasviering zoeken we naar 'goddelijke' vulling. De Geest zegt dat zij erbij zal zijn als trooster in gemis, en als inspirator om verder te zoeken naar nieuwe ervaringen. Dat beleven we niet alleen vanuit de Plantagekerk, maar we benutten diverse locaties in vlogs. Zo zetten we onze zoektocht naar het heilige online voort. Muziek: l'esprit o.l.v. Marieke Franken. (Ds. David Kroeze)

Zondag 31 mei (9.30 uur) Pinksteren Op deze Pinksterzondag denken we eraan dat Jezus zijn leerlingen, zijn vrienden, zijn mensen niet alleen heeft gelaten. Zoals de evangelist Johannes vertelt blaast Hij zijn geest over hen uit. Voordat Hij dat doet zegt Hij: "Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik ook jullie uit". Zo gaat Gods werk door – van de Vader, naar de Zoon, naar de mensen, die bezielde zijn met zijn vuur. Daarom past het zo goed dat we op deze zondag Frieda Meijers als ouderwerker bevestigen. We hopen dan ook op een feestelijke dienst! (ds. Marissa van Meijl)

DE REGENBOOG

Zondag 17 mei (10.45 uur) In deze onzekere, zorgelijke tijd lezen we een verhaal over Jezus die zichzelf 'de deur' noemt. We gaan in het verhaal op zoek naar jouw deur van bevrijding. Naar de deur die jou brengt naar een veilige plek. Waar je mag zijn en groeien. Laat je meenemen! (Karolien Zwerver)

Zondag 24 mei (9.00 uur) De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel Wezenzondag genoemd en is een beetje eenzaam. Jezus is naar de hemel gegaan en de discipelen wachten nog op de Heilige Geest. Hoe hou je dan de moed erin? En dan gaan we het ook nog over feest hebben ... kun je wel feest vieren als je verdrietig, eenzaam en misschien teleurgesteld bent? We luisteren samen wat de bijbel hierover tegen ons zegt. En voor de kinderen: zorg dat je papier, potloden, stiften, plakband en een bol touw of wol klaar hebt liggen! (Petra Kiks)

Zondag 31 mei (10.45 uur) In deze dienst bevestigen we Lisette Brandsma-Kouwenhoven en ontvangt ze de zegen als onze nieuwe jeugdwerker! Een uur eerder wordt Frieda Meijers bevestigd in de Plantagekerk, dus geen gebrek aan inspiratie deze Pinksteren! Ze zullen zichzelf voorstellen, dus wees vooral belangstellend en laat hen weten dat ze welkom zijn. Een gekke tijd voor hen om te beginnen. Des te meer moeten we vragen om de Geest. En we mogen vertrouwen dat zij in een 'dienst op afstand' ook wel weet te werken. Dus we maken er een bijzonder moment van, samen met de muziek van Colorful o.l.v. Jesse Stoffer. (ds. David Kroeze)

DE TOELICHTING OP DE COLLECTES VINDT U OP PAGINA 9