

Samen Geroepen

NR 09 2020

1 mei - 14 mei



Vrijheid

Rituelen

Allerlei Livestreams



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

COLUMN



VRIJHEID...

Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers, die gevallen zijn voor onze vrijheid. Een dag later vieren we die vrijheid. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de vrede getekend werd en dit bijzondere moment zouden we ook op veel plekken feestelijk vieren. En wat mogen we dankbaar zijn dat die vrijheid al 75 jaar mag duren. Maar helaas de vrijheid om dit te kunnen doen, is nu beperkt en rest ons de media en de kleine kring om te kunnen gedenken en te vieren. We zijn in een bijzondere tijd beland en het is al op zoveel plaatsen eerder gezegd: "Hopelijk behouden we van al deze narigheid het goede". Vrijheid kent dus ook beperkingen en dat brengt mij bij de vraag: 'Wat is vrijheid dan precies?' Een vraag met wellicht meerdere antwoorden en ik ben benieuwd wat vrijheid voor u en voor jou betekent. Laat ik mijn eigen gedachten de vrije loop dan kom ik eerst bij het punt dat vrijheid meer is dan afwezigheid van oorlog.

En ik denk ook aan dat lied van Harry Jekkers: 'Alleen vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn, worden niet terug gefloten; worden niet neergeschoten.... Vrijheid geeft ruimte; geeft vleugels en je hoeft je door niets te laten beperken. Maar is dat wel zo? Vrijheid kent ook grenzen; kijk maar naar de vrije school; een mooi ideaal, maar kent heus wel regels waar je je aan te houden hebt. En een vrije opvoeding mag toch zeker niet betekenen dat er geen grenzen zijn, want hier geldt zeker dat grenzeloos, liefdeloos is. En als je elkaar vrij laat in een relatie dan is het wel de liefde voor elkaar, die maakt dat je doet zoals je doet. Ook in de Bijbel vind je teksten over vrijheid, zoals in de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 5: 13 'U bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dient elkaar in de liefde'. De liefde is dus de band die de vrijheid bij elkaar houdt. Een mooie gedachte, een heerlijke opdracht om zo vrij te mogen zijn.

Gertie van Dijk-Vermeulen

WIE GAAT ER MEE VOLGEND JAAR?

Ook in deze onzekere en spannende tijd is het goed om plannen voor de toekomst te maken. We hebben het plan om eind mei of begin juni 2021 met een groep mensen uit de Protestantse Gemeente Harderwijk in samenwerking met het Vakantiebureau een week vakantie te organiseren, waarschijnlijk in Mechelen, Limburg.

De week is bedoeld om mensen uit Harderwijk, die vanwege hun leeftijd en/of (lichte) zorgbehoefte niet of moeilijk zelfstandig op vakantie kunnen gaan, een fijne ontspannen week met volledige verzorging te bieden. Deze mensen zullen ondersteund en begeleid worden door een team van vrijwilligers uit Harderwijk.

De week is óók bedoeld als "gemeentebouw", om te verbinden. Door samen (bezig) te zijn zal er verbinding ontstaan tussen de gasten onderling, tussen het team vrijwilligers onderling en tussen vrijwilligers en gasten.

Het zijn nog plannen, en het duurt nog ruim een jaar voordat we gaan, maar om de plannen verder uit te werken willen we graag nu al weten wie er belangstelling heeft om mee te gaan.

Dus: heeft u interesse om als gast mee te gaan? Of heeft u/ heb jij interesse om als helper/vrijwilliger mee te gaan? Meld u/je dan (voorlopig vrijblijvend) aan bij Wilma Heijblom, liefst per mail op heijblom@caiway.nl of anders per telefoon: 06-19581934 of bij Gertie van Dijk g.vandijk@pgharderwijk.nl of telefoon: 0341-356640 dan kunnen wij verder gaan met het uitwerken van onze plannen.

Gertie en Wilma

MUZIKAAL KOFFIEUURTJE OP DONDERDAGOGHTEND

Op donderdagochtend om 10.00 uur is er een muzikaal koffie-uur vanuit de Plantagekerk. Het is een soort Harderwijker Muzikale Fruitmand: ieder kan zijn verzoeken aan liederen en teksten of gedichten indienen en de presentator en de muzikanten maken er iets moois. Muziek is live en met uitvoeringen van Youtube. Wilt u uw verzoek indienen? Laat het weten bij Gertie van Dijk, tel 0341-356640 g.vandijk@pgharderwijk.nl. Het koffie-uur is te zien op CAI 707, LIVEstream/ kerkdienst gemist.

PROTESTANTSE GEMEENTE IN DE ETHER IN DE CORONA TIJD

In deze tijd van onmogelijkheden zoekt de Protestantse Gemeente Harderwijk naar extra inspiratie. Naast activiteiten die online gaan, wordt er extra inspanning geleverd voor maar liefst drie extra uitzendingen per week. De drie diensten zijn allemaal te zien op www.pgharderwijk.nl via 'Livestream', en terug te kijken via 'kerkdienstgemist'. CAI heeft zijn diensten aangeboden, dus abonnees van CAI en Solcon kunnen ook TV kijken, kanaal 703 en 707.

- Op woensdagavond 19.00 uur is een meditatief en stijlvol ingetogen avondgebed, met muziek, zang, bijbel, en gebed, vanuit de Regenboog.
- Op donderdagochtend om 10.00 uur is er een muzikaal koffie-uur vanuit de Plantagekerk. Hebt u een mooi lied, tekst of gedicht? Uw verzoek kunt u indienen bij Gertie van Dijk, tel 0341-356640.
- Op zondag houdt het Fonteinwerk niet alleen de eerste drie zondagen van de maand kerkdienst, maar nu ook op de 4e zondag, met lofprijzing en een aansprekende voorganger, vanuit de Plantagekerk.
- Fonteinwerk evening prayers staan gepland: op 29 april met Klaas de Vries en 13 mei met Jan visser. U vindt ze op het Youtube kanaal Fonteinwerk.

Gedachte van Prediker:

*Als je geniet van wat God je geeft maak je Hem blij
Teveel mensen streven naar wat ze (nog) niet hebben
En misschien wel nooit zullen krijgen.*

Bij de voorplaat:

Bevrijding (van Harderwijk)

Anselm Grün en thuisleven in de Corona tijd

Als je Anselm Grün zou vragen hoe met deze tijd om te gaan, zou hij zeggen: ik doe mijn best van de crisis een kans te maken. Dat is bij hem geen gemakkelijk praatje, maar Grün is een echte praktisch denker, iemand die zijn geestelijkheid vertaalt naar kracht voor iedere dag.

Dat dat niet eenvoudig is, herkennen we ongetwijfeld. We hebben te maken met irritaties, eenzaamheid, werkdruk, financiële onzekerheid, gezondheidsrisico's. Natuurlijk gaan we door, en maken we er wat van. Misschien ontdekken we nieuwe mogelijkheden, zien we nieuwe kansen. Grün wil mensen geestelijke handvaten geven, juist door jezelf niet te verliezen en er naar streven heel te blijven. Wat mij betreft: fijn dat iemand zo direct betrokken is op ons geestelijk welzijn, juist met een christelijk geluid.

De Münsterschwarzachse benedictijn zendt nu dagelijks vlogs uit. Hij spreekt over het samenzijn en de afstand in families in tijden van de quarantaine, over alledaagse rituelen en hoe men met spanningen en emoties kan omgaan. Grün put uit zijn levenservaring als geestelijk begeleider en spiritueel inspirator. Hij wacht niet zijn wijsheid te delen, en schreef zelfs al dit boek: 'Quarantaine! Een handleiding – Zo lukt een vreedzaam samenleven thuis'.

Als het gaat om omgaan met een nieuwe situatie thuis, ziet Grün de waarde van ritme en rituelen. Uit zijn leven als monnik met al zijn getijden en symboliek weet hij als geen ander hoe belangrijk die kunnen zijn. In mijn eigen woorden uitgelegd: een indeling van de dag geeft houvast en rust; en hij voegt daar aan toe de wijsheid uit de psychotherapie, die zegt dat je met zo'n indeling de meeste energie krijgt om je taken en werk goed te doen. Ritme biedt ook plaats voor rituelen. Een ritueel begint al met de dagelijkse dingen zoals een ochtendritueel: de manier waarop je elke dag weer hetzelfde opstaat, aankleedt, eet, etc. Dat geeft vanzelfsprekendheid, houvast, rust. Als je daarbij ook nog stilstaat, stil wordt, een kaars brandt, muziek luistert, danst, zinvolle woorden zegt, of wat dan ook maar bij jou past, kan je die vanzelfsprekendheid, houvast en rust verstevigen en verdiepen. Als je bijvoorbeeld de dag begint met een zegen, waarbij je ook de jouwen zegent, stelt dat de dag in het teken van de Gods goedheid. En wens je die zegen naar mensen buiten je directe omgeving, geeft dat verbinding. Het effect van zo'n begin kan de hele dag meegaan. Zo'n begin of einde van de dag kan de tijden afgrenzen en vrij maken. Het doet een deur dicht naar wat achter je ligt, zodat het kan rusten en je er niet mee blijft rondlopen. Het doet ook een deur open zodat je met aandacht en openheid kan toetreden op wat komt. Met een ritueel maak je de tijd 'heilig', dat wil zeggen 'apart gesteld': de invloedrijke wereld heeft daarover geen macht. Het is tijd die jou toebehoort en God toebehoort: vrije-tijd. Heilige tijd – het woord heil komt van heel - is heilzame tijd: tijd om te helen, helende kracht te zoeken, het brengt je bij leven-in-het-nu. Zo geeft rituelen wat de Grieken noemen kairos: de kwali-tijd: tijd die ons hart

opfrist, waarin ons hart beweegt, die aangenaam is. Kairos geeft betekenis aan de chronos, het Griekse besef voor tijd die niets anders doet dan verstrijken. Een ritueel kan goed werken als de dagen ineens anders verlopen, en als er veel gebeurt in je leven. Een ritueel helpt je te plaatsen, mee te bewegen, te verwerken, in tijd van crisis.

Rituelen kunnen je daarmee ook in de dag helpen, en je kunt thuis raken in je dag. Daarmee komen we bij een andere belangrijke functie van rituelen: een thuisgevoel krijgen. Dat kan een houvast zijn en een tegenkracht als je geconfronteerd wordt met eenzaamheid. Zoek je in een ritueel verbinding met de wortels en inbedding van je leven, zoals familie en vrienden, dan kan dat hoop op beter geven en energie om deze crisis het hoofd te bieden. Met deze hoop en energie kan dit ritueel ook verbinden met het hogere Thuis, en met de Bron van leven waar ieder uit mag putten.



Met zulke dagelijkse wijsheden wil Grün vooral mensen praktisch makkelijker maken in deze crisis: een vreedzaam samenleven, geduld om alleen te zijn, verdraagzaam naar wat ons overkomt, hoopvol naar de toekomst, ruimte ontdekken die voor ons ligt. Allemaal met de levenskracht die Jezus zo typeerde. Dat Anselm Grün met zijn praktische geestelijke wijsheid navolging krijgt, blijkt uit zijn populariteit. Met meer dan 300 boeken, in een oplage van meer dan 20 miljoen boeken alleen al in de Duitse taal, geldt hij als een van de succesvolste Christelijke auteurs. Angst, werkdruk, geluk, management, spiritualiteit, levensfasen, engelen: over alles heeft hij geschreven. Niet voor niets heet een van zijn bestsellers 'het boek van levenskunst'. Ik pak het boek graag eens in de voorbereiding van mijn diensten.

Ds. David Kroeze



PLANTAGEKERK

Vandaag, 18 april, terwijl ik dit artikel schrijf, is het 75-jaar geleden dat Harderwijk bevrijd werd van de Duitsers. Vrijheid is voor ons Harderwijkers vanzelfsprekend geworden in de 75-jaar na 18 april 1945.

Vandaag, 18 april 2020, terwijl ik dit artikel schrijf, zijn we in de ban van het coronavirus. Het gaat iets beter, we mogen heel voorzichtig weer iets meer maar nog steeds heeft iedereen het over dat virus. Scholen, restaurants zijn waarschijnlijk nog dicht en alle activiteiten rondom 75-jaar vrijheid zijn stopgezet of worden op een andere manier herdacht en gevierd! Bij de bevrijding horen kleurrijke beelden en verhalen over bevrijding, met juichende menigten, stoere soldaten die als helden worden binnengehaald, dansende mensen, vlaggen en chocola. Nu, vandaag en morgen, en over een paar weken hopen we ook op een bevrijding! Een bevrijding van het coronavirus, een bevrijding uit een quarantaine! Vieringen zijn belangrijk om gevoelens te delen, om taal en vorm te vinden om van iets individueel iets collectiefs te maken. Ik verheug mij nu al op de momenten dat we de zorgwerkers, onze corona-helden, kunnen toejuichen, op de eerste kerkdienst in een bomvolle Plantagekerk, op een 1e familiebijeenkomst en zo zijn er nog veel meer zaken te noemen waar een ieder van ons naar uitkijkt.

Een tweede aspect van bevrijding is de energie die loskomt om samen te bouwen aan onderwijs, economie, internationale samenwerking en aan onze wijkgemeente. Om de twee weken vergadert het moderamen van de beide wijken met elkaar om lopende zaken in de gaten te houden en om met elkaar te bespreken hoe het in de wijk gaat! Met bewondering en een beetje trots heb ik laatst op een woensdagavond staan kijken wat er allemaal ingeleverd wordt voor de voedselbank. In één woord: "GEWELDIG"! Wat is het fijn om te zien hoe we als gemeente meeleven en de armen denkbeeldig om anderen heen slaan in tijden van verdriet, nood en ziekte. Ook hoor ik regelmatig over telefoontjes, kaartjes, bloemetjes en andere attenties voor mensen uit onze gemeente! Fijn, laten we het blijven doen, ook als de teugels gevierd worden en we weer iets meer mogen. Zoals de minister-president het zegt: "we zijn er nog lang niet." Fijn is het ook om te horen dat de online kerkdiensten gewaardeerd worden, hulde aan het beamteam! Beste gemeentelieden, laat gerust horen als u een vraag,

een waardering wilt uitspreken en natuurlijk mogen het ook zaken zijn die beter hadden gekund. Iedereen leert in deze vreemde tijd!

Een paar regel/beleidszaken tot slot: Op 31 mei was het de bedoeling dat wij in een feestelijke dienst beide wijken tot één wijk zouden samenvoegen. Dit hebben wij uitgesteld tot zondag 30 augustus! U begrijpt waarom! De moderamina hebben wel besloten om vanaf heden verder te gaan als één moderamen van één wijk, De Plantagekerk met twee wijkdelen, wijkdeel A met predikant Yolanda Voorhaar (tot de vacature is ingevuld) en wijkdeel B met Nelleke Beimers (tot Marissa terug is op 16 mei). Vanaf deze plek wens ik een ieder een respectvolle herdenking op 4 mei en een vreugdevolle viering van de Vrijheid op 5 mei. Laten we bidden en hopen dat de 75-jaar bevrijding ook mag betekenen de bevrijding van corona!

U danken wij
Voor daden van bevrijding
En woorden die goeddoen
Voor elke handreiking die eenzaamheid doorbreekt,
Voor uw minutieuze trouw
En lichtjaren liefde
Ons, mensen, toegedicht!
*Namens de wijkkerkenraden,
Karel Bosselaar*

Verdrietig bericht

In de paasnacht, op 12 april jl., is volkomen onverwacht Meindert Dijkstra overleden, de man van Yolanda Voorhaar, uw tijdelijke predikante voor wijkgemeente "de Morgenwijk". Meindert is onlangs 74 jaar geworden en was nog volop bezig met de studie en de publicatie van een boekje rondom oud-oosterse vertellingen. Hij was theoloog en zijn vakgebied was het Oude Testament. Uit de verhalen van Yolanda begreep ik dat zij het samen heel goed hadden en gelukkig waren. In één van de kerkdiensten in de Plantagekerk waar Yolanda in voering was ook Meindert aanwezig en ondersteunde hij de zang van de kleine groep aanwezigen met zijn krachtige stem. Afgelopen donderdag hebben wij eveneens met een kleine groep de uitvaart via de computer in de pastorie meebeleefd. "Wat zou ik zonder U geweest zijn, hoe zou ik zonder U bestaan" is een regel uit lied 800 en deze regel heeft Yolanda boven de rouwbrief gezet. Die zin getuigt van een diepgevoeld geloofsvertrouwen.

colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk
Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Elly Scherpenisse, vacature (eindredactie).
Abonnementen: 25,00 per jaar per incasso
Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.
Het bankrekeningnummer is:
NL40 RABO 0373 7213 23
Opmaak: Ton van der Gaag, gewoontoon.nl
Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.
Oplage: 1400 exemplaren
Volgende uitgave verschijnt 15 mei, voor 3 weken
Kopij uiterlijk 4 mei om 18:00 uur naar:
publiciteit@pgharderwijk.nl.
Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk
Postbus 275, 3840 AG Harderwijk
T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl
Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant De Poorten
Tijdelijke vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof
ds. N. (Nelleke) Beimers
T. 06-10340591, n.beimers@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
Veldkermeeen 116, 3844 RJ Harderwijk
T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl
En via Facebook

wijkpredikant De Morgenwijk: vacant
Pastorale zaken (80-):
Carla van Peurse
T. 0341-423002 of 06-12918704
avanpeurse@hetnet.nl
Tijdelijke vervanging: Ds. Y (Yolanda) Voorhaar
T. 06-14517919, y.voorhaar@pgharderwijk.nl

ds. H. (Henk) Jansen
predikant Fonteinwerk
Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo
T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen
Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten
T 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

A.M. (Anna Marie) Jansen-Peelen
Hierendseweg 66, 3841 GZ Harderwijk
T 421775, am.jansen@pgharderwijk.nl

Vacant:
jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijtsma,
scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,
scriba.pgdpoorten@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,
scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98
www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage
NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie
Giften
ZWO - NL42RABO0317714554
Diaconie - NL39RABO0317714996
Fonteinwerk - NL67RABO0385726139
Kerk - NL28RABO0317770969

COLLECTE-OPBRENGSTEN APRIL 2020

5 april	KIA / JOP	456,00
	Kerk	258,50
	Jeugdpastoraat	145,50
	Voedselbank	444,00
12 april	KIA / India	762,00
	Kerk	294,50
	Renovatie PK	164,00
	Voedselbank	284,00

Opbrengsten hoofdzakelijk door de Scipio app met behulp van de collecte-toepassing en gedeeltelijk door overmaking op de bankrekening van de Diaconie.

Dit vertrouwen bidden we ook Yolanda en de kinderen toe en iedereen die Meindert zal missen. Als u/jij wilt meeleven, hieronder volgt haar adres:

Yolanda Voorhaar
Catharinadaal 82a
6715 KD Ede

*Namens de wijkkerkenraden
ds. Nelleke Beimers*

Donderdagochtend, koffie tijd

Het is al weer heel wat weken stil op de donderdagochtend in de Plantagekerk. Een heel contrast met de drukke en gezellige koffieochtenden zoals we gewend zijn. We missen de lekkere koffie, de gesprekken, even de expositie bekijken, soms het orgelspel of het aansteken van een kaarsje in de stilteruimte. We missen vooral het contact met de ander. Hoe zal het zijn met die ander? Is iedereen nog gezond? We hopen en bidden dat deze situatie snel weer voorbij gaat en we elkaar weer kunnen ontmoeten voor een gesprek bij de koffie op de donderdagochtend.

Team Koffieochtend Plantagekerk

App in de 50 dagentijd op weg naar Pinksteren

We leven toe naar Pinksteren, het moment dat de Geest mensen raakte. Dat doen we twee maal per week met een gedachte, gebed en lied. U kunt dit ontvangen door te appen naar ds. David: 0616856392. Deze app is een vervolg op de app in de stille week.

Ds. David Kroeze

KAMPEERWEEKEND

Door alle Corona beperkingen, waarvan een deel ook begin juni nog van kracht zullen zijn hebben we als Commissie Kampeerweekend Plantagekerk helaas moeten besluiten het Gemeentekampeerweekend Plantagekerk op 5, 6 en 7 juni in Zeewolde dit jaar niet door te laten gaan.

Namens de commissie, Adriaan Sterken

PGH DE REGENBOOG

Avondgebed LIVEstream

Vanaf Pasen tot Pinksteren verzorgen we een avondgebed vanuit de Regenboog. We zijn begonnen in de veertigdagentijd maar gaan ermee door! U bent welkom om LIVE mee te kijken via de CAI 703 of met de LIVEstream. We komen samen om te bidden, uit de Bijbel te lezen en te zingen uit het Liedboek en we luisteren naar muziek. Start om 19.00 uur en het zal voor half acht weer afgelopen zijn. Hartelijk welkom om met ons mee te vieren.

Mocht u ideeën hebben voor liederen of bijbelstukken die u graag hoort laat het ons dan weten via de mail: joly.anita@gmail.com Wie weet kunnen we het inpassen. U kunt zich aanmelden om de liturgie via de mail vooraf te ontvangen door een mail te sturen naar zondagsbrief@hotmail.com

*Een hartelijke groet van
Wiebe & Gemma de Groot en
Hans & Anita Oosterloo*

J DENKEN AAN ELKAAR, VERBONDEN MET ELKAAR, DOET U / JE MEE?

Aan alle kerkgangers van de PGH Plantagekerk, van jong tot ouder,

In deze coronatijd kunnen we elkaar niet ontmoeten in de kerk, niet samen zingen, niet samen op zoek naar het woord van God. Dat is jammer.

De Jeugdraad van de PGH heeft iets bedacht om een klein beetje verbondenheid met elkaar te voelen.

Wat is de bedoeling?

Als u/jij dat leuk vindt, kunt u/jij een kaartje inleveren op één van de onderstaande adressen. Dit kaartje mag zelf gemaakt zijn of zelf gekocht. U/je kunt er een groet op schrijven, een wens, een quote, een bijbeltekst of een paar regels uit een mooi lied.

De Jeugdraad zal deze kaartjes verspreiden naar een ander gemeentelid, binnen de wijk, de mensen, die u normaal regelmatig in de kerk zou zien, want dat zijn de mensen die we nu niet in de ogen kunnen kijken.

Als u/je wilt, kunt u/je uw/jouw adres er op schrijven en misschien krijgt u/je dan een kaartje terug. Of uw/je telefoonnummer en misschien wordt u/jij dan gebeld of krijg je een berichtje. Of uw/je e-mailadres en misschien, ontvangt u/je een mailtje. De Jeugdraad wil dit, natuurlijk, á la Growing Young gaan doen, dus dwars door leeftijds-grenzen heen! U/jij krijgt dus een kaartje van iemand van een andere generatie.

Doen jullie mee?

U kunt de kaartjes kwijt op deze adressen:

- Van Heemskercklaan 33
- Broeklaan 39
- Klaproosmeen 10



Elles Stoffer



PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

In deze tijd waarin ziekte zo centraal staat zijn er ook zieken uit onze gemeente te melden. Met name wil ik u noemen mw. **Thea Van Joolingen**, zij woont aan het Albert Verweyplein en van harte bidden we haar Gods zegen toe. Haar en alle andere zieken willen we gedenken in onze gebeden in vertrouwen dat God met hen zal gaan op al hun wegen. Ook bereikte mij de droeve berichten van het overlijden van **mw. Coby Nieuwenhuis**, zij woonde op afd. Crocus op Sonnevank en van **dhr. K. Drost**, hij was onlangs verhuisd van de Heinsiuslaan naar het verpleeghuis Elisabeth in Amersfoort. Beiden zijn op zondag 19 april overleden en in het volgende kerkblad zullen we hen gedenken. Tot slot troostende woorden uit psalm 139: 'U legt uw hand op mij....' Zo dicht wil God bij ons mensen zijn; Hij raakt ons aan en omringt ons met Zijn liefde.

Gertie van Dijk-Vermeulen.

Op 6 april 2020 is overleden **dhr. Nicolaas Jan van Vliet**, Sonnevank, afd. Crocus k 22, hij was 90 jaar.

Anna Marie Jansen

WIJ GEDENKEN

Christianus Elizabertus Mons (Chris)

Geboren op 23 juli 1934, overleden op 8 april. Zo'n 10 jaar geleden kreeg hij een herseninfarct, waardoor hij op Sonnevank terecht kwam. Daar had hij het best naar zijn zin naar eigen zeggen. De laatste jaren was hij regelmatig ziek en uiteindelijk is hij aan corona overleden, best zwaar voor hem en de familie. Hij gaf aan in die laatste dagen aan dat hij graag naar Huis wilde. Boven de kaart stond de tekst: De Heer is mijn herder.

Op 11 april is hij in kleine kring begraven. Ik heb hem jarenlang als pastor bezocht op Sonnevank. Ik kende hem van vroeger toen hij een periode vanuit de Veldkampkerk ouderling was bij ons. Ik kende zijn vrouw ook en later gingen mijn man en ik op bezoek in hun huis of bij de Stakenberg.

Hij vond het fijn als we een stukje uit de Bijbel lazen en daarover spraken en daarna baden voor hem en zijn gezin.

Hij was een gelovig mens en vertrouwdde zich toe aan zijn Schepper. In de dienst van 12 april is hij herdacht en is er voor zijn gezin gebeden.

Ds. Stien van der Hout-Slagmolen

WIJ GEDENKEN

Jacob Pasman

Op 14 april overleed in verpleeghuis Sonnevank (Krokus K13) Jaap Pasman in de leeftijd van 80 jaar. Hij laat zijn vrouw Ria (van Speyklaan 222, 3843 GV) achter, kinderen en kleinkinderen. Jaap werd geboren in 1939 in Tandjong Karang in het toenmalige Nederlands Indië. Dat was de tijd van de ontketening van WO II en de expansiedrift van Japan. Na WO II brak de tijd aan van dekolonisatie en onafhankelijkheid van Indonesië. Het gezin Pasman week toen uit naar Nieuw Guinea. Tenslotte kwam het tot emigratie en kwam Jaap als 21jarige jongeman in een vaderland waarin hij nooit gewoond had. Zo'n vijftig jaar geleden vond hij in Ria Bruinink zijn levensgezellin. Er werden drie kinderen geboren: Jeroen, Annet en Wim. Lange tijd heeft Jaap gewerkt bij defensie in burgerdienst. Zo'n twintig jaar geleden overkwam hem een ernstig auto-ongeluk. Hij lag 3 maanden op IC en moest langdurig revalideren in de Kastanjehof in Apeldoorn. Daarna moest hij verder met ernstige beperkingen. Lange tijd is Ria thuis zijn mantelzorger geweest totdat de zorg te veel werd. Er kwam een plekje in Sonnevank en Jaap kon gelukkig

ook een paar keer per week overdag thuis zijn. De uitvaartdienst hebben wij gehouden in de Plantagekerk op maandag 20 april in kleine kring met gelukkig veel luisteraars thuis aan de kerkmedia. Wij dachten na over Psalm 39 vers 8: "En nu wat verwacht ik, Here? Mijn hoop, die is op U." Dankbare woorden van herinnering werden gesproken door de kinderen. Wij gaan verder in het vertrouwen dat de Here ons allen zal thuisbrengen ook al zijn wij vreemdelingen en bijwoners ver van huis (39:13). Veel sterkte voor Ria en haar kinderen bij het verwerken van hun gemis en hun verdriet.

Ds. Aad Woudenberg

*Gedicht: aangereikt door
Anna Marie Jansen*

En de stilte gaat voort

*En de stilte gaat voort
van huis tot huis.
Stiltes van angst, verdriet en pijn
liggen in de schaduw van de zonnenschijn.
Geopend in zorgen
en toch in stilte opgeborgen.*

*En de stilte gaat voort
van kamer tot kamer.
Stil liggen de handen in de schoot
vanaf het morgenlicht tot het avondrood.
Verstild ligt het blikveld,
geen beweging wordt gemeld.*

*En de stilte gaat voort
van mens tot mens,
maar God breekt de stilte middendoor
en spreekt in ieders oor:
'Wees niet bang, vertrouw op Mij,
want echt Ik ben er bij!'*

Amalek

De naam Amalek is in de Joodse traditie verbonden met horror. Het heeft de klank van antisemitisme en holocaust. Zo ongeveer als 'Hitler', 'Nazi' en 'Auschwitz'.

We vieren, zo goed en zo kwaad als het gaat met de lockdown-regels, 75 jaar bevrijding. Maar vrijheid vieren kan niet zonder gedenken van wat die vrijheid gekost heeft. En stilstaan bij wat er in de tijd voor de bevrijding gebeurde met verschillende bevolkingsgroepen: Joden, Roma en Sinti, lhbt-ers, gehandicapten... Op het moment dat ik dit schrijf, is het de Joodse gedenkdag 'Jom Hasjoa', de dag van de vernietiging.

Amalek is het hele Oude Testament door de naam van de grote tegenstander die uit is op de vernietiging van het volk van God. Het begint in Exodus 17,8-16. In de woestijn, als Israël in Refidim op krachten aan het komen is, worden ze door de Amalekieten aangevallen. De strijd onder leiding van Jozua is zwaar. Alleen dankzij de biddende armen van Mozes bovenop de heuvel, ondersteund door Aäron en Chur, kan Israël overwinnen. Alleen dankzij de God die de overwinning geeft. Hoe God dat doet, dat horen we niet. Het lijkt wel magisch, die kracht van Mozes' gebaar. Maar we horen dat Mozes een altaar bouwt met de naam: 'De Heer is mijn banier'. En dan klinkt er een soort vervloeking: 'Omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek, in alle komende generaties.'

En zo ging het in de Bijbelse geschiedenis verder. Koning Saul krijgt in 1 Samuël 15 de opdracht om wraak te nemen; hij moet de Amalekieten met alles wat van hen is, vernietigen. Hij wint de strijd, maar luistert niet goed: hij neemt toch buit mee, waaronder Agag, de koning van de Amalekieten in levenden lijve. Dat had hij niet moeten doen. Voor hemzelf niet en voor zijn volk niet. Voor hemzelf: deze ongehoorzaamheid is de aanleiding dat God Samuël de opdracht geeft om David tot koning te gaan zalven. Voor zijn volk: de geschiedenis gaat verder...

In het boek Esther horen we hoe er opnieuw een plan wordt beraamd om het volk Israël uit te roeien. Het is in de Perzische tijd. En de moedige Joodse koningin Esther en haar oom Mordechai weten het maar net te verijdelen. De kwade persoon die het plan beraamde was de rechterhand van de Perzische koning: Haman, 'een nakomeling van Agag'! Zijn naam is verbonden met wat je zou kunnen noemen 'de moeder van alle pogroms'. Hij eindigt zelf aan de paal die hij voor Mordechai gepland had.

Bij het Joodse poerimfeest, een vrolijk bevrijdingsfeest, een soort carnaval, wordt het verhaal van Esther gevierd, herdacht en gelezen. En dan moet iedereen, met de kinderen voorop, elke keer dat de naam van Haman valt, een heleboel lawaai maken. Liefst zoveel, dat die naam niet meer te horen is. Amalek – Agag – Haman, namen die je het liefst zou vergeten. Maar toch moeten ook die blijven worden genoemd. En overstemd! Het leed waar die namen voor staan moet worden herdacht. Maar wel als overwonnen! Een poosje gaat de vlag halfstok, maar om dan fier gehesen te worden boven alle ellendige herinneringen uit: 'De Heer is mijn banier!'

De volledige naam van deze Joodse gedenkdag is 'Jom Hasjoa Wehagevoera', dag van de vernietiging en van de dapperheid! 4 en 5 mei ineen. Ook de daden van verzet worden herdacht, de daden van moed, die uiteindelijk leiden tot de overwinning. Goede Vrijdag en Pasen.

Wat de situatie ook is: rouw, ballingschap, horror-ervaringen, crisis... Wat we nodig hebben is de veerkracht van het geloof in de God die bevrijdt, die de overwinnaar is. Daar kun je moed uit putten om vrijheid te vieren. Wat de toekomst brengen moge, moedig de ogen slaan naar het onbekende land.

Henk Jansen



Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
Henk Jansen
henkkleinjansen@gmail.com**

Bijbel Leesrooster

vrijdag	1 mei	Handelingen 16:16-24
zaterdag	2 mei	Handelingen 16:25-40
zondag	3 mei	Exodus 17:1-7
maandag	4 mei	Exodus 17:8-16
dinsdag	5 mei	Psalm 23
woensdag	6 mei	Exodus 18:1-12
donderdag	7 mei	Exodus 18:13-27
vrijdag	8 mei	Exodus 19:1-15
zaterdag	9 mei	Exodus 19:16-25
zondag	10 mei	Psalm 68:1-19
maandag	11 mei	Psalm 68:20-36
dinsdag	12 mei	Handelingen 17:1-9
woensdag	13 mei	Handelingen 17:10-15
donderdag	14 mei	Handelingen 17:16-21
vrijdag	15 mei	Handelingen 17:22-34

ZONDAG 3 MEI

Collectes: 1. Wereldwijd strijden tegen Corona; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: ds. Y.M. Voorhaar

11.30 uur: dhr. D. Muurling Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

ZONDAG 10 MEI

Collectes: 1. Wilma Wolthuis; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen

Dienst jong tot ouder

11.30 uur: ds. P. de Nooy Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: dhr. P. Verhagen

PLANTAGEKERK

Fonteindienst 3 mei (11.30uur) via www.pgharderwijk.nl/ livestream of CAI kanaal 707. Tussen Pasen en Hemelvaart is het thema van deze Fonteindienst: Samen sterk! In de kerk geloven we samen, hebben we elkaar nodig om met vallen en opstaan Jezus te volgen in ons leven. Jezus gebruikte vaak de kudde schapen als beeldspraak voor zijn volgers. Als Christenen zijn wij Zijn kudde en Jezus is de Herder. Om de stem van de Herder te verstaan in deze tijd hebben we elkaar nodig, dan staan we sterk. In het Johannes evangelie geeft Jezus, nadat Hij is opgestaan, aan Petrus de verantwoordelijkheid om voor de kudde (=kerk) te zorgen en erop te passen, nadat Petrus 3x bevestigde Jezus lief te hebben. Die taak geldt ook voor ons allen als we Jezus liefhebben. Durk Muurling werkt het thema - al vloggend - verder uit, hoe wij allen als volgeling van Jezus die opdracht kunnen volbrengen en vormgeven.

U bent van harte welkom! (Het Fonteinteam)

Zondag 10 mei (9.30 uur) Een online dienst van jong tot ouder; voorganger Gertie van Dijk, met medewerking van een muziekgroep o.l.v. Jesse Stoffer. Kijk, luister, zing en doe mee! We horen hoe God op bezoek komt bij het volk Israël, zouden de mensen niet bang zijn? Toch heeft God een goed bericht voor het volk; ze zijn heel speciaal, ze zijn Gods volk en als je bij God hoort, ben je heilig. U kunt ook meedoen met een telefoon of een laptop bij de hand. Interactief: Doe met ons mee! Ga naar www.menti.com en vul de code in (code krijgt u in de dienst). Vul de Mentimeter in met de volgende vraag: Wie of wat is heilig voor jou? (Elles Stoffer)

DE REGENBOOG

Zondag 3 mei (10.45 uur) Tijdens mijn studie dacht ik: als ik ergens niet over zou willen preken, is het Amelek. Een volk dat eigenlijk alleen maar wordt uitgespuugd in de Bijbel, en daar hou ik niet van. En wat staat er op het rooster? Juist, Amelek. Maar ik ga de uitdaging aan. Want Mozes brengt zijn staf mee, die hij hoog moet houden. Daarmee moet hij zijn waardes hooghouden: zijn vertrouwen, recht, vrede, zuiverheid. Daarmee wint hij. Dat spreekt me aan. Wat moeten wij hooghouden om onze eigen strijd(jes) te winnen? En wat als het gaat om de strijd tegen corona? Exodus 17:8-16. (Ds. David Kroeze)



Collecte 3 mei - 'WERELDWIJD STRIJDEN TEGEN CORONA'

Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar men dicht op elkaar leeft en waar weinig zorg is. Waar een dag niet gewerkt een dag geen inkomen en dus geen eten betekent. Honger en dood dreigen op allerlei plekken. De gevolgen van de corona-pandemie raken juist de armsten van deze wereld het hardst.

Een enorme ramp dreigt voor de allerarmsten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika: mensen raken besmet door het coronavirus, anderen worden vooral hard geraakt door het verlies aan inkomsten en voedsel. In Thailand kunnen 150.000 migranten uit Myanmar niet naar gezondheidscentra toe. Omdat ook de grenzen dicht zijn, zijn ze overgeleverd aan hun lot. In Zuid-Soedan zijn de grenzen met Oeganda en Kenia gesloten, waar tachtig procent van het voedsel vandaan

komt. In Zuid-Afrika gaan de armen juist de straat op met een roep om voedsel. Wereldwijd verlenen kerken en lokale hulporganisaties zorg, zoals de Mae Tao Clinic in Myanmar. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen. Op andere plekken gaat veel aandacht uit naar hygiëne en afstand houden, zodat de sterftcijfers door het coronavirus zo laag mogelijk blijven. Of door medische hulp te bieden aan mensen die daar anders geen toegang tot hebben. Steeds meer hulpvragen bereiken Kerk in Actie om steun, maar zij kunnen dat niet zonder ons! Kom ook in actie, door te bidden en te geven in de collecte op 3 mei. Behalve via de Scipio-app kunt u dat ook doen door uw bijdrage over te maken op de rekening van de ZWO commissie (NL42RABO0317714554), graag vermelden dat het voor de collecte tegen corona is. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Collecte 26 april - WILMA WOLTHUIS
Wilma Wolthuis, afkomstig uit onze eigen gemeente, werkt al jaren in Afrika. Als taalkundig consulent ondersteunt ze lokale bijbelvertalers die in hun moedertaal werken. In het vorige nummer van Samen Geroepen heeft u kunnen lezen dat ook daar het coronavirus hard toeslaat, maar het werk gaat door! Om dit mogelijk te maken is Wilma geheel aangewezen op giften.

We bevelen de collecte van harte aan! Behalve via de Scipio-app kunt u het geld ook overmaken op de rekening van de ZWO commissie, (NL42RABO0317714554), o.v.v. Wilma Wolthuis