

Samen Geroepen

NR 08 2020

17 april - 30 april

Hoe is het mogelijk

Bonhoeffer

Digikerk



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

COLUMN

HOE IS HET MOGELIJK

Als ik deze column schrijf is het 5 april en ik zit buiten in de tuin bij een temperatuur van 23 graden.

Hoe is het mogelijk!

En er loopt een klein mannetje door de tuin. Onze jongste kleinzoon van anderhalf. Hij is met zijn vader en moeder, onze jongste dochter, uit Praag ontsnapt, net voordat de grenzen dicht gingen. Ze zijn alweer drie weken bij ons, totdat ze weer naar huis kunnen.

Hoe is het mogelijk!

En elke avond kijken we naar de cijfers rond het coronavirus. En horen we de verhalen van medici en verzorgenden. Wat een drama's.

Hoe is het mogelijk!

De wereld om ons heen is leeg. Winkels dicht. Snelwegen zonder files. Lege stranden. De mensen thuis. Haast opgesloten. Thuiswerken, kinderen thuis lesgeven. Afstand houden van iedereen, waar dat maar mogelijk is. Elke kusch is een schrik. Soms dringt zich de vraag op, die Jezus aan het kruis slaakte: "Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten".

Hoe is dat mogelijk!

Is dat mogelijk? Dat God ons verlaten heeft? En dan zitten we op Palmzondag om 10.45 uur voor de tv voor de kerkdienst in de Regenboog. En dan zien we de fotoserie van kinderen met hun zelf gemaakte paasstokken, gemaakt uit een pakket, dat door de wijk bij hen is gebracht om toch Palmzondag te vieren, ook als er geen kerkdienst mogelijk is. En als er dan gevraagd wordt aan de kijkers om via de mentimeter voorbeden door te geven, dan reageren er ruim 90 kijkers. En dan is ineens de tv-dienst heel dichtbij. Dan is het heel echt en mooi om aan deel te nemen.

Hoe is het mogelijk!

In deze tijd zien we ook in onze eigen PGH een enorm aantal initiatieven ontstaan. Kerkdiensten worden virtueel via tv. Vrijwilligers staan op om dit mogelijk te maken en het loopt alsof we het al jaren doen. Telefoonkringen starten. Kaartjes worden verstuurd naar mede-gemeenteleden. We kijken met elkaar naar elkaar om. Binnen de gemeente, maar ook buiten de gemeente. Bij het Fonteinwerk initiatief met maaltijden, gekookt bij een cateraar met ingrediënten, door hotels en restaurants geschonken en aangevuld met inkopen door de diaconie, melden zich zelfs niet-kerkleden aan als vrijwilligers.

Hoe is het mogelijk!

Ja, hoe is het mogelijk. Inmiddels hebben we Pasen gevierd. Met de schreeuw van Jezus waarom God hem verlaten heeft, zijn sterven en zijn opstanding heeft Hij ons duidelijk gemaakt dat God ons nooit zal verlaten. Ook niet in deze zware tijd voor velen van ons.

Daarom is het mogelijk!

Daardoor staan er zoveel mensen op, ook in onze kerk. Met een open oor en hand en hart voor elkaar. Zowel binnen onze gemeente als naar de mensen in Harderwijk. Geweldig hoe dit allemaal mogelijk is.

Peter Scherpenisse
voorzitter Algemene Kerkenraad

Een familie in 'lockdown'



Meer dan een jaar lang zaten Noach en zijn gezin opgesloten in de ark. Slechts één raam, geen terras, geen internet, geen telefoon, geen YouTube, geen Netflix. Ze hoorden slechts de regen en het klotsen van de golven. Ze brachten hun tijd door in gebed, hielden van elkaar en zorgden voor de dieren. God zorgde voor hen omdat Noach een geloofsman was en Zijn Woord gehoorzaamde.

Hoewel er buiten een oceaan is met virusdreigingen en we nu als het ware in een storm zitten, laten we eraan denken dat God over ons waakt. Wees niet bang! Wees Hem trouw en wacht geduldig. De regen zal stoppen, de regenboog zal verschijnen. Het zal uiteindelijk goed komen!

"Want Ik ben de Heere, uw God, die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u."

(Jesaja 41:13)

Ik wil danken/bidden voor:

Gebed graag voor iedereen die alleen woont. Zowel ouderen als ook andere mensen die alleen zijn.

Gebed voor mijn moeder graag. Zij is 82 nu. Woont nog zelfstandig maar ze gaat wel achteruit.

Gebed graag 'Hou vol'. We mogen niet verslappen...

Dank U dat we samen mogen zijn, verbonden zijn in U!

Voor onze dochter die het momenteel erg moeilijk heeft.

Heer, geef ons geduld

Voor onze huisarts. Wij hebben net gehoord dat zijn vrouw overleden is aan het corona virus.

Ik wil vragen Heer of U bij mijn dochter in Turijn wilt zijn. 🙏

Voor mensen die juist nu in de GGZ instellingen wonen. Geen bezoek krijgen en het leven nog veel zwaarder is om te dragen.

Gedachte:

DANKBAARHEID
is de kortste weg naar
Geluk

Bij de voorplaat:

Voorjaar in Harderwijk



Bidden, het goede doen en wachten op God

Wat betekent het om in deze 'corona-tijd' te geloven en kerk te zijn? We moeten onszelf, ons geloof en onze agenda opnieuw invullen. Of vallen we binnenkort weer gewoon terug op onze oude patronen? Ik word nu opnieuw bepaald bij de persoon van Bonhoeffer, die in een van de meest indringende van zijn brieven een motto heeft meegegeven voor het kerk-zijn na de oorlog, een motto dat mij vanaf mijn tijd als student heeft geïnspireerd en dat als een profetie nog steeds overeind staat. Kan ons dit in deze tijd ook weer opnieuw inspireren?

Dietrich Bonhoeffer

Op Witte Donderdag was het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd omgebracht in Flossenburg, 9 april 1945, na twee jaar gevangenschap.

Hij was in de jaren '30 een van de leiders van de 'Bekennende Kirche', de belijdende kerk die zich verzette tegen de Hitler-getrouwe leiding van de Duitse kerk. Hij schreef o.a. *Navolging*, over luisteren en leven volgens de bergrede, radicaal discipel van Jezus zijn. Hij was radicaal en daarmee liep hij steeds meer gevaar.

Vrienden nodigden hem uit om docent in Amerika te worden. Daar zou hij veilig zijn. Hij ging er op in. Maar eenmaal daar, in 1939, voelde hij grote onrust, wilde solidair zijn met zijn volk, ook in die onheilspellende tijd. Hij keerde terug met het laatste schip voordat de oorlog uitbrak.

Terug in Duitsland kreeg hij een openbaar spreek- en schrijfverbod. Hij kon alleen nog in kleine kring optreden.

Hij kwam voor grote vragen te staan: hoe ver gaat het nu om radicaal te leven in navolging van Christus? De andere wang toekeren, geweldloos blijven, dienst weigeren, of juist verzet tegen Hitler plegen, ook gewapend? Radicale navolging betekende voor hem uiteindelijk ook de bereidheid om vuile handen te maken. Hij werd hier ook toe uitgedaagd.

Ethiek

In 1941-1942 begon hij te werken aan een boek over ethiek, over de vraag: wat is juist handelen? Waar liggen de grenzen van onze verantwoordelijkheid in zo'n moeilijke tijd? Hitler was op het toppunt van zijn macht en populariteit. De Bekennende Kirche zat in een diepe crisis: predikanten en kerkleden werden opgepakt, of waren in dienst aan het front.

En aan de andere kant: zijn broer Klaus en zijn zwager Hans von Dohnanyi waren betrokken bij de verzetsgroep o.l.v. admiraal Canaris, die een aanslag op Hitler aan het beramen waren. Zij stelden als niet kerkelijk betrokken mensen uitdagende vragen aan hem als theoloog: mag het, wat wij doen? Wat zegt de kerk hierover? Waar sta jij zelf? In de Lutherse traditie vooral sinds de 19e eeuw, was het ondenkbaar om als kerk verzet te plegen tegen de staat. Strikte scheiding van kerk en staat, en geen verzet tegen de overheid – die is door God aangesteld. Maar viel dat onder Hitler nog vol te houden?

Het boek van Bonhoeffer kwam niet af. Er zijn alleen fragmenten. In het Nederlands zijn die in 2012 uitgegeven als *Aanzetten voor een ethiek*.

Je kunt dit niet afstandelijk lezen. Het zijn pittige teksten, maar die meteen onder je huid kruipen. Wat betekent dit voor de keuzes die

ik maak in mijn leven? En wat is onze verantwoordelijkheid als kerk nu? Als Jezus in de bergrede zegt: 'Wie je zal dwingen één mijl mee te gaan, ga er twee met hem mee' (Matth. 5,41) – wat betekent dat? Het gaat erom wat God van ons wil! Wat is Gods gebod? Dan is het soms tegenstrijdig: 'Gij zult niet doden' en 'Je moet de overheid gehoorzaam zijn.' Maar, zegt Bonhoeffer, er zijn momenten en situaties dat je omwille van het gebod het gebod zelf moet overtreden. Als iemand zich realiseert wat God nu van ons wil, dan kan diegene niet aan de zijlijn blijven staan, maar moet dat ook zelf gaan uitvoeren. Ook als dat gevaar oplevert voor het eigen leven.

Hij heeft hier zelf werk van gemaakt. Hij is gaan deelnemen aan de verzetsgroep tegen Hitler. Hij probeerde namens hen via zijn oecumenische contacten in Zwitserland en Zweden contact te leggen met de Engelse regering, om een staakt-het-vuren af te spreken voor het geval de aanslag op Hitler zou lukken. Churchill weigerde hierop in te gaan. Desondanks ging de aanslag door. Het liep mis. En de verzetsgroep werd opgepakt. Ook Bonhoeffer.

Zijn Ethiek kon hij niet voltooiën. Of zo juist wel? Ethiek schrijven werd voor hem ethiek leven! Dat maakt het lezen van zijn teksten heel spannend. Want dat betekent in zijn geval ook sterven.

Doopbrief

Hij kwam in de gevangenis. Ook daar stonden zijn gedachten niet stil. De brieven die hij naar buiten wist te smokkelen, zijn uitgegeven in het boek *Verzet en overgave*. Een soort testament vol aanzetten met gedachten voor na de oorlog. Hoe verder? Een parel hierin is de brief met 'Gedachten voor de doopdag van Dietrich Wilhelm Rüdiger Bethge' in mei 1944. Hij was in de gevangenis tot peetvader benoemd van het kind van zijn goede vriend Eberhard Bethge en zijn nichtje Renate. In deze brief schrijft hij aan de kleine Dietrich wat het zal betekenen om in de toekomst als gedoopt mens te leven in de totaal veranderde wereld. De oude woorden hebben hun zeggingskracht verloren. Het geloof en het leven in navolging van Christus moet misschien wel opnieuw uitgevonden worden. De kerk als gemeenschap zoals we die kennen, houdt misschien wel helemaal op te bestaan. Dan komt het op twee dingen aan: bidden en het goede doen. En nog een derde: wachten op Gods tijd, tot God door zijn Geest de oude woorden weer van nieuwe kracht en inhoud zal voorzien.

Zijn dit niet de dingen die ook nu van ons gevraagd worden? Bidden – het gebed met elkaar en voor elkaar gaande houden, online, telefonisch en in de binnenkamer.

Het goede doen – volhouden aan de frontlinie of juist kiezen voor afstand.

Wachten op God – vertrouwen dat we met ons leven hoe dan ook geborgen zijn. Zoals Bonhoeffer in zijn nieuwjaarslied eind 1944 nog naar buiten wist te brengen:

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons, elke nieuwe dag. (Lied 511:7)

Henk Jansen



PLANTAGEKERK

Christus is waarlijk opgestaan!

Met deze woorden zijn wij vorige week zondag de Paasdienst begonnen, in een lege kerk, wetend dat veel gemeenteleden thuis de diensten meemaken. Voorlopig zijn er geen kerkdiensten meer. Althans in ieder geval tot 1 juni. Geen collectezakken door de rijen, geen handen schudden, de realiteit van deze tijd. Het is geweldig dat internet en kerktelevisie de mogelijkheid bieden om thuis mee te vieren. Tegelijk is en blijft het vreemd! Zijn er manieren die meewerken om niet alleen maar op afstand naar de dienst te kijken, maar om echt mee te kunnen vieren?

Een paar suggesties:

1. Creëer een goede omgeving, in de woonkamer naast de laptop een bos bloemen of een brandende kaars of een afbeelding die met de Bijbel heeft te maken.
2. Zorg dat je tijdig klaar bent, zet een kaars neer om mee aan te steken als de tafelkaarsen in de kerk worden aangestoken.
3. Vraag je af: wat is voor mij, voor ons, een aandachtige en betrokken zithouding.
4. Probeer vaste onderdelen van de dienst mee te doen en mee uit te spreken. Zoals het Onze Vader!
5. De dienst is afgelopen en laat het even bezinken voordat de kaars wordt uitgeblazen en de laptop of tv uitgaat.

Hopelijk hebben we met elkaar mooie vieringen waarin we samen het geloof kunnen vieren! Het geloof in onze Heer Jezus Christus en het geloof dat aan het einde van dit diepe dal het licht weer zal schijnen. Iemand die ook de moed er in hield in tijden van onzekerheid en verdriet was Dietrich Bonhoeffer, predikant tijdens het Nazi-regiem, geboren op 4 februari 1906 en vermoord op 9 april 1945, 75 jaar geleden. Van hem is de uitspraak: "God heeft de zorg voor elkaar in ons hart gelegd. We zijn afhankelijk van elkaar" en "Geloof en maatschappelijke betrokkenheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden". Juist in deze tijd mogen wij

omzien naar onze medemens! Pastoraal en diaconaal kunnen wij ons medemens helpen. In de kerk maar ook buiten de kerk, bij ons in de straat, onder familie en vrienden. Mooie activiteiten hoor ik; een bloemetje in Sonnevanc of Weideheem brengen, mensen bellen, een kaartje sturen, even aan de voordeur met 2 meter er tussen, koken en boodschappen halen. Zo maar wat dingen die niet zo moeilijk zijn om uit te voeren. Ik hoop dat als de maatregelen langer blijven de wil om te helpen groot blijft.

U weet tot 1 juni geen bijeenkomsten of evenementen. Zo moet ik hier dan ook aangeven dat de lentefair op 9 mei niet door kan gaan. We verschuiven deze fair naar de herfst of winter. Hartelijk dank voor de toegezegde hulp, kraampjes en doe-dingen! We bewaren het en komen er zeker op terug!



Ik eindig dit keer met een gebed van Dietrich Bonhoeffer:

*God, tot U roep ik nu de dag begint,
Help mij bidden en mijn gedachten verzamelen;
ik kan het niet alleen*

*In mij is het duister, maar bij u is licht
ik ben eenzaam, maar u verlaat mij niet
ik ben bang, maar bij u vind ik hulp
ik ben onrustig, maar bij u vind ik vrede
in mij is bitterheid, maar bij u vind ik geduld
ik begrijp uw wegen niet, maar u weet de rechte weg voor mij.*

Ontferm U, Heer!

*Namens de beide kerkenraden,
Karel Bosselaar*

colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Elly Scherpenisse, vacature (eindredactie).

Abonnementen: 25,00 per jaar per incasso Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:
NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoontoon.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1400 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 1 mei, voor 2 weken

Kopij uiterlijk 20 april om 18:00 uur naar:
publiciteit@pgharderwijk.nl.

Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant De Poorten

Tijdelijke vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof

ds. N. (Nelleke) Beimers

T. 06-10340591, n.beimers@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

Veldkermeeen 116, 3844 RJ Harderwijk

T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl

En via Facebook

wijkpredikant De Morgenwijk: vacant

Pastorale zaken (80-):

Carla van Peurseem

T. 0341-423002 of 06-12918704

avanpeurseem@hetnet.nl

Tijdelijke vervanging: Ds. Y (Yolanda) Voorhaar

T. 06-14517919, y.voorhaar@pgharderwijk.nl

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo

T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen

Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten

T 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

A.M. (Anna Marie) Jansen-Peelen

Hierdenseweg 66, 3841 GZ Harderwijk

T 421775, am.jansen@pgharderwijk.nl

Vacant:

jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijtsma,

scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,

scriba.pgdepoorten@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,

scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98

www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

Bericht vanuit de beroepscommissie De Morgenwijk

De beroepscommissie heeft halverwege maart gesprekken gehad met kandidaten voor De Morgenwijk en stond op het punt om predikanten te gaan "horen". Maar ook wij werden geconfronteerd met de gevolgen van de corona-maatregelen. We zitten echter niet stil en op de achtergrond overleggen we digitaal en houden we onderling contact. Er kan tegenwoordig veel digitaal worden geluisterd en bekeken en daar maken we dan ook veelvuldig gebruik van. We hechten echter ook een groot belang aan het "live" horen, zien en ervaren van een toekomstige predikant. Naast het feit dat er niet altijd diensten zijn, willen we ook geen enkel risico lopen met onze leden. Om deze reden zal dus helaas het proces worden vertraagd. We vertrouwen op uw begrip.

*Marco den Hollander, voorzitter
beroepscommissie De Morgenwijk*

PGH DE REGENBOOG

Digikerk

Hoe bevalt u en jou de digikerk? Ik moet eerlijk zijn: het daagt me wel uit. Ik vind het heel gek om niemand voor me te hebben in de dienst. Ik mis jullie! Tegelijk zie ik er de uitdaging in, omdat de dienst toch wat anders van karakter wordt. Als voorganger word ik meer ingezoomd, de sfeer wordt iets intiëmer en kleiner, en daar hou ik wel van. Spannend is het andere vormen te zoeken: liedjes van internet, muziek mét zang, nieuwe vlogs. Met pastoraat is het niet anders waar allerlei nieuwe initiatieven ontstaan: belcirkel, belronde, kaartjeslijnen vanuit de jeugdgraad... de tiënerdienst is afgelopen zondag online gegaan, gezellig met z'n allen achter de laptop. En de winnaar van de rebus kreeg zijn lekkere prijs thuisbezorgd! Ik moet zeggen: geweldig wat een inspanning en creativiteit hierin blijkt van zoveel mensen. En niet als laatste denk ik aan de technici die de uitzendingen mogelijk maken. We zijn iedereen die meewerkt dankbaar! (En lijkt het je leuk mee te doen, laat het weten.....)

Zo hebben we dus ook vergaderd de afgelopen weken. Jeugdgraad, pastoraat, kerkenraad, algemene kerkenraad, collegiaal beraad: allemaal skypen of zoomen we. Nee, het haalt het lang niet bij echt contact, maar stel je voor dat we dit 20 jaar geleden hadden gehad.... dan waren we nog meer als een roepende in de woestijn.

Tijd voor inkeer

Dat er behoefte is aan betrokkenheid merken we ook in de aantallen. Met de livestream diensten bereiken we aanzienlijk veel meer mensen dan buiten coronatijdperk. En in de dienst op 5 april kregen we ter plekke 95 voorbedes! Maar nu vraag ik me af: moeten we blij zijn met dit gestegen kerkbezoek? Ja en nee. Het is goed te merken dat mensen behoefte hebben aan bezinning. Afgelopen zondag zei ik, dat onze wereld kleiner wordt, en we onze kwetsbaarheid voelen. We zijn bang voor een onzichtbaar monstertje, en dat maakt ons allemaal iets minder groot en zelfverzekerd. Tegelijk valt onze wereld letterlijk een beetje stil. Kan dat tijd zijn om na te denken, te bezinnen? Vragen gaan in mij om: wat gebeurt er, wat gaat er mis, wat moet er anders? In mijn kwetsbaarheid, in de stilte hoor ik die stem die zegt: ook al vrees je, je bent even

waardevol. Je bent het waard, mijn kind. Je bent ook nodig, nodig om verder te gaan, om hier weer uit te komen. Als God ons daarin nodig heeft... dan ben ik blij dat er nu misschien meer mensen zoeken naar die stem. Maar blijer dan dat er méér mensen zijn ben ik met het appèl van die stem. 'Ga door.... ga door tot we elkaar weer zien'. Niet via livestream, maar live. Dat appèl wens ik ieder toe, tot wij elkaar weer zien. En daarna nog meer. Want al die livestreamkijkers die ik niet ken, wil ik wel eens ontmoeten!

Vlog

Voor de Palmzaterdagdienst op 5 april heeft Joost, van het bekende duo Joost en Chris, een vlog gemaakt. In coronatijd? Jazeker, over verlangen en wat je verwacht van God. Bekijk hem op de website!

Ds. David Kroeze

J JONGEREN

Kinderdienst Regenboog: een regenboog van hoop

In de DIY pakketjes die de kinderen hebben ontvangen, zit stoepkrijt. Dat willen we gebruiken om er iets moois voor anderen mee te doen. Veel mensen mogen momenteel geen bezoek ontvangen. Denk aan oudere mensen of mensen die ziek zijn. Of misschien ken je mensen die jarig zijn en dat nu niet samen met anderen kunnen vieren. Spreek (samen of met toestemming van jouw ouders) met hen een tijd af waarop zij voor het raam kunnen staan. Teken dan een regenboog op de stoep voor hun raam. Zorg ervoor dat ze dit kunnen zien. Een regenboog van Hoop in deze onzekere tijden. Een bemoeidigend gebaar. Stuur je ons een foto van je stoepkrijt tekening (kinderdienst.regenboog@pghardewijk.nl of 06 559 779 83)? Doe je dat uiterlijk donderdag 23 april, dan kunnen we ze tijdens de dienst op zondag 26 april via de beamer laten zien.

Camera

Het is zo ver! Na lange tijd van vergaderen is er inmiddels sinds 3 weken een videocamera beschikbaar voor de jeugd! Het idee kwam van Chris en mij (Joost) en we zijn daar halverwege vorig jaar mee aan de slag gegaan. Langs bij specialisten, mailen met bedrijven, vergaderen, en uiteindelijk zijn we tot een goed besluit gekomen voor de juiste videocamera. Het is een Canon M50 en zal o.a. voor de vlog van Chris en Joost gebruikt worden. Voor de afgelopen 2 vlogs is de camera al gebruikt. Er staat een introductievlog op de site en op facebook. Ook zijn er exclusieve filmpjes te zien op Instagram (PGHarderwijk). Er komt nog veel vets aan!

Joost Rijdsijk





PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

Op 30 maart overleed **mw. Akkie van Schaik-Draisma**. Zij mocht 85 jaar worden en woonde tot vorig jaar aan de Voorste Wei samen met haar man Hans. Hun beider gezondheid noopte hen naar een verzorgingshuis te verhuizen. Op haar verzoek geen In Memoriam in het kerkblad. Op 3 april is zij in besloten kring op de Elzenhof begraven. De woorden uit de brief aan de Romeinen: 'Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn van de Heer', stonden boven haar rouwkaart en zijn tot troost voor haar man Hans, de kinderen en kleinkinderen. De heer Hans van Schaik is vanuit Apeldoorn verhuisd naar: De Spreng, Ruitermolenweg 5, 7361 CC Beekbergen.

WIJ GEDENKEN

Pieter Meyer

Op 24 maart is in zijn eigen vertrouwde omgeving aan de Varenweg 19, te Hierden overleden de heer Piet Meyer. Piet mocht 95 jaar worden en kon dankbaar terugkijken op zijn leven. We luisterden bij zijn afscheid in de Plantagekerk naar het lied: Tienduizend redenen; een lied dat bij deze dankbaarheid past. Wie hij was kunnen we typeren als zorgzaam en lief. Een man van de verbinding en hoe typerend was dan ook zijn werk in zijn arbeidzame leven, verantwoordelijk voor de kabels van de KPN. Voor zijn vrouw Roely wilde hij het liefst alle obstakels op de weg weghalen. Over zijn eigen besognes vertelde hij niet veel; hij wilde daar een ander niet mee belasten. Terwijl hij toch zo veel meegemaakt heeft. Eerst in de oorlogsjaren en later ook in zijn eerste huwelijk met Ria waar veel zorg om gezondheid was geweest, voordat zij zo jong stierf. So wie so diep in zijn hart kijken, was lang niet altijd mogelijk, maar hij wist zich gedragen door de kracht van de Liefde, door God. Van die Liefde lazen we bij zijn afscheid uit de brief aan de gemeente van Korinthe: 'Geloof, hoop en liefde, maar de meeste is de liefde'. Deze tekst was ook de trouwtekst toen hij samen met Roely trouwde en de leidraad geweest in hun huwelijk, 48 jaar lang. En die liefde blijft de leidraad, want liefde gaat over de grenzen heen, die van tijd en die van plaats; zelfs de grens van de dood. Woorden van troost voor Roely, die nu zonder haar Piet verder moet gaan. Wensen we haar Gods zegen en nabijheid toe.

Gertie van Dijk-Vermeulen.

BEMOEDIGING

Ook mijn gedachten worden soms in zorgen meegenomen, maar toch moeten we het vertrouwen in de toekomst niet verliezen en mogen we het elkaar steeds in gedachte brengen en blijven bidden. Onze zorg en nood bij God brengen, want Hij doet zoals Hij heet. Hij maakt zijn naam waar: IK zal er zijn voor jou. en Hij heeft beloofd het werk van Zijn handen nooit uit handen te geven. Daarom wil Hij gebeden zijn en zo betrokken zijn op ons leven. Keer op keer in de tijd, heeft God laten zien dat Hij zich aan zijn woord houdt, met als hoogte punt die eerste zondag nadat zijn Zoon gestorven was aan dat vreselijke kruis. Vroeg in de morgen waren zijn naaste vrienden naar zijn graf gegaan om Hem nog eer te bewijzen, maar de steen was weg gerold en het graf was leeg. God had zijn Zoon opgewekt uit de dood. Even later verscheen Jezus aan Maria en zij vertelde het aan Zijn vrienden en aan ons: 'Hij leeft'. Alles in een ander licht, zoals Joke Verweerd dit verwoordt in het gedicht op SaGe 7. Met God komt alles in een ander licht te staan. Lang niet altijd hebben we dat direct in de gaten; we begrijpen niet waarom de dingen gebeuren, waartoe ze gebeuren. Soms duurt het even voordat het licht ook in ons begint te dagen, of zoals Paulus schrijft: 'Nu zien we nog door een spiegel in raadselen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht en zullen we ten volle kennen'. Deze tijd zet ons stil en geeft veel te denken. Veel mensen komen tot de conclusie dat het allemaal anders zal moeten. Deze crisis heeft, naast zorgen en leed, ook tot mooie initiatieven geleid en als mensen hebben we weer troost en bemoediging bij elkaar gezocht. We hebben ontdekt dat het leven niet maakbaar is en dat we elkaar meer dan nodig hebben. We hebben opnieuw Pasen gevierd en zien dat door dat Andere Licht een vergezicht zichtbaar wordt. We mogen de stip aan de horizon zien: Hem die begin en einde is en met ons meegaat alle dagen van ons leven. Dankzij Hem mogen we de toekomst vol goede moed gaan, wetend dat dood het einde niet is. We mogen God lof zingen of 't nooit donker is geweest. Alles zal Gods vrede dragen; dierbaar, helder vergezicht! Gezegende tijd,

Gertie van Dijk-Vermeulen

KERKELIJKE STAND

Verhuisd

Fam. Matthijsse- Kersloot, Operettedreef 14 naar Dotterbloemdreef 3
Fam. Wind- Roelofs, Deventerweg 22 naar Boterbloemdreef 25
Fam. Dijkema- van de Hoef, Chansondreef 15 naar Sleutelbloemdreef 13
Dhr. Tj. Faber, Korhoenlaan 1-75 naar Korhoenlaan 1-22
Dhr. J. van Schaik, Warenargaarde 775-K 232 naar Hospice De Spreng, Ruitersmolenweg 5, Beekbergen
Mevr. P. Vonk- Zegers, Triasplein 67 naar Hamburgerweg 161, Ermelo
Dhr. en mevr. Groen, Wezenkamp 17 naar Kroondomein, Sparrenlaan 10 K 2-8G, Ermelo
Dhr. G.F. van den Wijngaard, Fagotdreef 4 naar Paul Krugerweg 43, HvH afdeling Jasmijn, Ermelo
Mevr. N. Middelbos- Tamming, Coornhertstraat 26 naar Guido Gezellelaan 83
Mevr. J. Ebbers, Emdenmeen 60 naar Jan van Nassaupark 45
Dhr. J. Hessels en mw. I.J.F. van Oosterhout, Bokkekamp 48 naar Martinus Nijhoffstraat 10

Vertrokken

Mevr. C. Cornelissen, Johanniterlaan 12-7 naar Amersfoort

COMMISSIE ZWO

Spaardoosjes en Louise ten Wolde

De spaardoosjes van de 40-dagentijd hebben we helaas niet kunnen inzamelen met Pasen. Zodra er weer gewone kerkdiensten zijn zullen we dat graag alsnog doen en u kunt zelfs zolang nog doorsparen! Maar u kunt het geld ook overmaken op het rekeningnummer van ZWO, NL42RABO0317714554 met vermelding spaardoosje of naar Kerk in Actie, NL89ABNA0457457457 o.v.v. straatmeisjes Ghana.

Op 26 april is er een collecte voor Louise ten Wolde. Zoals u in het vorige nummer van Samen Geroepen heeft kunnen lezen is ze terug uit Zuid Afrika waar ze voor Jeugd met een Opdracht werkt als studentbegeleider op de school in Kaapstad. Ook voor haar een onzekere tijd. Hoe zal de coronacrisis in Kaapstad verlopen? En wanneer kan ze weer terug? Want dat is ze zeker van plan, voor haar gevoel is haar werk bij YWAM pas net begonnen. Op het moment dat ze haar werk weer kan opstarten is het heel fijn als ze dan een financieel buffertje heeft. Behalve via de app kunt u uw bijdrage overmaken via het rekeningnummer van ZWO (NL42RABO0317714554), graag vermelden dat het voor Louise is.

Over enkele weken komt er een collecte voor het lenigen van de nood die het coronavirus wereldwijd teweeg brengt. In veel landen is het voorkomen van

besmettingen veel moeilijker en de medische voorzieningen minder. We vragen nu al uw gebed voor de zieken, voor kerken en allen wereldwijd die zich inzetten om de nood te lenigen.

ZWO commissie, Marja Bakker

Stichting Geef een Lach

Op zondag 19 april collecteren we voor Stichting Geef een lach. Ons gemeentelid Job Burger is daar heel nauw bij betrokken, hieronder lees je zijn verhaal. De ZWO commissie beveelt de collecte van harte aan!

Geef een Lach zet zich in voor kinderen in Moldavië. Kinderen die leven in armoede en te maken hebben met geweld, ziekte, misbruik of alcoholisme. Hun ouders werken in het buitenland, zijn ziek, overleden of verwaarlozen de kinderen. We hebben samen met de lokale kerk gezorgd voor een Dag Opvangcentrum waar de kinderen na school terecht kunnen. De vrijwillige moeders maken hier een voedzame maaltijd voor ze, helpen ze met huiswerk, hun kleding kan er gewassen worden, ze kunnen er een warme douche nemen en ze krijgen persoonlijke aandacht. Afgelopen jaar hebben we de zolder van het gebouw omgetoverd tot speelruimte en bijbelstudie ruimte. Verder helpen we de kinderen met kleding, spullen voor persoonlijke hygiëne. Sinds afgelopen jaar is er in 'ons' dorp ook een pleeghuis. Het wordt gerund door een jong, Moldaafs echtpaar die wij al goed kenden via de

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage
NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie
Giften
ZWO - NL42RABO0317714554
Diaconie - NL39RABO0317714996
Fonteinwerk - NL67RABO0385726139
Kerk - NL28RABO0317770969

COLLECTE-OPBRENGSTEN MAART 2020

8 mrt	Dresden Roemenië	1.268,67
	Kerk	503,35
	Jeugdpastoraat	450,77
11 mrt	Voedselbank	196,05
15 mrt	Diaconie	35,60
22 mrt	St.de Maretak	166,00
	Jeugdpastoraat	90,00
	Ouderenpastoraat	114,00
29 mrt	Voedselbank	523,50
	KIA/Ghana	412,50
	Renovatie Pastorie	124,00
	Kerk	232,50

lokale kerk. In het pleeghuis worden tot maximaal 10 kinderen ondergebracht die door de overheid uit de ouderlijke macht zijn ontzet. Dit zijn kinderen die slachtoffer zijn geworden van zeer zware mishandeling, misbruik en verwaarlozing. De vergoeding die het echtpaar krijgt voor de opvang van deze kinderen, is erg minimaal. Geef een Lach helpt hen met extra kleding, voedsel, schoolkosten, speelgoed, dokterskosten ed. Met uw bijdrage kunt u veel betekenen voor deze kinderen!



Voor meer informatie: www.geefeenlach.nl
Doneren mag ook op NL97 SNSB0937336378 t.n.v. J.L. Burger
Namens de kinderen, heel hartelijk bedankt!

Job Burger

SNUFFELMARKT PGH

Zoals u inmiddels vernomen zult hebben zijn ook wij als plusklussers buiten werking gesteld door het coronavirus.

De activiteiten in de Wijde Blik liggen stil en ook huisontruimingen worden niet meer gedaan.

Verder halen wij geen goederen meer op en ook op dinsdagochtend zijn wij niet meer aanwezig op adres Fokko Kortlanglaan.

Wij hopen echter dat er spoedig een einde zal komen aan het huisarrest en dat we de draad weer kunnen oppakken.

Wij zullen u via het kerkblad en de website op de hoogte houden.

Allemaal de groeten van de "plus-klus"-groep en blijf gezond.

*Namens deze groep de coördinatoren,
Ap Koebrugge en Hans de Fluiter Sr*



PIONIERSPLEK PKN HEEFT WISSELEND SUCCES

Het is lastig om uit te groeien tot zelfstandige gemeenschap

Het aantal pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) groeit. Vijf vragen naar aanleiding van een onlangs verschenen rapport.

Hoeveel pioniersplekken zijn er in de Protestantse Kerk in Nederland?

Uit eigen onderzoek van de Protestantse Kerk in Nederland blijkt dat er inmiddels 147 pioniersplekken van start zijn gegaan of in voorbereiding zijn.

Hoe ziet zo'n pioniersplek eruit?

Pioniersplekken zijn er in soorten en maten. De meeste bevinden zich in Midden-Nederland. Zij hebben verschillende onderkomens. Ook de karakteristieken lopen uiteen. Zo is er in Amsterdam een Arabische pioniersplek en in Hilversum een die samenwerkt met het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC). Zelfs online kunnen pioniersplekken ontstaan, zoals de website mijnkerk.nl. Gemiddeld zijn er 180 mensen bij een pioniersplek betrokken. In totaal gaat het binnen de Protestantse Kerk in Nederland om ruim 19.000 betrokkenen. Per pioniersplek nemen 52 mensen minimaal eens per maand deel aan een activiteit.

Welk doel heeft een pioniersplek?

De doelstelling is tweeledig: enerzijds gaat het erom dat rand- of buitenkerkelijken via de plekken bij de kerk betrokken raken, anderzijds moeten de plekken op termijn uitgroeien tot een zelfstandige geloofsgemeenschap.

Slagen de pioniersplekken daarin?

Het beeld is wisselend. Van de betrokkenen bij een pioniersplek was 60 procent niet kerkelijk actief. In dat opzicht lijken de pioniersplekken geslaagd. Wel waren vrijwel alle betrokkenen in het verleden op enigerlei wijze betrokken bij een kerk. Het blijkt voor pioniersplekken lastig om uit te groeien tot een zelfstandige gemeenschap. Momenteel heeft een plek tien jaar recht op financiële steun. Sommige plekken stoppen na die periode. Andere gaan deel uitmaken van een bestaande gemeente. Sinds 2019 kan een pioniersplek verder als 'kerngemeente', met een lichte organisatiestructuur.

Staan de pioniersplekken dit jaar weer op de agenda van de synode?

Ja. De pioniersplekken hebben ook als doel om een vernieuwing binnen het geheel van de kerk teweeg te brengen. Daarmee wordt onder meer bedoeld dat er bezinning komt op missionair werk van gemeenten en de identiteit die de kerk heeft. Die bezinning gaat door tot op synodeniveau. Een prangende vraag is daar hoe het (predikants)-ambt op pioniersplekken en daaruit ontstane kerngemeenten vorm krijgt. Dat leverde vorig jaar urenlange discussies op. In juni werd zelfs een extra synodevergadering over dit onderwerp belegd. De pioniersplekken kennen een grote onderlinge theologische diversiteit. Die is er ook in de opvattingen van de synodeleden. Wel lijkt iedereen het een aangelegen punt te vinden.

Dit artikel is overgenomen uit het Friesch Dagblad, schrijver René Heij, Utrecht

GEBED IN EEN WERELD WAARIN HET CORONAVIRUS RONDGAAT

God,
*We leven in een spannende tijd
vol verwarring en onzekerheid*

*Wees met ons
Als we bezorgd zijn of bang
voor onszelf of onze familie.
Geef ons de Geestkracht die nodig is
om te blijven vertrouwen.*

*Wees met ons als we ons teleurgesteld
voelen
over iets wat niet kan doorgaan.
Help ons om te accepteren
dat ons leven nu zo is geworden.*

*Wees met ons
geef ons het lef om mens te zijn
In een wereld waarin niet alles maakbaar
is.*

*We bidden voor alle zieken en hun familie-
leden
dat ze sterk genoeg zullen zijn
om te dragen wat er op hun pad komt.*

*En voor allen die werken in de gezond-
heidszorg
bidden wij:
geef hen de kracht om het vol te houden.
Geef wijsheid en inzicht en energie aan
allen
die veel verantwoordelijkheid dragen;
ministers en raadgevers, wetenschappers
en leiders.*

*Heer God,
Wij leggen ons leven in uw handen.
Leg in onze handen wat uw opdracht is aan
ons:
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd.....*

Amen

Nelleke Beimers



HET BOUWPLAN EN VERDER

In februari mochten we op de gemeente-bijeenkomsten en in Samengeroepen onze bouwplannen presenteren. Voor de bouwcommissie was het fijn om al onze ideeën te kunnen delen en bespreken. Uiteraard zijn er veel reacties gekomen. Dank voor alle reacties. Wat ons opviel was dat ze stuk voor stuk constructief en positief waren. Dat wil absoluut niet zeggen dat iedereen het met alle plannen eens was. In tegendeel! Grote zorgen zijn er over de financiering en de nut en noodzaak van veel onderdelen, maar dat is goed om te zien, en erg belangrijk voor de verdere plannen.

Naast de vele reacties van gemeenteleden hadden we meer reacties verwacht uit de verschillende kerkenraden groepen en commissies. Misschien zijn zij er voor het uitbreken van de coronacrisis niet meer aan toe gekomen, maar graag roep ik deze groepen op om alsnog een reactie te geven.

De reacties helpen om een nog beter plan te maken en zorgen ervoor dat de keuzes nog beter gemaakt kunnen worden. Samen met de architect en de installatie-adviseur zijn we dat aan het uitwerken.

Ook is er nog veel werk voor de Pastorie verzet. De eerste verdieping is prachtig geworden en de hal en trap zijn in oorspronkelijke luister teruggebracht. Het bestellen van zonwering voor het kerkelijk bureau bleek nog wat voeten in de aarde te hebben. De Pastorie is een monument en dan heb je ook daarvoor een vergunning nodig. Gelukkig werkte de gemeente heel snel mee en zijn de zonneschermen besteld.

Voor de renovatie van de Pastorie hadden we subsidie aangevraagd en inmiddels heeft de gemeente een mooi bedrag toegekend. Een mooie opsteker die helpt om onze plannen te verwezenlijken.

*Namens de bouwcommissie
Roelof Potters
plantagekerk@pgharderwijk.nl*

CLASSICALE VERGADERING 2 APRIL

Vergaderd zonder bijeen te komen. Dat gebeurt op meer plaatsen in deze tijd. Iedere afgevaardigde kreeg de agenda. Om te beginnen kon elk de tekst uit het gebed van Salomo voor de vreemdeling lezen en om een zegen bidden. Ook op deze wijze is en blijft het kerkenwerk. Vervolgens werd gevraagd om aan te geven of de voorstellen akkoord zijn.

Klaas Jan Riezebos, ouderling uit de ring Apeldoorn; Ant van Donselaar, diaken uit de ring Ede en Wim van de Berg, ouderling uit de ring Hattem zijn benoemd als afgevaardigde naar de classicale vergadering.

Bijna alle afgevaardigden gingen akkoord met het financieel jaaroverzicht 2019. Als je als nieuwe afgevaardigde aantreedt, is het best even wennen wat er zoal in een classicale vergadering omgaat. Het controleverslag werd vastgesteld. Riky Hilbrink, lid van de controlecommissie, was aftredend. In haar plaats is Bert Broekhuizen benoemd. Samen met Wim Witteveen vormt hij nu de controlecommissie. Er zijn nog vier gemeenten die de omslag niet hebben betaald. Deze gemeenten zullen daarop nogmaals aangesproken worden.

Het jaarverslag van het breed moderamen is vastgesteld. Er was in 2019 contact met 26 gemeenten waarbij er wel verschil is in de mate van betrokkenheid en tijdbesteding. De problematiek is heel divers. Van het verkennen van mogelijkheden van samenwerking, adviseren bij gerezen problemen tot het instellen van visitatie omdat het welzijn van de gemeente gevaar loopt.

De afgevaardigden stemmen in met het voorstel dat de ordinanties gewijzigd moeten worden zodat een kerkelijk werker die tevens ambtsdrager is als afgevaardigde deel kan nemen aan de classicale vergadering. In de huidige situatie kan de betreffende kerkelijk alleen als adviseur aan de vergadering deelnemen.

We namen afscheid van Johan Jobse, afgevaardigde van de ring Hattem. En met een aantal ronde vragen en de woorden van Lied 246b vers 5 en 7 en Ps. 121: 4 is ook deze vergadering geschiedenis.

*Gerrit Bok, scriba classicale vergadering
Veluwe.*

Werken in tijden van corona

“Je moet er niet aan denken dat we het corona-virus hier krijgen”. INLIA neemt vele maatregelen om gasten en medewerkers te beschermen.

Ze schuift het onderste luikje een centimeter of tien open. Daar kan ze dan nét de envelop met het leefgeld en de brief met de nieuwste corona-instructies doorheen steken. Door het raam van de bouwkeet glimlacht ze nog even naar de man die het aanneemt. Geen handdruk, geen schouderklopje. De uitbetaling van het leefgeld aan de gasten in de opvang van INLIA is dezer dagen wezenlijk anders dan gebruikelijk. Het corona-virus eist ook hier strenge maatregelen.

“Het is zo kaal”, zegt woonbegeleider Britt met spijt in haar stem, “Mensen kunnen zo’n moment van contact zó goed gebruiken. Maar we kunnen geen enkel risico nemen. Niet met onze gasten, niet met onszelf. De mensen hier zijn van ons afhankelijk.” De medewerkers van INLIA zijn doordrongen van dat besef én van de risico’s van corona. Ze vangen honderden mensen op, onder wie veel kwetsbare gasten. Bejaarden, mensen met longaandoeningen, iemand met een auto-immuunziekte, een ex-kankerpatiënt, iemand die een transplantatie heeft gehad, ga zo maar door.

INLIA is feitelijk een zorginstelling. Zo’n 400 gasten zijn afhankelijk van INLIA voor een dak boven hun hoofd, voor leefgeld om te voorzien in eten en andere directe levensbehoeften, voor douche en toilet. Maar niet alleen dat: ze zijn ook van INLIA afhankelijk voor medische zorg, psychische ondersteuning, maatschappelijke en juridische begeleiding, voor het werken aan een oplossing voor hun situatie. Het grootste deel van hen zit in 3 centrale locaties, zoals het voormalige Formule 1 hotel aan de rand van Groningen waar Britt werkt.

Al direct in het begin van de uitbraak van het coronavirus zijn veel hygiëne-maatregelen genomen. Er is extra zeep uitgedeeld aan alle gasten, samen met instructies in allerlei talen over hoe je versprei-



ding van het virus zo goed mogelijk kunt beperken. Die instructies worden steeds weer vernieuwd. Zodat de gasten steeds de nieuwste regels kennen, zoals anderhalve meter afstand houden en de boetes die je kunt krijgen. “Dan zitten we weer met ons team honderden flyers te knippen”, vertelt Britt, “En hoe bizar ook: dan ervaar je de saamhorigheid.”

Ze spreken mensen onmiddellijk aan als die zich niet aan de regels houden. “Soms hebben mensen het niet goed begrepen of vergeten ze het even. Of het zijn psychiatrische patiënten, die het allemaal niet zo scherp kunnen krijgen. Maar iedereen werkt mee. In het begin was er nog wel een enkeling die dacht dat het allemaal niet zo nauw kwam, maar dat is wel voorbij. Iemand zei eerder “Als God het mijn tijd vindt, dan is dat maar zo”, maar die trok ook bij met het argument dat je moet voorkomen dat een ander het krijgt. Samen voor elkaar zorgen, daar zet iedereen zich voor in.”

Ze letten goed op of mensen geen klachten krijgen. Wie ziekteverschijnselen heeft wordt onmiddellijk de temperatuur genomen. Met handschoenen aan uiteraard. “Of ik bezorgd ben? Ja, natuurlijk,” zegt Britt, “Je houdt je hart vast voor als er mensen hier besmet worden met corona.” Ik bedoelde eigenlijk of ze bang was om zelf besmet te raken, zeg ik. “Oh!” Daar moet ze even over nadenken.

“Weet je: het kan niet anders. Wat ik al zei: de gasten zijn van ons afhankelijk. We hebben goede werkinstructies, die worden voortdurend vernieuwd, we sluiten risico’s echt zoveel mogelijk uit. En we passen goed op elkaar. Dat is ons op het hart gedrukt. We zijn op elkaar ingespeeld en we zijn scherp op het geringste signaal.” De desinfecterende gel is voortdurend in gebruik, de deurknoppen glimmen als nooit tevoren.

“Maar echt: je moet er niet aan denken dat we hier binnen corona krijgen. Er zitten hier bijna honderd mensen, de meesten met z’n tweeën op een kamer. Dan kom je echt wel dichterbij dan 1,5 meter bij elkaar, dat kan niet anders. Er zijn op deze locatie alleen gezamenlijke douches en toiletten. En we hebben echt veel kwetsbare mensen. Als dat virus hier komt...” Ze huivert bij de gedachte. Het vervolg is even realistisch als ontvullend: “We zijn al bezig met het doorspreken van overlijdensprotocollen.”

“Maar het is gewoon goed, dat we op alles voorbereid zijn”, zegt Britt. Protocollen, maatregelen en (werk)instructies, geven duidelijkheid en vertrouwen. Medewerkers weten dat de directie ook werkt aan noodscenario’s. Ook dat geeft vertrouwen. “We doen er alles aan en we slepen elkaar er doorheen. We gaan dit samen fiksen”, besluit Britt. Op de achtergrond hoor ik bijval.

Bovenstaand artikel is een kerkbladartikel van INLIA



Is de Heer in ons midden?

Het thema op het rooster van Kind op zondag geeft aan: 'Is de Heer in ons midden?'. Het volk Israël is onderweg naar het beloofde land. Eerst was er geen brood, maar God voorzag hierin. Elke dag manna, brood genoeg voor elke dag, wonderlijk.

Nu is er weer geen water...en zonder water kun je niet leven. Opnieuw is het volk in opstand en heeft het zo haar vragen.

En dan, wonder boven wonder, komt er water uit de rots, nadat Mozes op de rots geslagen heeft. Het verhaal speelt zich af bij Massa en Meriba; te vertalen als Toetsoord en Twistplaats. Er wordt getwijfeld, maar ook aan het denken gezet en ze stellen zich de vraag: Is de Heer in ons midden?'

Zo zijn er altijd momenten in de geschiedenis geweest dat men dit zich afvroeg: 'Is de Heer in ons midden? Zoals ook nu in deze bijzondere tijd. In deze tijd worden we geregeerd door regels om ziekte te voorkomen. In deze tijd is er zorg om mensen, die ziek zijn, zeer ernstig zelfs en er aan overlijden. En er zijn zorgen hoe het allemaal verder moet, met je kinderen, je baan, je hypotheek, met de toekomst.

Verdriet en zorg rondom of wellicht binnen je eigen muren en dan komt die grote levensvraag: Waar is God?

Als verdwaalde lammeren kunnen we ronddolen in het duister van de zorgen en je wellicht afvragen: 'Is daar eigenlijk wel iemand boven?'

We leven in de weken na Pasen. We werden meegenomen in de Veertigdagentijd in het lijden van Jezus en het lijden van de mens kwam daarbij en we mochten het elkaar ook blijven vertellen: En toch.... het wordt Pasen. We mogen weten dat de dood het einde niet is. Jezus heeft de dood overwonnen; is opgestaan en aan zijn vrienden verschenen. Maar ook zij hebben dan hun vragen, want zo is Jezus in hun midden en zo is Hij ook weer verdwenen. Jezus verschijnt zomaar door een dichte deur. Plotseling staat Hij daar en we horen Thomas getuigen: 'Mijn Heer en mijn God. Jezus is de basis van zijn bestaan; de grond onder zijn voeten. De rots waarop ook wij mogen bouwen. De rots, zoals Paulus Jezus noemt in de Korinthe brief; de rots waar levend water, levenswater, uit stroomt; de rots van ons behoud. Met dit weten mogen ook wij onderweg gaan, de toekomst tegemoet.

Vol vertrouwen en we moeten het elkaar blijven zeggen: En toch.....

Samen ook blijven zingen:

*Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzichtbaar ons nabij.
Gij zijt nog altijd met ons bezig.
Onder uw vleugels rusten wij.*

Gertie van Dijk-Vermeulen



Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
Gertie van Dijk-Vermeulen
g.vandijk@pgharderwijk.nl**

Bijbel Leesrooster

vrijdag	17 april	Exodus 16:21-36
zaterdag	18 april	Psalm 111
zondag	19 april	Prediker 9:1-10
maandag	20 april	Prediker 9:11-18
dinsdag	21 april	Prediker 10:1-11
woensdag	22 april	Prediker 10:12-20
donderdag	23 april	Prediker 11:1-10
vrijdag	24 april	Prediker 12:1-14
zaterdag	25 april	Psalm 95
zondag	26 april	Handelingen 15:1-5
maandag	27 april	Handelingen 15:6-21
dinsdag	28 april	Handelingen 15:22-35
woensdag	29 april	Hand. 15:36-16:5
donderdag	30 april	Handelingen 16:6-15
vrijdag	1 mei	Handelingen 16:16-24

ZONDAG 19 APRIL

Collectes: 1. Stichting Geef een lach Moldavië;
2. Ouderenpastoraat; 3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: ds. H. Jansen

11.30 uur: dhr. T. Tomassen Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: dhr. G. de Haan

ZONDAG 26 APRIL

Collectes: 1. Louise ten Wolde; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. M. Nijveld

19.00 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen

Taizée viering

De Regenboog

09.00 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen

PLANTAGEKERK

Zondag 19 april (11.30 uur) Het is misschien wel de bekendste foto van de Harderwijker bevrijding, die van het meisje Suze en de Canadese legerpredikant Crawford Smith, genomen op 19 april 1945. Geloof speelde in de oorlogstijd een belangrijke rol van hoop en vertrouwen in de levens van velen.

Nu precies 75 jaar later wordt vanuit de Plantagekerk van Harderwijk stilgestaan bij het thema 'Geloof, Hoop en Bevrijding' in een interactieve dankdienst voor jong en oud. Theo Tomassen hierbij de overdenking verzorgen.

Door de Corona-maatregelen zijn alle festiviteiten rondom 75 jaar bevrijding geannuleerd, maar juist nu willen we samen met jou vieren dat we al zo lang in vrijheid in deze streek samen mogen leven.

Wees welkom op 19 april om 11.30 uur live vanuit de Plantagekerk, via CAI kanaal 707 of via de livestream: <https://www.pgharderwijk.nl/live-stream>

Zondag 26 april (19.00 uur) Taizéviering Het thema is vrijheid. In deze tijd van herdenken, maar ook beperkte vrijheid, een thema dat ons aan het denken wil zetten. Galaten 5: 13 en 14 vertelt ons dat we geroepen zijn om vrij te zijn. Wat betekent die vrijheid? Dankzij de media mogen we ons verbonden weten, maar bovenal verbonden in God, die ons Zijn vrijheid geeft. (Gertie van Dijk-Vermeulen)

DE REGENBOOG

Zondag 19 april (10.45 uur) 19 april.. dan mag ik voorgaan in jullie online-dienst.

De eerste zondag na Pasen. Het feest van hoop. De steen is weggerold ...

En als dat de waarheid is waar wij in geloven dan is alles mogelijk....

Maar de realiteit waar we nu mee te dealen hebben kan er zomaar voor zorgen dat Pasen al na een paar dagen "ver weg" lijkt. Juist nu -in deze tijd van corona- is het beeld van de weggerolde steen een symbool van hoop.

Pasen is nooit ver weg. Elke zondag is de dag van de opgestane Heer. Dat vieren we als gelovigen elke week.

Een goed begin van de nieuwe week. (Gerrit de Haan)

Zondag 26 april (9.00 uur) Het volk Israël is onderweg naar het beloofde land. Eerst was er geen brood en geen water, maar God voorzag hierin, elke dag weer, wonderlijk. Zo zijn er altijd momenten in de geschiedenis geweest dat men zich afvroeg, is de Heer in ons midden? Zoals ook nu in deze tijd, is er zorg om mensen, die ziek zijn, zeer ernstig zelfs. Verdriet en zorg en dan komt die grote levensvraag: Waar is God? We leven in de weken na Pasen. We mogen weten dat de dood het einde niet is. Jezus heeft de dood overwonnen; is opgestaan en aan zijn vrienden verschenen. Maar ook zij hebben hun vragen, want zo is Jezus in hun midden en zo is Hij ook weer verdwenen. Maar we blijven tegen elkaar zeggen: En toch... (Gertie van Dijk-Vermeulen)

Collecte 19 april - STICHTING GEEF EEN LACH (MOLDAVIË)

De ZWO-commissie ondersteunt de activiteiten van ons gemeentelid Job Burger in Moldavië. Daarvoor is deze zondag ook de diaconiecollecte. Zijn stichting Geef een Lach zet zich in voor kinderen daar die leven in armoede. Ze zijn verweesd, de ouders moeten naar het buitenland om de kost verdienen. Samen met de lokale kerk is een dagopvangcentrum opgezet voor verzorging, huiswerk, eten, ontspanning en bijbelstudie. Er is nu ook een pleeghuis voor kinderen waarvan de ouders uit de ouderlijke macht zijn ontzet, gerund door een jong Moldaafse echtpaar dat Job al goed kende via de lokale kerk. Geef een Lach helpt hen met extra kleding, voedsel, schoolkosten, speelgoed, dokterskosten e.d. Lees meer op www.geefeenlach.nl. Hartverwarmend. Met uw bijdrage aan de diaconiecollecte kunt u veel betekenen voor deze kinderen!

Geef via de Scipio-app of doneer rechtstreeks op NL97 SNSB 0937336378 t.n.v. J.L. Burger.

Collecte 26 april - LOUISE TEN WOLDE

Het coronavirus noopte onze Louise ten Wolde tijdelijk terug te keren naar Nederland. Over enkele maanden hoopt zij echter weer haar onbetaalde werk bij Jeugd met een Opdracht in Zuid-Afrika voort te kunnen zetten: het voorbereiden en begeleiden van jonge evangelisten op hun uitzending in de wereld. Laten we haar – samen met de ZWO – blijven steunen, ook financieel. Via de collecte van deze zondag of met een gift via NL42 RABO 0317714554 t.n.v. PGHarderwijk onder vermelding van Louise ten Wolde.



geef een lach ☺

