

Samen Geroepen

NR 07 2020

3 april - 16 april



Hoezo lege kerk

Liederen vol hoop

Vertrouwen

Alles in een ander licht

Alles in een ander licht.

Nu de dood is overwonnen,
een nieuw leven is begonnen,
opent zich een vergezicht.

van een wereld zonder pijn
waar geen zorgen zullen plagen,
waar geen radeloze vragen,
zelfs geen hunkering zal zijn.

Zingen zal ik, vol van Geest
-als een kind dat is vergeten
wat te erg is om te weten-
of 't nooit donker is geweest.

Joke Verweerd



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

SPIERBALLENTAAL

We stonden opeengepakt als haringen in een ton. Die ton was in dit geval een Amsterdamse tram. U begrijpt: dat was ver voor de corona-crisis en de anderhalve-meter-maatregel. Zelf stond ik buik aan buik met een boom van een kerel. Schoenmaatje 48 of daaromtrent en tegen de twee meter lang, schat ik.

Buik tegen buik dus, maar het meest frappeerde mij dat grote houten kruis dat aan een breed rasta-koord (groen, geel en rood) op zijn buik schommelde. Hij zag mij kijken en vertelde in brabbelend Nederlands dat Jezus voor alle mensen en dus ook voor hem (en voor mij!) gekruisigd was om de zonden te vergeven en nieuw leven te schenken aan de mensheid. En met luid stem voegde hij daar nog aan toe dat dat kruis van Jezus voor hem redding en vreugde, ja, zelfs plezier betekende!

We moesten bij dezelfde halte de tram uit en wrongen ons naar de deur en de stoep op. Hij met z'n sporttas, ik met m'n aktetas, hij op weg naar de sportschool, ik naar een vergaderzaal. Voor de ingang van de sportschool namen we afscheid met een handdruk en 'have a nice day!' Maar hij legde z'n andere kolenschop op mijn schouder en zei: "Ik zal je nog iets moois laten zien!" Hij trok z'n trainingsjack uit, ontblootte z'n machtige torso en liet z'n beide spierballen zien. Die van mij konden daar, denk ik, wel twee keer in ronddraaien. Maar in beide spierballen stond een vrij groot kruis getatoeerd plus aan de ene kant het woord POWER en aan de andere kant het woord GLORY. Ik keek er met verbazing en bewondering naar en voor ik een woord kon uitbrengen zei hij tegen mij: "Boy", - ik was waarschijnlijk drie keer zo oud als hij toen - "Boy, Jezus geeft mij kracht, wij kunnen het zelf niet, maar Hij redt ons, Hij is mijn Verlosser. Bij Hem is POWER en Hem zij de GLORY!"

Hij was weer weg, maar zijn preek is blijven hangen in mijn herinnering. Ik moest er weer aan denken nu alle kerken gesloten blijven en er geen diensten meer bezocht kunnen worden. De kerk is een gebouw, jawel, maar DE KERK dat zijn in de allereerste plaats de mensen, u en jij en ik. En de blijde boodschap van de kerk mogen WIJ ALLEMAAL uitdragen. Het gebouw kan tijdelijk of definitief gesloten worden, maar de boodschap zal altijd weer verder verteld worden. Door u, door jou, door mij, door ons allen. Met of zonder getatoeëerde spierballen!!

Ds. J. Mak

THUISKERK - ZAL DAT OOI WENNEN?

Ineens veranderde onze wereld. We lijken plotsklaps socialer en meer solidair geworden. En ootmoedig, om dat oude woord te gebruiken, bij het besef dat één zo'n natuurlijk virus de hele economische santekraam vast kan laten lopen. De mens is gelukkig creatief. Als bij toverslag schakelen we over op nieuwe technieken. School is huiswerk, werk is nu thuiswerk, thuiswerken is niet langer een mogelijkheid maar een opdracht.

Maar wat te denken van verplicht thuis-Kerken?!

Ook in onze Protestantse Gemeente zijn we – begeesterd door het nieuwe virus - aan de slag gegaan met diensten met alleen een handjevol aanwezigen, kerkenraadsleden inclusief. Kerkgangers zijn nu welbewust thuisblijvers. De beamteams zorgen ervoor dat het 'plaatje' voor het thuis scherm er mooi uitziet. De viering is korter. YouTube blijkt toch wel een rijke bron van mooie kerkmuziek. En collectes houden we nu via de Scipio-app, die we al een paar jaar aarzelend in voorbereiding hadden en die nu ineens is ingezet en door velen als gebruiksvriendelijk omarmd.

Het streamen, de gelijktijdige uitzending van vieringen via de website, hadden

onze beamteams nog niet lang geleden technisch voor elkaar gekregen. Daar profiteren we nu van. Tel daarbij op de unieke faciliteiten van CAI Harderwijk en de Stichting Kerktelvisie Harderwijk: bijna alle kerken (en twee uitvaartcentra) zijn verbonden met de CAI-kanalen 701-713. Door een genereus gebaar kan bijna elke Harderwijker en Hierdenaar meevieren nu deze kanalen kosteloos zijn opgezet. (Jammer voor KPN-abonnees, die moeten het doen met hun laptop of Ipad).

Andere tijden

Wat bereiken we ermee, wie bereiken we ermee? Misschien wel een veelvoud van de reguliere kerkbezoekers. Want wat kun je thuis op zo'n sportloze zondag anders dan wat zappen op je tv. De kerktelvisie gunt je een aardig inkijsje in de verschillende kerken. Kun je na(ast) je voorkeursdienst toch ook eens een Fontein dienst meebelevén en zien hoe bijvoorbeeld de Christelijk Gereformeerde kerk zijn diensten houdt.

Vermoedelijk gaat de hele coronatoestand nog geruime tijd duren. Laten we hopen en bidden van niet. Maar tot die tijd zolang is er op kerkelijk gebied thuis heel wat te beleven. Ook in 'lege' kerken...

Govert van der Boom



Bij de voorplaat:

Pasen 2020, Paasgedicht aangereikt
door Gertie van Dijk



KERKBLAD VOOR ALLE PGH-LEDEN

Deze Paas-editie van ons kerkblad **SamenGeroepen** verspreiden we traditiegetrouw onder alle leden van de Protestantse Gemeente Harderwijk. Dat u dit blad ontvangt onderstreept dat u staat ingeschreven als lid van onze kerk. Heeft u vragen over uw lidmaatschap of over de betaling van uw kerkelijke bijdrage ('contributie'), neemt u dan contact op met ons kerkelijk bureau (zie colofon).

Door de corona-crisis staat ons kerkelijk leven tijdelijk op een lager pitje. Dat neemt niet weg dat wij een levendige en actieve geloofsgemeenschap zijn. Via andere media zoals facebook, bellen en kaartjes sturen houden wij onderling contact.. Ook onze pastores zijn gewoon voor u aan het werk, u mag ze gerust bellen.

Onze diensten gaan door en zijn te volgen op de CAI-kanalen 706 (Plantagekerk) en 703 (Regenboog). Of bekijk ze - rechtstreeks of achteraf - via onze website pgharderwijk.nl Op de website vindt u ook alle andere actuele informatie over de PGH. Allicht dat u hiervoor de komende tijd wat meer gelegenheid hebt.

Wij wensen u goede Paasdagen.

Redactie

LISETTE BRANDSMA

Ik stel mijzelf graag eerst aan u voor. Mijn naam is Lisette Brandsma. Vanaf 1 mei ben ik jullie nieuwe jeugdwerker. Ik ben getrouwd met Sjoerd en samen kregen wij Manuel en Tirza. In de afgelopen tien jaar ben ik met veel plezier actief geweest als jeugdouderling in mijn gemeente in Wageningen. Hier heb ik ervaring opgedaan met jeugdwerk en mijn passie voor het werken in de kerk ontdekt. Samen bouwen aan de kerk voor jong en oud vind ik een spannend proces waar ik graag mijn bijdrage aan lever. Jul- lie keuze om als gemeente voor Growing Young te kiezen vind ik zo inspirerend. Ik kan niet wachten om te mogen beginnen en samen met jullie op weg te gaan.



Lisette Brandsma

BEKNOPT VERSLAG VAN DE AK-VERGADERING VAN 3 MAART

Ondanks de woelige tijden van en rond het Coronavirus, heeft de AK op 3 maart haar vergadering gehouden. Gezien de ontwikkelingen rond het virus, is niet bekend wanneer een volgende vergadering kan worden gehouden. De reguliere zaken zullen zoveel mogelijk per email of telefoon worden behandeld. De vergadering werd geopend door Albert Bode door het lezen van een gedicht over de gedaantewisseling op de berg Tabor. Hierna werd het onderlinge lief en leed gedeeld.

In de vergadering werd stil gestaan bij de gehouden gemeentebijeenkomsten, waarvan u inmiddels een samenvatting heeft kunnen lezen in Samen Geroepen, website en nieuwsbrief. Vervolgens werd gesproken over de nieuw aangetrokken jeugdwerker en senioren werker en dan vooral over het bevestigen hiervan. Er is hiervoor een datum genoemd. Echter het is nog maar de vraag of de bevestiging deze datum nu doorgang kan vinden. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Verder is gesproken over de beoogde samenvoeging van De Morgenwijk en De Poorten, waarvan is besproken dat het samenvoegen op 31 mei geëffectueerd zal worden. Ook is in de vergadering aandacht besteed over de ingediende ideeën bij PGH in Beweging en de aangevraagde budgetten hiervoor. Gelet op de hoeveelheid ideeën zal een afvaardiging van de AK met de commissie hierover spreken.

In de gemeentebijeenkomsten is gesproken over het voorgenomen besluit plaatsbepaling Fonteinwerk. Daar nog niet alle reacties van de wijkkerkenraden en diaconie waren binnengekomen, is een definitief besluit hierover verschoven naar een volgende vergadering.

Over het voorgenomen besluit kosten trouw- en rouwdiensten is in de vergadering nog geen definitief besluit genomen. Dit omdat de AK, naast het informeren op de gemeentebijeenkomsten, eerst het voorstel in Samen Geroepen en op de website wilde publiceren.

Over het Coronavirus heeft u inmiddels via de media veel kunnen lezen en horen. De AK heeft aan eenieder gevraagd de adviezen van PKN Nederland en het RIVM op te volgen.

Coen van Woerkom, scribe AK



Gedachte:

Eén hemelse dauwdruppel die het hart beroert, bevat meer wijsheid dan een oceaan van kennis in het hoofd.

*Marcel Messing 1945-
(Nederlands spiritueel schrijver)*



PLANTAGEKERK

Vanuit de Plantagekerk

Het is een bijzondere Veertigdagentijd, nu het hele land deels stil is komen te liggen. Kerkdiensten zijn afgelast, alle activiteiten in de kerk liggen stil en als een paar mensen vergaderen dan is dat met een behoorlijke afstand tussen hen. De wereld is veranderd, Nederland is in de ban van het virus, Harderwijk is stil en de PGHarderwijk probeert een weg te vinden om met elkaar verbonden te blijven. In de veertigdagentijd kalender 2020 staat voor deze week, maandag 6 april t/m 11 april het thema: "Tijd met God" centraal. Breng deze week meer tijd door met God. Dit kan bijvoorbeeld door gebed, bijbellezen of een stiltemoment te zoeken. De drie voorbeelden zijn ook goed te combineren. God is begaan met onze zorgen en onze vreugde. Laten we nooit vergeten wat een voorrecht het is om te kunnen bidden. We kunnen naar God toegaan, alleen zijn met Hem en Hem vertellen wat er in ons hart leeft. Ook nu de wereld lijkt stil te staan, we angstig zijn over de toekomst, mogen we al onze zorgen bij Hem neerleggen.

*Laat mijn hartenkreet u bereiken, Heer,
Geef mij inzicht zoals u hebt beloofd Psalm 119: 169*

Naast de online kerkdiensten proberen we ook met elkaar verbonden te blijven door middel van kleine dingen met grote impact zoals mensen opbellen, een kaartje te sturen naar iemand die alleen is, te koken voor iemand die de deur niet uit kan of natuurlijk boodschappen doen voor iemand. Velen spreken over de creativiteit van de Nederlanders in deze moeilijke tijd! Een mooi gegeven, laten wij het ook doen in de Plantagekerk, naar gemeenteleden toe, naar ouderen of de mensen die in quarantaine moeten zitten. Mensen waarvan we weten dat ze ziek zijn, alleen zijn of behoefte hebben aan een vriendelijk of opbeurend woord. Juist op deze momenten kunnen wij laten zien wat het betekent een gemeente van onze Heer, Jezus Christus te zijn.

Wilt u ons ook als kerkenraad op de hoogte houden van ontwikkelingen bij u in de buurt of waarvan u zegt dat moet men weten. Zo mogen wij, ook in deze letterlijk stille tijd het Paasfeest gaan vieren. Waarschijnlijk anders dan gewend maar niet te min met dezelfde betekenis voor ons leven. Namens de kerkenraden van de Plantagekerk wensen wij u Gezegende Paasdagen!

Pasen

*De steen is weggerold,
Het graf is open,
weg is de grauwsluier die over ons lag,
Christus' licht straalt over ons
En doet ons kijken met nieuwe ogen.
Het leven is ons gegeven.
Waar ontdekken wij het nieuwe leven,
De dood voorbij?
Alleluja, Christus leeft!*

*Namens beide wijkkerkenraden,
Karel Bosselaar*

colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Elly Scherpenisse, vacature (eindredactie).

Abonnementen: 25,00 per jaar per incasso Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:
NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1400 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 17 apr, voor 2 weken

Kopij uiterlijk 6 apr. om 18:00 uur naar:

publiciteit@pgharderwijk.nl.

Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant De Poorten

Tijdelijke vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof

ds. N. (Nelleke) Beimers

T. 06-10340591, n.beimers@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

Veldkermeeen 116, 3844 RJ Harderwijk

T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl

En via Facebook

wijkpredikant De Morgenwijk: vacant

Pastorale zaken (80-):

Carla van Peurse

T. 0341-423002 of 06-12918704

avanpeurse@hetnet.nl

Tijdelijke vervanging: Ds. Y (Yolanda) Voorhaar

T. 06-14517919, y.voorhaar@pgharderwijk.nl

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo

T. 06-18040814, henkleinansen@gmail.com

kerkelijk werkers

C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen

Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten

T. 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

A.M. (Anna Marie) Jansen-Peelen

Hierdenseweg 66, 3841 GZ Harderwijk

T. 421775, am.jansen@pgharderwijk.nl

Vacant:

jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijtsma,

scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,

scriba.pgdepoorten@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,

scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T. 06 11 51 13 98

www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

Troostende teksten in donkere tijden

Het coronavirus heeft grote gevolgen. Niet alleen voor hen die besmet zijn, maar ook voor ons allen, die onszelf vergaande beperkingen moeten opleggen om het virus in te dammen.

We leven in onzekere tijden. Alles wat gewoon en vertrouwd was, is opeens anders. We moeten afstand houden van elkaar. We kunnen niet zomaar meer bij elkaar binnengaan. En over de ontwikkeling van het virus is veel onzeker. Dat kan angstig maken.

Nu is een hele samenleving eigenlijk ziek door het coronavirus. Zeker als je alleen bent, is het moeilijk om je staande te houden.

Deze tijd doet mij vaak terugdenken aan de onzekere tijd die ik een aantal jaren geleden doormaakte door een bedreigende ziekte. Wat hield mij toen op de been?

Het was 2013. In de aanloop naar de behandelingen begon ik teksten te verzamelen die me raakten. En die waren er vele.

Bijbelteksten, gedichten, maar ook teksten van liederen en gebeden uit het nieuwe Liedboek, dat toen net uitgekomen was. Ik luisterde veel naar muziek, maar ook in een tijd dat ik geen muziek aan mijn hoofd kon verdragen, waren er teksten, die hielpen. Teksten, die ik zo vaak gehoord of gelezen had, dat ik ze uit mijn hoofd kende, zegde ik voor mezelf op, als ik niet kon slapen. En dat gaf rust.

Onzekere tijden

Misschien is het ook voor u een manier om staande te blijven.

Ik hoop dat u het nieuwe liedboek in huis hebt. We gebruiken het in kerkdiensten, maar het is evenzeer bedoeld voor thuis. Niet voor niets heet het:

LIEDBOEK. Zingen en bidden in huis en kerk. In een tijd waarin veel dingen wegvallen zou ik u willen voorstellen af en toe eens in dat Liedboek te bladeren. Er zijn zoveel mooie teksten. Oude vertrouwde, maar ook nieuwe. Ik wil u op weg helpen met een aantal voorbeelden.

Psalmen blijven een bron van inspiratie. Velen van u zijn er mee opgevoed.

Ze klinken vertrouwd, maar raken nu toch meer, nu we in zoveel opzichten anders en onzekerder leven. En opvallend is, dat in veel psalmen de dichter begint in de diepte, maar eindigt in een loflied op de Eeuwige die ons nooit loslaat.

Tenslotte: Ik hoop dat u zich laat verrassen door die schat aan liederen en teksten die

we hebben meegekregen. Ze helpen, om deze moeilijke tijd te doorstaan.

Neem iedere dag een poosje, noteer wat u raakt zodat u het een volgende keer kunt terugvinden.

Laten we elkaar blijven bemoedigen. Niet alles kan zoals we het gewend zijn, maar we kunnen creatief zijn.

En we leven toch uit die aloude verhalen van God en mensen, van het vertrouwen dat gevoed wordt door zingen en bidden.

Ja, het zijn moeilijke tijden, maar we zijn nooit zonder hoop.

Yolanda Voorhaar



DE POORTEN

Ruimtevrees

Achter weilanden weiden, daar weer achter

dijken, zee en Zweden. Waar zou je heen?

De blik verliest je met zichzelf in ruimte

waar aankomst ver en ver te zoeken is.

Niet voor de woerd die plotseling en

onbedaarlijk

groen het zonlicht en je oog in zwemt.

Kijk bij je voet, maant hij, waar speenkruid

bloeit, de lucht gespiegeld blauw is in het

diep.

Voel warmte op je neus, zie 't vroege blad

van vlier. Je keek te ver. Dat wat je zoekt

is hier.

Dit gedicht schreef Marjoleine de Vos in een tijd dat we nog overal naartoe konden gaan. Naar dijken, zee en Zweden, enz. We waren wereldburgers... en dat is ineens voorbij en voorlopig ondenkbaar geworden. Onze actieradius is veel kleiner geworden.

Voor sommigen is het beperkt tot huis of appartement of zelfs kamer.

Anderen kunnen nog naar buiten als je maar afstand houdt.

Anderhalve meter, Een boswandeling kan nog. Een klein rondje door het park of even de tuin in.

De dichteres roept ons met haar gedicht op niet veel verder te kijken "dan onze neus lang is". Om oog te krijgen voor wat zich heel dichtbij aandient.

In deze coronacrisis is dat een waardevol advies. Kijk naar wat dichtbij is: een ontluikende bloemknop, een vogel die een nest bouwt, het stralende blauw van een lucht. Kijk naar elkaar. Durf te leven bij de dag. Bij wat zich aandient.

Vaak kijken wij te ver. Dat wat we zoeken is hier.

Is dit nu een Christelijke boodschap hoor ik jullie denken?

Ik dacht het wel: Wie riep ons ook alweer op te letten op de bloemen en de vogels? Tegenover ons angstige bezorgd zijn stelt Hij een andere focus. Gods nieuwe wereld. Hoe de dingen van de hemel, de dingen van de aarde kunnen raken. Ze raken elkaar wanneer we met aandacht leven in het hier en nu, gedragen door Liefde en Vertrouwen. Dat wat we zoeken is hier.

Moed, creativiteit en Geestkracht gewenst voor jullie allen!

Ds. Nelleke Beimers



DE REGENBOOG

Vanuit het moderamen

Inmiddels hebben we twee zondagen de kerkdienst via livestream of kerk TV (tijdelijk voor iedereen bereikbaar) kunnen meevieren. Ik weet niet wat uw/jouw beleving hierbij is maar ik vind het een zegening van het digitale tijdperk. De vele vragen van je bent er vast erg druk mee geweest, moet ik ontkennend beantwoorden. Alle techniek is beschikbaar dus dit was niets nieuws, om de kerkgangers te informeren werden de app-groepen en beschikbare maillijsten ingeschakeld. Ik werd er in ieder geval blij van dat, ondanks alle beperkingen die de overheid ons oplegt, er een manier is om elkaar te bemoedigen. Meer bewondering heb ik voor de teamleden van het pastoraat, zij zijn direct in actie gekomen. Een Regenboogje werd met de zondagsbrief verspreid, waarin ze dingen aanreiken voor oud en jong. Concrete zaken als een telefooncirkel, Bijbellezen, gebed, een praatje, mensen aanmoedigen met een gedicht, gebedsintenties met elkaar te delen. Daar krijg ik een warm gevoel van. Omzien naar elkaar is ook kerk zijn. Terwijl ik dit schrijf krijg ik een belletje uit Weideheem, om te bedanken voor alle aandacht die ze krijgen. Ze ervaren dit als heel bijzonder! Maar ook onze eigen predikant David, Sonja en Tirza wil ik even noemen. De vader van David is afgelopen week overleden, een groot verdriet voor de familie.

En zo zijn we onderweg naar Pasen, een verwarrende tijd waarin de toekomst onzeker is.

Gods zegen voor u/jou.

Joke Bode

Dank

Ik wil jullie bedanken. Rond het overlijden van mijn vader op 19 maart, heb ik veel steun ervaren vanuit de gemeente. Een soort warme deken om ons heen waarin mijn en ons harde verdriet wat minder koud werd. Mijn vader is 86 geworden, we zijn dankbaar voor wat hij heeft betekend en het vertrouwen waarmee hij ging, dat in het huis van de Vader vele woningen zijn. De laatste weken hebben we veel mooie momenten gedeeld. Ik blijf onthouden wat hij ons als gezin meegaf: vertrouwen, hoop en liefde, maar de liefde die blijft altijd...

David, Sonja en Tirza Kroeze

DIY Palmpasenstok pakket

Op zondag 5 april is het Palmpasen. Wij vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem. Om het lijden en de opstanding van Jezus Christus te herdenken, is het een traditie in onze gemeente om een Palmpasenstok te maken. Een Palmpasenstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis. Die versier je. Alle onderdelen hebben een betekenis. Nu wij elkaar even niet kunnen ontmoeten in de kerk, lijkt het ons een leuk idee als de kinderen thuis een Palmpasenstok maken. Daarom hebben wij voor hen een DIY Palmpasenstok pakket gemaakt. Er zitten allerlei materialen in waarmee je een Palmpasenstok kunt versieren. Wij zijn natuurlijk reuze benieuwd hoe de stokken zijn geworden. Daarom ontvangen wij graag een foto van de Palmpasenstok met degene die de stok versierd heeft. Je kunt de foto tot uiterlijk 3 april sturen naar: kinderdienst.regenboog@pgharderwijk.nl of 06 559 779 83 (Saskia de Jonge). De foto gebruiken wij tijdens de dienst op 5 april. Wij laten dan de foto's van de Palmpasenstokken zien via de beamer. Je hebt geen pakketje ontvangen, maar wilt wel meedoen? Stuur dan een berichtje naar eerder genoemd e-mailadres of telefoonnummer. Wij zullen dan een pakketje bij je voor de deur zetten.

Groetjes, Saskia de Jonge

Een vraag per dag: app in de stille week

Iedere dag zal ik een gedachte of vraag meegeven in de stille week. Passend om op weg te gaan naar Pasen. Wil je die ontvangen, app dan 0616856392.

Ds. David Kroeze

Pastorale aandacht in wijkgemeente De Regenboog

Het is een uitdaging om dingen anders te gaan doen als ze niet op de 'gewone' manier kunnen.

Normaliter is een pastorale lichtvoetig, een spel waarin het landleven wordt bezongen. In de pastorale begeleiding zijn de ontmoetingen lichtvoetig als het kan en is het doel bemoediging.

Maar vaak gaan de contacten en ontmoetingen over bloedserieuze dingen, over moeiten en zwaarte.

Nu de kerkdiensten voor enige tijd zijn afgelast heeft het Pastoraal Team zich beraden op nieuwe wegen. Effectief is om per e-mail, telefoon en Whatsapp de verbinding met elkaar te maken.

Tip nummer 1 is daarom:

meld je e-mailadres aan kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl.

Per e-mail willen we elke week een Zondagsbrief sturen, met een bijlage:

een regenboogje.

Op vrijwel elke weekdag is er gelegenheid om contact te maken met iemand van het Pastoraal Team.

Bemoediging, even tijd voor een gesprekje, je hart luchten, delen wat je bezighoudt – in het regenboogje van 22 maart staan diverse vormen waarin dat kan.

Voor u als lezer van Samen Geroepen een bloemlezing:



Een regenboogje

We nodigen u van harte uit om mee te doen:

Telefooncirkels

We houden contact met elkaar via enkele telefooncirkels. Even een teken van leven, even horen hoe

het is. Dat werkt als volgt: de eerste persoon op een cirkellijst belt de tweede persoon, de tweede

persoon belt de derde op de lijst, en zo verder. De laatste op de lijst belt daarna weer de eerste,

zodat we weten dat iedereen gebeld is.

De telefooncirkels zijn er voor jong en oud. Heeft u/heb jij daarvoor interesse? Stuur een mail naar pastoraat.regenboog@pgharderwijk.nl, of

bel naar Saskia de Jonge (06 55977983) of Lia Zijlstra (06 12627171) of Anne Zijlstra (06 19275777).

Bijbellezen, gebed, of een praatje

Als u het fijn vindt dat iemand een stukje uit de Bijbel met u leest, met u bidt of even een praatje met

u/jou maakt, dan kan dat tussen 15.30 u en 17.30 u op de volgende dagen:

op maandag met Anne Zijlstra (06 19275777) op woensdag en zondag met Saskia de Jonge (06 55977983)

op vrijdag met Lia Zijlstra (06 12627171)

Ook op dinsdag kunt u terecht, bij Thea Mak (0341 460600) tussen 18.30 u en 20.30 u.

G1 en G2

G1 is een collage van Gedichten, G2 is een collage van Gebeden en Gebedsintenties.

Geloven in een tijd waarin het coronavirus ons leven beheerst, hoe doe je dat? Wat betekent het geloof juist nu voor u/jou?

Gedichten en gebeden zijn vormen waarin je er voor een ander kunt zijn.

- Schrijf een kort gedicht over adem, dag, zegen, licht of zien.

Denk aan wind, op adem komen, de dag van morgen, de derde dag, als de avond valt, het Licht doorbreekt, de stip aan de horizon.

- Schrijf een kort gebed of een gebedsintentie.

Stuur het geschrevene naar pastoraat.regenboog@pgharderwijk.nl.

Beide collages komen in een volgend regenboogje en op de Facebookpagina van onze wijkgemeente.

De collages G1 en G2 worden per week als bijlage bij de Zondagsbrief gemaild. Op het moment waarop u dit leest zijn die al minstens één keer uitgekomen. Doet u mee?! Dan worden de regenboogjes groeikansen voor het gemeentelven! Ook dat is growing en het houdt de geest jong!

Pastoraal is het ook: aandacht, zorg bieden, meeleven. Leven uit de Geest.

En: laat je maar kennen, kom maar uit je schulp.

Water geven aan de dorstige.

En de ontvanger dankt de gever, die opeens zich ervan bewust wordt dat hij even een bron is voor de ander!

F VIERINGEN

Nu de meeste activiteiten zijn stilgelegd, proberen we juist wel elke zondag om 11.30 uur via internet een Fonteinviering te houden. Zondag 22 maart was er een extra dienst met als thema 'Waar kun jij schuilen?' Dit n.a.v. het bekende liedje 'Vluchten kan niet meer schuilen kan nog wel, schuilen bij elkaar...' En als nu ook dat niet meer kan? Dan zoeken we het bij onze God. Psalm 27 zingt: 'Hij laat mij schuilen onder zijn dak, Hij tilt mij hoog op een rots!' In de hoop dat we dan creatief nieuwe wegen vinden waarop we toch ook bij elkaar kunnen schuilen. Kinderen hebben thuis prachtige tekeningen gemaakt van het huis op de rots, hierbij een van die tekeningen. Per week kijken we wat er mogelijk is, of we nog vanuit de Plantagekerk via de livestream kunnen uitzenden of dat we het vanuit huis moeten gaan doen.

Daarnaast proberen we nu ook op woensdagavond om 19.30 uur een online-avondgebed te houden, via het Youtube kanaal van Fonteinwerk, te vinden op onze website. Op de website van Fonteinwerk en in de nieuwsbrieven houden we mensen op de hoogte. Als u deze nieuwsbrief ook graag zou willen ontvangen: stuur een berichtje naar nieuws@fonteinwerk.nl.

F MAALTIJDEN

Op zondag 15 maart kwam de maatregel waarbij de horeca in Nederland gesloten werd. Diverse ondernemingen zaten met grote hoeveelheden voedsel. Op initiatief van een paar mensen vanuit Fonteinwerk is er een organisatie op gang gebracht om het voedsel te verzamelen, een deel via de Voedselbank te verspreiden en verder in een prachtige, beschikbare catering-keuken daarvan maaltijden te gaan bereiden – in het bijzonder voor mensen die met alle corona-beperkingen extra getroffen zijn. Er bleek grote behoefte aan te bestaan. Geweldig hoe diverse horeca-gelegenheden hun voorraad ter beschikking hebben gesteld. Maar ook stonden er in korte tijd veel vrijwilligers klaar: organisatoren, professionele koks, helpers, inpakkers, bezorgers... Indrukwekkend wat hier tot stand kwam. Met steun van de diaconie en van giften hopen zij de komende tijd hiermee door te kunnen gaan, ook als de horeca-voorraden op zijn.



F RADAR

Elkaar ontmoeten in teams, kringen en bij elkaar thuis is er nu even niet bij. We houden zoveel mogelijk contact via de media. Fonteinwerk als 'netwerk-gemeenschap' is volop in bedrijf. In alle appgroepen, @homegroepen en andere verbanden wordt met elkaar meegeleefd. Niet iedereen is daar even goed in thuis. Toch willen we graag met elkaar in verbinding blijven. Daarom de oproep om je radar volop te laten draaien. In welke kring was je gewend te verkeren? Wie horen daar allemaal bij? Hoe zou het met hen gaan? Een appje is gauw verstuurd, een telefoontje gauw gepleegd, een kaartje snel verstuurd en een gebed is al helemaal direct op de juiste plek! In het bijzonder nu ook scherp zijn op wie er dan nog onder de radar zouden kunnen blijven...

Voor persoonlijk contact, een luisterend oor of een gebed blijft ook nu het Team Verbinding beschikbaar. Te bereiken via Erica Fidler, 06-2350 3664, ericafidder@solcon.nl en Henk Jansen, 06-1804 0814, henkkleinjansen@gmail.com. Allemaal van harte de zegen en nabijheid van onze God toegewenst.

Henk Jansen (Fonteinpredikant)



PGH in beweging

PGH IN BEWEGING STAAT EVEN STIL

Met de AK had onze commissie de afspraak half maart de ingebrachte ideeën door te nemen en vast te stellen welke activiteiten uitgevoerd zouden kunnen worden. Echter door de omstandigheden rond het corona-virus moeten de AK en PGH in Beweging even op de rem trappen. De afspraak is gemaakt zo mogelijk na 1 juni weer verder te gaan met het overleg. Wellicht kunnen we dan aangeven welke activiteiten met spoed opgestart kunnen worden. Wel kan ieder in eigen kring met de voorbereidingen bezig gaan zodat we straks na de vaststelling snel kunnen starten.

Voor informatie en vragen over PGH in Beweging kunt u contact opnemen met onze commissie. Bert Maarleveld 06.51793327; Jan van der Kolk 06.20411688; Ton de Hoop pghinbeweging@pgharderwijk.nl



PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

Veel mensen in onze gemeente zijn in nood, eenzaam en verdrietig. Dat liet lied 416:2 u/jou tot troost mag zijn:

*Ga met God en Hij zal met je zijn;
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.'*

Anna Marie Jansen

Mw. N. de Jong, Plantage 54 moest het revalidatiecentrum i.v.m. het heersende virus vervroegd verlaten. Gelukkig was ze wel op de goede weg van herstel, maar ze moet nu thuis verder revalideren.

Het is misschien ook maar beter om in deze tijd gewoon thuis te zijn. Als ik dit schrijf zijn alle verzorgingshuizen 'op slot'. Niemand mag op bezoek en de bewoners mogen er niet uit. Het is een verdrietig besluit, dat genomen moest worden ter wille van gezondheid. Ons verstand zegt dat dit het beste is, maar ons gevoel zegt andere dingen. Hoe alleen zullen mensen zich voelen, met alleen de telefoon als je beste vriend. Onze gedachten en gebeden gaan naar al deze mensen uit. Voor ons allen is dit een vreemde tijd met grote onzekerheid. Een tijd, die wellicht ook angstig maakt over hoe het in de wereld zal gaan. En dan de zorgen om hen die je lief zijn, je familie, je kinderen, je kleinkinderen. en je vrienden.

Gezegende Paasdagen,

Gertie van Dijk-Vermeulen

WIJ GEDENKEN

Hendrina Stulen-Schinkel

Op 4 maart is in Kampen, in verpleeghuis Myosotis overleden, Rina Stulen. Zij verbleef daar sinds eind vorig jaar nadat zij in november een herseninfarct heeft gehad. Hiervoor woonde zij met veel plezier aan het Albert Verweyplein. Twintig jaar eerder, tijdens de verhuizing vanuit Putten naar Harderwijk overleed haar man. Dapper en vol goede moed is zij verder door het leven gegaan. Op de begraafplaats maakte zij kennis met Jan de Groot, met wie ze nog mooie vriendschappelijke jaren beleefd heeft en die zij trouw tot zijn overlijden bezocht op Zilverschoon in Nijkerk. Tot op hoge leeftijd dopte ze haar eigen boontjes samen met haar hulp. Helaas werden haar ogen de laatste jaren erg slecht en kon ze niet meer lezen en ook niet meer puzzelen en dat laatste was juist haar grootste hobby. Zingen deed ze ook graag. Van huis uit al mee gekregen, net als haar geloof. Moeder was haar daar in voorgegaan.

Op 9 maart hebben we in rouwcentrum Schaftenaar afscheid genomen van haar en we zullen haar herinneren als een liefdevolle, belangstellende vrouw; een beetje ijdel ook, want ze hield van mooie kleding. Maar ook haar zorgzaamheid terug te zien in haar zorg om Jan. Ze was een tevreden mens en haar grote verdriet dat er geen kinderen kwamen, heeft ze moedig gedragen, gesteund door haar geloof. Psalm 121 hebben we die morgen samen gelezen en die psalm mag bemoedigen. Want je mag weten van Wie je je hulp mag verwachten. God zal er voor je zijn overdag en in de nacht. Hij zal je uitgang en je ingang bewaren en bij je zijn als een schaduw aan je rechterhand. Aan haar leven dat bijna 94 jaar mocht duren kwam een einde. Haar lichaam hebben we bij haar Nico begraven op Oostergaarde in geloof dat wie zij was voort leeft bij God. Haar zus, nichten en neven wensen we Gods zegen voor de toekomst.

Gertie van Dijk-Vermeulen.

WIJ GEDENKEN

Janny Schouwborg-Mulder

In de leeftijd van 89 jaar overleed op donderdag 5 maart Janny Schouwborg. Haar laatste levensjaar woonde ze, na een paar andere adressen, op afdeling Sering van de Ittmanshof in Nunspeet. Daarvoor woonde zij lange tijd in de Zeven Akkers. Vanuit die tijd mocht ik haar leren kennen. 11 Maart hebben we haar bij haar man Johan begraven op Oostergaarde. Daar aan haar graf, in die stille tuin, hebben we afscheid

genomen. Psalm 139, het eerste gedeelte hebben we gelezen; woorden van koning David aan het einde van zijn leven geschreven. Hij ervaaarde God in zijn leven en besepte dat hij door God gekend en gewild is. David verwondert zich erover dat hij bij God in beeld is. Tussen al die mensen heeft God oog voor hem. Bij alles wat hij in zijn leven gedaan en niet gedaan heeft, blijft God naar hem omzien. Deze verwondering heb ik ook bij Janny gehoord. Haar leven kende hoogte en diepte punten. In haar jonge jaren was ze heel blij dat Johan voor haar koos en niet om met zijn familie naar Amerika te gaan. Goede jaren hadden ze samen. maar het leven kende ook andere kanten en dat maakte dat zij later erg op zich zelf was. Op de Zeven Akkers had ze slechts één buurvrouw waar ze mee optrok; sociale contacten waren moeizaam en dat maakte haar eenzaam. maar diep in haar hart wist zij zich, net als David, dat God er ook voor haar was. Dit mag voor haar kinderen en kleinkinderen en achterklein-kind een troost zijn. Je kunt wel vallen, maar nooit verder dan in Zijn handen. Haar lichaam zal stof worden, maar wie zij was mag bij God verder leven in eeuwige liefde. Gods nabijheid toegewenst voor haar kinderen en kleinkinderen.

Gertie van Dijk-Vermeulen.

WIJ GEDENKEN

Hermannes Schuurig

Op 7 maart jl. overleed Herman Schuurig vrij onverwacht op de leeftijd van 92 jaar. Hij was sinds 1993 weduwnaar. Tot oktober 2018 woonde hij in de Zeven Akkers, maar vanwege zijn toenemende dementie verhuisde hij naar Sonnevanc (Afd. Korenbloem 2). De afscheidsdienst vond plaats in zijn geliefde Plantagekerk, de plaats waar hij zoveel belangrijke momenten in zijn leven beleefd heeft. In een persoonlijke dienst, zijn dochter Marja haalde goede herinneringen op aan het leven van haar vader. Ook klein- en achterkleinkinderen hadden een aandeel hierin. Bovenaan de rouwkaart stond de door Herman veel gebruikte uitdrukking 'Hou de kop in de wind'. Daar sprak de oud-marinier uit (hij was bij de politionele acties in Indonesië betrokken): houd het heft van je leven zelf in handen. En dat deed hij, ook in de moeilijke tijden van zijn leven. Een krachtig mens! Ook werd opgehaald dat hij zo graag zong en orgel speelde. Over geloof praten deed hij niet, hij zong zijn geloof in psalmen en liederen uit. Die middag zongen wij zijn lievelingsliederen en er was veel orgelspel. N.a.v. zijn lievelingslied, 'Lichtstad met uw

paarlen poorten' hebben wij uit het laatste bijbelboek gelezen, waar Johannes in een visioen de stad van God ziet waar geen pijn, geen verdriet en geen tranen zullen zijn. In een opgenomen film zagen we hoe Herman dit lied uit volle borst zong: 'Wat een vreugde zal dat wezen. Straks vereend te zijn met Hem'. Deze toekomstmuziek is voor hem werkelijkheid geworden. Dat dit weten tot troost zal zijn voor allen die hem missen!

Anna Marie Jansen

WIJ GEDENKEN

Frank Verkleij

Op 11 maart 2020 is Frank Verkleij overleden. Hij is 63 jaar geworden. Hij is in Amsterdam geboren en opgegroeid in een katholiek gezin. Zijn ouders hadden het niet altijd breed. En ook Frank heeft moeilijke tijden gekend. Hij trouwde, werkte (te) hard, en met wisselend succes in de levensmiddelenbranche. Hij deed zijn uiterste best om zijn drie kinderen een goede toekomst te bezorgen. Toen zijn huwelijk stuk liep, betekende dat voor hem een crisis.

Maar een crisis geeft naast ellende ook altijd weer nieuwe kansen en mogelijkheden. Frank ontmoette Tineke bij het hardlopen. Is met haar getrouwd. Hij kwam tot geloof, werd lid van onze kerk en deed belijdenis. Samen beleefden ze veel mooie momenten, en overwonnen tal van problemen. Ze waren lid geworden van een gemeentegroeigroep. En, in liefde en trouw aan elkaar, groeiden ze in hun geloof, gedragen door de liefde van God.

Ook voor de kerk zette hij zich in. Eerst als wijkcontactpersoon, en later als diaken. Helaas moest hij na een paar maanden al afhaken als diaken omdat er kanker bij hem geconstateerd was. Telkens weer onderging hij ingrijpende operaties en behandelingen. Op alle narigheid reageerden Frank en Tineke steeds weer vol goede moed, met hoop en optimisme. Uit hun geloof putten ze kracht. En ze lieten blijken dat ze zich als kinderen van God veilig en geborgen wisten. Ook toen vorig jaar zomer genezing niet meer mogelijk bleek, zochten en vonden ze steun en nabijheid bij God.

Frank had nog een grote wens. Hij hoopte de geboorte van een kleinkind in februari van dit jaar nog mee te maken. Toen hij in januari in kritieke toestand in het ziekenhuis werd opgenomen leek dat niet meer haalbaar. Omdat hij veel zorg nodig had, en er medisch weinig meer mogelijk was, ging hij naar hospice Jasmijn. Daar hebben hij

en Tineke nog een geweldig goede periode beleefd, omringd door liefdevolle zorg.

Nog eenmaal bezochten Frank en zijn naaste familie dankzij de wensambulance een concert. Frank heeft van iedereen die hem dierbaar was op een goede manier afscheid kunnen nemen. Hij heeft zijn kleinkind nog in de armen mogen houden, en is op 11 maart rustig ingeslapen of, zoals hij het zelf formuleerde: thuis gekomen.

Op 18 maart hebben we een dankdienst voor zijn leven gehouden. Vanwege de coronacrisis was er geen gelegenheid voor condoleren, en mocht alleen naaste familie aanwezig zijn.

Wellicht komt er op een later tijdstip nog een herdenkingsbijeenkomst.

We hebben hem begraven op de natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem. We zullen Frank met zijn humor zijn positieve instelling en zijn gevoel voor rechtvaardigheid, erg missen. Maar vooral gaan onze gedachten uit naar Tineke, de kinderen en kleinkinderen, voor wie dit gemis nog vele malen groter is.

Peter Rotteveel

WIJ GEDENKEN

Ab Hengeveld

Leven is meelevén.

In de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 maart is Ab Hengeveld overleden. Hij woonde aan de Churchillaan 21. Hij werd geboren op 22 juni 1943 en is 76 jaar geworden. Hij laat 2 zoons na, Jacco en Alwin. Sinds 20 jaar was hij weduwnaar van Ineke Hengeveld-Kruis.

Ab was een echte werker, een doener die als drukker en boekverkoper werkte voor zijn bedrijf Alco. Sommigen kennen hem wellicht ook van de voetbal als VVOG supporter.

Bij de uitvaart van zijn vrouw stonden woorden uit Johannes 14 centraal. In dit bijbel gedeelte roept Jezus ons op de geboden te bewaren en in Zijn liefde te blijven. Deze woorden klonken ook nu weer bij het afscheid van Ab. Als erfenis en opdracht. Hij is vrijdagmorgen in kleine kring begraven vanuit de aula op begraafplaats Oostergaarde. We leven mee met zijn zoons en iedereen die hem zal missen.

Ds. Nelleke Beimers

WIJ GEDENKEN

Hendrik ter Heide

Henk overleed, nadat hij korte tijd ziek was, in de avond van 20 maart, toen het lente werd. Gelukkig was zijn moeder en ook zijn zus uit Israël bij hem. Henk mocht 61 jaar worden en woonde zijn laatste jaren in 't Schild. Daarvoor woonde hij in 't Anker in Putten. Een mooie tijd, waar hij zelfs nog een poosje met drie anderen begeleid woonde, maar veel zelf kon doen. Je kon hem op zijn driewieler tegen komen als hij een boodschapje ging doen. Ook ging hij daar naar de kerk en heeft hij toen hij 24 was ook belijdenis gedaan met zes medebewoners.

Maar in Harderwijk woonde hij dichterbij zijn moeder en dat was fijn. Hij had het er naar zijn zin en met iedereen kon hij goed opschieten. Met Dick had hij een mooie vriendschap en tot vorig jaar kon je ze samen hun wandelingetje zien maken. In de week dat Henk ziek was, kwam hij nog bij hem bidden. Ontroerend om te zien, zo zei zijn moeder. Muziek was Henks passie. Zijn gitaar was hem lief. En bij de kerkdiensten op 't Schild zorgde hij mee voor de begeleiding van het zingen. In besloten kring hebben we in de Plantagekerk afscheid van hem genomen, waarna hij bij zijn vader op Oostergaarde begraven is. In geloof dat het voor hem nu voorgoed lente is geworden en hij verder mag leven bij God. We wensen zijn moeder en zus en allen die hem zullen missen, zijn vrolijkheid, zijn lieve lach, veel sterkte en bovenal Gods zegen voor de toekomst.

Gertie van Dijk-Vermeulen

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

BEDANKT!

In de afgelopen periode hebben we, toen het nog mocht, een vergadering met alle betrokkenen belegd om de Actie Kerk Balans 2020 (AKB) te evalueren. In deze vergadering kwamen veel punten naar voren die verbeterd kunnen worden, maar ook (heel) veel punten die goed zijn gegaan. Om te beginnen de toezegging voor 2020 bedraagt op dit moment 473.000 euro, dat is 13.000 euro meer dan begroot. Verder is het positief om te constateren dat gemeenteleden meer bijdragen. Als we dit de komende vier jaar kunnen vasthouden ziet de wereld er in het algemeen en de Meer Jaren Begroting van de Protestantse Gemeente Harderwijk in het bijzonder er op de lange termijn (tot 2030) ineens veel beter uit!

Dank. Allereerst gaat de dank uit naar alle toezeggers. Dit toezeggen geschiedt op vele manieren; toezeggingen voor één jaar d.m.v. het inleveren van de enveloppen dit jaar, digitale toezeggingen, toezeggingen voor twee jaar en zelfs toezeggingen voor vijf jaar. Dus nogmaals iedereen hartelijk bedankt.

Dan zijn er vele gemeenteleden die een route hebben gelopen om de enveloppen weg te brengen en weer op te halen. Deze gemeenteleden hebben in herfstachtige omstandigheden, ik heb het zelf ook mogen ervaren, deze werkzaamheden uitgevoerd en door hun inzet hebben we zoveel enveloppen kunnen ophalen. Ik heb zeer veel bewondering en waardering voor de wijze waarop deze actie is uitgevoerd. Ook aan hen een hartelijk dank.

Vervolgens een woord van dank aan allen die hebben bijgedragen aan het voorbereiden, coördineren en verwerken van alle gegevens. Om te beginnen het Kerkelijk Bureau dat alle papierwerk heeft voorbereid en naderhand alles moet gaan verwerken. Daarbij ook dank aan de opstellers van de begeleidende brief en de folder die was bijgevoegd. Vervolgens dank aan de drie coördinatoren van de verschillende wijken die de looplijsten opstelden, de lopers benaderden en tenslotte weer alle enveloppen verzamelden. Zij speelden een hoofdrol in de AKB van 2020. Dank ook aan diegenen die verder op één of andere wijze hebben bijgedragen aan het vouwen, inpakken, verspreiden enzovoort.

Tenslotte was het hartverwarmend om te zien hoe op vrijdagavond 31 januari alle enveloppen naar de pastorie van de Plantagekerk werden gebracht en de lopers ontvangen werden met een kop koffie en een koek. Hierna konden ze de enveloppen en hun verhaal kwijt bij één van de coördinatoren. Het voltallig aanwezige College van Kerkrentmeesters opende de enveloppen en om 21:00 uur waren ze allemaal geopend en gesorteerd. Het gros van de enveloppen is inmiddels ingeleverd en verwerkt door het Kerkelijk Bureau. Mogelijk dat we nog een veegactie uitvoeren om de nog niet ingeleverde enveloppen en toezeggingen alsnog op te halen. Dat zal wel in de maand mei worden gezien de huidige (corona) tijden.

N.B. Gelukkig is er nog meer positief, financieel nieuws te melden. De Gemeente Harderwijk heeft inmiddels de aanvraag voor subsidie voor de renovatie van de pastorie van de Plantagekerk in behandeling genomen, verwerkt en goedgekeurd. Dit betekent dat op korte termijn een bedrag van 48.440 euro wordt overgemaakt aan het CvK. Dit bedrag kan dan toegevoegd worden aan het verbouwfonds voor de Plantagekerk. Ook hier hartelijk dank aan eenieder die zich ingespannen heeft om deze subsidie te verkrijgen. Het geeft weer energie en goede moed om te gaan werken aan de subsidieaanvraag(en) voor de renovatie van de Plantagekerk zelf.

Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Henk van Rijssen

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage
NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie
Giften
ZWO - NL42RABO0317714554
Diaconie - NL39RABO0317714996
Fonteinwerk - NL67RABO0385726139
Kerk - NL28RABO0317770969

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Mevr. C.H. van Oosterum, Broeklaan 38, uit Doorn
Dhr. S.A. Holwerda, Tuinstraat 16, uit Kampen
Dhr. en mevr. Vermeulen-Klumper, Havenspoor 187, uit Enschede
Dhr. W. de Boer, Randweg 72, uit Utrecht
Dhr. en mevr. Van Leeuwen-Nijenhuis, Jan van Nassaupark 49, uit Bussum
Dhr. C.W. Klok, Havenspoor 193, uit Voorthuizen

Verhuisd

Dhr. F.J. Pak, Smeepoortstraat 24-1 naar Touwbaan 92
Dhr. en mevr. Pals- Lagerweij, Martinus Nijhoffstr 36 naar Burg. Numanlaan 32
Mevr. N. Middelbos- Tamming, Coornhertstraat 26 naar Guido Gezellelaan 83

COLLECTE APP PROTESTANTSE GEMEENTE HARDERWIJK

Vanaf heden is het mogelijk om via de Scipio-app uw collecte te doen. Dit gaat eigenlijk hetzelfde als met munten, maar dan digitaal. Via de app stort u voor een bepaald bedrag geld in de app. Via de collectes kunt u deze verspreid uitgeven. Als uw tegoed op is, kunt u weer nieuw tegoed aanschaffen. Hieronder geven wij de te doorlopen stappen om uw gave te geven via de collecte mogelijkheid. We gaan ervan uit dat u inmiddels bent ingelogd bij de Scipio-app. Zie anders voor installatie www.pgharderwijk.nl/app



'VOLLE MOND' NIET MET LEGE HANDEN



Het maandelijkse gezellige uurtje samen eten en praten van de eetgroep Praten met Volle Mond is abrupt gestopt. En wie weet voor hoe lang... De ongeveer zestig ouderen die regelmatig aanschoven zitten nu thuis en het kookteam heeft weinig meer omhanden.

Ter bemoediging brachten zij alle gasten op maandag 23 maart een mooie hortensia. Op het begeleidende kaartje het lied waarmee de maaltijd altijd wordt begonnen:

*"Licht in ons midden,
warmte en vuur,
Heer wees aanwezig
in dit uur."*

De geste werd breed gewaardeerd. De meesten blijken via de kerktelevisie contact te houden met onze gemeente. Maar dat de persoonlijke contacten worden gemist werd uit alle reacties wel duidelijk.

VAN DS. DAVID KROEZE

Wat een gekke tijd: gebeurt dit echt? We hebben geen contact, zoveel dood-zieken, 'vitale beroepen' werken zich noodgedwongen over de kop, anderen kijken angstig naar hun inkomen... we voeren oorlog met een organisme dat we niet eens kunnen zien. Het lijkt wel science fiction. Ondertussen voel ik dat we gedwongen worden bij de meest basale waarden stil te staan: we moeten denken aan de ander en aan het geheel i.p.v. aan mijn dikke Ik. We voelen de kwetsbaarheid van het leven i.p.v. de maakbaarheid van geluk. Het maakt me klein t.o.v. mijn oorsprong. Tijd om wijs te zijn in onzekerheid, te vechten tegen ziekte, en opnieuw te leren ontvangen 'wat er is'. Het brengt mij terug naar mijn Schepper. Die mij maakte, mijn leven kent. Bij Hem kan ik alles nu neerleggen. Ik vertrouw dat hij meegaat. En als ik dan met videobellen een pastoraal

gesprek voer, en naar buiten kijk, zie ik de lenteknoppen uitkomen. En ik denk: het wordt weer anders, ook dit wordt anders. Ook dit jaar zal het na de donkere Goede Vrijdag Pasen zijn, dag van licht.

DE WERELD HOUDT ZIJN ADEM IN

De wereld houdt zijn adem in -
Leven stopt,
Wachtend op een licht van boven.

Zoveel zieken,
Angst, onrust,
Kunnen we nog blijven geloven?

Ineens alles anders,
Op de rem
op weg naar stilstand...

Maar als een sprankje hoop
nieuwe initiatieven,
Samen weer hand in hand.

Hopen en bidden om uitkomst -
een einde aan een bange droom,
Nieuw leven in de knop.

Vertrouw, doe goed,
Wees mens,
Leef, al is het op de kop..

Mark van Ginkel



De Heer is waarlijk opgestaan!

S AAN ALLE OUDEREN

Namens het Pastoraal Team Senioren willen wij u bemoedigen met deze Paasgroet! Wij leven in een tijd die voor velen moeilijk is door het coronavirus: moeiten en toenemende eenzaamheid zijn het gevolg.

Wat overeind blijft met Pasen is dat angst niet het laatste woord heeft. Jezus heeft de dood overwonnen. Hij leeft! In dat geloof en vertrouwen zijn we met elkaar verbonden. Wij wensen u gezegende Paasdagen toe!

*Met een hartelijke groet voor u allen,
Gertie van Dijk en Anna Marie Jansen*

DRIE PASSIESTONDEN IN DE STILLE WEEK

Ook dit jaar organiseren we als Protestantse Gemeente Harderwijk tijdens de Stille Week een serie Passiestonden. Ze komen op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 april van 19.30 uur tot 20.00 uur vanuit de Plantagekerk. Dit keer helaas zonder kerkgangers, maar iedereen kan ze thuis meebeleven via de kerktelevisie (CAI-kanaal 707) en via de live-stream op onze website pgharderwijk.nl.

Passiestonden zijn korte indringende bijeenkomsten van een halfuur met gebed, bijbellezing, muziek, een gedicht, meditatieve muziek en momenten van bezinning en inkeer ter voorbereiding op het laatste avondmaal (Witte Donderdag), de herdenking van het sterven van Christus (Goede Vrijdag) en zijn opstanding die de wereld in de Paaswake viert. Ook die diensten worden uitgezonden.

Werkgroep Passiestonden

OVER MOGELIJKHEDEN EN ONMOGELIJKHEDEN

Ook de werkgroep Dresden-Roemenië van onze PGH beleeft roerige en onrustige tijden. Juist in deze afgelopen tijd heeft u verschillende malen van ons kunnen horen.

Op zondag 8 maart was de kollekte in de diensten voor ons werk in de partnergemeenten in Roemenië. En wij mochten ons verheugen op een geweldige opbrengst. Ruim 1300 euro!!

Hartelijk dank daarvoor.

Op die zelfde zondag trof u, na de diensten, onze werkgroepleden aan, die probeerden u een paasbrood te verkopen. Velen van u gingen daarop in en bestelden een brood.

Helaas hebben wij moeten besluiten om deze actie niet door te laten gaan. Wij voorzagen teveel risico's bij het bezorgen en afrekenen met contant geld van deze broden. U zult het dit jaar zonder een brood van onze werkgroep moeten doen.

En dan onze jaarlijkse voorjaarsreis naar Stina de Mures.

Zoals u weet is de najaarsreis in oktober vorig jaar niet doorgestaan, wegens de ziekte van Arpad, onze contactpersoon. Hij werd toen geveld door een hersentumor. Gelukkig is de operatie, die hij heeft moeten ondergaan, goed geslaagd en is hij inmiddels weer aan het werk. Daar zijn wij als werkgroep ook erg blij om, omdat hij, als loco-burgemeester, een belangrijke taak vervult in het openbare leven in de dorpen.

De voorjaarsreis kon dus doorgaan. Geplanned was te gaan op 21 maart met een groep van 8 gemeenteleden uit Harderwijk. Wij konden weer beschikken over een gesponsord busje, waarin we veel spullen zouden kunnen meenemen. Veel dekens, incontinentie materiaal en medische hulpstukken, zoals looprekjes, krukken, rollators en spullen voor de school. Alles stond klaar!

Hoofddoel van de reis was het uitdelen van de voedselpakketten bij alle inwoners van de drie dorpen. Dit had normaal in oktober al zullen gebeuren. De mensen keken er al een halfjaar naar uit!

En toen kwam het virus. Eerst leek het of het reizen nog wel mogelijk was. Maar in de loop van de veertien dagen voor de reis werd steeds meer duidelijk dat het uitgesloten was. Ook vanuit Roemenië waar schuwde Arpad ons al dat het grensverkeer steeds moeilijker werd. Ook de scholen werden in Roemenië al vroeg gesloten. Het besluit viel: we gaan niet!

Maar wat te doen met de pakketten? Suzi had de producten al besteld bij de groothandel en die werden in de week voor 21 maart afgeleverd, zodat wij ze konden uitdelen.

Zo'n pakket, ter waarde van 15 euro, bestaat uit: suiker, olie, meel, rijst (macaroni was daar al uitverkocht), een grote salami, leverpastei, 2 plakken chocolade, waspoeder, shampoo en afwasmiddel.

Suzi stelde voor ze een maand te laten staan. Wellicht zouden wij toch nog kunnen komen. Dit betwijfelden wij zeer en hebben Suzi gevraagd of zij een mogelijkheid zag het zelf te doen.

Suzi, kordaat als altijd, heeft onmiddellijk een aantal mensen gerosend om te helpen.

Op de dag dat 's morgens de vrachtwagen kwam afleveren stonden 10 mensen klaar om alles in te pakken en weg te brengen. Terwijl in Copand de pakketten werden bezorgd, werden die voor Stina ingepakt en zo verder. Alles moest buiten gebeuren, want in het



gemeenschapshuis mogen geen mensen meer bij elkaar komen. Gelukkig was het mooi weer. U ziet dat ook op de foto's.

Op één dag werden op 300 adressen voedselpakketten bezorgd met de welgemeende goede wensen van gemeenteleden van de PGH uit Harderwijk. Van u dus!

Wij zijn Suzi, Arpad en de dominee en zijn vrouw (Tamás en Éva) en al hun medewerkers zeer dankbaar dat zij dat voor ons hebben kunnen doen.

Henk Venema, penningmeester Werkgroep Dresden-Roemenië.



Suzi meldde ons nog dat de dankbaarheid van de dorpingen zeer groot was. Juist in deze moeilijke tijd, waarin in Roemenië alle levensmiddelen steeds duurder en schaarser worden, was de hulp meer dan welkom.

PLANTAGEKERK INLEVERPUNT VOOR VOEDSELBANK

Velen hamsteren en daardoor blijft er voor de voedselbanken weinig over. Door sluiting van de kerken is ook daar de wekelijkse inzameling van producten tot stilstand gekomen. De Plantagekerk aan de Stationslaan (ingang achterzijde) biedt zich aan als inleveradres. Zo lang als nodig kan iedereen er op woensdag en donderdag tussen 19 en 20 uur houdbare producten brengen. De Voedselbank heeft elke week zesduizend houdbare artikelen nodig.

Laten wij samen omzien naar de mensen uit Harderwijk, Ermelo en Putten die afhankelijk zijn van 'onze' Voedselbank.

Protestantse Gemeente Harderwijk

COMMISSIE ZWO

Geef kansarme kinderen in India toekomst

Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst. Dat is in India wel anders. Daar worden duizenden Dalit kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. 'Dalits' betekent vertrapte of verdrukte. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek. Samen met de lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in Bala Bata, een speciale dorpschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.

Met Pasen collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen. Geef in de Paascollecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte. We bevelen deze Paascollecte van harte bij u aan. Helpt u mee? Dank u wel!

Namens de commissie ZWO, Marja Bakker

BERICHT VAN WILMA WOLTHUIS UIT AFRIKA:

In Burkina Faso is het hete seizoen weer begonnen. Eind februari heeft de loodgieter een watertank (die al jaren achter het huis stond) schoongemaakt en aangesloten op het watersysteem in het huis, daardoor hebben Wilma en Ruth nu ook een dun straaltje water uit de kraan als het water centraal is afgesloten (elke dag van 17.00 tot 8.00 volgende morgen!!). Dat helpt enorm.

De DTL grammatica cursus voor de vertalers van 27 januari tot 14 februari is op 14 februari goed afgesloten. De 6 deelnemers waren zeer tevreden over wat ze geleerd hadden. De sfeer tussen cursisten onderling en tussen docenten/begeleiders en cursisten was erg goed. De weken daarna was Wilma druk met de afhandeling van de cursus: eindevaluatie, rapport schrijven, financiën afhandelen, enz. Ruth had 2 weken voorjaarsvakantie en Wilma en Ruth zijn samen een paar dagen naar Ouagadougou geweest.

Begin maart ging Ruth weer naar school en Wilma weer verder met haar werk. Er was door de cursus behoorlijk veel achterstallige administratie en diverse e-mails om te verwerken. Wilma coördineert het taalkundig werk in de projecten in Mali maar is sinds vorig jaar ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het team (met 7 taalkundigen) in SIL WAF. Dit betekent maandelijkse Skype vergaderingen plannen, agenda maken, visie ontwikkelen en het delen van informatie over gehouden workshops, trainingen en de resultaten daarvan. Zorg voor elkaar door aanmoediging en gebed en een goede communicatie zijn erg belangrijk, omdat de afstanden groot zijn. Er is nog veel werk te doen in bestaande vertaalprojecten en in talen waar nog helemaal niets is gebeurd.

Graag jullie gebed voor een goede samenwerking en voor wijsheid voor Wilma bij de coördinerende werkzaamheden.

Er zijn grote zorgen over de steeds slechter wordende veiligheidssituatie. Vooral het noorden en oosten van BF en het noorden en midden van Mali zijn zeer onveilig. Ook het Corona virus heeft Afrika bereikt. In BF groeit de bezorgdheid. Er zijn op het moment van schrijven enkele tientallen gevallen van besmetting bekend in BF. Wilma en Ruth houden zich aan extra hygiëne regels (speciale zeep en goed en vaak handen wassen). Er is een avondklok ingesteld en alle samenscholing is verboden. Momenteel kunnen ze nog wel naar buiten voor sport en boodschappen en Ruth doet school op afstand. Gelukkig zijn Wilma en Ruth op dit moment beide gezond en Wilma voelt een duidelijke vrede dat het goed is om thuis (in BF) te kunnen zijn. Laatste aanvulling van Wilma: hier in BF is al het openbare vervoer stil gelegd, luchthavens dicht, grenzen dicht en we hebben een avondklok van 19.00 tot 5.00 uur. Betekent wel dat het heerlijk rustig is 's nachts!

Bid aub voor de regio die al zo onder spanning staat, dat er geen grote uitbraak van Corona komt en voor goede gezondheid en energie voor Wilma en Ruth.

Dank voor al uw gebeden en meeleven voor Wilma en Ruth!



Louise ten Wolde en Coronavirus

Hier leest u een update van het werk van Louise ten Wolde voor Youth with a Mission.



laatste avond in Kaapstad met huisgenoten, Louise 2^e van links

Vanwege de zorgelijke ontwikkelingen in de wereld, dus ook in Zuid-Afrika, door het Coronavirus, heeft Louise de moeilijke beslissing genomen om naar Nederland te komen. Het was spannend of er een vlucht te vinden was, die ook daadwerkelijk zou vertrekken, maar op 22 maart is ze aangekomen in Nederland. In verschillende online-kerkdiensten van de PGH op die zondag, is er gebeden voor haar veilige terugkomst en we zijn dankbaar, voor uw gebeden en haar veilige aankomst.

In haar laatste nieuwsbrief licht Louise haar beslissing toe: "Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland heeft alle Nederlanders opgeroepen om na te gaan of hun verblijf in het buitenland noodzaak is of niet. En als dit niet zo is, willen ze graag dat je terug komt. Het is ook erg moeilijk om in te schatten hoe de veiligheid in Kaapstad zal zijn als het virus zich verder verspreidt. En ook omdat ik diabetes heb zouden de complicaties wellicht erger kunnen zijn als ik het virus te pakken krijg en als dit gebeurt, ben ik liever in Nederland en kan ik daar de zorg krijgen die ik nodig heb. De school die ik bij YWAM Muizenberg wilde doen gaat dus helaas ook niet door. En door alle bovenstaande factoren op te tellen heb ik helaas besloten om ook naar Nederland te komen. Eerlijk gezegd vind ik dat heel erg jammer omdat ik totaal niet van plan was om naar huis te gaan. En wat ik ook lastig vind is dat ik niet weet wanneer ik weer terug naar Zuid-Afrika ga. Dus het is een onzekere tijd voor mij. Ik weet wel zeker dat ik terug ga naar Kaapstad. Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al zei. Ik ben hier nog lang niet klaar. Deze plek begint als thuis te voelen en mijn werk in YWAM is pas net begonnen, zo voel ik het. Ik zie mijn verblijf in Nederland dus ook als een pauze waarvan ik helaas niet weet hoe lang die zal duren."

Een aantal leden van de PGH steunt Louise financieel, daarover schrijft zij:

"Als u mij financieel wilt blijven ondersteunen dan zou dat erg fijn zijn, dan heb ik een buffertje voor als ik weer terug naar Zuid-Afrika ga. Maar ik begrijp het ook als u de support (tijdelijk) stop wilt zetten. Kunt U dat wel doorgeven via m.vanderloon@live.nl? Dan weet ik wat ik wel en niet kan verwachten. Ik houd jullie via nieuwsbrieven op de hoogte wanneer ik weer naar Kaapstad vertrek"

Inmiddels is er, op het moment van schrijven, een totale lockdown voor drie weken afgekondigd en is de noodtoestand uitgeroepen in Zuid-Afrika.

Mirjam ten Wolde

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES

Collecte 5 april - JONGEREN DOORLEVEN HET PAASVERHAAL

Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde voor kerkelijke jongeren een verrassend spel: de PaasChallenge. Met 'Wie-is-de-mol'-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee. Via de eerste collecte van vandaag maakt u deze uitdagende spelvorm mede mogelijk.

Collecte 12 april - KANSARME KINDEREN IN INDIA (zie foto rechts)

In India worden kinderen van Dalits, de kaste der vertrapten, gediscrimineerd en op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Zo stoppen veel kinderen vroegtijdig met school en gaan werken onder zware omstandigheden. Samen met de lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen. Ze zijn na schooltijd welkom in Bala Bata, een speciale dorpschool voor huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met deze Paascollecte geven we jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst. Helpt u mee?



Vertrouwen

Dit woord staat boven het gedeelte uit Jesaja dat voor deze zondag op het leesrooster staat. Dat is meteen de spijker op z'n kop wat mij betreft.

Want is dit niet dat we nodig hebben in deze verontrustende tijd, waarin het coronavirus de hele wereld lijkt te veroveren? Al onze zekerheden verdwijnen, hoe ziet de toekomst eruit, waar gaat dit heen?

Aanvankelijk dacht ik nog dat het allemaal wel zou meevallen. Eist de griep elk jaar ook niet een groot aantal levens van met name ouderen? Maar nu het hele maatschappelijk leven zo'n beetje komt plat te liggen, dringt het langzamerhand door dat er wel iets bijzonders aan de hand is. Als christenen kunnen we ons de vraag stellen: wat zegt de Bijbel ervan, wat heb ik aan mijn geloof in deze situatie?

Ik wil beginnen met de woorden uit Jesaja. Heel mooi is vers 4: *God, de HEER, gaf mij een vaardige tong waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.*

Dat is al heel wat, want veel mensen zijn moedeloos, vrezen het ergste: hoe lang gaat dit duren, kan mijn bedrijf het overleven, zal ik het zélf overleven? Met name voor ouderen is dit een heel reële vraag! Volgens Jesaja geeft de Eeuwige een vaardige tong om de ander op te beuren! Welke woorden kun je daarvoor gebruiken? Dat is het opschrift van dit stukje: vertrouwen. Dat is hetzelfde als geloof, we spreken soms zelfs van geloofsvertrouwen, dubbelop eigenlijk!

Geloof is immers een vast vertrouwen op de Heer van hemel en aarde! Ook al komt het met jezelf niet goed – je verliest je baan, je gaat failliet, je overlijdt – Hij is er altijd, gaat ook door de dood met ons mee naar het nieuwe leven. Daar kun je elkaar mee opbeuren.

Erg mooi vind ik ook het vervolg van vers 4: *elke ochtend wekt Hij mijn oor, zodat het toegerust is om goed te luisteren!* Je wordt niet zomaar wakker, nee, je oor wordt gewekt om goed te kunnen luisteren! Waarnaar? Naar je medemens, die verlangt naar iemand om zijn/haar leed mee te delen. Maar ook zelf luisteren naar de opbeurende woorden van de Heer zelf, zoals er staat in vers 7: *God de HEER zal mij helpen!*

Dit bijbel gedeelte wordt door theologen gezien als een verwijzing naar het lijden van de knecht des HEREN, waarvan wij geloven dat behalve Jesaja, daarmee ook onze Heer Jezus bedoeld wordt. Zij worden getroost in hun lijden door de liefde van de Eeuwige.

Dat brengt mij bij het bijbel gedeelte uit het Nieuwe Testament, dat gaat over de intocht in Jeruzalem. Deze zondag noemen we Palmzondag, omdat de mensen palmtakken voor Jezus op de grond legden. In de nieuwe vertaling staat twijgen, in vroegere vertalingen palmtakken, en dat lijkt mij waarschijnlijker eerlijk gezegd. Toen ik een periode in Nes Ammim was als gastpredikant viel daarin ook de Palmzondag. Er waren voor de kerkdienst palmtakken in het pad van kerk gelegd, palmen genoeg in Israël! Er kwam een groep orthodoxe Joden op bezoek die ik rondleidde (mijn man en ik spreken goed ivriet) en die wilden ook het kerk(je) zien. Ze vroegen naar de palmtakken en ik vertelde hen over Jezus, onze Messias, en psalm 118, omdat de mensen de woorden uit die psalm zongen: *Gezegend is hij die komt in de Naam van de Eeuwige!*

Voor Jezus onze Heer geweldig opbeurend, talloze mensen zongen dat voor hem. Later zeiden de Farizeeën: Heel het volk loopt achter hem aan! Inderdaad had Jezus veel volgelingen, dat bleek na zijn dood. In heel Galilea en wat nu noord Syrië is vind je als bewijs nog mozaïekvloeren, waarin christelijke motieven verwerkt zijn.

Voorlopig moest de koning op de ezel nog door het dal van diepe duisternis, hij wist het, de leiders van het volk wilden van hem af. Hij zal zeker ook troost hebben geput uit de wetenschap dat de Vader hem niet in de steek zou laten. Net zo min als ons, als we op Hem durven te vertrouwen!



Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
Stien van der Hout-Slagmolen
famvanderhout@outlook.com
tel. 417856**

Bijbel Leesrooster

vrijdag	3 april	Exodus 12:43-51
zaterdag	4 april	Exodus 13:1-16
zondag	5 april	Matteüs 21:1-17
maandag	6 april	Exodus 13:17-14:14
dinsdag	7 april	Exodus 14:15-31
woensdag	8 april	Matteüs 26:1-16
donderdag	9 april	Matteüs 26:17-75
vrijdag	10 april	Matteüs 27:1-56
zaterdag	11 april	Matteüs 27:57-66
zondag	12 april	Matteüs 28:1-7
maandag	13 april	Matteüs 28:8-15
dinsdag	14 april	Exodus 15:1-21
woensdag	15 april	Exodus 15:22-27
donderdag	16 april	Exodus 16:1-20
vrijdag	17 april	Exodus 16:21-36

Ds. Stien van der Hout-Slagmolen

ZONDAG 5 APRIL

Palmzondag

Collectes: 1. Kerk in Actie; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: ds. Y.M. Voorhaar

11.30 uur: ds. H. Jansen, Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

MAANDAG 6 APRIL

Plantagekerk

19.30 uur Passiestonde

DINSDAG 7 APRIL

Plantagekerk

19.30 uur Passiestonde

WOENSDAG 8 APRIL

Plantagekerk

19.30 uur Passiestonde

DONDERDAG 9 APRIL

Witte donderdag

Plantagekerk

19.30 uur ds. N. Beimers

VRIJDAG 10 APRIL

Goede vrijdag

Plantagekerk

19.30 uur ds. Y.M. Voorhaar

ZATERDAG 11 APRIL

Stille zaterdag

Plantagekerk

21.00 uur ds. N. Beimers

ZONDAG 12 APRIL

Eerste paasdag

Collectes: 1. Kerk in Actie; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen

11.30 uur: ds. H. Jansen Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze

De toelichting bij de collectes
vindt u op pagina 14

PLANTAGEKERK

Zondag 5 april (11.30 uur) De Fonteindienst van 5 april heeft als thema Genoeg! Het is Palmzondag, we denken aan de intocht in Jeruzalem van Jezus. Na de intocht gaat Jezus naar de tempel daar verjaagt hij alle handelaren uit de tempel. In de tempel trekt Jezus een streep: het is nu wel een keer genoeg geweest! Nu wordt het tijd voor de economie van zijn Koninkrijk! En zijn gerechtigheid. De 'economie van het genoeg'. Deze Fonteindienst is mede voorbereid door de deelnemers van de MICHA cursus die veel met dit onderwerp bezig zijn. Er is muziek van Annelien en band en Henk Jansen is de spreker.

Zondag 12 april (9.30 uur) Eerste Paasdag Op dit moment van schrijven weten we niet hoe we als gemeente in de Plantagekerk samen Pasen kunnen vieren. Er is nog veel onzekerheid hoe het met de corona crisis zal verlopen. Maar hoe het zij, we vieren met Pasen van harte de opstanding van Jezus Christus, onze Heer! Juist in deze dagen van angst en dreiging is de boodschap dat Jezus de dood heeft overwonnen van levensbelang! Laten we daarin ons verbonden weten! We wensen een ieder gezegende Paasdagen toe in het licht van de opgestane Heer! (Anna Marie Jansen)

DE REGENBOOG

Zondag 5 april: livestream palmpasen optocht Jong tot oud let op! Deze dienst is voor iedereen. We verwachtten we de vrolijke Palmpasenoftocht, maar die gaat niet door. Dat is bijna symbolisch voor palmpasen: ze verwachtten Jezus als Koning, maar de optocht tegen de Romeinen ging niet door.... Jezus werd anders koning, en onze optocht gaat anders door: de kids krijgen een thuispakket en sturen hun foto naar de beamer! Doe je mee? En u mag antwoorden op de vraag 'waar denkt u aan bij verwachting' via whatsapp. Want deze tijd van isolatie zet onze verwachtingen op de kop. Maar het geeft ook juist éxtra verlangens naar anders. (Ds. David Kroeze)

Stille week Ieder jaar zijn drie korte vieringen gericht op de drie donkere dagen van Jezus, die uitkomen in het licht. We volgen zijn lijdensweg, lopen mee, en lopen er tegenaan. Dit jaar doen we dat met de symbolische schilderijen van Bradi Barth. Anders dan anders, via livestream, en in intentie even intens en verstillend.

Op **Witte donderdag (19.00 uur)** worden we deelgenoot. Jezus wast de voeten: dit doe ik voor jullie. Hij geeft zijn vrienden brood gebroken, bloed vergoten. Zij reageren met spanning, en wij?

Op **Goede vrijdag (19.00 uur)** zijn we toeschouwer bij de donkerste dag. Zo diep kunnen we niet gaan. We lezen en zingen en leggen onze steen van lasten onder het kruis. In de Paaswake op **Stille zaterdag (20.00 uur)** gebeurt wat niemand verwacht. Duister wordt verdreven door licht, de paaskaars komt binnen. Leven wordt vernieuwd. Nu zijn wij aan zet: Komen wij in actie; licht doorgeven en we vernieuwen onze doopgedachtenis. Het is de Geest van de Heer die ons tot leven wekt. (Anita Oosterloo en David Kroeze)

Bradi Barth: uit sterven komt nieuw leven voort. Jezus geeft de geest, en boven het lichaam gaat de boom bloeien. Maria rouwt, maar de slang ligt er verslagen bij. Adam en Eva, die weten wat het kwaad kan doen, beseffen het aan de ene kant wel, de andere kant niet. En wij?

Pasen (9.00 uur) Laat klinken dat we geloven in nieuw leven op deze dag! Daarom swingt het dak van de kerk - tenminste dat was de bedoeling, met het gospelkoor Inspiration. We moeten er van uit gaan dat dát niet lukt. Maar we kunnen nog steeds geloven in nieuw leven. En kunnen we dat deze dag samen gaan ervaren? We gaan toch zeker wel een beetje swingen, ook deze Pasen, want niets kan ons scheiden van de liefde van God in Jezus Christus! Dus kijk via de livestream of CAI! (David Kroeze)

