

# Samen Geroepen

NR 06 2020

20 maart - 2 april



**Groeiende gemeente**

**Verslag van de wijkbijeenkomsten**

**Selfie van een graankorrel**



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde



## COLUMN

### LENTEKRIEBELS

Lente! Narcissen langs de weg, de ijsvogel scheert boven het water, iedereen op straat wordt mooier, in de kerk doopten we Simon, en zagen we dat de hyacint begint uit te komen: kijk hoe mooi alle begin is, en het zal alleen maar mooier worden. Corona bestaat niet. Herstel, bij het schrijven van deze column heb ik tenminste nergens last van. En in Harderwijk is gelukkig nog niemand gevonden die het heeft. Ik ben benieuwd hoeveel dat er zijn bij het uitkomen van SamenGeroepen. En welke impact dat heeft. Wat denk je: zullen we een kerkdienst vieren via Livestream omdat mas-sabijeenkomsten als een kerkdienst even niet meer mogen? Het kriebelt in mijn neus. Kan ik het ook hebben? Geen lentekriebels....ook ik heb een tik van de massahysterie. Maar de ziekte is helaas geen grap. Waar zullen we op hopen deze lente? Dat de zon en het lenteweer het virus de das omdoen, zoals verwacht wordt. En dat wij geen dassen meer hoeven dragen, maar ijsvogels kijken, en mooie mensen. Dát is een klein teken van Pasen, waarnaar ik uitkijk. Een dag van lentekriebels die nooit meer overgaan. Eeuwige lentekriebels.

*Ds. David Kroeze*



### J KERK OP SCHOOT

Zaterdagmorgen 4 april zijn jullie, alle kinderen van 0-4 jaar samen met jullie ouders, verzorgers, opa's en oma's van harte welkom bij kerkopschoot!

We zwaaien met takken want de koning rijdt de stad binnen. Samen gaan we zingen luisteren en spelen.

De kerkdeuren staan vanaf 9.15uur open, we gaan gezellig met elkaar iets drinken en om 9.30uur beginnen we met de dienst.

Kom er gezellig bij, tot 4 april.

*Het kerkopschoot-team*

**CHECK DE WEBSITE**



### J EXCLUSIEVE VLOG CHRIS EN JOOST

Chris en ik (Joost) hebben samen met Hans Hagen een filmpje gemaakt over de oorlog en de bevrijding. Hans heeft de oorlog zelf meegemaakt en wij hebben hem geïnterviewd daarover. Deze exclusieve vlog komt niet in de dienst, maar staat op de site ([www.pgharderwijk.nl/vlog](http://www.pgharderwijk.nl/vlog)) en op facebook. Zeker de moeite waard om eens te kijken. Kijk ook eens op Instagram (PGHarderwijk) waar we o.a. behind the scenes en extra beeldmateriaal laten zien!

*Joost Rijdsijk*

### KERKDIENTEN ZIJN AFGELAST

In verband met de maatregelen rond "corona" zijn ook veel kerkelijke activiteiten afgelast.

In plaats van de kerkdiensten worden er zoveel mogelijk via internet en kerk-tv vervangende diensten uitgezonden. Dan kunt u toch een dienst vanuit onze kerk meemaken zonder in de kerk te zitten. Dat geldt voor de dienst in de Plantagekerk van 09.30u, de Fonteindiensten en de diensten in de Regenboog.

U kunt de diensten volgen via de PGH website onder "Dienst gemist?" en ook via kerk-tv op de digitale kanalen 701 t.e.m. 713. Die zijn voorlopig voor iedereen beschikbaar.

Ook worden heel veel andere activiteiten afgelast waarbij groepen bij elkaar komen. Zo gaan De Herberg, Praten met volle mond en het Leerhuis voorlopig niet door. We houden u op de hoogte.

*De Algemene Kerkenraad*



**Gedachte:**

*Je kunt beter een nachtje slapen over wat je wilt doen, dan wakker liggen over wat je hebt gedaan.*

*auteur onbekend*

Bij de voorplaat:

**De doop van Simon van Meijl op zondag 8 maart. Inzetje: de kinderen gieten het water in het doopfont.**





# Groeiende gemeente

Zondagochtend, je komt de kerk binnen. Je kijkt eens om je heen en ziet allemaal mensen die je kent. Hoe mooi zou het zijn als het kennen van elkaar voor elke generatie zou gelden binnen de Plantagekerk en binnen de Regenboog. Van jong tot ouder kennen en gekend worden. Je thuis voelen! Daarvoor is wel nodig dat de verschillende generaties aanwezig zijn. We hebben elkaar zo hard nodig. We zijn immers verbonden in ons geloof. Je kent vast wel de uitdrukking ora et labora. De uitdrukking stamt uit de Benedictijnse traditie, de volledige uitdrukking is: ora, lege et labora (bid, lees en werk). We werken hard om veel te organiseren binnen onze kerk. Maar hoe aanstekelijk is ons geloof als we uit de Bijbel lezen? Van wie moeten kinderen en tieners leren om het geloof te ontdekken? Wie kunnen hen helpen hun hart voor God te openen? Maar ook, hoe kunnen kinderen en jongeren de volwassenen inspireren met hun manier van geloven? God schakelt jong en ouder(e) in om zijn plannen te verwezenlijken.

Hoe ziet onze kerk er over 10 jaar uit? Kunnen we de kinderen en jongeren er bij betrekken? Hen vandaag mee laten doen? Hen de verantwoordelijkheid geven waar ze aan toe zijn? Als ons antwoord volmondig 'ja' is komt er een verjongingsproces op gang en komt er een gezonde leeftijdsopbouw in onze gemeente. Een lonkend perspectief.

Als jeugdgraad hebben we ons samen met de kerkenraden en Fonteinwerk laten inspireren door andere gemeentes. Er zijn zes punten die groeiende kerken gemeenschappelijk hebben. We richten ons op deze zes handvatten die voor ons inspiratie mogen zijn voor onze kerk, onze PGH-gemeente, van de toekomst. Ik zal ze opnieuw noemen:

1. Zet Jezus centraal
2. Geef jongeren en hun gezinnen prioriteit
3. Werk aan een warme gemeenschap
4. Begrijp en waardeer jongeren
5. Geef jongeren verantwoordelijkheid
6. Wees relevant voor de samenleving

Deze zes punten komen voort uit Growing Young. Het is geen toverformule. Wel kan het ons helpen onze gemeente te laten groeien in aantal leden, aantal jongeren en vitaliteit. Ik ben dankbaar voor de vele goede gesprekken en activiteiten die voortkomen uit Growing Young.

Geïnspireerd door deze zes punten van Growing Young zijn wijkerkeraden, Fonteinwerk en jeugdgraad aan de slag gegaan. Ook merk ik dat leden van diverse commissies binnen onze PGH nadenken hoe ze samen met jongeren iets kunnen doen. We hebben activiteiten voor kinderen en jongeren zoals club, Rocks, kindercatechese, avondmaalcatechese, kinderdienst, tienerdienst. Meer en meer zijn er activiteiten met jongeren zoals de tienerfakkelviering, jong-tot-ouder diensten in de Plantagekerk en Rainbow-event in de Regenboog.

Op verschillende manieren worden jongeren betrokken in de voorbereiding en uitvoering van vieringen. Het bijzondere is dat jong-tot-ouder diensten en de Rainbow-events worden

voorbereid door verschillende generaties. Samen in gesprek over het geloof. Samen in gesprek hoe een eredienst er uit kan zien. Samen meedoen in de eredienst. Samen muziek maken en zingen tijdens de eredienst. Maar ook samen pannenkoeken bakken.

Jongeren wordt gevraagd mee te denken. Bijna een jaar geleden begon de jeugd-jeugdgraad mee te denken op tal van gebieden: de profielschets voor de nieuwe jeugdwerker, wensen voor de renovatie van de Plantagekerk en de pastorie, samengaan van Morgenwijk en de Poorten, bloemengroet voor een jongere die ziek is of problemen heeft. Twee tieners denken mee in de liturgiecommissie. Een tiener is lector in de eredienst. Twee jongeren zijn lid van de beroepingscommissie die op zoek is naar een predikant voor de Morgenwijk. Drie jongeren waren lid van de sollicitatiecommissie en hebben volwaardig meegedaan bij het zoeken naar een jeugdwerker.

Vorig jaar hadden we de 'Actie Vakantietas'. Dit is een rugzakje gevuld met speelgoed voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen die het niet breed hebben. In de kinderdienst en de tienerkerk werd een bezoekje gebracht en gevraagd wat er in de tas zou kunnen. We hebben gevraagd of de kinderen en jongeren willen meehelpen bij het inpakken en uitdelen. Aan gemeenteleden werd gevraagd speelgoed mee te nemen. Kinderen maakten tijdens de kinderdienst een zomerse tekening en ook die ging in de vakantietas. Diaconaat werd zo heel concreet. Onze gemeente laten groeien, gaat niet van zelf. Daarom wil ik je vragen om te bidden voor onze gemeente (ora); lees de bijbel (lege) en wees authentiek over wat het geloof voor jou betekent zodat het een ander, een jongere, raakt; werk mee in onze kerk (labora). We hebben u en jou nodig! Ter afsluiting een gedicht dat ik kreeg aangereikt.

*Samen  
met groot en klein  
als jong en oud  
door generaties heen  
tussen alle leeftijden  
zijn we samen  
Omdat U ons, stuk voor stuk, geschapen heeft, uit één stuk.  
Zo groeien we naar Samen  
Samen met U.*

*Eelke van der Wal  
voor reacties: jeugdgraad@pgharderwijk.nl; mob. 06-51157454*

## UIT DE WIJKKERKENRADEN PLANTAGEKERK

De samenwerkende wijkkerkenraden van de Plantagekerk hadden op 27 februari een overvolle agenda. Gelukkig is er doorgaans veel eenstemmigheid en iedereen ziet uit naar het formele samengaan in één wijkgemeente ingaande Pinksteren 2020. Op voorwaarde natuurlijk dat de beide wijkavonden (2 en 9 maart) hiermee zouden kunnen instemmen. De kerkenraden zijn er klaar voor, de laatste van 43(!) punten van afstemming kon worden afgevinkt. Zaken van bijzondere zorg vormen de zondagse erediensten. Uiteindelijk is dit immers de lakmoesproef van het aloude SamenopWeg-proces tussen de diverse stromingen uit onze Harderwijker kerkgeschiedenis. We willen elke zondag samen door dezelfde deur gaan. De liturgiecommissies hebben de afgelopen tijd de diverse aspecten van de kerkdiensten doorgenomen, verduidelijkt en afgestemd. Daarbij blijven kleine verschillen aanvaardbaar, vonden ook de verenigde kerkenraden, de veelkleurigheid mag ook in de 'reguliere' eredienst op zondagmorgen merkbaar blijven. Elders leest u nog wel meer over de afspraken inzake de liturgie. Bovendien houdt een predikant bij het invullen van zijn/haar dienst een eigen verantwoordelijkheid. Bij dit en een enkel ander agendapunt profiteerden de kerkenraadsleden van de plezierige aanwezigheid van onze ambulante predikant ds. Nelleke Beimers, die met haar ervaring en wijsheid prachtig bijdroeg aan de kwaliteit van de besluitvorming. Zwaartepunten op de agenda waren de (ver)bouwplannen en de inbedding van het Fonteinwerk binnen de PGH. De verbouwing van kerk en pastorie komt terug op de eerstvolgende kerkenraadsvergadering op 12 maart. Lastiger was de standpuntbepaling over het Fonteinwerk. De voorstellen van de Algemene Kerkenraad hebben verstrekkende gevolgen en ook zijn er nog onduidelijkheden, o.a. over de financiële en personele consequenties. Vragen waarop we geen antwoord wisten. Hierbij wreekt zich ook dat beide predikantsplaatsen momenteel vacant zijn. We begrijpen dat het Fonteinwerk (en anderen) hietzien naar spoedige duidelijkheid, maar we vonden de zaak niet zodanig urgent dat we hierover onvoldoende gefundeerd wilden oordelen. Tel daarbij op de overladen agenda rond de samensmelting van de wijken en de bouwplannen en we trokken de conclusie dat de AK toch maar even wat langer op onze reactie moet wachten.

We stelden het concept vast voor het beleidsplan van de nieuwe wijk, in feite een samensmelting van beide oude beleidsplannen.

Intussen zijn we als kerkenraden verheugd over veel positief nieuws op het personele vlak: de geboorte en doop van Simon van Meijl, zoon van onze predikant, de adequate en plezierige waarneming door de beide ambulante predikanten ds. Yolanda Voorhaar en ds. Nelleke Beimers en door Anna Marie Jansen. En niet te vergeten de benoeming van nieuwe kerkelijk werkers voor het seniorenpastoraat en het jeugdwerk! We kijken uit naar positieve berichten van de beroepingscommissie voor de opvolging van ds. Aad Woudenberg.

Govert van der Boom



### Vanuit de Plantagekerk

De beide wijkavonden zijn geweest. De ene was iets drukker dan de andere maar beide avonden waren goed van inhoud en sfeer. De naam van de nieuwe wijk is wijkgemeente Plantagekerk. Vanwege het feit dat we twee predikanten hebben met een eigen pastoraal team moet het voor iedereen duidelijk worden onder welke predikant zij pastoraal gezien horen. De kerkenraad heeft op de wijkavond gevraagd wie een mooie oplossing heeft voor dit vraagstuk. Natuurlijk hadden we zelf al bedacht dat sectie 1 + 2 niet fijn klinkt, het woord wijk kan ook niet en de namen Poorten en Morgenwijk zijn oud. Wie het weet of een idee heeft mag het

doorgeven aan de scriba zodat de kerkenraad er een besluit over kan nemen. Op 31 mei, 1e Pinksterdag, zal de samenvoeging van beide wijken een feit zijn en spreken we over de wijkgemeente Plantage met één kerkenraad en moderamen. Alle kerkenraadsleden gaan mee naar de nieuwe kerkenraad. Het moderamen zal bestaan uit Karel Bosselaar, voorzitter, Marjolijn Sijtsma, vice-voorzitter, Marissa van Meijl, predikant, Ada Brouwer, scriba, Hans Kuijken, diaconie en Rien de Bruin, diaconie. De predikant in het moderamen zal om de 2 jaar wisselen met de andere predikant. In de kerkenraad hebben de beide predikanten en kerkelijk werker een plek. De kerkenraad blijft op de

## colofon & contact

**SamenGeroepen** is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

**Redactie:** Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Elly Scherpenisse, vacature (eindredactie).

**Abonnementen:** 25,00 per jaar per incasso Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is: NL40 RABO 0373 7213 23

**Opmaak:** Ton van der Gaag, gewoontoon.nl

**Druk en afwerking:** Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

**Oplage:** 1400 exemplaren

**Volgende uitgave** verschijnt 3 april, voor 2 weken

**Kopij** uiterlijk 23 mrt. om 18:00 uur naar:

**publiciteit@pgharderwijk.nl.**

Dit geldt ook voor wijkberichten.

## kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

[www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl)

## predikanten

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant De Poorten

Tijdelijke vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof

ds. N. (Nelleke) Beimers

T. 06-10340591, n.beimers@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

Veldkermeeen 116, 3844 RJ Harderwijk

T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl

En via Facebook

wijkpredikant De Morgenwijk: vacant

Pastorale zaken (80-):

Carla van Peurse

T. 0341-423002 of 06-12918704

avanpeurse@hetnet.nl

Tijdelijke vervanging: Ds. Y (Yolanda) Voorhaar

T. 06-14517919, y.voorhaar@pgharderwijk.nl

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo

T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

## kerkelijk werkers

C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen

Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten

T. 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

A.M. (Anna Marie) Jansen-Peelen

Hierdenseweg 66, 3841 GZ Harderwijk

T. 421775, am.jansen@pgharderwijk.nl

Vacant:

jeugdwerker@pgharderwijk.nl

## scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijtsma,

scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,

scriba.pgdpoorten@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,

scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

## helpende handen

T. 06 11 51 13 98

[www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen](http://www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen)

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

2e donderdag van de maand vergaderen. Vanaf volgende maand zal iedere Samen Geroepen een uitleg bevatten over een bepaald item van de eredienst en liturgie. In de kerkenraad gaan we nu eerst het beleidsplan redigeren en aanvullen met opmerkingen uit de wijkavonden. Daarna wordt het plan op de website gezet. Een woord van dank gaat uit naar de leden van de beleidsplangroep en liturgiecommissie voor het geleverde werk.

Op 9 mei is er de Voorjaarsfair. De plannen worden steeds duidelijker en het is bekend wat er zoal te doen zal zijn. De moeite waard om deze zaterdag voor Moederdag vrij te houden om met gezin, familie en vrienden even langs te komen in de Plantagekerk. Zo heeft u de mogelijkheid om tussen 11.00 en 12.00 uur schilderles te krijgen van een kunstenaar. Tegen een geringe vergoeding krijgt u les en mag u het gemaakte schilderijtje mee naar huis nemen. U moet zich wel even opgeven bij Anna Marie Jansen of Ada Brouwer. De kosten zijn 7,50 euro. Van 13.00 – 14.00 uur kunt u onder leiding van een deskundige een leuk boeket bloemen maken voor Moederdag. De onkosten voor de bloemen worden natuurlijk in rekening gebracht. Het is altijd leuk om zelfgemaakte dingen cadeau te geven. Na de Paasdagen komt het hele programma van de Lentefair in Samen Geroepen, maar noteer het nu alvast op de kalender. Denkt u ook aan de Bezinningsmaaltijden op de woensdagavonden. Het begint om 18.00 uur met bezinnen, een korte overdenking en daarna een sobere maaltijd. Om 19.15 uur is de bezinningsmaaltijd afgelopen. Een mooie manier om toe te leven naar het Feest van Pasen!

*Namens beide wijkkerkenraden,  
Karel Bosselaar*

## F PAASVERHAAL MET CHARIS MUSIC

Fonteinwerk organiseert na twee eerdere prachtige concerten, nu voor de derde keer een Paasconcert met Charis Music. Een levendig koor dat bestaat uit achttien vocalisten en begeleiding krijgt van een band. Het koor staat onder leiding van Chiel Naber. Zondag 5 april ben jij van harte welkom in de Regenboog om 20.00 uur voor een gratis concert.

Op bijzondere wijze neemt Charis Music de voorstelling mee in het eeuwenoude Paasverhaal. De voorstelling wordt aandacht besteed aan de belangrijke thema's uit het Paasverhaal: vriendschap, onzekerheid, vertrouwen en geloven. Thema's die toen speelden, maar ook nu! De Nederlandstalige muziek en een eigentijds script maken het Paasverhaal weer actueel en laat het heel dichtbij komen. Het belooft een heel bijzondere avond te worden!

Jij bent welkom, 5 april. Regenboog, aanvang: 20.00 uur (inloop 19.30).  
Gratis entree (wel collecte)



## DE REGENBOOG

### Avond Event 23 maart

*Een goed verhaal: de vriendschap van Jezus en Petrus onder druk*

Op maandagavond 23 maart is er weer een Avond Event. Het programma bestaat deze keer uit twee delen. Het eerste deel is om 18.30 uur met het eerste deel: een sobere maaltijd vanwege de vastentijd. We eten eenvoudig en ontspannen en ook horen we over de symboliek van 'woestijnsoep' en brood, die we eten. Aanmelding voor de maaltijd kan bij Lia Zijlstra liapelgrim@yahoo.com, tel. 418503. Om 19.45 uur (19.30 uur koffie) vervolgen we het programma met het tweede deel: ontmoeting en viering. U krijgt eerst kort informatie uit de gemeente. Dan praten we over Jezus' vraag: 'Wie ben ik volgens de mensen?' en 'Wie ben ik volgens jullie? Voor Petrus is dit een zoektocht met angelen en keerpunten. Hij verloochende, weende, maar werd ook weer omarmd door Jezus. Als wij praten over Jezus, zijn wij dan als Petrus of heel anders? Om 20.30 uur is er een ingetogen avondgebed en om 21.00 uur sluiten we af. Wilt u gehaald en gebracht worden, meld het aan Thea Mak tel. 460600 th.mak@solcon.nl

**AFGELAST**

*Het pastoraat*

### Vanuit de wijkkerkenraad Beleidsplan

Dit voorjaar wordt het beleidsplan voor de periode 2020-2024 door de wijkkerkenraad opgesteld. Op 5 februari zijn hiervoor tijdens

de bezinningskerkenraad de kernpunten geformuleerd. We bespraken Handelingen 2: 37-47 rond de drie kernen Trouw aan onderricht en boodschap, Samen delen en Gericht op de eredienst.

De thema's die besproken werden waren: identiteit, ontwikkeling en groei, zichtbaarheid en bereikbaarheid en communicatie. Er waren een aantal vragen opgesteld door de werkgroep. Met de antwoorden en reacties hierop gaat de werkgroep het beleidsplan verder uitwerken. Doelstelling is om eind mei het nieuwe beleidsplan gereed te hebben.

### Growing Young

Door de werkgroep zijn recent drie belangrijke aandachtspunten naar de voorgrond gehaald die nader uitgewerkt worden: Warme gemeenschap, Jezus centraal en Wees relevant voor de samenleving. O.a. in Samen Geroepen wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen.

### Werkgroep Verleden-Heden-Toekomst

Anne Zijlstra neemt plaats in deze werkgroep. Middels gesprekken in kerkenraden en commissies gaan zij het gedachtegoed van de veelkleurige gemeente die in de deelvisie verwoord staat onder de aandacht brengen en het draagvlak daarvoor vergroten. Dit loopt tot de zomer.

### Project PGHInbeweging

Voor dit project voor gemeenteopbouw vond op 19 en 20 februari een voortgangspresentatie plaats waarbij ook vertegenwoordigers van de wijkraad aanwezig zijn geweest. Het wordt momenteel geconcretiseerd voor o.a. de punten die De Regenboog inbracht.

### Kliederkerk

De kliederkerk is een vorm van gemeenschap die geloof vooral ontmoetend wil aanbieden. Het is gericht op met name 4-12 jarigen én de volwassenen die ze meenemen. Het bestaat uit 3 onderdelen: samen ontdekken (1 uur), samen vieren (20 min), samen eten (40 min). Bij ontdekken gaat het om workshops rond het thema waarbij jong en oud samen praten over geloof. Op 11 december vond dit evenement plaats in De Regenboog. Wij waren blij met de grote belangstelling.

Tot slot verheugen wij ons over de grote belangstelling bij de Tienerdienst en het maandelijks koffiedrinken in de grote hal na afloop van de tweede dienst.

Aandacht wordt gevraagd voor de Dienst Gemist die via de website [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl) gevolgd kan worden.

De wijkkerkenraad wenst u gezegende paasdagen toe.

*Cees de Windt, interim-voorzitter*





## PASTORALIA

*Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.*

*Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.*

**Mw. de Jong**, Plantage 54, verblijft nog op de Pol in Nijkerk; haar revalidatie zal als het goed gaat, nog een maand duren. We wensen haar geduld en sterkte.

Alle zieken, hier nu niet bij name genoemd, wensen wij kracht toe en zo mogelijk ook beterschap. Ook hen die zich zorgen maken om de gezondheid van een geliefde naaste, wensen wij vertrouwen in de toekomst onder de hoede van onze God, die beloofd heeft: "Ik ben er voor jou".

In de afgelopen week bereikten ons berichten van overlijden. Op 4 maart overleed in het verpleeghuis Myosotis te Kampen **mw. H. Stulen-Schinkel**. Tot voor kort woonde zij aan het Albert Verweyplein. Diezelfde dag overleden ook **dhr. G.J. Gerards**, Stadsdennenweg 37 en **mw. J. Schouwborg** in de Ittmanshof te Nunspeet.

Allen om deze drie gemeenteleden heen wensen wij Gods nabijheid en sterkte voor de toekomst nu zij afscheid moesten nemen van een geliefd medemens...

*Gertie van Dijk*

Op zaterdag 7 maart is **dhr. Herman Schuur** overleden. Hij is 92 jaar oud geworden. Hij woonde het laatste in Sonnevanc, afd. Korenbloem 2. In de volgende SamenGeroepen zullen wij hem gedenken.

*Anna Marie Jansen*

## IMPRESSIE GEMEENTEBIJEENKOMSTEN

Op 19 februari 's avonds, en op 20 februari 's middags, hebben wij gemeentebijeenkomsten gehouden. Allereerst, de Algemene Kerkeraad was verheugd over de hoge opkomst. 's Avonds ongeveer 140 personen en 's middags ongeveer 45 personen.

Wat is er zoal gezegd, besproken en gevraagd. Om te beginnen opende de voorzitter van de AK, Peter Scherpenisse de bijeenkomsten en werd door David Kroeze gelezen uit 1 Kor. 3 vers 9-11 "Je kunt het werk van iemand vergelijken met het bouwen van een huis", waarna hij voortging in gebed.

Op de agenda stonden 5 onderwerpen. In deze impressie wordt beknopt op de besproken onderwerpen ingegaan. Echter door tijdgebrek werden een tweetal onderwerpen niet behandeld namelijk: het voorgenomen besluit om een vertrouwenscommissie in te stellen en het voorgenomen besluit om de kosten voor trouwen en uitvaarten te wijzigen. In de vorige Samen Geroepen, nummer 5, en op de website is hierover geschreven.

De onderwerpen die wel zijn behandeld zijn: PGH in beweging, Plaatsbepaling van het Fonteinwerk en het Bouwen aan plannen Plantagekerk.

### PGH in beweging

Deze commissie bestaat uit Bert Maarleveld, Jan van der Kolk en Ton de Hoop. Er wordt nog gezocht naar een 4e persoon. Als u ambities hiervoor heeft, meld u aan. Zoals bekend is in november 2019 over dit onderwerp een gemeentebijeenkomst gehouden. Hierin zijn ongeveer 60 ideeën aangedragen en is een fonds ingesteld van EUR 300.000, --. Met deze ideeën is de commissie aan de slag gegaan en zijn de ideeën gegroepeerd in:

- Muziek
- Gebruik van kerkgebouwen
- Kleinschalige activiteiten
- Projecten naar buiten
- PR
- Recreatie

Bert Maarleveld noemde bij alle groepen van ideeën een aantal voorbeelden en noemde ook dat een 6-tal ideeën al verder zijn uitgewerkt of inmiddels al uitgevoerd. Het plan waarvoor u zich al kan aanmelden als deelnemer is een te houden kampeerweekend op 5, 6 en 7 juni. Het idee wat al uitgewerkt is zijn de vlaggen die u tijdens de bijeenkomsten heeft kunnen zien. Op basis van de ingediende ideeën is berekend dat hiervoor in de komende 5 jaar EUR 130.000, -- nodig is waarbij opgemerkt moet worden dat sommige ideeën geen geld kosten. Tenslotte, wat is nu het vervolproces: als een idee uitvoerbaar is, zal de commissie dit voorstellen aan de AK, die het idee zal toetsen. Vervolgens zal de AK het idee financieel laten toetsen door het CvK. De doorlooptijd van het toetsingsproces mag niet langer duren dan 14 dagen. Uiteindelijk zal de indiener van een idee dit ook moeten uitvoeren. U wordt op de hoogte gehouden in Samen Geroepen en op de website. Heeft u vragen, ideeën of wilt u meehelpen, mail dan naar [pghinbeweging@pgharderwijk.nl](mailto:pghinbeweging@pgharderwijk.nl)

## VAN 19 EN 20 FEBRUARI

### Plaatsbepaling van het Fonteinwerk

Na dit onderwerp nam de voorzitter van de AK het stokje over voor het agendapunt Plaatsbepaling van het Fonteinwerk. In de afgelopen jaren is veelvuldig over en met het Fonteinwerk gesproken en is voor veel mensen niet duidelijk (geweest) "waar staat nu het Fonteinwerk in de PGH Harderwijk". In 2019 hebben wij hierover en over de veelkleurigheid van de PGH Harderwijk in het project "Verleden, Heden en Toekomst (VHT)" gesproken. Veelkleurigheid in eenheid. Veelkleurigheid bestaat vooral in de vieringen. Waarom stond dit onderwerp op de agenda.

- Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over het Fonteinwerk, zowel bij PGH-leden als Fonteinleden
- Het Fonteinwerk komt bij iedere gemeentebijeenkomst in de discussie
- Tijdens de VHT-bijeenkomsten was de roep om duidelijkheid te verschaffen
- Is het Fonteinwerk wel een kleur
- En wat kost het Fonteinwerk

Om terugkerende discussies over het Fonteinwerk te voorkomen, vindt de AK dat het Fonteinwerk een duidelijke plaats moet krijgen binnen de PGH. Gekozen is voor een wijkgemeente in wording (de kerkordelijke naam) met als naam Fonteingemeente. Het gepresenteerde voorstel is aan de wijkkerkenraden voorgelegd evenals aan het Fonteinwerk. Na de presentatie van dit onderwerp, werden hierover verschillende vragen gesteld zoals:

- Hoe kijken de mensen van het Fonteinwerk naar dit voorstel
- Is het niet beter te spreken over Fonteingemeenschap dan over Fonteingemeente
- Wil het Fonteinwerk dan over 10 jaar alsnog een volledige wijkgemeente worden met een eigen kerkenraad
- Hoe zijn dan de leden van het Fonteinwerk en vrienden ingeschreven in de kerkelijke administratie
- Doet men dan mee aan de jaarlijkse actie Kerkbalans en gaat het geld van de vrienden van het Fonteinwerk dan naar Kerkbalans

Op alle vragen is door de AK geprobeerd antwoord te geven. Echter, wij realiseren ons achteraf dat wij op vragen van één gemeentelid niet zijn ingegaan. Dat was niet juist. Met dit gemeentelid heeft de voorzitter van de AK inmiddels contact gehad en zijn verontschuldiging aangeboden. We stellen ons voor dat de AK in een blog of een artikel nogmaals breed levende vragen zal verduidelijken. Het vervolproces is nu dat de AK in een eerstvolgende vergadering een finaal besluit gaat nemen. Na het besluit zijn er nog zaken te regelen zoals: een regeling voor taken en bevoegdheden, de financiële structuur van de Fonteingemeente en opname in de PGH-ledenadministratie. Als gemeentelid kunt u het voorgenomen besluit nalezen op onze website. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met voorzitter.ak@pgharderwijk of scriba.ak@pgharderwijk

### Bouwen aan plannen Plantagekerk

Na de pauze werd het agendapunt bouwen aan plannen Plantagekerk behandeld. De presentatie hiervan werd verzorgd door de voorzitter van de bouwcommissie Roelof Potters en de voorzitter van het CvK Henk van Rijssen. Aan de hand van beelden gingen zij uitvoerig in op de ideeën en mogelijkheden die er zijn. U kan hierover uitvoerig lezen in de uitneembare bijlage van de Samen Geroepen nummer 4 en op de website. Na presentatie, vervolgde de voorzitter van de AK met de vraag: hebben wij dit allemaal wel nodig, wat kost dat dan allemaal, hoe kunnen wij geld besparen door inzet van vrijwilligers, hoe kunnen wij aan fondswerving doen en waar kunnen wij subsidies vandaan halen. Dit moet allemaal nog worden uitgezocht. Tijdens de vergadering werden over de plannen de nodige vragen gesteld en opmerkingen gemaakt zoals:

- Mogen wij dit wel van Utrecht
- Bij het samengaan van onze kerken is er gesproken over het bouwen van 1 nieuwe kerk hoe zit dat nu
- Omdat het een monument is mogen de banken er dan uit
- We zien wel de kosten maar niet de opbrengsten, leveren bijvoorbeeld de banken geld op
- Er is meer geld in kas dan dat is aangegeven op de sheets en waar is dat geld dan gebleven
- Er werden diverse wensen aangegeven
- Denk aan een overdekte fietsstalling, stalling scootmobiel, rollators en parkeerproblematiek

Aan het einde van de presentatie werd het beoogde tijdspad gepresenteerd, wat samengevat erop neer komt dat: als medio juni een positief besluit kan worden genomen, medio maart 2021 begonnen kan worden met de bouw, dan zou de Plantagekerk met Pasen 2022 weer in gebruik kunnen worden genomen. Een belangrijk en niet te onderschatten uitdaging in dit traject is: Hoe en waar gaan wij gedurende de bouwperiode moeten. Maar voor die tijd zullen wij daar nog veel samen over moeten praten. Tenslotte wordt aan gemeentelieden gevraagd op de plannen te reageren en ideeën aan te dragen aan het emailadres [plantage@pgharderwijk.nl](mailto:plantage@pgharderwijk.nl).

Als AK kunnen wij terugkijken op twee waardevolle gemeentebijeenkomsten en hopen wij bij alle ontwikkelingen die ons nog te wachten staan, op een grote betrokkenheid van u als gemeentelid. Tenslotte: op 20 april staat de volgende gemeentebijeenkomst gepland waarin het o.a. het de bedoeling is dat de jaarrekening 2019 aan u wordt gepresenteerd. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

*Coen van Woerkom, scriba AK*



COMMISSIE ZWO

## GHANESE STRAATMEISJES STAAN OP VOOR EEN BETER LEVEN!

Vanaf het droge arme noorden in Ghana komen veel jonge mensen werk zoeken in Accra, de hoofdstad in het zuiden. Regelmatig ook alleen kinderen. Maar het valt niet mee om werk te vinden. Zwaar werk en lange dagen voor weinig geld verhinderen dat de kinderen onderwijs krijgen. En hun woonsituatie is vaak erg onveilig. Er zijn ook helpers opgestaan: In het opvangcentrum Lifeline kunnen ieder jaar 40 meisjes terecht vanaf 14 jaar, om een vak te leren. Daarnaast slapen ze ook in het centrum en worden zo begeleid dat ze een betere baan kunnen vinden of in hun eigen dorp een eigen bedrijfje op kunnen zetten. In het centrum leren ze ook elkaar goed kennen en kunnen elkaar tot steun zijn na hun opleiding. Nog 2 jaar lang worden ze begeleid vanuit het centrum om hun bedrijf tot een succes te maken. De meisjes die zo geholpen zijn willen hun kennis graag delen om iets terug te doen voor de kans die ze zelf kregen. Zo ontstaat er een sneeuwbal effect. Naast het helpen van jonge mensen aan een toekomst is het doel van de organisatie de toestroom van arbeidsmigranten te verminderen door de verhalen van degenen die terugkeren naar hun dorpen. Kijk voor meer informatie op [www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana](http://www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana).

ZWO commissie, Cora Pluim

## KERKELIJKE STAND

### Nieuw ingekomen

Dhr. A.C.P. Liplijn, Havenspoor 121, uit

Biddinghuizen

Dhr. D. Vermeer, Anne Franklaan 44A, uit

Emmen

Mevr. R.B. Burger, Hanekamp 17, uit Dronten

Mevr. E.R. Brinkman, Langezand 48, uit

Amsterdam

Dhr. B.C.W. Clephas, Fagotdreef 6, uit Baarn

### Verhuisd

Mevr. D. Roelofsen- Kappers, Bleek 55 naar

Drift 2- K 309

Fam. van der Burgh-Goeman, Brandaris 10

naar Waterstadboulevard 132

Mevr. S. Waaijens, Kerksteeg 1B naar

Kerksteeg 1F

Mevr. G.H. Bruinink en dhr. J.A. Meerveld,

Brandaris 8 naar Havenspoor 119

Mevr. A.C. Lam- Maarschalkerweerd, Albert

Verweyplein 32 naar Westeinde 14 K 152

### Vertrokken

Mevr. P. Stoter- de Jonge, Stationsplein 140

naar Giethoorn

Dhr. C.M. Drost, Heinsiuslaan 23 naar

Amersfoort

## KERKELIJK BUREAU

### COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl) of via het kerkelijk bureau, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl), tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

### REKENINGNUMMERS

#### Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage

aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

#### Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

### COLLECTE-OPBRENGSTEN FEBRUARI 2020

<b>2 feb</b>	KIA/Boeren in Oeganda	997,70
	Kerk	419,35
	Renovatie Pastorie	318,78
<b>9 feb</b>	Diaconie	804,68
	Kerk	457,41
	Jeugdpastoraat	313,89
<b>16 feb</b>	KIA/Kameroen	545,61
	Ouderenpastoraat	321,25
	Renovatie Pastorie	242,39
<b>23 feb</b>	KIA/Diaconaat	586,54
	Jeugdpastoraat	258,96
	Kerk	434,14



## TELEFOONCIRKEL

Op de gemeenteavond in november is er een idee naar voren gekomen om een telefooncirkel op te zetten.

Het lijkt me vooral voor de oudere alleenstaande, een prettig gevoel dat er iedere morgen, op een vaste tijd, even iemand belt om een praatje te maken. Daarna belt u de volgende, en zo door, totdat de cirkel rond is.

Als u dit aanspreekt dan mag u zich opgeven bij Gerda Wildvank, telefoon 0341-421759. Ook als u hier verder nog wat informatie over wilt hebben. Graag kom ik ook in contact met een vrijwilligster die dit met mij wil opzetten. Mijn mailadres is [gh.wildvank@kabelfoon.net](mailto:gh.wildvank@kabelfoon.net)



## PASSIE-PAASVIERING

Als u de persoonlijke uitnodiging gemist heeft: een speciaal bericht voor u. Voor maandag 6 of dinsdag 7 april willen wij u uitnodigen om de Pasen te vieren. Het thema is: Sta op! En we mogen ons in de kerk laten spreken door de kerk van het Mannenkwartet. Om half drie staan koffie en thee klaar. De kerk wordt afgesloten met een broodmaaltijd. Opgeven voor 30 maart middels de opgavestrook in de doos in de kerk of via de mail [g.vandijk@pgharderwijk.nl](mailto:g.vandijk@pgharderwijk.nl). Graag ontmoeten wij u. Namens alle vrijwilligers een hartelijke groet

**AFGELAST**

Anna Marie Jansen en Gertie van Dijk



## **G** LEERHUIS Johannes-Passion

De Johannes-Passion is meer van hetzelfde en toch ook weer totaal anders dan de Matthäus-Passion. Dat heeft er mee te maken dat de Johannes-Passion een heel ander schrijfsysteem heeft. Het is een heel ander schil- en ook in zijn muziek laat doorklinken. Inleider: Hans Mak, em. predikant PGH. Op woensdag 25 maart om 9.30 uur en/of om 19.30 uur. In de Plantagekerk. Contact: Corrie van der Wal, 06-51193120.

**AFGELAST**

## **G** LEERHUIS Het vergeten Evangelie

In zijn boek zoekt Reinier Sonneveld naar de betekenis van het Bijbelse begrip evangelie. Wat bedoelde Jezus toen hij zei dat hij Gods rijk kwam stichten?

**AFGELAST**

Inleider: Reinier Sonneveld, theoloog  
Op maandag 30 maart van 20.00 tot 22.00 uur. In de Petrakerk, Busken Huetlaan 2.  
Contact: Tjitte Dijkstra 06-19701736.

Corrie van der Wal

## **ORGANIST GERT VAN HOEF** op PodiumPlantagekerk

Op PodiumPlantagekerk speelt zaterdagmiddag 28 maart organist Gert van Hoef, befaamd om zijn improvisaties op klassieke en filmmuziek.

De 'André Rieu van het orgel' trekt overal in het land volle kerken. Op zaterdag 28 maart om 15.30 uur. In de Plantagekerk. Contact: Corrie van der Wal, 06-51193120.

**AFGELAST**

Op het programma van o.a. Beethoven, Rimski-Korsakov, Silvestri en Saint-Saëns. Het concert begint om 16.00 uur, zaal open 15.30 uur. Toegang gratis.



## **CONCERT MARKUS PASSION** in de Grote kerk van Harderwijk

Op zaterdag 4 april organiseert de Stichting Bach Passionen Harderwijk een uitvoering van de Markus Passion van J.S. Bach in de Grote Kerk van Harderwijk. De uitvoerenden zijn: COV Noord-West Veluwe, orkest Cappella Maria Barbara en solisten onder de leiding van de dirigent Jurriaan Grootes. Van de muziek Markus Passion zijn grote delen verloren gegaan. Enkel de tekst is overgebleven. Het concert wordt gereconstrueerd. Verder bevat de Markus Passion meer koralen en de helft minder aria's dan de eerder geschreven Mattheus Passion en de Johannes Passion. Het concert vindt plaats in de Grote Kerk, Kerkplein 1, Harderwijk om 20.00 uur. Meer informatie en kaarten op de website van het koor: [www.cov-nwveluwe.nl](http://www.cov-nwveluwe.nl)

**AFGELAST**



## **'De dochter gaat op kamers', en hoe voelt dat?**

*Over de positie van het Fonteinwerk op de gemeentebijeenkomsten.*

*Op de twee gemeentebijeenkomsten op een middag en avond in februari, spraken we over welke plek het Fonteinwerk in de gemeente heeft, en waarom dat nu anders gaat worden. Toen we er over begonnen, bleek er een en ander te leven. Op de gemeentebijeenkomsten klonken zo enkele stemmen met een paar kritische vragen. En ik merkte daarin een aantal serieuze gevoelens, die mensen dwars zitten. En waar mensen iets dwars zit, moeten we luisteren en praten. In dit artikel ga ik daar op in. Let wel: het gaat om een aantal mensen. Maar juist ook zij moeten gehoord worden. Eerst nog even de aanleiding voor deze opmerkingen. Het Fonteinwerk is in de loop van de jaren gegroeid naar een eigen gemeenschap met een eigen liturgie. Het is verhelderend dat dit nu ook 'formeel' erkend wordt. Het Fonteinwerk is niet meer een kerkenraadscommissie, zoals de jeugdraad of de startdienstcommissie. Dat past gewoon niet meer. Het Fonteinwerk wil geen wijkgemeente zijn, dat past niet bij het Fonteinwerk. Het blijft namelijk een flexibele beweging die zich niet teveel in een vaste organisatie zoals een wijk wil vastleggen. Een tussenvorm dus, waarbij het Fonteinwerk nu een volwaardige stem*

*heeft als er belangrijke zaken besproken worden in de gemeente. Er verandert verder niet veel. Behalve dat mensen zich straks ook kunnen laten inschrijven bij het Fonteinwerk (net als bij een wijk), dat kon nog niet. Dit past veel beter. Eerder in SamenGeroepen kon u daar alles over lezen.*

*Oké het Fonteinwerk meer zelfstandig. Maar hoe voelt dat nou? Als ik zeg dat ik er blij mee ben, kan ik gelijk zeggen: er zijn mensen die niet in die vreugde delen.*

*Allereerst waren er mensen die het contact tussen de diensten als vervelend beleven. De éne groep gaat de kerk uit, de andere erin, en er is te weinig contact tussen beiden. Dit voelt vervelend, omdat we toch samen het gebouw delen, en samen één gemeente zijn. Ik wil dat gevoel serieus nemen, en ik antwoord daarop met een ja, en een nee. Ja, ik begrijp dat iemand dat vervelend vindt, omdat je een hartelijk contact verlangt tussen de diensten. En ik kan volstaan met te adviseren: ga elkaar vooral veel groeten.*

*Maar ik merk dat er ook een ander gevoel meespeelt. Voor sommigen speelt ook het samengaan van de gemeentes mee. We zijn in de*



*afgelopen jaren met vier kerken samengegaan naar één gebouw, en daarbij hebben we allemaal moeten inleveren en zijn onze eigen plek kwijtgeraakt. We moeten ons best doen er samen wat van te maken! En waarom gaat het Fonteinwerk dan zijn eigen gang? Ik begrijp dat gevoel heel goed, en toch antwoord ik hier ook met nee. Nee, want toen de samenvoeging van 4 kerken plaatsvond, bestond het Fonteinwerk al lang, met eigen vieringen en een eigen predikant als coach. En daarnaast is het praktisch niet haalbaar. De beleving van geloof en liturgie in deze gemeenschap is wezenlijk zó anders dan die in de Poorten en Morgenwijk, dat samen vieren maar heel beperkt zal lukken. Zo zeiden de meeste mensen uit de wijken die ik sprak over een fonteindienst: een opwekkingsliedje is leuk, maar de hele dienst dat wil ik echt niet. En omgekeerd, de Fonteinbezoekers willen niet graag liedboek zingen. Het gaat gewoon om een andere geloofsbeleving. Natuurlijk zijn er mensen die zich in meerdere stromingen thuisvoelen, maar dat is een minderheid.*

*In de oude situatie waren de Fonteindiensten niet zo zichtbaar, maar in één gebouw kom je elkaar ineens veel meer tegen. Mijn reactie zou zijn: we zien elkaar meer, laten we daar vooral blij mee zijn!*

*Maar als ik dat schrijf, komt er misschien een ander gevoel op rond het Fonteinwerk. Ik kom dat in ieder geval bij tijden tegen. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar ik denk dat er een aantal mensen houden van het idee 'één kerk, één geloof, dus we doen het samen'. Ik tref dit het sterkst aan bij senioren. Het kan dan voelen alsof het Fonteinwerk niet samen wil, alsof ze de bekende eredienst niet goed genoeg vinden, zich misschien willen afzetten. Ik weet het serieus niet of ik dat gevoel kan wegnemen. Dit 'samen-één' gevoel is voor een aantal mensen erg belangrijk. Wat ik hier op te zeggen heb is, dat de tijd veranderd is, en dat we in de PGH nu ruimte bieden aan meerdere geloofsbelevingen. Het kan vervelend voelen dat we verschillende richtingen benoemen in de PGH. Tegelijkertijd vind ik het van deze tijd dat er meer keuzemogelijkheden zijn en vind ik het prachtig dat we die ruimte bieden. In ieder geval is er bij het Fonteinwerk geen enkel gevoel dat zij zich willen onderscheiden, anders willen zijn, hun vieringen beter vinden. Sterker nog, ze willen graag onderdeel van de PGH zijn. Waarom? Omdat ze daar altijd bij gehoord hebben, en de gedachte om een eigen kerk te beginnen hen helemaal vreemd is. Het gevoel kan dan zeggen: dan moeten we toch juist meer samen doen? Het antwoord is: in beperkte mate. We doen verschillende dingen gezamenlijk, denk aan AK, diaconie en startzondag, en nog meer. Meer hoeft niet en lukt niet. En ik wil zeggen: denk daarbij ook aan de andere kant: verschillende mensen zijn heel blij met het Fonteinwerk omdat hun kinderen daar komen. Anders waren zij afgehaakt of naar een andere kerk gegaan. Ze zijn nu gewoon deel van de PGH. En denk er daarbij aan dat Fonteinactiviteiten van de hele PGH zijn. Alle bijeenkomsten van iedere wijk en het Fonteinwerk zijn toegankelijk voor iedereen. En mét Fonteinwerk valt er dus nog meer moois te beleven in de PGH.*

*Tenslotte hoor ik wel de vraag: moeten ze wel een predikant hebben? Is dat nou nodig? Hier zit opnieuw het gevoel, dat we alles samen doen. Maar ook het gevoel dat het Fonteinwerk een groep 'aan de rand' is of 'een hobby uitvoeren'. De 3 predikanten zijn toch ook voor het Fonteinwerk? Hier wil ik graag even duidelijk zijn. Deze gevoelens miskennen namelijk één ding. Het Fonteinwerk is niet meer een klein clubje, het is een grote club. Soms wordt gezegd 'het zijn maar 70 mensen', dat is volstrekt naast de werkelijkheid. De Fonteindiensten zijn ook niet meer een variatie op de eredienst, alsof het om een jeugdendienst gaat. Het zijn volwaardige diensten met een eigen liturgie. Dus de bezoekersaantallen en betrokkenheid van leden doen niet veel*

*meer onder voor de drie wijkgemeentes. Sterker nog, ze zijn in de PGH de enigen die groeien, en we moeten verwachten dat ze groter worden dan een afzonderlijke wijk. De Fonteinpredikant dient in een positie van 40% voor 3 jaar, en 3 wijkpredikanten dienen voor 70 % voor onbepaalde tijd.*

*Wat me hierbij opvalt is, dat verschillende mensen die moeite hebben met het Fonteinwerk nooit bij een Fonteindienst geweest zijn en niet hebben gesproken met bezoekers. En dan kom ik terug bij het gevoel dat er geen contact is tussen de twee diensten in de Plantagekerk.*

*Want dat is een mogelijk contactmoment. Daar zijn altijd een aantal Fonteinwerkers die koffiedrinken, spreek ze aan. Contact tussen twee groepen moet van twee kanten komen. Het lastige is dat koffie drinken vóór de dienst niet werkt, bij wijken niet en bij Fonteinwerk ook niet. Er zullen dus altijd minder Fonteinbezoekers bij de koffie zijn dan mensen uit de wijken. Maar vlak voor de dienst komen ze allemaal binnen. Het zijn leuke mensen en heel benaderbaar!*

*Tenslotte, hoe kan het gebeuren dat zoveel leuke en goed bedoelende mensen moeite met elkaar krijgen. Een belangrijke oorzaak moet genoemd. Ik kan uit alle gesprekken goed afleiden dat bij het ontstaan van het Fonteinwerk iets is misgegaan. Het fonteinwerk begon als variatie op de eredienst: met andere muziek en andere sfeer, maar met dezelfde inhoud. Het fonteinwerk ontwikkelde zich echter tot een eigen liturgie en eigen geloofsbeleving. En er werden ook kritische keuzes gemaakt voor muziek en voorgangers, en sommigen voelden zich daar niet meer thuis. Mensen die vrijwilliger waren of beroeps, werkten ineens niet meer met elkaar samen. Sommigen voelden zich regelrecht buitenspel gezet, 'onwelkom'. Wat hier mis is gegaan, is dat dit proces niet bewust is gelopen. Het gebeurt in iedere kerk dat mensen en groepen uit elkaar groeien. Maar als daar een moment van zelfstandig worden is, moet je afscheid nemen. Je mag dan ook zeggen dat dat jammer is en niet leuk, en daarna kijk je elkaar in de ogen en wens je elkaar behouden vaart. Het Fonteinwerk is zelfstandig geworden, een dochter van de wijken gaat op kamers. Hierover is in het verleden te weinig gecommuniceerd, en de AK heeft daarin te weinig leiding genomen. Het was niet duidelijk genoeg. En dan blijft het frustrerende gevoel hangen: we zijn toch samen? Maar als we dat niet bewust gedaan hebben, kan dat nog steeds. Want de dochter is groot en wordt groter.*

*En het verleden bepaalt niet alles. We kunnen het verleden achter ons laten. Laat ons beseffen dat de dochter groot is! Er zijn veel mensen die dit prima vinden, en veel die dat fijn vinden. En ik hoop nog vaak die woorden tussen moeder en dochter te horen: van harte, veel geluk, behouden vaart! En in het weekend zien we elkaar zeker. En misschien zul je tussen de diensten altijd een beetje blijven voelen dat de ander 'anders' is. Dat heb je gewoon met twee groepen die elkaar afflossen in één ruimte, dat zit dicht op de huid. Denk dan: dat is niet erg. Fijn dat ze er zijn, en mooi dat we samen PGH zijn: moeder en dochter.*

Namens de AK, David Kroeze



## De selfie van de graankorrel

Soms lees je dat er weer eens een graf in Egypte is opgegraven en dat er in dat blootgelegde graf ook tarwekorrels zijn ontdekt die er nog precies zo uitzien als toen ze 30, 40, 50 eeuwen geleden aan die overleden Egyptenaar werden meegegeven. Dat is een aardige illustratie van wat we lezen in Johannes 12 vers 24 "Een graankorrel blijft een graankorrel als hij niet in de aarde valt en sterft!" Tja, zo is dat: een graankorrel blijft een graankorrel, tenzij hij afsterft daar in de diepe aarde. Dan komt er na verloop van tijd een nieuw plantje boven de grond uit, er ontwikkelt zich een aar met korrels en zo zien we die andere mogelijkheid in beeld gebracht: "...maar als hij sterft, dan brengt hij veel vrucht voort!"

Jezus grijpt naar dat beeld, omdat je het een gelijkenis zou kunnen noemen van Zijn eigen levensweg. Op de Palmzondag – want daar zijn we in Johannes 12 – als de volksmassa's Jezus enthousiast verwelkomen, als zelfs de buitenlandse pers belangstelling begint te tonen voor die man uit Nazareth (vers 20), juist op dat hoogtepunt van Zijn carrière wijst Jezus zelf vóóruit naar dat dieptepunt, het lijden en sterven dat Hem wacht, de ondergang in de dood...!

Jezus wil geen volksmenner, geen populaire jongen zijn, Hij wil niet geroemd of beroemd worden, ach, daar bereik je alleen maar mee dat er hier en daar nog een standbeeld of een straatnaam naar je verwijst... nee, Jezus is in deze wereld gekomen om niet op zichzelf te blijven, want dat zou het allerergste zijn en dat is ook het erge met ons mensen, dat we de kans lopen om op onszelf te blijven, we zijn los van God, we zijn overgelaten aan onszelf en we leven in een wereld die God is kwijtgeraakt... Op onszelf blijven, er helemaal in je uppie voor staan, je eigen boontjes moeten doppen, moederziel alléén moeten zien klaar te komen met God en met het leven, met je eigen zelf en met de dood, dat is in wezen het állerergste...

Jezus Christus is naar deze wereld gekomen om óns te zoeken, Hij wilde niet hoog en soeverein in de hemel en op zichzelf blijven, nee, Hij wilde juist binnenkomen bij ons, binnengaan in ons leven, in onze dood, in onze schuld en zondigheid. Daarvoor is Hij die andere weg gegaan, die moeilijke weg, helemaal alleen die weg van ondergang en dood, die weg van kruis en graf, om nou juist niet alléén te blijven maar ons met Zich mee te nemen, te doen delen in de gemeenschap, de verbondenheid met de Vader...!

De 40-dagertijd is alweer halverwege, we zijn op weg naar Pasen, jawel, maar de weg naar de heerlijkheid, naar het licht, naar de gloria loopt via het kruis: "...indien de graankorrel niet sterft...", in Johannes 12 heeft die éne graankorrel die ten onder is gegaan aan een smadelijk kruis nou juist alles te maken met Gods heerlijkheid en glorie. Dat lijkt klinkklare kletskoek, maar denk dan eens aan het Avondmaal: als wij de tekenen van brood en wijn ontvangen, dan wordt het ons handtastelijk duidelijk, dan zien wij dat Gods heerlijkheid zich nou juist ten volle geopenbaard heeft in het gebroken lichaam en het vergoten bloed van Jezus Christus! Dat is de vrucht van Christus' kruisdood en tegelijkertijd de heerlijkheid van Gods liefde: ons leven wordt vermenigvuldigd met Zijn dood, Zijn óndergang mag onze ópgang betekenen!

Ds. J. Mak



**Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.**

**Deze uitgave is dat  
ds. J. Mak  
hansinamak@kpnmail.nl**

### Bijbel Leesrooster

vrijdag	20 maart	Prediker 8:1-9
zaterdag	21 maart	Prediker 8:10-17
zondag	22 maart	Exodus 6:26-7:13
maandag	23 maart	Exodus 7:14-25
dinsdag	24 maart	Exodus 7:26-8:11
woensdag	25 maart	Exodus 8:12-28
donderdag	26 maart	Exodus 9:1-12
vrijdag	27 maart	Exodus 9:13-35
zaterdag	28 maart	Exodus 10:1-20
zondag	29 maart	Exodus 10:21-11:10
maandag	30 maart	Psalm 130
dinsdag	31 maart	Exodus 12:1-13
woensdag	1 april	Exodus 12:14-28
donderdag	2 april	Exodus 12:29-42
vrijdag	3 april	Exodus 12:43-51

## ZONDAG 22 MAART

### Vierde zondag 40-dagentijd

Collectes: 1. De Maretak Veluwe; 2. Ouderenpastoraat;  
3. Jeugdpastoraat

#### Plantagekerk

09.30 uur: ds. Y.M. Voorhaar

#### De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

#### Sonnevanck

10.00 uur: ds. J.F. Kievit

#### St Jansdal

10.15 uur: ds. H. v.d. Burg

#### Boerhaavehof vrijdag 20 maart

18.30 uur ds. J. Mak

#### Weideheem vrijdag 20 maart

19.00 uur mw. C.G. van Dijk-Vermeulen

## ZONDAG 29 MAART

### Vijde zondag 40-dagentijd

Collectes: 1. Kerk in Actie; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

#### Plantagekerk

09.30 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen,  
m.m.v. Cantorij

#### De Regenboog

09.00 uur: ds. J. Visser-Sonneveld

#### Sonnevanck

10.00 uur: ds. J. Mak

#### St Jansdal

10.15 uur: pastor M. van Veen

#### Randmeer vrijdag 27 maart

18.30 uur mw. C.G. van Dijk-Vermeulen

#### Weideheem vrijdag 27 maart

19.00 uur ds. M. van Leeuwen



## PLANTAGEKERK

**Zondag 22 maart (9.30 uur)** Halverwege de Veertigdagentijd kleurt het paars roze. Het is zondag Laetare, zondag Verheugt u. Pasen wenkt. Met de kinderen lezen we de verhalen uit Exodus. Hoe moeilijk het is voor de farao om zijn goedkope arbeidskrachten te laten gaan. De eerste van 10 slagen die nodig zijn om hem zo ver te brengen: de Nijl kleurt rood van het bloed.

Daarnaast uit het evangelie van Johannes het verhaal over de blinde man, die genezen wordt. Midden in de tijd zien we 'zijn licht al dagen.' (Yolanda Voorhaar)

**Zondag 29 maart (9.30 uur)** Ook vandaag is het thema: Sta op, een teken van leven in samenhang met Kracht van Boven.

Opstaan, het kan letterlijk en figuurlijk en met Kracht van Boven gebeuren er wonderen, we lezen over de opwekking van Lazarus.....

Veel om samen over te praten. Wensen we elkaar (Yolanda Voorhaar)

**ALLE DEZE KERKDIENTEN  
ZIJN AFGELAST**

## DE REGENBOOG

**Zondag 22 maart** Maar kijk via de PGH website of via kerk-tv op kanaal 701 t.e.m 713 naar vervangende vieringen in onze kerken. Het is het op de berg, waar we al vier zonden ontdekken van het geheim dat we Gods noemen. Het Onze Vader zit vol aanwijzingen. Is er daarom vandaag een escaperoom voor groep 7-8? Een escaperoom is een puzzelspeurtocht vol aanwijzingen voor de geheime oplossing. En de oplossing – in het Onze Vader- is dat wij op aarde ons verbinden met de Vader in de hemel. Ja, in kinderdienst én gewone dienst zoeken we naar de clous voor het mysterie. Matteüs 6:9-13. (Ds. David Kroeze)

### Collecte 22 maart - DE MARETAK

De Maretak wil in Harderwijk e.o. een steunpunt zijn voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. Zij helpt in het verwerkingsproces door voorlichting, het leggen van onderlinge contacten en het aanbieden van activiteiten. Kanker raakt alle aspecten van je leven en daarmee ook de mensen in jouw omgeving. Het is dan belangrijk dat je ergens naartoe kunt waar je mensen ontmoet die je begrijpen en je niemand iets hoeft uit te leggen. In het inloophuis aan de Houtkamp 33 kun je, los van alle medische ballast, tot rust komen of juist iets actiefs doen. Met deze diaconiecollecte steunt u dit plaatselijke werk.

### Collecte 29 maart - VAKONDERWIJS VOOR STRAATMEISJES IN GHANA

Alleen al In Accra, de hoofdstad van Ghana, leven ruim 25.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie AG Care vangt straatmeisjes op en jonge kinderen van tienermoeders. Via de diaconiecollecte van vandaag voor Kerk in Actie draagt u bij aan de opvang van 40 meisjes in het opvangcentrum Lifeline in Accra. Zij leren daar in tien maanden tijd een praktische vak, zoals naaien, sieraden maken, kappersvak. Hiermee kunnen zij een nieuw bestaan opbouwen. Zo'n vaktraining kost 53 euro. Hoeveel draagt u bij?

## OPROEP VRIJWILLIGERS

### voor het Willem Holtrop Hospice, Ermelo

Het Willem Holtrop Hospice in Ermelo is op zoek naar betrokken mensen, die als zorgvrijwilliger in het hospice willen werken. Inroostering vindt plaats via een digitaal rooster en u kunt zelf kiezen welke dagdelen u wilt werken. Ook aspirant-vrijwilligers, die vooral beschikbaar zijn in de avonduren, het weekend of 's nachts (slaapdiensten), zijn van harte welkom!

Als zorgvrijwilliger bestaan uw taken uit de verzorging van de gasten, het bieden van aandacht aan de naasten en het doen van lichte huishoudelijke taken. Het Willem Holtrop Hospice biedt een gedegen inwerkprogramma, goede begeleiding en een uitgebreid trainingspakket.

Wij hebben op dit moment ook plaats voor een gastheer/gastvrouw. De gastvrouw/heer ontvangt het bezoek, coördineert de taken in de huiskamer en de keuken en zorgt voor een gastvrije ontvangst van het bezoek.

Heeft u belangstelling om als vrijwilliger in het Willem Holtrop Hospice aan de slag te gaan?

Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator:  
vwcoordinator@willemholtrophospice.nl

Meer informatie over beide taken vindt u op onze website:  
<http://www.willemholtrophospice.nl/vacatures/vrijwilligers>