

# Samen Geroeepen

NR 02 2020

24 januari - 6 februari

**De Groene Kerken**

**Vol verandering**

**Bedankt Dick**



**Protestantse Gemeente Harderwijk**



Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde



## COLUMN

## HOEZO "VERANDERING"?

Het nieuwe jaar is nog geen maand oud en nu al vol verandering in onze PGH.

Twee nieuwe predikanten: Ds. Yolanda Voorhaar is begonnen als tijdelijke invulling van de vacature van Aad Woudenberg. Ds. Nelleke Beimers vervangt Marissa gedurende haar zwangerschapsverlof.

De start van een beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant in de Plantagekerk. Een zoektocht naar een nieuwe jeugdwerker en een nieuwe seniorenwerker. Twee wijken, die willen samengaan.

Als u had gedacht dat we de laatste jaren genoeg verandering hebben gezien, dan weet u nu al dat dit niet gaat gebeuren. Alles verandert, alles wordt nieuw.

Nou ja, alles.... We zijn en blijven een geloofsgemeenschap, die zich richt op onze God, op elkaar en op de mensen om ons heen. Wij hebben een taak in deze wereld en die nemen we serieus.

Met vallen en opstaan. Soms gaat het goed, soms ook gaat het fout. En daar leren we van. Maar er gaat zoveel goed. Zo hebben we geleerd dat, als er iets is, we dit op tafel leggen en bespreken. Dat is een enorme winst.

En was u bij de kliederkerk in de Regenboog of heeft u ervan gehoord? Ruim 250 mensen, meest kinderen. En de Kerk-op-schootdiensten in de Plantagekerk met de kleintjes?

Of op het YMCA op 4 januari, de nieuwjaarsbijeenkomst, georganiseerd door de teams van het vrouwen- en het mannenevent van het Fonteinwerk?

En als u nog meer verandering wilt, waar we als geloofsgemeenschap beter van worden, kunt u uw idee inleveren bij "PGH in beweging". Daar zijn al 60 initiatieven bekend. Op 19 en 20 februari wordt hierover verteld in gemeentebijeenkomsten.

Is het niet geweldig, al dit soort verandering? Ik word er blij van en ben dankbaar dat wij in onze PGH zo gemeenschap kunnen zijn. Ik hoop dat we dit ook naar buiten uitstralen, ter ere van onze Heer, die het allemaal waar en waardevol maakt.

Peter Scherpenisse, voorzitter AK

## EVEN VOORSTELLEN - YOLANDA VOORHAAR

Sinds 6 januari jongstleden ben ik in dienst van de Protestantse Gemeente Harderwijk voor gemiddeld 20 uur per week, om hulpdiensten te verlenen in de tijd dat de vacature duurt, die is ontstaan door het emeritaat van ds. Woudenberg.

Mijn naam is Yolanda Voorhaar, ik ben 67 jaar oud, en sinds 2017 met emeritaat. Ik ben sinds 2000 getrouwd met Meindert Dijkstra, eveneens theoloog. Allebei hebben we kinderen uit een eerdere relatie, en inmiddels ook kleinkinderen. Ik woon in Ede, en dat betekent dat ik voor mijn werk in Harderwijk regelmatig op en neer zal rijden. Ik probeer mijn werkzaamheden zoveel mogelijk te concentreren op de dinsdag en de vrijdag, en regelmatig ook de zondag. Mijn werkzaamheden concentreren zich op pastoraat en eredienst. Mocht u in de komende tijd een keer willen afspreken, dan hoor ik dat graag.

Mij is gevraagd ook iets over mijzelf te vertellen.

Als predikante heb ik altijd heel veel beleefd aan het voorgaan in kerkdiensten. Dat doe ik ook nog regelmatig. Het is altijd weer spannend om dat aloude verhaal van God en mensen te vertalen naar onze tijd en te laten zien dat die verhalen een blijvende relevantie hebben voor mensen van nu. En wat zijn er mooie liederen, in het nieuwe Liedboek. Oude en nieuwe liederen die bemoedigen en troosten.

Ook contacten met mensen vind ik boeiend. Iedereen heeft een eigen verhaal met geloven en kerk. Met vragen, onzekerheden, zoektochten. Ik hoop velen van u te ontmoeten de komende periode. Ik heb een brede belangstelling, en lees graag.

Theologie, maar ook literatuur in Nederlands of Engels. Verder houd ik van kunst en bezoek, alleen of samen met mijn man, regelmatig tentoonstellingen.

Na mijn emeritaat wilde ik ook iets heel anders doen. Toen de kinderen klein waren ging ik regelmatig met hen naar de Gelderse Kastelen. Toen al dacht ik: het lijkt me leuk om na mijn emeritaat ergens gids te worden. Kort na mijn emeritaat stond er in de nieuwsbrief van de Hoge Veluwe een oproep om rondleider te worden in het Jachthuis op de Hoge Veluwe. Na een cursus van 3 maanden geef ik nu al weer ruim anderhalf jaar met een zekere regelmaat rondleidingen voor heel diverse groepen. Ook, als dat nodig is, in het Engels of Frans. En natuurlijk leer je nog steeds dingen bij. Wat een uniek park, met een combinatie van natuur en cultuur hebben de Kröller-Müllers ons nagelaten. En wat is er veel te beleven: museum en beeldentuin, Jachthuis, wandelen, fietsen, wild spotten tegen de schemering.

Ook muziek heeft onze warme belangstelling. Concerten, cd's – er is zoveel moois te beleven aan muziek. Terwijl ik dit schrijf ben ik de nieuwste cd van Karl Jenkins aan het beluisteren (Miserere. Songs of mercy and redemption). Karl Jenkins is een componist uit Wales die prachtige dingen schrijft, in een combinatie van klassieke muziek en wereldmuziek.

U ziet wel, vervelen doe ik me niet. Ik hoop dat dit voldoende is voor een eerste kennismaking. Wellicht praten we verder, in de ontmoetingen die de komende tijd zullen volgen.

Yolanda Voorhaar



## Spreuk:

*De geest wordt rijk door wat hij ontvangt;  
het hart wordt rijk door wat het geeft.*

*Victor Hugo (1802-1885), frans schrijver*

## Bij de voorplaat:

**De plaatsing van de wereldbol van de Veldkampkerk bij De Regenboog is mislukt**

# De Groene Kerken

Na het verschijnen van "Het rapport van de Club van Rome" (1972) ontstond in de kerken ook aandacht voor ecologie, duurzaamheid, rentmeesterschap. Diverse theologen bogen zich over de problematiek en concludeerden dat er ook een taak voor de kerken/ gelovigen was in deze materie. Niet dat het direct een belangrijk punt van aandacht werd, maar het idee was geboren. De doorbraak en er echt mee bezig gaan kwam pas vele jaren later. De vraag bij dit soort kwesties is altijd: "Hoe er een goede voedingsbodem voor te vinden?" en "Hoe pak je het aan?". Diverse organisaties binnen kerkelijk Nederland vonden elkaar en kwamen met het initiatief wat Groenekerken als aanduiding kreeg.

GroeneKerken is een initiatief van Kerk in Actie en Tear. Kerk in Actie wil geïnspireerd door Jezus Christus, delen wat hen gegeven is. Om zo in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland die in haar visiedocument 'Kerk 2025 waar een Woord is, is een weg' prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping. Tear wil het Koninkrijk van God zichtbaar maken, om zo onrecht en armoede uit te bannen. Tear heeft een holistische kijk (dit is een brede kijk op het geheel ontwikkelen en niet te veel op de details de aandacht leggen) op armoede en onrecht waarbij aandacht voor duurzaamheid en zorg voor de schepping prioriteit kent.

Kerk in Actie en Tear ervaren allebei dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben. Geloof betekent invulling geven aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep (rentmeesterschap). Verduurzaming hoort bij de missie van kerk-zijn en geloven.

Daarbij is een visie ontwikkeld en die luidt: Kerken en geloofsgemeenschappen hebben alles in huis om mensen te motiveren zich verantwoordelijker te gedragen en dit als geloofsgemeenschappen ook in de praktijk te brengen. Het doel met de GroeneKerken is om kerken te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen bij de noodzakelijke maatschappelijke transitie om de slechte gevolgen van onze huidige levensstijl (klimaatproblematiek, uitputting van grondstoffen, aantasting van de waardigheid van mens en dier, afnemende biodiversiteit) te niet te doen. De veranderingen die de transitie met zich mee brengen, zullen voor ieder groot zijn. Kerken, gevoed door hun waarden en geloof, kunnen hierbij een positieve, begeleidende rol spelen voor grote groepen mensen. Die rol willen we met GroeneKerken initiëren, ondersteunen, inspireren en versterken.

Onder de paraplu van GroeneKerken zijn talloze organisaties te vinden (en nieuwe ontstaan) en daarnaast hebben al meer dan 200 kerken en geloofsgemeenschappen zich aangemeld. En de groei is er bepaald niet uit. De lezer moet hierbij niet denken aan een strak geleide top-down organisatie, maar meer een platform waar een breed aantal ideeën wordt

gepresenteerd. Iedereen kan zo zijn eigen keuze maken en ideeën die werken inbrengen. Zo kunnen we van elkaar leren. En zo zien we op de website, waar alle initiatieven bijeen gebracht zijn, een bonte verzameling van activiteiten bijeen staan. Hier wordt groen energie opgewekt, elders wordt het groen geloven uitgedragen en bij andere gemeenten wordt ecologisch ingekocht of duurzaam belegd. Combinaties zijn natuurlijk ook mogelijk (en in dit kader geldt "hoe meer, hoe beter").

Bij aanmelding krijgt men de beschikking over de "Toolkit", deze gereedschapskist bevat adviezen, voorbeelden en er zijn werkvormen te vinden, die groepen hun initiatief leren uit te voeren. En de ervaringen en tips kunnen er gedeeld worden om zo anderen weer verder te helpen. Verder is er een lijst met sprekers beschikbaar die hun deskundigheid op diverse gebieden met een gemeente willen delen. Reinier van den Berg bijvoorbeeld hield hier jaren geleden al een leerhuis-bijeenkomst over de klimaatwijzigingen. Andere sprekers houden inspiratielezingen of kunnen groepen met behulp van workshops leren tot initiatieven te komen en hoe ze uit te voeren.

Hoe zit het in Harderwijk? De Regenboog heeft zich aangemeld met hun initiatief tot het inrichten van een tuin rondom het kerkgebouw. Deze "Tuin van lof" heeft zijn eerste groeijaar volgemaakt en zal zich verder ontwikkelen. En is niet alleen bedoeld als een lusthof van groen en kleur en schuil- en eetplaats voor vogels en insecten, maar je kunt er ook je eigen ziel koesteren door rustig wat te mijmeren, zittend op een bankje. De groep van ijverige tuinders verkregen ook het bord met het logo van de Groene Kerk. Over de ontwikkelingen van deze "Tuin van lof" werd vorig jaar al bericht in SG. Ook de Harderwijker Petrakerk staat op de lijst en werd in het kader van een verbouwing, waarbij o.a. warmtepompen werden geïnstalleerd, geheel geschikt gemaakt om als "gasloos" gebouw verder te gaan. De Mehmet Akif Ersoy-moskee bracht op slimme plekken Ledverlichting aan en in de Grote Kerk werd een zuiniger verwarmingssysteem aangebracht. Er zijn ook plannen op meerdere plekken zonnepanelen te laten aan brengen. Jammer dat dat op een monument als de Plantagekerk niet is toegestaan, maar er blijven nog vele mogelijkheden over om te komen tot energiebesparing of vermindering van CO2 uitstoot.

En u hoeft het niet alleen aan de kerk over te laten tot een duurzame samenleving te komen. Verklein je eigen ecologische footprint. Dat kan met hele kleine dingen: gebruik meer je fiets, eet wat minder vlees. Ze kosten je niets, maar het helpt wel. Het hoeft in de kerk niet te blijven bij besparingen op warmte, licht of een tuin. Er is nog veel meer te bedenken om te komen tot goed rentmeesterschap. Misschien iets voor u en u en jij? De groene kerk hoort graag van u.

*Dick Breitenbach  
(Dit artikel is mede ontstaan door gebruik te maken van de websites: Groene Kerken, Kerk en milieu)*

## UIT DE WIJKKERKENRAAD PLANTAGEKERK IN OPRICHTING

Op donderdag 9 januari hebben de beide kerkenraden weer met elkaar vergaderd. Vele punten stonden op de agenda. De voortgang van het samenvoegen kostte de meeste tijd. Zo hebben we bepaald hoe de kerkenraad en het moderamen er gaan uitzien. Moderamen gaat bestaan uit voorzitter, vicevoorzitter, scriba, één predikant en een diaken. De kerkenraad bestaat uit moderamen, alle ouderlingen (inclusief kerkelijk werker senioren), alle diakenen, vertegenwoordiging van jeugd, CvK en de beide predikanten. We hebben dus gekozen om per jaar tussen de predikanten te rouleren voor een plek in het moderamen. Verder hebben we gesproken over de naam van de wijk en het pastoraat in de wijk. De wijk wordt zo groot dat we twee pastorale teams houden. Eén voor de wijk van Marissa van Meijl en één voor de wijk met de vacature (nu ds. Voorhaar). Beide wijken blijven ook gekoppeld aan hun eigen bloemencommissie. We rekenen erop dat beide bloemencommissies in de toekomst naar elkaar toegroeien. Het betekent dus ook iedere zondag 2 bossen bloemen ter bemoediging of meelevens. Op een aantal andere zaken rondom liturgie komen we tijdens de wijkavonden uitgebreid terug. Weet u het nog? 2 maart voor De Poorten en 9 maart voor De Morgenwijk.

## UIT DE KERKENRAAD PLANTAGEKERK

We zijn al helemaal gewend aan het als twee wijkkerkenraden van de Plantagekerk samen vergaderen. Karel Bosselaar fungeert voorlopig als voorzitter en Marjolijn Sytsma schrijft de notulen. De definitieve taakverdeling wordt bekend als de kerkenraden van De Poorten en De Morgenwijk op Pinksteren samensmelten onder een nieuwe wijknaam. Het klussenlijstje rond het organisatorisch samengaan is vrijwel afgewerkt. Ook belangrijk is hoe de kerkdiensten er gaan uitzien. Veel zal er niet veranderen. Het is ook niet de bedoeling dat het een eenheidsworst wordt. De gezamenlijke liturgiecommissie kijkt nog naar wat details, ook al zijn die misschien alleen merkbaar voor scherpslijpers. Een aardig voorbeeld: wordt bij de viering van het Heilig Avondmaal het brood aangereikt? Of pakt u het zelf ('Neem allen daarvan'). Goed om zo op elk terrein van het kerkleven in de Plantagekerk details onder ogen te zien, te regelen en toe te lichten. Voor de meer huishoudelijke gang van zaken in de Plantagekerk als gebouw zorgt een Commissie Plantagekerk voor de nodige afstemming en stroomlijning. Zelfs kleine details kunnen tot grote ergernissen uitgroeien en dat willen we met elkaar voorkomen.

We bespraken de ideeën die zijn voortgekomen uit het rapport Verleden Heden Toekomst. Veel van de inbreng is waardevol en het uitvoeren waard, maar ter besteding van de beschikbare gelden denken we ook aan investeren in tijdelijke extra menskracht. De komende tijd duiken we daar als kerkenraad verder in om de Algemene Kerkenraad goed gemotiveerd van advies te kunnen dienen.

We zijn trouwens bijzonder verheugd dat er op tijd twee ambulante predikanten zijn gevonden om de vacatures van ds. Aad Woudenberg en (tijdelijk) ds. Marissa van Meijl in te vullen. Daarnaast is de beroepingscommissie Morgenwijk actief en wordt ook gewerkt aan opvolgers van jeugdwerker Petra Kiks en seniorenpastor Anne van Leeuwen.

Intussen worden de preekroosters voor 2020 gevuld (in de toekomst door Marjolijn Sytsma). Wij leveren vanuit de Plantagekerk en Regenboog ook zeer geregeld de ambtsdrager voor de diensten in Sonnevank. Wat ons opviel is dat het aantal participerende kerken is teruggelopen. Daar willen we de geestelijke verzorging van Sonnevank (en collega-kerken) op aanspreken. Ook schijnen in Sonnevank geen vrouwelijke ambtsdragers (meer?) welkom te zijn bij de vieringen van het Heilig Avondmaal. Dat is voor ons als PGH niet acceptabel, we zullen daarover een opmerking maken.

We realiseerden ons dat ook in St Jansdal een heel team vrijwilligers al vele jaren heel trouw meedraait in de kerkdiensten. We willen de band met St Jansdal en onze mensen daar aanhalen, want het is mooi en belangrijk dat PGH-leden in deze instellingen mensen van hun eigen gemeente kunnen tegenkomen.

Met plezier en in goede sfeer konden we onze kerkenraadsvergadering van 9 januari afsluiten, met daarbij een hartelijk woord voor onze predikant Marissa die met zwangerschapsverlof gaat.

Kerkenraden Plantagekerk  
Namens beide wijken, Karel Bosselaar

## colofon & contact

**SamenGeroepen** is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk  
**Redactie:** Willem Metzlar, Jan Tazelaar, vacature (eindredactie).  
**Abonnementen:** 25,00 per jaar per incasso  
Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.  
Het bankrekeningnummer is:  
NL40 RABO 0373 7213 23  
**Opmaak:** Ton van der Gaag, gewoontoon.nl  
**Druk en afwerking:** Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.  
**Oplage:** 1400 exemplaren  
**Volgende uitgave** verschijnt 7 feb, voor 2 weken  
**Kopij** uiterlijk 27 jan. om 18:00 uur naar:  
[publiciteit@pgharderwijk.nl](mailto:publiciteit@pgharderwijk.nl).  
Dit geldt ook voor wijkberichten.

## kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk  
Postbus 275, 3840 AG Harderwijk  
T (0341) 412188, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl)  
Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

[www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl)

## predikanten

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink  
wijkpredikant De Poorten  
Tijdelijke vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof  
ds. N. (Nelleke) Beimers  
T. 06-10340591, [n.beimers@pgharderwijk.nl](mailto:n.beimers@pgharderwijk.nl)

ds. D.J.D. (David) Kroeze  
wijkpredikant De Regenboog  
Veldkermeeen 116, 3844 RJ Harderwijk  
T. 06-16856392, [d.kroeze@pgharderwijk.nl](mailto:d.kroeze@pgharderwijk.nl)  
En via Facebook

wijkpredikant De Morgenwijk: vacant  
Pastorale zaken (80-):  
Carla van Peursem  
T. 0341-423002 of 06-12918704  
[avanpeursem@hetnet.nl](mailto:avanpeursem@hetnet.nl)  
Tijdelijke vervanging: Ds. Y (Yolanda) Voorhaar  
T. 06-14517919, [Yolanda.voorhaar@hetnet.nl](mailto:Yolanda.voorhaar@hetnet.nl)

ds. H. (Henk) Jansen  
predikant Fonteinwerk  
Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo  
T. 06-18040814, [henkkleinjansen@gmail.com](mailto:henkkleinjansen@gmail.com)

## kerkelijk werkers

C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen  
Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten  
T 356640, [g.vandijk@pgharderwijk.nl](mailto:g.vandijk@pgharderwijk.nl)

A.M. (Anna Marie) Jansen-Peelen  
Hierendseweg 66, 3841 GZ Harderwijk  
T 421775, [am.jansen@pgharderwijk.nl](mailto:am.jansen@pgharderwijk.nl)

Vacant:  
jeugdwerker@pgharderwijk.nl

## scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijtsma,  
[scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl)

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,  
[scriba.pgdepoorten@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgdepoorten@pgharderwijk.nl)

De Regenboog: Mw. J. Bode,  
[scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl)

## helpende handen

T 06 11 51 13 98  
[www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen](http://www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen)

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

## PGH DE POORTEN

### Vanuit De Poorten

Het jaar 2020 kon niet mooier beginnen dan met de doopdienst op 5 januari van Sanne Schuurman, dochter van trotse ouders Gertjan en Annemieke Schuurman. De dienst werd extra feestelijk door het optreden en zingen van L'Esprit. Wat is het fijn en mogen we dankbaar zijn om zo het nieuwe jaar te beginnen. Op het moment dat u deze samengeroepen leest is ds. Marissa van Meijl met zwangerschapsverlof en is haar vervangster Ds. Nelleke Beimers met haar werk in Harderwijk begonnen. Vanaf deze plaats wens ik Marissa een fijne tijd toe en heet ik Nelleke Beimers van harte welkom en hoop ik dat zij een goede tijd bij ons zal hebben. Wij hebben ds. Nelleke Beimers bereid gevonden tot het verlenen van pastorale hulp en ter ondersteuning van de wijkkerkenraad tot Marissa weer terug is. In principe zal dat zijn tot 15 mei voor 12 uur per week op de dinsdagmorgen en de donderdag. Nelleke gaat misschien af en toe voor in de Plantagekerk, veel zal het niet zijn vanwege

haar eigen gemeente. Het mailadres van Nelleke is [n.beimers@pghardderwijk.nl](mailto:n.beimers@pghardderwijk.nl) en haar telefoonnummer is 06 – 10340591. Mocht u buiten de dagen van Nelleke vragen of pastorale hulp nodig hebben, kunt u altijd contact opnemen met scriba Ada Brouwer (421604) of ouderling pastoraat Annelies Middelkoop (419591) of ouderling Anita de Weerd (423415). Anita ondersteunt Annelies gedurende het verlof bij het pastoraat.

*Karel Bosselaar*

## PGH DE REGENBOOG

### Internationale Kerkdienst

Op 2 februari a.s. verzorgt wijkgemeente "PGH De Regenboog" om 14:30 uur weer de Internationale Kerkdienst in gebouw Sefanja, Stationslaan 121. Voorganger is onze eigen voorganger ds. David Kroeze en de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door Wim Bakker met Colorful.

We lezen Matteüs 5: 1-12 en 'Kijk omhoog' is het thema van deze dienst. In de Bergrede staat Jezus naast degenen die moe zijn en de neiging hebben hun hoofd te laten hangen. Want voor hen is Gods wereld en dan kan naar boven kijken goed doen. Alsof van binnen even iets opgelicht en opgericht wordt. Ook voor mensen die niet moe zijn en de neiging hebben hun hoofd te laten hangen is dat trouwens goed. En wie naar beneden kijkt, kan iemand anders omhoog helpen.

Ook U bent als gast van harte welkom om samen met de bewoners van het AZC, statushouders en andere belangstellenden deze dienst te vieren. Na de dienst staat de koffie en thee klaar met iets lekkers erbij en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Tevens zoeken wij voor deze dienst nog diverse mensen om mee te helpen en om thuis iets lekkers te maken voor na de dienst. U kunt zich aanmelden bij Hans Kalfsbeek, Tonselsedreef 72 via [kalfsbeekhans@gmail.com](mailto:kalfsbeekhans@gmail.com) of 06-18313690.

*Namens de werkgroep, Hans Kalfsbeek*

## J DE JEUGD

### Kerstviering clubs

Elke twee weken is het een drukte van belang bij de Plantagekerk en de Regenboog. Kinderen van groep 3 t/m 8 gaan naar hun club. Ze horen een Bijbelverhaal en praten hierover, ze knutselen en/of spelen een spel.



Dinsdag 10 december was het alweer tijd voor de kerstviering van alle clubs. Ruim 80 kinderen kwamen met hapjes naar de Regenboog om het kerstfeest met de clubs te vieren. De hapjes werden netjes over de tafels verdeeld en iedereen nam plaats bij zijn of haar groep. Voordat we aan de maaltijd gingen beginnen begonnen we met een spel op Kahoot. Via deze online quiz konden de groepen

verschillende vragen beantwoorden. Wie het snelst was en de meeste antwoorden goed had, mocht als eerste aan de maaltijd beginnen. Het was een mooie interactieve vorm om de avond te beginnen. Vervolgens konden de kinderen zich opmaken voor het diner. In lange rijen langs de tafels met al die lekkere hapjes. En dan wordt het lastig, wat kies ik... Op een paar kleine dingen na is alles netjes opgegaan. Tot slot was er nog een knutselwerkje, we hebben een krans gemaakt. Ondertussen liepen de ouders al binnen en die hebben hier en daar nog even geholpen. Als afsluiting zongen we met elkaar nog een mooi lied en toen kon iedereen met een cadeautje naar huis. Het was een prachtige avond. Via deze weg willen we de ouders nog even bedanken voor hun heerlijke hapjes. [jeugdraad@pghardderwijk.nl](mailto:jeugdraad@pghardderwijk.nl)

*Eelke van der Wal*

### Kerkopschoot

Op zaterdag 1 februari is er weer een nieuwe kerkopschoot! Deze keer gaan we het hebben over Jona. Jona ging op reis, maar hij ging niet de kant op die God had gezegd. Als dat maar goed gaat! We gaan samen horen en beleven hoe dit afloopt en natuurlijk gaan we ook weer veel zingen. Alle kinderen mogen iets mee naar de dienst nemen wat zij mee op reis willen nemen (een tandenborstel, knuffel, etc.) Kom jij ook (weer)? Alle kinderen van 0 – 4 jaar met hun ouders/verzorgers/opa's en oma's zijn van harte welkom. De dienst is zaterdag 1 februari om 9:30 uur in de Plantagekerk.

Vanaf 9:15 uur staat de koffie en limonade klaar. Tot dan!

*Het kerkopschoot-team*



## PASTORALIA

*Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.*

*Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.*

**Dhr. Frank Verkleij**, Herman de Manstraat 7 is erg ziek. We willen als gemeente biddend om hem en zijn vrouw en familie heen staan..

*Pastoraat de Morgenwijk - Carla van Peurse*

Ruim 3 maanden is **mevr. Gerritsen-Wiggers** in het hospice Jasmijn geweest. Als u dit leest is zij verhuisd naar het nieuwe gebouw op het terrein van Sonnevanc, de Boterbloem. Wij wensen haar daar een goede tijd toe. Op 8 januari is **Allert Schokker** overleden. Hij woonde G. Gezellelaan 101. In de volgende Samengeroepen leest u het 'in memoriam'.

*Anna Marie Jansen*

**Dhr. en mw. Groen**, (Wezenkamp) zijn na een val, met ziekenhuisperiode van mevrouw, tijdelijk verhuisd naar Groot Stokkert, Dr. Jan van Breemenlaan 2, 8191 LA Wapenveld. **Mw. Hiemstra**, Boerhaavehof, zou graag een Groot Letter Bijbel hebben. Wie heeft er toevallig eentje ongebruikt in de kast liggen? U zou haar er een groot plezier meedoen. Ik hoor graag van u. In de afgelopen weken mochten mijn man en ik veel goede wensen ontvangen voor de kerstdagen en het nieuwe jaar. We willen u en jou hartelijk danken en ook een Gezond en wel 2020 toewensen onder de hoede van onze God.

*Gertie van Dijk-Vermeulen*

## WIJ GEDENKEN

### Gerrit Drost

Op 1e kerstdag is overleden de heer Gerrit Drost. Sinds kort woonde hij met zijn partner aan de Boerhaavehof. 88 Jaar

mocht hij worden en de laatste jaren van zijn leven waren verre van gemakkelijk. Tot lang kon hij samen met Bill vakantie vieren, fijn fietsen, de deur uit voor de boodschappen en dan heerlijk onderweg een praatje maken. Maar dat laatste werd steeds moeilijker; zijn gezondheid liet hem meer en meer in de steek. Het zorgen wat hij zo graag deed, zijn leven lang, moest hij uit handen geven en dat viel hem zwaar. Donderdag 2 januari hebben we afscheid van hem genomen in rouwcentrum Schaftenaar. Twee woorden typeerden zijn leven: zorg en trouw. Maar ook zijn vrolijke lach zal menigeen zich herinneren. Zijn levensmotto: Het komt zoals het komt, gaf hem de positiviteit om zijn leven te leven. Zijn glas was altijd half vol. Natuurlijk zijn er in zijn leven ook moeilijke kanten geweest, maar hij kon het aan. Met muziek zong hij zich er als het ware weer bovenuit en onder hem de basis van vertrouwen dat het goed is. Psalm 23 was dan ook de familie psalm en het paste ook bij hem. God was ook zijn herder en hij liet zich leiden door Gods liefde. Zo hebben we hem herdacht. Na de dienst hebben we hem in besloten kring in het crematorium in Lelystad in het Licht mogen zetten met het zicht op de eeuwige vrede, waar wij hem nu mogen weten, bij God. Zijn partner Bill, broer Kees en neven en nichten wensen we Gods zegen onderweg naar morgen.

*Gertie van Dijk-Vermeulen*

## WIJ GEDENKEN

### Grietje Verhey-Roelofsen

Op oudejaarsdag overleed op afd.: Myrthe van Sonnevanc, mw. Grietje Verhey-Roelofsen 'Het is goed zo', zo staat er boven de rouwadvertentie en het is goed zo, zeiden haar kinderen. Jarenlang woonde Gré aan de Werfstraat en de laatste jaren kon ze niet meer zo goed voor zichzelf zorgen. Ruim drie maanden geleden is zij gevallen en kwam zij via het ziekenhuis op Sonnevanc. Aanvankelijk ging het daar beter met haar doordat er meer structuur in haar leven kwam. Door haar beginnende dementie verhuisde ze naar afd. Myrthe. Daar werd zij ziek en 24 uur later was zij gestorven. Met een plechtigheid op de begraafplaats hebben we afscheid van haar genomen. Het verhaal van de storm op zee uit het Marcus evangelie is gelezen en de boodschap dat als in je levensboot God een plaats heeft, je je nooit alleen hoeft te voelen, heeft geklonken. En met de woorden van lied 962 van Huub Oosterhuis hebben we afscheid genomen:

*Wat ik gewild heb, wat ik gedaan heb; wat mij gedaan werd, wat ik misdaan heb; wat ongezegd bleef, wat onverzoend bleef; wat niet gekend werd, wat ongebruikt bleef; al het beschamende neem het van mij; en dat ik dit was en geen ander; tot stof zal ik worden; dit was mijn liefde, hier ben ik.*

Haar kinderen, klein en achterkleinkinderen wensen we Gods liefde en nabijheid toe.

*Gertie van Dijk-Vermeulen*

## WIJ GEDENKEN

### Wim van Veenendaal

Op zondag 5 januari overleed na een periode van afnemende gezondheid Wim van Veenendaal die gewoond heeft in de Mandenmakerstraat 115. Hij werd 88 jaar oud en was weduwnaar van Riet van Veenendaal-Jongenotter. Na haar overlijden in 1992 vond hij in Loes Huisman een nieuwe levenspartner. Haar heeft hij zo'n tien jaar geleden verloren. De uitvaartdienst werd gehouden op zaterdag 11 januari in de Plantagekerk. Daar vertelden zijn zoon Pieter en zijn dochter Mieke het bewogen levensverhaal van Wim. Omdat Wims vader afwezig was in de oorlog, nam hij verantwoordelijkheid voor moeder en het gezin. Hij zorgde voor het eten, terwijl dit zo schaars was. En dat terwijl hij nog erg jong was. In Groningen maakte hij kennis met de socialistische beweging die streed voor een hogere levensstandaard. Het maakte hem tot iemand, die altijd weer vroeg naar sociale gerechtigheid. Samen met Riet moest hij meemaken dat hun zoonzoon Jan-Willem ziek werd en op dertienjarige leeftijd overleed. Toch heeft Wim het geloof behouden en zette hij zich in voor onze kerkelijke gemeenschap. Hij was een trouw kerkganger en was jarenlang scriba van de Stadsdennenkerk. Naast Psalm 4 (de psalm van Jan-Willem; vers 9) en Openbaring 21 lazen we op Wims verzoek het gedicht van Kurt Marti: De vrolijke stad. 'De hemel van ooit is de vrolijke stad, waar God Zelf bij de mensen zal wonen...' Het nieuw Jeruzalem - dat is ons eindstation. Wim heeft altijd bij de NS gewerkt. Hij heeft nu de laatste trein genomen en we mogen geloven, dat hij veilig is aangekomen in het Vaderhuis met de vele woningen. De graflegging vond plaats op Oostergaarde waar ook Riet, Jan-Willem en Loes hun laatste rustplaats vonden. De kinderen en kleinkinderen (Wim was over-overgrootvader!) bidden wij sterkte toe bij het verwerken van hun verlies.

*Ds. Aad Woudenberg*

## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

### Actie Kerkbalans 2019

De stand van de actie Kerkbalans 2019 is, per 1 december, als volgt:

	Toegezegd	Ontvangen
Kerk	€ 487.800	€ 479.200
ZWO	€ 57.300	€ 55.500
Kerk naar Buiten	€ 39.300	€ 37.200

Het begrote bedrag voor de kerk voor 2019 is € 500.000. Na de oproep, in de vorige editie, aan de zelfbetalers is er nog € 13.000 binnen gekomen. Hartelijk dank daarvoor. De voorlopige eindstand over 2019 is ruim € 479.000. Mocht u uw toegezegde bijdrage over 2019 nog niet (geheel) voldaan hebben, geen problemen, overmaken kan alsnog.

### Actie Kerkbalans 2020

Zaterdag 18 januari is de actie Kerkbalans 2020 van start gegaan. Wij spreken de hoop uit hopen dat u weer ruimhartig wilt geven. Het is onze grootste inkomstenbron. Begroot voor 2020 is een bedrag van € 460.000. Dit is voorzichtig begroot o.b.v. de dalende ontvangsten over de voorgaande jaren en de ontvangsten van 2019. Stiekem hopen en bidden wij dat het toegezegde bedrag hoger uit zal komen. Doet u mee? Van harte aanbevolen!!!!

### Kerkdienstgemist.nl nu ook voor de Plantagekerk

In navolging van de Regenboogkerk is nu ook de Plantagekerk aangesloten op [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). Afgelopen decembermaand hebben de aanpassingen in de Plantagekerk plaatsgevonden o.a. door het plaatsen en aansluiten van een Full-HD streamer t.b.v. deze kerktelevisie. Tevens is er voor de Plantagekerk een apart abonnement afgesloten.



U kunt nu **live** (direct dus) op uw smartphone, tablet of computer de kerkdiensten volgen, die in de Plantagekerk

worden gehouden. Wilt u dit signaal op uw **televisie** weergeven dan dient u te beschikken over een HDMI-kabel, Chromecast of een settop box (kastje M26). Het uitzenden is met name interessant voor degene die fysiek niet in staat zijn, bijvoorbeeld zieken of zij die tijdelijk in het St Jansdal liggen, om zo toch de kerkdiensten te kunnen bijwonen. Hier zijn voor u geen verdere abonnementskosten aan verbonden. Ook kunt u via deze website de dienst later terug kijken. Dat terugkijken kon overigens ook al via de website van PGH Harderwijk. Tenslotte hoeft het beamteam nu geen aparte cd meer te branden en weg te brengen. U vindt de kerkdiensten via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl), vervolgens klikken op de provincie **Gelderland**, daarna op de stad **Harderwijk** en als laatste op de **Plantagekerk** en de dienst die u wil volgen. Het signaal ten behoeve van de kerktelevisie blijft ook via de CAI uitgezonden worden, maar dan dient u wel een over een apart aansluitkastje te beschikken.

### Wisselingen in het bestuur en samenstelling van het College van Kerkrentmeesters

Nadat Albert Bode het afgelopen jaar de vacature van voorzitter heeft vervuld, droeg hij per 1 jan 2020 het voorzittersstokje over aan Henk van Rijssen, die het afgelopen jaar de functie van scriba heeft vervuld. Henk van Rijssen droeg per gelijke datum het scribaat over aan het CvK-lid Timon Nauta, die u ongetwijfeld al kent als organist. Wij danken hierbij Albert Bode voor het vervullen van deze voorzittersfunctie in een niet al te gemakkelijke tijd. Albert Bode blijft lid van het College van Kerkrentmeesters. Daarnaast heeft de heer Robert Stade (als mogelijk toekomstig lid) deelgenomen aan de CvK vergadering van 6 januari 2020. Hij heeft na afloop van de vergadering aangegeven dat hij als lid wil toetreden tot het CvK. Daarover zijn wij zeer verheugd. Het CvK bestaat nu uit 6 personen. Het zijn wel allemaal mannen...

### Kerkblad Samen Geroepen. Prijzen. Incasso.

In het vorige kerkblad is aangekondigd dat het CvK helaas genoodzaakt is om de prijzen te verhogen naar € 25 bij een abonnement met automatische incasso en € 30 bij een abonnement zonder automatische incasso. Dit om de verliezen van de afgelopen jaren (circa € 6.500 per

## KERKELIJK BUREAU

### COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via [www.pggharderwijk.nl](http://www.pggharderwijk.nl) of via het kerkelijk bureau, [kerkelijkbureau@pggharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pggharderwijk.nl), tel. 412188. Afhalen en verkoop elke dinsdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00 – 20.00 uur in de Plantagekerk.

### REKENINGNUMMERS

#### Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage

aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

#### Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

jaar) te compenseren. Besloten is om de vormgeving niet aan te passen.

De leden die geen automatische incasso hebben afgegeven hebben bij het vorige kerkblad een machtiging tot incasso ontvangen.

Hierbij de dringende oproep om deze ingevuld te retourneren aan het Kerkelijk Bureau. Het scheelt heel veel administratieve rompslomp en daarmee tijd. Tijd die op een andere manier besteed kan worden. Mocht u nog geen automatische incasso hebben afgegeven, dan ontvangt u bij dit kerkblad een acceptgirokaart om de contributie te voldoen. Het CvK vraagt u deze acceptgiro per omgaande te voldoen. Mocht binnen 14 dagen geen betaling hebben plaats gevonden, dan zijn wij helaas genoodzaakt om het abonnement te beëindigen. Er zal geen herinnering worden verstuurd. Mocht u het abonnement willen hervatten, dan kan dat alleen tegen afgifte van een automatische incasso. Eind januari 2020 zullen de abonnementsgelden worden geïnd.

### Opbrengst 2019 Plus Klus groep.

Onze Plus Klus groep is in 2019 ook weer zeer actief geweest. Gelukkig heeft u de weg naar de nieuwe locatie goed kunnen vinden. Hun activiteiten hebben weer een mooi bedrag opgeleverd. Eind 2019 is er een bedrag van € 14.900,- naar de PGH overgemaakt. Dit betreft de opbrengst van de verkoop van ingezamelde meubelen, huusraad etc. Ook voor het leeghalen van huizen kunt u bij de Plus Klus groep terecht. Contactpersoon [jfluitier@solcon.nl](mailto:jfluitier@solcon.nl)

*Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Ton Balsma (penningmeester)*



## COMMISSIE ZWO GOED BOEREN IN OEGANDA

In 1985 werd een noodhulpprogramma voor Oeganda (onder verschillende dictators waren er afschuwelijke dingen gebeurd) geëvalueerd door kerken vanuit de hele wereld. Ik mocht de Nederlandse medewerker van het werelddiaconaat vergezellen. Naar het noorden ging iemand uit een ander Afrikaans land omdat het klimaat daar zo extreem is (droog en heet) dat mensen die dat niet gewend zijn heel snel ziek worden. En nu blijkt dat het klimaat daar nog grilliger geworden is door de klimaatverandering. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. De Anglicaanse Kerk van Oeganda (partner van Kerk in Actie) stimuleert 900 boeren om hun krachten te bundelen in boerenorganisaties van ongeveer 20 personen. De kerk wil de mensen weerbaar maken tegen klimaatverandering en leert hen daarom:

- Energiezuinige ovens en ovens op biogas om houtkap terug te dringen
- over zaden die sneller kiemen, of die juist langer kunnen doorgroeien zonder regen.
- samen bomen planten om erosie te voorkomen
- hoe boeren samen een betere prijs kunnen vragen voor hun producten
- over andere bronnen van inkomsten dan houtskool verkopen
- boeren worden opgeleid tot imker en hulp om bijenkasten aan te schaffen (16 groepen)
- spaargroepen vormen om landbouwinvesteringen te kunnen betalen (60 groepen)

De eerste zondag in februari wordt altijd geïncolligeerd voor het werelddiaconaat uit dankbaarheid dat in 1953 christenen overal ter wereld collecteerden voor de watersnood in Nederland. Dit jaar collecteren we voor het landbouwwerk in Oeganda.

*Namens de commissie ZWO, Marja Bakker*

## SAMEN SPAREN

Postzegels, aanschaf- en geboortekaarten, oude mobieltjes, lege cartridges, buitenlands geld en munten uit het "gulden tijdperk" hebben waarde voor het zendingswerk van Kerk in Actie en worden ingezameld in de Plantagekerk en in de Regenboog. Dhr. Wim Willemse heeft jarenlang gezorgd dat het ingezamelde materiaal uit de kerk terecht kwam bij Kerk in Actie. Dhr. en mevr. Wagenaar hebben vele jaren postzegels gesorteerd voor de zending. In november bent u allebei gestopt en namens ZWO willen we u heel hartelijk danken voor uw inzet en tijd om zo bij te dragen voor het zendingswerk van Kerk in Actie.

Het werk van dhr. Willemse is overgenomen in de Regenboog door Grietje Assies en in de Plantagekerk door Ina Lobensteijn. Ina zorgt dat de ingezamelde materialen meegenomen worden naar Kerk in Actie in Utrecht. Vanaf december is de opbrengst: 13 kg postzegels, 1 kg aan buitenlandse



munten en biljetten, guldenmunten en enkele stuivers/dubbeltjes. 50 cartridges en 2 mobiele telefoons. 1 kg enkele kaarten (veel oude kaarten met dorpsgezichten-molens en kerken soms nog voorzien van oude postzegel van 4 cent). Welke kaarten zijn geschikt om te sparen: alléén aanschafkaarten en dit is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Postzegel graag op de kaart laten zitten. Dubbele kaarten of kaart verstuurd in envelop hebben geen waarde en kunnen bij het oud papier. Momenteel is er nog wel handel in kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en stichting Kinderpostzegels en deze kunt u wel inleveren. Voor informatie of vragen over b.v. aanbidding van een verzameling kunt u contact opnemen met Ina Lobensteijn, Vollenhovemeer 23, e-mail [wimena@versatel.nl](mailto:wimena@versatel.nl) Tel. 0341-432186.

*Namens ZWO hartelijk dank aan allen die 'meesparen voor het zendingswerk'.  
Willemien Holtrop*

## KERKELIJKE STAND

### Nieuw ingekomen

Dhr. E.M. Poulie, Beetsstraat 13, uit Bussum  
Mevr. B.M. van Ruler en dhr. S. Smit, Annie Salomonshof 3, uit Zwolle  
Dhr. P.A. Winia, Kranenburglaan 2, uit Wageningen  
Mevr. C.F. Schepel, Achterste Wei 59, uit Emmen  
Mevr. A.M. de Jong, Kievitmeent 121, uit Zwolle  
Dhr. P. en mevr. E. van der Heyden-Laponder, Kienderkamp 39, uit Zwolle  
Mevr. D.N.C. Eilander, Dotterbloempad 11, uit Zeewolde  
Dhr. Th. J.J. van Plateringen, Scheepssingel 3, uit Apeldoorn  
Mevr. N. Assies, Donkerstraat 52 C, uit Drachten  
Mevr. H. Brouwer-Schrijver, Drift 2 K 112, uit Zwolle  
Mevr. E. Dekker, Sonnevancloot 2, Vlindertuin K 02, uit Heino  
Dhr. T. ter Beest, Bunschotenmeent 100, uit Vorden

### Verhuisd

Dhr. en mevr. A. van den Dool-de Ridder, Trompetdreef 22 naar Breezand 42  
Mw. S. van Leeuwen, Oldenallerhout 148 naar Zeggemeent 19  
Mevr. I.M. de Groot, Trombonedreef 15 naar Korenbloemdreef 5  
Dhr. en mevr. Vrijenhoeff-Baars, Schippersmeent 51 naar Burg.de Meesterstraat 42  
Dhr. V.C.A. Steenberg, Bachdreef 53 naar Hazelaarlaan 13  
Dhr. R.M. van Zwolle, Tonseldreef 231 naar Mozarddreef 128

### Vertrokken

Mevr. H.H. Ardesch-Brinkman, Drielandendreef 238 naar Steenwijk





## **G** LEERHUIS

### **Politiek spreken van de kerk**

Heeft de kerk vandaag nog een boodschap aan - en voor - de politiek? Hoe zit het met haar profetische opdracht? Wat kunnen we leren van het verleden, andere landen en andere kerkelijke tradities?

Inleider: Peter Verbaan, predikant Oude Kerk te Ermelo.

Op maandag 27 januari om 20.00 uur. In de Regenboog. Contact: Bert Maarleveld, 431379

### **Praten over het levenseinde**

Hoe geef ik vorm aan het laatste stukje van mijn leven?. Juist de keuzes die je zelf maakt kunnen je de inspiratie en de kracht geven om om te gaan met wat je niet (meer) in de hand hebt.

Inleider: Huib van de Burg, geestelijk verzorger St Jansdal. Op woensdag 29 januari, om 20.00. In de Plantagekerk. Contact: Annelies Middelkoop, 419591.

U kunt zich opgeven bij Ria Kornet, P.C. Hooftplein 49, 3842 HD Harderwijk, tel. 416792. U kunt zich ook per mail opgeven.: geriko@solcon.nl of info@leerhuisarderwijk.nl.

Voor het bijwonen van de avonden vragen wij dit jaar geen vast bedrag. U kunt een bijdrage geven door geld over te maken op giro NL 77INGB0004010845 tnv Leerhuis Harderwijk of door op de leerhuisavond geld in een collectebox te doen. Het geld wordt gebruikt voor het drukken van de programmaboekjes en voor een vergoeding aan de sprekers.

*Corrie van der Wal*

## **EXPOSITIE GESCHILDERDE KERKEN**



In de Plantagekerk hangen tot eind februari ruim vijftien schilderijen van Harderwijker kerken. Sommige zijn in het straatbeeld al niet meer terug te vinden. Ze zijn te bekijken tijdens de koffie-inloop, elke donderdagmorgen, en uiteraard rond de kerkdiensten op zondagmorgen.

*Govert van der Boom*

## **GEMEENTEBIJEENKOMSTEN**

### **Voor uw agenda / "Save the date(s)"**

Zet de volgende gemeentebijeenkomsten alvast in uw agenda:

- Dinsdagavond 19 februari 2020 om 19.30u in de Plantagekerk
- Woensdagmiddag 20 februari 2020 om 14.00u in de Plantagekerk

Het programma voor beide bijeenkomsten is nog niet definitief, maar natuurlijk is "PGH in beweging" één van de onderwerpen. De commissie zal een aantal initiatieven laten horen en daar worden we vast enthousiast van.

Daarnaast kregen we van een gemeentelid de opmerking dat het goed zou zijn om het voorgenomen besluit over de kosten van trouw- en rouwdiensten niet definitief te maken dan nadat de gemeente haar inbreng heeft kunnen geven. Een goed idee, dus dat staat ook op de agenda.

En er is een breed gedragen vraag naar een duidelijker plaats van het Fonteinwerk in onze gemeente. Daarover worden de gesprekken gevoerd en op de gemeentebijeenkomsten willen we u daarin meenemen.

Vooral interessant voor de "Plantagewijkers": we gaan aandacht besteden aan de renovatieplannen voor de Plantagekerk. We gaan in kleine groepen praten over wat we nu echt nodig hebben in en rond het kerkgebouw. En of dat in de plannen, die er dan liggen, tot zijn recht komt.

Een gevarieerd programma. De moeite waard om daar bij te zijn.

*Peter Scherpenisse, voorzitter AK*

## **PODIUM PLANTAGEKERK**

PodiumPlantagekerk presenteert zaterdagmiddag 25 januari een complete Anglicaanse 'Evensong'. Dirigent Wouter Verhage leidt het Plantatation Choir met ervaren koorzangers uit Harderwijk en verre omstreken. Het orgel wordt bespeeld door Erik Jan van der Hel. Lector is ds. Henk Jansen.



De Evensong is een hoog muzikale viering in de rijke traditie van de Anglicaanse kerk. De nadruk ligt op stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde koormuziek, ingebed in een vaste indeling zoals deze al in 1662 is vastgelegd. Er zijn wel schriftlezingen maar geen preek. In Britse kathedralen is er elke dag in de late namiddag een Evensong. Zo biedt de Evensong aan het einde van de

dag een muzikaal moment van bezinning. Daarom is ook in Harderwijk de aanvang dit keer pas om 17.00 uur.

De commissie PodiumPlantagekerk heeft van deze voor Harderwijk unieke uitvoering een jaarlijkse traditie gemaakt. PodiumPlantagekerk is zaterdag 25 januari open vanaf half vijf. Toegang gratis, er is een collecte aan de uitgang.

Commissie PodiumPlantagekerk, tel 06 45 65 00 55

*Adriaan Sterken en Govert van der Boom*

## **PRATEN MET VOLLE MOND**

Donderdag 6 februari is er in de Plantagekerk weer 'Praten met Volle Mond' met een goed gesprek rond de smakelijke maaltijd.

Deelname staat open voor iedereen van elke leeftijd. Het gespreksthema wordt kort ingeleid door een van onze pastores.

U bent welkom vanaf 17.00 uur, aan tafel 17.30 uur. Reserveer uiterlijk maandag 3 februari 12.00 uur via het prikbord in de Plantagekerk of telefonisch (06 20653116).

*Team Praten met Volle Mond*

## De Protestantse Gemeente Harderwijk zoekt een

### NIEUWE PREDIKANT M/V (0,7 FTE)

De Protestantse Gemeente Harderwijk wil een open, zorgzame en gastvrije gemeente zijn, die een gelovig perspectief biedt aan een veelkleurige gemeenschap van mensen, verbonden met elkaar en met de wereld om ons heen.

Voor haar wijkgemeente De Morgenwijk is de Protestantse Gemeente Harderwijk op zoek naar een enthousiaste predikant die:

- vanuit een persoonlijk levend geloof de gemeente voorgaat in de liefde van God, het volgen van Jezus en de inspiratie van de Geest;
- inhoudelijke verdieping en gevoel voor traditie verrassend vertaalt naar deze tijd;
- jongeren en jonge gezinnen bij geloof en gemeentewerk weet aan te spreken;
- met onze gemeente – van jong tot oud – wil ontdekken hoe we kerk kunnen zijn in een veranderende wereld;
- interesse heeft in verschillende vormen van kerk zijn en vernieuwing wil stimuleren en daarin de balans weet te bewaren tussen traditie en moderne vormen;
- flexibel is, initiatieven toont, communicatieve kwaliteiten heeft en in teamverband kan en wil werken.

De Morgenwijk is één van de drie wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Harderwijk. De Morgenwijk houdt samen met wijkgemeente De Poorten gezamenlijk diensten in de Plantagekerk (één van de twee kerkgebouwen). Elke wijkgemeente heeft een predikant en daarnaast zijn er twee kerkelijk werkers voor het seniorenwerk, een jeugdwerker en een predikant voor het Fonteinwerk.

De Morgenwijk heeft een overwegend traditioneel profiel zonder ouderwets te zijn. Traditioneel in die zin dat in de verkondiging, het Woord van God in zijn veelkleurigheid én diepgang centraal staat, terwijl we het een constante opdracht vinden om de eredienst aantrekkelijk te maken en te houden voor gemeenteleden van alle leeftijden.

#### Interesse?

Voor meer informatie ga je naar onze website [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl). Voor het aanvragen van een informatiemap of vragen kan je ook telefonisch contact opnemen met de secretaris van de beroepingscommissie dhr. Tiemco Dekker, tel. 06-12121780 of contact opnemen via de mail; [tiemcodekker68@gmail.com](mailto:tiemcodekker68@gmail.com).

#### Solliciteren?

Herken je jezelf in de profielschets, stuur dan een reactie met CV uiterlijk 21 februari 2020 naar de secretaris van de beroepingscommissie via e-mail: [tiemcodekker68@gmail.com](mailto:tiemcodekker68@gmail.com).

## ZWO/AMNESTY

Amnesty schrijft zondag 2 februari 2020 (voor Ali Jaseb Hattab al-Heliji uit Irak) Zondag 2 februari 2020 kunnen wij na de kerkdiensten weer brieven schrijven of handtekeningen zetten voor Amnesty. Deze keer voeren wij actie voor de 29 jarige advocaat Ali Jaseb Hattab al-Heliji uit Irak.

Ali Jasseb Hatta al-Heliji is op 8 oktober ontvoerd. Twee dagen voor zijn verdwijning bedreigden mannen van de Iraakse veiligheidsdienst hem. Ze zeiden dat hij moest ophouden met zich uit te spreken op Facebook over de vele demonstranten die gedood zijn tijdens de massaprotesten die begin oktober in Irak uitbraken. In Irak gaan mensen sinds begin oktober massaal de straat op. Ze eisen betere basisvoorzieningen en een einde aan de corruptie in het land. De autoriteiten zetten buitensporig geweld in om de protesten de kop in te drukken. Activisten, advocaten en journalisten worden mishandeld of opgepakt of ze verdwijnen. Meer dan 400 mensen zijn al omgekomen en 18.000 mensen raakten gewond. Ali al-Heliji kreeg op 8 oktober een telefoontje van een vrouw die met hem wilde afspreken. Hij dacht dat het om een nieuwe zaak ging. Meteen nadat ze elkaar hadden getroffen stopten er twee zwarte auto's met gewapende mannen (vermoedelijk van het Iraakse leger). Zij trokken hem in de auto en reden met hem weg. Sindsdien is er niets meer van Ali-al Heliji vernomen. Doet u/ doen jullie zondag 2 februari na de kerkdiensten mee met de Amnesty actie?

*Philips Wassenaar*



## CREATIEVE GROEP

Tijden heeft u niets van ons gehoord. Onze recreatieve groep bestaat al vele jaren. Onze dames maken cadeautjes die meegenomen kunnen worden als attentie namens de Kerk voor diegene die 80 jaar en ouder zijn geworden. Om de 2 weken op dinsdagmorgen komen we bij elkaar van 10.00 uur tot 11.30 uur. in de pastorie Stationslaan 134. Heeft u ook zin om mee te werken kom dan eens bij ons kijken of neem contact op met Sonja van de Kamp tel. 416514.

*Sonja van de Kamp*



# Wijn van het leven

## Meditatie n.a.v. Johannes 2:1-11

We lezen het verhaal over de bruiloft te Kana; ons doorgegeven door Johannes, die getuige is geweest van het eerste wonderlijke optreden, van Jezus in zijn arbeidzame leven. Een verhaal van eind goed.. al goed. Want het zal je maar gebeuren dat de wijn op is tijdens je feestje....

Johannes begint zijn verhaal: Op de derde dag... Als je dit hoort dan moet je de oren spitsen. Op de derde dag is in de bijbel een aanwijzing dat er iets bijzonders gaat gebeuren, een omkeer... iets vanuit God gaat er gebeuren en het wonder van water in wijn is er het begin van. Kort samengevat horen we dat Jezus helpt uit de nood. Het gebrek aan wijn wordt opgelost door het ingrijpen van Jezus. Wijn is belangrijk op een feest. Wijn verhoogt de feestvreugde. Gelukkig had dit bruidspaar ook Jezus uitgenodigd op hun feest.

Bij dat bruidspaar in China ging het anders. Ook zij wilden graag trouwen, Maar geld voor een feest hadden ze niet. Dus vroegen ze de bruiloftsgasten i.p.v. cadeautjes een fles wijn mee te nemen. Bij de ingang van de feestzaal stond een grote kruik en iedere gast gooide de wijnfles daarin leeg. Bij het opscheppen van de wijn, bleek het alleen maar water te zijn. Allemaal hadden ze gedacht: "Die ene fles water.. ach, daar merken ze niets van". Wijn veranderde in water en de bruiloft viel in het water. Je moet het kennelijk niet van mensen hebben. Wijn is belangrijk voor een feest, maar symbolisch gezien, is wijn ook belangrijk in het leven zelf. In de Bijbel staat wijn symbool voor vreugde. En die vreugde is meer dan zomaar een tijdje blij zijn. Vreugde is shalom, vrede in je hart, die God je geven wil... je leven lang. Dit weten geeft het verhaal een diepere onderlaag; wordt dit wonder in een ander licht gezet. Tegenover de wijn van de vreugde, staat het water.

Water dat aan de ene kant leven geeft, maar in de Bijbel ook vaak de betekenis heeft van chaos, van ellende, van sores in je leven; voor die dagen in het leven dat de zon helemaal niet schijnt en er niets te lachen valt. Op een dag als vandaag kun je je dat misschien niet voorstellen, maar er zijn ook schaduw dagen, daar weten we allemaal van, omdat het niet gaat zoals je gehoopt had; als er tegenslag is; de wind je tegen zit, omdat er verdriet is.... Het kan stormen in het leven en je kunt angstig zijn en bang dat je niet overeind blijft. In het verhaal verandert Jezus water in wijn. Het is goed als je Jezus niet alleen op je bruiloft, maar ook in je leven, uitgenodigd hebt, zodat je met Hem je leven kan delen, in vreugde als de zon schijnt en het leven je toelicht, maar ook in verdriet. Niet dat alles dan ineens opgelost is of dat je ineens de wind wel in de rug hebt, Maar je krijgt de kracht om de wind de baas te worden; om je koppie in de wind hoog te kunnen houden. Met Jezus, met God kun je de storm de baas.

Jezus schenkt de wijn van het leven en Hij ging hierin heel ver; Hij had er zelfs zijn leven voor over; zodat ook voor ons de wijn van de vreugde van het echte leven geschonken kan worden. En om dit te beleven nodigt Jezus je aan tafel om met Hem brood en wijn te delen. Brood; zijn goede woorden van liefde en trouw; als brood voor je hart. En de wijn van de vreugde als voorproefje van Gods Koninkrijk. Zijn rijk dat nu al zichtbaar is, soms even...

Gertie van Dijk-Vermeulen



**Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.**

**Deze uitgave is dat  
Gertie van Dijk-Vermeulen  
g.vandijk@pgharderwijk.nl**

### Bijbel Leesrooster

vrijdag	24 januari	Matteüs 4:1-11
zaterdag	25 januari	Matteüs 4:12-25
zondag	26 januari	Psalm 139:1-12
maandag	27 januari	Psalm 139:13-24
dinsdag	28 januari	Spreuken 3:1-20
woensdag	29 januari	Spreuken 3:21-35
donderdag	30 januari	Spreuken 4:1-13
vrijdag	31 januari	Spreuken 4:14-27
zaterdag	1 februari	Psalm 149
zondag	2 februari	Matteüs 5:1-12
maandag	3 februari	Matteüs 5:13-26
dinsdag	4 februari	Matteüs 5:27-37
woensdag	5 februari	Matteüs 5:38-48
donderdag	6 februari	Deut. 28:1-14
vrijdag	7 februari	Deut. 28:15-26

## ZONDAG 26 JANUARI

Collectes: 1. Vanuit de Scholen; 2. Kerk;  
3. Jeugdpastoraat

### Plantagekerk

09.30 uur: dhr. Huurnink,  
dienst School en Kerk  
11.30 uur: mw. G.v.Dijk-Vermeulen

### De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze,  
dienst School en Kerk

### Sonnevanck

10.00 uur: ds. H. Brandsen,  
m.m.v. Elspeets Mannen Ensemble

### St Jansdal

10.15 uur: pastor M. van Veen

### Boerhaavehof vrijdag 24 januari

18.30 uur: dhr. P. Rotteveel

### Weideheem vrijdag 24 januari

19.00 uur: ds. B.J. van de Kamp

## ZONDAG 2 FEBRUARI

Collectes: 1. Kerk in Actie; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

### Plantagekerk

09.30 uur: ds. L. Boot  
11.30 uur: dhr. Durk Muurling,  
Fonteindienst

### De Regenboog

09.00 uur: ds. J.Mak

### Sonnevanck

10.00 uur: mw. Petra Kiks-Leeflang

### St Jansdal

10.15 uur: ds. H. v.d. Burg

### Sefanja

14.30 uur: ds. D.J.D. Kroeze,  
internationale dienst m.m.v.  
Colorful o.l.v. Wim Bakker

### Randmeer vrijdag 31 januari

18.30 uur: ds. W. Scherff

### Weideheem vrijdag 31 januari

19.00 uur: dhr. F. Fijnenberg

## PLANTAGEKERK

**Zondag 26 januari (11.30 uur) Thomasviering.** Deze viering kreeg als thema: 'Leg je lat niet te hoog'. De maatschappij vraagt, of soms moet je het ook van jezelf, best veel. De drive om in alles maar mee te doen is groot en ook de druk vanuit je omgeving. De vraag is: Hoe ver moet /mag je gaan? Samen zullen we op verschillende manieren over deze vraag nadenken en we hopen u en jou ook te zien. (Namens het fakkelteam: Gertie van Dijk)

## DE REGENBOOG

**Zondag 26 januari (10.45 uur)** Gelukkig, hoe word je dat? Voor Paulus en Silas is dat een spannende vraag. Want het zit ze niet mee. Ze worden in de gevangenis gezet vanwege hun geloof. Toch kennen ze geluk: juist hun geloof geeft hun geluk. En als door een aardbeving ze kunnen vluchten, doen ze dat niet en helpen de gevangenenbewaarder. Handelingen 16: 22-34. Kom je ook dat geluk beleven? Samen met het Startblok en muzikanten in deze kerk en school themadienst. (Ds. David Kroeze)

**Zondag 2 februari (9.00 uur)** Het leesrooster trakteert ons op een overbekend gedeelte: Mattheüs 5 vss 1 t/m 12, de z.g. Zaligsprekingen, het begin van de Bergrede van Jezus. Zalig is een wat ouderwets woord voor gelukkig en in de meeste moderne vertalingen zien we dat woord ook opduiken. We gaan dus op zoek naar het GELUK! Kunt U mij de weg naar het geluk vertellen, meneer? Jawel, onze Heer Jezus kan dat en wijst ons die weg aan. (Ds. J.Mak)

### Collecte 26 januari - EIGEN PROJECT VAN DE GASTSCHOOL

Op deze zondag bieden veel Harderwijker kerken traditiegetrouw gastvrijheid aan de basisscholen. Samen met de kinderen is de dienst voorbereid. Ook mocht de schooljeugd zelf het doel van de diaconiecollecte bepalen. Wij zijn benieuwd welk doel hen aansprak en welke keuze zij hebben gemaakt.

### Collecte 2 februari - OEGANDA, GOED BOEREN IN EEN LASTIG KLIMAAT

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Hieraan draagt u een steentje bij.

## 150 X DANK DICK

Het kan u gemakkelijk zijn ontgaan: dat in de colofon van dit blad de naam van Dick Breitenbach ontbreekt. Op de jaarwisseling legde Dick zijn functie van (eind)redacteur neer. Vanaf 2013 was hij de stille (thuis)werker achter ons kerkblad SamenGeroepen. Elke twee weken kneedde hij de binnengekomen kopij en foto's om tot een kleurrijk en lezenswaardig blad. En vaak genoeg moesten hij en de mederedacteuren Willem Metzlar en Jan Tazelaar de witte plekken opvullen als er niet genoeg kopij was aangeleverd of als mensen hun toezegging verzaakten.

Dick begon zijn aandeel in het kerkelijk leven rond 1977 als actief lid van het jeugdwerk. Hij leverde geregeld kopij aan het toenmalige Nieuwe Kerkblad, wat in de jaren '90 uitmondde in het redacteurschap. Hij stapte via de Leerhuiscommissie over naar SamenGeroepen, het nieuwe gezamenlijke kerkblad van de Gereformeerde en Hervormde Nieuwe Kerk. Toenemende problemen met het lopen kluisterden hem aan huis, waarbij de zeker twee volle dagen per editie hem een nuttige maar niet altijd even aangename tijdpassering bezorgden. Na zo'n 150 nummers was het nu genoeg.

Als Protestantse Gemeente Harderwijk zijn wij Dick en zijn collega's heel veel dank verschuldigd. Dank voor je enorme inzet Dick! En fijn Jan en Willem dat jullie samen met vormgever Ton van der Gaag ons kerkblad blijven verzorgen.

Govert van der Boom, werkgroep Communicatie

