

Samen Geroepen

NR 22 2019

6 december – 19 december



Afscheid van
ds. Aad Woudenberg

Advent project jeugd

Rondom Kerst



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

PGH IN BEWEGING

Het nieuwe kerkelijk jaar is weer begonnen. Advent. We maken ons gereed voor de komst van het licht, de geboorte van Jezus. Nieuwe kansen en mogelijkheden. Advent brengt mensen in beweging. In de tijd van Jezus geboorte was dat ook heel letterlijk. "Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ...". Een hele volksbeweging. Het optreden van Jezus bracht beweging, een golf, die door de wereld ging. Tot de dag van vandaag.

Zijn wij ook in beweging? Als kerk in Harderwijk? Met elkaar, voor elkaar en voor de ander? Dat boeit mij steeds weer als ik naar onze PGH kijk. Toen ik anderhalf jaar geleden begon als voorzitter van de algemene kerkenraad was er zeker beweging. Hoge golven, stormen en veel wind. Ook veel wind, die niet van de Geest kwam. Gelukkig was er toen ook veel goeds, maar die stormen overschaduwden de rest wel voor mij en vele anderen.

Een heel jaar lang hebben we als gemeente met elkaar gesproken over het verleden, over het heden en over onze toekomst. En als ik daarnaar terugkijk, dan word ik blij. Blij dat zoveel mensen hebben uitgesproken wat ze misten, wat ze bang waren kwijt te raken. Blij dat we samen konden vaststellen dat er zoveel is wat ons bindt. Veel meer dan wat ons scheidt. Blij dat we samen vooruit willen. Een beweging in de goede richting. En dan zitten we ineens met ruim 80 mensen bij elkaar op een inspiratieavond over gemeenteopbouw op 11 november. En het resultaat van gewoon maar één avond is een lange lijst van rond 70 ideeën. Creatieve activiteiten voor binnen onze gemeenschap. Nieuwe ideeën voor activiteiten naar de samenleving om ons heen. En dat allemaal naast al die activiteiten, die er al zijn. Is dat niet geweldig? En samen kiezen we ook de naam voor het proces: "PGH in beweging". Dat doet mij goed. Dat doet onze PGH goed. En als we daaraan werken, dan moet dat ook Harderwijk goed doen. We waren al langer in beweging. Maar nu nog meer, met nieuw elan. Samen als PGH creatief, actief, van betekenis voor elkaar en onze omgeving.

Advent. Het Licht van Christus, dat komt. En wij kunnen dat laten schijnen voor de wereld. Is dat niet mooi?

Peter Scherpenisse

DANK JE WEL AAD VOOR JE JARENLANGE INZET ALS PREDIKANT EN ALS MENS

Het weekend van 15-17 november stond in het teken van het afscheid van ds. Aad Woudenberg. Na 31 lang aan eerst de Gereformeerde Kerk van Harderwijk en later de PGH te zijn verbonden nam ds. Aad Woudenberg afscheid als wijkpredikant van de Morgenwijk. Hij gaat op 10 december a.s. met emeritaat. Het afscheid was nu al in verband met vakantiedagen die nog niet op waren. Zijn wijk was echter niet van plan om dit afscheid ongemerkt voorbij te laten gaan. Er werd dat weekend volop aandacht aan besteed.

Op vrijdagavond was er het afscheid van de mensen waarvan hij in de afgelopen jaren op enig moment wijkpredikant is geweest. Al weken daarvoor werd iedereen uitgenodigd om op deze avond te komen en er was dan ook een grote opkomst. Ruim 180 mensen hadden zich verzameld om op feestelijke wijze afscheid te kunnen nemen van Aad. Aad werd op deze avond vergezeld door zijn vrouw, (aangetrouwde) kinderen en kleinkinderen. De deuren gingen om 17.30 uur open en direct liep de zaal al vol. Aad heeft heel wat handen mogen schudden en heel veel lovende woorden in ontvangst mogen nemen. Na ongeveer een half uur werd iedereen opgeroepen om aan tafel te gaan. Ds. Mak sprak het gebed uit. Er was een buffet georganiseerd en de familie Woudenberg ging als eerste langs de aangeboden gerechten. Daarna volgde de rest van het gezelschap op geordende wijze. Het was goed verzorgd, heerlijk en er was meer dan voldoende.

Er kan geen afscheid zijn zonder een mooi cadeau en ook dat was er. Eelke van der Wal heeft als gemeentelid Aad namens ons allen toegesproken. In een boekje dat ook door een predikant is geschreven, kwam hij de typering "schaap met vijf poten op glad ijs" tegen. Aan de hand van die typering werden de eigenschappen (vijf poten) van Aad beschreven. Tijdens de toespraak kwamen Sylke en Wychard steeds cadeaus brengen. Er was bijvoorbeeld een bord met de naam Stadsdennenkerk dat was gered bij de sloop van de kerk. Ook was er een schilderij gemaakt van de Stadsdennenkerk welke aan Aad werd overhandigd. Daarnaast kreeg hij nog een tuinbank en een bedrag aan geld om zelf te besteden. Er zijn veel lovende woorden gesproken en deze waren allemaal terecht.

Op zondag 17 november 2019 was de afscheidsdienst van Aad. Deze was helemaal door hem samengesteld. Hij had zelf de verschillende mensen gevraagd om mee te werken aan de dienst en daardoor werd het een dienst zoals wij die van Aad kennen. Het was een mooie, afwisselende dienst. Er werd veel gezongen, er was inbreng van het wijk-combo en de cantorij.

Een heel mooi moment was toen Aad de zegen voor zijn verdere leven mocht ontvangen van zijn directe collega's.

Na de zegen voor ons allemaal, volgden een paar toespraken, niet te veel. Ook daarin lovende woorden voor Aad als predikant en als mens.

Na de dienst kon iedereen nog persoonlijk afscheid nemen van Aad onder het genot van koffie met gebak en een hapje en een drankje. Het was een mooi weekend en ik weet zeker dat Aad er met plezier op terug zal kijken.

Dit weekend was niet mogelijk geweest zonder de inzet van een heleboel mensen. We willen het organiserend comité en de vele vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt vanaf deze plek heel hartelijk danken voor hun inzet en toewijding. Het was allemaal geweldig. Een bijzonder woord van dank ook aan Geert Terpstra die de gebakjes (ruim 400!) heeft gemaakt.

Geert: dank je wel, het was heerlijk.

Aad: vanaf deze plek nogmaals dank je wel voor je inzet, enthousiasme en betrokkenheid in al die jaren. Tot ziens!

De wijkkerkenraad van de Morgenwijk

Spreuk:

Als je vertrouwen hebt hoeft je niet de hele trap te kunnen zien om de eerste trede te durven betreden

Martin Luther King

Kinderdiensten aan de slag met project voor advent en kerst

Met de kinderdiensten willen we kinderen op een eigentijdse manier bijbelverhalen aanbieden op hun eigen niveau en aansluitend bij hun belevingswereld. We gaan met ze in gesprek over de verhalen en bedenken er een passende verwerkingsvorm bij, zoals een spel of een knutselwerkje. We willen kinderen laten merken dat zij deel uitmaken van onze gemeente. Ze horen erbij. We vinden het belangrijk dat ze leeftijdgenoten ontmoeten en dat ze kennismaken met rituelen en activiteiten in onze gemeente.



Overeenkomsten en verschillen

De kinderdiensten van het Fonteinwerk, de Plantagekerk en de Regenboog bestaan uit teams met enthousiaste leiding. In de afgelopen periode is er contact geweest tussen de kinderdiensten om elkaar (beter) te leren kennen en te kijken of en hoe we samen zouden kunnen werken. In de aanpak van de kinderdiensten zijn overeenkomsten en verschillen. Overeenkomst is bijvoorbeeld het wisselend aantal kinderen. Ook ervaren we het soms best als een uitdaging om aan een groep kinderen met grote verschillen in leeftijd een activiteit aan te bieden die voor iedereen passend en aansprekend is. Eén van de verschillen tussen de kinderdiensten is de werkwijze. Zo werken de kinderdiensten van de Plantagekerk en de Regenboog meestal met de methode Kind op Zondag. Bij de Fontein dienst bedenkt de leiding een invulling voor de kinderdienst die aansluit bij het thema van de dienst. In de Plantagekerk en in de Regenboog blijven we als kinderdienst een paar keer per jaar in de dienst. De kinderen in de Plantagekerk blijven in de kerk tijdens de diensten 'Van jong tot ouder'. Op het moment dat ze anders naar hun eigen ruimte gaan, zitten ze voorin aan een tafel te knutselen. In de Regen-

boog is dat tijdens Rainbow Events. We zitten dan voor in de kerk op kussens die speciaal voor ons gemaakt zijn. We kleuren, maken puzzels of doen mee met een preekbingo.

Samenwerken, ook met jou?

Als kinderdiensten hebben we afgesproken om contact met elkaar te houden en bijvoorbeeld bij projecten voor Advent, Kerst en Pasen te kijken of we samen op kunnen trekken.

Hulp en leuke ideeën kunnen we altijd goed gebruiken, dus heb je zin om mee te doen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Advent en Kerst

De kinderdiensten van de Plantagekerk en de Regenboog volgen het adventsproject van Kind op Zondag. We lezen verhalen over de profeet Micha (zie kader). Het thema is dit jaar: 'Geef Licht'. Dat is op twee manieren bedoeld, namelijk als een gebed en als een aansporing. Kind op Zondag verwoordt het als volgt: 'We bidden God om licht in ons leven. Maar we weten ook dat we zelf geroepen zijn om licht te geven aan andere mensen in de wereld om ons heen.' Tijdens de diensten in de adventsperiode en met kerst vertolken verschillende kinderen de rol van Micha in een korte sketch. Een ander terugkerend onderdeel is een lantaarn met vijf verschillende ruiten. Het zijn als het ware kerkramen met op elk raam een afbeelding die betrekking heeft op de verhalen die tijdens advent en kerst aan de orde komen. Bijzonder aan deze lantaarns is dat deze speciaal worden gemaakt door een handig en creatief lid van de Plantagekerk! Verder zingen we een projectlied. De kinderdienst van de Plantagekerk heeft gekozen voor het projectlied van Kind op Zondag. Het lied 'Volg je het licht' van Martin Kamminga is het projectlied in de Regenboog. Tijdens de kerstdienst ontvangen de kinderen die de kinderdienst bijwonen een kersttenticie. Wat dat is houden we nog even als verrassing. De leiding van de kinderdienst van het Fonteinwerk is nog aan het overleggen hoe zij de adventstijd gaat invullen.



Namens de kinderdiensten:

Fonteinwerk: Reinou Groeneveld, reinouvisser@hotmail.com

Plantagekerk: Rosalie Landolt, rooslandolt@hotmail.nl

Regenboog: Dorieke Stellingwerf en Saskia de Jonge, kinderdienst.regenboog@pgharderwijk.nl



DE MORGENWIJK

Hartverwarmend

Langs deze weg willen mijn vrouw Marry en ik een woord van hartelijke dank richten aan allen die ons zo'n onvergetelijk afscheid hebben bereid bij mijn vertrek als predikant van de PGH. Wat hebben wij met ons gezin genoten van de warme woorden, de bliken van waardering, de cadeaus, de bloemen, de wenskaarten en brieven. Op 15 november werd ons een feestavond aangeboden met warm buffet. De dienst op 17 november had een gouden randje met medewerking van de combo en de cantorij. Het is onze God die we alle eer mochten geven. Want hij is de goede Gever geweest van steeds weer nieuwe kracht en blijmoedigheid. Er was na de dienst ruim gelegenheid om elkaar nog eens in de ogen te kijken. En familie, vrienden en kennissen van ver werd daarna nog een maaltijd aangeboden op het zoldertje. Een mooie afsluiting van mijn arbeidzame leven kon ik mij niet indenken. Nogmaals – heel veel dank. En dan nu als gemeente: Dapper voorwaarts! Nieuwe werkers, nieuwe kansen, nieuw élan. Het ga u goed. En aangezien we hier blijven wonen en meedoen zeg ik maar gewoon ook namens Marry: Tot ziens!

Ds. Aad Woudenberg



DE POORTEN

Afscheid

Met toch wel wat pijn in het hart namen we op 17 november afscheid van ds. Woudenberg. Natuurlijk; hij heeft zijn emeritaat meer dan verdiend. Maar wat zullen we zijn brede kennis, zijn hartelijkheid en zijn gevoel voor humor missen! Toch was de ochtend van zijn afscheidsdienst prachtig; precies zoals ikzelf het hem in ieder geval ook gegund had. En nu staat het laatste afscheid van dit jaar alweer op het programma: op zondag 8 december zien we Petra Kiks (voorlopig) voor het laatst in één van onze diensten. We gaan haar en haar enthousiasme, haar vrolijkheid en haar kennis van zaken ook al zo missen! Maar laten we er daarom vooral een mooie en feestelijke afscheidsdienst van maken. Ze heeft het verdiend.

En zo leven we met misschien wel wat gemengde gevoelens toe naar het licht van kerst. Is het voor u/jou al voelbaar? Voor mij zijn er in de afgelopen tijd toch ook wel wat van die gouden lichtpuntjes geweest. Zo was er een (groot)huisbezoek waar ik bij mocht zijn. De eerlijkheid en openheid deden me goed; aanwezigen die heel bewust hun diepste geloofsvertuigingen maar ook aarzelingen op tafel legden. De bezinningsochtend van de kerkenraden was ook fijn. Dat we onze twijfels maar ook ons vertrouwen mochten delen en even later aan het papier, met een kwast, mochten toevertrouwen (hoe stuntelend dit bij mijzelf ook ging). En ik geniet van het voorbereiden van de kerstmusical; even terugschakelen naar de basis en dat, wat je wilt zeggen, vertalen naar kinderen. Het is fijn om op zoveel verschillende manieren en mensen/groepen met geloof bezig te mogen zijn!

Ds. Marissa van Meijl

Samengaan Morgenwijk/Poorten

Op zaterdag 23 november zijn de kerkenraden van De Morgenwijk en De Poorten bij elkaar geweest in de Oude Synagoge. Het doel van deze bijeenkomst was bezinning. Naast al het vergaderen ook eens tijd nemen voor bezinning, aan de hand van een Bijbeltekst met elkaar in gesprek. Het thema was Vertrouwen of Twijfel. We begonnen met het zingen van lied 283. In de veelheid van geluiden en het lezen van Marcus: 4 vers 35 – 41. De discipelen zijn samen met Jezus in een boot op het meer en het stormt en Jezus slaapt. En de discipelen twijfelen over de goede afloop en maken Jezus wakker en tonen weinig vertrouwen. Dit verhaal raakt aan twijfel en vertrouwen. De centrale vragen luiden: "Ben jij iemand die meer twijfel zou moeten toelaten of juist meer vertrouwen?" Als je naar jezelf kijkt, waar bent je dan geneigd om zekerheid te zoeken? In vaste geloofsregels, in een veilige, twijfelende houding of ergens anders in?

Wat zou je antwoorden op Jezus' vraag: "Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?"

Wat kan je helpen op de weg van vertrouwen?

Op deze vragen hebben we een flinke tijd met elkaar en in groepjes gesproken. Na de

colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Dick Breitenbach, Jan Tazelaar, vacature (eindredactie).

Abonnementen: 19,95 per jaar

Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:

NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoontoon.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1400 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 20 dec, voor 3 weken

Kopij uiterlijk 9 dec. om 18:00 uur naar:

publiciteit@pgharderwijk.nl.

Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant De Poorten

Bazuindreef 70, 3845 DC Harderwijk

T. 06-58729881, E.m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

Veldkermeeen 116, 3844 RJ Harderwijk

T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl

En via Facebook

wijkpredikant De Morgenwijk: vacant

Pastorale zaken (80-): Carla van Peursem

0341-423002 of 06-12918704

avanpeursem@hetnet.nl

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo

T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen

Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten

T 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

P. (Petra) Kiks-Leeflang

Valkstraat 28, 3882 HV Putten

T 06 46 63 26 16, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

A.M. (Anne) van Leeuwen

Franc 61, 8253 EL, Dronten

T 06 13892077, a.vanleeuwen@pgharderwijk.nl

A.M. (Anna Marie) Jansen-Peelen

Hierdenseweg 66, 3841 GZ Harderwijk

T 421775, am.jansen@pgharderwijk.nl

scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijtsma,

scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,

scriba.pgdpoorten@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,

scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98

www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

koffie werd het thema verder uitgewerkt met de vragen over ons proces van samengaan. "Waar hebben wij Vertrouwen en Twijfel en hoe gaan we daar mee om?" Mooie antwoorden werden gegeven en betekenisvolle schilderijen gemaakt, zoals een schilderij met een schip en aan de mast twee zeilen met het teken van Geloof, Hoop en Liefde. U begrijpt het al, de nieuw te vormen wijk. En zo waren er nog meer prachtige kunstwerken. In de week daarvoor hebben we een vergadering gehad van de kerkenraad.



Tallose punten zijn besproken. Besloten is om een beleidsplan te gaan schrijven en dit samen met 4 gemeenteleden te doen, uit iedere wijk 2. U kunt zich aanmelden bij de scribae. Verder ging het over afscheid, vacatures, Solvabiliteitsverklaring en in plaats van begin september willen we op 31 mei officieel de wijken samenvoegen tot een nieuwe wijk. Het voordeel is dat we dan alle gesprekken voor de zomervakantie hebben afgerond en als 1 wijk de zomer in gaan en na de vakantie als de nieuwe wijk van start kunnen gaan. 31 mei is 1e Pinksterdag, een geweldige dag om SAMEN verder te gaan.

Voor nu wens ik u/jullie allemaal een Goede Advent toe.

*Namens de gezamenlijke kerkenraden
Karel Bosselaar*

J DE JEUGD

Afscheid van Petra

De 'Dienst van jong tot ouder' die op 8 december om 9.30 uur in de Plantagekerk plaatsvindt, zal tevens de laatste dienst zijn waar Petra Kiks als jeugdwerker PGHarderwijk aan meewerkt. Tijdens deze dienst nemen we ook afscheid van haar. Deze dienst heeft een mooi passend thema meegekregen: Hoop. In alles wat er tijdens de dienst voorbij komt vind je dit terug en het zal duidelijk worden dat daar soms wat hulp bij nodig is. Zo gold dat ook voor de JeugdRaad want met de komst van een jeugdwerker als Petra was er hoop op veel activiteiten en interactie met jongeren. Die hoop is wat de jeugdraad betreft uitgekomen, en we betreuren het natuurlijk dat Petra een andere weg gaat. We hopen voor haar dat ze een mooie nieuwe uitdaging gevonden heeft in haar nieuwe baan. Over het vervolgtraject in de PGH is ook al uitgebreid gesproken. Dat geeft de JeugdRaad weer hoop voor de toekomst want we hebben echt een nieuwe jeugdwerker nodig die kan doorgaan op de hoopvolle weg die Petra is ingeslagen in het contact met jong en oud. Petra bedankt voor alles!

Over een verderkijker en varifocus Deze dienst is weer voorbereid door gemeenteleden van jong tot oud. Zij doen daarnaast ook actief mee in de dienst. We gebruiken daarbij het leesrooster van Kind op zondag. Na de ellende en donkerte, waarover we hebben gelezen, in Micha; zien we dat er ook ruimte is voor licht en hoop. En ook nu zien we nog genoeg ellende op de wereld; mensen doen elkaar vaak pijn, er zijn natuurrampen. Hoe kunnen we er dan toch voor zorgen dat we hoop houden en licht zien? Daarvoor lezen we hoopvolle teksten uit de Bijbel en zingen we liederen over licht en hoop. Deze liederen worden begeleid door een muziekgroep van tieners. Ook worden de bezoekers uitgenodigd om voorafgaand aan de dienst tekenen van hoop te delen. Denk jij, denkt u er alvast over na? Voorgangers in deze dienst zijn ds. Marissa van Meijl en jongerenwerker Petra Kiks. Graag tot ziens!

Na de dienst is er gelegenheid om in een gezellig samenzijn onder het genot van kopje koffie na te praten over deze dienst en afscheid te nemen van Petra.

Jeugdraad PGH

Agenda

Vrijdag 6 december:
Disco op 't zoldertje van de Plantagekerk
Zaterdag 7 december:
Kerk op Schoot
Zondag 8 december:
Jong tot Ouderendienst
Tienerdienst Plantagekerk
Rock Solid (brugklas)
Dinsdag 10 december:
Kerstfeest Kinderclubs
Woensdag 11 december:
Kliederkerk – De Regenboog
Zondag 15 december:
Rock Steady (2+3 VO)
Stay Steady (4+VO)

Kerkopschoot

Hallo, hallo, hallo! Welkom bij kerk op schoot!
Hallo! Was jij er ook, begin november? Wat was het leuk; die eerste kerkopschootdienst. Toen ging het over de schepping. Deze zaterdagmorgen houden we ons bezig met het verhaal van Noach. Misschien ken je het wel. Het gaat over een man en zijn gezin, die samen met heel veel dieren in een boot gaan. Neem dus ook vooral je eigen knuffelbeest mee.

Wanneer: zaterdag 7 december, vanaf 9.15 uur inloop, om 9.30 uur beginnen we. Waar: Plantagekerk
Voor wie: kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar (en hun ouders/opa's en oma's/broertjes en zusjes).

Wat: een korte, interactieve dienst (+/- 30 min.), met veel liedjes. Ook maken we zelf muziek en zorgen we dat het verhaal echt gaat leven!
Vooraf en na afloop is er koffie/thee/limonade/lekkers. Jij komt toch ook (weer)?

*Marieke Franken, Noortje Sluis, Ria van Ark,
Laura Stade en Marissa van Meijl*





PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

Voor **mevr. Gerritsen-Wiggers**, Hospice Jasmijn duurt de tijd lang, omdat ze niet meer van bed kan komen, omdat ze ernstig ziek is. Een kaartje ter bemoediging zal haar goed doen. Het adres is Sonnevanc 2, (3847 LC). **Mevr. Komen-Glastra**, Weth. Jansenlaan 8 (3841 CT) mocht naar huis terugkeren vanuit de Klimop. Het is spannend hoe dat zal gaan.

Anna Marie Jansen

Mw. Ponsioen, Westeinde, verblijft nog op de Klimop, gelukkig gaat het haar beter. **Mw. Stulen**, Alb. Verweyplein ligt, als ik dit schrijf, in het ziekenhuis St Jansdal en onderzoek zal de behandeling voor de toekomst moeten vaststellen. Al onze zieken en al die om hen heen staan wensen we veel sterkte en de nabijheid van God toe.

Gertie van Dijk-Vermeulen

Dhr. Roelof Kappers, Hierdenseweg 63 is erg ziek. Als gemeente willen we biddend om hem en zijn gezin heen staan.

Pastoraat de Morgenwijk

WIJ GEDENKEN

Hendrika Witteveen-Nijenhuis

Op 11 november is op 94-jarige leeftijd overleden Hendrika Witteveen-Nijenhuis. Zij woonde sinds kort op de Dillenburg in Ermelo, maar daarvoor lange tijd aan de Kapittelstraat. Tot voor kort kon ze zelfstandig in haar huis wonen en kon je haar de boodschappen zien doen achter haar rollator. In het vroege voorjaar kreeg ze gezondheidsklachten en deze zomer was zelfstandig wonen niet meer mogelijk. De laatste maanden was zij moe en voor haar was het leven 'goed en genoeg geweest', zei ze. Ze verlangde naar rust. In haar afscheidsdienst op de Elzenhof namen lezen we psalm 23, met de "waatren der rust". We mogen haar daar nu weten in het Licht dat blijft. Haar dochters en kleinkinderen vertelden over haar leven, waar "zorgen voor" een grote plaats heeft gehad. Herinneringen en gedachten maakten dat we Hennie door het leven konden zien gaan. Ook zingen was voor haar een grote passie; bijna heel haar leven heeft ze gezongen. En al zingend beleefde ze ook haar geloof. Belangstellend voor wie bij haar kwam, zo mocht ik haar ook kennen; altijd zou ze vragen: 'Hoe is het met jou'. In geloof dat zij haar rust gevonden heeft, hebben we haar op de Elzenhof begraven bij haar man. Haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar zullen missen, wensen we Gods zegen toe onderweg naar morgen.

Gertie van Dijk-Vermeulen

WIJ GEDENKEN

Roelof Lomulder

Op 14 november jl. overleed br. Roelof Lomulder, die gewoond heeft op het Albert Verweyplein 35. Hij bereikte de leeftijd van 73 jaar en was de weduwnaar van Tony Lomulder sinds 2013. Roelof was een echte technicus. Bij de wegenbouw repareerde hij op locatie de machines als ze het lieten afweten. Op dat werk stond behoorlijk druk, want stilstaande machines zijn een schadepost voor de wegenbouwer! Groot was Roelofs kennis van zaken en improvisatietalent. Groot icoon van de branche waarin hij werkte was de stoomwals, die in het museum te Dronten staat en die door Roelof *pico bello* in orde werd gehouden. Hij sleepte hem door iedere keuring, had daarop zijn rijbewijs, want rijden onder stoom is niet ongevaarlijk! En meniggen liet zich fotograferen met hem op of voor de wals. Roelof en Tony deden mee in de Stadsdennenkerk. Ze woonden in de

Potgieterstraat en later aan de Havendijk. In deze woning – geheel aangepast aan Tony's beperking – waren het gelukkige jaren. Roelof bood zijn vrouw die ernstige gevolgen ondervond van reuma alle hulp die ze nodig had. Ook zetten zij zich samen in voor het goede doel: watersportvakanties voor kwetsbare kinderen. Ruim zes jaar heeft Roelof nog verder mogen gaan in De Aanleg zonder zijn Tony. Hij deed het moedig, maar toch was de franje er wat af. We hielden de dienst in Ugchelen onder belangstelling van velen op woensdag 20 november. Daar was de crematie. Zoon Ronald wensen wij heel veel sterkte nu het ouderlijk huis er niet meer is.

Ds. Aad Woudenberg

WIJ GEDENKEN

Ellen Snel

Op 16 november jl. overleed in haar kamer in Sonnevanc (Afdeling Boterbloem) zr. Ellen Frédérique Snel. Ellen werd geboren op 8 april 1943, in de oorlog dus. Ze kwam uit Leiden, maar verhuisde naar Harderwijk toen haar vader les ging geven aan het Nassau Veluwe College. Ze studeerde aan de bibliotheekschool in Zwolle en heeft 44 jaar in bibliotheken gewerkt, in Amersfoort en ook wel in Harderwijk. Ellen bleef alleengaand. Het ouderlijk huis stond aan de Fazantlaan. Later kreeg Ellen een woning op Slenck en Horst. Kerkelijk deed ze mee in de Veldkampkerk waar ze belijdenis van haar geloof aflegde in maart 1965. Ze had een broze gezondheid. Op het laatst van haar leven moest ze een been missen vanwege de suiker. Van échte revalidatie is het niet meer gekomen. Ze ging wonen in Sonnevanc op Brem en maakte de verhuizing mee naar Boterbloem. Ze gaf de moed wat op en het kaarsje is uitgegaan. Ze had me al eens eerder gezegd dat ze "best een mooi leven had gehad." Op 8 november heb ik haar de laatste zegen mogen geven. Ellen werd 76 jaar. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. Dat ze de eeuwige rust vinden mag bij God onze hemelse Vader.

Ds. Aad Woudenberg

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pggharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pggharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke dinsdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00 – 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage
 NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie
Giften
 ZWO - NL42RABO0317714554
 Diaconie - NL39RABO0317714996
 Fonteinwerk - NL67RABO0385726139
 Kerk - NL28RABO0317770969

BEGROTING 2020 DIACONIE

Het college van diakenen heeft in september de begroting 2020 vastgesteld. De begroting geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven die de diaconie in 2020 verwacht. Aansluitend is de begroting voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad. Door middel van onderstaand samenvattend overzicht wordt u als gemeente geïnformeerd. Op de website van de PGH kunt u de volledige begroting inzien. Mocht u een reactie willen geven, dan kan dat binnen een week na publicatie. U kunt hiervoor contact opnemen met de penningmeester van de diaconie (Gert Steenbergen) via email: penningmeester.cvd@pggharderwijk.nl. Daarna zal de begroting definitief worden vastgesteld.

Begroting 2020 Diaconie	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
B A T E N			
Collecten en giften eigen werk	9.150	10.250	12.607
Rente en dividend	210	210	238
	9.360	10.460	12.845
Door te zenden collecten en giften	35.000	35.000	36.823
	44.360	45.460	49.668
L A S T E N			
Ondersteuning	2.750	3.800	2.229
Kerstpakketten, -vieringen en -attenties	3.500	3.500	4.177
Vakanties	3.300	2.000	1.870
Diaconaal Quotum Landelijke Kerk	4.000	4.200	4.556
Kosten beheer en administratie	620	850	754
	14.170	14.350	13.586
Afdrachten door te zenden collecten en giften	35.000	35.000	36.823
	49.170	49.350	50.409
Onttrekking uit bestemmingsfonds	4.810	3.890	741
SALDO BATEN EN LASTEN	0	0	0

EEN JAAR IN ZUID AFRIKA

Zo tegen het eind van 2019 is het goed om eens terug te kijken op Louise's leven in Zuid Afrika. Ze woont nu ruim een jaar in Muizenberg, Kaapstad. Wat is er veel gebeurd in dat jaar: een liefde gevonden in Gurshvin, gediagnosticeerd met Diabetes type 1, het werk met de studenten van de bijbelschool (ondanks de chronische ziekte werkt ze hard als stafleid bij YWAM). Ze heeft veel studenten gezien en begeleidt, een aantal van hen intensief. Louise schrijft hierover in haar laatste nieuwsbrief: "Het is zo tof om in hun levens te investeren en ze te zien groeien!" Ze heeft veel voorbeelden van hoe God aan het werk is. Deze nabijheid ervaart ze ook in het omgaan met haar ziekte. Op Wereld Diabetes Dag (21 nov.) schrijft ze op de Facebookpagina 'YWAM Louise' dat ze een jaar geleden niet eens wist dat deze dag bestond en dat het soms zwaar is een paar keer per dag bloed meten en insuline spuiten, maar "God is greater than the highs and lows, want als Hij dat niet zou zijn, weet ik niet zeker of ik hier zou zijn vandaag. Ik ben dan misschien (nog) niet genezen, maar ik weet wel dat God mij heel erg beschermt." We zijn hier dankbaar voor.

De komende weken heeft Louise kerstvakantie, de studenten zijn op zendingsreis. In januari begint Louise aan een verdiepende staftraining over de organisatie van YWAM Muizenberg en de verschillende liefdadigheidsprojecten die zij in Kaapstad en haar sloppenwijken vormgeven.

Zoals u weet is Louise afhankelijk van giften voor haar levensonderhoud. Er zijn na het eerste jaar wat sponsors afgefallen, wat te merken is in de inkomsten. Als u uw betrokkenheid wilt tonen en haar en haar werk wilt steunen, door éénmalig of maandelijks te doneren, heel graag! Nieuwsbrief ontvangen? Dat kan door een email te sturen naar onderstaand adres. Doneren kan op: NL42RABO0317714554 t.n.v. Protestantse Gemeente Harderwijk, inzake werelddiaconaat o.v.v. YWAM Zuid-Afrika Louise ten Wolde. Het kan ook in de collectezak op 8 dec., zie pagina 12.

*Thuisfront Wilco en Mirjam ten Wolde
m.vanderloon@live.nl*



UW KERSTPOST

De Werkgroep Dresden-Roemenië kan uw kerstpost voor u in Harderwijk en Hierden bezorgen tegen een vergoeding van 50 eurocent per stuk. Via de verzending van de KPN bent u 80 cent kwijt. Uw 'porto' kosten worden geheel in het werk in Roemenië gestoken. In de onlangs verspreide Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het werk daar nog altijd nodig is. U kunt de post, inclusief de portokosten, gepast, tot en met zaterdag 14 december inleveren op de onderstaande adressen. Ook zijn we op de kerstmarkt in De Regenboog aanwezig, waar we ook iets te koop aanbieden uit Roemenië en de post kan worden ingeleverd. De bezorging is voor 22 december.

De inleveradressen zijn:

Erika van Hoek.....Muidenpad 14
 Dik Veenendaal.....Jan van Nassaupark 5
 Gerard van Boven.....Grevenhofsweg 8
 Hierden
 Henk Venema.....Laan der VN 6
 Hendrik Hoogendoorn.....Stationsplein 46
 Hetty Hagen.....Volendampad 5
 Iet Talsma.....Trumanlaan 35
 Maaik van der Wal.....Maltezerlaan 6
 Gerrit Hoeve.....Provenierslaan 3
 Fam. Kornet.....P.C. Hooftplein 49
 Fam. Dekker.....Herman de Manstraat 25
 Fam. Stinissen.....Kortekamp 42
 Henk Grosman.....Trombonedreef 16
 Durk Reitsma.....Fagotdreef 71
 Hetty Boersma.....Veldkersmeen 88
 Kerstmarkt, 14 december
 De Regenboog.....Biezenplein 1
 Durk Reitsma



PRATEN MET VOLLE MOND

Donderdag 12 december is er in de Plantagekerk weer 'Praten met Volle Mond' met een goed gesprek rond de smakelijke maaltijd. Deelname staat open voor iedereen van elke leeftijd. Het gespreksthema wordt kort ingeleid door een van onze pastores. U bent welkom vanaf 17.00 uur, aan tafel 17.30 uur. Reserveer uiterlijk maandag 9 december 12.00 uur via het prikbord in de Plantagekerk of telefonisch (06 20653116).

Team Praten met Volle Mond

HERBERG

Ondanks alle drukte in december gaan de deuren van de Herberg open op 13 december voor een geweldig kerstdiner! Diegenen die dat eerder hebben ervaren, kunnen daarover mee praten. Nu is het wel zo dat vol-echt vol is. Geef u zich tijd op via T. 421775 of E deherberg@hotmail.com Tot ziens in de Herberg!

Anna Marie Jansen

GEZOCHT

Organisatietalent. Voor het organiseren van een lentefair in het voorjaar zoeken wij iemand, die goed kan organiseren. Ook zoeken we mensen, die daarbij willen helpen. Waarom een lentefair? Omdat het een laagdrempelige gelegenheid is om elkaar te ontmoeten, koffie te drinken, tussen de middag wat te eten, rond te kijken bij wat er allemaal te doen is voor een goed doel. Kortom, iets gezelligs om naar uit te kijken! Wie wil deze kar trekken? Wie wil helpen? Wie heeft goede ideeën? T. 421775.

Anna Marie Jansen

INTERNATIONALE DIENST

Zondag 15 december is er ook weer een Internationale dienst, deze dienst is deze keer voorbereid door de werkgroep van de Plantagekerk. Om de beurt bereiden één van de dertien aangesloten kerken uit Harderwijk deze dienst voor. Dit is in het gebouw van "Sefanja", Stationslaan 121, aanvang 14.30 uur.

De voorganger is Ds. Marissa van Meijl, met medewerking van het koor L'Esprit. Deze dienst is vooral bedoeld voor de bewoners van het A.Z.C. en de statushouders van Harderwijk. Verder een hartelijk welkom voor alle andere belangstellenden die deze dienst willen bijwonen. Er is een kinderdienst en oppas voor de kleine kinderen. Na afloop van de dienst is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten, dit onder het genot van Koffie/thee of limonade met voor allen iets lekkers erbij. Indien er mensen zijn die iets lekkers willen meebrengen, heel graag en alvast bedankt. Dit kan o.a. cake, koekjes, chocolaatjes of verschillende soorten fruit, hartige hapjes zijn. Dit kan gebracht worden voor de dienst, vanaf 13.30 uur in "Sefanja". We open met elkaar op een fijne en gezegende dienst. Graag tot ziens.

Namens de werkgroep, Anneke Teune



NIEUWE PRESES SYNODE

Ds. Marco Batenburg (1972, Dordrecht) is midden november verkozen tot preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij volgt ds. Saskia van Meggelen op. In zijn kennismakingstoespraak geeft Batenburg aan dat hij hoopt dat in vergaderingen van de synode niet



alleen besluiten worden genomen, maar ook het geloofsgesprek plaatsvindt. "Als kerk leven en herleven we van de gekruisigde en opgestane Christus. Onze vreugde ontspringt telkens aan die Bron. Laten we als synode telkens weer de kerk uitnodigen om het van deze Christus te verwachten. Om van zijn genade te leven. Ik hoop dat de synode ook een plaats zal zijn om elkaar daarin te oefenen. Niet alleen een vergadering waarin besluiten worden genomen, maar ook een ontmoetingsplaats om het geloofsgesprek voeren. Om van daaruit ook met vrucht en visie leiding te geven aan de kerk."

Batenburg is momenteel gemeentepredikant in de Protestantse Gemeente Gouda (wijkgemeente Sint Janskerk). Daarvoor is hij gemeentepredikant geweest in Waddinxveen, Zalk en Veecaten. Hij studeerde theologie aan Universiteit Utrecht.

Uit: nieuws van het Dienstencentrum PKN



G LEERHUIS Engelen in de kunst

In het leerhuis 'Engelen in de kunst' volgen we engelen in de sleutelverhalen van de Schrift. Bij al deze verhalen kijken we naar engelen in de beeldende kunst. Bij enkele kunstwerken staan wij langer stil: wat roept de verbeelding bij jou op? Zo verdiept zich gaandeweg jouw beeld van engelen en de betekenis die zij voor jou hebben. Inleider: Ben Piepers, theoloog en voormalig pastor van de St Lucasparochie en geschoold in het kijken naar kunst. Op woensdag 11 december van 20.00 tot 22.00 uur in de Catharinakerk. Contactpersoon: Annelies Middelkoop, tel. 419591.

Corrie v.d. Wal

ARIE DE RUITER VERKEERD SPOOR

U wist het misschien niet... maar wij hebben een heuse romanschrijver in de gelederen van de PGH. Dat is Arie de Ruiter, Voorste Wei 49 (3844 JW). Hier zien we hem trots met zijn alweer vijfde roman: 'Verkeerd spoor'. Het boek werd door hem gepresenteerd op zaterdag 16 november in de raadzaal van het gemeentehuis te Harderwijk. Op de cover lezen we: "Het boek is gebaseerd op een waargebeurde geschiedenis. Op een vroege morgen in augustus 1923 wordt nabij het dorpje Giesen-Nieuwkerk het ontzielde lichaam van spoorwegambtenaar Jacob de Jong aangevonden. De zoektocht naar de moordenaar loopt uit op een van de meest spraakmakende gerechtelijke dwalingen uit de Nederlandse geschiedenis. Twee onschuldige mannen zitten ten onrechte enkele jaren gevangen. De ware schuldige is nooit gevonden. De auteur heeft er zijn eigen verhaal van gemaakt en voert Luc Verhulst op als de dader. [...] Hoe kwam Luc tot zijn daad? En hoe gaat hij de rest van zijn leven met dit vreselijke geheim om? En passant



wordt de lezer een mooie indruk geboden van het leven in een kleine dorpsgemeenschap tijdens de crisisperiode van de jaren dertig in de vorige eeuw." Gefeliciteerd Arie met je nieuwe boek.

Ds. Aad Woudenberg

F WIE DOET ER MEE MET BIBLEJOURNALING?

Van januari tot en met juni 2020 geef ik 1x per maand een workshop biblejournaling op het Zoldertje in de Plantagekerk (totaal dus 6x). Biblejournaling is het creatief verwerken van een bijbeltekst of verhaal in de (schrijf-)bijbel. Het worden avonden met diepgang én met het leren van verschillende technieken die je kunt gebruiken.

De kosten zijn 35 euro (zonder schrijfbijbel, inclusief materialen) of 85 euro (inclusief schrijfbijbel en materialen). Lijkt het je leuk om op deze manier met de Bijbel bezig te zijn? Neem dan gerust contact met me op voor meer informatie! Er zijn al een aantal aanmeldingen en er is nog plek voor 5 personen. Opgave: hannekehulbus@gmail.com of 06-57921388

Hanneke Hulleman

HERDENKEN IN DRIELANDEN

Op vrijdag 22 november liepen mensen in en uit de herdenkingsruimte-voor-één avond, om een kaarsje te branden, te schrijven of een kop koffie. Er werd herinnerd, in stilte en in gesprek. Er was waardering voor de manier waarop we de ruimte hiervoor geboden hebben. Foto:

David Kroeze



AMNESTY SCHRIJFMARATHON

Overal ter wereld worden mensen geïntimideerd, aangevallen en gediscrimineerd, alleen om wat ze vinden of wat ze zijn. Dat geldt ook voor jongeren en zelfs kinderen. Door hun jonge leeftijd zijn zij extra kwetsbaar. Ook zijn jongeren een makkelijke prooi als autoriteiten (of anderen) een 'dader' zoeken om een misdrijf zogenaamd op te lossen of eigen onrechtvaardig optreden te verdoezelen.

Daarom staan tijdens Write for Rights 2019 de jongeren centraal. Dit jaar komen we in actie voor Sarah (24) Seán (25), Yasaman en nog een aantal anderen.

U kunt brieven schrijven naar autoriteiten of kaarten naar de jongeren. In Harderwijk kan dat op 10 december en wel van 10.00-22.00 uur in de Oude Synagoge, hoek Kleine Marktstraat – Jodenkerksteeg. Voor pennen en papier (en koffie) zorgen wij en uiteraard is er informatie over degenen voor wie u wilt schrijven. En Vorige schrijfmarahtons hebben bewezen dat het helpt!

Werkgroep Amnesty International Harderwijk - Ger van der Luit: T 06-10743117

Henk Eijsenga



AL KLIEDEREND NAAR KERST MET DE ZANDTOVENAAR



Speciale kliederkerk op woensdag 11 december. Samen op een creatieve manier met het kerstverhaal aan de slag? Dat kan op woensdag 11 december tijdens een speciale kliederkerk in KC De Regenboog in Harderwijk. Protestantse gemeenten uit Harderwijk en Ermelo organiseren samen met de PKN deze bijzondere middag voor kinderen en hun (groot)ouders, ooms, tantes en anderen.

Deze kliederkerk is onderdeel van kerst met de zandtovenaar, waar tv opnames van worden gemaakt. Om 16.00 - 18.00 uur kunnen kinderen samen met volwassenen in De Regenboog, een eigen zandtovenaar zijn, kerststal timmeren, en al knutselend



en kliederend het kerstverhaal ontdekken. Na een korte viering is het tijd voor samen eten. En dan kunnen we samen om 19.00 uur naar de Zandtovenaar op de Vischmarkt. In onze gemeentes leeft al langer de wens om een Kliederkerk te starten in Harderwijk en dit is een prachtige manier om vorm te geven aan onze missionaire verlangens en mensen te enthousiasmeren. Je kunt helpen door te komen met je kind/kleinkind. Ben je er enthousiast voor, dan kan je ook meehelpen. Voor meer informatie: Petra Kiks jeugdwerker@pgharderwijk.nl of ds. David Kroeze 06-16856392.

Ds. David Kroeze

KERSTEVENT IN HARDERWIJK

De sfeervolle binnenstad van Harderwijk vormt het decor voor een bijzondere, theatrale wandeling (13-14 december). Wees getuige van het kerstverhaal dat tot leven wordt gebracht door ruim 250 acteurs, zangers, muzikanten en dansers. Reis mee door de tijd. Laat je meevoeren naar het verleden, door het heden en werp een blik op de toekomst. Blijf je toeschouwer of word je ergens in de ruim twee uur durende voorstelling deelnemer? Is er iets veranderd in de loop van de tijd? Ziet de wereld er beter uit dan 2000 jaar geleden? Ben je er meer of minder welkom? En hoe zal dat over 50 jaar zijn? Beleef het in deze bijzondere theaterwandeling. Reserveer een kaartje en nodig iemand uit om mee te gaan. Voor informatie, aanvangstijden, speciale arrangementen en het bestellen van kaarten zie www.kerstevent.info of www.events4Christ.nl

Ds. David Kroeze

KERSTMARKT DE REGENBOOG

Ook dit jaar wordt op de kerstmarkt (14 december) weer voor de inwendige mens gezorgd in de vorm van een heerlijke kop erwtensoep of een lekkere bal gehakt. Natuurlijk kunt u ook een liter erwtensoep mee naar huis nemen. De prijs is dan € 5 per liter. Om zeker te zijn dat er nog is graag vooraf bestellen. Er is ook weer verkoop van wijn. In overleg met onze wijnleverancier hebben we voor de vrije verkoop weer gekozen voor de wijnen van het wijnhuis Valdieviso uit Chili. Men heeft de keuze uit een rode Merlot, een witte Sauvignon Blanc of een witte Chardonnay. Hebt u 6 flessen of meer nodig dan graag vooraf bestellen. Hebt u toch liever de wijn van een voorgaand jaar (La Palma) dan kan dat ook. Die kunt u alleen vooraf bestellen. De prijs is voor de wijn ongewijzigd gebleven. € 6 per fles en € 35 per doos. Geef u bij bestelling van de wijn goed aan welke wijn u wilt hebben. Rood/wit La Palma of Valdieviso. Uw bestellingen voor de erwtensoep en de wijn graag voor maandag 9 december naar j.v.otterloo@gmail.com U kunt ook kerstbroden bestellen. Ophalen op de kerstmarkt. Broden: Met spijs € 12, zonder spijs € 10. Bestellingen tot 47 december: E grosman@solcon.nl of T 419618.

Maryse Meijer

KERSTCONCERT DOOR TWEE KOREN

Twee Harderwijker koren geven op woensdag 18 december een kerstconcert in "De Zaaier" met het Interkerkelijk Koor Harderwijk en Chr. Gem. Koor Wijd Hem Uw Kunst. De koren zingen hun eigen repertoire en zingen gezamenlijk een aantal liederen. Arjaan van Eck (IKH) en Marijn de Jong (WHUK) dirigeren de eigen koren en wisselen af bij de begeleiding van het gezamenlijk zingen. Ds. W.N. Middelkoop verzorgt de meditatie. Het kerstconcert begint om 19.30 uur, de zaal open 19.00 uur open. De entree is gratis, wel een collecte. Chr. Gereformeerde Kerk De Zaaier, Eibert den Herderstraat 22.

Anke van Luxemburg

KERSTKLANKEN MET HARDERWIJKS MANNENKOOR

Het Harderwijks Mannenkoor (HMK) zingt op donderdag 19 december traditiegetrouw 'Kerstklanken in Drielanden' in het KC De Regenboog. Het concert staat onder leiding van hun dirigent Jimco Zijlstra. De entree is gratis, zo ook het parkeren. Aan het eind is er alleen een collecte voor de kerk. Het begint om 20.00 uur; de kerk is open 19.30 uur.

Het HMK zingt ook bij de Kerstzangdienst op 24 december in de Grote Kerk. Tweede dirigent Johan van Straaten stuurt dan het koor aan. Aanvang 20.00 uur, kerk is open 19.30 uur. Voorganger bij deze Kerstzangdienst is ds. Van Bart. Informatie: T 0341-417087/06-20040693, E fhc.meijer@gmail.com / frans.meijer@kpnmail.nl.

Frans Meijer

S ADVENTS/KERSTVIERING

Op 16 en 17 december hopen we samen met u een Advents/Kerstviering te houden in de Plantagekerk. Aanvang is 14.30 uur. Na de ontvangst met koffie en thee en natuurlijk wat heerlijk erbij, is er een viering in de kerkzaal. Met een broodmaaltijd willen we de middag afsluiten. We ontmoeten u graag en zien uw aanmelding tegemoet voor 9 december; inleveren in de doos in de hal van de PK en De Regenboog of via de mail: g.vandijk@pgharderwijk.nl. Indien vervoer voor u echt een probleem is, dan kunnen we dit voor u oplossen.

Anna Marie Jansen en Gertie van Dijk

De voeten van Johannes

In de kerk kunnen we heel veel tijd besteden aan de vraag wat ons missie is. PGH breed: de bezinning hoe we op nieuwe, creatieve manieren kerk kunnen zijn in Harderwijk. Ook in het Fonteinwerk: wat betekent het om een missionaire gemeente te zijn? En het raakt ook de grote vragen van ieder persoonlijk: waarvoor ben ik op deze wereld?

Gek eigenlijk dat we in de kerk over 'missie' moeten nadenken.

Het woord komt naar ons toe uit bedrijfsleven en organisatiekunde: een beleidsplan begint met visie en missie. Maar de organisatiekunde heeft dit woord juist aan de kerk ontleend! Missie, zending: het is de oorsprong waar de kerk uit is ontstaan. Het begon allemaal met de opdracht van Jezus: 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen' (Matt. 28,19) en 'Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen ... tot aan de uiteinden van de aarde' (Hand. 1,8). Duidelijk toch? Onze missie is helder.

Maar wat betekent dat dan nu voor onze praktijk in Harderwijk 2020?

Ik vond bijgaand schilderij op www.artway.eu. Het is Johannes de Doper, geschilderd door Geertgen tot Sint Jans (Haarlem 1485). Johannes is een man met een missie. Zijn vader Zacharias heeft van hem geprofeteerd dat hij profeet van de Allerhoogste genoemd zal worden, 'want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor Hem gereed te maken' (Lucas 1,76). Maar we zien hem hier nog niet heel hard lopen. Hij zit te mijmeren. Zo te zien niet meer in de woestijn – op de achtergrond is water te zien, het water van de Jordaan, waarin hij mensen moet gaan dopen. Vooralsnog zit hij vooral te piekeren, hij oogt wat somber. Welke boodschap zal hij gaan brengen? Hij lijkt het nog niet goed te weten. Naast hem zit een lammetje met gekruiste pootjes – inspiratie dicht bij de hand, zou je zeggen, om het 'Lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt' te gaan aankondigen (Joh. 1,29).

Wat behalve het lichte lammetje ook opvalt in dit schilderij, zijn de voeten.

In de compositie, hoe de mantel om Johannes heen ligt, worden die voeten extra benadrukt. Ze zijn een beetje gekruist, net als de voorpootjes van het lam. Voelt Johannes al een beetje de zwaarte van het lijden aan en ziet hij ertegenop om dat te gaan verkondigen?

Maar wat mij vooral opvalt, is hoe groot die voeten zijn. Ik heb zelf maat 45, maar dit is nog wel van een andere orde! De mijmerende Johannes weet het misschien zelf nog niet, maar de profetie van vader Zacharias over hem heeft in elk geval de uitwerking dat zijn lijf precies goed is toegerust voor zijn taak: voeten waarmee je flink stevig voor de Heer uit kunt gaan! De boodschap gaan brengen dat het licht van de morgenster over ons zal opgaan, 'zodat wij onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede' (Lucas 1,79). Misschien heeft de schilder ook Jesaja 52,7 in gedachten gehad: 'Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt' (NBG '51).

Je zou Johannes wel willen aanstoten: stop met je gepeins! Je hebt een prachtige boodschap te brengen, van het Lam van God dat vrede brengt! En het water wacht, dat jij de mensen erin gaat dopen. Sta op en ga met die fantastische voeten die de Schepper jou gegeven heeft. Je kunt lang gaan zitten bezinnen waar en hoe en met welke middelen je dat allemaal moet gaan doen, maar dat brengt je nergens. Ga!

Waarvoor zijn wij er als kerk? Waarvoor ben ik er als mens? Niet om al te lang na te denken over onze missie. Wij zijn er om met Johannes onze voeten te zetten op de weg van vrede.

Henk Jansen



Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leerrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

Deze uitgave is dat

Henk Jansen

henkkleinjansen@gmail.com

Bijbel Leesrooster

vrijdag	6 december	Filippenzen 1:12-26
zaterdag	7 december	Psalm 80
zondag	8 december	Micha 4:1-8
maandag	9 december	Micha 4:9-14
dinsdag	10 december	Micha 5:1-5
woensdag	11 december	Micha 5:6-14
donderdag	12 december	Filippenzen 1:27-2:11
vrijdag	13 december	Filippenzen 2:12-18
zaterdag	14 december	Filippenzen 2:19-30
zondag	15 december	Psalm 146
maandag	16 december	Micha 6:1-8
dinsdag	17 december	Micha 6:9-16
woensdag	18 december	Filippenzen 3:1-11
donderdag	19 december	Filippenzen 3:12-21
vrijdag	20 december	Filippenzen 4:1-9

ZONDAG 8 DECEMBER

tweede zondag van advent

Collectes: 1. Louise ten Wolde; 2. Kerk;
3. Renovatie pastorie

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink en
mw. P. Kiks-Leeflang,
Dienst jong tot ouder
11.30 uur: ds. H. Jansen, Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. J. Visser

Sonnevanck

10.00 uur: ds. W.N. Middelkoop

St Jansdal

10.15 uur: pastor M. van Veen

Randmeer vrijdag 6 december

18.30 uur: ds. W.N. Middelkoop, HA

Weideheem vrijdag 6 december

19.00 uur: mw. H. van Olst-Haze

ZONDAG 15 DECEMBER

derde zondag van advent

Collectes: 1. Diaconie; 2. Kerk/Ouderenpastoraat;
3. Renovatie pastorie

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
11.30 uur: Fonteindienst, ds. J. Burger

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze, HA

Sonnevanck

10.00 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen,
m.m.v. Maranathakoor

St Jansdal

10.15 uur: ds. H. v.d. Burg

Sefanja

14.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink,
internationale dienst m.m.v. L'Esprit

Boerhaavehof vrijdag 13 december

18.30 uur: mw. H. van Olst-Haze

Weideheem vrijdag 13 december

19.00 uur: dhr. P.J. van Houdt

PLANTAGEKERK

Zondag 8 december (9.30 uur) Deze 'Dienst van jong tot ouder' is tevens de laatste dienst waar Petra Kiks als jeugdwerker PGHarderwijk aan meewerkt. Het thema is dan ook, heel mooi passend: Hoop. In alles wat er tijdens de dienst voorbij komt, vind je dit terug. We lezen hoopvolle teksten uit de Bijbel en zingen liederen over licht. Deze laatste worden begeleid door een muziekgroep van tieners. Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van koffie of thee na te praten en afscheid te nemen van Petra. U/jij bent er toch ook? (Ds. Marissa van Meijl)

Zondag 8 december (11.30 uur) Zet je licht aan! Het thema vandaag. Laat je raken door het Licht van onze barmhartige God, dan zal jij je voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Zodat je geraakt mag worden door de ander en het Licht in beweging kan zetten. Dit wensen wij ook voor Maud Lisa, het dochtertje van Christel en Ronald IJdema-Klaassen. Vandaag zal zij worden gedoopt door Henk Jansen. De muziek wordt verzorgd door: Combo PG Zeewolde. U bent welkom. (Marina Muijt)

Zondag 15 december (9.30 uur) Op de derde adventszondag is het grote licht van kerst steeds meer voelbaar. Het licht dat Jezus brengt, maar ook het licht dat we zelf te geven hebben. God wil, dat het goed is tussen Hem en ons. Dat is ook de boodschap die Micha het volk van Israël en ook ons deze morgen geeft. Een indringende vraag daarbij is misschien wel: wat ziet God wanneer Hij vandaag de dag naar de wereld kijkt? Wat treft Hij aan wanneer Hij naar ons toe komt? (Ds. Marissa van Meijl)

Zondag 15 december (11.30 uur) Het thema vandaag is Omzien. Ds. Janneke Burger neemt ons mee aan de hand van Lucas 1, 76-79. Wetende dat een liefdevolle, barmhartige God altijd naar ons omziet, is Hij de bron van licht en verlichting voor allen die leven in de duisternis. Muziek: Iris & Efron. Na de dienst is er gelegenheid met elkaar te lunchen met van wat (door wie dat wil) is meegenomen om te delen. Voel je vrij om te blijven. (Herman v. Splunter)

DE REGENBOOG

Zondag 8 december (9.00 uur) 2e Advent. Het is bijzonder dat het kerkelijk jaar begint met advent. Een beetje zoals onze winterdagen beginnen in het donker. Zo begint de kerk ook in het donker van de ochtend, wachtend op het licht. Op deze zondag lezen we uit de profeten. De kinderen volgen Kind op Zondag en lezen Micha 4,1-8 een vreedzaam visioen. In de kerkzaal lezen we Hosea 2,16-25: "Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken". Waarom leidt God zijn volk in woestijnen (ook Deuteronomium 8,2)? Wat betekent het voor ons dat God spreekt in de wildernis? (Ds. Jan Visser)

Zondag 15 december (10.45 uur) 3e Advent. Een derde kaars erbij: steeds meer licht, mooi licht, kijk naar de stralen! Maar de wereld voelt zich niet altijd zo 'licht'. Soms uiterst zwaar. Maar het goddelijk verlangen naar verlichting geldt ook. Hoe dichters we bij kerst komen, hoe sterker we dat beleven, opnieuw bij Micha. God roept de Heuvels en bergen op te zeggen welke misstanden ze bij mensen zien! Daardoor gaan mensen zich gelukkig afvragen: hoe kan het anders? 'Wees een lichtje in andermans duisternis', klonk het bij de Samenloop voor hoop. In het Avondmaal beleven we dat Jezus ons Licht was, in de opstanding. (Ds. David Kroeze)

Collecte 8 december - 'ONZE' LOUISE TEN WOLDE

Ons jonge gemeentelid Louise werkt als studentbegeleider bij Youth with a Mission in Zuid Afrika. Een roeping waarover zij vertelt hoe mooi ze het vindt om God op deze manier te dienen en Hem aan het werk te zien in de levens van studenten, die op hun beurt weer de wereld in trekken om Gods liefde te delen. Voor haar levensonderhoud is Louise afhankelijk van giften. Van uw gift betaalt zij haar eten en drinken, kleding, huur en haar hoge zorgkosten vanwege haar Diabetes Type 1. Verder is haar grote wens om een autootje te kunnen kopen, want taxi's zijn duur en het OV soms onveilig. Dank voor wat u bijdraagt, via de diaconale collecte of via NL42 RABO 0317714554 t.n.v. PGHarderwijk o.v.v. Louise ten Wolde.

Collecte 15 december - EIGEN DIACONALE TAKEN

Kerstpakketten, kerstbakjes voor de bewoners van de verzorgingshuizen, steunverleningen en meer: uw diaconiegeld wordt goed besteed. Dank voor uw bijdrage!

