

Samen Geroepen

NR 21 2019

22 november – 5 december



Wij herinneren ons de namen
Veel nieuws van de AK
Een kerk vol geestdrift



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

HETE HERFST EN MICHA

De opwarming van de aarde is merkbaar deze 'hete herfst' vol demonstraties. Polarisatie om stikstof en CO2. Landbouw of natuur? Huizenbouw of milieu? Formule 1 of rugstreeppad? Of... of... is het geworden, patstelling. Hebben vorige kabinetten zitten slapen? En waarom dan? Wij kiezers hijgen hen in de nek als er iemand echt stelling durft te nemen.

Sinds 1972 De grenzen aan de groei van de Club van Rome zijn we gewoon doorgegaan met uitputten van de aarde. Bij de grote klimaatconferentie in Noordwijk 1989 om de CO2 uitstoot te beteugelen, won de olielobby. En nu?

Kan ik er wat aan doen? Elke stap die ik zelf zet (extra trui, niet harder rijden dan 100) is een druppel op een gloeiende plaat. Maar toch. Moeder Teresa zei: als we allemaal genoeg druppels laten vallen, zal de plaat vroeg of laat toch afkoelen.

Afgelopen winter in de FonteinAcademy sprak Wilco van Bokhorst van FairWearFoundation over eerlijke kleding. Hij zei: 'Maak duurzame keuzes, maar wordt niet zuurzaam.' Valt dat ook toe te passen in deze 'hete herfst'? In Micha 6:8 staat: 'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.' Dus gewoon vrolijk mijn druppel toevoegen. Hopen dat de Michacursus helpt, die het Fonteinwerk in januari start. Er is veel animo: in twee groepen op maandag en woensdagavond gaan we hier over praten en ermee aan de slag!

Henk Jansen

Spreuk:

Het leven is niet een probleem dat opgelost hoeft te worden, maar een geheim dat geleefd moet worden.

(Thomas Merton)

Hier noemen wij de dure namen

Hier noemen wij de dure namen van de levenden van ooit, die met het geloof getooid aan de levensgrenzen kwamen.

Heer, herinner U 't bestaan van hen, die zijn voorgegaan.

Eens gingen zij de weg van mensen met hun pijn en kwetsbaarheid, steeds gebonden aan de tijd, tussen droom en tussen wensen.

Heer, herinner U 't bestaan van hen die zijn voorgegaan.

Christus, U hebt de dood bestreden en bent voor ons opgestaan, wil ook met hen verder gaan en de eeuwigheid betreden.

Heer, herinner U 't bestaan van hen, die zijn voorgegaan.

Alfred C. Bronswijk

**WIJ
HERINNEREN
ONS
DE
NAMEN....**

Bij de voorplaat:
Laatste Zondag 2018

07-11-2018	Marjan Sol- van Veen	Nassaulaan 42	52 jaar
09-11-2018	Hendrik Slot	Europalaan 17	84 jaar
13-11-2018	Jannes Oldewarris	Van Ghentlaan 30	85 jaar
15-11-2018	Magcheltje Renden-Lansink	Drift 2- K 311	78 jaar
20-11-2018	Hendrik Tavenier	Sonnevancklaan 2	89 jaar
24-12-2018	Arie Groeneveld	Sonnevancklaan 2	88 jaar
24-12-2018	Hermanus Lam	Cort van der Lindenlaan 27	88 jaar
28-12-2018	Nico van Kooten	Sweelinckdreef 2	75 jaar
31-12-2018	Gijsbert Willem Kaasschieter	Bosboom Toussaintstr. 17	70 jaar
31-12-2018	Hendrik Johan Geesink	Drift 2- K 208	87 jaar
01-01-2019	Tonny Johan Sas	Sonnevancklaan 2	84 jaar
01-01-2019	Pieter IJzerman	Sonnevancklaan 2	73 jaar
08-01-2019	Jantje Kappert-Deen	Bokkekamp 30	88 jaar
10-01-2019	Hendrik Johannes Veenemans	Rooseveltlaan 9	86 jaar
11-01-2019	Hendrik van der Veer	Simon Vestdijkstraat 55	91 jaar
11-01-2019	Geertruida de Wilde- Kooiman	Drift 2-K 111	88 jaar
12-01-2019	Cornelia Geertruida van den Brink-v. Essen	Secr.Boerhoutweg 11, Nunspeet	88 jaar
17-01-2019	Dieuke de Vries-Nicolai	Stationslaan 149	93 jaar
17-01-2019	Jitske Meinema	p/a Oldenallerhout 61	64 jaar
09-02-2019	Heimen van Ark	Bazuindreef 32	74 jaar
10-02-2019	Sijtje Hendrika Riphagen- Langbroek	Triasplein 62	97 jaar
15-02-2019	Anthonia Lena Kreeft-van Veen	Oldenallerhout 86	84 jaar
22-02-2019	Dorine Gertrude Schafthuizen- Heinze	Drift 2-K 109	92 jaar
22-02-2019	Evelien de Niet- van Dolder	Korhoenlaan 2	64 jaar
30-03-2019	Aafje Wenselaar	Cort van der Lindenlaan 52	74 jaar
30-03-2019	Hendrik Jan ter Hoeve	Westeinde 20A	91 jaar
01-04-2019	Margaretha Wijnia- Schuurman	Zuiderzeestraatweg 70	94 jaar
04-04-2019	Gerhardus Nannie Jacob Simon Eerland	Langekamp 7	67 jaar
05-04-2019	Geesje Geerling- Buter	Veldkamp 14	92 jaar
11-04-2019	Helmertje Herkes-Goosensen	Stationsplein 80	78 jaar
11-04-2019	Jan Top	Wethouder Jansenlaan 274	84 jaar
11-04-2019	Lambertus Cornelis Gerritsen	Churchill-laan 59	87 jaar
12-04-2019	Albert Roelofs	Oldenallerhout 2	80 jaar
20-04-2019	Wilhelmina Maria Petersen-de Vroom	Sonnevancklaan 2	84 jaar
24-04-2019	Samuel Foppen	Ir. P. Calandstraat 18	87 jaar
25-04-2019	Gosse Wildschut	Clarendallaan 15	86 jaar
29-04-2019	Mariëtte Christine Go-Aartsen	Van Maerlanthof 5	52 jaar
01-05-2019	Everijntje Francina Jansen-Groeneveld	Vittepad 20	82 jaar
07-05-2019	Herman Hendrik Souer	Voorste Wei 39	87 jaar
10-05-2019	Johanna Grietje van Putten	Drift 2-K 107	94 jaar
16-05-2019	Wilhelmina Elisabeth Schouten-Dijkstra	Mozartdreef 27	62 jaar
18-05-2019	Anneke Hoefman- de Jong	Jan van Nassaupark 33	77 jaar
04-06-2019	Dorette Maria Aartsen- Brandsen	Westeinde 14- K 104	102 jaar
05-06-2019	Corrie Wilhelmina Geers- Helder	Drift 2- K 103	96 jaar
08-06-2019	Frans Noordman	Koornmarkt 1-24 Kampen	88 jaar
20-06-2019	Berri Arendshorst	Krommekamp 280	78 jaar
03-07-2019	Jantje Herssenberg- de Vries	Sonnevancklaan 2	78 jaar
13-07-2019	Mina Frederika Johanna Dekker	Het Groene Portaal 1, Nunspeet	76 jaar
19-07-2019	Therese Veenemans- Stäheli	IJsbauweg 27, Ermelo	85 jaar
30-07-2019	Aaltje Nagelhout-Knol	Sonnevancklaan 2	94 jaar
01-08-2019	Cornelis Toeter	Swingdreef 42	78 jaar
05-08-2019	Frederika Johanna Bruins- van den Berg	Boegmeen 7	82 jaar
11-08-2019	Pieter Wilhelm Lancee	Boegmeen 22	77 jaar
16-08-2019	Gerrit Busser	Veldbloemenlaan 25, Elburg	93 jaar
16-08-2019	Annelies van Norel-Franken	Grote Oosterwijk 12A	53 jaar
24-08-2019	Cornelis Rappoldt	Emdenmeen 60	89 jaar
02-09-2019	Karla Wilhelmine Dora van Lopik-Schütte	Trumanlaan 42	82 jaar
08-09-2019	Woutrine Fokeltje Pasman -de Jong	Drift 2- K 101	88 jaar
25-09-2019	Petronella de Paauw- Hoeve	Simon Vestdijkstraat 117	75 jaar
27-09-2019	Adriaan Sluimer	Stationslaan 119-5	91 jaar
28-09-2019	Willemina Catharina Aaltje Verweij-Martens	Kuilpad 4	80 jaar
06-10-2019	Adriana de Jong- Hoeve	Sonnevancklaan 2	90 jaar
09-10-2019	Aldo Martien Vos	Drift 2 -K 006	78 jaar
11-10-2019	Mary Wilhelmus Dingemans	Wilgenlaan 2	88 jaar
27-10-2019	Geertruida Vonk de Stigter	Sonnevancklaan 2	87 jaar
27-10-2019	Corrie Herstel	Beneluxlaan 154	83 jaar
29-10-2019	Johanna Hildegard Ingeborg van Aalderen- Schipper	Wieringenmeen 48	79 jaar
02-11-2019	Maria Johanna Veerman- Nierop	Engelserf 25	89 jaar
03-11-2019	Greet Wiersema- Kuiper	Sonnevancklaan 2	90 jaar

VERSLAG ALGEMENE KERKENRAADVERGADERING

De tijd gaat snel. Op 29 oktober jl. hebben wij weer onze 2e AK-vergadering gehouden van dit kerkelijk jaar met veel agendapunten. Na opening werd het meditatief moment verzorgd door Marja Bakker. Lucas 6: 27-31 was hierin de leidraad. Hierin gingen wij als AK leden met elkaar in gesprek over onze persoonlijke beleving van ons geloof en hoe wij elkaar als broeders en zusters in de kerk kunnen vinden. Na het meditatief moment werden de agendapunten behandeld waarvan punten informatief waren, ter discussie werden aangedragen en besluiten werden genomen. De informatieve punten betroffen onder andere

- Stand van de solvabiliteit verklaring die nodig is voor het beroepen van een nieuwe predikant voor De Morgenwijk. Ten tijde van het schrijven van dit verslag is de verklaring ontvangen en leest u verder hierover in deze Samen Geroepen
- De stand van zaken toekomstige besteding van EUR 600.000, waarvoor op 11 november een gemeenteavond wordt georganiseerd
- De stand van zaken rond de (tijdelijke) vervanging van Anne van Leeuwen: Senioren- en crisispastoraat, waarvoor tijdens het schrijven van dit verslag een oplossing is gevonden, namelijk: Anne-Marie Jansen tot 1 maart 2020
- Vanuit het CvK: de werkzaamheden rond de actie Kerkbalans 2020 die inmiddels zijn opgestart. Daarnaast is AK door het CvK geïnformeerd over de stand van zaken (ver)bouwactiviteiten Plantagekerk. Het CvK verwacht begin 2020 de eerste plannen aan de gemeente te presenteren. Het CvK is bezig met het maken van een plan van aanpak voor gemeentelieden die de afgelopen jaren geen vrijwillige bijdrage hebben betaald
- Stand van zaken voortgang VHT (Verleden, Heden en Toekomst). Een 3-tal leden van de VHT-werkgroep nemen de begeleiding van het uitwerken van de adviezen en zoeken gemeentelieden die hieraan willen meewerken. Als u zegt: ik wil hieraan meewerken, mail dan de scriba van de AK scriba.ak@pghardwetwijk.nl. Het onderwerp VHT zal eveneens op de agenda komen van de gemeente-avond van 27 november.

Naast het informatieve deel was er een terugblik op de gehouden Hei-dag van de Algemene Kerkenraad op 9 oktober jl. waar aandacht besteed is aan de taken van de Algemene Kerkenraad en het samenwerken met elkaar. Hierop komt een vervolg namelijk op 20 november. De AK leden zullen dan o.a. inhoudelijk spreken over een verdieping van het geloofsgesprek tijdens bijeenkomsten, spreken over de verschillende rollen die AK-leden hebben in de AK en bespreken hoe de Algemene Kerkenraad nog efficiënter kan vergaderen.

In de vergadering zijn verder besproken en goedgekeurd:

- Het beleidsplan van de Jeugdtraad, profielschets nieuwe jeugdwerker,
- Beleidsplan diaconie en het collecterooster 2020.
- De aanvraag van WK de Poorten goedgekeurd voor het aanstellen van een ambulante predikant gedurende het zwangerschapsverlof van Ds. Marissa van Meijl.

De beleidsplannen worden op onze website gepubliceerd. De begroting van de diaconie is vastgesteld en wordt ingebracht op de te houden gemeenteavond van 27 november aanstaande.

Vastgesteld kan worden dat het een goede en intensieve vergadering betrof.

De volgende AK-vergadering is op dinsdag 3 december om 19.30 in De Regenboog.

Coen van Woerkom, scriba AK

SOLVABILITEIT VERKLARING

Ten behoeve van het aanstellen voor een nieuwe predikant hebben wij op 6 november jl. de zogenaamde solvabiliteit verklaring van het CCBB (Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken Gelderland) ontvangen evenals toestemming van het breed moderamen van de classis. Wegens drukte bij het CCBB heeft de behandeling van onze aanvraag langer geduurd dan dat gebruikelijk is. Met deze verklaring kan de benoemingscommissie nu definitief aan het werk, waarbij het nodige voorwerk al is verricht. Door de te verwachte financiële situatie van de PGHarderwijk, de exploitatietekorten in de komende jaren, heeft het CCBB hieraan wel een aantal voorwaarden gesteld. Deze zijn:

-Wij moeten voor 31/12/2020 een doortimmerd plan van aanpak indienen hoe wij vanaf 2026 tot 2030 een sluitende begroting kunnen bewerkstelligen.

Van het bekende bestemmingsfonds van EUR 600.000 moeten wij de helft reserveren tot 1 januari 2021 om de eventuele tekorten in de periode 2026 tot 2030 te kunnen opvangen. Zonder toestemming van het CCBB mogen wij geen vaste verbintenissen aangaan voor het vervangen van medewerkers. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, laat het mij weten via scriba.ak@pghardwijk.nl

Coen van Woerkom, scriba AK

colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk
Redactie: Willem Metzlar, Dick Breitenbach, Jan Tazelaar, Aad Woudenberg, vacature (eindredactie).

Abonnementen: 19,95 per jaar
Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.
Het bankrekeningnummer is:
NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl
Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.
Oplage: 1400 exemplaren
Volgende uitgave verschijnt 6 dec, voor 2 weken
Kopij uiterlijk 25 nov. om 18:00 uur naar:
publiciteit@pghardwijk.nl.
Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk
Postbus 275, 3840 AG Harderwijk
T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pghardwijk.nl
Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pghardwijk.nl

predikanten

ds. M.B. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant De Poorten
Bazuindreef 70, 3845 DC Harderwijk
T. 06-58729881, E. m.vanmeijl@pghardwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
Veldkermeeen 116, 3844 RJ Harderwijk
T. 06-16856392, d.kroeze@pghardwijk.nl
En via Facebook

ds. A.S.L. (Aad) Woudenberg
wijkpredikant De Morgenwijk
Metten Gerritskamp 18, 3848 CW Harderwijk
T 421194, a.woudenberg@pghardwijk.nl

ds. H. (Henk) Jansen
predikant Fonteinwerk
Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo
T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen
Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten
T 356640, g.vandijk@pghardwijk.nl

P. (Petra) Kiks-Leefflang
Valkstraat 28, 3882 HV Putten
T 06 46 63 26 16, jeugdwerker@pghardwijk.nl

A.M. (Anne) van Leeuwen
Franc 61, 8253 EL, Dronten
T 06 13892077, a.vanleeuwen@pghardwijk.nl

A.M. (Anna Marie) Jansen-Peelen
Hierendseweg 66, 3841 GZ Harderwijk
T 421775, am.jansen@pghardwijk.nl

scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijsma,
scriba.pgdemorgenwijk@pghardwijk.nl

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,
scriba.pgdepoorten@pghardwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,
scriba.pgderegenboog@pghardwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98
www.pghardwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

S WAARNEMING

We zijn blij dat Anna Marie Jansen bereid is gevonden om tijdelijk bij te springen in het ouderenpastoraat. Dit is nodig omdat Anne van Leeuwen door haar ziekte helaas langdurig afwezig is en de werkdruk voor Gertie en onze predikanten in deze drukke periode van het kerkelijk jaar wel erg hoog wordt. Anna Marie Jansen zal voornamelijk op de maandagen en dinsdagen beschikbaar zijn. Haar contactgegevens staan vermeld op elke zondagsbrief. Wij wensen Anna Marie Gods zegen bij haar werk in onze gemeente.

De Algemene Kerkenraad

UITNODIGING GEMEENTEBIJEENKOMST

op 27 november 2019 in De Regenboog
De algemene kerkenraad nodigt u en jullie allemaal uit voor de bijeenkomst op 27 november 2019.

We komen bij elkaar in De Regenboog en we starten om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.

De hoofdthema's van de avond zijn:

- De begroting 2020 van onze gemeente en de diaconie
- De opvolging van het proces Verleden, Heden, Toekomst
- De eerste resultaten van de startbijeenkomst van 11 november over gemeentebouw

Zowel het college van Kerkrentmeesters als de diaconie zullen hun begroting aan u voorleggen. U kunt dan alle vragen stellen, die u over die begrotingen heeft. Als u zich wilt voorbereiden, kunt u de cijfers opvragen bij scriba.cvk@pgharderwijk.nl (CvK) en cvd@pgharderwijk.nl (CvD).

De werkgroep Verleden, Heden, Toekomst heeft haar eindrapport met aanbevelingen aan de algemene kerkenraad uitgebracht, die dat in dank heeft ontvangen. Nu willen we graag die aanbevelingen opvolgen. Daarover hoort u op deze avond meer. En op 11 november hebben we een eerste startbijeenkomst gehad over gemeentebouw. Door samen na te denken over creatieve manieren om ons gemeente-zijn verder vorm te geven en onze aanwezigheid in Harderwijk verder te versterken. De eerste plannen zijn ingediend en die willen we met u delen voor verdere inspiratie.

We hopen op een grote opkomst en een inspirerende avond.

De Algemene Kerkenraad



DE POORTEN

Samengaan Morgenwijk/De Poorten

In SaGe 19 schreef ik dat in ieder nummer van het kerkblad een stukje zou staan over het samengaan. Helaas lukt dat niet altijd, want er moet wel iets te schrijven zijn. Gelukkig is dat nu wel weer het geval! Afgelopen week hebben de liturgiecommissies van de Morgenwijk en De Poorten met elkaar gesproken over de liturgie bij allerlei erediensten en vieringen. Het was een goed gevulde avond met mooie gesprekken. Heen en weer werden bepaalde gewoonten verklaard. De verschillen zijn niet groot maar toch in details verschillend. Wat voor vragen komen dan naar voren?

Welke vormen van vieren kennen wij op dit moment in de Plantagekerk en welke ideeën zitten daarachter?

Wat is de rol van de liturgische bloemschikking tijdens de viering? Hoe denken we over de liturgie tijdens de Maaltijd van de Heer? Zo maar een paar voorbeelden van vragen waarover gesproken wordt! Dinsdag 25 november gaan de commissies weer verder. Het doel is op de wijkavond in het voorjaar tekst en uitleg te kunnen geven over de verschillen, de overeenkomsten en eventueel nieuwe voorstellen voor de erediensten en andere vieringen. Naast de liturgiecommissies hebben ook de beide moderamina vergaderd. De kerkenraad moet nog een besluit nemen, maar vast en zeker neemt de WK het voorstel over om een nieuw beleidsplan te maken voor de nieuwe wijk. Er zullen 2 gemeenteleden uit iedere wijk gevraagd worden om samen met 2 kerkenraadsleden een nieuw beleidsplan te schrijven, waar de belangrijkste uitgangspunten en plannen in staan voor de nieuw te vormen wijk. Helaas moet ik ook meedelen dat de winterfair niet door gaat! De reden is dat we het op dit korte moment niet voor elkaar kregen om een groep vrijwilligers te krijgen die dit gingen organiseren. Nu hebben we besloten dat de winterfair omgezet wordt in een lentefair. De datum wordt zo snel mogelijk gepubliceerd! Opgeven en aanmelding bij Anna Marie Jansen voor kraam, tafel of meehelpen organiseren.

Graag sluit ik af met de woorden uit de opening van de liturgiecommissie: Ubi Caritas - Waar God is, is Liefde!

Namens beide kerkenraden, Karel Bosselaar



Een paar hoogtepunten

Woensdag 6 november was het dankdag. Die ochtend bracht me naar Dok19, aan de Flevoweg. Aan de 140 leerlingen die die morgen voor me zaten mocht ik vertellen over hoe Gods liefdevolle zorgen naar ons uit gaan. Ik was onder de indruk van de toewijding van de docenten (en dat op deze dag van staken), van de rust van de leerlingen en van het zo heel enthousiaste meezingen. Het is kerkzijn op een hele andere manier en toch... tegelijkertijd zo ongelooflijk waardevol!

Ook een hele andere manier van kerkzijn beleefden we met de eerste kerkop-schoot-dienst begin november. Hoewel het voorbereidingsteam meer dan gedreven en creatief was, waren we er op voorbereid dat de opkomst toch ook nog wel eens tegen zou kunnen vallen. Jonge ouders zijn vaak meer dan druk. Het was dan ook wel even improviseren toen zaterdagmorgen vanaf kwart over negen de één na de ander binnen viel. Maar wat was het uiteindelijk een geweldig samenzijn! Met zo'n dertig kleine mensen (0-4 jaar oud) en met heel veel groteren (papa's en mama's en opa's en oma's) beleefden we de schepping op heel eigen manier: door te voelen, te bewegen, te zingen, te musiceren en te luisteren. Op 7 december is de volgende keer kerkopschoot en dan zullen we ons bezig houden met het verhaal van Noach. We kijken er nu al naar uit!

En als het dan over andere manieren (of plaatsen) van kerkzijn gaat, dan moet ik ook denken aan de diensten in Weideheem en Randmeer, waar ik in november weer hoop te zijn. Ook uit deze manier van samenzijn haal ik vaak weer veel energie. Hoe goed om met de oudere bewoners te vieren!

Zo is in-de-kerk-werken zeer veelzijdig. Tus-
sen al het vergaderen door zijn het vooral
de ontmoetingen van mens-tot-mens die
raken.

Ds. Marissa van Meijl

Zondag 5 januari – Doopdienst

Op de eerste zondag van ons nieuwe jaar
staat er een doopdienst gepland. Mocht u
bij deze doop aan willen sluiten, dan is dat
natuurlijk mogelijk. In dat geval hoor ik het
graag.

Ds. Marissa van Meijl

Kerstmusical: Operatie kerstpost

Schrijf het tijdstip vast in je agenda want
het wordt leuk! Op dinsdag 24 december
om 17:00 is in de Plantagekerk de kerstmusi-
cial.

De koning heeft zin in het kerstfeest! Als
hij ontdekt dat de inwoners van zijn stad
helemaal gestrest zijn door de feestdagen
nodigt hij hen allemaal uit. Kom kijken hoe
dit afloopt! De musical is voor iedereen,
maar zeker ook voor de jongsten onder ons
(voor kleuters, peuters en kinderen uit de
basisschoolleeftijd).

De voorbereidingscommissie

PGH DE REGENBOOG

Vanuit het moderamen

Weet u het nog het thema van de startzon-
dag; een goed verhaal. Tijdens het Rainbow
Event op 3 november hebben we samen
met de verhalenverteller Stan Fritschy, dit
nog eens overgedaan en hoe! Wat een
kunstenaar om zo een verhaal te kunnen
vertellen, hij nam ook de tieners mee in zijn
krachtige verhaal. Ook tijdens de maaltijd
hoorde ik mooie verhalen, die jong en
oud met elkaar deelden. En hebt u ook zo
genoten van de broodjes knakworst en de
zelfgebakken pannenkoeken door de jeugd?
Chapeau uitstekend gedaan! De verhalenlijn
houden we de komende maanden vast,
we kunnen en mogen elkaar met een goed
verhaal blijven verrassen.

In november is er voor de wijkkerkenraad in
de nieuwe samenstelling een bezinnings-
moment georganiseerd. In de loop van
het seizoen zijn er drie van deze avonden
gepland, om elkaar beter te leren kennen
en om te mogen groeien in geloof. Dit keer
zullen Anne en Lia Zijlstra ons stap voor stap
meenemen op een bijzonder verbeeldings-
avontuur. Of in gewoon Nederlands, we
gaan meditatief schilderen.
De installatie van de verlichting in de kerk-

zaal is na de laatste aanpassingen afgerond
en lijkt nu optimaal te functioneren. Weer
een zeer arbeidsintensieve klus afgerond.
Met dank aan de vele vrijwilligers die hier
heel wat uurtjes in hebben gestoken.
Voor alle activiteiten die de komende maand
op stapel staan, kliederkerk/zandtovenaer,
kerstmarkt en kerstevent, verwijs ik u/jou
naar de artikelen in deze en komende editie
van Samen Geroepen. Wie nu nog denkt
dat er in een kerk niets te beleven valt, is
welkom voor een gesprekje.

Joke Bode, scriba

DECEMBER VIERING

De koffieochtenden die we in samenwer-
king met ZorgDat in de Bogen organiseren
sluiten we dit jaar niet af met een kerstlunch,
maar met een december viering. Vorig
jaar organiseerden we de kerstlunch voor
senioren in Drielanden en de kerstviering
van de PGH in de Plantage kerk op dezelfde
datum. Daarom is de afsluiting van het jaar
dit keer op maandag 2 december, de dag
waarop we anders met elkaar in de Bogen
koffie drinken.

We starten traditie getrouw met koffie met
iets lekkers en sluiten af met een heerlijke
lunch. Een gezellige ochtend waar ruimte is
voor ontmoeting en een goed gesprek. Bij
het schrijven van dit stukje is er nog geen
programma bekend, maar er zijn meer
genoeg ideeën, dus laat u verrassen! Weet u
dat u welkom bent, opgeven is gewenst.
Aanmelden bij: Wijkontmoetingscentrum
Drielanden telefoon: 0341 434656, of per
email: sandravanhuffelen@zorgdat.nl of
joosje.bode@kpnmail.nl
Wanneer: maandag 2 december 2019 (11.00-
13.30 uur), Plaats: KC De Regenboog
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.

Joke Bode, scriba

Vrijdagavond 22 november: herdenken in Drielanden

Iedereen kent wel een reden om een kaarsje
te branden, of even stil te staan: iemand
die ziek is, die gemist wordt, of waar je een
wens voor hebt. Daarom is er een speciaal
moment op vrijdagavond 22 november
van 18.30-20.30 uur op het Triasplein,
in het pand naast het wijkhuis. Op deze
koopavond kunnen mensen in- en uitlo-
pen om een kaarsje te branden, stil te zijn,
iets opschrijven en eventueel even praten.
Buiten bieden we kaarsjes aan mensen aan,
zodat ze weten dat er een ruimte open staat.
Ook in het overdekte winkelcentrum staan

Twee momenten van herdenken in Drielanden

vrijdagavond 22 NOVEMBER
In het buurthuis aan het Triasplein,
van 18.30 tot 21.30 uur.

zondagmorgen 24 NOVEMBER
In de Regenboog aan het Biezenplein 1,
van 9.00 tot 10.00 uur en van 10.45 tot 12.00 uur.

stilstaan bij verlies
een kaarsje branden
muziek
bezinning
en stilte...



meer informatie: pghardervijk.nl
regenboog.hervormdhardervijk.nl

we. Het is de derde keer dat we dit doen,
voortuitlopend op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, 24 november, waarin we de
overledenen van het afgelopen jaar herden-
ken in de kerkdienst. Twee erg waardevolle
momenten, open voor alle mensen.

Beb, Joke, Marjan, David

Rainbow Event

Op 3 november was er een levendig Rain-
bow Event: We hingen aan de lippen van
Stan de Verhalenman, die vertellend liet
voelen 'hoe we als Zacheus van onze tak
afkomen'. En hoe we daar soms bij aarze-
len. Bij zijn workshop werd daar goed over
doorgepraat. Kinderen konden tekenen en
quizen bij de workshop kliederkerk. En de
tieners hadden geweldige figuurpannen-
koeken gebakken voor de kids. Veel te veel,
dus gelukkig konden ook niet-kinderen
lekker meesmiddelen.

Ds. David Kroeze





PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuis-bezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

Mw. Coos van Vliet, Bokkenkamp, mocht de Klimop verlaten. Gelukkig weer bijna helemaal opgeknapt.

Mw. Ponstein, Westeinde, verblijft daar nog na een operatie aan haar rug.

Mw. Hennie Witteveen, voorheen Kapittelstraat is definitief verhuisd naar zorgcentrum de Dillenburg in Ermelo.

Gertie van Dijk-Vermeulen

Mevr. Landman, PC Boutenslaan 55, werd 12 november geopereerd. Momenteel is het wachten op de uitslag van de cellen die weg zijn genomen. We wensen haar en haar geliefden veel sterkte en Gods liefdevolle aanwezigheid toe in deze zo spannende weken.

Ds. Marissa van Meijl

In het Hospice Jasmijn verblijft **mw. Gerritsen-Wiggers** al langere tijd. Langzaam nemen haar krachten af. Voor haar en haar gezin is het een moeilijke tijd. Voor **dhr. Veerman**, Engelserf 25 was het op de dag van afscheid van zijn vrouw al moeilijk. Het eindigde voor hem daarin, dat hij in Sonnevancck gekomen is, afd. Korenbloem. Dit omdat hij niet langer alleen zou kunnen blijven wonen.

Anna Marie Jansen

WIJ GEDENKEN

Geertruida Vonk-de Stigter

Op 27 oktober is op Sonnevancck, afd. Crocus, overleden Geertruida Vonk-de Stigter. Zij mocht 83 jaar worden. Ruim anderhalf jaar woonde zij op Sonnevancck leefde, zoals zij zelf zei, in de reserve tijd. Keer op keer dachten we dat we afscheid moesten nemen, maar steeds verbaasde Truida ons weer en knapte zij weer op. Helaas moesten we nu wel afscheid van haar nemen. Op haar rouwkaart stond: 'Het mooiste dat je achter kunt laten zijn sporen van liefde'. En wie Truida gekend heeft, weet dat zij dit zeker gedaan heeft. Altijd was zij in de weer voor haar gezin en eigenlijk voor iedereen die haar hulp nodig had en ook voor de kerk. De enige die wel eens te kort kwam, was zij zelf, maar dat deerde haar niet. Psalm 27 is de psalm van haar leven geweest en vaak hebben we deze psalm samen gelezen; ook nog de zaterdag voordat ze stierf. Onderstreept in haar Bijbel: 'Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?' Dapper ging zij door het leven ook nadat haar man Gijs overleden was en haar gezondheid haar wel eens in de steek liet; altijd vertrouwend op God, die met haar meeging. Vanuit de Plantagekerk is Truida op de Elzenhof begraven. Haar kinderen en kleinkinderen wensen wij sterkte, nu zij zonder moeder en oma verder gaan. En bovenal Gods zegen op hun weg de toekomst tegemoet.

Gertie van Dijk-Vermeulen

WIJ GEDENKEN

Hilde van Aalderen-Schipper

Hilde of Hilleke, zo werd ze genoemd door haar geliefden, allereerst haar man Bertus, kinderen Mirjam en Rolf, partners en kleinkinderen. Hoe rijk haar leven is geweest, bleek uit alle verhalen die zo intens en integer klonken op de het afscheid aan de Elzenhof op 5 november, dat op warme wijze door de voor hen vertrouwde buurvrouw Ank geleid werd. Reizen, fietsen, vakanties, zoveel opgedane contacten. Onderwijs, waarvan ze Bertus ook kende. Daarom zoveel mensen die met warmte om hen heen stonden bij het afscheid. Eigenlijk wilde ze doorgaan, genieten van het leven, en die dingen ook graag in de hand houden. Hilde wilde nog zo graag leven, het was zo mooi. Maar in juni nam het lot een keer, en in een paar maanden leidde haar weg naar dit afscheid. In deze laatste fase zocht ze steun bij anderen, en reikte ze ook naar het geloof van vroeger, dat ze nooit losgelaten had.

Gesprek, gebed en zegen gaven haar rust. Daarom scheen op de uitvaart ook het Licht dat mensen verder zal dragen, achter de horizon naar een voor ons geheime geborgenheid. Ze mocht 79 jaar worden, aan de Wieringenmeen 48, waar Bertus blijft.

Ds. David Kroeze

WIJ GEDENKEN

Maria Johanna Veerman-Nierop

Op 2 november is Riet Veerman overleden op de leeftijd van 89 jaar. Met haar man Rein woonde ze op het Engelserf 25 tot zij onverwacht in het ziekenhuis terecht kwam. Daar was al vrij snel duidelijk dat zij niet meer beter zou worden. De laatste weken is zij verzorgd in het Hospice in Ermelo. Riet Veerman, zoals we haar kennen, was een bewogen- en meelevende vrouw, die veel heeft meegemaakt, enorm verknocht was aan haar man Rein met wie zij 62 jaar lang het leven deelde en aan haar zoon Bert. Zij was lutherse, maar voelde zich in onze gemeente goed thuis. In een dienst in de Plantagekerk hebben wij haar leven herdacht: het geloof dat voor haar zo bepalend was. In de gesprekken in het Hospice gaf ze aan dat bij haar afscheid iets uit het Johannes evangelie moest klinken. Want dat was de discipel, die dicht bij Jezus stond. En dat was ook haar verlangen, dicht bij Jezus zijn, maar de weg was nog lang voor haar. We hebben toen gesproken over wat Jezus bedoelt als Hij zegt: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven'. Het was een proces van gaan op de weg, die Jezus is, maar ze wist dat ze die weg niet alleen hoefde te gaan. Riet heeft een veilig Thuis gevonden bij haar Heer en Heiland Jezus Christus. Dat dit Rein en Bert mag bemoedigen!

Anna Marie Jansen

WIJ GEDENKEN

Greet Wiersema-Kuiper

Op 3 november is Greet Wiersema overleden na een paar weken van ziekte. Zij is 90 jaar oud geworden. De laatste jaren woonde ze in Sonnevancck – Hortensia. Greet kennen we als een creatieve vrouw: schilderen, dichten. En als een op anderen betrokken vrouw: bezocht jarenlang zieke gemeenteleden en anderen die moeiten kenden. Samen met haar man Nico vormde zij een eenheid in geloof en in harmonie. Het was daarom een slag voor haar toen hij in 2011 overleed. Ze probeerde het leven wel in vorm te krijgen, maar iets was definitief geknakt. Ook werd het moeilijker voor haar om alleen

te zijn, toen ze de ziekte van Alzheimer kreeg. Op een gegeven moment werd wonen in Sonnevancq noodzakelijk. In de dankdienst voor haar leven hebben haar kinderen en een kleindochter woorden gegeven aan wie zij was en wat ze voor hen betekend heeft en werden haar gedichten gelezen. Zelf had Greet de tekst uit psalm 61 aangedragen: 'Laat mij altijd wonen in uw tent, veilig verscholen onder uw vleugels'. Zij verlangde naar die

veiligheid in de armen van Jezus. Haar krachten waren gebroken, maar ze wist dat God haar zou optillen en de poorten van Zijn rijk voor haar zou openen. Dat de goede herinneringen aan moeder, oma en overoma bewaard zullen blijven bij hen die haar zo lief waren!

Anna Marie Jansen

BIOGAS IN RWANDA

Al jaren steunen we met collecten en giften de Stichting Muhoza (muhoza betekent troost, steun) waarvan onze stadsgenote Florentine Mukasine de voorzitter is. De doelgroep is weduwen, wezen en andere kwetsbare mensen in Rwanda die vanwege hun armoede geen medische behandeling kunnen krijgen of het schoolgeld voor hun kinderen niet kunnen betalen. Na de genocide daar, nu 25 jaar geleden, verkeerde het land in een enorme crisis met onvoorstelbaar veel wezen en weduwen. De stichting hielp met microkredieten, bijvoorbeeld voor een paar varkens. In 2017 is geholpen met de aanleg van een systeem voor schoon drinkwater voor dorpen met 3500 mensen. Nu is er weer een nieuw project gestart voor biogas en herbebossing.

Huishoudens op het platteland in Rwanda zijn voor 90% afhankelijk van brandhout en landbouwresten voor hun energiebehoeften. Dit heeft geleid tot een totale ontbossing en een tekort aan brandhout om te koken. De vruchtbaarheid van de landbouwgrond neemt af doordat landbouwafval niet als mest wordt gebruikt maar als brandstof. Biogas is een duurzame oplossing voor dit probleem. De verwachte resultaten: aanzienlijke verbetering van de levenskwaliteit, afname van het gebruik van brandhout, vermindering van de werkdruk voor vrouwen en kinderen, verbetering van gezondheids- en sanitaire omstandigheden en verhoging van de landbouwproductie. Latrines worden aangesloten op een vergistingsketel en dat levert biogas en mest voor de landbouw. (zie de tekening).



Op 24 november collecteren we voor dit doel. We hopen dat u ook dit keer de stichting weer royaal wilt steunen!

Namens de commissie ZWO, Marja Bakker

J JONGEREN

JeugdJeugdraad

Tijdens de laatste JeugdJeugdraad vergadering is er vergaderd met twee JeugdJeugdraad-leden erbij. Het was bijzonder waardevol om ze erbij te hebben. Mooi dat dit zo kan en er samen gekeken wordt naar al het jeugdwerk en dat zo de jeugd zelf ook kan meepraten. Er is gesproken over lopende activiteiten, de financiën van de JJ-raad en het vloggen en wat daarbij komt kijken.

Jeugdwerk en diensten

Inmiddels zijn alle jeugdgroepen weer volop actief bezig, van clubs tot tienerdiensten en van disco tot Rocks groepen. De kinderdienst is al aan het nadenken over het advent- en kerstproject en vanuit de JeugdJeugdraad wordt weer een volgende 'Dienst van jong tot ouder' voorbereid. Deze dienst is op 8 december 2019 en heeft als thema hoop. In alles wat er tijdens de dienst voorbij komt vind je dit terug, maar soms heb je daar wat hulp bij nodig. De dienst wordt voorbereid door verschillende generaties uit de gemeente samen, van jongeren tot ouderen. Tijdens deze dienst gaan Marissa van Meijl en Petra Kiks voor. Dit is dan gelijk de dienst waarin we afscheid gaan nemen van Petra, omdat zij per 1 januari 2020 stopt als jeugdwerker van de PGH. Uiteraard wordt hier ook kort bij stil gestaan.

Kerk op Schoot

Wat was het fijn op zaterdag 2 november en wat waren er veel kinderen met (groot) ouders tijdens de 'Kerk op Schoot' dienst. De enthousiaste reacties vragen naar meer. De eerste zaterdag van december is er weer gelegenheid om gezellig samen te zijn. Dit is ook al zo'n mooi voorbeeld van met verschillende generaties samen beleven.

Werkzaamheden Petra

Als ik dit schrijf lijkt dit allemaal nog ver weg maar voor je het weet is het zover. Het afscheid van Petra Kiks als jeugdwerker nadert en zij is dan ook haar werkzaamheden aan het overdragen. In de JeugdJeugdraad is haar lange lijst van taken bekeken en verdeeld over de leden en die proberen dit zo goed mogelijk over te nemen. Zo komt het dus dat dit stukje vanaf deze editie geschreven wordt door één van de JeugdJeugdraad-leden en ik mag hiermee de spits afbijten. Mochten er vragen of informatie zijn die voor de JeugdJeugdraad van toepassing is dan kan dit altijd gestuurd worden naar het mail adres van de jeugdJeugdraad: jeugdJeugdraad@pgharderwijk.nl

*Namens de JeugdJeugdraad
Jolanda van der Sluijs*

Agenda:

Zondag 24 november
Tienerdienst Plantagekerk
Rock Solid (brugklas)

25-28 november
Kinderclubs

Zondag 1 december
Tienerkerk (Regenboog)
Rock Steady (2+3 VO)
Stay Steady (4+ VO)

Vrijdag 6 december
Disco op het zoldertje van de Plantagekerk

Zaterdag 7 december
Kerk op Schoot

Zondag 8 december
Jong tot Ouderen dienst
Tienerdienst Plantagekerk
Rock Solid (brugklas)

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke dinsdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Actie Kerkbalans 2019

De stand van de actie Kerkbalans 2019 is, per 1 november, als volgt:

	Toegezegd	Ontvangen
Kerk	€ 487.800	€ 432.500
ZWO	€ 57.300	€ 49.900
Kerk naar Buiten	€ 39.300	€ 31.800

Het begrote bedrag voor de kerk voor 2019 is € 500.000. Met deze cijfers gaan we dat niet halen. In 2018 was de opbrengst van de actie Kerkbalans € 504.000 en in 2017 € 531.000. Graag vragen wij uw aandacht voor de actie Kerkbalans. Met name de zelfbetalers willen wij vragen om na te gaan of de toegezegde bijdrage voor 2019 voldaan is. Mocht u uw toegezegde bijdrage voor 2019 nog niet (volledig) voldaan hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit voor het einde van het jaar in orde te maken.

Al vast hartelijk dank!

Collecterooster 2020

Het CvK heeft, ten aanzien van de 3de collecte, besloten dat deze de ene week bestemd zal zijn voor het jeugdpastoraat. Dit is bedoeld voor het bestrijden van de kosten voor het aantrekken van een jeugdwerker. De andere week is de collecte bestemd voor de nog uit te voeren renovatie van de Plantagekerk. Het betreft dan met name het vervangen van de verwarmingsinstallatie, de elektrische installatie en het verwijderen van het asbest.

Sluiting Kerkelijk Bureau rond de feestdagen

Het KB zal gesloten zijn vrijdag 20 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020. In deze periode is het ook niet mogelijk om collecte munten te verkrijgen.

Vanaf 6 januari 2020 bent u weer welkom op de bekende openingstijden.

Tegelpad tussen pastorie en Plantagekerk

Het CvK heeft een aantal verzoeken ontvangen voor het aanleggen van een tegelpad tussen de pastorie en de kerk. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd, waarbij eten wordt gekookt in de pastorie, waarna dit naar de Plantagekerk moet worden gebracht. De pastorie is aan de achterzijde ook moeilijk bereikbaar, vanwege het grindpad. De voorzijde van de pastorie heeft een hoge stoep en is ook moeilijk toegankelijk. Het CvK heeft daarom besloten dat er een (tijdelijk) tegelpad aangelegd zal worden tussen de achterzijde van de pastorie en de ingang van de Plantagekerk. Het aanleggen van een tegelpad is een zware klus, maar wellicht zijn er gemeenteleden die zich hier voor willen inzetten. U kunt daartoe contact opnemen met het CvK. Wij hopen van u te mogen horen.

Actie Kerkbalans 2020

De actie Kerkbalans 2020 zal gehouden worden van 18 januari 2020 tot 1 februari 2020. Ook dit jaar is het weer mogelijk om digitaal te geven voor de actie Kerkbalans. U kunt dit doen door naar de website van de PGH te gaan. Onder het kopje PG Harderwijk staat het onderwerp kerkbalans. Door dit onderwerp aan te klikken komt u in het digitale toezeggingsformulier. U dient een aantal gegevens in te voeren (postcode, huisnummer, geboortedatum en uw registratienummer). Het registratienummer is een uniek nummer uit de leden- en bijdrageadministratie. Het is uw persoonlijke code en u vindt het op het kerkbalans formulier. Doet u een digitale aangifte wilt u dit dan s.v.p. vermelden op het kerkbalans formulier.



Het grote voordeel van digitaal toezeggen voor kerkbalans 2020 is de beperking van de administratieve werklust. Uw toezegging kan met één druk op de knop worden verwerkt in de bijdragenadministratie. Dit scheelt heel veel handmatige invoer. De firma Hagru (leverancier van de Scipio software, waarmee de leden- en bijdragenadministratie wordt gevoerd) heeft de software voor het digitaal toezeggen ontwikkeld. Er is externe deskundigheid ingehuurd (bureau webmaster te huur van Jeroen de Rooij) om de technische kant van de zaak te begeleiden. Ook de beheerder van de website (Bert Weits) heeft een grote rol gespeeld. De beveiliging van uw gegevens is volgens de daarvoor geldende regels uitgevoerd. Gezamenlijk met deze mensen is het digitaal toezeggen, voor de actie Kerkbalans 2020, mogelijk gemaakt.

Periodieke giften

Een behoorlijk aantal gemeenteleden maakt al gebruik van de periodieke gift. Kort gezegd komt het hier op neer: Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen. Dat is het idee achter de periodieke gift. Het aangaan van een periodieke gift (minimaal 5 jaar) is voor de gever interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een 'normale' gift. Giften zijn, normaal gesproken, pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen. Van harte aanbevolen! Voor informatie en formulieren kunt u contact opnemen met het Kerkelijk bureau.

Abonnementsgeld SAGE

Het abonnementsgeld voor SAGE 2020 zal in de maand januari worden geïnd. Voor de mensen die nog geen machtiging tot incasso hebben afgegeven zal ook de acceptgirokaart eind januari 2020 verstuurd worden. U zou ons overigens wel helpen door het afgeven van een machtiging automatische incasso.

*Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ton Balsma (penningmeester)*

BIJZONDERE BACH-CANTATE

In de Plantagekerk wordt zondagavond 24 november het motet BWV 668 'Vor deinen Thron tret ich hiermit' uitgevoerd. Johan Sebastian Bach dicteerde de muziek op zijn sterfbed. Het past ook daarom goed bij deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, wanneer de protestanten jaarlijks hun overledenen herdenken. Cantatekoor en orkest Ad Hocus o.l.v. Bram Stellingwerf brengen nog meer passende muziek van Bach ten gehore. De cantatedienst begint om 19.00 uur en is vrij toegankelijk. Het (koor)orgel wordt bespeeld door Ad Verhage. Voorganger is ds. Henk Jansen.



TOP 2000 KERKDIENT

Stem op je favoriete nummers!

Het eind van het jaar is weer in zicht en achter de schermen is een werkgroepje alweer bezig met de organisatie van de Top2000-kerkdienst in K.C. De Regenboog in Harderwijk. Dit jaar wordt de Top2000-kerkdienst gehouden op zondag 29 december om 19.30 uur. De dienst wordt geleid door dominee Pieter Both en de muziek wordt gespeeld door de band No Stress. Tijdens deze muzikale dienst worden nummers gezongen uit de Top2000. Stem nu op jouw favoriete nummer. Welke songs te horen zijn, kun je zelf meebepalen, door te stemmen op jouw drie favoriete songs. Een lied dat u raakt, met een lach of een traan. Breng je stem uit via de landelijke website van de Top2000-kerkdienst <https://www.top2000kerkdienst.nl/harderwijk> en stem. We zijn benieuwd welke pareltjes uit de muziekgeschiedenis op 29 december in De Regenboog zullen klinken.

Jeroen de Rooy

BAROKMUZIEK OP PODIUMPLANTAGEKERK

PodiumPlantagekerk brengt zaterdagmiddag 30 november een boeiend programma van muziek uit de vroege en latere barok. Uitvoerenden zijn de oud-Harderwijkers Ad Verhage op klavecimbel en orgel, en zoon Koos Verhage op barokviool en klavecimbel. Zij brengen werken ten gehore van Uccellini, Corelli, Händel en Bach. De barok beheerste de muziek tussen omstreeks 1600 tot 1750 en had vaak een vorstelijk karakter. Het concert begint om 16.00 uur, zaal open 15.30 uur, toegang gratis.



Deze tekening is gemaakt door Tinca Mulder. Zij kerkt altijd heel trouw in de Plantagekerk samen met haar begeleidster. Op dankdag was ze er ook en had een tekening bij zich. Eerder die week was in Hoogmade de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk afgebrand. Daarom had Tinca een (nieuwe) kerk getekend. Tinca heeft haar tekening tijdens de dienst laten zien en we hebben toen ook om een nieuwe kerk gebeden. Dank je wel Tinca, dat je ons eraan herinnerde! Misschien willen de gemeenteleden jou ook eens een mooie kaart sturen: Tinca Mulder, Wooncentrum De Ronde, Annie M.G. Schmidtlaan 1, App. Nr. 03, 3842 AX Harderwijk. Zet u er dan even bij dat u van de (Plantage)kerk bent en dat ze een mooie tekening gemaakt heeft o.i.d.

Ds. Aad Woudenberg

KERSTMARKT DRIELANDEN

Boekhandel Riemer & Walinga uit Ermelo is ook present op de kerstmarkt. U kunt nu alvast uw bestelling, voor bijvoorbeeld een dagboek voor 2020 of een ander boek, doorgeven. Op deze manier weet u zeker dat uw gewenste artikel er is en gaat er een deel van de omzet naar de kerstmarkt. Graag bij de bestelling duidelijk de naam, de uitgever en eventueel het ISBN van het boekje doorgeven. Bestellen kan per mail via mghorlings@outlook.com, tot en met 7 december.

We zien u graag op 14 december!

Maryse Meijer

SAMEN SPAREN

Na de zomervakantie zijn we al weer zo'n kleine 3 maanden verder. Het sparen voor de "Kerk in Actie" is intussen door gegaan. De opbrengst is: 3 kg postzegels, 5,5 kg postkaarten, 78 geboortekaartjes, 4 kg cartridges en ruim 2,3 kg Nederlandse en buitenlandse munten en geldbiljetten. Een mooie opbrengst. Hartelijk bedankt! Vanwege mijn leeftijd en de tijd dat ik er aan gewerkt heb, heb ik besloten te stoppen. Het sparen gaat door in beide kerken, alleen is er een wijziging: In De Regenboog volgt Grietje Assies mij op en in de Plantagekerk blijft Ina Lobensteijn de zaken regelen.

Alle spaarders hartelijk bedankt voor alle zaken die in die jaren verzameld zijn. Hopelijk gaat het gewoon zo verder.

Wim Willemse





Een kerk vol geestdrift

Maandagavond 11 november was een gedenkwaardige avond. In de Plantagekerk hebben we met bijna 100 gemeenteleden samen nagedacht over creatieve manieren van gemeente-zijn. Ideeën om ons als PG Harderwijk verder op te bouwen als een dynamische geloofsgemeenschap en een hulpvaardige gemeente, naar elkaar toe en naar de samenleving om ons heen.

We begonnen met een bezinning onder leiding van ds. David Kroeze naar aanleiding van het lied "Wil je opstaan en mij volgen" (Iona 40). David liet ons in twee- en drietallen praten over de vraag welk woord of gedachte uit het lied ons raakt en wat je meeneemt uit de tekst als het gaat om kerk-zijn hier en nu. Goed om daar samen over te denken en van elkaar te horen hoe we het lied gelezen hebben.

Na de presentatie van een aantal concrete voorbeelden en aandachtspunten bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten binnen het Fonteinwerk van onze PGH en een aantal vrije gedachten zijn we in groepen bij elkaar gaan zitten. Iedereen liet de gedachten de vrije loop en er werd actief over gediscussieerd. Het resultaat was dat er zo'n 50 ideeën op grote vellen geschreven konden worden.

Bij de korte presentatie van al die ideeën maakte de voorzitter de deelnemers iedereen er opmerkzaam op dat er bij de ideeën nog namen missen. En een idee zonder iemand of een groepje, die het idee gaat uitwerken, zal niet erg ver komen. Het is nu eenmaal niet de bedoeling dat we als gemeenteleden ideeën bij kerkenraden neerleggen en dan achterover leunen om te kijken wat er gebeurt. Nee, we moeten samen de schouders eronder zetten en ideeën omzetten in activiteiten.

De werkgroep, die dit proces zal begeleiden, maakt een totaal overzicht van alle ideeën en zal daar in de volgende Samen Geroepen uitvoerig op terugkomen. Ook op de gemeentevond van 27 november in De Regenboog zal hier op worden ingegaan.

Omdat de werkgroep nog maar uit 2 personen bestond, zijn de aanwezigen aangespoord om ook mee te doen. Eén extra werkgroep lid is nu gevonden. Maar we zoeken minimaal nog een vierde lid. Bij voorkeur iemand uit de jongere categorie gemeenteleden. Geneer je niet, meld je gewoon aan!

Als afsluiting hebben we een lijstje gemaakt van mogelijke namen voor het project en voor het emailadres van de werkgroep. De uitkomst daarvan krijgt u uiterlijk op 27 november in De Regenboog.

De algemene kerkenraad

Bijbel Leesrooster

vrijdag 22 november Hosea 9:10-17
zaterdag 23 november Psalm 39

zondag 24 november Lucas 21:5-19
maandag 25 november Lucas 21:20-28
dinsdag 26 november Lucas 21:29-38
woensdag 27 november Hosea 10:1-8
donderdag 28 november Hosea 10:9-15
vrijdag 29 november Micha 1:1-7
zaterdag 30 november Micha 1:8-16

zondag 1 december Micha 2:1-5
maandag 2 december Micha 2:6-11
dinsdag 3 december Micha 2:12-3:4
woensdag 4 december Micha 3:5-12
donderdag 5 december Filippenzen 1:1-11
vrijdag 6 december Filippenzen 1:12-26

ZONDAG 24 NOVEMBER

laatste zondag kerkelijk jaar

Collectes: 1. St. Muhoza; 2. Kerk/Ouderenpastoraat;
3. Renovatie pastorie

Plantagekerk

09.30 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen
en mw. A.M. Jansen-Peelen

19.00 uur: ds. H. Jansen, Cantatedienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Sonnevanck

10.00 uur: ds. J.F. Kievit

St Jansdal

10.15 uur: ds. H. v.d. Burg

Randmeer vrijdag 22 november

18.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

Weideheem vrijdag 22 november

19.00 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen

ZONDAG 1 DECEMBER

eerste zondag van advent

Collectes: 1. Diaconie; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink, HA,
m.m.v. Cantorij

11.30 uur: dhr. D. Muurling, Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Sonnevanck

10.00 uur: ds. A. Haaima

St Jansdal

10.15 uur: ds. H. v.d. Burg

Boerhaavehof vrijdag 29 november

18.30 uur: dhr. G. Huisman

Weideheem vrijdag 29 november

19.00 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

PLANTAGEKERK

Zondag 24 november (9.30 uur) Laatste Zondag Kerkelijk jaar. In deze dienst sluiten we het Kerkelijk Jaar af en blikken we vooruit naar de toekomst, want er is altijd een nieuw begin. Jeruzalem zal daarom opnieuw centraal staan in de viering. We noemen de namen van hen die ons dit jaar zijn voorgedaan samen met hen die hen dierbaar zijn. We ontsteken een lichtje aan de paaskaars, dat het Licht in ons midden is. Na de dienst kunt u en jij zelf een lichtje ontsteken in gedachten aan wie u lief is. Wensen we elkaar een goede dienst toe. *(Gertie van Dijk-Vermeulen en Anna Marie Jansen-Peelen)*

Zondag 1 december (9.30 uur) Vandaag beginnen de weken van advent. Op deze eerste zondag maken we kennis met de profeet Micha. Hij gaat naar Jeruzalem om het woord van God te verkondigen. Het mag daar nu dan nog donker zijn, maar het kan weer licht worden! Dit is dan ook gelijk het thema en de opdracht van deze advent: Geef licht! Deze morgen delen we met elkaar brood en wijn. *(Ds. Marissa van Meij)*

Zondag 1 december (11.30 uur) Het thema van de dienst is: Me, Myself and I. Het is eerste advent, de tijd dat wij uitzien naar de komst van onze Redder. Maar waar moeten wij eigenlijk van gered worden? Weten wij dat wel? Niet de zachtheid van de kribbe staat in deze dienst centraal, maar de rauwheid van het kruis. Aan de hand van de schriftlezing Filip.2 5-11 gaat Durk Muurling hier verder op in. IVY zorgt voor de muzikale begeleiding. Wees welkom! *(Marina Muijt)*

DE REGENBOOG

Zondag 24 november (9.00 uur) 'Heer, doe meer dan wij kunnen bidden. Heer, doe meer dan wij kunnen denken.' Dat zingen we op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een gebed, dat past bij onze kwetsbaarheid en eindigheid. We verlangen in de diepte naar of we méér kunnen zien, achter onze horizon. Daarom noemen we de namen van degenen die afgelopen jaar overleden zijn. We branden een kaarsje voor een geliefde die mist, of voor wie je een wens en gebed hebt. In deze levenstocht zingen we en bidden, met Emmanuelle Adema (piano), Sjoukje Bulthuis (fluit), en Mark van Ginkel (zang). *(Ds. David Kroeze)*

Zondag 1 december (10.45 uur) Het is 1e advent. Hoe mooi om dan te dopen: We verwachten immers het Licht! We dopen Levi Noah Bruinekool, zoon van Peter en Cecile, en broertje van Livia, Bakenbergerhout 35. Een klein mensje is een lichtje in het leven, en roept verlangen op naar licht. Daarom roepen we 'Geef Licht', naar God, en tegelijk naar onszelf en de mensen om ons heen. Micha vraagt zich af wie het licht zal maken, dat is degene die Licht maakte. Maar hoe dan als het donker komt? (Micha 2). Geef Licht, roepen we –als project- in deze Adventstijd en verlicht profeteert Micha over Bethlehem. *(Ds. David Kroeze)*

Collecte 24 november - KOKEN OP GAS IN RWANDA

De Stichting Muhoza van onze stadsgenote Florentine Mukasine steunt sinds de genocide in Rwanda de talrijke weduwen daar. Een nieuw project is de overstap van hout op biogas uit mest, schoner en voor de vrouwen veel minder arbeidsintensief. De collecte wordt van harte aanbevolen.

Collecte 1 december - EIGEN DIACONALE TAKEN

Kerstpakketten, kerstbakjes voor de bewoners van de verzorgingshuizen, steunverleningen en meer: uw diaconiegeld wordt goed besteed. Dank voor uw bijdrage!

