

Samen Geroepen

NR 20 2019

8 november – 21 november

Afscheid koster Jan de Ruiter

Wat te doen met de poen?

Ik bemin Jeruzalem



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

DE OUDE SYNAGOGE

We hebben hier een best mooie synagoge in Harderwijk, maar er zijn geen wekelijkse diensten meer. Daarom de benaming "oude" synagoge. De belangrijkste functie is nu inloophuis voor dak- en thuislozen. Maar deze zomer werd een project gestart van de Stichting Joods Erfgoed Harderwijk (SJEH), een expositie van de Herdenkingswand en -gang op de eerste verdieping. Sinds half juli werd er ook een film vertoond waarop te zien was hoe de synagoge er in 1939, vlak voor de oorlog, uitzag. De expositie trok onverwacht veel bezoekers, Harderwijkers, maar nog veel meer mensen van buitenaf, zelfs uit het buitenland. Zo was er een echtpaar uit Servië dat heel enthousiast was en meteen in hun woonplaats een dergelijk project wilde opzetten! Ook waren er familieleden van Joodse Harderwijkers en mensen die indertijd bekend waren met de synagoge. En vrij veel Joden die in elke plaats waar ze komen, de synagoge bezoeken. Sommigen kwamen uit Israël! Het leverde veel boeiende gesprekken op, onderling en met de vrijwilligers. Het bleek daarom voor de vrijwilligers geen opgave om dienst te doen. Sinds half september gingen we in afgeslankte vorm verder, omdat het inloophuis weer open ging en er niet zoveel toeristen meer kwamen. Het project loopt nu af, maar het is de bedoeling om in elk geval in januari verder te gaan met een uitbreiding van de film met beelden van de begraafplaats, het Joodse schoolje en een paar huizen waar Joden gewoond hebben. Een nieuwe kans voor wie de expositie nog niet gezien heeft!

Stien van der Hout-Slagmolen

Spreuk:

*De waarheid over de kat
hoort men van de muizen.
(H. Ford)*



BEREID JE VOOR OP DE STARTBIJENKOMST VAN 11 NOVEMBER IN DE PLANTAGEKERK

Zoals eerder al aangekondigd hebben we op 11 november 2019 een avond in de Plantagekerk om samen een begin te maken met het ontwikkelen van nieuwe ideeën voor ons kerk-zijn in Harderwijk.

Deze avond is de start van een proces.

Om de gedachten even op gang te brengen een paar voorbeelden:

- In onze beleidsnota "Bouwen in Vertrouwen" schrijven we dat we "een open geloofsgemeenschap willen zijn. Een gastvrije gemeente voor mensen om ons heen". Hoe geven we die gestalte? Hoe kunnen we bijvoorbeeld een rustpunt-van-waarde vormen in deze onrustige en harde wereld?
- We willen ook "een hulpvaardige gemeente zijn en van betekenis voor onze omgeving". Hoe kunnen we dat concreet invullen?

Een belangrijk deel van de avond besteden we aan het in kleinere groepen praten over wat jij denkt dat belangrijk is voor ons als Protestantse Gemeente Harderwijk. Belangrijk voor ieder van ons, voor ons samen en voor de samenleving van Harderwijk. En wat jij denkt dat daarvoor nodig is.

Dat kan van alles zijn. Laat je gedachten maar eens de vrije loop en neem dat mee naar de avond op 11 november.

Voor een aantal initiatieven is waarschijnlijk geld nodig. Nou, dat is dus beschikbaar. Uit de opbrengst van de verkoop van de Veldkampkerk is een bedrag apart gezet om hierin te kunnen investeren. Er zijn daarbij natuurlijk een aantal randvoorwaarden, die we op de avond zullen bespreken. Daarbij is het belangrijk om te bedenken dat geld uit het fonds in principe niet gebruikt wordt voor "stenen" of voor langlopende verplichtingen. Maar dat hoeft geen beperking te zijn voor jouw gedachten.

Denk er zelf over na. Praat erover bij de koffie voor of na de dienst, op gespreksavonden, op vergaderingen, tijdens gezamenlijke maaltijden of op een Rock Steady avond.

En neem alle ideeën mee naar de bijeenkomst in de Plantagekerk.

En als je die avond onverhoopt niet kunt komen, neem dan contact met ons op, rechtstreeks, via mail of telefoon.

We rekenen op u en jullie allemaal!

De Algemene Kerkenraad

Peter Scherpenisse, voorzitter.ak@pgharderwijk, 0654 931 425

Scriba: Coen van Woerkom, scriba.ak@pgharderwijk

WARM AFSCHEID VAN KOSTER JAN

Met hartverwarmende woorden en toepasselijke versies van 'We zullen doorgaan' en 'Laat hem zijn eigen gang maar gaan' heeft de Plantagekerk-gemeenschap na de dienst van 27 oktober afscheid genomen van koster Jan de Ruiters. Hij was 18 jaar lang de altijd vriendelijke koster van de Nieuwe Kerk en later de Plantagekerk. Er waren cadeaus en goede wensen van onder meer zijn oud-collega's Marco en Coby Besselsen en Betsy Duenk. Jan was zichtbaar geroerd. Dit schone ambt van koster wordt nu vervuld door Annemarie Stuijver, tegenwoordig een parttime functie met ondersteuning van teams gastvrouwen en schoonmakers (m/v).



Bij de voorplaat:

Bijbelzondag in De Regenboog (foto Aldert Mak)

GEMEENTEAVONDEN EN MIDDAG

In het kerkelijk seizoen 2018/2019 heeft de Algemene Kerkenraad gemeenteavonden gehouden evenals een gemeentemiddag. De aankondigingen hiervan via onze kerkelijke media, zoals Samen Geroepen, zondagsbrief en website, was in veel gevallen (te) kort voor de gehouden data.

In het kerkelijk seizoen willen wij dit voorkomen en u nu al de te houden vergaderingen melden. Hierdoor kan een ieder de te houden avonden en middag tijdig in de agenda zetten, kunnen voorbereiden en waar nodig; informatie opvragen. Dit kan bij de Algemene Kerkenraad en/of College van Kerkrentmeesters en/of het kerkelijk bureau.

De data en locatie waarop de te houden gemeente avonden en middag voor het kerkelijk seizoen 2019/2020 zijn als volgt:

11 november Plantagekerk:

Kick-Off ideeën besteding € 600.000

27 november De Regenboog:

Gemeente avond met als onderwerpen:

- Begroting 2020
- Ideeën besteding € 600.000
- Voortgang VHT

19 februari 2020 Plantagekerk:

- Gemeenteavond

20 februari 2020 Plantagekerk:

Gemeentemiddag

20 april 2020 Plantagekerk:

Gemeenteavond met als onderwerp:

- Jaarrekening 2019

27 mei 2020 Regenboog:

Gemeenteavond

U kunt er van uit gaan dat de avonden beginnen om 19.30 uur. U wordt tijdig geïnformeerd over verdere details waaronder de onderwerpen en andere zaken.

Indien er aanleiding is om tussentijds extra gemeenteavonden te houden, zal U hierover tijdig worden geïnformeerd.

Coen van Woerkom, scriba Algemene Kerkenraad, scriba.ak@pghardervijk.nl



Bericht van de beroepingscommissie

We zijn inmiddels al een aantal keer bij elkaar gekomen om de procedure voor het eigenlijke beroepingswerk voor te bereiden. Tijdens de laatste bijeenkomst was mevr. Nelleke Drop van het landelijk dienstencentrum van de PKN aanwezig. Zij heeft e.e.a. uitgelegd aangaande de procedure en we kunnen haar hulp inroepen als we uiteindelijk aan de slag gaan met mogelijke kandidaten.

De start heeft iets langer geduurd dan gehoopt, vanwege financiële zaken, die eerst duidelijk moesten worden. Hierdoor hebben we het profiel van de gewenste predikant wel goed kunnen beschrijven. Ook hebben we de tijd gehad om elkaar wat beter te leren kennen, wat de samenwerking ook ten goede komt.

Wij hopen en bidden dat we z.s.m. echt aan

de slag kunnen met zoeken. We zullen u/jullie daarvan op de hoogte houden.

Namens de beroepingscommissie, Frank Hoogendoorn

Auf der Grenze

Dit zijn de laatste regels die ik in actieve dienst schrijf voor Samengeroepen. U zult dit nummer lezen ongeveer een week voor mijn afscheid. Dat is op 15 november met een gezellige avond die mij aangeboden wordt door de wijkgemeente en op 17 november met mijn afscheidsdienst 's morgens in de Plantagekerk. Daar kijk ik nu toch wel naar uit.

In 1988 werd ik bevestigd in de Stadsdennenkerk als Gereformeerd predikant van de Stadsdennenkerk. De wijk die daar kerkte was de Middenwijk. Er was ook een wijk Noord, een wijk Zuid en een wijk West. Mijn

wijk had ook wel Oost kunnen heten, maar dat klopte geografisch niet helemaal. Die naam 'Middenwijk' vond ik eigenlijk niet onaardig, want ik heb altijd gezocht naar het 'juiste midden'. Toen Paul Tillich (mijn grote leermeester) zijn biografie schreef, noemde hij die: "Auf der Grenze". In navolging van deze grote theoloog ben ik ook altijd een grensganger gebleven. Ik heb me nooit thuis gevoeld bij progressieven en ook nooit bij conservatieven. Ik heb me nooit thuis gevoeld bij overtuigde mensen met eenzijdige standpunten die denken dat ze het bij 't rechte ende hebben. In ieder 'ja' zit een 'nee' en in ieder 'nee' zit een 'ja'. De mens is een stukje goede schepping van God en nochtans maakt hij er een chaos van. De mens is een zondaar en nochtans vindt hij genade in de ogen van God. Zo genuanceerd (dialectisch...) heb ik altijd geprobeerd te denken, te werken en te leven. Dus was en ben ik een grensganger. Wie op de grens gaat, kan naar twee kanten kijken! Daarmee word je nog geen kleurloos mens, die nooit eens zijn nek uitsteekt. Dat heb ik ook wel eens gedaan. En ik beloof u – dat valt niet mee. Maar - over het algemeen getuigt het van wijsheid als je op de grens blijft gaan en de spanning in het juiste midden weet te verdragen. Afglijden is maar zo gebeurd en is meestal de gemakkelijkste weg. Trouwens... alleen op de grens kun je bruggen bouwen. En alleen op de grens kun je verbindend werk doen. Dat staat tegenwoordig in iedere profielschets. We zoeken iemand die weet te verbinden. In de loop der jaren heb ik veel zien veranderen. De Middenwijk werd de Stadsdennenwijk en nog weer later De Morgenwijk. En spoedig komt er een Plantagewijk. Het zal u niet zijn ontgaan, dat er zowel bij De Poorten als bij De Morgenwijk een eerlijk verlangen bestaat om samen te gaan. Ik ervaar het als een voorrecht dat ik dat bij mijn afscheid zo nog mee mag maken. We lijken te veel op elkaar om onze activiteiten afzonderlijk te blijven doen. En er komt alleen 'élan vitale' als we er samen voor gaan! Ik spreek de wens uit dat in mijn opvolging spoedig mag worden voorzien. Ik bid dat het werk in de PGH ook na mijn vertrek goede voortgang zal vinden. Ik dank allen met wie ik heb mogen samenwerken en in het bijzonder mijn collega's. Wat hebben we het goed gehad! Wat was het fijn om samen te werken in en aan het Koninkrijk van God. En tenslotte dank ik de lezers van Samen Geroepen. Altijd maar mogen schrijven en podium krijgen is een voorrecht. Ik heb er altijd veel zorg aan besteed en heb het graag gedaan. Het ga u goed. Ga met God en Hij zal met u zijn. Hartelijke groet,

Ds. Aad Woudenberg



DE POORTEN

De Poorten

Zaterdagavond. Rond etenstijd ben ik gebeld. Wanneer ik mijn voicemail afluister, blijkt het over de diaconiecollecte te gaan. Deze zal morgen voor het vluchtelingen-kamp Moria op Lesbos zijn. Een grote noodkreet, omdat de situatie daar steeds verder dreigt te ontsporen. Niet vanwege de mensen die daar verblijven of wat zij doen; wel vanwege de aantallen. Een bericht van een oud huisarts, die daar op dit moment hulp biedt, wordt me doorgestuurd. Waar het kamp eigenlijk plaats heeft voor 3000, verblijven er nu 14.000 vluchtelingen. Er wordt gedaan wat mogelijk is, maar de middelen zijn simpelweg te gering. Te weinig eten. Te weinig medische en psychische hulp. Maar vooral ook: te weinig ruimte. Hele gezinnen verblijven in het soort tentjes, waar wij onze vakanties in door brengen. En dat met de winter die eraan komt...

Het klinkt raar, maar het doet me goed om de berichten van deze oud huisarts te lezen. Het doet de situatie leven. En het maakt me ervan bewust hoe dringend onze hulp en ons gebed nodig zijn. Voor mij maakt dit evangelie actueel: dat je hulp gevraagd wordt door en voor een ander. En het doet me goed wat de oud huisarts schrijft over hoe waardig velen, ondanks het schrijnende gebrek, met hun situatie omgaan. Het ging om de diaconiecollecte van de vroege dienst op 27 oktober. In zijn geheel was dit overigens een prachtige dienst, met een geweldig gelegenheidskoor en met het afscheid van koster Jan de Ruiter. Ondanks dat hij er niet zo van houdt om in het middelpunt te staan, was het fijn om hem te kunnen bedanken voor al die jaren dat hij actief is geweest en dat hij zich met hart en ziel in heeft gezet. We gaan hem missen!

Wat brengt ons de komende weken? Er staan weer huisbezoeken gepland. Het zou fijn zijn als u erbij bent! Op 12 november aan de Rietgorsmeen 107 aanvang 15.00 uur, en op 21 november aan Plantage 82 aanvang 19.30 uur. Aanmelden kan bij Ada Brouwer, scriba De Poorten. De huisbijeenkomsten zijn natuurlijk ook voor gemeenteleden uit De Morgenwijk. Het beloven inspirerende ontmoetingen te worden!

Op zaterdag 23 november gaan we ons als kerkenraden bezinnen. Het is goed om samen te komen en weer even te herijken: te beseffen wat/Wie de grond is die ons draagt.

En zo worden de dagen steeds iets korter en

gaan we langzaam richting Sinterklaas en advent. Bent u er al aan toe?

Ds. Marissa van Meijl

Vakantie

Vanaf zondag 10 november zijn Frank, Lonneke en ik een weekje weg. De zondag erop (17 november) zijn we natuurlijk weer terug voor het afscheid van collega Woudenberg. Mochten zich in de tussentijd dringende zaken voordoen dan weet onze scriba, Ada Brouwer, wie te bereiken.

Ds. Marissa van Meijl

Doop

Vreugdevol nieuws! Eind september alweer werd Sanne Schuurman geboren. Zij is dochter van Gertjan en Annemieke Schuurman en zusje van twee grote broers. Gertjan en Annemieke willen hun dochter laten dopen en hier zullen voorbereidingen voor gepland worden. Mocht u hierbij willen aansluiten, dan hoor ik dit graag. De doopdienst zal naar alle waarschijnlijkheid in het nieuwe jaar gepland worden.

Ds. Marissa van Meijl



DE REGENBOOG



Bevestiging Saskia de Jonge
(foto Aldert Mak)

Frisse start

Het jaar is inmiddels in volle gang, en we zijn in de kerkenraad blij dat we met vier nieuwe ambtsdragers kunnen beginnen! In twee diensten zijn zij bevestigd. Je kunt zeggen: er was zegen in overvloed, en we wensen dat we die zegen samen kunnen uitdragen en terugvinden in het komende jaar. Ook fijn is dat het pastoraal beraad een nieuwe voorzitter heeft, en de kinderdienst

colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk
Redactie: Willem Metzlar, Dick Breitenbach, Jan Tazelaar, Aad Woudenberg, vacature (eindredactie).

Abonnementen: 19,95 per jaar
Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.
Het bankrekeningnummer is:
NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl
Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.
Oplage: 1400 exemplaren
Volgende uitgave verschijnt 22 nov, voor 2 weken
Kopij uiterlijk 11 nov. om 18:00 uur naar:
publiciteit@pgharderwijk.nl
Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk
Postbus 275, 3840 AG Harderwijk
T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl
Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

ds. M.B. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant De Poorten
Bazuindreef 70, 3845 DC Harderwijk
T. 06-58729881, E.m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
Veldkermeeen 116, 3844 RJ Harderwijk
T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl
En via Facebook

ds. A.S.L. (Aad) Woudenberg
wijkpredikant De Morgenwijk
Metten Gerritskamp 18, 3848 CW Harderwijk
T 421194, a.woudenberg@pgharderwijk.nl

ds. H. (Henk) Jansen
predikant Fonteinwerk
Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo
T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen
Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten
T 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

P. (Petra) Kiks-Leeflang
Valkstraat 28, 3882 HV Putten
T 06 46 63 26 16, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

A.M. (Anne) van Leeuwen
Franc 61, 8253 EL, Dronten
T 06 13892077, a.vanleeuwen@pgharderwijk.nl

scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijtsma,
scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,
scriba.pgdpoorten@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,
scriba.pgdregenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98
www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

nieuwe coördinatie. We hebben de vrijwilligers die stoppen bedankt voor hun inzet! In de kerkenraadsvergadering van oktober kwamen een aantal belangrijke zaken naar voren waar we het komende jaar mee aan de slag gaan.

- Een beleidsplan: hoe willen we de komende jaren kerk zijn?
- We gaan minder vergaderen en meer bezinnen rond geloof en gemeentezijn.
- Growing Young: hoe zijn we gemeente met jong én oud en hoe kunnen jongeren kerk zijn in de toekomst?

Wat dat laatste betreft: de afgelopen late diensten hebt u voor het eerst de tienerminuut kunnen meemaken. Tieners zeggen na de collecte wat ze mee willen geven uit de tienerkerk, en de voorganger vertelt iets uit de kerkdienst.

Al deze punten kwamen ook op de laatste kerkenraadsvergadering naar voren. Ook in het kader van het jaarverslag dat ik als predikant mocht laten zien. Hoe goed is het om vooruit te durven en kunnen kijken en met elkaar mooie plannen te maken. Ook juist in deze tijd vol uitdagingen.

Ds. David Kroeze

Laatste Fonteindienst in De Regenboog

We gingen een mooi experiment aan, de laatste drie jaar. De Fonteindienst werd een extra kleur in de rijkdom van tradities, die De Regenboog kent. Vier keer per jaar, eerst om 11.30 uur, het laatste jaar om Regenboogtijd 10.45 uur. Toch is het niet geworden wat we hoopten. Een aantal keer samen is leuk, maar voor veel Regenboogers werd het toch niet hun manier van vieren. Een aantal Fonteinwerkbezoekers vonden minder automatisch hun weg naar De Regenboog. Tijdens de evaluatie in juni hebben we moeten constateren, dat het draagvlak voor kerkgangers en organisatie krap is. Daarom is het tijd om de bakens te verzetten, en te kijken naar andere goede initiatieven. In De Regenboog is er meer ruimte voor Rainbow Events, en mogelijk een dienst die een wat meer charismatisch en evangelisch karakter heeft, en toch als Regenboogdienst aanvoelt. Het Fonteinwerk is op haar manier missionair aan het werk. Dit samen in de PGH, komen we elkaar zeker weer tegen. Wilt u nog één keer een opgewekte Fonteindienst in De Regenboog meemaken, kom dan 17 november!

Ds. David Kroeze

Winterwerk is wel sterk

'Zondagswerk is niet sterk', zeiden ze vroeger. Maar winterwerk wel. Concreet staan er een aantal bijzondere activiteiten op het programma. Graag noem ik de volgende, als vooraankondiging, dus save the date!

- Vrijdag 22 november is herdenken in de wijk. Iedereen kan dan een kaarsje komen branden aan het Triasplein, voor wie of welk doel dan ook. Het is de vrijdag voorafgaand aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin we onze overledenen herdenken. Twee bijzonder waardevolle momenten.
- Woensdag 11 december zijn er tv opnames voor 'kerst met de zandtovenaar' in Harderwijk. In De Regenboog is er dan een kliederkerk om 16.00 uur: oud en jong ontmoeten elkaar in een carrousel van leuke kerstworkshops, daarna vieren en eten we. Om 19.00 uur kun je naar de Vischmarkt voor de zandtovenaar (met je eigen geknutselde lantaarn)



- 13-14 december is een Kerstevent in Harderwijk. Ongetwijfeld zult u dit grootse event in de media vaker tegenkomen. O.a. het Hortuspark wordt omgetoverd tot een scene uit de tijd van Jezus' geboorte, waar je de geschiedenis kunt herbeleven. Gemeenteleden uit onze gemeente dragen bij aan de gespreksplek en nazorg die ook aanwezig is.

Ds. David Kroeze

S ONTMOETING 80+

Voor het derde jaar nodigen we de senioren uit voor een ontmoeting met onze pastores, David Kroeze en Gertie van Dijk. Ieder lid boven de 80 heeft hiervoor een persoonlijke uitnodiging gekregen. Hebt u geen uitnodiging gehad, bent u uiteraard ook welkom op donderdag 7 november 10.00-12.00 uur en dinsdag 12 november 14.00-16.00 uur in De Regenboog.

Namens het pastoraat, Lia Zijlstra

F MICHA CURSUS 2020 LEREN MET HOOFD, HART EN HANDEN

Zie jij ook dagelijks onrecht om je heen? En raakt dit je (nog)? Vraag jij je weleens af wat de productie van je smartphone mensen aan de andere kant van de wereld heeft gekost? En of dat anders zou kunnen? Of voel je je misschien schuldig om de kleding die je draagt? Dat je niet weet wie ze heeft gemaakt en onder welke omstandigheden? Wil je het anders doen maar heb je het gevoel dat elke stap die je zet, te klein is?

Doe dan mee met de Micha Cursus die start in januari 2020. We weten dat we nu al met 2 groepen aan de slag gaan aangezien zich al ruim 14 mensen hebben opgegeven. In zes avonden en een praktijk dag ga je onderzoeken wat je wilt en kan betekenen voor kwetsbare mensen om je heen, en hoe je zorg kan dragen voor de schepping. Op jouw manier. Een manier die bij jou past en die haalbaar is. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Rechtvaardigheid, Duurzaamheid, Verdeling armoede en rijkdom in de wereld

De cursus zal gegeven worden op de maandagavond en de woensdagavond. Vergeet bij het opgeven niet te vermelden of je meedoet op de maandagen of de woensdagen. De locatie hangt nog even af van het aantal deelnemers. Bij een kleinere groep zal het worden gehouden in huiselijke kring en anders kan uitgeweken worden naar de Oude Pastorie o.i.d.

De kosten voor de cursus bedragen € 15, voornamelijk voor het lesmateriaal.

- maandag 13 januari/woensdag 15 januari
 - maandag 27 januari/woensdag 29 januari
 - maandag 10 februari/woensdag 12 februari
 - maandag 2 maart/woensdag 4 maart
 - maandag 9 maart/woensdag 11 maart
 - maandag 23 maart/woensdag 25 maart
- Op Palmzondag 5 april zal de afsluiting zijn met een Fonteinviering.

Doe je mee?

Geef je dan op vóór 1 december aanstaande bij tjardavanschaik@gmail.com

Meer informatie & filmpjes op: <https://www.fonteinwerk.nl/nieuws/micha-cursus-2020-leren-met-hoofd-hart-en-handen/>

*Henk, Job, Tjarda en Martijn
namens Fonteinwerk*



PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

Mw. Loes Ruiter (De Allee) mocht de Klimop verlaten en als u dit leest hoopt **mw. Atty Top** (Rhijnvis Feithlaan) ook weer thuis te zijn. Nu verblijft daar nog **mw. Coos van Vliet** (Bokkenkamp) om te revalideren na een operatie aan haar heup. De zondag voor de inleveringsdatum van de kopij bereikte mij het bericht van het overlijden van **mw. Truida Vonk**, zij woonde al enige tijd op Sonnevanc, afd. Crocus. In het volgende kerkblad zullen wij haar gedenken.

Gertie van Dijk-Vermeulen

Dirk Lof, Hanekamp 144, die in Zwolle aan het hart geopereerd werd, mocht inmiddels weer thuis terugkeren. Een voorspoedig herstel van krachten toegewenst!

Ds. Aad Woudenberg

WIJ GEDENKEN

Mary Wilhelmus Dingemans

Op 11 oktober is Mary Dingemans overleden na slechts een paar dagen ziek te zijn geweest. Hij is 88 jaar oud geworden. Samen met zijn vrouw Hannie woonde hij aan de Wilgenlaan tot het thuis niet meer ging. Hij werd opgenomen in Sonnevanc, de Vlindertuin. In de afscheidsdienst hebben wij gesproken over de man, die zo

enthousiast was, creatief, belangstelling had voor zijn gezin, voor maatschappelijk en kerkelijk erf. Beroepsmatig ging hij zijn weg met plezier: als bakkerszoon werd hij zelf bakker. Later volgde hij opleidingen en werd docent in de opleiding tot bakker. Wat hem in alles vaste grond onder zijn voeten gaf, was het geloof. Hij had een rotsvast geloof in God en Mary wist dat God hem niet zou loslaten. Ook niet in de moeilijke periode van acceptatie van zijn ziekte. Hoe veelzeggend is de psalm, die wij in de dienst overdacht hebben. Het is de tekst waarmee hun huwelijk, 60 jaar geleden, werd ingezegend. 'De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?' Een tekst die aan het begin van hun levensreis uitgesproken, van harte beaamd kan worden, maar als het leven moeilijker wordt en dat werd het voor Mary, dan vraagt het vertrouwen en geloof. Dan verandert de lofprijzing in een gebed om hulp. Wij weten niet precies wat er in het laatste jaar in hem is omgegaan, maar de woorden van David zijn aan Mary te verbinden: 'Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden'? Dat was zijn verwachting, omdat hij geloofde dat hij eens daar zou mogen komen in dat land van de levenden. Dat hemelse land waar het licht de duisternis heeft verdreven, het land waar hij God zal ontmoeten. Dat dit tot bemoediging en troost zal zijn voor zijn vrouw, dochter en schoonzoon en kleinkinderen.

Anna Marie Jansen

Ds. Henk Eendebak

WIJ GEDENKEN

Aldo Vos

Op 9 oktober overleed Aldo Martien Vos in de leeftijd van 79 jaar. Aldo, zoals ik hem al kende uit mijn jonge Alkmaarse jeugd, woonde de laatste jaren in Weideheem. In 2000 was zijn vrouw overleden en voor hem brak daarna een tijd aan, waarin hij veel lichamelijk lijden moest doormaken. Hij was vader van twee dochters en opa van vijf kleinkinderen. In zijn werkzame leven heeft hij het zakelijk ook niet gemakkelijk gehad, maar hij sloeg zich daar toch ook steeds doorheen.

Na een val waardoor hij een heupoperatie moest ondergaan begon, hij te kwakkelen. Hij moest steeds weer verhuizen: Revalmeen, Klimop, Sonnevanc, Elburgmeen, Weideheem. Maar vooral zijn laatste jaren in Weideheem waren niet de slechtste. Hij genoot er een goede verzorging. Begin van dit jaar ging hij achteruit en hij besefte dat zijn einde naderde. Zijn onrust werd gelukkig veranderd in overgave aan en rust bij God. En zo is hij ook heengegaan.

Donderdag 17 oktober hebben wij afscheid genomen in een dienst in RC Schaftenaar, waar wij Psalm 139 lazen en overdachten. "God, U weet alles van mij. U weet waar ik ben, U hebt mij gemaakt". Daarna hebben wij zijn lichaam op Oostergaarde bij zijn vrouw aan de aarde toevertrouwd. Wij wensen zijn gezin en allen die hem toegenegen waren de troost van het geloof, dat God zich over ieder mensenkind ontfermt. God kent ons in zijn liefde.

PGH-KERSTPAKKETTEN

Zoals elk jaar organiseert de diaconie van de PGH, samen met u, de kerstpakketten actie. Samen met u, want u bent in dit geval de ogen en oren van de diaconie. Kent u iemand, een alleengaande of een gezin met een smalle beurs, die met de feestdagen een ruim gevuld boodschappenpakket goed kan gebruiken? U kunt de namen doorgeven aan de diaconie. U dient het pakket zelf weg te brengen naar degene die u hebt aangemeld.

De pakketten worden op 13 december samengesteld en kunnen op die dag worden opgehaald bij de Plantagekerk tussen 17.00 en 18.00 uur. Namen kunt u mailen aan de volgende personen: Voor de Morgenwijk: Riet Sportel e.r.sportel@gmail.com; voor De Poorten: Janny Bast jannybast@solcon.nl en voor De Regenboog: Ewout Schouten ewoutschouten@gmail.com.

Wilt u, in verband met het bestellen van de boodschappen, de namen doorgeven vóór 22 november.

Namens de kerstpakketten-commissie alvast bedankt.

Janny Bast

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pggharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pggharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke dinsdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage
NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie
Giften
ZWO - NL42RABO0317714554
Diaconie - NL39RABO0317714996
Fonteinwerk - NL67RABO0385726139
Kerk - NL28RABO0317770969

VERANTWOORDING GIFTEN CONTANT SEPTEMBER EN OKTOBER 2019

€ 20 van dhr. en mevr. P.M. via mw. C.G. v. D. (Kerk)
€ 20 van dhr. en mevr. L.P. via mw. C.G. v. D. (Kerk)

VERANTWOORDING GIFTEN GIRAAL AUGUSTUS 2019

€ 100 van mevr. A.N.-K. via RB (Ouderenpastoraat)
Hartelijk dank voor uw gaven!

Ton Balsma, penningmeester CvK

COLLECTE-OPBRENGSTEN OKTOBER 2019

6 okt	PKN/Kerk & Israël	797,64
	Kerk	449,04
	Renovatie Pastorie	330,01
13 okt	KIA/Columbia	949,47
	Jeugdpastoraat	340,98
	Kerk	486,90
20 okt	KIA/Lesbos bootvluchteling	227,43
	Diaconie	587,80
	Ouderenpastoraat	430,76
	Renovatie Pastorie	299,94
27 okt	KIA/Lesbos bootvluchteling	1.754,14
	Jeugdpastoraat	361,60
	Kerk	453,86

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Fam. A.C. Keijzer, Zuiderzeestraatweg 92, Hierden, uit Gouda
Mevr. M.S. de Vries, Doelenstraat 83, uit Zeewolde
Dhr. en mevr. J.C. ten Ham, Waterstadboulevard 56, uit Putten
Dhr. P.C. van der Sterre, Ganzekamp 8, uit Ermelo
Dhr. J. Tijnstra, Boerhaavelaan 108 K 126, uit Biddinghuizen

Verhuisd

Mevr. L.G. Groeneweg, Westeinde 14- K 22 naar Boerhaavelaan 108-K 130
Fam. Drooger- Stoffer, Musicaldreef 19 naar Dotterbloemdreef 10
Mevr. G. Verheij- Roelofsen, Werfstraat 13 naar Sonnevanc Afdeling Dahlia K 12
Mevr. R. Petersen- Franken, Westeinde 14-K 226 naar Boerhaavelaan 108- K 152
Mevr. G.J.M.T. Timmer- van Soest, Westeinde 14- K 52 naar Boerhaavelaan 108 K 150
Mevr. C.H. Truitman- Wouda, Westeinde 14- K 246 naar Boerhaavelaan 108 K 166
Mevr. G.W. Köhler- Segers, Westeinde 14-K 334 naar Boerhaavelaan 108 K 136
Dhr. G. Drost, Westeinde 14-K 150 naar Boerhaavelaan 108 K 188
Dhr. en mevr. Smith- Dol, Saxofoondreef 24 naar Paardenbloemdreef 39
Dhr. V. Dijkema, Korhoenlaan 1-74 naar Mecklenburglaan 84
Dhr. en mw. W. Jansen, Zuiderzeestraatweg 59 naar Weth. Jansenlaan 274
Mevr. A. Stijkel- Hoekstra, Voorste Wei 51 naar Drift 2 K 406
Mevr. A.J. Riemersma- Vinke, Middenlaan 2 naar Slingerlaantje 1A
Mevr. C.J. Slabbekoorn- Mieras, Lijsterbeslaan 4 naar Drift 46

Correctie verhuizing

Mevr. E.M. Veenkamp- Schut, De Rieten 11, Uddel naar Guido Gezellelaan 45

LOUISE TEN WOLDE

Louise en Gurshvin zijn, na vakantie in Nederland, beiden weer volop aan het werk, voor Youth with a Mission in Muizenberg, Kaapstad. Louise is lid van een stafteam van een Discipleship Training School. Deze DTS richt op Children at Risk, Kinderen in risicovolle situaties. Wat betekent dat er in de les ook aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen en de omstandigheden waarin zij opgroeien. Onderwerpen zijn bijv. mensenhandel, cyberpesten, Gods vader hart voor kinderen. De klas bestaat uit 29 studenten met 13 verschillende nationaliteiten. Louise heeft als taken in het stafteam, het coördineren/leiden van de Worship (aanbedding/zingen) en de straatevangelisatie, het begeleiden van een smallgroup (5 studenten, zie foto) en hiervoor het huiswerk bekijken. Verder geeft ze individuele begeleiding aan een studente uit Canada en één uit Nederland. De studenten trekken elke vrijdag Kaapstad en haar buitenwijken in, voor de Local Outreach, kinderen bezoeken voor bijvoorbeeld voetballen (wat Gurshvin begeleidt), huiswerkbegeleiding, soep uitdelen, kinder(straat)evangelisatie, om zo Gods liefde te delen. De studenten doen naast de lesdagen, ook corveetaken op de locatie van YWAM. Alles geeft een vol programma, waar Louise in meedraait, met soms lange dagen. Tussen deze bedrijven door, vraagt de gezondheid van Louise ook aandacht. Ze is op zoek naar een diëtist, die haar kan begeleiden bij haar eetpatroon, vanwege de Diabetes Type 1. Hoewel haar suikerwaardes goed zijn, zou dit nog wel verbetering kunnen brengen. Helaas wordt de diëtist niet vergoed door de ziekenkostenverzekering, dus is het nodig om nog zuiniger met geld om te gaan om dit te kunnen bekostigen. Ook omdat de

verzekering tot 75% van haar zorgkosten vergoedt. Wilt u op de hoogte blijven van Louise's ervaringen? Stuur dan een email en dan ontvangt u de nieuwsbrief. Mocht u ook betrokken willen zijn door een bijdrage te geven? Dat kan op: NL42RABO0317714554 t.n.v. Protestantse Gemeente Harderwijk, inzake werelddiakonaat o.v.v. YWAM Zuid-Afrika Louise ten Wolde.

Thisfront Wilco en Mirjam ten Wolde m.vanderloon@live.nl



S ONTMOETINGS- MIDDAGEN

Ook dit najaar zijn er weer: ontmoetingsmiddagen in de huizen. Het thema deze herfst is: Het verhaal gaat..... In de Aanleg komen we op 12 nov. om 16.00 uur samen. Een dag later, 13 nov. in Weideheem om 15.00 uur. In de Zeven Akkers op 18 nov. en in Randmeer op 20 nov. Beiden ook beginnend om 15.00 uur. Alle bewoners krijgen een persoonlijke uitnodiging, maar woont u in de buurt en lijkt het u fijn om met ons mee te doen, weet u hartelijk welkom; we zien u graag.

Jolanda Kroon en Gertie van Dijk

HERBERG

Voor wie wil aanschuiven in de Herberg is op 22 november welkom! Graag tevoren opgeven via T 421775 of E deherberg@hotmail.com Graag tot ziens!

Anna Marie Jansen

CD PRESENTATIE

Op zaterdag 16 november zal tijdens een concert in de Westerkerk, Oude Nijkerkerweg 4 te Ermelo, een nieuwe cd worden gepresenteerd. Met composities van Gerrit 't Hart. De composities zijn gemaakt naar aanleiding van veelal bekende koralen. Medewerking aan het concert zal verleend worden door Kleinkoor Ermelo. Op het programma staan, naast een aantal composities die op de cd zijn vastgelegd, werken van Tunder en Buxtehude.

De aanvang is 19.00 uur. De toegang is gratis, na afloop zal worden geïncasseerd. De cd, waarop het Schnitger-orgel van de Georgskirche te Weener klinkt, is na afloop verkrijgbaar.

Gerrit 't Hart

INTERNATIONALE KERKDIENT

Op 17 november as. mag wijkgemeente "PGH De Regenboog" om 14.30 uur weer de Internationale Kerkdienst verzorgen in gebouw Sefanja, Stationslaan 121. Als voorbereidingsgroepje hebben we weer een mooie dienst samengesteld met ds. Gerhard Heeringa uit Dronten. Het thema van deze dienst is: "Je bent een engel!" en we lezen Lucas 20: 27-38. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door Ali Maris en Colorful. Ook U bent als gast van harte welkom om samen met de bewoners van het AZC, stathouders en andere belangstellenden deze dienst te vieren. Na de dienst staat de koffie en thee klaar met iets lekkers erbij en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Tevens zoeken wij voor deze dienst nog mensen om mee te helpen; als chauffeur, hulp bij de kinder-, oppasdienst, hulp bij het koffie- /thee schenken, vertaalsets uit te delen en om thuis iets lekkers te maken voor na de dienst. U kunt zich aanmelden bij Hans Kalfsbeek, Tonselsedreef 72 via kalfsbeekhans@gmail.com of 06-18313690.

Hans Kalfsbeek

Mensen stellen soms absurde vragen. Jezus weet er alles van. Zeker als Hij wordt geconfronteerd en opgezaald met een bizarre vraag, om hem voor het blok te zetten. Het gaat over een vrouw die 7 mannen heeft gehad. Alleen warhoofden kunnen zoiets verzinnen. De vraag is: hoe gaat Jezus daar mee om? Het antwoord is: bevrijdend. We lezen Lucas 20: 27-38.

Ds. Gerhard Heeringa

G LEERHUIS

Het leerhuis 'Gij zult niet begeren' van 18 november met Rob Compaijen gaat niet door.

COLLEGIAAL BERAAD NEEMT AFSCHEID

van ds. Aad Woudenberg

Aad, fijne collega:

Nederig, ootmoedig, dienstbaar heer
Dienen, geven, immer meer
Bouwen, gedreven, in leven en leer
Zelfs al geeft de leeftijd een keer

Empathisch, verbindend, harmonieus
Ruimhartig, sociaal, genereus
Jij maakt nu de passende keus
En wordt een ambtelijk emeriterende geus

Orgel, Maria, liefde voor klassiek
Bach, cantate et chansons de cantique
Jij dient je ambtsperiode van replek
En maakt nu emeritaatsmuziek

Stormen woeden, schepen vergaan
Kerken krimpen, toch bleef jij staan
Pijn en moeite, laat ze nu maar gaan
Jij kan zelfs je emeritaat wel aan

Zacht of hard, kerk zat in je hart
Nu toch loslaten, met enig smart
Ook al blijf je hard gaan voor 't heilig hart
Nu heb je tijd voor soep koken – best apart

Theoretisch, qua intellect niet zielig
Geleerd en kundig, niet infantiel
Praatjes doorwrocht met weetjes niet ielig
Jij blijft ook nu ontegenwoordig Tillich

Geïnteresseerd, generiek, veelzijdig,
Van nocturne tot belijdig
Vader, man, opa, nog niet helemaal heilig
Maar zeker bij God ook na je afscheid, veilig

Namens de collega's, David

KERSTMARKT MET KERSTBOMENVERKOOP

Van kerstbomen en oliebollen tot schminken en kerstbloemstukken. In kerkgebouw De Regenboog, (Biezenplein) vindt zaterdag 14 december as. de jaarlijkse kerstmarkt plaats. De markt duurt van 10.00 tot 15.00 uur.

De opbrengst van de kerstmarkt is bestemd voor beide kerkelijke gemeenten die gebruikmaken van het kerkgebouw. Ze kunnen hiermee praktische zaken aanschaffen. Bezoekers kunnen zich urenlang vermaken op de kerstmarkt. Natuurlijk is er de kerstbomenverkoop. De markt biedt volop

kerstspullen, zoals bloemstukken en kaarten. Kinderen kunnen zelf kerststukken maken en zich laten schminken. Er is een doorlopende loterij. Fijnproevers vinden op de kerstmarkt onder meer: kerstbroden, wijn en erwtensoep (€ 5 per liter om mee naar huis te nemen) en oliebollen. Op het horecaplein (met volop zitgelegenheid) worden onder meer koffie, soep, glühwein en gebak verkocht.

We zien u graag op 14 december!

Maryse Meijer



Op 28 oktober namen we in het collegiaal beraad afscheid van Aad. We deden dat onder andere met dit gedicht, en met lekker eten. En zoals de foto laat zien: het was Heerlijk.

DAG BUREN

**BURENDAG, De Regenboog,
28 september 2019**

Als vanzelf raakten we in gesprek, de buurman en ik. Beiden zijn we burenen van De Regenboog, hij aan de westzijde en ik ten oosten van de kerk. Ik hoorde het meteen, deze bescheiden man sprak Nederlands met een accent, ja natuurlijk dat klinkt Duits. Kom je uit Duitsland? Ja, dat klopt, uit Berlijn. Ah, zei ik, Berlijn, daar was ik vorig weekend. Wat een indrukwekkende stad! En die Dom, wat een imposant gebouw! Weet je wat ik zo bijzonder vond? Toen ik naar binnen wilde gaan, reikte ik naar de deurknop aan die reusachtige deur, wat zat die hóóg, ik voelde me heel klein. Dat is nou net de bedoeling, zei de buurman, als mens ben je klein tegenover de hoge, grote God. Kijk maar, zei hij, het kruis hier in de kerkzaal rijst óók hoog boven alles uit, je moet omhoog kijken om het te zien.

Als kerk deden we op deze Burendag onze hoge deuren wagenwijd open om de burenen te ontvangen en nu werd mij door de buurman het Evangelie zomaar aangereikt. Er kwamen nog meer burenen binnen, dat gaat makkelijk zomaar op zaterdagmiddag. Er viel ook wat te halen in de kerk: gezelligheid, ontmoeting, hapje, drankje en ijs! Vooral de kinderen uit de buurt kwamen daar graag op af. Lekker om zo royaal uit te delen: wil je één of twee bolletjes? Hè, wat smaakt dat lekker in de kerk.

Ik had die middag m'n grote gouden lijst meegenomen om wie maar wilde te 'vereeuwig' in de lijst. Als eersten de kinderen, ja, die staan meteen vooraan. Waar wil je op de foto? Bij de kaars, zeiden twee vriendjes. We liepen naar de kaars, die

KERSTCONCERT CHARIS MUSIC

Charis Music is een jong, energiek en dynamisch koor, bestaande uit ongeveer 17 zangers en zangeressen. Het koor staat onder de voortreffelijke leiding van Chiel Naber. Het is hun passie om op eigentijdse wijze te zingen en vertellen over God. Met Kerst doen zij dit in een avondvullend gratis concert boordevol muziek. Mooie luisterliedjes worden afgewisseld door bekende popnummers en ze staan stil bij het eeuwenoude Kerstverhaal door verhaal en spel. Ook de bekende kerstnummers komen voorbij, dus stil zitten is geen optie. Dit jaar wordt gekeken door de ogen van de herders naar de betekenis van Kerst. Een verhaal wat een spiegel is voor hoe wij met elkaar leven en met elkaar omgaan in de hedendaagse maatschappij. Status, erbij horen of juist niet, nieuws of nepnieuws, hoop en wanhoop. Hoe herkenbaar is dit wel niet voor ons vandaag de dag? De boodschap van Kerst komt dichtbij. Zij kijken er dan ook enorm naar uit dit feest samen met jou te vieren. Het gaat ergens over. Er wordt een blijde boodschap overgebracht, het verhaal van Jezus geboorte, een verhaal van hoop! Charis Music heeft een divers repertoire, van Nederlandstalig tot Pop, van Gospel tot Praise.

Dirigent Chiel Naber heeft voor zondag 22 december weer een prachtig programma voor je samengesteld. Je raakt ongetwijfeld geïnspireerd door de muzikale boodschap. Je bent van harte uitgenodigd, na afloop wordt één collecte gehouden voor de onkosten.

Locatie: Kerkelijk Centrum De Regenboog, Biezenplein 1, Harderwijk.

Zondag 22 december 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). Dus kom op tijd!

Fonteinwerk onderdeel van de PG Harderwijk, organiseert dit unieke en speciale concert voor jou, omdat het jou bij Jezus Christus wil brengen, zodat je Gods zegen mag ervaren en je leven meer op Jezus kunt richten. Met eigentijdse taal en eigentijdse muziek zoeken we steeds weer naar werkvormen om aansluiting te vinden bij mensen van deze tijd. Want we geloven dat de blijde boodschap van Jezus Christus onverminderd relevant is voor deze tijd.

Meer informatie vind je op www.charismusic.nl en www.fonteinwerk.nl en Facebook Charis Music en Facebook Fonteinwerk. Graag tot ziens!

Theo Wijnsma

zojuist aangestoken was. Weet je wat die brandende kaars betekent?, vroeg ik. Nee, zeiden ze. Die kaars, zei ik, geeft licht, hij doet het door zichzelf te geven. Dat deed Jezus ook.

We maakten foto's van de vrolijke vriendjes. Natuurlijk wilden ze de foto ook graag zelf hebben; dat gaat tegenwoordig makkelijk: tien cijfers en een druk op de knop en weg is ie. De kerk was even een fotostudio

met veel blijde gezichten.

Ook van dat meisje van 12, zij ging samen met haar broertje op de foto. Ik vroeg haar, ben je hier wel eerder geweest? Ja, zei ze, met school en ik ga óók altijd naar Kidspoint.

Die middag scheen het Licht van Christus in de kerk. Jezus gaf zichzelf en zo leren het ook Zijn volgelingen. Wie Hem volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar zal het Licht des levens hebben.

Lieve vrijwilligers, laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen: God is goed!

Ineke Verhagen





GROETEN UIT DAMASCUS

Dat stond boven de e-mail van Sara Savva. In september was ze in Nederland op bezoek en kwam bij ons op een avond vertellen over haar werk in Syrië waar ze de hulp van de Grieks-Orthodoxe kerk aan de slachtoffers van de oorlog coördineert. Een heel indrukwekkend verhaal van een lieve jonge vrouw. Bij de startzondag konden aan de informatiekraam van ZWO, net als op veel andere plaatsen in ons land, groeten en wensen voor kinderen in Syrië op vlaggetjes en vellen papier geschreven worden, en veel mensen deden daar graag aan mee.

Sara schreef dat de slingers vlaggetjes (Op startzondag zijn er vlaggetjes beschreven voor kinderen in Syrië) zijn opgehangen in de 12 Dreamcenters voor kinderen die extra zwaar getroffen zijn door de oorlog. Ze schrijft dat de kinderen geraakt waren toen de teksten op de vlaggetjes in het Arabisch vertaald werden. Het gaf ze hoop en het gevoel hun droefheid te overwinnen omdat anderen in een 'land ver weg' aan hen denken.

Met de bijdragen, die u geeft voor ZWO bij de actie kerkbalans, steunen wij via Kerk in Actie het werk van de Syrische kerk al 3 jaar met een bijdrage van € 15.000. De e-mail van Sara laat wel heel duidelijk zien waar onze partners mee bezig zijn en hoe heilzaam dat is voor de mensen waar ze mee werken. Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdragen en voor het meedoen aan de vlaggetjesactie!

Namens de ZWO commissie, Marja Bakker

J JONGEREN

Vanuit de jeugdraad

Op deze plaats een hartelijke groet aan onze dominee Aad! Hoewel zelf niet meer de jongste heeft hij een groot hart voor de kinderen en jongeren. Het was zijn diepe verlangen om hen er bij te houden, hen te leren over zijn God en de kerk een plek te laten zijn waar ze zich thuis zouden voelen. En dus deed hij dapper mee met Growing Young, de Joe Tjoep, Jong tot ouderdiensten en andere fratsen die we bedachten. En dat niet alleen; hij maakte ook anderen erop attent de jongeren niet te vergeten. Dankjewel Aad. We gaan je missen! We wensen je armen vol zegen, tijd en vreugde toe en namens ons allemaal een hartelijk dankjewel.

Van de leiding van Rock Solid kregen we als jeugdraad onderstaand bericht. Ze delen hierin met ons wat ze doen op zondagavond en de oproep dat er nog (veel) meer tieners bij kunnen. Dus ouders, grootouders, burens en allen; nodig je tieners uit. Ze zijn van harte welkom! En wat nou zo leuk is? Er is een groep van de oudere tieners die samen met Edith deze groep leidt. Daar zijn we blij mee. Hoe tof als de nieuwe generatie het stokje over neemt. Maar lees even mee wat ze schrijven:

Hallo allemaal,

Gisteren hebben we weer een gezellige avond gehad op Rock Solid. Het thema was armoede, we hebben daar spelletjes over gedaan en natuurlijk over gesproken. We hebben ontdekt dat het belangrijk is om naar je familie en vrienden om te zien. Dat de liefde voor elkaar belangrijk is en dat je in geval van armoede samen kunt delen. We hebben geleerd uit de Bijbel dat Jezus dat precies zo aan ons heeft voor gedaan.

Het zijn gezellige avonden op Rock Solid met actieve spelletjes en goede gesprekken.

Rock Solid is voor de brugklassers en is 1 keer in de 2 weken op zondagavond.

We zijn met een klein groepje, zouden het heel leuk vinden als er meer tieners komen!

Groeten van de leiding: Anke, Aleid, Evy, Ramon en Edith. (06-20852489)

En zo gaan we dapper door.

Op het moment dat ik dit schrijf in de pastorie is in de Plantagekerk de alleen gaanden maaltijd bezig. Ook hier zijn weer jongeren die helpen. Weer een mooi moment, waar de generaties elkaar ontmoeten.

Namens de jeugdraad, Petra Kiks (jeugdwerker@pgharderwijk.nl, 06-46632616)

Agenda:

Vrijdag 8 november

Disco op het Zoldertje van de Plantagekerk

Groep 5-6 van 19.00 – 20.15

Groep 7-8 van 20.30 – 22.00

(en de volgende keer op 6 december)

Zondag 10 november

Tienerdienst Plantagekerk

Rock Solid (brugklas)

11-14 november

Kinderclubs

Zondag 17 november

Tienerkerk De Regenboog

Rock Steady (2+3 VO)

Stay Steady (4+ VO)



COLLECTE: 3.900 EURO VOOR LESBOS

De ingelaste grote collecte voor de bootvluchtelingen op Lesbos heeft zondag 27 oktober het mooie bedrag van € 1.981,57 opgebracht. De commissie Zending en Werelddiaconaat (ZWO) had toegezegd de opbrengst vanuit haar middelen te verdubbelen. De PGH kon dus aan Stichting Bootvluchteling circa € 3.900 overmaken voor de medische en psychische zorg in het overvolle vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. De diaconie laste de collecte in na een dringend beroep van de stichting op kerken: 'Laat ze niet in de kou staan.' Toevallig twee dagen voor de collecte ontvingen wij via een gemeentelid ook de persoonlijke oproep van de bevriende gepensioneerde huisarts Adriaan van Es die opnieuw voor stichting Bootvluchteling op Lesbos in touw is. Zijn ervaringen maakten de schrijnende situatie op Lesbos nog weer extra aangrijpend en indringend. De reactie in de kerk was hoorbaar. Helaas is met onze collecte de nood in de Griekse vluchtelingenkampen verre van opgelost. Niettemin: dank voor uw royale bijdragen! (Collecte gemist? Bankrek. NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. St. Bootvluchteling.)

Diaconie

Jeruzalem, dat ik bemin...

Lukas:19: 41-44

We horen het onszelf zingen: 'Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uwe poorten in, u Godsstad mogen wij ontmoeten'. Een deel uit psalm 122, een hooggestemd lied, dat ons optilt boven de werkelijkheid, want bij denken aan Jeruzalem, komen er allerlei gedachten boven. Regelmatig horen we berichten uit Jeruzalem en dat zijn lang niet altijd goede berichten. En dat is zeker niet alleen van deze tijd.

In het OT werd Jeruzalem en de Tempel, het huis van God, al verwoest en later ook weer opgebouwd. In die tijd geloofden de mensen dat God in de Tempel zijn woning had. Het was dan ook feest om naar Jeruzalem af te reizen, al zingend, waaronder ook psalm 122, gingen de mensen Jeruzalem binnen om dicht bij God te kunnen zijn en zijn vrede te ervaren.

Het is moeilijk om in deze tijd Jeruzalem en vrede met elkaar te verbinden. Toch beschrijft de Bijbel Jeruzalem, eerst Salem genoemd en dat betekent vrede, als de stad van de vrede.

Vanaf de Olijfberg kun je Jeruzalem mooi zien liggen en zo van ver aanschouwd mooi samengevoegd en prachtig gebouwd en als de zon dan ook nog helder schijnt, dan is het beeld van een schitterend Jeruzalem compleet. Een paar jaren geleden mocht ik het ook zo zien, net als Jezus 2000 jaar eerder. In gedachten laten we ons meenemen en in de verte ziet Jezus Jeruzalem liggen en staat Hij stil bij de aanblik van die prachtige stad. Maar Jezus kijkt niet alleen, Hij ziet verder en dat stemt Hem treurig. In zijn hoofd wellicht de echo van de woorden van de profeet Jesaja: 'Komen ooit voeten mij melden de vrede...'. Er spreekt verlangen in uit en dan zegt Jezus: 'Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu'. Binnen de poorten van Jeruzalem is er geen vrede en het zal niet lang duren voordat Jeruzalem opnieuw verwoest zal worden en ook van de Tempel zal niets meer overblijven. Jezus voorzag dit allemaal op dat moment. Later is de stad herbouwd maar voor de Tempel is geen plaats meer. Door de eeuwen heen blijft Jeruzalem het middelpunt van de aarde en fungeert de stad als symbool voor de vrede. Vrede, shalom, die meer is dan afwezigheid van oorlog. Deze vrede is vreugde, vrijheid, vriendschap, vergeving en verzoening en woont daar waar God is en mensen Hem toelaten.

Ook nu horen we zeggen: 'Vrede, nou nou, die is nog ver'. En soms vragen mensen zich af of het ooit nog wat zal worden met die vrede. En toch.....

In de maand november leven we in het Kerkelijk jaar naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar ook wel Eeuwigheids Zondag, of zondag van de Voleinding genoemd. We herdenken dan niet alleen onze overleden gemeenteleden, maar kijken ook uit naar de toekomst, want dit is het einde niet. We kijken naar de toekomst als het Rijk van Vrede komt. Johannes schrijft daarover in zijn Openbaring. Hij ziet in een visioen een nieuw Jeruzalem neerdalen bij God vandaan en God zelf zal bij hen wonen. Dan zal alle leed geleden zijn, want alles maakt Hij nieuw. Het is allemaal nog niet zover, maar we zijn onderweg. En we mogen blijven geloven in dit land dat komt En zo samen onderweg mogen we blijven bidden, bidden voor de vrede in ons huis, in ons hoofd, in ons hart, voor de vrede van Jeruzalem en zingen:

Jerusalaim, stad van God, wees voor de mensen een veilig huis

Jerusalaim, stad van vrede, breng ons weer thuis

Gertie van Dijk-Vermeulen

Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leerrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
Gertie van Dijk-Vermeulen
g.vandijk@pgharderwijk.nl**

Bijbel Leesrooster

vrijdag	8 november	2 Samuel 7:1-16
zaterdag	9 november	2 Samuel 7:17-29
zondag	10 november	Psalm 101
maandag	11 november	Hosea 6:4-11a
dinsdag	12 november	Hosea 6:11b-7:7
woensdag	13 november	Hosea 7:8-16
donderdag	14 november	Lucas 20:1-8
vrijdag	15 november	Lucas 20:9-19
zaterdag	16 november	Lucas 20:20-26
zondag	17 november	Lucas 20:27-40
maandag	18 november	Lucas 20:41-21:4
dinsdag	19 november	Hosea 8:1-7
woensdag	20 november	Hosea 8:8-14
donderdag	21 november	Hosea 9:1-9
vrijdag	22 november	Hosea 9:10-17

ZONDAG 10 NOVEMBER

Collectes: 1. Diaconie; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen

11.30 uur: ds. H. Jansen, Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. J. Mak

Sonnevanck

10.00 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen

St Jansdal

10.15 uur: mw. A. Fidom

Randmeer vrijdag 8 november

18.30 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen

Weideheem vrijdag 8 november

19.00 uur: ds. R. Th. de Boer

ZONDAG 17 NOVEMBER

Collectes: 1. Voedselbank; 2. Kerk; 3. Renovatie pastorie

Plantagekerk

09.30 uur: ds. A.S.L. Woudenberg

19.00 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen,
Taizéviering

De Regenboog

10.45 uur: Fonteindienst

Sonnevanck

10.00 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen

St Jansdal

10.15 uur: pastor M. van Veen

Sefanja

14.30 uur: ds. G. Heeringa,
Internationale dienst

Boerhaavehof vrijdag 18 oktober

18.30 uur: ds. R. Th. de Boer

Weideheem vrijdag 18 oktober

19.00 uur: dhr. G. Huisman

REÛNIE GEREFORMEERDE JEUGD VERENIGING

Eens was er een zeer bloeiende jeugdvereniging in de Gereformeerde Kerk van Harderwijk. Op het hoogtepunt van haar bestaan telde zij 110 leden en was daarmee destijds de grootste kerkelijke jeugdvereniging van Nederland. Deze oproep is bestemd voor iedereen die ooit lid is geweest van deze GJV.

Je kunt je aanmelden voor een reünie, waarschijnlijk in het voorjaar van 2020, bij andriesandrea1940@gmail.com
Andries woonde in de pastorie van 1947 tot 1962, als zoon van Ds. Jac. Andree (NB. de a in het emailadres is geen tikfout, maar een gevolg van een foutje in de burgerlijke stand in 1940)

Andries Andree, Simon van Dijken

PLANTAGEKERK

Zondag 10 november (9.30 uur) De evangelist Lucas neemt ons vanmorgen mee naar de Olijfberg waarvan af Jezus zicht heeft op Jeruzalem. En bij het zien van de stad huilt Jezus. Jeruzalem neemt een grote plaats in, in de Bijbel. Het is voor de mensen van toen immers de plaats waar God Zijn Huis heeft. Jeruzalem heeft ook ons 2000 jaar later iets te vertellen, al zul je dat misschien niet zo snel denken. In liederen en lezingen gaan we samen op zoek naar de boodschap van Jeruzalem. (Gertie van Dijk-Vermeulen)

Zondag 10 november (11.30 uur) Deze dienst gaat Henk Jansen voor met als thema All of you! We zullen het verhaal van Nathanaël onder de vijgenboom lezen. De meeste mensen vragen zich wel eens af hoe ze van betekenis kunnen zijn of wellicht stel je jezelf die vraag al niet meer. In welke situatie jij ook onder de vijgenboom zit, God kan elk aspect van jou gebruiken. Henk zal ons meer vertellen hoe we dit in ons leven vorm kunnen geven. De muziek is van Ruben & band. (Het Fonteinteam)

Zondag 17 november (9.30 uur) Op deze zondag vlak voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar zal ik voor de laatste maal voorgaan als predikant in actieve dienst van de PGH. In deze afscheidsdienst zal ik afwijken van het oecumenisch leesrooster. Dit omdat ik lezingen heb, die een persoonlijk tintje dragen. Aan de combo o.l.v. Wim Bakker en de cantorij o.l.v. Gerrit 't Hart heb ik om medewerking gevraagd. Na de dienst is er gelegenheid om mijn vrouw Marry en mij de hand te drukken. Emeritaat – toch wel een mijlpaal. We willen God danken voor het werk dat gedaan is en Hem de eer geven. (Ds. Aad Woudenberg)

Zondag 17 november (19.00 uur) Taizéviering met als thema: Heb het leven lief! Nog niet zo lang geleden zijn een aantal gemeenteleden een weekend in Taizé geweest en geïnspireerd terug gekomen. Iets hiervan hopen we door te geven en samen te beleven deze zondagavond. Het zingen, de gebeden, de woorden van Prediker: "Voor alles is een tijd" willen bijdragen aan een verstillde viering. Wetend dat alle dingen tijd hebben, maar Gods liefde eeuwigheid. Weet je welkom! (Gertie van Dijk-Vermeulen)

DE REGENBOOG

Zondag 10 november (9.00 uur) Lucas 19 vss 41 t/m 48 staat op het leesrooster. Maar daar kan ik geen chocola van bakken en wil ik geen preek over houden, dat lijkt me typisch een gedeelte waar een leerhuis aan gewijd zou kunnen worden. Nu zijn de lezingen uit I en II Samuël ietwat abrupt beëindigd maar daar staan nog tal van goede verhalen in en daarom vraag ik na de preek over de dood van Saul (13 okt., I Sam. 31) graag uw aandacht voor de erfenis en de erfgenaam van Saul en de manier waarop David daarmee omgaat, zie II Sam. 9. (ds. J. Mak)

Collecte 10 november - EIGEN DIACONALE TAKEN

Alle plaatselijke diaconieën dragen jaarlijks bij aan het diaconale werk van de landelijke kerk. Daarvan profiteren wij ook weer zelf, bijvoorbeeld door cursussen en tijdens de Landelijke Diaconale Dag in Utrecht, gisteren 9 november. Ruim duizend diakenen lieten zich inspireren tijdens tientallen workshops en uitwisseling van eigen ervaringen. Uw bijdrage aan de diaconiecollecte reikt veel verder dan u misschien dacht.

Collecte 17 november - VOEDSELBANK HARDERWIJK

De Voedselbank Harderwijk e.o. 'voedt' per week via zo'n 200 voedselpakketten ruim 500 volwassenen en kinderen in Harderwijk, Ermelo en Putten. Met 30 producten per doos zijn wekelijks een kleine 6000 artikelen nodig. (U bracht toch ook vanmorgen weer iets mee?). Al het werk gebeurt onbetaald door vrijwilligers. Maar de Voedselbank kan niet zonder geld: voor opslag, transport, energie, werving, administratiekosten, enz. De diaconie schenkt de collecte vandaag graag aan onze onvolprezen plaatselijke Voedselbank.



VOEDSELBANKEN.NL
Harderwijk-Ermelo-Putten