

# Samen Geroepen

NR 18 2019

11 oktober – 24 oktober

**Rembrandt de Penseelredenaar**

**Warmlopen voor God**

**Instrument in Gods hand**



**Protestantse Gemeente Harderwijk**



Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde



## COLUMN

## SAMENLOOP

Nog voor de zomerperiode ontstond het idee om als PGHarderwijk een team te vormen dat mee zou lopen in de Samenloop voor Hoop; een 24uurs loop op de Stille Wei, waarbij minstens één lid van het team in de ronden meeloopt. Er melden zich 38 deelnemers en we hebben gelopen. De opbrengst voor het KWF was meer dan € 86000, waarvan ons team bijna 10% bij elkaar gewerkt heeft. Wat was het mooi om mee te doen in dankbaarheid, omdat ik genezen mag zijn van die ziekte, die zoveel zieken kent. Velen mogen genezen; anderen krijgen een derde helft, zoals ze dat zelf we noemen. Helaas kent de ziekte ook minder goede afloop en daarom is onderzoek zo belangrijk. Daarvoor lieten we ons sponsoren, verkochten we pepermunt, werden er mooie kaarten met gedichten verkocht (ook weer gesponsord) en waren er nog meer acties, waarbij ook jeugd betrokken was. Een prachtige opbrengst, maar meer nog de verbondenheid onder de teamleden, de mooie gesprekken en bovenal: We waren als kerk in de stad, zichtbaar voor heel Harderwijk. Zichtbaar, zoals we ook op de Startzondag zichtbaar waren in de stad en tijdens de Walk of Peace. Kerkzijn met mond en handen, maar ook met je voeten, zoals in dat kinderlied: "Voeten heb je om te lopen naar de mens die eenzaam is en een hart om waar te maken dat en mens geen eiland is". Kerkzijn is samen warm lopen voor God en Zijn Boodschap van Liefde en Vrede en onderweg zijn naar de ander. Loop je mee?

*Gertie van Dijk-Vermeulen*

**Spreuk:**  
*Wees jezelf,  
er zijn al genoeg  
anderen.*



*Loesje*

## HEBT U EVEN TIJD?

Tijdens de financiële gemeenteavond op 6 juni heeft u gehoord dat wij een speciaal fonds willen opzetten van € 600.000. Dit geld is vrijgekomen uit de verkoop van onze kerkgebouwen.

**Wat is het doel?**

Het doel van het fonds is het financieel mogelijk maken van opbouwactiviteiten van onze gemeente. Activiteiten binnen onze eigen kerkgemeenschap en ook activiteiten in onze omgeving, waar we als kerk van belang willen zijn. Niet "meer van hetzelfde", maar vernieuwend, activiteiten mogelijk maken, die zonder extra geld niet mogelijk zouden zijn. Dit heeft veel te maken met de vraag hoe we een opbouwende kerk willen zijn in deze veranderende tijden en ook een baken willen zijn. Dit vraagt om creativiteit en vernieuwend denken om activiteiten op te starten.

Hierover moeten we samen, als gemeente nadenken. Dit nadenken moet worden georganiseerd, zodat we de juiste keuzes kunnen maken voor activiteiten voor onze toekomst met het beste resultaat.

**Daarom de vraag: "Heeft u even tijd?"**

We zoeken gemeenteleden van jong tot oud, die dit proces willen helpen opstarten en begeleiden. Het vraagt voor een periode van 3 maanden een deel van uw tijd. Er moet een plan van aanpak komen. Er zullen gesprekken plaatsvinden met wijkkerkenraden, Fonteinwerk, diaconie, jeugdraad en groepen gemeenteleden. Deze gesprekken zullen moeten gaan over "Hoe willen we nu en in de toekomst kerk zijn, wat is daarvoor nodig en hoe kunnen we dit ondersteunen met activiteiten en middelen".

Hoeveel tijd het project zal kosten, is niet goed te zeggen, maar dat het interessant zal worden, is wel zeker.

Dus, kunt u tijd vrijmaken om hieraan mee te werken? Meld u aan bij Coen van Woerkom, de scriba van de AK. Direct of via email [Scriba.ak@pgharderwijk.nl](mailto:Scriba.ak@pgharderwijk.nl)

Wij wachten in spanning op uw aanmelding.

*De Algemene Kerkenraad*

## SPECULAASVERKOOP VOOR ROEMENIË

Het werk vanuit Harderwijk voor de bewoners in de drie dorpen, Stina de Mures, Copand en Gabud in Roemenië, gaat ook het komend jaar door. Het werk bestaat vooral uit naar het persoonlijk ondersteunen van inwoners van de dorpen, niet kijkend naar geloof of afkomst. De hulp bestaat uit een voedselpakket voor elk gezin, voor sommige adressen maandelijks voedsel hulp, noodgeld voor ziekenhuisopname met een operatie en verzorging en reisgeld. Dit alles is nodig omdat de inkomsten en uitkeringen nog altijd laag zijn en er geen spaargeld aanwezig is. We proberen voor hen het leven wat aangener te maken. Daarnaast houden we het kleine loonbedrijf in stand dat de kleine boeren helpt bij het land bewerken en oogsten.

Er is nu een uitgewerkt plan om een oud schoolgebouw te verbouwen tot een soort kapel waar de overledenen opgebaard kunnen worden. De noodzaak hiervan is afgelopen zomer duidelijk geworden i.v.m. de warmte, daar in de kleine woningen vaak ruimte ontbrak. Deze kapel kan door iedere bevolkingsgroep gebruikt worden. Deze verbouwing en inrichting gaan we mee ondersteunen.

Om dit werk te kunnen blijven doen, wordt er weer een speculaasverkoop gehouden. We, een werkgroep van de Protestantse Gemeente in Harderwijk, bieden u de speculaas aan in fabrieksverpakking, 3 brokken per pakje, voor € 2,00 per pakje, 2 pakjes voor € 3,50 en 3 pakjes voor € 5,00.

De verkoop wordt op vrijdag 1 en zaterdag 2 november a.s. gehouden en we hopen huis aan huis in Harderwijk dit aan te bieden. Mocht u dan niet thuis zijn of een grotere hoeveelheid speculaas willen hebben, dan kunt u die ook bestellen bij Henk Venema, 414251, of Henk Grosman, 419618. Als u ons wilt helpen bij de verkoop, neem dan ook contact met hen op.

*Namens de werkgroep, Durk Reitsma*

Bij de voorplaat: **Dopen in De Regenboog** (foto Aldert Mak)



# Redenaar met penseel

Plinius de Oudere schrijft in zijn *Naturalis historia* (77 na Chr.) over beroemde schilders uit de oudheid. Daarbij vermeldt hij de legendarische wedstrijd tussen Zeuxis en Parrhasios. De eerste had zo perfect drijven geschilderd dat een zwerm vogels erop af vloog om ervan te eten. Vervolgens liepen zij samen naar het atelier van Parrhasios, waar deze zijn eigen meesterwerk aan Zeuxis wilde laten zien. Hij vroeg hem het gordijn ervoor opzij te schuiven. Toen Zeuxis dat probeerde kwam hij erachter dat het gordijn geen echt gordijn was maar een geschilderd gordijn. Zeuxis gaf toe dat Parrhasios hem de baas was, want hoewel hij vogels had misleid, had Parrhasios hém weten te misleiden. In 1646 schilderde Rembrandt de 'heilige familie' met een opengeschoven gordijn ervoor. Dat was om de intimiteit van het samenzijn van Maria, Jezus en Jozef te accentueren, maar het is wellicht ook een knipoog naar Parrhasios geweest (Büttner, Rembrandt, 142).

2019 is een Rembrandtjaar, want het is 350 jaar geleden dat hij gestorven is. Dat is aanleiding tot veel activiteit rondom de persoon en het werk van de grote meester. In juli ging het grootste restauratieonderzoek ooit naar de Nachtwacht van start: Operatie Nachtwacht. Op de prachtige website 'Beleef de Nachtwacht' wordt uitgebreid ingegaan op dit beroemdste schilderij van de 17<sup>e</sup> eeuwse meester (beleefdenacht-wacht.nl). Je kunt 'op pad met Rembrandt' – een wandeling door het centrum van Amsterdam langs de plekken waar Rembrandt woonde, werkte en veel van zijn inspiratie vandaan haalde. Op 4 oktober, de 350<sup>ste</sup> sterfdag van Rembrandt houdt Frauke Laarmann (docent kunstgeschiedenis van de Open Universiteit) een lezing over Rembrandt en de Bijbel. Het is de aftrap voor een online Rembrandt-lesplan van het Nederlands Bijbel Genootschap. Van 11 oktober tot 19 januari 2020 kunnen wij in het Rijksmuseum de tentoonstelling Rembrandt-Velázquez bezoeken. Een tentoonstelling met topstukken van dé grote meesters uit de zeventiende eeuw uit Nederland en Spanje. En uitgeverij Meulenhoff liet dit jaar een vertaling het licht zien van het mooie boek van Nils Büttner, Rembrandt. De schilder van licht en schaduw, Amsterdam 2019, ISBN 978-90-290-9167-1.

Veel liefhebbers van boeken hebben een Rembrandtbijbel in huis. Rembrandt heeft ruim driehonderd werken gemaakt waarbij hij zich liet inspireren door een verhaal uit de Bijbel. Ongeveer zestig schilderijen met daarnaast ook tekeningen en etsen. Zo'n Rembrandtbijbel is een kostbaar bezit. De 'illustraties' van de grootmeester geven de verhalen weer, maar geven er ook een eigen uitleg aan. Velen van ons hebben het boek van Henri Nouwen gelezen - *Eindelijk thuis*. Daarin bespreekt Nouwen de thuiskomst van de verloren zoon, zoals Rembrandt dat voor zich heeft gezien. En als je dan goed kijkt, is daar zo'n fijnzinnig kleine bijzonderheid in de afbeelding. De vader legt zijn handen op zijn verloren gewaande zoon. Maar het is een mannenhand en een vrouwenhand. God is hemelse Vader en Moeder tegelijk. Als je door de Rembrandtbijbel bladert dan kom je er achter dat Rembrandt niet alleen een goede schilder was, maar ook een fenomenaal tekenaar. Je raakt ook onder de indruk hoe treffend hij zijn thema's heeft gekozen. Paulus in de gevangenis met zijn ene hand, nadenkend aan de kin en in de andere hand een pen, het heilige boek op schoot (Oude Testament), de brief die hij schrijft er bovenop, naast hem in het halfdonker een zwaard. Het zwaard van de Geest. Judas die de zilverlingen terugbrengt en neerzinkt op de grond en zich in de handen wringt van berouw. De blindmaking van Simson. De kruisafname. Hoe groot Rembrandts emotionele betrokkenheid was, blijkt wel uit het feit dat hij zichzelf afbeeldde als een van de helpers onder het kruis. De badende Bathseba met de brief van koning David... De engel die Abraham bij de arm grijpt om hem tegen te houden juist als hij Izaäk met het mes wil slachten. Wie zulke schilderijen ziet zal de nodige Bijbelkennis moeten hebben om de scènes te begrijpen. Dit is precies het probleem voor veel mensen in

onze tijd. Ze zijn vervreemd geraakt van de christelijke iconografie. Ze lopen door een museum maar de afbeeldingen zeggen hun niets. Dat geldt overigens ook voor Christenen die niet bekend zijn met de Griekse en Romeinse mythologie. Rembrandt die in Leiden op de Latijnse school gezeten had, kende die wel. Hij schilderde en tekende (een voorstudie) in 1635 *De ontvoering van Ganymedes*. Een grote arend rooft een kleine knaap en vliegt met hem weg. Het mannetje brult het uit, terwijl op de tekening de ontzette ouders hun zoon nakijken. Ik moet toegeven dat ik ook even heb moeten naslaan wie Ganymedes was. In ieder geval is



Rembrandtkijken zonder kennis van de Bijbel en de Antieken net zoets als een koraalvoorspel van Bach instuderen zonder vertrouwdheid met het Gesangbuch van de Lutherse kerk.

Het boek van Büttner is een aanrader voor liefhebbers van kunst- en cultuurgeschiedenis. Het leven van Rembrandt wordt neergezet met grote kennis van zaken van de Gouden Eeuw. Rembrandts werk wordt in chronologische volgorde besproken. Leven en werk worden echter heel knap met elkaar verweven. Dat maakt het lezen tot een groot plezier. Bovendien is Büttner als geen ander thuis in de literatuur over Rembrandt, die inmiddels bijna niet meer te overzien is. Wat mij bij lezing van het boek trof, is dat in de tijd van Rembrandt sterk de nadruk werd gelegd op de principiële gelijksoortigheid van spraak en beeld. Het beeld gold als een medium dat gelijkwaardig was aan een verbale mededeling. Het sprak weliswaar een stomme maar daarmee ook universele taal die elke taalbarrière overwon. Men beriep zich op een woord van Simonides – overgeleverd door Plutarchus – dat schilderkunst stomme literatuur is en literatuur sprekende schilderkunst. *Pictura loquens* – het sprekende beeld! (Büttner, Rembrandt, 73v). Daarom heb ik boven dit artikel de kop 'Redenaar met penseel' gezet. Men heeft van Bach wel eens gezegd, dat hij de vijfde evangelist is. Dat kan *mutatis mutandis* ook heel goed van Rembrandt gezegd worden. Vincent van Gogh riep eens uit toen hij in Amsterdam Rembrandts Joodse bruidje gezien had: Wat een intiem, wat een oneindig sympathiek schilderij! Ik sluit af met nog een uitspraak van deze eveneens sublieme redenaar met penseel: "Rembrandt is zo diep mysterieus dat hij dingen zegt waarvoor geen woorden in welke taal dan ook te vinden zijn."

*Ds. Aad Woudenberg*



## DE MORGENWIJK

### Wijkberichten De Morgenwijk

Het is een rare gewaarwording als de agenda's getrokken worden en er worden afspraken gemaakt waar je niet meer bij zult zijn. Ook zijn er vergaderingen die ik nu voorbij laat gaan. Immers... over mijn eigen opvolging hoef ik niet mee te praten. Stel je voor zeg... En de integratie van de kerkenraden kan en mag ik met een gerust hart aan de anderen overlaten. Met de voorzitter van onze kerkenraad heb ik afgesproken, dat ik mij nu zoveel mogelijk bezighoud met wat de overdracht van mijn werk betreft. Er zijn draadjes om af te hechten. Er is lopend pastoraat waar ik nog eens verwacht word en waar ik afspraken moet maken. En natuurlijk zijn er de items die altijd al op de agenda staan, zoals SG, de berichtgeving in de zondagsbrief, de bloementip, het ziekenbezoek, het bijhouden van je pastoraal dagboek, het legen van je e-mailbox, het opbergen van documenten, het back-uppen van je computer, het afhalen van bijv. een huwelijkskaars en -bijbel, een bezoek aan het kerkelijk bureau of de evangelische boekhandel en een heleboel meer waar u geen idee van hebt, maar wat er allemaal bij hoort. En bij dat alles staan er diensten gepland waar je toch ook een paar dagdelen mee bezig bent. Veel mensen vragen mij nu hoe ik dat beleef... die laatste paar weken in actieve dienst. En dan begin ik wat terug-blikkerig te doen. En ik vertel dat het mij heerlijk lijkt om veel te lezen en opnieuw te gaan schrijven op mijn website (die loopt hopeloos achter) en eens flink aan het werk te gaan aan de piano met een nocturne van Chopin. Maar het wordt ook tijd dat ik ga stoppen met dit soort praat! Want wat staat er boven deze rubriek? Wijkberichten! Wat de wijk nodig heeft zijn opbouwende en verdiepende activiteiten. Het is nu niet meer aan mij om van alles op te zetten. Dat is geweest. Na mij komt er een ander. Voorgangers zijn ook maar voorbijgangers ook al blijven sommigen lang... En het schip van de kerk vaart verder. Kijk eens in dit blad wat er allemaal te doen is. Wat zijn we toch gezegend met mooie kerkgebouwen en lieve mensen die ervoor willen gaan. Die voor onze Heer willen gaan. Doe mee en verheug je in elkaar. Ik weet zeker dat het goed gaat komen in de Plantagekerk. Een leuke PKN-basis-wijkgemeente waar steeds meer mensen aardigheid in hebben.

Ds. Aad Woudenberg



## DE POORTEN

### Een moment van terugblikken en vooruitkijken

Op 15 september was er een bevestigingsdienst. Na jaren van trouwe dienst namen we afscheid van Klaské Andringa en Gerrit Reuvers als kerkenraadsleden. Daarbij werd de naam van Ben Kroon genoemd. Ook hij heeft zich zo lang voor het kerkenwerk ingezet. Maar we mochten gelukkig ook nieuwe mensen verwelkomen! Jolanda Kroon en Timon Nauta zijn beide toegetreden tot de kerkenraad. Van harte welkom! En Mettie Kevelam en Harma van de Belt zijn inmiddels alweer een tijdje werkzaam in het pastoraal team. We zijn dankbaar dat er iedere keer toch weer mensen bereid zijn om een ambt of een taak op zich te nemen. Alleen zo kunnen we een levende gemeenschap blijven! De zondag erna was er een dienst voor jong en ouder. Petra en ik mochten voorgaan,

maar de dienst was natuurlijk ook dit keer weer voorbereid door een aanzienlijke voorbereidingscommissie met mensen vanuit zowel Morgenwijk als Poorten. Het mooie van deze diensten is dat er zoveel vrijheid is. De liturgie staat niet bij voorbaat al vast zodat er ruimte is om te ontdekken wat nieuwe vormen zouden kunnen zijn. Zo was er dit keer een WhatsApp gebed. Het was eerst nog wel wat onwennig. Want is het niet oneerbiedig om tijdens het gebed je mobiel in handen te hebben? En had ik de gebeden niet beter voor kunnen lezen? Dan hadden de mensen hun ogen kunnen sluiten en was er meer ruimte voor inkeer geweest. Ja, misschien wel. Toch heeft deze nieuwe vorm mij veel gebracht. Ik was namelijk diep geroerd door wat er aan persoonlijk lief en leed met elkaar gedeeld werd. En later in de week merkte ik dat een deel van de gebeden nog steeds met mij mee ging en dat ik deze ook herhaaldelijk

### colofon & contact

**SamenGeroepen** is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk  
**Redactie:** Willem Metzlar, Dick Breitenbach, Jan Tazelaar, Aad Woudenberg, vacature (eindredactie).

**Abonnementen:** 19,95 per jaar  
Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.  
Het bankrekeningnummer is:  
NL40 RABO 0373 7213 23

**Opmaak:** Ton van der Gaag, gewoonton.nl  
**Druk en afwerking:** Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.  
**Oplage:** 1400 exemplaren  
**Volgende uitgave** verschijnt 25 okt, voor 2 weken  
**Kopij** uiterlijk 14 okt. om 18:00 uur naar:  
[publiciteit@pgharderwijk.nl](mailto:publiciteit@pgharderwijk.nl).  
Dit geldt ook voor wijkberichten.

### kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk  
Postbus 275, 3840 AG Harderwijk  
T (0341) 412188, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl)  
Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

[www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl)

### predikanten

ds. M.B. (Marissa) van Meijl-Buitink  
wijkpredikant De Poorten  
Bazuindreef 70, 3845 DC Harderwijk  
T. 06-58729881, E. m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze  
wijkpredikant De Regenboog  
Veldkermeeen 116, 3844 RJ Harderwijk  
T. 06-16856392, [d.kroeze@pgharderwijk.nl](mailto:d.kroeze@pgharderwijk.nl)  
En via Facebook

ds. A.S.L. (Aad) Woudenberg  
wijkpredikant De Morgenwijk  
Metten Gerritskamp 18, 3848 CW Harderwijk  
T 421194, [a.woudenberg@pgharderwijk.nl](mailto:a.woudenberg@pgharderwijk.nl)

ds. H. (Henk) Jansen  
predikant Fonteinwerk  
Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo  
T. 06-18040814, [henkkleinjansen@gmail.com](mailto:henkkleinjansen@gmail.com)

### kerkelijk werkers

C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen  
Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten  
T 356640, [g.vandijk@pgharderwijk.nl](mailto:g.vandijk@pgharderwijk.nl)

P. (Petra) Kiks-Leefflang  
Valkstraat 28, 3882 HV Putten  
T 06 46 63 26 16, [jeugdwerker@pgharderwijk.nl](mailto:jeugdwerker@pgharderwijk.nl)

A.M. (Anne) van Leeuwen  
Franc 61, 8253 EL, Dronten  
T 06 13892077, [a.vanleeuwen@pgharderwijk.nl](mailto:a.vanleeuwen@pgharderwijk.nl)

### scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijtsma,  
[scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl)

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,  
[scriba.pgdpoorten@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgdpoorten@pgharderwijk.nl)

De Regenboog: Mw. J. Bode,  
[scriba.pgdregenboog@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgdregenboog@pgharderwijk.nl)

### helpende handen

T 06 11 51 13 98  
[www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen](http://www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen)

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

## DE REGENBOOG

bij God bracht. Ik hoop dat dit voor u ook zo gewerkt heeft. Verder was het een dienst met veel variatie in muziek (orgel, piano en beamer), maar doet het me daarbij altijd ook weer zo goed dat piepjong en ouder in dezelfde zaal aanwezig zijn en samen vieren!

En dan kijken we nog vooruit. Op zondag 27 oktober is het een volle ochtend. De eerste dienst zal in Engelse stijl zijn. De mantels die voor de cantatediensten vervaardigd zijn, zijn af en worden in deze dienst 'ingewijd' (lees: worden voor het eerst gebruikt). De dienst heeft een iets ander karakter, maar laat u niet verwarren door 'Engelse stijl', want de liederen zijn gewoon in het Nederlands. Daarbij nemen we in deze dienst ook nog afscheid van koster Jan de Ruiter, die na zoveel jaren van trouwe dienst zijn taken neerlegt. We zullen hem missen!

De half 12 dienst is een Thomasviering. Thema is: 'Eerlijk gezegd?!'. Het belooft een prachtig samenzijn te worden. Kom dus vooral!

Zo gaan we van de ene bijzondere dienst naar de andere. Maar iedere keer is het weer goed om met elkaar te zijn en om de lofzang op God gaande te houden. Dat is immers ons hoogste goed. Niet de verscheidenheid en datgene waarin we van elkaar verschillen, maar Hem die ons samen bindt en die wij zoeken en danken en eren. En dan nog dit. Vroeger was het gebruikelijk om in de Paaswake of met Pinksteren belijdenis te doen. Een beladen woord, wat eigenlijk niet meer en niet minder wil zeggen dan dat je "ja"-zegt tegen God. Dit kan met aarzeling en twijfel gepaard gaan, maar toch: een voorzichtig "ja".

In de decennia die achter ons liggen, zijn dit gebruik en de voorbereiding die hieraan vooraf gaat steeds meer in de vergetelheid geraakt. Jammer eigenlijk! Want hoe oud je ook bent, of je nu (nog) twijfelt of niet en ook als je (nog) niet gedoopt bent: het kan zo goed en verrijkend zijn om eens met een serieuze groep over het geloof door te praten. Mocht dit u/je wat lijken, neem dan gerust contact met mij op!

*Ds. Marissa van Meijl*

### **Vanuit het moderamen**

Kort nadat we de kopij voor deze Samen Geroepen en de Zondagsbrief hadden ingeleverd, kwam David (ds. Kroeze) in gesprek met Saskia de Jonge. Tijdens dit gesprek heeft zij aangegeven, dat zij beschikbaar is als pastoraal ouderling.

Om de procedures die hiervoor zijn in acht te nemen, zal zij eerst op 20 oktober bevestigd worden. Wij zijn heel dankbaar dat er weer een vacature is ingevuld. Een warm welkom voor Saskia en veel zegen over het werk dat je mag gaan doen.

*Joke Bode, scriba*



### **Bijbelzondag 2019: Ik wens jou...**

Een inspirerend thema dat we oppakken als Regenboog op 20 oktober. Een week vroeger dan de landelijke Bijbelzondag, en dat kan omdat het elke zondag Bijbelzondag is. Wat Paulus schrijft aan het begin van zijn brieven vind ik mooi, want altijd wenst hij zijn lezers iets toe: 'Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven'. En daarmee dat we zien dat de Bijbel woorden heeft die zeggingskracht hebben in ons leven. Hij staat vol goede verhalen. Wat ik je daarom toewens is een Bijbelzondag die je raakt en goed is voor je vertrouwen in God.

*Ds. David Kroeze*

### **Gespreksavonden met mogelijk belijdenis doen**

Twee mensen hebben genoemd dat ze belijdenis zouden willen doen. Daar ben ik blij mee, en dat vraagt om initiatief. Belijdenis is 'ja' zeggen tegen je geloof.

# Ja!

Veel mensen doen dat best automatisch, want als je gelooft, dan is dat gewoon zo. Dit 'ja' gaan we in een paar bijeenkomsten verdiepen. Wat bedoel je als je zegt 'ja, ik geloof'? Welk vertrouwen, welke vragen, welke rust, en welke zoektocht zitten daar misschien in verpakt? Let op: belijdenis doen is niet hetzelfde als 'vast en zeker zijn'. Het is ook niet 'overtuigd staan in een traditie', en evenmin 'ik moet het hardop kunnen vertellen'. Het is voor jezelf weten dat er een God voor jou en in jou is, én dat belangrijk genoeg vinden er tijd aan te besteden. En dan deel en bevestig je je Godsvertrouwen en God zoeken eigenlijk in één woord met 'ja'. Daarom: zijn er meer mensen die in een paar bijeenkomsten hierin willen leren, delen, ontdekken, zoeken, bevestigd worden? Hier geldt: je hoeft nog niet te weten of je belijdenis wilt doen! Dat kun je altijd nog bekijken. Het gaat erom dat je wilt leren, ontdekken en verdiepen, samen met mij en anderen.

*Ds. David Kroeze*

## **J CLUB 3/4 PLANTAGEKERK**

In eerste instantie hadden wij club voor de kinderen van klas 3 en 4 in de Plantagekerk voor maandagmiddag bedacht. Echter is er meer interesse voor het begin van de avond. Vanaf maandag 14 oktober is de club 3/4 Plantagekerk om 18.30 uur op 't Zoldertje. Geef het door en meerdere kinderen zijn welkom.

De mooiste herinneringen maak je op Club! We hebben weer een leuk programma klaar staan. Er zijn gezellige activiteiten te doen, knutselen, spel en sport en als afsluiting van het seizoen gaan we op kamp.

*Club coördinator Marleen Drost (06-1500239)*





## PASTORALIA

*Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.*

*Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.*

We leven mee met **Jolanda Kroon**, Rietgorsmeen 127. Enkele weken terug moest zij voor de tweede keer geopereerd worden aan een heup. Gelukkig is zij inmiddels weer thuis. Ook **dhr. Wim van der Hout**, Goeman Borgesiuslaan 3, is weer thuis. Hij werd in Zwolle geholpen aan dichte hartslagaders. We wensen hen beide veel sterkte in het proces van herstel. Daarbij noemen we in gedachten de namen van gemeenteleden en andere geliefden die hier niet bij name genoemd zijn. We dragen hen op aan onze God, die liefde is en die op die manier voelbaar nabij wil zijn.

*Ds. Marissa van Meijl*

**Mw. Hannie Dirksen**, PC Hooftplein 54, moest een ingrijpend buikoperatie ondergaan. Als u dit leest hoopt zij het ziekenhuis weer verlaten te hebben. **Mw. Loes Ruiter**, De Allee 2 te Hierden moest geopereerd worden na een nare val. Zij revalideert nu met succes op de Klimop. **Mw. Witteveen**, Kapittelstraat verblijft nog tijdelijk op de Dillenburg in Ermelo. Vanuit Randmeer zijn een tiental gemeenteleden verhuisd naar de Boerhaavehof. Hopelijk hebben zij in hun nieuwe huis een fijn thuis gevonden, al zal het zeker moeten wennen. De mensen die op Randmeer gebleven zijn, moeten nu vertrouwde gezichten missen, kortom een grote verandering voor velen. We wensen hen sterkte en veel mensen om hen heen, die met hen mee optrekken; elkaar ook steunend en bemoedigend.

*Gertie van Dijk-Vermeulen*

**Mevr. Gerritsen-Wiggers**, Churchillaan 59 is vanuit het ziekenhuis over gebracht naar het Hospice Jasmijn. (Sonnevanck). **Mevr. Veerman-Nierop**, Engelserf 25 is in het Willem Holtrop Hospice in Ermelo opgenomen. Laten wij voor hen en hun naasten bidden in deze moeilijke tijd! Op woensdag 25 september is overleden **Petronella de Paauw-Hoeve**. Zij is 75 jaar oud geworden. In het volgende kerkblad leest u het 'wij gedenken'.

*Anna Marie Jansen*

In St Jansdal verblijft momenteel **dhr. Ceas Schipper** van de E. den Herderstraat 8. Het gaat gelukkig wel wat beter met hem, maar hij is er nog niet. De dokters beraden zich nog over de verdere behandeling. Bij het schrijven van dit bericht wordt **Dirk Lof**, Hanekamp 144, verpleegd in het Isala-ziekenhuis te Zwolle. Hij zal een openhartoperatie moeten ondergaan. **Leny Reuvers** verblijft in het UMC. Bij haar is het Pfeiffer-virus ontdekt. Een behoorlijke tegenvaller, want dat kan lang duren met veel moeheid tot gevolg. **Frank Verkleij**, H. de Manstraat 7 werkt aan een chemokuur. Dat is niet de eerste keer en zo'n traject is moeizaam. Dat hij er baat bij hebben zal! Al onze zieken en die daar omheen staan bidden wij toe de bijstand van de Heilige Geest.

*Ds. Aad Woudenberg*

## WIJ GEDENKEN

### **Woutrine Fokeltje Pasman-de Jong**

Op zondag 8 september overleed op de leeftijd van 88 jaar Woutrine Fokeltje Pasman-de Jong. Vooral de ouderen onder ons kennen haar nog als mevr. Pasman, de vrouw van ds. Pasman. Hij overleed enkele jaren na zijn emeritering door een ziekte met veel pijn in 1999 op 74 jarige leeftijd. Dat was een grote ingreep in haar leven. Maar de grootste klap kwam in 2010 toen dochter Mieke na een periode van slopende kanker overleed en haar man en vier kinderen naliet. Dat gemis heeft zij tot haar eigen einde steeds bij zich gedragen. Zelf was zij nog lange tijd vitaal en positief, tot haar leeftijd ook zijn tol ging opeisen. Zij heeft het met hulp van de zorginstelling van burens en trouwe vrienden nog lang kunnen volhouden in hun huis aan de Kennedylaan. Ruim een jaar geleden is zij in Weideheem gaan wonen, waar zij tenslotte goed op haar plaats was en waar zij met veel liefde is verzorgd. Als vrouw van .., maar vooral vanuit haar eigen hart was zij erg betrokken bij de mensen om haar heen, de gemeente en de kerk. Dat liet zij nog lang merken. Haar geloof was vol vertrouwen, ondanks dat de grote geloofsvragen haar niet met rust lieten. De grote rust had zij in het geloof dat zij in Gods handen was, altijd en overal. Ook in de dood. Wij konden met haar drie zonen goed afscheid van haar nemen. "Ga met God". We zongen voor haar in de dankdienst op vrijdag 13 september in de Plantagekerk; we zongen het met elkaar: "... in de dood je leven sparen..."; en we zongen het elkaar toe: "... tot wij weer elkaar ontmoeten...". Haar eigen tekst: "De Heer is mijn herder" stond daarin centraal. Trineke Pasman: wij mogen haar loslaten en toevertrouwen aan Gods genadige vaderarmen, waarin zij bij Hem en haar geliefden is.

*Henk Eendebak*



## TOEKOMST VOOR JEUGD IN COLOMBIA

Veel jongeren in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá lijden een uitzichtloos bestaan. Bij de Manq'a kookschool van Kerk in Actie partner FPT krijgen jongeren de kans een vak te leren om zo uit de vicieuze cirkel van armoede te komen. Bovendien speelt er nog iets anders bij deze opleiding, onder de deelnemers bevinden zich ex-FARC soldaten én slachtoffers van het gewapend conflict. Doordat ze samen een opleiding volgen, moeten 'tegenstanders' leren zich met elkaar te verzoenen.

Per jaar worden tussen de 120 en 240 jongeren getraind op de kookscholen in Bogotá en in Cali. Na het afronden van de opleiding kunnen jongeren in een restaurant gaan werken of zelf een kleinschalig eethuis beginnen, waar gezonde gerechten worden verkocht, gestoeld op lokale tradities. De scholen staan goed bekend en restaurants zoeken steeds vaker actief naar afgestudeerden van de Manq'a scholen. De kookschool in Bogotá heeft een samenwerkingsverband met 20 restaurants, die werk bieden aan de jongeren, en ook kunnen jongeren er stage lopen. De Manq'a scholen kopen agrarische producten rechtstreeks van een groep van 46 kleine familiebedrijven. De producten van deze bedrijven zijn organisch, dus gezond en op duurzame wijze verbouwd. Er is een levendige uitwisseling tussen de studenten van de kookscholen en de bedrijven: studenten leren over het organische productieproces en de boeren leren over de trends in de horecasector.

Met deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere wereld diaconale projecten. Helpt u mee?

*Namens de commissie ZWO, Marja Bakker*

## NIEUWS VAN WILMA & RUTH

Wilma schrijft: *De basiscursus klankleer en schrijfwijzer in de zomer is goed verlopen. Er waren 8 deelnemers die vijf verschillende moedertalen spraken. De meesten zijn bijbelvertalers die meer inzicht nodig hebben in de structuren van hun taal zodat ze hun werk beter kunnen doen. Het was zeer bemoedigend en inspirerend voor ons allemaal.*

Half augustus vertrokken Wilma, Ruth en Carin naar Bamako. Deze keer met het vliegtuig (reizen per auto is om veiligheidsredenen niet toegestaan). De twee weken in Bamako heeft Wilma gebruikt om bij te praten met verschillende teams en collega's over de gang van zaken en voortgang in de verschillende projecten. Noellie en Pascal en de kinderen maken het goed, het was heel fijn hen te ontmoeten. Ruth spreekt vloeiend Bambara, vindt al het Afrikaanse eten heerlijk, slaapt goed op een matje en als er geen stromend water is, is wassen met een emmer water geen probleem voor haar. Inmiddels is Ruth weer naar school. Zij is gestart in de eerste klas van de middelbare Franse school. Ruth vindt het spannend, maar ook wel leuk dit eerste nieuwe schooljaar.

Djélé is veilig teruggekeerd vanuit Israël. Hij heeft zijn opleiding van zes maanden daar, met zeer goede resultaten afgesloten. Ook met zijn vrouw en kinderen is het goed gegaan. Hij is dankbaar voor alle ervaringen en kennis opgedaan wat enorm zal helpen bij zijn training als vertaal consultant en ook voor de Konabere vertaling van het OT. Het Konabere -NT ligt bij de drukker en zou over een aantal weken moeten worden verstuurd naar Bamako. Het blijft een langdurig proces. Eind september is Nassin weer naar Bobo gekomen om verder met Wilma en Carin te werken aan de basisgrammatica van zijn taal. Dank voor jullie gebed en meeleven. Van het thuisfrontcomité: De afgelopen maand waren Willemien Holtrop en Hijmen van Bloemendaal 25 jaar lid van het comité! Wat zijn we blij met hun trouw en hun betrokkenheid bij het leven en werken van Wilma. Het comité kan nieuwe mensen goed gebruiken, dus als u mee wilt werken en bidden dan kunt u voor meer informatie altijd contact opnemen. Ook graag uw gebed hiervoor. Meer info bij thuisfrontcomité Wilma Wolthuis. Secr. fam. Stuiver, tel. 06-42911385, email adres: TFC.Wilma.Wolthuis@gmail.com. Penningmeester: Hijmen van Bloemendaal; rek. NL79 RABO 0378 3074 60 t.n.v. Wycliffe Com. Wolthuis.

*Namens het Thuisfrontcomité,  
Annemarie Stuiver*

## KERKELIJK BUREAU

### COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via [www.pggharderwijk.nl](http://www.pggharderwijk.nl) of via het kerkelijk bureau, [kerkelijkbureau@pggharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pggharderwijk.nl), tel. 412188. Afhalen en verkoop elke dinsdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00 – 20.00 uur in de Plantagekerk.

### REKENINGNUMMERS

**Vaste vrijwillige bijdrage**  
NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie  
**Giften**  
ZWO - NL42RABO0317714554  
Diaconie - NL39RABO0317714996  
Fonteinwerk - NL67RABO0385726139  
Kerk - NL28RABO0317770969

### COLLECTE-OPBRENGSTEN AUGUSTUS 2019

<b>4 aug</b>	Diaconie	561,40
	Kerk	429,75
	Renovatie Pastorie	319,53
<b>11 aug</b>	KIA/Zuid Afrika	495,61
	Jeugdpastoraat	251,73
	Kerk	309,52
<b>18 aug</b>	MAF Flying Doctors	593,75
	Renovatie Pastorie	272,80
	Kerk	391,42
<b>25 aug</b>	Wilma Wolthuis	907,22
	Ouderenpastoraat	334,79
	Jeugdpastoraat	232,93

### COLLECTE-OPBRENGSTEN SEPTEMBER 2019

<b>1 sep</b>	KIA/INLIA	993,07
	Kerk	452,87
	Renovatie Pastorie	350,10
<b>8 sep</b>	Startzondag Plantagepark en Kerk	2.275,58
<b>15 sep</b>	Diaconie	714,63
	Jeugdpastoraat	280,02
	Kerk	375,75
<b>22 sep</b>	PKN/Vredesweek	735,43
	Ouderenpastoraat	427,93
	Renovatie Pastorie	325,12
<b>29 sep</b>	Diaconie	516,03
	Jeugdpastoraat	288,02
	Kerk	390,22

## KERKELIJKE STAND

### Verhuisd

Mevr. S.S. de Jong, Pasenstraat 4 naar Langezand 114  
Dhr. A. Burggraaf, Valkenbergerhout 27 naar Kerkstraat 16  
Fam. J.A. van Baak-Cornet, Mozartdreef 39 naar Paardenbloemdreef 26  
Fam. M.A. Robbeson-Beukers, Forsythialaan 22 Ermelo naar Paardenbloemdreef 33  
Mw. J. de Kam- Koning, Westeinde 14-K 136 naar Boerhaavelaan 108- K132  
Mw. J. van Putten- Epping, Westeinde 14-K 126 naar Boerhaavelaan 108-K156  
Dhr. en mw. J. Dirksen, Westeinde 14-K128 naar Boerhaavelaan 108-K 182  
Dhr. en mw. L. Schuurkamp, Fagotdreef 26 naar Dotterbloemdreef 21  
Mevr. L.D. Versluis, Broeklaan 36 naar Kievitmeen 22  
Dhr. W. de Kleine, Westeinde 14-221 naar Boerhaavelaan 108-K134  
Dhr. G. Gerards, Westeinde 14-248 naar Boerhaavelaan 108-K180



## GEZELLIG ETEN IN DE HERBERG

Op vrijdag 18 oktober staan de deuren van de Herberg weer open voor allen, die het gezellig vinden om samen te eten, anderen te ontmoeten. Om 18.00 uur gaan we eten, vanaf 17.30 uur wordt u/jij verwacht. t/m 14 oktober kunt u zich opgeven via T. 421775 of E.deherberg@hotmail.com

Anna Marie Jansen

## G LEERHUIS

### Wat moet ik met Israël?

In de kerkorde van de PKN staat dat de PKN onopgeefbaar verbonden is met het volk Israël. Katholieken in Nederland vieren jaarlijks een "Dag van het Jodendom". Wat voor bijzondere relatie hebben christenen met het volk Israël? Moeten wij ons herbezinnen op deze relatie? Of moeten christenen solidair zijn met het joodse volk, juist nu in deze tijd het antisemitisme weer toeneemt. Mogen/moeten we niet kritisch zijn? Wat zijn betrouwbare nieuwsbronnen.



Het Leerhuis en de werkgroep Kerk & Israël Harderwijk organiseren over deze vragen een informatieve en inspirerende avond. Op woensdag 30 oktober om 20.00 uur in de Plantagekerk. Contactpersoon: Tjitte Dijkstra, tel.06-19701736

Corrie v.d. Wal

## VOORZITTER PKN BESLUIT AF TE TREDEN

Ds. Saskia van Meggelen treedt per direct terug als voorzitter van de generale synode van de Protestantse Kerk. Dat is 15 september bekendgemaakt.

*'Ik heb de Protestantse Kerk met hart en ziel gediend en was dat graag blijven doen. Preses zijn is een mooie maar zware taak. Door de diverse verantwoordelijkheden die mij in deze fase van mijn leven zijn toebedeeld ben ik niet in staat de rol van preses optimaal te vervullen. Dat heeft mij ertoe gebracht dit verdrietige besluit te moeten nemen',* laat Van Meggelen weten.

Van Meggelen (1967, Zuidland) werd in maart 2018 gekozen als opvolger van ds. Karin van den Broeke, die deze functie vijf jaar vervulde. Zij was in het afgelopen jaar lange tijd ziek (longontsteking)



en kon daardoor de synodevergaderingen niet leiden van april en juni. Ze werd toen vervangen door de eerdere preses, ds. Peter Verhoeff. Ze zei in juni nog te hopen na de vakantie weer volledig aan het werk te kunnen. Het moderamen van de Protestantse Kerk zegt in een verklaring de keuze van Van Meggelen te respecteren en bedankt haar voor haar bevolgen inzet. In de komende vergadering van de kleine synode wordt afgestemd wat de vervolgstappen met betrekking tot de invulling van de positie van de preses zullen zijn.

## HOE WAS DE U2 VIERING?

De U2 viering, die 22 september jl. werd gehouden, werd ervaren als puur, eerlijk en inspirerend, aldus diverse bezoekers. De combi van de sterke en inspirerende teksten van U2, de concert beelden, de woorden eromheen, en de live band maakten het tot een U2 concert ervaring. Indrukwekkend was het eerlijke en kwetsbare verhaal over de weerbarstige realiteit van het leven, van iemand die meedeed aan de Samenloop voor Hoop. Bono en Eugene Peterson benoemden, hoe rauw en eerlijk kwetsbaar de Psalmen zijn. Ook was er ruimte voor stilte en gewoon 'zijn'. De viering is nog te bekijken via de website van de PGH. Klik rechtsonder op PGH Dienst gemist.

Jan Vierhout, Fakkelviering Commissie



## SAMENLOOP VOOR HOOP

Met een team van 38 lopers en 2 mensen die hielpen om onze kraam tijdens de SamenLoop te bemensen hebben we als Protestantse Gemeente meegedaan aan de SamenLoop voor Hoop. Met alle acties die zijn gedaan heeft ons team een mooi bedrag opgehaald: € 7.335. En er zijn nog wat bedragen onderweg. Het voorlopige totaal van de hele SamenLoop is € 86340. Een fantastisch bedrag voor (meer) onderzoek naar kanker. We willen iedereen die heeft bijgedragen, meegedaan heeft met onze acties of ons op een andere wijze heeft gesteund heel hartelijk bedanken!

Saskia de Jonge





## BIJBELZONDAG

Op zondag 27 oktober is het Bijbelzondag! Het is goed om eenmaal per jaar extra te benadrukken hoe bijzonder de Bijbel is! De Bijbel is namelijk het meest uitgelezen Boek. In dubbele betekenis. Want nog steeds staat de Bijbel op nr. 1 van meest gelezen boeken ter wereld. En daarnaast is de Bijbel ook een uitmuntend, een voortreffelijk Boek om te lezen.

Als Bijbelvereniging krijgen wij vele duizenden verzoeken per jaar om een Bijbel: een Nieuw Testament, een volledige Bijbel, een strip- of groeibijbel, een kleuter- of kinderbijbel, een Groot Letter Bijbel. De grote belangstelling voor Bijbels heeft o.a. te maken met het feit dat we Bijbels in meer dan 70 talen op voorraad hebben. In gevangenissen bijvoorbeeld, is meer dan de helft van de gedetineerden niet van Nederlandse afkomst.

In de samenleving zijn veel mensen op zoek naar de zin van het leven. Een kerk is vaak een stap te ver, maar een Bijbeltje meenemen uit een Bible Box in de eigen taal is vrijblijvender. Inmiddels zijn er meer dan 1.500 Bible Boxen geplaatst in ontmoetingscentra, gevangenissen, kerken en in heel veel andere locaties. Per jaar worden er alleen al uit deze boxen 40.000 Bijbeltjes meegenomen!

Er zijn veel ouderen die de Bijbel van huis uit nog wel kennen, maar in hun leven is de Bijbel is 'buiten beeld geraakt'. Soms ook letterlijk, omdat het turen naar de lettertjes te vermoeiend is geworden. Daarom heeft de Bijbelvereniging dit jaar een Groot Letter Bijbel uitgebracht. Inmiddels zijn er al meer dan 800 van deze Bijbels besteld. Ook heeft de Bijbelvereniging handzame boekjes beschikbaar met thema's die ook ouderen aanspreken: 'Inzicht' en 'Kostbare tijd'.

De Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons, probeert de Bijbel voor iedereen beschikbaar te stellen. Bijbel aanvragen? Ga naar [www.bijbelvereniging/bijbels-bestellen](http://www.bijbelvereniging/bijbels-bestellen). Informatie vragen? Bel naar 085-104 17 14 of mail naar [info@bijbelvereniging.nl](mailto:info@bijbelvereniging.nl)



## KINDERWERKERS GEZOCHT

De leiding van de kinderdiensten tijdens de Internationale kerkdiensten, is dringend op zoek naar extra kinderwerkers, die om de vier weken op zondagmiddag mee willen draaien bij de kinderdiensten. Ze worden wekelijks geholpen door vrijwilligers van de dienstdoende kerkelijke gemeentes. Er is speciaal voor deze doelgroep een programma ontwikkeld, waar de kinderwerkers m.b.v. de beamer elke zondag mee aan de slag kunnen zonder veel voorbereiding. Ook wordt er geknutseld of spelletjes gedaan. Zonder nieuwe kinderwerkers kunnen de huidige twee kinderwerkers de kar niet meer trekken. Het zal dan erg moeilijk worden om nog elke zondagmiddag een kinderdienst te houden voor de kinderen uit het AZC en de Nederlandse kinderen.

Wie wil er mee gaan draaien bij de kinderdiensten tijdens de Internationale kerkdiensten?  
Info of aanmelden bij Hans Kalfsbeek (06-18313690, [Kalfsbeekhans@gmail.com](mailto:Kalfsbeekhans@gmail.com) of [int.kerkdienst@gmail.com](mailto:int.kerkdienst@gmail.com)

*Hans Kalfsbeek*

## WELDADIGE STILTE

De stillerimte in de Plantagekerk biedt gelegenheid tot persoonlijke bezinning. Je kunt er een kaarsje aansteken of je in gebed voorbereiden voor de dienst. Hier ligt ook het gedenboek met de rouwkaarten van overleden gemeenteleden.

De sfeervolle ruimte is een zijvertrek van de kerkzaal. Je kunt er terecht rond de kerkdiensten maar bijvoorbeeld ook tijdens de inloopkoffiemorgens, elke donderdag van 10 tot 12 uur.

*Govert van der Boom*



## VAN DE REDACTIE

De redactie van SamenGeroepen is bezig met de voorbereidingen voor de jaargang 2020. Daarom nodigen we u uit, ter invulling van pagina 3, ideeën aan te dragen voor het hoofdartikel. U kunt een voorstel doen als werkgroep, commissie, etc. U dient er rekening mee te houden dat er voor een aantal nummers al afspraken zijn gemaakt. Maar verse gedachten zijn immer nodig en gewenst. Een dergelijk artikel omvat circa 900 woorden. U mag het zelf schrijven (na overleg), maar wij kunnen ook een auteur zoeken. Voorbeelden zijn: Het werk of de opdracht van een werkgroep kan worden toegelicht, het artikel kan opiniërend van karakter zijn, maar ook aandacht voor een bepaald aspect van het geestelijk leven belichten. Een illustratie is welkom, maar neemt wel ruimte in beslag die ten koste gaat van de omvang van het artikel. Ook een pagina 2 column (zelf geschreven) is welkom. Maximaal 250 woorden. Een voorstel ter illustratie stellen we op prijs.

En last but not least: We zouden graag onze redactie aanvullen/uitbreiden met een enthousiaste persoon, mogen er ook meerdere zijn.

U kunt reageren door een mail te sturen naar [publiciteit@pgharderwijk.nl](mailto:publiciteit@pgharderwijk.nl), onder vermelding van SaGe.

*Redactie*

## J EEN HARTELIJKE GROET UIT DE JEUGDRAAD

Gisteravond hadden wij weer vergadering en ik nodig u en jullie uit om even aan te schuiven.

Er staat veel op de agenda: een goede zaak want dat betekent dat er veel gebeurt.

### Luister maar mee...

We zijn dankbaar voor al het jeugdwerk wat na de zomervakantie weer opgestart is. De opkomst is wisselend, we zien vertrouwde koppies, nieuwe gezichten en we missen kinderen en jongeren. Vooral de jongste groep in de Plantagekerk loopt nog niet storm (maandagmiddag/avond) maar daarentegen is er een mooie groep bij de oudsten. In de Regenboog zijn we blij met de kinderen die er zijn.

Gelukkig is de vacature bij de Rocksgroepen vervuld door Edith met een paar oudere tieners dus daar zijn we heel blij mee! Uit betrouwbare bron horen we dat de tieners erg enthousiast waren!

Er is een lange actiepuntenlijst; er moet veel gedaan worden. En dat is ook de reden dat ik u en jullie uitgenodigd heb om even aan te schuiven. We zijn blij met de jeugdwerkers die op hun plekje met de kinderen en tieners bezig zijn en dat moeten ze gewoon blijven doen. Maar daar omheen is er ook veel te doen aan praktische, inhoudelijke en beleidsmatige zaken, denk aan de jong-tot-ouderdiensten, het rugzakjesproject, de Passion, het kinder- en gezinspastoraat, lijntjes met de kerkenraden, oudergroepen en nog veel meer. Dit alles rust nu op de schouders van een paar mensen. Dat kan niet. Zeker als er straks misschien een poosje nog geen nieuwe jeugdwerker is kan dit niet door een handjevol mensen gedragen worden.

De kinderen van de gemeente zijn de zorg en verantwoordelijkheid van de hele gemeente. En daarom een hartelijke oproep om ons te helpen. In de Regenboog is naast Mirjam ten Wolde Diny Jansen als nieuwe jeugdouderling erbij gekomen. We zijn blij met haar! Maar in de Poorten is nog maar één jeugdouderling en in de Morgenwijk is er geen, dus dat betekent dat Elles jeugdouderling voor de hele Plantagekerk is. Dat is te zwaar. Als er geen nieuwe jeugdouderling bij komt betekent het dat er projecten stil gelegd zullen moeten worden – en we zijn juist zo mooi op weg. We zoeken dus een jeugdouderling in de Plantagekerk maar ook mensen die op projectbasis mee zouden willen helpen. Je bent niet te jong en u bent niet te oud.

Trek gerust Elles, mij of iemand anders van de jeugdraad aan de mouw voor meer informatie. We rekenen op u en jullie! Jezus zegt: Laat de kinderen bij Mij komen. We zoeken nu alleen nog mensen die ze willen brengen.

### De vergadering gaat verder.

Het beleidsplan en profiel nieuwe jeugdwerker staan nog op de agenda. Dat vraagt wijsheid, inzicht, overleg en veel geduld. We willen graag drie stappen harder lopen maar het gaat er vooral om dat het goed gebeurt. Samen met de Algemene Kerkenraad wordt hier aan gewerkt.

Het startweekend wordt geëvalueerd, we delen wat er in de wijken leeft, kijken vooruit naar wat er op de planning staat en verdelen de taken. Het is een vergadering met gemengde gevoelens; dankbaarheid om alles wat er gebeurt maar ook zorg hoe de zaken verder gaan. Gelukkig mogen we alles in handen van onze God leggen en dat doen we dan ook. In het vertrouwen dat Hij doorwerkt gaan we naar huis. Het was maar een klein inkijkje in een lange vergadering waar veel besproken en gedeeld werd. Maar ik hoop dat de boodschap duidelijk is over gekomen; we hebben u en jou heel hard nodig! Laat van u/je horen; zijn we blij mee. En God en de jongeren ook.

*Eelke, Marco, Christa, Elles, David, Diny, Jolanda, Reinou, Mirjam en Petra*

### Agenda:

Zondag 13 oktober	Tienerdienst Plantagekerk Rock Solid (brugklas)
14 – 17 oktober	Kinderclubs
Zondag 20 oktober	Tienerkerk de Regenboog Rock Steady (2+3 VO) Stay Steady (4+ VO)
21-25 oktober	Herfstvakantie
Zondag 27 oktober	Tienerdienst Plantagekerk Rock Solid (brugklas)
28-31 oktober	Kinderclubs
29 oktober	Jeugdraad

Rainbowevent Lize en Meike zingen 'Je mag er zijn'  
(foto Aldert Mak)





# Dubbelrol

1 Samuel 27

"There is nothing better for me than that I should escape to the land of the Philistines."  
(1 Sam. 27:1)

Velen van ons volgen het leesrooster. We lezen dus al een poosje uit I Samuël. Voor 11 okt. (dag dat deze SG uitkomt) staat op het rooster I Samuël 27. De roostermakers hebben er boven gezet: 'Dubbelrol'. Het betreft David. Saul staat hem naar het leven. En dan wijkt hij uit naar het gebied van de Filistijnen. Daar zit Saul hem niet meer achterna. Met 600 man komt hij aan in Gat. De koning daar heet Akis. David en zijn mannen hebben allemaal hun gezin bij zich. Tel maar na hoeveel het er ongeveer geweest zijn. In Gat zal de migratie net als bij ons ook wel hoog op de politieke agenda gestaan hebben. "Wir schafften das" zegt Akis. Maar al spoedig blijkt de situatie onhoudbaar. Precies op dat moment zegt David: "Geef ons maar een stad in uw land. Dan zijn we u niet meer tot last." Akis kiest van twee kwaden het beste en geeft Siklag aan David. Vandaar uit strijdt David tegen de Gesurieten, de Gizrieten en de Amalekieten. Dat waren Arabische bedoeïenen, nomadenstammen, die ten zuiden van Israël rondtrokken door de woestijn van Paran. Een uitlegger noemt hen de 'gesel van Israël'. De Gesurieten hadden in Kanaän gewoond, maar bij de intocht had de stam Manasse hen niet definitief kunnen verdrijven. De Gizrieten waren een machtige nomadenstam geweest. Nu waren er nog twee groepen over. De groep waar David tegen vocht en een groep veel verder naar het noorden in de buurt van de berg Gerizim. Die berg ontleent overigens haar naam aan de Gizrieten. En dan waren daar nog de Amalekieten. Die hadden het volk Israël al aangevallen toen ze nog maar net uit Egypte vertrokken waren. Het waren ervvijanden van Israël. David probeert de grenzen van Israël al veilig te stellen, terwijl hij nog niet eens koning is. Tegen Akis zegt hij echter, dat hij invallen doet in het zuiden van Israël. Die denkt op zijn beurt: Daarmee maakt David zich vijanden in Israël! Hij kan dus niet meer terugkeren en moet mijn bondgenoot blijven. Zo draait David Akis een rad voor ogen. Een jaar en vier maanden lang. Wat een boef was die David eigenlijk. Wat berekenend. Wat een handig politiek spelletje. Wat leugenachtig en onbetrouwbaar. En was het hem echt begonnen om de grenzen van Israël of om het vee van die arme nomaden daar in Paran? Als je de uitleggers leest, dan komt David er echt niet zo goed vanaf. Hij moet de ene leugen met de andere goedmaken. Om zijn verhaal aannemelijk te maken moet hij van de overwonnen bedoeïenen iedereen doden. Ook de vrouwen (en kinderen?). Want niemand mag aan Akis vertellen hoe het werkelijk zit. We kunnen ons nu wel voorstellen, dat David later als koning in geopolitiek opzicht succesvol is geweest. En toch heeft God deze man willen gebruiken als een klein schakeltje in zijn grote plan. En toch was hij de man naar Gods hart, omdat hij met een gebroken hart tot God ging. "O God, ontzondig mij met hysop. Schep een nieuw hart in mij (Psalm 51). Soms denk ik wel eens... ik ben ook niet zo'n beste. Maar misschien mag ook ik een instrument zijn in Gods hand.

**Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leerrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.**

**Deze uitgave is dat ds. Aad Woudenberg info@aslwoudenberg.nl**

## Bijbel Leesrooster

vrijdag	11 oktober	1 Samuel 27:1-28:2
zaterdag	12 oktober	1 Samuel 28:3-14
zondag	13 oktober	1 Samuel 28:15-25
maandag	14 oktober	1 Samuel 29:1-11
dinsdag	15 oktober	1 Samuel 30:1-15
woensdag	16 oktober	1 Samuel 30:16-31
donderdag	17 oktober	1 Samuel 31:1-13
vrijdag	18 oktober	Lucas 17:11-19
zaterdag	19 oktober	Lucas 17:20-37
zondag	20 oktober	Lucas 18:1-8
maandag	21 oktober	2 Samuel 1:1-16
dinsdag	22 oktober	2 Samuel 1:17-27
woensdag	23 oktober	2 Samuel 2:1-11
donderdag	24 oktober	2 Samuel 2:12-32
vrijdag	25 oktober	2 Samuel 3:1-16

Ds. Aad Woudenberg

## ZONDAG 13 OKTOBER

Collectes: 1. Werelddiaconaat, wereldvoedseldag;  
2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

### Plantagekerk

09.30 uur: ds. M.B. van Meijl-Buitink,  
m.m.v. Cantorij  
11.30 uur: ds. H. Jansen, Fonteindienst

### De Regenboog

09.00 uur: ds. H. Jansen

### Sonnevanck

10.00 uur: mw. L. Klomp

### St Jansdal

10.15 uur: ds. H. v.d. Burg

### Randmeer vrijdag 11 oktober

18.30 uur: dhr. W. van de Velden

### Weideheem vrijdag 11 oktober

19.00 uur: ds. H. Brandsen

## ZONDAG 20 OKTOBER

Collectes: 1. Diaconie; 2. Kerk/Ouderenpastoraat;  
3. Renovatie pastorie

### Plantagekerk

09.30 uur: ds. A.S.L. Woudenberg  
11.30 uur: Fonteindienst

### De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

### Sonnevanck

10.00 uur: ds. H. Brandsen, m.m.v. Dames  
Ensemble

### St Jansdal

10.15 uur: ds. H. v.d. Burg

### Boerhaavehof vrijdag 18 oktober

18.30 uur: ds. J. het Lam

### Weideheem vrijdag 18 oktober

15.00 uur: ds. J. Mak, HA

### Collecte 13 oktober

#### TOEKOMST VOOR JEUGD IN COLOMBIA

In de sloppenwijken van Colombia komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken van Bogota is een kookschool gestart die jaarlijks 200 kansarme jongeren opleidt tot kok. Onder hen zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. De kookschool draagt hiermee tevens bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening. Met deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere wereld diaconale projecten. Helpt u mee?

### Collecte 20 oktober

#### EIGEN DIACONALE TAKEN

Uw bijdrage vormt het werkkapitaal van onze diaconie. Dank voor uw aandeel in ons werk.

## PLANTAGEKERK

**Zondag 13 oktober (9.30 uur)** Vanmorgen vervolgen we onze weg met David. We lezen hoe hij David reageert op de dood van koning Saul. Maar waar je misschien zou verwachten dat hij blij zou zijn dat er eindelijk een einde aan zijn vlucht is gekomen en dat hij zijn plek als koning in zal kunnen nemen, is dit niet het geval. Misschien komen we er deze morgen wel achter waarom. De cantorij zal deze dienst haar medewerking verlenen.

(Ds. Marissa van Meijl)

**Zondag 13 oktober (11.30 uur)** Het thema van deze dienst is: Erken je MIJ? Erken jij dat je gelooft in God, dat je Hem eert met heel je hart. Niet alleen in de kerk, maar ook in je dagelijkse leven? Kan jij in dertig seconden een ander (overtuigen)vertellen wat jij gelooft? Wat het jou brengt en waarop je geloof is gebaseerd? Reinou en Cees Groeneveld gaan deze uitdaging aan. In deze dienst mogen zij belijdenis doen, met de gemeente delen wat het geloof voor hen betekent. Henk Jansen gaat ons voor, muziek is van IVY. Welkom.

(Marina Muijt)

**Zondag 20 oktober (9.30 uur)** Op 20 oktober is het de vijfde zondag van de herfst. Een serie alternatieve lezingen uit de Davidverhalen (I en II Samuël) loopt af. Wij volgen tot aan de laatste zondag van dit kerkelijk jaar nog de evangelielezingen uit het C (=Lukas)-jaar. Ik kies 20 oktober voor Lukas 18:1-18 omdat het daar gaat over de noodzaak om te bidden. Ook gaat het over de gebedsverhoring. Dat is voor onze geloofsbeleving heel belangrijk.

(Ds. Aad Woudenberg)

## DE REGENBOOG

**Zondag 13 oktober (9.00 uur)** Onlangs was er een landelijke preekwedstrijd over weerbarstige Bijbelteksten. Ik heb niet meegedaan, maar ik wil nu wel graag met jullie dit avontuur aangaan: op het rooster staat 2 Samuel 1, de dood van Saul en Jonathan, de rouw van David en de wraak! Het is een diep-tragisch verhaal. Geen vrolijke tekst waarmee je naar de kerk gelokt wordt. Maar wel echt diep-menselijk! En daar gaat het om: dat ook wij met ons diep-menselijke verhaal deel uitmaken van Gods Grote Verhaal. Tragiek en belofte, rouw en nieuw leven, rauwheid en vrede vinden. (Henk Jansen)

**Zondag 20 oktober (10.45 uur)** Ik wens jou... een leven in de liefde van God. Dat zou ik zeggen als je me vroeg, wat ik je wens op de Bijbelzondag. De Bijbel laat immers Gods liefde voor ons zien. En nog veel meer. Daarom wens ik je veiligheid, geborgenheid, doel, kracht. Ik wens Saskia de Jonge, die bevestigd wordt als ouderling pastoraat, zegen op haar werk. En ik wens ons als gemeente geestkracht en inspiratie, als we in de Bijbel lezen en uit de Bijbel leven. (Ds. David Kroeze)

## AMNESTY SCHRIJFACTIE

**Zondag 13 oktober** kunnen wij voor en na de kerkdiensten weer handtekeningen zetten of brieven schrijven voor Amnesty. Deze keer kunnen wij actievoeren voor Joaquin Elo Ayeto uit Equatoriaal Guinea.

Mensenrechtverdediger **JOAGUI ELO AYETO** uit Equatoriaal Guinea heeft dringend medische hulp nodig in de gevangenis. Op 5 augustus deed zijn advocaat een verzoek bij de rechter voor een onmiddellijke overplaatsing naar het ziekenhuis. Hierop is nog steeds geen antwoord gekomen.

Op 25 februari 2019 werd hij voor de derde keer gearresteerd. Hij zou informatie hebben over een plot om de president te vermoorden. Omdat de aanklachten tegen hem telkens veranderen, lijkt het erop dat hij wordt gestraft omdat hij lid is van de oppositiepartij CPDS en werkt voor een mensenrechtenorganisatie. Tijdens zijn voorarrest werd Joaquin in de cel gemarteld. In de rechtbank liet hij zijn verwondingen zien maar de rechter weigerde ernaar te kijken.

Joaquin mag zijn familie en advocaat al enkele weken niet zien. Er zijn grote zorgen omdat zijn gezondheid achteruitgaat. Hij heeft al weken last van diarree en hoge koorts. Ook heeft hij symptomen van malaria.

Medische hulp is nu nodig: Schrijft u / schrijven jullie zondag 13 oktober mee?

Philips Wassenaar, ZWO/Amnesty