

# Samen Geroeepen

27 september – 10 oktober



Israëlzondag

Realisatie  
Plantagewijk

Liefdevolle  
leidraad

STAR



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde



## COLUMN

DE GELIJKENIS  
VAN DE  
WATERCIPRES

Op een tropische zaterdagmiddag zag ik ze gaan. Ze liepen beiden gebogen in een vrij stevig tempo richting De Regenboog. Zouden ze even kijken naar de Tuin van Lof? Zouden ze de tuin even binnengaan? Het is een tuin zónder drempels, de toegang is vrij!

Hij was jarenlang betrokken geweest bij de kerk.....Ik dacht 'wat zou het fijn zijn als ze even konden gaan zitten in de Gedachtenistuin'. Even uitrusten van het lopen, even uitrusten van het denken, even kijken naar de vrolijke bloemen en de wuivende grassen in de zachte bries.

Een kwartiertje later zag ik ze terugkomen in dezelfde houding. Ze oogden broos en leeg. 'Heer, vul ze weer met Uw Geest', bad ik kort. Ik ging naar de achtertuin; wat hóórde ik daar toch? Wie is daar zo druk aan het zagen? Ik keek wat dichterbij: o, de majestueuze *Metasequoia glyptostroboides*, of de Watercipres wordt in snel tempo ontdaan van z'n schoonheid. Er staat nog een halve stam. Ach, wat jammer van zo'n prachtige boom!

Maar ineens wist ik het, ik ga er naar toe! Dit is treurig, maar óók een nieuwe mogelijkheid. Met twee minuten stond ik erbij en toonde mijn belangstelling. Ja, zei de buurman, hij moet weg. Ik vroeg 'en wat doe je met het hout?' 'Nou, dat is al geregeld'. O, zei ik, 'zou ik misschien een paar stammetjes mogen hebben voor de mooie tuin bij de kerk?' 'Ja oké, je moet ze wel zelf komen halen'. Geen probleem, even de auto gehaald. De buurman laadde ze voor me in. Nog even een praatje en met m'n drie stammetjes was ik zo blij als een kind. De gunst van de buurman wilde ik wel belonen. Snel op de fiets naar de supermarkt voor een bosje rozen. Ik bracht ze meteen; dát was niet nodig, maar wel leuk! Dankjewel.

Ook van de buurman weet ik dat hij 'niks heeft' met de kerk. Toch hoop ik, dat als hij met z'n vriendin langs de kerk wandelt, éven kijkt naar zijn stammetjes en misschien wel even gaat zitten in De Tuin van Lof.

Ineke Verhagen

## VERSLAG ALGEMENE KERKENRAADSVERGADERING

Hoewel het kerkelijke werk in de afgelopen zomermaanden niet heeft stilgelegen, is ook voor de Algemene Kerkenraad (AK) het kerkelijk seizoen officieel weer begonnen. Maandag 10 september heeft de eerste vergadering weer plaatsgevonden. In het afgelopen kerkelijk jaar had de AK, als experiment, de vergaderfrequentie teruggebracht van éénmaal per maand naar éénmaal per twee maanden. Dit is uiteindelijk niet goed bevallen. Hierdoor vergadert de AK het komend kerkelijk seizoen éénmaal per 6 weken. De vergadering van 10 september werd geopend met een meditatief moment gehouden door David Kroeze. Hierin las hij voor uit psalm 84 met opvallend "De liefde voor het huis van God" en het feit dat mensen doorgaan tot waar ze willen zijn. Aansluitend de vraag "Hoe hebben wij dat de afgelopen tijd ervaren". De aanwezige AK leden hadden zo ieder hun ervaringen welke varieerden van een korte historie "de uitstekende Startzondag" tot een lange historie "het dopen van de kinderen en hun trouwbelofte in de kerk".

Na het meditatiemoment werd overgegaan naar de agenda. Het eerste punt was het afscheid nemen van vertrekkende AK leden en het verwelkomen van de nieuwe AK leden. Afscheid is genomen, met een woord van dank voor hun inzet, van Hans Oosterloo, Goos van Steivoorn en Govert van der Boom. Een hartelijk woord van welkom aan de nieuwe leden Marja Bakker en Martijn Stuiver.

Na het behandelen van de notulen van de vergadering van 25 juni, werden de agenda-punten behandeld.

Zo zullen de AK leden op 9 oktober met elkaar "de hei" op gaan met als doel in de nieuwe samenstelling elkaar beter te leren kennen en met elkaar te bespreken wat wij dit jaar met elkaar willen bereiken. Hiervoor zijn de vergaderingen namelijk te kort. Een ander agenda punt was het stellen van prioriteiten voor het komend jaar. Hiervoor had de scribe een overzicht samengesteld, waaruit een zestal prioriteiten zijn geselecteerd. Te noemen zijn: Het op korte termijn verkrijgen van een solvabiliteitsverklaring voor het aanstellen van een opvolger Aad Woudenberg. Hoe gaan wij de gemeenteleden betrekken bij het invullen van de eerder genoemde € 600.000 voor gemeente opbouw. De aanbevelingen van de werkgroep Verleden, Heden en Toekomst handen en voeten geven. Plan van aanpak opstellen en uitvoeren: van ingeschreven gemeenteleden welke geen Vaste Vrijwillige Bijdrage betalen, en tevens voor de actie Kerkbalans 2020. Het upgraden van het bestaande beleidsplan PGHarderwijk en de financiële gevolgen hiervan en tenslotte de bouw c.q. verbouwplannen in en rond de Plantagekerk. De AK besefte dat er ongetwijfeld meer prioriteiten zijn. Uiteraard zullen de gemeenteleden van al deze ontwikkelingen (en ook die van andere) op de hoogte worden gehouden via de kerkelijke media en/of te houden gemeenteavonden. In dit kader is door het moderamen aangegeven, dat binnenkort de data van de te houden gemeenteavonden voor dit seizoen worden gepubliceerd, waardoor alle gemeenteleden deze data tijdig weten en in hun agenda kunnen reserveren.

Na dit te hebben besproken, heeft de voorzitter het proces aanvraag solvabiliteitsverklaring toegelicht. De verwachting is dat de aanvraag in de week van 17 september de deur uit gaat.

Het eindrapport Verleden, Heden en Toekomst was al eerder door de AK geaccordeerd. Nu is het een zaak om de aanbevelingen om te zetten in daden. Aan de wijkkerkenraden en het Fonteinwerk zal gevraagd worden gemeenteleden te benaderen die het omzetten naar daden op zich willen nemen.

Samengevat, deze eerste vergadering was een fijne en vruchtbare vergadering waarvan alle leden beseffen dat er het komend seizoen nog veel moet gebeuren.

Coen van Woerkom, scribe AK

## Spreuk:

*Als er twee wegen zijn, neem dan de moeilijke, want op de gemakkelijke is het meestal dringen.*

*auteur onbekend*

Foto's op de voorzijde: Menno Kuiper en Jeroen de Rooij

### Israëlzondag

Alweer een jaar voorbij – alweer is het straks de eerste zondag in oktober, al heel lang in de PKN-kerken de zondag waarop aandacht wordt besteed aan de band tussen het Joodse volk en de kerk. Gelukkig hoor ik in de diensten steeds meer over die relatie, is Jezus niet een zoon van dat volk, leefde en stierf hij niet als gelovige Jood? Bijna vanaf het ontstaan van de kerk is er afstand genomen tot de Joden, zij hadden immers Jezus als de Messias verworpen? Maar sinds de Tweede Wereldoorlog en de vernietiging van zes miljoen Joden is er een omslag gekomen, de kerk kreeg weer oog voor haar joodse wortels en voor de rijkdom van de rabbijnse geschriften. Ze geven ook een betere kijk op het leven van Jezus en Paulus en de apostelen.

### Antisemitisme

Helaas is er de laatste jaren ook weer sprake van een toenemend antisemitisme. Veel Joden durven niet meer over straat met een keppel op, laat staan in orthodox-joodse kleding. In Frankrijk is het zó erg dat een groot deel van de Joden zich genoodzaakt voelt om naar Israël te emigreren, omdat ze zich niet langer veilig voelen.

Een belangrijke oorzaak is de situatie in het Midden-Oosten, de positie van de Palestijnen in Israël, met name in de “bezette gebieden”.

Er zijn veel misstanden in de wereld, maar opvallend is dat de situatie daar altijd onder een vergrootglas ligt. Komt het omdat Israël “het volk van de Bijbel” is, waarin juist zoveel nadruk op recht en gerechtigheid wordt gelegd? Je pikt het gewoonweg niet dat juist zij de Palestijnen hun rechten ontzeggen. Israël eist het land op voor zijn veiligheid op grond van de bijbelse belofte, maar de meeste Palestijnen zijn ooit Joden geweest, daarna dikwijls christenen en vervolgens overgegaan tot de islam. Pater Jacob Willebrands, een neef van de befaamde kardinaal, stichter van de kloostergemeenschap Lavra Netofa in Galilea, heeft dit in een onderzoek aangetoond.

Veel “nieuwe” Europeanen met een moslim-achtergrond vereenzelvigen zich met de Palestijnen. Zij hebben weinig kennis van de Sjoa (Vernietiging, Holocaust). Rabbijn Lody van de Kamp heeft in Amsterdam een project opgezet om joden en moslims met elkaar in contact te brengen, en dat levert mooie ontmoetingen op en veel wederzijds begrip. Maar helaas komt antisemitisme ook bij autochtonen voor. En hoe komt dat toch, vragen mensen zichzelf af en soms vragen ze het ook aan mij. Vanwaar die weerstand tegen het Joodse volk?

Ik herinner mij een artikel van een Duitse filosoof, die van mening was dat de 10 Geboden of Woorden, die in veel landen de basis van de grondwet vormen, de oorzaak zijn. Die geboden zijn via Mozes en de Bijbel verspreid, en ten diepste verzet de mens zich tegen die bevelen van Hogerhand. We zijn veel liever eigen baas, Hoezo je moet dit en dat doen, en zul je dit en dat laten? Dat maken we zelf nog wel uit! En dan wordt Israël als de bringer van die irritatie gezien. Het zijn onderbewuste gevoelens volgens deze filosoof. Afkeer en weezin zitten doorgaans in de onderbuik en kunnen niet makkelijk logisch verklaard worden.

### Ook bij de kerk?

Maar er is nog een reden, en die ligt in de geschiedenis van het christendom. Vanaf het begin heeft de kerk er moeite mee gehad dat een deel van het Joodse volk Jezus niet als de Messias kon of wilde zien. Daarbij kwam de overtuiging dat de kerk het nieuwe volk van God was. Als wij, de kerk, dat zijn, dan zijn de Joden dat toch niet langer? Wat verbeelden zij zich dan wel?

De kerk ging de Joden zelfs vervolgen, denk aan de Inquisitie en de pogroms. In de leer van de (RK) kerk kwam te staan dat ze Godsmoordenaars waren, want Jezus = God. Maar hadden de Romeinen hem niet gekruisigd? Gelukkig is die uitspraak herroepen, maar nog altijd is er verwarring over de posities van de kerk en het Joodse volk. Zijn zij nog altijd het volk van het verbond, en wat zijn wij dan? Volgens Paulus mogen wij huisgenoten (Efeze 2:19) zijn, geen hoofdbewoners van het huis dus. Zo hebben we ons wel vaak gedragen, en Israël, de eerstgeboren zoon van God, de deur gewezen. Je komt het in veel liederen nog tegen – wij zijn het volk van God - en dat komt natuurlijk ook omdat we de psalmen zingen als ons eigen liedboek. Ik vind dat ook geweldig mooi, als we maar niet vergeten dat Israël (ook, eerst) het volk van God is.

### Project Joods Erfgoed Harderwijk

Ik ben ook blij met de toegenomen belangstelling voor het Joodse verleden in ons land. Ik hoop dat dat het antisemitisme zal doen afnemen.

In dit verband wil ik het project van de Stichting Joods Erfgoed Harderwijk noemen. De interkerkelijke werkgroep Kerk en Israël is zo'n 10 jaar geleden begonnen met het aanbrengen van een Herdenkingswand op de eerste etage van de oude synagoge aan de Jodenkerksteeg. Anton Daniëls, een joodse man uit Amsterdam die al lang in Harderwijk woont, heeft die wand met ons gerealiseerd en later uitgebreid met een blijvende expositie in de gang. En nu is de geschiedenis van de Joodse Harderwijkers gevisualiseerd in een film die sinds half juli daar vertoond wordt. Veel bezoekers mochten we al ontvangen, misschien heeft het artikel van begin deze zomer hierover in het kerkblad daaraan meegeholpen. Dit project wordt nu uitgebreid met het joodse schooltje, de begraafplaats en de huizen van een aantal Joodse Harderwijkers. Intussen loopt de expositie door, nu elke morgen van dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 13 uur, en op zaterdag van 13 tot 16 uur. Van harte welkom!

*Namens de interkerkelijke werkgroep Kerk en Israël,  
Stien van der Hout-Slagmolen  
(tel.417845, famvanderhout@outlook.com)*

### Kerk en Israël

Op Israëlzondag 6 oktober liggen er weer bladen van Kerk en Israël in de hal van de kerk om mee te nemen – zeer de moeite waard!

## AANLOOP NAAR ÉÉN PLANTAGEWIJK

De vakanties zijn voorbij, de startzondag is geweest en het nieuwe activiteitenseizoen staat voor de deur. Fijn dat we mochten uitrusten en nieuwe energie krijgen voor een belangrijke periode binnen onze Plantagekerk.

Donderdag 5 september heeft de wijk De Poorten een goed bezochte wijkavond meegeemaakt. In deze SaGe leest u een stukje hierover van twee deelnemers. Het samengaan van de Morgenwijk en De Poorten werd met handgeklap aanvaard. Met dit positieve gevoel van saamhorigheid heeft de kerkenraad op donderdag 12 september officieel het besluit genomen om samen te gaan met de Morgenwijk. De stip aan de horizon van september 2020 of eerder als dat mogelijk is, staat nog steeds. Iedere activiteit dit jaar zal in het teken staan van elkaar leren kennen en vooral elkaar gaan waarderen. De eerste stap zal het samen vergaderen zijn. Vanaf oktober gaan de beide kerkenraden samen vergaderen, natuurlijk nog met de mogelijkheid om als "eigen" kerkenraad te praten over wijkse zaken.

De kerkenraad heeft ook besloten om huisbijeenkomsten te organiseren. Het thema zal dit jaar zijn: Een goed verhaal. De data zijn: 16 oktober en 30 oktober, 12 november 's middags en 21 november, 13 januari 2020 en 21 januari 2020, 6 februari 2020 en 13 februari 's middags. Wij zoeken nu gemeenteleden waar we deze bijeenkomsten thuis kunnen organiseren. Wilt u dit bij de scriba bekend maken en ook graag aangeven hoeveel mensen u kunt ontvangen. In de volgende SaGe maken we bekend wie, waar en hoe je je kunt opgeven.

*Karel Bosselaar, vz. De Poorten*

## WIJKAVOND OVER FUSIE TOT ÉÉN PLANTAGEWIJK

Over het eventuele samenvoegen van de wijkgemeenten De Morgenwijk en De Poorten tot één wijk in de Plantagekerk hielden de wijken elk een aparte gemeenteavond. Hier onze impressie van de avond op 5 september.

Op deze gemeenteavond wordt de intentie om het samengaan van de Poorten en de Morgenwijk, daarmee ook het samengaan van de wijkkerkenraden, aan de gemeente voorgelegd. Met warme welkomstwoorden en een toepasselijke tekst luidt ds. Marissa van Meijl de avond in, benadrukkend dat wij, hoe verschillend ook, samen mogen belijden dat wij in één God geloven. Voorzitter van de kerkenraad, dhr. Karel Bosselaar licht het onderwerp toe. De wens vanuit de twee kerkenraden, om De Morgenwijk en De Poorten samen te voegen, wordt sterker. Er is al veel wat gezamenlijk wordt gedaan, besloten en uitgevoerd. Nu lijkt de tijd aangebroken om nog een stap dichterbij elkaar toe te zetten, samen te vergaderen om per 1 september 2020 werkelijk in elkaar te schuiven.

Hoe denken de aanwezigen hierover? In groepjes kan er van gedachten worden gewisseld en dat wordt serieus gedaan.

Er is individueel op kleine punten verschil van mening over de gevolgen van hereniging. Er wordt gevreesd voor verlies van eigen identiteit, minder samenhang met de gemeenteleden onderling door het grotere aantal mensen. Anderen achten juist de gemeenschap der heiligen van groot belang. Het geven, nemen en open staan voor elkaar wordt als heel belangrijk ervaren. Opgemerkt wordt dat er op jeugdgebied en in diverse commissies al geruime tijd wordt samengewerkt.

Als we in liefde voor elkaar de opvattingen van de ander respecteren kunnen we verschillen van beleven maar zeker niet van geloof en kan de veelkleurigheid blijven bestaan. De gemeente werd vergeleken met een kruiwagen vol kikkers, ieder wilde zijn eigen kant op. Deze avond is er overeenstemming over het feit dat het wij/zij gevoel zal gaan verdwijnen, zodra wij nog meer gaan samenwerken.

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad zullen de predikanten een eigen invulling geven aan de liturgie en werken aan "samenbinden", daar ligt nog een stukje braak terrein vanwege verschillende meningen. Laat de veelkleurigheid, ook binnen de kerkenraad, met inzet van nieuwe leden en frisse ideeën blijven bestaan.

Op deze avond tijdens een goede sfeer van positiviteit en betrokkenheid, werd door iedereen met een vóór gestemd op het voorstel van het samenvoegen van de Poorten en de Morgenwijk en hun kerkenraden.

De vraag vanuit de gemeente betreffend een opvolger voor ds. Woudenberg wordt door dhr. Bosselaar beantwoord. Hij legt uit dat de solvabiliteitsverklaring nog niet is afgegeven. En dat dit te maken heeft met de financiële situatie, die niet rooskleurig is, en er voor de toekomst ook niet florissant uitziet. Daardoor weten we nog niet wat de mogelijkheid gaat worden om een nieuwe predikant te beroepen. Na een suggestie: "Zouden we iets kunnen bedenken, bijvoorbeeld fondsen om tekorten aan te vullen?" sluiten we dit samenzijn af met een lied.

*Laura Stade, Fred van der Heijde (gemeenteleden)*

## colofon & contact

**SamenGeroepen** is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk  
**Redactie:** Willem Metzlar, Dick Breitenbach, Jan Tazelaar, Aad Woudenberg, vacature (eindredactie).

**Abonnementen:** 19,95 per jaar  
Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.  
Het bankrekeningnummer is:  
NL40 RABO 0373 7213 23

**Opmaak:** Ton van der Gaag, gewoonton.nl  
**Druk en afwerking:** Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.  
**Oplage:** 1400 exemplaren  
**Volgende uitgave** verschijnt 11 okt, voor 2 weken  
**Kopij** uiterlijk 30 sept. om 18:00 uur naar:  
**publiciteit@pgharderwijk.nl**  
Dit geldt ook voor wijkberichten.

## kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk  
Postbus 275, 3840 AG Harderwijk  
T (0341) 412188, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl)  
Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

[www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl)

## predikanten

ds. M.B. (Marissa) van Meijl-Buitink  
wijkpredikant De Poorten  
Bazuindreef 70, 3845 DC Harderwijk  
T. 06-58729881, E. m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze  
wijkpredikant De Regenboog  
Veldkermeeen 116, 3844 RJ Harderwijk  
T. 06-16856392, [d.kroeze@pgharderwijk.nl](mailto:d.kroeze@pgharderwijk.nl)  
En via Facebook

ds. A.S.L. (Aad) Woudenberg  
wijkpredikant De Morgenwijk  
Metten Gerritskamp 18, 3848 CW Harderwijk  
T 421194, [a.woudenberg@pgharderwijk.nl](mailto:a.woudenberg@pgharderwijk.nl)

ds. H. (Henk) Jansen  
predikant Fonteinwerk  
Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo  
T. 06-18040814, [henkkleinjansen@gmail.com](mailto:henkkleinjansen@gmail.com)

## kerkelijk werkers

C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen  
Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten  
T 356640, [g.vandijk@pgharderwijk.nl](mailto:g.vandijk@pgharderwijk.nl)

P. (Petra) Kiks-Leeflang  
Valkstraat 28, 3882 HV Putten  
T 06 46 63 26 16, [jeugdwerker@pgharderwijk.nl](mailto:jeugdwerker@pgharderwijk.nl)

A.M. (Anne) van Leeuwen  
Franc 61, 8253 EL, Dronten  
T 06 13892077, [a.vanleeuwen@pgharderwijk.nl](mailto:a.vanleeuwen@pgharderwijk.nl)

## scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijtsma,  
[scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl)

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,  
[scriba.pgdepoorten@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgdepoorten@pgharderwijk.nl)

De Regenboog: Mw. J. Bode,  
[scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl)

## helpende handen

T 06 11 51 13 98  
[www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen](http://www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen)

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.



## DE MORGENWIJK

### Wijkkerkenraadsvergadering

Hoog op de agenda staan voor vanavond (12 september) natuurlijk de uitkomsten van de gemeenteavond van de Morgenwijk op maandag 2 september jl.

Op deze avond zijn twee vragen aan de gemeente voorgelegd. De eerste vraag was over het samengaan van de wijkgemeenten de Poorten en de Morgenwijk. De aanwezigen op de gemeenteavond waren hier positief over. Ook zijn kritische opmerkingen en aandachtspunten naar voren gekomen. Zaken die wij zeker mee zullen nemen in het verdere proces. De overgrote meerderheid heeft aangetoond akkoord te gaan met samengaan van de beide wijken. De wijkkerkenraad moet nu het definitieve besluit nemen en dat doen wij van harte. We zien er naar uit om als één gemeente met meerdere kleuren verder te gaan. We staan pas aan het begin van het proces maar we kijken er vol vertrouwen naar uit.

De tweede vraag ging over het beroepen van een predikant uit de mobiliteitspool. Ook hier heeft de gemeente tijdens die avond aangegeven positief te staan tegenover dit voorstel. De wijkkerkenraad besluit daarom om voor de nieuw aan te stellen predikant voor de Morgenwijk te kijken in de mobiliteitspool van het Dienstencentrum. Ds. Woudenberg zal op 17 november a.s. afscheid nemen als wijkpredikant en we hebben niet het idee dat er dan al een nieuwe predikant zal zijn gevonden. We hebben daarom de AK verzocht om een interim-predikant voor de Morgenwijk aan te stellen. Deze interim-predikant zal verantwoordelijk zijn voor de pastorale zorg binnen de wijk zolang er nog geen nieuwe predikant is gevonden.

Als vast punt staan de vacatures op de agenda. Vanuit de jeugd wordt gevraagd om clubleiding en een jeugdouderling. Zoals bekend heeft Petra Kiks een andere baan gevonden en zal zij ons eind 2019 verlaten. Er moet dus een opvolger voor haar worden gezocht. Vanuit de jeugdraad is een profiel-schets aangeleverd. Deze moet nog worden bewerkt en daarna zal met spoed gezocht worden naar een nieuwe jeugdwerker. Dit seizoen zal er ook een activiteit worden gestart voor zeer jonge kinderen, namelijk de liedjestrein. U hoort hier binnenkort meer van. Om de vacatures op te vullen willen we vanaf aankomende zondag de vacatures presenteren via de beamer. Hopelijk wordt daar op gereageerd en kunnen de vacatures vervuld worden.

Hierna volgen nog de rapportages van de verschillende organisaties. Er zijn de komende periode weer heel wat activiteiten, zoals een avond voor nieuwgekomenen en de alleengaandenmaaltijd. De mensen die bij deze doelgroepen horen, ontvangen een uitnodiging.

Dit was de laatste wijkkerkenraadsvergadering van de Morgenwijk als aparte wijk. Vanaf volgende maand vergaderen beide wijken samen.

*Marjolijn Sijtsma*

### Wijknieuws De Morgenwijk

Wat hadden we een mooie startzondag! Ik hoop dat het u/jou inspireert om aan één of meer activiteiten mee te doen. Wie de infomarkt in het Plantagepark gemist heeft kan ideeën opdoen in Samengeroepen of op de website [www.pghardewijk.nl](http://www.pghardewijk.nl). Maar vergeet bij al dat aanbod vooral niet de eigen persoonlijke geloofspraktijk. Daarom vraag ik aan alle lezers: Hoe geef je vorm aan je eigen persoonlijke geloofsbeleving? Lezen we Bijbel? Bidden we? Zingen we of luisteren we naar geestelijke liederen? Hebben we een Bijbels Dagboek, een Liedboek? Heeft de huisliturgie een plek in uw en jouw leven? Lezen we wel eens een goed godsdienstig boek? Want wat heeft het voor zin om te delen in kerkdienst, gebedsgroep of leerhuiskring als je niet ook zelf ontvangen hebt? Destijds hebben we wel eens gewerkt met het materiaal van Ds. Marius Noorloos, Leven uit de Bron. We leerden elkaar, dat er alleen gemeenteopbouw kan zijn als er tegelijk sprake is van persoonlijke geloofsopbouw. Dat is alweer jaren terug. Maar het geldt nog steeds. Eerst mogen we ontvangen, persoonlijk of samen aan het begin van een vergadering. Pas dan kunnen we geven. Een vergadering met een goed begin (de opening...) duurt minder lang en geeft minder problemen. Investeren in gebed en gezamenlijke bezinning haal je er in de loop van een vergadering zonder meer uit. Nu ik het toch over samenkomsten en vergaderingen heb – wat staat er zoal op de agenda? Op 16 sept. Kwam het Pastoraal Team samen. Dat bestaat uit Truus Schutter (vz), Aletta Sportel (secr), Carla van Peursem (coördinerend ouderling) en ondergetekende. Daar bespreken we het pastorale werk, het bezoeken van nieuwgekomenen, de attentiedienst, de aandacht voor huwelijksjubilea, de Kerstententies en alles wat verder valt onder het lemma 'pastoraat'. Op 2 oktober verzorgen we samen

met De Poorten een Pastoraal Beraad. Daar zijn allen aanwezig die bij het bezoekwerk betrokken zijn. Dat is een hele club. Dit keer zal het gaan over 'eenzaamheid'. Dat is ook een vorm van armoede! Het is namelijk een gebrek aan contacten. De kerk kan daarbij erg helpen. De liturgiecommissie zou samenkomen, maar dat hebben ds. Marissa van Meijl en ondergetekende een paar weken uitgesteld. Op 19 september komt de classispredikant Wilbert van Iperen namelijk voor een adviserend gesprek in het kader van het samengaan van De Morgenwijk en De Poorten. Wij willen zijn advies horen voor o.a. het opstellen van een instructie voor de liturgiecommissie. Dat zal in de toekomst een belangrijke commissie blijken te zijn. Op 24 september is er kinderdienstvergadering. Op 25 september komt de leeskring samen. We lezen: 'Ons geluksideaal, een nieuwe blik op een versleten idee' van Carl Cederström. Op 9 oktober komt het Convent van Pastores samen. Dat is de vergadering (met lunch) van de predikanten en kerkelijk werkers in Harderwijk. Niet onbelangrijk, want het is een beetje gek als je werkt in de kerk en je kent je plaatselijke collega's niet. En dan is daar nog begin november. De werkgemeenschap Harderwijk-Hierden-Ermelo. Dat zijn alle werkers van de ring (vroeger zeiden we classis) Harderwijk. Dit is de vergadering waar een consulent moet worden aangewezen die de beroepingscommissie helpt bij het zoeken naar een nieuwe predikant. Van de twee laatstgenoemde vergaderingen ben ik voorzitter en dat werk zal ik dus overgaan dragen. Vriendelijke groet,

*Ds. Aad Woudenberg*

### Afscheid van ds. Aad Woudenberg

De tijd gaat snel en we komen dichterbij het afscheidswEEKEND van ds. Aad Woudenberg, vele jaren de wijkpredikant van De Morgenwijk. Binnenkort hoopt hij met emeritaat te gaan en daar willen wij, gemeenteleden van De Morgenwijk, graag bij stil staan.

Op vrijdag 15 november a.s. zijn alle mensen die in de afgelopen 31 jaar ds. Woudenberg als hun wijkpredikant hebben meegemaakt van harte uitgenodigd om samen, onder het genot van een drankje en een buffet, afscheid van hem te nemen.

Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom in de Plantagekerk, om 18.00 uur beginnen we aan het buffet, dat tegen 20.30 uur wordt afgesloten. Graag zien wij uw opgave voor deze avond vóór 1 november tegemoet op: [vksksamen@gmail.com](mailto:vksksamen@gmail.com)

of naar onderstaande telefoonnummers:  
0341-415665 (Hidde Vogelsang), 0341-416506 (Henny Adema)

Bent u slecht ter been maar wilt u graag komen? Laat dit weten via uw opgave, naam, adres en telefoonnummer, dan zorgen wij voor vervoer.

## Cadeau

Uiteraard bieden wij vanuit de Morgenwijk een cadeau aan. Als u hieraan bij wilt dragen, dan kunt u dit doen door een bedrag te storten op:

rekeningnr. NL27RABO0146147626 t.n.v.

Wijkkas Morgenwijk o.v.v. cadeau.

Ook kunt u uw bijdrage aan dit cadeau in een enveloppe in de collectezak deponeren.

*De voorbereidingscommissie*



## DE POORTEN

### Vakantie

Begin oktober hopen Frank, Lonneke en ik een weekje vakantie te houden. Vanaf 30 september tot en met 6 oktober ben ik afwezig. In geval van dringende zaken weet onze scriba, Ada Brouwer, wie te bereiken.

*Ds. Marissa van Meijl*



## DE REGENBOOG

### Evaluatie begintijden eredienst

In de maanden mei-aug hebben we bij wijze van proef de begintijd van de late dienst veranderd naar 11.00 uur. Dit was n.a.v. een verzoek van de Hervormde gemeente. Door een verandering in de opvatting van de liturgie is er nieuwe behoefte ontstaan aan een langere dienst om 9.00 uur. Na alle mogelijkheden langs te zijn gelopen, leek beide kerkenraden een proef, met een latere begintijd van de late dienst, het beste. Bij de PGH zijn echter te veel reacties binnengekomen van kerkgangers, die hier negatieve ervaring mee hebben. De behoefte is om eerder naar de kerk te kunnen. Ook jammer is dat het koffiedrinken tussen de diensten minder gezamenlijk is geworden, omdat kerkgangers van de late dienst later of niet komen. Daarom hebben de kerkenraden besloten de begintijd opnieuw te veranderen naar

10.45 uur. We houden tegelijk vast aan de wens van de Hervormde gemeente dat hun vroege dienst tot 10.15 uur mag duren. De tijd tussen de diensten wordt daarmee verkort van drie kwartier naar een half uur. Er is daarbij zorgvuldig gekeken naar alle zaken die daarbij van belang zijn voor kerkgangers en kosters. Het is van groot belang dat er strakke hand gehouden wordt aan de eindtijd 10.15 uur, wat vooral voor de Hervormde gemeente een inspanning en begrip zal betekenen van vrijwilligers en kerkgangers. Om deze wijziging tijdig en zorgvuldig naar alle betrokkenen en media te kunnen communiceren is 6 oktober als start datum gekozen. In januari wordt deze kortere tijd geëvalueerd. Uw ervaring wordt op prijs gesteld. Geef deze dus door aan uw kerkenraad.

### Drumstel

Zoals u gezien hebt staat er een drumstel permanent op het liturgisch centrum. Dit is om tijdwinst te creëren bij het op- en afbouwen van de bands van de Hervormde gemeente, en het is beter voor het



drumstel zelf. Uiteraard mag ook de PGH van het drumstel gebruik maken. We zijn niet heel gecharmeerd van het uiterlijk van het drumstel tijdens de dienst, daarom gaan we kijken of we het beter kunnen camoufleren.

### Evaluatie visgraat opstelling

De visgraat opstelling is samen met HG en PSKD besproken, we hebben alle voor- en nadelen op een rij gezet. Het neerzetten van de kerkzaal in visgraat opstelling vergt van de beheerders/kosters drie keer zoveel tijd. Hiervoor zijn ook meer vrijwilligers en hulpmiddelen nodig, die door de week beschikbaar moeten zijn. Conclusie: De voordelen wegen niet op tegen de nadelen. De kerkzaal blijft staan in zijn huidige vorm.

*Joke Bode, scriba*

### Afscheid en bevestiging ambtsdragers

We nemen afscheid: Marja Vasmel heeft vier jaar zorgvuldig haar steentje bijgedragen in alle diaconale taken. Anita en Hans Oosterloo hebben als duo-ouderlingenaar een duo-steentje bijgedragen, met name in pastoraat en liturgie, en niet alleen de afgelopen vier jaar. Jaap Schipper heeft formeel vorig jaar afscheid genomen, maar bleef een jaar technisch voorzitter. Allemaal bouwden ze aan ons veelkleurige geestelijke huis de Regenboog. We zijn dankbaar voor hun inzet, de goede samenwerking en wat we samen bereikt hebben. We hebben afscheid van ze genomen in de kerkenraad en doen dat ook als gemeente op 6 oktober in de dienst. We bidden daarbij dat ze hun taken in tevredenheid en vrede mogen overdragen, en de Geest en hun verbondenheid met ons mag blijven. Een ambt draag je, maar nog meer word je gedragen. Je bent in dienst, maar nog meer krijg je een bediening om je in te zetten. In deze Geest beginnen drie mensen: Diny Jansen-de Vries wil als jeugdouderling bevestigd worden. En Elly Mulder-Lange en Jeanette de Rooij-Kamphuis willen bevestigd worden als diaken. We zijn blij dat zij ons enthousiaste team komen versterken. Cees de Windt, zal een jaar het voorzitterschap overnemen. Ook voor zijn inzet zijn we dankbaar. Hebt u opmerkingen of vragen over deze aanstellingen, laat het weten bij scriba (scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl). En weet u uitgenodigd dit mee te vieren op 6 oktober!

*Ds. David Kroeze*

### Op zoek

U begrijpt, we zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter. Net als we op zoek zijn naar ouderlingen en een diaken. We hebben een fijn team met enthousiaste mensen die echt wel wat kunnen; tegelijk staan we wel voor de vraag of we alles kunnen doen wat we graag willen. Mensen die graag kortere klussen doen bieden hulp en uitkomst. Maar we zien de grenzen van wat we kunnen wel dichterbij komen. Overweegt u actief te worden, op wat voor manier dan ook, laat het ons vooral weten. Dan bekijken we samen de mogelijkheden.

*De kerkenraad*

## DE JEUGD IS WEER VAN START

### We zijn weer begonnen!

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de eerste clubs weer van start gegaan; deze week zullen ze allemaal beginnen. De Rocksgroepen draaien weer en we verwelkomen de kinderen bij de kinderdienst en de tienerdienst. Nog even en er is weer disco en later in het jaar de kindercatechese en Avondmaalscatechese ... genoeg keus voor iedereen dus.

### Jeugdwerk: voor wie?

Het is altijd weer een beetje spannend. Wie komen er? Zien we de bekende koppies van vorig jaar en mogen we nieuwe kinderen en tieners verwelkomen?

Iedereen is van harte welkom, of je nu wel bij de kerk 'hoort' of niet. Dat is niet altijd voor iedereen duidelijk maar het maakt echt niet uit wie je bent en waar je vandaan komt; iedereen is welkom!

Dus bij deze ook een hartelijke oproep aan ouders, opa en oma's, ooms en tantes, buurmannen en buurvrouwen; als u kinderen en tieners kent die het leuk zouden vinden mag u ze gerust uitnodigen! Alle informatie staat op de website.

We geven geen club omdat wij het zo leuk vinden (dat is wel zo hoor maar is niet de hoofdreden); het is omdat we kinderen een plekje in de kerk en bij God gunnen waar ze op hun manier en wijze het geloof mogen vieren. En een plek waar ze de vriendschap kunnen vieren want dat is heel belangrijk.

### Club groep 3-4 Plantagekerk op maandagmiddag

In de folder staat een foutje. De club voor kinderen uit groep 3 en 4 is op maandagmiddag in plaats van maandagavond. Omdat het toch wel laat werd voor kinderen hebben we dit verplaatst. Precieze tijd en data van de club staan op de website. [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl)

### Hoe praat je met tieners over het geloof?

Woensdag 2 oktober komt Bert Reinds naar Harderwijk. Hij neemt ons mee in de vraag hoe je met je tiener(s) in gesprek gaat over het geloof. Dat valt lang niet altijd mee, dat weten we allemaal. Ik hoor het vaak verzuchten door ouders, grootouders, jeugdwerkers en andere gemeenteleden. Bert is orthopedagoog en heeft al veel op dit gebied gesproken en gepubliceerd. We kijken er naar uit dat hij bij ons is. De avond is natuurlijk voor ouders maar ook grootouders, jeugdwerkers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Om 19.45 uur staat de koffie klaar in de Regenboog en om 20.00 uur willen we beginnen. Deze avond wordt georganiseerd door het Leerhuis, de FonteinAcademy en de jeugdraad.

### Praten met volle mond

Misschien een beetje raar om dit onder het kopje jeugdraad te zetten want het zijn geen kinderen en tieners die hier komen. Maar ik wil graag iets met u en jullie delen. Begin september mocht ik een keer aanschuiven en wat vertellen. We hebben het gehad over psalm 1; over de boom die stevig staat bij de waterstromen; over een mens die stevig staat in zijn of haar God. En dat onze jongeren zulke bomen nodig hebben om te kunnen groeien, te kunnen schuilen en af en toe eens stevig tegenaan te botsen. Daarom zijn de oudere mensen, als bomen in de kerk, zo belangrijk voor onze jongeren. Ze hebben een voorbeeldfunctie en mogen een stevige en veilige plaats zijn voor hen. Ik was ontroerd om te horen over kleinkinderen; het verdriet om hen die niet meer in de kerk komen. Het verlangen naar meer jongeren en de hartelijke liefde voor onze jeugd. En als kers op de taart zat ik naast een collega van me, zij werkte weliswaar lang geleden (ik geloof wel 60 jaar terug!) onder de jeugd van de kerk in Amsterdam maar het was een feest van herkenning.

Lieve mensen, dank voor de gastvrijheid en de mooie gesprekken.

*Petra Kiks [jeugdwerker@pghraderwijk.nl](mailto:jeugdwerker@pghraderwijk.nl) T 06 46632616*



## BEZOEK UIT SYRIË

Op 12 september was Sara Savva uit Syrië te gast in de Plantagekerk. Kerk in Actie steunt het werk van Grieks-Orthodoxe kerk waarbij zij werkt en ze was naar Nederland gekomen voor overleg en om in gemeenten te vertellen over de situatie daar. Omdat onze ZWO commissie al 2 jaar dit project met € 15.000 steunt kregen we de kans haar uit te nodigen. Sara vertelde dat na 8 jaar oorlog veel gebouwen en wegen vernietigd zijn, miljoenen mensen gevlucht, anderen gedood, gewond of getraumatiseerd. 80% van de bewoners is nu afhankelijk van hulp.

Ondanks de kleine minderheid die de christenen er vormen zijn ze heel actief met hulp op allerlei gebied voor iedereen. Sara geeft leiding aan dit werk. Ze was woonachtig op Cyprus, hoort bij deze kerk, en toen ze gevraagd werd te komen helpen, deed ze dat. De Orthodoxe kerk in Syrië is een hele oude kerk, gesticht door de apostelen Petrus en Paulus. Haar kantoor is aan de rechte straat in Damascus, bekend uit het verhaal van Paulus.

Ongelofelijk hoeveel moed deze mensen hebben om in oorlogsgebied te werken! De VN heeft 53 lokale organisaties onderzocht en zij kwamen hier als de beste uit. Vooral hulp aan kinderen vinden ze belangrijk. Sara vertelde veel verhalen, waaronder het verhaal van een jongen van 7 die een oog verloor. Hij vertelde dat hij met één oog prima kan leven en later als hij groot is wil hij oogarts worden. Het was een heel indrukwekkende avond. Dit werk mogen we ook de komende tijd steunen met ons gebed en een geldelijke bijdrage.

*Marja Bakker, ZWO*



## PASTORALIA

*Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.*

*Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.*

In de Klimop verblijft **mevr. Dingemans-Bulthuis**, Weth. Jansenlaan 90 (3844 DG). Zij is daar opgenomen voor revalidatie.

**Dhr. Hans van Schaik**, Voorste Wei 5, laat ons weten dat het hem naar omstandigheden goed gaat. Hij gaat in 'minder zware' vorm door met de behandeling. In de hoop op nog een tijd met een goede kwaliteit van leven.

**Mw. Loes Ruiter**, Allee in Hierden, kwam naar ten val brak heup en arm. Na haar ziekenhuistijd revalideert zij nu op de Klimop, k420. Ook **mw. Witteveen**, Kapittelstraat is komen te vallen. Zij is tijdelijk naar de Dillenburg in Ermelo, K 103. **Mw. Ineke van Steenwijk** is verhuisd vanuit Sonnevancq naar Weideheem, afd. Linde, waar zij nu een vaste plek heeft gekregen. **Mw. Hannie Dirksen**, P.C. Hooftplein 52, moest een zware buikoperatie ondergaan. We wensen al onze zieken kracht om te dragen en Gods nabijheid in deze tijd van ziek zijn en herstellen.

*Gertie van Dijk-Vermeulen*

## KERKELIJK BUREAU

### COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via [www.pggharderwijk.nl](http://www.pggharderwijk.nl) of via het kerkelijk bureau, [kerkelijkbureau@pggharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pggharderwijk.nl), tel. 412188. Afhalen en verkoop elke dinsdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

### REKENINGNUMMERS

**Vaste vrijwillige bijdrage**  
 NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie  
**Giften**  
 ZWO - NL42RABO0317714554  
 Diaconie - NL39RABO0317714996  
 Fonteinwerk - NL67RABO0385726139  
 Kerk - NL28RABO0317770969

### COLLECTE-OPBRENGSTEN JULI 2019

<b>7 juli</b>	Diaconie	1.107,33
	Kerk	455,68
	Renovatie Pastorie	288,91
<b>14 juli</b>	Stichting Femme	1.047,90
	Jeugdpastoraat	293,34
	Kerk	412,29
<b>21 juli</b>	Diaconie	805,90
	Renovatie Pastorie	353,02
	Kerk	476,67
<b>28 juli</b>	Dresden Roemenie	515,69
	Ouderenpastoraat	313,81
	Jeugdpastoraat	236,16



Op het moment van schrijven ligt **dhr. Wim van der Hout** (Goeman Borgesiuslaan 3) in het ziekenhuis. Wim heeft drie verstopte hartslagaders en wacht totdat hij in Zwolle geopereerd kan worden. Via deze weg leven we met hem en zijn vrouw Stien mee en wensen hen Gods zegen.

*Ds. Marissa van Meijl*

In St Jansdal is opgenomen **dhr. Dirk Lof**, Hanekamp 144 na een hartinfarct.

**Mw. Metta Woudstra**, Piet Heinlaan 65 zou een ingreep aan het hart ondergaan. Die moest echter door bijkomende complicaties worden uitgesteld. **Mw. Leida Mouw**, Couperuslaan 71 revalideert na een akelige val in De Klimop. **Mw. Willy van Eijk**, H. de Manstraat 16, is thuis teruggekeerd na een periode van herstel in de Dillenburg.

*Ds. Aad Woudenberg*

Wij leven mee met **mevr. Gerritsen-Wiggers**, Churchillaan 59. Zij is ernstig ziek en verblijft op dit moment in het St Jansdal. Eveneens met **mevr. Veerman-Nierop** is vanuit het ziekenhuis naar het Hospice in Ermelo gegaan (Julianalaan 51, 3851 RA).

## KERKELIJKE STAND

### Nieuw ingekomen

Dhr. L.T. Schouten, Grote Poortstraat 128, uit Nunspeet  
 Fam. Verweij, Bloemendreef 25, uit Bergambacht  
 Dhr. B.J. Hoeve, Haspel17-14 uit Vlaardingen  
 Dhr. H.J. Kieft, Langezand 59, uit Zeewolde  
 Dhr. E. Brandhorst, Flevoweg 21, uit, Amsterdam  
 Dhr. W.J. van Norden en mevr. Q.D. van t Spijker, Goudsbergerhout 3, uit Ermelo

### Verhuisd

Mevr. N. E. Veenboer, Westrak 94 naar Bazuindreef 110  
 Dhr. en mw. J. Jonker Swingdreef 30 naar Oldenallerhout 102  
 Dhr. I. Schmol, Fokko Kortlanglaan 101-77 naar Dotterbloemdreef 16  
 Fam. F. Jonker, Operadreef 27 naar Bluesdreef 20  
 Mw. E.M. Veenkamp-Schut, De Rieten 11 Uddel naar P.C. Boutenslaan 34  
 Mevr. A. van der Lugt, Ganzekamp 7 naar van Galenlaan 22  
 Dhr. M. Assies, Vischmarkt 57/D naar Blauwverversteeg 1/D  
 Mevr. J. Th. Gort- van de Pieterman, Spakenburgpad 2 naar Zijpenbergerhout 7  
 Dhr. S. Hopster, Touwbaan 76 naar Bakenbergerhout 25  
 Mevr. J.R. de Haas, Johanniterlaan 12/9 naar Kerkstraat 29

### Vertrokken

Mevr. W.P.M. Wildschut, Klavermeen 43 naar Barneveld  
 Fam. J. Keijzer, Wijtgraaf 28-3 naar buitenland  
 Mevr. I. Stegeman, Touwbaan 16 naar Ermelo  
 Mevr. M.D.E. de Boer, Alb. Thijmlaan 16 naar Nunspeet  
 Dhr. en mevr. J. v.d. Beerekamp, Jan van Nassaupark 36 naar Noordwijk



## DE HOOFDIGE BOER



Op verzoek enige toelichting. Op de laatste gemeentevergadering had ik het over het gedicht van A.C.W. Staring (1767-1840) 'de hoofdige boer' (Hoofdig = koppig). Het humoristische gedicht gaat over boer Scholte Stuggink. Bij Almen aan de Berkel was een doorwaadbare plaats. Als de mensen ter kerke gingen werden ze altijd nat. En de meisjes kregen natte rokken. Tot groot genoegen van het kerkvolk werd er toen een brug gebouwd. Maar boer Scholte Stuggink ging altijd nog door het water met laarzen aan. Staring laat hem zeggen in het gedicht: "Bouwt gij een brug om droog te gaan? Ik kom er ook, met laarzen aan!" "Waarom doe je dat nou?" vroeg een medekerkganger. Scholte Stuggink antwoordde koppig: "Omdat mijn vader en mijn grootvader en diens vader het ook altijd zo gedaan hebben. En ik houd hen in ere!" Tip van uw predikant: Knip dit plaatje maar eens uit en leg het in uw Bijbel. En denk er nog eens aan als we in de kerk met zogenaamde nieuwigheden komen.

*Ds. Aad Woudenberg*

## GEZOCHT: SCHILDERIEN VAN HARDERWIJKER KERKEN

Wij, de kunstcommissie Plantagekerk, hebben het plan opgevat voor een expositie over bestaande en verdwenen Harderwijker kerken. Wij weten dat er van verschillende kerken in het verleden schilderijen en tekeningen zijn gemaakt. Sommige kerken zijn inmiddels gesloten of gesloopt, maar een afbeelding kan mooie oude herinneringen ophalen. Zo dook onlangs een aquarel op van de Plantagekerk anno 1988.

Hebt u, of weet u, een schilderij, tekening of andere afbeelding van een van de kerken in Harderwijk/Hierden, neemt dan contact met ons op. Bij voldoende materiaal denken we dan in 2020 in de Plantagekerk een bescheiden expositie te verzorgen. Aanmelden kan bij: Annelies Middelkoop (tel. 0341 419591), Ans van der Boom (tel. 06 20653116) of Peter Kamphuis.

*Kunstcommissie Plantagekerk*

## Ontmoeting

### GEEF HOOP!

Sluit jij aan bij één van onze mensen door één per maand een bezoektje te brengen of wat te ondernemen buiten de deur? Weten dat iemand langskomt, geeft hoop in de vastgelopen levens van mensen. Je ontdekt een nieuwe wereld en met jou kijken we wat leuk is om te pakken en wat bij je past. Inzet 1 á 2 uur per maand. Word vrijwilliger en meld je bij ons aan. Onze netwerkbegeleiders blijven op jou betrokken en lopen met je mee in het aangaan en onderhouden van het contact. Brenda Hannessen: (bhannessen@ontmoeting.org 06-86865602 [www.ontmoeting.org/vrijwilligers](http://www.ontmoeting.org/vrijwilligers))

*Stichting Ontmoeting*

## G LEERHUIS

### Ze geloven het wel

Hoe praat je met je tiener over God en geloof en de kerk? Bert Reinds, orthopedagoog en schrijver van meerdere boeken

VOOR OUDERS, GROOTOUDERS, JEUGDWERKERS EN ALLEN DIE BIJ DE JEUGD BETROKKEN ZIJN!

### BERT REINDS

KOMT SPREKEN OVER 'ZE GELOVEN HET WEL'

HOE PRAAT JE MET JE TIENER OVER GOD EN GELOOF EN DE KERK?



WOENSDAG 2 OKTOBER 2019

20.00 – 22.00 UUR IN 'DE REGENBOOG'  
BIEZENPLEIN 1 IN HARDERWIJK



Leerhuis, Jeugdgraad en Fontein Academy PGH  
info: [info@leerhuisharderwijk.nl](mailto:info@leerhuisharderwijk.nl)



Protestantse Gemeente Harderwijk

over dit onderwerp, komt hierover met ons spreken. Voor ouders, grootouders, jeugdwerkers en allen die bij de jeugd betrokken zijn. Georganiseerd door Jeugdgraad, FonteinAcademy en Leerhuis. Op woensdag 2 oktober van 20.00 tot 22.00 uur in De Regenboog.

*Corrie van der Wal*

## G LEERHUIS

### Joodse tekens en symbolen

Weten wij als christenen wat joden gelooven? Welke symboliek gaat schuil achter de



tekens, die bijna allemaal zijn gebaseerd op de Torah. Gerard Minnaard gaat voor ons een tipje van de sluier oplichten.

In de Regenboog, op woensdag 9 oktober, om 20.00 uur. Contactpersoon: Annelies Middelkoop, tel. 419591.

*Corrie van der Wal*

## PRATEN MET VOLLE MOND

Donderdag 3 oktober is er in de Plantagekerk weer 'Praten met Volle Mond', een gespreksgroep rond de maaltijd. Deelname staat open voor iedereen van elke leeftijd die zin heeft in een zinvol gesprek onder het smakelijke eten. Het gespreksthema wordt kort ingeleid door een van onze pastores. U bent welkom vanaf 17.00 uur, aan tafel 17.30 uur. Reserveer uiterlijk maandag 30 september 12.00 uur via het prikbord in de Plantagekerk of telefonisch (06 20653116).

*Team Praten met Volle Mond*

## **G** DE +GROEP GAAT WEER VAN START

Elke tweede zondag van de maand komen we bij elkaar in De Regenboog. Vanaf 19.45u is er koffie/thee en van 20.00u tot 21.30u lezen we in de Bijbel en praten we in kleine groepjes over het onderwerp. We hebben gekozen om dit jaar samen een werkboekje te volgen met als titel: 'Dit is mijn lichaam', de kracht van samen geloven in een verbrokkelde samenleving.

We willen samen groeien in de relatie met God en met elkaar en ons daarbij oefenen in vrijmoedigheid te spreken over wat het betekent om onderdeel van het lichaam van Christus te zijn. In ons eigen leven, onze gemeente en in de samenleving. Als je zin hebt om je met ons in dit onderwerp te verdiepen, ben je hartelijk welkom. Het werkboekje zal voor je aangeschaft worden. We zien uit naar inspirerende avonden met elkaar.

Wil je liever eerst nog wat meer informatie dan kan je contact opnemen met Lucy Vinke (0341-433756, E lvinke@gmail.com) of Anita Oosterloo (0341-425785 joly.anita@gmail.com). De eerste avond is op zondag 13 oktober aanstaande. 10 november en 8 december, 12 januari 2020, 9 februari, 8 maart en 19 april.

*Anita Oosterloo*

## **OPROEP VRIJWILLIGERS voor het Willem Holtrop Hospice**

Het Willem Holtrop Hospice in Ermelo is op zoek naar betrokken mensen (M/V), die 1 x per week als zorgvrijwilliger in het hospice willen werken. De taken bestaan uit het verzorgen van de bewoners, het bieden van aandacht en ontspanning en het uitvoeren van huishoudelijke taken.

U kunt rekenen op goede begeleiding, een gedegen inwerkprogramma en een uitgebreid trainingspakket. Sta je stevig in je schoenen en heb je een warm hart voor mensen? Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator:

[vwcoordinator@willemholtrophospice.nl](mailto:vwcoordinator@willemholtrophospice.nl)

Meer informatie over beide taken vindt u op onze website: [www.willemholtrophospice.nl/vacatures/vrijwilligers](http://www.willemholtrophospice.nl/vacatures/vrijwilligers)

*Wies Phaff*

## **BESTUURSLID (m/v) GEZOCHT voor stichting Present Harderwijk**

### **Organisatie**

Present Harderwijk is in 2010 ontstaan op initiatief van enkele kerken. Zij organiseert momenteel zo'n 50-60 projecten per jaar waarin groepen mensen op vrijwillige basis aan de slag gaan voor mensen die hulp nodig hebben. Vanuit onze Christelijke motivatie willen we in onze stad meebouwen aan een samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat we naar elkaar omzien.

### **Taken en verantwoordelijkheden**

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten, de financiën, het beleid en het werkgeverschap van de stichting. Zij heeft een belangrijke rol in visievorming en het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk met andere bestuurders in kerken, overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast heeft zij bestuurlijke contacten met Stichting Present Nederland. In de praktijk is het operationeel team verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Dit team bestaat uit vrijwilligers. De organisatie wordt aangestuurd door de algemeen coördinator en de projectcoördinator.

### **Wat zoeken wij?**

Op dit moment is er behoefte aan een bestuurslid, bij voorkeur uit de Harderwijker samenleving, die affiniteit heeft met financiën/fondswerving.

### **Interesse?**

Wil je ook graag iets doen voor mensen in onze stad die het minder getroffen hebben in het leven, bel of mail naar de voorzitter Jacco Verboom, [jacoverboom@gmail.com](mailto:jacoverboom@gmail.com), tel: 06-11388354, voor 21 oktober.

*Annemiek Tenhove*

## **MARINUS VAN STEENWIJK OP PODIUMPLANTAGEKERK**

De bekende Harderwijker pianist en gemeentelid Marinus van Steenwijk is zaterdagmiddag 28 september op speciaal verzoek te gast op PodiumPlantagekerk. Hij speelt zijn programma van hoogstaande kwaliteit onder het motto: De verliefdheiden van Mozart en Beethoven.

De heer Van Steenwijk (88) heeft al meer dan vijftig jaar pianoconcerten verzorgd, die hij altijd met de nodige humor inleidt. Ook dit keer weet hij zijn ruime schare fans ongetwijfeld een uur lang te boeien. PodiumPlantagekerk begint om 16.00 uur, zaal open vanaf 15.30 uur. De toegang is gratis.

## **MEDITATIEF SCHILDEREN**

God zoeken, bij God willen horen wil zeggen dat in je leven liefde en creativiteit tot uitdrukking komen: zoeken naar heelheid en ontplooiing; zijn wie je kunt zijn, zo leven dat er beweging in zit, dat er iets gebeurt. Dit zijn mooie woorden uit het tijdschrift Volzin.

O.l.v. Gertie van Dijk willen wij op 9 oktober en 20 november gaan schilderen. Deze avonden beginnen wij met een korte meditatie n.a.v. een Bijbeltekst en aansluitend gaan wij schilderen wat de tekst met u doet. Niet te diep nadenken maar schilderen vanuit het hart. De avonden vinden plaats in de Plantagekerk en beginnen om 19.30 uur.

U kunt zich opgeven bij Willemien Mondria, tel 0630309328 of email: [wmondria@caiway.net](mailto:wmondria@caiway.net)

*Willemien Mondria*

## **SPETTERENDE START-ZONDAG MET EEN GOED VERHAAL!**

Boven dit stukje dezelfde kop als bij de aankondiging een paar weken geleden. De startzondag heeft vele verwachtingen overtroffen. Waren de week voor het evenement de weersvoorspellingen nog dramatisch: het werd het een stralend zonnige dag. Van alle kanten kwamen mensen aangestroomd om in het Plantagepark de dienst en de dag bij te wonen. Zoals gehoopt en beoogd waren er vele voorbijgangers die letterlijk, en hopelijk ook figuurlijk, even stil stonden bij het horen van de band en de woorden die gezegd werden. Zelfs op een paar balkonnetjes van omwonende werd de dienst meebeleefd. Het werd echt een dag van samenzijn, onder het genot van heerlijk eten en drinken. Mede mogelijk gemaakt door de vele helpende handen en sponsors. Kortom: een dag van ontmoeting, verbinding en gezelligheid. Een dag waarop dat eeuwenoude verhaal van Ruth en de oeroude bomen van het Plantagepark ons het goede verhaal vertelden!

PS. Eén vrijwilliger, een commissielid en een bewaker meldden zich op de startzondag spontaan aan. Mocht je ook enthousiast geworden zijn en (bij leven en welzijn) in 2020 een bijdrage willen leveren, mail naar: [ghvandebelt@hetnet.nl](mailto:ghvandebelt@hetnet.nl). Ook tips en verbeterpunten zijn van harte welkom.

*Evelien Wingelaar*

## Oog om oog?

1 Samuel 24

Je hoort het mensen wel vaker zeggen; dat ze het moeilijk vinden om de God van het oude en de God van het nieuwe testament met elkaar te rijmen. Omdat het oude testament toch veel meer haat en oorlog en doden of gedood worden is. Waar past daar het beeld wat Jezus ons laat zien in? Dat van een liefdevol Vader, die om Zijn kinderen en Zijn schepping geeft?

Maar het oude testament is breed. Het gaat van het ontstaan van de wereld en de oorsprong van goed en kwaad over op liederen en poëzie. En van daaruit weer door naar geslachtslijsten om vervolgens uit te komen, inderdaad, bij verhalen die onbegrijpelijk lijken, om uiteindelijk toch ook ruimte te bieden aan geschiedenissen zoals die van 1 Samuel 24.

Deze herfst houden we ons in onze kerk bezig met David. Het is nu alweer een tijdje dat koning Saul het voorzien heeft op zijn leven, maar in deze geschiedenis lijkt hij wel heel erg dicht in de buurt te komen.

Het is wanneer Saul terug komt van de strijd, als hij hoort waar David zich ongeveer bevinden moet. Met 3000 man sterk trekt hij er op uit om zijn vijand in gevangenschap te nemen. Maar de zoektocht duurt lang. En een mens heeft nu eenmaal zijn behoeftes... Ook koningen hebben die. Dus trekt Saul zich terug, niet wetende dat hij zich in dezelfde grot bevindt als waarin David zich verstopt heeft. Maar hoewel zijn soldaten David aansporen om Saul van het leven te beroven, 'Dit is uw kans! De Heer heeft u machtiger gemaakt dan uw vijand. U kunt nu met hem doen wat u wilt!'; doet David dit toch niet. Heel stilletje sluipt hij dichterbij om vervolgens een klein stukje van Sauls mantel af te snijden. En als Saul dan naar buiten loopt, dan confronteert hij hem hiermee. Met wat hij ook had kunnen doen. Met wat had kunnen zijn.

Prachtig is Davids handelen. David, die heel goed voor 'oog om oog, tand om tand' had kunnen kiezen en die zich daarbij ook nog eens achter Gods naam had kunnen verschuilen. Maar David, die uiteindelijk besluit dat het niet aan hem is om zomaar over het lot van de ander te beslissen. Omdat wij simpelweg niet over het leven van een ander gaan. En prachtig zijn vervolgens ook de emoties die we bij Saul over het gezicht zien glijden. Besef. Berouw. Verdriet. Heel even lijkt de oude Saul, die eens zo nauw met God door het leven trok, naar voren te komen.

Het statement wat David met zijn handelen maakt, is er een die in de tientallen, honderden, duizenden jaren erna veel te vaak vergeten is. In naam van God zijn er door de geschiedenis heen steeds weer onnoembaar veel mensen om het leven gebracht.

We schudden ons hoofd als we horen hoe men soms in andere religies uit de naam van hun God tot onvoorstelbaar handelen komt... Maar ook de geschiedenis van ons eigen geloof is er helaas niet vrij van. Denk aan de kruistochten. Denk aan de manier waarop de rol van bijvoorbeeld slaven en vrouwen eeuwenlang afgebakend is geweest. Maar denk ook aan hoe mensen met een andere geaardheid nog niet eens zo gek lang geleden behandeld zijn. En hoe zij soms nog steeds behandeld worden. Want nog altijd worden mensen om wie of wat ze zijn (of om wie of wat ze niet zijn) in een hoek gezet. Ook in naam van God en het geloof. Zeker ook in naam van God en het geloof.

David geeft ons in dit verhaal een andere wereld. Niet één waarin de stelregel van hardheid en oordeel gevolgd wordt, maar juist één waarin een weg van mededogen en verdraagzaamheid en van vertrouwen in God leidraad is. En ja, dat is toch zeker óók een kant die het oude testament in zich draagt.

An eye for an eye only  
ends up making the  
whole world blind.



**Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leerrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.**

**Deze uitgave is dat ds. M.B. (Marissa) van Meijl-Buitink m.vanmeijl@pgharderwijk.nl**

### Bijbel Leesrooster

vrijdag	27 september	Lucas 16:19-31
zaterdag	28 september	Lucas 17:1-10
zondag	29 september	1 Samuel 21:2-10
maandag	30 september	1 Samuel 21:11-22:5
dinsdag	1 oktober	1 Samuel 22:6-23
woensdag	2 oktober	1 Samuel 23:1-13
donderdag	3 oktober	1 Samuel 23:14-28
vrijdag	4 oktober	1 Samuel 24:1-8a
zaterdag	5 oktober	1 Samuel 24:8b-23
zondag	6 oktober	1 Samuel 25:1-19
maandag	7 oktober	1 Samuel 25:20-35
dinsdag	8 oktober	1 Samuel 25:36-44
woensdag	9 oktober	1 Samuel 26:1-12
donderdag	10 oktober	1 Samuel 26:13-25
vrijdag	11 oktober	1 Samuel 27:1-28:2

Ds. Marissa van Meijl

## ZONDAG 29 SEPTEMBER

Collectes: 1. Diaconie; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

### Plantagekerk

09.30 uur: ds. M.B. van Meijl-Buitink, HA

### De Regenboog

09.00 uur: ds. H. Eendebak, HA

### Sonnevanck

10.00 uur: mw. F. Meijers-Bruijnes, m.m.v.  
Gospelkoor Inspiration

### St Jansdal

10.15 uur: ds. H. v.d. Burg

### Randmeer vrijdag 27 september

18.30 uur: ds. M. van Leeuwen

### Weideheem vrijdag 27 september

19.00 uur: dhr. P. Rotteveel

## ZONDAG 6 OKTOBER

Collectes: 1. Kerk & Israël; 2. Kerk; 3. Renovatie pastorie

### Plantagekerk

09.30 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen

11.30 uur: ds. J. Visser, Fonteindienst

### De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze, bevestiging  
ambtsdragers m.m.v. Colorful

### Sonnevanck

10.00 uur: ds. J.F. Kievit, HA

### St Jansdal

10.15 uur: pastor M. van Veen

### Boerhaavehof vrijdag 4 oktober

18.30 uur: mw. F. Meijers-Bruijnes

### Weideheem vrijdag 4 oktober

19.00 uur: ds. W.N. Middelkoop

## PLANTAGEKERK

**Zondag 29 september (9.30 uur)** Vanochtend vervolgen we onze weg met David. In de voorgaande hoofdstukken, waarin de liefde van Sauls kinderen voor David de groeiende haat van hun vader omlijstte, was er al sprake van dat David moest vluchten. Vanmorgen vinden we hem verder op zijn vlucht en komt hij aan in Nob, bij de priester Achimelech. Bij hem in de tempel vindt David heilige broden; een uitkomst voor zijn honger; toch? Van de heilige broden gaan we deze ochtend over naar het brood wat voor ons op de Avondmaalstafel klaar staat. Brood om met elkaar te delen en wat ons herinnert aan. U bent er toch ook? (Ds. Marissa van Meijl)

**Zondag 6 oktober (11.30 uur)** Het thema van de dienst is: Hoe heurt het eigenlijk? In deze dienst neemt Jan Visser ons mee in de wereld van de etiquette. Iedere gemeente heeft zijn eigen regels tijdens de vieringen, we mogen de ander hier niet op beoordelen of veroordelen. Hoe gaat Jezus hier mee om? Vindt hij het belangrijk hoe het heurt of ziet Hij de ander? Kijk eens met wie Hij allemaal eet. Vandaag vieren wij het Avondmaal, (ook dit kan op verschillende manieren gevierd worden). Je bent van harte welkom (om hier achter te komen) op zondag (Marina Muijt)

## DE REGENBOOG

**Zondag 29 september (9.00 uur)** Op deze slotzondag van de Vredesweek lezen we van het komende Vrederijk. Jesaja 35: de vreugde om de woestijn die zich zal verheugen, de dorre vlakke, die vrolijk zal zijn. Waar gejuich en vreugde de stad binnentrekken en gegemmer en verdriet weg zullen vluchten. We vieren het Avondmaal als een voorproefje van die Toekomst en we zoeken naar wat onze plaats daarin kan zijn. Het thema is: het wonder van de Liefde. (Henk Eendebak)

**Zondag 6 oktober (10.45 uur)** Een ambt draag je, maar vooral word je gedragen. Door de gemeente, door de Geestkracht, die je voelt en merkt in kerk-willen-zijn. We danken voor de jarenlange inzet van hen die afscheid nemen. Met open armen ontvangen we hen die het overnemen (zie elders voor de namen). Wat is er bijzonder aan een ambt? Je mag zorgdragen voor een stukje kerk-zijn. Kerk-zijn is letterlijk 'van-de-Heer' zijn, het woord kerk is een verbastering van 'Kyriake'-'van de Heer'. Dát is de kern: je zorgt voor de gemeenschap van de God die ons draagt, juist in het ambt. Dát mag blij klinken, met muziek van Colorful o.l.v. Mikael Leendertse. (Ds. David Kroeze)

## DIENSTEN IN RANDMEER EN BOERHAAVEHOF

Vanaf 1 oktober zal de wekelijkse dienst in Randmeer aangepast worden tot eenmaal in de twee weken. Op de opgevallende plek zal er een dienst plaatsvinden in de onlangs in gebruik genomen Boerhaavehof.

U vindt de gegevens hierboven

Redactie

### Collecte 29 september - EIGEN DIACONALE TAKEN

*Uw bijdrage vormt het werkkapitaal van onze diaconie. Dank voor uw aandeel in ons werk.*

### Collecte 6 oktober - KERK EN ISRAËL

*Met de Israëlzondag geeft de kerk gestalte aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de kerk met Israël en gebed voor het volk Israël. Met de collecte van de Israëlzondag steunen wij het werk van Kerk en Israël. Kerk en Israël willen mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund.*

## VAN DE REDACTIE

De redactie van SamenGeroepen is bezig met de voorbereidingen voor de jaargang 2020. Daarom nodigen we u uit, ter invulling van pagina 3, ideeën aan te dragen voor het hoofdartikel. U kunt een voorstel doen als werkgroep, commissie, etc. U dient er rekening mee te houden dat er voor een aantal nummers al afspraken zijn gemaakt. Maar verse gedachten zijn immer nodig en gewenst. Een dergelijk artikel omvat circa 900 woorden. U mag het zelf schrijven (na overleg), maar wij kunnen ook een auteur zoeken. Voorbeelden zijn: Het werk of de opdracht van een werkgroep kan worden toegelicht, het artikel kan opiniërend van karakter zijn, maar ook aandacht voor een bepaald aspect van het geestelijk leven belichten. Een illustratie is welkom, maar neemt wel ruimte in beslag die ten koste gaat van de omvang van het artikel.

Ook een column (zelf geschreven) op pagina 2 is welkom. Maximaal 250 woorden. Een voorstel ter illustratie stellen we op prijs.

En last but not least: We zouden graag onze redactie aanvullen/uitbreiden met een enthousiaste persoon, mogen er ook meerdere zijn.

U kunt reageren door een mail te sturen naar [publiciteit@pgharderwijk.nl](mailto:publiciteit@pgharderwijk.nl), onder vermelding van SaGe.

Redactie