

Samen Geroepen

NR 16 2019

13 september -26 september 2019

kerkelijk centrum
deregenboog

Afronding Verleden, Heden, Toekomst

U2 in de Plantagekerk

Muzikale Monumentendag



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

WERKEN IN DE TUIN / DE TUIN

Kent u dat: Werken in de tuin? Onze kerk heeft ook een tuin, twee tuinen zelfs. De "Tuin van Lof" bij de Regenboog en de pastortuin bij de Plantagekerk.

De tuin van Lof wordt door een groep gemeenteleden onderhouden. Die krijgt aandacht en wordt met liefde verzorgd. Het is gezellig geworden. Alles groeit en bloeit en het is een genot daartussen te zitten.

De tuin rond de pastorie bij de Plantagekerk stond vol met onkruid en de aanwezige struiken zijn uitgegroeid tot een ondoordringbaar oerwoud. Daarom hebben Coen van Woerkom, de scriba van de AK, en ik nu een paar dagen in die tuin gewerkt. (Ja, wij kunnen meer dan alleen praten...) Als je dan zo bezig bent in die tuin, gaat die tuin ineens lijken op onze PGH. Mooie, in verschillende kleuren bloeiende struiken zijn door gebrek aan onderhoud uitgegroeid tot een hoog oerwoud. Elke struik probeert zijn plek te vergroten. Elkaar wegduwend om zelf hoger en mooier te worden. En dan groeit er, net als in de pastortuin, wel een mooi ogende bruidssluier over alles heen, maar die verbergt alleen wat eronder staat. En bovendien kun je door de vele wespen niet meer dicht bij de stam, bij de oorsprong van de struik komen.

Herkent u het beeld?

Maar als je dan met elkaar aan de gang gaat, ontstaat er iets moois. En dan zie je dat er weer meer licht komt. Ruimte voor elke kleurrijke struik. Elk op zijn eigen plek, maar in harmonie met elkaar. Groeien en bloeien. Je kunt weer tot de stam en wortel doordringen.

En dan hoor je ineens van passanten, vreemden en bekenden, hoe blij ze met het resultaat zijn. En zie je een groepje vrijwilligers de pastorie schilderen en verven. En blijken zich al meer dan vijftien vrijwillige schoonmakers te hebben gemeld. En lopen er de hele dag mensen de kerk in en uit.

De tuin is niet klaar. De achtertuin wacht op de plannen van verbouw. Er moeten in de voortuin nog plantjes komen om het nog beter te maken. Maar daar moet u allemaal bij helpen. U heeft vast wel ideeën of stekjes.

Ziet u het beeld nog steeds?

Als we er samen de schouders onder zetten, hebben we, met Gods hulp, sneller dan we denken, gevonden wat we zoeken: Een Tuin van Lof, met betekenis voor heel Harderwijk.

Peter Scherpenisse, voorzitter AK

De Tuin van Lof bij de Regenboog 'live' bewonderen? Bekijk het bloemrijke filmpje (2 min.) op www.pgharderwijk.nl/tuinvanlof

AFSCHEID VAN DS. AAD WOUDENBERG

Leden van de Morgenwijk,

De tijd gaat snel en we komen dichtbij het afscheidswEEKEND van ds. Aad Woudenberg, vele jaren de wijkpredikant van de Morgenwijk. Binnenkort hoopt hij met emeritaat te gaan en daar willen wij, gemeenteleden van de Morgenwijk, graag bij stil staan.

Op vrijdag 15 november a.s. zijn alle mensen die in de afgelopen 31 jaar ds. Woudenberg als hun wijkpredikant hebben meegemaakt van harte uitgenodigd om samen, onder het genot van een drankje en een buffet, afscheid van hem te nemen.

Vanaf 17.30 uur bent u welkom in de Plantagekerk. Om 18.00 uur beginnen we aan het buffet, dat tegen 20.30 uur wordt afgesloten.

Graag zien wij uw aanmelding voor deze avond vóór 1 november tegemoet op: vksksamen@gmail.com of via 0341-415665 (Hidde Vogelsang) of 0341-416506 (Henny Adema).

Bent u slecht ter been maar wilt u graag komen? Laat dit weten via uw opgave, naam, adres en telefoonnummer, dan zorgen wij voor vervoer.

Cadeau

Uiteraard bieden wij vanuit de Morgenwijk een cadeau aan. Als u hieraan bij wilt dragen, dan kunt u dit doen door een bedrag te storten op: bankrekening NL27 RABO 0146147626 t.n.v. Wijkkas Morgenwijk o.v.v. cadeau.

Ook kunt u uw bijdrage aan dit cadeau in een enveloppe in de collectezak deponeren.

Met een vriendelijke groet namens de voorbereidingscommissie,

Laura Stade

Spreuk:

Als je niet bereid bent een berg te beklimmen, zal je nooit van het uitzicht genieten.



Bij de voorplaat:
Tuin van Lof

foto: Ineke Verhagen



Afronding van het traject Verleden, Heden, Toekomst

Aan het begin van het nieuwe seizoen is het goed om de balans op te maken van het werk van de werkgroep "Verleden, Heden, Toekomst". De opdracht van de werkgroep is afgerond en het verslag is naar de Algemene Kerkenraad gestuurd.

Naar aanleiding van onrust in de PGH, na een lange, enerverende periode van grote veranderingen in de PGH had de Algemene Kerkenraad (AK) besloten een werkgroep in te stellen onder begeleiding van een professionele procesbegeleider van buiten de gemeente. De werkgroep "Verleden, Heden, Toekomst" is na de zomer van 2018 ingesteld en gemeentebegeleider Robert Mazier is gevonden als coach van het proces.

De opdracht was:

- Herstel van vertrouwen (mindset).
- Een gedragen visie te ontwikkelen (o.a. ook door evaluatie van het beleid wat er was).
- Een cultuurverandering in gang zetten waarin we niet weer in herhaling vallen.

In de analyse van een verkenning door Robert Mazier komen de woorden pijn, gebrek aan vertrouwen en conflict naar boven, met als aanbevelingen:

Het is aan te bevelen te werken aan een proces van heling en herstel: het herwinnen van elkaars vertrouwen.

Denk met elkaar na over wat kerk-zijn is. En hoe de veelkleurigheid en veelvormigheid van de PGH daarin gestalte kan krijgen.

Bij iedere stap die je zet: denk goed na over een gezonde spanning tussen bestuurlijke moed en het draagvlak en zorgvuldige communicatie.

Wat heeft de werkgroep nu gedaan en bereikt?

1. Werken aan de cultuur

Begonnen is met veel persoonlijke gesprekken met vertegenwoordigers van de wijken, Fonteinwerk, pastoraat, Jeugdwerk en vele anderen. Deze gesprekken hebben geleid tot een meer open sfeer. Er wordt weer met elkaar gesproken in plaats van over elkaar. Spanningen werden op tafel gelegd, er werd vooruit gekeken en over beleid gepraat. Duidelijk is dat er altijd behoefte blijft bestaan aan open overleg in moeilijke situaties en vooral aan duidelijke, volledige informatie.

2. Visie op eenheid in verscheidenheid

Dit was het centrale thema voor de werkgroep. De veelkleurigheid, zoals die in het beleidskader "Bouwen in vertrouwen" wordt aangegeven, was nog geen echt gedragen deel van onze kerkgemeenschap. Steeds weer werd die veelkleurigheid een aanleiding tot onduidelijkheid. Daarom heeft de werkgroep een uitwerking van het hoofdstuk in het beleidsdocument gemaakt in de vorm van een deelvisie "Eenheid in verscheidenheid". Gesprekken met kerkenraden, Fonteinwerk en de gemeente hebben geleid tot een uitgebreid document, voorzien van een uitgebreide lijst van aanbevelingen voor de Algemene Kerkenraad.

3. Input van de gemeente

In een aantal gemeentebijeenkomsten is het visiedocument "Eenheid in verscheidenheid" breed besproken en ook steeds weer op basis van die gesprekken verder aangepast. Die onderlinge gesprekken waren heel bemoedigend. Ze waren open, eerlijk en diepgaand. De bijeenkomsten waren heel plezierig en samenbindend. Ook verschillen, zoals die naar voren werden gebracht, werden gewoon geaccepteerd. Een grote winst van deze avonden. Maar niet iedereen wordt door de bijeenkomsten bereikt. Daarom is er in de erediensten in de Regenboog en de Plantagekerk en in de Fonteindiensten ook aandacht aan gegeven. De boodschap was daar: Oordeel niet over een ander, kijk kritisch naar jezelf.

4. Communicatie

Steeds kwam naar voren dat communicatie van groot belang is. Dat heeft de werkgroep ook geprobeerd. Met grote regelmaat zijn er artikelen in Samen Geroepen verschenen. Ook in de nieuwsbrieven is er veel aandacht voor het proces geweest. Op de website waren alle stukken te lezen en te downloaden, zodat iedereen toegang had tot alle informatie. Al die stukken staan daar nog steeds.

En om de communicatie nog verder te verbeteren en te actualiseren is de AK begonnen met een blog. Met grote regelmaat worden daarin de laatste actuele zaken kort benoemd.

5. Growing young

Kijken naar de toekomst, een lonkend perspectief, kan alleen als we focussen op de gemeente als geheel en als we met name jongere generaties in het oog hebben. We zijn teveel met het verleden bezig geweest. Een van de belangrijkste conclusies die telkens weer naar voren kwam: we willen vooruit kijken.

Als werkgroep hebben we niet alle voornemens helemaal kunnen realiseren maar er is veel gedaan en veel in gang gezet. Daarom beschouwen we onze opdracht als voltooid. De opdracht van Robert Mazier liep tot juli 2019 en is nu afgerond. Het is nu aan de AK om de draad op te pakken en de adviezen uit het visiedocument ter harte te nemen. Het is van cruciaal belang dat alle gemeenteleden hun verantwoordelijkheid nemen. De AK neemt waar nodig het voortouw, maar de gemeenteleden zelf zullen het werk moeten uitvoeren, zodat we een bloeiende veelkleurige gemeenschap zijn met respect voor elkaar en met Christus centraal.

De werkgroep heeft in haar laatste bijeenkomst "gedroomd over de toekomst" en wenst de PGH toe, dat ze komend jaar nog meer het verleden mag laten rusten om vooral naar voren te kijken! Dat advies geeft de werkgroep ook mee aan de Algemene Kerkenraad.

De Werkgroep Verleden, Heden, Toekomst:

Mathilde Tempert (Fonteinwerk), Marjolijn Sijtsma (De Morgenwijk), Marja Bakker (De Poorten), David Kroeze (De Regenboog, predikant, moderamen AK), Eelke van der Wal (Jeugdraad), Coen van Woerkom (scriba AK), Peter Scherpenisse (voorzitter AK), Robert Mazier (externe coach).



DE MORGENWIJK

Nieuws uit De Morgenwijk

Vroeger werden er door de kerk aan het begin van het winterwerk materiaalguiden uitgegeven. Daar stond dan op "Wat gaan we doen dit seizoen". Misschien hebben we bij de presentatie van de activiteiten op Startzondag leuke ideeën opgedaan voor dit seizoen. Kijk ook eens in de leerhuisagenda met tal van interessante avonden voor bezinning en geloofsverdieping. Of meld je eens aan bij een van de werkgroepen om mee te helpen, bijvoorbeeld ZWO. Of doe eens mee aan de voorbereiding van een dienst voor jong tot oud. Er is elke dag wel wat te doen. Kijk maar op de site, de zondagsbrief en in dit blad.

Er is een mooie folder verspreid met een totaaloverzicht van het jeugdwerk. De kinder- en avondmaalscatechese, de kinder- en tienerdienst, de clubs en de geloofsopvoeding/ catechese: Rock Solid, Rock Steady en Stay Steady. Misschien niet verkeerd als ouders de folder eens met hun kinderen en opgroeiende jeugd doornemen.

Na een bemoedigende gemeentevergadering op 2 september jl. maakt de kerkenraad ernst met het zoeken naar een nieuwe predikant en het proces van verenging met De Poorten. In het kader daarvan is er ook gevraagd om begeleiding door de classispredikant ds. Wilbert van Iperen. Wij hopen dat het werk op het erf van de Plantagekerk in het komend seizoen goede voortgang vindt. Wij willen op deze plaats ook de naam noemen van seniorenpastor Anne van Leeuwen, die na de vakantie helaas haar werk nog niet op kon pakken. Veel sterkte Anne!

Tenslotte delen we mee dat op 27 september twee wijkleden gaan trouwen. Het zijn Sandra Banga en André de Jong van de Nieuwe Grensweg 6, 3848 BR Harderwijk. De dienst, onder verantwoordelijkheid van De Morgenwijk, is 's middags op 15.00 uur in de Tsjerke van Terherne. Een fijne dag voor het bruidspaar met hun dochtertje Elin. Dat God hun gezin rijk zal zegenen.

Ds. Aad Woudenberg

Internationale dienst bij Sefanja

De Internationale dienst van komende zondag 15 september is voorbereid door de werkgroepleden van de Plantagekerk. Ds. A. Woudenberg is onze voorganger. Elke zondagmiddag bereidt één van de 13 kerken uit Harderwijk de dienst voor, die wordt gehouden in het gebouw Sefanja, Stationslaan 121, aanvang 14.30 uur. Deze dienst is bedoeld voor de bewoners van het AZC en voor de statushouders die wonen in Harderwijk.

En natuurlijk zijn andere belangstellenden van harte welkom. Er is oppas voor de kleintjes en er is een kinderdienst. Na afloop is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gezellig na te praten. Dit onder het genot van thee/koffie en limonade met iets lekkers erbij. Zou u/ jij iets lekkers willen meebrengen, of wat willen bakken of iets maken in de vorm van hartige hapjes, fruit, alles is welkom. Dit zou heel fijn zijn.

Dit kan vanaf 13.30 uur worden afgeleverd in gebouw Sefanja. We hopen weer op een blije en prachtige dienst, tot ziens.

Namens de werkgroep, Anneke Teune.

We zijn gestart met de beroepingscommissie De Morgenwijk

Zoals u weet neemt onze wijkpredikant Aad Woudenberg binnenkort afscheid. Voor zoeken naar een opvolger zijn we met een enthousiaste groep PGH-leden als beroepingscommissie van start gegaan.

De beroepingscommissie bestaat uit de volgende mensen: Coen van Woerkom, Klaas de Vries, Carla van Peurse, Marco den Hollander, Anna Marie Jansen, Anne Lia Zijlstra, Tiemco Dekker, Frank Hoogendoorn, Bert Veerman en Truus Schutter en onze jeugdleden Eline van de Berg en Simone Dekker.

Binnenkort zullen we in een van de kerkdiensten aan de gemeente worden voorgesteld. We houden u de komende tijd regelmatig op de hoogte van de vorderingen.

Beroepingscommissie De Morgenwijk

colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk
Redactie: Willem Metzlar, Dick Breitenbach, Jan Tazelaar, Aad Woudenberg, vacature (eindredactie).

Abonnementen: 19,95 per jaar
Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.
Het bankrekeningnummer is:
NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl
Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.
Oplage: 1400 exemplaren
Volgende uitgave verschijnt 27 sept, voor 2 weken
Kopij uiterlijk 16 sept. om 18:00 uur naar:
publiciteit@pgharderwijk.nl
Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk
Postbus 275, 3840 AG Harderwijk
T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl
Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

ds. M.B. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant De Poorten
Bazuindreef 70, 3845 DC Harderwijk
T. 06-58729881, E. m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
Veldkermee 116, 3844 RJ Harderwijk
T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl
En via Facebook

ds. A.S.L. (Aad) Woudenberg
wijkpredikant De Morgenwijk
Metten Gerritskamp 18, 3848 CW Harderwijk
T 421194, a.woudenberg@pgharderwijk.nl

ds. H. (Henk) Jansen
predikant Fonteinwerk
Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo
T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen
Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten
T 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

P. (Petra) Kiks-Leeflang
Valkstraat 28, 3882 HV Putten
T 06 46 63 26 16, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

A.M. (Anne) van Leeuwen
Franc 61, 8253 EL, Dronten
T 06 13892077, a.vanleeuwen@pgharderwijk.nl

scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijtsma,
scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,
scriba.pgdepoorten@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,
scriba.pgderregenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98
www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

PGH P DE POORTEN

Weer een volle maand

Een volle en zeer diverse maand! Van de diensten van startzondag gaan we over naar een dienst met bevestiging, en van daaruit weer stappen we door naar een dienst voor jong en ouder, om vervolgens, op de zondag erna, brood en wijn met elkaar te mogen delen. Vroeger was dit laatste, het Heilig Avondmaal, voor veel mensen een reden om weg te blijven: de lange duur en de plechtigheid creëerden samen misschien wel een te hoge drempel. Ik hoop en bid dat dit tegenwoordig anders is. Juist het met elkaar herinneren en delen, maken ons een gemeenschap van Christus die samen op weg wil zijn!

Verder heeft u in vorig exemplaar van Samengeroepen kunnen lezen over alle activiteiten die deze periode starten. Wees welkom!

En dan wil ik u tenslotte via deze weg nog bedanken voor de vele berichtjes die Frank, Lonneke en ik mochten ontvangen naar aanleiding van het nieuws over onze zwangerschap. We zijn heel erg dankbaar en blij dat we dit wonder opnieuw mogen beleven maar ook dat u zo mee leeft. Dat doet goed!

Ds. Marissa van Meijl-Buitink

PGH R DE REGENBOOG

Rainbow Event 22 september: Mens wat ben je mooi!



Dit Rainbow Event kent heel veel kanten. Het is weer voor alle leeftijden. We dopen we één mooi mensje: Charlize, dochter van Esther en Gerro Engelgeer. We heten de vierjarigen welkom in de kerk. We hebben net als vorige keer prachtige muziek van Dekker&co. Ook dit keer geen workshops, en we gaan wel samen eten, voor wie wil. Als iedereen iets meeneemt wordt

het Heerlijk. Het maakt niet uit wat je meeneemt, en het blijkt telkens weer: er is altijd genoeg. Voor drinken wordt gezorgd. Laat je inspireren door samenzijn, en de boodschap Mens, wat ben je mooi....

*Mooi mooier mooist,
hoor je; leuk leuker leukst
moet het zijn.
maar jij, zo ben jij niet
jij bent echt,
mooi, een lach
een traan, verdriet, boos,
zoals gewoon jij
je hoeft je niet te verschuilen
achter een gedwongen lach,
een lege buitenkant
jij mag écht zijn, mens,
zoals God je ziet, van je houdt.
Echt, niet zoals anderen willen
Wie kent jou? Wie kent mij?
Wie heeft tijd? Voor mijn liefde,
mijn uitdaging, mijn diepe ik?
Zonder jou, weet ik niet hoe
Zonder jou is het koud
Kom dan bij me
en blijf even;
laat me die Stem horen
uit de Bijbel die roept: jij bent het:
mooi, Mijn mens.*

Ds. David Kroeze

ZWO Zendingskalender en Bijbels weekboekje

Verschenen zijn de zendingserfgoedkalender 2020 "Thomas kan het niet geloven" en het Bijbels weekboekje "Niet te geloven" met 52 overdenkingen. De kalender en het weekboekje met bijbelse afbeeldingen zijn van de Indiase christelijke kunstenaar Mrs. Jayashree Jayapaul uit Madurai in Zuid-India. Zij heeft een geheel eigen stijl die aan het impressionisme verwant is.

Zowel de kalender als het Bijbels weekboekje kost € 9,00. Zie voor info www.zendingserfgoed.nl.

In de hal van de Plantagekerk ligt een inkijkexemplaar en een intekenlijst of bestel via Willemien Holtrop, tel 06 306 231 77 of willemienholtrop@gmail.com.

In de Regenboog kunt u bestellen bij mw. Grietje Assies, tel 420026. ZWO beveelt de kalender of Bijbels weekboekje van harte bij u aan.

J VANUIT HET JEUGDWERK

Het winterwerk is van start gegaan. De startzondag is achter de rug en de clubs, Rocksgroepen en alles begint weer. Dat betekent niet dat alles stil gelegen heeft de afgelopen tijd. Achter de schermen is er namelijk al hard gewerkt door iedereen om ervoor te zorgen dat alles klaar is als de kinderen en jongeren weer komen. We kijken naar hen uit!

Welkom Als het goed is hebben alle gezinnen met kinderen tussen de 4 en 15 jaar een folder in de bus gehad. Dank aan allen die deze rondgebracht hebben! Er staat van alles in voor verschillende leeftijden, dus ik hoop dat er iets is waar je zin in hebt! Kom gerust een keer kijken en neem je vriendje of vriendinnetje mee; in de kerk is iedereen welkom!

Jeugdraad In de jeugdraad gaan we de komende tijd aan de slag met het beleid. Dat klinkt misschien wat zwaar en stoffig maar het betekent dat we na gaan denken over wat we nu doen, onze dromen en hoe we die kunnen bereiken. Doen we de goede dingen en doen we ze op de goede manier? En wat/wie hebben we hiervoor nodig?

Daarnaast blijven we in gesprek met anderen in de kerk (predikanten, kerkenraden e.d.) over de plaats van de gezinnen en jongeren in de gemeente. We zijn dankbaar voor alle mooie dingen die er gebeuren en zoeken naar wegen om dit nog verder uit te werken.

Intergeneratieve kerkdiensten Op 22 september is er weer een 'van-jong-tot-ouder-dienst' in de Plantagekerk. In de Regenboog is er een Rainbow Event. Beide diensten zijn er op gericht om samen met de verschillende generaties in de kerk te geloven, te delen en beleven. Welkom!

Avond voor ouders Op woensdag 2 oktober komt Bert Reinds naar Harderwijk. Hij is pedagoog en neemt ons mee in de vragen rond de (geloofs)opvoeding. In het volgende kerkblad meer info maar hou deze datum dus vast vrij.

De avond is bedoeld voor ouders maar ook grootouders, jeugdwerkers en andere belangstellenden zijn van harte welkom! Een hartelijke groet van de jeugdraad,

Petra Kiks jeugdwerker@pghraderwijk.nl
T 06 46632616



PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

Na veel persoonlijke berichten over gemeentelieden die ziek zijn of het anderszins moeilijk hebben, willen we ook meeleven met allen die niet genoemd (willen) zijn. Een bericht van ziek zijn zet vaak een leven op zijn kop. Meestal moet je hier eerst zelf een weg in vinden, voordat je er aan toe bent om het aan de buitenwereld te laten weten. Maar als gemeente mogen we ook bidden voor hen van wie we de naam misschien niet kennen, maar wie ons wel degelijk aan het hart gaan. Laten we elkaar ook op die manier dragen!

Ds. Marissa van Meijl-Buitink

Op het moment van schrijven verblijft **mevr. Veerman-Nierop**, Engelserf 25 in het ziekenhuis. Zij is helaas zo ernstig ziek dat plaatsing in een hospice noodzakelijk is geworden. In de Klimop verblijft **mevr. Dingemans-Bulthuis**, Weth. Jansenlaan 90 (3844 DG). Zij is daar opgenomen voor revalidatie. Laten we hen en al onze zieken in onze gebeden gedenken!



Een hartelijke groet van Anne van Leeuwen

Ik heb recent met Anne van Leeuwen gesproken en zij doet u allen de hartelijke groeten. Vooral de ouderen, waar zij zo graag mee wil werken en wat nu een tijdje niet mogelijk is.

Anne moest op advies van haar arts een tijd rust nemen. Ze knapt nu gelukkig al weer een beetje op, maar ze is er nog niet. In ieder geval zal zij nog tot eind oktober niet aan het werk mogen gaan. Ze kijkt uit naar het tijdstip dat ze weer aan de slag kan gaan. Tot die tijd nemen Gertie en onze drie predikanten het werk over.

Peter Scherpenisse, voorzitter AK

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke dinsdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Mevr. A. Janssen- Foppen, Langezand 31, uit Ermelo

Dhr. J.H.C. van Os, Vollenhovemeen 11, uit 't Harde

Dhr. N.K. Duermeijer, Veldkamp 123, uit Laren NH

Mevr. H. Bos, Schippersmeen 82, Harderwijk

Mevr. S. Wieland, Kamperfoeliedreef 65, uit Groningen

Dhr. J. van Lith, Korenbloemdreef 32, uit Elburg

Dhr. R. Hiltjesdam, Luttekepoortstraat 10 A uit Rijssen

Verhuisd

Mevr. A. van der Lugt, Gruttomeen 116 naar Ganzekamp 7

Mevr. G. Piet- Verwoert, Alb. Thijmlaan 222 naar Drift 2-kamer 12

Dhr. En mevr. G. Aartsen, Randweg 50 naar Roos en Doornhof 25

Dhr. en mevr. M.W. Zwart, Mecklenburglaan 27 naar Robbenzand 79

Mevr. W. Scheer- Kranendonk, Luttekepoortstraat 36 naar Triasplein 37

Mevr. J. Groeneveld- Schuurung, Rederijkerstraat 47 naar Guido Gezellelaan 171

Fam. J.A. van Heijst, Stakenbergerhout 59 naar Huisstee 15 B Hierden

Dhr. A.S. Keizer, Donkerstraat 11 naar Jodenkerksteeg 7

Dhr. en mevr. S.J. G. Bosman, Meerkoetmeen 89 naar Breezand 38

Vertrokken

Mevr. G. van der Wilden- Wolthuis, Laan der Verenigde Naties 22 naar Zwolle

Dhr. F.C. Latuasan, Admiraalshof 26 naar Wageningen

Mevr. J.E. Kok, Zeggemeen 111 naar Apeldoorn

Dhr. S.M. Wignand, Triasplein 114 naar Dronten

Mevr. J.B. van Veen, Middenlaan 6 naar Andijk

Mevr. C.H. van Oosterum, Triasplein 14 naar Doorn

G NIEUWE ALPHA-CURSUS VAN START



Op dinsdagavond 24 september start er in de Oude Synagoge weer een nieuwe Alpha-cursus.

Wil je meer weten over het christelijk geloof? Heb je twijfels en denk je wel eens "Wat geloof ik nu eigenlijk?", "Is het allemaal wel waar?", "Ik geloof, maar wat doet het me nu echt?"

In tien weken en een mini-weekend ga je, samen met anderen, op zoek naar de betekenis van het christelijk geloof voor jou.

Nieuwsgierig? vraag meer info, of geef je op en kom een avond kijken.

Ken je iemand in je omgeving waar dit iets voor zou zijn? Nodig hem/haar uit en kom samen!

Deze cursus is voor jong en oud.

Ongeloof, een beetje geloof of veel geloof, maar vragen? iedereen is welkom! Alpha-cursus, gewoon doen!

Informatie: H.vBloemendaal@Solcon.nl of tel 06-538 167 46.

Hijmen van Bloemendaal

"GOEDE BUREN" IN HET FILMHUIS

Op dinsdagmiddag 24 september wordt in het Filmhuis (Catharinakapel) de documentaire "Goede Buren" vertoond. Goede Buren is een aangrijpende, hartverwarmende documentaire over eenzaamheid en ouder worden in een mix van rauwe realiteit en humor.

In 2013 vonden bouwvakkers het lichaam van Bep de Bruin. Al tien jaar geleden overleden. Voor de gemeente Rotterdam aanleiding om via huisbezoeken de eenzaamheid onder 75-plussers te onderzoeken. Filmmaker Stella van Voorst van Beest liep met twee vrijwilligers mee, Ada (65) en haar schorre overbuurvrouw Wilma (71). Hun kordate bemoeizorg blijkt nuttig. De droeve weduwnaar

Jan (81) overstemt met denderende harmonicamuziek zijn eenzaamheid. Stuurse weduwe Til (85) zegt beslist niet eenzaam te zijn, maar al snel blijkt dat ze alleen met haar hondje praat en haar dochter al in geen 40 jaar gezien heeft. Gelukkig laten Ada en Wilma zich niet snel afschepen.

Informatie en kaartjes:
www.filmhuisharderwijk.nl

G GESPREKSKRING 45+, IN GOED VERTROUWEN

Met enthousiasme nodigen wij jullie uit voor een nieuw seizoen van de gesprekskring 45+, In Goed Vertrouwen.

Op deze avonden willen we op zoek gaan naar de betekenis van ons (veranderend) geloof in het dagelijks leven. We hebben Marissa van Meijl bereid gevonden een deel van de avonden onze gespreksleider te zijn. De overige avonden zal een van de deelnemers (niet verplicht) de avond voorbereiden en het gesprek leiden. Het boekje 'God is niet te vangen' van Jan Offringa gebruiken we als startpunt van onze gesprekken.

Voor de eerste bijeenkomst zal het betreffende hoofdstuk als pdf worden gemaild. Deze bijeenkomst is gepland op donderdag 17 oktober. We starten om 20.00 uur op de Ganzekamp 3 bij Bert en Olga Maarleveld. De tweede bijeenkomst is op donderdag 7 november en daarna elke eerste donderdag van de maand.

Laat even weten of je weer mee doet via een mail naar ingenijhof7@gmail.com / tel 06-28398540.

*Graag tot ziens, hartelijke groeten,
Marissa van Meijl, Bert Maarleveld
en Inge Nijhof*

HERBERG WEER OPEN

Op vrijdag 20 september staan de deuren van de Herberg weer open voor allen die het gezellig vinden om samen te eten, anderen te ontmoeten. Om 18.00 uur gaan we eten, vanaf 17.30 uur wordt u/jij verwacht. Bent u nog nooit geweest? Dan is dit een goede kans kennis te maken met alles waar de Herberg voor staat. Graag tevoren opgeven via tel 421775 of deherberg@hotmail.com.

G ZINGEN MET MARTIN KAMMINGA

Het nieuwe Leerhuisprogramma is verschenen. Wilt u een boekje ontvangen? Vraag het aan per mail: info@leerhuisharderwijk.nl. U kunt zich daar ook opgeven om op de hoogte te worden gehouden via de nieuwsbrief. Meer informatie op www.leerhuisharderwijk.nl. De eerste en meteen vrolijke activiteit



wordt verzorgd door Marten Kamminga. Hij neemt ons op deze muzikale leerhuisavond zingend mee door de liturgie. Hierbij vertelt hij ook meer over wat liturgie inhoudt, wat het nut ervan is en over de verschillen in diverse kerken. Zelf zingen we natuurlijk ook, begeleid door orgel, piano en accordeon. Iedereen is hartelijk welkom op woensdag 25 september in de Regenboog, om 20.00 uur.

Informatie: Ria Kornet, tel. 416792. Hebt u vervoer nodig, neem contact op.

Corrie van der Wal

TOGETHER WORSHIP DIENST MET REMCO HAKKERT

Om alvast te noteren: zondag 6 oktober is er om 19.00 uur een Together Worship dienst in de Regenboog. Remco Hakkert en zijn team verzorgen een viering waarin prachtige liederen voor onze Koning centraal staan. De dienst bestaat uit het samen zingen, een woord, solo's van Remco, schriftlezing en gebed. Een viering die jong en oud samenbindt. De toegang is gratis, wel is er een collecte. Van harte welkom!



U2-VIERING IN DE PLANTAGEKERK

Op zondag 22 september organiseert de Protestantse Gemeente Harderwijk in de Plantagekerk een U2-viering. De viering is van 11.30 tot 13.00 uur. Na de geslaagde U2-Rockdienst in 2016 is er dit jaar een gehele nieuwe opzet van de U2-viering. "Een U2-concert is nooit zomaar een concert. Er zijn van die momenten in onze concerten dat de muziek ons overneemt. Dat is het moment dat God komt binnenlopen", aldus U2.

In deze U2-viering voor jong en oud gaan we de geestelijke roots van U2 zien, beleven, horen, staan we erbij stil en zingen we erover. Naast de bekende nummers als 'Beautiful day' en 'Gloria' laten we ook veel zien van hun laatste album 'Songs of Experience'. We luisteren wat Bono zelf hierover vertelt en zien hem later met Eugene Peterson praten over de Psalmen en over eerlijk zijn. Bono: "De Psalmen zijn rauw, ze zijn vol van brute eerlijkheid. Ik ben op mijn hoede voor christenen, doordat er vaak realisme en eerlijkheid ontbreekt".

Enkele nummers worden ook door een gelegenheidsband live gespeeld. De viering wordt georganiseerd door de Commissie Fakkelvieringen van de Protestantse Gemeente Harderwijk. Deze U2-viering is voor iedereen die van pop- en rockmuziek houdt, of je nu een U2-believer bent of still haven't found what you're looking for. Van harte welkom!

Commissie PGH-Fakkelvieringen

GITAAR EN ORGEL OP OPEN MONUMENTENDAG

Op de Monumentendag, zaterdag 14 september, is ook onze markante Plantagekerk weer vanaf 11 uur open voor bezichtiging. De kerk, rijksmonument anno 1933, in een ontwerp van de Harderwijkse architect P.H. van Lonkhuyzen. Het jaarthema 'Plekken van plezier' geldt zeker ook voor onze kerk, veelvuldig klinkt er muziek, in zondagse kerkdiensten naar behoefte met orgel of een opwekkingsband. Doordeweeks oefenen er de Protestantse Cantorij, zanggroep Esprit en het Interkerkelijk Koor. Als PodiumPlantagekerk organiseren we elke laatste zaterdagmiddag een gratis toegankelijk concert. Speciaal voor Monumentendag geeft gitarist Bernard



Schomaker om 16.00 uur onder de noemer It's all guitar een verrassend en veelzijdig concert met vooral eigentijdse muziek. Vrij entree.

Eerder in de middag bespeelt Timon Nauta het 1500 pijpen tellende De Koff-orgel.

WELKOM BIJ DE MEDITATIEGROEP

Binnen onze Protestantse Gemeente is er elke eerste woensdagavond van de maand gelegenheid om onder begeleiding samen te mediteren, jezelf ontvankelijk te maken voor God. Vanaf 19.45 uur is er koffie of thee, de meditatie in de kerkzaal begint om 20.00 uur. Na de meditatie, van ongeveer een uur, is er thee en ruimte om naar behoefte ervaringen te delen. Rond 21.30 uur sluiten we af.

Informatie: Arie Hutten, tel, tel 0341-559866, ariehutten@solcon.nl en Corrie en Gerrit Rijken, tel 0341-415013, gerritencorrierijken@solcon.nl.



MARINUS VAN STEENWIJK OP PODIUMPLANTAGEKERK

De bekende Harderwijkse pianist en gemeentelid Marinus van Steenwijk is zaterdagmiddag 28 september op speciaal verzoek te gast op PodiumPlantagekerk. Hij speelt een programma van hoogstaande kwaliteit onder het motto: De verliefdheden van Mozart en Beethoven. De heer Van Steenwijk (87) heeft al meer dan vijftig jaar pianoconcerten verzorgd, die hij altijd met de nodige humor inleidt. Ook dit keer weet hij zijn ruime schare fans ongetwijfeld een uur lang te boeien. PodiumPlantagekerk begint om 16.00 uur, zaal open vanaf 15.30 uur. De toegang is gratis.

VREDESWANDELING DOOR DE BINNENSTAD

Zaterdagmiddag 28 september wandelen leden van kerken, moskeeën en maatschappelijke organisaties in optocht door Harderwijk tijdens de jaarlijkse Walk of Peace. Hiermee geven zij uiting aan hun onderlinge verbondenheid en hun verzet tegen dreigende verdeeldheid. De tocht, tijdens de jaarlijkse Vredesweek, is een initiatief van Pax, de landelijke vredesbeweging. In Harderwijk zijn de Protestantse Gemeente, het Apostolisch Genootschap en het Humanistisch Verbond de organisatoren. Iedereen kan aansluiten. De deelnemers verzamelen om 14.30 uur in de Raadzaal van het Oude Stadhuis. Na een korte samenkomst met muziek en bijdragen door o.a. burgemeester Harm Jan van Schaik lopen de deelnemers in een korte 'demonstratieve' optocht door de Binnenstad. Zij dragen borden met vredeswensen mee. De afsluiting is rond 15.30 uur in de Oude Synagoge. 's Avonds 19.00 uur is er een Vredesconcert bij het Apostolisch Genootschap aan de Veldkamp met medewerking van o.a. kleinkoor Caprice, sopraan Rosa Ligtermoet, een strijkersensemble en diverse koren.

DOMWEG GELUKKIG IN EEN LEEKSTER STRAAT

Vorig najaar arriveerden ze in INLIA's TussenVoorziening in Eelde; de Syrische Aïsha en Ibrahim met hun 4 kinderen. De jongste twee raakten in de oorlog ernstig verbrand. Ibrahim dompelde hen keer op keer in water om de vlammen te doven. Inmiddels wonen ze in Leek.

Een bredere glimlach is niet mogelijk. Ibrahim glimlacht van oor tot oor en gooit de voordeur wijd open voor ons. "Kom binnen!" Hij is blij ons nu in zijn woning te kunnen ontvangen. "We kennen alle burenen", vertelt hij enthousiast, "We hebben ze allemaal te eten uitgenodigd. Allemaal Nederlandse mensen. En pal naast ons een Afghaanse moeder met haar kinderen. Een kranige vrouw."

Hij wijst op de huizen, vertelt samenstelling van huishouden, leeftijden en beroepen. Hij geniet er zichtbaar van om nu echt in Nederland te wónen. Een eigen plek, een huis in een rijtje, met voor- en achtertuin. De voortuin is net deels omgespit, de achtertuin een complete moestuin. De plantjes staan er fier bij.

Het huis is sober en keurig ingericht. Aïsha weet sfeer te maken met weinig middelen; oude regenlaarsjes worden bloempotten, oude broeken een nieuw vloerkleed. In de huiskamer prijkt een foto van het hele gezin in de TuVo. Dochter Layla maakt een hartje met haar handen. De vier kinderen moeten het boven doen met twee kamers. Met de zolder is Ibrahim nog druk bezig. "Dat wordt een studeerkamer voor de kinderen. Kijk, dat dakraam is er nieuw ingekomen. Mooi hè?"

De kinderen zitten op dit tijdstip nog op school en ook Aïsha is naar school; inburgeringslessen. Best lastig, zullen we later van haar horen. Want in Syrië is ze nooit naar school geweest. Dan valt zo'n inburgering lang niet mee, ook al ben je slim.

Ibrahim daarentegen vliegt door de lesstof heen. Het A1-studieboek heeft hij in slechts twee maanden afgewerkt. Hij is zelfs vast van plan het theorie-examen dat hij binnenkort voor zijn rijbewijs moet halen, in het Nederlands te doen.

Hij wil buschauffeur worden namelijk, en: "Dan moet je mensen kunnen helpen, dus moet je goed met ze kunnen praten." Buschauffeur? Dat verrast ons. In Syrië dreef Ibrahim een kledingzaak. "Dat wilde ik hier ook heel graag, maar volgens de gemeente is het heel moeilijk om in dit land een winkel te beginnen. Ze raadden me aan dat maar te vergeten."

Buschauffeur dus. Hij gaat ervoor. Zes uur per dag studeert hij. Om Nederlands te leren, en alles wat er nog meer nodig is. Morgen heeft hij een toets. Versneld, omdat hij daar op aangedrongen heeft. Het hele gezin werkt keihard aan de taal. Als de kinderen thuis komen, doen ze taalwedstrijdjes met z'n allen. Woorden opschrijven waarvan je denkt dat de rest ze nog niet kent, bijvoorbeeld. 'De muis', 'het doelpunt', 'de zomer'. Goed bezig.



Toch zijn Aïsha en Ibrahim een tikje bezorgd of ze het wel goed doen. De woordenschat van de kinderen groeit goed, maar de zinsopbouw rammelt nog. En ze zitten toch al een aantal maanden op school. "Geef ze een beetje tijd", lachen de tolk en ik, "een paar maanden is echt te kort; het komt vast goed." Aan de gedrevenheid van de ouders zal het in ieder geval niet liggen, denken we zo.

Ondertussen komen ook de kinderen thuis. Met de fiets, natuurlijk. Een oer-Hollands tafereeltje. De school is een paar kilometer verderop. Een fijne school, vindt het ouderpaar. Hele aardige leerkrachten, prima directeur. Ibrahim kijkt wel eens stiekem vanaf een afstandje toe, om te zien hoe het met de kids gaat. Of ze leuk spelen met de andere kinderen. De oudsten zijn een beetje verlegen, hopelijk verdwijnt dat steeds meer. De jongste speelt met heel veel jongens en meisjes. "Zo fijn om te zien."

Ik denk terug aan wat hij eerder vertelde; over hoe dit jongste zontje en dochtertje Layla in brand stonden na een raketinslag. Hoe hij hen keer op keer in een vat water moest onderdompelen om het vuur te doven. Wat zal je dan inderdaad blij zijn als je je kinderen weer ziet spelen.

Layla krijgt op school alle aandacht die ze nodig heeft. Aïsha kleedt haar iedere dag in een ander setje en verzorgt haar haar steeds anders. Zodat ze zich ondanks haar verminkingen niet minder voelt dan andere meisjes. Onlangs wilde ze oorbellen. Maar dat kan pas als beide oren geopereerd zijn. "Dan krijg je de mooiste oorbellen van het land", heeft Ibrahim haar beloofd.

Verminkt en nog steeds heftige operaties ondergaan: dat valt niet mee voor een meisje van 9 jaar. Of voor de ouders. "Iedereen heeft obstakels in het leven, het gaat erom die problemen op te lossen", zegt Ibrahim, "Aïsha en ik proberen samen altijd een wijze oplossing te vinden." Aïsha glimlacht naar haar man, dat heeft hij weer mooi gezegd. Op de achtergrond spelen de kinderen. Domweg gelukkig in een Leekster straat.

Mpho Tutu van Furth spreekt over omgaan met polarisatie “Kunnen we erover praten?”

Mpho Tutu van Furth is op zaterdag 5 oktober aanstaande key note speaker in Amersfoort, op de landelijke ontmoetingsdag van INLIA (de interkerkelijke vluchtelingenorganisatie, waarbij ook deze kerk betrokken is). De dominee, auteur en dochter van Desmond Tutu woont tegenwoordig in Nederland.

Ze spreekt op de bijeenkomst over het omgaan met polarisatie. Hoe spreken we met elkaar over onderwerpen als vluchtelingen of racisme? Of vermijden we deze discussies, uit angst voor conflict? Als we het gesprek wél voeren; hoe voorkomen we dat het families, vriendenclubs of geloofsgemeenschappen splijt?

INLIA koos Mpho als gastspreker naar aanleiding van het boek over vergeving dat zij samen met haar vader Desmond schreef. INLIA-directeur John van Tilborg werd erdoor geraakt: “Een heel krachtige, bemoedigende boodschap.” INLIA kent

de Zuid-Afrikaanse oud-aartsbisschop overigens al heel lang; Tutu was in 1989 een van de eerste ondertekenaars van het Charter van Groningen. Met dit verbond kozen (inter-)nationale kerkgemeenschappen destijds partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.

Na de speech zijn er dialoogtafels over hetzelfde thema, om ervaringen te delen en elkaar de hand te reiken. Na de lunch staan diverse workshops op het programma, zie <https://www.inlia.nl>. Hayarpi Tamrazyan, die bekend werd door het langdurige kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag, sluit de dag af.

De dag in de Emmaüskerk in Amersfoort is gratis toegankelijk voor alle leden van betrokken geloofsgemeenschappen, zoals de onze. Mensen moeten zich wel aanmelden, via krp@inlia.nl. Inloop vanaf 10 uur.

NIEUWS VAN WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDERWIJK

Engelstalige Alpha Cursus

Het afgelopen jaar is de wens ontstaan om een Alpha Cursus te organiseren voor de vluchtelingen in Harderwijk. Vanuit verschillende hoeken waren hier geluiden over te horen. Sjaak Verboom (van stichting Gave) heeft in samenwerking met de werkgroep Kerk en Vluchteling een team bij elkaar gebracht. Voor de zomervakantie hebben we de cursus voor de eerste keer gepromoot bij de internationale kerkdienst. Het was bijzonder mooi om te zien hoeveel geïnteresseerde mensen er zijn en de mooie gesprekken die toen al plaatsvonden! Dit belooft wat!

Om de cursus tot een succes te maken kunnen wij uw hulp goed gebruiken bij één van deze onderdelen:

1. Koken (een maaltijd koken voor zo'n 8 personen)
2. Chauffeurs (tussen 18:15 en 18:45 mensen ophalen bij het AZC en afzetten bij House of Joy, eventueel 21:30 mensen weer terugbrengen naar het AZC)
3. Oppas (mochten er jonge ouders willen meedoen, dan willen we hen in de gelegenheid stellen door waar nodig oppas te faciliteren)

De cursus start op dinsdag 17 september en eindigt op 26 november. Na de aanmeldingen zullen wij een rooster maken zodat u weet wanneer u aan de beurt bent. Eventueel kunt u ook het een en ander combineren, dat kunt u dan

ook gerust aangeven. Opgeven kan via: alphacourseharderwijk@gmail.com

Er zijn ook een aantal plekken open gesteld voor niet azc'ers. Mocht u geïnteresseerd zijn in een Alpha Cursus, beheerst u de Engelse taal goed en lijkt het u een verrijking om de cursus te volgen bij ons, dan kunt u zich opgeven via bovenstaand e-mail adres.

Het AlphaTeam: Petra Mosterd, Nelly van Gijssel, Margreet Boschma, Harry Fikse, Doeko Hekstra, Didi Companjen, Daniël Bottema, Carlos Cardenas en Lydia van den Berg

Gezocht: hulp bij tieneractiviteiten AZC

Al langere tijd leeft de wens om in of rond het House of Joy te starten met tieneractiviteiten. In het azc wonen heel wat tieners en voor deze doelgroep wordt nog weinig georganiseerd. We zijn daarom allereerst op zoek naar iemand die het op te starten tienerwerk wil coördineren. Daarnaast zijn er uiteraard vrijwilligers nodig om concrete activiteiten te starten, denk bijvoorbeeld aan een sportactiviteit, een filmavond, muziekavond of andere initiatieven.

Heb je hart voor jongeren en spreekt dit je aan? Of ken je anderen die zich hiervoor willen inzetten? We komen graag met je in contact!

Voor meer informatie of aanmelding: Sjaak Verboom, sjaakverboom@gave.nl.

SNUFFELMARKT ELKE WEEK OPEN

De PGH-Plusklusgroep zet elke week de deuren van de Snuffelmarkt aan de Fokko Kortlanglaan 181 wijd open. In het voormalige schoolgebouw is van alles te koop: meubels, huisraad, elektrische apparaten, curiosa, witgoed, kleding, speelgoed, tuinbenodigdheden enzovoorts (geen boeken). Er is geregeld nieuwe aanvoer, afkomstig van gemeenteleden en van huisontruimingen die de plusklussers op verzoek ook organiseren. Elke dinsdagmorgen zijn ze aanwezig om uw goed verkoopbare spullen in ontvangst te nemen.

Wat is het mooie van onze Snuffelmarkt:

- hergebruik van bruikbare goederen (milieuaspect)
- onder de klanten zijn veel minima, waaronder asielzoekers
- het levert nog aardig wat inkomsten op voor de kerk.

De PGH-Snuffelmarkt is open:

- elke eerste en derde zaterdagmorgen van de maand van 9 - 12 uur.
- elke tweede en vierde woensdagmiddag van 13- 16.30 uur.

Heeft u herbruikbare spullen of wilt u overleggen over ophalen of over een huisontruiming? Bel dan met Hans de Fluiter, tel. 06-53442209, jfluiter@solcon.nl.

De PGH-Plusklusgroep

Mag het een ietsje meer zijn???

Het kwijtgeraakte schaap - ter overweging bij het leesrooster voor zondag 15 september - Lucas 15

Gelijkenissen zijn mooie, boeiende, ontroerende verhalen, maar het zijn en blijven gelijkenissen..., met andere woorden: het LIJKT ergens op, het SLAAT ergens op, jawel, het slaat op ONS, het is ons eigen verhaal dat verteld wordt, ook hier in Lucas 15.

Waar ging het mis bij dat verloren schaap? Waarom raakte de herder (en de kudde!!) haar kwijt? Dat schaap keek alleen maar naar beneden, naar dat sappige gras, naar het materiële aspect van het leven en ach, dat arme schaap kun je dat niet kwalijk nemen, daar zit niet veel méér bij. Maar jammer, jammer, jammer, er zijn mensen die precies zo door het leven sukkelen als zo'n schaap en die mensen zou je willen toeroepen: MAG HET EEN IETSJE MEER ZIJN??

Aan het begin van een nieuw seizoen misschien wel een goede vraag voor ons allemaal: MAG HET EEN IETSJE MEER ZIJN?? Willen we proberen de stem van de Goede Herder op te vangen en ons leven daarop af te stemmen? Dat is toch de diepste zin van alle kerkenwerk dat weer van start gaat, Alpha-cursussen, Bijbelkringen, Clubwerk, Diensten, Evangelisatieactiviteiten, Fonteinwerk en noem het hele ABC maar op tot en met Zielszorg-aan-elkaar aan toe, dat we ons realiseren dat we niet volledig mens zijn zonder dat lijntje naar Boven...! Tussen haakjes, dat kan dat stomme schaap ons ook nog leren: als je niet omhóóg kijkt en alleen maar naar beneden kijkt, dan raak je op de lange duur ook het hele zicht op je naaste, op je medemens kwijt...

Ik denk wel eens: ach, verloren zonen met een grote zak geld op de rug en een wereldreis voor de boeg die kom je bijna niet meer tegen en daarvoor zijn de successierechten in Nederland trouwens ook te hoog geworden. Maar dat andere verhaal, die andere gelijkenis, LIJKT dat er misschien toch méér op? Je kunt rustig leven en door het leven heen rollen, je natje en je droogje hebben en een fatsoenlijk kuddedier zijn en tóch – tegelijkertijd – een verloren mens zijn, een mens die ten diepste, ondanks alle schijn en buitenkant – z'n schouders ophaalt over God en Gods roepstem buiten de deur en buiten het hart houdt. Dan lééf je wel, maar daar is dan ook alles mee gezegd. En Jezus zegt daarom in deze gelijkenis: MAG HET EEN IETSJE MEER ZIJN, leven is toch meer dan vegeteren, leven, werkelijk LEVEN heeft te maken met Mij, met de Goede Herder, met Mijn woorden van eeuwig leven..., dat is LEVEN-met-hoofdletters..., THAT'S LIFE en als een mens dát doorheeft dan is hij THUISgekomen, kind-aan-huis bij de Vader..., dan zijn we pas waar we wezen moeten!

Vandaar die vraag, een vraag om over door te denken, een vraag werkelijk van LEVENsbelang: MAG HET EEN IETSJE MEER ZIJN?? Goddank dat Jezus ons blijft zoeken, ja, dat het LEVEN Zelf ons blijft opzoeken en wakker schudden met steeds opnieuw diezelfde vraag: MAG HET (alsjeblijft) EEN IETSJE MEER ZIJN??

ds.J.Mak



Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
ds. J. Mak
hansinamak@kpnmail.nl**

Bijbel Leesrooster

vrijdag	13 september	1 Samuel 17:41-54
zaterdag	14 september	1 Samuel 17:55-18:5
zondag	15 september	1 Samuel 18:6-16
maandag	16 september	1 Samuel 18:17-30
dinsdag	17 september	Lucas 14:25-35
woensdag	18 september	Lucas 15:1-10
donderdag	19 september	Lucas 15:11-32
vrijdag	20 september	Lucas 16:1-9
zaterdag	21 september	Lucas 16:10-18
zondag	22 september	1 Samuel 19:1-17
maandag	23 september	1 Samuel 19:18-24
dinsdag	24 september	1 Samuel 20:1-11a
woensdag	25 september	1 Samuel 20:11b-23
donderdag	26 september	1 Samuel 20:24-21:1
vrijdag	27 september	Lucas 16:19-31

ZONDAG 15 SEPTEMBER

Collectes: 1. Diaconie; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: mw. G. van Dijk-Vermeulen

11..30 uur: ds. H. Jansen Fonteindienst

De Regenboog

9.00 uur: dhr. P. Verhagen

Sonnevanck

10.00 uur: ds. G. Fredrikze

St Jansdal

10.15 uur: pastor M. van Veen

Sefanja

14.30 uur: ds. A. Woudenberg Internationa-
nale dienst

Randmeer vrijdag 13 september

18.30 uur: ds. J. Telgenhof

Weideheem vrijdag 13 september

15.00 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen

ZONDAG 22 SEPTEMBER

Collectes: 1. Vredesweek Pax; 2. Ouderenpastoraat;
3. Renovatie Pastorie

Plantagekerk

09.30 uur: ds. M.B. van Meijl-Buitink en

Petra Kiks

11.30 uur: dhr. J. Vierhout Fakkelviering

De Regenboog

11.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Sonnevanck

10.00 uur: mw. G. van Dijk-Vermeulen

St Jansdal

10.15 uur: ds. H. v.d. Burg

Randmeer vrijdag 20 september

18.30 uur: mw. P. Kiks-Leeflang

Weideheem vrijdag 20 september

19.00 uur: ds. P. Waterval



PLANTAGEKERK

Zondag 15 september (9.30 uur) Vandaag worden nieuwe ambtsdragers bevestigd en er zijn werkers waarvan we afscheid mogen nemen. Daarbij klinkt het verhaal van David en Goliath; de kleine man tegenover de grote reus. En zo kan het leven zich ook voor doen. Je voelt je klein en tegenover jou die grote berg of die opdracht waarvan je denkt, kan ik dat wel aan? Genoeg om samen over na te denken.....

Een mooie dienst gewenst, (Ds. Marissa van Meijl en Gertie van Dijk)

Zondag 15 september (11.30 uur) Thema voor deze Fonteindienst is: Gebed. Heel toepasselijk gaf Henk Jansen het de ondertitel "Elkaar kennen begint met goede communicatie van hart tot hart". Tijdens de voorbereiding hebben we mogen horen hoe ook juist jongeren de kracht van gebed mochten ervaren bij de New Wine conferentie. Het begint immers met je te laten kennen. We vertrouwen op een dienst vol muziek, gebed en verrassing.

Zondag 22 september (9.30 uur) – Van-jong-tot-ouder. Vandaag de Plantagekerk weer een 'van-jong-tot-ouder-dienst'. Anders dan anders en erop gericht om samen met de verschillende generaties in de kerk te geloven, te delen en te beleven. Welkom! (Petra Kiks en Marisa van Meijl)

Zondag 22 september (11.30 uur) - U2-dienst. Deze Fakkeldienst is een zgn. U2-dienst "Een U2 concert is nooit zomaar een concert. Er zijn van die momenten in onze concerten dat de muziek ons overneemt. Dat is het moment dat God komt binnenlopen". In deze U2-viering gaan we de geestelijke roots van U2 zien, beleven, horen, en zingen we erover. Enkele nummers worden ook live gespeeld. Deze U2-viering is voor iedereen die van pop- en rockmuziek houdt, of je nu een U2-believer bent of still haven't found what you're looking for. Welkom! (Jan Vierhout)

DE REGENBOOG

Zondag 15 september (9.00 uur) Dankbaarheid goed voor een mens. Je komt het echter zelden tegen in lijstjes die zeggen wat goed is voor een mens. Dankbaarheid is bijvoorbeeld goed tegen de stress! Nu heb ik de indruk, ik ben een halve buitenstaander, dat de PGH in Harderwijk nogal te kampen heeft met aanhoudende kerkstress. Hoe dat precies zit weet ik niet, hoef ik ook niet te weten om te kunnen zeggen dat het niet goed is, niet deugt. Omdat dankbaarheid goed is tegen de stress luisteren we naar een paar woorden (uit Ps. 40) van een mens die enorm dankbaar is. (Piet Verhagen)

Zondag 22 september (11.00 uur) Rainbow Event, doop en welkom 4-jarigen 'Mens wat ben je mooi!'. Alles is goed leuk en hip, en je lijkt er in mee te moeten gaan. Maar wie kent jou echt? En wanneer neem je echt tijd voor een ander? In hoe je werkelijk bent, daarin heeft God échte dingen gelegd. Mooie dingen. Zoals het bedoeld is. Dat zie je in Charlize Engelgeer, die vandaag gedoopt wordt - Charlize Jeanette Nicole, Mae Engelgeer, dochter van Esther en Gerro, zus van Eloïse en Manuel, Tubadreef 76. Dat zie je in de 4 jarigen die we welkom heten. Dat zien we in elkaar: mens wat ben je mooi! (Ds. David Kroeze)

Collecte 15 september – EIGEN DIACONALE TAKEN

Uw bijdrage vormt het werkkapitaal van onze diaconie. Dank voor uw aandeel in ons werk.

Collecte 22 september – VREDESWEK PAX

Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heilheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesprojecten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Collecteert u mee?