

# Samen Geroepen

NR 15 2019

30 augustus – 12 september 2019

**Startzondag**

**Samenloop voor Hoop**

**Veelkleurigheid**



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde



## COLUMN

## SCHULD-COMPLEX?

In de kring rondom nestor Paul Cliteur spreken jonge honden als Thierry Baudet en Sid Lukassen veelvuldig over cultuurmarxisme. Na de jaren dertig van de vorige eeuw (de grote depressie) herstelde het kapitalisme zich glansrijk. De arbeider kreeg het juist daardoor zó goed, dat hij helemaal geen zin meer had in revolutie. Dat hadden de marxisten niet verwacht. Daarom richtten mensen als Gramsci hun giftige pijlen niet langer op de onderbouw maar op de bovenbouw van de samenleving: de culturele elite. Die bovenbouw moest omvergeworpen worden: de instituten, de overheid, het gezag. De studentenopstanden uit 1968 staan duidelijk in dit perspectief. Het devies was: Zuiver het maatschappelijk bestel van alle traditioneel gegroeide onderdrukkende structuren. Het communistische Oostblok lachte meewarig om deze 'nuttige idioten' - een vijfde colonne die nog wel eens van pas kon komen... Misschien heeft FvD hier een punt. Hoe verklaren we anders, dat veel Nederlanders hun eigen cultuur bij de vuilnisbak zetten en niet meer geïnteresseerd zijn in hun eigen identiteit. Oikofobie noemt Baudet dat. Een soort zelfverwerping. Wie 'Avondland en Identiteit' leest van Sid Lukassen stuit echter op nog een andere duiding van onze cultuur. En daar ben ik het pertinent mee oneens. Hij stelt, dat het christendom ons geleerd heeft om schuld bewust te zijn met compassie voor zwakkeren. Dat zit er diep in. Ook degenen die niet meer geloven voelen het zo. Dit schuldcomplex is er oorzaak van, dat wij ons overal schuldig over voelen. We hebben een slavernijverleden, een koloniaal verleden en we hebben het klimaat kapot gemaakt. We hebben een zwak voor alles wat 'zielig' is. De Duitser heeft het nog moeilijker. Die heeft ook nog een Holocaust verleden. We willen alles 'wieder gut machen'. Het is echter de vraag of Merkel het redt met 'Wir schaffen das'. Tegen een zodanige duiding van de tijdgeest verzet ik mij. Het christendom is geen schuldcomplex. De Bijbelse boodschap is een boodschap van bevrijding. De Bijbel begint bij Exodus. Daar waar God zichzelf presenteert als "de Here uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heeft."

Ds. Aad Woudenberg

## KOMT U DIT SEIZOEN OOK EEN KEER KIJKEN OF LIEVER NOG MEEDOEN?

Dit nummer van Samen Geroepen is bezorgd bij alle mensen, die als lid zijn ingeschreven bij de Protestantse Gemeente Harderwijk. Daarom een speciale groet aan al degenen, die dit blad normaal niet ontvangen.

Leest u dit nummer eens door en kijk wat er binnen onze PGH zoal gebeurt.

In dit nummer komen veel van de activiteiten, die u dit seizoen kunt verwachten, aan bod. Het is een veelvoud aan heel verschillende dingen waaraan u mee kunt doen.

Natuurlijk de wekelijkse kerkdiensten in de Plantagekerk en in De Regenboog. Diensten met elk hun eigen sfeer en kleur, van meer traditioneel, via modern, verbindend tot charismatisch. Dit als onderdeel van onze kerkelijke veelkleurigheid. Eigenlijk "voor elk wat wils", maar allemaal gericht op dezelfde kern, de kern van ons bestaan, ons geloof in God en zijn zoon Jezus Christus.

Als Protestantse Gemeente Harderwijk willen wij een inspirerende geloofsgemeenschap zijn, waar Christus centraal staat en die gericht is op een relatie met God en met elkaar. En we willen daarin van betekenis zijn voor heel Harderwijk.

Onze activiteiten zijn voor een deel gericht op onze eigen gemeenschap. Maar veel is ook gericht op de mensen om ons heen. Lokaal in Harderwijk, zoals door ondersteuning van mensen in nood via de diaconie, maar ook door het organiseren van koffiebijeenkomsten in de Plantagekerk en in het centrum de Bogen aan het Triasplein. En door het samen nuttigen van een warme maaltijd of het aanbieden van hulp bij klussen via onder andere Helpende Handen. Onze kerkgebouwen zijn heel vaak open. Zo zijn er steeds wisselende tentoonstellingen van lokale kunst in de Plantagekerk. Of culturele uitvoeringen via Podium Plantage.

Er zijn ook activiteiten voor mensen verder weg. Van Roemenië, via de werkgroep Dresden-Roemenië, ondersteuning van gemeenteleden, die in verre landen voor de kerk werkzaam zijn tot overal op de wereld via de werkgroep ZWO. Teveel om hier op te noemen. Lees over veel hiervan in dit nummer.

Het nieuwe seizoen starten we samen op zondag 8 september in het Plantagepark, midden in Harderwijk.

Graag nodig ik iedereen uit om daar te komen. Voor de gezelligheid, om elkaar te ontmoeten, om te kijken wat er allemaal door de PGH wordt georganiseerd en om de openlucht-kerkdienst mee te maken. Het thema van de dienst is: "Een goed verhaal". De koffie staat op 8 september om kwart voor tien klaar.

**En voor u, als onregelmatige lezer van dit blad: U kunt een abonnement nemen, zodat u elke paar weken de informatie krijgt over alle activiteiten. Voor een kleine € 20 per jaar is dat zo bij het Kerkelijk Bureau geregeld.** Ook op onze websites [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl) en [www.fonteinwerk.nl](http://www.fonteinwerk.nl) staat alle informatie en natuurlijk op Facebook, in onze App en nieuwsbrieven. Informatie daarover op de homepage van de website. Wij zien u graag actief aanhaken bij onze gemeenschap. Als u daar echt geen behoefte aan heeft, kunt u ons dat laten weten. Bel of mail dan even met het kerkelijk bureau. Als Protestantse Gemeente Harderwijk gaan we er samen een mooi nieuw seizoen van maken. Er is veel te doen en nog veel te regelen. En veel te bespreken met elkaar. Over onze eigen geloofsbeleving, over hoe we kerk kunnen en willen zijn en wat dat betekent. Over hoe we van belang kunnen en willen zijn voor onze omgeving. We zullen als Algemene Kerkenraad daarvoor een aantal gemeentebijeenkomsten organiseren. Bijeenkomsten waarop u voortaan ruim de gelegenheid krijgt om uw mening en uw bijdrage te geven.

Om nieuwe activiteiten te kunnen ontwikkelen hebben we met elkaar een groot bedrag gereserveerd uit de verkoop van onze gebouwen. Samen gaan we praten over wat we daarmee precies gaan doen. Aan zaken die van belang zijn voor onze eigen gemeenschap en voor de samenleving om ons heen.

Doet u allemaal mee? Kom en ontdek verder wat God voor u wil betekenen en wat u voor anderen kunt betekenen.

Algemene kerkenraad

**Spreek:** *Wie veel lacht, krijgt later de rimpels op de juiste plaats.*





# Spetterende Startzondag met een goed verhaal!

Ook dit jaar hopen we de start van het kerkelijk seizoen van onze mooie gemeente weer feestelijk te vieren. Allereerst natuurlijk met een laagdrempelige, inspirerende openluchtdienst waarin de nieuwste predikant van de PGH, Marissa van Meijl, zal voorgaan. Thema van de dienst is: Een goed verhaal. We geloven dat de kerk vandaag nog steeds een goed verhaal te vertellen heeft. Het geeft basis voor ons eigen leven, maar is te mooi om voor ons zelf te houden. Dit goede verhaal is het waard om doorgegeven te worden. Dit is één van de redenen waarom de locatie van de Startzondag verandert. Het zal dit jaar plaatsvinden in het centrum van onze stad, namelijk het Plantagepark. We zijn één van de eersten die de nieuwe muziektent mogen inwijken. Een nieuwe locatie, maar ook met veel vertrouwde elementen. Zo staat vanaf 9.45 uur de koffie klaar. Er kunnen stoelen gehuurd worden, reserveren is niet nodig. Uiteraard kan ook een eigen stoel worden meegenomen. Voor de allerjongsten is er oppas. Na de dienst zullen de vele activiteiten, die onze gemeente rijk is zich weer presenteren op de kijk- en infomarkt. Op het horecapplein is er veel lekkers te eten en te drinken. Dit jaar zelfs onder het genot van gezellige (live) muziek. Voor de kinderen is er weer volop vermaak met springkussens, een ballonkunstenaar en kinderspelen, waarmee ook nog leuke prijsjes te winnen zijn. De huur van faciliteiten en aanvragen van de nodige vergunningen is op de nieuwe locatie aanmerkelijk duurder dan voorgaande jaren. We vragen daarom iets meer voor de consumptiekaart, namelijk € 6,50. Ook rekenen we op een bijdrage van de bezoekers tijdens de collecte en zijn er ook dit jaar weer veel gulle sponsors die de Startzondag mogelijk maken. De afsluiting van de Startzondag belooft voor jong en oud hilarisch en origineel te worden. Ga dus zeker niet te vroeg naar huis! Goed om nog te vermelden dat de voorraad plastic bekertjes, bestek etc. dit jaar wordt opgemaakt, om vervolgens over te gaan op papier. Ook proberen we door verschillende prullenbakken het afval te scheiden. **We doen een dringende oproep om (zo mogelijk) op de fiets te komen: beter voor het milieu en het voorkomt parkeerproblemen.**

Het terrein van het Plantagepark zal de nacht voor en na de Startzondag bewaakt moeten worden. Kan en wil je hiervoor een paar uur nachtrust opgeven, mail naar: Roelien\_v@hotmail.com.

Tot slot: wanneer is de Startzondag nu geslaagd te noemen? Is dat als er meer dan zeshonderd mensen komen? Of als het een stralend zonnige dag is? Als de baten boven de kosten uitstijgen? Wij denken dat de startzondag geslaagd is als het een dag is van ontmoeting, verbinding en gezelligheid. Een dag waarop dat eeuwenoude boek en de oeroude bomen van het Plantagepark ons het goede verhaal vertellen!

## Startzondag 8 september 2019 Plantagepark met o.a.

9.45	Koffie, thee en limonade
10.30	Openluchtdienst
11.45	Presentatie activiteiten Seizoen 2019/2020
12.00-14.00	Youth United 'The Buzz'
12.00-14.00	Kinderspelen en springkussens
11.45-13.00	Livemuziek
13.00	Kindertheater B.J. Brillenkip
12.00-13.00	Ballonkunstenaar
14.00	Knallende afsluiting Travel Dudes

Van 12.00-15.00 heerlijke hapjes en drankjes  
op het alom befaamde horecapplein!

Een ieder van harte welkom...



### Laatste rechte stuk

Op 8 september is het startweekend PGH. Dit keer in het Stadspark. Dan worden de activiteiten gepresenteerd voor het komende seizoen. Van ZWO tot Leerhuis, van Alfacursus tot jeugdwerk, van cantorij tot Fonteinwerk. Ik spreek de wens uit, dat het een goed kerkelijk seizoen gaat worden. Voor mij persoonlijk betekent het, dat ik een punt ga zetten. In de morgendienst van 17 november as zal ik afscheid nemen. Er komt een moment dat je mag en moet zeggen: 'Zo is het goed geweest'. De wijkkerkenraad is al geruime tijd bezig met mijn opvolging. Op maandag 2 september wordt er een wijkavond (gemeentevergadering) gehouden waarin het beroepingswerk uitgebreid ter sprake komt. De nieuwe predikant zal voor 70% werkzaam zijn, zoals ook de collega's in De Poorten en De Regenboog. De toestemming van hogerhand om te mogen beroepen moet nog komen. Daarvoor maken de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkmeesters zich sterk. De inkomsten staan zoals u ongetwijfeld weet al langere tijd stevig onder druk. Wij hebben een nogal vergrijsde wijk waarin velen in eerdere perioden van gemeentezijn flink meegewerkt hebben. Momenteel is er echter stagnatie. Het is ons de laatste paar jaar nauwelijks gelukt om nieuwe vrijwilligers te vinden en dat geldt in het bijzonder voor functies op het vlak van de kerkenraad. Ook is het niet zo dat we veel nieuw eigen wijkwerk hebben opgezet. Toen De Morgenwijk en De Poorten in januari 2017 samen eredienst gingen houden, heb ik niet gekozen voor nieuwe identiteit versterkende initiatieven van de wijkgemeente. Ik heb herder en leraar willen wezen voor de hele gemeente. Ik heb zo'n beetje het ambacht van een smid vervuld: samensmeden, aaneensmeden. Daar sta ik nog steeds achter. Als ik het anders had gedaan, zou het er niet beter op zijn geworden. En ik waag het te betwijfelen, of we dan wél ineens een blik ambtsdragers hadden opengetrokken. Verreweg de meesten onder wie ik werk verlangen naar een frisse initiatiefrijke basis-wijkgemeente in de Plantagekerk, waarin we onze krachten niet langer verdoen met wij-zij-gekissebis. We komen alleen in een nieuwe flow en we zullen alleen verjongen (Growing Young) als we er sámen voor gaan. De 'diensten van jong tot oud' die we samen op de planken zetten wijzen hoopvol in die richting. Over samengaan met De Poorten zullen wij op 2 september met elkaar praten. Eenzelfde vergadering houdt De Poorten op donderdag 5 september. Beide wijkkerkenraden hebben de intentie uitgesproken om te gaan fuseren. Dat betekent: één kerkenraad en een nieuwe naam voor de wijkgemeente die daarmee ontstaat. Ik hoop dat het allemaal goed komt en verheug me op nog een paar maanden actieve dienst. Op 1 september doe ik dienst in de Regenboog. Op 8 september doe ik de binnendienst op Startzondag en op 15 september de internationale kerkdienst. En... ik kan onmogelijk nog iedereen bezoeken. Afbouwen is zo'n raar woord. Het is gewoon door-boemelen tot het eind: Laatste rechte stuk.

*Ds. Aad Woudenberg*

### Gemeenteavonden in september

Zoals u al in SamenGeroepen hebt kunnen lezen zijn de wijkkerkenraden van de wijken de Poorten en de Morgenwijk met elkaar in gesprek over het samengaan van de wijken en daarmee ook de wijkkerkenraden. Dat is echter niet iets waar de wijkkerkenraden zelf over kunnen en willen beslissen. Er zullen daarom twee gemeenteavonden worden georganiseerd waarop u wordt geïnformeerd, waar u vragen kunt stellen en waar u wordt gevraagd wat u vindt van dit voornemen. Het zijn twee gemeenteavonden, want elke wijk krijgt in eigen kring de voorlichting. Dat is noodzakelijk omdat we zeker moeten zijn van de gevoelens en meningen van de verschillende wijken. Daarnaast zijn er per wijk nog andere onderwerpen die aan bod komen. Zo wordt op de gemeenteavond voor de Morgenwijk nog gesproken over het beroepen van een predikant en de bezetting van de wijkkerkenraad. Met betrekking tot de gemeenteavond van de wijk de Poorten hoort u later meer.

De gemeenteavond van de Morgenwijk zal plaatsvinden op maandag 2 september a.s. in de Plantagekerk. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar, we beginnen dan om 19.45 uur.

De gemeenteavond van de Poorten zal plaats vinden op donderdag 5 september a.s. in de Plantagekerk. Ook op deze avond staat vanaf 19.30 uur de koffie klaar en beginnen we om 19.45 uur. We nodigen u allen hierbij van harte uit om te komen naar de gemeenteavond van uw wijk. Deze avonden zijn zeer belangrijk voor de verdere gang van zaken binnen de Plantagekerk. Uw/jouw mening is belangrijk. We kijken naar u en jullie uit.

*De wijkkerkenraden van de Morgenwijk en de Poorten*

### colofon & contact

**SamenGeroepen** is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

**Redactie:** Willem Metzlar, Dick Breitenbach, Jan Tazelaar, Aad Woudenberg, vacature (eindredactie).

**Abonnementen:** 19,95 per jaar  
Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:  
NL40 RABO 0373 7213 23

**Opmaak:** Ton van der Gaag, gewoonton.nl

**Druk en afwerking:** Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

**Oplage:** 1400 exemplaren

**Volgende uitgave** verschijnt 13 sept, voor 2 weken

**Kopij** uiterlijk 2 sept. om 18:00 uur naar:

**publiciteit@pgharderwijk.nl.**

Dit geldt ook voor wijkberichten.

### kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl)

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

### [www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl)

### predikanten

*ds. M.B. (Marissa) van Meijl-Buitink*

wijkpredikant De Poorten

Bazuindreef 70, 3845 DC Harderwijk

T. 06-58729881, E. [m.vanmeijl@pgharderwijk.nl](mailto:m.vanmeijl@pgharderwijk.nl)

*ds. D.J.D. (David) Kroeze*

wijkpredikant De Regenboog

Veldkermeeen 116, 3844 RJ Harderwijk

T. 06-16856392, [d.kroeze@pgharderwijk.nl](mailto:d.kroeze@pgharderwijk.nl)

En via Facebook

*ds. A.S.L. (Aad) Woudenberg*

wijkpredikant De Morgenwijk

Metten Geritskamp 18, 3848 CW Harderwijk

T 421194, [a.woudenberg@pgharderwijk.nl](mailto:a.woudenberg@pgharderwijk.nl)

*ds. H. (Henk) Jansen*

predikant Fonteinwerk

Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo

T. 06-18040814, [henkkleinjansen@gmail.com](mailto:henkkleinjansen@gmail.com)

### kerkelijk werkers

*C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen*

Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten

T 356640, [g.vandijk@pgharderwijk.nl](mailto:g.vandijk@pgharderwijk.nl)

*P. (Petra) Kiks-Leefflang*

Valkstraat 28, 3882 HV Putten

T 06 46 63 26 16, [jeugdwerker@pgharderwijk.nl](mailto:jeugdwerker@pgharderwijk.nl)

*A.M. (Anne) van Leeuwen*

Franc 61, 8253 EL, Dronten

T 06 13892077, [a.vanleeuwen@pgharderwijk.nl](mailto:a.vanleeuwen@pgharderwijk.nl)

### scriba's

*De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijtsma,*

[scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl)

*De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,*

[scriba.pgdpoorten@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgdpoorten@pgharderwijk.nl)

*De Regenboog: Mw. J. Bode,*

[scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl)

### helpende handen

T 06 11 51 13 98

[www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen](http://www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen)

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.





## DE POORTEN

### Vooruitblik

Langzamerhand komt iedereen terug van vakantie! Uitgerust en hopelijk met mooie verhalen mogen we elkaar weer ontmoeten tijdens de activiteiten van de wijkgemeente De Poorten. Het moderamen en de kerkenraad zijn na de vakantie al een keer bij elkaar geweest en hebben over de komende tijd nagedacht. Het belooft een mooi jaar te worden met veel contacten en activiteiten. In de eerste plaats gaan we met elkaar het traject in van samengaan met De Morgenwijk. Op donderdag 3 oktober gaan we hierover als gemeente met elkaar in gesprek. Naast deze avond gaat de kerkenraad verder op de ingeslagen weg van kringgesprekken bij iemand thuis (zoals de kennismakingsavonden of de vroegere groothuisbezoeken). Binnenkort zullen de data bekend gemaakt worden en het thema waarover we met elkaar gaan spreken. Natuurlijk blijft er op de bijeenkomsten ook voldoende tijd over om vragen te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan.

Op deze plaats mag ik u ook een heuglijk feit vertellen. In het gezin van onze predikant Marissa komt gezinsuitbreiding. Marissa vertelde mij dat zij en Frank een baby verwachten. Samen met hen zijn wij erg blij en dankbaar dat dit in het voorjaar van 2020 mag gebeuren! Zoals dat overal gaat in de maatschappij gaan wij met elkaar bekijken hoe we de periode van verlof gaan invullen. Het belangrijkste is dat het goed mag gaan met Marissa en de baby en daarvoor vragen wij ook Gods Zegen over de komende periode.

Op 11 oktober organiseert De Poorten een vrijwilligersavond voor alle vrijwilligers van de Plantagekerk, ook van de Morgenwijk. Het zal een avond worden met koffie/thee, drankje en een hapje en een optreden. De uitnodiging gaat binnenkort de deur uit. Een aantal verdere activiteiten wil ik nu alvast noemen en de datum:

Zaterdag 23 november -

bezinningsochtend kerkenraad

Vrijdag 28 februari 2020 - wijnproefavond (voor alle plantagekerkers)

Zondag 17 mei 2020 - gemeentezondag

Plantagekerk voor alle plantagekerkers

In het begin had ik het over een mooi jaar en ik denk dat bovenstaande laat zien dat het een mooi jaar kan worden. Een jaar waarin we mogen laten zien, intern en extern, wat het betekent om lid te zijn van Gods Gemeente! Ik wens ons allemaal

de komende tijd en komende activiteiten Gods Zegen toe!

*Karel Bosselaar, voorzitter wijkkerkenraad*

Na het enthousiaste verhaal van onze voorzitter, mag ik hierbij aansluiten. Maar eerst wil ik even met u terugkijken naar begin augustus.

Want wat een feest was het! Op zondag 4 augustus werd er weer gedoopt. Savona en Allesandra Croese, twee mooie dames van vijf en drie jaar oud, kregen in ons midden de zegen van God mee. En hoe goed doet het als gemeente: om dit mee te maken maar ook om de eigen doop en verbondenheid met God te gedenken.

Want waarom komen we ook alweer naar de kerk? Waarom zijn we deel van Christus' gemeente? Het zijn en blijven relevante vragen!

Zo was de zomer allesbehalve rustig of saai. Toch is het fijn dat het kerkenwerk in september weer volledig van start gaat. We trappen af met twee inspirerende diensten op 8 september, onze startzondag. Voor diegene die van zon en buitenlucht houdt, vieren we buiten. Degenen die liever een dak boven het hoofd hebben, mogen binnen een plek vinden.

Dan volgt er op zondag 15 september een bevestigingsdienst. Met pijn in het hart nemen we afscheid van Klaske Andringa, die jarenlang trouw ouderling geweest is. Maar we zijn blij en dankbaar dat we een opvolgster voor haar hebben kunnen vinden in de persoon van Jolanda Kroon. Ook Timon Nauta komt onze gelederen versterken. Hij zal plaats nemen in het college van kerkrentmeester, wat de menskracht zo goed kan gebruiken. Bij dit alles geven we Mettie Kevelam en Harna van der Belt de zegen mee, omdat zij ons pastoraal team zijn komen versterken. Ook deze zondag belooft het een feestelijke dienst te worden!

En wat biedt het seizoen ons dan verder nog? Onze voorzitter heeft al een hele lijst van kortlopende activiteiten opgenoemd. Maar er is meer. Denk aan Praten met volle mond en De Herberg, waar u zelfs in de zomer bij aan kon sluiten. Alle activiteiten opnoemen voert te ver, daar hebben we ons (vernieuwde) wijkboekje voor. Toch wil ik er graag een paar dingen uit lichten. In het najaar hopen we van start te gaan met een gespreksgroep voor jonge(re) mensen. Het wordt als een gemis ervaren dat jongvolwassenen geen platform hebben om elkaar te ontmoeten en over het geloof te spreken. Samen met één van de doopouders van afgelopen jaar mag ik dit opzetten. We hopen dat het aansluiting

mag vinden!

Een andere gespreksgroep, die ook in het najaar (weer) van start gaat is de 45+ gespreksgroep. Dit jaar wordt er gebruik gemaakt van het boek 'God is niet te vangen' van Jan Offringa. In volgend nummer van Samengeroepen volgt meer informatie.

En naast dit alles willen we dit seizoen van start gaan met een liedjestrain.

We (onze jeugdwerker Petra Kiks en ondergetekende) hebben gemerkt dat er heel wat georganiseerd wordt voor de jeugd en ook voor de wat oudere generatie, maar veel minder voor wat zich daar tussenin bevindt, zoals jonge ouders.

Daarom willen we deze doelgroep één keer in de maand/zes weken gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten. Voor de kleintjes is er een korte viering, gevuld met liedjes, een verhaal en vooral ook veel plezier. Voor de ouders is er een kop koffie of thee en even een moment om bij te komen. We hebben inmiddels een leuk team van enthousiastelingen verzameld. Maar mocht het je leuk lijken om aan te sluiten: neem dan even contact op!

Overigens: de genoemde activiteiten vallen niet onder het kopje 'Poorten' maar zijn PGHbreed. Een ieder die zich aangesproken voelt is van harte welkom. Mocht je alvast meer informatie willen: mail of bel gerust. We hopen op een inspirerend en gezegend seizoen! .

*Ds. Marissa van Meijl-Buitink*



## DE REGENBOOG

### Veelkleurig

De Regenboog is een veelkleurige gemeente in Drielanden/Stadsweiden. Veelkleurig: de zondagse dienst kent de rijkdom van verschillende gewoontes en tradities rond één liturgisch centrum, omdat we als mensen met verschillende



*schilderij van Hinriek Jans*

achtergronden samenkomen rond de éne God. We zijn een jonge gemeente die nog geen 23 jaar oud is en hebben het geluk van een nieuw kerkgebouw. Er is een verscheidenheid aan diensten en activiteiten. De wijkleden van de Regenboog krijgen binnenkort de Drieklank in de bus, waarin alle activiteiten beschreven staan. Die kunt u ook aanvragen. In deze Samengeroepen lichten we er enkele dingen uit.

## De rijkdom van kringen

Meet & Greet is een business term voor een eenmalige ontmoeting met de toppers in je vakgebied. Als je het mij vraagt is de kerk een continue Meet& Greet, want als ik heb hier veel topontmoetingen. Dat is geen toeval: want ontmoeten is een van de centrale dingen in de kerk. Waar wordt er op dieper niveau over dingen nagedacht, en waar kan je ook wezenlijke dingen van jezelf delen? Daarom zijn er zoveel kringen in de Regenboog: de kring rond de 30, de 40ers kring, de plus-kring, 60+kring, en de kring Triasplein. Allemaal plekken waar je eigen ideeën en vragen rond je leven, geloof en Bijbel gedeeld worden. Plekken waar je mag zijn, mag twijfelen, mag zoeken en groeien in geloof en mens zijn. Fijne plekken! Eigenlijk een Meet en Greet van God, Jezus, Geest, of hoe jij het noemt, met jou persoonlijk, jouw weg en jouw beleving. Kom en kijk...

## Rainbow Events

Iedereen is welkom, dat is het idee van het Rainbow Event op zondagochtend. Een spetterend event voor jong en oud, met dienst en eten en soms een workshop. Een dienst waarin ontmoeting met God én ontmoeten met elkaar belangrijk is. Daarom kan wie wil, blijven eten: ieder neemt wat te eten mee en we delen, er is altijd genoeg. De dienst is voor alle leeftijdsgroepen, met inhoud, afwisseling en goede muziek. Het Rainbow event is komend jaar ongeveer vijf keer. Het begint 11.00 uur en de eerstvolgende is 22 september. In dit Rainbow Event heten we ook de 4 jarigen welkom en zal een kind de doop ontvangen. Save the date!

*Ds. David Kroeze*

## F FONTEINWERK 2019-2020: 'KEN JE MIJ?'

Het Fonteinwerk heeft komend jaar als jaarthema 'Ken je mij?' Het is ontleend aan de bewerking van Psalm 139 door Huub Oosterhuis, bekend geworden door Trijntje. Deze vraag heeft veel kanten: onze vraag aan God: kent U mij? Maar ook de vraag van God aan ons: ken jij Mij? En onze vraag aan elkaar: kennen en gekend worden. Met dit thema gaan we werken aan versterking en verdieping van ons geloof, maar ook aan groei in verbondenheid binnen ons open netwerk-community, die we met het Fonteinwerk vormen. Maar we zijn niet naar binnen gericht: we zoeken juist om open te zijn naar mensen die op zoek zijn naar God. Naast 'growing young' dus zoiets als 'growing missionary'.

### Wie?

Fonteinwerk is van leden van de PGH die zich hierbij thuis voelen en anderen die als 'vrienden van het Fonteinwerk' zich hierbij aansluiten. Iedereen is hartelijk welkom bij al onze activiteiten.

### Wat doen we?

- de eerste drie zondagen van elke maand een viering om 11.30 uur in de Plantagekerk met diverse sprekers en muziekgroepen: lofprijzing en verdieping
- @homegroepen: kleine groepen waarin je elkaar echt leert kennen
- FonteinAcademy, ons vormingsprogramma:
  - 5x een spreker op woensdagavond, de eerste op 25 september om 19.30 uur in de Oude Synagoge
  - cursus 'Leer ons bidden' op 3 maandagavonden vanaf 29 oktober
  - cursus 'Basics' voor geloofsverdieping met hoofd en hart, op 12 dinsdagavonden vanaf 14 januari 2020 – een mooi vervolg op de Alphacursus, of bijv. als voorbereiding op belijdenis doen
  - Michacursus: samen leren ons geloof in de praktijk brengen, n.a.v. Micha 6:8 'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wilt: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.' 6x op woensdagavond vanaf 15 januari 2020
- Ladies Night op 4 oktober, Mannen Event op 5 oktober
- het FonteinEvent van afgelopen mei was zo'n prachtig moment van 'elkaar leren kennen' dat we dat komend jaar opnieuw willen organiseren.

Meer informatie: [www.fonteinwerk.nl](http://www.fonteinwerk.nl)

*Henk Jansen, Fonteinpredikant*

## J HET IS NOG VAKANTIE

Het is nog hartje zomervakantie als ik na mijn vakantie weer opstart en begin om mijn bijdrage aan het kerkblad te typen. In de pastorie is het een drukte van belang met mensen die heel hard aan het werk zijn om alles op te knappen. Wat fijn! Dan kunnen we hier straks weer mooie plannen maken voor het jeugdwerk.

### Uitnodigingen jeugdwerk

De folders voor het jeugdwerk van komend seizoen zijn klaar. Bedankt Jeroen. Op zondag 1 september zullen er in de verschillende kerken stapeltjes liggen en aan u en jou de vriendelijke vraag een stapeltje mee te nemen om rond te delen in uw of jouw buurt. Als iedereen wat mee neemt hebben alle kinderen voor de startzondag op 8 september een uitnodiging voor het jeugdwerk in de bus.

### Activiteiten 2019/2020

Na de startzondag zal het jeugdwerk weer van start gaan. In de folder en op de website staat precies wanneer er wat is. Natuurlijk zijn alle kinderen en jongeren van de kerk van harte welkom! Maar misschien kent u ook wel kinderen in de buurt of in de familie die (nog) geen uitnodiging gehad hebben maar het wel leuk zouden vinden om bijvoorbeeld op club te komen; ze zijn van harte welkom! Of heb je een vriendje of vriendinnetje in de klas die mee zou willen; gewoon doen! Hoe meer hoe leuker.

Na de zomer willen we gaan starten met de Liedjestrein; een activiteit voor de allerjongsten. Ds. Marissa schrijft hier ook over en we kijken er samen naar uit om deze kleintjes met hun ouders te ontmoeten en een plekje in de kerk te

bieden waar ook zij zich thuis voelen. Wordt vervolgd.

## Maatschappelijke stage

Voor alle jongeren op het voortgezet onderwijs: weet je dat je je maatschappelijke stage ook in de kerk kunt doen? Je bent van harte welkom. We zijn nu nog bezig om te inventariseren wat er allemaal te doen is voor jullie maar meld je gerust vast aan; dan zoeken we samen naar een plek waar jij je uren kunt maken.

## Werktijden jeugdwerker

Vanaf 1 september begin ik met mijn nieuwe baan in Utrecht. Dit betekent dat ik de laatste maanden (tot 31 december) in principe alleen op maandag in Harderwijk aan het werk ben.

## Jeugdleden

De 'gewone jeugdraad' en de jeugd-jeugdraad pakken na de zomervakantie ook de draad weer op. We gaan verder met het project Growing Young, werken verder aan beleid en zetten ons boven alles in om kinderen, jongeren en gezinnen weer in de kerk te krijgen. Tegelijk werken we er ook aan om de kerk een plek te laten zijn van Leven en plezier waar iedereen, jong en oud, zich thuis voelt. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we u en jou hard bij nodig! En ondertussen denken en kijken de jongeren met ons mee of we de goede dingen nog doen en of we het doen op de manier waarop we aansluiting vinden bij de jongeren van vandaag.

## Meewerkers

We kunnen in het jeugdwerk eigenlijk altijd wel mensen gebruiken. En niet iedereen hoeft even goed te kunnen knutselen, sporten of een verhaal te vertellen. Juist die verschillende mensen hebben we zo hard nodig. Ook hoef je niet jong te zijn om jeugdwerker te kunnen worden. Wat zou het waardevol zijn als er ook oudere mensen zich in willen zetten met en voor onze jongeren.

Dus schroom niet maar meld je/u aan! Geef even een belletje of een mailtje en dan kijken we samen wat de beste plek is. De zomer is gelukkig nog niet voorbij maar het winterseizoen in de kerk komt er al wel weer aan. Gelukkig maar want het is maar stil zo. Ik hoop van harte tot ziens in de kerk, op de startzondag of bij een activiteit in het jeugdwerk.

Hartelijke groet, namens de jeugdraad,

Petra Kiks jeugdwerker@pghraderwijk.nl  
T 06 46632616

## SAMENLOOP VOOR HOOP

Team Protestantse Gemeente loopt mee met de SamenLoop voor Hoop, een evenement van KWF met als doel geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Samen lopen we op ter bemoediging van hen die ziek zijn, hun naasten en nabestaanden. De SamenLoop begint vrijdag 20 september om 17.00 uur en eindigt zaterdag 21 september om 17.00 uur. Het evenement vindt plaats op de Stille Wei/IJbaan. Er is van alles te doen voor jong en oud.

Kom het team aanmoedigen en breng een bezoek aan de kraam van het team. Daar is van alles te doen en te koop voor het goede doel. Raadsel met prijzen, maak een bloemengroet. Ook zijn er allerlei mooie en leuke artikelen te koop: kaarsjes, mokken, pepermunt, kaarten en nog veel meer. Met je aankoop draag je bij aan (meer) onderzoek naar kanker.

Voor kinderen is er een kleurplatenwedstrijd. De kleurplaten worden uitgedeeld bij de kraam van het team tijdens het Triasfeest op 7 september, de Startzondag op 8 september en na de dienst van 15 september. De kleurplaat kan worden ingeleverd tijdens de SamenLoop. Voor de mooiste exemplaren is er een leuke prijs. Ook is er voor kinderen een speurtocht in de kraam: hoeveel en welke knuffeldieren schuilen in de kraam?

De kaarsceremonie is een onderdeel van de SamenLoop voor Hoop. Op vrijdagavond 20 september rond 23.00 uur steken we de kaarsen aan waardoor de kaarsenzakken met daarop een persoonlijke boodschap het parcours verlichten (teamgppgharderwijk@outlook.com). De versierde kaarsenzakken kun je tot en met 15 september inleveren bij één van de teamleden. Het team zorgt ervoor dat de kaarsenzakken worden voorzien van kaarsen en verzwaren. Ook plaatsen de teamleden de kaarsenzakken langs het parcours. Info: [acties.samensloopvoorhoop.nl/](http://acties.samensloopvoorhoop.nl/) actiesprotestantsegemeente.



Saskia de Jonge

*Wat een hoop mensen zie ik samen lopen,  
Samen hopen –  
Op een toekomst zonder verdriet.*

*Wat een hoop mensen zijn er samen gekomen,  
Samen dromen –  
Van hoop, zie je het niet?*

*Wat een hoop mensen zijn er getroffen,  
Samen lijden –  
Maar vaak zo alleen...*

*Wat een hoop mensen zijn er behouden,  
Samen dankbaar,  
Goddank door alles heen...*

Mark van Ginkel





## PASTORALIA

*Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.*

*Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.*

## WIJ GEDENKEN

### Miep Dekker

Op zaterdag 13 juli overleed in haar woonplaats Nunspeet Mina Frederika Johanna Dekker. Ze bereikte de leeftijd van 76 jaar. Ze werd geboren als oorlogskind 1943 in Ermelo. Daar deed ze belijdenis van haar geloof op 10 april 1966 op Eerste Paasdag. Miep bleef ongehuwd. Later kwam ze naar Harderwijk en na het overlijden van haar moeder bleef ze alleen wonen op de Middenlaan. Daar leefde ze mee met de gemeenschap van de Veldkampkerk en was lid van de vrouwenbond. Toen het thuis alleen niet meer ging vond ze een veilige plek bij Weideheem en later in wooncentrum Seewende in Nunspeet. Ze bleef evenwel steeds betrokken bij onze kerkelijke gemeenschap in Harderwijk. In de kleine kring van neven en nichten, een oudere zuster en een goede vriend hebben we de afscheidsdienst gehouden in de aula van De Varenhof in Ermelo. Daarna was de graflegging op de Elzenhof in Harderwijk. We dachten na over Openbaring 21 en onder het uitdragen klonk het 'Lied van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde'. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Dat klinkt wat passief alsof we ook niet zelf bouwen moeten aan het komend koninkrijk. Maar tenslotte moet het ons toch gegeven worden. Het nieuw Jeruzalem wordt niet door onszelf gebouwd, maar daalt neer vanuit de hemel. Miep ging ons voor Gods toekomst tegemoet, een toekomst zonder pijn, verdriet, gebrokenheid of een beperking. God zal haar opnemen in Zijn eeuwige

ontferming. Ze wist zich een kind van God en is daarmee ook een erfgename van Zijn heerlijkheid. Rust in vrede, Miep.

*Ds. Aad Woudenberg*

## WIJ GEDENKEN

### Aaltje Nagelhout- Knol

Op 30 juli is in Sonnevanc, Vlindertuin 1, overleden mw. Aaltje Nagelhout- Knol; zij mocht in juni nog 94 jaar worden; lang mocht ze moeder en oma zijn. Haar man Hendrik Jan overleed al jaren eerder. De laatste jaren waren ook voor haar kinderen jaren vol zorg en tot het laatst waren zij om haar heen. Dementie kwam in haar leven en maakte dat zij uiteindelijk de regie uit handen moest geven. Op 3 augustus hebben we in de Varenhof haar leven herdacht en gedankt voor haar leven. We namen afscheid van een vrouw die leefde uit de Bron van liefde, die ook die liefde voorleefde. Ze respecteerde alle mensen en probeerde altijd de harmonie te vinden en deed een stapje opzij als dat nodig was. Ze cijferde zichzelf weg en gaf de ander alle eer. Die ander was voor haar belangrijker en die ander dat waren haar man en kinderen en later de kleinkinderen en eigenlijk iedereen die op haar pad kwam." In vreugde en zorg heb elkaar lief", woorden die bij de huwelijksviering geklonken hebben. Ze heeft ze met zich meegedragen zoals in Spreuken 3 ook staat: 'Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart'. En zo was haar liefde haast onvoorwaardelijk, zeiden haar kinderen. Daarom was het ook haar wens dat het bij haar afscheid over de liefde moest gaan en we kozen uit haar aangegeven teksten naast de trouwtekst ook de lezing van 1 Korinthe 13, het allermooiste lied van de liefde. Boven haar rouwkaart ook nog de woorden van Jezus uit het evangelie van Johannes: 'Heb elkaar lief'. De opdracht die ook Alie ons nagelaten heeft. We mogen haar nu bij God weten, waar geen pijn, geen ziekte, geen dementie meer is...Veilig is zij daar, zoals we kort voor haar overlijden gezongen hebben: "Veilig in Jezus armen". "Ja, veilig", zei ze nog en er klonk vertrouwen in haar stem. In dit vertrouwen mogen ook zij die nu achterblijven, haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen de toekomst tegemoet gaan onder de zegen van onze God; dat zij Zijn kracht en liefde mogen ervaren.

*Gertie van Dijk-Vermeulen*

## WIJ GEDENKEN

### Pieter Wilhelm Lancee

Op zondag 11 augustus overleed onze broeder Pieter Wilhelm Lancee. Hij werd 77 jaar. Begin mei kreeg Pieter het bericht ongeneeslijk ziek te zijn. Maar hoewel de doktoren hem toen een half jaar gaven, bleek hij uiteindelijk zoveel zeker dan gedacht en bleek de tijd samen zoveel korter. Het laatste stukje was niet eenvoudig, maar zijn geliefden stonden in een zorgzame cirkel om Pieter heen. Op zaterdag 17 augustus hebben we vanuit de Plantagekerk afscheid van Pieter genomen. Tijdens de dankdienst hebben we stil gestaan bij zijn leven en bij de man die Pieter geweest is. Er klonken liederen die bij hem pasten. Er was een Bijbeltekst die naadloos bij hem aan sloot. En zowel kinderen als kleinkinderen spraken prachtige woorden; herinneringen aan hem.

Eigenlijk twee dingen sprongen uit dit alles naar voren. Pieter heeft tijdens zijn jeugd een ernstig trauma mee moeten maken. Door onoplettendheid raakte hij verbrand in het gezicht en heeft hij moeten vechten voor zijn leven. De tekens van deze brand zijn altijd zichtbaar gebleven. Maar in plaats van zich hierdoor terneer te laten drukken, heeft Pieter kracht gevonden om zijn leven op te bouwen. En, inderdaad, twee zaken hebben hem hierbij geholpen. In de eerste plaats zijn grote liefde Toos, die oog had voor de man achter het trauma en met wie hij een prachtig gezin op heeft weten te bouwen. En daarnaast zijn werk als hoofd woningbouw, wat hij met ontzettend veel plezier gedaan heeft en waar hij zoveel voldoening uit haalde.

Om dit alles lazen we bij Pieters afscheid uit Jesaja 43. Daarin gaat het ook over 'door vuur gaan', maar met name ook over God die niet los laat. We mogen geloven dat Hij Pieter gedurende leven en sterven vast heeft gehouden. En dat Hij Pieter nog altijd vast houdt.

Ik hoop dat deze laatste gedachte de geliefden van Pieter tot steun mag zijn. Ik wens hen allen, met name zijn vrouw Toos, veel sterkte en Gods liefdevolle troost toe – voor nu en de tijd die komt.

*Ds. Marissa van Meijl-Buitink*



### COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via [www.pggharderwijk.nl](http://www.pggharderwijk.nl) of via het kerkelijk bureau, [kerkelijkbureau@pggharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pggharderwijk.nl), tel. 412188. Afhalen en verkoop elke dinsdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

### REKENINGNUMMERS

**Vaste vrijwillige bijdrage**  
NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie  
**Giften**  
ZWO - NL42RABO0317714554  
Diaconie - NL39RABO0317714996  
Fonteinwerk - NL67RABO0385726139  
Kerk - NL28RABO0317770969

### VERANTWOORDING GIFTEN CONTANT JUNI EN JULI 2019

€ 20 van dhr. en mevr. P.M. via mw. C.G. v. D. (Ouderenpastoraat)  
€ 10 van NN via mevr. A.M. J. (Ouderenpastoraat)  
€ 15 van dhr. en mevr. D.K. via mevr. J.N-B. (Bloemendienst)  
Hartelijk dank voor uw gaven!

*Ton Balsma, penningmeester CvK*



Door projecten soms ook persoonlijk in de dienst toe te lichten wordt de gemeente er meer bijbetrokken.

## MOOI DAT U DE ZWO-COMMISSIE ZO ENORM STEUNT!

U, leden van de PGH, bent een vrijgevege gemeente. U hebt veel oog voor de wereld om u heen, dichtbij en veraf. U zet zich in voor medemens die dat echt nodig hebben. En u hebt daar heel veel voor over. U herkent zich hierin niet? U levert geen concrete bijdrage, meent u? Toch gaat dit over u en ons. Wij leden van de Protestantse Gemeente Harderwijk leveren met elkaar elk jaar opnieuw een forse bijdrage aan de arme kant van de samenleving. Wij met elkaar steunen bijvoorbeeld heel trouw en royaal onze diaconie en onze commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO-commissie). U gelooft het misschien niet, maar wij als PGH-leden brengen jaarlijks ruim 100.000 euro bijeen voor diaconie en ZWO. De concrete cijfers. U droeg bij aan: Diaconie/ZWO-collectes 2018: € 45.000, ZWO via Kerkbalans: € 57.442  
Dank u wel voor uw trouwe inbreng, elk jaar weer.

**Meer over de ZWO** De ZWO-commissie ressorteert onder de diaconie. Zij richt zich in hoofdzaak op diaconale doelen buiten Nederland, zij vormt als het ware de afdeling buitenlandse zaken van de diaconie. De commissie bestaat uit 6 personen: Willemien Holtrop (vz), Cora Pluijm (secr), Jan Molenberg jr. (penningmeester), Marja Bakker (diaken), Ate Kuiken en Philips Wassenaar. Een mooie en behoorlijk stabiele inkomstenbron voor de ZWO-commissie loopt via de jaarlijkse actie Kerkbalans. Daarin dragen PGH-leden bij voor drie doelen: naast onze eigen PGH-gemeente (een soort contributie) en Kerk naar Buiten (evangelisatie) ook het werk van de ZWO-commissie.

Op deze manier wordt met een goed concept een groot bedrag ter beschikking gesteld aan de projecten die ZWO ondersteunt. Daarnaast zijn er door het jaar heen zo'n dertig collectes voor ZWO-werk, en tijdens de 40-dagentijd worden er spaardoosjes uitgedeeld. Het daardoor opgehaalde geld wordt overgemaakt naar Kerk in Actie. In totaal kon de ZWO-commissie in het afgelopen jaar 2018 ongeveer € 53.000 doorsluizen.

De ZWO-commissie werkt volgens een beleidsplan. De grote projecten kiest de commissie veelal via Kerk in Actie. Daarmee sluiten we welbewust aan bij het internationale netwerk en alle expertise bij de landelijke kerk, efficiënt en betrouwbaar. De projecten worden in de commissie uitgebreid besproken. Daarna wordt bepaald wat de grootte van de bedragen wordt. Vervolgens maakt de commissie een jaarplan op, dat wordt voorgelegd aan de diaconie, waar het op grote lijnen wordt doorgenomen.

In het ZWO-jaarverslag over 2018 kunt u lezen dat 'we' een drietal

grotere projecten steunen. Dit geldt voor een vooraf afgesproken aantal jaren en voor bedragen tussen de € 8.000 en € 15.000 per jaar. Dit jaar zijn dat projecten van Kerk in Actie van de PKN:

- Syrische Kerken als bakens van hoop (hulp aan Syrische kerken zodat zij kunnen helpen);
- kinderarbeidsvrije zones In West-Kenia;
- versterking van de kleine kerken in Bangladesh.

Daarnaast selecteert de ZWO-commissie een aantal kleinere projecten. Hierbij gaat de voorkeur juist uit naar diaconale acties die zijn voorgedragen of zelfs opgezet door PGH-leden. Zij ontvangen meestal rond de € 1.000. In 2018 waren dat: Stichting Muhoza (Rwanda), stichting Femme (Afi Hoogendoorn-Koto in Togo), bijbelvertaalwerk Wycliffe (Wilma Wolthuis), en Stichting Geef een Lach (Marijn Fidder en Job Burger, Moldavië).

Tot de recente nieuwe projecten waaraan via de ZWO-collectes uw bijdrage wordt gevraagd behoren het schoolproject van Stichting Balsewa (via diaken Rien de Bruin) in Nepal en het vrijwilligerswerk van onze Louise ten Wolde bij Youth with a Mission in Zuid Afrika. De commissie stelt zich open voor meer van dergelijke 'plaatselijke' projecten, omdat dan ook vrij eenvoudig terugkoppeling kan plaatsvinden naar onze gemeente, via het kerkblad of een presentatie in een dienst.

Hoewel dergelijke projecten worden gesteund vanuit het budget van de ZWO-commissie, heeft de diaconie ervoor gekozen deze projecten óók op het collecterooster te plaatsen. Dat biedt een mooie aanleiding om over het project nog eens wat extra informatie te verstrekken via de collectetoelichting in SamenGeroepen en op de zondagsbrieven en beamers. Op deze manier betrekken wij u als gemeente extra bij een ZWO-project. De opbrengst van de collecte vormt tevens een mooi extraatje bovenop het bedrag dat de ZWO-commissie al had toegezegd.

**Meer dan geld alleen** De activiteiten van de ZWO-commissie omvatten meer dan het inzamelen en doorspelen van geld. Uiteindelijk gaat het om gerechtigheid in de wereld. In onze doelstellingen staat het zo:

- bijdragen aan de verkondiging van het bevrijdend evangelie van het Koninkrijk van God;
- ondersteuning bieden aan mensen in moeilijke omstandigheden als armoede, ziekte en onderdrukking;
- bouwen aan een wereld die voor iedereen duurzaam leefbaar is (inzet voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping). Dit

door mee te leven met, financiële steun te geven aan en solidair te zijn met partners van Kerk in Actie (KiA) en andere organisaties op het gebied van Zending en Werelddiaconaat.

Aan deze aspecten gaven we o.a. uiting op de volgende manieren:

- tijdens de vorige Startzondag hielden we een enquête om een goed gesprek op te starten over eerlijke kleding. Om op te vallen waren we zelf gekleed in buitenlandse kleding.
- een aantal keer konden we collectes voor projecten toelichten, soms zelf, soms door de mensen die aan het project werken, zoals Wilma Wolthuis, Louise ten Wolde en Florentine Mukasine uit Rwanda
- we verkochten tientallen zendingskalenders.
- ons lid Philips Wassenaar coördineert vier keer per jaar de brievenacties voor Amnesty in De Regenboog en de Plantagekerk;
- we organiseren jaarlijks de paasgroeten aan gevangenen;

- we verspreiden in de 40-dagen- en vastentijd spaardoosjes voor het werk van Kerk in Actie.
- kaarten en postzegels en ook mobieltjes en cartridges worden nog steeds ingezameld door Wim Willemse en Ina Lobensteijn, inzamelbakjes hangen in beide kerken.

**Tot slot** Het is elke keer weer zeer bemoedigend om te merken hoe trouw u als gemeenteleden doneert voor ZWO-werk. Het geeft uw vertrouwen aan in God en zijn liefde voor deze aarde en alle mensen die daarop wonen. In de hoop dat voor iedereen armoede, honger en oorlog ooit verleden tijd zullen zijn en iedereen in vrede met genoeg voedsel en gezondheidszorg zal kunnen leven. Mooi dat u ons hierin zo enorm steunt en faciliteert!

*De ZWO-commissie*

## BOUW DE KERK VAN SYRIË

Sara Savva werkt bij de hulporganisatie van de Grieks-Orthodoxe Kerk en coördineert alle hulp die door de vijfhonderd medewerkers en duizenden vrijwilligers van de Grieks-Orthodoxe Kerk tot in de verste uithoeken van Syrië wordt gegeven. Nu het langzaam maar zeker rustiger wordt in het land, verandert die hulp van noodhulp in voorzichtig herstel en inkomenszekerheid voor Syrische burgers.

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht, 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en vele dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken en scholen zijn verwoest. Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug en willen niets liever dan hun land weer opbouwen.

Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of wijk, het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden terug te keren naar hun oorspronkelijke woonplaats. Overal waar hulp komt, zie je dat mensen nieuw elan krijgen. Een school die weer wordt opgebouwd, woonruimtes worden opgeknapt, (vak)trainingen om mensen te leren een eigen onderneming op te zetten: het biedt allemaal hoop. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of gods-

dienst) hun leven weer op te pakken.

Sara Savva is op uitnodiging van Kerk in Actie van 7-16 september in ons land. Vanaf 2017 ondersteunen wij als ZWO via Kerk in Actie het hulpprogramma van de Syrische kerken met € 15000 per jaar. Dit kunnen wij doen dankzij uw toezeggingen via de actie kerkbalans voor zending/werelddiaconaat en zo mogen we samen bijdragen aan de kerken in Syrië om mensen nieuwe hoop te geven. U bent van harte uitgenodigd om Sara Savva te ontmoeten en haar verhaal te horen in de Plantagekerk op donderdag 12 september, 19.30 uur inloop met koffie/thee, aanvang 19.45 uur.

*ZWO commissie, Willemien Holtrop*

*PS. Op de startzondag zijn we ook weer als ZWO aanwezig en staan bij een kraam om u informatie te geven over ZWO projecten en activiteiten.*

## LOUISE TEN WOLDE

Deze zomer was Louise op vakantie in Nederland, samen met haar vriend Gurshvin. Misschien hebt u hen beiden gezien in één van de diensten waar Louise verteld heeft over haar werk voor Youth with a Mission in Zuid-Afrika. Ook hebben ze de tienerkerk in de Regenboog bezocht en zijn ze lekker actief met de tieners aan de slag gegaan. Hoewel het vakantie was, is er veel te vertellen: Het was fijn om weer even thuis te zijn en familie, vrienden en betrokken sponsors te zien. Verder was het voor Gurshvin de eerste kennismaking met Nederland en Europa. Het is hen gelukt om in 5 weken 9 van de 12 provincies en de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland te bezoeken of door heen te rijden. In Frankrijk, Parijs, vond zowaar hun verlovingsplaats! Zoals dominee Woudenberg het een paar weken daarvoor in de dienst noemde: "Louise heeft in Gurshvin een helper gevonden". De trouwerij staat gepland in februari. Dank u wel voor de felicitaties die we (via social

media) mochten ontvangen.

Natuurlijk gaat ook het werk voor YWAM verder. Het plan is dat Louise een nieuwe groep studenten gaat begeleiden en Gurshvin zal bezoekende Outreach-teams in Kaapstad ontvangen. Gurshvin en Louise zijn gevraagd door de locatie van YWAM



in Sydney Australië om daar op de bijbelschool te gaan werken. Dat staat gepland vanaf april. Tijdens de vakantie hebben ook een aantal dokters in het St Jansdal, Louise gezien i.v.m. haar Diabetes type 1. Hoewel de medische begeleiding in Kaapstad goed is, is het fijn om de dokters hier te horen bevestigen dat het met Louise's gezondheid goed gaat en ze zorgvuldig met haar ziekte omgaat. Louise en Gurshvin zien het komende halfjaar in Kaapstad, de verhuizing naar Sydney en hun toekomst samen vol vertrouwen tegemoet. Vertrouwen in elkaar en in God die hen beiden hun plek geeft binnen YWAM. Dat gaat zeker niet zonder uw bijdrage, via het ZWO of individuele sponsoring. Heel erg bedankt daarvoor. Wilt u ook betrokken zijn en eventueel bijdragen? Dat kan door u in te schrijven op de nieuwsbrief (door een mail te sturen) of een bijdrage over te maken op NL42RABO0317714554 t.n.v. Protestantse Gemeente Harderwijk, inzake werelddiaconaat o.v.v. YWAM Zuid-Afrika

*Louise ten Wolde Thisfront.  
Wilco en Mirjam ten Wolde  
(m.vanderloon@live.nl)*





## PRATEN MET VOLLE MOND

Donderdag 5 september is er in de Plantagekerk weer 'Praten met Volle Mond', een gespreksgroep rond de maaltijd. Deelname staat open voor iedereen van elke leeftijd die zin heeft in een zinvol gesprek onder het smakelijke eten. Het gesprekstema wordt kort ingeleid door een van onze pastores. U bent welkom vanaf 17.00 uur, aan tafel 17.30 uur. Reserveer uiterlijk maandag 2 september 12.00 uur via het prikbord in de Plantagekerk of telefonisch (06 20653116).

*Team Praten met Volle Mond*

## EXTRA PODIUMPLANTAGEKERK OP MONUMENTENDAG



Op de Monumentendag, zaterdag 14 september, is ook onze markante Plantagekerk weer vanaf 11 uur open voor bezichtiging. De kerk anno 1933 is een rijksmonument in de stijl van de Amsterdamse school, ontwerp van de destijds zeer bekende Harderwijker architect P.H. van Lonkhuyzen (van Nassau-Veluwecollege tot het Nachthok). 's Middags klinkt er ook muziek. Vanaf 14.30 uur bespeelt Timon Nauta, een van onze vaste organisten, het 1500 pijpen tellende De Koff-orgel. Om 16.00 uur tapt Podium-Plantagekerk uit een totaal ander vaatje: een gitaar-clinic moderne gitaarmuziek door Alexander Stakenburg uit Ermelo onder het motto: 'It's all guitar'. Alexander Stakenburg is afgestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam, richting lichte muziek. Daar stortte hij zich op de jazz en aanverwante muziekstijlen, en was vooral erg geïnteresseerd in het improviseren. Hij laat diverse muziekstijlen de revue passeren, zowel op de akoestische als de elektrische gitaar. Hij heeft een brede muzikale interesse, maar de stijlen blues, jazz en country en een beetje klassiek hebben altijd een sterke invloed op zijn spel gehad. Zoals gezegd een extra editie van Podium-Plantagekerk. Dat is altijd op de laatste zaterdagmiddag van de maand. Ook eind

september weer een reguliere editie: een pianoconcert door niemand minder dan Marinus van Steenwijk! Als altijd is de toegang gratis.

## WALK OF PEACE

Van 21 - 29 september is weer de landelijke Vredesweek. Vrede verdient onze blijvende aandacht: zo bijzonder is dit, dat we het bijna gewoon zouden gaan vinden!... Wij nodigen u van harte uit om de dankbaarheid voor onze vrede actief uit te dragen en onze verbondenheid te tonen met de vele mensen die niet in vrede kunnen leven. Kortom, laten zien dat wij aan vrede willen blijven werken. Hieraan kunt u gestalte geven door deel te nemen aan de Walk of Peace op zaterdagmiddag 28 september. Met deze Walk of Peace door de binnenstad ervaren we én laten we anderen zien dat we, ondanks verschillen, met elkaar 'op kunnen lopen' en 'in gesprek kunnen blijven'. Als mensen van heel uiteenlopende achtergrond roepen we iedereen op om zich in te zetten voor een vreedzame wereld voor iedereen, tegen oorlog en geweld. De Walk of Peace is een initiatief van Pax voor Vrede en vindt plaats in tientallen gemeenten. In Harderwijk is deze activiteit de afgelopen drie jaar opgepakt door de PGH, het Apostolisch Genootschap en het Humanistisch Verbond (nieuwe partners zijn van harte welkom!). Zo kunt u aansluiten: - De Walk of Peace begint zaterdag 28 september om 14.30 uur met een korte openbare bijeenkomst in het Oude Stadhuis aan de Markt. Medewerking verlenen burgemeester Harm Jan van Schaik, een vertegenwoordiger van Pax en een koor. - Rond 15.00 uur begint de tocht van ongeveer drie kwartier door de binnenstad. - De deelnemers kunnen desgewenst borden meevoeren die oproepen tot vreedzaam samenleven. Onderweg kunnen de deelnemers gedachten uitwisselen. - De afsluiting in of bij het Oude Stadhuis is naar verwachting rond 15.45 uur.



## SAMEN ZINGEN VOOR VREDE IN DE VREDESWEEK

Van 21 t/m 29 september is de Vredesweek. Het thema van deze week: 'Vrede verbindt over grenzen' en met dit thema in de hand worden er die week diverse activiteiten georganiseerd. De

PGH is samen met het Apostolisch Genootschap en het Humanistisch Verbond verbinding aan het maken tussen de verschillende activiteiten.

Eén van die activiteiten is een concert op zaterdag 28 september om 19.00 uur bij het Apostolisch Genootschap. Voor die gelegenheid wordt er ook een kinderkoor gevormd en het zou zo leuk zijn als daar ook kinderen van de PGH aan meedoen. De repetities vinden plaats op 13 en 27 september van 19.00 tot 20.15 uur bij het Apostolisch Genootschap (Veldkamp 76). Alle kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool zijn van harte welkom. Meer informatie en opgeven via: [harderwijk@apgen.nl](mailto:harderwijk@apgen.nl)

*Christa Visser, 0341-424705  
crvissertimmerman@hotmail.com*



## OPROEP

Het kerstwandeltheater zal op 13 en 14 december in Harderwijk van 's middags tot 's avonds plaatsvinden. Het is een wandeling van ongeveer twee uur door de stad van onder leiding van een gids. De bezoekers worden meegenomen door het kerstverhaal dat door ruimt 250 acteurs, zangers, muzikanten en dansers tot leven wordt gebracht. De verwachting is dat een paar duizend mensen een ticket voor dit theater zullen kopen. Het is dan ook een enorm spektakel waar veel vrijwilligers bij betrokken zullen zijn.

Wat op dit moment nodig is: Onze vraag is of er gezinnen zijn die in de nacht van 13 op 14 december mensen te logeren kunnen hebben die meewerken aan dit event. Het zou ontzettend fijn zijn als er in alle kerken gastgezinnen zijn voor de medewerkers. U kunt zich opgeven via: [www.kerstevent.info](http://www.kerstevent.info) En natuurlijk bent u van harte welkom om zelf ook medewerker te worden. Geeft u zichzelf op via dezelfde website bij het kopje 'meewerken' formulier. Vult u vooral de tabs 'voorkeur voor ...' in en als u zich als gastgezin opgeeft kunt u dat vermelden in het vak 'opmerkingen/vragen'.

*Annemieke ten Hove, tel. 06-42935275*

## SAMEN SPAREN

Nieuwe regels - Postzegels, ansicht- en geboortekaarten komen altijd in grote aantallen in de dozen. Als ze uitgezocht zijn worden de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen verhandeld. De ansicht- en geboortekaarten worden aan verzamelaars op beurzen verkocht en via websites zoals Marktplaats. N.B. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden zijn papier. Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels. Vragen?

*Wim Willemsse (T 413653)*

## INTERKERKELIJK KOOR HARDERWIJK

Wij beginnen op dinsdag 3 september aan het nieuwe seizoen. Leden en gasten zijn van harte welkom om mee te doen. Dat houdt in dat er iedere dinsdag gerepeteerd wordt met dirigent Arjaan van Eck in de Plantagekerk van 19.45 tot 21.45 uur. Er staan diverse optredens in de agenda waaronder op 18 december een kerstconcert. IKH hoopt volgend jaar het 50-jarig jubileum te vieren en er wordt uitgekeken (en al gewerkt aan) het jubileumconcert van 10 oktober 2020. Kom gerust eens kijken en meedoen met ons gezellige koor.

*Het bestuur (www.ikharderwijk.nl)*

## TERUGBLIK ACTIE VAKANTIETAS

De vakantie is voor veel mensen inmiddels voorbij; de scholen gaan al bijna weer beginnen.

We kijken nog even terug naar de geslaagde Actie Vakantietas in de maand juni, georganiseerd door de Diaconie en de Jeugdraad. Ruim 100 rugzakjes in vrolijke kleuren zijn gevuld met waardebonnen van de Harderwijker horeca en activiteiten. En er is massaal gereageerd door gemeenteleden van de PGH. Er is heel veel speelgoed ingezameld! De diaconie heeft financieel bijgedragen voor aanvullingen. Kinderen van de Kinderdienst hebben mooie kaarten met vakantiegroeten gemaakt. Er waren helpende handen om de tasje te vullen.



De meeste (goed gevulde) tassen zijn naar de Voedselbank gegaan, waar ze hartelijk werden ontvangen. Er zijn ook 12 tassen naar kinderen gegaan die door gemeentelieden zijn aangedragen. Kortom: Een zeer geslaagde actie. Waarvoor hartelijk dank aan een ieder die meegedaan heeft. Hartverwarmend!

*Janny Bast, Mirjam ten Wolde en Elles Stoffer*

## DE KLEEFKRACHT VAN KERKSE KOFFIE...

In de zondagse kerkdienst vormen wij wat zo mooi heet een gemeenschap van gelovigen. Die gemeenschap is overigens veel breder. Denk aan de talrijke leden die thuis de diensten live meebeleven volgen via onze onovertroffen kerktelvisie. En vele anderen die op de een of andere wijze betrokken zijn, zich betrokken voelen, bij onze geloofsgemeenschap.

Na het einde van de dienst ontstaat er ook nog een andere, meer 'aardse' gemeenschap. Het magische woord hierbij is: KOFFIE! Een flink deel van de kerkgangers spoedt zich naar de zijzaal voor een gezellige kop koffie (of thee) en knoopt daarbij allicht banden aan met andere kerkgangers. Of zeg maar gewoon: Harderwijkers. Bekenden of juist nog niet. Door ook persoonlijk contact te maken groeit de band onderling en groeit onze gemeenschap in kracht. Dat kan zomaar uitmonden in een afspraakje voor later in de week, of een gezamenlijke wandel- of fietstocht door de schitterende dreven. Sowieso is het altijd interessant om een anders verhaal eens te horen.



Eigenlijk zijn activiteiten zoals samen koffiedrinken de kleefkracht van elke gemeenschap, de sociale cohesie. Dat is erg Nederlands. Daarom is het jammer dat een klein deel van onze kerkgangers zich na afloop naar de uitgang haast. Zij missen een stukje gemeenschap. Natuurlijk wacht er misschien koffie bij opa of bij de kinderen, maar dat kan op zondag vast ook wel een halfuurtje later.

Niet dat we te klagen hebben over gebrek aan belangstelling voor de koffie-na-dienst, integendeel zelfs. Maar sommigen weten eigenlijk niet wat ze missen.

## ELKE DONDERDAGMORGEN KOFFIETIJD

Veel mensen hebben de tijd – of de behoefte – om ergens een kopje koffie of thee te gaan drinken. Niet voor dat kopje koffie, meer om eens even een praatje te hebben. Daarom staat in de ontmoetingsruimte van de Plantagekerk elke donderdagmorgen van 10 tot 12 uur de koffie en thee voor u klaar. Steeds meer mensen weten die gezellige plek te vinden. Ook u bent op donderdagmorgen van harte welkom voor een bakje en een praatje.

En bekijk dat meteen ook de mooie expositie 'Geschilderd Geloof'. Gemeenteleden hebben op artistieke wijze vorm gegeven aan hun geloof, hoop en liefde. Ook kunt u in de Stilteruimte van de Plantagekerk een kaarsje aansteken voor wat of wie u bezig houdt.

*Team Koffiemorgens Plantagekerk*

## OOK MEE-ETEN IN DE KERK?

Onze beide kerken willen een open plaats van ontmoeting, juist óók doordeweeks. Weet u dat u gezellig kunt komen-eten. Zowel in De Regenboog als in de Plantagekerk. Iedereen is van harte welkom!

**Restaurant De Herberg** Maandelijks zo'n vijftig mensen verheugen zich op een heerlijk avondje uit: Het team van De Herberg zorgt er iedere maand weer voor dat de ruimte sfeervol wordt ingericht, terwijl in de keuken hard wordt gewerkt aan een verrassend menu. Sommige Gasten komen al ruim voor zes uur het gezellige restaurant binnen. Met spanning wordt de menukaart gelezen, waarop iedere keer weer



andere verrassende culinaire hoogstandjes te vinden zijn. En dat voor slechts € 8 per persoon! (incl. wijn € 8,50) De gasten komen om uiteenlopende redenen, maar de twee belangrijkste zijn het diner en het ontmoeten van elkaar in een ontspannen sfeer. Wie daar ook van wil genieten: houd Samen Geroepen of houd de Zondagsbrief in de gaten, daar wordt aangekondigd wanneer De Herberg in de Plantagekerk zijn deuren opent. Doorgaans op de derde vrijdag van de maand. Aanmelden is noodzakelijk via [deherberg@hotmail.com](mailto:deherberg@hotmail.com) of 0341-421775, want het aantal plaatsen is beperkt.

**Praten met Volle Mond** Elke eerste donderdag van de maand is er in de Plantagekerk 'Praten met volle mond', een gezonde en gezellige driegangemaaltijd met 'inhoud': een gespreksthema, aangedragen door een van onze predikanten of een andere inleider. Iedereen is er welkom. Doel is om op gezellige wijze contact te leggen met anderen. De maaltijd is immers bij uitstek de gelegenheid om onder het eden samen nog wat door te praten. Of gewoon te genieten van de gezelligheid. Vandaar 'praten met volle mond'.

Ook deze maaltijd (voorafje, hoofdmaal, glaasje, toetje) wordt vers gekookt in de keuken van de Plantagekerk. Dat gebeurt door vaste vrijwilligers. Mee-eten is dan ook niet duur, een vrijblijvende kleine 'duit in het zakje' is voldoende om de kosten te dekken. De gasten zijn welkom vanaf 17.00 uur. De maaltijd begint om 17.30 uur en is altijd vóór 19.30 uur afgelopen. Aanmelden en informatie: Ans van der Boom, tel. 06 20653116.

**Weidemaaltijd** Ook in de Regenboog in Drielanden kunt u elke maand komen eten. De Weidemaaltijd staat open voor iedereen die dat leuk vindt of behoefte heeft om aan tafel eens wat nieuwe mensen, vaak mede-wijkbewoners, te ontmoeten. Dat vinden we heel belangrijk, en hoe kan dat beter dan tijdens een gezamenlijke maaltijd? Daarom organiseren we iedere derde woensdag van de maand de Weidemaaltijd. Iedereen kan deelnemen aan deze maaltijd, kerkelijk betrokken of niet. Vanaf 18.00 uur ben je van harte welkom in De Regenboog!

## LEERHUIS

Leren en Ervaren in Dialoog. Drie letters vormen het woord LED. Wij bieden een programma dat net als LEDlampjes weinig stroom vraagt en veel licht biedt. Het nieuwe LEERHUIS programma is

verschenen. Wilt u een boekje ontvangen? Vraag het aan per mail: [info@leerhuisharderwijk.nl](mailto:info@leerhuisharderwijk.nl). U kunt zich daar ook opgeven om op de hoogte te worden gehouden via de nieuwsbrief. Wil je meer weten: kijk op de site: [www.leerhuisharderwijk.nl](http://www.leerhuisharderwijk.nl). Daar vindt u ook de contactpersonen. Hieronder staat in het kort het programma tot de jaarwisseling.

1. Marten Kamminga neemt ons zingend mee door de liturgie. Op woensdag 25 september in De Regenboog, om 20.00 uur.
2. Ze geloven het wel! Over geloofsoverdracht. Hoe doe je dat? Wat heeft dat met je eigen geloof te maken. Bert Reinds komt daar over vertellen. In samenwerking met de jeugdraad PGH en de FonteinAcademy. Op woensdag 2 oktober in De Regenboog, om 20.00 uur.
3. Joodse tekens. Weten wij als christenen wat joden geloven? Welke symboliek gaat er schuil achter de tekens, die bijna allemaal gebaseerd zijn op de Torah. Gerard Minnaard licht toe. Op woensdag 9 oktober in de Regenboog, om 20.00 uur.
4. Wat moet ik met Israël? Door de werkgroep Kerk en Israël. Op woensdag 30 oktober in de Catharinakerk, om 20.00 uur.
5. 'Gij zult niet begeren...'. Het probleem van de afgunst. Rob Compaijen, religiewetenschapper en filosoof verkent met ons dit thema. Op maandag 18 november in de Plantagekerk, om 20.00 uur.
6. Bijbelstudie Pastorale brieven. We gaan verder met Titus, vriend en medewerker van Paulus. Volgens de beproefde methode van Hans Mak. Met op de vierde bijeenkomst een terugblik en op de vijfde een muzikale sessie. Op woensdagochtend 6, 13, 20 en 27 november en 4 december in de Plantagekerk, om 9.30 uur.
7. Engelen in de kunst. In wisselwerking van beleving verdiept zich gaandeweg jouw beeld van engelen en de betekenis die zij voor jou hebben. Ben Piepers laat ons dit zien. Op woensdag 11 december in de Catharinakerk.

U kunt zich opgeven bij Ria Kornet, P.C. Hooftplein 49, 3842 HD Harderwijk, tel. 0341-416792, of per mail: [info@leerhuisharderwijk.nl](mailto:info@leerhuisharderwijk.nl)

Voor het bijwonen van de avonden vragen wij dit jaar geen vast bedrag. U kunt een bijdrage geven door geld over te maken op giro NL 77INGB0004010845 t.n.v. Leerhuis Harderwijk of door op de leerhuisavond geld in een collectebox te doen. Het geld wordt gebruikt voor het drukken van de

programmaboekjes en voor vergoeding van de sprekers.

*Corrie van der Wal*

## VEELKLEURIGHEID

Een leraar ging eens met zeven leerlingen een ochtendwandeling maken, terwijl de dauw nog over het land lag. Na enige tijd brak de zon door. De dauwdruppels schitterden dat een lieve lust was. Bij een grote dauwdruppel liet de leraar halt houden. Hij schaarde de leerlingen zo rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg toen: 'Welke kleur heeft de druppel?'

*'Rood', zei de eerste.*

*'Oranje', de tweede.*

*'Geel', de derde.*

*'Blauw', de vierde.*

*'Groen', de vijfde.*

*'Paars', de zesde.*

*En de zevende zei: 'violet'.*

Ze stonden verbaasd over de verschillen. Omdat ze er zeker van waren dat ze het goed zagen, kregen ze bijna ruzie. Toen liet de leraar hen enkele keren van plaats verwisselen en ze zagen steeds een andere kleur.

En heel langzaam drong het tot de leerlingen door dat zij – ondanks de verschillen van hun waarnemingen – toch allemaal de waarheid hadden gesproken.

En de leraar sprak: 'Hoe je de waarheid ziet, hangt af van de plaats die je in het leven inneemt. Net zoals jullie zo-even een deel van het licht hebben gevonden en dat voor de volle waarheid aanzagen. Laat jullie medepelgrims in volle vrijheid hun eigen levensweg bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen.

Jullie hebben elkaars waarheden nodig, want alle tezamen vormen zij het werkelijke licht, de volle waarheid. Totdat jezelf één van de groten bent geworden en de zeven kleuren in één kunt waarnemen, zul je bij iedere 'ontdekking', bij iedere 'wedergeboorte', iets kunnen leren en zul je bij grote veranderingen in je leven een ander standpunt innemen en de waarheid op een andere manier zien.

Wees daarom niet alleen tolerant – want dat is slechts het dulden van een andere mening – maar wees zelfs blij dat er andere meningen zijn. Zolang jezelf nog niet het volle licht kunt zien, heb je medemensen nodig om de volle waarheid te leren kennen.

*(Hindoestaans verhaal)*

## J VERLANGENS VOOR KOMEND JAAR

Growing Young staat in de schijnwerpers in de nummers 13, 14 en 15 van Samengeroepen. Maar wat is Growing Young en kun je dat leren? Aad Woudenberg schreef in nr. 13 hoe gemeenteopbouw in het verleden positief werkte en nu voortgezet wordt met Growing Young. Petra Kiks beschreef in nr. 14 wat daar in het heden – afgelopen jaar- uitkwam voor onze gemeente. En ik mag vooruit kijken: wat de toekomst brengen moge...

Ik zou zeggen: een kerk die bruist van Leven en Plezier. Daar verlang ik naar. Want Growing Young is geen apart stukje, zoals 'pastoraat' of 'jeugdwerk'. Het gaat erom hoe we gemeente zijn. We zijn verbonden met God, vanuit ons eigen leventje, gericht op onze omgeving, samen met elkaar. En dat laatste daar gaat Growing Young het meeste over: met elkaar.

Petra Kiks droomde in een vorig hoofdartikel over de toekomst, en vroeg daarom aan verschillende mensen -jong en oud- hoe ze de kerk over 10 jaar zien. En telkens hoorde ze: dat we samen kerk zijn en vieren, en dat we ons daar thuis voelen. Dit zal daarom voor komend jaar belangrijk zijn: samen vieren, waarin we ons thuis voelen. En daarin valt zeker winst te behalen! Hoe mooi is het als alle generaties in één dienst vieren. Dat we bij elkaar willen zijn, omdat we bij God willen horen en Jezus volgen! En precies dat is het doel van de Jong-en-ouder diensten en Rainbow Events die we afgelopen jaar hebben opgezet. Niet meer alleen apart, want we zijn verbonden in ons geloof. Daarbij mag ook binnen kinderdiensten en tienerdiensten onze verbondenheid voelbaar zijn: zo zullen in Plantagekerk en Regenboog zullen ook ouderen meedoen met de tienerdienst. Immers van wie moeten kinderen en tieners het geloof ontdekken, wie moeten hun hart openen voor God? Hoe belangrijk kan het geloof van oud zijn voor jong – en andersom, hoe kunnen kinderen en tieners kunnen inspireren met hun manier van omgaan met geloof.

Als we samen kerk willen zijn is het wel belangrijk dat we ons thuis voelen. Voor veel mensen hangt dat samen met elkaar zien en gezien worden, contact en openheid, samenwerking en aandacht. Een warme gemeenschap bouwt zoveel op. Jongeren in het bijzonder zijn gevoelig voor aandacht, en waardering. Worden ze gezien, dan voelen ze eerder dat ze erbij horen. Zo niet, dan zullen ze sneller wegblijven. Daarom begint Growing Young ook vooral waar jong en oud elkaar ontmoeten, bij de koffie, in de kerkbank. En daarbij betekent Growing Young ook gedeelde verantwoordelijkheid. Hoe wezenlijk is het voor jongeren dat ze zelf kunnen bijdragen, en niet consumeren. Als jongeren bijvoorbeeld spelen en zingen in een kerkdienst, hebben ze sterker de ervaring dat het (ook) hún kerkdienst is. En als iemand in de kerkbank zegt: fijn dat je er bent, kan dat een wereld van verschil maken. Wat betreft thuisgevoel is er in de Plantagekerk door alle veranderingen de afgelopen jaren veel verloren gegaan. Maar omdat daar een nieuwe start is kan daar juist veel goeds ontstaan. En juist jongeren kunnen daarin 'voorganger' zijn. Jongeren zijn in ieder geval onbevanger, dragen geen grote last uit het verleden mee. Het is inspirerend als jongeren makkelijk hun weg vinden in de kerk!

We mogen het als opdracht zien dat jong én oud samen vieren en zich steeds meer gaan thuis voelen. Daarom is een stimulerende leiding van de kerk uiterst belangrijk. Leden van de kerkenraden,

en stuurgroep van het Fonteinwerk, zijn van nature mensen die de hele kerk - en daarmee jong én oud- een warm hart toedragen. Gezien hun gemiddelde leeftijd is het echter wel een uitdaging: hebben we de jongere generaties daadwerkelijk in het vizier en tussen de oren geknoopt? Zijn we écht samen, en krijgen gezinnen en jongeren waar nodig echt prioriteit? Daarom is het belangrijk dat ook de jeugdraad zich laat horen, en is een jeugdwerker van onschatbare waarde. Growing Young mag iets van ons hart worden, dan raken we gericht op de mensen die straks kerk zullen zijn. Daarom zijn vrijwilligers en ambtsdragers nu zo belangrijk... Hierbij daarom een uitnodiging en appél: doe mee.



De toekomst blijft de grootste uitdaging voor onze kerk. Als je Growing Young letterlijk neemt, groeien we jonger. Alsof je als oudere begint, en als baby eindigt. Het laat iets zien van verlangen naar een ideale kerk: dat alle leeftijden weer in de kerk zitten, en dat het niet uit evenwicht is zoals nu. Een hoog ideaal? Ja natuurlijk. En als ik dat schrijf, voelen veel mensen en ook ik de onmacht van de terugloop. Die vaak al in eigen huis begint. En daardoor worden we gedemotiveerd. En tegelijk: het enige dat hoop geeft voor de toekomst, is te verlangen naar die kerk van de toekomst, en de God die ook dáár is, vóór ons uitgaat. Ongetwijfeld is die kerk steeds weer anders, en veel kleiner. Maar we mogen wel verlangen in vertrouwen dat er daadwerkelijk ook iets kan groeien. Dat God ons daarin zegent. Daarom eindig ik dit artikeltje, waar ik begon: met God. Met een gebed: Heer, zegen ons in ons verlangen en onze opbouw van uw gemeente. Want die ene impuls van Growing young mag er zijn: **zet Jezus centraal**. Daar begint en eindigt al onze stilstand en groei. Daar beginnen ook de andere vijf impulsen van Growing Young: **werk aan een warme gemeenschap, geef jongeren en gezinnen prioriteit, begrijp en waardeer jongeren, geef jongeren verantwoordelijkheid, wees relevant voor de samenleving. Als het goed is, herkent u ze in deze toekomstdroom. Op ééntje na: wees relevant voor de samenleving.** Als je daarover ideeën hebt, laat het weten...

Dean Martin zong met een ouderwets gezellig familie liedje en hit: 'let it snow, let it snow, let it snow'. Ik zing met een nieuwerwets en nog niet geschreven maar ongetwijfeld toekomstige hit: let it grow, let it grow, let it grow'.

Ds. David Kroeze



# Thuiskomen

## bij Psalm 84

Petra Kiks eindigde de vorige meditatie ermee, dat God ook in de zomer met je meegaat; een leidsman die niet de route uitstippelt maar je wel Thuisbrengt. Dat riep bij mij de vraag op: waar is Thuis, hoe kom je daar? Dat past mooi bij vakantie. Het mooiste antwoord daarop kreeg ik bij 'Praten met volle mond', waar ik in juli de inleiding mocht houden. (heel fijn vond ik het daar trouwens, praten én eten, echt een aanrader voor iedereen). Ik vroeg daar: hoe ga je de zomer in? In de zomer is alles wat anders. Je bent zelf weg, laat alles even achter. Of je bent thuis en veel anderen zijn weg. Er wordt minder gewerkt, je maakt andere dingen mee, thuis is het rustiger. Het is tijd voor andere energie, om dingen anders te bekijken. Wat doet dat met je geloof? Kom je God op een andere manier tegen? De mooiste reactie van één van de gezellige eters was: God is al bij je, zit in je. Als je weggaat, gaat hij met je mee. Waar de heilige jou ontmoet ben je Thuis.....

Ik stond even stil... daar had ik helemaal niet aan gedacht. Ik was zo met mijn eigen vakantiereis bezig – alles even anders. Natuurlijk gaat God waar ik ga. En mijn Thuis is waar je iets van het heilige en liefdevolle van God ontdekt, vermoedt, ziet, voelt, gewaarwordt. Of je nou in Harderwijk bent of Tahiti.

Dat wil niet zeggen dat elke ervaring van God hetzelfde is. Ook al is God hetzelfde, ons leven verandert. En daarom verandert ons geloven steeds, tijdens ons leven, in een jaar, of op een dag. Zo kan God ons zomers anders raken: zonniger, of feller; dichterbij of verlatener; intenser of zwakker; groter of kleiner. Dat gebeurt, omdat we in de zomer minder naar de kerk gaan, of meer, omdat nieuwe plekken ons religieus aandoen, of juist godverlaten; omdat we mooie ontmoetingen hebben, of juist eenzamer zijn; omdat we uitgeruster zijn, of juist de moeheid toeslaat; omdat we aan liefde toekomen, of verdriet ons beetpakt; omdat we méér met geloof doen, of juist minder. Wat gebeurt er in die paar zomerweken....

En hoe we ook gaan, zó zijn we voor God. Het is de kunst te ontdekken dat God juist met ons meegaat als we zó zijn: op iedere plek, met al onze ins- en outs. En in de zomer iets zomerser dan anders, met nét een andere blik. Die ons weer meer Thuis mag brengen. Tenminste dat wil Psalm 84: dat we ons onderweg al thuis voelen bij God. De schrijver is zo blij om naar de tempel te gaan. Hij heeft het gevoel dat iedereen daar een plek mag hebben, zelfs een mus, zo'n klein onbelangrijk diertje. Maar hij is er nog niet helemaal. Hij is onderweg en heeft voorpret. Misschien kwam hij er maar ééns per jaar, omdat de tempel in die tijd zover weg was. Een paar dagen lopen, of meer. Wie weet wat hij achter de rug heeft, voor moois of moeilijks, wie weet staat zijn leven op de kop. Wie weet hoe dichtbij of veraf hij God daarin heeft ervaren. Onderweg in zijn leven, is hij op weg naar dat Thuisgevoel, met supersterk verlangen!

Misschien ben jij in de zomer zo onderweg geweest. En had je een ervaring die je hopelijk sterkt in zo'n Thuisgevoel. Een gesprek, het feest, een mooie kerk, een dienst, het genieten met de jouwen, de stilte, etc. In alles kan God jou benaderen. Misschien zocht je het op, in een kerk, op Keiland, New Wine of Taizé. Misschien was het thuis. Het maakt niet uit waar je ging. God is bij je geweest, en ook in de zomer is er iets veranderd, hopelijk toegevoegd aan je geloof. De kunst is dit te ontdekken én te omarmen. Dan groeit je gevoel van Thuiszijn en neem je het mee in dit nieuwe jaar. Sta eens even stil, wat is het? Neem het mee! Wat van deze zomer wil je vasthouden, delen? En als je kerkelijk actief bent: hoe neem je dit mee in je kerkenwerk? Achter elk stukje geloof in je zit een verborgen schat, die je opnieuw komend jaar op mag delven.

*Ds. David Kroeze*



**Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leerrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.**

**Deze uitgave is dat  
ds. David Kroeze  
d.kroeze@pgharderwijk.nl**

### Bijbel Leesrooster

vrijdag	30 augustus	1 Samuel 14:16-23
zaterdag	31 augustus	1 Samuel 14:24-35
zondag	01 september	Lucas 14:1-11
maandag	02 september	Lucas 14:12-24
dinsdag	03 september	1 Samuel 14:36-46
woensdag	04 september	1 Samuel 14:47-52
donderdag	05 september	1 Samuel 15:1-9
vrijdag	06 september	1 Samuel 15:10-23
zaterdag	07 september	1 Samuel 15:24-35
zondag	08 september	1 Samuel 16:1-13
maandag	09 september	1 Samuel 16:14-23
dinsdag	10 september	1 Samuel 17:1-11
woensdag	11 september	1 Samuel 17:12-30
donderdag	12 september	1 Samuel 17:31-40
vrijdag	13 september	1 Samuel 17:41-54

## ZONDAG 1 SEPTEMBER

Collectes: 1. stichting INLIA; 2. Kerk; 3. Renovatie pastorie

### Plantagekerk

09.30 uur: ds. M.B. van Meijl-Buitink

11.30 uur: dhr. P. Both, Fonteindienst

### De Regenboog

09.00 uur: ds. A.S.L. Woudenberg

### Sonnevanck

10.00 uur: ds. J.F. Kievit

### St Jansdal

10.15 uur: ds. H. v.d. Burg

### Randmeer vrijdag 30 augustus

18.30 uur: ds. J. Mak

### Weideheem vrijdag 30 augustus

19.00 uur: ds. R. Th. de Boer

## ZONDAG 8 SEPTEMBER STARTZONDAG

Collectes: Stichting Present

### Plantagepark STARTZONDAG

10.30 uur: ds. M.B. van Meijl-Buitink

### Plantagekerk

09.30 uur: ds. A.S.L. Woudenberg

### De Regenboog

Geen dienst

### Sonnevanck

10.00 uur: ds. B.J. van de Kamp

### St Jansdal

10.15 uur: mw. A. Fidom

### Randmeer vrijdag 6 september

18.30 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen

### Weideheem vrijdag 6 september

19.00 uur: ds. J.S. Telgenhof

## PLANTAGEKERK

**Zondag 1 september (9.30 uur)** Komende weken lezen we over koning David. We komen hem op verschillende momenten tijdens zijn leven tegen en een man van tegenstellingen. Hij is het jongste broertje, de dappere strijder, een trouwe vriend, een man die meedogenloos ver gaat om zijn verlangens beantwoord te zien. We vinden David nooit alleen. Elke keer staan er wel weer mensen naast hem, vandaag Saul. De geschiedenis tussen hem en David is een ingewikkelde. Het begint met liefde, maar mondt uit in afkeer, haat, achterdocht en angst vanaf de kant van Saul. In het verhaal van deze morgen zien we hoe een mens in zulke negatieve emoties verstrikt kan raken. (Ds. Marissa van Meijl-Buitink)

**Zondag 1 september (11.30 uur)** Deze dienst gaat Pieter Both voor. Het thema is: Ken je mij? Psalm 139 was de inspiratie van Huub Oosterhuis om het lied, Ken je mij? Te schrijven. Vol verbazing klinkt de vraag of God ons echt kent, waar je ook bent en hoe je je ook voelt. God is zo groot, dat je je soms af vraagt, is het echt waar, worden we echt gezien? Pieter zal ons meer vertellen over het gekend worden door God. De muziek wordt verzorgd door Ricardo, Benthe & band. Je bent van harte welkom! (Het Fonteinteam)

### Zondag 8 september (9.30 uur)

Vandaag is het startzondag. De dienst wordt voor de hele PGH in het Stadspark gehouden op de gebruikelijke tijd wat later in de ochtend. Daarnaast houden we in de Plantagekerk om 9.30 uur de 'binnendienst'. Die is ook voor de hele PGH. Er zijn altijd gemeenteleden die niet buiten kunnen of willen vieren. Bovendien zouden velen aan de kerkTV anders van een kerkdienst verstoken blijven. We maken er een mooie dienst van die aansluit bij de startzondag. Let op: Er staat voor deze dienst geen kinderdienst gepland.

(Ds. Aad Woudenberg)

**Zondag 8 september buitendienst** We trappen het seizoen af met een feestelijke dienst. We verzamelen om elf uur in het Plantagepark. Hopelijk is het mooi weer zodat we kunnen genieten van een zonnetje. Ook de band I4u is er bij. Tijdens de dienst zullen we horen over Ruth. Jaarthema is dit keer 'een goed verhaal'. Vind u/je ook niet dat zij een goed verhaal heeft? Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Jij/u bent er toch ook bij? (Ds. Marissa van Meijl-Buitink)

## DE REGENBOOG

**Zondag 1 september (9.00 uur)** Vandaag lopen de vakanties af. Op 2 september beginnen de scholen weer. Startzondag is het volgende week, maar we maken vandaag toch weer een nieuw beginnetje. De lezingen zijn volgens rooster Deuteronomium 24:17-22, Psalm 113 en Lucas 14:1 en 7-14. In Deuteronomium gaat het over de bescherming van vreemdelingen, weduwen en wezen tegen woekeraars. Psalm 113 zingt als volgt: Wie onderligt in stof en slijk, maakt God aan edelen gelijk. En in Lukas 14 bevraagt Jezus de gevestigde orde waar het gaat om onze omgang met anderen. Stof tot nadenken genoeg. (Ds. Aad Woudenberg)

### Collecte 1 september - STICHTING INLIA

INLIA, het Internationale Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers, is al eind jaren 80 opgericht door een groot aantal kerken. INLIA ondersteunt sindsdien op actieve wijze geloofs-gemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Zij levert advies en deskundigheidsbevordering. Ook helpt INLIA asielzoekers in nood juridisch of maatschappelijk, bemiddelt naar medische zorg en helpt asielzoekers om een nieuw toekomstperspectief te realiseren, in Nederland, het thuisland of elders. INLIA is onafhankelijk en bestaat van particuliere giften en bijdragen van kerken. De diaconie roept u op dit mooie werk royaal te gedenken.

### Collecte 8 september - STICHTING PRESENT HARDERWIJK

Present is onze fijne partner bij de jaarlijkse PGH-DoeDagen. Deze vrijwilligersorganisatie slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor één dagdeel of voor langere tijd. Present werkt samen met vele zorgverleners en woningcorporaties. Present wordt financieel mogelijk gemaakt door de gezamenlijke Harderwijker kerken. Via deze collecte levert ook u uw aandeel. Van harte aanbevolen!



## S HIEP, HIEP HOERA VOOR 80+

Bent u 80 jaar of ouder, dan helpt het ouderenpastoraat om er een (extra) feestje van te maken. Elke laatste donderdag van de maand zijn de senioren welkom die in die maand jarig zijn. Zij ontvangen dan een uitnodiging voor zichzelf en een persoonlijke gast, zoals de partner, en kind of een van de burens. Elke keer weer een vrolijk, smakelijk en mooi versierd verjaarspartijtje, vanaf 14.30 uur in de Plantagekerk. Krijgt u een uitnodiging? Komen hoor!