

Samen Geroepen

NR 13 2019

5 juli – 18 juli 2019

Jaarrekening

De regenton

Oogcontact met Jezus



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

BEAMEN BEAMEN?? JA EN NEE!!

In rap tempo is het zogenaamde BEAMEN, het projecteren van teksten en afbeeldingen op een scherm, in alle mogelijke kerken ingeburgerd geraakt. Dat is een heerlijke vooruitgang, want de liedkeuze is onuitputtelijk geworden, Bijbelteksten kunnen meegelezen worden en de verkondiging kan toegelicht worden met plaatjes en tekeningen. Prachtig allemaal!

Echter – zoals onze huisfilosoof Cruijff al wist – ‘elk voordeel hept se nadeel’ en dat geldt ook voor dat heerlijke beamen. Voorheen hing er een soort rood was door onze kerkgebouwen heen, het Liedboek voor de kerken (1973) was alomtegenwoordig. Ja, je moest dat ook wel hebben, wilde je kunnen meezingen. Maar vandaag de dag is de schare van de mensen-met-het-boek gereduceerd tot een paar enkelingen zo hier en daar.

Jammer, want je mist veel! Niet voor niets heeft ons huidige Liedboek als ondertitel ‘zingen en bidden in huis en kerk’. Behalve de 1016 opgenomen liederen bevat het namelijk ook tal van gebeden, gedichtjes en meditatieve tussendoortjes en dat maakt dat nieuwe Liedboek tot een schatkamer waar je ook thuis, in je eigen huis inderdaad, voor de opbouw en de instandhouding van je geloof veel aan kunt hebben. Uit ervaring kan ik u vertellen dat wij (mijn vrouw en ik) het graag gebruiken voor of na de maaltijd en na zo'n zes jaar nog steeds nieuwe dingen ontdekken. Als u het (nog) niet in huis hebt, dan zou ik met klem adviseren: aanschaffen dat Liedboek! Voor het geld hoeft u het niet te laten, het kost je een halve tank benzine/diesel en het gaat veel langer mee dan die vluchtige brandstoffen. En het geeft je een stoot schone energie en geestelijke power waar je een leven lang mee vooruit kunt! Samengevat: BEAMEN in een kerkdienst? JA, geweldige vooruitgang!! Maar ik hoop dat u zult BE-AMEN: NEE, voor mezelf heb ik aan dat BEAMEN niet genoeg, ik wil méér, ik wil het ook thuis kunnen lezen (en zingen!!!)

Ds. J. Mak

JAARREKENING 2018

De jaarrekening 2018 heeft een iets andere opzet t.o.v. de voorgaande jaarrekeningen. Vanuit de PKN is een nieuw model ontvangen voor het indienen van de jaarrekening. Dit model heet FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem). Dit model wordt vanuit de PKN verplicht voorgeschreven met ingang van de verantwoording over boekjaar 2019 en de begroting 2020. De PGH heeft er voor gekozen om de nieuwe systematiek nu al in te voeren, dus als eerste voor de jaarrekening 2018. De boekhouding 2019 is ook al ingericht conform het nieuwe model.

Daarnaast zijn er twee andere wijzigingen.

1. Fonds ouderenpastoraat beleggingen. De PGH heeft een schenking onder voorwaarden ontvangen ter waarde van € 500.000. Met dit geld wordt belegd. Dit op verzoek van de schenker. Het is de bedoeling dat het rendement van de schenking wordt gebruikt ter financiering van een kerkelijk werker ouderenpastoraat. Tot 2018 werd dit geadmineistreerd in een aparte administratie. M.i.v. 2018 is deze belegging opgenomen in de administratie van de PGH.
2. Commissies en werkgroepen van de PGH. Onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad zijn diverse commissies en werkgroepen actief. Al deze commissies beheren hun eigen geld met een eigen penningmeester. In 2018 is besloten om het geld van deze commissies etc. in de administratie van de PGH op te nemen. Het saldo van alle commissies etc. wordt als één bedrag in de administratie opgenomen. Een uitzondering hierop vormt de diaconie. De diaconie heeft haar eigen verantwoording richting de PKN.

Overzicht baten en lasten 2018 en 2017

	begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
Baten			
onroerende zaken huren	24.250	22.520	23.737
rente en dividenden	3.000	28.201	4.678
opbr. Fonds ouderenpastoraat	10.000	0	40.000
bijdragen levend geld			
- vrijwillige bijdragen	525.000	507.376	533.502
- collecten	44.000	45.354	44.750
- giften	2.000	4.527	3.095
- ontvangsten sol kas	16.000	14.445	17.370
- ov. Bijdragen levend geld	66.700	64.590	71.561
door te zenden collecten	52.000	53.933	57.960
opbr. Subsidies en bijdragen	6.500	6.868	
Totaal baten	749.450	747.814	796.653
Uitgaven			
lasten gebouwen	435.480	538.356	211.523
lasten overige eigendommen	4.600	6.953	6.172
afschrijvingen	3.670	5.551	5.324
pastoraat	378.650	310.751	307.990
lasten kerkdiensten/ wijkwerk.	26.250	22.593	27.574
verplichtingen/bijdragen PKN (quotum)	73.000	71.178	73.681
salarissen en vergoedingen personeel	117.050	112.966	150.162
kosten beheer en administratie	55.400	69.022	61.703
rentelasten/bankkosten	3.000	9.267	3.268
door te zenden collecten en giften	53.000	55.240	58.794
Totaal lasten	1.150.100	1.201.877	906.191
Saldo baten en lasten	- 400.650	- 454.063	- 109.538
incidentele lasten	0	- 25.108	0
incidentele baten	1.148.000	1.187.255	659.956
toevoegingen fondsen en voorzieningen	- 26.000	- 1.487.685	- 164.396
onttrekkingen aan fondsen en voorz.	398.000	779.566	227.379
Resultaat	1.119.350	- 35	613.401

RESULTAAT 2018

De jaarrekening 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.264.965. In de begroting 2018 was rekening gehouden met een positief resultaat van € 1.119.350. Het resultaat 2018 is dus € 118.965 hoger dan begroot. Begin 2019 heeft de Algemene Kerkenraad besloten om het gehele positieve resultaat te reserveren. Dit ziet er als volgt uit:

Resultaat 2018	1.264.965
Toevoeging onderhoudsvoorziening	- 465.000
Vorming fonds pastoraat voor de Morgenwijk	- 200.000
Vorming fonds nader te verdelen	- 600.000
Eindresultaat 2018	minus 35

De controle van de jaarrekening heeft plaats gevonden door WPE adviseurs & accountants in Nijkerk. Het controlerapport, met daarin de goedkeuring van de jaarrekening, is op 6 juni 2019 ontvangen.

Opmerkingen n.a.v. het resultaat 2018.

- Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). De VVB is € 18.000 lager uitgekomen dan begroot. Begroot € 525.000. Ontvangen € 507.000. Dit bedrag is inclusief de nabetalings uit 2017 (€ 5.000).
- De eindejaarcollecte heeft € 10.250 opgeleverd. (in 2017 € 9.500 en in 2016 € 14.000).
- De Voorjaars (Quotum) collecte heeft € 8.500 opgeleverd. (In 2017 € 8.400 en in 2016 € 9.000).
- De collecteopbrengsten waren begroot op € 44.000. Ontvangen is € 45.350. De opbrengst in 2017 was € 44.750.
- De opbrengst abonnementen voor het kerkblad was € 25.300. De uitgaven bedroegen € 32.600. Het tekort op de exploitatie van het kerkblad bedraagt € 7.300. In 2017 was er een exploitatie tekort van € 4.900.
- Overige baten. Begroot was hier € 30.000. Ontvangen en verantwoord zijn de volgende bedragen: Quotumcollecte € 8.500, Eindejaarcollecte € 10.250 en overige ontvangsten € 7.800. Totaal geboekt € 26.800. Een minder ontvangst van € 3.200.
- Doorzendcollectes. Dit betreft o.a. de collectes voor Diaconie, Jeugd, Kerken in actie, PKN, lokale doelen etc. Begroot € 52.000. Ontvangen € 53.900.
- Ontvangen Subsidie. Voor het 6 jarig BRIM/SIM onderhoudsplan voor de Plantagekerk wordt jaarlijks van de rijksdienst Cultureel Erfgoed een subsidie van € 6.868 ontvangen.

Spreuk:

Liefde kun je niet verspillen

Het volgende kerkblad is voor 6 weken. Hou daarmee rekening met het aanleveren van uw kopij.

Bij de voorplaat: **De Regenboog**

- Lasten kerkelijke gebouwen. Totaal uitgaven begroot € 435.500, waarvan voor onderhoud € 396.000. Onderhoud uitgevoerd voor € 26.000. Totaal € 370.000 gepland onderhoud PK en pastorie niet uitgevoerd. De realisatie op deze post is echter wel hoog. Dit wordt veroorzaakt door het nieuwe FRIS model. Toevoeging aan de onderhoudsvoorziening moet hier geboekt worden. In totaal is € 465.000 aan de onderhoudsvoorziening toegevoegd. Dit brengt de totaal realisatie voor deze post op € 538.000. Ruim € 100.000 meer dan begroot.
- De uitgaven voor pastoraat zijn € 68.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt o.a. veroorzaakt door het later beginnen van Ds. Van Meijl (€ 30.000), het later beginnen van Ds. Jansen als Fonteinpredikant (€ 17.000), het in dienst nemen van de jeugdwerker is goedkoper dan inhuren via de PKN (€ 10.000).
- Kosten beheer en administratie. Deze post is hoger door het inhuren van dhr. Mazier en het inhuren van een ARBO deskundige i.v.m. de RI&E. Deze post is aanmerkelijk hoger dan de voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt door het FRIS model. De kosten voor het kerkblad en de kerktelefoon zijn nu ook opgenomen binnen deze post.
- Incidentele lasten. Dit betreft de koersverliezen i.v.m. de belegging ouderenpastoraat.
- Incidentele baten. Dit betreft o.a. de verkoop van de Veldkampkerk (€ 1.148.000), de opbrengst van de activiteiten van de Plus Klus groep (€ 21.000).
- Toevoegingen fondsen. Dit betreft o.a. opsplitsing van het oude Bouw- en restauratiefonds (€ 730.000) in een bouw- en verbouw fonds (€ 580.000) en het restauratiefonds (€ 150.000). Dit ingevolge FRIS. Daarnaast is een fonds pastoraat gevormd t.b.v. de nieuwe predikant van de Morgenwijk (€ 200.000) en een fonds nader te verdelen (€ 600.000). Daarvan zal in 2019 bepaald worden wat hieruit gefinancierd gaat worden.
- Onttrekking Fondsen. Aan het Bouw- en restauratiefonds is € 580.000 onttrokken t.b.v. van het nieuwe Bouw- en verbouw fonds. Verder is aan het fonds pastoraat € 50.000 onttrokken, aan het fonds ouderenpastoraat beleggingen € 65.000 en nog enkele kleine onttrekkingen aan de diverse fondsen.
- Het negatieve resultaat zijnde minus € 35 is ten laste van de algemene reserve gebracht.

Penningmeester CvK PGH





DE MORGENWIJK

Wijknieuws

Op 6 juni organiseerde de Algemene Kerkenraad een gemeentevergadering waarin de cijfers over het afgelopen jaar gepresenteerd werden. Er werden pittige vragen gesteld over het personeelsbeleid van de PGH. Geprobeerd werd/wordt om daarop zo goed mogelijk antwoord te geven. Dit in het besef dat niet alle teleurstelling kan worden weggenomen. Er wordt gewerkt aan een sluitende meerjarenbegroting. Door de teruglopende inkomsten is het niet vanzelfsprekend, dat we over zes, zeven jaar aan al onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. En zoals u weet staan er aan de kostenkant van de kerk vooral personele lasten. Als we voor onze wijkgemeente een predikant willen gaan beroepen, moet we aantonen dat we de betrokkene kunnen betalen voor een redelijk aantal dienstjaren. Pas wanneer de PKN (zeg maar Utrecht) daarvan overtuigd is, ontvangen we een zgn. solvabiliteitsverklaring. De Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters geven ons goede hoop, dat dit ook gaat lukken. Uw kerkenraad heeft daarom al vast een beroepingscommissie in de startblokken gezet.

Nu wij twee jaar gezamenlijk vieren met De Poorten wordt de vraag actueel of we niet ook één wijkgemeente willen worden. Daar kun je te snel mee zijn. Maar je kunt er ook te lang mee wachten! We are gaining momentum! De beide kerkenraden hebben erover gesproken en komen tot de conclusie dat er breed draagvlak voor is. Er zijn diverse redenen om de krachten te bundelen:

1. We doen al bijna alles samen;
2. Het is efficiënter vooral waar het gaat om het zoeken en vinden van ambtsdragers en vrijwilligers;
3. Het bevorderen van de gemeenschapszin prevaleert boven het benadrukken van theologische of liturgische verschillen;
4. Er is na eenwording geen reden meer om in wij-zij-schema's te vervallen. De energie die we daarmee uitsparen kunnen we beter inzetten voor bijv. Growing Young!

Ik schrijf u geen 'halleluja-verhaal'. Er zijn – en dat blijkt vooral de laatste weken – wijkleden die verontrust zijn. Zij zijn bang het eigen thuisgevoel en de vertrouwde nestgeur te verliezen. Ze hebben het gevoel dat we gedomineerd (zullen) worden. Daarover tenslotte twee dingen:

1. Gevoelens zijn objectieve feitelijkheden. Het is kinderachtig en onwaar om te zeggen, dat we ons alleen door argumenten mogen laten leiden en dat emoties vervuilend werken. Die tijd hebben we gehad. Echter: Argumenten kun je uitwisselen en je kunt op grond daarvan je mening herzien. En emoties kun je in een veilige omgeving tegenover elkaar uiten. Je kunt ook proberen elkaar nieuw vertrouwen te geven. Want er is maar één ding dat altijd hetzelfde blijft. En dat is niet onze nestgeur, maar wel het besef dat door de tijd heen alles verandert...
2. Uw kerkenraad/ moderamen onderzoekt in hoeverre de verontruste stemmen alleen voor zichzelf spreken of ook namens velen. Daarom zoeken we mogelijkheden om in gesprek te gaan. Daarover meer via de zondagsbrieven. Ook pleiten wij voor volstrekte openheid van bestuur. Immers: de meeste problemen blijken altijd weer communicatieproblemen te zijn.

Ds. Aad Woudenberg



DE REGENBOOG

Inspiratiegemeenschap

De kerkenraad van de Regenboog wordt meer een bezinningsgemeenschap. Als inspiratie voor het besturen en organiseren wat we doen. Dat is heel belangrijk, want alles moet goed lopen. Dan kunnen we rond geloof alles wat we willen ongestoord doen. En zo kunnen we vrucht dragen. Tegelijk ligt de nadruk wel eens erg veel op vergaderen. In april hield de kerkenraad een bezinningsavond. We begonnen met samen eten. In een Emmaüs-wandeling liepen we twee aan twee, waarbij stilte en gesprek verdieping bracht. Daarna deelden we wat in ons leefde rond de brandende paarskaars. Ieder kon ook een steen van zorgen op de Bijbel leggen, en een kaarsje van Licht en Leven branden. Na deze avond concludeerden we: zo willen we vaker samenzijn. Bezinnen, elkaar inspireren, focussen op ons Godsvertrouwen,

colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Dick Breitenbach, Jan Tazelaar, Aad Woudenberg, vacature (eindredactie).

Abonnementen: 19,95 per jaar
Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.
Het bankrekeningnummer is:
NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl
Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.
Oplage: 1400 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 19 juli, voor 6 weken
Kopij uiterlijk 8 juli om 18:00 uur naar:
publiciteit@pgharderwijk.nl.
Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk
Postbus 275, 3840 AG Harderwijk
T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl
Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

ds. M.B. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant De Poorten
Bazuindreef 70, 3845 DC Harderwijk
T. 06-58729881, E.m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
Veldkermeeen 116, 3844 RJ Harderwijk
T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl
En via Facebook

ds. A.S.L. (Aad) Woudenberg
wijkpredikant De Morgenwijk
Metten Gerritskamp 18, 3848 CW Harderwijk
T 421194, a.woudenberg@pgharderwijk.nl

ds. H. (Henk) Jansen
predikant Fonteinwerk
Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo
T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen
Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten
T 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

P. (Petra) Kiks-Leeflang
Valkstraat 28, 3882 HV Putten
T 06 46 63 26 16, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

A.M. (Anne) van Leeuwen
Franc 61, 8253 EL, Dronten
T 06 13892077, a.vanleeuwen@pgharderwijk.nl

scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijtsma,
scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,
scriba.pgdepoorten@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,
scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98
www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

met daarbij een stuk teambuilding, ontmoeting en verdieping. Dát is goed voor onszelf en onze gemeenschap. Waar de kerkenraad een plek is van Geloof, Leven en Plezier, zal het ook makkelijker worden de Geest in de gemeente te laten waaien. Daarom gaan we komend jaar in ieder geval 3 van de 10 kerkenraadsvergaderingen hieraan besteden. Het betekent wel dat het moderamen het drukker krijgt met organisatorische zaken. We vertrouwen erop dat het goed zal werken.

David Kroeze



SAMENLOOP VOOR HOOP

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 september vindt de SamenLoop voor Hoop plaats op de Stille Wei/IJsbaan in Harderwijk. De SamenLoop is een evenement van KWF met als doel geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Het is een 24-uurs wandelstafette. Tijdens het evenement lopen deelnemers in teams en lossen elkaar af, zodat uit elk team altijd teamleden aan het wandelen zijn. Verder worden er allerlei acties gedaan om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte. De ziekte kanker raakt ook onze gemeente. We leven van harte mee met patiënten, naasten en nabestaanden. We lopen samen op ter bemoediging van hen die met de ziekte leven en uit dankbaarheid voor hen die herstellen. Tijdens het lopen denken we aan mensen van wie we afscheid namen. En we voeren actie om bij te dragen aan onderzoek. Onze gemeente heeft een team: team 25 Protestantse Gemeente Harderwijk. Wil je meelopen? Stuur dan een berichtje naar familie De Jonge via teampgharderwijk@outlook.com.

Loop je niet mee, maar wil je het team wel sponsoren? Bezoek onze actiepagina:

acties.samenloopvoorhoop.nl/

actiesprotestantsegemeente.nl/. Op de pagina staat een button waarmee je een donatie kunt doen.

J JEUGD

Het mooie Zomer Terwijl ik dit schrijf is het warm, best wel heel warm. De zomer is begonnen en dat betekent ook dat het jeugdwerk wat op een laag pitje staat. Toch gebeurt er niet helemaal niks hoor.

Vanavond was ik op twee vergaderingen en ik kwam er blij vandaan. In de Regenboog bespraken we de voortgang van het Growing Young project en het is mooi om te zien hoe er van alles bedacht wordt om voor en vooral samen met de jongeren gemeente te zijn.

In de Plantagekerk hadden we het jeugdberaad. Hier waren alle coördinatoren van het jeugdwerk bij elkaar en bespraken we wat er gebeurt in en om de kerk. Tof dat

zoveel jeugdwerkers zich ingezet hebben het afgelopen jaar; van kinderoppas tot Rocks en van club tot kinder-/ tienerdienst. Dank daarvoor mensen!

Vacatures Vanavond kwamen ook de vacatures weer op tafel. Voor de kinderclubs, kinderoppas en kinderdienst zoeken we nog mensen. Wilt u/jij meedoen of ken je iemand die we zouden kunnen vragen: laat het even weten. Het kan toch niet zo zijn dat we een club af moeten blazen omdat er geen leiding te vinden is?

Jong tot ouder-dienst Op 14 juli is er weer een van jong-tot-ouder-dienst in de Plantagekerk. In de deze dienst zal er ook een moment zijn waarin we stil staan bij de groep 8-ers die van de basisschool afzwaaien. Hartelijke welkom iedereen!

Jeugd-jeugdraad Graag stel ik aan u en jullie de jeugd-jeugdraad voor (we zoeken nog een passender naam). Dit is een groepje jongeren uit de breedte van de PGH die met ons na gaat denken over de het jeugdwerk en de kerk. Want we denken als ouderen ons soms suf over de jongeren maar we

kunnen veel beter met hen in gesprek gaan en hen zelf mee laten denken. Dat gaan we nu doen en daarom zijn we blij met hen.

Persoonlijk Ik sluit dit stukje af met een persoonlijk woord. Op verzoek van de AK had ik het al in de zondagsbrief geschreven maar bij deze nog een keer op deze manier.

Dag lieve mensen,

Met een beetje dubbel gevoel wil ik jullie vertellen dat ik een andere baan heb per 1 september. In een andere hoek van Christus' kerk, wat meer op afstand van de plaatselijke gemeente maar nog steeds met een hart voor God, jongeren en de gemeente. En ik heb er zin in.

Mijn contract loopt tot 31 december van dit jaar en tot die tijd wil ik graag in de PGH blijven. Maar wel met wat minder uren (vanaf september), daar praten we nu over.

Het is goed zo en ik hoop van harte dat we samen in de komende maanden verder zoeken kunnen naar de plaats van de jongeren en gezinnen in de PGH en wat daar voor nodig is.

Als u of jij vragen hebt; stel ze me gerust en ga niet onderling de antwoorden bedenken want dan komen er zomaar weer allemaal verhalen in de lucht...

Tot ziens in de kerk binnenkort!

Petra

*Petra Kiks, jeugdwerker@pgharderwijk.nl,
Tel./App 06 46632616*





PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

Gertwin Schipper, Multatulistraat 2, zal - nu hij behandeld is met chemo en bestralingen - binnenkort een operatie ondergaan. Hij is hoopvol gestemd en wij hopen en bidden voor hem, dat de ingreep het beoogde succes zal hebben. **Frank Verkleij**, Herman de Manstraat 7, kreeg een erg teleurstellend bericht van de artsen. Wij bidden om kracht voor hem en zijn vrouw Tineke nu de levensverwachting korter wordt. **Leny Quelle**, Tweede Parallelweg 9, onderging een best ingrijpende operatie. Ze was wonderlijk snel weer thuis. Nu maar rustig werken aan het herstel.

Ds. Aad Woudenberg

De heer **Gerard van Andel**, Breewijd kreeg een gunstig bericht te horen: De chemo's hebben effect en kunnen doorgaan met hopelijk een nog beter resultaat. De heer **Hans van Schaik**, Voorste Wei 5, kreeg een heel slecht bericht. De tumor in zijn hoofd is alleen 'vertragend' te behandelen. Voor zijn vrouw Akkie is nu een plaats gevonden in Heino om tijdelijk te wonen. We wensen hen beiden Gods zegen toe in deze moeilijke tijd. **Mw. Coby Nieuwenhuizen**, Guido Gezellelaan is vanuit het ziekenhuis verhuisd naar Sonnevanc, afd. Dahlia K 15. Hopelijk kan ze weer zover revalideren dat ze weer naar huis kan.

In onze gemeente zijn ook zieken, die niet met naam in SaGe genoemd (willen) worden, maar ook hen, en die om hen heen staan wensen we veel sterkte en bovenal Gods nabijheid toe.

Gertie van Dijk-Vermeulen

GROWING YOUNG

In de nummers 13, 14 en 15 van Samen Geroepen besteden wij speciale aandacht aan Growing Young. Als ze in Engeland zeggen: "He 's getting old!" dan bedoelen ze: Hij wordt oud! Met een leuke woordspeling zeggen we nu van de kerk: "She 's growing young." Ze wordt weer jong. We gaan niet opnieuw uitleggen wat Growing Young inhoudt. Dat heeft Petra Kiks het afgelopen seizoen al diverse malen gedaan. Wel schrijven we in deze eerste bijdrage wat er zo bijzonder is aan dit proces. In een tweede bijdrage vragen we ons af of we al wat gevorderd zijn. In een derde bijdrage zetten we Growing Young voor volgend seizoen op de agenda.

Als je al wat langer meeloopt, dan heb je al het nodige voorbij zien komen aan gemeenteopbouw-initiatieven. In mijn jonge jaren was het woord gemeenteopbouw (GO) nog niet uitgevonden. Er was wel toerustingswerk en er waren kadercursussen. Maar GO als een eigen theologische discipline - dat moest nog komen. Lang hebben we gedacht, dat God zijn kerk wel bouwt en zorgt voor de groei van het Koninkrijk. Dat naast gebed ook een goede strategie zou kunnen helpen - daar kwamen we betrekkelijk laat achter. Een van de eerste aanzetten tot GO was het boekje van J.H. Bavinck, Naar de kracht van elk lid. Daarin doet hij een oproep om niet alleen maar kerkdiensten te houden, maar ook een netwerk van gemeentekringen over de gemeente te leggen. Gemeentelieden dienen elkaar te ontmoeten en op te bouwen in het geloof. Dat inzicht is nooit meer verdwenen en telkens weer opgenomen en uitgewerkt. Zo kwam ds. Eric Veenhuizen met zijn 'Kleine kerken plan', dat ook hier in Harderwijk uitgeprobeerd is. Het grote voorbeeld was voorganger Yonggi Cho, die in Zuid-Korea met zijn Home Cell Groups een kerk van 800.000 leden opbouwde. Altijd weer hetzelfde principe. Als je lid van de kerk wordt, dan ben je per definitie lid van een gemeentekring. Die wordt geleid door een kringleider. En de kring van kringleiders wordt toegerust door de voorganger en zijn helpers. Ds. Eschbach noemde de gemeentekring een gemeente-groei-groep en zette het concept in bij zijn werk voor het Evangelisch Werkverband. Eind jaren 80 van de vorige eeuw maakte Christian Schwarz furore in Duitsland met zijn

Agentur für Gemeindeaufbau. Hij onderscheidde aan de gemeente diverse aspecten die van belang zijn bijv. de geloofsbeleving, de organisatie, de pastor, het diaconaat etc. Daarbij dienen we ons af te vragen of de geloofsbeleving wel bezielend is, de organisatie wel doeltreffend, de pastor doelbewust, en het diaconaat getuigend etc. Het zat hem dus in het bijvoeglijk naamwoord. Zijn regentonvoorbeeld raakte alom bekend. Zie afbeelding. Als je meer water in de ton wilt krijgen hoog je niet de hoogste duig op maar de laagste. Dus: Als een gemeente een bloeiend gebedsleven heeft, maar een slechte organisatie, dan helpt het niet als je nog méér gaat bidden. Dan moet je de organisatie doeltreffender maken. Schwarz gaf ons materiaal om een gemeente-zelftest te doen en zo onze zwakke kanten te ontdekken. En jawel... het werkte nog ook! Nu ik erover schrijf, merk ik dat ik vanzelf weer enthousiast word. We hebben het allemaal uitgeprobeerd. Daar was ook de fantastische gavencursus van de Willow Creek Community (Bill Hybels, Illinois). Als je iemand iets laat doen in de gemeente dan moet het passen bij haar of zijn gaven. Alweer lang geleden hebben we in Harderwijk een gavencursus en een gaventest gehad. Zelfs een gaven-bank die we raadpleegden als er medewerkers nodig waren. Zo hebben we als het ware een hark door de gemeente gehaald. Velen kwamen beter op het spoor wat ze in huis hadden en wie ze waren. Dat werd geëvalueerd in een persoonlijk gesprek met gebed. Daarna was er bemiddeling bij het invoegen in een werkgroep. En toen kwam ds. Marius Noorloos met zijn cursus 'Leven bij de bron'. Hij huldigde het principe: gemeenteopbouw door geloofsopbouw. Begin elke vergadering uitgebreid met Bijbelstudie en bidt samen om Gods zegen. Je zult zien dat de agenda eerder klaar is en dat er minder problemen zijn. Als je wilt geven moet je eerst ontvangen! Ook de landelijke kerk liet zich niet onbetuigd. Vernieuwingsprojecten werden aangeboden met werkmappen van Fred Steenwinkel. Alles volgens het vliegermodel: beginnen met de motivatie van de gemeentelieden en toewerken





naar het beleidsplan en de werkplannen. Jan Hendriks van de VU schreef 'De vitale en aantrekkelijke gemeente'. Als socioloog van huis uit wendde hij de organisatietechniek aan bij de GO. Boze tongen beweerden dat er wel heel veel organisatietechniek bij zat... en dat je er ook een pompstation rendabeler mee kon maken. Later kwam hij met de kerk als herberg: Zet in op de gastvrijheid en je zult zien, dat de

gemeente gaat groeien. Hans van Ark en Nynke Dijkstra leerden ons om eerst eens te kijken in wat voor omgeving jouw kerk is gesitueerd. Wonen daar in jouw buurt yuppen, arbeiders, studenten of migranten (om maar eens wat te noemen)? Dat maakt nogal wat uit voor het aanbod op zondag en bij de doordeweekse activiteiten.

Nu probeer ik mijn punt te maken. De waarde van al deze inzichten staat buiten kijf. Maar geen enkele strategie zet zo onverkort in bij de jeugd als het concept van Growing Young. Laat ik het preciezer zeggen: Nergens wordt zo duidelijk gesteld dat we intergeneratief moeten werken. D.w.z. met samenspel tussen de generaties. Bij alles wat we doen moeten we ons afvragen: Kunnen we de kinderen, de jongeren, erbij betrekken en kunnen we ze de verantwoordelijkheid geven waar ze aan toe zijn? En zijn we wel duidelijk genoeg want de jeugd vraagt om duidelijkheid. Als dat je mind-set is komt er een verjongingsproces op gang en komt er een gezonde leeftijdsopbouw in de gemeente. Als opa en oma veertig jaar getrouwd zijn en een feestje geven dan verheugen ze zich erop dat de kinderen en kleinkinderen erbij zijn. De kleinkinderen laten een dansje zien met bewegingen bij een YouTube en opa neemt een cognacje. Ieder doet wat bij hem past. Voor iedereen is aandacht. Eén groot gezin. Waarom zou het zo niet zijn in het huisgezin van de hemelse Vader? We hebben al veel aan GO gedaan. Dat was allemaal nuttig en nodig op zijn tijd. En ik weet eigenlijk wel bijna zeker, dat het nu tijd is voor Growing Young.

Ds. Aad Woudenberg

LOUISE TEN WOLDE

De dag dat deze tekst geschreven wordt is de dag van de diplomering van de studenten van de Disciple Training School van Youth with a Mission, alle teams zijn terug van hun zendingsreis. Louise en haar vriend hebben in de afgelopen maanden een andere klas begeleid in Jeffrey's Bay een dag reizen met de bus van Muizenberg af. Verder zijn haar vader en broer Chris in de meivakantie langs geweest. Ze hebben kennis gemaakt met het leven van Louise in Zuid Afrika en de school van YWAM Muizenberg. Verder hebben ze rondom Kaapstad toeristische activiteiten bezocht. Voor de studenten is nu een levensveranderend half jaar voorbij. Ook voor Louise, want het was leerzaam voor de studenten maar ook voor het stafteam waar ze lid van is. Na de feestelijkheden rondom de diplomering komen er momenten van evaluatie en afscheid en daarna gaan de studenten weer terug naar waar ze vandaan kwamen. Voor het stafteam breekt dan een intensieve tijd van evaluatie aan ('debrief') om zo te leren en plannen te maken voor de toekomst. En daarna een welverdiende vakantie. Louise zal deze doorbrengen in Nederland. Hopelijk samen met haar vriend, die op dit moment nog in afwachting is van zijn visum. Tijdens haar vakantie zal ze verschillende kerkdiensten bezoeken om even wat te vertellen over haar werk.

*Thuisfront Wilco en Mirjam ten Wolde.
m.vanderloon@live.nl*

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pggharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pggharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke dinsdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00 – 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage
NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie
Giften
ZWO - NL42RABO0317714554
Diaconie - NL39RABO0317714996
Fonteinwerk - NL67RABO0385726139
Kerk - NL28RABO0317770969

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Mevr. A. Buijtelaar- Groenendijk, Westeinde 22D, uit Aalten

Mevr. G.S. van Mourik, Zuiderzeestraatweg 75, uit Huizen

Dhr. T. Knoppert, Bazuindreef 61, uit Elburg

Verhuisd
Mw. A.H. Pap- v.d. Brink, Multatulistraat 22 naar Bovenweg 10 Hierden

Dhr. en mw. van Steivoorn-Ottenhof, Kienderkamp 26 naar Stobbeweg 17 Hierden

Dhr. L.C. van der Knoop, Hondsdrafmeen 52 naar Kranenburglaan 9

Mw. A.H. Joosten- Meiresonne, van Alphenstraat 23 naar Sonnevanc, Hortensia 1 K 4

Dhr. en mw. E.H. Schafthuizen, Bachdreef 30 naar Triasplein 68

Mw. F. Zondag, C en D. Burggraaf, Piccolodreef 32 naar Tonselsedreef 237

Dhr. en mw. Willemsen-Hoogendoorn, Gelreweg 66 naar Zuiderzeepad 25

Vertrokken

Mw. E. Zijp- Klaver, Clarenbekerhout 7 naar Zuidwolde DR



KERK IN DE BUURT

In maart 1969 werd de Stadsdennenkerk in gebruik genomen. Nu vijftig jaar later is hij afgebroken. Bijna vijftig jaar is de kerk een zichtbaar teken geweest van Gods heilspresentie in de wijk. Een vindplaats van heil voor velen uit de stadswijk waarnaar hij



Stadsdennenkerk toen in aanbouw

genoemd werd. Een plaats waar veel lief en leed gedeeld werd. Een plaats waar omheen een aura hangt van mystieke ervaring en geloofsbeleving - waar je getrouwd bent, je kind liet dopen, je geliefde hebt



Stadsdennenkerk onder de slopershamer

uitgedragen - waar mooie muziek heeft geklonken, een loflied werd aangeheven. Ik had mij voorgenomen om niet te gaan kijken... Toch nog maar eens langsgefietst. Het trof mij. Ik keek er dwars doorheen. Alleen de kansel was overgebleven. Ik keek er langsheen door een weggeslagen muur zo de stadswijk in. Morgen 25/6 zal ook dat weg zijn. Ik dacht: Franciscus preekte voor de vogels; ik wil nog een keer preken op die kansel in een kerk zonder muren midden in de stadswijk. Een kansel die zomaar op straat

staat. Kerk in de buurt. Maar er stond een hek omheen. Ik keerde mij om en was niet écht bedreefd. Ik heb een ander huis gevonden: de Plantagekerk. Ik hoop dat de kansel daar ook midden in de wereld staat. Dat de kerk zo transparant is, dat je er zo naar binnen kijkt. Diezelfde dag ontmoette ik iemand die mij leerde dat een huis en veiligheid de meest basale levensbehoeften zijn. Niet voor niets zegt Paulus: "Als mijn aardse tent wordt afgebroken, heb ik een stevig bouwwerk in de hemel, een huis niet met handen gemaakt, een huis van God. Treur niet beste mensen. God doet ons veilig wonen!"

Ds. Aad Woudenberg

UIT DE CLASSICALE VERGADERING VELUWE

Op de agenda van de vergadering d.d. 11 juni stonden twee grote onderwerpen:
1. Consideraties,
2. Rol van classis bij beroepingswerk en informatie over Mobiliteitspool.

Bij de Consideraties ging het om de kerkordewijzigingen die de generale synode in november 2018 in eerste lezing had vastgesteld. Vervolgens hebben de kerkenraden gelegenheid gekregen om te reageren op de voorgestelde wijzigingen. Binnen onze classis hebben 76 kerkenraden hun mening gegeven. Een gigantische klus voor scriba Gerrit Bok om deze reacties in een overzichtelijk document te verwerken, maar dat is hem wel toevertrouwd. Tijdens de vergadering zijn de voorgestelde kerkordewijzigingen en de reacties daarop van de gemeenten besproken. Met de meeste wijzigingen kon zonder veel discussie vaak (bijna) unaniem worden ingestemd. Daarbij ging het bijvoorbeeld over het horen van de gemeente bij een visitatie of de taak van het bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Meer tijd vroegen de voorstellen m.b.t. het wijzigen van het



'kennen en horen' van de gemeente bij bepaalde zaken in: 'in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken'. Op enkele van

deze onderdelen was de CV van mening dat de oorspronkelijke tekst moest worden

gehandhaafd. Het hele pakket aan reacties vanuit de gemeenten en de besluitvorming in de CV zal worden toegestuurd aan de synode, waarna de synode in november definitieve besluiten (tweede lezing) neemt over de kerkordewijzigingen.

Bij het tweede onderwerp waren ds. Klaas Dijkstra, predikant voor het beroepingswerk bij het Mobiliteitsbureau, en Nelleke Drop, consulente bij de Mobiliteitspool aanwezig om de CV te informeren over het beroepingswerk van gemeenten, de rol van de classis daarbij en de verschillende mogelijkheden van de Mobiliteitspool. Wat betreft het beroepingswerk: een vacante gemeente mag met dit werk beginnen als er toestemming is van het breed moderamen (BM) van de classis. Het BM kan deze toestemming verlenen als het CCBB (classicale college voor de behandeling van beheerszaken) een zogenaamde solvabiliteitsverklaring heeft afgegeven. Het BM kan daarbij ook in gesprek gaan met de vacante gemeente om te zien of er via samenwerking met een andere gemeente een grotere omvang van de predikantsplaats (bijv. 70% i.p.v. 40%) kan worden verkregen. Er werd wel benadrukt dat gemeenten niet tot samenwerking kunnen worden gedwongen.

Er werd informatie gegeven over de rol van een interim-predikant, over proponenten (beginnende predikanten) en over een figuur die per 1 juli aantreedt: de ambulante predikant. Deze ambulante predikant kan tijdelijk in een gemeente de gewone predikantswerkzaamheden verrichten, bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschap van de predikant, maar ook in vacaturetijd.

Ds. Wilbert van Iperen, onze classispredikant, gaf tijdens de vergadering aan dat hij volop bezig is met het bezoeken van de gemeenten en hun predikanten in de classis. Het valt hem bij deze bezoeken op dat waar in de media nogal eens het beeld wordt geschilderd van een topperige kerk dit niet overeenkomt met de situatie in de gemeenten. Er zijn wel zorgen, maar er is ook veel vreugde om het werk in de gemeente te doen. De CV constateerde dat we moeten proberen om iets te doen aan de beeldvorming in de media.

*Henny Dolstra-Muggen,
2e scriba CV Veluwe*

UIT: NIEUWSBRIEF WERKGROEP KERK EN VLUCHTELING HARDERWIJK

Pastoraal team voor vluchtelingen gestart
Op verzoek van de stuurgroep die de internationale diensten organiseert, is in het voorjaar een pastoraal team gevormd. We hebben van Jezus geleerd (Mattheüs 9:36) om bewogen te zijn met de mensen om ons heen, vooral met hen die vermoeid en belast zijn en die als schapen zonder herder leven. Intussen is gebleken dat er meer gebed nodig is voor vluchtelingen dan het gebed na de internationale dienst door telkens andere bidders. Relatie en vertrouwen is nodig. Daarom willen we vooral bidders inzetten die minstens eens per maand komen bidden.



Ze hoeven niet te komen uit de gemeente die de dienst organiseert, we werken via een rooster. (Andere bidders kunnen ook komen bidden, maar de vluchtelingen zullen meestal de bekende gezichten zoeken.) We gaan ervan uit dat ook de pastor die gesproken heeft na de dienst beschikbaar is om met mensen te bidden. Bovendien gaan we vluchtelingen opzoeken in hun woning (in het azc of elders) als dat nodig blijkt te zijn. Daarvoor is een team van pastors gevormd. Bij elke internationale dienst zal ook een van deze pastors aanwezig zijn. Ook hiervoor wordt een rooster gemaakt. De namen en foto's van dit pastorale team (bestaande uit bidders en pastorale bezoekers) zullen elke week op het scherm in de internationale dienst worden getoond.

*Namens het pastorale team,
ds. Johan het Lam*

VLUCHTELIJGEN GEBEDSWEEK

Ondanks lege handen, ondanks rauw verdriet en grote verschillen, toch de ander zoeken en liefhebben. Dat is wat Jezus ons leert en wat de opdracht van de kerk is. En het is precies wat vluchtelingen nodig hebben. Bidt u mee dat vluchtelingen deze liefde ontvangen? Tijdens de Vluchtelingengebodsweek (17-23 juni) die Stichting Gave organiseert is er in heel Nederland gebed voor vluchtelingen. Als werkgroep ondersteunen we dit in Harderwijk. Het zou mooi zijn als u en uw gemeente hierin meedoen. Niet alleen gebed voor de vluchteling in het asielzoekerscentrum van Harderwijk, maar ook voor de vluchteling die moet overleven in kamp Moria, in een land als Pakistan, of in kampen langs de Syrische grens. We bidden om hoop en moed voor al deze mensen. Maar ook om liefde en kracht voor onszelf, om er te zijn voor de vluchteling en Jezus' liefde te delen. Het gebedsboekje dat Gave hiervoor ontwikkeld heeft, helpt hierbij. U kunt deze gratis bestellen via www.gave.nl/gebedsweek. Vanuit de werkgroep Kerk & Vluchteling hebben we een overzicht met gebedspunten voor onze lokale situatie. Op aanvraag (via rien.aafke@filternet.nl) sturen we u die toe.

VOETBALWEDSTRIJD GROOT SUCCES

Op 23 mei werd er gevoetbald met een groot aantal mannen van het azc en de vrijwilligers van de mannenactiviteit, aangevuld met sportievelingen uit de diverse kerken. Het werd een groot succes, waarbij de animo groot was. Er waren bijna 40 azc-mannen die mee wilden voetballen, waaronder bijna een heel elftal Nigerianen. Uiteindelijk hebben we op twee velden gespeeld met twee keer twee teams. Er werd met veel overgave gevoetbald door iedereen. Mede door het heerlijke weer werd het een heel leuke voetbalavond, waarvan iedereen na afloop zei: "Dit moeten we vaker doen". Dus een uitdaging om het nog eens te organiseren. Bijzonder was ook dat een aantal van de mannen in de ramadan zat. Zij mochten dus niet eten of drinken. Ondanks dat "gingen zij er voor". Als laatste moet zeker worden genoemd de gastvrijheid van voetbalvereniging Hierden. Zij hebben de velden beschikbaar gesteld en een bak koffie voor iedereen. Geweldig en heel veel dank! En, wij mogen terugkomen!

UIT DE PRAKTIJK

In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers. Deze keer: **Elly den Harder**.

Tijdens het 24-7 gebed in De Open Hof (Week van Gebed) maakte ik kennis met een vrouw uit Pakistan, die verblijft in het azc. Haar verhaal ontroerde mij en we baden samen om uitkomst voor haar situatie. Via WhatsApp hielden we contact. Dat beperkte zich vooral tot een groet, een zegen, een mooi beeld. Met name de bloemen die zij mij vrijwel dagelijks stuurde, leverden mij een mooie ingeving op; ik nodigde haar uit voor een dagje Keukenhof.

Gewoon omdat het zo lekker Hollands is! Ze was enthousiast en vroeg of ze nog iemand uit het azc mocht meenemen, een jonge vrouw uit Noord-Soedan. Maar natúúrlijk!

Eind april haalde ik de twee vrouwen op in het azc en reden we naar Lisse. De Keukenhof is altijd druk, maar het was voor hen geen enkele reden om niet volop te genieten. Deze vrouwen namen alle tijd om mooie foto's te maken, lekker te genieten van al het moois en vooral, zeiden ze mij, 'geen stress te hebben'. Ik realiseerde mij dat zo'n eenvoudig uitje als De Keukenhof voor deze twee vrouwen een ongekende weelde is. Even weg uit alles wat je dagelijks bezighoudt en waar je je zorgen om maakt. Gewoon even genieten van de mooie bloemen en de natuur. We hebben veel gepraat, gelachen en genoten van elkaars gezelschap. Om vier uur waren we weer terug in Harderwijk omdat er nog vrijwilligerswerk te wachten stond! Ja, zelfs dát pakken ze aan waar dat kan, binnen het azc. Want wat duren de dagen anders lang, wanneer je niet naar school mag of mag werken.

Wat gun ik deze vrouwen een warme en liefdevolle leef- en werkomgeving. Dat vind ik zelf ook fijn en waardevol. Hoe staat dat ook alweer in de Boeken? Iets met 'golden rule'...?



Laat je door Jezus diep in de ogen kijken, en dan gebeurt het wonder

Dat leven in Christus het belangrijkste is in het christelijk geloof, daarover waren alle sprekers – van gereformeerd tot charismatisch – het wel eens tijdens de studiedag op 24 november in Kampen. Maar hoe geef je dat vorm? „Wees stil”, tipte ds. Jos Douma.



De studiedag aan de gereformeerd-vrijgemaakte Theologische Universiteit in Kampen was gewijd aan het nieuwe boek *Leven in Christus*. Over de betekenis van het verhaal van Jezus van dr. Hans Burger. De voormalige predikant uit Franeker stelt dat 'leven in Christus' van levensbelang is voor vitaal christendom. Het is de dragende grond voor alle andere thema's in het christelijk leven. Als de verbondenheid met Christus niet de kern is, wordt christelijk leven saai en voorspelbaar en kan het bij tegenslag zomaar verdwijnen, zei hij tijdens de introductie van de dag.

Lof

Sprekers uit de breedte van het kerkelijk spectrum reageerden op het boek. Er klonk veel lof. Arjan Markus, predikant van de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven, is er heel blij mee, vertelde hij. Veel gelovigen die Markus tegenkomt – meest van protestantse huize – beschouwen Jezus vooral als iemand die iets voor hen heeft gedaan in het verleden: 'Jezus die in onze plaats de schuld droeg'. „Ik geef aan zestien jonge mensen belijdeniscatechese. Met heel verschillende achtergronden: van Gereformeerde Gemeente, gereformeerde bond tot PKN en vrijgemaakt. Als ik hen vraag 'wat betekent het kruis voor jou?', krijg ik dogmatische antwoorden, maar als ik doorvraag komt er eigenlijk niets. Niets over wat het in hun leven betekent.”

Of zoals dr. Wim van Vlastuin, rector van het Hersteld Hervormd Seminarie, het verwoordde: „Als we de rechtvaardiging losmaken van Christus verwordt het tot een onpersoonlijke transactie, een geestelijke bankoverschrijving. We krijgen een cadeautje uit het magazijn dat tweeduizend jaar geleden door Christus is gevuld. We zijn Hem er dankbaar voor, maar het is meer present (een cadeau) dan presence (aanwezig zijn).”

Dat is wat Hans Burger in zijn boek 'leven met een halve Jezus' noemt. Vooral voor voorgangers is het belangrijk dat ze de h le Jezus zien, stelt hij. Verhalenverteller Matthijs Vlaardingerbroek denkt daar anders over. Hij koos tijdens de studiedag voor een meer psychologische benadering. „Leeft niet iedereen met een halve

Jezus?”, zei hij. „Ik denk dat het beeld dat we van Jezus hebben meer over ons leven zegt, onze psychische noden en pijn, dan over Hem. Dat is ook een probleem. Want als wij een basisbehoefte in ons leven hebben en we hebben dat niet door, en laten Jezus dat opvullen, dan sluiten we Hem op in een vierkant.” Leven in Christus betekent voor Vlaardingerbroek: „Dat Christus zich niet meer hoeft aan te passen aan mijn Jezusbeeld”.

Levensverhaal

Het is tijd om in prediking en onderwijs een grotere nadruk te leggen op participatie, stelde Arjan Markus. De uitwerking van Christus in je leven. „Het evangelie gaat over jouw leven. Leer mensen om de Bijbel te lezen alsof het over hen gaat. (...) Het verhaal van Jezus is bij uitstek een verhaal dat uitnodigt om je eigen levensverhaal er mee te verbinden, want het is veel meer dan een set overtuigingen plus een set leefregels.”

Ook bisschop Gerard de Korte van het bisdom Den Bosch benadrukte de participatie. „De kern van christelijke spiritualiteit is: niet ik leef, maar Christus leeft in mij”, verwees hij naar de apostel Paulus. Hij noemde verschillende wegen van ontmoeting met Christus. Onder meer het biddend lezen van de Heilige Schrift als: „Een levende dialoog met de Heer”. Daarnaast houdt De Korte dagelijks de eucharistie, een „biddend vieren van het leven en sterven van Christus”.

Identiteit

Wilkin van de Kamp, oprichter van Vrij Zijn, vertelde dat hij twee soorten reacties kreeg als hij tijdens internationale ontmoetingen vroeg: kun je me vertellen wie je bent in Christus? „De eerste is: het gaat om een nieuwe identiteit, en geliefd zijn in Christus. De tweede: je bent in Christus als je doet wat Jezus gedaan heeft. De laatste is een typisch charismatische reactie: erg activistisch.”

Als jonge voorganger van een evangelische gemeente was hij dat ook, vertelde hij. „Ik bad twee uur per dag en las een uur de Bijbel, maar ik ontdekte niet wie ik was in Christus.” Dat ontdek je pas als je goed kijkt naar het kruis, waar de omwisseling plaatsheeft, illustreerde Van de Kamp. „Je bent heilig verklaard  n je gaat struikelend achter hem aan. De Geest van God helpt ons te worden wie we in Jezus zijn. Als we niet rusten in het zijn, maakt het ons weer activistisch.” Jos Douma, predikant van de gereformeerd-vrijgemaakte Plantagekerk in Zwolle en wars van activisme, hield een pleidooi voor een contemplatieve christologie. „Echte ontmoeting gebeurt daar waar we elkaar in de ogen kijken. Contemplatieve christologie zegt: laat je door Jezus diep in de ogen kijken. En daar gebeurt het wonder: je vergeet jezelf omdat Christus alles voor je wordt.”

Stilte opzoeken

„We hebben ook vandaag zoveel woorden nodig”, merkte Douma op. „Waar vinden we nu de eenvoud, plekken waar het helemaal stil is. Stel dat we een half procent van onze tijd helemaal stil zouden zijn. Als we de stilte opzoeken ontdekken we: in het zien van Jezus van aangezicht tot aangezicht, ga je niet meer praten. Als je Jezus in de ogen kijkt, kom je daar veranderd uit tevoorschijn en ga je gewoon doen wat je te doen hebt.”

Hanneke Goudappel (uit: Het Goede Leven)

Met lege handen en op blote voeten

Wil het Evangelie in deze tijd nog impact hebben in onze samenleving, dan vraagt dat nu meer dan ooit om radicale keuzes. Alhoewel: in andere tijden was dat niet anders. In de middeleeuwen koos de orde van Karmelieten voor een radicale leefwijze van armoede: geen bezit, eenvoudig eten, sobere kleding, blote voeten. Toen er in de 16e eeuw een stuk verruiming van de regels kwam, kozen Theresia van Avila en Johannes van het Kruis voor nieuwe radicaliteit met hun orde van de 'Ongeschoeide Karmelieten'. Een statement. Alleen zo kun je echt gehoor geven aan Jezus' oproep om in de wereld iets van zijn liefde te laten zien: 'Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee' – Lucas 10:4. In Lucas 10 stuurt Jezus 72 mensen er twee aan twee op uit. Niet zijn 12 meest toegewijde leerlingen, maar een veel wijdere kring van los-vaste volgelingen. Een soort stage in het brengen van de goede boodschap van vrede. Ze krijgen de opdracht om alvast het terrein voor te bewerken, de steden en dorpen waar Hij zelf van plan is naartoe te gaan. Of misschien wel: naar al die plekken waar Hij nooit aan toe zal komen om er zelf ook nog naartoe te gaan. Ze gaan op weg als zijn vertegenwoordigers. Zij zijn het gezicht van de beweging die Jezus op gang brengt.

Wat is precies hun opdracht? De instructie is eigenlijk een beetje vaag. Het enige dat Jezus hun opdraagt is: gaan. Gewoon op weg gaan en maar zien. Kijken of je gastvrij ontvangen wordt. Mensen ontmoeten met de wens 'Vrede voor dit huis!' Maar dat is niet veel meer dan vriendelijk 'goedendag' zeggen. 'Sjaloom aleichem' of 'Salaam aleikoem' – het is de gewone groet. En dan ontdekken of mensen ervoor openstaan om je te ontvangen. Als dat zo is, als de deur opengaat, geniet dan in de eerste plaats van de gastvrijheid die je geboden wordt. En dan, ja dan pas, komt er ruimte voor het specifieke van de beweging van Jezus: genees de zieken en zeg: 'Het Koninkrijk van God heeft jullie bereikt.' En in vers 17 lezen we dan bij het resultaat wat er gebeurt: demonen onderwerpen zich bij het horen van de naam van Jezus. Het effect is blijkbaar enorm! Genezing en bevrijding.

Hoe kan dat? Niet doordat Jezus hen nu met zo'n grote, zware opdracht op pad heeft gestuurd. Niet doordat ze met grote woorden overal binnenkwamen: 'Wij zullen hier wel eens eventjes het Koninkrijk van God komen brengen.' Niet doordat een diep ingewijde kring van getrainde gelovigen, hoog opgeleide missionarissen met bijzondere gaven, aan de slag gaan. Zelfs niet door het demonstratieve: kijk eens, wij durven op blote voeten en met lege handen op weg te gaan.

Nee, alleen maar doordat een wijdere kring van misschien wel aarzelende omstanders het gaan proberen. Ze gaan in al hun kwetsbaarheid.

Daar schuilt de kracht in van de beweging die Jezus op gang bracht: in de eenvoud en met de kwetsbaarheid van wie jij bent, gewoon op weg gaan. Open om mensen te ontmoeten. Om hen vriendelijk 'Goedendag' te zeggen. Niet met een voet tussen de deur. Maar waar een deur opengaat, kan er wat gedeeld worden. En dan kunnen er wonderen gaan gebeuren.

Zonder geld, tas en schoenen – het drukt iets uit van de lege handen waarmee we in deze wereld staan. Als gelovigen weten we het zelf niet allemaal precies. Als kerkmensen voelen we ons soms in onze eigen kerk niet eens thuis. Als zoekers naar God kennen we momenten waarop we dat zoeken misschien zelf wel dreigen op te geven.

Maar we gaan. En we blijven gaan, want we hebben misschien zelf wel het hardst de ontmoeting met andere mensen nodig om weer geïnspireerd te worden. Mèt de belofte van Jezus van vers 20 in de oren: 'Jullie namen staan opgetekend in de hemel!'

Henk Jansen



Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leerrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

Henk Jansen
henkkleinjansen@gmail.com

Bijbel Leesrooster

vrijdag	5 juli	Handelingen 5:27-42
zaterdag	6 juli	Psalm 42
zondag	7 juli	Lucas 10:1-16
maandag	8 juli	Lucas 10:17-24
dinsdag	9 juli	Lucas 10:25-37
woensdag	10 juli	Lucas 10:38-42
donderdag	11 juli	Psalm 25
vrijdag	12 juli	Kolossenzen 1:1-14
zaterdag	13 juli	Kolossenzen 1:15-23
zondag	14 juli	Kolossenzen 1:24-2:5
maandag	15 juli	Kolossenzen 2:6-15
dinsdag	16 juli	Kolossenzen 2:16-3:4
woensdag	17 juli	Kolossenzen 3:5-17
donderdag	18 juli	Kolossenzen 3:18-4:6
vrijdag	19 juli	Kolossenzen 4:7-18

ZONDAG 7 JULI

Collectes: 1. Diaconie; 2. Kerk; 3. Renovatie pastorie

Plantagekerk

09.30 uur: ds. M.B. van Meijl-Buitink

11.30 uur: dhr. M de Vries, Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. J. Mak

Sonnevanck

10.00 uur: dhr. G. de Haan

St Jansdal

10.15 uur: pastor P. Leferink

Randmeer vrijdag 5 juli

18.30 uur: mw. H. van Olst-Haze

Weideheem vrijdag 5 juli

19.00 uur: dhr. P. Rotteveel

ZONDAG 14 JULI

Collectes; 1. ZWO/ Togo; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: ds. A.S.L. Woudenberg

11.30 uur: dhr. G. Lolkema, Fonteindienst

De Regenboog

11.00 uur: ds. J. Visser HA

Sonnevanck

10.00 uur: mw. F. Meijers-Bruijnes,

m.m.v. koor Voice, Zeewolde

St Jansdal

10.15 uur: pastor M. van Veen

Randmeer vrijdag 12 juli

18.30 uur: ds. B.J. van de Kamp

Weideheem vrijdag 12 juli

15.00 uur: mw. F. Meijers-Bruijnes

PLANTAGEKERK

Zondag 7 juli (11.30 uur) Thema Verkeerd verbonden?! Vroeger werden de telefoonverbindingen gemaakt door degene die achter de telefooncentrale zat en af en toe kwam de stekker om mee in te pluggen op de verkeerde plek en kreeg je de verkeerde persoon aan de telefoon. In deze dienst gaan we kijken hoe het zit met onze verbinding met God, zijn wij verbonden met de Heilige Geest of is er iets in onze verbinding niet helemaal juist. Samen met Mink de Vries gaan we hier over nadenken. Muzikale begeleiding is van Praiseband JoY. (Jolande Koning)

Zondag 14 juli (9.30 uur) We hebben vandaag een van-jong-tot-oud-dienst. Het thema is 'Wie wijst mij de weg?' De dienst is voorbereid met Petra Kiks, ds. Aad Woudenberg en de voorbereidingscommissie en er doen van jong tot oud gemeenteleden mee. Er is aandacht voor kinderen op de drempel naar de brugklas (overstapmoment) en in deze dienst worden de vakantie-bijbelgidsen van Ark Mission uitgedeeld. Er is dit keer ook een beperkt aantal exemplaren voor kids. We hopen op een fijne dienst zo vlak voor de laatste schoolweek. (Ds. Aad Woudenberg)



Zondag 14 juli (11.30 uur) Thema Woorden van leven. In deze Fontdienst staan de 10 geboden centraal. Niet als regels waarbij je niets mag, maar regels om goed te leven. Jezus is daar heel duidelijk over, Hij is gekomen om deze tot vervulling te laten komen, niet om ze af te schaffen. Maar wat kunnen wij daar anno 2019 mee. Genoeg stof om over na te denken en van te leren. De spreker in deze dienst is Gerrit Lolkema uit Buitenpost en de band I4Y (gewoon uit Harderwijk). (Jolanda van Steinvorm)

DE REGENBOOG

Zondag 7 juli (09.00 uur) Wij volgen het rooster en lezen Lucas 10 vss 1 t/m 20, de z.g. 'uitzendingsrede' van Jezus.

Dat woord 'uitzending' doet denken aan de start van een vakantiereisje en in vs 3 komen we zelfs wolven tegen..., een stukje actuele toeristische Veluwe-promotie in de Bijbel?? Jezus zegt daar: "Ga op weg en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven!" Dat bezorgt je geen vakantiegevoel maar zorgt integendeel voor een unheimisch gevoel. Waar wil Jezus heen en waar wil Hij met ons naar toe? (ds.J.Mak)

Zondag 14 juli (11.00 uur) Tijdens deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. We lezen met elkaar uit Genesis 16 en 17 (over Abram) en een kort stukje uit Lukas 2 over Hanna de profetes en het jonge gezin waarin het kindje Jezus geboren is. Het thema van de dienst is "leven tussen de instagram posts" of... voor een andere generatie: wachten.

Wat doe je tussen de hoogtepunten? Wat doe je met de tussentijd? Is dat enkel iets om door te komen, of heeft dat in Christelijk perspectief nog een andere betekenis. We kijken uit naar een mooie dienst! (Jan Visser)



Collecte 7 juli – DIACONIE-ACTIE 'VAKANTIETAS'

De PGH doet mee aan Actie Vakantietas van Kerk in Actie. Een gevuld rugzakje voor Harderwijkse kinderen in de basisschoolleeftijd die opgroeien in een gezin waar weinig geld is. Dan is een vakantiereis of een dagje uit helemaal niet vanzelfsprekend. U heeft hieraan invulling kunnen geven door een spelletje o.i.d. mee te brengen. Onze diaconie heeft zelf ook flink in de beurs getast om de honderd zakjes verder te vullen. De diaconiecollecte is bestemd om deze uitgave te dekken. Had u nog niet bijgedragen aan de vakantietassen, dan kunt u dit met uw collectegeld alsnog goedmaken...

Collecte 14 juli – STICHTING FEMME (TOGO)

Afi Hoogendoorn-Koto uit Harderwijk is voorzitter van stichting Femme. Wij vinden dat alle kinderen naar school moeten kunnen. Niet alle ouders in Togo lukt het om de schoolkosten te betalen. In dat geval krijgen de jongens vaak prioriteit. Met als gevolg dat meisjes hun eigen geld moeten verdienen om naar school te kunnen (bijvoorbeeld door omgang met oudere mannen) of helemaal niet naar school gaan. Stichting Femme wil de scholingskansen van meisjes in Togo vergroten. Ook is er een landbouwproject gestart. Afi heeft daar zelf nog veel contacten. Onze ZWO-commissie steunt haar werk en ook de diaconiecollecte van vandaag gaat naar dit mooie en succesvolle project.