

Samen Geroepen

NR 11 2019

7 juni - 20 juni 2019

Pinksteren

Club op kamp

Begeesterd



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

NIVEA

Dat staat voor 'Niet Invullen Voor Een Ander'. En dat is een hele kunst. Vaak ontstaan er misverstanden, omdat je denkt dat een ander iets bedoelt. Laatst riep mijn vrouw 'wacht even, waar zijn mijn sleutels', dus ik wachtte... tot ze verbaasd me aankleek: waarom doe je niets? Ik was in de volle overtuiging dat ik braaf wachtte en daarmee precies deed wat ze bedoelde. Maar ze bedoelde natuurlijk: help me even zoeken. Het is zo eenvoudig iets anders te begrijpen dan iemand bedoelt of eigenlijk zegt. In de Bijbel wordt ook veelvuldig ingevuld: denk aan de Israëlieten, die in Micha 8 ontdekken dat ze op de verkeerde weg zitten, en dan denken dat ze hun kostbaarheden moeten offeren, zelfs hun kinderen weggeven aan God. Maar Micha zegt: Nee! God heeft allang gezegd wat hij wil: alleen dat je eerlijk bent, trouw, en nederig Gods weg volgt. Zo wordt dat ingevuld, terwijl net een stukje beter begrijpen zoveel oplevert. Overal wordt zo ingevuld, ook in de kerk. Ik kwam laatst iemand tegen die zei: niemand krijgt meer een vast contract in onze kerk. Ehm... volgens mij heb je iets gehoord, wat niet precies zo gezegd is. We gaan daar juist nog over praten. NIVEA: als je navraagt, blijkt het soms nét even anders te liggen. NIVEA: doe het, het voelt gewoon lekker!

Ds. David Kroeze

DE AK BLOGT

Informatie is belangrijk. Daarom gaat de Algemene Kerkenraad bloggen. Sowieso is het belangrijk en in alle onrust die er soms is, merken we extra de roep om juiste informatie. Soms hebben we tekort aan informatie gegeven, soms is informatie na één keer nog niet duidelijk of geland. Daarom verschijnt er iedere week een stukje dat ingaat op de actualiteit: solvabiliteit, contracten, jeugdwerk, liturgische tradities, etc. Deze stukjes verschijnen in de zondagsbrieven en op de site, en/of de nieuwsbrief. Ze verschijnen eerst niet in Samengeroepen, omdat daar uitgebreidere artikelen verschijnen. U bent vrij te reageren of onderwerpen aan te dragen.

Het moderamen AK



SOLVABILITEIT: GELD VOOR EEN NIEUWE DOMINEE (EN VOOR ANDEREN?)

Afgelopen week kwam de vraag aan het moderamen van de Algemene Kerkenraad: komt er wel toestemming van de PKN voor de opvolging van ds. Woudenberg? Wij zijn hiermee nog druk bezig. Het gaat erom of de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Als een kerkenraad wil beroepen moeten de financiën op orde zijn. Daarom moeten we een begroting (geldoverzicht) over een periode van zes jaar inleveren bij de PKN. Een speciale commissie van de PKN oordeelt of de inkomsten en uitgaven over deze periode in balans zijn. Zo ja, dan krijgen we een verklaring van solvabiliteit. Hebben we dan genoeg geld voor een nieuwe predikant? Het antwoord is: ja, we hebben (krap aan) voldoende. De begroting over een periode van zes jaar is bijna gereed. Doel is medio juni volledig gereed. We kunnen al wel zeggen, dat we een tekort in die periode verwachten. Gelukkig hebben we genoeg reserves. Uit vooroverleg met de PKN lijkt het erop dat daar een positieve grondhouding is. Wij hebben in juni een bespreking met de PKN over het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring. U zult begrijpen, dat we met andere grote uitgaven op dit moment voorzichtig zijn. We willen geen risico lopen. Zo bereiken ons ook regelmatig vragen hoe het zit met het contract van de jeugdwerker, of die verlengd kan worden. Het contract van de jeugdwerker loopt tot en met december. Het antwoord is: als de solvabiliteitsverklaring er is, gaan we zo spoedig mogelijk met elkaar praten waar we ons geld de komende jaren écht aan willen uitgeven. Wij houden u op de hoogte.

Moderamen Algemene Kerkenraad

Spreuk:

Zolang de spijker niet geslagen is, gelooft hij niet in de hamer.

Dominicaans gezegd

De Geest van God waait als de wind

*De Geest van God waait als de wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.*

*De Geest van God is als een vuur,
als vlammen fel bewogen,
verterend aan wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen*

*In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.*

Marijke de Bruine

*Pinkstergedicht en te zingen als lied
(muziek Gon Voorhoeve, uit de bundel: Eva's lied)*





DE MORGENWIJK

Velen bijeen in gebed (Hand. 1:14; 12:12)

De vader en moeder van de evangelist Marcus hadden een huis in Jeruzalem. Zijn moeder heette Maria. Zijn vader was in leven (Markus 14:14,15) maar verder weten we niets van hem. Ze waren welgesteld: Ze hadden een groot huis met een bovenzaal en ze hadden een dienstmeisje. Roosje heette ze, want ze kwam van Rhodos (Hand 12:13). Jezus vierde het Pascha in de bovenzaal bij Maria en haar man. Judas ging het verklikken, maar toen de soldaten kwamen was Jezus al weg naar de Olijfberg (Getsemané). Het was al laat en Marcus was al naar bed. Hij schrok wakker van het tumult en wilde weten wat er zou gaan gebeuren. Daarom ging hij achter Judas en de soldaten aan. Hij had geen tijd meer om zich fatsoenlijk aan te kleden (Markus 14:51,52). Op de Paasdag zijn de leerlingen weer bij Maria en haar man. Tussen hoop en vrees. Ze hebben ramen en deuren zorgvuldig gesloten. Ze zijn bang. Misschien komen de soldaten terug. Maar wie er terugkwam... geen soldaten, maar wel Jezus. En die week daarop komt Jezus weer (Joh. 20:19,26). Toen zijn ze maar op zondag bij elkaar blijven komen en hebben er een traditie van gemaakt. Op de vijftigste dag – weer op zondag – ervaren ze na volhardend gebed, dat Jezus als de levende Heer bij hen is door zijn Geest. Pinksteren. Ze zijn zo mogelijk nog vuriger gaan bidden. Als Petrus wonderlijk wordt bevrijd uit de gevangenis, zitten ze in de kring te bidden. Roosje durft niet te geloven dat Petrus op datzelfde moment voor de deur staat (Hand. 12).

We hebben in de Plantagekerk geen bovenzaal. Ja, misschien het zoldertje, maar dat is van de jeugd. De Regenboog heeft trouwens veel bovenzalen. Misschien kunnen ze een zaaltje reserveren voor het gebed. Wat ik hier schrijf lijkt Bijbelstudie, maar het is vooral opbouw-werk! Ik schrijf namens het 'Uur van gebed'. In de Plantagekerk is een kring van bidders elke laatste maandag van de maand bijeen in de consistorie van 19.00-19.45 uur. Maria, Roosje, Marcus en Petrus zijn er niet bij, maar wel enige getrouwen die elke maand voor de gemeen-te bidden en dat al heel lang doen. Kom eens meebidden. Bidden is juist nu heel hard nodig. En bedenk, dat de allereerste gestalte van de kerk een kring van bidders is geweest!

Ds. Aad Woudenberg



DE POORTEN

Vorig jaar, op donderdag 12 juli, was de gemeente-avond waarop ik aan u voor werd gesteld. Ik weet het nog zo goed. U was het zelf, misschien wel zonder dat u dit ooit heeft geweten, die mij overhaalde om deze kant op te komen. Want het was nog niet eens zozeer de goede sfeer die er die avond was of de hartelijkheid van beroepingscom-missie, aanstaande collega's en kerken-raadsleden (natuurlijk was dit alles wel heel belangrijk!). Maar de welbekende druppel werd gegeven door uw reactie op de vraag die ik aan het eind van de avond stelde. "Wat moet ik nog van U als gemeente weten" – was wat ik u vroeg. Heel lang bleef het toen stil. Totdat iemand de microfoon pakte en zei: "we hebben vooral iemand nodig die samen met ons vooruit wil kijken, die met ons de toekomst in wil gaan". Naast al het andere positieve gaf dit antwoord voor mij uiteindelijk de doorslag. Omdat dit diep in mij een behoefte raakte om samen met u op weg te gaan. Afgelopen maanden heb ik me sterk afge-vraagd of we als gemeente op dit moment

niet een beetje blijven steken. Steeds weer komt er, ook naar aanleiding van het vertrek van onze kosteres Betsie, pijn en verdriet boven. Misschien dat hier in het verleden wel te weinig over gepraat is. Dat kan. Laten we het gesprek vooral ook niet aan banden leggen, nee, laten we open zijn naar elkaar toe. Maar laten we daarnaast ook al het positiefs wat was en wat is en het doel wat we hebben, namelijk Gods koninkrijk, niet uit het oog verliezen.

De laatste paar weken bracht namelijk ook veel goeds. Op 19 mei was er een dienst van jong tot ouder. Petra en ik hebben ervan genoten om dit, natuurlijk vanuit een grote voorbereidingscommissie, als duo klus op te pakken. Het was inspirerend om zo samen te werken. En leuk waren de reacties. Wat door veel mensen vooral als mooi ervaren werd, dat was de aanwezigheid van de kinderen in de kerk. Dertien stuks waren het er. Maar hoewel Bas zijn moeder af en toe probeerde te helpen met dirigeren en daarbij de muziekstandaard zowat om trok, was dit verre van storend. Nee, het was juist

colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Dick Breitenbach, Jan Tazelaar, Aad Woudenberg, vacature (eind-redactie).

Abonnementen: 19,95 per jaar
Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.
Het bankrekeningnummer is:
NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl
Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1400 exemplaren
Volgende uitgave verschijnt 21 juni, voor 2 weken
Kopij uiterlijk 10 juni om 18:00 uur naar:
publiciteit@pgharderwijk.nl.
Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk
Postbus 275, 3840 AG Harderwijk
T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl
Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

ds. M.B. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant De Poorten
Bazuindreef 70, 3845 DC Harderwijk
T. 06-58729881, E. m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
Veldkermeeen 116, 3844 RJ Harderwijk
T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl
En via Facebook

ds. A.S.L. (Aad) Woudenberg
wijkpredikant De Morgenwijk
Metten Gerritskamp 18, 3848 CW Harderwijk
T 421194, a.woudenberg@pgharderwijk.nl

ds. H. (Henk) Jansen
predikant Fonteinwerk
Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo
T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen
Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten
T 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

P. (Petra) Kiks-Leeflang
Valkstraat 28, 3882 HV Putten
T 06 46 63 26 16, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

A.M. (Anne) van Leeuwen
Franc 61, 8253 EL, Dronten
T 06 13892077, a.vanleeuwen@pgharderwijk.nl

scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijtsma,
scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,
scriba.pgdpoorten@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,
scriba.pgdregenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98
www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

hartverwarmend. De kinderen erbij. Jong en ouder! Goed doet het overigens ook dat dit idee vanuit de gemeente zelf kwam. Fijn dat u mee denkt.

Op 19 mei was ook de activiteit die vanuit De Poorten georganiseerd werd, maar die voor iedereen was. Het was dan ook een mooie mengeling van deelnemers. Het samen terug kijken op de dienst, het de stad bekijken en het samen eten verbond ons met elkaar. En dan kijken we nog vooruit naar wat er komt. Pinksteren staat ons nog te wachten. Ik hoop dat Gods Geest ons allen aanraken en bezielen mag. Dat we weer even weten mogen om Wie en wat het gaat. En voor mij begint daarna de vakantie. Goed om even een stapje terug te doen.

Ds. Marissa van Meijl

Vakantie

Na Pinksteren hebben Frank, Lonneke en ik enkele weken vakantie. Heerlijk om zo even samen te mogen zijn! Op maandag 1 juli ben ik weer beschikbaar. Mochten zich in de tussentijd dringende zaken voordoen, dan weet onze scriba, Ada Brouwer, wie te contacteren.

Ds. Marissa van Meijl



DE REGENBOOG

Huwelijk Mattijs en Mirjam

Matthijs van Doorn en Mirjam Beute trouwen op vrijdag 14 juni, en vieren dit om 14.00 uur in de Catharinakapel in Harderwijk. Hun hart al lang aan elkaar gegeven, vieren ze hun liefde en hoe kun je liefde mooier bezegelen dan met een ja woord en een zegen die zegt: op mijn hart draag ik jou als een zegel (Hooglied 8:6). Voorganger is Ds. David Kroeze. Matthijs en Mirjam wonen op de Tubadreef 42, 3845 CZ Harderwijk

Ds. David Kroeze

Huwelijk Karen en Peter

Karen van Luijn en Peter van Leeuwen trouwen op vrijdag 21 juni op het Landgoed Salentein te Nijkerk. Als kersverse Harderwijkers zochten ze de mooiste locatie om hun liefde te vieren. En de zegen over de liefde mag daar niet ontbreken. Want goddelijke zegen draagt en voedt de liefde, en de liefde draagt op goddelijke wijze de zegen weer verder. Er gaat niets boven de liefde (1 Korintiërs 13). Voorganger bij de inzegening om 15.00 uur is Ds. David Kroeze. Karen en Peter wonen op de Ullerbergerhout 33, 3845JM Harderwijk.

David Kroeze

JEUGD

Clubs op kamp Het mooie weer is aangebroken dus het jeugdwerk staat even op een lager pitje. We kijken vol plezier en dankbaarheid terug op het kinderkamp van 17-19 mei in Zeumeren bij Voorthuizen. Heel veel dank aan alle leiding voor jullie tomeloze inzet om het al die kinderen naar de zin te maken!

Ik laat Jeroen even aan het woord:

Clubkamp 2019

In het weekend van 17 t/m 19 mei zijn wij, als afsluiting van het clubseizoen (groepen 5 t/m 8) op kamp geweest naar Costa del Zeumeren. Voor de meeste kinderen was het de eerste keer op kamp. Wat een mooi weekend hebben we gehad. Met 52 kinderen hebben we een mooi programma gedraaid.

Op vrijdagavond, na het kennismakingsspel hebben we een mooie kerkdienst gevierd, en een mooi bosspel gespeeld. Na een 'te' korte nacht was het tijd voor en vossenjacht in Barneveld. De leiding mooi verkleed en de kinderen zoeken. We hadden een prachtige dag.

In de middag hadden we levend ganzenbord rondom de Zeumerse plas.

Na een heerlijke maaltijd was het tijd voor de bonte avond. Wat een creativiteit van de kinderen, die prachtige stukjes hebben opgevoerd.

Na nog zo'n 'te' korte nacht nog twee mooie spellen gedaan in het bos en op het strand en toen was het alweer voorbij. Tijd om naar huis te gaan. We hebben veel mooie verhalen gehoord en als leiding erg genoten van de kinderen die mee waren. Ondanks de weinige uurtjes slaap bleven ze tot het einde leuk meedoen.

Wil jij volgend jaar ook mee op kamp? Kom dan ook op club 1x in de twee weken vanaf oktober ongeveer. Houd het kerkblad in de gaten! Verder zijn we nog op zoek naar leiding. Lijkt het jou leuk om club te geven als afsluiting mee te gaan op kamp? Meld je dan aan!

Groetjes, mede namens de clubleiding

Dienst van jong tot ouder op 19 mei Datzelfde weekend was er in de Plantagekerk een dienst van jong tot ouder. Het is mooi om met verschillende generaties zo'n dienst voor te bereiden. De kinderen op kamp waren er door hun foto's zelfs ook nog een beetje bij! Wat laten we zien van ons geloof in God? Wat gaat er van de kerk uit als de kerk uit gaat? We werden geprikkeld en bemoedigd.

Uitslag examens In de week van 10 juni zijn de uitslagen van de meeste examens. We leven met de jongeren (en hun ouders!) mee! En we horen graag wie er geslaagd zijn of het wie het nu of volgend jaar over moeten doen; ook dan wil de kerk meelevend!

Dus heb je zelf examen gedaan of ken je/kent u iemand die de uitslag binnen heeft: laat het ons even weten! jeugdwerker@pgharderwijk.nl

Pinksteren Het is bijna Pinksteren. We bidden om het vuur van de Geest in onze gemeente en de levens van onze jongeren. We worden blij als we zien welk geloof er in hen leeft en hoe ze daar woorden aan durven te geven. Er is hoop!

*Petra Kiks, jeugdwerker@pgharderwijk.nl,
Tel./App 06 46632616*





PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

Mevr. Josien van Nieuwenhuijzen

(Minderbroederslaan 2) verbleef, na een ongelukkige val, enkele dagen in het ziekenhuis. Gelukkig is zij weer thuis.

Dhr. Martin van Es (Veldkersmeen 107) werd aan slokdarmkanker geopereerd.

Na enkele complicaties mocht ook hij gelukkig naar huis. Onze organist **Gerrit 't Hart** (Telgterbuurtweg 27, Ermelo)

heeft een kleine ingreep ondergaan, maar is inmiddels aan herstel begonnen, wat voorspoedig verloopt. Verder goede berichten voor **mevr. Bea Kamphuis-Mijnsbergen** (Dennenlaan 4). Langzaam zet zij stappen voorwaarts. De antibiotica, die zij kreeg omdat er na haar hersenvliesontsteking een infectie overbleef, is inmiddels gestopt. Het revalideren komt in zicht en daar kijkt zij ook naar uit. Ook **dhr. Henk Visser** en zijn gezin (Klaproosmeen 10) kregen goede berichten. De uitslag (met betrekking tot de darmkanker) gaf aan dat de cellen op dit moment gelukkig weg zijn. Wat een dankbaarheid! We wensen hen allen, maar ook een ieder hier niet genoemd, maar wie toch ook te maken heeft met ziekte, veel sterkte en Gods liefdevolle aanwezigheid toe.

Ds. Marissa van Meijl

Silvia Reitsma, Krommekamp 232, onderging een hartoperatie. Bij het schrijven van dit bericht liet het zich gunstig aanzien en was er zelfs sprake van dat ze naar huis mocht gaan. We wensen haar nu veel sterkte met de revalidatie. Dat geldt op een heel andere manier ook voor haar man Hinne, die herstellende is van een hernia. Soms komt alles tegelijk. Maar samen sta je sterk. En meer nog: Er is kracht van omhoog. Van harte beterschap.

Ds. Aad Woudenberg

WIJ GEDENKEN

Everijntje Francina Jansen-Groeneveld

Op 1 mei is Eef Jansen-Groeneveld overleden na een lange tijd van ziekte en afnemende gezondheid. Zij is 82 jaar oud geworden. Wie haar kende had weet van de hartelijke vrouw, die zij was, gastvrij en belangstellend naar anderen. Voor haar man Wim heeft zij altijd klaargestaan en is heel zorgzaam naar hem toe geweest. Samen hebben zij 58 jaar lief en vreugde, maar ook verdriet en gemis gedeeld. Eef is vaak ziek geweest, menig operatie en behandeling heeft zij moeten ondergaan. Altijd ging zij er voluit voor, krachtig en hoopvol. In het afgelopen jaar ging het anders, liet zij de moed zakken en had ze uiteindelijk geen kracht meer over om te vechten. En heeft zij zich moeten overgeven aan het onvermijdelijke; te gaan sterven. Op 7 mei, de dag nadat zij jarig zou zijn, hebben we afscheid genomen in de aula van rouwcentrum Schaftenaar. Haar nicht Corine heeft namens haar oom Wim en de familie gesproken, de levensloop van haar tante Eef verteld. Vervolgens hebben we psalm 91 gelezen, een geliefde psalm van hen beiden.

Met als tekst het eerste vers "Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen." Deze tekst was bovenaan de rouwkaart geplaatst. Het is een troostvolle tekst. We hebben die ook voor Eef op haar sterfbed gelezen: hoe donker het ook op dat moment voor haar was, de benauwdheid groot, zij zich geborgen mocht weten bij God. Hij zou haar een schuilplaats bieden, een plek waar zij veilig zal zijn. En we mogen geloven en vertrouwen dat God doet wat Hij belooft en dat Hij haar heeft bevrijd uit duisternis en benauwdheid. Dat dit een troost zal zijn voor haar man Wim, die nu alleen verder moet gaan zonder zijn Eef. Wij bidden hem kracht toe en sterkte, ook de familie die haar zullen missen.

Anna Marie Jansen

WIJ GEDENKEN

Wilma Schouten

Op donderdag 16 mei is rustig ingeslapen: Wilhelmina Elisabeth Schouten-Dijkstra –Wilma-, in het hospice waar ze de laatste dagen verbleef. Wilma werd 62 jaar, ze woonde aan de Mozartdreef 27, samen met haar grote liefde en levenspartner Ewout. En verbonden met haar drie kinderen, partners en sinds de maandag voor haar overlijden nog het derde kleinkind, dat ze nog bewust heeft meegekregen. Ze heeft tijdens haar ziekte veel kracht mogen ontvangen en delen. In het najaar kreeg ze de diagnose, de laatste drie weken ging haar ziekte snel. Tot het laatst toe was er vrede in haar, voelbaar voor haar naasten. Ze zei: ik doe hier mijn ogen dicht, en bij Hem mijn ogen weer open.

Soms laat iemand niet alleen een groot gemis achter, maar ook een diep gevoel voor goddelijke inspiratie en een oproep voor het leven. Want als mensen in haar ziekte vroegen waar ze de kracht vandaan haalde om zo positief te zijn en muziek te maken, stak ze steevast haar vinger omhoog: daarvandaan – 'en dat had ik nooit gedacht', voegde ze er aan toe. In twee kerkdiensten vertelde ze dit en riep ze op: 'geniet van al het goede dat God je heeft gegeven'. Daarom heette het op donderdag 23 mei ook 'dank'dienst voor haar leven. Ontroerend – de woorden over haar, indrukwekkend - haar eigen dankwoord, adembenemend – de muziek gespeeld door haar muzikvrienden, diepdoorleefd – de tranen om haar. Op de begraafplaats Oostergaarde klonk afrondend het slotakkoord van de Last Post – alsof Wilma die zelf vanuit het verborgene over ons uitschalde.

Lieve Wilma, veelzijdig begaafd, opgewekt, kleurrijk, creatief, betrokken, bescheiden -en toch zo bekend-, verzorgend, gevend, dienend, geridderd, muzikaal leidend, spelend voor koor en in kerk, vertrouwend op die Ene aanwezigheid - die is, en die er zal zijn -, en zoveel meer. In ons gemis zo groot, zal jouw 10.000 redenen voor dankbaarheid nog lang doorklinken.

Ds. David Kroeze

WIJ GEDENKEN

Anneke Hoefman

Op 18 mei overleed Anja (Anneke) Hoefman-de Jong, Jan van Nassaupark 33, in de leeftijd van 77 jaar. Zij leed aan een longziekte waar de dokters geen antwoord op hadden. Dat heeft ruim vier jaar geduurd. Langer dan aanvankelijk werd gedacht, heeft ze nog bij ons mogen blijven. Ongeveer drie maanden is ze bedlegerig geweest. Toen waren haar krachten uitgeput. Ze was een actieve vrouw, die graag de regie behield en die altijd wel wat te vertellen had. Bewonderenswaardig zo strijdbaar als ze was. En het was haar gegeven om niet klagerig te zijn.

Anneke heeft haar ziekte met de afnemende krachten van dien ook in het geloof verwerkt. "Soms brengt God de storm tot stilte. Soms leidt Hij ons er doorheen. In de stormen van het leven zijn we niet alleen. Hoe het ook zij, Hij is erbij." Dat stond op een mooie kaart, die lange tijd op het tafeltje stond bij haar sta-op-stoel. Op 2 mei jl. ontving ze in een huisliturgie de ziekenzalving en vierden we in kleine kring de maaltijd van de Heer. Over de uitvaartdienst had Anneke met haar man Ruud al nagedacht. Het moest vooral een dankdienst zijn voor haar leven. Nog heel kort voor haar heengaan beaamde Anneke de verkondiging van Johannes 14 over het huis van de Vader met de vele woningen. Dat evangelie hebben we ook gelezen bij haar uitvaart samen met Psalm 73... "Al zou mijn vlees en hart vergaan. Toch zal ik, God, voor U bestaan." De dienst vond plaats in de aula van De Varenhof (Ermelo). Daarin had ook Gertie van Dijk als goede vriendin een aandeel. Op De Varenhof vond Anneke haar laatste rustplaats. Wij bidden Ruud, zijn kinderen en kleinkinderen, Gods hulp en bijstand toe. Ruud was een voorbeeldig mantelzorgverzorger, maar heeft ook zijn eigen beperking. Dat het goed mag gaan, Ruud! Ook hier geldt: Hoe het ook zij... God is erbij.

Ds. Aad Woudenberg

BEZORGER KERKBLAD GEZOCHT IN DE WIJK FRANKRIJK

Voor adressen op en rond de Weverskamp zijn we op zoek naar een bezorg(st)er voor het kerkblad.

Het betreft een route met 27 adressen. De vergoeding bedraagt € 0.15 per adres. Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Kerkelijk Bureau T 412188, E kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

AMNESTY SCHRIJFACTIE

Zondag 16 juni kunnen wij, na de kerkdiensten, weer Amnesty brieven schrijven of handtekeningen zetten. Deze keer komen we in actie voor Ciham Ali-Ahmed uit Eritrea. Zij wordt al ruim zes jaar vastgehouden op een geheime locatie. Ze is nergens voor aangeklaagd. Naar alle waarschijnlijkheid proberen de Eritrese autoriteiten Cihams vader te straffen. Hij was voormalig minister van informatie in Eritrea en wordt er van verdacht een groep militairen te hebben geholpen (in 2013). Deze groep wilde een staatsgreep plegen. Ciham Ali-Ahmed werd op 8 december 2012 opgepakt toen ze Eritrea probeerde te verlaten zonder toestemming van de overheid. Eritrea kent een verplichte dienstdienst, ook voor meisjes. Deze dienstdienst duurt tientallen jaren en komt neer op gedwongen arbeid. Daarom proberen veel mensen (vooral jongeren zoals Ciham) het land te ontvluchten.

Komt u / komen jullie zondag 16 juni ook in actie voor Ciham Ali-Ahmed?

Philips Wassenaar, ZWO/Amnesty

COLLECTEDOELEN GEZOCHT

Voor de diaconie is het nu alweer tijd om het collecterooster voor 2020 voor te bereiden. Daarin is naast doelen van Kerk in Actie en projecten van de ZWO-commissie ook ruimte voor plaatselijke doelen en voor initiatieven waarbij gemeenteleden zijn betrokken. Misschien kent u wel zo'n project of organisatie waarvan u denkt: daar zouden we via de PGH-diaconie een leuke financiële bijdrage kunnen leveren. Dan horen we dat als diaconie heel graag. Stuur uw suggestie met een korte toelichting naar scriba.cvd@pgharderwijk.nl.

Diaconie

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntjes in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke dinsdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00 – 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage
NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie
Giften
ZWO - NL42RABO0317714554
Diaconie - NL39RABO0317714996
Fonteinwerk - NL67RABO0385726139
Kerk - NL28RABO0317770969

COLLECTE-OPBRENGSTEN MEI 2019

5 mei	KIA/Syrië	1.038,67
	Spaardoosje	15,40
	Ouderenpastoraat	642,71
	Renovatie Pastorie	353,87
12 mei	St. Gave Harderwijk	939,07
	Jeugdpastoraat	315,03
	Kerk	435,92
19 mei	Wilma Wolthuis	984,46
	Jeugdpastoraat	253,40
	Kerk	360,80
26 mei	Diaconie	560,64
	Kerk	381,40
	Renovatie Pastorie	345,04

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Dhr. en Mw. van Straalen-Herman,

Kranenburglaan 21, uit Utrecht

Dhr. J.W. Huisman, Emdenmeen 33, uit

Ermelo

Dhr. R. Regnerus, Kamperfoeliedreef 34, uit

Almere

Mevr. M. Reyneveld, Kennedylaan 10, uit

Ermelo

Verhuisd

Dhr. S.J.A.R. de Nie, Achterom 6 naar Grote Marktstraat 19

Mw. A.E. de Windt en Lauren & Brent Celie, Jan van Nassaupark 75 naar Musicaldreef 54

Fam. W.J. Blonk, Musicaldreef 93 naar Langezand 110

Mw. D.M. Aartsen-Brandtsen, Zwaardmeen 6 naar Westeinde 14 kamer 104

Fam. Van de Laan- van Pijkeren, Operadreef 44 naar Ruiversdam 1 Hierden

Mw. S. Visser- Veenstra, Schumanlaan 4 naar Stationslaan 149

Vertrokken

Mw. J. Timmer, Klavermeen 33 naar Ermelo

Fam. F.S. Andringa, Minnekamp 30 naar Nunspeet

Mw. T. Stel- Doornbos, Donkerstraat 38A naar Oudenbosch

Mw. F. de Vries- Slump, Plantage 96 naar Epe

Mw. C. Falch- Bot, Bokkekamp 46 naar Hilversum

PINKSTERCOLLECTE: BIJBELS VOOR CHINA

De Bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in China, elk jaar opnieuw moet de Chinese Raad van Kerken bij de overheid een verzoek indienen voor het aantal Bijbels dat ze denkt nodig te hebben. Met subsidies



voor bijbelpapier, Bijbelvertalingen in minderheidstalen en alfabetiseringscursussen in die talen helpt Kerk in Actie zodat meer mensen de Bijbel kunnen lezen.

Lang niet alle christenen in China hebben iets aan een Bijbel in de officiële Chinese taal. In de provincie Yunnan bijvoorbeeld wonen veel christenen die tot etnische minderheidsgroepen behoren. Een van die groepen is de Witte Yi, een groep van 67.000 mensen van wie 60 procent christen is. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het belangrijk om een eigen Bijbel te hebben. Daarom steunt Kerk in Actie hier een Bijbelvertaalproject. Het Nieuwe Testament is al klaar en in 2015 verspreid. Voor de Witte Yi was dit een onvergetelijk moment. "Alsof je eigen vader tegen je praat", zeiden ze, toen ze in hun eigen Bijbel begonnen te lezen. Nu zijn ze bezig met het Oude Testament. Aan het Bijbelvertaalproject is een alfabetiseringsprogramma verbonden. Omdat de taal van de Witte Yi niet op scholen wordt onderwezen, kunnen veel mensen die taal niet lezen en schrijven. Ze kunnen hem alleen spreken. Met een Bijbel in hun eigen taal zijn zij dus nog steeds niet geholpen. Kerk in Actie steunt daarom ook alfabetiseringsklassen in het gebied van de Witte Yi.

De collecte met Pinksteren is bestemd voor dit project, we rekenen op uw steun!

ZWO, Marja Bakker

HEEFT DE TELEVISIE MESSIAANSE TREKKEN?

Pinkstergedachte

Die gedachte schoot als een flits in mijn gedachten tijdens het symposium in de VU, bij het afscheid van Rinse Reeling Brouwer, tijdens de discussie.

Ik kreeg kortgeleden een twee maanden jonge baby in mijn handen gedrukt, wat een groot wonder. Het kijkt je met grote ogen aan, het laat luid zijn stemmetje horen en valt in slaap. Wat zal dat kleine mensje gaan zien en horen in zijn leven? Joodse ouders zien in hem misschien wel de Messias, hoeveel zal hij er tegenkomen tijdens zijn gang op aarde? Messiaans, wat betekent het eigenlijk? Heilbrenger, redder, uitverkorene, enz.

Daar zitten we wel op te wachten, en ook nu lopen de messiaanse nieuwkomers weer om ons heen en verslaan hun duizenden met hun vileine beloften.

Waarom straalt de kerk en de kerkmensen vaak zo weinig messiaans besef uit, beseffen we onvoldoende dat onze handel en wandel in vertrouwen op onze Heer messiaanse trekken heeft of mag hebben?



Laten we ons te veel beïnvloeden door het vele negatieve nieuws dat de grote nieuwsverspreider, de TV, om het halfuur aan de kijker opdringt, en we blind worden voor de vele positieve geluiden? Het bekt niet lekker om een positief gebeuren op de TV, verder te vertellen in tegenstelling tot een negatief verhaal.

Waar de Oud Testamentische schrift een caleidoscoop van verhalen is over goed en kwaad, over haat en liefde, over straf en verzoening, over messiaanse gebeurtenissen en verwachting, in een betrekkelijk kleine wereld, in geschreven woord. Is de TV zo'n zelfde caleidoscoop, maar dan in beeldverhaal, daardoor een indringend beeld achterlatend over heel de breedte van de wereld. Die oude schrift en TV zijn elkaars evenbeeld wat betreft de weergave van menselijk handelen, alleen heeft de TV geen verwachtingsbelofte. Door heel dat aanbod van berichten sneeuwen de (messiaanse) berichten snel onder, dat is erg jammer. Er gaat geen week voorbij of allerlei programma's melden verhalen over de inzet van mensen en instellingen gericht op mens en maatschappij, waar hoop en verwachting uit opspringen. We zien en horen het maar vergeten het te zien in het licht van een messiaans licht voor wereld en toekomst, waardoor ons het messiaanse ontgaat. Levend in een Messiaanse toekomst, ons door Jezus bereidt, elkaar daaraan herinnerend, mogen we ook de TV daarin betrekken en wat milder zijn in onze oordelen over de z.g. 'verderfelijke invloed' van dat medium.

Ja, de TV heeft in allerlei programma's Messiasachtige trekken, het is meer dan de moeite waard om ze op te merken, ons te bemoedigen en onze gebeden te activeren.

Wim Buitenhuis

S HEILIG AVONDMAAL Uitnodiging voor senioren



Het seniorenpastoraat van de PG Harderwijk nodigt hierbij gemeenteleden in de leeftijd van 80 jaar en ouder uit voor een viering van het Heilig Avondmaal. De viering zal plaatsvinden op dinsdag 2 juli in de Plantagekerk en zal beginnen om 14.30 uur. Na de viering kunnen we napraten onder het genot van een kopje koffie of thee waarna we om half 5 allen weer huiswaarts keren. Als het echt niet lukt om vervoer te regelen naar de Plantagekerk dan kunt u gehaald en ook weer thuisgebracht worden. Opgeven graag via de strook aan de bijgestuurde brief of mailen naar: g.vandijk@pgharderwijk.nl of a.vanleeuwen@pgharderwijk.nl Wij hopen velen van u te mogen ontvangen.

Gertie van Dijk en Anne van Leeuwen

INTERNATIONALE DIENST

Heilige Geest kom! Dat klinkt goed in alle talen. Dat is een ding wat zeker is. Niet alleen toen in Jeruzalem, maar ook nu in Harderwijk. De liturgie in Nederlands en Engels, liederen zelfs ook in Farsi en Russisch. Want de blijde boodschap laat zich niet door taalbarrières tegenhouden. Dat is Pinksteren. Dan wordt de Geest uitgestort voor iedereen, royaal! (letterlijke betekenis: Koninklijk!) 'Want de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt' met de kleurrijke klanken van Colorful, o.l.v. Ali Maris, en een gezellige (en lekkere) ontmoeting na de dienst.

Ds. David Kroeze

INTERNATIONALE KERKDIENT

Op 9 juni a.s. mag wijkgemeente "De Regenboog", om 14.30 uur weer de Internationale Kerkdienst verzorgen in gebouw Sefanja, Stationslaan 121. Dit gebouw stelt de Sefanja gemeente zoals gebruikelijk beschikbaar. Een mooie manier om als wijkgemeente Gods woord in vele vreemde talen over te mogen brengen aan de bewoners van het AZC en andere belangstellenden.

In deze dienst gaat voor onze eigen wijkpredikant ds. David Kroeze en de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door Colorful. Ook u bent als gast van harte welkom om met de bewoners van het AZC en statushouders gezamenlijk deze dienst te vieren.



Het thema van deze dienst is: "God maakt zich verstaanbaar, aan ieder in zijn eigen taal!", het gaat over Handelingen 2: 1 t/m11. Na de dienst staat de koffie en thee klaar met iets lekkers erbij en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Tevens zoeken wij voor deze dienst nog mensen om mee te helpen bij:

- De kinderdienst / oppas.
- Het koffie-theeschenken
- Het thuis maken van iets lekkers voor na de dienst. Bijvoorbeeld appeltaart, arretjescake, cake, of het klaar maken van ander lekkers zoals koude hartige hapjes, vruchten (meloen e.d.) enz. Alles is welkom als het maar halal (zonder varkensvlees / gelatine) is. Wij hopen dat er ook dit keer weer voldoende aanwezig zal zijn, om de mensen gastvrij te verrassen. U mag het ook bij mij thuis brengen, als u zelf verhinderd bent.

Iets voor u/jou? U kunt zich aanmelden bij Hans Kalfsbeek, Tonselsedreef 72 via kalfsbeekhans@gmail.com of 06-18313690.

Team Internationale kerkdienst Regenboog

Ontmoeting

DE ONTMOETING ZOEKT VRIJWILLIGERS

Verrijk het leven van een ander, en dat van jezelf. Word vrijwilliger! De Ontmoeting zoekt mensen die tijd en aandacht willen geven aan onze cliënten. Dit kan van alles zijn: eten koken, huishoudelijke ondersteuning, vrijetijdsbesteding met de cliënt, boodschappen doen, pastoraat, tuinieren, deelnemen aan een sociaal netwerk, noem maar op. Op de locatie of in de Thuishaven Harderwijk & Ermelo. Onze netwerkcoördinatoren zoeken passende vrijwilligers bij cliënten. Hierbij kijken ze o.a. naar karakters, interesses en hobby's, zodat een goede match gerealiseerd kan worden. Ben je beschikbaar (al vanaf 1 à 2 uur per maand)? Neem contact met ons op. T06-39455903, www.ontmoeting.org

Er staan diverse vacatures open. Netwerkvrijwilliger gezocht voor

Harderwijk:

- Steven (28) een fitnessmaatje. Sport jij en mag hij mee?
- Hanno (58) een bezoekmaatje. Kan hij zijn verleden en heden delen met jou?
- Fieke (67) wacht voor de tv tot de dag om is. Doorbreek jij als bezoekmaatje haar isolement?

Ermelo:

- Marijke (37) een wandelmaatje. Haar wens is een wandeling op de heide.

Arina van Bokkem

CONCERT IN DE MUZERIJE

Op zaterdag 15 juni zal er een concert worden gegeven in De Muzerije, Telgterbuurtweg 27 te Ermelo. Medewerking aan dit concert zal worden verleend door Victor Pirir Avila (blokfluit en klavecimbel) en Gerrit 't Hart (orgel en klavecimbel). Op het programma staan werken uit de 17e en 18e eeuw, onder meer van Bach en Pachelbel. Het concert begint om 15.30 uur. De toegang is gratis. Na afloop zal worden gecollecteerd.

Gerrit 't Hart





VOEDSELBANKEN.NL
Harderwijk-Ermelo-Putten

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers (m/v)

- Chauffeur
- Schoonmaker
- Coördinator opslag
- Intaker

De Voedselbank verzorgt voedselpakketten voor ongeveer 210 gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De totale organisatie wordt gerund door vrijwilligers. Als vrijwilliger ben je wekelijks een aantal uren actief.

Wil je hierbij betrokken zijn? Voor meer informatie: check de website (www.voedselbankharderwijk.nl) of neem contact op met de algemeen coördinator, Antoinette Walenberg (06-26990299).



FonteinEvent 2019: Samen kerk zijn in Optima Forma!

Het heerlijke Fonteinweekend, eind mei, aan het Erkemedstrand (Zeewolde) zat boordevol activiteiten voor jong en oud en vol geloofsinspiratie. Op de vrijdagmiddag arriveerden al vele Fonteiners voor een, wat later zou blijken een onvergetelijk en prachtig weekend. We waren met circa 80 kampeers aangevuld met tientallen dag gasten. Het weer was fantastisch, veel gezelligheid, plezier en lekker eten tijdens de barbecue. Een boottocht met een paar speedboten voor de tieners. Kinderen werden geschminkt en konden volop spelen. Voor hen was er op zaterdag kindertheater. Op zaterdagmiddag een spelprogramma met jong en oud in de mix. Na de viering op zondag voor iedereen een theatervoorstelling -met een heuse luchtballon- door de professionals van "De Theaterhelden" over twee gestrande ballonvaarders op zoek naar God.



In de late avonden en vroege ochtenden waren er inspirerende gebedssamenkomsten op het strand. De dienst op zondagmorgen was er één van dankbaarheid en vieren dat God van ons houdt. De kerntekst voor het FonteinEvent was Kol 3: 12-17 over de kracht van een geloofsgemeenschap, in het elkaar aanmoedigen om Jezus te volgen, Gods liefde te vieren en te leven uit dankbaarheid. We kwamen in beweging en liepen door elkaar heen in de dienst en stelden elkaar vragen als 'Wat raakt jou tijdens Fonteindiensten? Wat is jouw favoriete bijbeldeel?'. Het liep uit op een moment om in kleine groepjes voor elkaar te bidden, ieder op zijn eigen manier. Voor velen een bijzonder en soms ook ontroerend moment. Het waren mooie ontmoetingen met ware aandacht voor elkaar. Gesprekken die er toe deden, levensverhalen met een boodschap Een gevoel van verbondenheid en eensgezindheid.



Veel dank aan de organisatoren: Reinou, Lena, Marijke, Rico, Martijn, Jolanda de V, Annemarie, Goos.

De belofte dat dit het leukste weekend van 2019 zou worden, kwam helemaal uit!

Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

En voor wie er niet bij was: zorg dat je het volgend jaar ook meemaakt.

Namens de Fonteiners, Theo Wijnsma

Pinksteren

*En dan wordt het Pinksteren; de Geest waait waarheen zij wil....
God zond zijn Geest opnieuw zichtbaar naar de wereld.
Vanaf het allereerste begin is die Geest er al;
dan zweeft zij over de oervloed
God zag de chaos, de tohoewavohoe,
woest en leeg was de aarde.
En Hij schiep het licht, scheidde de wateren
het land viel droog en er ontstond
een plek voor de mens om te leven.*



In het OT lezen we dat mensen begeistert raken, zoals de richters Gideon en Jefta. Ze worden enthousiast, bezielde zou je ook kunnen zeggen En later wordt er van de profeten geschreven dat de Geest van God in hen kwam. Ze worden andere mensen...zomaar opeens. Het worden mensen met wie God zijn plan wil waarmaken.

Weer later wordt beschreven hoe mensen de Geest krijgen als blijvende gave. Van David weten we dat hij, nadat hij door Samuël tot koning gezalfd is, de levende kracht van God in hem had.

Zoals je ook kan zien bij de doop van Jezus. Bij Jezus komt de Geest, zichtbaar als een duif op Hem en Hij hoort een stem uit de hemel: "Dit is mijn geliefde Zoon...in wie Ik een welbehagen heb". Een visionaire ervaring.

De Pinksterdoop is ook een religieuze ervaring. Ze werden boven zich zelf uitgetild. Zoals Jezus bij zijn doop zichtbaar Zoon van God en dienstknecht van de Vader werd. Zo worden met Pinksteren zijn vrienden, zijn volgelingen aangesproken en begeistert. Zo kunnen ze in de voetsporen van Jezus de weg van God gaan. Pas toen konden ze opstaan. Pas toen wisten ze wat ze moesten doen. Petrus voorop, gingen ze naar buiten en begonnen te vertellen; ieder hoorde hen in de eigen taal.

Hier vindt het omgekeerde van Babel plaats. Door de Heilige Geest is God onder de mensen God gaat aan de taal voorbij en mogen alle volken in 70 talen het horen. Iedereen mag delen in Gods onvoorwaardelijke en overstelpende liefde. Je hoeft er alleen maar je handen voor op te houden. Ze hadden niet teveel wijn op daarvoor was het immers veel te vroeg. En aan het einde van de dag hadden 3000 mensen zich bij hen gevoegd.

Met Pinksteren maakt God opnieuw een begin. De profeet Joël zei het al: Aan het einde van de tijden zal God zijn Geestkracht over alle mensen uitgieten. Met Pinksteren; zeven maal zeven dagen plus een. De vijftigste dag is Gods heilige dag. Op deze dag wordt duidelijk dat iets van de Toekomst van God al zichtbaar wordt. Iets van die Toekomst wordt al werkelijkheid. In de Geest wordt God gekend bij alle mensen. Voor de mens doet God zijn Geest uitgaan. Tussen hemel en aarde is Hij altijd aanwezig. Ongrijpbaar, onzichtbaar, maar een kind kan het voelen. De hemel op aarde; Pinksteren: God altijd nabij....

Gertie van Dijk-Vermeulen

Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leerrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
Gertie van Dijk-Vermeulen
g.vandijk@pgharderwijk.nl**

Bijbel Leesrooster

vrijdag	7 juni	Spreuken 9:1-18
zaterdag	8 juni	Psalm 117
zondag	9 juni	Handelingen 2:1-13
maandag	10 juni	Handelingen 2:14-28
dinsdag	11 juni	Handelingen 2:29-36
woensdag	12 juni	Handelingen 2:37-47
donderdag	13 juni	Handelingen 3:1-10
vrijdag	14 juni	Handelingen 3:11-26
zaterdag	15 juni	Handelingen 4:1-12
zondag	16 juni	Handelingen 4:13-22
maandag	17 juni	Handelingen 4:23-31
dinsdag	18 juni	Lucas 7:36-50
woensdag	19 juni	Lucas 8:1-8
donderdag	20 juni	Lucas 8:9-15
vrijdag	21 juni	Lucas 8:16-21

ZONDAG 9 JUNI

EERSTE PINKSTERDAG

Collectes: 1. Kerkinactie/China; 2. Kerk;
3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: ds. M.B. van Meijl-Buitink
11.30 uur: ds. H. Jansen, Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Sonnevanck

10.00 uur: ds. H. v.d. Burg

St Jansdal

10.15 uur: pastor M. van Veen

Sefanja

14.30 uur: ds. D.J.D. Kroeze, Int. dienst

Randmeer vrijdag 7 juni

18.30 uur: dhr. G. Huisman

Weideheem vrijdag 7 juni

19.00 uur: dhr. W. v.d. Velden



ZONDAG 16 JUNI

Collectes: 1. Diaconie; 2. Kerk; 3. Renovatie pastorie

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D.J.D. Kroeze
11.30 uur: Fonteindienst

De Regenboog

11.00 uur: ds. T. Zijlstra

Sonnevanck

10.00 uur: ds. H. Brandsen, HA

St Jansdal

10.15 uur: ds. H. v.d. Burg

Randmeer vrijdag 14 juni

18.30 uur: dhr. W. v.d. Velden

Weideheem vrijdag 14 juni

19.00 uur: dhr. G. Huisman

PLANTAGEKERK

Zondag 9 juni (9.30 uur)

*Onzichtbaar zoals adem is
woont Gods Geest in ons midden,
als levenskracht die bouwt en bruist
en zichtbaar maakt wat in ons huist
aan leven, liefde, zingen.
De geest van God is overal
waar mensen Haar herkennen,
Zij ziet ons door de ogen aan
van hen die helpend naast ons staan,
Zij gaat door heel de schepping.*

De Geest heb je niet zelf. Ze overkomt je. Gods Geest is daar te herkennen, waar leven opbloeit. (Ds. Marissa van Meijl)

Zondag 9 juni (11.30 uur) In deze dienst gaat Henk Jansen voor. Het thema is net als vorige week: Ontvang Mijn Geest! Maar met ondertitel, eb of vloed. Want tot hoever laat je dat ontvangen toe? Het is Pinksteren, het feest van de Heilige Geest, die werd uitgestort voor iedereen! Ervaar je dat feest ook in jouw leven of is het nog ver weg en meer toevallig? Is het eb of vloed in je leven? Kom en ontdek het als Henk ons er meer over zal vertellen. De muziek wordt verzorgd door I4U. Je bent van harte welkom! (Het Fonteinteam)

Zondag 16 juni (9.30 uur) Iets vragen is altijd fijn, als je tenminste antwoord krijgt. Nicodemus vraagt Jezus. Zijn minpuntje is dat hij in de nacht vraagt. Hij doet het wat stiekem. Wat hij denkt kan het daglicht eigenlijk niet goed verdragen. En hij krijgt dan ook een schemerig antwoord. En... laat Nicodemus zich raken? Het gesprek is intens en echt. Jezus legt diep contact en onthult hem het mooie van de Geest: die komt zomaar aanwaaien. En je mag opnieuw beginnen! Jezus laat zijn licht schijnen. Voelt hij zich verlicht of blijft hij in het donker? En jij? Johannes 3:1-16. (David Kroeze)

DE REGENBOOG

Zondag 9 juni (9.00 uur) De trompet klinkt als het enorme goddelijke geluid van Pinksteren, net als toen in Jeruzalem. Wat een impact moet dat hebben gehad! Hier werd waar, waar Jezus voor leefde: Gods aanwezigheid die direct mensen beïnvloedde, veranderde, leidde, verbinding gaf, heelde. Het was ongekend wat er gebeurde. En ook onbegrepen. Net zoals wij Gods komst soms niet bevatten, en ons misschien afvragen waar die vurige Geest nu is. Nou, in de Triasplein-kring (die meedacht voor deze dienst) was er genoeg geestrijke beleving. En ze zeiden: deze Geest wil Gods goedheid steeds weer doorgeven. Dus: kom jij hem halen? Met Timon Nauta op orgel, Mark van Rijssen op trompet. (Ds. David Kroeze)

Zondag 16 juni (11.00 uur)

Het is Vaderdag en ook zondag Trinitatis. De eerste zondag na Pinksteren. Het gaat dan over de Drie-in Ene: Vader-Zoon-Geest. Drie woorden om 'God' mee uit te leggen. Ik zou je willen uitnodigen deze weken eens te proberen om aan iemand te vertellen wie God voor jou is. Wat je 'hebt' met God: de Vader, de Zoon, de Geest. Of vraag iemand, dat jou te vertellen. Wat valt dan op? Heb je, bijvoorbeeld, gemerkt dat mensen daarbij vaak een voorzetsel gebruiken (onder, boven, in, aan, op, tussen, na, met)? Gods Goeds (ds. Tineke Zijlstra, Utrecht)

Collecte 9 juni – BIJBELS VOOR CHINA

De Witte Yi is een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 60.000 mensen die tot deze groep horen, zijn er 40.000 christen. Zij willen graag een Bijbel in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is al vertaald, nu wordt er gewerkt aan het Oude Testament. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel op het Chinese platteland.

Collecte 16 juni – EIGEN DIACONALE TAKEN

Met deze collecte verstrekt u aan onze diaconie werkkapitaal om mensen te steunen, bijvoorbeeld binnenkort een dagje erop uit voor twee gezinnen die al een hele tijd volop zorgen kennen. Dank voor uw bijdrage.