

Samen Geroepen

NR 10 2019

24 mei – 6 juni 2019

Hemelvaart

Gevaarlijke stroming

Je gaat het pas zien als je het doorhebt



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

KEN JE DAT VERHAAL VAN DAT STRAND?

Nee? Ik zal het je vertellen...

Er was eens een strand waar veel mensen kwamen. Maar de stroming was er gevaarlijk en ieder jaar kwamen er zwemmers in gevaar.

De mensen uit het dorp konden het niet langer aanzien en ze besloten er iets aan te doen. Ze maakten een rooster en om beurten zouden ze de wacht houden. Zij kenden immers de zee en konden mensen waarschuwen of redden als dat nodig zou zijn.

En zo gebeurde.

Maar na verloop van tijd mopperden ze tegen elkaar, dat het niet te doen was om naar de drenkelingen te zwemmen; er moest een boot komen. En dus werd er een oude boot opgeknapt en voorzien van de modernste snufjes zodat ze, als het nodig was, snel uit zouden kunnen varen. Ook bedachten ze dat het fijn zou zijn als er een strandpost zou komen. Daar konden ze dan koffie drinken en mensen opvangen. En ook dat kwam met elkaar voor mekaar.

De tijd ging door. De boot stond te pronken bij de strandpost. Niet dat hij veel gebruikt werd, dat was zonde. Van het zeewater zou de boot maar gaan roesten; weet je wel niet wat het gekost had?

En de strandpost? Daar was het iedere dag en vooral 's avonds reuze gezellig. De mensen uit het dorp verzamelden zich daar en hadden het fijn met elkaar.

En het strand? Daar bleven de mensen komen en de stroming nam ze mee.

En er was niemand die het zag...

Petra Kiks

HEMELVAART

Naar Openbaring 3:21.

Uit de eenheid met de Vader kwam Hij als de mensenzoon. Jezus kwam als mensenkind van Zijn hoge hemeltrou.

Het was liefde die Hem dreef voor de mens, voor u en mij. Daarom droeg Hij onze straf kocht Hij met Zijn bloed ons vrij.

In het duister van het graf ging Hij naar het dodenrijk, om ook daar te proclameren van Zijn eeuwig koninkrijk.

Het moment van troonbestijging was een prachtig hemels feest. Waarna de grote Overwinnaar schonk aan ons de Heilige Geest.

Nooit zal Hij ons meer verlaten ieder die gelooft komt thuis en wie overwint ontvangt daar krans en kroon in 't Vaderhuis.

Op de troon bereidt Hij plaats dit gaat mijn denken ver te boven. Maar ik geloof Hem op Zijn woord anders zou Hij 't niet beloven.

Jannie de Paauw

Spreuk:

Liefde kun je niet verspillen.

Uitnodiging gemeentevergadering 6 juni 2019

Hierbij nodigt de Algemene Kerkenraad u allen uit voor een gemeentevergadering.

Deze vindt plaats op:

Donderdagavond 6 juni 2019

Aanvang 19.30 uur In de Plantagekerk

De onderwerpen van deze avond zijn:

1. Financiële jaarrekening 2018
 - a. College van Kerkrentmeesters
 - b. Diaconie
2. Personeelsbeleid van de PGH
3. Stand van zaken voorbereiding groot onderhoud en mogelijke verbouwing Plantagekerk

Voor de financiële jaarrekening kunt u de stukken opvragen bij de scribe van het CvK en/of de diaconie. Op de avond zelf zullen de cijfers ook duidelijk zichtbaar worden getoond en toegelicht. Vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee voor u klaar.

De Algemene Kerkenraad

'Zalig de zachtmoedigen'

Jean Vanier 1928-2019

Op 7 mei is Jean Vanier overleden. Hij is 90 jaar oud geworden. Hij is de Canadese oprichter van de Ark-gemeenschap, een wereldwijd verband van leefgemeenschappen waarin mensen met en zonder verstandelijke beperking het leven met elkaar delen. In 1964 begon hij hiermee in een Frans dorpje, nadat hij geraakt was door de erbarmelijke omstandigheden die hij had aangetroffen in een tehuis voor mensen met beperkingen. Wat hem bezielde was eigenlijk maar één ding: 'Ik wilde Jezus volgen.' En dat in alle eenvoud. Een paar mensen met beperkingen nodigde hij uit om in zijn huis te komen wonen. Dat werd een



groot avontuur in zijn leven. Niet zorg geven, geen eenrichtingsverkeer. Niet mensen als zielig beschouwen en behandelen, maar als medemensen van wie je leren kunt en met wie je liefde kunt delen. Geen hulpbehoevenden en hulpverleners, maar broeders en zusters van elkaar zijn. Geraakt worden maakt je kwetsbaar. Maar daarin is juist het echte leven te vinden. Zelf kwam ik met zijn invloed in aanraking door Henri Nouwen. Die

gaf in 1986 zijn bestaan als Harvard-professor op, om toe te treden tot de Ark-gemeenschap Daybreak. Zijn bekende boek over de verloren zoon, Eindelijk thuis, gaat hierover: op die plek vond hij zelf zijn thuis, zijn bestemming. In het een-op-een samenleven met mensen die in de 'normale' wereld worden beschouwd als mensen met een beperking. Toen Henri daar de zorg kreeg voor de dubbelgehandicapte Adam, draaiden geleidelijk de rollen om. In zijn kwetsbaarheid en afhankelijkheid werd Adam een geestelijke leermeester voor Henri. Dat is wat de inspiratie van Jean Vanier hem bracht.

Jean Vanier zelf schrijft ergens: 'Naarmate ik ouder word, realiseer ik me dat ik het moeilijk vind om zogeheten 'normale' mensen te ontmoeten. Ik weet niet waarover ik moet praten. Als ik aan tafel zit met mensen met een beperking kan ik lekker gek doen. Tegelijkertijd realiseer ik me dan dat ik een beetje in de marge ben beland.'

In het boekje Zalig de zachtmoedigen (dat hij schreef samen met de ethiek-professor

Stanley Hauerwas, Boekencentrum 2016) schrijft Jean over een gapende kloof tussen de 'normale' wereld en die van mensen die in een instelling zijn opgenomen, feitelijk aan de kant geduwd. 'Mind the gap!' klinkt het, net als wanneer in Londen de metrodeuren dichtgaan. 'Mensen zijn geroepen om een antwoord te geven op de realiteit van deze gapende kloof' (blz. 25).

Het Evangelie is er vol van: ga naar de straten en de stegen en breng ze allemaal binnen in het feest van de liefde! En ook Paulus in 1 Korintiërs 1 levert Vanier inspiratie: God heeft het zwakke uitverkoren, het dwaze en onbeduidende, om de wijzen en machtigen te beschamen. 'In zijn onderwijs ontvouwt zich een visioen waarin een hiërarchische piramide verandert in een lichaam. Die verandering begint aan de onderkant van de piramide.... Het geheim van mensen met een beperking is dat ze meer verlangen naar werkelijke en liefhebbende relaties dan naar macht... Ze roepen om het allerbelangrijkste: liefde' (blz. 27). En daarmee zijn ze zijn leermeesters geworden. Niet 'wie helpt ons?' maar 'hoe vormen we een echte gemeenschap?' Geen liefdadigheid, maar echte verbondenheid.

De Ark-gemeenschappen zijn een bron van inspiratie voor veel mensen die werken in 'gewone' zorginstellingen. Maar ook als kerk krijgen we hier een spiegel voorgehouden: wat is echte gemeenschap? Samen eten, een maaltijd met iedereen. Dat is zijn beeld. N.a.v. Openbaring 3:20 zegt Jean Vanier (blz. 36): 'We moeten Jezus horen kloppen aan de deur, de deur openen en hem binnen laten komen om onze vriend te zijn. Een vriend van Jezus worden, betekent een vriend worden van hen die buitengesloten worden. Als we leren een vriend te zijn van hen die buitengesloten worden, treden we binnen in de wonderbaarlijke relatie van vriendschap met God.'

Henk Jansen





DE MORGENWIJK

Het wrede paradijs

Op 26 april vergaderde de Generale Synode van de PKN. Het ging over 'Mozaïek van kerkplekken'. Nieuwe kerkplekken die volwassen geworden zijn, krijgen de ruimte om zelfstandig binnen de PKN te gaan functioneren. We spreken ook wel van pioniersplekken.

Wat is pionieren eigenlijk? Het komt uit de krijgskunst. Denk aan de pionnen op het schaakbord die als eerste naar voren geschoven worden. Sommigen leiden het woord af uit het Latijnse woord voor 'voet'. Het gaat om voetvolk. Een pionier is een geniesoldaat, iemand die nieuwe wegen opent, iemand die als een van de eersten een bepaald gebied betreedt, zodat hij daar zijn weg moet vinden zonder gebruik te maken van de ervaring van anderen. Een mooi voorbeeld van de pionierende kerk is de protestantse retraiteplaats in Jorwerd, waar God verdwenen was (Geert Mak). In zeker opzicht is opnieuw beginnen gemakkelijker dan vernieuwingsprocessen begeleiden. Je kunt namelijk van een rijdende trein de wielen niet verwisselen. Dan moet je hem eerst stilzetten. Maar dat gaat niet bij een bestaande gemeente. Daar boemelt alles gewoon door. Verandering roept weerstanden op. Witte Reus is 'vernieuwd' staat er op het wasmiddel. Yes, zeggen de mensen. Dat kopen we! Maar wie de kerk wil vernieuwen, die zal het weten... Vroeger was het beter. Ik voel me niet meer thuis! Ik ben ervan overtuigd, dat onze PGH ook moet pionieren. Als we dat niet doen kalven we af en doen over een paar jaar het licht uit. "Ontgin nieuw land" zegt de Here (Jer. 4:3). "Ga dan heen..." zegt Jezus in het zendingsbevel. Growing Young is een zeer professioneel voorbeeld van pionieren in een bestaande gemeente. Wie heeft het boek al gelezen (K. Powell/J. Mulder)?! Doe dat en je zult zien hoe je van een kwijnende kerk weer een levensvatbare gemeente kunt maken. Maar dan moet het wel anders. Anders met onze diensten, anders met allerlei oude patronen.

In 2013 schreef Hylke Speerstra zijn bestseller 'Het wrede paradijs'. Het levensverhaal van de emigrant'. De emigrant ging hoopvol aan de toekomst bouwen in Canada, Australië. Het paradijs! Maar dat ging niet zonder de wrede werkelijkheid van het pionieren. Een pionier heeft het niet gemakkelijk. Het is met je voeten in de modder staan voor een betere toekomst. Wil je dat wel? Samen met je voorgangers in de modder staan? De kerk is vindplaats van heil en plaats van thuiskomen, maar heeft soms ook de gestalte van het wrede paradijs.

Ds. Aad Woudenberg



DE POORTEN

Vlammen

Eind april was ik in onze kerk bij het uur van gebed. Dit is er iedere maand, op de laatste maandag. Hoe goed is het om in deze tijd van onrust samen bij God te komen en om bij Hem onze zorgen neer te kunnen leggen. Het gebed mag ons en onze gemeente dragen; dat is op alle momenten zo, maar zeker ook wanneer het even anders gaat dan we misschien wel graag zouden willen. Steeds weer kom ik erachter hoe belangrijk deze ontmoetingen binnen onze gemeente zijn. Zo was er in de afgelopen maand ook de avond voor nieuwgekomenen. Het was dan misschien geen grote groep, maar het vertrouwen en de openheid waren dat wél: groot.

Op het moment van schrijven kijken we nog uit naar dienst van jong tot ouder op zondag 19 mei. Het was bijzonder om met zo'n grote

commissie na te mogen denken over de invulling. Dit zal ook de laatste dienst zijn waarbij onze koster Betsie betrokken is. Ik hoop dat het, ondanks de verscheidenheid aan emoties die deze dag waarschijnlijk op zal roepen, een goed samenzijn mag zijn, met na afloop fijne ontmoetingen bij de koffie. Daarna is er dan nog een activiteit, (hopelijk) buiten, op het terrein bij de Bank. En dan is het al weer bijna Hemelvaart, met daarop volgend Pinksteren. Het doet me denken aan een liedje waar 'Kinderen voor kinderen' in mijn jeugd mee kwam; Zomaar wham in vuur en vlam heette dat. Een jongen en een meisje zongen daarin hun hart uit als het ging om hun afkeer voor het andere geslacht (meisjes: bah, jongens: stom). Maar ergens rond het refrein vonden ze elkaar en sprong er een vonk over. En de moeite van en voor een hele groep

colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Dick Breitenbach, Jan Tazelaar, Aad Woudenberg, vacature (eindredactie).

Abonnementen: 19,95 per jaar
Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.
Het bankrekeningnummer is:
NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl
Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.
Oplage: 1400 exemplaren
Volgende uitgave verschijnt 7 juni, voor 2 weken
Kopij uiterlijk 27 mei om 18:00 uur naar:
publiciteit@pgharderwijk.nl.
Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk
Postbus 275, 3840 AG Harderwijk
T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl
Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

ds. M.B. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant De Poorten
Bazuindreef 70, 3845 DC Harderwijk
T. 06-58729881, E. m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
Veldkermeeen 116, 3844 RJ Harderwijk
T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl
En via Facebook

ds. A.S.L. (Aad) Woudenberg
wijkpredikant De Morgenwijk
Metten Gerritskamp 18, 3848 CW Harderwijk
T 421194, a.woudenberg@pgharderwijk.nl

ds. H. (Henk) Jansen
predikant Fonteinwerk
Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo
T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen
Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten
T 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

P. (Petra) Kiks-Leefflang
Valkstraat 28, 3882 HV Putten
T 06 46 63 26 16, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

A.M. (Anne) van Leeuwen
Franc 61, 8253 EL, Dronten
T 06 13892077, a.vanleeuwen@pgharderwijk.nl

scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijtsma,
scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,
scriba.pgdpoorten@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,
scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98
www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

werd overwonnen door de liefde voor een enkeling.

Ergens linkt dit wel een beetje aan Hemelvaart en Pinksteren. Hoewel Jezus Zijn vrienden vlak na Pasen verlaat en Hij deze wereld achter Zich laat, is daarmee niet alles gezegd. Zij (en ook wij) blijven niet verweesd achter. De leerlingen van toen werden in vuur en vlam gezet. Is het een vonk die nog altijd – nu alweer duizenden jaren – overslaat? Ook naar ons? Of is de vlam langzaam maar zeker gedoofd geraakt? Het zijn boeiende vragen om mee bezig te zijn.

Ds. Marissa van Meijl

DE REGENBOOG

Zalving voor gemeenteleden

In het pastoraat kwam onlangs ter sprake dat we in deze gemeente zalving of ziekenzalving aanbieden. Deze zalving heb ik zelf onlangs mogen geven bij een gemeentelid die daar om vroeg. Het was een bijzonder moment waar veel steun en kracht vanuit ging. De kern van zalving is het aanroepen van de helende Geest van God, door Jezus Christus. We geloven in het 'volle leven', waarin mensen heel en gaaf zijn, groeien en bloeien. In dit gelovige perspectief bidden we en zalven we degene die de zalving ondergaat met olie. Misschien komt bij u de vraag op: waarom via aanraking, is gebed niet genoeg? Heel eenvoudig: We gaan er van uit dat Gods heel makende kracht geldt voor lichaam én geest. En die kracht kan ook via aanraking gecommuniceerd worden. Zalving is ook niet hetzelfde als het laatste oliesel, dat in sommige kerken wordt toegediend aan mensen die gaan sterven. Zo kan ziekenzalving ook zijn, maar het is bedoeld voor kracht in ziekte. Omdat het een bijzondere gave is aan de gemeente en een bijzonder moment kan zijn, willen we het onder de aandacht brengen. Want dat gebeurt niet vaak, en iedereen in onze gemeente kan dit aanvragen. Wilt u er informatie over, vraag gerust. En wilt u meer lezen: een aantal uitgaven van Samen Geroepen geleden schreef Henk Jansen uitgebreid over deze zalving. Een Bijbeltekst die de betekenis goed duidelijk maakt is Jacobus, die in zijn brief oproept om het in de gemeente te doen: "Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer." (Jac. 5:13vv).

*Namens het Pastoraat,
Ds. David Kroeze, 0616856392*

Jong-en-oud-diensten: Rainbow Event

Hoe zijn we een kerk die bruist van Leven en Plezier? Dit was eigenlijk de kernvraag op de gemeenteavond rond Growing Young in februari. Met de 60 ideeën die daar zijn opgedaan zijn we volop aan de slag. En een wens die concreet werd geuit, en ook voelbaar is in kerkenraad en in andere groepen in de kerk: laten we samen vieren! Waarom vieren we in aparte hokjes, volwassenen, kinderen, tieners? We willen weer eens nieuw- of ouderwets allemaal in de kerk zitten: jong én oud. Rond geloof en Bijbel horen we bij elkaar, bij de God van Jezus Christus. Bovendien keert in gesprekken over de kerk telkens terug het verlangen naar meer verbondenheid en naar ontmoeting. Daarom organiseren we nu een aantal diensten voor jong én oud. De Morgenwijk is ons hierin al voorgegaan met de jong-en-oud-diensten, en wij noemen het Rainbow Event. Die term is al vertrouwd – en de Rainbow Events hadden ook al geen aparte tienerdienst en kinderdienst meer. De eerste zal 30 juni 11.00 uur zijn: een gewone kerkdienst met een net wat ander concept: een bandje uit de eigen kerk, filmpje e.a., alles rond het afscheid van groep 8. En we gaan weer lekker samen eten. Dus Save the Date en welkom!

Ds. David Kroeze

Vanuit De Regenboog

Even in het kort wat er recent is gepasseerd en wat er staat te gebeuren in De Regenboog. We hebben nu twee keer na de late dienst de mogelijkheid van koffie drinken in de hal geprobeerd. We denken hiermee in een behoefte te voorzien, het was beide keren gezellig druk. We hebben als wijkkerkenraad in april, in plaats van een kerkenraad vergadering een bezinningsavond met elkaar gehad. Dat is door allen als zinvol en prettig ervaren en we gaan dit komend seizoen vaker doen. In de mei vergadering was de nieuwe ouderpastor Anne van Leeuwen onze gast en maakten we kennis met elkaar. Het stichtingsbestuur van De Regenboog (PSKD) heeft opdracht voor het aanpassen van de lichtinstallatie gegeven. Medio juni zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Doel is om de kerkzaal gezelliger en functioneler te maken. Een ander gezamenlijk project met de hervormde gemeente en ZWO is het presenteren van de projecten waaraan zij meewerken. Hiervoor zal in de kerkzaal, op de wand bij de geluidstafel een wereldkaart worden opgehangen. Verder zijn de vacatures binnen onze wijk wel een punt dat veel aandacht vraagt. Als er geen mensen gevonden worden, zullen er activiteiten in de toekomst geen doorgang

kunnen vinden. Mocht u gevraagd worden voor een taak, we zijn een gezellig team en vele handen maken licht werk!

Joke Bode, scriba

Vrede

Op zondag 5 mei beleefden we dat vrijheid waardevol is, Frans Deuring vertelde dat hij als Marechaussee in Afghanistan sterker ging geloven, dat geloof vraagt verdraagzaam te zijn. Jezus geeft ons vrede als kracht voor die verdraagzaamheid. Hij zei het tegen zijn vrienden: vrede voor jou! Ze



vonden het eerst moeilijk te geloven logisch na wat er gebeurd was. Vrede voor jou, zegt Jezus: dat maakt dankbaar en geeft vertrouwen in de toekomst. De kids hingen daarom vredesvlaggetjes op, de tieners kozen de tien mooiste tegeltjeswijsheden uit die de volwassenen hen willen meegeven, en we werden, ondanks het geleden leed, blij met beelden van de bevrijding van Nederland in 1945.

David Kroeze

J JEUGD

Vanuit het jeugdwerk We gaan de zomer in en dus wordt het wat stiller in het jeugdwerk. De kampen voor de tieners en de kinderen zijn achter de rug. Maar de kinderdienst, tienerdienst en kinderopvang gaan nog gewoon door, dank lieve mensen! Ook zijn we al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Wat gaat goed, waar gaan we mee door en wat moeten we misschien stoppen? Of moeten we iets nieuws beginnen? Daar zijn we nu mee bezig.

Jeugd/jeugdraad Iets nieuws waar we mee gaan beginnen is de jeugd/jeugdraad. In de jeugdraad praten we veel en denken we na over de jongeren. Maar, mede in het kader van Growing Young, hebben we bedacht dat het minstens zo belangrijk is



om samen met de jongeren in gesprek te gaan en hun mening te horen. We zijn blij dat er een aantal jongeren zijn die met ons deze uitdaging aan willen gaan.

Tienerdienst In de Plantagekerk is er op de 2e en 4e zondag van de maand tienerdienst. De tieners zoeken nog nieuwe leiding en willen graag de gelegenheid bieden aan ouderen om eens mee te kijken. We denken dat het een verrijking is als oudere mensen een keer meekijken, meedoen om zo elkaar te leren kennen.

Dus voor iedereen die wel eens wil weten wat er tijdens de kerkdienst nu op het zoldertje gebeurt, de mensen die onze jongeren willen leren kennen en die willen investeren in de jeugd: welkom! Laat het even weten via een mailtje dan hoort u van ons (jeugdwerker@pghardervijk.nl).

Pastoraat In de zomer, als het meeste werk wat stiller ligt, wil ik na gaan denken over het pastoraat aan jongeren en gezinnen. Daar kan ik nog wel wat input voor gebruiken. Dus ik hoor graag in een mailtje uw/jouw ervaringen, ideeën en suggesties.

Petra Kiks, jeugdwerker@pghardervijk.nl,
Tel 06-46632616



PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

Mw. M. v.d. Brink, voorheen Plataanlaan, is via een aantal tijdelijke woonplekken verhuisd naar Sonnevancq, afd. Rozemarijn1, kamer 1. **Mw. Aartsen** van de Zwaardmeen is verhuisd naar Randmeer.

Gertie van Dijk-Vermeulen

Langzaam maar zeker zet **mevr. Bea Kamphuis-Mijnsbergen** (Dennenlaan 4) kleine stapjes vooruit en dat stemt hoopvol. Maar de weg die zij af moet leggen is nog lang. Zij en haar man Peter zijn dankbaar voor alle steun die zij, ook vanuit de kerk, krijgen.

Ds. Marissa van Meijl

Bij mijn laatste bezoek aan **Wim van Veenendaal** (Mandenmakerstraat 115) in De Klimop gaf hij aan dat hij eind week 20 naar huis mocht. We hopen dat hij nu weer voldoende gerevitaliseerd is om het thuis aan te kunnen. **Silvia Reitsma** moest met hartklachten in St Jansdal worden opgenomen. Bij het schrijven van dit bericht is nog onduidelijk wat de dokters gaan doen. Wij noemen dit keer ook degenen die psychische klachten hebben. Vaak verliezen we dan alle vertrouwen. Laten we er alstublieft aan vasthouden, dat Gods eeuwige armen onder ons zijn (Deutr. 33:27) ook als wij denken te vallen. Of om het eens anders te zeggen: 'Niemand kan

dieper vallen dan in Gods hand'. Ook allen die langdurig ziek zijn of leven met een beperking wensen wij van harte toe de bijstand van de Heilige Geest.

Ds. Aad Woudenberg

WIJ GEDENKEN

Samuël Foppen

Op 24 april is Samuël Foppen overleden in het Hospice Jasmijn van Sonnevancq. Een maand daarvoor was hij 87 jaar oud geworden. Lange tijd heeft hij met zijn vrouw Antje op de Calandstraat 18 gewoond. In 2012 stierf zij en bleef hij daar alleen achter. Sam Foppen was een zorgzame man voor zijn vrouw en gezin. Komend uit een arm vissersgezin moest hij al jong aanpakken. Door allerlei avondstudies kwam hij bij de ABN/AMRO terecht waar hij altijd met veel plezier gewerkt heeft. Hij kon daar nog altijd enthousiast over vertellen. Evenals politiek en voetbal volgde hij het Harderwijker nieuws op de voet. Een paar jaar geleden werd hij ziek, behandelingen en kuren volgden. Hij stond zo positief in het leven dat hij bleef zeggen: 'deze dag is er ook weer een.' Hij wilde koste wat het kost de regie over zijn leven in eigen handen houden. Dat is hem lange tijd gelukt. Tot een aantal weken geleden, dat hij van de artsen hoorde, dat ze niets meer voor hem konden doen. Daarom werd hij naar Sonnevancq gebracht waar het duidelijk was dat hij ging sterven. Hij kon ook niet meer, wilde niet meer vechten. Zoals zoon Eric verwoordde aan het einde van een gedicht: "als leven lijden wordt is sterven een verlossing." En sterven was voor Sam Foppen een verlossing. Op 29 april hebben wij zijn leven herdacht in een afscheidsdienst in de kerkzaal van Sonnevancq. Hij was geen prater over geloofszaken en ondanks twijfels die hij had, geloofde hij dat er na de dood meer zou zijn. We geloven en vertrouwen dat God, de rots bij wie hij kon schuilen, hem heeft verlost uit een uitzichtloos bestaan en dat hij nu mag wonen bij God in de hemel. Nadien is hij begraven op de begraafplaats 'Elzenhof'. Dat zijn kinderen en kleinkinderen de mooie herinneringen aan deze liefdevolle (schoon-) vader en opa vast mogen houden.

Anna Marie Jansen

WIJ GEDENKEN

Gosse Wildschut

Op 25 april overleed op de Amaniet te Ermelo de heer Gosse Wildschut; hij werd 86 jaar. Verdrietig maar dankbaar voor zijn eindeloos optimisme en vertrouwen hebben we op Elzenhof op 1 mei afscheid genomen; precies 61 jaar geleden, was hij met zijn Ali getrouwd. Zij kregen samen drie kinderen en later ook kleinkinderen, daarop was hij heel trots.

Het woord dat we op het leven van Gosse kunnen schrijven, is het woord vertrouwen. Een geveugelde uitspraak van hem was: "Het komt wel goed" en het kwam vroeg of laat ook wel goed. Je moest niet te lang twifelen. Samen met zijn vrouw had hij een lingeriezaak in Harderwijk, waardoor hij veel mensen kende. En ook in de kerk had hij zo zijn plek samen met zijn vrouw. In de dankdienst voor zijn leven deelden kinderen en kleinkinderen herinneringen en gedachten aan hem en ook klonk psalm 23. Een psalm die bij uitstek vertrouwen weergeeft, omdat God zelf voor je zorgt, zoals een herder voor zijn schapen. In dit vertrouwen heeft Gosse altijd geleefd. Hij sprak daar niet veel over, want het was er gewoon voor hem als vaste grond onder zijn voeten. In dit vertrouwen heeft hij de laatste jaren ook voor zijn vrouw gezorgd, totdat het echt niet meer ging. Ook voor hem zelf werd het leven te zwaar en moest hij hulp aanvaarden. Na een korte periode van ziekte is hij overleden. Op Oostergaarde hebben we zijn lichaam begraven. Wie hij was, mogen we bij God weten, in Zijn Licht. Zijn vrouw, kinderen en ook kleinkinderen, waarop hij heel trots was, wensen we Gods nabijheid toe nu zij zonder man, vader en opa verder moeten.

Gertie van Dijk-Vermeulen

WIJ GEDENKEN

Herman Hendrik Souer

Op 7 mei overleed plotseling tijdens het reisje voor de senioren op 87 jarige leeftijd de heer Herman Souer. Wat een mooie dag leek te worden, werd plotseling een boze droom, die waarheid bleek. Voor zijn vrouw Ditty een grote schok en ook voor de medegasten op de boot. Hoe broos is het menselijk bestaan. Vrijdag 10 mei hebben we in Ugchelen afscheid van hem genomen. Boven de rouwkaart stond: Geloof, hoop en liefde; de drie belangrijkste dingen in het leven. Geloof, vertrouwen als basis voor je leven. De hoop als stip aan de horizon om te weten welke richting je moet gaan en de liefde, die Bron van alle leven is. De liefde was ook de leidraad in zijn leven. Bijna 67 jaar mochten hij en zijn vrouw getrouwd zijn en deelden zij lief en leed. De laatste jaren werd de zorg voor hem groter door zijn beginnende Alzheimer, maar ook die zorg werd in liefde gedaan. Liefde, die ingebed is in de grote liefde van God. God, die er voor je wil zijn. God, die met je mee wilt gaan, je leven lang. En als het moeilijk is, dan draagt Hij je. Zoals zo mooi verwoord in dat gedicht: Voetstappen in het zand... Woorden van de Liefde, door Paulus in de brief aan de gemeente van Korinthe verwoord, mochten in de afscheidsdienst klinken. Woorden waarmee je verder kunt, het leven in. Ze mogen Ditty en haar kinderen en kleinkinderen tot troost zijn en we bidden hen Gods zegen toe.

Gertie van Dijk-Vermeulen

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Dhr. en mw. Buitink-Davelaar, Kamperfoeliedreef 5, uit Terschuur/Barneveld
Dhr. T. Nauta, Plantage 82, uit Alkmaar
Mevr. E. Heidekamp, Beneluxlaan 62, uit Ermelo
Dhr. D. van 't Hul, Guido Gezellelaan 255-304, uit 't Harde
Mw. G. Boer, Sonnevandlaan 2 Afd. Korenbloem 2 Kamer 04, uit Ugchelen
Dhr. F.J. Pak, Smeepoortstraat 24-1, uit Ermelo

Verhuisd

Dhr. R. Bouw, Burg.de Meesterstr. 47 naar Blokhuis 10
Dhr. en mw. R. Mastenbroek, Eksterstraat 108 Ermelo naar Rietgansstraat 46 Ermelo
Fam. Y. Vink-Breman, Veldkersmeen 46 naar Korenbloemdreef 45
Mw. L.G. Walet, Annie M.G. Schmidtdlaan 1-31 naar Guido Gezellelaan 255-404
Mw. A.E. de Waal, Annie M.G. Schmidtdlaan 1-32 naar Guido Gezellelaan 255-407
Dhr. en mw. Prudon, Swingdreef 24 naar Paardenbloemdreef 30
Mw. A.C. Lam- Maarschalkerveerd, Cort van der Lindenlaan 27 naar Albert Verweyplein 32
Mw. J. Post-Runherd, Westeinde 14-K218 naar Sonnevandlaan 2, Afdeling Hortensia 2 K 03
Fam. Blijleven-Groenendijk, Koningsweg 188 naar Lageveld 2B Ermelo

Vertrokken

Dhr. W.J. Buitenhuis, Wethouder Jansenlaan 3 naar IJmuiden
Dhr. en mw. F.L. Visch, Oranjelaan 71 naar Dronten

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pggharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pggharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke dinsdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie
Giften
ZWO - NL42RABO0317714554
Diaconie - NL39RABO0317714996
Fonteinwerk - NL67RABO0385726139
Kerk - NL28RABO0317770969

VERANTWOORDING GIFTEN APRIL 2019

€ 10 van mw. H.W. via mw. J. v. N. (Ouderenpastoraat)
€ 20 van dhr. P.M. via mw. C.G. v. D. (Bloemendienst)
Hartelijk dank voor uw gaven!

Ton Balsma, penningmeester CvK

COLLECTE-OPBRENGSTEN APRIL 2019

7 apr	KIA/Jeugdwerk	971,18
	Renovatie Pastorie	416,76
	Kerk	518,77
14 apr	KIA/Rwanda	1.395,32
	Ouderenpastoraat	392,10
	Jeugdpastoraat	294,27
	Vaste maaltijden o.v.v.	
	40 dagen project	180,00
21 apr	Amnesty Internationaal	1.214,72
	Spaardoosjes	1.449,98
	Kerk	742,78
	Renovatie Pastorie	481,47
28 apr	Edukans	569,75
	Spaardoosjes	237,70
	Kerk	456,70
	Jeugdpastoraat	320,05

NIEUWS VAN WILMA & RUTH

Wilma heeft samen met Carin een hele goede week met collega's in Bamako gehad, ze waren daar voor een retraite en twee vergaderdagen. Het was goed weer bij te praten met collega's, met hen ervaringen te delen en voor elkaar te bidden. Er werd door verschillende afdelingen gerapporteerd en er is gesproken en vergaderd over, hoe het vertaalwerk in Mali, ondanks de onlusten, toch voortgang kan vinden. Wilma, Josué (een Malinese collega/taalkundige) en Carin gaven zelf ook een presentatie over hun taalkundig werk en het werk van het 'linguistic service team'. Natuurlijk werd er tijd gemaakt om Noellie en de kinderen te zien. Bij thuiskomst bleek dat Ruth het prima had gehad samen met Marie. Carin herpakte haar koffers en vertrok diezelfde dag richting Ouaga om daarvandaan het vliegtuig te nemen, voor een aantal weken verlof in Nederland.

Wilma schrijft: Ruth en ik moesten erg wennen die eerste weken zonder Carin. Ruth kreeg na een week vakantie. Met de enorm hoge temperaturen (rond de 39C overdag) en een flinke luchtvochtigheid, is de vermoeidheid eindeloos, we moeten het dus rustiger aan doen. We hebben gelukkig al enkele harde regenbuien gehad wat de boel lekker opfrist. Het hete seizoen is nog lang niet voorbij, dus ook de water- en elektriciteitsstoringen nog niet. Pffff. Bedankt voor jullie



gebed voor ons.

De veiligheidssituatie in Burkina blijft zorgen baren. De grootste problemen zijn in het noorden en oosten van het land. Vorige week zondag is er in een kerk in het noorden een aanval uitgevoerd tijdens de ochtenddienst. Daarbij werden de voorganger en zijn twee zoons en drie kerkleden in koelen bloeden neergeschoten. Dit zijn zorgelijke ontwikkelingen! Het lijkt erop dat het noorden en oosten van het land een anarchie aan het worden is. De onveilige gebieden blijven zich uitbreiden. Er zijn kortgeleden twee Franse toeristen gekidnapt uit het noorden van Benin (grenst aan Burkina). In Bobo is er gelukkig nog weinig te merken van onlusten. Bobo ligt ruim 500 km van de regio met de problemen. Wilma vraagt uw gebed voor de regio.

Van het thuisfrontcomité:

Er zijn nieuwe mensen in het comité nodig. Voor meer info kunt u altijd contact opnemen. Ook graag uw gebed hiervoor. Meer info bij thuisfrontcomité Wilma Wolthuis. Secr. fam. Stuiver, T 06-42911385, E TFC.Wilma.Wolthuis@gmail.com. Penningmeester: Hijmen van Bloemendaal; rek. NL79 RABO 0378 3074 60 t.n.v. Wycliffe Com. Wolthuis.

Namens het Thuisfrontcomité, Hijmen van Bloemendaal

EEN TASJE 'ZOMERPRET'!

HELPT U MEE EEN KIND BLIJ TE MAKEN?

Kinderen in armoede

De meeste kinderen vertrekken in de zomer naar zonnige oorden. Na weken vrij vertellen kinderen tijdens de kindernevendienst of in de klas enthousiast over hun vakantie, een bezoek aan de Efteling, de dierentuin of laten ze vol trots nieuwe schoenen zien. Voor veel kinderen is zo'n zomer een droom. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Het betekent dat er onvoldoende eten of kleding is. De zomervakantie is voor hen geen periode van leuke dingen doen.

Actie vakantietas

Kerk in Actie daagt gemeenten uit om in actie te komen voor kinderen die in armoede leven door het vullen van een vakantietas. En de PGH doet mee! In een samenwerking tussen de Diaconie en de Jeugdraad. Inmiddels is er contact geweest met de Voedselbank, Humanitas en Zorgdat. Zo weten we dat ook in Harderwijk veel kinderen in (stille) armoede leven.

Inhoud

Bij Kerk in Actie zijn de gratis rugzakjes besteld en het inzamelen van spulletjes kan beginnen. De tasjes zijn voor kinderen in de basisschool leeftijd. We hebben contacten gelegd met de plaatselijke horeca, het zwembad en Kok Experience om te onderzoeken of er korting mogelijk is of waardebonnen voor in de tasjes. Verder zal de diaconie bijdragen om in ieder tasje een eenvoudige basis te verzorgen. Maar we hebben zeker u nodig! Wilt u helpen speelgoed te verzamelen? Denk aan zomerspeelgoed, bijv. strandbal, bal of badmintonset, een spelletje, alles waar u van denkt een kind blij mee te kunnen maken tijdens de zomervakantie. U kunt de spullen meenemen naar de kerk en in de krat/doos doen. Dit kunt u doen tot en met 30 juni, in de week daarna zullen de tasjes gemaakt en verspreid worden.

Zomerpret

We willen de kinderen uit de gemeente betrekken bij Actie Vakantietas. Op een speelse manier leren ze wat diaconaat is. Ze kunnen mee helpen de rugzakjes te vullen of een kaartje tekenen met een boodschap erop. Wilt u meehelpen met speelgoed verzamelen? Misschien kent u een kind dat opgroeit in een gezin dat het niet breed heeft. Daarvoor kan ook een tasje gemaakt worden.



U kunt het op 7 juli ophalen in de kerk en doorgeven aan het kind. Wilt u de naam doorgeven: aan Janny Bast, jannybast@solcon.nl of Mirjam ten Wolde, m.vanderloon@live.nl ? We hopen dat jong en oud enthousiast zal reageren op de actie en we veel tasjes kunnen vullen om kinderen blij te maken deze zomer.

Namens de diaconie en de jeugdraad, Mirjam ten Wolde

JOODS ERFGOED IN HARDERWIJK

De Stichting Joods Erfgoed Harderwijk (SJEH) heeft de exposities over Joods Harderwijk in de voormalige synagoge overgenomen van de interkerkelijke werkgroep Kerk en Israël.

SJEH is opgericht om de herinnering levend te houden aan de voormalige Joodse gemeenschap in Harderwijk. Er is een aanvullend project gestart om de Joodse geschiedenis in beeld te brengen. Het is de stichting gelukt om voldoende fondsen te verwerven om te kunnen starten met het project 'Joods Erfgoed in beeld'. Vanaf 2019 kan de Joodse geschiedenis virtueel getoond worden aan bezoekers van de Oude Synagoge.

De Synagoge is de eerste van een serie Joodse objecten die volledig gevisualiseerd gaan worden in de staat van voor 1940. Zo zullen de ark, met achter de gordijnen de Tora-rollen, de gewelvenkelder met de twee mikwa-ot (rituele baden uit 1762), het vrouwen balkon, etc. weer zichtbaar worden.

De Joodse gemeenschap werd op 24 februari 1759 officieel opgericht. Dat was 24 februari jl. dus precies 260 jaar geleden! In de Oude Synagoge is een permanente expositie over de Joodse geschiedenis en de Joodse Harderwijkers rond en voor 1940. Naast het virtuele bezoek geeft dat een goed beeld van de hier ooit bloeiende Joodse gemeenschap, die in de oorlog nagenoeg volledig door de nazi's is uitgemoord.

In de maanden van 1 juli tot 15 september zal de expositie van 13.30 tot 16.30 uur voor bezoekers geopend zijn. Daarna wordt geëvalueerd hoe een permanente opening te verwezenlijken is.

SJEH heeft voor die middagen vrijwilligers nodig. Mensen die eens in de paar weken, of wat vaker, een middag de expositie willen bemensen. Diegenen die hier in geïnteresseerd zijn kunnen zich opgeven bij coordinator@stichtingjeh.nl

Belangstellenden zijn van harte welkom om een voorlichting voor de vrijwilligers te volgen. Deze zal op woensdag 5 juni 2019 vanaf 19.30 uur gegeven worden in de Oude Synagoge, Jodenkerksteeg 1 te Harderwijk. Wij zien u en jou graag tegemoet als belangstellende of vrijwilliger!

We brengen dit project onder uw en jouw aandacht, omdat we als christenen (volgelingen van

Jesus Christus) de gemeente willen betrekken bij dit project. Het gaat om de Joodse Harderwijkers, broers en zusters van onze Heer, die te midden van ons gewoond en geleefd hebben.

Wie dit project wil steunen, het rekening nummer van de stichting is: NL12 RABO 0333 5082 46, giften zijn voor de belasting 125% aftrekbaar.



PASTORAAL TEAM INTERNATIONALE KERKDIENTEN

Op dit moment werken dertien kerken in Harderwijk samen, zodat er elke zondagmiddag bij toerbeurt een Internationale Dienst gehouden kan worden. Aan het eind van elke dienst zijn er mensen uit de desbetreffende gemeente aanwezig die bereid zijn om met mensen te bidden. We zijn erg dankbaar dat we dit mogen doen in de Naam van onze Heer, de Goede Herder van de schapen.

Maar doordat er elke zondag een andere gemeente bidders levert, zien de vluchtelingen dus elke keer nieuwe bidders. Het zou beter zijn als er mensen uit alle kerken worden samengebracht in een groep van mensen die vaker dan eens per kwartaal aanwezig zijn om te bidden. De vluchtelingen zouden hen dan beter leren kennen. Vertrouwdheid is immers nodig om je kwetsbaarheid te tonen, zeker in een vreemd land.

Maar er is meer nodig. De Stuurgroep voor de Internationale Kerkdiensten ziet dat er meer tijd en aandacht nodig is voor vluchtelingen, dan alleen het gebed na de diensten. Het is ook nodig om mensen in hun woning op te zoeken, naar hun verhaal te luisteren, hen te bemoedigen, en met hen te bidden en hen zo nodig door te verwijzen naar andere hulporganisaties.

Er is daarom een Pastoraal Team in oprichting dat voor het eerst op 10 april jl. bij elkaar is gekomen. De visie van het Pastorale Team is om samen met de bovengenoemde groep bidders een groter Pastoraal Team te vormen, waarvan sommigen alleen bidden na de Internationale Diensten, anderen alleen op bezoek gaan bij vluchtelingen en weer anderen beide doen.

We hopen eind mei samen te komen met dit grote Pastorale Team van pastorale mensen en bidders. Concreet vragen we of u bereid bent om volgens rooster na de diensten met vluchtelingen te bidden, of hen thuis te bezoeken, of beide. U kunt u aanmelden bij de contactpersoon van uw kerk, Hans Kalfsbeek via kalfsbeekhans@gmail.com of 06-18313690.

Namens het Pastoraal Team Internationale kerkdiensten.

Didi Companjen, Annet Knoester, ds. Johan het Lam en ds. Paul Watervall

PRATEN MET VOLLE MOND

Donderdag 6 juni is er in de Plantagekerk weer 'Praten met Volle Mond', een gespreksgroep rond de maaltijd. Niet speciaal voor ouderen maar voor iedereen van elke leeftijd die zin heeft in een zinvol gesprek onder het eten. Het gespreksthema wordt ingeleid door een van onze pastores. U bent welkom vanaf 17.00 uur, aan tafel 17.30 uur. Reserveer uiterlijk maandag 3 juni 12.00 uur via het prikbord in de Plantagekerk of telefonisch (06 20653116).

Team Praten met Volle Mond



FOTO-EXPOSITIE ROND PINKSTEREN IN DE PLANTAGEKERK

De Plantagekerk exposeert tot eind juni een serie foto's rond het thema Hemelvaart en Pinksteren. De selectie is op initiatief van de kerk samengesteld door de Harderwijker fotografenvereniging De Iris. Bij de foto's hangen bijpassende passages uit gedichten. De prachtige foto's in groot formaat zijn compleet met passe-partout ook voor € 20 te koop. De expositie is te bezichtigen rond de kerkdiensten en tijdens de wekelijkse koffie-inloop op de donderdagmorgen.



HULP GEZOCHT BIJ ALPHA-CURSUS IN HET ENGELS

In de internationale diensten komen de laatste tijd relatief veel mensen uit het azc die Engels spreken. Voor deze groep starten we binnenkort met een Engelstalige Alpha-cursus, die voor het eerst gegeven zal worden in Harderwijk. Wij zijn hiervoor nog op zoek naar een 2^e coördinator. De Alpha-cursus gaat eind september van start en het coördinatiewerk zal voornamelijk tussen nu en de zomervakantie tijd vragen. Denk aan taken zoals kokers regelen, planning maken, doelgroep benaderen, materiaal bestellen en dergelijke. Het zou fijn zijn om dit met een klein team op te pakken om zo samen te kunnen sparren en het werk te kunnen verdelen. Je kunt je opgeven bij Nelly van Gijssel, nellywulls@hotmail.com of 06-30056689.



Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk

TROMPET EN ORGEL OP PODIUMPLANTAGEKERK

PodiumPlantagekerk presenteert zaterdagmiddag 25 mei een concert door Maurice van Dijk, trompet en Marijn de Jong, orgel. Beide musici komen uit Kampen. Maurice van Dijk is in de kerk- en koorwereld geen onbekende, hij werkte al vaak mee aan Nederland Zingt. Marijn de Jong is, naast kerkorganist, de dirigent van zangvereniging "Wijdt Hem uw kunst" uit Harderwijk en muziekdocent in Kampen en omstreken. Op het programma staan o.a. het bekende

Trumpet Voluntary van Clarke, Il Silenzio (1965) van de Italiaanse trompettist Ninni Rosso en een verrassend werk van Joop Stokkermans. Organist Marijn de Jong speelt als intermezzo o.a. de bekende Cantilene van J. Rheinberger. Maurice van Dijk sluit het concert af met werken van Telemann die als barokcomponist veel muziek voor trompet componeerde. Het concert begint om 16.00 uur, zaal open 15.30 uur. Toegang gratis.



Van kijken naar zien

Handelingen 1

'Je gaat het pas zien als je het doorhebt', zo luidt een bekende uitspraak van Johan Cruijff. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Aan deze uitspraak moest ik denken toen ik het Bijbelgedeelte waarover ik deze meditatie zou gaan schrijven overdacht. En na hier een poosje over gemijmerd te hebben opende ik een document en begon...

De leerlingen zijn terug in Jeruzalem. Terug van de olijfborg waar zij stonden te kijken, te staren, naar de hemel waar Jezus voor hun ogen omhoog geheven werd, opgenomen in een wolk, vermeldt Lucas in zijn tweede boek, het boek De Handelingen van de apostelen.

We zijn alweer een stukje op weg in de paastijd. Jezus opstanding heeft er niet toe geleid dat Hij weer bij de leerlingen is, Hij wandelt niet meer lijfelijk rond op aarde maar verschijnt een aantal keren aan hen. Als ik hier over lees dan zie ik een palet van veelkleurige ervaringen. Bij elke verschijning herkennen zij Hem aanvankelijk niet of pas later. Naast verwondering reageren ze ontzet, verbijsterd, stomverbaasd, door angst overmand en/of kunnen het van vreugde niet geloven vertelt Lucas ons in het laatste hoofdstuk van zijn evangelie. Het lijkt alsof hun hoop op Hem niet van de ene dag op de anderen weer bij elkaar gesprokkeld is na wat zij doorgemaakt hebben en er wordt ook nog verlies geleden. Een van hen, Judas, hebben ze verloren. Judas, die verdeeld als hij was in zichzelf, die fatale keuze maakte maar hij wordt gemist: 'Judas was een van ons en had deel aan onze dienende taak', herdenkt Petrus hem. Er zijn nu nog elf leerlingen -van-het-eerste-uur.

Ze lijken tijd nodig om opnieuw hun roeping te leren verstaan. Ze krijgen die tijd, veertig dagen lang. Daarin maakt Jezus geduldig hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. En tenslotte, bij de laatste ontmoeting draagt Hij hen op naar Jeruzalem terug te keren en daar niet weg te gaan tot de belofte van de Vader in vervulling is gegaan.

En zoals dat gaat, na een ingrijpende gebeurtenis in het leven, zie ik ook hier het verhaal doorgaan. Ze lopen een dag lang en keren terug in Jeruzalem. Wat zullen ze zoal besproken hebben op die sabbatsreis? Dat wordt ons niet verteld. Wat we wel zien is dat ze niet alleen de berg af gaan. Ze gaan met een visioen voor hun ogen en een belofte in hun oren. Ze zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over hen komt, dat heeft Jezus hen gezegd. Eerder al heeft Hij verteld dat ze niet als wezen achtergelaten zullen worden, Zijn Geest zal in hen wonen en in hen blijven. Vrij vertaald: Zijn mentaliteit, Zijn 'spirit', Zijn levenshouding zal in hen door gaan werken. Ze dragen het in zich mee. In Jeruzalem aangekomen komen ze tot actie: De lege plek van Judas wordt gevuld: Mattias wordt aan hen toegevoegd en dan zijn ze zijn weer compleet, met twaalf, zoals het ooit begon.

In verbondenheid weiden ze zich aan het gebed. Zo kunnen ze verder, voorzichtig nog, met de deuren en ramen gesloten.

Je gaat het pas zien als je het doorhebt.

Ze zijn terug in Jeruzalem. Terug van de olijfborg waar zij stonden te kijken, te staren, naar de hemel. De leerlingen *keken* naar de hemel en zagen hun Heer verdwijnen. Maar langzaam, door de weken heen gaan ze *zien*, zien waar het naartoe gaat op deze weg. Kijken is waarnemen, zien is kijken met je hart. Dan krijgt wat je waarneemt betekenis. De leerlingen putten hier kracht uit en nieuwe hoop. Volgens de dichter Václav Havel is die hoop een gerichtheid van het hart en voorbij de horizon verankerd. Daarmee kunnen zij verder op weg, van het vreugdevolle Pasen naar het sprankelende Pinksteren. Waar de ramen en deuren wijd open kunnen...

Anne van Leeuwen



Bijbel Leesrooster

vrijdag	24 mei	Jakobus 4:1-10
zaterdag	25 mei	Jakobus 4:11-17
zondag	26 mei	Jakobus 5:1-6
maandag	27 mei	Jakobus 5:7-12
dinsdag	28 mei	Jakobus 5:13-20
woensdag	29 mei	Handelingen 1:1-8
donderdag	30 mei	Handelingen 1:9-14
vrijdag	31 mei	Handelingen 1:15-26
zaterdag	1 juni	Psalm 120
zondag	2 juni	Spreuken 6:20-35
maandag	3 juni	Spreuken 7:1-27
dinsdag	4 juni	Spreuken 8:1-11
woensdag	5 juni	Spreuken 8:12-21
donderdag	6 juni	Spreuken 8:22-36
vrijdag	7 juni	Spreuken 9:1-18

ZONDAG 26 MEI

Collectes: 1. Diaconie; 2. Kerk; 3. Renovatie pastorie

Plantagekerk

09.30 uur: ds. A.S.L. Woudenberg

11.30 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen,
Thomasviering

De Regenboog

09.00 uur: ds. H. Eendebak

Sonnevanck

10.00 uur: ds. J.F. Kievit

St Jansdal

10.15 uur: ds. H. v.d. Burg

Randmeer vrijdag 24 mei

18.30 uur: ds. M.B. van Meijl-Buitink

Weideheem vrijdag 29 maart

15.00 uur: ds. H. Brandsen, HA

DONDERDAG 30 MEI

Collecte: Stichting Ontmoeting

Plantagekerk

09.30 uur: ds. M.B. van Meijl-Buitink

Sonnevanck

10.00 uur: mw. F. Meijers-Bruijnes

St Jansdal

10.15 uur: pastor M. van Veen

ZONDAG 2 JUNI

Collectes: 1. Hospice Jasmijn; 2. Kerk/ouderenpastoraat;
3. Renovatie pastorie

Plantagekerk

09.30 uur: ds. A.S.L. Woudenberg

11.30 uur: dhr. G. de Haan, Fonteindienst

19.00 uur: ds. A.S.L. Woudenberg,
Cantatedienst

De Regenboog

11.00 uur: ds. J. Visser

Sonnevanck

10.00 uur: ds. J.S. Telgenhof

St Jansdal

10.15 uur: ds. H. v.d. Burg

Randmeer vrijdag 31 mei

18.30 uur: mw. F. Meijers-Bruijnes,
Hemelvaart

Weideheem vrijdag 31 mei

15.00 uur: mw. F. Meijers-Bruijnes,
Hemelvaart

PLANTAGEKERK

Zondag 26 mei (9.30 uur) Rogate (bidzondag) is de zesde Paaszondag, vooraf aan Hemelvaartsdag. Thema van de dienst is: 'Geloof in vrede'. We lezen volgens rooster uit Joël 2 en uit Johannes 14 (23-29). De cantorij verleent medewerking aan de dienst. Met zorgvuldig uitgekozen liederen passend bij de kleur van het kerkelijk jaar en de boodschap van de Bijbel hopen we er een mooie stijlvolle dienst van te maken. (Ds. Aad Woudenberg) De Fakkelviering op **zondag 26 mei (11.30 uur)** is een Thomasviering, een viering voor zoekers en voor wie eens anders wil vieren. Het thema is: De Grote Drie. Na een gezamenlijk begin, gaan we uit elkaar en zoeken onze eigen verdieping in de verschillende workshops. Na een klein half uur komen we weer samen en vieren we dat we samen onderweg zijn naar morgen. Ik hoop u en jou te ontmoeten. (Gertie van Dijk-Vermeulen)

Donderdag 30 mei (9.30 uur) Het verhaal van Hemelvaart gaat aan veel mensen voorbij. In het evangelie van Lukas wordt het in vage termen beschreven: "Hij ging van hen heen en werd opgenomen in de hemel" - dat is alles wat er gezegd wordt. En daarna wordt de reactie van de leerlingen genoemd. Maar hoewel je zou verwachten dat zij verdrietig zouden zijn, nu zij voor een tweede keer afscheid moeten nemen van hun vriend; toch is dat niet zo. Nu de leerlingen 'met-zonder' Jezus zijn, zijn ze blij. Voor hen is 'alleen gelaten worden' iets heel anders dan 'in de steek worden gelaten'. En voor ons? (Ds. Marissa van Meijl)

Zondag 2 juni (9.30 uur) tussen Hemelvaart en Pinksteren. Deze wordt ook wel de 'wezenzondag' genoemd. We lezen Johannes 14:15-21. De leerlingen blikken terug en zeggen tegen elkaar: "Weet je nog wat hij gezegd heeft? Hij zou ons nooit alleen achter laten. Hij zou de Geest van de waarheid sturen." Een echte 'tussen-in-zondag'. Uit het Oude Testament lezen we uit I Samuël 12. Wat geeft Samuël het volk mee als hij hen voor het laatst toespreekt? Mooi hoe het Oude Testament licht werpt over het Nieuwe en andersom. We hopen op een fijne dienst. (Ds. Aad Woudenberg)

Op **zondag 2 juni (11.30 uur)** gaat Gerrit de Haan voor. Het thema is: Ontvang Mijn Geest! Gerrit neemt ons mee op weg naar Pinksteren. Jezus vertelt ons dat Hij ons niet alleen gelaten heeft toen Hij terug ging naar Zijn Vader. Hij wil nog steeds bij ons zijn en ons helpen, leiden en troosten. Wil jij dat ook? En hoe gebeurt dat dan? Hoe is de Heilige Geest vandaag de dag in ons leven aanwezig? Gerrit zal ons er meer over vertellen. De muziek wordt verzorgd door Ivy. Je bent van harte welkom! (Het Fonteinteam)

Zondag 2 juni (19.00 uur) Cantatedienst BWV 118: O Jesu Christ, meins Lebens Licht. Wij luisteren naar de uitvaartmuziek die ooit klonk op 11 oktober 1740 bij de uitvaart van graaf Joachim Friedrich von Flemming. Het werk is wel een cantate genoemd; veel musicologen rangschikken het echter onder de motetten. Het belooft weer mooi te worden. (ds. Aad Woudenberg).

DE REGENBOOG

Op **zondag 26 mei (9.00 uur)** voorafgaand aan het feest van de Hemelvaart, horen wij de oproep een andere blikrichting te kiezen. We zien vaak terug, om ons heen en voor ons uit, maar meestal helpt het niet in ons vertrouwen in het leven met al zijn ups en downs. "Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, er is Een die van je houdt." Lees maar vast het slot van Jesaja 40 en Openbaring 21 het begin: wat komt daar van boven neerdalen? Daarom zingen we ok enkele liederen over het nieuwe Jeruzalem. Gezegende dienst gewenst. (Henk Eendebak) Wezenzondag of Exaudi (verhoor) is de naam van de **zondag 2 juni (11.00 uur)** die tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren ligt. De naam wezenzondag is ontstaan doordat men op de veertigste dag na Pasen gedenkt en viert dat Jezus naar de hemel gegaan is. Zijn leerlingen voelden zich verlaten, zoals een wees zich ook verlaten kan voelen. Centrale tekst uit de Bijbel is Johannes 14 vers 18: Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. (Ds. Judith Visser, Nijkerkerveen)

Collecte 26 mei – EIGEN DIACONALE ACTIVITEITEN

De diaconie besteedt uw wekelijkse bijdragen aan tal van zinvolle doelen 'voor die ander die zwak staat'. Deze week bestemmen wij de collecte voor de eigen steunverleningen en andere diaconale verplichtingen. Dank voor het werkkapitaal dat u ons geeft.

Collecte 30 mei, Hemelvaart – HARDERWIJKER DAK- EN THUISLOZEN

We komen ze tegen in Harderwijk en vaak ook nabij de Plantagekerk: dak- en thuislozen. Vrijwel al deze mensen zijn wel degelijk in beeld bij de instanties. Ze worden overdag begeleid door de christelijke stichting De Ontmoeting. Zij kunnen vijf dagen per week terecht in de Oude Synagoge voor activiteiten, warmte en maagvulling. Ook biedt De Ontmoeting klussen in tuinen en sa-

men met Woord en Daad in de Tweedekans Winkel aan het Stationsplein. De diaconiecollecte is vandaag voor het werk van stichting De Ontmoeting.

Collecte 2 juni – HOSPICE JASMIJN IN HARDERWIJK

Thuis in een vertrouwde omgeving is voor veel mensen de plaats waar ze willen zijn, ook als het levenseinde nadert. Soms zijn er omstandigheden waardoor dat niet meer mogelijk is. Bijvoorbeeld als iemand alleen is of de zorg thuis niet langer haalbaar is. Dan biedt hospice Jasmijn op Sonnevancck een laatste verblijf waar zieke en familie zich toch thuis kunnen voelen en waar alle nodige ondersteuning beschikbaar is. Met deze diaconiecollecte geeft u de medewerkers en vrijwilligers extra armslag om de gasten in deze fase het allerbeste te kunnen bieden. Collecte aanbevolen!